

07/08

# SintLudgernu.nl <sup>21</sup>



Informatieblad parochie HH. Paulus en Ludger Oost-Achterhoek  
jaargang 9 | nummer 7



**De lichte last  
De kunstschaten in onze kerken  
Van SintLudgernu.nl naar...  
Op gloeiende kolen  
Vooruitkijken naar het nieuwe werkjaar**

## Een blad dat binnenkomt

Dit is echt de allerlaatste keer dat SintLudgermu.nl verschijnt. Het is even zo'n besefmoment waarbij gedachten gaan naar wat was en wat er nieuw gaat komen. Een blad, een magazine of een tijdschrift is 'iets' wat kerken kunnen geven aan mensen. Het is 'iets' waarmee je geraakt wordt. Het is letterlijk en figuurlijk een blad dat binnenkomt in huis, dat God bij jou, bij gezinnen binnen mag komen. In een blad kun je met woorden, beelden, kleuren en composities verdieping geven, mensen raken of bezinning meegeven. Een parochieblad heeft zo een onmisbare functie voor kerken. In één uitgave zie je welke dynamiek in kerkgemeenschappen leeft en hoe de kerk naar buiten toe wordt gedragen, om de pracht van het evangelie te laten zien.

In deze SintLudgermu.nl blikken we terug en kijken we vooruit over hoe parochiemedi

de ontwikkelingen volgen, interviewen we Hans de Graaf over het bewaren van onze kerkkunst en -cultuur uit geloofsgemeenschappen en kijken we naar hoe nieuwe vriendschappen tussen de kerken op de locaties ontstaan. Natuurlijk gaat het over vakantie en de zomer. De maatschappij opent zich als een prachtige zonnebloem. Deze bloem fascineert me door de wijze hoe ze zich opent naar het zonlicht, de energie te ontvangen en haar omgeving 'vruchten' te geven. Een zonnebloem begint de dag gericht naar het oosten, draait in de loop van de dag naar het westen en keert zich 's nachts terug naar het oosten, klaar voor de zonsopgang. De zonnebloem, de zomer en de vakantie zouden samen een prachtige metafoor kunnen zijn voor wat alle parochiemedi doen. Wij blijven u, de locaties volgen! Vakantie of niet. ...

Eveline Zuurbier

**PASTORALE NOODWACHT:**  
T: 06-190 17 292

### Eucharistische centra

Groenlo  
Kerkstraat 8  
7141 BA Groenlo  
Lichtenvoorde  
Rapenburgsestraat 21  
7131 CW Lichtenvoorde

### Parochiesecretariaat

Francis Poelhuis,  
Angela Röeling,  
Marieke Kleyweg  
Nieuwstad 12  
7141 BD Groenlo  
T: 0544-46 46 63  
E: secretariaat@paulus-ludger.nl  
Openingstijden:  
ma t/m do 08:30 uur t/m 15:00 uur,  
vrij 08:30 uur t/m 12:30 uur.

### Pastorale team

H. de Jong, pastoor  
E: h.dejong@paulus-ludger.nl  
T: 06 -123 79 793  
C. Peters, diaken  
E: c.peters@paulus-ludger.nl  
T: 06 -510 36 579  
C. Roetgerink, pastoraal werkster  
E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl  
T: 06 -207 39 564

### Parochiebestuur-DB

Pastoor H. de Jong, voorzitter  
Jos Rosendaal, vice-voorzitter  
E: vice-voorzitter@paulus-ludger.nl  
Johannes Hoekstra, secretaris  
E: secretaris@paulus-ludger.nl  
Ton de Vries, penningmeester  
E: penningmeester@paulus-ludger.nl  
Ben Bomers, personeel en vrijwilligers  
E: personeel@paulus-ludger.nl  
Gerard Bartels, begraafplaatsen  
E: begraafplaatsen@paulus-ludger.nl  
Betsy Hummelink-Hulshof,  
E: gemeenschappen@paulus-ludger.nl  
Berry Brockötter, communicatie  
E: communicatie@paulus-ludger.nl

### Stafmedewerker bestuur

Hans de Graaf  
E: bestuur@paulus-ludger.nl

### Parochiële Caritas Instelling

Bank: NL32 RABO 0336 1608 36

### Pastor Dave Fonds

Bank: NL70 RABO 0374 0055 75  
Parochiebestuur o.v.v. Pastor Dave

### MOV-werkgroep

Frans Stoltenborg

### ANBI status

De parochie bezit een ANBI status. (een Algemeen Nut Beogende Instelling). De verplichte ANBI gegevens zijn centraal door het aartsbisdom verwerkt en zijn te zien op de link:  
anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR33546.



## Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Wij betrekken u graag bij onze parochie. Wil je onze maandelijkse update met nieuws, de column van pastores, geloofsverhalen of zoekt u meer inspiratie? Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief, de Paulusbrief. Nieuwsgierig?

Aanmelden gaat heel eenvoudig:

1. Bezoek onze parochiewebsite:  
<https://www.paulus-ludger.nl>
2. Klik op het groene balkje
3. er opent zich een venster waarin u uw naam en e-mailadres kan typen
4. klik vervolgens 'aanmelden' aan  
En u ontvangt voortaan de nieuwsbrief in uw mailbox.

### Redactie

Eveline Zuurbier, hoofdredacteur,  
E: redactie@sintludgermu.nl,  
T: 06-2124 2143  
Frans Stoltenborg  
Diaken Cor Peters  
Luuk Kouijzer  
Romy Stapelbroek, jeugdredacteur  
Albert Hulshof, corrector

### Beheer website

Luuk Kouijzer,  
E: webmaster@paulus-ludger.nl

### Omslagfoto

De kerkkunst van de geloofsgemeenschap Bredevoort wordt zorgvuldig gedocumenteerd, opgeslagen of in bruikleen gegeven. Foto: Eveline Zuurbier





## De lichte last

De zomervakantieperiode is aangebroken. Veel mensen voelen ontspanning ook nu de coronabeperkingen worden versoepeld vanwege een drastische daling van het aantal besmettingen. Wat verlangen we naar rust en verlichting! Met de vakantie in mijn hoofd moet ik denken aan de woorden van Jezus, die zegt:

“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht” (Matteüs 11, 28-30).

Een juk kennen we nog wel maar het komt niet meer voor in ons dagelijkse leven. Om een juk te zien moet je naar Openluchtmuseum Erve Kots. Of naar de kaasmarkt in Alkmaar, als die na corona weer gehouden wordt. Ik moet ook denken aan de Willibrordprocessie, jaarlijks in september in Utrecht en die ook dit jaar niet gehouden wordt. De draagstokken van de baar, waarop de reliekschrijn van Sint Willibrord is geplaatst, zijn voorzien van kussentjes. Want draagstokken gaan na een tijdje pijnlijk op de schouders drukken. Net zoals een juk.

Een juk heeft voor ons een negatieve betekenis gekregen. Wanneer iemand emotioneel zwaar aan iets tilt, onder een probleem gebukt gaat, dan noemen wij die last een juk. Je ziet die persoon soms letterlijk gebogen lopen alsof iets zwaars hem op de nek zit. Zo'n juk wil je graag afwerpen, zodat je weer vrij en onbezwaard kunt leven.

Jezus gebruikt in dit evangeliegedeelte het juk niet in negatieve zin. Want op zich is een juk een heel nuttig voorwerp. Met behulp van een juk kun je mooi uitgebalanceerd lopen, links en rechts, je blijft in evenwicht en kunt een flinke last versjouwen. Jezus biedt ons 'zijn juk' aan. Hij zegt als het ware: “Heb je zware lasten te dragen? Gebruik dan Mijn juk, dat draagt makkelijker. Mijn juk is zacht”. Er zitten denkbeelden op dit juk kussentjes.

De meesten van ons hebben wel iets te dragen in hun leven. Ieder van ons. Het leven kent zijn lasten. Die hangen samen met onze kwetsbaarheid, met ons samenleven en met de gebrokenheid van mijn bestaan. Sommige lasten kunnen we gelukkig wegnemen. Andere lasten moeten wij dragen en verdragen. Ze zijn in zekere zin onontkoombaar.

De vraag is: Hoe kan ik onontkoombare lasten dragen? Jezus geeft ons een hulpmiddel: zijn juk. Wat is dat juk van Jezus? Hij zegt iets heel belangrijks: “Ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. Zachtmoedigheid en nederigheid. Daarmee heeft Jezus zelf de lasten gedragen en Hij beveelt ons aan ook met dat juk onze lasten te dragen. Het ene stuk van het juk is de zachtmoedigheid en het andere de nederigheid. Ons probleem vaak: wij reageren spontaan op de lasten van ons leven omgekeerd. Dat is ook begrijpelijk. Op lasten reageren we vaak met een hard gemoed en met opstandigheid. Maar daardoor worden lasten juist zwaarder. Boosheid, ontkenning, teleurstelling en wraak zijn uitingen van een hard gemoed. Jezus leert ons om de onontkoombare lasten van het leven te dragen in eenheid met Hem. Dat draagt lichter.

Misschien is dit een gedachte om te overwegen in deze periode?

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team wens ik u voor de zomermaanden rust en verlichting toe en dat u zich door de liefde van de Heer gedragen weet.

*Pastoor H.A.M. de Jong*

## Ben jij er klaar voor? Op welk fundament bouw jij?

**Het is toch gelukt! De vormelingen die in november 2020 het sacrament van het vormsel zouden ontvangen, mochten dat nu ontvangen op 12 juni 2021 door monseigneur Hoogeboom.**

Na een inspirerend en enthousiast weekend – een driedaagse voorbereiding- waarin de tieners God leren kennen als een persoonlijke en liefdevolle God, zijn ze er klaar voor. Op een eigentijdse, creatieve, interactieve en afwisselende manier, zat het weekend boordevol leuke activiteiten, sport, spel en creatieve opdrachten. Ze hebben bijzondere momenten mogen beleven en mogen delen. Een heel gezellig, cool en leerzaam weekend,

zo zeiden de tieners zelf.

We vragen u te bidden voor de jonge gezinnen waarvan een kinderen hun eerste heilige communie of het vormsel hebben ontvangen. Na de zomer komen we terug met nog meer ervaringen ... Gezegende zomervakantie toegewenst.





# Nieuws van het bestuur

Verslag vergadering van het parochiebestuur:

## Pastoraal

- Pastoor De Jong is afwezig in verband met de begrafenis van emerituspastoor H.J. Scholten. Hij is 21 jaar pastoor geweest van de toenmalige parochie Beltrum.
- Pastoor De Jong is 10 mei aanwezig geweest bij de opheffingsbijeenkomst van het damesklooster van de locatie Winterwijk. Reden: wegvallen van leden, geen vervangers. De dames worden bedankt voor hun jarenlange inzet.
- Het pastoraal team heeft Nieuwsflits nr. 4 opgesteld voor de parochiebladen etc. inzake parochie en pandemie: wat hebben we gedaan in het afgelopen jaar.
- Het pastoraal team is bezig een werkprogramma op te stellen hoe het verder moet na corona: wat hebben we geleerd, welke kansen zien we.
- Diaken C. Peters begeleidt een onderzoek naar revitalisering van de geloofsgemeenschap H. Jacobus te Winterswijk. De resultaten ervan worden in juni bekend.
- Het bericht van het bisdom dat er, afhankelijk van de situatie, meer kerkangers toegelaten kunnen worden in kerkdiensten is doorgegeven aan de locaties.
- Het vieringenrooster is geregeld tot en met september 2021.
- Komende weken worden de communie- en vormselvieringen gehouden.

## Bestuur

- Er is een vacature tekst opgesteld voor een bestuurslid met de portefeuille communicatie. De benoemingsperiode van dhr. B. Brockötter eindigt per 1 januari 2022.

## Personeel en Vrijwilligers

- Binnen het parochiesecretariaat worden de financiële taken anders verdeeld.

## Gebouwen en beheer

- Vragender: Hoewel er nog een aantal beroepsprocedures lopen is de verwachting dat de woonbestemming voor de pastorie wordt afgegeven. Het is trouwens een zaak van de koper geworden.
- Rekken: de kerk wordt op 10 juli aan de eredienst onttrokken. Op 9 juli is de slotviering en op 12 juli wordt het gebouw geleverd.
- Bredevoort: de overdracht van het kerkgebouw staat gepland voor 1 juli aanstaande.
- Aalten. De kerk in Aalten zal volgend jaar gaan sluiten. Er is een intern overleg gestart over de voortzetting van de Aaltense geloofsgemeenschap zonder kerkgebouw. Met de geloofsgemeenschap wordt tijdig contact hierover opgenomen.
- Aan de hand van de adviezen van het Catharijneconvent te Utrecht, in opdracht van het bisdom samengesteld, komt er in Lichtenvoorde een gedocumenteerde opslag van religieuze voorwerpen uit kerken met een herbestemming.
- Harreveld: vervanging geluidsinstallatie is akkoord.
- Winterwijk heeft offertes aangevraagd voor het repareren van de dakgoten van de pastorie.

## Financiën

- Het secretariaat heeft geïnventariseerd wat de status is van de Aktie Kerkbalans 2021. De werkwijze verschilt nogal per locatie. De opbrengst van de aktie loopt terug. Er komt een schrijven voor de beheercommissies. Er komt een commissie die de Aktie Kerkbalans van 2022 gaat voorbereiden. Wordt vervolgd.



## Portefeuilles

### Communicatie

- Het plan over de communicatie via parochieblad, nieuwsbrief, website en facebook en ieders rol daarin wordt verder uitgewerkt.
- De beheercommissies zullen worden geïnformeerd over de gang van zaken.
- Elk bestuurslid wordt gevraagd om een introductiestukje over zichzelf te schrijven. Dat wordt t.z.t. geplaatst.

### Geloofsgemeenschappen

- Dhr. Bomers gaat aan de slag met een handzamer vrijwilligersstatuut.
- Er wordt gekeken wie welke beheercommissie gaat bezoeken. Een goede agenda is daarbij belangrijk.

### Begraafplaatsen

- Dhr. G. Bartels: is in Meddo en Mariëvelde geweest.

De volgende vergadering van het parochiebestuur staat gepland op 19 juni 2021.

*Namens de parochie HH. Paulus en Ludger, Berry Brockötter, portefeuille Communicatie*

# Maria Tenhemelopneming

Op 15 augustus viert de Kerk het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Het is de dag waarop de Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd opgenomen.

Deze Russische Icoon van de Hemelvaart van de Maagd heeft als titel: "Verheug je! Ik ben met je in de hemel". De apostelen worden door de engelen opgehaald en op wolkenbootjes naar Jeruzalem gebracht om bij het ontslapen van de Moeder Gods aanwezig te kunnen zijn. Zij zien Christus verschijnen om de ziel van zijn moeder mee te nemen. Wanneer de apostelen Maria naar haar graf willen vervoeren, probeert een Hebreër de baar om te werpen. Een engel belet het hem: hij mag de ark, waaruit Gods zoon is voortgekomen, niet aanraken. Drie dagen na de begrafenis is de Moeder Gods ten hemel gevaren. In de hemel wordt zij ontvangen door God de Vader en Christus en de Heilige Geest. Op zaterdag 14 augustus 19.00 uur viert Beltrumse kerk haar patroonsfeest.

Bron: Geen dag zonder Maria - WBOOKS





# Het grootste vluchtelingenkamp ter wereld



## Medische zorg in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld

### 1000.000 vluchtelingen, 1 ambulance

Tijdens het conflict in Myanmar in 2017 staken ruim 1.000.000 Rohingya's de grens over. Verdreven door geweld. De meest vreselijke dingen hebben zij meegemaakt en gezien. Daar stonden ze, in onontgonnen gebied. Zonder onderdak en voedsel. Er kwam een uitbraak van mazelen en andere ziekten. Een ramp, want er was geen medische zorg. Er waren niet eens basisvoorzieningen.

Nu zijn er 34 kampen. In elk kamp wonen gemiddeld 50.000 mensen. In twee van deze kampen werkt de organisatie van Anwar. Dankzij de steun van onze donateurs heeft MIVA voor kamp 19 een ambulance kunnen financieren. Nu kunnen de mensen naar de kleine klinieken in de kampen worden gebracht. Vervoer is voor hen van onschatbare waarde.

Pionier Anwar is 43 jaar oud en komt zelf uit Bangladesh. Hij zet zich in voor de Rohingya, mensen. Voor deze vluchtelingen wil hij medische zorg beschikbaar maken. Een enorme opgave, gezien het grote aantal vluchtelingen.

### Gevlucht voor de verschrikkingen

Op een klein stuk land in Bangladesh op de grens van Myanmar leven deze bijna 1 miljoen Rohingya in een vluchtelingenkamp. Ze zijn verdreven uit Myanmar. Veel mannen zijn vermoord, veel vrouwen verkracht, hun huizen zijn platgebrand. Ze mogen Bangladesh niet verder in, terug naar Myanmar kunnen ze niet. Hun kleine huis in het kamp is gemaakt van rieten schuttingen, de regen houden ze tegen met zeil. Stelt u zich dat eens voor! Er is geen meubilair, de mensen slapen op de grond. Kinderen krijgen beperkt onderwijs.

Leven onder erbarmelijke omstandigheden. Anwar vertelt: "In het begin was er nauwelijks iets in het Rohingya-kamp. De mensen hadden geen voedsel, geen onderdak en geen medische zorg. Nu hebben de internationale hulporganisaties hier een aantal kleine klinieken gebouwd. Nog veel te weinig voor het grote aantal vluchtelingen, en zonder vervoer niet bereikbaar voor deze mensen."

### Ambulance maakt het verschil

Dankzij jouw steun (onze donateurs) kon MIVA Anwar het afgelopen jaar al helpen met één ambulance. Die brengt mensen uit het kamp naar de kleine klinieken in het vluchtelingenkamp. Hier krijgen zij eerste hulp, worden zwangere vrouwen gecheckt en kinderen gevaccineerd. Als de kleine klinieken niet de juiste zorg kunnen bieden, worden de



mensen naar ziekenhuizen buiten het kamp gebracht. Jouw bijdrage is voor hen van onschatbare waarde.

### Kunnen zij op jou rekenen?

Geen ambulance, geen medische zorg. Het is de harde werkelijkheid voor de mensen in het vluchtelingenkamp. Anwar is al onze donateurs erg dankbaar. Nu kan hij voor 'zijn mensen' in het kamp het verschil maken. Gelukkig zijn er meer mensen als Anwar werkzaam in het kamp. Samen kunnen we ook hen helpen met een ambulance.

### Helpt u mee?

De kerkcollecte is op 29 en 30 augustus, maar u kunt altijd uw giften overmaken op: NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA te 's-Hertogenbosch.







Tekst en foto's: Eveline Zuurbier.

**Kerkelijk erfgoed is spirituele kunst. Veelal gemaakt in professionele ateliers of door plaatselijke ambachtslieden met een grote naam. Het gaat bij kerkelijk erfgoed niet perse om mooie dingen. En wat is mooi? Nee, de hamvraag is: wat is de moeite waard om te registreren. Wat heeft cultuurhistorische waarde. Wat is ons erfgoed dus? Dat vergt inzicht. Oud-parochiebestuuder Hans de Graaf houdt zich voor de parochie met dit vraagstuk bezig.**

*Blijft het Mariabeeld voor Bredevoort behouden? Katholieke vrijwilligers en de mensen van de PKN overleggen deze dagen voor een oecumenische samenwerking.*

Het beeld van Sint Joris blijft achter voor de nieuwe eigenaar van de H. Hart en H. Georgiuskerk. Het is de patroonheilige waar de kerk in Bredevoort naar vernoemd is. Het behoort tot een stukje cultuurhistorie van Bredevoort. Sint Joris blijft dus achter en mag op de sokkel in het kerkgebouw blijven staan. Maar het Mariabeeld uit de kerk waar De Graaf voor staat 'dat gaat mee'. Dat wil zeggen: gedocumenteerd en voorlopig in bewaring gebracht. In Bredevoort leeft nog altijd de hoop dat katholiek en protestant in oecumene een nieuwe toekomst tegemoet kunnen gaan. Met een handleiding voor de kerkinventaris loopt Hans de Graaf attribueert voor attribueert na. De parochie heeft De Graaf opdracht gegeven de kerken die binnen een niet al te lange termijn de deuren definitief moeten sluiten, langs te gaan om te inventariseren welke waardevolle voorwerpen ze bezitten. Voor de gemiddelde kerkbeheerders is het best lastig te bepalen wat van waarde is en wat niet. Dat vereist de nodige kennis en kunde. Een kelk vertegenwoordigt niet alleen de waarde van goud, maar het is ook het verhaal over hoe die kelk in Bredevoort terecht is gekomen, dat van waarde is. "Van

elke kerk is een inventarisatie gemaakt door Museum Catherijneconvent in Utrecht. Dit gebeurt op verzoek van het aartsbisdom. We moeten zorgvuldig te werk gaan met de spullen die behoren bij de gemeenschap, een dorp of in het geval van Bredevoort: het stadje", legt Hans de Graaf uit.

De oud-parochiebestuurder uit Aalten gaat als een conservator van een groot museum te werk. Een conservator beheert een collectie van voorwerpen met artistieke en/of wetenschappelijke waarde. Hij draagt zorg voor de instandhouding van de collectie en de cultuurhistorie. "Er ligt een herbestemmingsadvies of er wordt bruikleenovereenkomst opgemaakt. Het catalogiseren hoort daar ook bij.

"Er is kunst aanwezig die onlosmakelijk verbonden is met het gebouw. Dat zijn bijvoorbeeld gebrandschilderde ramen, Die behoren en blijven in het gebouw. Dat wordt bij een verkoop beschreven vastgelegd in een handvest. Als de koper niet akkoord gaat, of voornemens is de ramen eruit te halen, gaat de verkoop niet door."

Er bestaat ook kerkkunst die je niet los kan zien van de 'woonplaats'. Hans de Graaf noemt het Sint Helenabeeld dat voor de r.-k.

## De kerk is verkocht en krijgt andere bestemming. Maar wat gebeurt er met de kerkkunst?

kerk in Aalten staat. “Helena is verbonden met de plaats en dient bij een herbestemming een plek in Aalten zelf te krijgen. Dit gebeurt met een bruikleenovereenkomst, maar de gemeente moet wel willen, want zij nemen de zorg voor het onderhoud over.”

Waardevolle voorwerpen worden gearciveerd in depots bewaard. De voorwerpen zijn genummerd en hebben een beschrijving. “Dat is belangrijk werk geweest van de mensen van het Catharijne Convent.” Komen de spullen nog ooit tevoorschijn? Hans de Graaf haalt zijn schouders op. “Rekken wil na herbestemming, als hun kerk de functie van een dorps bed en breakfast heeft gekregen, enkele pronkjuwelen tentoonstellen. Echter daar worden hoge eisen gesteld voor een goede waarborg. Vraag is: kan Rekken die waarmaken? Orgels zijn ook probleem. Ergens opslaan of geschikt maken voor een kerk in de parochie kost handen met geld. Dan blijft er niets anders over dan ze over te geven aan de markt. Er is vraag naar orgels in Oost-Europa.”

Een ander probleem doet zich voor bij de herbestemming van een kerkgebouw. Dat zijn de klokken. “Die kun je er niet zomaar uithalen. Bronzen klokken zijn groot en zwaar. We kijken dan of klokken in de toren een specifieke functie kunnen krijgen. In Vragender blijven de klokken zitten nu daar appartementen in komen. Ze zullen luiden bij dorps aangelegenheden. Dat is bij de koop overeengekomen.”

Het sluiting van kerken gaat door merg en been. Wanneer het gebouw is verkocht volgt het ontruimen van de kerk. Daar komen



*De beschrijvingen van de kerkkunst integreren Hans de Graaf.*

verdriet en herinneringen boven. “Mensen zijn erg gehecht aan het gebouw en het leven dat daar plaatsgevonden heeft. Het liefst willen betrokkenen alles behouden, maar dat gaat natuurlijk niet op.”

“Ik vind wel dat de vier locaties waar dit gebeurt, ontzettend goed meewerken. Je kijkt samen naar mogelijke bestemmingen, maar ook naar welke initiatieven er leven. Het moet wel te behappen zijn voor een gemeenschap of een dorp. Je kan niet oeverloos blijven zoeken naar financiën. Er komt op een gegeven moment een situatie dat je niet anders kan dan het kerkgebouw of een orgel over te geven aan de markt. De verantwoordelijkheid ligt bij het parochiebestuur. Met welke initiatieven mensen ook komen: het moet niet zo zijn

dat twee jaar na de verkoop het project is mislukt.”

In Mariënveld is voor de kerk een haalbaarheidsonderzoek gestart om de kerk die het dorp zelf gebouwd heeft te bewaren. Het wachten is op de rapportage van het Gelders Genootschap. Het dorp Harreveld is gekomen met een muscale oplossing. De Agathakerk vertelt van binnen en van buiten de geschiedenis over de havezate, de freule, het jongensinternaat en ‘het leven op Harreveld’. “De parochie streeft ernaar dat de kerkelijke transitie bedachtzaam en ordelijk verloopt. We moeten een beeldenstorm zien te voorkomen. Dat zijn we aan ons nageslacht verplicht. En wie weet hoe er over honderd jaar over ons en over spiritueel denken wordt gedacht? Zit een gebouw dan weer vol gelovige mensen?”

## Klussengroep Lichtenvoorde helpt bij goed-opslaan kerkkunst

De klussengroep uit Lichtenvoorde bestaat uit 11 handige mannen. Voor elk technisch probleem dat zich voordoet in de kerk, toren, het parochiecentrum of de buitenruimte, hebben zij een oplossing. Op dit moment staan ze op de achtergrond de mensen uit Vragender en Bredevoort bij die bezig zijn hun kerken te ontruimen. Er zijn spullen die weggegeven of verkocht worden aan andere kerken. Er zijn ook spullen die van waarde zijn voor de geloofsgemeenschap en de cultuurhistorie in

deze plaatsen. Deze dienen bewaard te worden. De klussengroep heeft depots ingericht om deze archieven gedocumenteerd te kunnen opslaan.

“Het is een soort automatisme. We zijn met mensen die wat kunnen aanpakken en wie wat goed kan. Tijdens het klussen hebben we het ook gezellig met elkaar”, vertelt Frans te Brake van de klussengroep.

In de afgelopen coronaperiode kregen ze de ruimte en de tijd om grote onderhouds-

werkzaamheden te verrichten in de Lichtenvoorde kerk. De sacristie en de bijsacristie zijn grondig opgeknapt. Er is een persoon die het onderhoud van het uurwerk in de toren onder zijn hoede heeft. “Nu staan de gang en de Mariakapel op het programma. De muur van Mariakapel blijft altijd vochtig. Dat komt door de zandheuvel aan de voorzijde van de kerk waarop het H.Hartbeeld staat. De muur is altijd vochtig en moeten we aan de binnenzijde bijwerken.”



# Pastoraat na corona: Vooruitkijken naar het nieuwe werkjaar



Icon Menas of de icon van Jezus' vriendschap (Joh 15:14-15)

**In Nieuwsflits 4 heeft het pastorale team u bijgepraat over pastoraat in het afgelopen werkjaar dat getekend werd door de corona pandemie. Een kerkelijk leven op anderhalve meter. De beperkingen in de samenleving worden geleidelijk aan minder. Sinds 5 juni zijn meer kerkgangers in de vieringen toegestaan. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan. De parochie en kerken staan voor de vraag hoe gaan we verder na corona. Het pastorale team deelt enkele gedachten en plannen daartoe voor het aankomende werkjaar.**

## Liturgische vieringen

We zien er weer naar uit om samen te komen zonder (te veel) beperking voor de liturgische vieringen. De online vieringen worden alom

gewaardeerd. Anderen missen het fysiek samen zijn in de kerk. Gaan we de draad van samen bidden, zingen en eucharistie vieren weer oppakken?

De cantors zijn een waardevolle muzikale ondersteuning van de eucharistie- en andere vieringen. Koorleden zien uit om weer samen te repeteren en de zang te mogen verzorgen. De realiteit gebiedt ons te zeggen dat we ons ook zorgen maken over die toekomst. Gaan alle zangers en zangeressen hun vertrouwde plek weer opzoeken? Daar komt bij dat in sommige kerken er geen eucharistie- en communievieringen meer zijn omdat de kerk aan de credienst onttrokken is of dat is in de nabije toekomst gaat gebeuren. Wat zou het zou het mooi zijn dat koorleden over grenzen heen zich aansluiten bij andere koren. Het

pastorale team zal hierover met betrokkenen in gesprek gaan.

## Geloofsverdieping-catechese

Catechese kennen we vooral als voorbereiding op doop, eerste communie, vormsel en volwassenen die alle drie sacramenten ontvangen om bewust katholiek te worden. De afgelopen jaren zijn ouders van de kinderen nauw betrokken bij de voorbereiding. Deze gelegenheids-catechese blijkt een belangrijker onderdeel te worden, want catechese is niet alleen iets voor kinderen. Ook als volwassen gelovigen is het goed om ons geloof te voeden en te verdiepen. In het komende werkjaar zal het pastorale team met een aanbod voor geloofsverdieping komen. Bijvoorbeeld door samen naar een film kijken die te maken heeft met leven, geloven of zingeving en daar met elkaar over doorpraten. Het kan ook gaan over een onderwerp uit onze katholieke traditie, waarna we daarover met elkaar in gesprek gaan.

## Omzien naar elkaar, zoals Jezus naar mensen heeft omgezien

Goed zijn voor anderen, mensen in nood helpen dat doe je toch gewoon. Dat is voor velen een natuurlijke reactie en levenshouding. Wanneer je gedoopt en gevormd bent draag je Jezus' naam: christen. Dan is het niet vrijblijvend om oog en hart te hebben voor mensen om ons heen. We zijn geroepen om leerling van Jezus te zijn, ook in het dienen. In de geloofsgemeenschappen van onze parochie gebeurt op dit gebied best veel, als vanzelf.

Denkt u maar aan het bezoeken van zieken en ouderen. De (financiële) ondersteuning door de parochiële caritas instelling of de oproep tot ondersteuning van Vastenactie of Adventsactie.

Hoe kunnen we ons nog meer bewust zijn van deze diaconale opdracht? Hierover wil het pastorale team met u op zoek gaan naar mogelijke antwoorden en acties.

## Pastor en huisbezoek

Onze levens kennen verschillende fases en met hoogte- en dieptepunten. Soms is het leven voor een mens alleen te zwaar.



# Nieuwe opzet parochieblad en nieuwsbrief



De vraag naar zin en betekenis van het leven kan je leven op de kop zetten. Denk u maar aan situaties van ziekte, overlijden, echtscheiding, werkloosheid, zorgen over relaties met (klein-)kinderen. Je kunt dan behoefte hebben aan een luisterend oor en open hart. De leden van het pastorale team zijn van harte bereid om er voor u te zijn. Tegelijk horen we nogal eens dat parochianen graag een pastor zouden willen spreken, maar dat ze die vraag niet stellen omdat pastores het veel te druk hebben. Dat is jammer! Want juist die persoonlijke contacten en gesprekken zijn wezenlijk voor een pastor. Neemt u contact op, want een afspraak is altijd te maken.

U kunt bellen, mailen of gebruik maken van de bezoekaarten achter in de kerken.

Aan het begin van het nieuwe werkjaar, in het nieuwe parochieblad, leest u meer over de concrete plannen van het pastorale team. Voor nu wensen wij u een goede zomertijd toe.

Namens het pastorale team  
Diaken Cor Peters



## Pastoraat van de vriendschap (afb icoon links)

*Jezus en zijn vriend kijken niet naar elkaar, maar hun relatie is niet afstandelijk of koud. Jezus' nabijheid wordt uitgedrukt door de arm die hij om de schouder van zijn vriend legt.*

*Kijk naar Jezus' ogen. Ze zijn erg open, vriendelijk en doordringend. Jezus' ogen zijn gericht op Gods toekomst, op Gods koninkrijk. Hij nodigt ons uit hetzelfde te doen: om met hem dezelfde kant op te kijken, over de twijfels en tegenstellingen heen waar we op dit moment misschien doorheen gaan.*

**Zoals u elders in deze uitgave van SintLudgernu.nl heeft kunnen lezen is dit het laatste nummer van dit parochieblad. Er gaat het een en ander veranderen als gevolg van de fusie per 1 januari 2021. In dit artikel willen we u op de hoogte brengen van de veranderingen en wat die voor u betekenen.**

### Wat gaat er allemaal veranderen?

- De naam van het parochieblad gaat veranderen. Wat die gaat worden is helaas nu nog niet bekend. Er zijn namen voorgesteld, maar er is nog niets besloten.

- Het verspreidingsgebied van het parochieblad wordt verdubbeld. SintLudgernu.nl wordt nu alleen bij parochianen van de voormalige St. Ludgerparochie bezorgd. Vanaf het volgende nummer is het de opzet om ze in de hele HH. Paulus en Ludgerparochie te verspreiden.

- Het nieuwe parochieblad krijgt een nieuwe 'look'. In goed Nederlands: het gaat er wat anders uitzien. Ook de nieuwsbrief, website en facebook krijgen een facelift, de een wat eerder dan de ander.

- Het aantal uitgaves per jaar wordt minder, die gaat van 10 naar 5 uitgaves per jaar. Naast de papieren uitgave is er een digitale nieuwsbrief die 11 keer per jaar, telkens op de eerste van de maand, uitkomt met uitzondering van de maand augustus.

- De inhoud van parochieblad en nieuwsbrief wordt op elkaar afgestemd. Het nieuws, ook actuele locale weetjes, komt vooral in de nieuwsbrief. Het parochieblad wordt meer thematisch van opzet met het accent op informatieve, verdiepende en achtergrond stukken, inspirerende interviews en dergelijk.

Nieuws met (nagenoeg) dezelfde inhoud worden, op bewuste uitzonderingen na, gemedien.

- De nieuwe nieuwsbrief krijgt een andere opzet dan nu. Het wordt een digitale nieuwsbrief in PDF-formaat dat de complete artikelen bevat. Doordat artikelen niet meer naar de website worden doorgelinkt is de nieuwsbrief printbaar geworden en daarmee eenvoudiger beschikbaar te maken voor mensen die alle digitale mogelijkheden minder onder de knie hebben.

### Wat betekent dat nu voor u?

Als lezer van het parochieblad blijft u het nieuwe parochieblad gewoon ontvangen, maar minder vaak dan voorheen. Voor het maandelijkse nieuws is het aan te raden om uzelf aan te melden bij de nieuwsbrief. Dat moet u zelf doen. Aanmelden kan via de parochiewebsite ([www.paulus-ludger.nl](http://www.paulus-ludger.nl)) onder 'Media' en kies dan 'Nieuwsbrief aanmelden', of gebruik daarvoor de groene knop op elke websitepagina rechts met de tekst: "U kunt zich hier aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief". Na opgave ontvangt u automatisch de nieuwsbrief per e-mail op het opgeven e-mailadres.

Wilt u dat liever niet, dan kunt u alle uitgaven van zowel de nieuwsbrief als het parochieblad ook op de website vinden. Wederom bij "Media" en dan onder "Parochiemagazine" of "Archief nieuwsbrieven". Heeft u kopij of wilt u iets aankondigen of publiceren in parochieblad of nieuwsbrief dan kunt u die informatie sturen naar [nieuwsbrief@paulus-ludger.nl](mailto:nieuwsbrief@paulus-ludger.nl) en/of naar [redactie@paulus-ludger.nl](mailto:redactie@paulus-ludger.nl).

Heeft u naar aanleiding van dit stuk vragen dan kunt u die sturen naar [communicatie@paulus-ludger.nl](mailto:communicatie@paulus-ludger.nl) of naar een van de hierboven genoemde e-mailadressen.

Berry Brockötter, parochiebestuurder  
portefeuille Communicatie

# Een goeie vraag! Catechese bij gelegenheid

als jesus nog leefde  
hadden we dan  
juist ook de communie  
nie ook gedaan????

**Deze foto is een vraag zoals  
kinderen die -soms geheel  
onverwacht- kunnen stellen.  
Wat zou u antwoorden ...?**

Om te beginnen bij het laatste woordje 'gedaan' leggen we de kinderen uit dat we eigenlijk helemaal niets doen.

Ja natuurlijk, we werken hard en bereiden ons voor op een belangrijke dag in ons leven waarop we voor de eerste keer ter communie mogen gaan.

Dan vouwen we onze handen en leren hoe we de communie ontvangen. Welke hand onder en wat we zeggen en hoe we dat in welke volgorde doen. Maar in feite ontvangen we de hostie. We mogen Jezus zelf ontvangen en we mogen steeds meer worden wat we ontvangen: Lichaam van Christus.

En dan inzoomen op het woordje 'leefde'.

Als Jezus nog zou leven ... als Hij niet dood was gegaan ...

Dan komt opnieuw het verhaal van de Goede

Week van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag ter sprake. Maar Jezus bleef niet dood! Hij leeft! Na drie dagen was het graf leeg. Verschillende mensen getuigen daarvan: hebben dat ervaren en gezien.

Thomas kon het eerst maar moeilijk geloven, de vrienden konden de vrouwen die bij het lege graf waren, niet geloven. De Emmaüsgangers gingen teleurgesteld naar huis. Allen ontdekten gaandeweg dat Jezus niet dood maar levend aanwezig was. Met Hemelvaart verdwijnt Hij achter een wolk en tien dagen later ervaren zij Gods Geest en trekken erop uit. 3000 mensen lieten zich dopen.

En die wolk ... die kwamen we ook al tegen in bijeenkomst 2: toen trok die wolk voor de mensen uit toen zij door de woestijn liepen.

De wolk wees hen de weg en ging hen voor. Zou die wolk dezelfde kunnen zijn als de wolk van Hemelvaart? Is het God zelf die ons vooruit gaat en de weg wijst. Jezus leeft! Dat kunnen we heel bijzonder zien en voelen telkens wanneer Hij in de hostie heel dicht bij ons komt.

We kunnen dan dagelijks ervaren wanneer we even stil worden en met Hem praten. Dat noemen we bidden.

Zomaar een inspirerend gesprekje met de kinderen naar aanleiding van hun vragen. Dit delen we graag met u.





REGIO WEST

SintLudgernu

## Zomerborrel locatie-correspondenten

Het zomer-dubbelnummer van ons paro-

### 'Webwerken' een serieuze zaak



Correspondenten, redacteuren, webredacteuren, locatieraadleden en leden van de pastoraatsgroepen werden door de hoofdredactie wegwijs gemaakt in het medialandschap en op het gebied van 'contentmanagement'. Hieronder verslaat men het geven van unieke informatie die mensen bindt, in ons geval aan

de parochie en de kerk. Ook het archiveren is van wezenlijk belang voor met name het opbouwwerk. De deelnemers van deze dag zijn zich bewust van hun portret- en auteursrechten en die van anderen. Vandaar de zwaarte balkjes op de gezichten. Een grapje van de redactie: alle rechten voorbehouden!

parochie  
tijd  
cor-  
nis te  
in de  
odige  
b bij  
n.  
beter  
plan  
Een  
daar-  
egen  
nunt.



**'Voor alles is een tijd'. De periode dat SintLudgernu.nl op de deurmat valt zit erop**

Het gaat er niet om hoeveel mensen op zondag in de kerk zitten, maar om hoe kerken de lege ruimte in de samenleving bezielen, zei journalist Leo Fijen eens in zijn KRO/RKK-programma Kruispunt "De lege ruimte tussen de kerkparochie en het individu is wat we opnieuw moeten bezielen." In de woorden van Fijen ligt precies de bezieling van deze redactie.

Aan de enorme stapel SintLudgernu's hier thuis in het archief zie ik wat er in de bijna 10 jaar bestaansgeschiedenis van het blad, allemaal gebeurd en bereikt is. Denken en schrijven hebben nu eenmaal meer invloed op mensen en gebeurtenissen dan het gebruik van bevelen of geweld, als we praten over de kracht van de pen. Een handgeschreven brief is lichaamstaal waar aandacht uitsprekt. De letters uit de pen vervloeden tot een liefdevolle streling van woorden op papier. De aankomst van brief voelt anders dan de massawoorden getikt op een toetsenbord die digitaal de wereld in gezonden worden. Het hoort bij de nieuwe tijdgeest dat wel, de manier supersnel en kent een steeds groter bereik.

Het parochiebestuur gaf toestemming om in coronatijd gewoon door te gaan met het maken van het blad ondanks de kosten en het gemiste collectegeld. SintLudgernu.nl liet haar waarde gelden. Met name de oudere mensen vonden het fijn vinden dat deze contactlijn in stand werd gehouden. Dat bleek uit de verhalen van de bezorgers en de contactpersonen. Mensen zaten te wachten op het bezoek tot aan de brievenbus. Even een zwaai of een gesprekje bij het open raam.

SintLudgernu.nl gaat over naar een nieuw. In het nieuwe geheel wordt er nog vijf keer per jaar een parochieblad uitgebracht. De digitale nieuwsbrief gaat het aantal contactmomenten compenseren. Zoals Leo Fijen al beweerde: het gaat minder over cijfers en het aantal mensen op zondag in de kerk, maar het gaat er om hoe de kerken een plek van verbinding zijn en hoe mensen geconfronteerd worden met geloof en de gemeenschap die dat uitdraagt. Je zou het verbindende proces kunnen vergelijken met het EK-voetbal. Je

ziet oranje in de supermarkten, oranje in alle tv-programma's oranje opgesmukte buurten. Heel Nederland houdt van voetbal, gezinnen houden van een oranje gekleurd Nederland. Zullen zij op de zondag ook de tribunes bestijgen voor een pot voetbal van de lokale voetbalclub? Ik denk het niet. Maar ze dragen het voetbal wel. Alles rond het EK-voetbal is een voorbeeld gedreven betrokkenheid te genereren. Door te verhalen over lichtpuntjes, 'de successen' willen mensen bij de kerkclub horen. Daarnaast wil ik het teambelang benadrukken. De bijdrage van de correspondenten, schrijvers en fotomakers is niet te onderschatten. We kunnen van alles bedenken, maar het moet wel mogelijk worden gemaakt. Bladerend door een aantal exemplaren van de stapel zag ik de plaatjes van de workshop samen de parochiewebsite vullen, kwam ik foto's tegen van de workshop fotografieren en zag ik hoe mensen lachten over de schrijf oefening tijdens de workshop 'met aandacht schrijven'. Brecht, de studente journalistiek die graag wilde leren interviewen en deze goed wilde uitschrijven, bedacht spontaan de mededeling: 'Pastoor Pikkemaat kwam te laat omdat hij onderweg een konijn had doodgereden', die wat later arriveerde bij deze workshop voor de opening. De constatering moest tot een verhaal worden uitgewerkt. Wat werden we creatief. Ik las een prachtig uitgeschreven interview van de andere student journalistiek Nora. Ze had een gesprek met hoogleraar Paul van Geest over de diepere laag in de zingeving van arbeidprestaties. De betrokkenheid van beide studentes leidde tot een eigen zoektocht (backpacken) naar hun betekenisgeving aan het eigen leven. Romy is vanaf haar 9e betrokken bij de redactie. Ze doet haar laatste verhaal op de jeugdpagina.

Al weten we op het moment van schrijven, nog niet hoe de redactie verder gaat, zeker is dat we contact houden. Wij bedanken u voor de mooie verhalen, de correspondenten, de schrijvers, de bezorgers, en andere betrokkenen bij SintLudgernu.nl. We zien elkaar na de zomervakantie. Een fijne zomer gewenst.

*Namens de redactie, Eveline Zuurbier*

# ParochieParels: 't wierookscheepje en het wierookvat



## 1971: Op gloeiende kolen...

Herinnering van een misdienaar - 'Mag ik het scheepje?' fluisterde de pastoor. Ik knikte en gaf hem het zilveren houdertje. Wat een prachtig voorwerp! Het leek wel een bootje. De pastoor opende het houdertje en haalde een klein lepeltje tevoorschijn. Hij knikte naar het wierookvat dat ik in mijn handen had. Ja natuurlijk, dat moest ik nu openen. Voorzichtig trok ik aan de ketting, maar er gebeurde niet veel. De ketting zat een beetje in de knoop. Hoe kreeg ik dat ding nog op tijd open? De pastoor had al wat wierookkorreltjes op het lepeltje liggen... Geduldig wachtte hij tot ik het vat zou openen, maar dat wilde niet lukken. 'Geef maar hier, jongen.' Met die woorden nam de toegesnelde koster het wierookvat even over. Hij frummelde wat aan de ketting, stopte zijn wijsvinger in het ringetje en trok nog eens voorzichtig. Licht haperend ging het koperen deksel omhoog. Daarna gaf hij mij het wierookvat terug. Eindelijk kon de pastoor zijn wierookkorrels op het gloeiende kooltje in het wierookvat leggen. Voorzichtig liet ik het deksel weer zakken. Gelukkig... Dat ging in een keer goed. De pastoor klapte het scharnierende dekseltje van het wierookscheepje dicht en gaf het me terug. Een halve seconde later had hij het

wierookvat vast. Met zwaaiende bewegingen bewierookte hij de overledene... 'God heeft via deze mens zijn goedheid en liefde aan de wereld laten zien.' Rookwolven stegen met het gebed naar de hemel en de wierookgeur vulde de kerk. Na de uitvaart keek de koster mij vriendelijk aan. 'Zit maor neet met dat kettinkje, jongen. Dat ding hef wal vaker kuren.' Dat vond ik aardig, maar één ding wist ik zeker: de volgende keer geen wierookscheepje en geen wierookvat voor mij... Nee, dan liever de wijwaterkwast of het kruis.

## Wierook

Wierook: De ene geniet van de geur en de ander vindt het wat minder, maar wat is het eigenlijk? De wierook in onze katholieke kerk wordt gemaakt van boomhars van de wierookboom, de Boswellia, en wordt gewonnen in landen als Oman, Jemen en Somalië. Het betreft

korrelwierook. Wierook is: wijrook. Wierook wordt gebruikt om met de rook het gebed naar de hemel op te laten stijgen. Daardoor worden onze gebeden gewijd en heiliger gemaakt. De lettergreep 'wie' stamt af van het Gotische woord 'weih's' en dat betekent: heilig. Denk ook aan het Duitse woord voor kerstmis: Weihnachten. Wierook heeft natuurlijk van oudsher ook een praktische kant: het verdrijft nare geuren. Je kunt daarbij denken aan middeleeuwse pelgrims die na een lange tocht niet al te fris in Santiago de Compostella aankwamen. Dan was een groot, zwierend wierookvat een prachtige oplossing. Dat enorme wierookvat schijnt nog steeds in die kathedraal te hangen.

Over het wierookscheepje en het wierookvat... Het wierookscheepje is een bootvormige houder. Er zit meestal een scharnierend dekseltje op. In dit houdertje worden de wierookkorrels bewaard. Met een

wierooklepeltje kan de priester de korrels in het wierookvat scheppen. Sinds de late middeleeuwen worden wierookscheepjes gebruikt.

Voor elke bewieroking is het nodig om het wierookvat bij te vullen. In de regel opent een misdienaar het wierookvat. De priester gooit enkele korrels op het gloeiende kooltje in het vat en zegent vervolgens de wierook. Daarna neemt hij het vat aan om het wieroken in gang te zetten.

Tijdens het "bewieroken" worden zwaaiende bewegingen gemaakt. Door het zwieren van het wierookvat wordt er extra lucht aangezogen. Daardoor gaat het kooltje harder gloeien en kan de wierook sneller smelten. Even later wordt de kerk dan gevuld door een weldadige wierookgeur.

## Wierook in de bijbel

Over het gebruik van wierook wordt in de bijbel meer dan honderd keer gesproken. Het bekendst is voor veel mensen natuurlijk de passage uit het kerstverhaal: "De drie wijzen gingen het huis binnen, zagen er het kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervalend betuigden zij hun hulde. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre." (Mattëüs) Jezus was een koning van medemenselijkheid. Daarom zwaait de kerk een ieder van wie we afscheid nemen lof toe met "Zijn koninklijke wierook".

## 2021: Wierook tijdens de H. mis

Pinksterzondag 2021: Die morgen had ik, als voorbereiding op het schrijven van dit stuk, nog even het een en ander opgezocht over de wierookrituelen in de kerk. Het werd me duidelijk dat wierook nog steeds wordt gebruikt tijdens het lof, de vespers en processies. Ik was vooral nieuwsgierig naar het gebruik van wierook tijdens de plechtige hoogmis. Daar was genoeg over te vinden in de diverse bronnen, maar er zaten toch wat nuanceverschillen in. Daarom zou ik vandaag de dienst met extra aandacht volgen. Dat hoort





natuurlijk altijd zo te zijn, maar vandaag had ik een duidelijke missie: wierook.

De bel ging. De pastoor en de misdienaars kwamen binnen en liepen over het middenpad naar het altaar. Voorop liep een volwassen acoliet met een wierookscheepje en wierookvat. Hij zwierde licht met het vat. Voorin de kerk nam de pastoor het vat over en bewierookte het altaar. Daarna gaf hij het vat terug aan de acoliet.

Voor het evangelie werd het Evangelieboek bewierookt.

Voor aanvang van de eucharistie, tijdens het Sanctus en bij de woorden: "Neeemt en eet hiervan, want dit is het Lichaam dat voor u gegeven wordt" en "Dit is mijn bloed dat voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden" werd er ook gewierookt. En tot slot bewierookte de acoliet de mensen in de kerk ter ondersteuning van hun persoonlijke gebeden.

#### Tot slot

Op de foto's ziet u het wierookvat, het wierookscheepje en de wierookhouder, zoals die in de Bonifatiuskerk van Lichtenvoorde aanwezig zijn.

Het wierookscheepje is duidelijk bootvormig en heeft een scharnierend dekseltje.

Het wierookvat is een prachtig exemplaar, met name het deksel is mooi bewerkt.

De wierookhouder is bevestigd aan de muur naast het altaar. Hier kan het vat, na gebruik, opgehangen worden en even uitdampen.

In iedere katholieke kerk zal een wierookscheepje en een wierookvat aanwezig zijn. Er zullen elders wellicht zelfs zilveren exemplaren te vinden zijn, maar dit zijn de prachtige parels van Lichtenvoorde.



Bronnen: [encyclo.nl](http://encyclo.nl), [religieuserfgoed.nl](http://religieuserfgoed.nl), [rouwrituelen volgens katholiek geloof](http://rouwrituelen.volgenskatholiek geloof) (Ger Diex), [priesterpenne.be](http://priesterpenne.be), het woord 'wierook' (Jos Versteegen), [Wikipedia](http://Wikipedia), NT

Tekst en foto's: Vincent Stapelbroek

## Van geboortekaartje tot EHC-feestje



### Met grote dankbaarheid en vreugde geven we u kennis van... ...inspirerende en enthousiaste communievieringen 2021

Deze zin stond ooit vaker op geboortekaartjes en klinkt voor ouderen wellicht vertrouwd en voor jongeren ouderwets in de oren... En dat is precies wat we ervaren hebben. We kijken dankbaar terug op inspirerende en eigentijdse vieringen met een inhoud die traditioneel en door de eeuwen heen beproefd is. Rituelen, verhalen en gebeden die mensen al eeuwenlang van waarde zijn gebleken en gaan over onze relatie met God. Met de veelvuldigheid van God, want het was wereldwijd ook nog eens Drievuldigheidsweekend. Een begrip dat je theologisch kunt duiden, maar waar je een leven lang voor nodig hebt om de diepte daarvan te kunnen peilen. En zo is het ook voor de kinderen. We leren ze de vaste gebeden, Onze Vader en Wees Gegroet en enkele kernzinnen uit de liturgie. We bespreken in de voorbereidingstijd twee verhalen uit het Oude Testament en vier verhalen uit het Nieuwe Testament, waaronder twee wonderverhalen. Deze worden op de leeftijd van de communicantjes, de zogenaamde intuïtieve-projectieve geloofsfasen nog geheel en al opgenomen als 'wat goed dat Jezus dat kan'.

Wauw super! Meer kritische vragen komen later als ze vormeling zijn geworden. Kinderen tot 8-9 jaar maken snel contact met hun onderbewuste. Daarom bieden we tijdens de voorbereidingen de inhoud op verschillende wijzen aan: in de persoonlijke ervaring, door verhalen en plaatjes/beeldmateriaal, of door gelovige mensen in de omgeving. Ouders, opa's en oma's en de thuissituatie zijn daarbij heel belangrijk.

Het werkboek is dan slechts een hulpmiddel. Een hulpmiddel waarmee enthousiast thuis gewerkt is. Sommige kinderen waren zelfs zo enthousiast dat thuis vooruitwerken in coronatijd. Het contact met de ouders was laagdrempelig en vertrouwd. Betrokken ouders voelden zich gelukkig vrij om te mailen, te appen of anderszins contact te zoeken. Regelmatig ontvingen zij ouderbrieven en/of digitaal materiaal ter ondersteuning. Door

het werken in kleinere groepen was er meer interactie. We vinden het belangrijk om de kinderen te kennen.

De eucharistievieringen waren digitaal. Alle teksten stonden op het grote scherm, waardoor iedereen actief kon meelezen en meedoen. Het niet zelf mogen zingen konden we oplossen door liederen met filmpjes te laten zien en horen, die de inhoud van het liedje nog eens versterken.

We zijn blij met de positieve feedback van parochianen die verbonden waren via de livestream en van de ouders zelf. Ondanks Covid-19 en de beperkingen hebben gezinnen toch gezamenlijk kunnen vieren met maximaal acht personen per familie.

Door de vrijwilligers in de locaties Groenlo en Lichtenvoorde moesten wel een paar stapjes bijgezet worden om alles in goede banen te leiden, maar onze complimenten voor de kosters, acolieten, coronateams en andere vrijwilligers die hierbij betrokken waren. Iedereen is hartelijk ontvangen en de zaken waren lokaal goed verzorgd. Een prettige samenwerking en onderling vertrouwen zijn heel veel waard.

De kinderen hebben mogen ervaren dat er iets bijzonders gebeurd is: we zijn blij dat het gelukt is om onze jongste parochianen iets van geloof te laten ervaren. Niet alles begrijpen ze, maar geloven is ook een lange zoektocht. Ze hebben nog een leven lang voor zich.

Hartjes waren het centrale thema: begonnen met Valentijnsdag en afgesloten door de liefde, genade en goedheid van God met het ontvangen van hun eerste heilige hostie. 'Blijf dit doen!' dat is de titel van het project en tevens een uitnodiging. Uit enkele gezinnen ontmoeten we nog een oudere broer of zus in de komende weken in de voorbereidingen op het heilig vormsel. We hopen een band te kunnen opbouwen met deze jonge gezinnen die samen willen zoeken in geloof.

Na de zomer komen we terug op deze vieringen met voorstellen.

We willen een kinderwoorddienst groep starten.

De vriendschapsslinger en het hartje van ieder kind kan dan worden opgehaald. Hoe en wanneer hoort u te zijner tijd. Houdt de website en het parochieblad in de gaten.

Opgave voor de nieuwe groep kan in september 2021. Dat geldt voor de vormelingen groep van november 2021 en de communicanten van 2022.

Carla Roetgerink, pastoraal werkster



# Jeugd@church



## Gebed voor onderweg door communicantjes

In de zevende bijeenkomst van de communievoorbereiding gaat over de Emmaüsgangers: twee vrienden van Jezus die na de kruisiging bedroefd en teleurgesteld naar huis gaan en pas bij het breken van het brood bij hen thuis aan tafel Jezus herkennen. Hij had de hele weg samen met hen gelopen en Hij had hen verhalen verteld waarvan ze blij werden. Pas toen zij hun hart openstelden, zagen ze Hem ook werkelijk.

De kinderen hebben zelf een gebed voor onderweg geschreven. Een gebed voor onderweg in de komende zomertijd.





# Mijn laatste stukje

## HOE IK HET REDACTIEWERK BELEEFD HEB

Dit is het laatste stukje wat ik schrijf voor de jeugdpagina's. Ik ga er mee stoppen. Daarom heb ik hier mijn ervaringen opgeschreven over hoe ik het vond om redactiewerk te doen, wat het meest indruk op mij heeft gemaakt, wat ik er van geleerd heb en wat ik leuk vond.

## HOE VOND IK HET OM HET WERK TE DOEN?

Ik heb het heel leuk gehad de bijna 7 jaar dat ik dit heb mogen doen. Ik heb er ook veel van geleerd. Ik weet nog dat ik het begin me eerste stukje en redactievergadering heel spannend vond om te doen, maar tegelijkertijd ook veel zin had om er mee te beginnen. Hoe meer stukjes ik ging maken hoe minder zenuwachtig ik werd en vond het altijd heel leuk om een stukje te schrijven.

## WAT DE MEESTE INDRUK GAF EN ME DUS BIJGEBLEVEN IS

Wat mij het meest is bijgebleven is me allereerste interview met pastoor Pikkemaat. Ik vond dat toen heel leuk om te doen want je interviewde wel gewoon de pastoor van de parochie. Dus dat heeft veel indruk op me gemaakt.

Ook het interview bij boekenwinkel de Licht is me bijgebleven omdat ik voor het eerst een interview op een andere manier ging verwerken.

Ook het interview bij het GUV is me bij gebleven vooral omdat me ook daar alles wat uitgelegd wat zij nou eigenlijk doen.

## WAT IK ER VAN GELEERD HEB

Ik heb ontzettend veel geleerd door het redactiewerk bijvoorbeeld hoe ik goed kon interviewen en ook uit gesprekken weer stukken tekst kon schrijven. Ook omdat ik dit deed merkte ik op school dat een stuk schrijven of een essay veel makkelijker ging. Ook sociaal ben ik meer ontwikkeld in het begin durfde ik moeilijk iets te zeggen en nu gaat dat ook al een stuk beter.

## WAT IK LEUK VOND

Ik vind eigenlijk alles wel leuk natuurlijk vooral de stukjes zelf schrijven of naar mensen te gaan om ze te interviewen en natuurlijk ook de redactievergaderingen waar ik op het laatst jammer genoeg niet meer vaak bij was door school of sport.

Ik wil graag voor de rest de redactie bedanken om deze kans te geven en voor deze leuke tijd.

## GROETJES EN EEN FIJNE VAKANTIE, ROMY



## Tips!

Blijf dit doen! Titel van het project waarmee kinderen worden voorbereid op de eerste heilig communie.

De laatste viering waarin kinderen hun eerste heilige hostie ontvingen is terug te zien op [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Ga daarvoor naar: St. Bonifatiuskerk Lichtenvoorde op 30 mei 2021 of naar H. Calixtusbasiliek Groenlo op zaterdag 29 mei 2021

Wil jij ook vaker de **eucharistie** mee vieren en er actief aan deelnemen. Word **misdienaar**. Opgeven kan bij pastoraal werkster C. Roetgerink, E: [c.roetgerink@paulus-ludger.nl](mailto:c.roetgerink@paulus-ludger.nl).

We maken een rooster zodat je ruim tevoren weet wanneer je aan de beurt bent. Ruilen kan altijd.

## WEEKENDVIERINGEN

	zaterdag 3 en zondag 4 juli	zaterdag 10 en zondag 11 juli	zaterdag 17 en zondag 18 juli	zaterdag 24 en zondag 25 juli	zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus
Aalten St. Helena	zo 9:30u. Dhr. J. Droste				zo 9:30u. Dhr. H. de Graaf
Beltrum OLV Tenhemelopneming		za 19:00u. Pastoor H. de Jong	za 19:00u. Werkgroep	za 19:00u. Past. werker C. Roetgerink	
Eibergen H. Mattheus	za 19:00u. Diaken C. Peters		za 19:00u. Past. werker C. Roetgerink		za 19:00u. Diaken C. Peters
Groenlo H. Calixtus	zo 9:30u. Pastoor H. de Jong	zo 9:30u. Pastoor H. de Jong	zo 9:30u. Vicaris H. Pauw	zo 9:30u. Vicaris H. Pauw	zo 9:30u. Pater F. Bomers
Harreveld H. Agatha					
Lichtenvoorde H. Bonifatius/ H. Ludgerus	zo 11:00u. Pastoor H. de Jong	zo 11:00u. Past. werker C. Roetgerink	zo 11:00u. Vicaris H. Pauw	zo 11:00u. Vicaris H. Pauw	zo 11:00u. Pater F. Bomers
Lielvelde Christus Koning	zo 10:00u. Werkgroep				zo 10:00u. Werkgroep
Mariëvelde O.L. Vrouw van Lourdes			zo 9:30u. Mevr. A. Wopereis		
Meddo H. Johannes de Doper		za 19:00u. Mevr. L. Wolters Mevr. L. Dorsthorst		za 19:00u. Mevr. E. Klitsie Mevr. I. Beekman	
Neede H. Caecilia					
Rekken H. H. Martelaren van Gorcum					
Rietmolen H. Caecilia			zo 10:30u. Werkgroep		
Winterswijk H. Jacobus	za 19:00u. Pastoor H. de Jong	zo 9:30u. Past. werker C. Roetgerink			za 19:00u. Pater F. Bomers
Zieuwent H. Werenfridus		za 19:00u. Past. werker C. Roetgerink		za 19:00u. Pater F. Bomers	

H. Eucharistieviering

Woord en communicatie

Woord en gebed

Oecumenische viering



= gezinsviering



= na afloop koffiedrinken

Zie de website voor de meest recente gegevens over de vieringen.

Op pagina 31 vindt u informatie over de overige vieringen.

## MEDEDELINGEN

## Corona

U kunt de coronaregels en de handleiding voor het online aanmelden vinden op de achterpagina.

## Aantal personen per viering

De coronaregels zijn per 1 juni veranderd, verwacht wordt dat eind juni de maatregelen weer aangepast worden.

Zie onze website, [www.paulus-ludger.nl](http://www.paulus-ludger.nl), voor de laatste coronamaatregelen.



## WEEKVIERINGEN

zaterdag 7 en zondag 8 augustus	zaterdag 14 en zondag 15 augustus Maria Hemelvaart	zaterdag 21 en zondag 22 augustus	zaterdag 28 en zondag 29 augustus	zaterdag 4 en zondag 5 september	
	zo 9:30u. Helenadag Dhr. J. Droste			zo 9:30u. Dhr. H. de Graaf	Aalten St. Helena
	za 19:00u. Patroonsfeest Pastoor H. de Jong	za 19:00u. Diaken C. Peters			Beltrum OLV Tenhemelopneming
za 19:00u. Pastoor H. de Jong				za 19:00u. Diaken C. Peters	Eibergen H. Mattheus
zo 9:30u. Pastoor H. de Jong	zo 9:30u. Pastoor H. de Jong	zo 9:30u. Pastoor H. de Jong	zo 9:30u. Pastoor H. de Jong	zo 9:30u. Pastoor H. de Jong	Groenlo H. Calixtus
					Harreveld H. Agatha
zo 11:00u. Pastoor H. de Jong	zo 11:00u. Pastoor H. de Jong	zo 11:00u. Pastoor H. de Jong	zo 11:00u. Pastoor H. de Jong	zo 11:00u. Pastoor H. de Jong	Lichtenvoorde H. Bonifatius/ H. Ludgerus
				zo 10:00u. Werkgroep	Lievelde Christus Koning
	zo 9:30u. Mevr. A. Wopereis				Mariëvelde O.L. Vrouw van Lourdes
	za 19:00u. Mevr. L. Wolters Mevr. M. te Kieft		za 19:00u. Dhr. L. Zieverink Mevr. N. Raben		Meddo H. Johannes de Doper
	zo 10:30u. Werkgroep				Neede H. Caecilia
					Rekken H. H. Martelaren van Gorcum
	zo 10:30u. Werkgroep				Rietmolen H. Caecilia
zo 9:30u. Past. werker C. Roetgerink				za 19:00u. Pastoor H. de Jong	Winterswijk H. Jacobus
za 19:00u Past. werker C. Roetgerink	zo 9:30u. Patroonsfeest Mevr. C. Lageschaar	za 19:00u. Pastoor H. de Jong			Zieuwent H. Werenfridus

**Sacramenten**

Als u uw kind wilt laten dopen, de eerste heilige communie wilt laten doen, wilt laten vormen of als u een kerkelijk huwelijk wilt sluiten, neem dan contact op met het centrale secretariaat of het secretariaat van uw locatie. Zij kunnen u informeren en/of doorverwijzen naar de werkgroepen die u helpen bij de voorbereiding van de sacramenten.

Als u, met spoed, een ziekenzalving wilt, neem dan contact op met de pastorale noodwacht, T: 06-190 17 292. Dit is ook het nummer dat

u kunt bellen als u een kerkelijke begrafenis en/of kerkelijke ondersteuning wilt.

**Aanmelden dopen in de parochie HH. Paulus en Ludger**

Wilt u uw zoon of dochter laten dopen in onze parochie dan bent u van harte welkom! U kunt uw kind opgeven voor de doop via het centrale secretariaat. Zie voor adresgegevens pagina 2 of de website paulus-ludger.nl.

**Aalten - H. Helena**

Dijkstraat 11, 7121 ES Aalten

T: 0543-47 30 14

E: aalten@paulus-ludger.nl

Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. locatieraad

Secretariaat: vr van 10.00u–11.00u

**Beheercommissie**

Coördinator/voorzitter: Frans Stoltenborg, Budgethouder: Tonnie Krabben

Gebouwenbeheer: Joop Theissen, José van Lith

**Caritas**

Jozephien de Graaf, T: 0543-47 58 31

**Coördinator parochieblad SintLudgernu.nl**

Harrie Willemsen, T: 0543-47 49 50

**Contactpersoon scholen en kerk:** Nina Westendorp

**Beltrum - OLV Tenhemelopneming**

Kerkadres: Mariaplein 2, 7156 MG Beltrum

Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum

T: 0544-48 21 11

E: beltrum@paulus-ludger.nl

**Bredevoort - H. Hart en H. Georgius**

Kerkstraat 16, 7126 AM Bredevoort.

Bezoekadres: Koppelstraat 16, 7126 AH Bredevoort

T: 0543-45 17 86

E: bredevoort@paulus-ludger.nl

Bank: NL58 RABO 0310 5009 58

**Beheercommissie**

Voorzitter: Simone van der Sligte

Secretaris: Dick Hijink, Bekendijk 12, T: 0543-45 19 13

Financiën: Angelita Hunting, Officierstraat 1c, T: 0543-45 11 68

**Pastoraatgroep**

Rini Hahné en Simone van der Sligte

**Caritas**

Vacature

**Eibergen - H. Mattheus**

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen

T: 0545-47 13 59

E: eibergen@paulus-ludger.nl

Secretariaat: vrijdag 13.30 uur - 15.00 uur

**Groenlo - H. Calixtus**

Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo

Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

T: 0544-46 13 35

E: groenlo@paulus-ludger.nl

Secretariaat open: dinsdag en donderdag 9:00-11:00

**Harreveld - H. Agatha**

Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld

T: 0544-37 12 42

E: harreveld@paulus-ludger.nl

Bank: NL43 RABO 0325 4000 40

Secretariaat: maandag in de oneven weken 18.00u–19.00u

**Beheercommissie**

Voorzitter: V. Bokkers, e-mail: harreveld@paulus-ludger.nl

M. Harbers, W. ten Have, L. Schenk

**Pastoraatgroep/Voorgangers,**

Maria van Uem-de Mooy

Mieke Wessels-Bongers

**Caritas**

Josefien Stoltenborg, T: 0544-37 52 82

**Lichtenvoorde - H. Bonifatius – H. Ludgerus**

Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde

T: 0544-37 13 66

E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl

Bank: NL84 RABO 0336 1153 77, Kerkbalans: NL62 RABO 0336 1153 85

Secretariaat: Geopend op donderdag van 10:00u tot 12:00u.

**Beheercommissie**

Freek Verheijen, Guus Hulshof en Ria Kock.

**Pastoraatgroep**

Truus Kemperman, T: 06-4000 3067, Freek Verheijen, T: 06-8232 6457,

Ellen Dekkers, T: 06-2265 4812, Nicole Wolterink, T: 06-2862 1195

E: pgllichtenvoorde@sintludger.nl

**Caritas**

Anny Klein Gunnewiek T: 0544-37 32 10

**Lievelde - Christus Koning**

Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde

T: 0544-37 12 64

E: lievelde@paulus-ludger.nl



**Mariëvelde - O.L. Vrouw van Lourdes**

Waalderweg 3, 7263 RX Mariëvelde

T: 0544-35 12 30

E: marienvelde@paulus-ludger.nl

Bank: NL74 RABO 0160 0026 48

Spreekuur beheercommissie: elke maandagmorgen 10.00u–11.30u

**Beheercommissie**

Jan Berendsen, T: 0544-35 12 87/06-5364 7777

Anita Spekschoor, Irma Baks

**Pastoraatgroep**

Angela Reukers, Truus Berendsen, Romy Ilzereef, Terry Willemsen

**Caritas**

Wilma Kolkman, T: 0544-84 26 97

**Meddo - H. Johannes de Doper**

Goorweg 4, 7104 BA Meddo

T: 0543-56 96 55

E: meddo@paulus-ludger.nl

Bank: NL92 RABO 0132 3055 26

Secretariaat: di 9.30u–10.30u geopend

**Beheercommissie**

Voorzitter: Jan Lanting, T: 0543-72 21 53; Secretaris: Sylvia Ubbink-Zieverink,

T: 0543-56 99 15; Penningmeester: Tr. Kondring-Nienhuis, T: 0543-

56 93 40; Leonie Bent-Overkamp, T: 0543-52 10 17; Remy Zieverink,

T: 06-1248 2699; Monique te Kieft, T: 0543-56 96 14

**Pastoraatgroep**

Joep Dorsthorst, gemeenschapsopbouw, T: 56 94 72

Lidy Wolters-Zieverink, catechese, T: 56 99 70;

**Caritas** Joep Dorsthorst, T: 0543-56 94 72

**Beheerder kerkhof:** B. Zieverink, T: 0543-56 92 34

**Neede - H Caecilia**

Borculoseweg 43, 7161 GR Neede

T: 0545-28 68 35

E: neede@paulus-ludger.nl

**Rekken - HH Martelaren van Gorcum**

Rekkenseweg 40, 7157 AE Rekken

T: 0545-43 12 91

E: rekken@paulus-ludger.nl

**Rietmolen - H Caecilia**

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen

T: 0545-22 12 07

E: rietmolen@paulus-ludger.nl

**Vragender - St. Antonius van Padua**

p/a Ellen Wiegerink, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender.

Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo

Secretariaat te bereiken elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

T: 0544-464663

E: vragender@paulus-ludger.nl

Bank: NL09 RABO 0336 1153 69; Giro: NL90 INGB 0001 1961 56

**Beheercommissie**

Coordinator/voorzitter: Angelo Ribbers; Budgethouder: Bernard Lageschaar;

Gebouwenbeheer/secretaris: Ellen Wiegerinck; Algemeen lid/notulist: Silvia

Spijkers

**Pastoraatgroep**

Annie Hahné, Marie Ceciel Idink, Hennie ter Bogt, Tinie Kerkhoff-Keuning, Bas

Gierkink en Jannie Gunnewick

**Caritas:** Tinie Kerkhoff-Keuning, T: 0544-37 42 53

**Beheerder kerkhof:** Bennie Schilderink

**Winterswijk - H. Jacobus**

Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk.

T: 0543-51 21 58, E: winterswijk@paulus-ludger.nl

Bank: NL24 RABO 0371 2191 08.

Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12

Secretariaat di, do en vr 10.00u–11.00u

**Beheercommissie**

Voorzitter: Frank Peeters 0543- 52 31 44

Secretaris/budgethouder: Henry Reijerink 0543- 51 89 82

Gebouwenbeheer: Harrie Stotteler 0543- 51 80 34

**Caritas**

Ton Geuijen, T: 0543-51 59 77

**Beheerster kerkhof**

Cilia Buitink-Konink: T: 06-3098 2655

**Zieuwent - H. Werenfridus**

Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent

T: 0544-35 13 18 E: zieuwent@paulus-ludger.nl

Bank: NL61 RABO 0160 0911 52

Giro: NL19 INGB 0000 8800 50

Spreekuur secretariaat : dinsdag 13.00u–14.00u in het Parochiehuis, ingang parkeerplaats.

**Beheercommissie**

Voorzitter: Henry Waalderbos, T: 06-23 66 95 31; Secretaris: Jeannet

Stoverinck; Penningmeester: Eugène Krabbenborg, T: 06-20 99 27 43;

Gebouwen: Anton Storteler, T: 06-22 49 89 82

**Pastoraatgroep**

Annie Krabbenborg, T: 0544-351863; Jan Nijenhuis T: 0544-351514; Anton

Storteler, T: 0544-351557; Liesbeth Vosters, T: 0544-351586

**Caritas**

Leo Nijenhuis, T: 0544-351846

## MEDDO

### Correspondent

Joep Dorsthorst, T: 0543 – 56 94 72

### Zonnebloemviering

Langzaam maar zeker komt het moment daar dat we ons weer gaan richten naar een toekomst waarin hopelijk alles weer een beetje normaal wordt. We waren terecht genoodzaakt om ons aan te passen bij wat wel en wat niet kon.



Samen met de Zonnebloem hebben we altijd in september een Zonnebloemviering. Voor dit jaar is deze gepland op zondag 12 september om 10.00 uur. Voorgangers zijn: Lidy Wolters en Nando Smid. Namens de Zonnebloem en lector: Henriëtte Zieverink. We gaan ervan uit dat er dan geen belemmeringen meer zijn en dat iedereen van harte welkom is in deze oecumenische viering. Het thema van deze viering is: omzien naar elkaar.

Wij hebben ook contact gehad met het dames- en herenchor, met de vraag of zij ook haar medewerking willen verlenen aan deze viering. Zij zijn voornemens om weer te starten met de repetitie. Dit is na anderhalf jaar geen koor, best een spannende opgave, omdat iedereen ook ouder is geworden en de groep door omstandigheden er niet groter op is geworden.

Wij hopen dan ook op een grote opkomst.

### Pinksterpreek

Welkom allemaal in deze kerk,  
Welcome everyone to this church,  
Begrüßen Sie alle in dieser Kirche,  
Bienvenue à tous dans cette église,  
Waarschijnlijk denkt u nu aan het Eurovisiesongfestival. Wat een spektakel was dat! En wat horen we daar veel verschillende talen!

Nederland zingt alweer jaren in het Engels, maar er zijn veel landen die in hun eigen taal zingen.

Zo hoorden we onder andere liedjes in het Russisch, Italiaans, Frans en Servisch. Eigenlijk hebben de mensen in Jeruzalem net zo'n ervaring gehad. Ineens horen ze de leerlingen van Jezus, toch gewone Galileeërs, spreken in allerlei verschillende talen. Wat een wonder moet dat zijn geweest!

En hoe kunnen zij ineens spreken in al die talen? We hebben het gehoord in het evangelie: Jezus verschijnt aan zijn leerlingen en blaast over hen. Daarmee ontvangen ze de Heilige Geest. Ze worden begeistert, geïnspireerd en vol enthousiasme stappen ze naar buiten om hun boodschap te verkondigen aan al die mensen die in Jeruzalem aanwezig zijn. Hun angsten zijn ze kwijt.

En je ziet het ook gebeuren: iedereen is vol verbazing als ze die apostelen in hun eigen taal horen spreken. Deze mensen waren allemaal Joden en kwamen uit Afrika en uit Arabische landen, uit Turkije en uit Griekenland. Eigenlijk uit zo'n beetje alle delen van de toenmalige wereld. Iedereen mag het horen in zijn eigen taal. God maakt zijn liefde voor mensen heel persoonlijk. De Heilige Geest spreekt in de taal van je hart. In je moedertaal. Dit is dus nu zo'n 2000 jaar geleden. In Nederland lijkt de begeestering en inspiratie duidelijk minder te zijn geworden. Mensen lijken niet meer zo'n behoefte te hebben aan de kerk. We zien de cijfers; er gaan steeds minder mensen naar de kerk, minder doopjes, minder mensen trouwen in de kerk, minder sacramentsvieringen en meer gelovige mensen kiezen voor een uitvaart vanuit een crematorium en niet meer vanuit de kerk. En hoelang mag de Meddose kerk nog openblijven?

Dat is nog niet duidelijk. Mogelijk nog tot 2026, maar waarschijnlijker is het dat onze kerk eerder zal moeten sluiten.

Andere kerken zijn ons al voorgegaan. Zo wil ik er bij één stilstaan en dat is de kapel in Huize Loreto: het klooster in Lievelede. In 1951 is Huize Loreto door de paters Maristen opgericht. De meesten van u kennen pastoor Sessink nog wel, hij kwam als Marist vanuit Loreto bij ons in Meddo en werd de laatste eigen pastoor van onze Meddose kerk. In 2016 zijn de laatste 2 paters vertrokken uit Loreto: pater Bun en pater Westerman. Ook zij waren bekende gezichten in de Meddose kerk en gingen hier graag voor als wij geen andere voorganger hadden.

De kapel werd gesloten en enkele jaren daarna werd het klooster gekocht door de Koptisch Orthodoxe kerk. Deze kerk heeft vele vergelijkingen met ons katholieke geloof. Waarom vertel ik dit allemaal?

Ik werk op de ISK (Internationale Schakelklas)

en heb vele Eritreeërs in mijn klas. Alle jongeren uit Eritrea zijn zeer gelovig: ze dragen bijna allemaal een ketting met kruisje en op hun mobiel is het eerste beeld wat je ziet vaak een religieuze afbeelding. Toen ik vertelde dat de paasdagen eraan kwamen en zij daarom vrij waren van school, zeiden zij dat zij drie weken later het paasfeest vierden. Nu moesten zij al een maand vasten en dat houdt in dat zij elke woensdag en vrijdag geen dierlijke producten mogen nuttigen. De laatste week wordt er vaker en intensiever gevast.

Zondag 25 april kreeg ik ineens foto's toegezonden van enkele leerlingen.

Ze vertelden erbij dat ze nu feest hadden. Ze gingen naar de kerk om te bidden en ze zouden een hele dag vasten. Toen ontving ik de volgende foto:

Mijn leerlingen die in Groenlo en Lichtenvoorde wonen, waren in de kapel van klooster Loreto. Later in de klas vertelden ze dat ze hier regelmatig naartoe gingen en dat het altijd goed bezet was. Persoonlijk vind ik het heel mooi om te zien dat de bestemming van het klooster toch ongeveer dezelfde is gebleven.

Deze jongeren voelen zich er thuis en om dan toch bij de pinkstergedachte te eindigen: zij zijn wél begeistert en geïnspireerd en vinden in deze kerk alles om hun geloof te voeden.

In deze jongeren mag ik dagelijks veel ontdekken wat voor mij tot nu toe onbekend was. Ik denk dat dit ook een stukje Pinksteren is: elkaar ontmoeten en openstaan voor elkaar, ook al is die ander anders dan jijzelf bent. En dit hoeft niet alleen tegenover immigranten te zijn, maar ook tegenover Nederlanders die anders denken of doen dan jijzelf. Waar deze ontmoetingen plaatsvinden, daar is de Heilige Geest. Amen.

Lidy Wolters





## WINTERSWIJK

### Correspondenten

Wilhelmien Wolters

E: winterswijk@paulus-ludger.nl

## Mededelingen

### Overleden

Op 14 mei is op 85-jarige leeftijd overleden de heer J.H. Visser. Hij woonde aan de Bargstegge 46.

### Rectificatie

De sterfdatum van mevrouw Ubbink-Eichelsheim was niet 8 maar 9 april. Hierover is met de familie al contact opgenomen.

### Voedselbank

Voor de maand juli vragen wij macaroni, spaghetti en rijst. Voor de maand augustus vragen wij nootmuskaat, kerrie, peper en andere kruiden. Voor de maand september vragen wij broodbeleg, jam, hagelslag, pindakaas en pasta.

Namens de mensen die gebruik maken van de voedselbank hun dank hiervoor.

### Bedankje

Voor iedereen die er voor gezorgd heeft dat het parochieblad weer bij de parochianen bezorgd is heel hartelijk dank hiervoor. Julie hebben de maand augustus vrij en daarna moeten we kijken hoe het verder gaat. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

## Actie Kerkbalans 2021

Door de COVID-19 heeft de Actie Kerkbalans 2021 een ander karakter gekregen. Onze wijkvrijwilligers hebben de enveloppen met de intekenlijst bij u bezorgd. Veel parochianen hebben de enveloppe weer ingeleverd of hebben een bedrag overgemaakt, waarvoor onze hartelijke dank!

Ook een woord van dank aan de vele wijkvrijwilligers die de enveloppen hebben rondgebracht.

Op dit moment is er voor een totaalbedrag van 49.100 euro toegezegd. Helaas is deze totale inschrijving aanmerkelijk lager dan de opbrengst van 56.890 euro in 2020. Mocht u de intekenlijst door omstandigheden nog niet hebben ingeleverd dan kan dit alsnog. Uw bijdrage kan via een machtiging worden geïncasseerd of u kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL72 RABO 0371 2031 12 t.n.v. R.K. HH Paulus en Ludger Winterswijk met vermelding Actie Kerkbalans 2021.

Indien u vragen heeft over de actie kerkbalans dan kunt u een mailbericht sturen naar winterswijk@paulus-ludger.nl. Bellen kan ook op elke donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur naar 0543-512158.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

*Werkgroep Actie Kerkbalans*

## De beheercommissie

De begraafplaatsbeheerder Cilia Buitink en de beheercommissie krijgen regelmatig klachten over de slechte bereikbaarheid van de graven. De paden zijn nu voorzien van een laag grind.

Mensen die slecht ter been zijn en mensen met een rollator of een scootmobiel hebben moeite om deze grindpaden te nemen.

Wij hebben gekeken hoe we dit probleem zo goed mogelijk kunnen oplossen.

In overleg met hoveniersbedrijf Breuer is het volgende besloten. Het hoofd- en zijpad worden voorzien van betonnen antraciet tegels waardoor de paden gebruiksvriendelijk worden.

Met deze ingrijpende aanpassing denken wij de bereikbaarheid sterk te verbeteren.

Ook zal door het plaatsen van deze tegels de begraafplaats een mooie uitstraling krijgen.

De werkzaamheden zullen deze zomer door hoveniersbedrijf Breuer worden uitgevoerd.

## Zomer

Een zonnestraal kunnen we allemaal gebruiken, ieder mens vindt dat maar wat fijn.

Liefde van de zon kan ons zoveel meer brengen.

Het wordt steeds warmer buiten en ik hoor de vogels vrolijk fluiten.

De tuin bloeit en is helemaal klaar.

Ja de zomer is eindelijk daar.

Dan verschijnt er aan de lucht opeens een regenboog,

vol pracht met verschillende kleuren, door de Vader eens bedacht.

En als het nu zachtjes gaat regenen, ademt alles schoonheid uit.

De natuur herademt en mens en dier mogen genieten.

Het is te hopen dat een ieder hier Gods werk in ziet.

Hij wil ons ook verfrissen net als de natuur,

met zijn Geest elke dag en ieder uur.

## Schoonmaak kerk

Wilhelmien Wolters heeft jarenlang als interieurverzorgster de kerk schoongehouden.

In april heeft ze haar heup gebroken. Zij werkt nu aan een herstelproces.

Spontaan hebben zich enkele vrijwilligers aangemeld om de schoonmaak zolang over te nemen. Hiervoor onze hartelijke dank.

Nu heeft Wilhelmien aangegeven, indien ze volledig hersteld is, niet meer alléén de kerk te willen onderhouden.

Wij respecteren dit besluit en danken haar voor de vele jaren inzet.

Maar ieder van ons wil graag in een verzorgde kerk komen en dat vraagt wat van onze geloofsgemeenschap.

Voorstel is om een pool van vrijwilligers te vormen. Voordeel is dat je dan ongeveer 1x per 4 weken (tijdsbestek ongeveer 2 uur), afhankelijk van het aantal aanmeldingen, samen het kerkinterieur gaat verzorgen.

Dus hierbij een oproep aan parochianen die de schouders er onder willen zetten om samen een team van kerkschoonmaak te vormen. Motto is altijd nog vele handen maken licht werk.

U kunt zich aanmelden via de mail: winterswijk@paulus-ludger.nl

*Henry Reijerink, namens beheercommissie.*



2021



Actie

Kerkbalans

## BREDEVOORT

## Correspondent

Dick Hijink, E: DBHijink1952@kpnmail.nl

## Ontruiming kerk

Op zaterdag 22 mei werd de kerk door de beheercommissie en enkele vrijwilligers ontruimd. Nu was er al eerder een selectie gemaakt door de kerkelijke kunstcommissie. Die volgde op haar beurt de inventarislijst opgesteld door het Catharijneconvent uit Utrecht. Aan de hand van deze uitgebreide lijst werden de goederen als volgt ingedeeld:

1. Veel zaken blijven in het gebouw, bijvoorbeeld de glas-in-loodramen, en zijn aangekocht door de nieuwe eigenaar.
2. Er zijn zaken die mogelijk een nieuwe bestemming krijgen. Ze worden niet verkocht maar worden mogelijk uitgeleend met een bruikleenovereenkomst.
3. Veel zaken uit de kerncollectie gaan in depot naar Lichtenvoorde.
4. Enkele zaken staan wel op de inventarislijst maar horen niet bij de kerncollectie en kunnen dan worden vrijgegeven voor de verkoop.

De verkoopmorgen had al eerder plaatsgevonden. Voor een vrije gift konden belangstellenden iets van hun gading uitzoeken en meenemen.

Naast de onder 4 genoemde zaken waren er ook veel gebruiksvoorwerpen die aangeboden werden.

Niet alles werd verkocht dus bleef er uiteindelijk veel over voor de container.

Rond half tien was de opruimploeg compleet en werd er begonnen met koffie. Vervolgens werd elke ruimte leeggehaald en met kruiwagens naar de container in de tuin van de oude pastorie gebracht. Rond half twaalf was de klus geklaard en bleek dat de container



nagenoeg gevuld was.

Als laatste werden de beelden van Maria, Jozef en Sint Georgius van hun consoles naar beneden gehaald. Het zware en hoog geplaatste beeld van Sint Georgius als laatste. Ter afsluiting werd er gezeten op de vloerbedekking in een kale ruimte nagepraat met koffie en hartige hapjes. Er werden nostalgische herinneringen opgehaald over onder andere de strenge nonnen van de bewaarschool, het misdienaarschap en het meelopen in de processie in de tuin van Sint Bernardus.

De beheercommissie wil hier deze trouwe vrijwilligers enorm bedanken voor hun inzet tijdens deze laatste klus.

## Afscheid

De beheercommissie is officieel op 1 juni gestopt. De kerk is verkocht, is nu leeg en bezemschoon. Jos Wessels kan beginnen met een epiloog te schrijven voor zijn boek Nazareth.

Hoe het ook verder gaat, de beheercommissie wil iedereen van de r.-k. locatie Bredevoort het beste voor de toekomst wensen.

Het zaaltje is nu leeg, deze multifunctionele ruimte werd onder andere gebruikt als

bewaarschool, als consultatiebureau, als kerk bij restauraties, als vergaderruimte, als zanglokaal voor twee koren, als sjoelruimte in de wintermaanden, als expositieruimte tijdens Bredevoort Schittert, als ruimte voor de voorbereiding voor de eerste communie, als koffiedrinkruimte na de mis op zondag en als ruimte voor de nagroeve.

Moge het u allen goed gaan!

Hartelijke groeten, ook namens de beheercommissie,

Dick Hijink (secretaris)



Het lege zaaltje, onze multifunctionele ruimte



Met de kruiwagen door de kerk naar de container



Een zware klus: Sint Georgius heel naar beneden zien te krijgen



## AALTEN

### Correspondenten

Annie ter Hedde

Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

### Familiekroniek

Overleden in de maand mei 2021:

Annie Hummelink-Hubers: geboren op 23-10-1934 – overleden op 27-05-2021 in de leeftijd van 86 jaar  
Moge zij rusten in vrede.

### Zondagvieringen

Met ingang van 1 juli zal er in onze geloofsgemeenschap nog maar een viering per maand gaan plaatsvinden.

### Voedselbank

Voor uw bijdrage voor de voedselbank in de maanden juli en augustus verzoeken wij u beleefd koffie, thee, koffiemelk, suiker enzovoort te brengen naar de voedselbankmand in de Mariakapel.

Nog steeds veel mensen/gezinnen maken gebruik van de voedselbank. Een teken dat de nood hoog is. Een zorgelijke ontwikkeling. Veel mensen/gezinnen zullen u nog steeds dankbaar zijn, dat u aan hen denkt en hen nog wilt helpen zo de week weer rond te kunnen komen met hun budget om voor hun gezin weer eten op tafel kunnen zetten. Heel veel mensen leven nog van minder dan het minimumloon. Uw hulp is nog steeds nodig, dus kom op en geef hen hulp.

Dankbaar voor uw hulp zijn deze mensen en ook de 'Caritas Aalten', die de goederen naar de voedselbank in Lichtenvoorde brengt.

### Extra aandacht

Ook dit jaar was er met Pinksteren voor de 80+ leden van onze geloofsgemeenschap extra aandacht.

In deze nog steeds moeilijke coronatijd kon

er vrijwel niets georganiseerd worden voor deze groep mensen, die vaak in tehuizen wonen of alleenstaand zijn. Een eenzame tijd voor hen.

De bezoekersgroep vrouwen van de Aaltense P.C.I. reikte de ouderen een mooi bloemetje aan met een wenskaartje om hen een hart onder de riem te steken en als ondersteuning voor velen in deze eenzame coronatijd. Zo wilden we hen laten voelen, dat ze niet vergeten worden.

Het ziet er gelukkig voor velen naar uit, dat de tijden beter worden met meer vrijheid, aangezien velen al gevaccineerd zijn én door versoepelingen van de coronamaatregelen, waar iedereen zo naar verlangde: kunnen we allemaal weer meer familie en vrienden ontvangen of bijvoorbeeld uit-eten gaan.

Hopelijk vond iedereen met Pinksteren de kracht om deze moeilijke crisistijd te doorstaan en indien nodig vol te houden.



### Vakantiemaanden

Viert u deze zomer vakantie? Bent u er ook zo aan toe? Zo ja, gaat u naar het buitenland of blijft u lekker in ons eigen land of gewoon thuis in de eigen tuin.

In of na deze heftige coronaperiode bent u vast wel aan ontspanning toe. Even er op uit, even iets anders in een andere omgeving doet al wonderen. Een terrasje pakken met een lekker kopje koffie of een drankje of uit eten gaan. Heerlijk toch.

Misschien nog belangrijker uw familie, uw kinderen en kleinkinderen weer mogen zien en ze in uw armen kunnen sluiten en knuffelen. Emotioneel!!! Hopelijk kan het weer deze zomer.

Als u reeds gevaccineerd bent hebt u meer vrijheid en mag u weer; op vakantie, gaan winkelen, een uitstapje maken enzovoort.

Wat u ook gaat doen in deze zomer waarin we weer meer vrijheid krijgen, geniet ervan, ontspan u en daarna zien we u graag weer terug in Aalten. Hoe dan ook wij wensen u alvast een paar fijne zonnige zomermaanden en vakantieperiode toe en als u eropuit gaat een goede gezonde thuiskomst.

### Uitnodiging

Graag nodigt de beheercommissie alle leden van de r.-k. Helenakerk uit voor een informatieve avond in onze kerk. Het onderwerp is: **Hoe verder na de sluiting van het kerkgebouw in februari 2022.**

Datum: maandag 5 juli

Tijd: 19:30 uur

Plaats: kerk aan de Dijkstraat

Graag allemaal tot dan

### Parochiekamp

In 2021 gaan de kinderen van groep 7 en 8 van de Jozefschool weer op zomerkamp. Uiteraard als de coronaregels het allemaal toelaten kan het avonturenkamp ook dit jaar doorgaan. De voorbereidingen zijn al gaande; er hebben zich al kinderen aangemeld. Wel zal de vakantie dit jaar iets korter zijn, namelijk 5 dagen. Zij vertrekken op dinsdag 20 juli en komen terug op zaterdag 24 juli.

De leiding heeft een hele mooie nieuwe locatie uitgezocht, namelijk bij de Scouting Hamaland in Doetinchem. Een prachtig groot gebouw en van alle gemakken voorzien met een eigen bos, een mooie kampvuurkuil, een ruime keuken en hele nette toiletten en douches. Wat willen de kinderen en de leiding nog meer? Nou nog veel plezier, maar daar zal het ongetwijfeld niet aan ontbreken als het aan hen en de leiding ligt. De leiding is het zelfde clubje als vorig jaar namelijk: Nick, Gertjan, Mick, Silke, Nena, Twan, Hanne, Rosa, Carmen en Sebastiaan. Misschien komt er nog een jongen bij, maar hij weet nog niet zeker of hij mee kan in verband met andere verplichtingen. En natuurlijk gaat Nicole mee als hoofd begeleiding.

De kinderen kunnen bijna niet wachten tot ze vakantie krijgen en de leiding gaat deze kinderen evenals andere jaren weer een avontuurlijke en onvergetelijke vakantie week bezorgen. Daarbij wensen wij hen heel veel plezier.

### Extra Collecte Parochiekamp

De leiding van het parochiekamp met kinderen van groep 7 en 8 van de St. Jozefschool komt op zondag 4 juli vragen om een bijdrage aan het kamp via de collecte aan het eind van de viering.

Zij zullen u hiervoor heel dankbaar zijn.

De P.C.I. heeft, omdat we nog steeds geen activiteiten mogen organiseren, een verrassing voor U namelijk een plantje.



Vrijdag Liesje

Het leek het bestuur leuk om U dit aan te bieden. We hopen dat U in goede gezondheid verkeert en we elkaar weer spoedig mogen ontmoeten.



Mooie Pinksterdagen toegewenst en een hartelijke groet van het Bestuur en de bezoekersgroep P.C.I.







## Helenadag

De dag, dat wij sedert enkele jaren onze patroonheilige, de Heilige Helena, gedenken en eren nadert weer. De eigenlijke gedenk-dag is op 18 augustus. Maar wij willen dit gaan vieren in de woord- en gebedsviering op zondag 15 augustus met als voorganger Jos Droste.

Het is tevens het feest van 'Maria Hemelvaart'. Ook aan haar zal de voorganger aandacht besteden en haar in de viering eren.

Graag willen we dit jaar, voor de laatste keer in onze St. Helenakerk, de gedachtenis aan de H. Helena, onze patrones, weer samen met u vieren. In 2020 gooide de coronacrisis

roet in het eten en kon de viering met aandacht voor haar niet doorgaan. Zoals het er nu naar uitziet en de coronaregels het toelaten, kunnen we haar op 15 augustus wél eren in een mooie viering en in de tuin, door de vendeliers van 'St. Helena' een serenade te laten brengen, terwijl we een bloem leggen bij haar beeltenis in de tuin. De vendeliërs-groep St. Helena is, onder voorwaarde, uitgenodigd hun vaandels te zwaaien ter ere van St. Helena. We nodigen u allen ook uit deze dag te laten slagen met uw aanwezigheid en uw bijdrage om er samen een mooie dag van te maken. Als u deelneemt aan haar huldiging buiten, vragen wij u zelf een bloem mee te nemen. U bent hartelijk welkom om met ons

samen te vieren én we hopen op een grote deelname uwerzijds.

Als het volgens de coronaregels mogelijk is kunnen we na de viering samen een kopje koffie drinken in het parochiecentrum.

## Waardevolle uitspraak

In het Kerkvenster van de PKN las ik een mooie tekst van Mahatma Gandhi, die in mijn hoofd bleef hangen als een ware tekst. U hebt hem misschien ook gelezen.

**De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht.**

*Mahatma Gandhi*





## LICHTENVOORDE

### Correspondent

Vacant

webredacteur: Guus Hulshof

E: guushulshof@live.nl

### Van de beheercommissie

1. Er is een gesprek geweest met het parochiebestuur over het opslaan van kerkeigendommen van kerken die aan de eredienst zijn onttrokken. Er komt nog het een en ander bij kijken. De zolder boven de sacristie is door de werkgroep Vrouwen hier voor Vrouwen daar geruimd. De ontstane ruimte is inmiddels voorzien van een tussenschot. Er is nu opslagruimte gerealiseerd voor kerkeigendommen.

Binnenkort worden de ruimtes gereinigd en waar nodig nog eventueel gerestaureerd (Pleisterwerk). Punt is alleen dat er weinig tijd is, en daarbij de ruimte niet eenvoudig te bereiken is. Dit dilemma bracht enige frictie tussen de partijen en hier en daar schuurde het. Dankzij dit overleg is de kou uit de lucht en zijn er afspraken gemaakt waarbij vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd.



2. De beheercommissie doet een algemene oproep naar haar leden wat betreft vrijwilligerswerk. In het bijzonder het verzorgen van ons kerkinterieur. Dit gebeurt maandelijks, waarbij in enkele uren de gehele kerk gepoetst wordt. Licht werk, maar zeer noodzakelijk. Wie zich geroepen voelt kan zich aanmelden door contact op te nemen met de lokale administratie of via een briefje in de bus. U bent van harte welkom.

3. We gaan kijken of er een eenvoudige wijze bestaat om te collecteren met behulp van een QR-code. Tegenwoordig is kleingeld niet meer een vanzelfsprekendheid. Vandaar dat we deze service, voor diegene zonder klein geld, gaan aanbieden.

4. Deze vertrouwde gast waakt al enige tijd over onze kerk en pastorie. Het nest bevindt zich waarschijnlijk tussen de kerk en pastorie. Niet alleen deze scholekster, ook duidelijk hoorbaar zijn in de verte de kieviten. Waar een kerk geen baken voor is.



### OPROEP KERKSCHOONMAAK LICHTENVOORDE

De beheercommissie doet een beroep op u om het team van interieurverzorgers in Lichtenvoorde te komen versterken. Dit moet toch te realiseren zijn, samen de schouders eronder, en het motto is altijd nog: 'veel handen maken licht werk'.

Een aantal vrijwilligers heeft al een dienstverband van ruim dertig jaar erop zitten. Wat zullen zij zich gewaardeerd voelen als hun werk door nieuwe mensen wordt overgenomen?

Wat de taak precies inhoudt, daarvoor kunt u informeren door uw reactie naar E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl of een briefje met naam en adres in de brievenbus Rapenburgerstraat 21 of T: 0544-371366.

Wilt u ons met ander vrijwilligerswerk ondersteunen? U bent van harte welkom.

5. In de kelder van de kerk liggen kerkbanken opgeslagen die afkomstig en vrijgekomen zijn sinds de laatste kerkbanken herindelings in 2006. Deze behoren toe aan het kerkgebouw als gemeentelijk monument van de gemeente Oost Gelre. Nu we bezig zijn met het vrijmaken en opruimen van ruimte hebben we de vraag voorgelegd wat te doen met deze overvloedige zaken. De gemeente heeft toestemming gegeven dat de banken vrijgegeven mogen worden. Belangstellenden kunnen zich melden.

Ontmoetings  
morgen



EUCHARISTIE VIERING met  
ZIEKENZALVING

Donderdag 23 sept. 10.00 uur

In onze H. Bonifatiuskerk

Na de viering geven we de ochtend een nadere invulling  
info volgt

Opgave en informatie: E: pglichtenvoorde@sintludger.nl  
of bij Truus Kemperman: T: 06-40003067



## Te koop

### Kerkbanken voor terras of tuin

“Nu het terrasseizoen is begonnen, kunnen onze oude kerkbanken een aanwinst zijn in de tuin of onder de veranda. In een hal zal een kerkbank ook niet misstaan.” Ria Kock en Frek Verheijen van de beheercommissie in Lichtenvoorde bieden de kerkbanken namens de parochielocatie in Lichtenvoorde te koop aan.

Sinds er in de Bonifatiuskerk meer plek is gemaakt voor de piano en een koor in de zijbeuk, zijn eiken kerkbanken beschikbaar gekomen. Deze zijn tijdelijk in de kelder van de kerk gezet, maar die ruimte is nodig voor de opslag van onder meer bloemschikmaterialen en seizoensspullen. In deze kelder stonden veel meer eiken kerkbanken. Deze waren over na de laatste renovatie van de kerk. Toen zijn de banken in het kerkship meer uit elkaar gezet voor meer zitruimte. De banken zijn daarbij voorzien van zitkussens. Sommige banken zijn voorzien van rijnummers. Bij andere kerkbanken zijn de nummers weggeschuurd. Het gaat om zo'n 25 kerkbanken variërend in de lengte van de

banken uit de zijbeuken tot langere exemplaren uit het middenschip. De banken zijn in uitstekende staat.

De beheercommissie verwacht dat er veel belangstelling voor de eiken kerkbanken bestaat. Met name vanuit nostalgische overwegingen. De opbrengst is voor het kerkenwerk in Lichtenvoorde. Kijk voor de contactgegevens in de colofon op pagina 18.



## HARREVELD

### Correspondenten

W. Taken en L. Schenk  
Website redactie: Miranda Krabben  
E: harreveld@paulus-ludger.nl

voor september uiterlijk 2 augustus 2021. De intenties zullen worden voorgelezen in de septemberviering in onze kerk.

Vanaf september spreekuur elke eerste maandag van de maand van 18.00 tot 19.00 uur.

de geloofsgemeenschap H. Agatha Harreveld.

### Vakantie

Wij wensen u namens de geloofsgemeenschap H. Agatha allen een fijne zomer en goede vakantie en dat we de corona maatregelen 'eindelijk' achter ons kunnen laten.

### Inleveren intenties

Tijdens de vakantieperiode juli/augustus zijn er geen vieringen en ook geen spreekuren. Nieuwe intenties kunnen in de brievenbus,

### Overleden

Op 29 mei 2021 is overleden Annie Wieggers-Krabben op een leeftijd van 89 jaar.

Wij wensen de familie veel sterkte namens



Foto van een deel oude communiebank van de H. Agatha kerk in Harreveld,

De betekenis van de tekst "Fons Vitae" is latijn voor "Bron van het Leven"

Dit mooie geheel staat voor het altaar op het priesterkoor.



## God

Even iets van GOD

Een arm om je heen als je moe bent en koud,  
een mens die je troost en die veel van je houdt.  
Een hand in jouw hand en als je niet durft te gaan,  
de stem die je roept als je eenzaam blijft staan,  
soms zie je even in je leven zomaar iets van GOD.  
Een blik vol begrip als je voelt het gaat mis,  
een mens die juist komt als er niemand meer is.

Een woord dat je raakt dat je moed geeft en kracht,  
een kans die je krijgt die je nooit had verwacht,  
soms zie je even in je leven zomaar iets van GOD.  
Een mens die je zegt toe je kunt het komaan,  
een droom die je helpt om weer verder te gaan.  
Een teken van leven dat maakt je dag weer goed,  
als jij het niet kunt komt er iemand die het doet,  
soms zie je even in je leven zomaar iets van GOD.

## ZIEUWENT

### Correspondenten

Anneke Kouijzer en Jos Lageschaar  
E: ludgerzieuwent@gmail.com

## Overleden

Op 13 mei is overleden Nicolaas Bernardus Johannes Wessels, Nico Wessels in de leeftijd van 71 jaar.

## Oud = Nieuw

Al geruime tijd liepen enkele leden van onze locatieraad rond met een mooi plan. Het daadwerkelijk tot uitvoering te brengen, dat viel nog te bezien. In de Zieuwentse kerk ontbrak, naar hun idee, een mooie altaartafel. Zeker, er werd dankbaar gebruik gemaakt van een 'robuuste' moderne offertafel. Maar dat deze nu bij de rest van het het 'meubilair' paste....

Gelukkig kreeg Henry Waalderbos een mooie tip van vicaris Hans Pauw. Nu de St. Martinuskerk in Wijnbergen aan de eredienst onttrokken is, krijgt dat altaar een ander onderkomen.

Uit de mail vanuit Wijnbergen:

"Ik kreeg van onze pastoor, vicaris Hans



Pauw, het verzoek om wat informatie te verstrekken over de altaartafel en de lezenaar.

De lezenaar en de altaartafel zijn gemaakt van enkele panelen uit onze oude neogotische communiebank uit begin 1900. Ze zijn beide vervaardigd in 1977 toen onze kerk het 200 jarig jubileum vierde en onze kerk grondig is gerestaureerd.

De lezenaar heeft aan de voorzijde een reliëfpaneel met de Emmaüsangers. De altaartafel heeft een afbeelding van het hert, dat naar de waterbron snelt.

Tot zo ver deze informatie en we hopen dat jullie er nog vele jaren gebruik van mogen maken.

Met vriendelijke groeten,

René Tomesen voorzitter locatieraad"

Op 2 juni zijn het altaar en de lezenaar opgehaald en hebben hun nieuwe plaats gekregen op ons priesterkoor, nog een hele klus. De eerste eucharistieviering aan deze tafel is die van 26 juni, met als voorganger pastoor Herman de Jong.

## Heel lang geleden...

is een bekend begin van vele, vaak eeuwenoude verhalen, die van generatie op generatie doorgegeven zijn. Ons verhaal over Maria begint hier niet ver vandaan.

### Maria zoekt onderdak

Lang heeft zij in Harreveld gewoond, in de tuin bij het internaat, dat geleid wordt door de 'Broeders van Amsterdam'. Totdat het jongenshuis wordt gesloopt en Maria op de schroothoop dreigt te belanden. Zij vindt haar redder in de persoon van Henk Doppen, die al jaren in Harreveld werkt. Hij vraagt aan de broeders of hij Maria mee mag nemen en dat mag. Zo komt zij in Zieuwent terecht aan de Pastoor Zanderinkstraat en krijgt een mooi plekje in de tuin omgeven door groen en bloemen. Af en toe mogen de kinderen Doppen, op aanwijzingen van Henk, het beeld van een nieuwe verflaag voorzien. Dat is elke keer een feest.

Als de kinderen het huis uit zijn verhuizen Henk, zijn vrouw en Maria naar de Steege. Haar plekje in de tuin tussen de coniferen, lijkt net een groene kapel. Er wordt goed voor haar gezorgd.

Nadat 'ouders Doppen' zijn overleden, klopt dochter Tineke aan bij de kerk: mag het grote Mariabeeld hier haar nieuwe onderdak krijgen? Daar hoeft Henry Waalderbos (beheercommissie) niet lang over na te denken. Zo verhuist het beeld voor de derde maal, naar een tijdelijke residentie in De Hof van Lof. Harry Waalderbos wordt er bij gehaald en met al zijn kennis ondergaat Maria dan een verjongingskuur: zij wordt gezandstraald en in de grondverf gezet.



### Een nieuwe jas voor Maria

Wat een mooi idee van de kinderen van de familie Doppen: het Mariabeeld mag een nieuw thuis krijgen in Zieuwent, bij de Werenfriduskerk. Maar het is net als bij ons mensen, vòòrdat zo'n verhuizing helemaal in kannen en kruiken is, moeten er heel wat dingen geregeld worden. En dat kost tijd, een heleboel regel en het nodige denkwerk.

Maria had daar natuurlijk in weer en wind gestaan, dapper alle stormen overleefd en dan zie je er natuurlijk aan de buitenkant niet meer op je paasbest uit, ondanks de regelmatig terugkerende verfbeurten. Nu staat ze in een atelier in Huppel voor haar schoonheidsbehandeling. Gekozen is voor een traditionele Maria-outfit, een cremekleurige jurk met daarover haar nieuwe mantel in helder blauwe tinten. De kleuren van het beeld aan de Oude Ruurloseweg zijn het uitgangspunt.



De metamorfose van Maria is een lange weg. Hoe verloopt nu zo'n proces? Van Jolanda, de uitvoerende kunstenares, horen we hierover dat het vinden van de juiste verfsoort een lastig karwei is. Het moet goed pakken op de gladde coating van de grondverf. Na voorzichtig uitproberen op de binnenkant (onder de voet van het beeld) heeft ze gekozen voor acryl; olieverf droogt niet goed. De eerste deklaag is met een grove opzet, zeg maar een soort 'onderkleding'. De latere lagen geven Maria's 'bovenkleding' pas de rijke kleurschakeringen en het perspectief van jurk, mantel en sluier. Hiervoor worden dan ter plekke de grondkleuren gemengd; veel blauw en wit wordt gebruikt, maar ook grijs en rood.

De overgangen in de sculptuur moeten goed afgebakend zijn. Aan de voeten van Maria

bloeien rozen, hiervoor zijn roodtinten gekozen. Een rozenkrans hangt aan haar arm. Welke kleuren de kralen hiervan krijgen is nog niet beslist.

Het is belangrijk om een natuurlijke uitstraling van de huid te krijgen. Het beeld is gemodelleerd met open ogen en dan vraag je je af, welke kleur ogen Maria eigenlijk had? En gebruikten de mensen in die tijd ook make-up zoals nagellak, rouge en lippenrood?

Maria's kledingstukken zijn door vaardige en deskundige handen en met oog voor detail beetje bij beetje hersteld. Er wordt opnieuw goed voor haar gezorgd, dat staat buiten kijf!

### 'Reuring' door Maria

De schenking door de familie Doppen bracht nog veel meer 'reuring' teweeg. Want sinds vorige zomer is de Oost-Achterhoek een opmerkelijke fietsroute rijker!

Een zorgvuldige voorbereiding door een enthousiaste werkgroep heeft uiteindelijk geleid tot de route 'Langs kerken, kruisen en kapelletjes'.

Een gezamenlijk initiatief van de geloofsgemeenschap H. Werenfridus en Oudheidkundige Vereniging Zuwent is uitgegroeid tot een fietstocht van 25 km. Men leidt de fietser vanaf het kerkplein in Zieuwent langs religieus erfgoed van kerkdorp Zieuwent en omgeving. Hierbij wordt ook de O.L. Vrouw van Lourdeskerk in Mariënelde aangedaan.

### Roet in het eten

De opening van de fietsroute staat gepland voor eind april 2020. Het moet een bijzondere opening worden. Veel van de kruisen en kapelletjes zijn na WOII geschonken door dankbare onderduikers, die in en om Zieuwent een schuilplaats gevonden hadden. En nu, 75 jaar na de bevrijding, worden die monumenten uit de vergetelheid gehaald via zo'n prachtige route. Het dames- en herenkoor repeteert al vanaf september nieuwe Marialiederen... en iedereen hoopt, dat het die 25e april mooi fietsweer is. Maar helaas... de Covid-19 pandemie gooit roet in het eten! Noodgedwongen worden alle festiviteiten afgeschaald en uitgesteld. Na overleg besluit de werkgroep toch de route officieel te lanceren. Er hangt een 'mooi-weer zomer' in de lucht en door het coronavirus blijft heel Nederland in de vakantie wat dichterbij huis.







### Toch op pad

Aan een klein gezelschap, waaronder enkel mensen van de pers, vertelt Henry Waalderbos bij de opening op 25 juli 2020 hoe alles begon. “De komst van Maria en vervolgens het proces van haar renovatie is in feite de aanleiding geweest om deze ‘Mariaroute’ op te zetten”. Vervolgens geeft Henry het woord aan Meike Prollius (toeristisch regio-coördinator). Na een korte toelichting op de fietsroute en een bedankje aan alle leden van de werkgroep voor de fijne samenwerking, overhandigt Meike aan Marieke Frank (wethouder gemeente Oost Gelre) officieel het eerste exemplaar. Ook de wethouder prijst het mooie initiatief en de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Opnieuw laten Achterhoekers zien dat kleine dorpskerken gastvrij, betrokken en springlevend zijn en oog hebben voor het erfgoed van hun voorouders. Goed overleg en samenwerken voor behoud van al dat moois is belangrijk en dat dragen ze ook uit!

Om de opening van de fietsroute helemaal compleet te maken, staat er natuurlijk een fiets klaar. En met het door-rijden van het startlint (toepasselijk gevonden in de Achterhoekse wimpel) wordt de weg ‘vrijgegeven’.

### Maria komt thuis

En zoals de meeste goede vertellingen, heeft ook dit opmerkelijke verhaal een mooi slot: deze zomer gaat het gerenoveerde beeld onthuld worden. Op de feestdag van ‘Maria ten Hemelopneming’ is er een viering met een ‘muzikaal Mariatintje’. Vanaf 15 augustus zal Maria eindelijk weer een eigen plek hebben gevonden, in onze Werenfriduskerk. U leest hierover deze zomer meer in de Zieuwentse ‘Kerkklok’.

Tot die tijd kunt u alvast genieten van ‘lekker weg in eigen land en eigen streek’ via de ‘Kerken-, kruisen- en kappelletjesroute’ in en rond Zieuwent.

## Zomermagazine

In de zomer van 2019 is voor het eerst het magazine ‘Zomer in de Achterhoek’ verschenen. Dit tijdschrift valt onder de paraplu van stichting ‘Welkom in de kerk’ en vanuit de H. Werenfriduskerk is aan deze uitgave meegewerkt. Via de kerk en enkele ondernemers in en rondom Zieuwent is het blad toen verspreid. Het magazine nodigt mensen uit een bezoekje te brengen aan het prachtige religieuze erfgoed in de Achterhoek, waaronder dus onze monumentale Werenfriduskerk. En niet alleen de kerk en de pastoriëtuin, maar bijvoorbeeld ook de kerkenpaden, de ‘Groene kathedraal’, de Droebelroute en de kabouterroute nodigen bezoekers aan Zieuwent uit hier een kijkje te nemen.

Helaas kon door de corona-pandemie in 2020 geen tweede jaargang uitgebracht worden. Maar dit jaar zijn vanuit de stichting de krachten van: Wal en Water (kop van Overijssel), Zomer in Twente en Zomer in de Achterhoek gebundeld en is er gewerkt aan een combi-magazine.

Eind juni – begin juli worden de tijdschriften verspreid over de deelnemende kerken in de drie regio’s en Zieuwent heeft ook nu weer een steentje bijgedragen. Het is een ‘gratis’ blad, maar een kleine bijdrage in de gemaakte kosten wordt door onze Zieuwentse geloofsgemeenschap op prijs gesteld. U vindt het blad (net als in 2019) achter in de H. Werenfriduskerk, bij de Spar en bij Het Witte Paard.



## INTENTIES

### Meddo

#### Zaterdag 10 juli

Johan Elsinghorst; Annie en Antoon Zieverink-Alefs; Luc en Jan Klein Tuente; Monique Scholten-Habes.

#### Zaterdag 24 juli

Annie en Antoon Zieverink-Alefs; Liesbeth en Bernard Ubbink-Hegeman; Hendrikus Johannes Koldewey; Johan Elsinghorst; Jaargetijde

Harrie te Molder; Luc en Jan Klein Tuente; Overleden ouders Schurink-Elsinghorst; Gerard en Marie Hoog Antink-Oosterholt.

#### Zaterdag 14 augustus

Johan Elsinghorst; Annie en Antoon Zieverink-Alefs; Luc en Jan Klein Tuente; Hendrikus Johannes Koldewey.

#### Zaterdag 28 augustus

Liesbeth en Bernard Ubbink-Hegeman; Johan Elsinghorst; Jaargetijde Gerard Raben; Annie en Antoon Zieverink-Alefs; Luc en Jan Klein Tuente; Overleden ouders Schurink-Elsinghorst; Jaargetijde overleden ouders Kolde-weij-Kersten.



# Schitterend wonen



## Betting Wonen

B R E D E V O O R T

[www.bettingbredevoort.nl](http://www.bettingbredevoort.nl)

Betting Wonen BV  
Prins Mauritsstraat 13-15  
7126 AC Bredevoort  
Telefoon: (0543) 45 15 67  
info@bettingbredevoort.nl

Openingstijden:  
**maandag:** 13.30 - 17.30 uur  
**dinsdag-donderdag:** 9.30 - 17.30 uur  
**vrijdag:** 9.30 - 21.00 uur  
**zaterdag:** 9.30 - 17.00 uur

## Laatste viering in kerk HH. Martelaren van Gorcum in Rekken

Op vrijdag 9 juli 2021 zal om 19.00 uur de laatste eucharistieviering plaatsvinden in de RK kerk van Rekken. De aartsbischop van Utrecht heeft op 21 mei 2021 een decreet afgegeven waarin bepaald wordt dat de kerk op 10 juli 2021 aan de goddelijke eredienst onttrokken wordt.

De geloofsgemeenschap van Rekken heeft zich de afgelopen jaren voorbereid op dit moment. Met pijn in het hart wordt nu afscheid genomen van dit Godshuis.

De nieuwe eigenaren zullen voor behoud van het gebouw ten behoeve van het dorp zorgen. De geloofsgemeenschap werkt aan een klein programma van lokaal geloven. Zo zullen er gebedsdiensten in de kerk mogelijk blijven. De beheercommissie werkt aan een aantal concrete activiteiten die men lokaal zal oppakken. De geloofsgemeenschap blijft één van de 16 locaties van de parochie HH. Paulus en Ludger.

Dit afscheid vindt plaats op de gedenkdag van de HH. Martelaren van Gorcum, waar de kerk haar naam aan dankt.

In 1870 ontving de katholieke gemeenschap

in Rekken toestemming van aartsbischop Andreas Ignatius Schaeppman om een kerk te bouwen. Wegens fouten in het bestek kreeg de gemeenschap echter geen financiering vanuit het bisdom. Hierop werd er geld ingezameld in het gehele bisdom en startte de bouw een jaar later, in 1871. Op 3 september 1872 werd de kerk ingewijd en kreeg als patronaat de martelaren van Gorcum, die dat jaar het drie-eeuwenfeest vierden. In 1914

werd de kerk uitgebreid met een pastorie, waarop in 1915 het een zelfstandige parochie werd. De kruiskerk is ontworpen door Gerard te Riele en heeft aan de straatzijde een kerktoeren met naaldspits. (bron: Wikipedia) De kerk verliest haar bestemming, maar geloven gaat door en daarbij bidden we de mensen uit deze gemeenschap toe dat Gods zegen met hen mag zijn.



Foto: Kerkfotografie





Persoonlijk, betrokken en dichtbij

- Midden in de natuur
- Sfeervol ingericht
- Audio en video in topkwaliteit
- Vriendelijke medewerkers
- Uitstekende catering

## GUV Crematorium Aalten - Persoonlijk, betrokken en dichtbij!

Met uniek GUV draaiboekstelsysteem waarmee u zelf de plechtigheid kunt samenstellen.

Crematorium Aalten is een non-profit organisatie en biedt, waar u ook verzekerd bent, de beste dienstverlening tegen de allerlaagste tarieven. Onze sfeervol ingerichte zalen beschikken over de allernieuwste technieken op het gebied van audio & video met een uniek draaiboekstelsysteem en livestream. Daarnaast bieden wij u fduitstekende catering in onze ontmoetingsruimte. Van koffie met cake tot wijn en bier met bittergarnituur.

Meer weten? Bel GUV, een vertrouwd idee!

T: 0800 - 08 09 | [www.guv.nl](http://www.guv.nl)

## WEEKVIERINGEN

### Aalten

In de St. Helenakerk vindt wekelijks op donderdag om 9:00 uur een ochtendviering plaats.

### Beltrum

Op woensdag 7 juli, 4 en 18 augustus en op 1 september is er om 9:30 uur een viering in de OLV Tenhemelopnemingkerk.

### Eibergen

Op donderdag 1 juli, 5 en 19 augustus en 2 september is er om 9:00 uur een viering in de H. Mattheuskerk. Op de eerste donderdag van de maand is er vanaf 8:30 uur aanbidding van het Allerheiligste.

### Groenlo

In de H. Calixtuskerk is wekelijks op dinsdag om 9:00 uur een ochtendviering met om 8:30 uur het bidden van de rozenkrans uitgezonderd 20 en 27 juli.

Iedere vrijdag is er om 9:00 uur een eucharistieviering met om 8:30 uur de aanbidding van het Allerheiligste.

### Lichtenvoorde

Op dinsdag 6 juli wordt om 14:30 uur de rozenkrans gebeden in de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde.

Op woensdag 14 juli om 14:00 uur is er een middag van de gebedsgroep met als voorganger pastor P. Tilma.

### Winterswijk

In de H. Jacobuskerk vindt wekelijks op woensdag om 9:30 uur een ochtendviering plaats in de kapel.

In de H. Jacobuskerk wordt iedere donderdag om 15:00 uur de rozenkrans gebeden.

### Zieuwent

In de Werenfriduskerk is op woensdagochtend 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus en op 1 september om 9.30 uur een woord- en gebedsviering in de kerk.

## OVERIGE VIERINGEN

### Groenlo

Op woensdag 14 en 28 juli en 11 en 25 augustus zijn er om 19:00 uur Taizé-vieringen in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo.

### Rekken

Op vrijdag 9 juli, de feestdag van de patroonheiligen, is om 19:00 uur de laatste eucharistieviering in de HH. Martelaren van Gorcum kerk in Rekken. In deze viering gaat het pastoresteam voor. De kerk wordt aan de eredienst onttrokken.

## DOOPVIERINGEN

### Groenlo

Op zaterdag 3 juli om 16:00 uur is er een doopviering waarin een kind wordt gedoopt.

Op zondag 11 juli om 11:30 uur is er een doopviering waarin een kind wordt gedoopt.

### Lichtenvoorde

Op zaterdag 10 juli om 16:00 uur is er een doopviering met een dopeling.

## Regels voor de vieringen

In deze tijd met het coronavirus moeten we ons aan een aantal regels houden om het virus onder controle te houden.

- Het heeft onze voorkeur dat u zich vooraf aanmeldt voor de viering.
- Wij vragen u om de aanwijzingen op te volgen die bij binnenkomst, vertrek en de communie worden gegeven.
- Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
- Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.
- Tijdelijk geven wij elkaar geen hand bij de vredeswens.
- Wij vragen u om bij het uitreiken van de de communie anderhalve meter afstand van elkaar te houden.
- U dient voor het ontvangen van de heilige hostie uw handen te reinigen.

- Kinderen die nog niet ter communie gaan worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.
- Wilt u de heilige hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen 'corporale' meegebracht worden op de hand en zo de heilige hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.
- U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving of via een gift-app.



## Plaatsen reserveren voor viering

### Hoe werkt het voor de weekvieringen

Bij een viering in de loop van de week kunt u zich voor het begin van de viering melden. Uw naam en telefoonnummer worden dan genoteerd.

### Hoe werkt het voor de weekendvieringen

Voor het bijwonen van een viering in het weekend kunt u op de website van de parochie een plaats reserveren.

Voor parochianen die geen internet hebben of hulp nodig hebben bij het aanmelden, bestaat de mogelijkheid om de aanmelding telefonisch door te geven op T: 06-83 13 71 02. Dit telefoonnummer is maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur bereikbaar. U kunt zich ook voor aanvang van de viering inschrijven bij de kerkdeur. Als er nog plaats is, kunt u de viering bijwonen. Ook als u zich bij de kerk aanmeldt, moet u uw naam en telefoonnummer opgeven voor het bron- en contactonderzoek.

## Vakantie-vrij zijn

De zomermaanden zijn ook vakantie maanden. Even vrij zijn van school, werk, je dagelijkse beslommingen. Tijd maken voor jezelf, je gezin of vrienden. We trekken er graag op uit. Dichtbij huis of wat verder weg. Ook wie de rest van het jaar niet zo vaak voet in een godshuis zet, loopt op vakantie graag een kerk(je) in. Wat maakt die gebouwen bijzonder? De stilte en de rust die passen bij je levensgevoel van dat moment, misschien? Je kunt er een kaarsje opsteken voor overleden ouders, kind of vriendin. Thuis kan dat natuurlijk ook, maar dat is niet hetzelfde. Op die 'vreemde' plek komt de verwondering over de schoonheid het gebouw anders, dieper, binnen. Gelovig of niet, ieder mens is religieus en op zoek naar betekenisgeving en naar ervaringen die bepalen dat er iets anders, groter, is dan het eigen bestaan. De ervaring dat er méér is. Christenen brengen die ervaringen in verband met God, Schepper en Vader van Jezus Christus. Vakantie verwijst naar vacare. Het is een werkwoord voor leegmaken en ontvankelijk worden en accepteren wat er is. Lichaam en geest alle ruimte geven om te ontspannen en weer op te laden. Vrij zijn ook voor God en ruimte scheppen in jezelf. Het kan je dicht bij die ervaringen brengen.

### Zegen

Moge de weg stijgen om je te ontmoeten.  
Moge de wind je altijd in de rug blazen.  
Moge de zon warm op je schijnen,  
de regen zacht op je velden vallen.  
En totdat we elkaar weer ontmoeten ....  
moge God je zacht in de palm  
van zijn hand houden.

### Ierse reiszegen

