

- ✦ Aalten
- ✦ Beltrum
- ✦ Bredevoort
- ✦ Eibergen
- ✦ Groenlo
- ✦ Harreveld
- ✦ Lichtenvoorde
- ✦ Lievelede
- ✦ Mariëvelde
- ✦ Meddo
- ✦ Neede
- ✦ Rekken
- ✦ Rietmolen
- ✦ Vragender
- ✦ Winterswijk
- ✦ Zieuwent

Geef om je kerk

Stof tot nadenken

Masker op, masker af

Toekomst zien in de kerk

Maria Lichtmis voor kinderen



Van de redactie

Het is hartje winter. Het is vandaag op sommige plekken spekglad. Toen ik vanmorgen naar mijn werk ging, zag ik een jongen enthousiast op zijn brommer rijden. Ik probeerde hem nog te waarschuwen voor de gladde rode stenen op het kruispunt, maar het was al te laat. De brommer maakte een schuiver en de jongen lag naast zijn brommer. Snel ging ik naar hem toe. Gelukkig viel de schade mee: een vieze broek en een paar schaafwondjes...

Terwijl ik dit stukje schrijf, denk ik aan dit voorval terug. Helaas was ik wat te laat met mijn waarschuwing, maar daarna hadden we toch een kort gesprek. Er was sprake van een korte verbinding. Gelukkig hoefde er niets verbonden te worden.

Verbinding, daar gaat het om. In dit nummer kunt u lezen hoe we daar samen aan kunnen werken. Wat is er nodig voor de toekomst van de kerk? Welke handreikingen zijn er? U kunt er over lezen in het artikel 'Toekomst zien in de kerk?' Wat is er het afgelopen jaar al bereikt binnen onze parochie HH. Paulus en Ludger? Welke aandachtspunten zijn er voor de komende tijd? Daarover wordt u geïnformeerd in het verslag van het bestuur.

En verder worden er in dit blad nog diverse andere onderwerpen aangesneden. 'Wat is mijn kerk me waard?' In dit artikel wordt de actie Kerkbalans toegelicht. Geven we met ons hart of verstand? In 'De geschiedenis van de Aswoensdag' kunt u lezen over de betekenis van het askruisje, asoplegging in de middeleeuwen en de relatie met Pasen en Carnaval. 'Naar u gaat mijn verlangen, Heer': in dit artikel wordt stil gestaan bij de psalmen? Wat zijn psalmen? Hoe zijn ze ontstaan? Voorts is er nog een artikel over 'Diaconie in de Parochie'. Welke diaconale activiteiten zijn er binnen onze parochie? Hoe kunnen we ons dienstbaar opstellen t.o.v. onze medemens?

Natuurlijk is er ook nog een kinder- en jongerenpagina. In de jongerenpagina nodigen we de jeugd uit om mee te doen en mee te denken. Er zijn mooie plannen.

Het rooster van de vieringen is, op verzoek van een aantal lezers, aangepast. We hopen dat dit rooster zo overzichtelijker is. Daarnaast komen de lokale gemeenschappen aan het woord. Kortom: voor elk wat wils. Tot slot wil ik de 'Together Days' nog noemen. Er wordt gewerkt aan een mooi programma met fijne ontmoetingen en... verbinding.

Namens de redactie, Vincent Stapelbroek



Redactie blad

Luuk Kouijzer, coördinator
E: redactie@paulus-ludger.nl
Diaken Cor Peters
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek

Redactie nieuwsbrief

Gerard Bartels, coördinator
E: nieuwsbrief@paulus-ludger.nl
Diaken Cor Peters
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek

Beheer website

Luuk Kouijzer, coördinator
E: webmaster@paulus-ludger.nl
Gerard Bartels
Vincent Stapelbroek

Website

www.paulus-ludger.nl

Volgende nummer

Het volgende nummer verschijnt 28 maart. De uiterste inleverdatum voor kopij is 11 maart. Het volgende nummer omvat de periode april-mei.

Bezorging

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de bezorging van de Verbinding? Wilt u het parochieblad ontvangen? Neem contact op met het secretariaat van uw locatie.

Omslagfoto

Foto: PR Actie Kerkbalans.

PASTORALE NOODWACHT:

T: 06-190 17 292

Spoeisende pastorale zaken, zoals ziekenzalving en melding uitvaart

Eucharistisch centrum

H. Calixtusbasiliek
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Parochiesecretariaat

Francis Poelhuis,
Angela Röeling,
Marieke Kleyweg
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 46 63

E: secretariaat@paulus-ludger.nl

Openingstijden:

ma t/m vr 9:00 uur t/m 12:00 uur.

Pastorale team

H. de Jong, pastoor
E: h.dejong@paulus-ludger.nl
T: 06 -123 79 793

C. Peters, diaken

E: c.peters@paulus-ludger.nl
T: 06 -510 36 579

C. Roetgerink, pastoraal werkster

E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl
T: 06 -207 39 564

Parochiebestuur-DB

Pastoor H. de Jong, voorzitter
Jos Rosendaal, vice-voorzitter
E: vice-voorzitter@paulus-ludger.nl
Johannes Hoekstra, secretaris
E: secretaris@paulus-ludger.nl
Ton de Vries, penningmeester
E: penningmeester@paulus-ludger.nl
Ben Bomers, personeel en vrijwilligers
E: personeel@paulus-ludger.nl
Gerard Bartels, begraafplaatsen
E: begraafplaatsen@paulus-ludger.nl
Betsy Hummelink-Hulshof, geloofsge-
meenschappen
E: gemeenschappen@paulus-ludger.nl
Vincent Stapelbroek, communicatie
E: communicatie@paulus-ludger.nl

Parochiële Caritas Instelling

NL 76 RABO 0119 5807 72
t.n.v. Parochiële Caritas Instelling -
St. Paulus
NL 32 RABO 0336 1608 36
t.n.v. Parochiële Caritas Instelling -
St. Ludger

Pastor Dave Fonds

Bank: NL70 RABO 0374 0055 75
Parochiebestuur o.v.v. Pastor Dave

Diaconie in de parochie

Rianne van Boxtel
E: rianneboxtel@hotmail.com

Vertrouwenspersoon

Hans Goorhuis, 06-22930809
E: hansgoorhuis@gmail.com

ANBI status

De parochie bezit een ANBI status. (een Algemeen Nut Beogende Instelling). De verplichte ANBI gegevens zijn centraal door het aartsbisdom verwerkt en in te zien op <https://anbi.rkc.nl/publicaties/UTR37406>

Toekomst zien in de kerk

Toekomst zien in de Kerk is de titel van een boekje dat 2018 uitkwam. Onlangs herlas ik het nog weer eens. Toekomst zien in de kerk dat is de droom van Anselm Grün, de wereldwijd bekende monnik, en Leo Fijen de tv-journalist die ook graag over geloof en leven schrijft. Ze beschrijven hun droom in een briefwisseling, tien jaar na hun boek over het sterven van hun vaders. Ze blijven niet hangen in grote woorden maar komen met concrete voorbeelden die voor iedereen haalbaar en navolgbaar zijn.

Die handreikingen en vooral ook een spirituele verdieping raakten me. Kerkopbouw gaat niet zonder geloofsverdieping. Kerk en toekomst gaan ook mij ter harte. Op verschillende plaatsen ben ik daarover met mensen in gesprek, binnen en buiten onze parochie. In het project lokaal geloven zoeken we naar nieuwe manieren van lokaal geloofsgemeenschap zijn, met of zonder eigen kerkgebouw. Dat is anders dan we tot nu toe kennen. Kerk heeft toekomst daar waar u en ik getuigen van ons persoonlijke geloof.

We voelen allemaal dat er iets moet gebeuren om te werken aan die toekomst. We zijn kleine groepen mensen, vrijwilligers die met het ouder worden afscheid nemen van hun taken. De deelname aan de liturgische vieringen en sacramenten is niet meer vanzelfsprekend.



Als leerling van Jezus op weg gaan

Tegelijk merk ik dat veel mensen op zoek zijn naar houvast. Niet alleen naar een fundament voor hun leven, maar ook naar een lichtpuntje ergens aan de horizon. We merken dat allemaal op cruciale levensmomenten, zoals bij een geboorte waar we toch steeds verwonderd zijn over het nieuwe leven dat we welkom mogen heten. Bij doorgesprekken hoor ik ouders zeggen dat de geboorte van hun kindje hen levensgeluk brengt, het is een rijkdom, een wonder. Op de een of andere manier willen ze met de doop benadrukken dat dit wonder te groot is om door de mens alleen te worden verklaard. Er moet 'iets -iemand' zijn die dit leven mogelijk maakt en draagt. We noemen dat God, die in Jezus mens geworden is. Met kerstmis vierden we de komst van Jezus, de God-met-ons. Durven wij, christenen, ons hart te openen en met vertrouwen onze levensweg als leerling van Jezus te gaan? Dat is een levensweg van liefde, omzien naar armen, mensen aan de rand, opkomen voor recht en gerechtigheid. Ziekte, lijden en dood komen op die weg ook voor. De wereld kon Jezus' liefde, dienstbaarheid en goedheid niet aan. Lijden en de kruisdood waren zijn lot. Maar hier stopt het in Gods ogen niet. Op de paasmorgen is er een leeg graf. Nieuw leven, nieuwe toekomst, hoe ongelooflijk ook.

Aan een ziekbed, wanneer een leven ten einde loopt, merk ik dat mensen opener kunnen zijn en hun kwetsbaarheid durven laten zien. Er is een verlangen naar toekomst en geborgenheid. Wat heb ik van mijn leven gemaakt? Wat staat me te wachten over de grens van leven en dood heen? Zou God er zijn?

Anselm Grün schrijft: "Als we vertrouwen op het mysterie van ons geloof, waarvan de essentie tot uitdrukking komt in lijden, sterven en opstanding van Jezus, en als we dat zelf in het diepste van ons wezen ervaren, mogen we erop vertrouwen dat het mensen aanspreekt, ook mensen die zich van de kerk hebben afgewend".

Hij gelooft dat ondanks alle oppervlaktigheid van onze tijd, mensen wel bekend zijn met de fundamentele vragen van het menszijn. Wij, christenen, hebben een fantastisch antwoord op die vragen, doordat Jezus lijden en dood heeft doorleefd.



Toekomst zien in de Kerk

Het begint bij ons zelf, bij onze geloofsgemeenschappen en parochies, zo lees ik in een van de andere briefwisselingen. Er zijn veel initiatieven om op de een of andere manier in contact te komen met mensen die van de kerk vervreemd zijn geraakt. Een voorbeeld van de protestantse theoloog Stefan Paas wordt genoemd. Hij spreekt over een uitnodigende gemeenschap. "Die moet voldoen aan drie G's: De G van getuigenis, de G van gastvrijheid en de G van de Geest die kan waaien."

"Uitnodigen is altijd getuigen", zo schrijft Leo Fijen, "vertellen waarom het geloof je zo dierbaar is. Voelen dat je welkom bent veronderstelt gastvrijheid. Dat is geen verkooptrucje, gastvrijheid is een manier van zijn. Gastvrijheid doe je niet, gastvrij ben je: in je liturgie, in de organisatie, in de communicaties, in de inrichting van het gebouw, in het eten met elkaar, in de opvang van mensen uit de buurt". Anselm Grün antwoordt: "We kunnen mensen alleen uitnodigen voor de kerk als we zelf warmlopen voor het geloof."

Mensen die op zoek zijn naar geloof, naar God, hebben behoefte aan authentieke geloofsverhalen. Durven wij ons kwetsbaar op te stellen en te delen wat geloof met ons doet, wat mijn houvast is, hoe Jezus een plek heeft in mijn leven? Dat geeft ruimte aan de Geest.

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Van harte spreek ik de wens uit dat we weten te getuigen van ons geloof, dat we gastvrij zijn en ruimte geven aan de Geest. Zo werken we mee aan de opbouw van Gods Koninkrijk en dat mag hier en nu al gestalte krijgen ook in onze lokale geloofsgemeenschappen. Ja, zo zie ik toekomst voor de Kerk.

Diaken Cor Peters

Aan het begin van een nieuw jaar

De laatste vergadering van het parochiebestuur werd besloten met een welgemeend dankjewel aan bestuurslid Berry Brockötter en stafmedewerker Hans de Graaf. Beiden hebben in het afgelopen jaar het bestuur met hun kennis en kunde een eind op weg geholpen. Vanuit het voormalige bestuur van de St. Paulusparochie heeft Berry Brockötter nog één jaar bijgetekend voor de portefeuille communicatie. In dit jaar werd ons nieuwe parochiemagazine "de Verbinding" geboren. Met een gerust hart verlaat hij het bestuur omdat Vincent Stapelbroek Berry in deze functie is opgevolgd. Berry blijft nog bij de redactie van onze media betrokken. Hans de Graaf vervulde een ondersteunende staffunctie en stond het bestuur met raad en daad bij. Voor de fusie maakte hij vele jaren deel uit van het bestuur van de St. Ludgerparochie. Hans de Graaf blijft ook betrokken bij de parochie als lid van de Commissie Herbestemming Kerkgebouwen, samen met Henk Bos. Deels worden zijn taken overgenomen door bestuurslid Gerard Bartels. Het bestuur is op zoek naar een bestuurslid voor de portefeuille gebouwen.

Ook blikte het bestuur terug op het eerste jaar parochie HH. Paulus en Ludger. Er is veel gebeurd. Fuseren is één, maar uitwerken is twee. Veel zaken zijn afgestemd en nog niet alles is afgerond. Vooral op financieel en administratief gebied is er veel werk verzet door de penningmeester en zijn medewerkers.

Corona zorgt ook op bestuurlijk vlak voor

beperkingen en de nodige hoofdbreken. Het is lastig om vergaderingen te plannen en online vergaderen weegt niet op tegen een fysieke bijeenkomst. Met de lockdown zijn ook de coronateams weer actief geworden. We zijn dankbaar voor hun inzet zodat vieringen, zij het met een beperkt aantal kerk-gangers, toch door kunnen gaan. Vanwege de beperkingen in het vieren ná 17.00 uur heeft het pastorale team voor februari en maart enkele vieringen van zaterdagavond naar zondagmorgen verplaatst. De besturen van de Parochiële Caritas Instellingen van St. Ludger en St. Paulus bereiden dit jaar hun fusie voor om te komen tot één P.C.I. voor onze parochie. In de afgelopen tijd heeft een delegatie van bestuur met beheercommissies van enkele geloofsgemeenschappen intensief gesproken. De krimp wordt namelijk steeds sterker gevoeld. Geloofsgemeenschappen krijgen steeds meer moeite om taken te blijven vervullen. Door het wegvallen van vrijwilligers worden degenen die overblijven overvraagd en dit probleem wordt voor gemeenschappen nijpend. Op parochieavonden zullen parochianen worden bijgepraat over wat er te doen staat. In elke bestuursvergadering wordt het traject van de lopende herbestemmingen van te onttrekken kerkgebouwen doorgenomen. De onttrekking van het kerkgebouw in Aalten zal in juni 2022 plaatsvinden. Voor andere herbestemmingen loopt intensief contact met lokale initiatiefgroepen en met het bisdom via de Commissie Herbestemming Kerkgebouwen. Het bestuur kent

grote zorgen rond het groot onderhoud van onze gebouwen, de kosten ervan en de te reserveren gelden nu en in de toekomst. In 2022 beziet het bestuur de noodzakelijkheid en het nut en acht een vinger aan de pols gewenst. Ook worden binnenkort de functioneringsgesprekken met hen, die contractueel in dienst zijn van de parochie voortgezet. Er zijn suggesties aangedragen voor de noodzakelijke harmonisering van begraafplaatstarieven. Het bestuur acht het verantwoord om in te staan voor het onderhoud van graven van pastoors en zusters, die de geloofsgemeenschap hebben gediend. Plannen voor het méér maken van onze begraafplaatsen tot plekken van sacraliteit en herdenken worden ontwikkeld. Op weg naar de fusie heeft het bestuur een zgn. "Overbruggingsdocument" opgesteld. We kunnen het zien als een verkort tijdelijk beleidsplan. Nu de parochie één jaar jong is en de ontwikkelingen voortgaan zal er gewerkt gaan worden aan een nieuw bestuurlijk beleids- en gebouwenplan. Het bestuurlijke beleidsplan faciliteert het pastorale beleidsplan dat gericht is op onze opdracht om in een veranderende wereld als leerlingen van Jezus Christus in onze tijd een getuige te zijn van geloof, hoop en liefde voor God en voor de mensen. Dáárvoor zij we samen parochie.

Goede wensen komen nooit te laat. Het parochiebestuur wenst u een heel gezegend 2022 toe!

Jos Rosendaal, vicevoorzitter

Wat is 'de Verbinding'?

"Wat een rare vraag..." denkt u misschien? "Dat is toch het parochieblad waarin ik nu aan het lezen ben...?"

Dat klopt, maar dat is slechts het halve antwoord. De maandelijkse digitale nieuwsbrief draagt ook de naam 'de Verbinding'. Beide media dragen dezelfde naam, maar hebben niet dezelfde inhoud.

Het parochieblad dat 5x per jaar verschijnt heeft als ondertitel "Inspirerend - Verdienend - Informatief". Het bevat vooral achtergrondartikelen, inspirerende en bemoeidigende artikelen, zoals van de pastores, interviews en berichten vanuit de locaties.

De nieuwsbrief heeft als ondertitel "Actueel - Informatief - Nabij". Deze heeft tot doel

om u regelmatig te informeren. Maandelijks (en indien nodig vaker zoals in december toen de coronamaatregelen aangescherpt werden) wordt u per e-mail geïnformeerd over onder andere parochie-activiteiten (bijvoorbeeld van de commissie Ontmoeting & Inspiratie), familieberichten en andere berichten uit de locaties, een terugblik op de maandelijkse bestuursvergadering, berichten van het pastorale team en ook het vieringenrooster staat in de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is in PDF-formaat en daarom, indien gewenst, ook eenvoudig af te drukken.

Helaas hebben veel lezers van het parochieblad zich nog niet aangemeld op de gratis

digitale nieuwsbrief. Dat kan op de parochiewebsite, via het menu. Ga naar Media -> Nieuwsbrief aanmelden. Er wordt alleen gevraagd naar uw e-mail adres, naam en woonplaats.

De parochianen zonder nieuwsbrief zijn niet volledige op de hoogte van alle actualiteiten in de parochie. Dat vinden wij erg jammer. Juist in deze lastige tijden waarin we elkaar nauwelijks fysiek kunnen ontmoeten en afstanden steeds groter worden, is goede communicatie belangrijk.

Mogen we u binnenkort ook begroeten als nieuwe abonnee van de nieuwsbrief?

Vastenactie 2022

Dit jaar staat de Vastenactie in het teken van "Landrechten voor inheemse volken". Deze lokale mensen delven vaak het onderspit tegenover overheden en grote bedrijven die hun grond opeisen, met desastreuze gevolgen voor hun welzijn. De wereldvoedselmarkt, de energiebehoefte en de vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld elektronica, zijn vaak bedreigingen voor de landrechten van inheemse volken. Economische belangen wegen vaak zwaarder dan de rechten van mensen die er wonen. Deze volken leven niet alleen van hun land maar ook met hun land. De Indiaanse Lucélia uit Brazilië zegt het zo: "Ons leven en onze identiteit hangen nauw samen met ons land. De rivier is heilig voor

ons. Zonder land en zonder rivier zullen wij verdwijnen"

Door de bouw van grote waterkrachtcentrales in de, voor Lucélia, heilige rivier, zijn hele dorpen onder water komen te staan en is de inheemse bevolking beroofd van zijn landbouwgrond en daarmee van zijn bestaansrecht en identiteit.

Dit is maar één voorbeeld waar Landrechten geschonden worden voor economische belangen van grootmachten en corrupte overheden.

In de Vastenperiode vragen wij uw aandacht en financiële bijdrage om dit onrecht te stoppen en bij te dragen aan een eerlijker verdeling van de welvaart in onze wereld.

Werkgroep Diaconie in de parochie.



In het parochiebestuur van de HH. Paulus en Ludger zijn we op zoek naar een

Bestuurslid Gebouwen (m/v)

Doel van de functie

Het behartigen van de portefeuille gebouwen in het parochiebestuur ten dienste van de geloofsgemeenschappen in de parochie.

Missie van de parochie

Onze parochie wil zich inzetten voor de verkondiging van het Evangelie. We zien het als onze opdracht om in een veranderende wereld als leerling van Jezus Christus in onze tijd getuigen te zijn van geloof, hoop en liefde voor God en de mensen.

Het parochiebestuur

Bestaat uit acht personen en wordt ondersteund door (beheer) commissies, werkgroepen en het parochiesecretariaat. Het parochiebestuur faciliteert zakelijk het pastorale team, vrijwilligers en gemeenschappen in hun taken, functioneert als een collegiaal bestuur en vergadert maandelijks.

Taken bestuurslid

Het bestuurslid gebouwen:

- bereidt voor en geeft mede uitvoering aan het gebouwenplan;
- is verantwoordelijk voor het mede voorbereiden van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen in een meer-jaren-onderhoudsplan en coördineert de uitvoering ervan.
- onderhoudt contact met het bouwtechnisch bureau dat het meer-jaren-onderhoudsplan opstelt, de gebouwen inspecteert en voorstellen doet voor noodzaak en nut van onderhoud;
- onderhoudt contacten met de plaatselijke gebouwenbeheerders van de beheercommissies en met de functionaris voor bouwzaken van het aartsbisdom.

Profiel

Wij zoeken een vrouw of man die:

- affiniteit heeft met en belangstelling voor bouwtechnische zaken en projectmatig kan werken;
- minimaal een dagdeel in de week tijd heeft voor parochiewerk;
- beschikt over communicatieve vaardigheden;
- lid is van de Rooms-Katholieke kerk, kerkelijk betrokken en benoembaar door de bisschop;
- bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft.

Ondersteuning

Het bestuurslid voor gebouwen wordt in uitvoerende zin ondersteund door externe deskundigen van een bouwtechnisch bureau. Ook is interne ondersteuning aanwezig via het secretariaat.

Door het bestuur is als ondersteuning een commissie ingesteld die lopende trajecten van herbesteding van kerkgebouwen en voormalige pastorieën begeleidt.

Nadere informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij de vicevoorzitter van het bestuur, de heer Jos Rosendaal, via vice-voorzitter@paulus-ludger.nl of 06-1115 1949. Benoeming geschiedt door de aartsbisschop van Utrecht voor een termijn van vier jaar. Het lidmaatschap van het parochiebestuur is onbezoldigd, voor gemaakte kosten is de vergoedingsregeling van toepassing.

Reageren

Kan per mail of schriftelijk bij de secretaris van het parochiebestuur, de heer Johannes Hoekstra: secretaris@paulus-ludger.nl of Parochiesecretariaat HH. Paulus en Ludger, t.a.v. de heer J.E. Hoekstra, Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo.



Tekst:
Vincent Stapelbroek

Bronnen:
katholieknederland.nl,
Nederlandse jaarfeesten en
hun liederen door de eeuwen
heen: M.Kruijswijk,
De betekenis van Aswoens-
dag en het Askruisje: EO
Visie,
Wikipedia,
Evangelië van Marcus 1: 14-20

Eeuwen geleden: ergens in de buurt van Grol
'Gerardus, wat heb je toch gedaan? Je ziet er niet uit!'
'Arend, je weet toch dat het Aswoensdag is...'
'O, zit daarom die zatte kop van jou helemaal onder de as? Hebben ze je betrappt?'
'Doe niet zo schijnheilig, Arend. Ja, natuurlijk had ik die laatste zes kruikjes bier niet moeten drinken. Dan had ik niet zulke stomme dingen gedaan.'
'En nu?'
'Tja, de hele woensdag mag ik mijn hoofd niet onder de pomp houden, maar dat is het ergste niet. Die verrekte jutezak schuurt zo over mijn huid.'
'Dan zit je mooi in zak en as, vriend.'
'Ach, het is ook wel mijn eigen schuld. Heb wel spijt van die vechtpartij van gisteren...'
'En Marieke, je vriendinnetje van de Vastenavond?'
'Die is er goed vanaf gekomen. Er is bij haar alleen wat as over het voorhoofd gestrooid.'

Asoplegging in de Middeleeuwen

Zomaar een gesprekje, midden in de Middeleeuwen. Tijdens de Vastenavond ging het soms net iets te mooi. Wie het te bont maakte, kon veroordeeld worden tot asoplegging. Het hoofd van mannelijke zondaars werd dan geheel bedolven met as. Bij vrouwen werd alleen wat as op het voorhoofd gestrooid. Dit was natuurlijk voor die tijd een milde straf. Als bron voor deze straf

had men de bijbel geraadpleegd. Ook daarin wordt beschreven hoe boetelingen hun hoofd bestrooien met as en een boetekleed aantrekken.

1091: Concilie van Benevento

Iedereen zondigt wel eens en tijdens carnaval nog wat vaker... Carnaval, de opvolger van de heidense lentefeesten, krijgt een eigen plek in de

De geschiedenis van Aswoensdag

Stof tot nadenken

christelijke kalender. En Aswoensdag wordt voortaan officieel het begin van de 40 dagen durende Vastentijd. Dat wordt bepaald tijdens het concilie van Benevento. Carnaval wordt het moment om nog een keer flink te brassen en de bloemetjes buiten te zetten. Met Aswoensdag breekt er daarna een vastenperiode van 40 dagen aan. Volgens het Nieuwe Testament vastte Jezus 40 dagen aan een stuk in de woestijn. De Veertigdagentijd is bedoeld als een beziningsperiode.

Aswoensdag 1968: ergens in de Achterhoek

'Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.' Henri voelde de duim van de priester op zijn voorhoofd. Zat er nu bij hem ook een askruisje op het voorhoofd, net als bij de andere kinderen? Zou het gaan kriebelen? Voorzichtig wilde hij even aan zijn voorhoofd voelen, maar de juf van zijn klas keek hem licht vermanend aan. De boodschap was duidelijk. Hij kon er beter van afblijven.

En dan die woorden van de pastoor. Henri snapte er geen bal van. Was hij van stof gemaakt? Ja, zijn bloes en zijn broek, die waren van stof... Voorzichtig tikte Henri zijn buurjongen in de kerkbank aan. Zou Jaap weten wat de pastoor bedoelde? Opnieuw zond de juf hem een priemende blik. In de klas was ze altijd zo aardig. Waarom deed ze nu zo streng?

In de jaren zestig waren er in veel kerken nog regelmatig schoolmissen op de vroege woensdagmorgen. Vrijwel alle kinderen van de school gingen dan voor school nog even naar de kerk. Op Aswoensdag ging eigenlijk iedereen naar de kerk. Je liet het kruisje de hele dag op je voorhoofd zitten... Maar waarom had je dat kruisje gekregen? En waarom werd dat kruisje juist met as op je voorhoofd getekend? Stof tot nadenken...

As

As is een teken van vergankelijkheid. As staat voor de dood. Je leven vervliegt als stof. In vroegere tijden smeerden rouwende mensen zich in met as. Andere mensen konden dan zien dat er een familielid of vriend gestorven was.

De as van Aswoensdag is afkomstig van de verbrande palmtakjes die in het vorige jaar zijn gezegend op Palmzondag.

Deze gezegende as wordt op Aswoensdag gegeven aan gelovigen die hun leven willen laten tekenen met het kruis van vergankelijkheid.

As is niet alleen een teken van de dood. As is vruchtbaar en kan nieuw leven schenken. Op plekken waar bomen en struiken zijn verbrand, ontstaat vaak een nieuwe vegetatie. Nieuwe plantjes kunnen zomaar uit de grond schieten. As kan dus een voedingsbodem zijn voor nieuw leven. Nieuwe vegetatie verrijst uit de as...

De betekenis van het askruisje

Op Aswoensdag kun je dus tijdens een viering een askruisje op je voorhoofd laten plaatsen. Het kan ook zo zijn dat er in sommige kerken losse as op je hoofd gestrooid wordt, net als in de vroege middeleeuwen. De corona laat oude tijden herleven... Het askruisje is een teken van boete. Door het halen van een askruisje laat je zien dat je spijt hebt van je fouten. En je laat ook zien dat je een beperkt mens bent. We zijn allemaal van stof gemaakt en zullen tot stof wederkeren. Tijdens het plaatsen van het askruisje, spreekt de priester de woorden: 'Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.'

Sinds 1979 kan ook de volgende zin worden gebruikt: 'Bekeer u en geloof in het Evangelie.' Deze woorden verwijzen naar de eerste prediking van Jezus in Galilea. Ze zijn vrijwel letterlijk terug te vinden in Marcus 1, 14-20. Jezus spreekt bij het meer ook tot Simon en Andreas: 'Komt, volg mij, ik zal maken dat Gij vissers van mensen wordt.' Het ritueel van het askruisje is de start van een periode van bezinning. Je bereidt je voor op de Goede Vrijdag en Pasen. Het askruisje is een verwijzing naar de kruisiging van Jezus. Het leven van Jezus leek ook vergankelijk, maar met Pasen verrees Hij uit de doden.

Aswoensdag, Pasen en Carnaval

Paaszondag valt op de eerste zondag na de eerste volle maan, na het begin van de lente. De Vastentijd begint 40 dagen voor Pasen, de zondagen niet meegerekend. Aswoensdag is de start van de Vastenperiode. De Aswoensdag is dus altijd 46 dagen voor Paaszondag. (Op de zondagen mochten de kinderen immers altijd iets uit hun snoep-



trommeltje halen...)

Carnavalszondag is precies 7 weken voor de Eerste Paasdag. Het woord carnaval is een samentrekking van de woorden "carne" en "vale". Deze woorden betekenen "vlees" en "vaarwel". Ze verwijzen naar de Vastenperiode.

Rooms-Katholieke gelovigen eten op Aswoensdag geen vlees. Ze kunnen op Aswoensdag dus een dagje vegetarisch eten. Het gaat er in ieder geval om dat je als gelovige op die dag sober eet en drinkt.

Aswoensdag kan op zijn vroegst op 4 februari zijn. De laatst mogelijke datum is 10 maart.

Dit jaar, 2022, valt Aswoensdag op 2 maart. Dat is dus aan de late kant. Eerste Paasdag valt op 17 april 2022.

Bezinning: uit de as verrezen...

Aswoensdag is een mooi moment om ons te bezinnen op ons leven. Het ontvangen van een askruisje kan daarbij een mooie start zijn. Een dagje vegetarisch eten is wellicht ook passend op zo'n dag. Het is in ieder geval een mooi moment om wat na te denken over ons aardse bestaan. Proberen we liefdevol te leven? Houden we voldoende rekening met onze medemensen? Zijn we een beetje zuinig op onze aardbol? Wat doen we goed en welke verbeterpunten zijn er? Dat zijn, naar mijn bescheiden mening, vragen om over na te denken op een dag als Aswoensdag. En dan kunnen we ons voorbereiden op de Goede Vrijdag en het Paasfeest. Het leven van Jezus leek ook vergankelijk, maar met Pasen verrees Hij uit de doden.



Voor de Actie Kerkbalans heeft de landelijke organisatie ook promotie foto's gemaakt in en bij de H. Calixtusbasiliek in Groenlo

Als de envelop van de Actie Kerkbalans in de brievenbus valt, wordt u weer de vraag gesteld "Wat is mijn kerk me waard?" In de envelop zit meestal ook een folder of brief, soms met financiële cijfers, waarin de noodzaak van de Actie Kerkbalans door de eigen geloofsgemeenschap wordt uitgelegd.

Tekst:
Gerard Bartels

Foto's:
PR Actie Kerkbalans

In onze parochie HH. Paulus en Ludger zijn vorig jaar drie kerken gesloten (Vragender, Rekken en Bredevoort). Een aantal andere kerken wacht hetzelfde lot. Het is begrijpelijk dat in die geloofsgemeenschappen alleen "mijn kerk" al de nodige vraagtekens oproept. Maar ook bij parochianen van de andere geloofsgemeenschappen zorgt de Actie Kerkbalans regelmatig voor een strijd tussen het hart en het verstand.

Lid vanaf de doop

De kerk is geen vereniging waar je lid van wordt als je zin hebt aan een activiteit en stopt als je niet meer wilt of kunt deelnemen. Vanaf de doop ben je levenslang lid van de kerk, tenzij je jezelf formeel laat uitschrijven uit de R.K. Kerk.

Je betaalt ook geen contributie, maar een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. Die is nodig omdat alleen de euro's op de collecteschaal bij lange na niet voldoende zijn om alle kosten te dekken. De Actie Kerkbalans zorgt voor 70 tot 80 procent van de inkomsten van een geloofsgemeenschap en is

daarom de financiële kurk waarop elke geloofsgemeenschap drijft.

Hoe ben jij betrokken bij de kerk?

De Bijbel is ontstaan in een tijd en cultuur waarin de gemeenschap duidelijk veel belangrijker was dan het individu. De Bijbel in zijn geheel maakt duidelijk: mens word je pas in relatie tot anderen en in relatie tot God. We leven nu in een tijd waarin het individualisme sterk toeneemt. "Om te geloven heb ik de kerk niet nodig" hoor je regelmatig.

Hoe betrokken ben jij nog bij de kerk? Ben je lid, maar ga je zelf niet meer naar de kerk? Vind je het nog wel waardevol dat de geloofsgemeenschap kan blijven bestaan? Kom je wel regelmatig in de kerk? Ben je er misschien vrijwilliger?

In de praktijk zien we dat, hoe sterker de verbondenheid van iemand met de geloofsgemeenschap is, hoe groter de bereidheid om ook financieel bij te dragen aan die geloofsgemeenschap.

Wat is mijn kerk me waard?

De invloed van corona

Iedereen, dus ook de kerken, worden geraakt door corona. Het elkaar ontmoeten is een wezenlijk onderdeel van het samen een geloofsgemeenschap zijn. Dit staat al bijna twee jaar onder druk. Denk aan vieringen die niet door mogen gaan of slechts met een klein aantal gelovigen en koren die niet meer samen mogen zingen.

Ook missen de kerken inkomsten uit collectes en kunnen geen gebruik maken van de steunmaatregelen van de overheid omdat de totale inkomsten niet sterk genoeg dalen. De kosten dalen echter niet.

Parochie in de Oost-Achterhoek

Al vóór corona was in veel geloofsgemeenschappen een terugloop zichtbaar in het kerkbezoek, in het aantal vrijwilligers, in deelname aan de sacramenten en in de bijdragen uit de Actie Kerkbalans. De vitaliteit staat al jaren onder druk in de geloofsgemeenschappen. Steeds minder schouders moeten de financiële lasten dragen. Ook zijn er minder pastores beschikbaar. Dit alles leidde tot de keuze voor kerksluitingen en de fusie van de parochies St. Ludger en St. Paulus tot één nieuwe parochie voor de hele Oost-Achterhoek.

Bepaalde werkzaamheden die voorheen een geloofsgemeenschap zelf verzorgde, vinden nu plaats op parochieniveau. Dat gebeurt al langer bij de catechese (eerste communie en vormsel). En we zien nu ook dat sommige locaties administratieve taken niet meer adequaat zelfstandig kunnen uitvoeren en die werkzaamheden aan de parochie overdragen.

Opbrengst Actie Kerkbalans is voor de eigen geloofsgemeenschap

Al vanaf de eerste fusie (bij het ontstaan van de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie) zijn alle inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden geregistreerd per geloofsgemeenschap. Ook de bijdragen van parochianen via de Actie Kerkbalans gaan naar de eigen geloofsgemeenschap. Uiteraard draagt elke geloofsgemeenschap bij in de algemene kosten van de parochie (zoals pastores, parochie-brede activiteiten, bestuur en secretariaat). De rest van de inkomsten is voor de eigen activiteiten, het onderhoud van de gebouwen, enzovoort.

Geen kerkgebouw, geen kerkbalans?

Het moeten sluiten van een kerkgebouw is een pijnlijk moment voor een geloofsgemeenschap. Een kerksluiting wil echter niet zeggen dat er geen geloofsgemeenschap meer is. En die geloofsgemeenschap blijft gewoon bij onze parochie HH. Paulus en Ludger horen en blijft voorzien van ondersteuning en pastorale zorg.

Ook zonder een eigen kerkgebouw kan een geloofsgemeenschap ontmoetingen en activiteiten organiseren. De klokken blijven luiden, ook voor het zgn. overluiden van overledenen en ook bij bijzondere gebeurtenissen in de locatie. De mooie begraafplaats blijft en de vrijwilligers blijven actief om deze gewijde plek goed te onderhouden. Daar zijn middelen voor nodig. Ook blijft de geloofsgemeenschap bijdragen aan de algemene kosten van de parochie. Daarom wordt ook in de geloofsgemeenschappen zonder eigen kerkgebouw een Actie Kerkbalans gehouden.

Hart of verstand?

Via de Actie Kerkbalans wordt, zoals gezegd, gevraagd om een vrije gift naar draagkracht. De vraag "Wat is mijn kerk me waard?" kunt u alleen zelf beantwoorden. Elke geloofsgemeenschap heeft geld nodig om te kunnen functioneren.

U kunt geven met uw hart én met uw verstand. Giften aan de kerk zijn immers (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar. Kiest u voor een periodieke gift (5 jaar lang een vast

2022

Actie Kerkbalans



bedrag), dan is uw kerkbijdrage volledig fiscaal aftrekbaar. U kunt de kerk laten meeprofiteren van dit fiscale voordeel. Voor een periodieke gift is geen notariële akte nodig. Het parochiesecretariaat kan de benodigde verklaring afgeven.

Doe mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.



Naar U gaat mijn verlangen, Heer

Verslag van de lezing van Ad de Keyzer op 7 december 2021 met bovenstaande titel.

Marjo Stapelbroek heet namens de commissie Ontmoeting & Inspiratie de aanwezigen en Ad de Keyzer van harte welkom. Op het laatste moment waren we genoodzaakt het tijdstip naar de middag te verzetten. Gelukkig kon een leuk aantal mensen toch komen.

Ad de Keyzer

Ad de Keyzer is theoloog en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut. De Keyzer promoveerde eind jaren 90 op het onderwerp liturgische spiritualiteit.

De Keyzer is ook musicus en componist. In deze hoedanigheid werkt hij samen met Kees Waaijman aan het langlopende project om de psalmen opnieuw te vertalen en op muziek te zetten met het oog op de liturgische praktijk.



Ad vertelt ons dat het Concilie 50 jaar geleden heeft bepaald dat sommige psalmen niet gebeden mochten worden. Om mensen niet nog meer in de war te brengen, die al hevige gevoelens hadden. Er leven in een ieder angsten, woede en gedachten die je zelf niet zo fraai vindt.

De psalm qua vorm is van oorsprong Hebreuws, alleen het woord "psalm" is Grieks. Het betekent lofzang, ofwel viering. Een plechtigheid, laten vieren, loslaten.

De psalmen horen bij het Oude Testament, staan in het midden van de bijbel.

Psalmen zijn gedichten, teksten, verzameld in de loop van 1000 jaar na Chr., mondeling overgeleverd en verzameld. Kenmerk van psalmen: Het is poëzie, een tekst die naar woorden zoekt en die naar mensen zoekt die het lezen willen. Het heeft te maken met de taal van het hart en van de ziel. Om verdriet, rouw, angst, plezier en ervaringen op schrift te zetten.

De vraag is: wat kunnen we met de psalmen? Ze worden ons aangereikt. Ze kunnen je richting geven op onze levensweg.

Je maakt wat mee in de tekst, maar je besef het niet altijd meteen. De psalmen zijn

geen theologie. Psalmen gaan erover wat mensen meemaken met hem die ze God noemen. Psalmen zoeken naar woorden, naar dat wat ze niet weten. Dat kun je samen doen. Daarom kunnen psalmen zoveel ruimte geven voor alle onzekere dingen.

Psalmen hebben alles te maken met bidden, met manieren van nadenken. De ruimte van het overwegen, erachter komen dat je het niet weet en dat oké vinden. Een lied wat in je opkomt. Het bidt in je. Het is een manier om erachter te komen of je op de goede weg zit. Dan kun je bij jezelf komen. En dat is een hele spannende weg. Het helpt je om uit te komen op de weg zoals de Heer voor je bedoeld heeft.

De psalmen zijn niet van ons. We hebben ze niet gemaakt. We krijgen ze aangereikt. Als lector krijg je ook teksten aangereikt. Ze zouden wel van je kunnen worden. Als je zo'n tien jaar de psalmen zingt, dringt de betekenis een beetje door. Het duurt om ermee vertrouwd te raken. Zeven keer per dag zingen ze psalmen in het klooster en nog zeggen ze dat ze de psalmen niet goed kennen. Erover praten, ernaar gaan luisteren. Deze middag bijvoorbeeld. Bidden is een manier om wijs te worden. Wijs worden door het leven kan ook.

Psalmen zijn in een vorm gezet. In verzen. Zijn vaak in twee gedeelten gezet. Met een pauze. In de pauze ga je nadenken, of voelen. Bijv. "wie rechtvaardig is, vindt het leven, (rust), wie kwaadaardig is de dood".

Hoe is het mogelijk dat mensen het besef hadden voor die ruimte. Het waren toen natuurlijk ook mensen. En ze waren 3000 jaar geleden echt niet minder intelligent dan nu. Het gaat om God, die ruimte. En dat hebben ze opgeschreven. Als je het niet weet, waar blijf je dan? Ja die ruimte is spannend misschien. De meeste mensen groeien op in een stuk bewustzijnsvernaauwing. In de psalm kan het open gaan. Besef kan komen.

Hertaling door Ad de Keyzer

We kijken in de bundel naar vers 1 en 2 van psalm 25. Het refrein drupt steeds meer

naar binnen, omdat je het vaker zingt. De liedvorm kwam veel later en is niet de oorspronkelijke vorm. Het lied is wel een vorm waarmee je makkelijk vertrouwd kunt worden.

Elke psalm heeft een strofe, een vers en colon. Wisseling van perspectieven. Dat zijn verschillende strofen. Wij gaan ook alle kanten uit. Gisteren denk je soms anders dan vandaag. Mensen groeien. Strofen leren ons anders te kijken. Strofe betekent "wending".

Ad bekijkt samen met ons de linker en rechter vertaling van psalm 25. Links de vertaling uit de NBV, rechts uit Psalmvieringen van onder andere Ad de Keyzer.

Ad gebruikt i.p.v. Heer, het woord Wezer = Jahweh is zoals God zichzelf noemt. Wezer betekent niets, maar er klinkt "wezen", "zijn" in door. Het heeft te maken met de ruimte om er te zijn. Germaans: de aangeroepen. Wezer werkt pas in de aanroep. In de psalm wordt hij aangeroepen met twee lange noten. We-zer. In de klank hoor je jezelf zingen wees-er. Door de echo word je zelf aangeroepen. De klank komt naar je terug. Denk: wanneer ben ik er eigenlijk? Je moest eens weten wie jij bent. Dat je mag worden die jij bent. Niet wat je vader wilde, niet wat de kerk wil. De Godsnaam helpt je erbij. Om te wezen die jij bent.

Ad laat zien hoe en waarom hij de eerste regels van Psalm 25 gecomponeerd heeft; Naar jou We-zer (rust), hef ik mijn ziel (rust), mijn Machtige.

De psalmen zijn het meest geciteerde boek in het nieuwe testament, dat geschreven is, nadat Jezus was overleden. Ze schreven: "God is mens geworden".

Deze informatieve middag, met ruimte voor toelichting, inspiratie en uitwisseling raakte de kern van ons en van ons geloof. Peter Müller sloot de middag af en dankte Ad de Keyzer van harte.

Namens werkgroep Ontmoeting en Inspiratie,
Marjo Stapelbroek

Uit de NBV - Psalm 25

- 1 Van David.
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
- 2 mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
- 3 Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
- 4 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.

Uit Psalmvieringen - Psalm 25

- 1 Van David.
Naar Jou, Wezer,
hef ik mijn ziel, mijn Machtige.
- 2 In Jou veilig ik mij, niet schaam ik mij,
niet gloriëren mijn vijanden om mij.
- 3 Alle ook op Jou gespannen schamen zich niet,
schamen zich wie leeg boeleren.
- 4 Jouw wegen, Wezer, laat mij voelen,
leer jouw paden mij.

Diaconie in de Parochie



“God liefhebben en je naaste liefhebben als jezelf” is een van de belangrijke leerpunten van Jezus van Nazareth. In het nieuwe testament komt dat op vele plekken in verschillende verhalen naar voren. Als rode draad door het nieuwe testament kun je lezen dat Jezus niet kwam om te heersen maar om te dienen. Dat was in de tijd van de Romeinen waarin glorie en aanzien bijna nog belangrijker was dan rijkdom en macht, een heel ander en nieuw geluid. Dienen en dienstbaar zijn aan je medemens, speciaal de medemens in nood en/of aan de onderkant van de samenleving, past niet echt bij dat Romeinse wereldbeeld. En mensen met problemen of in nood waren er toen al volop en dat is helaas nu nog steeds aan de orde van de dag. Daar aandacht voor hebben en hun situatie proberen te verbeteren valt onder de verzamelnaam diaconie. Diaconie, afkomstig van het oud Griekse woord “diakonia” betekent letterlijk “dienst”. Sinds de middeleeuwen kennen we diaconie ook wel onder “de zeven werken van barmhartigheid”.

Diaconie in HH. Paulus en Ludger

Om een beeld te krijgen van wat er zoal aan diaconale activiteiten in de nog relatief nieuwe parochie HH. Paulus en Ludger plaatsvindt hebben we een gesprek met mw. Rianne van Boxtel en dhr. Peter Pothof. Al snel is duidelijk dat de overkoepelende groepen in de twee voormalige parochies elkaar opzoeken om te verkennen waar men mee bezig is en hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Eerst maar eens kijken naar hun verleden, waar komen ze vandaan?

Parochiële MOV groep Sint Ludger

De lokale diaconale groepen in de voormalige Sint Ludgerparochie werkten samen onder de naam Parochiële MOV-groep. Helaas waren daarin niet altijd alle locaties vertegenwoordigd, maar met name de locaties Aalten, Lichtenvoorde, Meddo en Winterswijk waren daarin vertegenwoordigd en diaconaal actief. De Vastenactie en de Adventsactie waren vaste prik. Daarnaast waren er ook acties voor het Pastor Dave Fonds, maar die werden meer aangestuurd vanuit het parochiebestuur. Uiteraard waren er op meer locaties wel groepen actief voor het welzijn van de medemens, denk aan ziekenbezoekgroepen, e.d. Helaas is door het vertrek van mensen met veel ervaring het zicht op wat er allemaal was en gebeurde wat minder helder nu.

BAD

In de voormalige St. Paulusparochie was er BAD, ofwel de “BeleidsAdviesgroep Diaconie.” Dit was de voorzetting van de Stuurgroep Diaconie die al tijdens de Noach-tijd (het parochiële samenwerkingsverband Noord Oost Achterhoek) is opgericht. Er werd toen nog gewerkt met werkvelden die onder een pastor vielen, in dit geval Pastor Nagelmaeker. Hij had volop ideeën en initiatieven, een voorbeeld daarvan is het jaarlijks toekennen van de St. Maartensprijs en die bestaat nog steeds. Na de fusie in 2011 waaruit de parochie St. Paulus ontstond waren de locaties nog redelijk vertegenwoordigd in BAD, maar door de jaren heen hadden vertrekkende leden vaak geen opvolger, zodat de groep kromp naar 4 deelnemers.

BAD had een diaconaal adviserende taak richting pastoraal team en parochiebestuur inzake het kiezen van onderwerpen voor Advents- en Vastenacties en wat verder zoal ter tafel kwam. Behalve de eerdergenoemde St. Maartensprijs hield men zich bezig met de Voedselbank, project Schuldhulpmaatje en vertegenwoordigde zij de parochie indien nodig in bijvoorbeeld de Klankbordgroep Oost Gelre, etc.

In 2018 heeft zij een wat moeizaam verlopen inventarisatie gedaan bij de locaties om een beeld te krijgen welke groepen daar nog actief waren en voor welke aandacht-behoevende doelgroep.

Samen verder

In 2021 zijn de parochiële MOV-groep en BAD twee keer bijeengewoest en na enige kennismaking heeft zich daaruit de coördinerende groep “Diaconie in de Parochie” gevormd. Naast diaken Cor Peters bestaat de groep op dit moment nog uit 6 leden. Dat zijn behalve mw. Rianne van Boxtel en dhr. Peter Pothof, mw. Nicole Wolterink, dhrn. Gerard Wissink, Wilfried Klein Avink en Musie Sium. Want zoals het helaas wel vaker gaat bij grote veranderingen: het is een natuurlijk moment voor mensen met een lange staat van dienst om te stoppen. Zo ook nu. Vier zeer ervaren MOV-leden zijn er, begrijpelijk na inzet van vele

jaren, helaas mee gestopt. Daarmee gaat niet alleen menskracht maar ook veel ervaring en kennis van het verleden verloren.

Nieuw begin

Een start in een fusie-parochie begint met kennis maken en verkennen. Het kennis maken is gebeurd, het verkennen van het totale werkgebied staat voor de komende periode op de rol. De inventarisatie van 2018 wordt ge-update en uitgebreid. Tegelijkertijd hoopt men op nieuwe mensen zodat niet alleen alle locaties beter vertegenwoordigd zijn maar er hopelijk ook nieuwe ideeën en initiatieven komen.

Vooralsnog stelt men zich tot taak om te coördineren, denk daarbij aan de Vasten- en Adventsactie, de Missiemaand, MIVA en St. Maartensprijs. Een tweede doel is om te ondersteunen bij het uitwisselen van ervaringen van lokale werkgroepen en ze hopelijk te inspireren en te motiveren. Daarnaast zal men, net als voorheen, op aanvraag namens de parochie meedenken in ander maatschappelijk betrokken organisaties. Zonder reële versterking wordt er voorlopig niet gedacht aan het zelf oppakken van nieuwe projecten.

Hulp: noodzaak

In deze tijd, met een terugtrekkende overheid, is en blijft het zien en bijstaan van minderbedeelde medemens en mensen in nood zeer belangrijk en actueel, zeker voor volgelingen van Jezus van Nazareth. Voelt u zich geroepen om uw steentje bij te dragen neem dan contact op met een lokale werkgroep of met:

mw. Rianne van Boxtel (06-18361159) of met dhr. Peter Pothof, (06-12097703).



Bisschoppensynode 2021-2023

Voor een synodale kerk: gemeenschap, participatie, missie

Synode

Letterlijk betekent het 'samen de weg gaan'. In de kerkgeschiedenis is het een uitgebreide vergadering van vertegenwoordigers van lokale kerken en een beproefd instrument om het bestuur van de kerk gestalte te geven. Samen de weg gaan is luisteren naar elkaar, luisteren naar wat de Geest van God ons wil zeggen. Dat benadrukt paus Franciscus bij de aankondiging van de 16e Gewone Algemene Assemblee van de bisschoppensynode in oktober 2023. De paus nodigt de lokale kerken uit, op weg daar naartoe, met elkaar in gesprek te gaan. De fundamentele vraag daarbij is: "hoe wordt dit samen de weg gaan in uw particuliere Kerk verwezenlijkt? Welke stappen nodigt de Geest ons uit te zetten om te groeien in ons 'samen de weg gaan'?" Hij nodigt de gelovigen uit, niet tot discussie of debat, maar tot een geloofsgesprek waarin naar elkaar geluisterd wordt en verstaan kan worden wat de heilige Geest ons duidelijk maakt in de tekenen van onze tijd. Hij wil ook graag dat we het gesprek verbreden en luisteren naar anders gelovigen, mensen aan de rand van de kerk of van de samenleving. Wij willen graag dat gesprek ook in onze parochie met elkaar aangaan. Daarbij concentreren we ons op de drie

thema's die door de Nederlandse bisschoppen gekozen zijn:

1. Vieren
2. Medeverantwortelijkheid voor de missie van de Kerk
3. Dialoog in kerk en samenleving

Het pastorale team van de parochie HH. Paulus en Ludger nodigt belangstellenden uit voor een gespreksochtend rond deze thema's op: zaterdag 19 februari 2022 van 10.00 tot 13.00 uur, in het Bernard Vos Clubhuus in Lievelede. We nodigen alle belangstellenden van binnen en ook van buiten de kerk uit voor deze gesprekken. Wilt u deelnemen? Dan kunt u zich aanmelden bij het parochie secretariaat in Groenlo.

Op de website <https://www.aartsbisdom.nl/home/nieuws/algemene-bisschoppensynode-2023/> vindt u alle rele-

vante documenten en informatie over deze synode. Het is wenselijk dat u vast kennisneemt van de beschikbare informatie.

*Namens het pastoraal team,
Diaken Cor Peters*



Zij heeft een verhaal

Paus Franciscus heeft in het najaar 2021 een bijzondere stap gezet. In het synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen om raad gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld. Franciscus nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) neemt deze uitnodiging van harte aan en zal zich in dit proces de komende maanden inzetten voor het ophalen van verhalen en verlangens van vrouwen rond de Rooms-Katholieke Kerk. De paus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken over onder andere de gemeenschap en de praktische invulling van het geloof. Ook de positie van de leken in de kerk komt aan bod. Bisdommen, parochies en andere kerkelijke organisaties gaan met elkaar in gesprek. Ieder kan meedoen met deze verschillende gesprekken. Het project 'Zij heeft een verhaal' van het Net-

werk Katholieke Vrouwen wil, in het kader van dit synodale proces, een goed podium bieden aan vrouwen.

Digitale vragenlijst voor vrouwen

Vanaf half januari 2022 kan via de website van het NKV met een online vragenlijst antwoord gegeven worden op de kernvragen:

- Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk?
- Waar beleef je vreugde aan?
- Welke verbeteringen zijn nodig?
- Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome?

Deze vragenlijst is individueel te beantwoorden. Daarnaast hopen we dat er onderling hierover mooie gesprekken en ontmoetingen kunnen ontstaan. De consultatie loopt tot eind maart. In april 2022 ver-

zamelen we de resultaten en in mei dragen we de uitkomsten over aan mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch en referent voor Vrouw en Kerk.

Netwerk Katholieke Vrouwen

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk, dat zich o.a. inzet voor thema's rond zichtbaarheid van vrouwen. Vaste gesprekspartner op het gebied van vrouw & kerk is Mgr. Gerard de Korte. Het Netwerk Katholieke Vrouwen sluit zich met het project 'Zij heeft een verhaal' aan bij katholieke vrouwenorganisaties wereldwijd, die bijdragen in dit synodale proces.

Website: <https://www.unkv.online/>

HH. PAULUS-LUDGER PAROCHIE OOST-ACHTERHOEK



TOGHETER DAYS 2022

Opening op donderdagavond 21 april met een verteltheater 'Nieuw Begin'

Vrijdag 22 april pastorale, diaconale en ontmoetingsactiviteiten

Zondag 24 april PAROCHIE DANK DAG voor u

Zet deze data alvast op uw kalender! Houd de media in de gaten.

We zien u graag.

We beloven u een mooi programma en fijne ontmoetingen.

Traditie:
Maria Lichtmis 2 februari samen pannenkoeken bakken
 Vroeger was 2 februari de dag dat boeren weer op het land aan het werk gingen. Vaak gingen knechten dan voor het eerst bij een andere boer aan het werk. Er werd 'buurt gemaakt' en 's avonds aten ze dan samen koeken of pannenkoeken. Daarom het gezegde: "Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm."



Iedereen kijkt uit naar het lentelicht. En de zon die steeds langer gaat schijnen. Het is tijd dat de boer gaat zaaien. Zo'n andere, speciale, lekkernij op Maria Lichtmis is anijskoek, met zaadjes. We hebben een recept voor jullie:

Samen bakken: anijskoeken

Dit heb je nodig voor 20 koeken

- 125 gr. boter
- 75 gr. witte basterdsuiker
- 300 gr. bloem
- 1 theelepel bakpoeder
- 25 gr. gemalen anijszaad (of evt. gestampde muisjes)
- 2 eetlepels melk
- 2 eetlepels ongemalen anijszaadjes
- bakpapier

Dit ga je doen:

- * verwarm de oven voor op 160°C
- * meng alle ingrediënten tot een bal deeg
- * rol het uit tot een sliert van ±20 cm lang en 3 cm doorsnede
- * laat het deeg een half uur rusten in de koelkast
- * bekleed een bakplaat met bakpapier
- * snijd de rol deeg in 20 plakken, van ±1 cm dikte
- * leg de koekjes op de bakplaat
- * bestrooi de koekjes met zaadjes
- * zet de plaat middenin de oven en bak ze 15 min.



Winterwarmte delen

Alle versieringen zitten weer in de dozen. Maar we houden de gezelligheid en gloed van Kerstmis nog even vast. Officieel eindigt de kersttijd op 2 februari. Dan wordt de kleine Jezus door Jozef en Maria naar de tempel gebracht om, net als elke Joodse eerstgeborene, aan God te worden toegewijd. Die dag noemen we Maria Lichtmis. Je leest erover op de site www.geloventhuis.nl. In het thema 'Winterwarmte delen' vind je veel ideeën om de koude wintermaanden en vooral je binnenkamer, je hart, warm te houden.



Winter wonder wandeling

Gaan jullie wel eens lekker samen een wandelingetje maken? Kijk je dan ook goed om je heen als je stilstaat? Wat zie en hoor je dan? En papa of mama? Zien en horen zij andere dingen dan jij? Dat zal vast zo zijn. Ga het maar eens samen uitproberen. Grote mensen zeggen dan vaak: "Neem maar eens de proef op de som". We hebben een leuke manier gevonden om het te testen.

De 100-stappen-wandeling: een ontdekkingsstocht met je familie. Wat zie en hoor jij als je na elke 100 stappen stilstaat? Loop samen een blokje om en stop telkens na 100 stappen. Elke keer mag een van jullie een foto maken van wat jullie opvalt.

Kijk goed rond en luister aandachtig, laat je verwonderen door wat je hoort en ziet. Elke keer wandelen zorgt weer voor verrassingen, kleine wonderen'.

"Paus Franciscus zei (alweer enkele jaren geleden) dat iedereen het geluid hoort van een boom die met donderend geraas omvalt, maar dat niemand het geluid opmerkt van een heel groeiend bos.

Geniet mee van het bijzondere, dat in het gewone te ontdekken is: van mozaïk-stoeptegels, vensterbankdecoratie, waterdruppels aan een tak, vogels, een mossel, winterbesjes, de verstilde natuur, een winterroos tot aan een buurtbibliotheekje!" (www.geloventhuis.nl)

"God,
 Buiten is het koud
 En de bomen hebben kale takken.
 Kunnen de dieren wel eten vinden?
 Hoe weten ze waar ze moeten zoeken?
 Hoe kunnen ze nog hun verstopplek voor beukenootjes vinden?
 Helpt U ze een handje, God?"

Wil je meer doe-tips of 'Samen bakken recepten'? Kijk dan op www.Paulus-Ludger.nl onder de knop **JEUGD**. Voor Valentijnsdag (14 februari) en 'Vastenavond' (1 maart) hebben we nog wat ideetjes voor jullie gevonden.



Dankbaar

14 jonge parochianen hebben het sacrament van het Heilig Vormsel mogen ontvangen en daar zijn we dankbaar voor. Blij dat alles, ondanks steeds nieuwe,



beperkende coronamaatregelen, toch is gelukt.

En dat alles goed en veilig is verlopen.

We wensen deze jonge mensen Gods rijke zegen op al hun wegen.



Wie wil meedoen?

Wanneer jullie dit lezen, dan lees je in het nieuwe parochieblad 'De Verbinding' dat sinds augustus 2021 bestaat. Vijf keer per jaar komt dit blad uit, met daarin onder andere een jongerenpagina.

Om deze pagina voor jongeren goed in te vullen met aandacht voor jullie, hebben we jongeren nodig die willen helpen. We hebben een paar nieuwe ideeën bedacht, maar dat kan niet zonder jullie en met een beetje hulp van jullie ouders. We willen graag meer digitaal gaan ... en we willen graag weten wat jullie belangrijk vinden?

Dus heel kort en concreet de vraag: wie wil er binnenkort een keer meedoen om hierover samen verder na te denken? Eerst maar eens een soort van vergadering samen organiseren.

We zouden bijvoorbeeld heel graag een soort van digitale ideeënbus openen: een digitale plek waar goede vragen, voorstellen, verhalen,

muziek of filmpjes kunnen worden gedropt en gedeeld. Wanneer er meer dan zes anderen dit ook leuk vinden en mee willen doen, dan gaan we dat samen organiseren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: Een bezoek aan een gevangenis, een actie voor de voedselbank, een uitstapje naar....? Een verandering in....?

Een gezellige avond organiseren

cup cakes bakken en uitdelen, spelavond organiseren in een verzorgingshuis.

Of wil jij een podcast opnemen? Een bijzonder verhaal, mooie muziek of een filmpje dat je aanspreekt delen, etc. etc.

Laat het weten, want jij bent degene met de goede ideeën.

We zijn dus op zoek naar jou. Naar jouw creativiteit, naar jouw mening!

Je hoeft het niet alleen te doen. Denk nu niet 'dat kan ik niet of daar heb ik geen tijd voor', want dan mis je een kans om

samen iets leuks te doen met jongeren van jouw leeftijd die ook betrokken willen zijn bij onze parochie.

De Paulus-Ludgerparochie kan niet zonder jouw inbreng, dus vragen we je om mee te doen!

Lijkt je dit wat? Of wil je eerst meer informatie? Bel of mail ons dan:

Carla Roetgerink,
pastoraal werkster
T: 06 - 2073 9564
E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl

Simone Meijerink,
parochie catecheet i.o.
T: 06 - 2314 7669
E: info@fammeijerink.nl

Vincent Stapelbroek,
bestuurder communicatie
T: 06- 8367 9650
E: communicatie@paulus-ludger.nl

WEEKENDVIERINGEN

Aalten

zo 13-2, 9:30u., Woord- en communie
Dhr. H. de Graaf
zo 27-2, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. J. Droste

Beltrum

zo 27-2, 9:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Eibergen

zo 6-2, 10:30u., Woord- en communie
Diaken C. Peters

Groenlo

zo 6-2, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 13-2, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 20-2, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 27-2, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde

zo 6-2, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 13-2, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 20-2, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 27-2, 11:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Lievelede

zo 13-2, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep

Mariënvelde

zo 13-2, 9:30u., Woord- en communie
Mw. A. Wopereis

Neede

zo 13-2, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Winterswijk

zo 13-2, 9:30u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Aalten

zo 13-3, 9:30u., Woord- en communie
Dhr. H. de Graaf
zo 27-3, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. J. Droste

Beltrum

zo 27-3, 9:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Eibergen

zo 6-3, 10:30u., Woord- en communie
Diaken C. Peters

Groenlo

zo 6-3, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 6-3, 17:00u., Oecumenisch
Werkgroep Oec. Raad
zo 13-3, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 13-3, 17:00u., Oecumenisch
Werkgroep Oec. Raad
zo 20-3, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 20-3, 17:00u., Oecumenisch
Werkgroep Oec. Raad
zo 27-3, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 27-3, 17:00u., Oecumenisch
Werkgroep Oec. Raad

Harreveld

zo 27-3, 9:30u., Woord- en communie
Mw. M. Wessels

Lichtenvoorde

zo 6-3, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 13-3, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 20-3, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 27-3, 11:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Lievelede

zo 6-3, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep
zo 20-3, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep

Mariënvelde

zo 6-3, 9:30u., Woord- en communie
Mw. A. Wopereis

Winterswijk

zo 13-3, 9:30u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Afhankelijk van de corona situatie kunnen vieringen wel of niet doorgaan.

Zie voor actuele gegevens over de vieringen onze website www.paulus-ludger.nl

Aswoensdag 2 maart**Beltrum**

19:00 uur, Woord- en communieviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Groenlo

9:30 uur, Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong en Diaken C. Peters
16:00 uur, Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong en pastoraal werkster C. Roetgerink
Kinderviering

Lichtenvoorde

19:00 uur, Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Lievelede

19:00 uur, Woord- en gebedsviering
Werkgroep

Winterswijk

19:00 uur, Woord- en communieviering
Diaken C. Peters

Zieuwent

9:30 uur, Weekviering
Werkgroep

Doopvieringen

Op zaterdag 5 februari zijn er drie doopvieringen.

14:30u., Eibergen
Diaken C. Peters
14:30u., Lichtenvoorde
Pastoor H. de Jong
16:00u., Lichtenvoorde
Pastoor H. de Jong

Weekendvieringen per datum

zo 6-2: Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde

zo 13-2: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelede, Mariënvelde, Neede, Winterswijk

zo 20-2: Groenlo, Lichtenvoorde

zo 27-2: Aalten, Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde

zo 6-3: Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelede, Mariënvelde

zo 13-3: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde, Winterswijk

zo 20-3: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelede

zo 27-3: Aalten, Beltrum, Groenlo, Harreveld, Lichtenvoorde

WEEKVIERINGEN

Aalten

In de St. Helenakerk vindt wekelijks op donderdag om 9:00 uur een ochtendviering plaats.

Beltrum

Op woensdag 2 en 16 februari en 2 en 16 maart is er om 9:30 uur een viering in de OLV Tenhemelopnemingkerk.

Op woensdag 2 februari een eucharistieviering voor Maria Lichtmis.

Op woensdag 2 maart een Woord- en Communieviering voor Aswoensdag.

Eibergen

Op donderdag 3 en 17 februari en op 3 en 17 maart is er om 9:00 uur een viering in de H. Mattheuskerk. Op de eerste donderdag van de maand is er vanaf 8:30 uur aanbidding van het Allerheiligste.

Groenlo

In de H. Calixtuskerk is wekelijks, uitgezonderd 29 maart, op dinsdag om 9:00 uur een ochtendviering met om 8:30 uur het bidden van de rozenkrans.

Iedere vrijdag is er om 9:00 uur een eucharistieviering met om 8:30 uur de aanbidding van het Allerheiligste.

Lichtenvoorde

Op donderdag 3 februari en 3 maart wordt om 14:30 uur de rozenkrans gebeden in de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde.

Op de overige donderdagen is er om 11:00 uur een viering georganiseerd door de gebedsgroep.

Op woensdag 23 februari is er om 14:00 uur een eucharistieviering met pastoor H. de Jong, middag van de gebedsgroep

Neede

Op dinsdag 8 februari en 8 maart is er om 9:00 uur een eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Rietmolen

Op donderdag 10 februari en 10 maart is er om 9:00 uur een eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Winterswijk

In de H. Jacobuskerk vindt wekelijks op woensdag om 9:30 uur een ochtendviering plaats in de kapel.

In de H. Jacobuskerk wordt iedere donderdag om 15:00 uur de rozenkrans gebeden.

Zieuwent

In de Werenfriduskerk is op woensdag 2 en 16 februari en op 2, 16 en 30 maart om 9:30 uur een woord- en communieviering in de kerk.

OVERIGE VIERINGEN

Groenlo

Woensdag 9 en 23 februari en 9 en 23 maart om 19:00 uur een Taizé viering in de Oude Calixtus kerk in Groenlo.

Harreveld

Vrijdag 25 februari om 19:00 uur een woord en gebedviering voor carnaval, voorganger dhr. H. Weikamp.



2 februari: Maria Lichtmis in Beltrum

Op woensdag 2 februari vieren we het Feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. We kennen dit feest beter onder de naam "Maria Lichtmis". Met Kerstmis vierden wij de geboorte van de Heer. Nu, veertig dagen later, vieren we dat Hij in de tempel aan God wordt opgedragen. Naar zeer oude traditie, zullen we aan het begin van de Eucharistieviering de kaarsen zegenen. Wanneer u kaarsen, waxinelichtjes e.d. hebt, die u graag wilt laten zegenen dan kunt u deze van huis meebrengen. Na de viering wordt de Blasiuszegenen gegeven. Deze eucharistieviering is aangepast aan de coronavoorschriften en begint om 9.30 uur.

Eucharistieviering begint om 09.00 uur. Na de viering wordt er nog gebeden bij het St. Jozefaltaar en kunt u daar desgewenst een kaars opsteken.

25 maart: Hoogfeest Aankondiging van de Heer / Maria Boodschap

Negen maanden voor Kerstmis gedenken we de ontvangenis van de Verlosser in de schoot van de H. Maagd Maria. De aartsengel Gabriël kondigt de Menswording van God aan.

Eucharistieviering op vrijdag 25 maart om 09.00 uur, vanaf 08.30 uur is er eucharistische aanbidding in stilte.

30 januari, startviering Eerste Heilige Communie 2022

Volgens de planning zal de voorbereiding voor alle communicantjes uit onze parochie starten op zondag 30 januari 2022 om 11.00 uur in de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde.

In dezelfde viering zijn de communicanten van 2021 van harte welkom om hun hartjes van het voorbije jaar op te halen. En om nog eens de communie te ontvangen.

Mocht deze viering onverhoopt niet doorgaan, dan zullen de ouders die hun kind(eren) hebben aangemeld daarover een persoonlijke mail ontvangen.

19 maart: Hoogfeest Sint Jozef

Op zaterdag 19 maart wordt het Hoogfeest gevierd van St. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria. Tevens vieren we dat het negen jaar geleden is dat paus Franciscus de bisschopszetel van Rome in bezit nam, nadat hij op 13 maart 2013 was aangewezen als 265ste opvolger van de heilige Petrus. De



Aalten - H. Helena

Dijkstraat 11, 7121 ES Aalten
T: 0543-47 30 14
E: aalten@paulus-ludger.nl
Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. R.K. HH Paulus en Ludger Aalten
Secretariaat: vrijdag 10:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Frans Stoltenborg

Beltrum - OLV Tenhemelopneming

Kerkadres: Mariaplein 2, 7156 MG Beltrum
Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum
T: 0544-48 21 11
E: beltrum@paulus-ludger.nl
Bank: NL13 RABO 0105 5020 65
Secretariaat: elke donderdag van 10:30 - 11:30 uur en één keer in de vier weken op de maandagavond
Contact beheercommissie: Harry Geverinck

Bredevoort - H. Hart en H. Georgius

Bredevoort heeft geen eigen beheercommissie, neem contact op met parochiesecretariaat.
T: 0544-46 46 63
E: secretariaat@paulus-ludger.nl

Eibergen - H. Mattheus

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen
T: 0545-47 13 54
E: eibergen@paulus-ludger.nl
Bank: NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. H. Mattheus Eibergen
Secretariaat: vrijdag 14:00 - 15:00 uur
Contact beheercommissie: Wilhelmiën Fels de Vrugt

Groenlo - H. Calixtus

Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo
Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 13 35
E: groenlo@paulus-ludger.nl
Bank: NL96 RABO 011.73.06.150
Secretariaat: dinsdag 9:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Grea Wolters

Harreveld - H. Agatha

Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld
T: 0544-37 12 42
E: harreveld@paulus-ludger.nl
Bank: NL43 RABO 0325 4000 40
Secretariaat: eerste maandag van de maand 18:00 - 19:00 uur
Contact beheercommissie: Vincent Bokkers

Lichtenvoorde - H. Bonifatius – H. Ludgerus

Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde
T: 0544-37 13 66
E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl
Bank: NL84 RABO 0336 1153 77,
Kerkbalans: NL62 RABO 0336 1153 85
Secretariaat: donderdag 10:00 - 12:00 uur
Contact beheercommissie: Freek Verheijen

Lievelede - Christus Koning

Koningsplein 1, 7137 MD Lievelede
T: 0544-37 12 64
E: lievelde@paulus-ludger.nl
Contact beheercommissie: Agnes Onstenk

Mariënveld - O.L. Vrouw van Lourdes

Waalderweg 3, 7263 RX Mariënveld
T: 0544-35 12 30
E: marienvelde@paulus-ludger.nl
Bank: NL74 RABO 0160 0026 48
Spreekuur beheercommissie: maandag 10:00 - 11:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Berendsen

Meddo - H. Johannes de Doper

Goorweg 4, 7104 BA Meddo
T: 0543-56 96 55
E: meddo@paulus-ludger.nl
Bank: NL92 RABO 0132 3055 26
Secretariaat: dinsdag 9:30 - 10:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Lanting

Neede - H. Caecilia

Borculoseweg 43, 7161 GR Neede
E: neede@paulus-ludger.nl
Bank: NL31 RABO 0135 6000 65 t.n.v. Paulus-Ludger Neede
Bank: NL94 RABO 0135 6030 05 voor kerkbijdragen
Secretariaat: woensdag 9:30 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Sjaak Ots
Koster H. Holtkamp 06-2099 4297

Rekken - HH. Martelaren van Gorcum

Rekkenseweg 42, 7157 AE Rekken
T: 0545-43 13 69
E: rekken@paulus-ludger.nl
Bank: NL57 RABO 0113 6017 43
Contact beheercommissie: Jos Scholte van Mast

Rietmolen - H. Caecilia

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen
T: 0545-22 12 07
Bank: NL91RABO 0143 9920 07 t.n.v. R.K. Parochie HH Paulus en Ludger, Rietmolen
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 0544-46 46 63

Vragender - St. Antonius van Padua

p/a Ellen Wiegerink, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender.
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 0544-46 46 63
E: vragender@paulus-ludger.nl
Bank: NL09 RABO 0336 1153 69; Giro: NL90 INGB 0001 1961 56
Contact beheercommissie: Angelo Ribbers

Winterswijk - H. Jacobus

Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk
T: 0543-51 21 58
E: winterswijk@paulus-ludger.nl
Bank: NL24 RABO 0371 2191 08.
Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12
Secretariaat: di, do en vr 10:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Henry Reijerink

Zieuwent - H. Werenfridus

Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent
T: 0544-35 13 18
E: zieuwent@paulus-ludger.nl
Bank: NL61 RABO 0160 0911 52, Giro: NL19 INGB 0000 8800 50
Secretariaat: dinsdag 13:00 - 14:00 uur in het Parochiehuus.
Contact beheercommissie: Henry Waalderbos

AALTEN

Correspondenten

Annie ter Hedde

Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

Nieuwe jaar

Als u dit leest is de maand januari alweer voorbij. Een stille maand, géén nieuwjaarsviering met receptie. Nog steeds een lockdown. Het ziet er niet hoopvol uit. Toch moeten we als geloofsgemeenschap de hoop houden en doorgaan. Op zondag 12 juni zal de laatste viering in ónze kerk plaats vinden.

Beste mensen houdt de moed erin voor de toekomst, zeker betreffende onze gezondheid, de saamhorigheid en kerkvieringen. We weten nog niet hoe het verder zal gaan ná juni, maar de geloofsgemeenschap blijft bestaan.

Laten we er samen een mooi jaar van maken.

Geef de wereld respect

en de wereld zal jou

Liefde en respect teruggeven.



Jubilea 2021

In het jaar 2021 zijn diverse jubilea gevierd. Een van hen is Gerda van Netten. Zij is als vrijwilligster lid van de 'Raad van Kerken'. De 'Raad van Kerken' vertegenwoordigt Aaltense geloven en Gerda deed dat namens onze R.K. geloofsgemeenschap. Ook haar zeggen wij hartelijk dank voor het vele werk, dat zij als vrijwilligster verrichtte.

Raad van Kerken (1)

Aalten - Bredevoort kreeg 52 jaar geleden een 'Raad van kerken'

Hoe kwam dat zo?

Uit aantekeningen van dhr. Theo Lurvink: In 1965 komt er in Aalten de vraag boven of er - gezien het vele kerkelijke vrijwilligerswerk - er niet een 'Raad van kerken' zou moeten zijn, want "kunnen we als kerken niet samen doen wat voor ieder van belang is?". Het lukt.

"De parochies van Bredevoort en Aalten, de Gereformeerden van Bredevoort/Aalten en de Nederlands Hervormden doen mee en wonder o wonder ook de Joodse gemeen-

schap" (zij trekt zich uiteindelijk toch weer terug). De andere christelijke groeperingen doen niet mee. Er waren in die tijd 28 verschillende geloofsgemeenschappen in Aalten. De installatie van de Raad is uiteindelijk in 1969 met dhr. Th. Lurvink als voorzitter. De Raad is aanvankelijk samengesteld uit 2 leden van elke deelnemende kerk die zij vertegenwoordigen, aangevuld door een vertegenwoordiger van de bestaande jeugdleden. Waarnemers uit andere geloofsgemeenschappen die prijs stellen op contact zijn welkom.

Aan welke plannen wordt gedacht? (vergadering op 13-3-1969)

- Aan een sociale hulpdienst op een centraal adres (Servatiusstraat 10), waar noodgevallen gemeld kunnen worden, en waar de Katholieke zusters en enthousiaste leden van de parochie en gemeenten de helpende hand kunnen bieden.
- Het stimuleren van samenwerking van de jeugdorganisaties; het openen van een gemeenschappelijk centrum voor jongeren boven de 18 jaar van alle gezindten; oprichting van een interkerkelijke jeugdraad.
- Ook het onderwerp 'gezamenlijke aanpak van evangelisatie' wordt genoemd. Dat dit nodig is, blijkt uit de situatie van de gemengde huwelijken.

Op een bijeenkomst op 29-10-1969 voor kerkelijk betrokken werkgroepen waar ds. Wiersinga (Winterswijk) spreekt over "Kerk en Samenleving in Aalten" blijkt, dat ongeveer 50% van de kerkleden jonger is dan 25 jaar. Hij wijst op contactstoringen tussen de oorspronkelijke bevolking en de import-Aaltenaren en ook tussen ouderen en jongeren. "Ligt hier een taak voor de kerken?", vraagt hij.

Uit de discussiegroepen komt naar voren dat:

- er een mentaliteitsverandering moet komen. In Aalten zijn de kerken als blokken waartussen weinig contact is. Kerkleden zouden elkaar beter moeten leren kennen. (Er starten drie oecumenische gespreksgroepen!)
- Jeugd en jongeren: Primair is van belang het vertrouwen van ouderen in de jeugd en het jeugdwerk te winnen. Contact tussen jongeren is van primair belang. De hervormde en RK jeugdleden willen beginnen met 'open jeugdwerk'.
- Diaconie t.b.v. bejaarden: men pleit voor de oprichting van een bejaardensociëteit in Aalten.

Aan 'samen (liturgisch) vieren' wordt niet gedaan. Dat kwam later.

Toenadering dus om praktische redenen. En een tijd van kennismaken, aftasten en de kou uit de lucht halen.

Kerken drijven op inzet vrijwilligers

Het 2e Vaticaans Concilie zorgde in de 60er jaren voor een opening en een frisse wind binnen de R.-K. kerk en naar buiten. Deuren werden open gezet. Het woord 'oecumene' vond ingang, kreeg inhoud en vorm: de liturgie in het Nederlands en 'jongerenmissen'.

Kerkendagen

Toen ik in 1978 naar Aalten kwam, werden - mede op initiatief van pastoor Boss - door de Raad van Kerken plannen gemaakt voor een groots opgezette manifestatie in de Pol, waar alle Aaltense en Bredevoortse geloofsgemeenschappen zich met hun kerkelijke activiteiten konden presenteren; per doelgroep samen in een stand: koren, kinderactiviteiten, jeugdwerk, diaconale werkgroepen, etc. In een aparte ruimte waren jong-gemengd gehuwde paren die hun ervaringen van "twee geloven op één kussen" wilden delen met 'betrokkenen'.

Oecumenische vieringen van start

Onder voorzitterschap van ds. C. Gros (vanaf 18-12-1979) is het proces van oecumene gegroeid. De gevormde gespreksgroep 'Jong gemengd gehuwden' werd door hem en pastor T. van der Jagt begeleid. Op verzoek werd gestart met 4 oecumenische vieringen per jaar, afwisselend in elkaars kerk en 2 groots opgezette vieringen in de openlucht "op 't Smees". Vieringen ook in de week van Gebed voor Eenheid en in de Vredesweek.

1992: het Conciliair Proces

Een oproep die landelijk breed gedragen werd met aandacht wereldwijd voor Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de schepping. De Raad van Kerken Nederland organiseerde een Kerkendag waar ook Aaltenaren aan deelnamen. In Aalten zelf was een breed opgezette 3-daagse manifestatie. Tal van kerkelijke werkgroepen, maatschappelijke instellingen en de scholen gaven gestalte aan de 3 thema's. Enkele pastores (uit Polen, Roemenië en Bocholt) waren aanwezig.

Contact was er met het AZC Groot Deunk; Dublinclaimanten werden opgevangen in Aalten. Contacten met Polen en Roemenië. Met de Turkse Gemeenschap in Aalten werd contact onderhouden. De Raad heeft na veel overleg met B&W een passende gebeds-/ontmoetingsruimte voor hen gevonden (aan de Bodendijk).

De Raad onderzocht mogelijkheden voor een lokale omroep voor Aalten en Bredevoort, waar ook de kerken zendtijd in kregen. In 1995 gaat 'Radio Lindeboom' de lucht in. In het praatprogramma 'Rond de tafel' gingen vertegenwoordigers uit verschillende kerken met elkaar in gesprek over geloofsvragen. Het leverde 10 jaar lang een bijdrage aan onderling begrip en toenadering.

De jaren '80 waren heel bijzonder: opbouw, vruchtbaar en actief.

Heel leerzaam - een eyeopener - voor zowel katholieken als protestanten was in 1983 de kennismaking met de bevrijdingstheologie, de wijze waarop christenen in Zuid- en Midden-Amerika hun geloof beleven. Een cursus van 6 avonden, georganiseerd door de Werkgroep MOV (Missie-ontwikkeling - Vrede).

De Werkgroep 'Aalten en de 3e Wereld' (nu Mondt Aalten) en de Werkgroep voor

Vredes- en Ontwikkelingswerk brachten 'de wereld' dichterbij. Oecumenische gespreksgroepen deden verslag. Betrokkenheid bij de Synagoge en bij het minimeleid van de gemeente, ook die zaken kwamen in de vergadering langs.

In 1996 word ik als afgevaardigde van de RK-Helenaparchie lid van de Raad van Kerken Aalten-Bredevoort en doe er verslag over in de parochie vergadering. Pastor Jos Droste volgt snel.

Over die periode leest u in de volgende uitgave van parochieblad "De Verbinding".

Gerda van Netten



BREDEVOORT

Correspondent
Jos Wessels

Ouderenbezoek

Sinds de sluiting van onze kerk hebben wij in Bredevoort een kerngroep, Katholiek Kontakt genaamd. Wij houden onderling contact via een mailgroep en een appgroep en dragen nieuws uit naar anderen. In de afgelopen maand hebben een groep enthousiaste dames weer nieuw elan gebracht in de ouderenbezoekgroep. Deze dames, Monique Garstenveld, Jolanda Meerdink,

Marietje van der Sligte en Elly van Wezel onderhouden daarbij nauw contact met de Parochiële Caritas. Zij zijn te bereiken via moniquegarstenveld@gmail.com

Agenda

Ongeveer eenmaal per maand hebben wij een kerkdienst, soms een rooms-katholieke gebedsdienst op zaterdagavond, soms een oecumenische dienst op zondagmorgen. Wij vinden steeds een gastvrij onthaal in de protestantse Sint Joriskerk. Zondag 16 januari 10 uur: oecumenische

dienst in het kader van de Gebedsweek eenheid der kerken. Voorgangers dominee Ada Endevelt en Irma Verwaaijen. Zaterdag 12 maart 19 uur: rooms-katholieke gebedsdienst in het kader van de 40-dag-tijd. Voorgangers: Jos Wessels en José Visser met zang van het rooms-katholiek kerkkoor. De evangeliëlezing gaat over de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor (Lucas 9, 28b-36). Alle kerkdiensten zijn digitaal te volgen en ook nog een maand terug te zien via www.pkn-bredevoort.nl onder het kopje KERK-BEELD.

BELTRUM

Correspondent
Paul Ribbers



Inhoudsopgave

Gedicht: Boven de wolven	2
Van der redactie	3
De dronged van het nieuwe jaar 2022	7
Berichten van het pastoraal team	4
Nieuws van het parochiebedenker	6
Vacature: Bestuurlijk Gebeden (en/vi)	8
Openingsdienst over Licht in het duister	9
Aantal abonnees nieuwsbrief	10
Elkaarval project: Jij bent niet alleen	11
Groep over bisschoppelijke 2022 versluis	11
Ontmoeting & inspiratie: januari 2022	12
Lezing Leo Fijen op zaterdag 19 januari	13
Gebed voor Eerste Licht in het duister	13
Maria Lichtreis op 2 februari in Beltrum	14
Aalten - H. Helena	14
Beltrum - OLV Tenkerkeverering	17
Bredevoort - H. Marië en H. Georgius	17

Al geabonneerd op de nieuwsbrief?

Gelijk met de verspreiding van ons parochieblad De Echo heeft u al twee keer het gedrukte exemplaar van het parochiemagazine "de Verbinding" ontvangen. Iedereen die de Echo ontvangt krijgt dit gedrukte nieuwe blad "de Verbinding" bijgevoegd. Naast het gedrukte parochieblad 'de Verbinding' dat 5x per jaar verschijnt is er een maandelijks digitale nieuwsbrief. Beide versies bevatten nieuws van alle locaties, het bisdom, nieuws van pastoresteam en van het bestuur. Ook staan hierin de roosters van de vieringen in alle locaties. Toch is de inhoud niet gelijk. En indien nodig wordt ook een extra editie van de digitale nieuwsbrief verstuurd, zoals in december vanwege aangepaste coronamaatregelen.

We zijn blij dat al veel parochianen uit Beltrum op de nieuwsbrief zijn geabonneerd (305). Van De Echo worden bijna 800 exemplaren verspreid. Nog niet iedereen is dus geabonneerd op de gratis digitale nieuwsbrief. Wilt u deze digitale nieuwsbrief ook gaan ontvangen, meldt u zich dan aan als abonnee. Vul op de site uw e-mail adres, naam en woonplaats in en klik daarna op de knop 'Verzenden'. Let op: direct na het inschrijven ontvangt u een mail in uw mailbox. Bevestig na ontvangst uw inschrijving door te klikken op de link in de mail. Pas daarna wordt u opgenomen in de lijst met abonnees.

EIBERGEN

Correspondent

Wilhelmien Fels-de Vrugt

De beheercommissie

Allereerst willen wij iedereen een goed en gezegend 2022 wensen.

Het zal even wennen zijn geen Echo maar dit gezamenlijke parochieblad, de Verbinding. De beheercommissie heeft er alle vertrouwen in dat dit blad voor Eibergen een verbinding zal zijn met alle locaties binnen de HH. Paulus en Ludger parochie.

Eerste Kerstdag was ondanks de corona maatregelen onze kerk een paar uur open om een bezoek te brengen aan de kerststal in onze kerk, veel mensen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Dank aan de vrijwilligers die ieder jaar weer de kerststal opzetten en aanwezig zijn om de kerkopstelling mogelijk te maken.

Eibergen heeft een mooie Mariakapel die iedere dag van 10.00 uur tot 17.00 uur open is. Mensen kunnen de kapel bezoeken voor een gebed of een moment van bezinning. Ook kan men er een kaarsje opsteken bij Maria of ter nagedachtenis aan een

overleden dierbare. De kapel voorziet juist in deze tijd aan een behoefte. Dat merken we aan het aantal kaarsjes dat brandt in de kapel.

De beheercommissie wil wanneer de coronaregels dat weer mogelijk maken een parochie informatieavond beleggen om samen met de locatieleden van onze Mattheuslocatie van gedachten te wisselen over zaken die onze locatie aangaan.

*Namens de beheercommissie
Wilhelmien Fels de Vrugt*

HARREVELD

Correspondenten

W. Taken en L. Schenk
harreveld@paulus-ludger.nl

Carnavalsviering

Het is alweer 2 jaar geleden dat wij in onze H. Agatha kerk een carnavalsviering mochten houden. Dit jaar is het weer niet zeker of de geplande viering op 25 februari om 19.00 uur door mag/kan gaan. Hier alvast

een paar foto's uit het verleden. Een volle en mooi versierde kerk met pastor Patrick Kuipers als voorganger. In de aansluitende 50+ avond heeft Patrick destijds ook nog een hele mooie buut gehouden in de "tonne" van de Zandbieters.



LICHTENVOORDE

Correspondent

Vincent Stapelbroek

Afscheid lectoren

Zondag 2 januari '22: H. Bonifatiuskerk

De bel gaat. De dienst begint. 'Nu zijt wellevende, Jesu, lieve Heer...' De serene klanken van de heren cantores golven door de ruimte. In al zijn eenvoud klinkt de eenstemmige zang zonder begeleiding heel devoot. Even later vertelt de pastoor dat de stroom bij het koor en het orgel is uitgevallen. Een technische kerkganger verlaat de kerkruijme. Even later is hij weer terug. Hij kijkt naar het koor achterin de kerk. Er is weer licht en we kunnen ook weer genieten van mooie orgelklanken. Dat is wel fijn: zeker als je toch af en toe wat mee probeert te zingen. (Mag dat wel? We leven nog met de coronabeperkingen.)

Ondanks de kou in de kerk, ten gevolge van een kapotte verwarming, wordt het een warme dienst. De lector leest rustig en mooi voor: 'Ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer.' Woorden uit Jesaja. Woorden die een voorbode lijken te zijn van de woorden uit het Evangelie van deze zondag: 'Zij haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre.' Op mijn misboekje lees ik dat het vandaag 'De openbaring des Heren' is. Jezus wordt op deze dag aanbeden door de drie wijzen uit het oosten. We vieren dus Driekoningen. Dat lijkt vier dagen te vroeg, want 6 januari is de datum van het feest van Driekoningen. De pastoor vertelt tijdens de overweging dat men in de oosters-orthodoxe kerk op die dag nog steeds Kerstmis viert. Dat is toch een leuk weetje.

Aan het eind van de dienst, na de zegen, worden er twee stoelen klaargezet aan de voet van het altaar. Mevrouw Evy Veuger en de heer Wim Donderwinkel worden uitgenodigd om naar voren te komen. Als kerkbezoekers mogen wij getuige zijn van het afscheid van deze twee trouwe lectoren binnen onze geloofsgemeenschap. Meer dan dertig jaar leenden zij hun stem, tijdens vele vieringen, aan het Woord van God. Op deze zondag van drie wijze koningen worden twee trouwe lectoren in het zonnetje gezet.

Een woord van de voorzitter van de beheercommissie

'Evy en Wim, jullie hebben allebei een weloverwogen besluit genomen om je functie als lector neer te leggen. Jullie hebben je jarenlang ingezet voor onze geloofsgemeenschap en dat willen wij als beheercommissie

niet zomaar voorbij laten gaan', aldus voorzitter Guus Hulshof.

'Veel jaren zijn jullie lector geweest. Dat is een belangrijke en eervolle taak. Lectoren leveren een waardevolle bijdrage aan een goede viering. Als lector heb je de taak om het Woord te dienen en over te brengen. Dat vraagt een goede voorbereiding. Dat hebben jullie vele jaren gedaan. Precies weten we het niet, maar het is zeker meer dan dertig jaar!'

Mevrouw Evy Veuger

'Mevrouw Evy Veuger heeft veel voor de geloofsgemeenschap betekend.

Vandaag neemt ze, na ruim dertig jaar, afscheid als lector. Ze heeft echter nog veel meer voor de kerk gedaan.

Jarenlang zat ze in de Werkgroep Liturgie. Ook is ze voorganger geweest bij woord- en communievieringen. Daarnaast ging zij voor bij uitvaarten en avondwaken.'

De heer Wim Donderwinkel

'Ook de heer Wim Donderwinkel heeft veel vrijwilligerswerk voor de kerk verricht. Hij zat gedurende vele jaren in de Werkgroep Liturgie. Hij is actief geweest binnen de pastoraatsgroep. Hij was contactpersoon



voor de koren. Verder was hij dus, zoals reeds gezegd, meer dan dertig jaar lector. Ook is hij actief geweest als acoliet.'

Na deze mooie, dankbare woorden van de voorzitter, overhandigen Truus Kemperman en Ellen Dekkers, mede namens de Lichtenvoordse Lectorengroep, een bloemetje en een bon aan deze trouwe vrijwilligers. Een bescheiden, doch welgemeend applaus weerklinkt. Het slotlied wordt ingezet: 'Driekoningen zagen een sterre...' Een mooi lied met een paar ontzettend hoge noten. Gelukkig speelt het orgel mee. Nu durf ik wel mee te zingen.



VOOR ALLE WANDEL LIEFHEBBERS

Ludgerwandeling

ZONDAG

6

FEBRUARI

START:

Tussen
12.15 en 13.30 uur
in de Sint
Bonifatiuskerk
Lichtenvoorde

10, 12,5 EN 15 KM

DEELNAME

€ 6,- per persoon
contant te voldoen
incl. koffie/thee
en kop soep



LICHTENVOORDE.nl



Parochie
HH. Paulus
en Ludger
Oost-Achterhoek

MARIËNVELDE

Correspondent

Anita Spekschoor

12,5 jaar dirigent

Tijdens de viering van zondag 28 november in Mariënvelde, werd Jan Hahné in het zonnetje gezet. Jan Hahné is al 12,5 jaar dirigent van het Dames- en herenkoor van Mariënvelde. Hij werd toegesproken door de voorzitter met de lovende woorden: Wij vieren dat Jan al 12,5 jaar als dirigent voor ons koor staat en dat konden wij niet zomaar voorbij laten gaan.

*Wij willen Jan dan in het zonnetje zetten en eren,
wij als koor willen hem hiermee van harte feliciteren.
Jan zwaait en zingt met de bas mee en verteld een mop op zijn tijd,
wij willen jou dan ook nog lang niet kwijt.
Hij is voor ons een fijne dirigent, dat is echt waar,
Vraag je hem wat, hij heeft altijd zijn antwoord klaar.
Daarom bieden wij als dank deze trofee aan,
voor al het werk dat u voor ons koor heeft gedaan.
Ook Ans willen wij niet vergeten, staat Jan bij met raad en daad.
Daarom bieden wij u dan deze bos bloemen aan.
Onze wens is dan ook: Jan ga zo door,
dat is alleen maar ten gunste van ons koor.
En dan nog een hele fijne dag,
die je niet zo gauw vergeten mag.*



Op het altaar staan Jan Hahné en zijn vrouw, links staat Mariette Orriëns, voorzitter koor.

MEDDO

Correspondent

Joep Dorsthorst

In toekomst kijken

Beste Meddonaren

Deze aanhef, 'Beste Meddonaren', stond aan de achterkant van de flyer welke is verspreid door geheel Meddo.

In deze flyer wordt gevraagd om mee te denken over de herbestemming van het kerkgebouw nadat deze aan de goddelijke eredienst is onttrokken. Hierbij wordt gedacht aan een multifunctionele accommodatie. Het is niet alleen meedenken over hoe en wat, maar ook de exploitatie ervan is zeker heel belangrijk.

Het uur van de waarheid komt steeds dichterbij ondanks het feit dat het coronavirus toch wel het één en ander heeft vertraagd. Ook wij hebben het moeilijk gehad om nog geloofwaardig over te komen. Wij/iedereen, zijn gebonden aan allerlei voorwaarden, waardoor de activiteiten binnen de kerk en voor de vele vrijwilligers drastisch zijn teruggedraaid.

Laten we hopen dat we een aantal taken weer op kunnen starten. Er is ons gevraagd om tot en met juli de vieringen te vermel-

den en wat er verder aan activiteiten nog op de rol staan. In principe houden we twee vieringen in de maand. De tweede en de vierde zaterdag en dat zijn vieringen met één woord- en gebedsviering en de andere een woord en communieviering. Ook in de Goede Week, Pasen en Pinksteren zijn er wat ons betreft vieringen. Nu maar zien of ze ook daadwerkelijk door kunnen gaan. Onduidelijk is het hoelang we nog de kerk openhouden. Gevoelsmatig moet het niet meer te lang duren, want de motivatie is op dit moment niet zo groot. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen zal eerst het coronamonster ons geen grote beperkingen meer moeten opleggen.

Wij willen ook graag een gesprek aangaan met de gehele Meddose bevolking. Want het zou mooi zijn dat we het gezamenlijk aanpakken en er iets moois van maken.

Het zal van vele factoren afhangen, maar we houden de moed erin. De geloofsge-

meenschap blijft bestaan. Tenminste als we dit met zijn allen willen.

Voor de gehele Meddose bevolking hopen we dat het kerkgebouw een mooie functie krijgt en open blijft. Voor iedereen is deze kerk even belangrijk, laat het daarom een ontmoetingsplek zijn en blijven.

Wanneer ik dit schrijf is het 5 januari. Wij zitten dan nog midden in de tijd dat we elkaar nog het allerbeste wensen. Sluit mij hierbij aan: Een gezegend en vooral een gezond 2022 toegewenst.

Joep Dorsthorst



NEEDE

Correspondent

Sjaak Ots

De beheercommissie

Elke woensdag morgen van 9.30 t/m 11.00 uur is de kerk open om een kaarsje op te steken of voor een persoonlijk gebed.

Wil je toch nog iemand spreken, het secretariaat is ook open. In de grote zaal is ook plaats om een kop koffie of thee te drinken. Elke 2e dinsdag van de maand is er een Eucharistieviering om 9:00 uur, de eerstvolgende eucharistieviering is op 8 februari 2022, voorganger pastoor de Jong.

Helaas hebben we de kerstvieringen af moeten gelasten vanwege corona. Dank aan Henk Holtkamp dat hij iedereen toch telefonisch heeft geïnformeerd dat de woord- en communieviering op 25 december niet door kon gaan.

Kerkgebouw, wat nu

Op 30 november 2021 is er een gesprek geweest tussen het parochiebestuur en de beheercommissie. Het onderwerp was de toekomstige bestemming van de kerkgebouwen. Ter sprake kwam het standpunt van het bisdom dienaangaande en wat dit betekende voor de plannen van de initiatiefgroep kerk en de beheercommissie.

Het bestuur heeft uitleg gegeven aangaande de plannen die er zijn met betrekking tot de locatie Neede. Afsproken is dat er

een gezamenlijk verslag zal komen. Bij deze editie van 'de Verbinding' vindt u (als inlegvel) hierover een gezamenlijke brief van de beheercommissie Neede en het parochiebestuur.

Sjaak Ots, secretaris beheercommissie

Viering 13 februari

Op 13 februari 2022 om 10.30 uur hopen we weer een woord- en communieviering te kunnen houden. Deze viering is de dag voor Valentijnsdag.

Aangaande de oorsprong van Valentijnsdag gaan de volgende verhalen de ronde.

Priester Valentinus

De oorsprong van Valentijnsdag gaat volgens de meeste bronnen terug tot in de 3e eeuw na Christus. In Rome leefde toen een priester genaamd Valentinus. Hij stond bekend om de goede daden die hij deed voor zieken, ouderen en armen.

Valentinus genas de blinde pleegdochter van Asterius, stadhouder van Rome. Asterius was hem hier zo dankbaar voor dat hij zich bekeerde tot het christendom en direct alle christelijke gevan-

genen vrij liet. Voor keizer Claudius II was dit genoeg reden om op 14 februari 270 Valentinus te laten onthoofden. Sommige bronnen zeggen dat Valentinus werd onthoofd omdat hij in het geheim jonge stellen liet trouwen, iets dat de keizer streng had verboden.

Later werd Valentinus heilig verklaard door de kerk en 14 februari werd een feestdag. Met name in Engeland werd het feest veel gevierd. Het was in die tijd niet gewoonlijk om openlijk je liefde aan iemand te uiten, maar op 14 februari werd hierop een uitzondering gemaakt. Iedereen kon dan zijn geliefde ongestraft verrassen met een cadeau of brief.

Waarschijnlijk ligt de oorsprong bij Sint Valentinus. Een jonge Romein die werd gemarteld maar weigerde om zijn christendom op te geven. Hij stierf op 14 februari 269 na

Christus. De legende zegt dat Valentinus de dag voor zijn executie een afscheidsbriefje achterliet voor de dochter van een medegevangene waarop hij verliefd was geworden. Hij ondertekende het briefje met 'Van jouw Valentinus'. Hier zou ook de traditie vandaan komen om kaarten te ondertekenen met 'jouw Valentinus'.



David Teniers III, 1600s - Valentinus knielt om een roos te ontvangen van de Maagd Maria
foto: wikipedia

WINTERSWIJK

Correspondent

Wilhelmien Wolters

2022

Hopelijk kunnen we in dit jaar de coronapandemie proberen in te dammen. Dan zijn er misschien weer iets meer mogelijkheden om bezoek te ontvangen of om bij een vereniging samen te komen. Laten wij proberen ons voor zoveel mogelijk aan de regels te houden, al valt dat niet altijd mee. Als we het samen doen moet dit toch lukken. Ondanks de opgelegde beperkingen hoop ik dat 2022 een jaar wordt van vooruitkijken, met zicht op een betere toekomst. Nu we met minder personen bij elkaar mogen komen kan een telefoontje of een kaartje al heel wat doen.

Oproep

Ik wil u vragen om als u iets te melden hebt wat belangrijk is voor de Nieuwsbrief of de Verbinding laat het weten. Zo wordt het van ons allemaal. U kunt uw mededelingen mailen naar w.a.m.wolters@kpnmail.nl. Alvast dank voor de samenwerking. Hopelijk kunnen dan meer parochianen op de hoogte worden gehouden wat er in onze geloofsgemeenschap gaande is en dat is best de moeite waard ook in deze tijd.

In deze tijd van de pandemie is er van de werkgroepen in onze geloofsgemeenschap weinig te melden. We moeten de regels die het kabinet ons geeft proberen zo goed mogelijk op te volgen en dan is er hopelijk binnenkort weer voor de vrijwilligers binnen hun groep iets te doen waar ze zich voor opgegeven hebben en waar ze voor staan. Ik wil de mensen die de kerststallen en

versiering in de kerk hebben aangebracht bedanken. Nu konden veel mensen er van genieten, een kaarsje opsteken of even tot rust komen.

Kerkbalans

Allereerst wensen we U een voorspoedig 2022. Even als vorig jaar wordt ook dit jaar de Actie Kerkbalans in onze geloofs-

2022
Actie Kerkbalans

gemeenschap in maart gehouden. Alle wijkassistenten krijgen bericht wanneer ze de enveloppen kunnen ophalen. Wij hopen dat u weer meedoet. Helaas daalt door de vergrijzing het aantal wijkassistenten. Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die in een wijk de enveloppen willen bezorgen en weer ophalen. Voor nadere informatie kunt u op donderdagmorgen tussen 10.00-11.00 uur het secretariaat bellen, het nummer is 0543-512158 of via de mail winterswijk@paulus-ludger.nl

Werkgroep Kerkbijdrage

Afscheid

Helaas hebben we op 25 november afscheid moeten nemen van Jan de Graaf. Velen van u zullen hem kennen als de acoliet bij uitvaarten. Hij droeg het kruis om de overledene bij het in- en uitdragen van de kerk te begeleiden. Hij was trouw aan deze taak en deed dat met zorg en aandacht. Hij was iemand die altijd op tijd aanwezig was want hij hield er niet van om op het nipper-tje te komen. Jan was iemand die zorgen voor een ander heel belangrijk vond en regelde daar dan ook het nodige voor, al was dat niet altijd even makkelijk en ging dit soms ten koste van hem zelf, maar hij deed het wel. Kenmerkend voor een viering was dat we van Jan altijd een dropje kregen uit zijn "bekende rode doosje." Jan is in oktober 2010 samen met Ton en Hugo gaan werken op de begraafplaats en moesten eerst nog aan elkaar wennen. Waar Jan beslist niet van hield was de kou en hij gaf dan aan dat wanneer het te koud was in het najaar hij liever niet kwam. Dan konden ze daar rekening mee houden. Later werd de groep uitgebreid met Kees, Wiel, Peter en Frans. Een echte taakverdeling was er niet, maar Jan kon geen onkruid en blad zien liggen en hield van netjes werken. Als hij dacht dat de koffie pauze lang genoeg geduurd had begon hij regelmatig op zijn horloge te kijken en wisten de anderen genoeg. Maar de werksfeer was altijd erg gezellig. Zijn levenspad werd de laatste jaren door afnemende gezondheid niet makkelijker en hij moest de nodige stapjes terug doen wat hij moeilijk kon accepteren. Hij werd wat onzekerder en zag soms "beren" op de weg en zei wat vaker "kiek uut of denk er an" en dat besloot hem om toch zijn taken los te laten. Wij kunnen alleen maar zeggen: Jan BEDANKT dat we je jarenlang mochten kennen en met je mochten werken. Rust zacht.

Stichting Present

Present Winterswijk bestaat in 2022 vijf jaar. Present is een organisatie die mensen die dat zelf niet alleen kunnen helpt. Daar hebben ze vrijwilligers voor die zich

daar voor inzetten. Maar ook hier kunnen ze net als vele organisatie meer vrijwilligers gebruiken. Het eerste Presentproject werd gedaan op 27 januari 2017 door de wethouders Ilse Saris en Rik Gommers. Zij hielpen een vrouw met de voorbereiding op een verhuizing. De mensen die geholpen worden zijn vaak erg dankbaar. Wij willen dit lustrum graag in januari vieren met onze relaties en vrijwilligers, maar door de coronamaatregelen is dat helaas nog niet mogelijk. Zodra dit weer kan laten wij het weten. Samen met en dankzij jou hebben we weer vele mensen kunnen helpen met klussen in en om het huis. Samen kijken we vol vertrouwen naar de toekomst.

Present Winterswijk wint Bruggenbouwer Award 2021

Anneke van Nierop van Present Winterswijk heeft de landelijke Bruggenbouwer Award 2021 gewonnen. Ze won de prijs voor haar werk als projectcoördinator waarbij ze tussen verschillende mensen en organisaties een brug slaat om een kwetsbare Winterswijker te helpen. De prijs werd tijdens de jaarlijkse Present-dag in juli online aan haar uitgereikt. Anneke verbindt als projectcoördinator van Present dagelijks werelden met elkaar die eerder van elkaar gescheiden waren. Zij brengt (groepen) vrijwilligers, organisaties en mensen die hulp nodig hebben met elkaar in contact, zodat ze elkaar kunnen helpen, ontmoeten en er wederzijds begrip ontstaat.



Steun Present met belastingvoordeel

Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van! Om dit werk te blijven doen heeft Present Winterswijk jou hard nodig. Voor een blijvende impact in Winterswijk zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van Present omarmen.

Een van de manieren om Present Winterswijk te steunen, is een periodieke schenking. Jouw gift is volledig aftrekbaar van de belasting als je besluit ons minimaal vijf jaar lang te steunen. Zo wordt jouw gift meer waard, voor jezelf en voor Present. Je steunt ons op de meest voordelige manier

die er is én Present Winterswijk is verzekerd van langdurige steun.

Jouw gift wordt vastgelegd in een onderlinge overeenkomst. Het vastleggen kost niets; er is geen akte voor nodig en je hoeft niet naar de notaris. Het invullen van een schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst is voldoende. Na ondertekening kun je de overeenkomst mailen naar info@presentwinterswijk.nl. Je ontvangt vervolgens een door ons getekend exemplaar retour, die je kunt gebruiken voor je belastingaangifte.

Nieuwsgierig geworden, kijk dan op presentwinterswijk.nl/steun-ons.

Kom zelf in actie met kerkgenoten, familie of vrienden

Ondanks de coronamaatregelen is het nog altijd mogelijk om kwetsbare mensen te helpen. Misschien is er iemand in de buurt die wel wat extra aandacht kan gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door een kaartje te sturen, een verrassing aan de deur te hangen of wat lekkers te bakken. Het gaat om het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid of dure dingen.

Daarnaast kun je ook met een kleine groep van 2-4 personen een gezin, alleenstaande of echtpaar met een slechte gezondheid, weinig netwerk en weinig financiële middelen helpen bij een klus in huis en tuin? Lijkt het je leuk om dit te doen, bijvoorbeeld samen met kerkgenoten of je gezin? Meld je dan nu aan op www.presentwinterswijk.nl of neem contact op met Anneke van Nierop, projectcoördinator van Present Winterswijk, anneke.van.nierop@presentwinterswijk.nl of T 06 14747345 en wij zoeken een passende klus voor jullie!

Meer informatie?

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten, kijk dan op onze facebookpagina: facebook.com/PresentWinterswijk/.

Wil jij meer informatie over Present Winterswijk? Kijk dan op www.presentwinterswijk.nl.



ZIEUWENT

Correspondenten

Anneke Kouijzer en Jos Lageschaar
ludgerzieuwent@gmail.com

Actie Kerkbalans

De enveloppen van de bekende 'Actie Kerkbalans' worden in veel geloofsgemeenschappen bij de start van een nieuw kalenderjaar rondgebracht.

In Zieuwent is altijd bewust gekozen voor een later tijdstip in het jaar; pas wanneer de dagen lengen en het 's avonds langer licht is gaan de vrijwilligers voor onze Werenfriduskerk op pad. Door de Covid-19 pande-

mie werd in 2021 de actie enkele maanden uitgesteld en pas afgelopen nazomer gehouden.

Zoals bekend is, gaan de bijdragen van parochianen via de Actie Kerkbalans naar onze eigen geloofsgemeenschap.

De beheerscommissie van de H. Werenfridus kiest er in 2022 opnieuw voor, de lokale Actie Kerkbalans op een later tijdstip te houden. Bericht hierover leest u t.z.t. in het parochieblad en de Kerkklok.

Wilt u toch tussentijds, in de loop van het

Geef vandaag voor de kerk van morgen

jaar, een extra bijdrage geven, dan stellen we dit uiteraard zeer op prijs.

Ook in deze moeilijke Coronatijd blijven, naast de vaste lasten, het onderhoud en behoud van onze prachtige Werenfriduskerk een van de speerpunten van de beheerscommissie en een enthousiaste groep vrijwilligers.

Bijna klaar....

Woonzorg Zieuwent in de voormalige pastorie is bijna klaar voor opening. Het monumentale pand uit 1899 is het afgelopen jaar geheel verbouwd en verduurzaamd tot een comfortabel zorghuis. Er zijn dertien appartementen, waarvan drie voor echtparen en elk appartement is uniek. De kleinschalige woonzorglocatie biedt passende zorg als thuis wonen niet meer kan. Een prachtige én vertrouwde plek.

Zoals al eerder in de SintLudgernu.nl te lezen was, zijn veel werkzaamheden in overleg gegaan met de Rijksdienst Monumentenzorg. Het pastoriegebouw was en is nog steeds een Rijksmonument. Alle originele onderdelen zijn bijvoorbeeld tijdens de verbouwing stevig verpakt om beschermd te zijn. Op deze manier is geprobeerd de historische waarde zoveel mogelijk te behouden, waarbij het comfort en de veiligheid voor de toekomstige bewoners voorop staat. Zo is er in het hele pand een sprinklerinstallatie aanwezig en brandwerend glas geplaatst. Ook is alles zo goed mogelijk geïsoleerd. Voor de vloerverwarming op de begane grond is de marmeren vloer verwijderd en later teruggelegd. En op de eerste verdieping zijn speciale lage-temperatuur radiatoren geplaatst.

24-uurszorg op maat

Nu ook de inrichting bijna klaar is, nadert de dag waarop de bewoners kunnen worden ingehuisd (waarschijnlijk vanaf 1 februari 2022). Er zijn al diverse aanmeldingen. Om in aanmerking te komen voor een appartement is een Wlz-indicatie nodig. Woonzorg Zieuwent biedt de best passende, kwalitatief hoogwaardige zorg, persoonlijke aandacht en activiteiten. Medewerkers en vrijwilligers kijken gezamenlijk naar de wensen en behoeften van iedere bewoner. Zij kunnen dag en nacht een beroep doen op het team. Medewerkers hebben ruime ervaring met complexe ziektebeelden en aandoeningen (ZZP4 en hoger). Ze worden ondersteund door een gedreven team van vrijwilligers.

Erbij blijven horen

Wonen bij Woonzorg Zieuwent is samen leven in een kleine, comfortabele leefgemeenschap. Net zoals thuis. Bewoners doen zoveel mogelijk wat ze zelf nog kunnen en willen, zodat ze erbij blijven horen. Denk aan de was ophangen, tuinieren of het bereiden van de maaltijden. Dankzij de unieke locatie, in

het hart van Zieuwent, kunnen bewoners verbonden blijven met de gemeenschap die hen zo vertrouwd is. Familie en vrienden van de bewoners en omwonenden zijn welkom om aan te waaien en mee te eten in het



Foto's Lieva Hillen

naastgelegen koetshuis. Daarnaast kunnen ze meedoen met de activiteiten die worden georganiseerd, zoals samen wandelen, spelletjes doen of diverse workshops. Voor deze activiteiten wil Woonzorg Zieuwent samenwerken met lokale ondernemers en vrijwilligers inzetten. Veel mensen uit de lokale omgeving willen op deze manier graag iets voor Woonzorg Zieuwent betekenen.

Meer weten?

Kijk dan op: www.woonzorgzieuwent.nl of neem contact op via: info@woonzorgzieuwent.nl Of bel: 06 48 41 69 62.





In 2021 hebben we voor de veiligheid van de aanvragers en onze eigen vrijwilligers dezelfde coronamaatregelen toegepast bij het afhalen als in 2020. De gemeente Berkelland liet ons weten dat het afhalen van de pakketten ná 17.00 uur wel toegestaan was omdat het gaat om "afhalen van eten/dranken". En dankzij de vaccinaties konden ook onze vaste vrijwilligers weer meehelpen die in 2020 om gezondheidsredenen liever thuis bleven.

De waarde van de 507 pakketten was 20.415 euro. De inkomsten uit extra collectes in onze kerken waren helaas lager door corona (minder vieringen en minder kerkgangers). Gelukkig waren er ook deze keer weer veel particulieren, diaconieën en fondsen die ons werk financieel ondersteunden. Dat was echt hartverwarmend. Dankzij al die donaties konden we ook in 2021 een lichtpuntje zijn voor inwoners van Berkelland die het financieel moeilijk hebben.

*Met vriendelijke groet,
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland*

Noot van de redactie: De R.-K. kerken in Beltrum, Eibergen, Neede en Rekken liggen in de gemeente Berkelland.

Een goede analyse van deze ontwikkeling is echter lastig omdat vanwege privacywetgeving de gegevens van aanvragers worden verwijderd na afloop van elke actie. Ook weten wij niet wie er door de SDOA, VB en SOM zijn aangeschreven.

Kerstactie verrast door aantal aanvragen

In september hebben we altijd overleg met de organisaties waarmee we samenwerken: de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA), de Voedselbank (VB) en de stichting Schuldhulp Op Maat (SOM). De verwachting was toen dat er in 2021 minder pakketten nodig zouden zijn. De economie trekt immers aan en meer mensen vinden een baan. Na sluiting van de aanmeldperiode (medio november) bleek de werkelijkheid toch anders. In 2021 zijn er 507 kerstpakketten aangevraagd door 267 gezinnen en 240 alleenstaanden. Dit waren er slechts 10 minder dan in 2020 (517).

Dat betekent dat meer mensen die een uitnodiging krijgen ook de stap durfden te zetten om een pakket aan te vragen (telefonisch of per e-mail). Iedereen merkt dat alles duurder wordt, ook de dagelijkse boodschappen. En wellicht helpt ook de spreiding van de toeloop op de afhaalavond, want die zorgt voor meer privacy omdat er geen lange wachtrijen meer zijn.



Ontmoeting en Inspiratie

Godfried Bomans

Zijn katholicisme werd steeds minder katholiek.

Over dit thema houdt Harry Broshuis op dinsdag 8 maart 2022 op uitnodiging van de Commissie Ontmoeting & Inspiratie een lezing in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Vanaf 19.15 uur



heten we u graag met een kop koffie/thee welkom. De avond begint om 19.30 uur.

Na een lange loopbaan in alle onderwijsniveaus en zijn pensionering volgde Harry Broshuis de universitaire opleiding Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. Deze voltooide hij in 2007. Enkele jaren later ging een al lang gekoesterde wens in vervulling: "... een dissertatie schrijven over de door mij zo bewonderde auteur Godfried Bomans. Ik was vooral geïnteresseerd in de verhouding van deze katholiek tot zijn geloof, te meer omdat de Bloemendaalse schrijver in de laatste jaren van zijn leven gekweld werd door veel geloofstwijfels. In 2021 mondde het onderzoek uit in een promotie aan de RUN."

Godfried Bomans komt uit een welgestelde familie die een groot aanzien genoot en erg godsdienstig was. Hij is in 1913 geboren als vierde van de in totaal zeven kinderen en behaalde in 1932 het diploma gymnasium alpha. Vervolgens ging hij rechten

studeren aan de Universiteit van Amsterdam en vanaf 1939 studeerde hij psychologie in Nijmegen. Hij heeft geen van beide studies afgemaakt. Na de oorlog heeft hij als auteur een grote naam gekregen. In totaal zijn er zo'n 64 boektitels van hem verschenen. Hij werd ook een BN'er door zijn optredens voor radio en tv. In 1971 is hij plotseling aan een hartaanval overleden in zijn woonplaats Bloemendaal.

Voor beide bijeenkomsten geldt dat deze alleen doorgaan als de situatie rond corona dit toestaat.



Leo Fijen: Hoe kun je thuis en in de kerk je geloof beleven, in deze tijden van corona en kerksluitingen?

Onder deze titel zal Leo Fijen op dinsdag 29 maart 2022 in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum met ons in gesprek gaan. De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH. Paulus- en Ludgerparochie nodigt u daarvoor van harte uit en wil u graag v.a. 19.15 uur met een kop koffie of thee welkom heten. De avond begint om 19.30 uur. U hoeft zich niet aan te melden.

Leo Fijen is journalist, uitgever en tv-presentator. Hij weet als geen ander wat er op dit moment speelt in grote parochies van vele verschillende locaties. Hoe komen die locaties tot leven, ook als het kerkgebouw moet sluiten? Wat kunnen besturen en vrijwilligers doen om toch met elkaar te blijven optrekken? In hoeverre is het een idee om juist in die locaties huiskerken te organiseren die door de week bij elkaar komen en in

groepen elk weekend naar een eucharistieviering in de regio gaan? Wat valt er te doen aan toerusting van alle locaties en bewustwording van katholieken zodat ze ook in deze moeilijke omstandigheden meer missionair zijn en zich niet terugtrekken in hun eigen bastion? Op welke manier kunnen locaties communiceren zodat de eigen vrijwilligers elke week maximaal geïnformeerd en verbonden blijven en zo bijdragen aan een revitalisering van geloof in het dorp of de buurt? Leo Fijen maakt het allemaal mee in zijn eigen parochie en zal met concrete voorbeelden een spoor wijzen van revitalisering van geloof en kerk, ook nu het er niet eenvoudiger op is geworden. Als uitgever heeft deze tv-maker op deze situaties ingespeeld door gebedenboekjes te maken die massaal zijn gebruikt door de meeste parochies van Nederland.



Schitterend wonen



Betting Wonen

B R E D E V O O R T

www.bettingbredevoort.nl

Betting Wonen BV
Prins Mauritsstraat 13-15
7126 AC Bredevoort
Telefoon: (0543) 45 15 67
info@bettingbredevoort.nl

Openingstijden:
maandag: 13.30 - 17.30 uur
dinsdag-donderdag: 9.30 - 17.30 uur
vrijdag: 9.30 - 21.00 uur
zaterdag: 9.30 - 17.00 uur

Momenten van bezinning in de veertigdagentijd...

Op Aswoensdag wordt er een andere toon aangeslagen. Er breekt een tijd aan die ons soberheid, verzoening, bekering, aalmoezen geven, stilte en gebed voorhoudt.

Veertig dagen de tijd om ons voor te bereiden op Pasen.

Pasen is vanouds een lentefeest. De natuur laat zien dat uit wat er gezaaid en geplant is, nieuwe leven groeit. Nieuw leven geeft hoop en toekomst. De koude en donkere wintertijd is voorbij. Uitzien naar licht aan de horizon. Daar verlangt een mens altijd naar, maar de jaren waarin corona ons in de greep houdt zijn we ons dat verlangen meer bewust. Er is behoefte aan een pas op de plaats en bezinning. Op zoek naar bronnen van leven en verdieping. Het leven is blijikbaar niet zo maakbaar als wij moderne mensen denken. En toch, het wordt weer lente, kijk maar naar buiten in je tuin, de natuur om je heen.

We worden op de proef gesteld

Jezus gaat op weg naar Jeruzalem, zijn Pasen tegemoet. In de evangelielezing van de eerste zondag van de veertigdagentijd horen we dat Hij na zijn doop veertig dagen in de woestijn verblijft. Daar wordt Hij, door de duivel, op de proef gesteld. Aantrekkelijke verleidingen zou je denken. De woestijn een plek zonder water en brood, dus als je dat in het vooruitzicht wordt gesteld met oneigenlijke bedoelingen, moet je wel sterk in je schoenen staan om bij je eigen bron te blijven. Jezus valt niet in aanbidding neer voor de donkere en kwade machten van zijn belager. Hij blijft trouw aan zijn roeping om God lief te hebben. Jezus blijft vertrouwen op de Bron van alle

Leven, God, die Hij Vader noemde.

De vraag is hoe gaan jij en ik met Jezus op weg gaan naar Pasen?

Dat begint met het askruisje. Het besef dat je als mens kwetsbaar bent. Je kunt dagelijks een minuut of 10 stil zijn. Een tekst lezen die inspireert en daar bijilstaan. Dat kan de Bijbellesing van de dag zijn. Je levensgewoonten eens overdenken:

Wat kan anders, minder, welke mogelijkheden zijn er om anderen te ondersteunen of te troosten? Zijn er verstoorte relaties? Is er een kans dat ik op weg naar Pasen een nieuw begin kan maken?

Leven in geloof kan je leven kleur en kracht geven en je dichter bij jezelf en bij de ander, maar ook bij God, brengen. Zo 40 dagen op weg gaan is zaaien in je eigen leven. De Verrijzenis is de oogst, het nieuwe leven, die je grootser zult beleven.

Diaken Cor Peters





GUV

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

- Persoonlijk, betrokken en dichtbij
- Één vertrouwd aanspreekpunt
- Professionele begeleiding
- Tot 1.700 euro goedkoper

Persoonlijk, betrokken en dichtbij!

Weet u waarom de kwaliteit van GUV Uitvaartzorg ook nog eens veel goedkoper is?

GUV Uitvaartzorg is een non-profit organisatie. Zo kunnen wij de beste dienstverlening bieden tegen de allerlaagste tarieven. GUV heeft ook alle faciliteiten in eigen huis voor de verzorging van de complete uitvaart. U wordt daarbij ondersteund door één vertrouwd uitvaartbegeleider.

Wij helpen u altijd persoonlijk, betrokken en dichtbij. En gegarandeerd goedkoper!

Meer weten? Bel GUV, een vertrouwd idee!

T: 0800 - 08 09 | www.guv.nl

Masker op, masker af een andere voorbereiding op de vastentijd

Carnaval is een volksfeest dat ook dit jaar weer anders gevierd zal gaan worden. Het ziet er naar uit dat ook in 2022 geen optochten zullen zijn, geen volle straten en pleinen of volle cafés en zalen. Bij de carnavalsmis hopelijk wel weer kerkgangers en online zeker wel te volgen. Alles is zo anders.

Het volksfeest met de meest grappige uitdossingen is een schim uit het verleden. Het masker was toen geliefd tijdens de dagen van plezier en ontspanning. Soms voel je je veiliger met een masker op en kun je meer jezelf zijn. Ook daarom is carnaval geliefd, als een kans om dicht bij jezelf te komen en zo meer verbonden te zijn met alles en iedereen. De huidige crisis heeft de maskers al in een veel eerder stadium afgerukt bij ieder van ons. Want we zijn teruggeworpen op onszelf. Wie ben ik eigenlijk? Waar leef je van? En wat geeft je energie? Bij carnaval mocht je je een paar dagen laten gaan, met masker op, om bij te tanken voor de veertig dagen naar Pasen toe. Maar misschien kun je in deze bijzondere dagen op een andere manier toelevens naar de vastentijd, zonder maskers, maar:

- In de stilte die niet isoleert maar verbindt
- Bij een kaars die het licht van de eeuwige nabij brengt
- Door te wandelen en zo de energie van de Schepper te ervaren
- Bij het bidden met open handen en zo de adem van de Heer te ontvangen

- In de rozenkrans de troost van Maria weer ontdekken
- Elke dag in een vast ritme drie psalmen lezen en op adem komen
- Een brief schrijven aan je naasten om te zeggen dat je van hem of haar houdt
- Op bezoek gaan bij ouderen en daar niets te doen en er alleen maar te zijn
- Door iedere dag je broer of zus, je vriend of vriendin even te bellen
- Net als bij carnaval je mooiste kleren aan te trekken en te luisteren naar vrolijke muziek

- Vooral te blijven lachen en jezelf te relativieren
- Je huis te versieren en anderen daarmee blij te maken
- De mooiste bloemen te kopen en die weg te schenken aan iemand die bijna geen bezoek krijgt
- Speciale gerechten klaar te maken en die uit te delen aan hen die weinig hebben

(Naar: Paul Verbeek in "Van Maria Lichtmis tot Pinksteren")



CORONA MAATREGELEN

In deze tijd met het coronavirus moeten we ons aan een aantal regels houden om het virus onder controle te houden. Het heeft onze voorkeur dat u zich vooraf aanmeldt voor de viering. Wij vragen u om de aanwijzingen op te volgen die bij binnenkomst, vertrek en de communie worden gegeven. Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt. Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader. Tijdelijk geven wij elkaar geen hand bij de vredeswens. Wij vragen u om bij het uitreiken van de de communie anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

U dient voor het ontvangen van de heilige hostie uw handen te reinigen. Kinderen die nog niet ter communie gaan worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand. Wilt u de heilige hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen 'corporale' meegebracht worden op de hand en zo de heilige hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek. U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving of via een gift-app.

PLAATSEN RESERVEREN

Maximaal 50 personen per viering

Met de huidige maatregelen zijn maximaal 50 bezoekers per viering toegestaan.

Hoe werkt het voor de weekvieringen

Bij een viering in de loop van de week kunt u zich voor het begin van de viering melden. Uw naam en telefoonnummer worden dan genoteerd.

Hoe werkt het voor de weekendvieringen

Voor het bijwonen van een viering in het weekend kunt u op de website van de parochie een plaats reserveren. U kunt zich ook voor aanvang van de viering inschrijven bij de kerkdeur. Als er nog plaats is, kunt u de viering bijwonen. Ook als u zich bij de kerk aanmeldt, moet u uw naam en telefoonnummer opgeven voor het bron- en contactonderzoek.

Heilige Valentijn

De Heilige Valentijn is een martelaar uit de derde eeuw. Zijn naam betekent "sterk en gezond". Hij genas de dochter van een perfect en bekeerde het hele gezin tot het christendom. Hij werd gemarteld en begraven in Rome. Hij is patroon van geliefden, verloofden en epileptici. Zijn feestdag viel samen met de datum -14 februari- van een vruchtbaarheidsfeest. En dat heeft de kerk overgenomen. Wij vieren op zijn feestdag de dag van de vriendschap. Op zijn feestdag mogen we stil staan bij echte vrienden en bij de waarde van vriendschap. We kunnen onze vrienden en vriendinnen verrassen met een mooie bloem, een kleine attentie, een lief kaartje of een persoonlijk gedicht. De betekenis van Valentijnsdag en de waarde van vriendschap worden treffend verwoord door het gedicht van de redemptorist Marcel Weemaes, pater, schrijver en componist uit Vlaanderen.

Indien ik je dragen kon

Indien ik je dragen kon over de diepe grachten
van je gesukkel en je angsten heen,
dan droeg ik je uren en dagen lang.
Indien ik woorden kende om antwoord te geven
op je duizend vragen over leven, over jezelf,
over liefhebben en gelukkig worden,
dan praatte ik met je uren en dagen lang.
Indien ik vrede in je hart kon planten
door geduldig te wachten en te hopen
tot het zaad van vrede in je openbrak,
dan wachtte ik uren en dagen lang.
Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart
aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet,
dan bleef ik naast je staan uren en dagen lang.
Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij,
en ik weet niet alles
en ik kan niet zoveel.
Ik ben maar een vriend op je weg
Al uren en dagen lang.
En ik kan alleen maar hopen
dat je weet:
Je hoeft niet alleen te vechten of te huilen
als je een vriend hebt
voor uren en dagen lang.

Marcel Weemaes