

- ✦ Aalten
- ✦ Beltrum
- ✦ Bredevoort
- ✦ Eibergen
- ✦ Groenlo
- ✦ Harreveld
- ✦ Lichtenvoorde
- ✦ Lievelede
- ✦ Mariëvelde
- ✦ Meddo
- ✦ Neede
- ✦ Rekken
- ✦ Rietmolen
- ✦ Vragender
- ✦ Winterswijk
- ✦ Zieuwent

# Together Days

## Met mekare

**In de wolken**

---

**Together Days**

---

**Flamenco in de kerk?**

---

**Mariaverering ter velde**

---

**Boeiende gesprekken rond  
het Synodaal proces**

---

**21 - 24 april**

## Van de redactie

“Geslaagde evacuatie uit Marioepol - Overleg Rusland en Oekraïne morgen verder”. Dit is kop van de liveblog op de website van de NOS. De oorlog in de Oekraïne is nu drie weken bezig en heeft vele mensen het leven gekost. Ook zijn veel mensen wegevlucht uit hun land. Velen van hen zullen hier zullen komen en hoe wij ze op moeten vangen is nog niet bekend. Ook als kerk zullen we dit samen moeten doen vanuit het principe dat we de behoeftigen moeten helpen. Samen moeten we helpen, maar ook kunnen we samen ons geloof vieren.

De komende periode zijn er veel momenten waarop we dit kunnen doen. Dit kan in de Goede Week bij de viering op Witte Donderdag, waar Jezus met het Laatste Avondmaal de basis heeft gelegd voor onze Eucharistieviering. Op Goede Vrijdag gedenken we de lijdensweg van Jezus die tot zijn kruisiging en dood leidde. Met Pasen vieren we dat hij weer opgestaan is uit de dood.

In de week na Pasen gaan wij als parochie HH. Paulus en Ludger verder met het samen vieren van ons geloof. In deze week organiseren het pastorale team en bestuur, samen

met veel vrijwilligers, de Together Days, op zijn Achterhoeks: Met mekare. Dit zijn drie dagen, donderdag, vrijdag en zondag, waarin we samenkomen om de verschillende aspecten van ons geloof te beleven.

Ruim een jaar geleden, op 1 januari 2021, zijn de parochies St. Paulus en St. Ludger gefuseerd tot de parochie HH. Paulus en Ludger. Corona maakte dat we niet bij elkaar mochten komen, op afstand of zelfs thuis moesten blijven. Nu willen we gaan vieren dat onze zestien geloofsgemeenschappen samen één parochie vormen. Met de Together Days kunnen we samen komen en elkaar leren kennen. Op donderdagavond openen we met een verteltheater. De vrijdag is een dag van inspirerende activiteiten en op zondag gaan we vieren. Zondagmorgen is er een Eucharistieviering in de open lucht in Beltrum met daarna een gezellig samenzijn. Het complete programma van de Together Days kunt u op pagina 28 en 29 vinden.

Laten we vieren dat wij één parochie zijn, maar laat ons ook bidden voor de vrede in Oekraïne.

Ik bid dat alles wat we als redactie hebben opgenomen over Oekraïne tegen de tijd dat u dit leest verleden tijd is.

*Namens de redactie, Luuk Kouijzer*



### Redactie blad

Luuk Kouijzer, coördinator  
E: redactie@paulus-ludger.nl  
Diaken Cor Peters  
Berry Brockötter  
Vincent Stapelbroek

### Redactie nieuwsbrief

Gerard Bartels, coördinator  
E: nieuwsbrief@paulus-ludger.nl  
Diaken Cor Peters  
Berry Brockötter  
Vincent Stapelbroek

### Beheer website

Luuk Kouijzer, coördinator  
E: webmaster@paulus-ludger.nl  
Gerard Bartels  
Vincent Stapelbroek

### Website

www.paulus-ludger.nl

### Volgende nummer

Het volgende nummer verschijnt 30 mei. De uiterste inleverdatum voor kopij is 13 mei. Het volgende nummer omvat de periode juni, juli en augustus.

### Bezorging

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de bezorging van de Verbinding? Wilt u het parochieblad ontvangen? Neem contact op met het secretariaat van uw locatie.

### Omslagfoto

Foto: Anna Shvets, pexels.com.

### PASTORALE NOODWACHT:

T: 06-190 17 292

Spoeisende pastorale zaken, zoals ziekenzalving en melding uitvaart

### Eucharistisch centrum

H. Calixtusbasiliek  
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

### Parochiesecretariaat

Francis Poelhuis,  
Angela Röeling,  
Marieke Kleyweg  
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo  
T: 0544-46 46 63

E: secretariaat@paulus-ludger.nl

Openingstijden:

ma t/m vr 9:00 uur t/m 12:00 uur.

### Pastorale team

H. de Jong, pastoor  
E: h.dejong@paulus-ludger.nl  
T: 06 -123 79 793

C. Peters, diaken  
E: c.peters@paulus-ludger.nl  
T: 06 -510 36 579

C. Roetgerink, pastoraal werkster  
E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl  
T: 06 -207 39 564

### Parochiebestuur-DB

Pastoor H. de Jong, voorzitter  
Jos Rosendaal, vice-voorzitter  
E: vice-voorzitter@paulus-ludger.nl  
Johannes Hoekstra, secretaris  
E: secretaris@paulus-ludger.nl  
Ton de Vries, penningmeester  
E: penningmeester@paulus-ludger.nl  
Ben Bomers, personeel en vrijwilligers  
E: personeel@paulus-ludger.nl  
Gerard Bartels, begraafplaatsen  
E: begraafplaatsen@paulus-ludger.nl  
Betsy Hummelink-Hulshof, geloofsgemeenschappen  
E: gemeenschappen@paulus-ludger.nl  
Vincent Stapelbroek, communicatie  
E: communicatie@paulus-ludger.nl

### Parochiële Caritas Instelling

NL 76 RABO 0119 5807 72  
t.n.v. Parochiële Caritas Instelling - St. Paulus  
NL 32 RABO 0336 1608 36  
t.n.v. Parochiële Caritas Instelling - St. Ludger

### Pastor Dave Fonds

Bank: NL70 RABO 0374 0055 75  
Parochiebestuur o.v.v. Pastor Dave

### Diaconie in de parochie

Rianne van Boxtel  
E: rianneboxtel@hotmail.com

### Vertrouwenspersoon

Hans Goorhuis, 06-22930809  
E: hansgoorhuis@gmail.com

### ANBI status

De parochie bezit een ANBI status. (een Algemeen Nut Beogende Instelling). De verplichte ANBI gegevens zijn centraal door het aartsbisdom verwerkt en in te zien op <https://anbi.rkc.nl/publicaties/UTR37406>



In de Veertigdagentijd lezen we de geschiedenis van de uittocht van het volk Israël uit de slavernij. Een nieuw begin. En eerder, in het boek van de Schepping, Genesis, ook over een nieuw begin. Het bekende verhaal van de zondvloed meldt dat alles op de aarde weggevaagd werd door héél veel regen (Gen.6). God, de Schepper, voelde zich gekwetst, na alles wat Hij voor de mensen had gemaakt. Hij zag ruzies, afgunst en kwade plannen. Hij kreeg spijt van waar Hij aan begonnen was. Hij was er helemaal klaar mee! Van alle mensen was er maar één in wie God vreugde vond: Noach. Noach deed niet zijn best om zoveel mogelijk goede dingen te doen, maar Hij wist hoe hij moest leven. Hij leefde met God. Hij wist

## Een nieuw begin

wat God fijn vond en wat Hij niet fijn vond, want Hij was verbonden met Hem. Zo werd Noach uitgekozen voor het nieuwe plan dat de Heer had. En toen de zondvloed voorbij was en het water gezakt, was alles nieuw. De regenboog is het teken van het verbond dat God heeft gesloten met Noach en met alles wat op aarde leeft.

De Schepper heeft in het begin alles perfect en in harmonie met het geheel gemaakt. Dan denk ik wel eens: "Wat maken we er een puinhoop van!"

We kunnen het zo goed hebben. Vrede, nabijheid, liefde en een rechtvaardige verdeling van de vruchten van de schepping voor alle mensen op aarde.

De meeste mensen deugen, maar ook nu zien we kapotgeschoten huizen, afgunst, corrupte, kwade plannen om het leven te ontwrichten en de aarde uit te putten en uiteindelijk te vernietigen. In het groot én in het klein doet dit zich voor. God moet zich ook nu gekwetst voelen. Een nieuw begin? Soms zijn er in ons leven situaties of omstandigheden die zo goed en gezegend lijken, zoals God dat uitsprak over de Schepping, maar die uiteindelijk niet de gewenste uitwerking hebben. Voor God was de zondvloed het begin van een ander begin dat geëindigd was. Elke einde luidt ook

een nieuw begin in. Maar daar moet je in geloven en mee aan de slag. De mensen na de zondvloed waren niet beter als voor de zondvloed. Maar God sloot een verbond voor altijd. Ook al geven sommigen het op met Hem, Hij geeft het niet op met ons mensen. Integendeel.

Hij had er een punt achter kunnen zetten, maar Hij gaf zijn Zoon Jezus Christus. Jezus' lijden en dood waren niet het einde maar een nieuw begin. Het kwaad zegeviert nooit.

God geeft nooit op. Oorlogen en machthebbers worden vaak uitgebreid vermeld in de geschiedenis. Kleine mensen die daden van naastenliefde verrichten niet of te weinig. Stukgelopen relaties, verlies van dierbaren, ziekten en teleurstellingen: als je erin blijft hangen is het moeilijk een nieuw begin te zien. Maar als het lukt om wat jou en de wereld overkomt te zien in het licht van de regenboog, het verbond van de Heer dat Hij er altijd is, dan zal dat misschien de situatie niet veranderen, maar dan wordt je hart veranderd. Je zult dan toekomst en hoop hebben.

Hij die verreezen is, is onze hoop!  
Zalig Pasen!

*Pastoor H.A.M. de Jong*

## Vier Pasen weer in de kerk

Op Aswoensdag 2 maart ging de website [www.vierpasen.nl](http://www.vierpasen.nl) online. Met deze website roepen de Nederlandse bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2022 weer in de kerk te vieren. De coronamaatregelen zijn zo ver versoepeld dat de parochies met Pasen hun parochianen weer vrijuit kunnen verwelkomen in de kerk. De website [vierpasen.nl](http://vierpasen.nl) helpt daarbij en geeft tips en inspiratie – ook voor de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen.

Op onze website is in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.

### Veertigdagentijd

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van

Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. Voorbereiden op Pasen kan bijvoorbeeld door mee te doen met het project van de Vastenactie: 'Wandel voor een Ander' maar ook door de boodschap van paus Franciscus voor deze periode te overdenken en te bespreken met anderen.

Voor kinderen is er op [www.vierpasen.nl](http://www.vierpasen.nl) een kleurplaat te downloaden en verder helpt de site om de uitzending van de Eucharistie via en op internet te vinden, evenals het Paasevangelie op [RKbijbel.nl](http://RKbijbel.nl).

Gedurende de Veertigdagentijd wordt de site nog verder aangevuld met nieuwe links en downloads. Houd daarom ook de komende tijd [www.vierpasen.nl](http://www.vierpasen.nl) in de gaten en doe mee:

**Vier Pasen!**



## Berichten van het bestuur

Op woensdagavond 23 februari '22 opende pastoor De Jong de bestuursvergadering met een gebed: 'Voor vrede en gerechtigheid in Oekraïne: dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en geweld.'

Daarna werd er ook nog even kort terug gekeken op de Synode-dag van 19 februari. De inbreng van de aanwezige parochianen werd als inspirerend en positief ervaren. De reacties uit de groepsgesprekken zullen doorgestuurd worden naar het bisdom.

### Vertrouwenspersoon

Vervolgens werd het woord gegeven aan de heer Hans Goorhuis, vertrouwenspersoon van onze parochie. Hij vertelde ons over zijn functie. Uit zijn verhaal werd duidelijk dat zijn werk vooral bestaat uit 'het bieden van een luisterend oor' en het bemiddelen bij probleemsituaties.

### Together Days

Vanuit het pastorale team werd medege-deeld dat de voorbereidingen voor de 'Together days' in volle gang zijn. De diverse activiteiten zijn gepland op 21, 22 en 24 april. Parochianen van alle 16 geloofsgemeenschappen kunnen tijdens deze dagen op een ontspannen en inspirerende wijze

elkaar ontmoeten. Nadere informatie volgt nog in het dit parochiemagazine en in de nieuwsbrief van april.

### Centralisatie ledenadministratie

De gebruikers van DocBase en de kassiers van de locaties zijn onlangs schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken. We zitten in een overgangsjaar. Locaties die dit jaar nog niet de kerkbijdrage-administratie via DocBase doen, mogen voor de incasso's dit jaar nog gebruikmaken van de Rabobanksoftware.

### Gebouwen en onderhoud

De diverse locaties zijn besproken en de betrokkenen worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Er zijn veel ontwikkelingen. Binnen het bestuur is daarom besloten om een commissie voor de gebouwen op te starten.

### Communicatie

Er is een privacyverklaring opgesteld en goedgekeurd. Deze verklaring betreft o.a. de verwerking van persoonsgegevens. De huisstijl van de parochie. De eerste belangrijke stappen zijn gezet. In het voorjaar zullen de beheercommissies verder geïnformeerd worden.

### Geloofsgemeenschappen

In februari is er een bijeenkomst geweest met de geloofsgemeenschappen van Eibergen, Rekken, Neede en Rietmolen. De desbetreffende beheercommissies zijn op de hoogte van de inhoud van dit gesprek. De beheercommissies willen elkaar ondersteunen, maar ze willen wel afzonderlijke commissies blijven. 'Graag als vier afzonderlijke locaties zien.'

Als bestuur blijven we graag in contact met de verschillende geloofsgemeenschappen. Voor de locatie Winterswijk staat er voor de maand maart daarom een parochieavond op 22 maart gepland. *(Opmerking redactie: Op het moment dat u dit bericht leest, heeft de parochieavond al plaatsgevonden.)*

### De Passie in de parochie

Het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth in muziek, woord en beeld zal in onze parochie in de kerken van Rietmolen en Beltrum te zien en te horen zijn. Het bestuur heeft besloten om deze voorstelling te ondersteunen, omdat het een belangrijk verhaal is voor jong en oud.

## Vastenactie 2022



Dit jaar staat de Vastenactie in het teken van "Landrechten voor inheemse volken". Deze lokale mensen delven vaak het onderspit tegenover overheden en grote bedrijven die hun grond opeisen, met desastreuze gevolgen voor hun welzijn. De wereldvoedselmarkt, de energiebehoefte en de vraag naar

grondstoffen voor bijvoorbeeld elektronica, zijn vaak bedreigingen voor de landrechten van inheemse volken. Economische belangen wegen vaak zwaarder dan de rechten van mensen die er wonen. In het noorden van Guatemala is de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen de

afgelopen jaren sterk toegenomen: de oorspronkelijke natuur én de lokale gemeenschappen moeten plaatsmaken voor bijvoorbeeld plantages, mijnbouw of waterkrachtcentrales.

Het gezin van Juana Ical (59) was een van de families die in 2011 hardhandig uit hun huis werden verdreven. Bij de uitzetting werden hun huis en gewassen verbrand en verloor de familie al haar bezittingen. Ze moesten vluchten voor hun leven. Dat was een verschrikkelijke, traumatische ervaring voor Doña Juana, haar man en hun tien kinderen, die diepe sporen heeft achtergelaten en hen letterlijk met lege handen achterliet. We zijn nu tien jaar verder en gelukkig ziet het leven van Juana en haar familie er inmiddels heel anders uit. Na veel onderhandelingen met de betrokken overheidsinstanties en dankzij de samenwerking tussen



lokale NGO's en de hulp van ontwikkelingsorganisaties, zijn de getroffen families erin geslaagd samen land te pachten. Nu beschikken 76 families over ruim 200 hectare grond. Ze verbouwen er onder andere kardemom, mais en koffie. Met de opbrengsten daarvan kunnen ze de pacht opbrengen. De families hebben een comité opgericht dat verantwoordelijk is voor het organiseren en coördineren van de gemeenschappelijke projecten, de opbrengsten en de kosten voor het land.

Doña Juana: "Mijn leven is erg veranderd sinds die dag in 2011. Ik heb nu samen met mijn zoon een winkeltje met houdbare producten." Juana heeft ook meer rust vertelt ze: "Vroeger leefden we in constante angst voor geweld en de dreiging dat ons huis en onze gewassen zouden worden verbrand. Nu kunnen we rustig eten en slapen en voel ik vrede in mijn hart."

Juana vertelt hoe belangrijk de hulp is die haar gemeenschap heeft gekregen: "Het laat de overheid zien dat we niet alleen staan. De steun van deze hulporganisaties, zoals de Vastenactie, is essentieel omdat ze ons hebben geholpen en bemoedigd. Ze hebben ons uitgelegd wat onze rechten zijn en dat we de overheid kunnen vragen die te respecteren.

Het bovenstaande verhaal is één voorbeeld waar landrechten geschonden worden voor economische belangen van grootmachten en corrupte overheden. Het is ook een verhaal van perspectief dankzij hulp die geboden wordt door organisaties zoals de Vastenactie.

In de Vastenperiode vragen wij uw aandacht en financiële bijdrage om onrecht te stoppen en bij te dragen aan een eerlijker verdeling van de welvaart in onze wereld. Wilt u mensen als Juana steunen; dan is uw

financiële bijdrage welkom in de collecte die tijdens de Vastenactie wordt gehouden. Ook kunt u de Vastenactie rechtstreeks steunen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag of scan onderstaande QR code Hartelijk dank voor uw bijdrage.



In het parochiebestuur zijn we, in verband met de beëindiging van zijn termijn, op zoek naar een opvolg(st)er voor onze huidige

## Penningmeester (m/v)

### Doel van de functie:

Het behartigen van de portefeuille financiën in het parochiebestuur ten dienste van de geloofsgemeenschappen in de parochie.

### Missie van de parochie:

Onze parochie wil zich inzetten voor de verkondiging van het Evangelie. We zien het als onze opdracht om in een veranderende wereld als leerling van Jezus Christus in onze tijd getuigen te zijn van geloof, hoop en liefde voor God en de mensen.

### Het parochiebestuur:

bestaat uit acht personen en wordt ondersteund door (beheer) commissies, werkgroepen en het parochiesecretariaat. Het parochiebestuur faciliteert zakelijk het pastorale team, vrijwilligers en gemeenschappen in hun taken, functioneert als een collegiaal bestuur en vergadert maandelijks.

### De penningmeester:

- bereidt voor en geeft mede uitvoering aan het financiële beleid dat onderdeel is van het bestuurlijke beleidsplan;
- wordt vanwege het financiële raakvlak betrokken bij diverse door het bestuur te behartigen onderwerpen;
- draagt verantwoording voor het doen opstellen van financiële prognoses, de jaarlijkse begroting en jaarrekening en waakt over de uitvoering van de financiële administratie van inkomsten en uitgaven;
- geeft advies met betrekking tot de werving, het ontvangen en uitgeven van geldelijke bijdragen;
- onderhoudt periodiek contact met de plaatselijke kassiers van de beheercommissies en met de dienst financiën van het aartsbisdom.

### Profiel: wij zoeken een persoon die

- kennis van en ervaring heeft met financiële zaken, diens portefeuille kan beheren en taken delegeren;
- beschikt over HBO denk- en werkniveau en bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft.
- beschikt over communicatieve vaardigheden;
- lid is van de Rooms-Katholieke kerk, kerkelijk betrokken en benoembaar door de bisschop.

### Ondersteuning:

Door het bestuur is wordt een financiële commissie ingesteld die de penningmeester afgeronde uitvoerende taken uit handen neemt en begeleidt; voorts is er ondersteuning door een administratief-financiële kracht en externe deskundigen, als bijv. een accountant en beleggingscommissie. Ook is interne ondersteuning aanwezig via het secretariaat.

### Nadere informatie

kan worden verkregen bij de vicevoorzitter van het bestuur, de heer Jos Rosendaal, via [vice-voorzitter@paulus-ludger.nl](mailto:vice-voorzitter@paulus-ludger.nl) of 06-11151949. Benoeming geschiedt door de aartsbisschop van Utrecht voor een termijn van vier jaar. Het lidmaatschap van het parochiebestuur is onbezoldigd, voor gemaakte kosten is de vergoedingsregeling van toepassing.

### Reageren

Kan per mail of schriftelijk bij de secretaris van het parochiebestuur, de heer Johannes Hoekstra: [secretaris@paulus-ludger.nl](mailto:secretaris@paulus-ludger.nl) / Parochiesecretariaat HH. Paulus en Ludger, t.a.v. de heer J.E. Hoekstra, Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo.

T DOMINVS QVIDE IESVS POST QVAM SLOCVTVS EST ELS. ASSVPTVS EST IN COELV, ET SEDET A DEXTERIS DE



Nadat Christus ten hemel is gegaan, kijken de apostelen naar de hemel. Twee engelen verschijnen aan hen. Achter de engelen de Heilige Drie-eenheid. Christus troont met het kruis aan de rechterhand van God de Vader.  
Bron: Rijksmuseum.nl

**Hemelvaartsdag is voor veel mensen een extra vrije dag. Veel mensen hebben ook de vrijdag vrij en maken er een lekker lang weekend van. Op het werk wensen we elkaar de woensdag voor Hemelvaart een paar fijne vrije dagen toe. Op de een of andere manier voelt het namelijk nogal vreemd om elkaar 'een fijne Hemelvaart' toe te wensen. Dat doen we, als collega's onder elkaar, natuurlijk ook wel eens. Een grapje hoort erbij. Maar wat vieren we eigenlijk op Hemelvaartsdag?**

#### 's Heren Hemelvaart

Hemelvaartsdag is de dag dat Jezus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel. Dat gebeurde 39 dagen na Zijn opstanding uit de dood. Hemelvaartsdag is onderdeel van de Paascyclus. Sommige mensen noemen Hemelvaart de 40e Paasdag.

In de Handelingen van de Apostelen kunnen we in het eerste hoofdstuk de laatste woorden van Jezus op aarde lezen. Hij spreekt zijn leerlingen toe: 'De Heilige Geest zal jullie helpen met het opbouwen van de kerk. De Heilige Geest zal jullie helpen met het vertellen van het Evangelie tot aan de uiteinden van de wereld.'

Daarna zien de leerlingen dat Jezus omhoog wordt geheven. Een wolk neemt Jezus mee. Zo verdwijnt hij uit het zicht van zijn leerlingen. Terwijl de leerlingen Hem gespannen nastaren, staan opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Deze engelen spreken de apostelen toe: 'Mannen van Galilea, wat staan jullie toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus die jullie is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkeren.'

#### Waar stijgt Jezus op ten hemel?

Het is bekend dat Jezus tijdens zijn leven een favoriete rustplek heeft. Na een lange werkdag ontspant Jezus graag op de Olijfberg. Daar zoekt hij vaak een plaats onder een van de olijfbomen. Zo kan hij wat bijkomen van het onderricht dat Hij heeft gegeven in de tempel van Jeruzalem. Daar kan Hij rustig nadenken over de afgelopen dag, Zijn lessen voorbereiden en bidden tot God, Zijn Vader.

Ook nadat Hij met zijn leerlingen Pascha heeft gevierd, gaat Hij met zijn leerlingen naar de boomgaard van Getsemane, een tuin op de helling van de Olijfberg. Hier zal Jezus verraden en gearresteerd worden...

Vanaf deze zelfde berg zal Jezus, 39 dagen na zijn Verrijzenis, opstijgen in een wolk. Op de Olijfberg, de meest geliefde plek van Jezus, vindt Zijn Hemelvaart dus plaats.

#### Hij zit aan de rechterhand...

Waar gaat Jezus naartoe? Wat wordt Zijn plek in de hemel? Dat kunnen we lezen in Marcus 16. Eerst spreekt Jezus de apostelen bemoedigend toe. Hij vertelt dat de

#### Bronnen:

Hemelvaart: taal en tongval  
1957

Dauwtrappen op Hemelvaart:  
Historiek.net  
Wikipedia

R.-K. Geloofsbelijdenis

NT: Handelingen 1: 9-11, Lucas  
24: 50-53, Marcus 16: 19-20  
en... het restant van een oud  
geschiedenisboek

#### Tekst:

Vincent Stapelbroek



# Hemelvaart

## In de wolken

leerlingen in Zijn naam nieuwe talen leren spreken en zo de mensen kunnen bereiken. Door handoplegging zullen ze zelfs zieken kunnen genezen. 'Wie gelooft, zal gered worden.' Dan lezen we in vers 19 en 20: 'Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God. Maar de leerlingen trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.'

In onze Geloofsbelijdenis vinden we de Hemelvaart van Jezus terug in de woorden: 'Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader...'

### Sinds wanneer vieren we Hemelvaart?

Volgens een geschrift van Augustinus van Hippo vieren we het sinds de 5e eeuw. Er is echter een nog ouder geschrift bekend. Dat is afkomstig van de kerkhistoricus Eusebius. Hij vermeldt dat er in zijn tijd, in de 4e eeuw, al Hemelvaartsvieringen zijn. De Hemelvaart van Jezus wordt in ieder geval al ongeveer 1600 jaar gevierd.

### In welke landen is Hemelvaart een officiële feestdag?

Hemelvaartsdag is een officiële feestdag in: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden en Zwitserland.

In sommige landen heeft de Rooms-Katholieke kerk minder invloed gehad op de kalender met feestdagen. In die landen viert men Hemelvaart op de zondag na de Hemelvaart. Dat is 7 dagen voor Pinksteren. Bij die landen hoort, tegen de verwachtingen in, bijvoorbeeld het toch wel heel katholieke Italië.

### Hoe vieren we Hemelvaart?

Veel mensen staan voor dag en dauw op en gaan een eindje fietsen of wandelen: dauwtrappen. Als christen kun je op deze feestdag ook een kerkdienst bezoeken.

### Dauwtrappen

Toen ik zelf nog een jongen was, ging ik op de woensdagavond voor Hemelvaart naar de kerk. Dat hoorde er in de vroege jaren '70 zo bij. De volgende dag sprong ik dan

vroeg uit de veren. Met onze vriendenclub fietsten we dan op onze eenvoudige schoolfietsen zo even van Beltrum naar Laag-Keppel om aldaar even een uurtje te roeien en een patatje te eten. We noemden dat dauwtrappen. Als jongen dacht ik bij de dauw inderdaad aan de frisse druppels op het ochtendgras. Bij het trappen dacht ik meer aan de inspannende fietsactiviteit. Maar klopte dat laatste wel?

Nee, dat klopte niet helemaal. Bladerend in een oud geschiedenisboek en speurend op het internet, ontdekte ik toch dat het een beetje anders zat. Met Hemelvaartsdag stonden veel dauwtrappers vroeger nog vroeger op. Vaak stonden de mensen al om 3 uur op: voor dag en dauw. Dan wandelde men naar een mooie grasvlakte. Daar ontdeed men zich van het schoeisel en de sokken. Op blote voeten gingen de mensen dan zingend en dansend 'dauwtrappen' op het vochtige gras. De dauw en het gras zorgden voor een zuiverende en verkwikkende werking. Na zo'n voetbad van dauwdruppels voelden de mensen zich weer jong en levendig. Zo vierde men de heropleving van de natuur in het voorjaar. Eigenlijk was Hemelvaart dus een soort meifeest.

Deze wijze van dauwtrappen of 'hemelveren' werd tot laat in de 19e eeuw nog op die wijze op veel plekken zo gevierd. In de 20e eeuw hadden steeds meer mensen een fiets tot hun beschikking. Mede daardoor veranderde de manier van dauwtrappen.

Natuurlijk zijn er nog steeds mensen die op Hemelvaartsdag kiezen voor een wandeltocht. Ook worden er op Hemelvaartsdag vaak leuke evenementen georganiseerd: boekenmarkten, popconcerten in de open lucht enz. Hopelijk kan dat dit jaar weer...

### Andere tradities en gebruiken

In de Middeleeuwen was het op veel plaatsen de gewoonte om de eerste fruitoogst van het seizoen te zegenen. Ook werd in die tijd in veel kerken de Hemelvaart van Christus uitgebeeld door een beeld van Jezus boven het altaar naar de zoldering van de kerk te takelen.

In vroegere eeuwen doofde men op Hemelvaartsdag de doopkaars in de kerk. Dat was een manier om aan te geven dat Jezus was teruggekeerd naar God. Later kwam men tot het inzicht dat Jezus door die handeling en gedachte wellicht niet meer aanwezig leek in de geloofsgemeenschap. Tegenwoordig blijft de Paaskaars dus aan op Hemelvaartsdag.

### En dan die andere belangrijke Hemelvaart

Binnen ons Rooms-Katholieke geloof vieren wij op 15 augustus ook nog de Hemelvaart van Onze Lieve Vrouw: Maria-Tenhemelopneming. In de Orthodox-Katholieke kerk noemt men deze dag 'de ontslapenis van Maria'.

### Hemelvaartsdag 2022

Hemelvaartsdag valt dit jaar op 26 mei. Als het een beetje meezit, kan er weer van alles georganiseerd worden. Dat zou fijn zijn voor iedereen. En anders... dauwtrappen kan altijd. Ik wens u allen een fijne Hemelvaartsdag!







Mariakapel aan de Oude Ruurloseweg op de grens van Zieuwent en Mariënvelde

**Maria is één van de meest verbeelde personen. Je kunt tot Maria bidden en haar tussenkomst en bemiddeling aanroepen bij ziekte, zorgen, pijn, verdriet en steun in het algemeen.**

**In of nabij elke kerk is altijd wel een beeltenis van Maria waarbij een kaarsje gebrand kan worden. Maar er zijn ook onverwachte plekken waar Maria kan worden vereerd, namelijk bij Mariakapellen “in het veld”. Bij een speurtocht binnen onze parochiegrenzen vonden we er zeven. De kapellen die vlakbij kerken liggen (zoals in Meddo in het bos bij de kerk of in Rietmolen op de oude begraafplaats tegenover de kerk) zijn nu niet meegeteld. Reist u mee langs deze Mariakapellen, stille getuigen van geloof?**

**Tekst:**  
Gerard Bartels

**Foto's:**  
Luuk Kouijzer

**Bronnen:**  
[https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst\\_van\\_weg-\\_en\\_veldkapellen\\_in\\_Gelderland](https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_weg-_en_veldkapellen_in_Gelderland)  
<https://www.mariakapelvinden.nl/>  
<https://www.mariakapellen.nl/>

#### **Beltrum**

Wie van Beltrum naar Groenlo rijdt via de Mr. Nelissenstraat kan na het einde van de bebouwde kom de 1e weg linksaf slaan naar het Möllepad. Tussen nummer 1 en 3 begint een kerkenpad door dorpsbos “de Hoornhorst”. Na ca. 80 meter zien we de Mariakapel aan onze linkerhand. In 2009 is deze kapel gebouwd, ter ere van het 40-jarig bestaan van het jongerenkoor Kiddoesj. Deze Mariakapel is door vrijwilligers van het koor ontworpen en gerealiseerd. Op 21 maart 2010 werd deze Mariakapel onder grote belangstelling door emeritus pastoor H. Scholten onthuld en ingezegend.

#### **Bredevoort**

Vestingpark St. Bernardus is een rijks-monumentaal park, gelegen op de oude vestingwerken aan de noordzijde van de stad Bredevoort. In 1900 werd een klooster gesticht en in 1912 werd een kopie van de Lourdesgrot gebouwd aan de westkant. Deze is te bereiken via de ingang aan de Landstraat, bij het bruggetje. Wandel richting de theekoepel en je vindt de Lourdesgrot vlak voor die theekoepel, verscholen in het groen.

#### **Lichtenvoorde**

Aan de Poelhutterslatdijk, ca. 100 meter van nummer 1, vinden we langs de onverharde weg een Fatimakapel. De eigenaar van schoenenfabriek H.B.S. liet na zijn



## Mariaverering “in het veld”

overlijden in 1950 de door hem aangelegde Jochemshof (groot 4 hectare) na aan de parochie. Zij moest er een kapel op bouwen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Deze kapel werd gebouwd en ingezegend in oktober 1957. De open kapel bestaat uit twee gemetselde zijmuren en een betonnen achterwand met reliëfvoorstellingen. Het reliëf in de kapel is een voorstelling van het wonder van Fatima. De kapel, thans in particulier bezit, is vrij te bezoeken.

### Lievelde

Op ca. 500 meter van voornoemde Fatimakapel vinden we, aan de Nieuwendijk bij de splitsing met de Voshuttedijk, nog een Mariakapel met het opschrift “Op deze weg zet gene voet, of zeg Maria wees gegroet”. Boeren uit de omgeving hebben deze Mariakapel, uit dankbaarheid voor de goede afloop van de Tweede Wereldoorlog en het overleven van onderduikers, in 1946 laten bouwen. Het bakstenen kapelletje heeft een middenstuk met een zadeldak en een nis en kent twee zijpanelen van geglazuurd aardewerk. Op het linkse paneel staat de “blijde boodschap” van de aartsengel Gabriel aan Maria en op de andere de geboorte van Christus in een stal te Bethlehem. De Mariakapel is door “Vicarie Sancti Nicolai” in erfpacht uitgegeven aan onze parochie voor 1 gulden per jaar en wordt onderhouden door boeren uit de omgeving.

### Mariënvelde

Op de grens van Mariënveld en Zieuwent aan de Oude Ruurloseweg, bij de splitsing met de Hofmansweg, vinden we een uit 1949 daterende Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakapel. De kapel van baksteen werd opgericht als dank voor de bevrijding, de goede afloop van het onderduiken en het ontkomen aan de opsporing van de Duitse bezetters tijdens de tweede wereldoorlog. Op de achterzijde van de kapel zijn drie paneeltjes van cement gemaakt met daarin de namen van de oprichters en weldoeners gekrast. In de nis staat een beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima, gekleed in lichtblauw gewaad beeld met als onderschrift “Onze Lieve Vrouw van Fatima bid voor ons”.

### Neede

Veel recenter, namelijk in 2005, is in het centrum van Neede (achter appartementencomplex “De Witte” aan de verbinding-

weg tussen de Rapenburg en Schoolstraat) een houten Mariakapel gebouwd. De gepensioneerde bakker Bernhard ter Hedde ontdekte in 2002 dat hij in zijn dorp nog een stukje grond had van 15 vierkante meter waarop hij de kapel kon laten bouwen. Dankzij sponsoren en vrijwilligers kon de kapel gerealiseerd worden. Ook vanuit protestante hoek werd dit initiatief royaal gesteund. Vandaar dat op 18 december tijdens de opening bij het plaatsen van het Mariabeeld ook een dominee mee voorging. Enkele omwonenden verzorgen het onderhoud van de kapel.

### Zieuwent

Tegenover het plein voor de St. Werenfriduskerk ligt een fraai aangelegd park. Rechts daarvan zien we een gemetseld herinneringsmonument aan de voormalige kloosterkapel met een klok. Het naastgelegen pad voert ons naar een kerkenpad (“Rollaspad”). Na ruim 300 meter treffen we aan onze linkerhand een Mariakapel aan, gebouwd in 1946. In de nis van de kapel hangt op de achterwand - onder een spitsboog met kruis - een icoon met afbeelding van Maria met Christuskind op haar schoot. Deze Mariakapel werd gebouwd door de onderduikers 1940-1945 als dank en waardering voor de inwoners van Zieuwent en omgeving, om hun overgrote gastvrijheid en talrijke offers. De ontwerper Alma was onderduiker bij de familie Lentjes in Zieuwent. Het kapelletje is destijds door pastoor Bergervoet ingewijd. De familie Hummelink verzorgt het onderhoud van deze kapel.



Mariakapel aan het Rollaspad in Zieuwent

Deze zeven monumenten zijn stuk voor stuk getuigen van een diep geloof en vertrouwen in Maria. Bij de Lourdesgrot in Bredevoort heeft dominee Anne van Voorst voor het beschrijven van de band met Maria de volgende woorden gevonden:

*Zo oneindig groot  
intens nabij  
Zo wandel ik  
In Jouw licht  
Jij zo doorschijnend  
Dat mijn oog Je niet ziet  
Jij gaat me te boven  
Te buiten  
Jij leeft in mij*

Fatimakapel aan de Poelhutterslatdijk tussen Lichtenvoorde en Zieuwent





**Paus Franciscus heeft voor 2023 een bisschoppen-synode aangekondigd.**

**Synodaliteit betekent: Samen op weg! Nieuw is dat de paus graag van alle gelovigen, wereldwijd, wil horen wat er onder hen leeft. De paus staat een andere manier van kerk zijn voor ogen. Alle bisschoppen zijn gevraagd om in de parochies van hun bisdom gespreksrondes op gang te brengen. In onze parochie was er op 19 februari een gesprek waar ruim 25 parochianen aan meededen. Centraal stonden vragen rond de drie grote thema's: gemeenschap, participatie en zending.**

Tekst en foto's:  
Diaken Cor Peters

Het pastorale team verzorgde deze zaterdag een bijeenkomst waar de aanwezigen met elkaar in gesprek zijn geweest rond de aangereikte onderwerpen. De bijeenkomst begint met een korte toelichting op het synodaal proces.

De oproep van paus Franciscus is gericht aan alle gedoopten om deel te nemen. Dit sluit aan bij het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) waar het de kerkvaders ging om "aggiornamento", dat betekent: "bij de tijd brengen".

Als pelgrimerend en missionair Volk van God zijn we samen op weg en dat is fundamenteel voor de Kerk. Onderweg moet er gezocht worden naar de goede weg. Soms moet je bijsturen en een andere afslag hebben. De geschiedenis van de Kerk heeft geleerd dat de visie bijgesteld kan worden. Dat gebeurde onder andere rond slavernij en oecumene. Samen op weg met de Heilige Geest als richtingwijzer. Dat doet de Geest niet alleen via bisschoppen en de paus, maar ook via de 'gevoelsgevoeligheid' van iedereen. Het verleden en de traditie zijn belangrijke bronnen, maar ook tekens van de tijd: de Geest spreekt nog steeds. En dus, zegt paus Franciscus, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn. We kunnen van elkaar leren over wat God ons te zeggen heeft.

Daaraan zijn deze fundamentele vragen ge-

koppeld:

*Een synodale Kerk "is" bij de verkondiging van het evangelie "samen de weg gaan":*

*Hoe vindt dit "samen de weg gaan" vandaag plaats in uw lokale kerk?*

*Tot welke stappen nodigt de Geest ons uit om te groeien in dit "samen de weg gaan"?*

### **Bezinning**

Als bezinning luisterden we naar een gedeelte uit het Johannes evangelie. Na Pasen verschijnt Jezus en zegt dat Petrus en de andere vissers hun netten in het diepe moeten uitgooien. De hoeveelheid vissen is niet aan te slepen. Op Jezus' woord vertrouwen en Hem volgen geeft nieuwe kansen. Dit verhaal kan ons helpen om te kijken en te spreken naar kerk zijn in deze tijd. Hoe kunnen we verder na tegenslag, hoe moet het verder met de Kerk? Durven wij ook naar het diepe te gaan en te vertrouwen op Zijn Woord? Wat zijn onze dromen rond geloven en kerk en wil je leren door de kracht van de Heilige Geest?

Met een spiegelverhaal kwam dat beeld dichterbij ons. Ieder van ons heeft haar/zijn eigen levensweg en een persoonlijke geloofsgeschiedenis. Praten over ons geloof en de betekenis daarvan voor ons leven zijn we niet zo gewoon om te doen. Vandaag gaan we dat geloofsgesprek wel met elkaar aan om, aan de hand van onze persoonlijke



# Boeiende gesprekken rond het Synodaal proces



verhalen, iets te zeggen over de vragen van het synodale proces.

## Geloofsgesprekken

In drie wisselende groepen vonden de gesprekken plaats. De Nederlandse bisschoppen hebben gevraagd om ons te buigen over drie van de tien thema's:

- vieren
- medeverantwoordelijk voor de missie
- dialoog in Kerk en samenleving

Na elke gespreksronde konden de deelnemers hun reacties op een briefje schrijven. Hierna volgt een verkorte weergave van deze reacties.

## Vieren

"Samen op reis" kan alleen als dat gebaseerd is op gemeenschappelijk luisteren naar het Woord en de viering van de Eucharistie. We vieren ons geloof.

- Hoe bevorderen we de actieve deelname van de gelovigen: moeten we niet als kerken meer aansluiten bij de hedendaagse tijd?
- Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest
- Gebed inspireert tot: dankbaarheid. Gebed geeft: kracht om dienstbaar te zijn.
- Vieren niet alleen in traditionele vormen van eucharistie/liturgie. Ook moeten we ontmoeting en geloofsgesprek bevorderen.
- Uitnodigen!
- Mensen meer betrekken bij de kerkdienst.
- Dialoog, omzien en dichtbij blijven.
- Meer aandacht voor eenheid van alle christenen (oecumene). Samen vieren!
- Ik voel me persoonlijk geraakt door de verhalen in de Schrift, door de God die liefde is, door Jezus, die vol van deze liefde was. In die Geest mogen wij mensen van liefde zijn, samen met anderen dit vieren.
- Liturgische taal vereenvoudigen; lectoren voorbeden zelf laten maken; meer stilte momenten.

## Medeverantwoordelijk voor missie

Synodaliteit staat in dienst van de missie van de Kerk, waarbij al haar leden worden opgeroepen om deel te nemen. We zijn allemaal missionaire leerlingen.

- Gemeenschap opbouwen ook buiten de kerk, middels samenkomsten en proberen voor te leven – dus uitdragen. Dat kan in diaconie en oecumene. Vooral de blijmoedigheid behouden.

- Luisteren naar elkaar en vooral naar mede-parochianen. Voorbij is het rijke roomse leven! We moeten meer van passagier naar bemanningslid worden.
- Door mijn omgeving ben ik in het geloof gesterkt en tot de katholieke kerk gekomen.
- De Geest moet blijven waaien en we hopen daar meer mensen mee te bereiken en samen onderweg te zijn.
- Waar het hart vol van is loopt de mond van over. Vol van Zijn Geest wil anderen laten delen in wat voor mij Wezenlijk is. Dat is mijn missie!
- Mijn geloof is een vrolijk geloof.
- Missie: geen verplicht celibaat. Vrouwen zouden priester moeten kunnen worden. Doorgeven is: zelf het voorbeeld geven.
- Vanuit een natuurlijke ontwikkeling de boodschap van Jezus uitdragen d.m.v. het nemen van en het dragen van verantwoordelijkheid voor de mens en gemeenschap.
- Missie: uitdragen dat een leven met Jezus Christus meerwaarde is voor de mensheid (dichtbij en veraf)

## Dialoog in Kerk en samenleving

Dialoog vereist doorzettingsvermogen en geduld, maar maakt ook wederzijds begrip mogelijk.

- De dialoog is meer mensen de mening laten uiten en samen iets doen.
- Werken aan interkerkelijke contacten (oecumene).
- Elkaar inspireren – waarderen – en vertrouwen op de H. Geest.
- We zijn te bescheiden. We zouden vaker in onze maatschappelijke betrokkenheid, in onze sociale (=diaconale) werk moeten vertellen wat ons drijft, bezielt en inspireert – 'Spiritus', dat is de Heilige Geest.
- De kerk mag meer authentiek zijn. Duidelijk maken waar Kerk voor staat. Blij zijn met ons geloof en bewust zijn van de rijkdom die we mogen doorgeven.
- Laagdrempelige stappen ondernemen om mensen, vooral jonge mensen (ouders), te bereiken en erbij te betrekken. Bijvoorbeeld via Alpha-cursussen.
- Geef ruimte voor de leken in onze geloofsgemeenschappen. Naar elkaar luisteren en daar in de vieringen en omgeving iets mee doen!

- De kerk doet niet wat de gelovigen willen of verwachten.
- De Kerk komt steeds verder buiten de samenleving te staan. Het zij zo, maar is wel heel verdrietig.
- Misschien wel weer op weg naar kleine verbanden (huiskerk). Lef hebben om te benoemen wat je inspireert, wat je gelooft!
- Dialoog met de jongeren aangaan, zij zijn de toekomst van de Kerk.
- Welkom zijn en openstaan voor elkaar met een luisterend oor.
- Kerk in de samenleving: méér zichtbaar worden bij maatschappelijke discussies, rond duurzaamheid en zorg voor onze aarde.

Het was een boeiende ochtend waarin veel gedeeld is. Van deze ochtend en andere gesprekken rond dit thema in de parochie, worden korte samenvattingen naar het bisdom gestuurd. Daar worden alle reacties vanuit de parochies verzameld. De Nederlandse Bisschoppenconferentie verzamelt alle redacties uit de bisdommen en maakt een verslag voor de Bisschoppensynode in Rome.

Deze gespreksochtend levert ook bruikbare input op voor het pastorale werk in onze parochie. Het pastorale team zal deze uitkomsten meenemen en bespreken met de verschillende parochiële werkgroepen.





## Wees Gegroet Maria in de maand mei

Het Weesgegroet is een heel oud gebed dat mensen al heel lang bidden. Iets dat al heel lang bestaat noemen we een traditie. De maand mei is de maand die hoort bij Maria, zoals ook oktober.

Misschien zijn de woorden nog moeilijk te begrijpen, maar als je het gebedje vaker leest en herhaalt, dat voel je dat het een belangrijk gebed is. Bidden moet je gewoon doen! Je hoeft het nog niet persé te begrijpen, maar voelen kun je het wel.

### Gebed tot Maria

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.  
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.  
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.  
Amen.

## Marialof in mei

“Als ge mij gaat eren zal de wind gaan keren”

Misschien bent u er wel eens geweest. De grootste Mariale bedevaartplaats in ons land is te vinden in de buurt van Heiloo, niet ver van de Noord-Hollandse kust. Maria wordt er vereerd als “Onze Lieve Vrouw ter Nood”. De geschiedenis van deze inspirerende en rustieke plek gaat terug tot het eind van de veertiende eeuw. Een boer vond op zijn land een Mariabeeldje. Rond dezelfde tijd raakte een schip in nood voor de kust ter hoogte van Heiloo. De schipper bad in zijn nood tot God. Boven het gebulder van de golven en het geraas van de wind hoorde hij een heldere vrouwenstem die zei: “Als ge

mij gaat eren, zal de wind gaan keren”. De schipper verstond de stem van Maria en beloofde haar zich voor haar verering in te zetten. Inmiddels is Heiloo ruim 600 jaar een plek van gebed. De stormen van de Reformatie, toen de kapel werd verwoest, en de stormen van ontkerkelijking hebben de verering van Maria niet doen verdwijnen, maar intenser gemaakt. Juist in deze tijd mogen we onze blik gericht houden op de Moeder Gods, die de stormen bedaart op haar gebed. In deze tijd van dreiging en onzekerheid komen we in de meimaand samen om Maria's voorspraak bij haar Zoon te vragen

om de mensen te helpen. “Doet maar wat Hij u zeggen zal...” waren haar woorden op de bruiloft te Kana (Joh. 2,5). Wij openen en sluiten de meimaand met een Marialof met aanbidding en zegen van het Allerheiligste Sacrament. Zondag 1 mei, 17.00 uur openingslof in de H. Calixtusbasiliek te Groenlo. Zondag 29 mei, 17.00 uur sluitingslof in de H. Bonifatiuskerk te Lichtenvoorde. Maria, Koningin van de Vrede: bid voor ons!

*Pastoor H.A.M. de Jong*





## Eerste Heilige Communie 2022

We zijn gestart met 26 kinderen in de parochie om ons voor te bereiden op dat bijzondere moment in hun leven op 21 en 22 mei 2022.

Het allerbelangrijkste dat de kinderen leren en mogen ervaren is dat God van hen houdt.

En dat zijn Naam betekent 'IK ZAL ER ZIJN'.

het Nieuwe Testament gaan we verder.

Het verhaal van de Emmaüsgangers staat centraal in de communievieringen.



(Kerk) was spannend en leerzaam.

We vragen om gebed voor al deze jonge gezinnen.

Bijzondere aandacht gaat uit naar het sacrament van Vergeving, dat de kinderen ook daadwerkelijk mogen ontvangen voor hun eerste communie.

Met twee verhalen uit het Oude Testament: over de brandende braamstruik en Mozes en over het manna dat het mopperende volk in de woestijn te eten kreeg zijn we begonnen. Beiden een verwijzing naar de verhalen van Jezus. Met vier verhalen uit

Een Aswoensdagviering voor kinderen hebben we gevierd en vergelijkbaar zullen we een kinderviering houden op Goede Vrijdag.

De speurtocht door het Huis van God





# Kinderpagina

## Goede Vrijdag

Het is heel stil. Het is donker. Jezus sterft aan het kruis. Hij wordt begraven in een graf. Een graf met een grote zware steen ervoor. Er staan ook soldaten die het graf bewaken. Zijn vrienden zijn erg verdrietig. Ze hielden zoveel van Jezus. Jezus was zo lief. Wat moeten ze nu zonder Jezus?



Kruisweg voor kinderen: Met korte overweging, gebed, en zang.



bit.ly/rkkids-kruisweg

## Jezus is gestorven en verrezen! Alleluia!

Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs 28, 1-10

Twee vrouwen gaan naar het graf van Jezus. Ze zijn vrienden van Jezus. Maar wat gebeurt er? Ze voelen een aardbeving. De grond gaat trillen. Er komt een engel uit de hemel. De engel rolt de steen van het graf weg. De soldaten bij het graf bibberen van angst. Ze worden helemaal bleek. Maar tegen de vrouwen zegt de engel: "Jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie zijn vrienden van Jezus. Jezus is niet meer dood. God heeft Hem levend gemaakt. Kijk maar, het graf is leeg. Ga het nu snel aan zijn vrienden vertellen." O, wat zijn de vrouwen geschrokken. Maar ze zijn ook heel blij. Dat moeten ze aan de vrienden gaan zeggen. Ze gaan op weg. Maar kijk, daar komt Jezus aan! Hij zegt: "Ik groet jullie." De vrouwen gaan naar Hem toe, knielen op de grond en houden zijn voeten vast. "Jullie hoeven niet bang te zijn," zegt Jezus, "Ik ga naar Galilea. Zeg dat tegen mijn leerlingen. Zij moeten er ook naar toe gaan. Daar zullen ze me zien."



De Heer is  
waarlijk verrezen,  
Zalig Pasen!  
Alleluia!

© mshl design

Wat zijn de vrouwen blij. Jezus leeft!  
En ze hebben Hem zelf gezien.  
Al het verdriet van de laatste dagen  
is voorbij.

God is sterker dan de dood. Wat  
een geweldig feest.



Licht van Christus  
schijn in mijn leven,  
zodat ik u altijd navolg.

Vuur van Christus  
verwarm mijn hart  
zodat ik alle mensen liefheb.

Vlam van liefde  
geef mij kracht  
zodat ik steeds doe  
wat God van mij vraagt.

Amen



De steen is  
weg



http://bit.ly/rkkids-2022-4

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 ING 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl



Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings



# Pasen Kruiswoordpuzzel

## Bijbelcodes kraken

4. Horizontaal: VREDE staat bv. in Joh.20,19.

Eerste deel is de naam van het Bijbelboek of de naam van de schrijver.

Eerste cijfer is van het hoofdstuk waarin je moet zoeken.

Tweede cijfer of meer: zijn de verzen/regels in dat hoofdstuk.

Johannes is de schrijver van het verhaal over Jezus, hoofdstuk 20 en vers 19.

Kijk maar eens of je dat kunt vinden in de bibliotheek die de Bijbel is.

## Horizontaal

1 Jezus gaf zijn leven voor jou en mij, er is geen grotere ... als Hij.

6 Wie nemen Jezus gevangen? Wie houden de wacht bij het graf?

8 Wie denkt Maria dat ze tegen komt in de graftuin? (Joh.20:15)

11 Als Judas Jezus verraadt, hoeveel discipelen blijven er dan over?

12 Voor wie is Jezus aan het kruis gestorven? Voor ...

13 Welk woord roepen de mensen als Jezus op een ezel Jeruzalem binnen rijdt?

14 Het lichaam van Jezus wordt in een ... graf begraven.

15 Wat is de 2e naam van Maria? (Joh.20:18)

17 Jezus zegt: De wijn is het teken van Mijn ... (Luc.22:20) Het ... van Jezus reinigt jou van elke zonden.(1Joh.1:7)

18 Wat slaat Petrus met zijn zwaard van een soldaat af? (Joh.18:10)

19 Hoe heet het feest waarop we vieren dat Jezus is opgestaan?

20 De soldaten plagen Jezus en maken Hem belachelijk, hoe noem je dat? (Mat.27:29)

## Verticaal

1 Wat doet Jezus bij de Paasmaaltijd? Hij wast de ... van de discipelen (Joh.13:5)

2 Welke 2 discipelen maken de maaltijd klaar? Petrus en ... (Lucas22:8)

3 Welk dier wordt er geslacht op het paasfeest? Jong dier van een schaap.

4 Ander woord voor Redder? (Kol. 1 : 14)

5 Jezus bidt in de tuin: Laat niet Mijn wil, maar Uw ... gebeuren. ( Luc.22:42)

7 Welke bomen staan er in de hof van Gethsémané? (Luc.22:39)

9 Hoe wordt de laatste maaltijd genoemd van Jezus en zijn vrienden? Laatste ... (Luc.22:14-23)

10 Wie wordt er vrij gelaten in de plaats van Jezus? (Lucas 23:18)

15 Wie staat er bij het kruis? Naam van de moeder van Jezus. (Joh.19:25)

16 Jezus staat na drie dagen op uit de ...



Bron: [www.bijbelidee.nl](http://www.bijbelidee.nl)



Als ik naar Maria kijk met haar Zoon in haar armen, denk ik aan jonge moeders en hun kinderen die op de vlucht zijn voor oorlogen en hongersnood, of wachten in vluchtelingenkampen. Ze zijn met vele! Moge de Koningin van de Vrede harmonie verkrijgen in onze harten en in de hele wereld.

Franciscus

#PrayTogether #Ukraine



## WEEKENDVIERINGEN

**Aalten**

zo 10-4, 9:30u., Woord- en gebed

Dhr. H. de Graaf

zo 17-4, 9:30u., Woord- en communie

Dhr. J. Droste, Pasen

**Beltrum**

zo 10-4, 10:30u., Woord- en gebed

Werkgroep

zo 17-4, 11:00u., Eucharistie

Pastor J. Baneke, Pasen

zo 24-4, 10:30u., Eucharistie

Pastoraal Team

**Eibergen**

za 2-4, 19:00u., Woord- en communie

Diaken C. Peters

za 9-4, 19:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 17-4, 9:00u., Woord- en communie

Pastoraal werkster C. Roetgerink, Pasen

za 30-4, 19:00u., Woord- en communie

Pastoraal werkster C. Roetgerink

**Groenlo**

zo 3-4, 9:30u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 3-4, 17:00u., Oecumenisch

Werkgroep Oec. Raad

zo 10-4, 9:30u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 10-4, 17:00u., Oecumenisch

Werkgroep Oec. Raad

za 16-4, 20:30u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong en Diaken C. Peters,

Paaswake

zo 17-4, 9:30u., Eucharistie

Pastor J. Baneke, Pasen

zo 24-4, 15:00u., Gebed

Pastoor H. de Jong

zo 24-4, 16:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

**Harreveld**

zo 17-4, 9:30u., Woord- en communie

Mw. M. van Uem, Pasen

**Lichtenvoorde**

zo 3-4, 11:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 10-4, 11:00u., Eucharistie

Pastor J. Baneke

za 16-4, 20:30u., Eucharistie

Pastor J. Baneke en pastoraal werkster

C. Roetgerink, Paaswake

zo 17-4, 11:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong, Pasen

**Lievelede**

zo 3-4, 10:00u., Woord- en gebed

Werkgroep

zo 17-4, 10:00u., Woord- en communie

Werkgroep, Pasen

**Mariënvelde**

zo 17-4, 9:30u., Woord- en communie

Mw. A. Wopereis, Pasen

**Meddo**

zo 10-4, 9:30u., Woord- en gebed

Lidy Wolters en Nicole te Brake

zo 17-4, 9:30u., Woord- en communie

Leo Zieverink en Henriëtte Zieverink,

Pasen

**Neede**

zo 10-4, 10:30u., Woord- en communie

Werkgroep

zo 17-4, 11:00u., Woord- en communie

Pastoraal werkster C. Roetgerink, Pasen

**Rietmolen**

zo 17-4, 9:00u., Woord- en communie

Diaken C. Peters, Pasen

zo 24-4, 10:30u., Woord- en communie

Werkgroep

**Winterswijk**

za 2-4, 19:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 17-4, 11:00u., Woord- en communie

Diaken C. Peters, Pasen

za 30-4, 19:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

**Zieuwent**

za 9-4, 19:00u., Woord- en communie

Pastoraal werkster C. Roetgerink

zo 17-4, 9:30u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong, Pasen

**Aalten**

zo 1-5, 9:30u., Woord- en gebed

Dhr. H. de Graaf

zo 15-5, 9:30u., Woord- en communie

Dhr. J. Droste

**Beltrum**

za 7-5, 19:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

za 21-5, 19:00u., Woord- en communie

Pastoraal werkster C. Roetgerink

**Eibergen**

za 14-5, 19:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

**Groenlo**

zo 1-5, 9:30u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 1-5, 17:00u.,

Pastoor H. de Jong

zo 8-5, 9:30u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 15-5, 9:30u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 22-5, 9:30u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 22-5, 11:30u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong en pastoraal werkster

C. Roetgerink

zo 29-5, 9:30u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

**Lichtenvoorde**

zo 1-5, 11:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 8-5, 11:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 15-5, 11:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

za 21-5, 16:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong en pastoraal werkster

C. Roetgerink

zo 22-5, 11:00u., Woord- en communie

Diaken C. Peters

zo 29-5, 11:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 29-5, 17:00u.,

Pastoor H. de Jong

**Lievelede**

zo 1-5, 10:00u., Woord- en gebed

Werkgroep

zo 15-5, 10:00u., Woord- en communie

Werkgroep

**Mariënvelde**

za 28-5, 10:30u., Woord- en gebed

Mw. A. Wopereis

**Meddo**

za 14-5, 19:00u., Woord- en gebed

Ellen Klitsie en Lidy Dorsthorst

za 28-5, 19:00u., Woord- en communie

Anne Marie Hörning en Ida Beekman

**Rietmolen**

za 28-5, 19:30u., Woord- en communie

Werkgroep

**Winterswijk**

zo 8-5, 9:30u., Woord- en communie

Diaken C. Peters

**Zieuwent**

za 7-5, 19:00u., Woord- en communie

Diaken C. Peters

za 21-5, 19:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

Zie voor actuele gegevens over de vieringen onze website [www.paulus-ludger.nl](http://www.paulus-ludger.nl)



## WEEKVIERINGEN

**Aalten**

In de St. Helenakerk vindt wekelijks op donderdag om 9:00 uur een ochtendviering plaats.

**Beltrum**

Op woensdag 6 en 20 april en 4 en 18 mei is er om 9:30 uur een viering in de OLV Tenhemelopnemingkerk.

**Eibergen**

Op donderdag 7 en 21 april en op 5 en 19 mei is er om 9:00 uur een viering in de H. Mattheuskerk. Op de eerste donderdag van de maand is er vanaf 8:30 uur aanbidding van het Allerheiligste.

**Groenlo**

In de H. Calixtuskerk is wekelijks op dinsdag om 9:00 uur een ochtendviering met om 8:30 uur het bidden van de rozenkrans. Iedere vrijdag, uitgezonderd 15 april, is er

om 9:00 uur een eucharistieviering met om 8:30 uur de aanbidding van het Allerheiligste.

**Lichtenvoorde**

Rozenkrans bidden in de H. Bonifatiuskerk: 7 april en 5 mei om 14:30 uur, in de overige weken op donderdag om 11:00 uur. Woensdag 20 april om 14:00 uur eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

**Neede**

Op dinsdag 12 april en 10 mei is er om 9:00 uur een eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

**Rietmolen**

Op donderdag 12 mei is er om 9:00 uur een eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

**Winterswijk**

In de H. Jacobuskerk vindt wekelijks op woensdag om 9:30 uur een ochtendviering plaats in de kapel, uitgezonderd 27 april. In de H. Jacobuskerk wordt iedere donderdag om 15:00 uur de rozenkrans gebeden.

**Zieuwent**

In de Werenfriduskerk is op woensdag 13 en 27 april en op 11 en 25 mei om 9:30 uur een woord- en communieviering in de kerk.

## Doopvieringen

**Beltrum**

za 23 april, 17:00 uur, pastoor H. de Jong.

**Winterswijk**

za 2 april twee doopvieringen, 16:00 en 17:00 uur, diaken C. Peters.  
za 21 mei, 15:00 uur, pastoor R. den Hartog.

## OVERIGE VIERINGEN

**14 april, Witte Donderdag**

**Groenlo**, 19:00 uur, Eucharistieviering met pastoor H. de Jong en diaken C. Peters  
**Lichtenvoorde**, 19:00 uur, Eucharistieviering met pastor J. Baneke en pastoraal werkster C. Roetgerink.

**15 april, Goede Vrijdag**

**Beltrum**, 19:00 uur, Werkgroep  
**Groenlo**, 15:00 uur, Kruisweg met dhr. P. Müller  
**Groenlo**, 19:00 uur, woord- en gebedviering met pastoor H. de Jong en diaken C. Peters.  
**Harreveld**, 15:00 uur, Kruisweg voor Harreveld, Zieuwent en Mariënelde met dhr. W. Klein Zeggelink.  
**Lichtenvoorde**, 15:00 uur, Kinderkruisweg met pastoraal werkster C. Roetgerink.  
**Meddo**, 19:00 uur, woord- en gebedviering met Monique te Kieft en Nelly Raben.  
**Neede**, 15:00 uur, Kruisweg met pastoor H. de Jong.  
**Winterswijk**, 15:00, Kruisweg door werkgroep.

**18 april, Tweede Paasdag**

**Groenlo**, 9:30 uur, Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.  
**Lichtenvoorde**, 11:00 uur, Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

**26 mei, Hemelvaart**

**Aalten**, 9:30 uur, woord- en gebedsviering met dhr. H. de Graaf.  
**Groenlo**, 9:30 uur, Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.  
**Lichtenvoorde**, 11:00 uur, Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

**Taizevieringen**

Op woensdag 13 en 27 april en 11 en 25 mei is er een Taizéviering in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo.



Ontsteken van de paaskaars tijdens de paaswake

**Weekendvieringen per datum**

za 2-4: Eibergen, Winterswijk  
zo 3-4: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelede  
za 9-4: Eibergen, Zieuwent  
zo 10-4: Aalten, Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde, Meddo, Neede  
za 16-4: **Groenlo, Lichtenvoorde (Paaswake)**  
zo 17-4: **Aalten, Beltrum, Eibergen, Groenlo, Harreveld, Lichtenvoorde, Lievelede, Mariënelde, Meddo, Neede, Rietmolen, Winterswijk, Zieuwent (Pasen)**  
zo 24-4: Beltrum, Groenlo, Rietmolen  
za 30-4: Eibergen, Winterswijk

zo 1-5: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelede  
za 7-5: Beltrum, Zieuwent  
zo 8-5: Groenlo, Lichtenvoorde, Winterswijk  
za 14-5: Eibergen, Meddo  
zo 15-5: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelede  
za 21-5: Beltrum, Lichtenvoorde, Zieuwent  
zo 22-5: Groenlo, Lichtenvoorde  
za 28-5: Mariënelde, Meddo, Rietmolen  
zo 29-5: Groenlo, Lichtenvoorde

**Aalten - H. Helena**

Dijkstraat 11, 7121 ES Aalten  
T: 0543-47 30 14  
E: aalten@paulus-ludger.nl  
Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. R.K. HH Paulus en Ludger Aalten  
Secretariaat: vrijdag 10:00 - 11:00 uur  
Contact beheercommissie: Frans Stoltenborg

**Beltrum - OLV Tenhemelopneming**

Kerkadres: Mariaplein 2, 7156 MG Beltrum  
Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum  
T: 0544-48 21 11  
E: beltrum@paulus-ludger.nl  
Bank: NL13 RABO 0105 5020 65  
Secretariaat: elke donderdag van 10:30 - 11:30 uur en één keer in de vier weken op de maandagavond  
Contact beheercommissie: Harry Geverinck

**Bredevoort - H. Hart en H. Georgius**

Bredevoort heeft geen eigen beheercommissie, neem contact op met parochiesecretariaat.  
T: 0544-46 46 63  
E: secretariaat@paulus-ludger.nl

**Eibergen - H. Mattheus**

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen  
T: 0545-47 13 54  
E: eibergen@paulus-ludger.nl  
Bank: NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. H. Mattheus Eibergen  
Secretariaat: vrijdag 14:00 - 15:00 uur  
Contact beheercommissie: Wilhelmiën Fels de Vrugt

**Groenlo - H. Calixtus**

Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo  
Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo  
T: 0544-46 13 35  
E: groenlo@paulus-ludger.nl  
Bank: NL96 RABO 011.73.06.150  
Secretariaat: dinsdag 9:00 - 11:00 uur  
Contact beheercommissie: Grea Wolters

**Harreveld - H. Agatha**

Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld  
T: 0544-37 12 42  
E: harreveld@paulus-ludger.nl  
Bank: NL43 RABO 0325 4000 40  
Secretariaat: eerste maandag van de maand 18:00 - 19:00 uur  
Contact beheercommissie: Vincent Bokkers

**Lichtenvoorde - H. Bonifatius – H. Ludgerus**

Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde  
T: 0544-37 13 66  
E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl  
Bank: NL84 RABO 0336 1153 77,  
Kerkbalans: NL62 RABO 0336 1153 85  
Secretariaat: donderdag 10:00 - 12:00 uur  
Contact beheercommissie: Freek Verheijen

**Lievelde - Christus Koning**

Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde  
T: 0544-37 12 64  
E: lievelde@paulus-ludger.nl  
Contact beheercommissie: Agnes Onstenk

**Mariënveld - O.L. Vrouw van Lourdes**

Waalderweg 3, 7263 RX Mariënveld  
T: 0544-35 12 30  
E: marienvelde@paulus-ludger.nl  
Bank: NL74 RABO 0160 0026 48  
Spreekuur beheercommissie: maandag 10:00 - 11:30 uur  
Contact beheercommissie: Jan Berendsen

**Meddo - H. Johannes de Doper**

Goorweg 4, 7104 BA Meddo  
T: 0543-56 96 55  
E: meddo@paulus-ludger.nl  
Bank: NL92 RABO 0132 3055 26  
Secretariaat: dinsdag 9:30 - 10:30 uur  
Contact beheercommissie: Jan Lanting

**Neede - H. Caecilia**

Borculoseweg 43, 7161 GR Neede  
E: neede@paulus-ludger.nl  
Bank: NL31 RABO 0135 6000 65 t.n.v. Paulus-Ludger Neede  
Bank: NL94 RABO 0135 6030 05 voor kerkbijdragen  
Secretariaat: woensdag 9:30 - 11:00 uur  
Contact beheercommissie: Sjaak Ots  
Koster H. Holtkamp 06-2099 4297

**Rekken - HH. Martelaren van Gorcum**

Rekkenseweg 42, 7157 AE Rekken  
T: 0545-43 13 69  
E: rekken@paulus-ludger.nl  
Bank: NL57 RABO 0113 6017 43  
Contact beheercommissie: Jos Scholte van Mast

**Rietmolen - H. Caecilia**

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen  
T: 0545-22 12 07  
Bank: NL91RABO 0143 9920 07 t.n.v. R.K. Parochie HH Paulus en Ludger, Rietmolen  
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 0544-46 46 63

**Vragender - St. Antonius van Padua**

p/a Ellen Wiegerink, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender.  
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 0544-46 46 63  
E: vragender@paulus-ludger.nl  
Bank: NL09 RABO 0336 1153 69; Giro: NL90 INGB 0001 1961 56  
Contact beheercommissie: Angelo Ribbers

**Winterswijk - H. Jacobus**

Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk  
T: 0543-51 21 58  
E: winterswijk@paulus-ludger.nl  
Bank: NL24 RABO 0371 2191 08.  
Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12  
Secretariaat: di, do en vr 10:00 - 11:00 uur  
Contact beheercommissie: Henry Reijerink

**Zieuwent - H. Werenfridus**

Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent  
T: 0544-35 13 18  
E: zieuwent@paulus-ludger.nl  
Bank: NL61 RABO 0160 0911 52, Giro: NL19 INGB 0000 8800 50  
Secretariaat: dinsdag 13:00 - 14:00 uur in het Parochiehuis.  
Contact beheercommissie: Henry Waalderbos



## AALTEN

### Correspondenten

Annie ter Hedde  
Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

## Het voorjaar aangebroken

De voorjaarsmaanden, maanden van zaaien-poten en planten. Voor agrariërs en tuinbouwbedrijven zijn het belangrijke maanden. Alles wordt weer groen, er moet gezorgd worden dat we in het najaar weer kunnen oogsten. Daarvoor moet hard gewerkt worden, dus veel drukte voor bovengenoemde beroepen. Het land is omgeploegd, er wordt gezaaid en gepoot. In de maand mei staan de bomen weer prachtig in bloei en de eerste spruiten komen weer uit de grond. Groei, bloei en water is nodig voor ons voedsel, voor ons en alle mensen, want een 'mens leeft niet van brood alleen', zoals in de bijbel geschreven staat. Ook water is heel belangrijk voor de groei en bloei van planten en vruchten, die de aarde ons geeft en ons voedsel vormen. Mogen we hopen dat er dit jaar voldoende, maar ook weer niet te veel, regen valt om alles tot wasdom te laten komen zodat het niet op het land al verdroogt, zoals enkele jaren geleden in de zeer droge zomers gebeurde. Kortom een goede oogst.

En alles wat men hier in Nederland en andere vruchtbare landen produceert is niet alleen voor ons, maar ook voor de mensheid die het nodig heeft om te overleven en van andere landen als Nederland afhankelijk zijn

om niet te verhongeren maar te overleven. Laten we vooral in ons gebed denken aan een vruchtbaar jaar voor de voedselproductie en daarbij toch zuinig zijn op onze aarde, die ons het voedsel schenkt. Mogen we allen genieten van de voorjaarszon.

## De Nieuwsbrief

Sedert de fusie van de parochie St. Ludger met St. Paulus, nu dus HH. Paulus en Ludger geheten verschijnt er 5 x per jaar het parochieblad 'De Verbinding' én 11 x per jaar de Nieuwsbrief.

In het parochieblad staan inhoudelijk artikelen over religie en parochieaangelegenheden

In de nieuwsbrief komen de mededelingen per geloofsgemeenschap te staan. Bijvoorbeeld wanneer er feestelijke vieringen zijn, of parochie-avonden die worden georganiseerd, dat er een jubilaris in uw geloofsgemeenschap is enz. enz.

Het parochieblad 'De verbinding' wordt bij u thuis bezorgd. De Nieuwsbrief is echter alleen digitaal te ontvangen.

Maar omdat er in nieuwsbrief mededelingen staan omtrent uw eigen geloofsgemeenschap is deze nieuwsbrief van groot belang om op de hoogte te blijven over wat er speelt in uw geloofsgemeenschap. Hiervoor dient u zich wel te abonneren op deze nieuwsbrief. Het abonnement is gratis en u kunt zich opgeven via de website. Rechtsboven op de homepage in het groene vak kunt u zich opgeven als abonnee. Wel dient

u hier uiteraard in het bezit van een computer te zijn. Adres website: <https://www.paulus-ludger.nl/>



Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten

## DHA

### Stichting Diaconale Hulpverlening

4 februari 2022: Helpende handen gezocht! We krijgen het met de stichting DHA steeds drukker. Daarom zoeken we mensen die ons willen helpen. De voorbeelden variëren. Soms gaat het om af en toe willen wandelen met een ouder iemand, een spelletje scrabble spelen, een andere keer om te helpen vakantietasjes in te pakken voor kinderen die in armoede opgroeien. In Dinxperlo bestaat al zo'n hulpgroep. Daar hebben we fijne ervaringen mee. Deze groep wordt gevormd door leden vanuit de PKN en Caritas en wordt soms aangevuld met mensen vanuit het Meedoenpact. In Aalten en Bredevoort willen we ook graag zo'n groep vormen. Het gaat om helpen door er te zijn voor een ander zonder geld te hoeven geven. We hebben al meermalen gemerkt dat er in onze samenleving mensen zijn die het bijzonder waarderen als er naar hen wordt



omgekeken. Het bestuur van de st. DHA bestaat uit Ellen Pardijs, Ada Boland, Gert-Jan Stegeman en Wim Drenth. Vrijwilligers kunnen gemeld worden of zichzelf melden via de mail [info@stichting-dha.nl](mailto:info@stichting-dha.nl) Wilt u meer informatie? U kunt contact zoeken met één van ons of bel naar Wim tel. 0543 47314

## Raad van Kerken

In verband met het 25-jarig jubileum van Gerda van Netten nu het 2e deel van haar verslag over de historie van de Raad van Kerken.

### Van Raad van Kerken Aalten-Bredevoort naar Beraad van Kerken Aalten.

Een terugblik en inblik op 25 jaar betrokkenheid (1996 - 2021). (2e deel)

Het valt niet mee om 25 jaar Raads-leven in het kort weer te geven, waar veel is besproken, geleerd, gevierd, aangestuurd en ondernomen. De Raad was aanspreekpunt en doorgeefluik.

We trekken steeds meer samen op in het besef dat wat ons bindt véél groter is dan wat ons scheidt. We werden opgeroepen om krachten te bundelen, het evangelie handen en voeten te geven, in barmhartigheid, troost, bemoediging. We trokken als geloofsgemeenschappen / kerken steeds meer samen op, maar merkten ook dat oecumene niet meer zo bevochten hoefde te worden en minder belangstelling leek te krijgen, van jonge mensen en ook ouderen. Er veranderde wel iets, maar anders.

Oecumene beoogt kerkdeuren te openen om elkaar te leren kennen. 'Onbekend

maakt onbemind' is een uitspraak. Er werd nog veel door verzuiling langs elkaar geleefd, en gewerkt. 'Rome' gaf ruimte. Het werd tijd om maar eens bij elkaar over de vloer te komen.

Ikzelf voelde me - als gemengd gehuwde - betrokken en bevoorrecht om met de openbrekende ontwikkeling mee te mogen reizen, vanaf 1996 als lid van de Raad van Kerken, als afgevaardigde van de St. Helenaparochie.

Er was al veel opgebouwd.

Maar zoals de natuur ons 4 seizoenen geeft, zo kwamen die in de geschiedenis van de Raad ook voorbij:

Het was voorjaar geweest (de jaren '60 en '70) en veelbelovend;

het werd zomer (de jaren '80 en '90) en er was volop activiteit;

maar de herfst diende zich aan (na 2000) met onvervulde vacatures;

en ook 'de kou' van de winter (na 2010) werd gevoeld ...

En toch gaf de Raad zich niet gewonnen, ook niet met de overgebleven 3 leden. Maar de slagkracht was weg.

### Hoe kon het zover komen?

De Raad van Kerken Aalten-Bredevoort bestond ook in 1996 uit afgevaardigden van de Ned. Hervormde, de Gereformeerde, de RK. kerken en daarbij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, en een vertegenwoordiging van oecumenisch gevormde werkgroepen. Er werd 5x per jaar vergaderd.

Allemaal - ook landelijk - kregen we te maken met 'krimp', Gevolg: Nederlands Hervormde kerk en Gereformeerde kerk werkten toe naar een fusie (in 2006): Protestantse Gemeente Aalten (PGA); de St. Helenaparochie werd deel van een steeds

groter parochieverband; Bredevoort ging los van Aalten verder en NPB-Aalten werd opgeheven (te klein). Dat alles was een proces van jaren waarin voor oecumene amper aandacht was, dus geen ondersteuning.

Als vanzelf bracht de tijd ook ontzuiling in de zorg, de scholen, de sportclubs. De jongere generatie 'leeft niet met de oecumene'. De kerk is ook geen ontmoetingsplek meer. Zoals het was (is geweest), dat gevoel moeten we wellicht loslaten.

*Gerda van Netten.*

## Raad wordt Beraad

In 2013 neemt de Raad (inmiddels 5 leden - 3 uit de PGA en 2 RK (Jos Droste sinds 1997, en ikzelf)) contact op met de voorgangers uit de Euregio-Christengemeente (ECG) en van de Christelijk Gereformeerde kerk (CGK). Later sluit ook de Christelijke Gemeente 'De Meiberg' aan. Zij zijn groeiende geloofsgemeenschappen met veel jonge leden en sociaal actief.

Ook dit jaar komen we al voor de 4e keer op Paasmorgen na ieders kerkdienst samen op de Markt in Aalten - om 11.00 u - en zingen het uit dat het Pasen is. Pasen, een nieuw begin.

Zal het weer voorjaar worden?



## BREDEVOORT

### Correspondent

Jos Wessels

## Viering Paaszondag

Op Paaszondag 17 april is er om 9.30 uur een oecumenische paasviering in de Sint Joriskerk, Markt Bredevoort.

PKN Bredevoort en Katholiek Kontakt Bredevoort werken hierin samen. Voorgangers zijn dominee Ada Endevelde en Irma Verwaaijen.



## Mariaviering

De meimaand is de Mariamaand. Om die reden houdt Katholiek Kontakt Bredevoort op zaterdagavond 14 mei een woord- en gebedsviering die gewijd is aan de H. Maria, de moeder van Jezus. De viering is in de PKN Sint-Joriskerk op de Markt in Bredevoort en begint om 19:00 uur. In de viering aandacht voor het mooie, 18-eeuwse Mariabeeld dat sinds afgelopen herfst een plaats heeft gekregen in de protestantse kerk. Iedereen is van harte welkom!



## HARREVELD

### Correspondenten

W. Taken en L. Schenk  
harreveld@paulus-ludger.nl

## U bent welkom

We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan de bijzondere Kruisweg op Goede Vrijdag alsook de viering van Woord en Gebed op Paaszondag. Na afloop is er gelegenheid elkaar nader te ontmoeten met koffie / thee in de fraai onderhouden pastorietuin (bij goed weer; anders in de kerk).

## Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag 15 april 2022 wordt, mits voldoende goed weer, om 15:00 uur de Kruisweg gehouden bij de prachtige statiemuur op het kerkhof achter de St. Agathakerk in Harreveld. Volgend op de grote eerdere successen, zal deze wederom gezamenlijk verzorgd worden door de geloofsgemeenschappen van Harreveld, Zieuwent en Mariënveld. Het lijdensverhaal van Christus wordt, in woord en gezang, tot leven gebracht door voorganger, lectoren, acolieten en koorzangers uit de drie dorpen. De Kruisweg biedt, op beeldende wijze, een nabootsing van de lijdensweg die Jezus

heeft ondergaan vanaf het gerechtsgebouw tot aan Zijn begrafenis. Veertien kruiswegstaties verbeelden aldus de belangrijkste gebeurtenissen van die lijdensweg. Bij iedere statie staan we stil bij het lijden van Christus, plaatsen het verhaal in deze tijd, en denken aan hen die zich op dit moment in soortgelijke situaties bevinden. We bidden voor alle mensen die momenteel een eigen kruis te dragen hebben en staan stil bij alle vormen van leed in onze wereld van vandaag.

De kruiswegstaties in Harreveld zijn, voor zover bekend, oorspronkelijk rond 1700 vervaardigd en stonden in een Duitse kerk. Bijna twee eeuwen later zijn de beeldwerken naar Harreveld overgebracht en in 1893 dienst gaan doen in de toen gebouwde kapel van het voormalige kasteel (later internaat). Na een grondige restauratie staan ze sinds zomer 2016 in de, speciaal hiervoor gebouwde, statiemuur op het kerkhof van Harreveld en bieden zo een unieke kans voor een Kruisweg in de open lucht.

Het Meester Nijsplein, naast de kerk, biedt ruime parkeergelegenheid. De Kruisweg is goed begaanbaar per rollator en er wordt gezorgd voor enkele zitplaatsen. Bij regen wijken we uit naar de bijzondere wand-geschilderde Kruisweg in de St. Agathakerk.

## Paaszondag

Op zondag 17 april 2022 wordt er ter gelegenheid van het hoogfeest van Pasen om 10.30 uur een woord- en gebedsviering gehouden.

Pasen is de belangrijkste feestdag in ons katholieke geloof. Nadat Jezus op Goede Vrijdag is gestorven, vieren we met Pasen de opstanding van Jezus uit de dood.

Vroeger was Pasen ook een seizoensgebonden landbouwfeest. Het markeerde het begin van de lente en het einde van een tijd van schaarste, die heerste als de voorraden van de winter oprakten. Pasen als het feest van nieuw leven, de dood voorbij. Het thema van de viering luidt: Leven in Uw licht.

## Modern vasten?

Op Aswoensdag ontvangt de gelovige in de mis die het officiële begin van de veertigdagentijd markeert, het zogeheten 'askruisje'. De priester zet met as op het voorhoofd van de gelovige een kruisje, ten teken dat hij een tijd van bezinning, bekering en boete ingaat. De vastentijd kenmerkt zich

door het op bepaalde momenten, ons onthouden van spijs en drank.

Als we naar de huidige tijd kijken, zou het niet verkeerd zijn om ook op een andere manier te "vasten", te bezinnen. Niet alleen door het ons onthouden van spijs en drank maar eens stil te staan bij de manier waarop we in de huidige tijd omgaan met elkaar. We volgen bijna allemaal de social media zoals facebook, instagram, twitter, internet enz. Iedereen wil weten wat er op de wereld gebeurt, daar is niets mis mee. Alleen, de social media hebben zo'n grote invloed op ons gekregen, dat het onze manier van denken en omgaan met elkaar, sterk kan beïnvloeden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan alle reacties op social media over de corona of de misbruikschandalen, maar ook het ongevraagd plaatsen van pikante foto's en het pesten van kinderen door leeftijdgenoten, met alle gevolgen van dien. Het is heel gemakkelijk om vanachter je veilige beeldscherm je medemens onderuit te halen of een opruiende mening over iets te geven. Vaak weten we niet eens of een bericht dat op social media geplaatst wordt, wel waar is. Men kan door zo'n (ondoordachte) reactie, heel veel schade aanrichten of iemand helemaal maken of breken. We doen er bijna allemaal in meer of mindere mate aan mee. Daarom zou het goed zijn dat we allemaal eens tot bezinning komen. Ga bij jezelf te rade wat je nou eigenlijk zelf denkt en voelt, zonder je te laten beïnvloeden door BN-ers, influencers en meningen van anderen. Even een time-out zodat we ons realiseren waar we mee bezig zijn en dat het ook anders kan. Een passend gezegde hierbij is: Behandel je medemens zoals je ook zelf behandeld wilt worden!

**MODERN VASTEN?**

**40 DAGEN GEEN  
FACEBOOK!**

visje  
www.visje.nl



## LICHTENVOORDE

### Correspondent

Vincent Stapelbroek

## Biddag voor gewas

Het is 6 maart. Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd vieren we de Oogstdankdag. Dat is de biddag voor het gewas. In onze kerk vieren we dat ook door als kerkbezoeker iets mee te brengen voor de Voedselbank. Wanneer ik de kerk binnenkom, zie ik de vrijwilligers al klaar staan. Bezoekers van de kerkdienst geven hun bliken en zakjes af.

Terwijl ik naar mijn plek in de kerkbank loop, zingt het koor Caisa: 'Leid mij steeds weer naar het water.' Gelukkig is mijn zitplaats droog, maar zo letterlijk hoor ik dat natuurlijk niet op te vatten. De klanken van het koor zijn hartverwarmend en de teksten van de liederen zijn mooi en afgestemd op deze dag.

Dan heet hulpbisschop Hoogenboom ons welkom. Hij attendeert ons op het mooie stilleven voorin de kerk: mooie bloemen, manden met graan. En daar komen straks dan de gaven voor de Voedselbank ook nog bij. Hij vertelt dat we op deze dag stilstaan bij de gaven van de schepping, maar dat er ook een speciale kaars brandt voor de

mensen in de Oekraïne en ook voor de mensen in Rusland die treuren om het verlies van een dierbare.

De hulpbisschop vertelt dat we op deze dag God danken voor de schepping. 'De schepping is mooi en goed. God geeft ons de vruchten van de aarde. Wij ontvangen van God, maar we kunnen ook ruimhartig geven aan mensen in nood. De Oogstdankdag is een mooi moment om aalmoezen te geven.' Dan brengen de vrijwilligers alle gaven naar voren. Zo wordt het stilleven opgevuld met houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank. Ook wordt er nog een beroep gedaan op de mensen om iets te geven voor de Vastenactie, voor de mensen in de Oekraïne en voor onze eigen kerk. Ruimhartigheid past heel goed bij de Vastentijd, juist nu. Aan het eind van de dienst krijgen alle be-



zoekers van de dienst een zakje met zonnebloemzaden.

'Wie zaait zal oogsten. Wat zou het mooi zijn, wanneer we in oktober, op 'de Dankdag voor het Gewas' de zonnebloemen als versiering terug mogen zien in onze Bonifatiuskerk.'

## MARIËNVELDE

### Correspondent

Anita Spekschoor

## Kerk 90 jaar

### Onze eigen O.L.Vrouw van Lourdeskerk in Mariënelde 90 jaar

Ja, u leest het goed, het is alweer 15 jaar geleden, in 2007, dat wij in Mariënelde samen op prachtige wijze het 75-jarig bestaan van onze parochiekerk vierden.

Wat gaat de tijd snel en toen wij in 2018 van de kerksluiting hoorden waren wij ontdaan daarover. Als je dat hoort, voel je opeens, KERK heeft als het goed is, iets met gevoel te maken, met iets heel persoonlijks, met iets heel dierbaars. Een plek waar je je zorgen kwijt kunt of tot rust kunt komen. Of voor anderen toch een plaats van beklemming of van een hinderlijke verplichting. Maar bij beide groepen hoor je: Het kerkgebouw moet blijven!

Inmiddels zijn wij aan het idee gewend geraakt en worden er plannen gemaakt voor een eventuele herbestemming. Maar in de aanloop daarnaar toe vieren we elk jaar nog op 11 februari het feest van de patro-

nes van onze kerk: Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Zo ook afgelopen zondag 13 februari in een Woord en Communieviering om 09.30 uur met een korte lichtprocessie alleen in de kerk.

### De geschiedenis van de naamgeving van onze kerk

Onze kerk is dus op feestelijke wijze ingewijd met de naam O. L. Vrouw van Lourdes door Mgr. J.H.G. Jansen op 22 mei 1933.

In het zuiden van Frankrijk ligt de plaats Lourdes aan de rivier de Gave. Hier is Maria verschenen aan een meisje uit Lourdes, Bernadette Soubirous.

Ze kwam uit een armoedig gezin. Daarom besloot Bernadette om als schaapherderinnetje te gaan werken in een dorpje dichtbij in Bartres. Daar waren veel grotten. Op een dag toen zij aan het hout sprokkelen was schrok ze heel erg. Ze zag in een grot een prachtige dame in het wit met een sluier van dezelfde kleur tot op haar schouders. Om haar middel droeg ze een lichtblauwe sjerp, terwijl op haar voeten twee gouden rozen lagen. Bernadette viel op haar knieën toen de dame begon te praten. Deze dame

maakte een kruisteken en begon de rozenkrans te bidden.

Toen zij de tweede keer aan Bernadette verscheen vroeg zij: Ik wil dat hier een kerk wordt gebouwd en dat veel mensen hier naar toe komen om te bidden. Wie bent u toch? vroeg Bernadette. Veertien dagen later ging het meisje weer naar dezelfde plek. Toen zei Maria dat Bernadette moest gaan drinken uit de waterbron en zich moest gaan wassen met dat water, dat was gaan stromen uit een bron.

Wie bent u toch? Zei Bernadette nog eens. Ik ben Moeder Maria zei de lieve dame. Deze woorden zijn geschilderd op de rotssteen waarop Maria verscheen. Al heel gauw daarna werd er een kerk gebouwd en stroomden veel pelgrims uit heel Europa naar deze plaats en werd het water uit de grot gebruikt om aan zieke mensen te geven. Er werden veel mensen genezen en daarom werd Bernadette door Paus Pius de XI de heilig verklaard in 1925. Dat feest wordt elk jaar op 11 februari gevierd. Omdat onze kerk naar Haar genoemd is heet Maria ook wel: De patrones van onze parochie. Ook vanuit ons dorp zijn door de jaren



heen al veel mensen naar Lourdes gegaan. In onze kerk vinden we hoog in het raam een schitterende gekleurde afbeelding van

Moeder Maria als Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Houden wij Haar in ere...



## Moeder Maria, Maria in het Veld

*Past zij nog in deze tijd staat Zij nog in de werkelijkheid van het hedendaagse leven anno 2022 aan ons gegeven? Herkennen wij nog iets in haar in hoe zij het leven heeft aanvaard? want,*

*We vinden haar nog in kerken en kapellen, waarin we onze levensvragen stellen, en bij ziekte is gebleken gaan we kaarsen bij haar aansteken, onze gebeden bij haar neerleggen en eenvoudig tot Haar zeggen: Ik deel met U mijn dagelijkse zorgen dan voel ik me veilig en geborgen!*

*Zo zal het blijven in de komende jaren en ook mogen we samen ervaren, al zal onze kerk straks dicht gaan, ons dorp behoudt altijd Haar naam Ja, met trots kunnen we vermelden Dat is toch ons eigen Mariënveld!*

Ank Wopereis

## MEDDO

### Correspondent

Joep Dorsthorst

## Er zijn vele wegen...

Onlangs kregen wij een flyer in onze brievenbus met als hoofdttekst "Help? Onze kerk wordt verkocht!". Dit naar aanleiding van het bericht: "Herbestemming kerk dichtbij nu een mogelijk geschikte koper zich heeft gemeld." Onlangs heeft de beheercommissie kennis met hem kunnen maken.

Ook de coronatijd heeft ons aan het denken gezet. En of dit nog niet genoeg is worden we geconfronteerd met een verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne. Daarnaast zullen er ook in de persoonlijk kring dingen gebeuren waar je ook niet blij van wordt.

Welke zaken raken ons het meest. Dit zal voor iedereen verschillend zijn. Maar je moet er toch niet aan denken dat je met je gezin van huis en haard verdreven wordt.

Ik wil hier ook even stilstaan bij de toekomst van ons kerkgebouw, wanneer deze aan de Goddelijke eredienst wordt onttrokken en er geen vieringen meer zijn.

Hoe nu verder met onze geloofsgemeenschap. Is het nog mogelijk om deze uit het diepe dal weer omhoog te trekken of zijn we hier ook een uitstervend ras welke in het verleden toch duidelijk zijn/haar gezicht heeft laten zien?

De motivatie om daarna de draad weer op

te pakken, is duidelijk aanwezig.

Elders kerkdiensten bezoeken zal een groei-proces zijn. De mensen die nog de kar zouden kunnen trekken zijn te oud geworden om hieraan nog leiding te willen geven. En op dit moment is er onvoldoende aanwezig van jongeren die dit voort willen zetten.

Er wordt nu gedacht om van het kerkgebouw een multifunctionele accommodatie te maken, waarbinnen gebeds- en uitvaartvieringen mogelijk moeten zijn. Voor een verdere invulling zal nog veel overleg moeten plaatsvinden.

Wij zitten nu midden in de vastentijd. Tijd om bezinning. Wij mogen weer vieringen houden in de kerk zonder het mondkapje op. Aan de vrijwilligers die voorgaan in de vieringen zal het niet liggen en ook het dames- en herenkorps zijn druk bezig om het oude niveau weer te halen. Wij nodigen iedereen van harte uit om samen met ons deze diensten te bezoeken. Nu kan het nog, over een jaar kan dit anders zijn. Want ook wij zullen het merken dat "onze kerk" verkocht gaat worden. De vraag is alleen hoe zal daarop onze geloofsgemeenschap reageren. Ook dat zal best spannend zijn.

## Oorlog in Oekraïne

In de bijeenkomst van de beheercommissie op 7 maart '22 is er stil gestaan bij de afschuwelijke oorlog in de Oekraïne. Op die

dag was er ook een landelijke actie voor de slachtoffers in dit land. Besloten werd om namens de geloofsgemeenschap van de H. Johannes de Doper een donatie van 200 euro over te maken naar giro 555. Laten we bidden dat deze onzinnige oorlog snel tot het verleden mag behoren. Er is al genoeg kapot gemaakt.



## WINTERSWIJK

**Correspondent**  
Wilhelmien Wolters

### 21 Mei open dag

**Informatiemarkt en ontmoeting geloofsgemeenschap Winterswijk**

Een jaar geleden heeft zich een groep vrijwilligers gevormd die samen nadenken over de toekomst van de geloofsgemeenschap. Er is veel in beweging rond geloven, kerk en samenleving. We ervaren als gemeenschap dat betrokkenheid afnemend is. De groep is met elkaar op zoek naar bezieling van geloof, naar antwoorden die helpend zijn om gemeenschap op te bouwen, om te onderzoeken of er kansen zijn voor katholiek geloven in Winterswijk.

Een eerste stap is om een open dag te organiseren. Op zaterdag 21 mei houden we een dag van ontmoeten, gesprek en informatie voor alle belangstellenden. Tussen 10 en 15 uur is er een programma in en rond

de H. Jacobuskerk in Winterswijk. Diverse parochiële werkgroepen zullen zich presenteren. Noteert u deze dag vast en houdt de verdere berichtgeving hierover in de digitale nieuwsbrief en weekkrant in de gaten.

*Namens de werkgroep lokaal geloven – Winterswijk*

*Frank Peeters, voorzitter beheercommissie  
Cor Peters, diaken*

### Communie thuis

Voor de parochianen die door welke omstandigheden echt niet in de kerk kunnen komen mogen wij de communie weer bij u thuis brengen. Wilt u hier gebruik van maken kunt u dit door geven aan het secretariaat tijdens de openingstijden. Deze tijden zijn dinsdag, donderdag en vrijdag morgen van 10.00-11.00 uur onder telefoonnummer 512158 of via de mail winterswijk@paulus-ludger.nl er wordt dan contact met u opgenomen.

### Vastenactie

Bijgaande in de Verbinding zit een zakje voor het vastenactie project. Helaas is het nodig dat er nu veel acties moeten worden gehouden in deze voor velen moeilijke tijd. Indien u iets wilt geven, kunt u het zakje tijdens een viering in de collectemandjes doen of anders in de brievenbus van het parochiecentrum. Dank voor de medewerking.



## ZIEUWENT

**Correspondenten**  
Anneke Kouijzer en Jos Lageschaar  
ludgerzieuwent@gmail.com

### Actie Kerkbalans

Door de Covid-19 pandemie is de afgelopen 2 jaar de actie Kerkbalans in het najaar gehouden. Nu de versoepelingen het toelaten, wordt de actie weer als vanouds in het voorjaar opgestart. De actieweek Kerkbalans valt dit jaar van 28 maart t/m 5 april. In de week van 28 maart kunt u de enveloppe verwachten. We hopen dat ook u weer geeft, naar eigen draagkracht.

Uw bijdrage voor het onderhoud en behoud van onze prachtige Werenfriduskerk hebben we hard nodig



### Melk voor Meneer Pastoor

Wie (her)kent dit niet: verhalen van ouders en grootouders... over giften en gaven voor de 'eerwaarde heer', Meneer Pastoor? Op het platteland was een gift in natura heel gebruikelijk. Het beste stuk vlees van de slacht ging naar de pastorie. En ook een speciaal melkbusje ging vroeger van de ene boer naar de andere, om melk te leveren voor de Pastoor. Ook in Zieuwent! Het busje van de foto werd vroeger op heel wat boerderijen gevuld met schuimende melk, vers van de koe.

Na jaren trouwe dienst mocht het naar 'oud-ijzer' voor de Harmonie Zieuwent. Opgehaald door Lowie IJzereef kwam het op de berg schroot voor het goede doel terecht. Maar... Wim Cuppers zag er de historische waarde wel van in. Natuurlijk mocht hij dit nostalgische voorwerp mee naar huis nemen. Vele jaren werd het gekoesterd en goed onderhouden. Het deed bij Wim thuis dienst als paraplubak. Tot nu, maart 2022. Bij



het buurtmaken met de bewoners en medewerkers van Woonzorg Zieuwent, had Henry Waalderbos als naaste buur (Werenfriduskerk) een leuk en origineel cadeau: uit de erfenis van 'het rijke Roomsche leven'. Het melkbusje is terug op de oude pastorie van Zieuwent, in het huis van meneer Pastoor.



## Boete en verzoening rond Pasen

Een bekend verhaal dat Jezus in het evangelie vertelt is het verhaal van "De terugkeer van de verloren zoon" (Lucas 15, 11-32). Jezus spreekt vaak over vergeving en het maken van een nieuw begin. Voor hen die verkeerd gehandeld hebben legt Hij geen blijvend strafregister aan. Hij geeft aan dat in een mens altijd verandering en verbetering mogelijk is. Hij nodigt ons uit niemand te blijven vastpinnen op begane fouten, maar steeds te blijven hopen dat iemand zich kan herpakken en verbeteren. In het sacrament van boete en verzoening (de biecht) laat Hij ons merken hoe God naar ons kijkt en hoe graag Hij ziet dat wij het goede gaan doen. Hij kijkt altijd naar toekomstmogelijkheden van een mens en biedt hem of haar een nieuwe levenskans. De biecht is niet het 'rijtje van vroeger' of het Alziend Oog. We mogen ons geweten onderzoeken en open zijn in wat op ons drukt. Naast onze zwakheid, is het Gods barmhartigheid, die vergevend is en de kracht wordt voor onze

toekomst, die geopend wordt door de vergeving van zonden door de biecht. Biechten is je weer toevertrouwen aan de Heer en een frisse uitdrukking van het geloof, dat Zijn liefde sterker is dan elke dode plek in ons hart.

Elke vrijdagochtend is er in de Calixtusbasiliek in Groenlo biechtgelegenheid voor en na de eucharistieviering van 9.00 uur.

Voorts is er de mogelijkheid: na de eucharistieviering van Witte Donderdag, 14 april, in Groenlo.

Op paaszaterdag, 16 april van 15.00 tot 16.00 uur in Lichtenvoorde en van 17.00 tot 18.00 uur in Groenlo. Op de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, 24 april vanaf 15.00 uur in Groenlo.

Desgewenst kunt u ook een afspraak maken voor een biecht(gesprek) op een ander tijdstip of een andere plaats. Dit kan ook wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen.

*Pastoor H.A.M. de Jong*



Foto: picryl.com

## Feest van Goddelijke Barmhartigheid



Op zondag 24 april wordt in onze parochie weer het feest van de Goddelijke Barmhartigheid gevierd. De Poolse zuster Faustina Kowalska (1905-1938) kreeg door visioenen van Jezus de zending om de mensen op te wekken tot een onbegrensd vertrouwen in de barmhartigheid van Zijn Goddelijk Hart. Op Barmhartigheidszondag wordt gevierd dat God de berouwvolle zondaar vergeving zal schenken. Hij beloofde gelovigen, die op deze zondag naderen tot het sacrament van boete en verzoening en de Eucharistie, bijzondere genaden te schenken.

U bent welkom: zondag 24 april 2022 (Beloken Pasen), het weekend van onze "Together Days".

Plaats: H. Calixtusbasiliek Groenlo.

Programma: 15.00 uur: Gebeden, lofprijzing en Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid.

Tijdens de eucharistische aanbidding in stilte is er biechtgelegenheid.

Om 16.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.

Deze regionale gebedsmiddag wordt ondersteund door de gebedsgroep van de parochie.

Laten ook wij met de H. Faustina getuigen: "Jezus ik vertrouw op U".

*Pastoor H. de Jong*

# Een stap dichterbij een nieuw begin

Afgelopen zomer heb ik mij al voor mogen stellen in het (bijna) laatste uitgegeven Sint-Ludgenu.nl blad. Velen van u heb ik al mogen ontmoeten in de diverse locaties van onze parochie HH. Paulus en Ludger. Als catecheet i.o. (in opleiding) krijg ik, mede door de gastvrije houding van locaties en vrijwilligers en de steun van het pastorale team en het parochiebestuur, de mogelijkheid om te leren en ervaring op te doen in de verschillende vormen van catechese die onze parochie biedt.

Zoals ik voorgaande zomer geschreven heb, volg ik bij het Ariënsinstituut in Utrecht de opleiding tot parochiecatecheet. Dit is een driejarige opleiding die vanuit het Aartsbisdom georganiseerd wordt.

Binnen de locatie Neede waar ik woonachtig ben, was ik al een aantal jaren bezig om kinder-woorddiensten te organiseren. Rondom feestdagen was er tijdens de viering in Neede de mogelijkheid voor de kinderen om in het Achterhuis op hun eigen niveau te vieren. Door middel van spel, knutselen en lezen uit de kinderbijbel werden de kinderen betrokken bij de feestdag van die dag. Ook rond Palmzondag en Kerstmis verzorgden we met een groep vrijwilligers een aangepaste kinderviering. Dit gebeurde in samenwerking met de locaties Rietmolen en Eibergen.

Door de jaren heen groeide bij mij de behoefte naar meer inhoudelijke kennis en verdieping. De opleiding tot parochiecatecheet sluit hier goed bij aan.

Ongeveer één keer in de 5 á 6 weken rijd ik naar het Ariënsinstituut in Utrecht.

Daar beginnen we de zaterdag met de H. Mis in de kapel van het Ariënsinstituut.

Ik ervaar het als verrijkend om de dag op deze manier samen met de medecursisten te beginnen. De groep bestond uit diakenstudenten en studenten die de opleiding tot diaconaal assistent en parochiecatecheet volgen. Deze variëteit binnen de groep maakte de lessen zeer boeiend.

In ochtendlessen vertellen docenten meer over de achtergronden van ons geloof. Dit zijn boeiende lessen die ruimte bieden voor gesprek en verdieping.

De middaglessen hebben een meer praktisch karakter. Hierin worden praktische handvatten gegeven die je kunt gebruiken om diaconaal of catechetisch werkzaam te zijn binnen de parochie.

In het tweede jaar staan de Sacramenten meer centraal. Ook hierin wordt door de

opleiding zowel theoretische kennis aangeboden, maar ook veel praktische handvatten aangereikt. In coronatijd was dit soms een uitdaging voor zowel docenten als cursisten. Maar met hier en daar wat aanpassingen werden ook de Zoom-meetings inspirerend en waardevol, al gaat er niets boven de fysieke ontmoeting.

Het derde jaar is bedoeld als stagejaar en staat in het teken van het door iedereen uit te voeren project. Binnen mijn gekozen eindopdracht, onderzoek ik hoe ik het Sacrament van Boete en Verzoening weer meer onder de aandacht kan brengen. Dit waardevolle Sacrament is helaas voor veel mensen in de vergetelheid geraakt. Dat is jammer, want het Sacrament van Boete en Verzoening kan juist een nieuwe impuls geven aan iemands leven na het ontvangen ervan.

Binnen het Eerste Heilige Communieproject zal ik hier ook met de kinderen verder over in gesprek gaan. Door aansprekende voorbeelden en spelvorm wil ik de kinderen bewust maken dat, ook al maak je bijvoorbeeld ruzie, of roddel je, er altijd een mogelijkheid is het goed te maken met God en elkaar.

In mijn leerproces over dit onderwerp heb ik veel ervaringsverhalen gelezen, maar ook geprobeerd goed te luisteren in gesprekken en ontmoetingen die ik met mensen heb.

Voor mijzelf is dit project een verrijking voor mijn opleiding, maar zeker ook als mens. Komende zomer hoop ik mijn eindopdracht af te ronden. Door de coronabeperkingen een jaar later als verwacht.

Deze opleiding heb ik op meerdere onderdelen als zeer waardevol ervaren. Natuurlijk is er kennisoverdracht van de fundamenteën van ons Rooms Katholieke geloof. Ik heb deze bagage als zeer waardevol ervaren in mijn catechetisch vrijwilligerswerk binnen de parochie tot nu toe. Maar wat minstens zo verrijkend is, is het contact met de medecursisten. De opleiding biedt veel ruimte binnen en buiten de lessen om in "elkaars keuken" te kijken. le-

dere parochie heeft zijn eigen structuren, gewoontes en initiatieven. We hebben veel ideeën en meningen uitgewisseld.

Als diaken, catecheet en diaconaal assistent kun je veel van elkaar leren, maar ook veel initiatieven samen ondernemen binnen de parochie.

Vanuit ieders talent en betrokkenheid kan er veel binnen de parochies tot stand komen.

Zo heb ik in meerdere opzichten een stap kunnen zetten in mijn vorming als mens en als de catecheet waartoe ik, na het voltooien van mijn opleiding dit jaar, in de parochie werkzaam zal zijn en me gezonden weet vanuit het Aartsbisdom.

*Simone Meijerink, catecheet i.o.*



## CATECHEET WORDEN

IN HET  
AARTSBISDOM UTRECHT

Brandde ons hart niet in ons, zoals Hij  
onderweg met ons sprak  
en ons de Schriften ontsloot?  
(Lc. 24, 32)





## Zin in verdieping om gezonden te worden in onze parochie?

*Diaken, parochie-assistent voor catechese of diaconie.*

Hoewel het pas maart is, kijkt het Ariënsinstituut al vooruit naar het nieuwe studiejaar 2022-2023. Het opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten wil in september graag beginnen met een nieuwe eerste jaargroep.

In een aantal parochies zijn inmiddels catecheten en diaconaal assistenten werkzaam met een zending van de aartsbisschop en over een aantal maanden zullen de eerste permanente diakens van de nieuwe opleiding worden gewijd. De inzet en initiatieven van deze toegeruste vrijwilligers zijn van toegevoegde waarde gebleken voor het pastorale werk nu Kerk en samenleving aan sterke veranderingen onderhevig zijn. Ook in onze parochie hopen en verwachten

we twee nieuwe parochie-assistenten te verwelkomen. Elders in het parochieblad staat een artikel over hun ervaringen te lezen.

Wij doen als pastoraal team heel graag een oproep om nieuwe gemotiveerde mensen aan te mogen melden voor deze twee (diaconaal)- of driejarige (catecheten) opleiding, zodat ook zij in de toekomst in het pastoraat kunnen ondersteunen.

Kandidaten kunnen we als pastores voordragen tot uiterlijk 1 juni, daarna vinden de kennismakingsgesprekken plaats in het Aartsbisdom.

De studiedagen zijn de eerste twee jaren op zeven zaterdagen verspreid door het



jaar en vinden plaats in Utrecht. De kosten van de opleiding worden door de parochie vergoed.

Wanneer u denkt, dat is wel iets voor mij, neem dan gerust contact op met de leden van het pastoraal team. Ook voor meer informatie kunt u bellen of mailen.

Zie ook <https://www.ariensinstituut.nl/opleidingen>

## Meditatie

Wat wil je bereiken met geweld?

Wat kun je bereiken met geweld?

Wat verlies je door geweld te gebruiken?

Of beter: wie verlies je?

Bij het voeren van een oorlog komt veel vernuft aan bod, mensen zijn erg creatief

om zo snel mogelijk en efficiënt mogelijk de vijand uit te schakelen.

Maar wie is de vijand?

Het is een mens zoals iedere mens,

hij / zij is een mens zoals jij!

Er is een uitweg uit een oorlog: de ontmoeting,

je laten raken door de blik van de ander die is zoals jij.

De verblinding voorbij.

De technologie voorbij.

De haat voorbij.

Bidden we dat agressor én bedreigde terugkeren

naar de ontmoeting van mens tot mens.

Dan kan God zijn werk van verzoening doen,

door mensen, zoals jij en ik.

Bron: <https://www.katholiek.nl/>



# Together Days

## Met Mekare

We openen de luiken en vieren feest. We zijn er als parochie aan toe om de luiken te openen. Sinds 1 januari 2021 zijn we één parochie geworden. De parochie van de HH. Paulus en Ludger, onze voorbeelden in geloof en verkondiging. Alles is zorgvuldig geregeld. We hebben een nieuw logo, nieuwe emailadressen, een nieuw parochiebestuur en een stapel documenten is naar Utrecht gestuurd en vice versa. Heel veel dank aan allen die zich daarvoor hebben ingezet. Toch maakt ons dat nog geen parochiegemeenschap. Precies dat is de reden dat we gelegenheden willen scheppen om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

Dat gaan we doen! En wel in de week na Pasen.

Eerst vieren we dat prachtige feest dat ons Christenen perspectief geeft op een leven na onze dood, omdat ook onze Heer verrezen is. U zij de Glorie!

Op donderdag na Pasen – in het Paasoctaaf – starten we een driedaags programma en bent u van harte welkom in de aula van de scholengemeenschap Marianum in Groenlo vanaf 19.00 uur. Het verteltheater geeft een voorstelling onder de titel een 'Nieuw

Begin'. Dat belooft bijzonder te worden.

Vrijdag is een dag van inspiratie en van doe-activiteiten, afgesloten met een goeddelijke filmavond. Voor ieder wat wils dus. Graag dagen we u een beetje uit om van de gelegenheid gebruik te maken, deel te nemen aan een activiteit waar u anders niet voor zou kiezen. Een mooie gelegenheid om anderen te leren kennen en wellicht uzelf ook. Minstens het proberen waard, toch?

Zondag -beloken Pasen, oftewel zondag van Goddelijke Barmhartigheid vieren we samen het parochiefeest in Beltrum, naar we hopen in de open lucht onder een blauwe hemel.

Zet dit alvast in uw agenda, op de kalender

thuis of in uw mobieltje: **21, 22 en 24 april in de week na Pasen.** Feest in de parochie onder de Engelstalige titel: **Together Days.** Of in ons Achterhoeks: **Met Mekare.**

U bent van harte welkom en we rekenen op u. Eén 'vreemde vogel' heeft zich al aangemeld en wil met ons zijn alle dagen. Wat dat betekent moet nog blijken.

Alleen samen zijn we een parochie.

Het is zo belangrijk juist in deze tijd om elkaar vast te houden en beter te leren kennen. We doen dit uit dankbaarheid naar ieder van u en de betrokkenheid van ons allen op de gezamenlijke toekomst waarin we geloven.

*Parochiebestuur en pastoraal team*

## Programma

**Donderdag 21 april 2022 Opening**  
Scholengemeenschap Marianum  
Deken Hooijmansingel 1,  
7141 EA Groenlo

19.00 uur inloop  
19.30 uur openingswoord bestuur  
19.45 uur openingswoord pastoraal team  
20.00 - 21.30 uur verteltheater 'Nieuw Begin'  
21.30 - 22.30 uur napraten en ontmoeting met hapje en drankje.

**Vrijdag 22 april 2022**  
Dag van inspiratie  
H. Calixtusbasiliek Groenlo

09.00 uur geleide aanbidding  
09.30 uur feestelijke eucharistie met pastoraal team  
10.30 uur koffietijd  
11.00 uur Korte film 'The Road to Emmaüs'  
11.30 - 12.30 uur Emmaüs wandeling  
12.30 - 13.30 uur lunch

**Vrijdag 22 april 2022**  
Dag van inspiratie  
H. Calixtusbasiliek Groenlo

13.15 uur Inleiding en activiteit door werkgroep Present  
13.45 uur Film 'The greatest Miracle' en nagesprek  
15.00 uur Inleiding over Goddelijke Barmhartigheid



### Verteltheater 'Nieuw Begin' Donderdagavond 21 april 19.00 uur

Verhalenvertellers: Jan Tijssen en Edgar Nollen, muzikale begeleiding Jacqueline van Koolwijk.

Als de lente aanbreekt, loopt de natuur weer uit. Nieuw leven ontpopt zich, barst open. In de natuur, in onszelf. Wat in de wintertijd lag te waken, komt nu tevoorschijn, is vol van beloften maar kwetsbaar. Moet er eerst iets sterven wil er nieuw leven mogelijk zijn? Dat kan pijn doen. Dan pas kan van de nieuwe schoonheid genoten worden. In de voorstelling komen verschillende verhalen aan bod waarin deze aspecten verwoord zijn. Over de graankorrel, over de soldaat, over de Maïsmoeder.

Jacqueline van Koolwijk begeleidt de verhalen op keyboard en diverse snaarinstrumenten (o.a. gitaar, swaramandala, nada tarangini). Edgar Nollen en Jan Tijssen kennen elkaar van de Nationale Vertelschool. Jacqueline van Koolwijk is musicus en muziektherapeute, en werkt vanuit haar eigen bedrijf Vrije Klanken.

### Korte film 'The Road to Emmaüs' Vrijdagochtend 11.00 uur Groenlo

Deze 20 minuten film vertelt de geschiedenis van de Emmaüsgangers, twee mannen onderweg van Jeruzalem naar huis, pratend over wat er zojuist gebeurd is: de kruisiging van hun rabbi Jezus. Daarna is er de mogelijkheid om ook daadwerkelijk in onze parochie samen onderweg te zijn in een georganiseerde wandeling twee aan twee.

### Film 'The greatest Miracle' Vrijdagmiddag 13.45 uur in Groenlo

Dit is een prachtige animatiefilm van ruim een uur voor iedereen vanaf 10 jaar en ouder en laat ons zien door de ogen van de

drie hoofdpersonen wat we anders niet zien.

Mevrouw Cato, een oude vrouw, wat eenzaam, goed van hart en zoekt naar vrede. Monica is een alleenstaande jonge moeder, die haar geliefde mist.

De heer Chema is buschauffeur, zijn zoon is ernstig ziek. Hij krijgt een hartverscheurende diagnose. Alle drie zien ze op dezelfde dag in dezelfde kerk wat zij anders niet zien. Alle drie komen ze in aanraking met engelen, de helpers van God, met verzoening en vergeving en komen ze ook in aanraking met het kwaad als verleiding.

Wij zullen ook zien wat er allemaal op en rond het altaar gebeurt.

De makers hebben op indringende en creatieve wijze de voor ons onzichtbare werkelijkheid geprobeerd 'zichtbaar' te maken om ons te helpen het beter te begrijpen.

Deze film stemt echt tot nadenken.

God is aan het werk in mensen, natuur en schepping en herschepping.

### Inleiding Goddelijke Barmhartigheid Vrijdagmiddag 15.00 uur in Groenlo

Jezus gaf zuster Faustina Kowalska de opdracht om een dagboek bij te houden als voorbereiding op het feest van de Goddelijke Barmhartigheid, dat overeenkomstig Zijn wens op de eerste zondag na Pasen wordt gevierd. Deze zondag is ook wel bekend als Beloken Pasen.

Dit programma onderdeel start op het uur van Goddelijke Barmhartigheid om 15.00 uur, het stervensuur van Jezus.

### Stichting Present Vrijdagmiddag vanaf 13.15 uur

Zin om de handen uit de mouwen te steken voor een naaste? **Sociaal Groen Dag**. Dat betekent dat groepjes mensen een (voor)

tuintje aanpakken. Dit wordt begeleid door de Stichting Present en vrijwilligers.

Meer info op <https://stichtingpresent.nl/winterswijk/sociaal-groen/>

### Film 'The Way' Lichtenvoorde, vrijdagavond 19.00 uur

The Way is een indrukwekkende film met grappige aspecten van Emilio Estevez, die in 2010 in première ging op het Internationaal filmfestival van Toronto.

De regisseur richt zijn verhaal vooral op de verschillende personen.

Daniel is de zoon van de Amerikaanse dokter Tom. Hij is een fervente wandelaar en begint aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella in Portugal. Tijdens de tocht wordt Daniel echter het slachtoffer van een storm en komt hij om het leven.

Vader Tom heeft nooit begrepen waarom zijn zoon die tocht wou afleggen. Op zoek naar antwoorden en het lichaam van zijn zoon trekt Tom naar Saint-Jean-Pied-de-Port, waar hij begint aan dezelfde pelgrimsroute. Onderweg wordt hij onderworpen aan de gevaren van een lange wandeltocht, maar ontmoet hij anderen...

In het echte leven zijn hoofdrolspeler Martin Sheen en regisseur Emilio Estevez net als in de film vader en zoon.

Inleiders uit onze parochie: Mw. Joke Heemink (pelgrimage te voet) en Dhr. Henri Klein Goldewijk (pelgrimage op de fiets).

### Het nieuwe parochielied oefenen we voorafgaand aan deze film. Kom, zie en zing mee!

## Programma

Vrijdag 22 april  
Dag van inspiratie  
Lichtenvoorde H. Bonifatiuskerk

18.30 -19.00 uur Repetitie nieuwe parochie lied.

19.15 uur Inleiding op de film en thema pelgrimeren door twee ervaringsdeskundigen.  
19.45 uur filmavond: 'The Way' ('De Weg')  
22.00 -22.30 uur napraten en ontmoeting met hapje en drankje

Zondag 24 april 2022  
Parochie dag en dankdag vrijwilligers  
Beltrum Maria ten Hemelopneming kerk  
Zondag van Goddelijke Barmhartigheid  
(vroeger Beloken Pasen)

10.00 uur (met de fiets) naar Beltrum vanuit de eigen locatie/ woonplaats. Ontvangst met koffie/thee en een broodje en muziek  
10.30 uur feestelijke eucharistie met pastoraal team en gelegenheidskoor. Het nieuwe parochie lied zal klinken.

11.30 parochie opent de luiken!  
Luisterliedjes en evergreens door het Duo Weerkomen.  
Vreemde vogel onthult zich.  
Koffie/thee/frisdrank en gezellig samenzijn.

Zondag 24 april 2022  
H. Calixtusbasiliek Groenlo

15.00 uur Gebed op het uur van Goddelijke Barmhartigheid in basiliek in Groenlo (viering met een regionale uitstraling)

# Schitterend wonen



**BettingWonen**  
B R E D E V O O R T

[www.bettingbredevoort.nl](http://www.bettingbredevoort.nl)

Betting Wonen BV  
Prins Mauritsstraat 13-15  
7126 AC Bredevoort  
Telefoon: (0543) 45 15 67  
info@bettingbredevoort.nl

Openingstijden:  
**maandag:** 13.30 - 17.30 uur  
**dinsdag-donderdag:** 9.30 - 17.30 uur  
**vrijdag:** 9.30 - 21.00 uur  
**zaterdag:** 9.30 - 17.00 uur

Een bekend gebed voor vrede is het gebed van de naamgenoot van de paus, Franciscus van Assisi.

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.  
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,  
laat mij vergeven wie mij beledigde,  
laat mij verzoenen wie in onmin leven,  
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,  
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,  
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,  
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,  
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.  
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,  
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  
niet bemind te worden, maar te beminnen.  
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt  
door te verliezen, dat men vindt  
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart  
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.  
Amen.





Persoonlijk, betrokken en dichtbij

- Midden in de natuur
- Sfeervol ingericht
- Audio en video in topkwaliteit
- Vriendelijke medewerkers
- Uitstekende catering

## GUV Crematorium Aalten - Waar u ook verzekerd bent!

Met uniek GUV draiboekstelsysteem waarmee u zelf de plechtigheid kunt samenstellen.

Crematorium Aalten is een non-profit organisatie en biedt, waar u ook verzekerd bent, de beste dienstverlening tegen de allerlaagste tarieven. Onze sfeervol ingerichte zalen beschikken over de allernieuwste technieken op het gebied van audio & video met een uniek draiboekstelsysteem en livestream. Daarnaast bieden wij u uitstekende catering in onze ontmoetingsruimte. Van koffie met cake tot wijn en bier met bittergarnituur.

Elders verzekerd? Bel GUV, een vertrouwd idee!

T: 0800 - 08 09 | [www.guv.nl](http://www.guv.nl)



## Flamenco als spirituele oefening

Een spirituele oefening is een oefening die je verbindt met God. In de kerk zijn vele gebruiken die je

als een spirituele oefening zou kunnen zien. Maar wat dacht je van flamenco als een spirituele oefening?

De activiteitencommissie van De Oude Mattheüs en de Commissie van Ontmoeting & Inspiratie van de HH. Paulus- en Ludgerparochie nodigen u op zondag 22 mei uit om in De Oude Mattheüs, Grotestraat 50, Eibergen te luisteren naar een lezing van Hedwig Mensink. Aansluitend zal zij samen met de demonstratiegroep van Academia Estrella uit Arnhem o.l.v. Jacky Westerhof de flamenco demonstreren.

U bent v.a. 13:45 uur van harte welkom. Het programma begint om 14:00 uur en eindigt om

ongeveer 16:45 uur. De entree is gratis, na afloop kunt u uw enthousiasme en dankbaarheid in een vrije gift tot uitdrukking brengen.

Hedwig Mensink werkt als pastor in de parochie H. Drie-eenheid en als leerkracht godsdienst op basisscholen. Daarnaast is zij beeldend kunstenaar in opleiding.

Hedwig: 'Een knieoperatie op mijn twintigste maakte een einde aan mijn jarenlange balletlessen. Het werd een echt rouwproces, dansen was in mijn lijf gaan zitten en was mijn taal geworden. Inmiddels studeerde ik theologie aan de universiteit. Een uitnodiging van een vriend om mee te gaan naar een flamenco-voorstelling betekende een ommekeer. Op die avond raakten de dansen en de klankkleur van de zang mij tot diep in mijn ziel. Hier moest ik meer van weten! Met flamenco in al haar facetten,



Hier laat Hedwig Mensink al een verbinding zien.

ging er een wereld open van spiritualiteit en bezieling, die uiteindelijk mijn spiritualiteit is geworden.'



Oorlog  
niemand wil het  
Oorlog  
we begrijpen niet waarom  
en al helemaal niet  
waarom met zo veel geweld  
Oorlog  
iedereen een verliezer

Vrede  
we verlangen er allemaal naar  
Vrede  
in het klein is het soms al lastig  
als dat wat de ander wil of doet  
niet is  
wat wij willen of doen  
Vrede  
het is hard werken  
voor iedereen  
overal

God zegene ons werk  
altijd en overal

Bron: <https://www.katholiek.nl/>



# Together Days

Met mekare

**21-24 april 2022**



## Programma

Donderdagavond 21 april opening met een verteltheater 'Nieuw Begin'  
Vrijdag 22 april pastorale, diaconale en ontmoetingsactiviteiten

**Zondag 24 april Parochiedag voor allen**

We zien u graag.

We beloven u een mooi programma en fijne ontmoetingen.  
Zet deze data alvast op uw kalender! Houd de media in de gaten.