

- + Aalten
- + Beltrum
- + Bredevoort
- + Eibergen
- + Groenlo
- + Harreveld
- + Lichtenvoorde
- + Lievelede
- + Mariëvelde
- + Meddo
- + Neede
- + Rekken
- + Rietmolen
- + Vragender
- + Winterswijk
- + Zieuwent

Vakantie

Pinksteren

Vertrouwenspersoon

Martelaren van Gorcum

**Op de fiets naar
Santiago de Compostella**

**Vakantie
Bezichtig onze kerken
de deur staat open**



Van de redactie

Bij het schrijven van dit artikel schijnt de vroege ochtendzon al volop. De zomer lijkt in aantocht. Zomer, zon, warmte... we zien ernaar uit. Eerst nog de eindexamens van onze jongeren, afsluiten van een schoolperiode en dan is het vakantie. Veel mensen trekken er weer op uit. Twee jaar kon dat niet of maar beperkt. We voelen onze vrijheid. Terwijl op heel veel plekken in de wereld mensen in onvrijheid leven, door armoede, oorlog of geweld. Ik besef steeds meer hoe bijzonder onze vrijheid en democratie is, ook al is die vrijheid altijd begrensd. Grenzeloos zijn onze mogelijkheden van reizen. Niet iedereen hoeft een verre reis te maken, of een pelgrimage per fiets naar Santiago de Compostella te ondernemen om vrij te zijn. Afstand nemen geeft een mens wel ruimte, tijd voor gezin, familie en vrienden. Tijd ook om even niet met de drukte en waan van alle dag bezig te zijn. In de pastorale column wordt daar op ingegaan. Natuurlijk is er een ruime terugblik op de parochiedagen: "Together Days". Dagen van ontmoeting, inspiratie, ontspanning en verbinding.

Het parochiebestuur kijkt al vast vooruit hoe het verder bouwen aan één parochie nog meer gestalte kan krijgen. Lokaal geloven blijft de inzet. Leerling van Jezus zijn doe je samen met de mogelijkheden die je hebt. Omzien naar mensen dichtbij en verder weg. Vanuit verschillende locaties is er nieuws te melden. Dat de St. Helenakerk in Aalten definitief gaat sluiten is geen nieuws meer, maar wel dat op zondag 12 juni dit moment officieel wordt bekrachtigd. Een laatste eucharistieviering, waarna de kerk aan de eredienst is onttrokken. Een nieuwe fase voor de geloofsgemeenschap, waar nieuwe wegen voor de toekomst zich aan het banen zijn. Deze uitgave van de Verbinding is voor juni-juli en augustus. De redactie, de lokale correspondenten hebben ook vakantie. Een woord van dank aan alle vrijwilligers die steeds op zoek blijven naar nieuws, informatie dat gedeeld kan worden in het parochieblad, de Nieuwsbrief, website of op Facebook. We wensen u/jullie een goede zomertijd toe en trekt u er op uit: Ga met God en Hij zal met U zijn.

Namens de redactie, diaken Cor Peters



Redactie blad

Luuk Kouijzer, coördinator
E: redactie@paulus-ludger.nl
Diaken Cor Peters
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek

Redactie nieuwsbrief

Gerard Bartels, coördinator
E: nieuwsbrief@paulus-ludger.nl
Diaken Cor Peters
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek

Beheer website

Luuk Kouijzer, coördinator
E: webmaster@paulus-ludger.nl
Gerard Bartels
Vincent Stapelbroek

Website

www.paulus-ludger.nl
facebook.com/HHpaulusludger

Volgende nummer

Het volgende nummer verschijnt 29 augustus. De uiterste inleverdatum voor kopij is 12 augustus. Het volgende nummer omvat de periode september, oktober en november.

Bezorging

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de bezorging van de Verbinding? Wilt u het parochieblad ontvangen? Neem contact op met het secretariaat van uw locatie.

Omslagfoto

Foto: Kerk In Zieuwent door Luuk Kouijzer

PASTORALE NOODWACHT:

T: 06-190 17 292

Spoedeisende pastorale zaken, zoals ziekenzalving en melding uitvaart

Eucharistisch centrum

H. Calixtusbasiliek
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Parochiesecretariaat

Francis Poelhuis, Angela Röeling,
Marieke Kleyweg
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 46 63
E: secretariaat@paulus-ludger.nl

Openingstijden:
ma t/m do 9:00 uur t/m 12:00 uur.

Pastorale team

H. de Jong, pastoor
E: h.dejong@paulus-ludger.nl
T: 06 -123 79 793

C. Peters, diaken
E: c.peters@paulus-ludger.nl
T: 06 -510 36 579

C. Roetgerink, pastoraal werkster
E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl
T: 06 -207 39 564

Parochiebestuur-DB

Pastoor H. de Jong, voorzitter
Jos Rosendaal, vice-voorzitter
E: vice-voorzitter@paulus-ludger.nl
Johannes Hoekstra, secretaris
E: secretaris@paulus-ludger.nl
Ton de Vries, penningmeester
E: penningmeester@paulus-ludger.nl
Ben Bomers, personeel en vrijwilligers
E: personeel@paulus-ludger.nl
Gerard Bartels, begraafplaatsen
E: begraafplaatsen@paulus-ludger.nl
Betsy Hummelink-Hulshof, geloofsgemeenschappen
E: gemeenschappen@paulus-ludger.nl
Vincent Stapelbroek, communicatie
E: communicatie@paulus-ludger.nl

Ondersteuning parochiebestuur

Stef Essink, gebouwen
E: gebouwen@paulus-ludger.nl

Parochiële Caritas Instelling

NL 76 RABO 0119 5807 72
t.n.v. Parochiële Caritas Instelling –
St. Paulus
NL 32 RABO 0336 1608 36
t.n.v. Parochiële Caritas Instelling –
St. Ludger

Pastor Dave Fonds

Bank: NL70 RABO 0374 0055 75
Parochiebestuur o.v.v. Pastor Dave

Diaconie in de parochie

Rianne van Boxtel
E: rianneboxtel@hotmail.com

Vertrouwenspersoon

Hans Goorhuis, 06-22930809
E: hansgoorhuis@gmail.com

ANBI status

De parochie bezit een ANBI status. (een Algemeen Nut Beogende Instelling). De verplichte ANBI gegevens zijn in te zien op <https://anbi.rkc.nl/publicaties/UTR37406>



Wanneer u dit leest zijn de eerste communievieringen achter de rug en kunnen de kinderen en hun (groot)ouders terugkijken op een bijzonder moment in hun leven.

Veel dingen en momenten in ons leven zijn vluchtig en van veel weten we ons soms na enkele weken of zelfs dagen al weinig tot niets meer te herinneren.

Maar wanneer je mensen vraagt wat ze zich nog herinneren van het moment en de dag waarop ze voor het eerst de heilige communie mochten ontvangen, dan komen er meestal nog gedetailleerde beschrijvingen. Over wie er bij waren, of wie ze juist gemist hadden. Over de kleding en het eerste horloge, om 'bij de tijd' te blijven.

De prachtige Paastijd geef ons tussen Pasen en Pinksteren, ieder jaar opnieuw, die bijzondere vieringen. Direct gevolgd door Drieuldigheidszondag en Sacramentsdag. Twee zondagen waarop we opnieuw stil worden gezet bij de ontmoeting met God, zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest. Hoewel eind maart de zomertijd al ingaat, begint op 21 juni de zomer.

Hopelijk staat de oogst te rijpen ... of is het toch te droog geweest?

God geeft de wasdom, dan zal ik het werk wel doen, zegt de boer.

In de scholen worden de laatste toetsen afgewerkt en nog heel even en de vakantie begint. Heerlijk, een paar weken vrij. Hebt u al plannen gemaakt? Durft u alweer na corona? Kun je overal veilig naar toe? Nooit eerder zo bij stilgestaan? Lockdowns kennen we pas sinds Covid-19 haar intrede deed.

Het lijkt wel of we in deze onzekere tijden des te meer verlangen naar het gewone. Naar ontspanning, veiligheid en rust. Gewoon eventjes de touwtjes laten vieren en het ritme van alledag even loslaten.

Tijd en ruimte nemen voor.....Maar komen we wel tot rust in de lange files en op overvolle stranden? Eindeloze rijen op Schiphol,

Eén hartelijk woord verwarmt de hele zomer

waar onze (levens)bagage blijft staan... waarvan we in symbolische zin zouden kunnen denken dat het zelfs beter zou zijn om het achter te laten? We verlaten letterlijk huis en haard om enkele dagen tot weken op een andere plek op de wereld, andere indrukken op te doen, anders te eten. Andere zon en regen te ervaren en andere mensen te ontmoeten. Soms best heel fijn, maar komen we echt tot rust?

Of kunnen we alleen nog maar rust verwachten na ons pensioen? Toch zijn veel gepensioneerden drukker dan ooit tevoren. En vele jongeren zijn gestrest geraakt, juist van de beperkingen die te maken hadden met het virus.

De Heilige Augustinus zegt over vakantie:

"De mens maakt grote reizen om zich te verbazen over de hoogte van de bergen, over de geweldige golven van de zee, over de lange loop van de rivieren, over de uitgestrektheid van de oceaan, over de eeuwige kringloop van de sterren, maar aan zichzelf gaat de mens zonder verbazing voorbij."

Waar komt dat woord vakantie eigenlijk vandaan? Het woord vakantie stamt af van het woord "vacare". En dat Latijnse woord betekent vrij zijn van. Of is het beter te zeggen 'vrij zijn voor'? En vrij zijn voor wat dan? Indrukwekkend hoge bergen? Leuke schilderachtige plekjes? Prachtige steden en grote kathedralen? Om dan thuis de foto's te bekijken van waar je overal geweest bent? Of betekent het 'vrij zijn voor elkaar en voor jezelf'? Eenzaamheid opheffen.

En laten we niet vergeten dat er velen dichterbij ons zijn dan we soms denken, die het vakantiegeld dit jaar voor iets anders moeten gebruiken. Zij zullen het zeker op prijs stellen als ze een vakantiegroet krijgen.

Hoe dan ook, wens ik u een goede gezonde en veilige vakantie toe waarin u tot rust kunt komen. Dat we ons losmaken uit het dagelijkse en om ons leeg te maken: tijd voor stilte en tijd voor ontmoeting met God en met jezelf. Eventjes.....heel eventjes maar in de tijd, ontstaat er een onuitwisbare indruk van

een ontmoeting met God.

Een moment van herschepping! Een dankbare tijd dat we leven in een land dat het onze is.

Dat wens ik u, namens het pastoraal team en het parochiebestuur van harte toe.

Om na de vakantietijd datgene weer op te pakken tot heil en zegen van de geloofsgemeenschappen van onze HH. Paulus en Ludgerparochie. Moge Gods zegen met ons allen gaan, of u nu weggaat of thuisblijft. Moge wij allen die rust vinden waartoe Jezus ons uitnodigt.

En voordat we met vakantie gaan, spreken we graag onze dank uit voor u allen - parochianen en de vele vrijwilligers- voor het vele werk dat u het afgelopen jaar weer verzet hebt.

In september vertellen we elkaar de verhalen.

Verhalen geven kracht

Verhalen lichten op

maken je aan het lachen

ontroeren je

Achter ieder verhaal gaat een mens schuil

Een mooie man

een lieve vrouw

een fijn begin

een verdrietig stel

of goede vrienden

In ieder verhaal herken je iets van jezelf.

Ieder mens heeft een verhaal.

Door je eigen verhaal te vertellen

en door naar verhalen van anderen te luisteren

word je gesterkt.

Krijg je kracht om te leven.

Deze keer neem ik u mee naar een prachtige plek ...

een plek waar vele verhalen verteld worden

en waar veel wordt geluisterd.

Deze plek is ontstaan uit een bron van vertrouwen.

Die bron vertelt het verhaal van iedereen.

Fijne en inspirerende zomertijd toegewenst.



Vooruit kijken

Wij mensen maken in ons leven van tijd tot tijd allerlei plannen, plannen voor de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan eventuele verhuis- of verbouwplannen. Maar ook de vakantieplannen worden alweer gemaakt voor de komende maanden. Met het maken van deze plannen beschrijf je de weg, die je wilt bewandelen om dit doel te realiseren. Je kijkt even vanuit het nu..... de toekomst in.

Ook het parochiebestuur maakt plannen en stelt een beleidsplan op voor de komende jaren. Welke weg gaan we als parochie bewandelen en wat is belangrijk voor onze nieuwe parochie HH. Paulus en Ludger, onze voorbeelden in geloof en verkondiging. Het beleidsplan moet een handzaam en praktisch document zijn voor de komende jaren. Een realistisch plan, dat vooral ook richtinggevend is en breed gedragen wordt door de beheercommissies van onze geloofsgemeenschappen.

We willen één parochie zijn met zestien geloofsgemeenschappen in de Oost Achterhoek, al dan niet met een kerkgebouw, maar gekenmerkt met een **positieve uitstraling, betrokkenheid en goede onderlinge samenwerking**.

Deze drie eigenschappen vinden wij enorm belangrijk en staan daarom bij het parochiebestuur hoog in het vaandel.

Met deze gedachten in het achterhoofd hebben we samen met het pastorale team een driedaagse georganiseerd. Een parochie driedaagse met een programma in het teken van inspiratie en doe activiteiten.

We hebben deze dagen "Together Days" genoemd, of op z'n Achterhoeks gezegd: "Met mekare". Tijdens deze dagen liep er ook een parochiaan, verkleed als een vreemde vogel rond, die briefjes met vragen uitdeelde. Eén van de reacties van een parochiaan was: Niet alleen "Met mekare", maar ook veur mekare en deur mekare. Het is goed om te zien, dat mensen van de verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie elkaar ontmoeten, elkaar opzoeken en elkaar de hand reiken.

"Met mekare" sloten we de dagen af met een feestelijke eucharistieviering in de OLV Tenhemelopneming kerk van Beltrum met het pastorale team en het gelegenheidskoor. Aan het eind van deze viering klonk het nieuwe parochielied: "Geen van ons allen gaat zijn weg alleen".

Door deze dagen wilden we kleur geven aan onze kerk én de saamhorigheid tussen de geloofsgemeenschappen versterken.

"Met mekare": U.....ikjij.....wij
samen moeten het doen."

Samen vormen wij de parochie van "de HH. Paulus en Ludger".

En laten we hopen, dat het nieuwe parochielied door ons allen nog vele jaren mag worden gezongen.

*Jos Rosendaal
vice-voorzitter*



Together Days in OLV Tenhemelopnemingkerk in Beltrum met nieuwe parochievlag

Pastor Dave Fonds



Op de Together Days is bij de Eucharistieviering op zondag een collecte gehouden voor het Pastor Dave Fonds. Jos Rosendaal heeft deze collecte bij een ieder aanbevolen met de volgende woorden.

"Beste mensen,
U hebt het in uw boekje al kunnen lezen

Collecte "Met mekare, veur mekare".

Velen van u herinneren zich nog dat Dave Capucino een aantal jaren als pastor werkzaam is geweest in de voormalige Ludgerparochie. Maar helaas is hij weer vertrokken naar zijn geboortelandde Philipijnen. En bij zijn vertrek hebben we een fonds op-

gericht: "Het Pastor Dave Fonds" Met deze collecte "Met mekare, veur mekare" kunt u de pastorale werkzaamheden van de pastor financieel ondersteunen.

De opbrengst van deze collecte zal gestort worden op de rekening van het Pastor Dave Fonds.

Vorige week hebben we nog met hem contact gehad en hij was weer zeer blij met deze collecte van vandaag.

We hebben hiervoor speciaal een grote melkbus neer gezet.

Deze bus blijft hier nog wel even staan. Alvast hartelijk dank,namens de pastor."

De collecte heeft het mooie bedrag van € 302,55 opgebracht.

Diaconie in de parochie en lokaal geloven



Voor elke geloofsgemeenschap, met of zonder eigen kerkgebouw, is het van belang na te denken over de vraag: "Hoe kunnen we lokaal vorm en inhoud geven aan de geloofsgemeenschap?" In het pastorale beleid

krijgt deze vraag nadrukkelijk aandacht. In die lokale pastorale nabijheid staan ontmoeting, omzien naar elkaar en bijdragen aan de leefbaarheid centraal.

- Hoe kun je ter plekke geloofsgemeenschap zijn met activiteiten waarin het accent steeds meer op ontmoeting en omzien naar elkaar komt te liggen en op samen zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan de leefbaarheid in het dorp?
- Hoe kun je ook onderling meer met elkaar in gesprek komen over geloven en de betekenis ervan voor het leven van alledag?

De werkgroep Diaconie in de Parochie heeft in dat licht alle geloofsgemeenschappen gevraagd om een inventarisatie van de lokale diaconale activiteiten. Nog niet alle reacties zijn binnen, maar wat duidelijk is dat er veel gebeurt in het "omzien naar elkaar". Persoonlijke ontmoetingen, zorg en aandacht voor mensen die ziek zijn of anderszins behoefte

hebben aan gesprek of ondersteuning springen er uit.

De 7 werken van barmhartigheid

Dit omzien naar kwetsbare mensen vinden we terug in de werken van barmhartigheid. In navolging van Jezus zieken verzorgen, hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven, naakten kleden, vreemdelingen opvangen, gevangenen bezoeken en doden bedragen. 'Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben' (1 Joh 4,21). Wat dit betekent, heeft de traditie samengevat in de werken van barmhartigheid, die de toetssteen zijn van onze liefde. Deze werken worden doorgaans 'liefdewerken' genoemd, omdat ze ingegeven zijn door de liefde. Zij zijn altijd bijzonder gericht op de hulpbehoevendheid van de mens in nood. Zij groeien vanuit een barmhartige gezindheid en zijn de concrete invulling van de liefde in het dagelijks leven van iedere mens. We zien de afgelopen maanden hoe de samenleving zich inspant om vluchtelingen uit

Oekraïne op te vangen en te ondersteunen. Mensen die de oorlog ontvlucht zijn en behoefte hebben aan veiligheid, onderdak en dagelijks brood.

Bezoekgroepen

Uit de inventarisatie blijkt dat er in veel geloofsgemeenschappen mensen zijn die met eigen mogelijkheden contacten proberen te onderhouden met ouderen en zieken in de samenleving. De werkgroep Diaconie in de parochie nodigt in het najaar de vertegenwoordigers van al die groepen uit voor een nadere kennismaking met elkaar. Ook willen we op het spoor komen waar we elkaar kunnen ondersteunen bij het verder invullen van deze belangrijk christelijke opdracht om oog en hart te hebben voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor, gebed of op een andere wijze ondersteuning behoeven.

*Werkgroep Diaconie in de parochie
Diaken Cor Peters*



Pinksteractie 2022

Missionarissen en missionair werkers helpen de meest kwetsbare medemens. Helpt u hén tijdens de Pinksteractie 2022?

Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zetten wij onze Nederlandse missionarissen en missionair werkers in de schijnwerpers. Dat verdienen ze, want deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen zetten zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Ze vragen zelf weinig, maar kunnen een steuntje in de rug wél heel goed gebruiken. De WNM voert daarom campagne voor hun werk en welzijn. Uw steun is daarbij onmisbaar!

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in om

kwetsbare mensen een beter leven en een mooiere toekomst te bieden. Missionaris Dick Zwarthoed werkt bijvoorbeeld als priester in de Democratische Republiek Congo en begeleidt daar straatjongeren. Missionair werker Frans van Kranen zet zich in voor de rechten van kinderen in Brazilië. Beiden werken in hun gemeenschap aan een betere toekomst voor jongeren. Ze zijn daarom het gezicht van onze Pinksteractie van 2022.

Samen voor onze missionarissen

De WNM steunt missionarissen en missionair werkers al meer dan 50 jaar in hun persoonlijke welzijn. WNM biedt financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan allerlei verzekeringen, maar ook aan de bijzondere ziektekosten en de premie

voor de AOW. Ook kunnen missionarissen vakantiegeld ontvangen, om te genieten van een verlof in Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen. Daarnaast heeft de WNM een laagdrempelig fonds waarop missionarissen een beroep kunnen doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt.

Pinksteractie 28 mei t/m 5 juni

Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug blijven geven voor missionarissen zoals pater Dick en Frans. Mogen zij dit jaar daarom op uw hulp rekenen en doet u mee met de Pinksteractie?

Naast de kerkcollectes kunt u uw bijdrage overmaken op NL30 RABO 0171 2111 11



Veel mensen hebben in de afgelopen eeuwen een voetreis gemaakt naar Santiago de Compostella. In de afgelopen decennia werd de route ook door heel veel mensen gefietst. Soms fietsten of liepen de pelgrims deze spirituele weg in groepjes.

Paul Wessels gaat de weg alleen fietsen. Daar heeft hij zo zijn redenen voor. Hij is een pelgrim van deze tijd. De Jacobsweg zal dit voorjaar door hem per e-bike afgelegd worden.

Onlangs haalde hij zijn eerste stempel bij het secretariaat van de basiliek in Groenlo. Voor mij was dit een reden om hem op te zoeken en te informeren naar zijn beweegredenen voor deze spirituele reis. Vlak voor zijn vertrek, eind maart, bracht ik een bezoek aan Paul Wessels.

We hadden een prettig gesprek: half in het Nederlands, half in het Algemeen Beschaafd Achterhoeks.

Tekst en foto's:
Vincent Stapelbroek

Hoe bent u op het idee gekomen om een pelgrimstocht te gaan maken?

Zo'n 10 jaar geleden dacht ik er al wel eens aan. Ik ben nu net met pensioen. Ik heb alle tijd van de wereld. Zo'n tocht mo'j allene maken. Dat ga ik doen. Ik heb zo'n 50 jaar in de psychiatrie gewerkt. In die tijd heb ik ne hoop met gemaakt. Veel patiënten haal ik me zo voor de geest. Tijdens de fietstocht kan ik mooi nadenken. Wat is er allemaal gebeurd? Wat nu? Wat kump d'r nog? Net als mijn moeder wil ik mijn levensverhaal opschrijven om door te geven aan mijn 2 kinderen. Dan wil ik ook iets vertellen over mijn jeugd. Hoe was het om op te groeien in een groot gezin? le had'n de ouders nooit allene. le waren altied met ne trop... Met 18 ging ik voor het eerst op kamers. Ineens was je helemaal alleen. Dus daarover kan ik mooi nadenken onderweg...

Waar gaat de reis naar toe?

Santiago de Compostella. Tijdens een bijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob in Holten heb ik veel tips voor de pelgrimstocht gekregen. Vanuit Vragender zou ik het liefst vertrekken vanuit de ruïne van de Jaopikskapelle. Daar neem ik dan een klein steentje mee. Dat leg ik als ik aankom in Santiago de Compostella bij een groot kruis. Zo leg ik dan een verbinding tussen de ruïne van Vragender en de bedevaartsplaats. Eigenlijk reis ik van Jaopik naar St. Jacobus.

Over het geloof...

Oorspronkelijk ben ik katholiek opgevoed. Ik ben misdienaar geweest in Vragender. Als misdienaar luisterde ik graag naar de Latijnse muziek. Die vond ik rustgevend. Door keuzes in mijn leven kom ik minder in de kerk. Om

Paul Wessels, een pelgrim van onze tijd

me heen zie ik het ook. Mensen zien meer, weten meer... Dat zal een rol spelen bij de ontkerkelijking.

Helaas heb ik in de loop der jaren van mijn carrière ook gezien dat de jeugd meer ontspoorde. Er is meer drugsproblematiek. Als psychiatrisch verpleegkundige was ik altijd voorzichtig met gesprekken over de politiek en het geloof. Je wilt



Jaopikskapelle in Vragender, bron: Google maps

iedereen tot rust laten komen.

Wat je ook gelooft: het is belangrijk dat we elkaar in de waarde laten. Er is teveel moord- en doodslag in de wereld.

Over de reis

Het is de bedoeling dat ik uitkom bij de Jacobuskathedraal. Daar is het graf van de apostel Jacobus. Ik ben van plan om elke dag 60 tot 70 kilometer te fietsen. Een van de eerste plaatsen die ik op de heenweg zal bezoeken is Kevelaar. En verder wil ik via Eindhoven, Brunssum, Verdun en nog wat andere steden ook nog een tussenstop maken in de bedevaartsplaats Lourdes. Het wordt een fietstocht van zo'n 2500 kilometer. Gelukkig heb ik in mijn leven veel gefietst. Tot voor kort fietste ik vaak van Groenlo naar Enschede. Dan fiets je toch zo'n 60 kilometer per dag. Qua fietsen gaat het wel lukken. Het is mijn bedoeling om mijn reiservaringen en overdenkingen vast te leggen in een blog.

Om een uur of negen 's avonds fiets ik naar huis. Het is maar een kilometer of acht naar huis. Geïnspireerd door pelgrim Paul besluit ik om er een paar kilometer bij te doen. Ik besluit om nog even langs de ruïne in Vragender te fietsen. Het weer is mooi. Er is weinig wind en ik reis per e-bike...

Kathedraal van Santiago de Compostella.

Foto: Diego Delso

Bron: commons.wikimedia.org





*Uitstorting van
de Heilige Geest,
Johann Sadeler (I),
naar Maerten de Vos,
1579
Rijksmuseum Amsterdam*

Na Kerst en Pasen is Pinkeren het derde feest dat, in Nederland, twee dagen lang gevierd wordt. Je krijgt er zelfs een vrije dag voor: Pinkstermaandag. Toch, als je tegenwoordig iemand op straat vraagt waar Pinksteren over gaat, is de kans groot dat je geen echt antwoord krijgt. En dat is niet eens zo verwonderlijk om meerdere redenen. Uiteraard draagt de ontkerkelijking bij aan minder kennis over geloof, maar er speelt ook nog iets anders mee. Het is een moeilijk te geloven en te bevatten gebeuren die met Pinksteren gevierd wordt.

**Tekst:
Berry Brockötter**

Als we naar de bron gaan, hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 8 van De handelingen van de Apostelen, zoals verwoord in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2005 dan lezen we daar:

“De komst van de Heilige Geest. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als een hevige windvlaag, dat het huis waarin zij zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden zij samen en raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en andere leerlingen in zijn eigen taal hoorden spreken. Ze waren

buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?’”

Uiteraard gaat het verhaal in hoofdstuk 2 verder met de eerste gloedvolle toespraak van Petrus in de verzen 14 tot en met 42. Het resultaat van de gebeurtenissen met Pinksteren was dat velen, voornamelijk joden, zich bekeren tot volgeling van Jezus Christus en zo de eerste gemeente (geloofsgemeenschap) ontstond.

Veel mensen moeten getuige zijn geweest van het voor het eerst naar buiten treden van de leerlingen van Jezus want de Joden vierden het Sjavoet-feest. Sjavoet is een Joods oogstfeest waarin wordt herdacht dat Mozes de Thora (de Tien Geboden) meebracht van de berg Sinaï. Deze feesten lopen na bijna 2000 jaar nog steeds parallel.

Pinksteren

wat vieren we vandaag?

Toevallig of niet, uitgerekend op dit joodse oogstfeest begonnen de leerlingen van Jezus met het binnenhalen van de bekeerlingen voor de nieuwe leer van Jezus.

Feest

Er valt dus nogal wat te vieren met Pinksteren: niet alleen ontvangen apostelen en andere leerlingen als eersten de Heilige Geest cadeau van God maar Pinksteren wordt ook gezien als het ontstaan van de Christelijke kerk. De komst van ondersteuning om de leerlingen na het vertrek van Jezus bij te staan was al door Jezus aangekondigd bij zijn Hemelvaart. De ontvangst van de Heilige Geest maakte veel los in de aanwezigen. Ze werden aangeraakt door een vurige tong waarna ze vol van geestdrift vertelden ze over Jezus en zijn leer in voor hen onbekende talen aan wie het maar horen wilde. De Heilige Geest wordt vaak ook "de Helper" of soms "de Pleitbezorger" genoemd en beschouwd als deel van de goddelijke Drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Bij elk kruisteken verwijzen we ernaar.

Veelal ongemerkt gebruiken we ook nu nog begrippen die aan de gebeurtenissen op Pinksteren gekoppeld zijn, zoals: ergens vol van zijn, een vurig betoog houden, vol geestdrift aan de slag gaan, etc..

Vormsel en Heilige Geest

Voor de meeste lezers is het niets nieuws dat met het toedienen van het sacrament van het Heilig Vormsel, ook wel "plechtige communie" genoemd, de vormeling de kracht van de Heilige Geest ontvangt om te helpen zijn geloof te ontdekken, te ervaren en beleven en erin te volharden.

Enkele jaren terug maakte de vormheer tijdens zijn overweging in een Vormselviering de vergelijking van de Heilige Geest met een "mobieltje naar God", maar dan wel een met een levenslang abonnement. Hij legde uit dat we via de Heilige Geest niet alleen altijd onze noden en zorgen en ook onze dankbaarheid naar voren mogen brengen. De Heilige Geest helpt ons ook bij onze levenslange zoektocht naar het begrijpen van de opdracht die we op ons nemen als wij volging van Jezus willen zijn. De Heilige Geest als communicatiemiddel en als informatiebron, ziedaar de overeenkomst met het tegenwoordig onmisbare mobieltje.



Pentecôte (Pinksteren) door Jean II Restout

Synodaal proces

Paus Franciscus heeft een mondiaal synodaal proces (lees: een wereldwijde consultatie) gestart met als doel het vinden van gezamenlijke weg waarlangs de Kerk in het huidige tijdsbestek en in de bestaande cultuur haar missie kan vervullen. In dat proces ziet de Paus een belangrijke rol weggelegd voor de Heilige Geest: "Om naar de Heilige Geest te luisteren, moeten leden van de Kerk naar elkaar luisteren en vooral naar degenen die gemarginaliseerd zijn." "Het doel is niet om ieders individuele mening te verzamelen, zei hij, maar eerder om te horen wat de Heilige Geest stilletjes - en misschien verrassend - door de ander zegt." Dit aldus citaten van de websites van het Aartsbisdom en van Katholiek Nederland.



Symbol

Ook de symboliek waarmee de Heilige Geest wordt aangeduid verschilt. Zo wordt de ontvangst van de Heilige Geest vaak gesymboliseerd middels tongen van vuur die neerdalen op de hoofden van de leerlingen. De Heilige

Geest zelf echter wordt vaak gesymboliseerd in een vorm die lijkt op een duif.

Gezien het rijke gebruik van symboliek in kerken zal het niet verbazen dat dit in veel kerken in vele vormen te vinden is. Wellicht de volgende keer bij het bezoek aan een kerk eens met andere ogen om je heen kijken.



Ook in de kunst is zijn er veel verbeeldingen van de ontvangst van de Heilige Geest, zoals bijvoorbeeld Pentecôte (1732), door Jean II Restout, dat hangt in het Louvremuseum.

Pinksteren

Het is niet dus alleen een breed feest maar ook een feest over een niet zo gemakkelijk te bevatten geloofsaspect: de Heilige Geest. Zonder enige kennis van ons christelijke geloof is het dus niet zo verwonderlijk dat velen niet meer weten wat we vieren met Pinksteren.



In onze parochie HH. Paulus en Ludger hebben we van allerlei mensen met van allerlei functies. Samen zorgen ze ervoor dat de zaken binnen onze organisatie zo goed mogelijk lopen. Toch gaat er ook wel eens wat mis, soms op intermenselijk niveau. Gelukkig hebben we ook nog een vertrouwenspersoon in ons midden. Hij heet Hans Goorhuis. Wat doet hij als vertrouwenspersoon? Wat houdt zijn functie in? Daar wil ik meer over weten en dus besluit ik een afspraak met hem te maken. Dat gaat vlot. Een weekje later bel ik bij hem aan.

Tekst en foto's:
Vincent Stapelbroek

Vertrouwenspersoon
Hans Goorhuis
T: 06-22930809
E: hansgoorhuis@gmail.com

Een vertrouwde sfeer...

Wanneer ik de woonkamer van de familie Goorhuis betreed, voel ik me meteen op mijn gemak. Het eerste wat me opvalt is de piano. Natuurlijk vraag ik meteen wie er piano speelt in dit huis? En Hans vertelt direct in geuren en kleuren over zijn hobby. In zijn jeugd was hij pianist van een jongerenkoor. Op 16-jarige leeftijd werd hij zelfs al dirigent van datzelfde koor. Kortom: de sfeer is meteen goed en vertrouwd. Er zit muziek in dit gesprek. We zouden nog wel een uur over dit soort onderwerpen kunnen praten, maar we weten allebei dat we het vandaag over een iets serieuzer onderwerp gaan hebben. En dus pak ik mijn notitieboekje maar uit mijn tas...

Hoe bent u vertrouwenspersoon geworden?

Daar ben ik voor gevraagd. In het verleden heb ik in het Paulusbestuur gezeten. Een jaar

of 6 geleden ben ik daar vertrokken, omdat ik te druk was met het opstarten van mijn bedrijf. Zo'n 2-3 jaar geleden werd ik gebeld door de pastoor: 'Wil je vertrouwenspersoon voor de parochie worden. Je kent ons, maar hebt voldoende afstand?' Dus ja, daar heb ik toen 'ja' op gezegd. Wanneer je boven de 55 bent, heb je wel een soort kompas ontwikkeld waar je op kunt bouwen. In deze functie ben je alleen. Wat je hoort, moet je voor jezelf houden. En je moet gezond zelfvertrouwen hebben. Je moet onbevooroordeeld en onbevangen een gesprek aan kunnen gaan. Meestal heeft het te maken met een conflict. Eerst heb je een gesprek met de melder van het probleem. Daarna ga je in gesprek met de andere partij: dan gaat het om wederhoor. Je start de gesprekken onbevangen met een soort nul-lijn. Je probeert je heel neutraal op te stellen. Voor deze functie heb ik geen speciale opleiding

Een kwestie van vertrouwen

Een interview met Hans Goorhuis, vertrouwenspersoon van onze parochie

gehad. Ik vertrouw op mijn innerlijk kompas en op mijn daarop gebaseerde oordeelsvorming.

Je komt in aanraking met allerlei mensen. Dat is boeiend.

Wat doet u als vertrouwenspersoon? Wat is de inhoud van uw functie?

Men klopt met van allerlei zaken bij me aan. Het is heel breed. Soms gaat het om mensen die problemen hebben met elkaar. Soms gaat het ook om groepen van mensen. Je kunt daar bijvoorbeeld bij denken aan locatieraden of beheercommissies die zich niet gehoord voelen. Het conflict verhardt. Op de achtergrond spelen vaak grotere r.-k. ontwikkelingen, bijvoorbeeld vanuit het bisdom. Als vertrouwenspersoon luister je in

**WIJ ZIJN ER
OOK ALS JE
JE HART WILT
LUCHTEN.**



**DE VERTROUWENS-
PERSOON**

**HEEFT GRAAG
RODDELS
UIT DE EERSTE
HAND**

Loesje

Postbus 1040
6801 SA Arnhem
www.anshu.nl

eerste instantie. Je probeert invloed uit te oefenen op de actuele situatie. Je hoopt dat de partijen uiteindelijk wederzijds begrip krijgen voor elkaars standpunt. De problemen variëren dus van conflicten op intermenselijk niveau tot problemen tussen groepen vrijwilligers en vertegenwoordigers van het instituut. Je kunt daarbij denken aan een conflict tussen een locatieraad en mensen van het bestuur. Vaak is er op een eerder moment al iets misgegaan in de communicatie... Schenk aandacht aan elkaar en dan krijg je ook meer begrip voor elkaar.

Waarmee kunnen de mensen bij u aankloppen?

Mensen kunnen met alles, wat te maken heeft met de parochie, bij me aankloppen. Zelf kijk ik dan wel wat er gefilterd moet worden. Het

moet met de parochie te maken hebben. Als het niet voor mij is, kan ik door verwijzen.

Wat is uw achtergrond? Welke studie hebt u gevolgd?

In mijn jonge jaren heb ik rechten gestudeerd. Nu ben ik een verwaterde jurist. Tijdens mijn werkzame leven, heb ik diverse managementcursussen gevolgd. Ik ben dus breed opgeleid. Hoewel ik geen specifieke opleiding heb gehad voor de functie als vertrouwenspersoon, heb ik bijvoorbeeld wel een opleiding gevolgd over financiële ethiek. Hoe ga je met materie en met elkaar om? Daar heb ik tijdens die studie en in mijn leven veel over geleerd.

Wat betekent dit werk voor u?

Ik kan genieten van de gesprekken die ik voer. Het is voor mij boeiend om me te verdiepen in mensen. Het proces vind ik al mooi. Een oplossing is natuurlijk ook mooi. Het is voor mij belangrijk dat iedereen gehoord wordt.

Hebt u met dit werk een bepaalde missie of doel voor ogen?

Nee, het is heel erg vraag-gestuurd. Iemand zit met een probleem. Dat wil ik bespreekbaar maken. Kwesties wil ik serieus en voortvarend aanpakken. Je moet dingen snel oppakken. Gesprekken die ik hou met betrokkenen, plan ik kort na elkaar. Dan voelt men zich serieus genomen.

Na dit boeiende gesprek attendeert Hans me op een mooie fietsroute naar Lichtenvoorde. Hij legt me uit hoe ik vanuit de basiliekstad Grol via de oude trambaan de weg naar huis kan afleggen. Het is eigenlijk een historisch pad. Hoewel ik al mijn hele leven in de Achterhoek woon en redelijk veel fiets, is mij deze weg volkomen onbekend. Toch besluit ik de route over de oude trambaan naar huis te fietsen. Het voelt als een vertrouwde weg.

Oplossen
wederhoor
Judger
Onbeveng
Probleem
Hoor
Parochie
Paulus
Conflict
Onbevooroordeeld
Vertrouwenspersoon
Iedereen
Onafhankelijk
Bespreekbaar

Kunst en Spiritualiteit

Uitgaande van de werkgroep Ontmoeting en Inspiratie vindt al een aantal jaren een apart programma plaats getiteld: Kunst en spiritualiteit.

In een zestal bijeenkomsten hebben we met een groep van 15 mensen ons gezamenlijk verdiept tijdens de afgelopen herfst-winter-voorjaar in het boek Numeri.



Afbeelding bij introductie 'Verhalen in de woestijn' Boek Numeri. Lee Miller, Portait of Space, Al Bulwayeb, near Siwa, Egypt 1937

Numeri, Je denkt in eerste instantie is dat wel de moeite waard al die avonden op stap.

Je denkt aan getallen; je hoort van Mozes, maar ken ik dat niet al? In mijn jeugd al een spektakelfilm over gezien. Wat schiet ik er mee op?

Numeri wat betekent woestijn. Het is het 4e boek uit de Thora. Voor ons Christenen zeggen we uit het Oude Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Geschreven door allerlei auteurs met een diepere betekenis en het laat ons allerlei flarden van verhalen horen. We denken die eerste avond na aan de hand van een 5-tal foto's over de woestijn. De woestijn als metafoor: woestijn in ons leven, waar we doorheen moeten; woestijn vanuit ons geloven en woestijn bij onze kijk naar de (westerse) wereld. Wat zagen we eigenlijk? Wat deed zo'n foto met ons? Geef het eens een titel. Eenieder gaf aan wat hij/zij zag. Een ander sloot daar weer op aan met net iets andere opmerkingen en door met alle rust te kijken, te kijken en nog eens te kijken probeerden we samen het boek Numeri te 'lezen' met ons hart.

"We breken uit het bestaande, 't maakt allerlei fantasieën los, we zien gezellige warme kleuren die ons inspireren, we zien kille, kale ongezellige ruimtes, spelonken, enge ruimtes, we zien ook zuiverheid, sereniteit, fris en

ondernemend, open ruimtes en een oude mens die alert, scherpzinnig kijkt in een zoutwoestijn met een enorme stilte en rust." Die avond lezen we een stuk uit Numeri 1. Gaandeweg de avond worden we ons bewust van wat er gebeurt in de tekst. Hoe nu verder? Een beweging terug naar de bron. We eindigen die avond met gedicht van Ed Hoornik: Hebben en Zijn. Dat sprak mij erg aan. Waarvan kende ik dat? Kende alleen het eerste vers. Ja, weet het weer. Het eerste vers stond op de uitnodigingskaart voor het afscheid van een aantal schoolcollega's en mezelf, al weer heel wat jaren terug.

Hebben en zijn

*Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werkelijkheid, de andre schijn.*

*Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.*

*Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.*

*Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.*

uit het werk van Ed Hoornik (1910-1970)

En..... ja hoor, vanwege Covid-19 werden alle bijeenkomsten ons weer onmogelijk gemaakt. Wel natuurlijk alle tijd om het hele gedicht eens goed op ons in te laten werken en ook de foto's van de woestijn en de beginfoto. Het betekende wel dat de vervolgdata van de bijeenkomsten wat in elkaar geperst werden.

Tweede avond, een foto van een museum waar een moeder en kind kijken naar een enorme hangende installatie van wel duizenden kleine vogeltjes. Breekbare porseleinen vogels.

Een witte! Een grote zwerm vogels zoals we ze hier op het platteland in de Achterhoek wel kunnen zien heen en weer vliegen. Bepaal maar waar jij zit, zou jij die witte vogel willen zijn? Allerlei vragen kunnen we ons hier stellen. Mij sprak aan wat aan de zijkant, wel vooraan, maar uit de chaotische massa. Niet als kopie daar in het midden. Via de verhalen

over Mozes, geen onfeilbare held, maar iemand die met zijn menselijke zwakheden toch heel dichtbij het mysterie van de Eeuwige kwam, zien wij avond na avond hoe wij onze nieuwe toekomst vorm kunnen geven. Een fundamentele heroverweging. Bereid zijn om nomadisch te geloven. Dat wil zeggen dat wij allen vreemdelingen op de aarde zijn. Onszelf te zien als pelgrim, op-weg-zijn, gelovig. Ook al wonen we een - tig aantal jaren hier in de Achterhoek.

Hoe gemeenschapsvorming op te bouwen door naar elkaars verhaal te luisteren en zijn Naam aanwezig te laten zijn.



Cai Guo-Qiang, Murmuration (landscape) 2, detail, 2019, zwart geblakerd porselein van verschillende afmetingen, National Gallery Victoria, Melbourne

Een volgende avond kregen we een serie foto's te zien van een hoofd, steeds op een ietwat andere wijze uitgewerkt. En dan proberen om (in een dialoog) een ontmoeting te laten plaatsvinden. Dat is zo van het ene op het andere moment moeilijk maar niet onmogelijk. Verschil leren zien tussen heilig en onheilig. Heilig is alleen God, het beeld van de Ander in de naaste en eerbied voor de hele Scheping. De toekomst open houden. Come what komt. Dat is wat we meekrijgen. De lezingen tijdens de eucharistievieringen gingen in diezelfde tijd deels ook uit Numeri. Dat was meegenomen. Het ging nu immers allemaal zo snel, zo dicht op elkaar qua tijd.

In deze tijd viel Rusland naar gezegd Oekraïne binnen. In die regio zijn al wel zo'n 10 jaar over en weer schermutselingen. De een daagt de ander steeds uit. Het verhaal uit Mozes tijd met de oorlog van Farao die de Israëlieten achterna zit..... oorlog is er altijd. Ook nu. Wat doet dat met ons? We kregen ook vreemde stellages te zien met angstaanjagende beesten, een enkel opgesloten, toch een kleine mogelijkheid om te ontsnappen. Moet wel zelf initiatief nemen.

Dan krijgen we twee verschillende kunstwerken te zien. Een die voor mij verwording, verval weergaf en een ander juist een schone muur en een vreemde strakke donkere gla-

zen deur. Het roept op tot een nieuw begin, maar eerst door de donkere deur. Een doorblikje naar wat achter ons ligt. Een uitspraak van Kierkegaard was hier van toepassing: "Het leven moet voorwaarts geleefd worden, maar begrijpen doen we achterwaarts". Het was elke avond een kijken, kijken en nog eens kijken. Een prachtig beeld van Hans Verhoeven kregen we in stukjes en beetjes te zien. Elke keer kreeg je weer een totaal andere gedachte. Hij besloot zelf als maker met de volgende tekst die uit mijn hart gegrepen is:

*Een woord bij het beeld
steelt het zien bij de kijker
zien maakt het verhaal*

Met andere woorden: zelf ontdekken! Het hele leven is een proces, ook in het geloof. Door de woestijn heen naar een nieuw begin. Een ontspannen voet en gracieuze rok, hoofd in doos, geen armen, geen oren, geen ogen, scherpe haren naar achteren. Het verwijst al naar Deuteronomium. Wij zijn de handen. God spreekt door mensen, door wat ze zeggen, doen.

De algehele afsluiting met de maker, schrijver, zoeker naar bijpassende beelden, de heer Ben Piepers vond een week later plaats. Nu met een naar mijn smaak hele mooie foto, erg indrukwekkend. van Banksy. Probeer u hier



Hans Verhoeven, 2016-2, Abachi hout, hardsteen, goud, 90 cm

zelf een verhaal bij te maken! Kijkt u rustig, neem de tijd, blijf kijken en dan pas het verhaal.

Een avond met voedsel van eenieder, zelfs een woestijnsoep kwam ter tafel. Het was het allemaal waard die avonden. De woestijn heeft ons allen verrijkt: ogen en oren geopend. Kunst kan eenieder inspireren tot spiritualiteit, zeker ook samen met de tekst van Numeri uit de Bijbel en ons op pad sturen. Met pastor Carla Roetgerink die ons elke avond



Kunstwerk van Banksy, het pseudoniem van een Britse kunstenaar: 2007 Bethlehem.

begeleidde met theoretische achtergrondinformatie en een grote kaart van de woestijn en de kunstwerken.

Aan ons allen de keuze. Een week later was het mooie feest van het Paasmysterie en nog een week later sloot daar het feest van de nieuwe parochie HH. Paulus en Ludger ook weer mooi op aan: **Een nieuw begin**, drie! dagen van activiteiten en ontmoetingen, afsluitend met de zondag van Barmhartigheid. **Wat een nieuw begin! Doet u ook mee?**

De volgende serie van Kunst en Spiritualiteit zal gaan over de Psalmen en starten in het najaar. Opgave kan te zijner tijd bij de heer Peter Muller, E: pjamueller@gmail.com

*namens de groep deelnemers,
Els Tolsma - Hopmans.*

Ontmoeting en Inspiratie



De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH. Paulus-Ludgerparochie wil het graag mogelijk maken elkaar te ontmoeten en inspireren rond boeiende thema's. Hieronder vindt u de activiteiten die aankomend half jaar georganiseerd worden (alles natuurlijk onder "corona-voorbehoud"), alle om 19.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum; vanaf 19.15 uur inloop. Mocht u bepaalde suggesties hebben, wij staan er voor open. Verdere informatie over de activiteiten zult u ook in de nieuwsbrieven, de lokale en regionale (kerk)bladen, facebook en op de website van de parochie (<https://www.paulus-ludger.nl/> -> inspiratie) vinden; ook in uw mailbox, als u daarvoor uw e-mailadres doorgeeft.

Programma september t/m december Dinsdag 20 september

Avond in de vredesweek met Niek Nijhuis, legeraalmoezener.

Woensdag 5 oktober

Avond met broeder Thomas Quartier OSB, Theoloog des Vaderlands.

Dinsdag 8 november

"Dwazen omwille van Christus", een avond met Frank Bosman, cultuurtheoloog.

Dinsdag 13 december

Chris Fictoor bereidt ons aan de hand van delen van de Messiah van Händel voor op Kerstmis.

Contactpersonen

Peter Müller, T: 0544 463045

E: pjamueller@gmail.com

Anita Overkamp, T: 06 46685047

E: anitaaltink9@gmail.com

Marjo Stapelbroek, T: 06 15131412

E: marjostapelbroek@hotmail.com



Wandeling (pelgrimage) 20 juni

Aan het begin van de zomer trekken we onze wandelschoenen aan. Al wandelend komen we in gesprek met elkaar over zaken die ons en onze tochtgenoten kunnen inspireren. Het kaartspel van de KRO "De Wandeling" kan het gesprek op gang brengen. Dit jaar pelgrimeren we rond Lichtenvoorde/Aalten.

Wanneer: maandag 20 juni

Vertretpunt: Camping Goorzicht, Boterdijk 3, Aalten

Tijd: 19.00 uur. Duur wandeltocht ± 2 uur

Opgave vóór 20 juni via e-mail bij marjostapelbroek@hotmail.com

Ha, daar ben je

Jij, met je lieve lach.
 Jij, met je stralende ogen.
 Jij, met je leuke grapjes.
 Jij, die zo graag buiten speelt.
 Jij, die zo lekker stil genieten kan.
 Jij, die zo van spelletjes houdt.
 Jij, die soms verdrietig bent of boos.
 Jij, die zo lekker nieuwsgierig bent.
 Jij, die veel heeft geleerd over
 en ervaren in de Rooms-Katholieke Kerk
 Na deze ontdekkingstocht mag je
 op 21 of 22 mei
 je eerste heilige communie ontvangen.



Joep Groot Zevert
 Beau Nieuwenhuis
 Nouk Roerdink
 Rens Wiegerinck
 Aiyden Meulenkamp
 Luuk Meekes
 Gabriëlla Jendrych
 Jaap De Jong
 Birgitta Podlipskaja
 Eliyan Younan
 Aliyah Noteboom
 Stijn Groot Zevert

Rudy te Loo
 Romy De Jong
 Siem Dusseldorp
 Noëlla Gjeta
 Gabriëlla Esman
 Julisa Rensink
 Noud Roerink
 Wessel Heutinck
 Luca van der Elzen
 Desi De Jong
 Mick Severt
 Lynn Banning
 Harm Hartemink

**Gebed**

We vragen u te bidden voor de jonge gezinnen waarvan een kinderen hun eerste heilige communie of het vormsel hebben ontvangen of gaan ontvangen.

Na de zomer komen we terug met nog meer ervaringen ... Gezegende zomervakantie toegewenst.

WIE WIL OOGSTEN, MOET EERST ZAAIEN

Kardinaal Alferinkschool in Neede op bezoek in de Sint Caecilia kerk.

De ochtend start met 55 kleuters die het best spannend en een beetje eng vinden om de kerk binnen te gaan. Eenmaal binnen en na het aansteken van een kaarsje is het ijs wel gebroken. Met een lekker snoepje zijn ze terug gewandeld naar school met een mooie kleurplaat en een kindergebedje. Genietend van de ochtendzon.

Daarna volgden in drie groepen de midden en bovenbouw van de school.

In totaal hebben zo'n 110 kinderen samen met leerkrachten en hulpouders de kerk ontdekt en over geloven nagedacht. En vragen gesteld. Een zinvolle, gezellige, inspirerende en leerzame ochtend.

*Carla Roetgerink,
 pastoraal werkster*

Zie ook de foto's bij de locatie Neede



Ben je er klaar voor?

Na positieve ervaringen met meerdere vormselweekenden in voorgaande jaren organiseren we graag opnieuw een inspirerend en enthousiast weekend – een driedaagse voorbereiding- waarin de tieners God leren kennen als een persoonlijke en liefdevolle God. De vraag is dan

BEN JE ER KLAAR VOOR?

11, 12 en 13 November 2022 is het zover.

De vormselviering staat gepland voor zaterdag 19 november 2022 om 19.00 uur in de St. Calixtusbasiliek in Groenlo. De vormheer zal uit Utrecht naar ons toekomen.

Op een eigentijdse, creatieve, interactieve en afwisselende manier, zit zo'n weekend boordevol leuke activiteiten, sport, spel en creatieve opdrachten. Steeds opnieuw mogen we samen bijzondere momenten beleven en delen. Een heel gezellig, cool en leerzaam weekend, zo zeggen de tieners zelf.

AANMELDEN kan tot uiterlijk 19 september 2022 via de website of via het parochiesecretariaat,
E: secretariaat@paulus-ludger.nl



Op welk fundament bouw jij?

Vakantiewerkje

Met welke naam mag ik jou roepen?
Wil je zeggen hoe je heet?
Je eigen naam is héél bijzonder. Hij hoort bij jou.
Je wordt ermee geroepen. Het is je roepnaam.



Schrijf je naam met prachtige letters in dit vak. God heeft ook een Naam. Er staat daarover in de Bijbel een verhaal. God heeft Zijn naam aan Mozes verteld. Dat was lang voordat Jezus geboren werd en daarom noemen we dit deel van de Bijbel: Oude Testament. Zijn Naam betekent: Ik Zal Er Zijn. Zo wil Hij laten weten dat Hij er áltijd voor je is. Als je blij bent, maar ook als je verdriet hebt. Als je in de kerk bent, maar ook thuis of onderweg. Als je je soms alleen voelt of niet goed begrepen.

Als je ziek bent of juist net weer beter.
Als je het allemaal even niet meer weet.
Als je soms niet aardig was.
Je kunt Hem alles vragen en vertellen.
Hij zal er altijd voor je zijn.
Waarvoor zou jij willen bidden?

God kun je je voorstellen in vele vormen.
Als een wolk, als een vuur die ons vooruit gaat en de weg wijst.
Wij horen allemaal bij Hem.



Evenveel als de eerste leerlingen van Jezus.

Wat vond jij het mooiste in de kerk die je bezocht hebt in je vakantie? En waarom?

En we kunnen fijn leven en op Hem lijken als we met God verbonden zijn.

Als je een kerk gaat bezoeken deze vakantie, zoek dan 12 kruisjes. Meestal in de muren van de kerk. Dit zijn de wijdingskruisjes van de kerk.

Een spontaan gesprek

Terwijl je kijkt naar een film, komen er altijd projecties, plaatjes op in je gedachten: in eerste instantie gaat het daarbij om je eigen, spontane indrukken en emoties zoals afschuw, angst, verbijstering, verwondering en blijdschap.

Als je gelooft dat mensen zijn gemaakt om van God en van elkaar te houden, dan geeft het leven van Jezus je een prachtig voorbeeld. Je hoeft alleen maar gevoelige antennes te ontwikkelen voor relevante en belangrijkste signalen: de zogenaamde eyeopener voor jou.

Dit geeft aan waar geloof eerst en vooral mee te maken heeft: met de ervaring van levend zijn. Wat betekent dat oude verhaal, wat betekent het leven van Jezus voor mij nu in deze tijd? Jezus komt in deze film tot leven via de ogen van kinderen.



WEEKENDVIERINGEN

Aalten

zo 5-6, 9:30u., Woord- en communie
Dhr. J. Droste
zo 12-6, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong en Diaken C. Peters

Beltrum

zo 5-6, 9:30u., Eucharistie
Gastpriester en pastoraal werkster
C. Roetgerink
za 11-6, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
za 18-6, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep
za 25-6, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep

Eibergen

za 4-6, 19:00u., Woord- en communie
Diaken C. Peters
za 18-6, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

Groenlo

zo 5-6, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 12-6, 9:30u., Eucharistie
Pater F. Bomers
zo 19-6, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 19-6, 17:00u.,
Pastoor H. de Jong
zo 26-6, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Harreveld

za 4-6, 10:30u., Woord- en communie
Mw. M. van Uem
zo 26-6, 9:30u., Woord- en communie
Dhr. W. Klein Zeggelink

Lichtenvoorde

zo 5-6, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 12-6, 11:00u., Eucharistie
Pater F. Bomers
zo 19-6, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 26-6, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lievelede

za 4-6, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep
zo 19-6, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Mariëvelde

zo 5-6, 9:30u., Woord- en communie
Mw. A. Wopereis

Meddo

zo 5-6, 10:00u., Oecumenisch
Nando Smid en Leo Zieverink
za 18-6, 19:00u., Woord- en communie
Lidy Wolters en Monique te Kieft

Neede

za 4-6, 19:00u., Eucharistie
Gastpriester en pastoraal werkster
C. Roetgerink

Rietmolen

zo 26-6, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Vragender

za 25-6, 19:00u., Woord- en gebed
Pastoor H. de Jong

Winterswijk

za 4-6, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 12-6, 9:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Zieuwent

zo 5-6, 9:30u., Woord- en communie
Diaken C. Peters
za 11-6, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink
za 18-6, 10:30u., Woord- en gebed
Mw. C. Lageschaar
za 25-6, 19:00u., Eucharistie
Vicariss H. Pauw

Beltrum

za 2-7, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep
za 9-7, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
za 23-7, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Eibergen

za 2-7, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep
za 16-7, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo

zo 3-7, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 10-7, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 17-7, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 24-7, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 31-7, 9:30u., Eucharistie
Vicariss H. Pauw

Lichtenvoorde

zo 3-7, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 10-7, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 17-7, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 24-7, 11:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink
zo 31-7, 11:00u., Eucharistie
Vicariss H. Pauw

Lievelede

zo 3-7, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep
zo 17-7, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Mariëvelde

zo 10-7, 9:30u., Woord- en communie
Mw. A. Wopereis

Meddo

za 9-7, 19:00u., Woord- en gebed
Anne Marie Hörning en Henriëtte Zieverink
za 23-7, 19:00u., Woord- en communie
Leo Zieverink en Nelly Raben

Winterswijk

za 2-7, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 10-7, 9:30u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Zieuwent

za 9-7, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink
za 23-7, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

Beltrum

za 6-8, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep
za 13-8, 19:00u., Eucharistie
Pater F. Bomers
za 27-8, 19:00u., Woord- en communie
Diaken C. Peters

Eibergen

za 6-8, 19:00u., Woord- en communie
Diaken C. Peters
za 20-8, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo

zo 7-8, 9:30u., Eucharistie
Mgr. Woorts
zo 14-8, 9:30u., Eucharistie
Mgr. Hoogenboom
zo 21-8, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

WEEKENDVIERINGEN - VERVOLG

zo 28-8, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde

zo 7-8, 11:00u., Eucharistie
Mgr. Woorts
zo 14-8, 11:00u., Eucharistie
Mgr. Hoogenboom
zo 21-8, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 28-8, 11:00u., Woord- en communie
Diaken C. Peters

Lielvelde

zo 14-8, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep

zo 28-8, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Mariënvelde

zo 14-8, 9:30u., Woord- en communie
Mw. A. Wopereis

Meddo

za 13-8, 19:00u., Woord- en gebed
Ellen Klitsie en Ida Beekman
za 27-8, 19:00u., Woord- en communie
Leo Zieverink en Lidy Dorsthorst

Neede

zo 14-8, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Winterswijk

za 6-8, 19:00u., Eucharistie
Pater F. Bomers
zo 14-8, 9:30u., Woord- en communie
Diaken C. Peters

Zieuwent

za 13-8, 19:00u., Woord- en communie
Diaken C. Peters
za 27-8, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Weekendvieringen per datum

za 4-6: Eibergen, Harreveld, Lielvelde, Neede, Winterswijk
zo 5-6: Aalten, Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde, Mariënvelde, Meddo, Zieuwent
za 11-6: Beltrum, Zieuwent
zo 12-6: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde, Winterswijk
za 18-6: Beltrum, Eibergen, Meddo, Zieuwent
zo 19-6: Groenlo, Lichtenvoorde, Lielvelde
za 25-6: Beltrum, Vragender, Zieuwent
zo 26-6: Groenlo, Harreveld, Lichtenvoorde, Rietmolen
za 2-7: Beltrum, Eibergen, Winterswijk
zo 3-7: Groenlo, Lichtenvoorde, Lielvelde
za 9-7: Beltrum, Meddo, Zieuwent
zo 10-7: Groenlo, Lichtenvoorde, Mariënvelde, Winterswijk

za 16-7: Eibergen
zo 17-7: Groenlo, Lichtenvoorde, Lielvelde
za 23-7: Beltrum, Meddo, Zieuwent
zo 24-7: Groenlo, Lichtenvoorde
zo 31-7: Groenlo, Lichtenvoorde
za 6-8: Beltrum, Eibergen, Winterswijk
zo 7-8: Groenlo, Lichtenvoorde
za 13-8: Beltrum, Meddo, Zieuwent
zo 14-8: Groenlo, Lichtenvoorde, Lielvelde, Mariënvelde, Neede, Winterswijk
za 20-8: Eibergen
zo 21-8: Groenlo, Lichtenvoorde
za 27-8: Beltrum, Meddo, Zieuwent
zo 28-8: Groenlo, Lichtenvoorde, Lielvelde

WEEKVIERINGEN

Aalten

In de St. Helenakerk is op donderdag 2 en 9 juni om 9:00 uur een ochtendviering.

Beltrum

Op woensdag 1 en 15 juni, 6 en 20 juli en 3 en 17 augustus is er om 9:30 uur een viering in de OLV Tenhemelopnemingkerk.

Eibergen

Op donderdag 2 en 16 juni, 7 en 14 juli en 18 augustus is er om 9:00 uur een viering in de H. Mattheuskerk. Op de eerste donderdag van de maand is er vanaf 8:30 uur aanbidding van het Allerheiligste.

Groenlo

In de H. Calixtuskerk is wekelijks op dinsdag om 9:00 uur een ochtendviering met om 8:30 uur het bidden van de rozenkrans, uitgezonderd 7 juni, 26 juli en 2 augustus. Iedere vrijdag is er om 9:00 uur een viering met om 8:30 uur de aanbidding van het Allerheiligste.
Op woensdag 8 en 22 juni, 13 en 27 juli en 10 en 24 augustus is er om 19:00 een Taizéviering.

Lichtenvoorde

Elke dinsdag in de maanden juni en juli om 11:00 uur rozenkransbidden, de eerste dinsdag van de maand in de kerk, de overige dinsdagen in de Ludgerzaal.

Woensdag 6 juli om 14:00 uur eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Neede

Op dinsdag 14 juni is er om 9:00 uur een eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Rietmolen

Op donderdag 23 juni is er om 9:00 uur een eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Winterswijk

In de H. Jacobuskerk vindt wekelijks op woensdag om 9:30 uur een ochtendviering plaats in de kapel.

In de H. Jacobuskerk wordt iedere donderdag om 15:00 uur de rozenkrans gebeden.

Zieuwent

In de Werenfriduskerk is op woensdag 8 en 22 juni, 13 en 27 juli en 10 en 24 augustus om 9:30 uur een woord- en communieviering in de kerk.

OVERIGE VIERINGEN**Zaterdag 4 juni, Eibergen**

17:30u., Doop, Diaken C. Peters

Zaterdag 18 juni, Lichtenvoorde

16:00u., Doop, Pastoor H. de Jong
17:00u., Doop, Pastoor H. de Jong

Maandag 6 juni, tweede Pinksterdag

Eucharistieviering in de H. Calixtusbasiliek om 9:00 uur met pastoor H. de Jong.

VAKANTIE IN EIGEN PAROCHIE

De zomer komt er weer aan. Velen willen weer op vakantie gaan naar het buitenland. Wat ga je dan doen? Genieten van de vrije tijd, uitrusten, zonnebaden op het strand.

Velen willen liever actief bezig zijn. Gaan wandelen of fietsen in de natuur, zwemmen of op een andere manier bezig zijn.

Maar ook de lokale cultuur opsnuiven; een stad bezoeken, winkelen of naar een markt gaan. Misschien een museum of een kerk bezoeken. Dit zijn maar een paar van vele mogelijkheden die men als toerist heeft.

Dit zijn dingen die we doen als we op vakantie zijn, weg uit de eigen omgeving. Maar wat is er te doen in onze eigen parochie? Wat bieden onze kerken aan toeristen of mensen die niet weg kunnen gaan?

De redactie van het blad heeft de afgelopen tijd geïnventariseerd wat er in onze eigen parochie mogelijk is. Wat is er waar te doen.

In **Beltrum** is de kerk open voor bezichtiging op de woensdag en donderdag in juli en augustus van 11:00 tot 16:00 uur. De website <https://jalbum.net/nl/browse/user/album/1573137> geeft in beelden een beschrijving van de OLV Tenhemelopnemingkerk. Ook is regelmatig iemand aanwezig die uitleg kan geven.



Kerk in Beltrum

Bredevoort heeft geen katholieke kerk meer maar de katholieke gemeenschap houdt wel vieringen in de protestantse Sint Joriskerk. Ook zijn een aantal beelden uit de katholieke kerk verhuisd naar deze kerk. De Sint Joriskerk is gratis te bekijken van 12 juli t/m 26 augustus en altijd tijdens de boekenmarkten. Op overige dagen is het stiltecentrum geopend waar een kaarsje kan worden opgestoken bij de Maria icon. Het stiltecentrum is met een glazen wand afgescheiden van de rest van de kerk. In september beginnen de Sint Joriscconcerten weer.

De toren en de basiliek in **Groenlo** zijn open op de woensdagen en zaterdag in mei en juni van 13:30 tot 16:30 uur. Op de overige dagen kunt u het stiltecentrum bezoeken om een kaarsje op te steken. U kunt ook een blik op de kerk werpen.



Orgel in de basiliek in Groenlo

Op woensdag 3, 10, 17 en 24 augustus worden orgelconcerten verzorgd door organist Jaap Zwart. Aanvang 20:15 uur. Vooraf geeft de organist uitleg over het orgel. Na afloop kan onder het genot van koffie/thee nagepraat worden en bestaat de mogelijkheid de koorzolder met orgel te bezoeken. Toegang gratis, vrije gift is welkom.

In **Mariënveld** kunt u altijd de Mariakapel in de kerk bezoeken. Vanuit de Mariakapel heeft u zicht op de kerk die verder niet geopend is.

In **Meddo** is de kerk alle dagen geopend

van 10:00 tot 16:00 uur. Verder kunt u in het bos de Mariakapel bezoeken en daar een kaarsje opsteken. Ook kunt u achter in de kerk iets in het gastenboek schrijven.



Hof van Lof in pastortuin Zieuwent

De H. Jacobuskerk in **Winterswijk** is in de maanden juli/ augustus dagelijks geopend van 10.00 tot 17:00 uur.

Het achterste deel van de kerk is open. Hier bevindt zich de Mariakapel en de gedachteniskapel. Hier is het mogelijk om een kaarsje op te steken en zich bezinnen in een moment van rust en stilte.

De H. Werenfriduskerk in **Zieuwent** is dagelijks geopend van 9:30 tot circa 17:00 uur. Kom eens binnen, rustig rondkijken of een kaarsje opsteken bij Maria.

Achterin de kerk is een kaartje te vinden, met korte informatie over de kerk. Ook ligt er een map met een soort speurtocht: 'Raadseltocht voor kinderen'. Wie vindt het juiste woord? Volg zelf de Audiotour en komt zo te weten, hoe deze neogotische kerk eind 19e eeuw gebouwd kon worden.

In de pastortuin ligt de 'Hof van Lof', Deze geeft middels speciale bloemen, struiken en bomen het kerkelijk jaar weer. Ook diverse heiligennamen vindt u in de beplanting terug, zoals het Onze Lieve Vrouwe bedstro. Een rondleiding met gids is op aanvraag mogelijk. In Zieuwent is er een fietstocht beschikbaar langs kapelletjes en kruisen, deze is o.a. verkrijgbaar bij de VVV in Groenlo en Lichtenvoorde en de Spar in Zieuwent.

In september neemt een aantal kerken deel aan de **Open Monumentendagen** in het weekend van 10 en 11 september. In ieder geval kunt u de kerken in Bredevoort, Beltrum, Mariënveld en Zieuwent bezoeken.

Op 10 september is ook de **Nationale Orgeldag**. Het is nog niet bekend welke locaties hieraan deelnemen. Zieuwent biedt de mogelijkheid om zelf, onder begeleiding, op het orgel te spelen. Zie voor de details de Zieuwentse pagina op de website paulus-ludger.nl.

AALTEN

Correspondenten

Annie ter Hedde
Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

Adreswijziging

Op 12 juni gaan we ons kerkgebouw verlaten. Daarom krijgen we vanaf deze datum een nieuw adres.

Postadres: R.-K. St. Helena, Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten

T: 06-129 322 10, E: aalten@paulus-ludger.nl

Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. R.-K.

HH. Paulus en Ludger Aalten

Secretariaat: vrijdag 10:00 - 11:00 uur, kerkelijk bureau, Ludgerstraat 64, Aalten



Bedevaart Banneux

De bedevaart naar Banneux vindt in 2022 plaats van 2 september t/m 6 september.

Opgave hiervoor is mogelijk tot eind juni bij Joke Hubers, E: jokehubers@hotmail.com of tel. 0543-471018.

Viering Kreuzkapelle

Het duurt nog een paar maanden, maar we willen u graag tijdig informeren over de viering bij de Kreuzkapelle.

Op woensdag 14 september vieren we volgens jaarlijks gebruik weer samen met onze beide Duitse buurtparochies, Hemden, Barlo en Bocholt, een Eucharistieviering bij de Kreuzkapelle. Aanvang 18.30 uur.

De Aaltense geloofsgemeenschap is niet meer in het bezit van een kerkgebouw, maar de viering aan de Kreuzkapelle gaat gewoon door. En Aalten heeft dit jaar de regie over de viering en na de viering het gezamenlijke koffiedrinken. Enkele dames uit onze geloofsgemeenschap zullen koffie zetten en mee nemen naar de plek waar alles plaats gaat vinden en daar koffie/thee schenken met koek. Dus alles gaat gewoon door, ondanks het sluiten van ons kerkgebouw op 12 juni.

U bent evenals vanouds allen hartelijk welkom om de viering bij de Kreuzkapelle bij te wonen. De viering zal worden voorgegaan door een pastoor van de Sankt Georg parochie uit Bocholt met medewerking van een Aaltense voorganger.

Mocht het slecht weer zijn op deze avond 14 september dan is ons nog niet bekend waar

de viering gehouden gaat worden. Misschien in de kerk in het Duitse Hemden of Barlo of indien mogelijk in de oude Helenakerk op de markt in Aalten.

Hierover zullen we u tijdig informeren in de nieuwsbrief van de maand juli óf op de website: <https://www.paulus-ludger.nl/> onder Aalten-homepagina.

Ode aan ons kerkgebouw

Dag mooi kerkgebouw.

Wie was je? Een R.-K. kerkgebouw in Aalten

Wat? Liturgisch centrum van de St. Helena geloofsgemeenschap.

Waar? Aan de Dijkstraat no. 11.

Hoe? Als een monument.

Op zondag 12 juni, gaan we voor de laatste maal in jouw binnenste vieren en daarna gaan we jou verlaten.

We sluiten jouw deuren voor altijd.

Afscheid van je nemen, voorgoed en dat doet pijn, pijn in ons hart.

Al ben je maar een stenen gebouw, wat zullen we jou gaan missen.

Je bent mooi van buiten en van binnen.

Wat is er in jouw binnenste niet allemaal gebeurd?

Er werd geloofd, gezongen, gebeden en beleden,

gelachen, gehuild, getrouwd en gerouwd.

Binnen in jou werd er gedoopt,

het eerste kerkbezoek beleefd.

De eerst H. Communie ontvangen,

gevormd en geloftes van trouw afgelegd.

De Eucharistie werd er gevierd,

er werd gepreekt en geluisterd.

Veel kaarsjes werden er gebrand,



of een bloemetje geplaatst, bij onze moeder Gods, de H. Maagd Maria. Bij haar werden gebeden en verzoeken om geestelijke steun neergelegd.

Er is menigmaal gezellig samen koffie gedronken

na de zondagsviering in het parochiecentrum.

Óf na eerst het ochtendgebed te hebben gebeden op de wekelijkse donderdagmorgen.

Dan de koffie en met elkaar napraten, een fijn gevoel.

Maar mooie kerk, jij liep leeg.

Veel mensen hebben jou verlaten.

Wat is er met ons geloof gebeurd?

dat we in jouw binnenst beleden.

Heel veel...



Is het een teken des tijds?
Zijn we niet allemaal een beetje schuldig?
Gemakzucht of desinteresse?
Maar.... ons geloof blijft voortbestaan!

In de oorlogsjaren werd jij vernield door bommen van de vijand. Alleen jouw toren mocht blijven staan, maar de parochianen wilden jou niet missen en hebben hun schouders eronder gezet. Met alle mankracht hebben ze jou herbouwd en weer fier overeind geholpen. Jij raakte allen diep in hun hart, jij, toren, mocht blijven staan aan de Dijkstraat no. 11

Als we nu nog dikwijls langs jou zullen fietsen door de Dijkstraat langs no. 11, zullen we kijken, met weemoed, opzij. Opzij naar jou, mooie kerk, die daar staat, fier de toren boven de bomen uit. Op misschien wel de mooiste plek van Aalten. Welk een gevoel zal er in ons opkomen?

Jij mooi kerkgebouw, op deze mooie plek in Aalten, staat daar nu verlaten en krijgt een andere doel. Blijf als gebouw s.v.p. fier overeind staan. Vele jaren heb jij je werk gedaan door een 'Huis' voor ons en onze voorouders te zijn. Jij blijft in ons hart voortbestaan.

Jij mooi kerkgebouw, jij krijgt nu een andere functie. Wat en hoe is ons niet bekend. Velen zullen volgen wat er met jou gaat gebeuren. We hopen dat je een mooie nieuwe bestemming krijgt en de trots van Aalten blijft. Op deze mooie plek. aan de Dijkstraat no. 11.

Dag mooi kerkgebouw van onze geloofsge-

meenschap.
In ons hart blijf je voortbestaan.
Wie gaat rouwen om jou verlies?
Wordt het een innerlijke strijd?

De volgende stap is:
Verder gaan in vertrouwen én als geloofsgemeenschap St. Helena, die blijft voortbestaan. Misschien in een ander gebouw om samen te vieren zoals we altijd hebben gedaan. Doorgaan, samen zijn we sterk en dat betekent, toekomst voor ons allen.

Mia Bijen

Moeder Maria

Je moet loslaten
Wij vieren de vrijheid
De oorlog van 1940-1945 is voorbij
Maar toch zijn we die niet vergeten.
Dat weet toch iedereen,
maar ja, waar moet dat met de Oekraïne heen.

Veel mensen op de vlucht
en heel veel pijn en verdriet en waarom?
Meneer Poetin wil
alleen maar macht en land
en hij wil die door de oorlog weer in zijn bezit.
Waar eindigt deze eindeloze rit?

Geschreven door Gisela van Haaften



Van 'Over de Brug' naar 'Open Deuren'

De grote deuren van de R.-K. Sint Helenakerk aan de Dijkstraat sluiten op 12 juni. De kerk is verkocht en sommige activiteiten worden afgebouwd en andere elders voortgezet. Zo ook de voor iedereen toegankelijke 'inloopochtenden' op de donderdag.

Al ruim 16 jaar wordt er koffie geschonken voor iedereen die gezelschap en contact zoekt, of behoefte heeft aan een gesprek of praatje. Géén programma, geen drempel, slechts een uitnodiging om er 'gewoon te zijn'. Men hoefde maar 'Over de Brug' te komen. Vóór corona schoven wekelijks zo'n 20-25 gasten aan de stamtafel aan als in een herberg, waar je je verhaal kwijt kon en waar je werd gezien.

De naam 'Over de Brug' zal na 9 juni verdwijnen. Maar... er zijn inmiddels andere deuren opengezet die uitnodigen om je er te laven, namelijk Elim, naast de Oude Helenakerk. Vanaf 17 maart staan ook hier al de deuren open. De Protestantse Gemeente Aalten heeft dit project omarmd en vanaf 12 juni wordt het in gezamenlijkheid voortgezet en gedragen. Wat mooi!

Om aan de overgang een 'officieel' tintje te geven, lopen de gastvrouwen en gasten van 'Over de Brug' op donderdagmorgen 9 juni na een eerste kop koffie naar de 'Open Deuren' van Elim voor een 2e kop koffie. Vanaf dát moment hopen we u dáár te ontmoeten en elkaars verhalen te delen. Elke donderdagmorgen staan wij vanaf 9.30u. tot 11.00u. voor u klaar.

*Namens alle gastvrouwen,
Anneke Wattel
Wilma de Jong
Elizabeth van Deventer
Gerda van Netten
Gea Verhagen*

BELTRUM

Correspondent

Paul Ribbers

Verslag Kruisweg

Voor de bewoners van de Hassinkhof was er op Goede Vrijdag de mogelijkheid in de "oude Kapel" via een diaprojectie de kruisweg te vieren.

Vastgebonden worden, geen kant meer uit kunnen. Het maakt je angstig en klein. Maar dat is nog niet alles: Jezus wordt vastgespijkerd, vastgepinde. Hij is net als alle andere misdadigers, veroordeelden. Hij is een gevaarlijk

mens.
Kunnen wij ons dat indenken?
Vastgepinde worden op één (verkeerd) woord. Geen kant meer op kunnen, niets in te brengen hebben. Anderen hebben over jou beslist. Je bent verkeerd, een mens te veel, iemand die uitgeroeid moet worden, niet langer meer mag spreken, niet meer mag leven. Aan een kruis genageld worden, muurvast zitten, te kijk voor iedereen.
Na de viering was in de aula een gezamenlijk diner.



11e Statie, Jezus wordt gekruisigd

Gezinsviering

Op Witte Donderdag was de kerk gevuld met de schoolkinderen en ouders van de school De Regenboog. Leraren en kinderen vonden het een mooie viering. Het Thema van de viering was zeer toepasselijk namelijk 'Bijna Pasen'. Na afloop van de viering was er voor iedere bezoeker nog een cadeautje van de Zonnebloem. Zaai voor vrede in de Oekraïne. Dank aan eenieder die ervoor gezorgd heeft dat we Pasen dit jaar weer op inspirerende wijze hebben kunnen vieren.



Ziekenzalving

Op woensdag 1 juni vindt in Beltrum weer de jaarlijkse gemeenschappelijke ziekenzalving plaats tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur. Vanwege corona is deze viering de afgelopen twee jaar niet gehouden. Parochianen die hiervoor in aanmerking komen, ook van buiten Beltrum, zijn uitgenodigd om deel te nemen. Het sacrament van de zieken is bestemd voor hen die ziek zijn,

door ouderdom verzwakt en voor wie het leven zwaar is geworden. De ziekenzalving is bedoeld tot kracht en bemoediging en – zo mogelijk – tot genezing van de zieke. Het gezamenlijke gebed, de handoplegging en zalving schenken troost, verlichting en de overgave aan de Heer, die zegt: "Komt allen tot Mij, Ik zal u rust en verlichting schenken". Opgave graag bij mw. Te Boome, Beltrum. Telefoon: 0544 - 46 11 06. Na afloop van de viering is er koffie en thee.

BREDEVOORT

Correspondent

Jos Wessels

Prettige vakantie!

Vakantie, vrije tijd. Ook ons kerkelijke werk staat even op een laag pitje. Op maandag 11 juli hebben we nog wel een avond voor medewerkers; zij hebben daarvoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Voor het overige wensen wij u rust en ontspanning toe, en gezellig samenzijn met familie en vrienden!

Kerkhof Bolwerkweg

Wordt rooms-katholiek kerkhof Bolwerkweg weer overeind geholpen?

Op ons oude rooms-katholieke kerkhof aan de Bolwerkweg wordt niet meer begraven.

Maar veel voorouders van ons liggen hier en het is waardevol om deze graven in ere te houden. De begraafplaats is nu eigendom van de gemeente Aalten maar die pleegt minimaal onderhoud. Nu is vanuit Katholiek Kontakt een werkgroep gevormd die het kerkhof gaat opknappen. De groep bestaat nu uit vijf mannen en één vrouw en heeft een hoog Jetten-gehalte. Uitbreiding is welkom. Meldt u zich dan aan bij Hans de Graaf, E: hanjo.degraaf@kpnplanet.nl of T: 0543-475831. U doet hiermee letterlijk goed werk!



EIBERGEN

Correspondent

Wilhelmien Fels-de Vrugt

Vluchtelingen

Er komen Oekraïense vluchtelingen in de pastorie. Van de gemeente Eibergen hebben we bericht ontvangen dat er 10 mensen zullen komen wonen. Zodra wij meer weten zullen we u verder informeren.

Kerkbalans

Iedereen heeft een brief gehad van de actie Kerkbalans. Heeft u uw bijdrage nog niet toegezegd/overgemaakt dan vragen we u om dit alsnog te doen. Zonder uw hulp kan onze locatie niet bestaan.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Echo naar Verbinding

Sinds januari 2022 bestaat de Echo niet meer en is de Verbinding ons nieuwe parochieblad. De afgelopen tijd is er nauwelijks kopij geweest voor dit nieuwe parochieblad. Het zal even wennen zijn, maar het nieuws en mededelingen die u in het verleden in de Echo zette kan nu in dit nieuwe parochieblad. Kopij kunt u sturen naar de redactie van onze oude Echo zij zorgen dan dat het op de goede plaats komt.

HARREVELD

Correspondenten

W. Taken en L. Schenk
harreveld@paulus-ludger.nl

Parochiemiddag

Op 1 mei was de parochiemiddag voor alle vrijwilligers in het dorpshuis in Harreveld. De laatste 2 jaar was dit in verband met corona niet mogelijk geweest.

Tijdens deze middag werden 4 koorjubilarissen gehuldigd: Paulien Wellink-Krabbenborg - 60 jaar lid, Coby Wellink-Waenink - 60 jaar lid, Dien Wolters-Nijenhuis - 25 jaar lid en Willie van Ooijen - 25 jaar lid.

Fons Krabben - 60 jaar lid, was na de Paasviering al gehuldigd, omdat hij deze middag niet aanwezig kon zijn.

Willie van Ooijen, voorzitter van het koor,

hield een toespraak en vertelde onder andere over de historie van het koor. Dat het vroeger begonnen was met een afzonderlijk heren- en dameskoor en gemengd koor en jaren later, als gevolg van het teruglopend aantal koorleden, alleen een gemengd koor is overgebleven en dat gezelligheid heel belangrijk was en nu ook zeker nog is. Willie had ook voor elke jubilaris een persoonlijk woord en bedankte allen voor hun jarenlange trouwe inzet. Vincent Bokkers, voorzitter van de beheercommissie, feliciteerde de jubilarissen en reikte de onderscheidingen uit. Daarna werd er door de overige leden van het koor een speciaal voor de jubilarissen geschreven lied gezongen. De tekst van dit lied was geschreven door André Wessels, dirigent van het koor, en zijn vrouw Mieke. Daarna werd er een heerlijk koud- en warm buffet geser-



veerd. Het was een hele gezellige en geslaagde middag.

Beheercommissie bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar en hoopt ook in de toekomst een beroep op hen te mogen blijven doen.



LICHTENVOORDE

Correspondent

Vincent Stapelbroek

Einde fraudezaak

Beste Parochianen van de geloofsgemeenschap H. Bonifatius - H. Ludgerus,

Het doet ons deugd u te kunnen melden, dat de procedure in rechte tegen een voormalig penningmeester van onze geloofsgemeenschap H. Bonifatius - H. Ludgerus van Lichtenvoorde is geëindigd. De advocaten hebben, kort voor de zitting bij de rechtbank, een schikking bereikt.

Het advies van onze advocaat was ook om tot een schikking te komen. Grondslag van

dit advies: "Met name zou ongewis blijven of enerzijds een volledige toekenning van onze vordering aan de orde zou komen en anderzijds was bij een positief vonnis geen zekerheid te verkrijgen of al hetgeen de parochie toe zou komen ook daadwerkelijk zou kunnen worden geïncasseerd".

Onderdeel van de schikking was dat er verder geen negatieve uitlatingen zouden worden gedaan en dat ook over het uiteindelijke eindbedrag zal worden gezwegen. Desalniettemin kunnen wij melden dat al met al, in totaal, een substantieel deel van het verdwenen geld is terugbetaald c.q. nog zal worden terugbetaald.

De betreffende betalingsverplichting is over een periode van een jaar "uitgesmeerd".

Net als u hebben wij het geheel als een tris- te ervaring beleefd.

Uiteraard wordt getracht om nimmer meer in een vergelijkbare situatie terecht te komen. Daartoe doen wij ons uiterste best.

In het 1e kwartaal van 2023 verwachten wij dat het totale overeengekomen bedrag terugbetaald is.

Beheercommissie H. Bonifatius - H. Ludgerus
Lichtenvoorde
Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger

MEDDO

Correspondent

Joep Dorsthorst

Met en veur mekare

Nu het nog kan is er binnen onze geloofsgemeenschap de nadrukkelijke wens aanwezig om tot aan de sluiting van ons kerkgebouw zoveel als kan diensten te houden voor onze gelovigen. Daarmee hopen we de contacten onderling in stand te houden.

Onlangs moesten we aangeven welke diensten wij nog willen houden vanaf september tot en met december. Het wordt dan al moeilijk om vast te houden aan het vieren op de tweede en vierde zaterdagavond omdat er een aantal vieringen zijn die wij ook graag willen invullen.

De Zonnebloemviering is op zondag 11 september, de aanvang is ook afwijkend om 10.00 uur. Allerzielen is dit jaar op woensdag 2 november. Ook deze viering willen we graag in ere houden om onze overledenen te gedenken. Op kerstavond willen we graag een gezinsviering houden, waarin de kinderen ook een bijzondere rol krijgen toebedeeld in het kerstspel. Ook de oudejaarsviering past daarbinnen. Een mooi moment om het jaar af te sluiten.

Wij hebben nu nog een grote groep vrijwilligers (10 personen) die voor willen gaan in deze vieringen. Ook het dames- en herenkoor heeft nog de ambitie om er iets moois van te maken. In de "wandelingen" is er weinig begrip voor het schrappen van woord- en communievieringen vanaf september a.s. De motivatie daar achter om elders dan te gaan naar vieringen waarin ook de communie ontvangen kan worden, is moeilijk uit te leggen. Dit vraagt wel om een herbezinning aangaande de vorm die wij kunnen geven aan deze ge-



bedsvieringen. Wanneer ik dit schrijf hebben we de liturgiegroep en een afvaardiging van het dames- en herenkoor gevraagd om daar met ons over na te denken.

Wij hopen dan ook om de juiste keuze te maken, om het voor de bezoekers aantrekkelijk te maken om naar deze vieringen te komen. Na de sluiting van het kerkgebouw hopen we deze vieringen nog voort te kunnen zetten. Ook dit heeft te maken met de wens om aan dit kerkgebouw een multiculturele functie te geven. Uitgangspunt is dat er na sluiting er nog een geloofsgemeenschap blijft bestaan. Een geloofsgemeenschap welke intern en extern elkaar opzoekt.

En dit is waar de schoen wringt. Intern zijn er nog wel contacten binnen onze geloofsgemeenschap. Alleen deze contacten worden steeds kleiner door vergrijzing en is er geen

aanwas van jongeren. Extern krijg ik het gevoel dat deze contacten er maar minimaal zijn. Bestuur en pastoraal team doen er alles aan om deze contacten verder te verstevigen en uit te bouwen, maar dit lukt op één of andere manier niet.

Ik kan mij best voorstellen dat dit ook voor bestuur en pastorale team frustrerend werkt, want zij hebben toch het beste met ons voor, denk ik.

Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen is op dit moment moeilijk te voorspellen.

Dit heeft ook te maken met de wil om er samen iets van te maken. En wie gaat deze kar trekken? Daarvoor is wederzijds begrip en vertrouwen nodig. Er is dus nog veel werk te doen. En God woont daar waar je Hem binnenlaat.

Joep Dorsthorst

NEEDE

Correspondent

Sjaak Ots

School op bezoek

Enkele weken voor Pasen was de vraag van de Kardinaal Alfrinkschool om op een ande-



re wijze invulling te geven aan Pasen. Het idee was om met de kinderen naar de kerk te komen. Dat was te kort dag om dit te realiseren. Daarom werd besloten om tussen Pasen en Pinksteren de school naar de kerk te laten komen.

Op 11 mei was het zover. Met het mooie weer gingen groep 1 tot en met 7, ongeveer 140 kinderen naar de kerk. Simone Meijerink heeft de kinderen verteld over het leven van Jezus en de kruisweg uitgelegd. De kleinste kinderen konden een kaarsje branden onder de geleidende begeleiding van Gerard ten Voorde. Pastoraal werkster Carla Roetgerink heeft verteld over de eucharistieviering en wat daar allemaal bij kwam kijken. Daarna werden ze





meegenomen door Henk Holtkamp die de kazuifels liet zien, de kelken en de hosties. En tot slot gingen de kinderen naar het achterhuis waar ze door Herman Heming getrakteerd werden op een glaasje limonade. Er werden door de kinderen goede vragen gesteld. Er was er een die wilde weten wat voor een hokje dat was. Dat was dus de

biechtstoel.

Al met al een geslaagd initiatief dat voor herhaling vatbaar is.

Ook op de kinderpagina staan nog enkele foto's van dit bezoek.

Vieringen

Elke woensdag morgen van 9.30 t/m 11.00 uur is de kerk open om een kaarsje op te steken of voor een persoonlijk gebed.

Wil je toch nog iemand spreken, het secretariaat is ook open. In de grote zaal is ook plaats om een kop koffie of thee te drinken.

Elke 2e dinsdag van de maand is er een Eucharistieviering om 9:00 uur, de eerstvolgende eucharistieviering op dinsdag is op 14 juni 2022, voorganger pastoor De Jong

Op zaterdag 4 juni 2022 om 19:00 uur is er een eucharistieviering met als voorgangers een gastpriester en pastoraal werkster Carla Roetgerink.

Rooster Gebedsdiensten voor Ouderen
Plaats: Grote Kerk van Neede
Tijd : elke laatste vrijdag van de maand (uitgezonderd in december)
14:30 - 15:00 uur: kerkdienst,
15:00 - 15:30 uur: koffie/thee drinken

Vrijdag 24 juni 2022
Voorganger: Ds. Jet Liefink.
Organist : Mevr. Grietje Hensens.

Vrijdag 29 juli 2022
Voorganger: Mevr. Fokje Markerink.
Organist: Dhr. Ab Heuvelink.

VRAGENDER

Correspondent

Hemmy Severt

Ontmoetingsmorgen

Donderdag 9 juni organiseert de bezoekersgroep en de pastoraatsgroep een ontmoetingsmorgen in zaal Overkamp. Om 10.00 uur wordt er begonnen met een woord en communieviering. Deze wordt verzorgd door pastoraal werkster C. Roetgerink.

Er is gelegenheid om de ziekenzegening te ontvangen.

Na de viering een gezellig samen zijn met een lunch.

Toch kermisviering

Kermis Vragender 2022, wat heeft iedereen er zin in!

Wat zijn we blij dat er dit jaar weer een kermis plaatsvindt in ons dorp in het 3e weekend na Pinksteren, op 25, 26 en 27 juni.

Bij de kermis hoorde als vanzelfsprekend ook een kermisviering. Een muzikale dienst in de kerk die de vooraf ging aan de start van de kermisfestiviteiten.

Helaas is onze kerk gesloten, maar zo maar géén kermisviering was voor ons geen optie. We zijn op zoek gegaan naar een mogelijkheid

om op een alternatieve manier een viering te organiseren.

Het kermiscomité is momenteel in samenwerking met pastoor De Jong en Vragenderse leden van de liturgiegroep bezig om een kermisviering voor te bereiden die plaats zal vinden op zaterdagavond 25 juni 2022 om 19.00 uur bij Beneman. Pastoor De Jong zal voorgaan en er zal natuurlijk ook voor muzi-

kale ondersteuning worden gezorgd.

We hopen velen van u te mogen ontmoeten bij deze unieke woord- en gebedsviering in ons mooie dorp.

Na afloop van de viering zal de pastoor op een ludieke wijze de opening van de kermis verzorgen.

*Renata Gierkink,
Kermiscomité Vragender*



WINTERSWIJK

Correspondent

Wilhelmien Wolters

Sacramentsdag

In de katholieke kerk valt deze dag altijd op de tweede donderdag na Pinksteren, dit jaar is dat dus op 16 juni maar wordt gevierd op de tweede zondag na Pinksteren op 19 juni. Het is het Hoogfeest van de Heilige Eucharistie, waarin wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wilde geven. In de viering in de kerk wordt de eerbied voor de geconsacreerde hostie benadrukt. Vroeger en misschien in sommige plaatsen nu nog wel werd de geconsacreerde hostie in een monstrans gedaan en door de priester meege dragen in een processie door de tuin van de pastorie en rondom de kerk. Deze processie werd gevolgd door enkele misdienaars, soms meisjes in bruidsjurkjes, de fanfare en veel biddende gelovigen.

H. Jacobus

Jacobus de Meerdere was een apostel van Jezus Christus en een van de twaalf leerlingen. Hij werd zo genoemd om zich te onderscheiden van Jacobus de Mindere, ook een leerling van Jezus. De Meerder betekent oudere. Zijn naamdag valt op 25 juli. In het Spaans wordt zijn naam (Santo Iago San Yago) verkort Santiago het bekende Spaanse bedevaartsoord. Jacobus wordt vaak afgebeeld met een lange mantel, een staf, een breed gerande hoed, een reistas en een drinkfles. Op zijn hoed of op een opvallende plek op zijn kleding is een schelp genaaid, de latere Jacobusschelp. Deze

schelpen werden door de pelgrims gevonden op het strand van Santiago en zijn daardoor wereldwijd een pelgrimsteken geworden. Het wordt gezien als bescherming voor de pelgrims op hun tochten. De Heilige Jacobus is ook de patroonheilige van de soldaten, ruiters, arbeiders en bewakers Ook is hij de patroon heilige van diverse kerken, zo ook van onze parochiekerk. Voor in onze kerk hangt een schilderij en een mooi geborduurd doek op een standaard. Als mensen als pelgrim naar Santiago willen gaan kunnen ze bij ons op het secretariaat een stempel halen en deze meenemen op hun reis en als ze deze dan kunnen laten zien kunnen ze onderdak vinden in een klooster waar zij onderweg langs komen en daar weer een stempel krijgen om de reis te vervolgen Vanuit onze parochie hebben al meerder parochianen deze tocht ondernomen en zijn met mooie verhalen en emotionele dierbare herinneringen thuis gekomen.

Maria Hemelvaart

Deze dag wordt jaarlijks gevierd op 15 augustus het is voor de kerk een verplichte feestdag, een Hoogfeest. Deze dag wordt ook wel, Maria Hemelvaart genoemd maar dat dit is eigenlijk niet helemaal goed. Maria is niet zelf ten hemel opgestegen maar na haar dood met ziel en lichaam door God, op genomen in de hemel. Maria kan voor ons een voorbeeld zijn in vreugde en verdriet, als wij vertrouwen hebben in God en wij proberen zijn weg te volgen neemt Hij ons ook op het einde van ons leven op en mogen we veilig bij Hem wonen in zijn huis.

Vakantie

Voor de parochianen die op vakantie gaan wensen we hun een goede reis en gezellige dagen, maar vooral een goede thuiskomst. Voor de parochianen die thuis blijven hopen we dat er mensen zijn als ze er tijd voor vrij kunnen maken hen met een bezoekje verrassen. Zo kunnen we allemaal op onze eigen manier genieten. Voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de parochie gemeenschap op welke manier heel veel dank want zonder jullie kan de parochie niet draaiende blijven en we hopen na de vakantieperiode weer van jullie diensten gebruik kunnen en mogen maken.

Kerkbalans 2022

In maart is de Actie Kerkbalans 2022 gehouden. Er is tot half mei voor een totaal bedrag van € 42.600,00 toegezegd.

Wij danken u hartelijk voor uw toezegging. ! Ten opzichte van het jaar 2021 is de toezegging aanzienlijk lager.

Dit komt o.a. doordat nog niet alle intekenlijsten retour zijn gekomen. Indien u het formulier nog hebt liggen dan kunt u deze alsnog inleveren in de brievenbus van het parochiecentrum aan de Misterstraat 18. U mag uw vrijwillige bijdrage ook overmaken op IBAN NL72 RABO 0371 2031 12 t.n.v. R.K. HH Paulus en Ludger Winterswijk met vermelding Actie Kerkbalans 2022.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage !

Werkgroep Kerkbalans

ZIEUWENT

Correspondenten

Anneke Kouijzer en Jos Lageschaar
ludgerzieuwent@gmail.com

Spannende avond...

Ze zitten in de voorste bank van de kerk te wachten op hun beurt. Samen met 2 moeders hebben de meisjes een moeilijke tekst geleefd. Het is een brief uit de oorlog.

Daarin staat, hoe vluchtelingen uit de Betuwe,



in 1944 in Zieuwent terecht kwamen. En hoe de mensen hier voor die mensen uit Kekerdom gezorgd hebben. Zieuwent hielp, tot aan de bevrijding, op 31 maart 1945. En dat zijn die mensen en hun families, nooit vergeten. Het verhaal is lang geleden gebeurd. Maar wel heel belangrijk om door te vertellen aan anderen.

Als Mila, Marli, Sis en Syenna naar voren komen, wordt het in de kerk muisstil!

Alle mensen luisteren aandachtig naar de brief die ze voorlezen. Het is een lange brief en heeft een heleboel moeilijke woorden. Maar de meisjes wisselen elkaar steeds af. Pfff, wat hebben die Kekerdommers een geluk gehad. Zieuwent was enorm gastvrij, voor al die évacuees. Het waren er wel 500!

Aan het eind van de brief staat iets héél moois. De Kekerdommers vinden het nog steeds een



Burgemeester Annette van Bronsvort

wonder: een mirakel noemen ze het! Het kleine dorp Zieuwent in de Achterhoek blééf gastvrij, ook al waren de Nazi-soldaten nog zo wreed. Iedereen bleef veilig en niemand leed honger. "Kekerdom zal dat nooit, n o o i t vergeten." Nu is het 5 mei 2022 en Zieuwent viert weer bevrijdingsfeest. Een groot mannenkoor uit Ulft geeft een concert. Onze burgemeester houdt een toespraak.

Zij zegt: "Alle mensen in Nederland vinden leven in vrijheid belangrijk! En we willen dat ook voor andere landen.

Ook voor de bewoners van Oekraïne! Hier in Zieuwent en in heel Oost Gelre laten we dat zien. We doen dat op allerlei creatieve manieren. Daar zijn we als Achterhoekers goed in." Je merkt goed, dat ze er trots op is, om onze burgemeester te zijn!

Brief uit Kekerdom

"Het was 1944, op woensdagmiddag 25 oktober.

Het was druk op het kerkplein, bij de Werenfriduskerk in Zieuwent.

De mensen stonden druk te praten en tuurden gespannen de weg af. Fietsen of andere voertuigen zag je niet. Af en toe een boerenkar met een oud paard ervoor.

Iedereen had het over hetzelfde: er zouden oorlogsvluchtelingen komen, helemaal uit Kekerdom.

Wat was er daar gebeurd?

Waarom waren ze op de vlucht?"



Wilt u het volledige verhaal lezen scan dan de QR-code of ga naar <https://paulus-ludger.nl/images/locaties/Zieuwent/2022-05-brief-Kekerdom-kindertaal.pdf>

Zomeragenda

Zaterdag 18 juni

Traditionele Kermisviering m.m.v. Harmonie en Schutterij, H. Werenfriduskerk, aanvang 10.30u.

Zondag 15 augustus

Oecumenische dialectviering m.m.v. ds. Hans Hinkamp en mevr. Betsy Hummelink, Koffiesköpke Ten Have, Oude Maat 2, aanvangstijd nog niet bekend.

3 en 4 september

Paaspop Klassiek organiseert: Bachweekend met op zaterdag een concert in de H. Werenfriduskerk, op zondag de 'KaffeeKantate' in Het Witte Paard. Meer info op ww.paaspopklassiek.nl.

10 en 11 september

Open Monumentenweekend en Nationale Orgeldag
Diverse activiteiten waaronder rondleiding door kerk en liturgische tuin, zelf orgelspelen. Actuele info op <https://paulus-ludger.nl/index.php/zieuwent>
Openingstijden 9.00u - 17.00u



Zegening Landkruis

Op zondag 12 juni wordt met een korte plechtigheid, aanvang 15.00 uur, in buurtschap de Hemmele, hoek Hemmeledijk-Boschlaan, een nieuw landkruis gezegend. Het oude kruis heeft ongeveer 50 jaar op deze zelfde plek gestaan en torede boven het op Eerste Paasdag ontstoken paasvuur van Zieuwent uit. Het landkruis in de Hemmele kent een hele geschiedenis.

Het nieuwe landkruis is namelijk het derde op rij. Op 13 april 1947 zegende pastoor Goozen op 'de meest verwijderde plek' van de parochie een kruisbeeld. Gelet op de reisafstand naar de kerk, gold het bidden van een aantal Onze Vaders en Wees Gegroetjes op zondagmiddag bij dit kruis als een goed alternatief

voor het bijwonen van het Lof.

Door verval werd in 1972 een nieuw en eenvoudig kruis, zonder corpus, opgericht. Na 50 jaar was ook dit kruis aan vervanging toe. Het nieuwe kruis, dat door pastoor De Jong zal worden gezegend, is wederom van eikenhout. De werkzaamheden aan het kruis, alsook de vervanging van de beplanting en het aanleggen van de verharding werden door de gezamenlijke buurt gerealiseerd, waarbij de gemeente Oost Gelre de materialen bekostigde. Het is een waardige en bezinnende plek geworden. Een plek om even bij stil te staan.

Feestelijke opening

Vrijdag 13 mei was het eindelijk zover: de officiële opening van 'Woonzorg Zieuwent', in het hart van ons dorp. Na heel wat jaren vol prachtige plannen, hoge hobbels en treurige tegenvallers is de oude Werenfridus pastorie omgetoverd tot een kleinschalig zorgcentrum. Onder de bezielende leiding van Els Grevers heeft het gebouw een ware metamorfose ondergaan. Hier vinden de bewoners een liefdevolle verzorging en verpleging, in een sfeer die aan 'vroeger, thuis' doet denken.

In de korte speech van burgemeester Annette van Bronsvort werd dit ook heel duidelijk naar voren gebacht. Voorzien van de nieuwste snuffjes, van alle comfort voorzien en toch dat vleugje nostalgie, dat huiselijke warmte en gezelligheid geeft. Dat is wat Els voor ogen had en daar is ze zeer zeker in geslaagd. Het voelt als een warme deken: geborgenheid en toch ook steeds verbondenheid met het dorp Zieuwent.

Els en haar team houden samen met de vrijwilligers het 'noaberschap' hoog in het vaandel.



Officiële opening van Woonzorg Zieuwent door burgemeester Annette van Bronsvort en Els Grevers. Bewoners Jan Aagten en Fien te Plate mochten als eerste naar binnen.

Together Days, een impressie

Van 21 tot en met 24 april heeft de parochie de Together Days georganiseerd. Dit waren drie dagen van samenkomen, beleven en vieren dat we een parochie HH. Paulus en Ludger zijn. Op deze en de volgende pagina's een impressie van deze dagen met verslagen van de activiteiten.



Verteltheater met 'Nieuw begin'

Op uitnodiging van pastor Carla waren mijn man en ik welkom om deel te nemen aan de parochiedagen. Wij zijn geen lid van uw kerk of parochie.

Mijn man Wim en ik, Dita hebben onder andere op donderdagavond 21 april naar de twee verhalenvertellers met muzikale begeleiding geluisterd.

Het was een prachtige avond, die al begon met koffie/thee en een heel speciaal parochietaartje met logo. Dat smaakte goed.

Daarna volgden zes bijzondere verhalen, die op een levendige en boeiende manier verteld werden. Wij voelden ons welkom, gezien en bij u thuis.



Edgar en Jan van Bezielende verhalen



Een 'vreemde vogel' verschijnt

De volgende avond 22 april werd de film, 'the Way' vertoond. Wij hebben genoten van de film over pelgrimage, met de nodige humor erin. Deze twee avonden hebben wij als heel prettig ervaren. Mooi, dat we als niet-parochianen even deelgenoot van uw parochie mochten zijn. Dat we geloofsgenoten mogen zijn.

Wim en Dita Talkamp.



Gezellig napraten





We mochten de vrijdagochtend in stilte beginnen met aanbedding van het Allerheiligst Sacrament. Aansluitend de Eucharistieviering die werd voorgegaan door alle leden van het pastorale team. Deze ochtend stond in het teken van de Emmaüsgangers. Nadat we de film over

Rustpauze tijdens de wandeling



Een animatiefilm, *The Greatest Miracle*, vanuit drie personen heeft me zeer geraakt. En ik had de indruk, gezien de langere tijd dat het stil bleef na afloop van de film, bij de aftiteling, dat ik niet de enige was. De film geeft op een bijzondere wijze weer wat er allemaal gebeurt in de liturgie van de eucharistie. Ieder onderdeel werd toelicht aan de hand van de drie levensverhalen van de hoofdpersonen met een eigen beleving. Ik vermoed dat het klopt wat gezegd werd: dat ik voortaan anders in de viering zal zitten en nog vaker aan deze film zal terugdenken. Het is echt God grootste wonder dat Hij ons gegeven heeft: Zichzelf!



Film Emmaus

de Emmaüsgangers hadden gezien, mochten we in hun voetsporen treden door twee aan twee een korte wandeling te maken. Tijdens deze wandeling ontstond er een boeiend gesprek over ervaringen, kansen en verwachtingen.

Twee mensen, vanuit twee verschillende locaties, die elkaar vonden in hun gezamenlijk geloof en uitkijken naar een nieuwe ontmoeting in onze gezamenlijke HH. Paulus en Ludgerparochie. Een inspirerende wandeling en een gezellige lunch.

Gezamenlijke lunch



Ook gaan drie groepen vrijwilligers aan de slag in tuinen in Winterswijk voor de actie Sociaal Groen. Gewerkt wordt aan tuinen van mensen die zelf niet in staat zijn dit te doen.

Voorafgaand aan deze activiteit was er eerst een presentatie van Present Winterswijk over hun activiteiten. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

De film 'The Way' werd ingeleid door een man, Henri Klein Goldewijk, die op de fiets naar Santiago de Compostella was geweest. Hij vertelde boeiend over zijn Pelgrimstocht met zijn vrienden. Het gaf de indruk dat zijn ervaringen tijdens deze tocht hem nog steeds raakten. Dit was duidelijk geen gewone fietstocht, maar een weg (The Way) waarin hij geconfronteerd werd met zijn eigen emoties, gedachten en innerlijke 'bagage'. Zowel de inleider als de hoofdpersoon Tom uit de film, hielden ons een spiegel voor dat niemand zijn weg alleen loopt. Soms reist iemand, gewenst of ongewenst, met je mee op je tocht. Maar altijd blijkt dit achteraf een verrijking voor je verdere leven.

Simone Meijerink



Henri Klein Goldewijk is op de fiets naar Santiago de Compostella gegaan.



Scene uit de film



Ontvangst met koffie/thee en een broodje

Op zondagochtend zijn de Together Days afgesloten met een feestelijke Eucharistieviering. Iedereen was uitgenodigd om onder het genot van een drankje en hapje na te praten over de afgelopen dagen. Dit was ook de mogelijkheid om kennis te maken met andere mensen uit onze parochie. Deze dagen waren de eerste informele bijeenkomsten in onze parochie na de fusie op 1 januari 2021. Door corona waren dergelijke grootschalige bijeenkomsten nog niet mogelijk geweest.

Muziek van duo Weerkommen na afloop



Feestelijke Eucharistieviering

en feestelijk gebak



Schitterend wonen



Betting Wonen

B R E D E V O O R T

www.bettingbredevoort.nl

Betting Wonen BV
Prins Mauritsstraat 13-15
7126 AC Bredevoort
Telefoon: (0543) 45 15 67
info@bettingbredevoort.nl

Openingstijden:
maandag: 13.30 - 17.30 uur
dinsdag-donderdag: 9.30 - 17.30 uur
vrijdag: 9.30 - 21.00 uur
zaterdag: 9.30 - 17.00 uur



Titus Brandsma

Tachtig jaar na zijn dood in Dachau is pater Titus Brandsma een inspiratiebron voor velen. Na zijn zaligverklaring in 1985 is hij nu door paus Franciscus heilig verklaard. Dat gebeurde op 15 mei tijdens een indrukwekkende plechtigheid in Rome.

Mgr. G. de Korte, bisschop van 's Hertogenbosch schrijft erover: "Titus Brandsma, geboren in Bolsward op 23 februari 1881 en overleden in Dachau op 26 juli 1942, was fysiek kwetsbaar en niet geschikt voor het zware werk op de boerderij van zijn ouders in Friesland. Maar Titus was gezegend met een goed stel hersens en werd lid van de Orde van de Karmelieten en priester. Pater Titus werd uiteindelijk professor filosofie en mystiek aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Al vroeg beseftte hij het gevaar van het opkomende nationaalsocialisme. Hij gruwde van het geweld en de rassenwaan. Na de Duitse bezetting in 1940 bezocht hij op verzoek van aartsbisschop De Jong de katholieke media. Alles moest worden gedaan om nationaalsocialistische propaganda in de katholieke nieuwsbladen te voorkomen. De Duitse bezetter durfde de Utrechtse aartsbisschop niet aan te pakken. Maar pater Titus werd gearresteerd en uiteindelijk afgevoerd naar concentratiekamp Dachau waar hij in juli 1942 werd vermoord. Pater Titus Brandsma is een icoon van hoop, een patroonheilige voor de journalistiek en een heilige van vandaag".



Enkele nieuwe boeken over Titus Brandsma



Titus Brandsma. Van Held tot heilige
Bundel studie, Radboud Universiteit en Titus Brandsma instituut, 2022, Adveniat Baarn

Van Titus Brandsma tot Edith Stein
Gebedenboekje, 2022, Adveniat Baarn



Klooster in Friesland
Heruitgave:
Artikelenbundel van Titus Brandsma (red. H. Blommestijn), incl. actualisering met wandelroutes, 2022, Discovery Books Leeuwarden



GUV

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

- Persoonlijk, betrokken en dichtbij
- Eén vertrouwd aanspreekpunt
- Professionele begeleiding
- Tot 1.700 euro goedkoper

Persoonlijk, betrokken en dichtbij!

Weet u waarom de kwaliteit van GUV Uitvaartzorg ook nog eens veel goedkoper is?

GUV Uitvaartzorg is een non-profit organisatie. Zo kunnen wij de beste dienstverlening bieden tegen de allerlaagste tarieven. GUV heeft ook alle faciliteiten in eigen huis voor de verzorging van de complete uitvaart. U wordt daarbij ondersteund door één vertrouwde uitvaartbegeleider.

Wij helpen u altijd persoonlijk, betrokken en dichtbij. En gegarandeerd goedkoper!

Meer weten? Bel GUV, een vertrouwd idee!

T: 0800 - 08 09 | www.guv.nl

450 jaar Martelaren van Gorcum 1572 – 2022

Martelaren van Gorcum

"Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Martelaren van Gorcum. Het bedevaartsoord Brielle wil daar dit jaar op een bijzonder wijze bij stilstaan." Dit schrijft de custos (beheerder) van het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum, pastoor Jack Glas in een uitnodiging om het bedevaartseizoen van Brielle mee te beleven. "Te midden van de oorlog en het geweld in hun tijd hebben zij vastgehouden aan het geloof. Hun voorbeeld kan ons kracht geven om net als zij trouw te blijven aan ons geloof. En we bidden in het bedevaartsoord in Brielle op hun voorspraak voor de intenties die wij met ons meedragen in onze tijd, waarin oorlog en geweld ook een dagelijkse realiteit zijn. Doet u mee met het jubileumjaar van het Bedevaartsoord Brielle?"

De custos nodigt alle belangstellenden uit om dit jaar naar Brielle te komen, met name op het hoogtepunt van het bedevaartseizoen: "We zullen op 9 juli de Nationale Bedevaart weer met velen vieren na twee jaar waarin coronamaatregelen beperkingen met zich meebrachten. We vieren ons geloof in de gemeenschap van de Kerk. Die gemeenschap geeft ons kracht. Dat is ook wat de Martelaren ons laten zien. Zij hielden vast aan het geloof en ontvingen 'Eén van Geloof en één van Geest' het martelaarschap. Ook wij mogen één van Geloof en één van Geest zijn en dat vieren op de Nationale Bedevaart op 9 juli. Dus kom naar de Nationale Bedevaart op 9 juli, zodat we samen ons geloof kunnen vieren op deze bijzondere historische plaats." Overigens wordt voorafgaand aan de Nationale Bedevaart vanaf 30 juni een novene ge-

beden die mensen (online) mee kunnen bidden. Het is 450 jaar geleden dat de opstand in een stroomversnelling kwam. De 80-jarige oorlog brandde echt los. Ook in het Oosten van ons land. Met veel geweld en leed. Er zijn 42 gemeentes die 'De geboorte van Nederland in 1572' herdenken. Waaronder Oost-Gelre, Winterswijk en Aalten (met Bredevoort als vestingstadje). In de kerk van Aalten is een groot beeld van pastoor Piek, een van de Martelaren. De aan de eredienst onttrokken kerk van de Martelaren van Gorcum in Rekken bezat een kastje met relikwieën, dat nu in Groenlo is. In de kerk van Rekken zijn ook gebrandschilderde ramen.

Meer informatie op de website van het bedevaartsoord Martelaren van Gorcum, www.martelarevangorcum.nl

HH. Martelaren van Gorcumkerk

Een eerste vermelding van een kapel in Rekken stamt uit 1246. In 1379 was er een kapel gewijd aan Sint Antonius Abt. Deze ging bij de reformatie over in protestantse handen. Vanaf 1868 ijverde pastoor Petrus van den Hurk van Eibergen voor een bijkerk in Rekken. Wegens fouten in het bestek kwam er vanuit het aartsbisdom geen financiering, maar dankzij een grootschalige collecte in het gehele aartsbisdom lukte het toch om de bouw te bekostigen.

Enkele jaren later, in 1870, werd er grond verworven aan de zandweg van Eibergen naar Haaksbergen. Hierop werd de Rekkense rectoraatskerk gebouwd.

Op 3 september 1872 werd de kerk plechtig ingewijd en als één van de eerste kerken in Nederland gewijd aan de patroonheiligen van de Martelaren van Gorcum.

Rond 1910 werd begonnen met het verzelfstandigen van de Rekkense kerk tot een parochie, wat in 1914 werd gerealiseerd met de Eibergse kapelaan W. de Groot als eerste pastoor. Hij ging wonen in de pastorie naast de kerk, die in 1915 gereed kwam. Op vrijdag 9 juli 2021 was er de laatste viering in de H.H. Martelaren van Gorcum kerk. De Parochie HH. Paulus en Ludger is nu geen eigenaar meer van het gebouw. De Aartsbisschop van Utrecht heeft toestemming gegeven tot overdracht door middel van een decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst.

Hoe gaat het nu verder nadat de HH. Martelaren van Gorcum kerk overgedragen is aan de Stichting behoud kerkgebouw Martelaren van Gorcum.

In Rekken blijft de geloofsgemeenschap HH. Martelaren van Gorcum bestaan, alleen zonder kerkgebouw. Er blijft ook een beheercommissie actief. Een werkgroep zal regelmatig woorddiensten voorbereiden.

Met de Stichting is afgesproken dat de geloofsgemeenschap gebruik kan blijven maken van het kerkgebouw, voor woorddiensten en voor bijzondere diensten zoals Hubertusviering, oecumenische diensten, maar ook afscheidsdiensten kunnen gehouden worden in het kerkgebouw.



Sacramentszondag

Op 19 juni, de tweede zondag na Pinksteren, vieren we het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Kortweg: Sacramentsdag. We vieren dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaanten van brood en wijn aan ons geeft als voedsel en voortdurend onder ons wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven en in elke katholieke kerk in het tabernakel aanwezig is. De eerbied die we in onze Kerk voor de eucharistische gaven kennen, wordt op deze feestdag extra tot uitdrukking gebracht.

In het eucharistisch centrum van onze parochie, de H. Calixtusbasiliek, wordt Sacramentsdag gevierd met een plechtig Lof, aanvang 17.00 uur en ondersteund door het heren-koor uit Neede dat aloude gezangen van de traditie van dit feest zal zingen.

Sacramentsdag, een dag van grote dankbaarheid!



Maria Tenhemelopneming

Op 15 augustus is het Maria Tenhemelopneming.

Rond het concilie van Efeze (431) dachten de theologen veel na over de geboorte, het leven en het heengaan van Maria, de moeder van de Heer. Daar is dit feest mede uit voortgekomen.

Na 700 werd het in de Westerse Kerk een hoogfeest. In sommige Europese landen is 15 augustus nog altijd een vrije dag. Aanvankelijk was 'Ontslaping' de naam voor deze feestdag: 'Dormitio Mariae'.

Het Evangelie voor dit hoogfeest is de prachtige lofzang van Maria:

'Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald, geringen gaf Hij een hoge plaats.

Hongerigen overlaadde Hij met het beste, rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.'

In onze parochie vieren we dit hoogfeest met één plechtige eucharistieviering op maandag 15 augustus, om 19.00 uur in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo.

Vakantie is
even wegvlugten uit al die drukke dagen,
herleven en weer vrij worden
voor jezelf en voor velen om je heen.

Vakantie is
het dagdagelijkse ritme doorbreken,
anders leven dan voorheen
en zomaar blij zijn dat het vakantie is.

Vakantie kan zijn
zomaar wat wandelen in Gods wijde natuur,
op je rug in het gras liggen
en met een grasspriet in de mond kijken en luisteren.

Vakantie kan zijn
een dagtrip maken naar de zee of naar de bergen,
en even halt houden bij een oude abdij
en daar de stilte proeven van Gods aanwezigheid.

Vakantie kan zijn
wat meer naaste worden voor naasten om je heen,
oude vrienden weer eens gaan groeten
en deugd hebben aan oude herinneringen die weer leven.

schrijver onbekend