

- + Aalten
- + Beltrum
- + Bredevoort
- + Eibergen
- + Groenlo
- + Harreveld
- + Lichtenvoorde
- + Lievelede
- + Mariënveld
- + Meddo
- + Neede
- + Rekken
- + Rietmolen
- + Vragender
- + Winterswijk
- + Zieuwent

Vredesweek

Caixa, een Mariakoor

Pastorale noodwacht

Aalten: Hoe nu verder?

Help!

Moeten we alles alleen doen



Van de redactie

Op de locatiepagina's laat Aalten zien hoe een geloofsgemeenschap verder gaat na de onttrekking aan de eredienst van hun kerk. Er worden volop plannen gemaakt én uitgevoerd. Zij kunnen hun vieringen in de Oude Helenakerk houden, hun secretariaat heeft onderdak gevonden bij het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Aalten. Koffie drinken na het ochtendgebed doen zij ook samen.

De kerk in Meddo wordt op 19 september aan de eredienst onttrokken en verkocht. De geloofsgemeenschap kan hun kerkruimte huren om hun vieringen in de kerk te kunnen houden.

Niet iedere locatie heeft de luxe dat zij bij een andere kerk onderdak kan vinden of de oude kerk kan huren voor hun vieringen.

Wat moet je dan doen? Een levende geloofsgemeenschap kan alleen bestaan als er betrokken leden zijn. Hoe doe je dit? Het project "Lokaal geloven" in onze parochie probeert hier handen en voeten aan te geven, zie het artikel *Help! Moeten we alles alleen doen?*

Ook op andere plaatsen in dit blad laten we zien dat er vrijwilligers nodig zijn om de kerk levend te houden. Op verschillende punten worden er vrijwilligers gezocht: ondersteuning bij de kinderwoorddienst, jongeren die mee willen denken en werken aan de jongerenpagina van ons blad en de jeugdsectie van onze website. Ook de redactie kan hulp gebruiken.

Uit alles blijkt dat een levende kerk alleen kan bestaan door betrokken parochianen die actief bezig willen zijn.

Luuk Kouijzer

Help!

We zoeken iemand die het leuk vindt om 'de Verbinding' digitaal op te maken op de PC met speciale programmatuur. Wij zorgen voor de programmatuur en het inwerken.

Vijf keer per jaar maakt de redactie het blad 'de Verbinding'. Van vele kanten krijgt de redactie kopij aangeleverd om het blad mee te vullen. Al deze kopij moet opgemaakt worden zodat er een mooi blad kan ontstaan.

Circa drie weken voor het blad uitkomt begint de redactie met het opmaken en anderhalve week voor het verschijnen gaat het blad naar de drukkerij. Dus in een periode van anderhalve week moet alle 'ruwe' kopij opgemaakt worden, foto's bewerkt worden en eventueel gezocht worden. Daarna volgt er een correctieslag met meerdere lezers en deze correcties moeten verwerkt worden.

Heb je interesse, neem dan contact op met Luuk Kouijzer

E: redactie@paulus-ludger.nl

T: 0544-351401

Redactie blad

Luuk Kouijzer, coördinator
E: redactie@paulus-ludger.nl
Diaken Cor Peters
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek

Redactie nieuwsbrief

Gerard Bartels, coördinator
E: nieuwsbrief@paulus-ludger.nl
Diaken Cor Peters
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek

Beheer website

Luuk Kouijzer, coördinator
E: webmaster@paulus-ludger.nl
Gerard Bartels
Vincent Stapelbroek

Website

www.paulus-ludger.nl
facebook.com/HHpaulusludger

Volgende nummer

Het volgende nummer verschijnt 28 november. De uiterste inleverdatum voor kopij is 11 november. Het volgende nummer omvat de periode december-januari.

Bezorging

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de bezorging van de Verbinding? Wilt u het parochieblad ontvangen? Neem contact op met het secretariaat van uw locatie.

Omslagfoto

Foto: Kerk in Meddo door Joep Dorsthorst.

PASTORALE NOODWACHT:

T: 06-190 17 292

Spoedeisende pastorale zaken, zoals ziekenzalving en melding uitvaart

Eucharistisch centrum

H. Calixtusbasiliek
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Parochiesecretariaat

Francis Poelhuis, Angela Röeling
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

T: 0544-46 46 63

E: secretariaat@paulus-ludger.nl

Openingstijden:

ma t/m do 9:00 uur t/m 12:00 uur.

Pastorale team

H. de Jong, pastoor

E: h.dejong@paulus-ludger.nl

T: 06 -123 79 793

C. Peters, diaken

E: c.peters@paulus-ludger.nl

T: 06 -510 36 579

C. Roetgerink, pastoraal werkster

E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl

T: 06 -207 39 564

Parochiebestuur-DB

Pastoor H. de Jong, voorzitter

Jos Rosendaal, vice-voorzitter

E: vice-voorzitter@paulus-ludger.nl

Johannes Hoekstra, secretaris

E: secretaris@paulus-ludger.nl

Ton de Vries, penningmeester

E: penningmeester@paulus-ludger.nl

Ben Bomers, personeel en vrijwilligers

E: personeel@paulus-ludger.nl

Gerard Bartels, begraafplaatsen

E: begraafplaatsen@paulus-ludger.nl

Betsy Hummelink-Hulshof, geloofsgemeenschappen

E: gemeenschappen@paulus-ludger.nl

Vincent Stapelbroek, communicatie

E: communicatie@paulus-ludger.nl

Ondersteuning parochiebestuur

Stef Essink, gebouwen

E: gebouwen@paulus-ludger.nl

Parochiële Caritas Instelling

NL 76 RABO 0119 5807 72

t.n.v. Parochiële Caritas Instelling –
St. Paulus

NL 32 RABO 0336 1608 36

t.n.v. Parochiële Caritas Instelling –
St. Ludger

Pastor Dave Fonds

Bank: NL70 RABO 0374 0055 75

Parochiebestuur o.v.v. Pastor Dave

Diaconie in de parochie

Rianne van Boxtel

E: riannexboxtel@hotmail.com

Vertrouwenspersoon

Hans Goorhuis, 06-22930809

E: hansgoorhuis@gmail.com

ANBI status

De parochie bezit een ANBI status. (een Algemeen Nut Beogende Instelling).

De verplichte ANBI gegevens zijn in te zien op <https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR37406>

Zomertijd: vrij-zijn



We hebben te maken met een warme zomer. Een paar dagen wat koeler is dan aangenaam. Mens en natuur snakken naar verkoeling en water. Het is vakantietijd en veel mensen trekken erop uit naar verre oorden of wat dichterbij huis. Rust, een zwembad, gezelligheid, even uit de alledaagse sleur. Mijn vakantie is al weer wat langer geleden, maar ik geniet volop van de prachtige natuur in de buurt van ons woonhuis. Gendringen is omgeven door bos, weiland en de A-strang. Ik wandel er regelmatig. Ik merk dat ik meer oog krijg voor vogels, bloemen en planten. Ik ben nog niet zo'n kenner maar geniet er steeds meer van. Het wonder van de natuur, te groots om door de mens alleen te worden verklaard. Ik kan er de hand en het werk van de Schepper in zien. God, oorsprong, doel en zin van alle leven. Het vrij-zijn maakt dat ik rustiger ben, meer aandacht kan hebben voor alles om me heen. Alleen daarom is het al goed om een paar weken het beroep, de school, het vrijwilligerswerk even los te laten. Aandacht voor elkaar en al het moois dat de schepping heeft voorgebracht.

Geen komkommertijd

Er is veel in onze grote en kleine wereld dat ons bezighoudt, of misschien wel onrustig

maakt. Het is al een halfjaar geleden dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. Een hevige strijd die nog altijd voortduurt. Veel (burger) slachtoffers, miljoenen mensen uit Oekraïne zijn hun vaderland ontvlucht, op zoek naar een veilig heenkomen. Ook in onze omgeving hebben vluchtelingen een plek gekregen. Hopelijk kunnen zij zich, mede door onze gastvrijheid, snel thuis voelen. Hoewel ik vermoed dat hun hart bij hun vaderland is, bij hun huis, familie, vrienden, collega's die zij achter moesten laten.

De oorlog heeft ook voor ons gevolgen gekregen. Tekort aan gas en grondstoffen, dat onder andere het gevolg is van de sancties die het westen aan Rusland heeft opgelegd. Krapte op de markt verhoogt de prijzen. We merken het allemaal in onze portemonnee. De dagelijkse boodschappen worden duurder, benzineprijzen waren nog nooit zo hoog en de energieprijzen zijn soms 2 of 3 keer duurder geworden. Zoals vaker zijn de zwakkeren in de samenleving ook nu het kind van de rekening. Schulden lopen op en de schuldhulpverlening ziet een toename van hulpvragen.

Dan zijn er de zorgen rond ecologie en klimaat. Voor het stikstofprobleem moet een oplossing komen. Onze regering heeft een stikstofkaart gepresenteerd en daaruit wordt duidelijk dat met name de agrarische sector hard geraakt wordt. De landbouw blijkt een grote uitstoter van stikstof. Daar zal moeten worden ingekrompen. Boeren vrezen dat de strenge doelen tot een kaalslag zullen leiden op het platteland.

We hebben nu al enkele weken te maken met boerenprotesten tegen deze plannen. Ook waken zij voor een onzeker toekomstperspectief. Er komt een bemiddelaar die dialoog tussen boerenorganisaties en het kabinet op gaat gang brengen. Neen, het is geen komkommertijd, maar een hete zomer!

Vertrouwen en hoop

In het werkgebied van onze grote parochie zijn veel agrarische bedrijven die, denk ik, ieder op eigen wijze hierin een weg proberen te vinden. Ligt hier niet een opdracht voor christenen om hoop te bieden aan mensen in nood?

Ik kan me wel voorstellen dat de agrarische wereld geen vertrouwen meer heeft in de overheid. Die meent dat zij de enigen zijn die voor een oplossing moeten zorgen. Er zijn zoveel meer bedrijven die stikstofuitstoot kennen. Is er een eerlijker verdeling mogelijk? Tegelijk is er het recht op demonstratie. Je mag punt een maken en meer dan eens ook, maar ons democratische bestel kent daarbij ook grenzen!

Er zijn voor elkaar

Daarnaast kan het vele slechte nieuws dat allemaal tot ons komt christenen apathisch of cynisch maken. Mensen richten zich dan op hun eigen kleine wereldje en hun eigen belang. Van volgelingen van Jezus Christus mag je een andere houding verwachten. De grote problemen van deze tijd zijn tegelijk uitdagingen. Juist leerlingen en vrienden van Jezus zijn geroepen om hun eigen belang te overstijgen en zich te blijven inzetten voor het algemene belang. Er is zeker nu behoefte aan, wat Mgr. De Korte noemt: solidair christelijk humanisme. "De God die zich in Christus aan ons openbaart, wil ons doen delen in zijn Geest. En juist Gods Geest hebben we ontzettend hard nodig in deze tijden vol onrust". Dialoog, met open vizier, om in een goede Geest vertrouwen te herstellen, dat wens ik de onderhandelaars toe.

Nabij zijn aan mensen met een luisterend oor is toch het minste wat we voor elkaar kunnen doen. Dat willen wij pastores en je kunt dat als burens, en parochianen in onze dorpen ook doen.

PRESENTATIE

van Musie Sium en Simone Meijerink, die zich eerder al in het parochieblad aan u hebben voorgesteld, in de H. Calixtusbasiliek Groenlo op 25 september in de H. Mis van 9.30 uur met zang verzorgd door het koor Caisa. Musie en Simone hebben hun cursus in het aartsbisdom met succes afgerond en worden gezonden door de bisschop om in onze parochie in de Oost-Achterhoek van hun geloof te getuigen, te delen en te groeien.

Nieuwsgierig wie zij zijn? Of wil je hen enthousiast ontvangen weet je dan meer dan welkom.

Na de viering is er koffie, thee, limonade en wat lekkers voor de kleinste parochianen. Ook zal er een kinderwoorddienst zijn, zodat je met z'n allen naar de viering kunt komen. Kinderen gaan dan naar een eigen ruimte tijdens de liturgie van het Woord, het eerste deel van de viering. Welkom! Aanmelden is niet nodig.



Naar een nieuw Bestuurlijk Beleids- en Gebouwenplan

Koers houden

Besturen van een parochie lijkt op een schip, waarvan de stuurman o.l.v. de kapitein koerst op een kompas. Inmiddels zullen in de scheepvaart andere digitale middelen ontwikkeld zijn, maar het principe blijft hetzelfde: koers houden. Een Beleids- en Gebouwenplan is eigenlijk zo'n middel.

Het bestaande Beleids- en Gebouwenplannen van de oude Paulusparochie en de oude Ludgerparochie liepen oorspronkelijk tot 2026. In 2020 was er een fusie en is uit die twee plannen één lijn samengesteld. Deze lijn is dienstbaar aan het pastorale beleid. Dat werd door de pastores ontwikkeld en is geldend tot 2025.

De ontwikkelingen gaan snel. Het is nodig om de koers actueel te houden. Ook is nodig om het pastorale beleid en het Bestuurlijk Beleids- en Gebouwenplan in tijd gelijk op te laten lopen. Daarom heeft het parochiebestuur besloten om een nieuw plan te ontwikkelen.

Actualiteit en betrokkenheid

Op een avond heeft het bestuur zich gebogen op de actuele onderwerpen, waarop het nieuwe beleid een antwoord dient te geven. Middels een sterkte en zwakte analyse met kansen en bedreigingen is een richting aangegeven, waarop het schip van de parochie zou kunnen varen in de komende periode. Bij het ontwikkelen van beleid in deze dagen is één woord van groot belang: betrokkenheid. Het louter presenteren van een koers zal vruchteloos zijn als niet ook de hele bemanning, mannen en vrouwen, meedenkt. Bij

die hele bemanning horen de zestien locaties met óf zonder kerkgebouw.

Een vragenlijst over de koers

Daarom is er een vragenlijst naar de beheercommissies gezonden met daarin een serie open vragen. Zo zijn er vragen over de geconstateerde krimp en de uitdagingen, over de huidige ervaringen met het parochiebestuur, over de verhouding tussen centraal taken uitvoeren of zoveel mogelijk op de locaties zelf (als een locatie dat tenminste kan trekken), over een goede omgang met het vermogen en de noodzaak van kostenbeheersing, over het beheer van de parochiële begraafplaatsen, over het beleid voor het onttrekken van kerken aan de goddelijke eredienst, over de communicatie tussen parochiebestuur en de locaties, over een beleid dat de risico's voor vrijwilligerswerk in onze parochie beperkt. Mensen moeten kunnen werken in een veilige omgeving. Tenslotte waren er vragen over een paar onderdelen van het pastorale beleid.

Betrokkenheid en de geloofsgemeenschap in een dorp

Het parochiebestuur waardeert zeer de antwoorden. Negen van de zestien locaties stuurden voor half juli de antwoorden naar het parochiebestuur. Soms uitvoerig. Daaruit blijkt van deze locaties een betrokkenheid, zo noodzakelijk om gedragen beleid te kunnen ontwikkelen. Zijn de andere locaties dan niet betrokken? Zo eenvoudig ligt het niet. Het kan zijn dat beheercommissies niet de

tijd hebben kunnen vinden om samen de vragen te beantwoorden. Het zou ook kunnen zijn dat een locatie waar de kerk aan de eredienst is onttrokken, of mogelijk onttrokken wordt, denkt: dat is niet meer ons 'pakkie an'. Het parochiebestuur gaat er echter vanuit dat ook na het sluiten van een plaatselijke kerk de geloofsgemeenschap verder gaat. In verbondenheid met de parochie HH. Paulus en Ludger. Indien dat besef op een plaats niet meer aanwezig is, heeft dat ook consequenties voor de geoormerkte gelden voor het pastoraat op zo'n locatie.

Het pastorale beleidsplan onderstreept het belang van het present blijven van de geloofsgemeenschap in een dorp, waarbij dat present blijven te behappen moet zijn voor de mensen die de kar moeten trekken. In het nieuwe Beleids- en Gebouwenplan (dienstbaar aan het pastorale beleid) zal het parochiebestuur oor en oog blijven houden voor het voortbestaan van een lokale geloofsgemeenschap na het sluiten van de kerk.

Hoe verder?

Het nieuwe Bestuurlijk Beleids- en Gebouwenplan zal in de herfst met de beheercommissies op een open wijze worden besproken. Uiteindelijk stelt het parochiebestuur de koers van het parochieschip vast over de toch wel woelige zee.

Houd koers én goede vaart.

*Met een vriendelijke groet,
Het Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger*



Vredeszondag 2022

De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelede nodigt u van harte uit om aan het begin van de vredesweek op zondag 18 september om 10.00 uur samen te komen in de Christus Koningkerk te Lievelede voor de jaarlijkse oecumenische vredesdienst.

Het thema van de vredesweek van 2022 is "Generatie Vrede".

Len Munnik maakte voor dit thema een cartoon; een protestbord met daarop ... zijn het papieren werpvliegtuigjes, zijn het bommenwerpers, drones of Zijn het misschien toch 'liefdeshartes'?

Het wordt tijd voor een generatie die tegen de stroom ingaat: muren tussen generaties

moeten afgebroken worden. Lukt het de nieuwe generatie (beter) om duurzame en langdurige vrede te bereiken? De vreselijke oorlog in Oekraïne die ons nu alweer ruim een half jaar in haar greep houdt, is voor wie het betreft hartverscheurend. Hoe heeft het zover kunnen komen? Laten we ons ongeremd en van harte uitspreken voor VREDE. Dat moet toch in vredesnaam mogelijk zijn? Krijgt een nieuwe generatie de ruimte om de goede kant op te bewegen en een tegenstroom op gang te brengen? Hoog tijd voor "Generatie vrede"! Wij hopen op een goede en gezegende dienst/viering.

Missio Wereldmissiemaand 2022

'We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.'

De kerk in Guinee

Op 24 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat "We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben" uit het boek Handelingen 4:20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.

Jonge kerk

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N'Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een

caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen

In het bisdom N'Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.



Meer informatie: www.missio.nl

Generatie Vrede staat op tijdens de Vredesweek 2022!

Van 17 tot en met 25 september vindt in het hele land de Vredesweek plaats. Deze editie staat volledig in het teken van Generatie Vrede: de generatie die burgers verenigt die in actie willen komen voor vrede - over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst.

Door de oorlog in Oekraïne beseffen we des te meer dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar elke dag aan moet worden gebouwd. Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt PAX Generatie Vrede samen om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop.

We leren over conflict en vrede in heden en verleden, gaan de dialoog aan met verschillende generaties en zoeken antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen!

We moedigen iedereen aan om tijdens de Vredesweek in actie te komen en mee te doen. Op www.vredesweek.nl vind je inspirerende ideeën en praktische tips om je op weg te helpen. Voor vragen kan je bij ons terecht via vredesweek@paxvoorvrede.nl.

Met je gift help je om ons werk mogelijk te maken: paxvoorvrede.nl/doneren.



PAX



In onze parochie zijn er veel mooie koren. Het afgelopen jaar hoorde ik in verschillende kerken een aantal keren het koor Caisa. Steeds werd ik weer verrast door de mooie koorklank, de heldere articulatie, het mooie repertoire en... Ja, er was nog iets wat mij opviel. Het koor zong na afloop van de dienst vaak een Marialied. Wat was daar de reden van? En dit was voor mij een aanleiding om Anita Blokhorst, de dirigente van het koor, en Marjo Stapelbroek, een van de leden, te interviewen.

**Tekst en foto:
Vincent Stapelbroek**

Het is 4 augustus en smoorheet. Het is veel te warm om in de tuin te gaan zitten. Daarom besluiten we om aan de keukentafel plaats te nemen. In de hoek van de woonkeuken staat een piano met daarnaast een standaard met bladmuziek. Anita vertelt dat ze de piano vooral gebruikt om de repetities voor te bereiden. Uit haar levensverhaal wordt me duidelijk dat ze al bijna 40 jaar dirigeert. Ze is al heel jong begonnen. Als kind zong ze elke zondag al in een kinderkoor. Op haar 17e stond ze echter al een keer per maand voor het jongerenkoor in het Twentse Rijssen. In die tijd kreeg ze ook haar eerste dirigeerlessen van zuster Jeanne-Marie Vos in het dorp Zenderen. Kort daarna volgde ze een dirigentenopleiding bij Chris Fictoor. Ze behaalde haar Gregorius-diploma en kon voortaan als gecertificeerd dirigent voor het koor staan. Marjo is sinds ruim een jaar lid van het koor Caisa. Ze heeft de laatste 40 jaar bij diverse koren gezongen, maar werd tijdens een kerkbezoek geraakt door de mooie koorklank, de fraaie pianobegeleiding en het repertoire van Caisa. Zodoende besloot zij lid te worden van dit koor.

Anita vertelt dat de naam iets met klankschalen te maken heeft. (Thuis heb ik het nog even gegoogeld. De caisa blijkt inderdaad een percussie-instrument te zijn. Het heeft veel weg van een dubbele poffertjespan. Je kunt er met je handen of met stokjes op spelen. Er komen mooie, ronde klanken uit dit instrument. En hoewel het instrument een wat inheemse indruk maakt, blijkt het een Duitse uitvinding te zijn.)

Anita vervolgt haar verhaal over de naamgeving van het koor. 'Vroeger heette het koor 'Jabbaj': Jeugdkoor Aalten Bredevoort Bredevoorts Aaltens jeugdkoor. In die koornaam zat ook het woord 'Abba' (Vader) verstopt. De bezetting, de leeftijd, het repertoire zijn in de loop der jaren veranderd. Een jaar of 6 geleden was de de tijd dus rijp voor de nieuwe naam Caisa.'

Hoe is het koor ontstaan?

Zo'n 30 jaar geleden ontstond dit koor in Aalten/Bredevoort. Kinderen van een jaar of 12 konden lid worden van dit koor. 'Het was een echt jeugdkoor', vertelt Anita. 'We zongen toen eenstemmig en heel soms tweestemmig.

Caisa, waar komt die naam vandaan?

Caisa, een Mariakoor in onze parochie

een gesprek met Anita Blokhorst en Marjo Stapelbroek

De kinderen werden ouder. Geleidelijk aan werd het een jongerenkoor. Tegenwoordig is het een middenkoor. De leden zijn tussen de 30 en 70 jaar jong.

De afgelopen jaren gingen steeds meer kerken dicht. Er stopten koren. De kerk gaf groen licht. Het koor uit Aalten/Bredevoort ging samenwerken met het koor Free Choice uit Winterswijk. Door deze fusie ontstond het huidige koor Caisa.

De bezetting: alleen dames...

De laatste jaren is dit middenkoor uitgegroeid tot een parochiekoor. De leden komen uit Dinxperlo, Aalten, Winterwijk, Bredevoort, Groenlo, Lichtenvoorde. 'We kunnen nog wel aanwas gebruiken!' zegt Anita. 'Graag alleen dames. Je hoeft niet per se heel gelovig te zijn. Het is wel belangrijk dat je achter de teksten staat.' Tot voor kort repeteerde het koor in de katholieke kerk van Aalten, maar die is onlangs aan de eredienst onttrokken. 'Tegenwoordig repeteren we in Elim. Dat is het gebouw van de PKN, midden in Aalten, pal naast de Oude Helenakerk. De repetities zijn op dinsdagavond.

Het koor bestaat momenteel uit 7 sopranen, 2 alten, 3 tenoren en 3 bassen... Dat is bijzonder, want het is toch een vrouwenkoor... Anita licht dit echter toe. Er worden vaak arrangementen gezongen die eigenlijk voor gemengd koor zijn geschreven. De sopranen en de alten zingen dan gewoon de eigen partij. Dan zijn er dus nog enkele dames die de uit-

geschreven baspartij een octaaf hoger zingen. De laagste stemmen van het koor zingen de tenorpartij op de daadwerkelijke hoogte. Dit geheel wordt dan weer begeleid door onze pianist Mey Lingga, waardoor het geheel toch heel harmonieus klinkt. Daarnaast zingt het koor natuurlijk ook arrangementen voor gelijke stemmen.

'We zijn een Mariakoor'

'We eindigen de dienst met een Avé Maria als er een kruisje opgehaald wordt', vertelt Anita. 'We hebben zeker 12 verschillende Marieliederden. Binnen ons koor heeft iedereen iets met Maria. Van een trouwe bezoeker hebben we allemaal een medaillon gekregen. Het is onze wens om nog eens een keer naar Lourdes of Rome te gaan...'

Ander repertoire

Het repertoire van het koor bestaat uit psalmen, opwekkingsliederen, vooral Nederlandstalige liederden, een beetje Engels, een mondjevol Latijn en de... mis van Marit.

'De mis van Marit?' wil ik weten.

'Ja, Marit Arink arrangeerde en componeerde in het verleden veel voor ons koor', licht Anita toe. 'Zo heeft ze ook een mis geschreven, speciaal voor ons koor.'

'Die heb ik dan wel eens gehoord', antwoord ik. Mooie a capellaklanken...

Anita vertelt dat men vroeger ook wel covers zong. Tegenwoordig zingt het koor alleen nog liederden met een religieuze lading. Het is eer-

lijk repertoire. Puur. Marjo vult aan dat ze vooral geraakt wordt door de Nederlandse teksten en door de lichte opwekkingsliederen. 'Wij staan voor de kerk', zegt Anita. 'We zingen uitsluitend kerkelijke nummers. Er worden geen covers meer gezongen.'

Waar zingt het koor zoal?

Het koor zingt parochiebreed. Bij diverse vieringen van de parochie HH. Paulus en Ludger is het koor te beluisteren. Daarnaast werkt het koor ook mee aan diensten van de PKN, verzorgt het optredens in verzorgings- en ziekenhuizen, De Zonnebloem enz. Ook ging het koor in het verleden een keer mee op bedevaart naar Kevelaer. Onderweg werd de rozenkrans gebeden. Toen de bus in Kevelaer aankwam, stapte het koor uit en ging het onder andere zingen op een groot plein. Bedevaartgangers stroomden toe om te luisteren naar dit mooie religieuze straatkoor. Dat was een bijzonder ervaring: zingen is dubbel bidden.

Wanneer het koor een keer in uw kerk zingt, ga dan eens luisteren. Het koor klinkt prettig. De nummers zijn licht en soms ontroerend. Het is toegankelijke, aangename muziek. Bij mij komt de koormuziek van Caisa vaak écht binnen. Dat kan een dienst een extra dimensie geven.





Het is een heldere, zonnige morgen. Mooi fietsweer. Onderweg denk ik nog even terug aan een moment waarop ik de noodwacht inschakelde. Dat was nog geen jaar geleden... Mijn vader was heel ziek. Na een rustig en mooi gesprek werd door Betsy Hummelink, contactpersoon van de noodwacht, aangegeven dat het een goed moment voor een ziekenzalving was. 'Vader krijgt het nu nog goed mee...' Die woorden herinner ik me nog. En vandaag zou ik haar interviewen over dit deel van haar vrijwilligerswerk.

**Tekst en foto:
Vincent Stapelbroek**

Wanneer is de Noodwacht bereikbaar?

Wanneer ik binnenkom, heeft Betsy de spullen al klaarliggen. De wachttelefoon van de noodwacht ligt op de huiskamertafel. 'Als je dienst hebt, ben je dag en nacht bereikbaar', licht ze toe, terwijl ze het mobieltje omhooghoudt. Dat is bijzonder. Toen ik een klein jaar geleden belde, dacht ik dat ze de telefoon opnam vanuit een kleine pastoriekantoor... Een mens heeft soms zo zijn eigen beelden.

Wie zijn er betrokken bij de noodwacht?

'Voor de geloofsgemeenschappen van de oude Paulus is Henk Holtkamp de coördinator. Voor de oude Ludger ben ik dat. We doen de coördinatie dus met zijn tweeën.' Ondertussen schenkt Betsy een kopje koffie voor me in. Verder vertelt ze dat er twee reservewachten zijn: Ria Theissen en Rita Lansink. 'Er komt een nieuwe opzet voor de HH. Paulus en Ludger. Het is in de nabije toekomst wenselijk dat de noodwacht bemenst wordt door vier

personen, zodat je een keer per vier weken dienst hebt. Ook zal de noodwacht van de gehele parochie dan bereikbaar zijn onder hetzelfde nummer: 06 190 17 292. Het contact met de contactpersoon van de noodwacht is altijd telefonisch.'

Met welke vragen kunnen de mensen bij de noodwacht terecht?

'Ik wil graag een keer een pastor spreken. Kan dat? Dan probeer ik er achter te komen wat de eigenlijke vraag is.' Betsy vertelt dat mensen soms nog het beeld hebben dat je de noodwacht belt om het 'Sacrament der stervenden' toe te laten dienen. Dit voelt beladen. 'Moeder wil nog niet bediend worden...' Het is echter zo dat men ook in een wat eerder stadium al een beroep op het pastoraal team kan doen. Als mensen op tijd aan de bel trekken, kunnen de dingen op tijd geregeld worden. De pastoor kan voor de zekerheid de spullen voor de ziekenzalving meenemen. Een ziekenzalving en ziekenzegening kan dan

De wachttelefoon ligt klaar

Betsy Hummelink vertelt over de Pastorale Noodwacht van onze parochie

in overleg met de zieke en de familie gegeven worden. Dan ben je in ieder geval op tijd.

Pleister op de wonde...

'De ziekenzalving kan een pleister op de wonde zijn. Ieder mens loopt in zijn leven wat verwondingen op.' Betsy vertelt dat de ziekenzalving voor veel mensen een moment van bezinning kan zijn. Mensen kunnen nadenken over hun leven: sommige dingen gingen heel mooi en goed, andere dingen hadden misschien een andere aanpak verdiend. De pastoor mag en kan een absolute geven: de zonden worden dan vergeven. De diaken en de pastoraal werker kunnen, namens de zieke, biddend vragen om vergeving. Ook tijdens een uitvaart kan een gebed om vergeving heel waardevol zijn. Het is voor de aanwezigen een mooi moment om na te denken over de relatie met de overleden persoon. Je kunt het zien als een stukje zelfreflectie. Ook dat kan helend werken.

Hoe bent u op het idee gekomen om dit vrijwilligerswerk te gaan doen?

'Een jaar of 10 geleden ben ik gevraagd door pastoor Casper Pikkemaat. Men wilde een

kleinere groep. Toen was ik al wel bezig met dit vrijwilligerswerk. Ben er eind 2010 mee gestart.' Betsy vertelt dat ze in die tijd ook in de werkgroep Woord en Liturgie zat. Uit haar verhaal wordt me duidelijk dat ze al lange tijd actief is voor de parochie. En dit is een van haar vrijwilligerswerkzaamheden.

Is er een speciale cursus nodig voor dit vrijwilligerswerk?

'Er is geen speciale cursus nodig voor dit werk. Het is wel belangrijk om een luisterend oor te hebben en goed door te vragen. Dan kun je ook goed doorverwijzen. Daarnaast is het belangrijk dat je goed en rustig afstemt op de mensen.' Betsy geeft verder aan dat het heel handig is om tweetalig te zijn: met de ene persoon heb je een gesprek in het dialect, met de ander persoon in het Nederlands. Ook door middel van je taalgebruik kun je beter afstemmen.

In nood

'Soms bellen mensen, omdat ze helemaal in nood zijn. Deze mensen willen dan, vanwege hun geestelijke nood, graag een luisterend oor van een van de pastores'. Als noodwacht

probeer je de hulpvraag helder te krijgen, alvorens een van de pastores in te schakelen.

De noodwacht is er voor de parochie HH. Paulus en Ludger

'Soms bellen er ook mensen met andere grote problemen, bijv. materiële en financiële nood. In dat geval wordt er doorverwezen naar Correlatie of een andere overheidsinstantie. Er bellen ook wel eens mensen van ver buiten de parochie. De noodwacht is er voor de parochie HH. Paulus en Ludger.'

"Als u hulp zoekt in situaties van overlijden, ziekenzalving/ziekenzegening of andere momenten waarbij u een beroep wilt doen op geestelijke zorg, is de pastorale wacht van onze parochie voor u telefonisch bereikbaar op 06-190 17 292." Zo staat het vermeld op de website van onze parochie. En daar kunt u nog wat meer informatie over dit onderwerp vinden.

Pastor Dave Fonds

De leerlingen van de school San Isidro in het dorp Patnanungan hebben dankzij het Pastor Dave Fonds lesmateriaal gekregen. Op de foto's enkele leerlingen en de pastoor van de parochie die het mocht overhandigen. De docent van de school is Rey Villamor. Dank u wel voor uw bijdrage aan het fonds.



Uitvaartbeleid HH Paulus en Ludger Parochie

Een samenvatting van het uitvaartbeleid van de Parochie HH. Paulus en Ludger

Op het moment dat ik dit artikel schrijf is het uitvaartbeleid al volop in gebruik. U zult het als parochiaan misschien al wel diverse keren hebben ervaren. Zowel de voormalige Paulusparochie als de Sint Ludgerparochie hadden daarin een eigen beleid. Het is daarom goed dat er voor de nieuwe parochie één beleid is gekomen.

In de vorige eeuw was er geen echt uitvaartbeleid. Men sprak over omgaan met de dood. Met tradities van uit het katholieke geloof. Katholieken moesten volgens het geloof begraven worden. Inmiddels is dit wel veranderd en worden katholieken ook wel gecremeerd. Uit eigen ervaring weet ik nog dat er op de avonden voor de uitvaart 's avonds in de kerk een rozenhoedje voor de overledene werd gebeden. Dit was in de jaren '50, '60. Daar ging de koster van de kerk in voor. Ook gebeurde dit bidden wel in het huis van de overledene en bad de buurman voor. Later is dat veranderd in een avondwake waarbij de plaatselijke geloofsgemeenschap zich biddend kan voorbereiden op het laatste afscheid.

Het begraven van de doden is vanouds een van de werken van barmhartigheid. Door de eeuwen heen heeft de kerk daar veel aandacht aan besteed en de uitvaartliturgie hoort dan ook tot één van haar beste tradities. Binnen de HH. Paulus en Ludger willen we daar trouw aan blijven, maar we willen onze ogen niet sluiten voor nieuwe ontwikkelingen en vragen.

In de afgelopen jaren zien we een toename van diversiteit in de manieren waarop mensen afscheid willen nemen van hun dierbare overledenen. Dit is voor de kerk een uitdaging, daar de kerk een eeuwenlange traditie in het verzorgen van uitvaarten en het brengen van de laatste eer heeft aan onze dierbare doden. Deze traditie is divers maar heeft altijd het geloof in de belofte van Christus dat wij eens met Hem zullen verrijzen als uitgangspunt.

In de huidige tijd worden wensen van mensen die gaan overlijden ook gevoed door de mogelijkheden die uitvaartondernemers bieden. Zij hebben daarbij een eigen en commercieel belang bij. Deze wensen en verlangens gaan in toenemende mate verder dan datgene wat de Kerk redelijkerwijze rekening houdend met de traditie en het geloof waar zij voorstaat - kan bieden.

Het parochiële uitvaartbeleid wil duidelijkheid geven en uitleggen wat de mogelijkheden en de achtergrond van die vieringen is. Beknopt zullen we hier de mogelijkheden weer geven. Voor uitgebreidere informatie is er in elke geloofsgemeenschap een volledig Uitvaartbeleid.

Sterven is een ingrijpend gebeuren, niet alleen voor de achterblijvende familieleden, maar ook voor de omgeving en de geloofsgemeenschap waar iemand deel van uitmaakt. Afscheid nemen gaat gepaard met pijn en verdriet. Loslaten wat je lief is, is een moeilijk proces.

De uitvaartondernemer is er om u bij te staan met het regelen van de zakelijke kant rondom de uitvaart.

Naast de praktische zorg is een inhoudelijke goede uitvaart ook iets wat u wilt.

De kerk kan en wil u daarbij helpen.

Geloven in Leven, dat sterker is dan alle doodse duisternis.

Belangrijk is dat de schriftlezingen en gebeden Christus' Boodschap uitdragen in verbondenheid met het leven en sterven van de overledene.

Andere bezinnende teksten of gedichten die worden gebruikt, dienen ook te getuigen van de diepere Boodschap, het perspectief dat Christus ons gegeven heeft op eeuwig leven. Vieringen ten afscheid in een kerk en in verbondenheid met de kerk zijn geen privé-aanlegenheden, maar openbare vieringen, ook wanneer deze in besloten kring plaatsvinden. Tenzij de openbare orde of de rust in de kerk de gemoedrust van de directe nabestaande daarmee is gediend, kan niemand de toegang tot de viering worden geweigerd.

Het staat nabestaanden vrij om beperkt uit te nodigen.

Liturgie vraagt om levende muziek

Koren en cantors helpen graag bij het afscheid. Hieromtrent zijn binnen de geloofsgemeenschappen van onze parochie afspraken gemaakt. In principe verleent het haar medewerking aan de uitvaartviering. Een enkele CD kan ten gehore worden gebracht passend binnen de uitvaartliturgie.

De kerk is een liturgische ruimte

Het condoleren hoort na een avondwake of afscheidsviering bij voorkeur gehouden te worden in het mortuarium. Om praktische redenen kan dit soms in de kerk, maar altijd in overleg met de koster van de kerk.

Voorgangers

Het zijn in onze parochie, naast de leden van het pastorale team, toegeruste vrijwilligers met een zending van het pastorale team en het vertrouwen van deze laatste groep en het parochiebestuur. Indien er wensen zijn van nabestaanden met betrekking tot de uitvaart die niet gebruikelijk zijn, overleggen zij eerst met de pastoor of een ander lid van het pastorale team, alvorens toezeggingen worden gedaan aan de nabestaanden.

In grote lijnen kennen wij de volgende vieringen van Woord en gebed rond het afscheid van een dierbare

Avondwake - Uitvaartviering overdag - Uitvaartviering 's avonds - Viering in het crematorium of elders - Ook bij mensen thuis - Rechtstreeks naar de begraafplaats - Uitstrooiing as en bijzetting urn.

Zowel de uitvaartviering 's avonds als overdag zijn gebedsvieringen. In uitzonderlijke situaties kan de priester overdag voorgaan in een Eucharistieviering.

Proces als er iemand is overleden

Nadat de familie contact gehad heeft met een uitvaartbegeleider, wordt er door de laatste contact opgenomen met de uitvaartcoördinator over evt. avondwake, uitvaartviering, begrafenissen of crematie en over de mogelijkheden, qua datum, plaats van de viering en tijdstip. De coördinator neemt daarna contact op met de contactpersoon van betreffende geloofsgemeenschap om evt. datum en tijd af te stemmen. Dan wordt er een kerkelijke voorganger gezocht om voor te gaan in de betreffende viering. Laatstgenoemde persoon stemt dan de inhoudelijke viering af met de familie en voor de zang met het koor. Bij een uitvaartviering wordt het boekje - Uitvaartliturgie Parochie HH Paulus en Ludger - als uitgangspunt gebruikt. De familie kan in overleg met de voorganger ook een deel zelf inbrengen en ook verzorgen.

Gebruiken

In diverse geloofsgemeenschappen is het gebruikelijk dat de klokken worden geluid wanneer iemand is overleden. Dit kan met de koster van betreffende kerk worden afgestemd.

Geen kerkelijke uitvaart,- begrafenissen

In voorkomende gevallen dat er geen kerkelijke uitvaart of kerkelijke begrafenissen of -crematie heeft plaatsgevonden, worden er geen gedachteniskruisjes opgehangen in de kerk of misintenties gelezen. Ook het luiden van

de klokken is dan niet gebruikelijk. In overleg met de nabestaanden die daartoe vooraf een specifiek verzoek doen, bv. het luiden van de klokken, kunnen nadere afspraken gemaakt worden.

Collectes

De collecte die tijdens de viering wordt gehouden is voor het pastoraat in de geloofsgemeenschap. Gedurende tien weken wordt de overledene herdacht tijdens de voorbede in de weekendliturgie. Als de familie een collecte voor een ander doel in de kerk wil, is dat

een tweede collecte waarvoor een extra bus achter in de kerk staat. Dit kan in overleg met de uitvaartbegeleider geregeld worden.

Minima

Geld mag nooit een belemmering zijn om een kerkelijke uitvaart te krijgen. Indien er gegronde redenen zijn kan met de pastoor of de penningmeester een aangepast tarief of een kwijtschelding plaatsvinden.

Nazorg

Met de uitvaart is de zorg in de parochie ge-

meenschap niet beëindigd. Indien u als familie na het overlijden en het afscheid graag een lid van het pastorale team wilt spreken kunt u dit altijd doorgeven aan het secretariaat van de parochie.

Dit kan via de mail: secretariaat@paulus-ludger.nl, of telefonisch: 0544-464663.

Betsy Hummelink

Help! Moeten we alles alleen doen?



Kerken sluiten. Van een klerikale kerk, waarbij alle samenkomsten vanuit de pastores georganiseerd werden en zij alle initiatieven namen, zijn we onderweg naar een kerk die door ons allen gedragen moet worden, ook op locaties waar nog wel een kerk open is. Blijft onze geloofsgemeenschap nog wel bestaan? Gaan we toch verder?

Het proces waarin we ons bevinden, doet heel erg denken aan de eerste christelijke geloofsgemeenschappen die door de eerste grote missionaris, de apostel

Paulus, op allerlei plaatsen langs de Middellandse Zee gesticht zijn. In deze geloofsgemeenschappen kwamen gewone mensen in actie om dat wat Paulus verteld had, handen en voeten te geven. Paulus kwam zo af en toe op bezoek en schreef inspirerende brieven, waarmee hij probeerde de mensen in vuur en vlam te zetten, zodat ze vol enthousiasme leerling van Jezus bleven.

De beweging van Jezus begon pas echt groot te worden na zijn dood. Nog voor zijn dood zei Hij tegen zijn leerlingen: "Het is beter dat ik vertrek, want dan pas komt de Geest." Eigenlijk zegt Hij: "Het is mooi dat ik met jullie ben, maar ik moet vertrekken om in jullie te zijn. Een van de redenen, dat God mét ons moest zijn, was dat hij zo in ons kon komen." (uit de Missionaire Parochie)

Leerling van Jezus zijn

Met Pinksteren herinneren we ons, dat de leerlingen van Jezus en ook zijn moeder Maria samen waren en niet wisten, hoe nu verder te gaan. Daar is het begonnen, toen zij Gods Geest in zich voelden, dezelfde Geest die Jezus al tijdens zijn leven had gevoeld, als God hem kracht gaf en Zijn levensadem in hem blies.

De leerlingen werden op dat moment missionarissen met een visionaire opdracht. Zij werden vervuld van een droom die ze werkelijkheid wilden laten worden.

Ook wij zijn geroepen om zo leerling van Jezus te zijn. Wij komen samen om te dromen en deze droom met elkaar te delen. Zo staat het in de Missionaire Parochie: "Als je een visie wilt opschrijven, neem dan met pen en papier of tablet plaats bij het heilig Sacrament, en begin te schrijven: als alles mogelijk is, hoe ziet mijn parochie er dan uit over vijf of tien jaar? Noteer concrete dingen, geen abstracte ideeën. Schets een beeld: hoe ziet het eruit? Weersta de verleiding om een plan te schrijven – dat is iets anders dan de droom, de visie. Wat brandt in je hart ...? Concretiseer het niet kapot met de hoe-vragen:

hoe gaan we dit doen, hoe pakken we dat aan, want dan is even later iedereen depressief en is de hoop de kamer uitgezogen. Droom! Vaak bedenken we kleine menselijke dingen die ook zonder God wel kunnen slagen. Nee! Droom van iets waarvoor God onmisbaar is, iets waarvoor Hij een wonder moet doen. Zo'n visie vereist geloof. Zo'n visie is God-waardig." (Zie ook "Op weg naar een mariale kerk" op de achterpagina.)

Lokaal geloven

Vorig jaar zijn we op 11 oktober met ongeveer 25 parochianen bij elkaar geweest om na te denken over de manier waarop we ons kunnen ontwikkelen van klerikale kerk naar missionaire kerk, waarbij iedere gelovige evenzeer verantwoordelijk is voor het in stand houden van onze geloofsgemeenschappen. Met name het samen gevoerde geloofsgesprek viel in goede aarde en vroeg om een vervolg.

Op maandag 19 september 2022 in het Koptisch Orthodox Klooster aan de Kloosterstraat in Lievelede (ingang aan de achterzijde) willen we een nieuwe stap zetten op de weg die we "lokaal geloven" noemen. We hopen weer meer parochianen te ontmoeten. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom voor een kop koffie / thee en is er gelegenheid een kijkje te nemen in de mooie kapel. Het programma begint om 19.30 uur.

Dit is het programma:

19.30 uur – 19.45 uur woord van welkom

19.45 uur – 20.45 uur kennismaken met de stappen die in Aalten, Bredevoort, Rekken en Winterswijk gezet zijn om de geloofsgemeenschappen levend te houden

20.45 uur – 21.00 uur pauze met koffie / thee

21.00 uur – 21.45 uur in kleine groepen kennismaken met en ervaren van een mogelijke manier om samen kerk te zijn

21.45 uur – 22.15 uur plenair terugblikken op deze avond

Met elkaar dromen en nadenken over lokaal geloven is van belang voor de toekomst van onze geloofsgemeenschappen.

I.v.m. het verder organiseren van de avond verzoeken we iedereen die belangstelling heeft zich uiterlijk 5 september bij het parochiesecretariaat aan te melden:

secretariaat@paulus-ludger.nl (bij voorkeur) of 0544 464663.

Met vriendelijke groeten,

De Werkgroep Lokaal Geloven:

Simone Meijerink

Musie Sium

Peter Müller

Cor Peters, diaken



*Martinus deelt mantel,
Afbeelding in H. Calixtus ba-
siliek in Groenlo*

**Een herinnering...
'Sinte, Sinte Maarten, de
kalveren hebben staarten...'
Tientallen kinderen lopen zingend
door de straten. De lichtjes van hun
lampionnen flikkeren vrolijk heen en weer in
de schemering van de vroege avond. Het is best
fris buiten. Dat is ook geen wonder, want het is 11 november.
Gelukkig weten de kinderen dat ze aan het eind van de tocht
lekker naar hun school kunnen. In de klas zullen ze een beker
warme chocolademelk krijgen en een warme wafel. Dat is een
prettig vooruitzicht... En de meester zal dan het verhaal van
Sint-Maarten vertellen.**

Tekst: Vincent Stapelbroek

Foto: Luuk Kouijzer

**Bronnen:
Wikipedia: Martinus van Tours,
Historiek.net: De achtergrond
van Sint-Maarten**

Zo werd in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw het feest van Sint-Maarten in de muziekbuurt van Lichtenvoorde gevierd. En zo zal het waarschijnlijk op meer plekken gevierd zijn.

Ook waren er plaatsen waar de kinderen op 11 november rondgingen langs de deuren. 'Elf november is de dag, dat mijn lichtje schijnen mag...' Ik weet dat dat o.a. in Groenlo gebeurde... En misschien zijn er nog steeds kinderen die op de elfde van de elfde op pad gaan ter ere van Sint-Maarten.

Over Sint-Maarten zelf...

Martinus werd geboren in Szombathely (Salvaria), een nederzetting in het huidige Hongarije. Hij was de zoon van Romeinse ouders. Sommige bronnen vermelden dat zijn vader een rijke koopman was. Volgens andere schrijvers was de vader van Martinus een Romeinse officier. Zijn vader was in ieder geval van mening dat zijn zoon Martinus prachtige carrièrekansen had bij een Romeins legioen. Hoewel Martinus niet zoveel zin had in een leven als soldaat, moest hij van zijn vader toch het leger in. Op zijn vijftiende werd hij ingedeeld bij de keizerlijke garde. Martinus hield niet van vechten. Hij was dan ook diep ongeluk-

kig als soldaat.

Martinus hielp liever mensen in nood. Eigenlijk leefde hij als een vrome kluisenaar tussen de andere soldaten. Hij leefde zuinig en spaarde geld en goederen voor de arme medemens. Martinus werd geacht de keizer te dienen. Dat deed hij ook wel op zijn eigen vredelievende manier, maar hij wilde liever die andere koning dienen. Hij wilde het goede voorbeeld van Jezus Christus volgen...

Herfst 345 : Bij de stadspoort van Amiens (Gallië, Noord-Frankrijk)

-een legendarische gebeurtenis-

'Wat een zooi hier! Mijn hele uniform zit onder de modder. Kunnen die barbaren hier geen fatsoenlijke wegen aanleggen? Nou, Martinus, kom op. Wat zit je weer te dromen. Wat vind je ervan?'

'Zit niet te zeuren, Rufus! Nog een klein eindje en dan zijn we in Amiens. Dan kun je in de herberg een lekker warm bad nemen en een glaasje mede drinken.'

'Bah, mede... Dat zoete spul is goed voor vrouwen, geef mij maar een lekkere kroes bier. Nou, rij eens door, Martinus. Anders komen we vanavond niet meer door de stadspoort!' Met die woorden gaf Rufus zijn paard

Sint-Maarten

Herfstheilige van licht en liefde

de sporen en sloot snel bij de andere soldaten aan.

Martinus keek hem na. De andere ruiters reden nu in volle vaart in de richting van de stad. Martinus vond het wel best. Haast had hij niet. Eigenlijk was hij graag even alleen. Een beetje droevig dacht Martinus terug aan de veldslagen van de afgelopen jaren. Was al dat geweld nodig? Waar was het goed voor? Voor de eer en de roem van de keizer? En dan al die doden en gewonden...

Wat hoorde Martinus daar? Hij trok aan de teugels. De schimmel stond meteen stil. Martinus spitste zijn oren. Hoorde hij iemand kreunen?

'Help, help!' jammerde een stem. Martinus keek nog eens goed, maar hij zag niemand. Het was al behoorlijk donker.

'Help!' Waar kwam het geluid vandaan? Ah, daar in de nis naast de stadspoort zag hij iets bewegen.

'Help, ik heb zo'n honger en ik heb het zo koud.' Een broodmagere, oude man keek Martinus aan. Hij was nauwelijks gekleed... Geen wonder dat de arme ziel het zo koud had. Hij bedacht zich geen moment. Zonder na te denken, sneed hij zijn mantel met zijn gladius in twee gelijke stukken. Daarna sprong hij van zijn paard en gaf de arme bedelaar de helft van zijn mantel.

'Hier heb je ook nog wat geld, zodat je in een herberg iets warm's kunt eten en kunt overnachten', sprak Martinus. Daarna sprong hij snel op zijn paard en reed hij verder.

Die nacht droomde Martinus dat hij Jezus zag. De Heer sprak tot hem: 'Ik was naakt en gij hebt mij gekleed.' En de volgende ochtend wist Martinus het zeker. Hij zou het leger verlaten en zijn leven wijden aan de Heer.

Bisschop van Tours

Martinus stichtte in 361 het eerste Franse klooster te Ligugé, een plaatsje ten zuiden van Poitiers. Hij zette zich in voor de minder bedeeden. Ook zou hij enkele wonderen hebben verricht. Daardoor werd hij steeds geliefder bij het gewone volk.

In 371 werd hij tot bisschop benoemd in Tours. Was hij daar wel waardig genoeg voor? Martinus zette er zelf vraagtekens bij. Hij zou zich verstopt hebben in een ganzenhok. Toen de mensen hem gingen zoeken, gingen de ganzen zo tekeer dat zijn schuilplaats ontdekt werd. Zo kon men hem alsnog tot bisschop wijden.

Op 8 november 397 stierf Martinus aan koortsen. Hij was toen ongeveer 80 jaar oud. Op 11 november werd hij begraven op een christelijk begraafplaats, net buiten Tours.

Wonderen

Maarten zou tijdens zijn leven enkele wonderen hebben verricht. Zo zou hij bij de stadspoort van Parijs een melaatse bedelaar op het gezicht hebben gekust. Omstanders wisten niet wat ze zagen... Ze dachten dat Maarten nu ook melaats zou worden. Tot hun verbazing zagen ze echter dat de zieke man voor hun ogen in luttele seconden genas...

Ook zou Maarten een jonge boerenknecht die gestorven was, weer tot leven hebben gewekt.

Relikwieën

Vrij snel na zijn dood werd Martinus als een heilige vereerd. In de 4^e eeuw werd in Tours een basiliek aan Saint Martin gewijd. Van de oorspronkelijk basiliek is weinig meer over.

Aanvankelijk is Martinus hier wel begraven. In de loop der eeuwen zijn veel botten als relikwie verkocht. Zo kwam er bijvoorbeeld een armbot in de Dom van Utrecht terecht. In het oorspronkelijke graf liggen alleen nog een deel van het schedeldak en een armbot.

Mantel der liefde

Martinus gaf de helft van zijn mantel weg. Hij bedekte een arme bedelaar letterlijk met de mantel der liefde. Zo werd hij dan ook een soort mantelzorg... In het leger wilde hij niet vechten. De andere soldaten noemden hem een lafaard. Volgens overlevering zou hij daarom hebben gezegd dat hij nog eenmaal deel zou nemen aan een veldslag, maar dan zonder wapens... De vijand gaf zich echter voor de aanvang van dat gevecht al over.

Sint-Maarten wordt nu gezien als de beschermheilige van de armen en... de soldaten van Frankrijk.



Martinus deelt zijn mantel op een 14e-eeuws fresco van Simone Martini
Bron: Wikipedia

Belevings- en ontdekkingsmiddag



Zondagmiddag 25 september ben je van harte welkom! Ja, kom binnen en kijk je ogen uit. Hoor de klokken van de grote kerk-

toren luiden.

Ze roepen iedereen die mee wil komen doen. Deze klokken roepen dat het beginnen gaat!

Mensen komen bij elkaar in het Huis van God om te vieren dat ze dankbaar zijn, dat ze feest hebben of verdriet, om steun te zoeken bij God en bij elkaar.

Ze komen om te luisteren naar verhalen

uit de Bijbel over God en zijn zoon Jezus. Er wordt gezongen en gebeden.

De buitenkant van het gebouw zie je waarschijnlijk vaker. De deuren zijn altijd open want iedereen is welkom, iedere dag.

Als je ook de binnenkant van de kerk wilt komen bekijken ben je van harte welkom op 25 september van 15.00 uur tot 17.00 uur in Groenlo.

Mensen van de werkgroep die de eerste heilige communie verzorgen nemen je dan mee op een soort ontdekkingstocht door de kerk.

Er is zoveel te zien en muziek klinkt hier prachtig. We vertellen over het gebouw maar ook over de betekenis van alles wat je ziet. Je mag tussendoor zoveel vragen stellen als je wilt, en zelf een kaarsje aansteken.

Ben je nieuwsgierig geworden?

Tot 25 september. Dan zien we je graag! Als je mee wilt doen in de vieringen en wilt leren over het leven van Jezus mag je ook meedoen aan de voorbereidingen van de eerste communie en het vormsel.

Als je nog niet gedoopt bent is dat helemaal niet erg. Dan kan alsnog, als je dat wilt. Je hoort en ziet daar veel over die middag. En papa, mama, opa of oma mogen ook mee en kunnen je die middag ook aanmelden. Even langer nadenken mag ook.

We hopen je te zien en wensen je een goede start van het nieuwe schooljaar.

Hartelijke groet van pastoor De Jong, pastor Roetgerink en alle leden van de werkgroep en alle parochianen van onze prachtige parochie.

Start kinderwoorddienst in Groenlo

Nadat we door Covid-19 meerdere keren het starten van de kinderwoorddienst moesten uitstellen willen we dan nu toch echt van start gaan. En daarvoor hebben we jonge gezinnen en enthousiaste kinderen nodig. Je gaat mee naar de kerk en je ontdekt telkens weer iets nieuws. Je kunt vragen stellen en we gaan het eerste deel van de viering naar een eigen ruimte buiten de viering. Zo hebben papa en mama, of opa en oma even rust om naar de lezingen en de uitleg te luisteren. We vinden het belangrijk dat gezinnen samen naar de kerk kunnen komen op een vast tijdstip en een vaste dag iedere maand.

Op zondag 25 september starten we om 09.30 uur in de kerk in Groenlo, de basiliek in Groenlo is eigenlijk een betere naam.

De kinderen kunnen op hun eigen kennisniveau ervaren en delen wat er in het Bijbelverhaal verteld wordt. We gaan samen zingen, bidden en praten.

Na afloop is er koffie, thee en wat lekkers. Een ongedwongen sfeer waarin jonge gezinnen die zoekende zijn in geloof en zingeving elkaar kunnen ontmoeten.

Met uitzondering van de maanden juli en augustus zal deze kinderwoorddienst iedere eerste zondag van de maand aangeboden worden tijdens de viering van 9.30 uur in Groenlo. Tien keer per jaar hoor je dan een mooi Bijbelverhaal waar je zeker nog wat langer over na zult denken.



Nu kunnen we dit niet alleen. We hopen dan ook dat dit initiatief door velen ondersteunt zal worden en dat mensen willen helpen. Hoe meer mensen meehelpt des te minder vaak ben je aan de beurt om tijdens deze vieringen, de eerste twintig minuten voor de kinderen te zorgen.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je hier meer van weten:

Donderdag 8 september 20.00 uur staat de koffie klaar in de kerk in Groenlo.

Ken je iemand die jonge kinderen heeft en/of ook mee wil helpen, vertel het verder! Natuurlijk mag je ook eerst bellen of mailen.

Welkom! Tot 8 september om hierover samen te spreken en een roostertje te maken. Simone Meijerink, parochie catecheet

tel. 06-23147669

s.meijerink@paulus-ludger.nl

Pastor Carla Roetgerink

tel. 06 -20739564

c.roetgerink@paulus-ludger.nl

Waar en wanneer zijn de Eerste Heilige Communievieringen?

Vieringen van de Eerste Heilige Communie vinden, in elk geval, plaats in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo en de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde, bij voorkeur in de Paastijd.

De voorbereiding, die uit meerdere bijeenkomsten bestaat, start in het najaar met een informatieavond voor de ouders. De website van de parochie, het parochieblad en de Nieuwsbrief informeren jaarlijks wanneer u uw kind kunt inschrijven. Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool, of ouder, zijn welkom. Voor aanmelden en nadere informatie kunt u terecht bij het parochiesecretariaat E: secretariaat@paulus-ludger.nl.

Telefonisch
0544 - 464663
bereikbaar maandag t/m donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Aanmelden Communie 2023 kan tot 17 oktober 2022.



Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 november viert de katholieke kerk Allerheiligen. Op deze dag worden alle heiligen herdacht. We gedenken dan niet alleen de mensen die officieel heilig verklaard zijn, maar ook al die mensen die door hun manier van leven een voorbeeld voor ons zijn. Op deze manier worden wij verbonden met al die



mensen in onze gemeenschap die ons zijn voorgedaan.

Wij horen ook tot die gemeenschap. Wij vieren het eeuwige leven, de gemeenschap met de levende God. En weet je wat bijzonder is... die heiligen zijn eigenlijk allemaal heel gewone mensen geweest. Wat hen heilig maakt is dat zij niet hebben opgegeven en hebben volgehouden in lastige situaties. Dat zij zijn blijven geloven in God, die hen helpen kan. Zelfs wanneer hen dat verboden werd. Ze hielden vol.

De dag na dit feest vieren we op 2 november Allerzielen. We denken dan aan alle mensen waarvan we hielden maar die overleden zijn. We zijn dankbaar voor alles wat ze voor ons hebben betekend en bidden dat ze nu bij God in de hemel gelukkig mogen zijn. In onze



parochie wordt op Allerzielen een viering gehouden waarin speciaal de overledenen uit de parochiegemeenschap van het afgelopen jaar herdacht worden.

Veel mensen gaan met Allerheiligen en Allerzielen naar het kerkhof om het graf van hun dierbaren te verzorgen.

JONGEREN, WIE DOET ER MEE?



Aan het begin van dit jaar hebben we een poging gedaan om leuke ideeën met elkaar uit te wisselen voor een jongerenpagina, om een digitale ideeënbus en dergelijke op te starten. Helaas stak Covid-19 hier een stokje voor. We wagen een nieuwe poging.

Sommigen hebben toen al aangegeven mee te willen denken. En daar zijn we heel blij mee, want we kunnen het beslist niet alleen. We hebben enthousiaste helpers nodig.

Heb je hier zin in of wil je meer weten zet dan vrijdag 16 september 16.00 uur in je agenda. Via de zijtrap naast de pastorie in Groenlo wachten we op je. Aanmelden vooraf is handig om te weten hoeveel limo en iets lekkers we moeten klaarzetten. Laat via een antwoordberichtje even weten of je aanwezig kunt zijn.

Als je nog iemand anders weet die het leuk vindt om mee te doen.....neem je vriend/vriendin mee. Hoe meer jongeren meedoen, hoe leuker het wordt.



Alvast een goede start toegewenst aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Simone Meijerink
s.meijerink@paulus-ludger.nl

Pastor Carla Roetgerink
c.roetgerink@paulus-ludger.nl

Kan mijn kind nog het H. Vormsel ontvangen?

Bij voldoende deelname is er jaarlijks een Vormselviering in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo.

Het sacrament van het H. Vormsel is bestemd voor kinderen in groep 8 van de basisschool, of ouder.

De kinderen worden in één weekend voorbereid. Er is tenminste één bijeenkomst met de ouders.

De website van de parochie, het parochieblad en de Nieuwsbrief informeren jaarlijks wanneer u uw kind kunt inschrijven. Voor aanmelden en nadere informatie kunt u terecht bij het parochiesecretariaat

E: secretariaat@paulus-ludger.nl

T: 0544 - 464663, bereikbaar maandag t/m donderdag van 9.00 - 12.00 uur.

Aanmelden Vormsel 2022 kan tot uiterlijk 30 september 2022.



WEEKENDVIERINGEN

Beltrum

za 10-9, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
za 24-9, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Eibergen

za 3-9, 19:00u., Woord- en communie
Diaken C. Peters
za 17-9, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo

zo 4-9, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 11-9, 9:30u., Eucharistie
Mgr. Hoogenboom
zo 18-9, 9:30u., Eucharistie
Rector P. Kuipers
zo 25-9, 9:30u., Eucharistie
Pastoraal Team

Harreveld

zo 25-9, 9:30u., Woord- en communie
Mw. M. Wessels

Lichtenvoorde

zo 4-9, 11:00u., Woord- en communie
Mw. B. Hummelink
za 10-9, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink
zo 18-9, 11:00u., Eucharistie
Rector P. Kuipers
zo 25-9, 11:00u., Eucharistie
Diaken Theo ten Bruin

Lievelede

zo 11-9, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep
zo 18-9, 10:00u., Oecumenisch
Ds. R. Wentink

Mariënvelde

zo 25-9, 9:30u., Oecumenisch
Werkgroep

Meddo

zo 11-9, 10:00u., Oecumenisch
Ds. Freerk Hovinga en Lidy Wolters
zo 18-9, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong en Diaken C. Peters

Neede

za 24-9, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep

Winterswijk

za 3-9, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 11-9, 9:30u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Zieuwent

za 10-9, 19:00u., Woord- en communie
Mw. C. Lageschaar
za 24-9, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Beltrum

za 8-10, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep
za 22-10, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Eibergen

za 1-10, 19:00u., Woord- en communie
Diaken C. Peters
za 15-10, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
za 22-10, 19:00u., Rozenkrans bidden
Werkgroep

Groenlo

zo 2-10, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 2-10, 17:00u.,
Pastoor H. de Jong
zo 9-10, 9:30u., Eucharistie
Mgr. Hoogenboom
zo 16-10, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 23-10, 9:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 30-10, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde

zo 2-10, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 9-10, 11:00u., Eucharistie
Mgr. Hoogenboom
zo 16-10, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 23-10, 11:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink
zo 30-10, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 30-10, 17:00u.,
Pastoor H. de Jong

Lievelede

zo 2-10, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep
zo 16-10, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep
zo 30-10, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Mariënvelde

zo 30-10, 9:30u., Woord- en communie
Mw. A. Wopereis

Meddo

za 8-10, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep
za 22-10, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Neede

zo 23-10, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Winterswijk

za 1-10, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 9-10, 9:30u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Zieuwent

za 8-10, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink
za 22-10, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Beltrum

za 12-11, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 13-11, 14:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong en pastoraal werkster C.
Roetgerink
zo 20-11, 9:30u., Woord- en communie
Werkgroep
za 26-11, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink
zo 27-11, 17:00u., Oecumenisch
Werkgroep

Eibergen

za 5-11, 19:00u., Woord- en communie
Diaken C. Peters
za 19-11, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

Groenlo

zo 6-11, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 13-11, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
za 19-11, 19:00u., Eucharistie
Mgr. Hoogenboom en pastoraal werkster C.
Roetgerink
zo 20-11, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 27-11, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde

zo 6-11, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 13-11, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 20-11, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

WEEKENDVIERINGEN - VERVOLG

zo 27-11, 11:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Lievelde

zo 13-11, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep

zo 27-11, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Mariënelde

zo 27-11, 9:30u., Woord- en communie
Mw. A. Wopereis

Meddo

za 26-11, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Neede

za 19-11, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Winterswijk

za 5-11, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 13-11, 9:30u., Woord- en communie
Diaken C. Peters

Zieuwent

za 12-11, 19:00u., Woord- en communie
Diaken C. Peters
za 26-11, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Weekendvieringen per datum

za 3-9: Eibergen, Winterswijk

zo 4-9: Groenlo, Lichtenvoorde

za 10-9: Beltrum, Lichtenvoorde, Zieuwent

zo 11-9: Groenlo, Lievelde, Meddo, Winterswijk

za 17-9: Eibergen

zo 18-9: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde, Meddo

za 24-9: Beltrum, Neede, Zieuwent

zo 25-9: Groenlo, Harreveld, Lichtenvoorde, Mariënelde

za 1-10: Eibergen, Winterswijk

zo 2-10: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde

za 8-10: Beltrum, Meddo, Zieuwent

zo 9-10: Groenlo, Lichtenvoorde, Winterswijk

za 15-10: Eibergen

zo 16-10: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde

za 22-10: Beltrum, Eibergen, Meddo, Zieuwent

zo 23-10: Groenlo, Lichtenvoorde, Neede

zo 30-10: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde, Mariënelde

za 5-11: Eibergen, Winterswijk

zo 6-11: Groenlo, Lichtenvoorde

za 12-11: Beltrum, Zieuwent

zo 13-11: Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde, Winterswijk

za 19-11: Eibergen, Groenlo, Neede

zo 20-11: Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde

za 26-11: Beltrum, Meddo, Zieuwent

zo 27-11: Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde, Mariënelde

WEEKVIERINGEN

Beltrum

Op woensdag 7 en 21 sept., 5 en 19 okt. en 16 nov. is er om 9:30 uur een viering in de OLV Tenhemelopnemingkerk.

Eibergen

Op donderdag 1 en 15 sept., 6 en 20 okt. en 3 en 17 nov. is er om 9:00 uur een viering in de H. Mattheuskerk. Op de eerste donderdag van de maand is er vanaf 8:30 uur aanbidding van het Allerheiligste.

Groenlo

In de H. Calixtuskerk is wekelijks op dinsdag om 9:00 uur een ochtendviering met om 8:30 uur het bidden van de rozenkrans. Iedere vrijdag is er om 9:00 uur een viering met om 8:30 uur de aanbidding van het Allerheiligste. Op woensdag 14 en 28 sept., 12 en 26 okt. en 9 en 23 nov. is er om 19:00 een Taizéviering.

Lichtenvoorde

Elke dinsdag om 11:00 uur rozenkransbidden, de eerste dinsdag van de maand in de kerk, de overige dinsdagen in de Ludgerzaal.

Woensdag 6 juli om 14:00 uur eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Neede

Op dinsdag 13 sept., 11 okt. en 8 nov. is er om 9:00 uur een eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Rietmolen

Op donderdag 8 sept., 13 okt. en 10 nov. is er om 9:00 uur een eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Winterswijk

In de H. Jacobuskerk vindt wekelijks op woensdag om 9:30 uur een ochtendviering plaats in de kapel, op 2 nov. om 19:00 uur. In de H. Jacobuskerk wordt iedere donderdag om 15:00 uur de rozenkrans gebeden.

Zieuwent

In de Werenfriduskerk is op woensdag 7 en 21 sept., 19 okt. en 16 en 30 nov. om 9:30 uur een woord- en communieviering in de kerk.

OVERIGE VIERINGEN

Aalten

Woensdag 14 sept. om 19:00 uur Woord- en gebedsviering met pastoor H. de Jong bij het Hemdener Kreuz.

Beltrum

Dinsdag 18 okt. om 8:45 uur een Woord- gebedsdienst, schoolviering.

Vrijdag 11 nov. om 18:30 een Sint Maartenviering.

Groenlo

Maandag 7 nov. om 9:00 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong voor het Hoogfeest H. Willibrord.

Lichtenvoorde

Donderdag 22 sept. om 10:00 uur Eucharistieviering met pastoor H. de Jong, ontmoetingsmorgen met ziekenzalving.

Woensdag 28 sept. om 14:00 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong voor de gebedsgroep.

Mariënelde

Woensdag 5 okt. om 10:00 uur Eucharistieviering met pastoor H. de Jong, ontmoetingsmorgen met ziekenzalving.

Allerzielen

Alle vieringen beginnen om 19:00 uur, uitgezonderd de ochtendviering in Groenlo.

Beltrum, Werkgroep

Eibergen, Werkgroep

Groenlo, 9:30 uur, Pastoor H. de Jong

Groenlo, Werkgroep

Harreveld, mevr. M. Wessels.

Lichtenvoorde, diaken C. Peters.

Meddo, Werkgroep

Neede, past. werker C. Roetgerink

Winterswijk, Pastoor H. de Jong

Zieuwent, mevr. M. Beerten en mevr. G. Marneth.

Dooptelingen

Zaterdag 1 oktober, 17:00u.
Groenlo, Pastoor H. de Jong

Zaterdag 15 oktober, 17:00u.
Zieuwent, Pastoor H. de Jong

Zaterdag 5 november, 17:00u.
Winterswijk, Pastoor H. de Jong

Zaterdag 19 november, 17:00u.
Beltrum, Pastoor H. de Jong

Aalten - H. Helena

Postadres: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten
T: 06-129 322 10
E: aalten@paulus-ludger.nl
Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. R.K. HH Paulus en Ludger Aalten
Secretariaat: vrijdag 10:00 - 11:00 uur, Ludgerstraat 64
Contact beheercommissie: Frans Stoltenborg

Beltrum - OLV Tenhemelopneming

Kerkadres: Mariaplein 2, 7156 MG Beltrum
Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum
T: 0544-48 21 11
E: beltrum@paulus-ludger.nl
Bank: NL13 RABO 0105 5020 65
Secretariaat: elke donderdag van 10:30 - 11:30 uur en één keer in de vier weken op de maandagavond
Contact beheercommissie: Harry Geverinck

Bredevoort - H. Hart en H. Georgius

Bredevoort heeft geen eigen beheercommissie, neem contact op met parochiesecretariaat.
T: 0544-46 46 63
E: secretariaat@paulus-ludger.nl

Eibergen - H. Mattheus

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen
T: 0545-47 13 54
E: eibergen@paulus-ludger.nl
Bank: NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. H. Mattheus Eibergen
Secretariaat: vrijdag 14:00 - 15:00 uur
Contact beheercommissie: Wilhelmen Fels de Vrugt

Groenlo - H. Calixtus

Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo
Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 13 35
E: groenlo@paulus-ludger.nl
Bank: NL96 RABO 011.73.06.150
Secretariaat: dinsdag 9:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Grea Wolters

Harreveld - H. Agatha

Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld
T: 0544-37 12 42
E: harreveld@paulus-ludger.nl
Bank: NL43 RABO 0325 4000 40
Secretariaat: eerste maandag van de maand 18:00 - 19:00 uur
Contact beheercommissie: Vincent Bokkers

Lichtenvoorde - H. Bonifatius - H. Ludgerus

Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde
T: 0544-37 13 66
E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl
Bank: NL84 RABO 0336 1153 77,
Kerkbalans: NL62 RABO 0336 1153 85
Secretariaat: donderdag 10:00 - 12:00 uur
Contact beheercommissie: Freek Verheijen

Lievelde - Christus Koning

Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde
T: 0544-37 12 64
E: lievelde@paulus-ludger.nl
Contact beheercommissie: Agnes Onstenk

Mariëvelde - O.L. Vrouw van Lourdes

Waalderweg 3, 7263 RX Mariëvelde
T: 0544-35 12 30
E: marienvelde@paulus-ludger.nl
Bank: NL74 RABO 0160 0026 48
Spreekuur beheercommissie: maandag 10:00 - 11:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Berendsen

Meddo - H. Johannes de Doper

Goorweg 4, 7104 BA Meddo
T: 0543-56 96 55
E: meddo@paulus-ludger.nl
Bank: NL92 RABO 0132 3055 26
Secretariaat: dinsdag 9:30 - 10:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Lanting

Neede - H. Caecilia

Borculoseweg 43, 7161 GR Neede
E: neede@paulus-ludger.nl
Bank: NL31 RABO 0135 6000 65 t.n.v. Paulus-Ludger Neede
Bank: NL94 RABO 0135 6030 05 voor kerkbijdragen
Secretariaat: woensdag 9:30 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Sjaak Ots
Koster H. Holtkamp 06-2099 4297

Rekken - HH. Martelaren van Gorcum

Rekkenseweg 42, 7157 AE Rekken
T: 0545-43 13 69
E: rekken@paulus-ludger.nl
Bank: NL57 RABO 0113 6017 43
Contact beheercommissie: Jos Scholte van Mast

Rietmolen - H. Caecilia

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen
T: 0545-22 12 07
Bank: NL91RABO 0143 9920 07 t.n.v. R.K. Parochie HH Paulus en Ludger, Rietmolen
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 0544-46 46 63

Vragender - St. Antonius van Padua

p/a Ellen Wiegerink, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender.
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo,
T: 0544-46 46 63
E: vragender@paulus-ludger.nl
Bank: NL09 RABO 0336 1153 69; Giro: NL90 INGB 0001 1961 56
Contact beheercommissie: Angelo Ribbers

Winterswijk - H. Jacobus

Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk
T: 0543-51 21 58
E: winterswijk@paulus-ludger.nl
Bank: NL24 RABO 0371 2191 08.
Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12
Secretariaat: di, do en vr 10:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Henry Reijerink

Zieuwent - H. Werenfridus

Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent
T: 0544-35 13 18
E: zieuwent@paulus-ludger.nl
Bank: NL61 RABO 0160 0911 52, Giro: NL19 INGB 0000 8800 50
Secretariaat: dinsdag 13:00 - 14:00 uur in het Parochiehuis.
Contact beheercommissie: Henry Waalderbos

Een nieuwe plek voor St. Helena De kerk is dicht... Hoe gaan we verder?

Op zondag 12 juni werd de laatste eredienst in de R.-K. St. Helena gehouden. Hoe ziet de toekomst van de geloofsgemeenschap van Aalten er nu uit? Dat wilde ik graag weten. Op een zonnig terras, met uitzicht op het beeld van St. Helena, had ik op 9 augustus een informatief en prettig gesprek. Daar zat ik aan tafel met twee zeer betrokken mensen: Frans Stoltenborg, correspondent, voorzitter van de beheercommissie en Mia Bijen, eveneens correspondent en coördinator van de Antennegroep.

Hoe gaan we verder?

Er zullen waarschijnlijk geen eucharistievieringen meer gehouden. De hoop is er wel... Nog vrij recent werd er 1x per maand een dienst gehouden in de verzorgingshuizen Beth San en Het Hoge Veld. Tijdens Hoogtijdagen werden er eucharistievieringen gehouden. Op dit moment is dat niet geval, maar wie weet wat de toekomst brengt. Men beseft dat er minder voorgangers zijn. 'De bezetting is krappere.'

Hoe zit het nu met de vieringen?

'We zijn welkom bij de Protestantse Kerk Aalten met behoud van eigenheid. We mogen en kunnen woord- en gebedsdiensten houden in de Oude Helena Kerk op de markt.' Men denkt dat een eventuele Eucharistieviering bespreekbaar is... Er is in ieder geval een prettige samenwerking met de Protestantse Kerk Aalten. Er kunnen en mogen ook activiteiten georganiseerd worden in het nabijgelegen Elim. Dit gebouw is eigendom van de Protestantse Kerk Aalten, maar de r.-k. geloofsgemeenschap is er van harte welkom. Ook repeteert het katholieke koor Caisa er sinds kort. Dat zijn mooie ontwikkelingen.

Hoe zit het met het kerkkoor?

'Er is geen koor meer.' Op 12 juni is er, na 175 jaar, afscheid genomen van het herenkoor. De leden waren allemaal behoorlijk op leeftijd, gemiddeld 77 jaar. Toch zal er ook in de toekomst, tijdens de vieringen in de Oude St. Helena, veel gezongen worden. Het zal dan vaak samenzang zijn. Organist Dianne Ebbers heeft de begeleiding voor de eerste dienst toegezegd.

Welke activiteiten zijn gepland?

In augustus is er rond Maria Hemelvaart een Maria- en Helenaviering. Het thema is: 'Twee vrouwen van formaat...' 'We hopen dat we in de toekomst de vendeliers van St. Helena bij deze viering kunnen betrekken.' Dat geeft zo'n dienst toch iets extra's. Op 14 september is er een viering bij de Kreuzkapelle. Rond 1600, in de 80-jarige oorlog,

stond er hier in de buurt net over de grens een kapel. Daar werden tijdens de reformatie r.-k. kerkdiensten gehouden. Nu staat er op die plek nog steeds een kruisbeeld en een altaar. Daar zal de jaarlijkse dienst met de Duitse buurtparochies gehouden worden. De aanvang is 18.30 uur.

Verder kunnen de mensen voor een bezinningsmoment terecht in de Stilteruimte onder de toren van de Oude Helena. Het Mariabeeld van onze voormalige kerk heeft daar ook een vaste plek gekregen.

Met enige regelmaat zal er op zondag een woord- en gebedsdienst gehouden worden. Hans de Graaf en Jos Droste zijn de voorgangers van deze diensten.

'Voor wat betreft de kerst luidt ons advies: Zoek een eucharistieviering in een naburige kerk op.'

Donderdag: Ochtendgebed en koffie...

En dan hebben we nog onze ochtendgebedsdiensten. Iedere donderdag, met uitzondering van de eerste donderdag van de maand, kunnen de mensen deelnemen aan een ochtendgebedsviering. Het betreft een getijdengebed. Jos Droste en Joke Hubers zijn de voorgangers tijdens deze vieringen. Koster Bert Hamers zorgt ervoor dat alles klaarstaat voor die viering. Na afloop van deze vieringen kunnen de kerkbezoekers samen een kopje koffie drinken in Elim. Dit project heet 'Open Deuren'. Het is fijn dat de mensen elkaar zien en ontmoeten. De vieringen op donderdagochtend worden nu al bezocht door mensen met een katholieke en protestantse achtergrond. 'Er komen nu dus iets meer mensen naar deze diensten...' Op de eerste donderdag van de maand wordt er door de Protestantse Kerk Aalten een bezinningsochtend georganiseerd. Mensen kunnen dan in een gepland half uur de kerk binnenlopen en in stilte nadenken. Dit bezinningsmoment wordt afgesloten met een woord van de dominee en een lied uit het Liedboek der Kerken. Katholieke mensen zijn hierbij ook welkom. Kortom: men kan op iedere donderdagochtend in Oude Helena terecht voor een bezinning- en of gebedsmoment.

Vitaliteit

Zoals gezegd kunnen de mensen elkaar iedere donderdagochtend ontmoeten. Regelmatig is er een woord- en gebedsdienst. Er wordt gewerkt aan het behoud van de betrokkenheid bij de kerk.

Zo is er op 7 oktober een vrijwilligersavond in Elim. Dat is een mooi ontmoetingsmoment voor de parochianen die vrijwilligerswerk voor de geloofsgemeenschap Aalten verrichten. Frans schetst nog even in het kort hoe onge-

veer 6 groepen van 4-5 mensen met een klaar stonden om te helpen met het opruimen van de r.-k.-kerk. De zolder, het archief, van alles moest er opgeruimd worden. Alles werd zo opgeslagen dat men er tijdens de laatste Eucharistie niks van zag. 'De groepen regelden het zelf. Het liep al een trein. Een dag voor de oplevering was alles in orde.' Frans heeft als voorzitter de beheercommissie duidelijk het gevoel dat hij het niet alleen hoeft te doen. De betrokkenheid is dus groot.

De antennegroep

Deze werkgroep is ooit opgezet door pastoraal werker Hetty Bresser. Op dit moment is Mia de coördinator van deze groep. De antennesprietten worden gericht op zieke en eenzame mensen. Regelmatig worden er kaartjes gestuurd. Soms worden er ook bezoeken aan deze mensen gebracht.

In het verleden was er een welkomstgroep voor nieuwe leden, maar dat wordt nu centraal geregeld door de parochie HH. Paulus en Ludger.

Een warm welkom in de Oude Helena

Op 3 juli was de welkomstviering in de Oude Helena. Dat was een warme dienst, waarin de protestanten de katholieken welkom heetten.

Ook had men vanuit de protestantse gemeente al aangegeven dat het Mariabeeld in het stiltecentrum een plaats kon krijgen. En het Helenabeeld mocht wel voor de kerk geplaatst worden. Dat zou daar mooi staan.

Een zaterdag daarvoor werd het Helenabeeld verhuisd. Dat moest in alle vroegte gebeuren. Zaterdag om 7 uur werd het beeld opgehaald bij de katholieke kerk en om acht uur arriveerde het bij de Oude Helena Kerk. Het beeld werd vervoerd met een vrachtwagen en bij de hoek van kapper ter Maat begonnen de klokken te luiden van de Oude Helena Kerk. Een warmer welkom was niet denkbaar. Klokslag 8 uur. Toeval... of gewoon een positief voorteken?

De volgende dag, zondagmorgen, zou in ieder geval blijken dat St. Helena van harte welkom is in het centrum van Aalten. Er stond op die zondagmorgen een vaas met mooie bloemen bij het beeld... Een mooi gebaar voor St. Helena én voor de Aaltense geloofsgemeenschap.

Vincent Stapelbroek



AALTEN

Correspondenten

Annie ter Hedde
Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

Vieringen Aalten

September

Bij de Kreuzkapelle:

Wo 14 sept. 18.30u. Eucharistieviering met het feest van de Kruisverheffing en het Hemdener Kreuz met als voorganger pastoor de Jong.

Bij slecht weer is de viering om 19.00 uur in de kerk in het dorpje Hemden.

In de Oude Helenakerk:

Zo 25 sept. 9.30u. Liturgie van die zondag met voorganger Hans de Graaf

Oktober

In de Oude Helenakerk:

Zo 9 okt. 9.30u. Oecumenische dienst 'Tot Vrijheid Geroepen', Viering naar aanleiding van de geboorte van Nederland in 1572.

Voorgangers: Ds. Zeldenrijk en Hans de Graaf.
Zo 30 okt. 9.30u. Allerzielen viering met voorgangers Jos Droste en Hans de Graaf.

November

In de Oude Helenakerk:

Zo 13 nov. 9.30u. Viering Missie Willibrordus en Ludger. Voorganger Hans de Graaf.

Deze vieringen kunt u meeluisteren via uw kerkradio.



Viering Kreuzkapelle

Ondanks dat de Aaltense geloofsgemeenschap niet meer in het bezit is van een Kerkgebouw, kan deze viering aan de Kreuzkapelle toch gewoon doorgaan.

Op woensdag 14 september vieren we volgens jaarlijks gebruik weer samen met onze beide Duitse buurtparochies, Hemden, Barlo en Bocholt, een Eucharistieviering bij de Kreuzkapelle. Aanvang 18.30 uur. Het feest van de 'Kruisverheffing' wordt jaarlijks op 14 september gevierd.

De viering bij de Kreuzkapelle wordt gewoonlijk gevierd op de eerste woensdag ná het feest van de 'Kruisverheffing'

Dit jaar vallen die data echter samen en vieren we op 14 september beide vieringen samen.

De viering 'Kreuzkapelle' herinnert ons aan de tijd, de reformatietijd, waarin het de Rooms Katholieken verboden werd om de Eucharistie te vieren in Nederland.

Net over de grens in Duitsland was het nog wel mogelijk om samen met de Duitse streekbevolking een Eucharistieviering te houden in een houten schuur, genaamd 'De Kreuzkapelle'.

Jaarlijks wordt op deze plek ter herinnering aan deze moeilijke periode voor de Aaltense Rooms Katholieken, een gedachtenisviering gehouden samen met onze Duitse burens, mede uit dankbaarheid voor de gelegenheid die de Duitse burens ons toen boden.

Aalten heeft dit jaar de regie over de viering en na de viering het gezamenlijke koffiedrinken. Enkele vrouwen uit onze geloofsgemeenschap zullen koffie zetten en meenemen naar de bekende plek waar alles plaats gaat vinden en daar koffie/thee schenken met koek. Dus alles gaat gewoon door, ondanks het sluiten van ons kerkgebouw. U bent evenals vanouds allen hartelijk welkom om de viering bij de Kreuzkapelle bij te wonen.

De viering zal worden voorgegaan door onze eigen pastoor de Jong en een voorganger van de Sankt Georg parochie uit Bocholt. Mocht het slecht weer zijn op die avond, 14 september, dan zal de viering in een kerk plaats gaan vinden en wel in de kerk in het dorpje Hemden om 19.00 uur.

<https://www.paulus-ludger.nl/> onder Aalten-homepagina

Allerzielenviering

Omdat we op 2 november niet in de Oude Helenakerk terecht kunnen, vieren we dit jaar Allerzielen al op zondag 30 oktober. We denken de overledenen uit onze geloofsgemeenschap van het afgelopen jaar en bidden om troost en kracht voor familie en andere naasten. Hun namen zullen tijdens de viering genoemd worden. Soms is de dood een bevrijding, ondanks het gemis van een dierbare, maar de dood kan ook wreed en onnodig zijn.

Daarom staan we ook stil bij de talloze slachtoffers van oorlog en geweld, in het vertrouwen dat God ons uiteindelijk in Zijn hand zal bewaren. Na afloop van de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in

Elim.

"Beloofd is beloofd"

Tijdens de laatste viering in het kerkgebouw aan de Dijkstraat is toegezegd dat we van plan zijn een vrijwilligersavond te houden. Een avond waarmee we een dankjewel willen zeggen aan allen die geholpen hebben het vieren en samenkomen van de geloofsgemeenschap mogelijk te maken. Wel nu, houd vrijdagavond 7 oktober vrij. Vanaf halfnacht bent u welkom in het gebouw Elim aan de landstraat voor een gezellige avond. Komt allen. Graag tot ziens.

De beheercommissie.

Voedselbank

Bij de nieuwe locatie, het secretariaat van de PKN aan de Ludgerstraat no.64, Aalten (bij de aanbouw aan de Zuiderkerk, ingang aan de achterzijde!), daar staat reeds een voedselbankkast, waarin u de goederen kunt zetten/leggen. U kunt hier terecht op: ma-di-do-vrij-dag van 9.00 tot 12.00 uur.

Deze goederen worden wekelijks op vrijdag om 12.00 uur opgehaald en naar het verzamelpunt op de Meiberg gebracht. Vandaaruit worden de goederen verdeeld onder de Aaltense minima..

Voor uw bijdrage voor de voedselbank in de maand september verzoeken wij u beleefd om Soep-pasta en daarvoor de benodigdheden te brengen voor de mensen, die van de voedselbank afhankelijk zijn.

Dank U.

Laatste keer

Hoe emotioneel kan een laatste Eucharistieviering in de R.K. St. Helenakerk zijn? Heel emotioneel en moeilijk. Bij een volle bezetting met veel parochianen en genodigden en mensen van andere Aaltense geloofsgemeenschappen, die deze prachtige laatste viering bijwoonden, zagen we emoties opkomen, in de vorm van tranen of bedrukt kijken, er geen woorden voor kunnen vinden of hoorden we trillende stemmen bij woordvoerders en voorgangers. Het is nu echt definitief. Onze kerk



wordt na het leegruimen gesloten en overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Deze viering werd nog druk bezocht, als 'de laatste keer' en zagen we veel bekende en onbekende kerkgangers.

De laatste viering was mooi mede i.v.m. medewerking van het herenchoor St. Cecilia en koor Caisa, de Vendeliers van St. Helena. Het voorgangersteam bestond uit pastoor de Jong, diaken Cor Peters en pastoraal werker Jos Droste van de parochie HH. Paulus en Ludger. De viering werd ingeleid met het mooie lied 'De vreugde voert ons naar dit Huis'.

Het welkomstwoord werd verricht door de voorzitter van de beheercommissie Frans Stoltenborg. Hij hield een mooi betoog, waarin de emotie in zijn stem te horen was, over de historie van deze St. Helenakerk: "Het is een merkwaardige dag vandaag. Een dag die opnieuw geschiedenis schrijft over de situatie van onze R.K. geloofsgemeenschap in Aalten. Een geschiedenis van het stichten van het eerste R.K. Iemen kerkje, gesticht door Ludger en daarna diverse verhuizingen in het centrum van Aalten. Verhuizingen door de reformatie, branden en vernieling in de oorlog door bommen en de herbouwen van de kerk in Dijkstraat no. 11. Tot 12 juni 2022 de kerk van onze geloofsgemeenschap de R.K. St. Helenakerk."

Deze laatste viering doet ons denken aan de 'ouderwetse' zondagsvieringen in een nog volle kerk. Een heerlijk gevoel uit volle borst mee te zingen met de Latijnse gezangen.

Diaken Cor Peters zei in zijn overweging, mede naar aanleiding van een geschreven artikel door een parochiaan: "Wat de kerk, 'het gebouw' voor mensen betekent en nog zal betekenen in de toekomst. Vooral in tijd van nood, oorlog, verdriet. Toch moeten we de realiteit onder ogen zien. Tijden veranderen en ieder die gelooft, beleeft het gelooft op zijn eigen manier. Toekomst is er als we ons hart openen voor elkaar en ons geloof in elkaar bewaren". M.a.w. laat God toe in jouw leven in alle moeilijke momenten en dagen. Aan het eind van de viering volgde de ontruiming Het moeilijkste moment. Het tabernakel werd leeggeruimd, het 'Allerheiligste' werd plechtig de kerk uit gedragen, de Godslamp werd gedooft' en het altaar leeg geruimd.

Tenslotte volgde nog een minder aangename mededeling: Het herenchoor houdt op te bestaan, na 175 jaren de vieringen opgeluisterd te hebben met hun zang en orgelspel.

Dröevig voor allen die zich hiervoor ten volle hebben ingezet, maar door ziekte en leeftijd niet meer voldoende in staat zijn hiermee tot hun voldoening door te kunnen gaan. Een luid applaus viel hen ten deel uit dankbaarheid voor hun jarenlange inzet.

In het slotwoord van Frans Stoltenborg verwoorde hij de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Wij gaan door in een ander gebouw. De P.G.A. heeft ons de hand gereikt

en wij mogen daar doorgaan in de Oude Helenakerk aan de markt. Dat zullen enkele vieringen per jaar zijn. Ook daarvoor onze hartelijk dank aan de P.G.A.

Na de 'laatste viering' op deze dag is het echt over en voorbij in de Sint Helenakerk, nog een hulde door de vendeliers van Sint Helena buiten in de tuin en nog één laatste keer met elkaar koffie drinken ná de viering in het parochiecentrum.

Nog even napraten met elkaar en terugkijken op alle voorbije jaren en dan naar huis met ieder zijn eigen gevoel. De reacties van de aanwezigen waren algemeen: "Een overweldigende viering en zeer emotioneel."

Samen komen,

samen zijn...

samen vieren en welkom zijn in de Oude Helenakerk.

Welkom werden we, als Rooms Katholieken, geheten door de dirigent van de Cantorij en zij openden de viering met het toepasselijk lied 'Look at the World' of te wel 'Kijk naar de wereld': alles om ons heen.

Ouderling Bennie Wikkerink kondigde de komst van voorganger ds. Folkert de Jong aan en ook hij heette allen hartelijk welkom, in dit historische gebouw, met een moment van stilte om ons tot God te richten.

We bidden tot God voor een nieuwe start. In de preek zijn woorden: " Samenleven is moeilijk, gezien de geschiedenis van RKK in Aalten en omgeving: daar zit ook echte pijn. Van Franciscaners, naar kapellen aan de grens, naar huiskerk toen er godsdienstvrijheid kwam. God kan en wil ons aanraken, als we gelegenheid maken, waar we zoveel mogelijk als familie samenleven, hoe ingewikkeld dat soms ook is: Dáár geeft de Heer zijn zegen." We zullen zien, dat samenleven te maken heeft met hoe en waar God de aarde raakt. Samen leven is een teken van God. Samenwerken aan een gemeenschap van genade en liefde.

De kern: Alleen maar lief doen is niet realistisch! Voorwaarden voor samenleving zijn: Open staan voor elkaar, voor God en voor zover het van ons afhangt, in vrede leven. We moeten samenleven met mensen met andere opvattingen of achtergrond en soms ons eigen gelijk eens uitzetten. Kerken alleen als een plek, waar we ons zo af en toe eens opladen en doorgaan? Begrijp het goed: De Kerk als gemeenschap! Niet de kerk als gebouw of organisatie.

Na de preek sprak pastor Jos Droste de voorbeden uit en zongen we met hem samen het 'Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est.' (Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God), waarna hij met een brandende kaars een speciale ruimte met een hoekje voor Maria, onder de toren, opende: De Stilteruimte.

Het Stiltecentrum: In het evangelie lazen we



dat toen Jezus in gebed was, hij met licht werd omhuld. 'Licht, teken van Gods aanwezigheid'. Daarom brandt er in katholieke kerken steeds een lichtje, de godslamp, als teken van Gods aanwezigheid.

Ook in het stiltecentrum onder de toren hangt zo'n lamp. De inrichting is nog niet af, maar je kunt al wel naar binnen op tijden dat de kerk geopend is.

Wie wil kan er dan bidden, een intentie opschrijven of een kaarsje opsteken. Een plek waar we God nabij mogen weten. Als alles gereed is, zal de ruimte officieel in gebruik worden genomen, maar op deze, voor katholiek en protestant Aalten zo bijzondere dag, willen we, met het licht van de Paaskaars, het Licht van Christus, de lamp voor de gebedsruimte aansteken en daar naar toe brengen. Het Stiltecentrum, is een ruimte waar men in stilte even tot zichzelf kan komen en eventueel bij Maria een kaarsje kan branden of tot haar bidden, een verzoek om sterkte of hulp bij haar neer kan leggen.

Gerard Helmink sprak namens het bestuur van de PGA de aanwezigen toe: "We kunnen samen bidden en samen werken na een tijdperk van emotionele sluiting van de RK kerk. Ook de PKN heeft deze zeer emotionele momenten van kerksluiting mee moeten maken. Het H. Helenabeeld, een vast symbool van onze samenwerking, staat op haar nieuwe plek in de tuin bij de Oude Helenakerk."

Frans Stoltenborg sprak als voorzitter van de RK beheergroep: "Een aantal jaren geleden hadden wij leden van de pastoraatgroep een informele bijeenkomst met enkele leden van de werkgroep PGA. Het onderwerp was: "De Toekomst van de geloofsgemeenschappen in Aalten". De landelijke en wereldwijde trend was gaande. Ontkerkelijking en individualisering. Ook toen was de vraag, wat heeft Christelijk Aalten buiten het kerkbezoek te bieden? Een stukje buiten het centrum hadden we een Mariakapel, maar het centrum met zijn mooie Oude Helenakerk, had dit niet. Er werd gesproken over de gewoonte van velen om,

als men in een andere stad of kerk is en de kerk is open, dat men graag een kijkje ging nemen.

Gewoon maar even de stilte opzoeken en een kaarsje opsteken bij Maria. Ook in de St. Helenakerk was zo'n bezoek geregeld het geval, men kon er een wens opschrijven, die werd meegenomen in de voorbeden tijdens een viering.

Nu jaren later is er veel veranderd. Een stiltecentrum is er gekomen in de Oude Helenakerk, een Helenabeeld geplaatst en een steeds brandende kaars is in het stiltecentrum aanwezig. Ook een icoon van de H. Maria met het kind Jezus op de arm. Informatie is aanwezig naar de achtergrond van het geheel. Wie had dit 50 jaar geleden kunnen denken? Toen was het nogal eens het geval, dat je op kruisingen van kerkenpaden er aan herinnerd werd, waar je thuis hoorde!

De tijd was rijp, de PGA en de Rooms-katholieke besturen zijn met elkaar in gesprek gekomen en met een verbluffend resultaat. Begrip voor elkaar en bereidheid tot openstelling heeft geleid, dat we hier nu samen zijn. Goede gesprekken zijn eraan vooraf gegaan en steeds hadden wij daarbij een goed gevoel.

Frans bedankte de PGA namens de RK geloofsgemeenschap hartelijk voor de uitgestoken hand en de aangeboden gastvrijheid. We hopen dat dit voort mag gaan tot in lengte van dagen.

Gerard en Frans reikten hierna elkaar de hand als bevestiging, uit dank voor de samenwerking en het vertrouwen in elkaars geloofsgemeenschappen.

Ds. Folkert de Jong las voor uit Lukas:19 en samen zongen we psalmen.

Een moment van stilte was er voor de overledenen van de afgelopen week, gebeden werd er voor de vluchtelingen en alle overledenen, tégen verdeeldheid onder elkaar, maar vóór saamhorigheid met elkaar.

Zo gingen we naar het einde van deze mooie viering vol prachtige gezangen door de cantorij van de PKN, waarin we ons als RK nieuwkomers heel warm welkom gevoeld hebben. Hiervoor onze hartelijk dank aan de PKN geloofsgemeenschap Aalten namens de RK geloofsgemeenschap Aalten.

Na de viering was er de mogelijkheid koffie te drinken in Elim, waar veelvuldig gebruik van gemaakt werd en waar de mensen allen vol lof waren over de viering en het warme welkom.

Leeg kerkgebouw

Hoe leeg kan een kerkgebouw zijn? Heel leeg en nu gesloten

Het was een hele klus. Veel mensen zijn er dagenlang druk mee geweest de kerk te



ontruimen.

U wilt niet weten wat je allemaal tegenkomt op de zolders in alle kasten en opbergplekken. Zo ging het in het verleden.

Nu kwam je het allemaal weer tegen, mooi en oud stoffig materiaal. Alles moest weg en opgeruimd worden. We hebben met z'n allen de klus geklaard. Nu is de kerk echt leeg.

Een echt leeg gevoel blijft er over alsof je voor het laatst in je oudershuis bent.

Onze dank gaat uit naar allen die zich hebben ingezet.

Dit was het definitieve 'afscheid' nemen van onze mooie kerkgebouw aan de Dijkstraat no. 11, maar niet van elkaar.

We hopen u te zien bij vieringen in de Oude Helenakerk. Tot ziens!

Zomerkamp

Hun vertrek: De leiding was al vroeg begonnen met de voorbereidingen voor het jaarlijkse parochiekamp met de kinderen van de St. Jozefschool groep 7 en 8. Bij uitzondering mochten dit jaar ook kinderen van groep 6 van de partij zijn. Op maandag 18 juli vertrokken ze samen enthousiast, goedgemutst en mooi op tijd om 8.30 uur op de fiets naar Breedenbroek naar hun nieuwe locatie. Op woensdag 20 juli werden ze bezocht door 2 personen van de Aaltense redactie van het parochieblad 'De Verbinding'. Het werd net als alle voorgaande jaren weer een heerlijke avond, waar de leiding en de kinderen zich voor uitgesloofd hebben om er een leuke ge-



zellige avond van te maken. En dat hebben ze goed gedaan, het werd een super gezellige geslaagde avond. De nieuwe plek is prachtig gelegen bij een mooi bos, waarvan volop gebruik gemaakt is met sport en spel, een prima locatie!

De kinderen zullen er ongetwijfeld weer dé week van hun leven gaan beleven.

Als hun studie het volgend jaar toelaat zullen de nieuwelingen van de leiding zeker nogmaals mee gaan. Misschien met een nieuwe hoofdleid(st)er, omdat Nicole Knoefmann gaat stoppen. Aan de overige leiding de opdracht om een nieuwe leid(st)er te kiezen, dat gaat hen ongetwijfeld lukken.

Reactie van de bezoekers: op maandag 18 juli is een groep van plm. 20 kinderen van groep 6, 7 en 8 van de Jozefschool met de fiets richting Breedenbroek vertrokken om op parochie-zomerkamp te gaan. Onder leiding van een groep enthousiaste jongeren, die hen begeleidden, kwamen ze aan op het terrein van de Scouting aldaar: Een prachtige blokhut met een groot speelveld, omringd door een mooi bosgebied, waar 3 tenten waren neergezet als slaapgelegenheid voor de kinderen. Toen wij er namens de parochie, volgens de jaarlijkse gewoonte, een kijkje kwamen nemen om onze belangstelling te tonen, heerste er een heel ongedwongen sfeer. Iedereen was buiten, want het was warm



die dag. We werden hartelijk ontvangen met een kopje koffie en kregen de mogelijkheid een rondleiding te maken door het gebouw. Het zag er allemaal keurig uit en van alle gemakken voorzien; een prima keuken en douches en wc's apart voor jongens en meisjes. Er waren juist een paar zeer warme dagen achter de rug, die ze deels hadden doorgebracht in het naburige zwembad Bahia in Bocholt en met waterpartijen en zwembadjes buiten op het terrein. Zelfs een koude douche was daar aanwezig. Op deze woensdagavond stond er een spel op het programma dat zich in het bos afspeelde: een soort stratego-spel. Daarna was er een kampvuur, wat ongetwijfeld ook heel mooi en sfeervol zal zijn geweest. Petje af voor de leiding die alles goed in de hand hield! Zaterdagmorgen wordt de terugtocht



weer aanvaard en kunnen ze ongetwijfeld terugkijken op een heel fijne en gezellige week. **De thuiskomst:** Een dikke knuffel kregen de kinderen bij aankomst in Aalten van hun ouders/grootouders. Voor velen de eerste keer één week lang alleen op kamp. Alles is goed verlopen en ook de thuisreis verliep voorspoedig. Gehard door een paar tropische dagen was het weer van de zaterdagmorgen heel mooi om weer naar huis te fietsen. Iets over twaalf kwamen ze de Dijkstraat in. Altijd weer fijn dat het goed gegaan is. Ook voor

de leiding. Eén week vakantie opnemen om de kinderen een mooie week te bezorgen, en dat niet voor één keer maar zelfs voor tien jaren achtereen. Nicole Knoefmann, zij heeft nu zelfs tien jaar het parochiekamp helpen begeleiden. 10 jaar, geweldig! Nu heeft ze besloten dat ze er mee wil stoppen. Werk en wonen worden ingewikkelder om het contact nog langer bij te houden. Ook Silke na 6 jaar en Twan na 4 jaar kunnen hun werk en school niet meer combineren met parochiekamp en stoppen ook. Ook geweldig al die jaren inzet. Niet alleen de kinderen maar ook de leiding verdienen een knuffel, een dikke knuffel van alle parochianen en veel dank voor jullie inzet.

Vakantieperiode

Is uw vakantie voorbij en hebt u mooie, emotionele of leuke ervaringen opgedaan en wilt u ons daarover vertellen? Stuur u dan uw verhaal naar e-mail: jomiby@hotmail.com. Met uw toestemming plaatsen we het in het parochiemagazine 'De Verbinding'

Mailadressen van de correspondenten voor uw verhaal vindt u in de nieuwsbrief én in het parochiemagazine onder Aalten.

Vrijwilligers Stiltecentrum

Voor de opening van de stilte ruimte om 9.00 uur en de sluiting om 18.00 uur worden nog vrijwilligers gevraagd. Het stiltecentrum zal 7 dagen per week geopend zijn.

Er wordt van u gevraagd, wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger, het stiltecentrum op 1 of meerdere dagen per week de deur te openen en te sluiten op genoemde tijden!

Coördinator hiervoor is Mw. Joke Hubers. Aanmeldingen graag bij haar. Mail: jokehubers@hotmail.com Tel: 0618825822

BREDEVOORT

Correspondent

Jos Wessels, T: 06-20 35 83 15

Jaarvergadering

Op 11 juli jongsteleden hadden wij een uitstekende jaarvergadering van onze mailgroep en appgroep Katholiek Kontakt. Wij bestaan nu een jaar en het is een groot succes. Jos Wessels, die de vergadering leidde noemde enkele cijfers. Onze app- en mailgroep is gegroeid van 13 naar 26 personen. Wij hebben 127 adressen waar De Verbinding wordt bezorgd, waaronder enkele adressen in Aalten van oud-Bredevoorters. Al deze mensen ontvangen ook een inlegvel met plaatselijk nieuws. We hebben een koor van 12 personen, een lektorengroep (5 personen), een bezoekersgroep (4 personen), bezorgers van De Verbinding (9 mensen) en een kerkhofonderhoudsploeg (7 mensen). En er is een dagelijks bestuur, bestaande uit Jos Wessels, Irma Verwaaijen en Antoon van Wezel.



Foto kruiswegstatie dankzij bemiddeling van Willem Veldkamp

Kruiswegstaties

Onze kruiswegstaties hangen nu in Tirana, Albanië.

Enkele beelden zijn na de sluiting van onze kerk geplaatst in de Sint Joriskerk op de Markt.

Andere kwamen in depot in Lichtenvoorde. Maar er zijn ook objecten die een nieuwe bestemming vonden, ver van huis. De meeste mensen herinneren zich wel de 14 kruiswegstaties aan de wand. Dank zij dom Henry Veldkamp (oud-Bredevoorter en nu pastoor in Tirana) vonden de staties een nieuwe plek in de basiliek, de bisschopskerk van Tirana in Albanië. Ze zijn deels opnieuw van kleur voorzien. Daar zijn ze nu voorwerp van devotie van Albanese gelovigen. Mooi dat deze kruiswegstaties weer de bestemming vonden waar ze voor bedoeld zijn!

Vieringen

Zondag 11 september 9.30 oecumenische viering t.g.v. Startzondag. Voorgangers ds A. Endevelde en mw J. Visser.

Zaterdag 5 november 19 uur: allerzielenviering, voorganger mw I. Verwaaijen.

Ik-mis-je-wandeling op weg in het Vestingpark



EIBERGEN

Correspondent

Wilhelmien Fels-de Vrugt

Mattheusfeest 2022

Zaterdag 17 september tijdens de dienst van 19.00 uur vieren wij weer het Mattheus feest.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken . Zondag 18 september is er een gezellige middag voor alle vrijwilligers van onze locatie. De voorbereidingen zijn in volle gang als het goed is heeft iedere vrijwilliger een uitnodiging gehad. Bent u vrijwilliger en heeft u geen uit-

nodiging gehad of kent u een vrijwilliger die geen uitnodiging heeft gehad laat het ons dan weten.

Namens de beheercommissie Wilhelmien Fels de Vrugt

HARREVELD

Correspondenten

W. Taken en L. Schenk
harreveld@paulus-ludger.nl

Allerzielen viering

In de viering van 2 november gedenken wij de overledenen van het afgelopen jaar, verder willen wij natuurlijk ook stilstaan bij alle andere overledenen die wij speciaal herdenken door middel van een intentie. De vrijwilligers op het kerkhof zijn extra druk geweest om voor deze speciale dag alles weer extra netjes te hebben, dank daarvoor.



Allerzielen

Zo goed de namen weer te noemen van onze dierbaren die overleden zijn. Zolang ze in onze herinnering leven, zullen ze niet echt gestorven zijn.

Een brandend lichtje op hun graf. een bloem van ik ben je nog niet vergeten, en wie hier langs komt zal het weten, die hier ligt wordt nog steeds gemist.

Geleidelijk aan zal het verdriet wel slijten. Maar ondanks alles, de heimwee blijft naar hoe het was, het samen leven. Dan is het goed om aandacht te geven.

Rita Arends

LICHTENVOORDE

Correspondent

Vincent Stapelbroek

Ontmoetingsmorgen

Op donderdag 22 september wordt in Lichtenvoorde een ontmoetingsmorgen georganiseerd door de pastoraatgroep van de geloofsgemeenschap H. Bonifatius - H. Ludgerus.

We vieren samen de Eucharistie om 10.00 uur waarin we God om kracht en bemoediging vragen. Tijdens de viering kunt u, als u wilt, het sacrament van de zieken ontvangen. Familieleden zijn van harte uitgenodigd, want juist de aanwezigheid van naasten kunnen dit samen zijn rond dit sacrament tot een indrukwekkend moment maken. Het sacrament van de zieken is bedoeld ter bemoediging voor de zieke en/of ouder wordende mens. Tijdens de viering vragen we om kracht, verlichting en vergeving voor de zieke. Om kracht en steun voor de naaste familie. We vieren het sacrament van vertrouwen. Dat God zijn beschermende handen altijd boven ons mag houden. Achterin de kerk vindt u de uitnodigingsbrief met antwoordstrook voor de aanmelding. U bent van harte welkom!

Pastoraatgroep H. Bonifatius-H. Ludgerus

Ontmoetings
morgen



EUCHARISTIE VIERING met
ZIEKENZALVING

Donderdag 22 september om 10.00 uur
In onze H. Bonifatiuskerk

Achter in de kerk vind u de uitnodigingsbrieven voor meer informatie en een antwoordstrook voor opgave.
Dit mag ook via mail: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl
Of telefonisch op donderdagochtend 0544-371366

MEDDO

Correspondent

Joep Dorsthorst

Nieuw beleid

Een ander beleid na kerksluiting op 18 september 2022

Op zondag 18 september is er hier in de kerk de laatste eucharistieviering, waarna aan het eind van deze viering de kerk aan de goddelijke eredienst wordt onttrokken.

Een 'kille benadering' als je bekijkt wat dit betekent voor onze geloofsgemeenschap.

Als we terugkijken naar al die jaren waarin deze kerk een nadrukkelijke functie heeft gehad voor de gemeenschap Meddo en in het bijzonder voor de katholieke geloofsgemeenschap, dan is dat moeilijk uit te leggen.

De kerk gaat sluiten maar de geloofsgemeenschap van Meddo blijft bestaan.

Dit is ook een te simpele redenering. Wie zijn dan die geloofsgemeenschap? Door de jaren heen hebben velen afgehaakt of blijven nog symbolisch lid van de kerk, maar wie nog daadwerkelijk komen zijn een aantal ouderen, aanwas van jongeren en volwassenen en jonge gezinnen zijn helaas nog sporadisch te vinden. Hoe gaan we hierin verandering aanbrengen waardoor er meer mensen zich weer betrokken voelen bij ons geloof?



Archieffoto van Eerste Heilige Communie

Binnen de afspraak met de koper van de kerk blijven er de mogelijkheden om er nog vieringen te houden en andere activiteiten te ontwikkelen, waarvoor de kerk beschikbaar blijft. Een multiculturele functie is het uitgangspunt.

Het is al moeilijk uit te leggen dat we na deze kerksluiting gewoon blijven doorgaan met het geven van vieringen hier in de kerk. Alleen worden deze dan nog door vrijwilligers in voorgedaan en zijn dit alleen nog woord- en gebedsvieringen. Hoe dit zal uitpakken zal



de tijd ons leren. En welke mogelijkheden zijn er nog verder?

De gehele gemeenschap van Meddo gaan we daarvoor benaderen om daar een invulling aan te geven. Op 6 september is er een bijeenkomst gepland in de kerk, aanvang 20.00 uur, waar één en ander wordt uitgelegd en

waar suggesties gedaan kunnen worden die dan verder uitgewerkt worden. Ook hopen wij dat er dan ook onze jongeren daarbij aanwezig zullen zijn. Want juist hen hebben we hard nodig om de boel draaiende te houden. De koper van de kerk, de heer Annen, zal dan ook aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Het is de bedoeling dat ieder huishouding hier in Meddo daarvoor nog een uitnodiging ontvangt.

Er wordt mij wel eens gevraagd en wat ga jij dan nog doen? Daarop moet ik op dit moment het antwoord schuldig blijven. De prioriteiten zullen zeer zeker een andere zijn. Ruim zestig jaar heb ik in allerlei besturen gezeten en moesten daarvoor zelf meerde malen een gezellig samenzijn binnen de familiekring ervoor wijken. Dit gaat veranderen en zal ik nu zelf bepalen waar ik nog wel of niet naar toega.

In het verleden heb ik me wel eens druk gemaakt om er voor te zorgen dat er vanuit Meddo ook artikelen waren voor het parochieblad. Vanaf nu zal dit een moeilijker opgave worden omdat het nog niet geheel duidelijk is, hoe het verder gaat. Het parochieblad komt nog maar 5 keer in het jaar uit. Niet alles mag er geplaatst worden in dit blad en moet het voldoen aan bepaalde criteria. Dit wordt dus een moeilijke opgave. Daarvoor in de plaats is de nieuwsbrief een prima alternatief en heb je ook de mogelijkheid om actueler te zijn. Alleen bereik je dan niet iedereen omdat zij zich niet hebben aangemeld bij de redactie van deze nieuwsbrief. Iedereen die een e-mailadres heeft kan deze nieuwsbrief aanvragen. Op de website, paulus-ludger.nl, staat een knop waarmee je je kan aanmelden.

U kunt zich hier aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief

Klik op de knop en volg de aanwijzingen op het scherm. Heb je daarover vragen dan kunnen jullie altijd een e-mail sturen aan mij E: dorsthorstjoep@gmail.com. Deze nieuwsbrief komt op de eerste dag van de maand uit, behalve in de maand augustus.

Joep Dorsthorst

Parochianen in Meddo ontvangen bij deze uitgave een bijlage met informatie over hoe het verder gaat met de geloofsgemeenschap na 18 september 2022.

NEEDE

Correspondent

Sjaak Ots

Woensdagmorgen

Elke woensdag morgen van 9.30 t/m 11.00 uur is de kerk open om een kaarsje op te steken of voor een persoonlijk gebed.

Wil je toch nog iemand spreken, het secretariaat is ook open. In de grote zaal is ook plaats om een kop koffie of thee te drinken.

Beheercommissie

De sleutels van het kerkgebouw en het Achterhuis worden vervangen. Er zijn teveel sleutels in omloop die gemakkelijk zijn bij te maken. Voor de veiligheid is daarom een nieuw sleu-

telplan gemaakt. Het aantal uit te geven sleutels zal worden beperkt en de sleutels en sloten worden vervangen door sleutels die enkel zijn bij te maken na overhandiging van een document daartoe. Er zullen sleutels zijn die enkel bestemd zijn voor toegang tot het Achterhuis, maar voor degene die ook in het kerkgebouw vrijwilligerswerk doen, en voor de pastoor, komen sleutels die zowel toegang geven tot het Achterhuis en het kerkgebouw. Verder heeft de beheercommissie enkele offertes aangevraagd voor schilder en voegwerk betreffende delen van de gebouwen.

Vrijwilligersavond

De vrijwilligersavond wordt gehouden op zaterdagavond 19 november.

Om 19.00 uur is er een eucharistieviering in het kader van het patroonsfeest. Daarna zal er in café restaurant Prinsen in Haarlo een gezellig samenzijn plaatsvinden, met een hapje een drankje en muziek. De laatste keer was de vrijwilligersavond in "de Olde Mölle" maar die is op die avond bezet door de vogels en vogelliefhebbers.

Gebedsdiensten

Plaats: Grote Kerk van Neede

Tijd : elke laatste vrijdag van de maand (uitgezonderd in december)

14.30 - 15.00 uur: kerkdienst,

15.00 - 15.30 uur: koffie/thee drinken

REKKEN

Correspondent

Eric Huitink

De kerk is open!

Waar twee of drie in Mijn Naam aanwezig zijn, ben Ik in hun midden!

Met deze woorden in 'ons vaandel' zijn wij door gegaan. Hoewel vorig jaar de H.H. Martelaren van Gorcum kerk in Rekken onttrokken is aan de R.K. eredienst, zijn wij met een groepje vrijwilligers verder gegaan in de Kerk op het Kip. De kerk is open.

2 X per maand komen wij bij elkaar om samen ons geloof te vieren.

Vaak met ondersteuning van een grote groep dames en heren die zingen, soms met herkenbare digitale muziek, zorgvuldig uitgezocht en passend bij de dienst.

Iedereen is welkom om samen met ons te vieren en elkaar te ontmoeten voor en na de dienst. Daarnaast vieren we ook regelmatig samen met leden van de PKN Kerk in Rek-

ken. Ook hun kerk is vorig jaar aan de eredienst onttrokken.

Voor de komende tijd staan er dan ook meerdere oecumenische vieringen gepland.

Op zondag 25 september is er een oecumenische dienst in het kader van het afsluiten van de vredesweek. Eveneens om 10.00 uur. Er is veel in de wereld gaande en vaak is vrede ver te zoeken. Het is goed om daar op vele plekken aandacht aan te geven. Het is zo belangrijk voor mensen om vrede te hebben met zichzelf en met elkaar! Niet voor niets wordt in vele kerken de vredeswens uitgesproken. Jezus zegt: 'Mijn vrede geef ik U, mijn vrede laat ik U'. Wenst elkaar de vrede van Christus.

Op zondag 23 oktober is er in de Kerk op het Kip een Hubertusviering. Door Corona heeft deze dienst enkele jaren in Rekken niet plaats gevonden. Maar dit jaar is het door de commissie die dit voorheen ook organiseerde gelukt om dit weer rond te krijgen. Met als voorganger Mia Tankink, mooie muziek en

zang. Iedereen is van harte welkom!

Daarnaast zijn er o.a. diensten in de Kerk op het Kip gepland op:

zaterdag 3 september om 19.00 uur

zaterdag 8 oktober om 19.00 uur

Woensdag 2 november om 19.00 uur

Allerzielen

Zondag 20 november om 10.00 uur.

Zolang de verbouwing van de Kerk op het Kip nog niet is gestart kunnen we gebruik maken van deze plek. Zodra de bouwwerkzaamheden starten kijken we als werkgroep naar een alternatieve plek waar we naar uit kunnen wijken gedurende de bouwperiode. Daarna kunnen we weer gebruik maken van ons kerkgebouw.

Temeer ook omdat onze bijeenkomsten ook een sociale functie heeft voor de gelovigen van Rekken. Het blijft ook een plek van ontmoeten en aandacht voor elkaar.

*Namens Werkgroep Vieringen Kerk op het Kip,
Gerrie Slütter-Peterkamp*

VRAGENDER

Correspondent

Hemmy Severt

Allerzielen

Even als vorig jaar gaan we onze dierbare overleden weer gedenken. Op zondag 6 november om 10 uur is er een dienst op het kerkhof. Iedereen is van harte welkom.

Na afloop bent u uitgenodigd voor een kopje koffie in restaurant Beneman.

Beheercommissie en pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap Sint Antonius van Padua



Ontmoetingsmorgen

Donderdagmorgen, 12 juni, was er weer een ontmoetingsmorgen in onze geloofsgemeenschap in Vragender.

Zaal Overkamp was in sfeer gebracht voor deze zinvolle, eenvoudige en ingetogen bijeenkomst.

Ondanks de wat bescheiden deelname was het fijn zo weer bij elkaar te zijn en te vieren. Na een welkomwoordje door Tinie Kerkhoff, namens de bezoekers en pastoraatsgroep, werd deze viering begonnen.



Pastor Carla Roetgerink ging ons voor in een sobere maar erg mooie viering. Ook zongen wij met elkaar mooie liederen onder leiding van Jan Bennink. Onze gemeenschap, nu zonder kerkgebouw, toch samen kerk en gemeenschap in woord, zang en stilte. Maar gelukkig nog wel met zicht op de ons zo vertrouwde kerk en kerktoren.

Er was gelegenheid om de ziekenzegening te ontvangen voor steun en kracht.

Maar niet alleen de viering stond centraal maar zeker ook het elkaar ontmoeten. Onder het genot van een consumptie werd er weer gezellig bijgepraat, het was een warm ontmoeten.

De morgen werd afgesloten met een fijn verzorgde lunch.

Na een bedankje aan Carla, Jan, zaal Overkamp, bezoekers en pastoraatsgroep ging ieder weer zijn of haar eigen weg in afwachting van meerdere van dit soort mooie kleinschalige maar uiterst zinvolle vieringen.

U allen tot ziens in een volgende viering.

WINTERSWIJK

Correspondent

Wilhelmien Wolters

Heilig Vormsel

In november wordt het heilig Vormsel toegediend door Mgr. Hoogenboom. U kunt uw kind hiervoor nog opgeven tot 19 september. Dit kan via 0544-464663 of www.paulus-lugder.nl

Communie

De parochianen die niet meer in de gelegenheid zijn om zelfstandig naar de vieringen in de kerk te komen kunnen zich aanmelden om de communie thuis te ontvangen via het secretariaat. 0543 - 512158 of winterswijk@paulus-ludger.nl.

Er wordt dan contact met u opgenomen zodat u regelmatig de communie kunt ontvangen. Nu de meeste van ons vakantie hebben gehad zijn er weer vrijwilligers die dit willen doen.

Event

Beste geloofsgenoten. In het weekend van 15 en 16 oktober 2022 staat er weer een Samen in de Naam van Jezus event gepland bij en in de gebouwen van de Christengemeente "de Ontmoeting en Life" Winterswijk in de Jeugdkerkstraat. Samen met het Leger des Heils, de R.K. Jacobuskerk, Christengemeente de Ontmoeting, Life Winterswijk, de Molukse kerk en de Protestantse gemeente Winterswijk. hopen we er weer een gezellig weekend van te maken.

Op zaterdag staan er een senioren- en kindermiddag en "Nacht zonder dak" activiteit op het programma. in de avond is er een Praise-avond. Op zondagmorgen is er een viering in de Ontmoeting en een christelijke theater voorstelling voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar bij Life. Natuurlijk wordt er gezorgd voor eten en drinken tijdens beide dagen. De voorbereidingen zijn in volle gang te zijner tijd zult u hier verder informatie over krijgen. Maar noteert u vast deze data en activiteiten in uw agenda.

Uitzierend naar een weekend in **Gelovig Samen zijn** groet u Ben Stevens vrijwilliger van de geloofsgemeenschap Heilige Jacobus.

Voedselbank

Voor maand september vragen wij of u broodbeleg: pasta, pindakaas, jam, hagelslag of sandwichspread mee te nemen. Voor de maand oktober vragen wij u leverpastei, smeerkaas of vis in blik mee te nemen. Voor de maand november vragen we of u blikgroenten wilt meenemen. De mensen die gebruik maken van de voedselbank zijn er heel blij mee.

Allerzielen

De Allerzielenviering wordt gehouden op 2 november om 19.00 uur. De nabestaanden van de overledenen van Allerzielen 2021-2022 krijgen een persoonlijke uitnodiging. Maar alle parochianen mogen en kunnen ook aan deze viering deelnemen en ook hun dierbare mensen te gedenken.

Ziekenzegening

In het najaar wordt deze weer toegediend. De datum hiervoor zal te zijner tijd bekend worden gemaakt zodat u zich dan kunt opgeven om deze te ontvangen.

Werkgroepen

Nu voor de meeste parochianen de vakantie weer over is zijn ook onze vrijwilligers weer zeer gemotiveerd om hun taken weer op te pakken. Ik denk dat zij met u wel weer contact opnemen hoe het een en ander weer gaat lopen.

Berichtjes

Als u als werkgroep of parochiaan iets te melden heeft wat voor de Verbinding of Nieuwsbrief belangrijk is laat het dan weten dan wordt het zeker opgenomen. We hopen er dan weer een mooie uitgave van te maken.

Taizé-vieringen

In september zijn er nog 2 Taize-vieringen en wel op 14 en 28 september. Deze worden gehouden in de H. Calixtusbasiliek te Groenlo. van 19.00 -19.45 uur. We komen biddend, zingend en in stilte bij elkaar.

ZIEUWENT

Correspondenten

Anneke Kouijzer en Jos Lageschaar
ludgerziewent@gmail.com

Muzikale agenda

3 en 4 september

Paaspop Klassiek organiseert: Bachweekend met concerten in de H. Werenfriduskerk en op zondag de 'Kaffeekantate' in Het Witte Paard.

Dennis Vallenduuk (oud-organist van het 'Werenfriduskoor') zal om 14.00u dit weekend vol Bach starten met 'Tocatta en Fuga'. Meer info op www.paaspopklassiek.nl.

10 en 11 september

Open Monumentenweekend en Nationale Orgeldag

Diverse activiteiten waaronder rondleiding door kerk en liturgische tuin. Of zelf orgelspelen (vooraf opgeven). Actuele informatie op <https://paulus-ludger.nl/index.php/ziewent> Openingstijden 9.00u – 17.00u.

Zondag 30 oktober

Een 'Ode aan Maria', als afsluiting van de oktobermaand.

Samen met het koor worden oude en nieuwe Marialiederen gezongen.

Meer informatie in onze oktober-nieuwsbrief en op <https://paulus-ludger.nl/index.php/ziewent>.

Zaterdag 10 december

Concert Harmonie Zieuwent-Mariënelde, m.m.v. Popkoor.

Meer info t.z.t. op <https://www.harmonieziewent-marienvelde.nl>.

Zaterdag 17 december

Ook dit jaar weer een uitvoering van de 'Messiah' van G.F. Händel in de H. Werenfriduskerk.

Meer info op www.paaspopklassiek.nl.

Goed volk & samen verdan...



inspirerende overweging en hun gebeden in de Achterhoekse taal. Het thema van deze viering is 'Samen Verdan' en gaat hand in hand met de muzikale bijdrage van 'Goed Volk'. Hun 'verhalende liedjes veur jong en heel old' passen perfect en spreken het -goed volk- in de tuin van Annie en Jos ten Have zeker aan. Af en toe wordt er zachtjes gegrinnikt en telkens klinkt

een zacht, maar waarderd kort applaus. Het voelt deze ochtend als een 'thuis': niet alléén maar mèt elkaar, biddend en zingend, jong en oud, PKN en RK, Achterhoeker of niet: "gao samen verdan en gao met God".



Kijk de viering terug op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1061/events/recording/166046400001061> of scan de QR-code



HARREVELD - ZIEUWENT - MARIËNVELDE

Ontmoetingsmorgen

Uitnodiging voor de Ontmoetingsmorgen op 5 oktober 2022

Het is inmiddels al weer 3 jaar geleden, dat er een Ontmoetingsmorgen heeft plaatsgevonden.

De pastoraatsgroepen van Harreveld, Zieuwent en Mariënelde (de HAZIMA-locaties) nodigen U allen hiervoor van harte uit.

Op die ochtend is er een Eucharistieviering, waarin pastoor H.de Jong voorgaat. Tijdens

de Eucharistieviering wordt de gelegenheid geboden, om de Ziekenzalving te ontvangen.

De Ontmoetingsmorgen zal plaatsvinden op woensdag 5 oktober 2022 in de BMV te Mariënelde.

Om 10.00 uur ontvangen wij U graag met een kopje koffie of thee.

Om 10.30 uur begint de Eucharistieviering, die muzikaal omlijst wordt door koorleden van de HAZIMA-locaties.

Na de viering is er gelegenheid voor een drankje.

We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Wij vragen hiervoor een bijdrage van € 5,- U kunt zich opgeven tot en met maandag 26 september bij Anton Storteler, T: 06 22498982 Wij begroeten U graag op woensdag 5 oktober, om te vieren in dankbaarheid, dat na de coronaperiode dit weer mogelijk is.

De pastoraatsgroepen van Harreveld, Mariënelde en Zieuwent

Ontmoeting en Inspiratie

Bewapenen of ontwapenen?



Onder deze titel zal Niek Nijhuis in de interkerkelijke vredesweek op dinsdag 20 september 2022 in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum met ons in gesprek gaan.

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de

HH. Paulus- en Ludgerparochie nodigt u daarvoor van harte uit en wil u graag vanaf 19.15 uur met een kop koffie of thee welkom heten. De avond begint om 19.30 uur.

Geen thema is in deze tijd actueler gezien de geopolitieke ontwikkelingen in met name Europa. De vraag stellen is één, het antwoord stelt ons voor een groot dilemma, ook vanuit christelijk perspectief.

Niek Nijhuis, diaken en sinds 2015 geestelijk verzorger in het leger – krijgsmachtaalmoezenier, zal ons meenemen in deze problema-



tiëk. Voor deze functie was hij pastoraal werker in Twente. Hij is getrouwd en vader van 4 kinderen.

Omarm wat op je pad komt!

Onder deze titel zal prof. dr. Thomas Quartier osb, benedictijner monnik en Theoloog des Vaderlands op woensdag 5 oktober 2022 in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum met ons in gesprek gaan. De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH. Paulus- en Ludgerparochie nodigt u daarvoor van harte uit en wil u graag vanaf 19.15 uur met een kop koffie of thee welkom heten. De avond begint om 19.30 uur.

Stabiliteit, regelmaat, stilte, liefde, deemoed, contemplatie en eeuwigheid. Dat zijn de zeven waarden uit het kloosterleven die centraal staan in de verhalenbundel met de gelijknamige titel.



Thomas Quartier is monnik van de abdij Keizersberg in Leuven, bij de benedictijnen van De Keizersberg. Deze theoloog is als hoogleraar liturgie verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Daarnaast is hij medewerker aan het Titus Brandsma Instituut. Ook is hij hoogleraar monastieke spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Sinds eind vorig jaar is deze 49-jarige benedictijn de theoloog des vaderlands

Allerheiligen en Allerzielen

*Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.*

Maar één: het afstand doen en scheiden.

En niet het snijden doet zo'n pijn,

Maar het afgesneden zijn.

(M. Vasalis)

Het herdenken van overledenen vinden we terug in bijna alle culturen en godsdiensten. In een ver verleden waren er veel vormen van dodenherdenkingen. Iedere kloostergemeenschap deed het op zijn eigen wijze en tijd. De abt van Cluny stelde in het jaar 998 de dag van Allerzielen vast op 2 november. Uiteindelijk stelde de paus in 1009 deze datum vast voor de gehele Kerk.

Allerheiligen op 1 november en Allerzielen zijn dagen van verbondenheid. Verbondenheid die reikt over de grens van het aardse bestaan. Het doel van Allerzielen is om door herdenking en gebed de zielen van overledenen op hun gang uit dit aardse bestaan naar de hemel, de nabijheid van God, te ondersteunen. Wij die nog op aarde leven mogen, kunnen God vragen onze dierbaren te laten delen in het eeuwige samsenzijn met Hem in de hemel. De term vagevuur is een uitdrukking die in onbruik is geraakt en voor vreemding heeft gezorgd. Maar het gaat hierbij

om verbondenheid, nabijheid en het volle geluk vinden. Toen wij afscheid namen wensden wij onze dierbaren toe dat zij in Gods vrede mochten zijn. Ons gebed is bedoeld om verbonden te blijven en dat elke afscheiding teniet wordt gedaan. Allerzielen wordt gehouden daags na Allerheiligen. Zo zijn zij die al in de hemel zijn, de heiligen, verbonden met de zielen die nog onderweg zijn naar de hemel. Daar horen wij bij. Wij, die nog mogen leven mogen op aarde, voelen ons vaak sterk verbonden met de doden als we hen bijv. op de begraafplaats of elders gedenken. Door stil te staan bij hún leven wordt de band tussen levenden en doden sterk gevoeld. Dat Allerzielen op 2 november is schept een bijzondere sfeer: de natuur is stervende, de laatste bladeren vallen van de bomen, de winter is in aantocht. De avonden zijn donker en het weer kan guur zijn. Ook in je eigen leven kan het duister zijn door het gemis van geliefden die gestorven zijn. De fut en het doel van je leven kan uit zicht zijn als je met een groot verlies en gemis verder gaat. In het afgesneden zijn van de ander voel je je eigen pijn en lijden. De doden dragen wij mee in ons hart. Ze zijn ons heilig. Ook als je zelden aan hen denkt of bij name noemt kunnen ze weer even in je gedachten en hart present zijn. Met Allerzielen heb ik altijd een lijstje met namen in

mijn hoofd die gedurende die dag langskomen. Ik denk bijvoorbeeld aan Matthieu, een klasgenoot van de middelbare school die door een verkeersongeluk om het leven kwam, of oom Henk die verdronk op jonge leeftijd en die ik nooit heb gekend, of Goderick, een veel te vroeg geboren baby die enkele weken na zijn geboorte overleed. Ook bij u komen op Allerheiligen en Allerzielen namen in gedachten. Wij leven verder men hen, die ons vanuit dit leven zijn voorgedaan op weg naar het eeuwige Licht. Wij zijn en blijven met hen verbonden, als wij ons hun namen blijven herinneren en voor hen blijven bidden. De kerkvader Augustinus zegt het treffend: "De doden zijn niet afwezig, ze zijn alleen onzichtbaar."

Op Allerheiligen, dinsdag 1 november is er één gezamenlijke eucharistieviering om 19.00 uur in de H. Calixtusbasiliek en Groenlo. Op 2 november is er om 9.30 uur een eucharistieviering in Groenlo, maar zijn er ook diverse avondvieringen waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Het herdenken van onze dierbaren is belangrijk, opdat zij niet vergeten worden.

Pastoor H.A.M. de Jong

Schitterend wonen



Betting Wonen

B R E D E V O O R T

www.bettingbredevoort.nl

Betting Wonen BV
Prins Mauritsstraat 13-15
7126 AC Bredevoort
Telefoon: (0543) 45 15 67
info@bettingbredevoort.nl

Openingstijden:
maandag: 13.30 - 17.30 uur
dinsdag-donderdag: 9.30 - 17.30 uur
vrijdag: 9.30 - 21.00 uur
zaterdag: 9.30 - 17.00 uur



Psalmen en kunst tot leven wekken



Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie weer een cursus moderne kunst en spiritualiteit. Dit jaar staan psalmen centraal. Iemand gaat pas voor je leven als je echt kennis met elkaar maakt, wanneer je je verdiept in elkaars verhaal en geschiedenis. Dat geldt ook voor een kunstwerk, het leeft pas voor jou als je er contact mee maakt en het jou iets te vertellen heeft.

Zo hopen we ook psalmen al lezend, mediterend en bevragend in onderling gesprek tot leven te wekken.

Elke bijeenkomst beginnen we met kijken naar kunst om haar eigen zeggingskracht bij jezelf tot leven te wekken en onderling uit te wisselen. Daarna lezen we de psalm en overwegen die persoonlijk en gezamenlijk op zo'n manier dat je de oude tekst als het ware zelf meemaakt en nieuw beleeft...

We kijken of er raakvlakken zijn met de kunst. Om de psalm op andere wijze te proeven luisteren we steeds naar een muzikale vertolking. Bij de keuze van de psalmen werd gelet op de diversiteit van onderwerpen: de macht van taal, ziekte en dood, liefde en verlangen, vertrouwen op de Naam, stilte, levensweg, schepping. De kunstwerken zijn associatief gekozen bij de Psalm, soms in contrast, soms vanwege vermoede overeenkomst, maar altijd op de tast...

De cursus vindt op de volgende donderdagavonden telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur in de Ludgerzaal in Lichtenvoorde plaats (ingang rechts achter de Bonifatiuskerk), en wel op 20 oktober / 24 november / 15 december / 26 januari / 16 februari / 30 maart. De kosten voor alle avonden bedragen samen € 35. De begeleiding is in handen van Carla Roetgerink, pastoraal werker.

Aanmelden uiterlijk maandag 3 oktober bij de commissie Ontmoeting & Inspiratie: Peter Müller (0544 463045 of pjamueller@gmail.com).



Moshe Mokady, Zelfportret, 1973



GUV
Persoonlijk, betrokken en dichtbij

- Persoonlijk, betrokken en dichtbij
- Één vertrouwd aanspreekpunt
- Professionele begeleiding
- Tot 1.700 euro goedkoper

Persoonlijk, betrokken en dichtbij!

Weet u waarom de kwaliteit van GUV Uitvaartzorg ook nog eens veel goedkoper is?

GUV Uitvaartzorg is een non-profit organisatie. Zo kunnen wij de beste dienstverlening bieden tegen de allerlaagste tarieven. GUV heeft ook alle faciliteiten in eigen huis voor de verzorging van de complete uitvaart. U wordt daarbij ondersteund door één vertrouwde uitvaartbegeleider.

Wij helpen u altijd persoonlijk, betrokken en dichtbij. En gegarandeerd goedkoper!

Meer weten? Bel GUV, een vertrouwd idee!

T: 0800 - 08 09 | www.guv.nl

Lourdesbedevaart 2023

Het Aartsbisdom Utrecht gaat in april 2023 voor de vijfde keer op bedevaart naar Lourdes. Deze bisdombedevaart belooft weer een heel mooie reis te worden. Aan de eerste vier reizen namen pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom deel. Ook volgend jaar hoopt het aartsbisdom op een grote deelname.

In Lourdes zijn in 1858 wonderlijke dingen gebeurd. Maria, de Dame in het Licht, is aan de H. Bernadette Soubirous verschenen. Lourdes is een plek geworden waar jaarlijks duizenden pelgrim komen om kracht op te doen, troost te vinden of om hun geloof te verdiepen.

Pelgrims vanuit de Parochie HH. Paulus en Ludger zullen hierbij aansluiten. Ziek, gezond, jong of ouder eenieder is uitgenodigd om deze bijzondere pelgrimage mee te maken. Ook kleinkinderen meenemen op reis is wellicht een mooie suggestie?

We reizen met de TGV (snelle trein) op 29 april 2023 vanuit Noord-Frankrijk naar Lourdes. Een bus brengt ons vanuit onze regio naar het opstapstation. De terugreis is 6 mei 2023. Dit is in de meivakantie, waardoor het mogelijk is dat gezinnen met schoolgaande kinderen en jongeren ook kunnen aansluiten.

Programma

Tijdens de bedevaart staat de ontmoeting met Maria in de Grot in Lourdes centraal. Hoogtepunt wordt dan ook zeker de openlucht mis bij de Grot, waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette verscheen. Maar ook deelname aan de internationale mis, de dagelijkse lichtprocessie en de sacramentsprocessie behoren tot de vaste onderdelen van

de bedevaart.

Informatiebijeenkomsten

Belangstellende pelgrims nodigen wij uit voor één van de twee bijeenkomsten waarin informatie over deze reis en over Lourdes zal worden gegeven. Aanmelden voor de reis is natuurlijk ook mogelijk.

Lichtenvoorde

Zaterdag 8 oktober 2022 van 15.30 tot 17.30 uur
Parochiecentrum Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde (parkeren: Willem Doppenplein 1, achterzijde kerk)

Neede

Woensdag 12 oktober 2022 van 19.30 tot 21.30 uur
Achterhuis (bij de H. Caeciliakerk) Borculoseweg 43, 7161 GR Neede

Aanmelden

Wij vragen u om u aan te melden via lourdeswerk@paulus-ludger.nl of telefonisch op 06-18331159 zodat we weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten.

We hopen op een grote opkomst zodat we er net als de voorgaande jaren er een mooie bedevaart met betekenisvolle ontmoetingen van kunnen gaan maken.

Meer informatie zal te vinden

zijn op de parochiewebsite.

Vorbereidingsgroep en begeleiding bedevaart:

Rianne van Boxtel,

Carla Roetgerink, pastoraal werkster

Cor Peters, diaken



Bedevaart Lourdes 2023

Aartsbisdom Utrecht



- per TGV, vliegtuig of bus -

Van 29 april t/m 6 mei 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht opnieuw een diocesane bedevaart naar Lourdes. Dit is alweer de vijfde keer. We hopen wederom met pelgrims uit alle parochies van het Aartsbisdom Utrecht te gaan – met kinderen, jongeren en volwassenen.



Op weg naar een mariale kerk

Met hart en ziel geloof ik in een mariale kerk. Geen kerk die zich inzet voor grootse processies en die gigantische beelden inzegt, maar een kerk die leeft zoals Maria.

Zoals Maria het bergland intrekt, vervuld van het nieuwe leven in haar, zo trekt de mariale kerk erop uit en deelt in dorre tijden met mannen en vrouwen het verlangen naar nieuw leven, nieuwe hartslag, naar het onmogelijke dat mogelijk wordt.



De mariale kerk verheugt zich en zingt. Het kwaad in de wereld en het ongelukkig lot dat haar zelf treft, verhinderen haar niet zich te verwonderen over al het mooie en goede in de wereld en in de harten van mensen. Dat is, zo zegt ze, Gods werk.

God staat ook aan het begin van haar eigen leven. Ze weet hoe Hij als een moeder voor haar zorgt en hoe Hij als een vader, wachtend op de thuiskomst van zijn kind, op de drempel staat. Bladerend door het fotoalbum van haar leven ziet ze dat het onwaarschijnlijke gebeuren kan; foto's van de omhelzing, de feestering en het grote feest vertellen haar van oneindige barmhartigheid. Verder bladerend ziet ze Zacheüs in zijn vijgenboom, Mattheüs en de tollenaars, een overspelige vrouw, een Samaritaanse, vreemdelingen, melaatsen en bedelaars, en een veroordeelde aan het schandhout. Zo ziet ze voor zich hoe de kerk is: een kerk die aan niemand wanhoopt, die de kwijnende vlaspit niet dooft, die vol medelijden zorgt voor ieder die, gewond door het leven, aan de kant van de weg zit. Ze is een veilige haven, een toevlucht voor hen die een misstap begingen. Ze is *mater misericordiae*, moeder van barmhartigheid.

De mariale kerk geeft geen antwoord vóór de vragen gesteld zijn. Ze gaat geen rechte, geplaveide weg. Ze kent twijfels, onrust, de nacht van niet-weten en eenzaamheid. Dat hoort bij hen die geloven. Ze gaat in gesprek zonder alles al te weten. Ze is bereid te delen in het zoekend geloven van mensen. De mariale kerk vindt haar thuis in het stille en eenvoudige Nazareth. Ze bewoont er geen kasteel, maar een huis zoals dat van anderen. Ze deelt het leven van alledag: ze praat, ze huilt, ze lacht en viert feest. Ze doet de boodschappen en haalt water bij de put. Wanneer er iets te doen is in het dorp, een bruiloft bijvoorbeeld, is ze er. Dan luistert ze naar de verhalen van mensen.

Maar ze leest hun nooit de les. Velen lopen graag even bij haar binnen. 'Er is een goede sfeer', zeggen ze.

De mariale kerk staat ook aan de voet van het kruis. Ze vlucht dan niet weg achter stevige muren of in een lieflijke kapel. Ze vlucht evenmin in een vroom zwijgen wanneer ze ziet dat mensen verpletterd worden. Kwetsbaar en moedig kiest ze in woorden en daden steeds weer de kant van de zwaksten.

In de mariale kerk waait de pinksterwind, de wind die ramen en deuren opent en tongen losmaakt.

Eenmaal buiten neemt ze het woord, niet om de leer te verkondigen of om zieltjes te winnen.

Ze vertelt dat de belofte in vervulling gaat,

nu de strijd gestreden is en de boze draak verslagen.

Over het hoe en wat daarvan kan ze alleen maar onbegrijpelijk fluisteren:

om de overwinning te behalen, heeft God zijn wapens afgelegd.



Aan het einde van de vespers zingt de kerk dagelijks het Magnificat. Ze verheugt zich, immers: God heeft deze wereld met zijn pijnlijke geschiedenis vol kwaad en geweld niet onbewoonbaar verklaard.

Juist daar is Hij ons tegemoet gekomen.

Aan het kruis zien we het warme hart dat Hij mensen toedraagt.

Aan de voet van het kruis is een nieuwe familie geboren, de mariale familie:

'Toen Hij zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij liefhad, zei Jezus tot zijn moeder: "Vrouw, zie daar uw zoon".

En tot de leerling: "Zie daar uw moeder".

En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis' (Joh. 19,26-27).

Zusters en broeders, neemt deze uitnodiging ter harte en heet Maria welkom bij u thuis. Ga met haar uw weg.

U zult het geluk kennen te beminnen en bemind te worden.

En de kerk zal in deze wereld zoals Theresia van Lisieux zegt een hart zijn van brandende liefde.

(François Marc, 1949-1996, *Une Eglise mariale, in: des Maristes parlent de Marie, Parijs 1990 p. 95-98*)