

- + Aalten
- + Beltrum
- + Bredevoort
- + Eibergen
- + Groenlo
- + Harreveld
- + Lichtenvoorde
- + Lievelede
- + Mariënveld
- + Meddo
- + Neede
- + Rekken
- + Rietmolen
- + Vragender
- + Winterswijk
- + Zieuwent

Maria in mei

Vitaal geloven

Ik heb mien best 'edaone

Hemelvaart en Pinksteren

De aardbeving heb ik gevoeld



Van de redactie

Een stralende zon aan het begin van de Goede Week op de tuin waar de witte bloesem aan de fruitbomen ontluikt. Het is voorjaar, nieuw leven. Dat is ook wat we met Pasen vieren, leven dat sterker is dan alle doodse duisternis. Het lege graf, Jezus is verrezen en gaat zijn vrienden voor in het leven van alle dag. Totdat Jezus met Hemelvaart definitief naar zijn Vader terugkeert. De leerlingen bleven samen met Maria in gebed bij elkaar. Ze zijn in afwachting van de komst van de heilige Geest. Licht en vuur zijn tekens van de kracht die over hen en nu ook over ons komt op het Pinksterfeest. De foto op de voorpagina is er een verbeelding van. In deze uitgave wordt er op de achtergrond van deze bijzondere feesten ingegaan.

De kracht van de heilige Geest en het gebed zijn nodig om juist in onze dagen geloofsge-

meenschap te zijn. In de pastorale column ga ik in op de kernmerken van een missionaire parochie. Daar waar mensen biddend en zorgzaam er zijn in verbondenheid met de Verrezen Christus. Indrukwekkend is het verslag over de aardbeving en de gevolgen daarvan. Francis Poelhuis was destijds in Turkije. Dan doe je wat je kunt doen. Over omzien naar elkaar, dichtbij en verder weg, lezen we meer voorbeelden. Ook in de geloofsgemeenschappen wordt er werk gemaakt van geloven lokaal. Dat enthousiasme past bij christenen die willen getuigen van de Blijde Boodschap. Het past ook bij de tijd van het jaar, nieuwe toekomst. Ik zie er naar uit, net als naar de vakantie in de juni maand. We hopen met dit blad weer de nodige inspiratie en informatie aan te reiken.

Namens de mederedactieleden wens ik u een goede tijd toe.

Diaken Cor Peters



Redactie blad

Luuk Kouijzer, coördinator
E: redactie@paulus-ludger.nl
Diaken Cor Peters
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek

Redactie nieuwsbrief

Gerard Bartels, coördinator
E: nieuwsbrief@paulus-ludger.nl
Diaken Cor Peters
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek

Beheer website

Luuk Kouijzer, coördinator
E: webmaster@paulus-ludger.nl
Gerard Bartels
Vincent Stapelbroek

Website

www.paulus-ludger.nl
facebook.com/HHpaulusludger

Volgende nummer

Het volgende nummer verschijnt 3 juli 2023. De uiterste inleverdatum voor kopij is 16 juni 2023. Het volgende nummer omvat de periode 10 juli tot en met 24 september 2023.

Bezorging

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de bezorging van de Verbinding? Wilt u het parochieblad ontvangen? Neem contact op met het secretariaat van uw locatie.

Omslagfoto

Foto: Paulo Márcio Dos Santos
Bron: pexels.com

PASTORALE NOODWACHT: T: 06-190 17 292

Spoedeisende pastorale zaken, zoals ziekenzalving en melding uitvaart

Eucharistisch centrum

H. Calixtusbasiliek
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Parochiesecretariaat

Francis Poelhuis, Angela Röeling
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 46 63
E: secretariaat@paulus-ludger.nl
Openingstijden:
ma t/m do 9:00 uur t/m 12:00 uur.

Pastorale team

H. de Jong, pastoor
E: h.dejong@paulus-ludger.nl
T: 06 -123 79 793
C. Peters, diaken
E: c.peters@paulus-ludger.nl
T: 06 -510 36 579
C. Roetgerink, pastoraal werkster
E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl
T: 06 -207 39 564

Ondersteuning pastorale team

M. Sium, diaconaal assistent
m.sium@paulus-ludger.nl
S. Meijerink, catechetisch assistent
s.meijerink@paulus-ludger.nl

Parochiebestuur-DB

Pastoor H. de Jong, voorzitter
Jos Rosendaal, vice-voorzitter
E: vice-voorzitter@paulus-ludger.nl
Johannes Hoekstra, secretaris
E: secretaris@paulus-ludger.nl
Ton de Vries, penningmeester
E: penningmeester@paulus-ludger.nl
Ben Bomers, personeel en vrijwilligers
E: personeel@paulus-ludger.nl
Gerard Bartels, begraafplaatsen
E: begraafplaatsen@paulus-ludger.nl
Betsy Hummelink-Hulshof, geloofsgemeenschappen
E: gemeenschappen@paulus-ludger.nl
William Klein Zeggelink, geloofsgemeenschappen
E: w.klein.zeggelink@paulus-ludger.nl
Vincent Stapelbroek, communicatie
E: communicatie@paulus-ludger.nl

Ondersteuning parochiebestuur

Hans de Graaf, herbestedingen
E: bestuur@paulus-ludger.nl
Henk Bos, herbestedingen
E: henkbosrekken2@gmail.com
Stef Essink, gebouwen
E: gebouwen@paulus-ludger.nl

Pastor Dave fonds

Bank: NL70 RABO 0374 0055 75
Parochiebestuur o.v.v. Pastor Dave

Parochiële Caritas Instelling

NL 32 RABO 0336 1608 36

Vertrouwenspersoon

Hans Goorhuis, 06-22930809
E: hansgoorhuis@gmail.com

ANBI status

De parochie bezit een ANBI status. De verplichte ANBI gegevens zijn in te zien op <https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR37406>.



Het is maandag na een indrukwekkend weekend. Ik was met 7 parochianen uit onze parochie zaterdag deelgenoot van de mini conferentie Missionaire Parochie. Bijna 700 gelovigen uit heel het land zijn naar Veenendaal gekomen voor een inspiratiedag. Ieder van ons zal met haar en zijn eigen verlangens, vragen en gedachten gekomen zijn. Allen geraakt door het evangelie dat in onze tijd verder geleefd en gedragen mag worden. Maar hoe en voor wie en wat is dat moeilijk en weerbarstig in deze tijd! In de ontmoetingen en gespreken tussendoor merk ik dat die vragen bij velen leven. De inleiders laten ons voelen dat de zoektocht van iedere gelovige en dus ook van geloofsgemeenschappen, niet zonder gebed kan. Bidden tot God de Bron van leven, de Vader van Jezus Christus. Laat je inspireren en leiden door Zijn Geest. Maak je open, stel je vertrouwen op Hem.

Hier ben ik

In de preek van Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, hoofdcelebrant in de eucharistieviering, klinkt de oproep om ons leven aan God toe te vertrouwen. Het is de dag van het hoogfeest van "Aankondiging van de Heer" -Maria Boodschap-. Maria kon zich, nadat ze gerust gesteld werd door de engel, openstellen voor de boodschap die God voor haar had. Moeder worden van een zoon die ze Jezus moet noemen. Zijn naam betekent 'God-redt'. Maria antwoordt "laat het maar gebeuren naar Uw woord". Wat God wil en niet mijn wil. Dat is spannend in onze dagen. Voortdurend wordt er veel van ons gevraagd. Wat wil ik? De grote vraag aan christenen is: kun je je ook openstellen, zoals Maria, voor de vraag die God jou en mij stelt? Wil ik mij openen voor de Geest van God? Kan ik antwoorden, zoals Maria: Hier ben ik!

Vitaal geloven door de kracht van Gods Geest

Pinkstervuur

Misschien niet allemaal nieuw, dacht ik, maar wanneer deze gedachten klinken in een zaal vol mensen, zie ik dat er iets aan ons gebeurt en dat geeft mij hoop. Het vuur van het begin, het pinkstervuur, moeten we echt brandend houden. In mijzelf, maar op mijn beurt mag ik dat vuur doorgeven. Mijn ouders hebben mij bijna 70 jaar geleden laten dopen. Ze hebben dat gedaan denk ik, omdat zij het vuur van geloof, hoop en liefde dat in hen was door willen geven. Het gezin was (en is) de plaats waar kinderen groeien, opgroeien, leren wat leven is, dat je een stevig fundament bouwt voor de toekomst. Een toekomst die nog geschreven moet worden en waarvan ik zelf maar deels de regie heb. Ik ben blij dat mijn ouders destijds die keuzes gemaakt hebben. Zo hebben wij in ons gezin dat op onze beurt aan onze kinderen door gegeven. En ja, zij maken ook andere keuzes in hun levens, maar we zien dat geloof, hoop en liefde daar belangrijke ankers zijn. Een besef dat leven groter is dan wat wij mensen kunnen zien, maken of willen. Een vurig verlangen naar een gelukkige toekomst, een goede gezondheid, een woning, op een leefbare aarde samen wonen. Er is herbronning nodig op de grote thema's rond heelheid en toekomst van onze aarde. Zouden christenen, aangevuurd door de heilige Geest, niet een nog krachtiger stem mogen laten klinken?

Missionaire Parochie Verbonden met Christus

Christenen krijgen bij doop en vormsel een opdracht mee, zoals Jezus zijn leerlingen een opdracht heeft gegeven: "Gaat dus en maakt alle volkeren tot Mijn leerling en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld". (Matt. 28, 19-20)

En wat is dan onze opdracht? Dat is om als leerlingen van Jezus, in het alledaagse leven, te getuigen van het evangelie. Van Jezus' leven, dood en verrijzenis. Doen zoals Hij deed. Paus Franciscus zegt dat het belangrijk is en een grote vreugde om die boodschap van het evangelie uit te dragen. En die vreugde komt omdat je een persoonlijke relatie hebt met Jezus. Waar je zelf vol van bent daarvan wil je uitdelen.

Een missionaire parochie is op de eerste plaats een biddende gemeenschap van mensen. Bidden, jezelf tot God wenden, kan op verschillende manieren en plaatsen. In het bijzonder

verzamelt de gemeenschap zich op zondag in de viering van de eucharistie: hoogtepunt en bron van ons geloven. Op het eind van elke mis worden we gezonden: ga, ga in vrede en maak waar wat je hier hebt beleden en gevierd.

Zorgzaam en betrokken bij ouderen in de geloofsgemeenschap

Ouderen maken op dit moment het grootste deel van de geloofsgemeenschap uit. Zij zijn betrokken als kerkgangers, vrijwilligers, dragen bij aan Kerkbalans. Om allerlei redenen kunnen zij vaak niet meer deelnemen aan de activiteiten van de geloofsgemeenschap. Hoe kunnen we contacten hernieuwen en onze betrokkenheid tonen?

In de geloofsgemeenschap H. Jacobus in Winterswijk heeft een groep dit actief opgepakt. Dat was op de zondag van hetzelfde weekend. Zo'n 600 parochianen zijn aangeschreven waarvan er ruim 100 zijn gekomen voor de eucharistieviering en de lunch. De geloofsgemeenschap schrijft er verderop over. Bijzonder was het dat zovelen antwoorden: "Hier ben ik", de ontmoeting en het gesprek waarden en belangrijk vinden.

Van onderhoud naar bloei

Met dit thema worden de 700 bezoekers van de conferentie naar huis gestuurd. Een stap op weg om op nieuwe wijze parochie en geloofsgemeenschap te zijn. Maar op de eerste plaats om zelf te groeien in geloof, hoop en liefde door gebed tot God en mij te laten leiden door zijn Geest. Dat het ons gegeven mag zijn om in alle openheid, met vertrouwen en respect nieuwe wegen samen te gaan voor een bloeiende parochie van de heiligen Paulus en Ludger in de Oost Achterhoek.

Diaken Cor Peters



Together Day 2023

Na de inspirerende Together Days van 2022 hebben we besloten dat jaarlijks terug te laten komen.

Dit jaar zal het gevierd worden in Lichtenvoorde. Bij goed weer gebeurt dit buiten voor de H. Bonifatiuskerk aan de Rapenburgsestraat aan de voorkant van de kerk.

De gemeente heeft daarvoor haar toestemming verleend.

De kerk zichtbaar in de samenleving, daar zijn we blij mee.

We doen dit op Sacramentsdag

Zondag 11 juni

We doen dit samen met Schuttersgilde St. Switbertus. Dit is een dynamische culturele vereniging die sinds 1929 is gevestigd in het Gelderse Lichtenvoorde.

In 2019 vierde de vereniging haar 90-jarige bestaan. Het gilde is steeds op zoek naar verbreding van haar culturele activiteiten en viert met ons samen.

Het tijdstip en de nadere invulling volgt nog. Houdt u daarvoor de Nieuwsbrief en de website van de parochie in de gaten.



Noteer alvast de datum

Kom en zie

Wartoe is een priester geroepen op door-de-weekse dagen ...

Zondag 30 april is het traditioneel Roepingenzondag. Een jaarlijks terugkerend thema op de vierde zondag na Pasen.

Zondag 7 mei 2023 na de H. Mis van 09.30 uur bent u allen van harte uitgenodigd in de basiliek om samen een 30 minuten video te bekijken en na te bespreken, waarin drie priesters de hoofdrol spelen en zich eerlijk uitspreken over hun roeping en werkzaamheden.

Het priesterschap wordt gepresenteerd als iets dat hen dichtbij de mensen brengt.

U komt dus als geroepen om hier samen naar te kijken en erover te spreken met elkaar.



Diaconie in de parochie

In onze parochie is een groep die diaconale activiteiten coördineert. Dat gaat bijvoorbeeld over Vastenactie en Advents-actie, maar ook de week voor de Nederlandse Missionarissen. Jaarlijks de St. Maartenprijs uitgereikt. Daarnaast zoeken de vrijwilligers van deze groep contact met de lokale geloofsgemeenschappen. Waar kan er ondersteund worden of welke vragen leven er? In mei is er een parochiebrede dag voor alle parochianen en vrijwilligers die betrokken zijn bij bezoekwerk. Diaconie is ook het er zijn voor de mensen in je eigen omgeving.

Omzien naar elkaar

Jezus gaf zijn leerlingen een belangrijk opdracht mee, namelijk Hem na te volgen door dienstbaar er voor mens en wereld te zijn. Dat klinkt groot. Maar uit de evangelieverhalen weten we dat het dan vaak gaat om ontmoetingen dichtbij of zomaar onderweg. Jezus die met zijn vrienden rondtrekt en langs de weg een melaatse ontmoet, of de Samaritaanse vrouw bij de put. Hij kan ook geroepen worden om naar een zieke te gaan, zoals de schoonmoeder van Petrus of het dochtertje van Jairis dat op sterven ligt. Jezus gaat, ziet, wordt geraakt en doet wat Hij kan. Hij slaat zijn ogen op naar de hemel en bidt tot zijn Vader. Gelovig vertrouwen van Hem en de zieke of zijn omstanders. blijkt wonderlijke krachten los te maken.

Omzien naar elkaar is iets dat we doorgaans gemakkelijk doen bij familie of vrienden. Het 'noaberschap' zit Achterhoekers in de genen. Christenen hebben een opdracht om extra attent te zijn op mensen die in nood zijn. In onze dagen zijn er best veel mensen die zorgen en noden kennen. Financieel, door de hoge energiekosten en de dagelijkse boodschappen. Misschien ben je het zelf wel, of je burens en een familielid. Je wilt wat doen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Luisterend er zijn is vaak al heel wat. Soms kun je iets ondersteunen of iemand de weg wijzen naar hulpverleners. Ja, dat kunnen drempels zijn die voor iemand in zo'n situatie te hoog zijn.

Ziekte

In geloofsgemeenschappen zien we naar elkaar om, ieder op eigen wijze. In veel gemeenschappen zijn er vrijwilligers die in bijv. bezoekgroepen er voor anderen willen zijn. Met toewijding en aandacht er namens de gemeenschap zijn bij die zieke, rouwende of eenzame medeparochiaan.

In deze ontmoetingen kunnen allerlei vragen

en gespreksonderwerpen voorbij komen. Door de aandacht kan de bezochte persoon open gaan, zijn verhaal doen. Vaak is luisteren al voldoende. En dat kan omdat je mag weten dat dit in vertrouwde handen en harten komt. De vrijwilliger die op bezoek komt zal naar vermogen met de parochiaan bekijken wat er (nog meer) gedaan kan worden.

Alleen maar niet eenzaam

Toch komt eenzaamheid volgens recent onderzoek in Nederland veel voor. Bij 1 op de 10 voor Nederlanders is er sprake van sterke eenzaamheid. Nog eens een op de drie Nederlanders voelt zich matig eenzaam. Onder mannen en vrouwen komt eenzaamheid ongeveer evenveel voor. Eenzaamheid is van alle leeftijden. Wel komt eenzaamheid meer voor onder de alleroudsten. Na de leeftijd van ongeveer 75 jaar kunnen mensen te maken krijgen met een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen die eenzaamheid in de hand werken. Denk aan het overlijden van de partner of andere leeftijdsgenoten, beperkte mobiliteit of minder goed fysiek.

Ontmoetings- en werkdag voor bezoekers

Het is goed dat wij, christenen, omzien naar mensen die het om wat voor reden ook moeilijk hebben. Nu zijn er in de dorpen en geloofsgemeenschappen vaak al groepen die aandacht besteden aan mensen die met ziekte te maken hebben of zich eenzaam voelen. Tegelijk merken we dat het niet altijd gemakkelijk is om precies hierover, of over zingevingsvragen in het algemeen, met elkaar in gesprek te komen. Dat bleek ons toen we in september 2022 contact maakten met vrijwilligers uit de parochie. We hebben beloofd aan die bijeenkomst een vervolg te geven.

Daarom zal er op zaterdag 27 mei een ontmoetings- en inspiratiemorgen zijn rond zingeving en levensvragen waar je als bezoeker tegenaan kunt lopen.

We hebben Henk van den Berg, geestelijk verzorger en coach, uitgenodigd. Hij geeft begeleiding en ondersteuning bij levensvragen.

Alle vrijwilligers die op de een of andere ma-



nier betrokken zijn bij bezoekwerk, of anderszins met levensvragen te maken krijgen in contact met mensen, zijn welkom. Wij zullen de ons bekende groepen uitnodigen, maar voel je vrij om te reageren wanneer je geen uitnodiging ontvangt en belangstelling hebt voor dit onderwerp.

Vragen om bezoek mag!

Jaren geleden toen elke geloofsgemeenschap een eigen pastor had was het meer vanzelfsprekend dat de pastor zieken bezocht en contact had met mensen rond allerlei levensvragen. Daarvoor zijn pastores er en dus nog altijd beschikbaar! Maar we weten dat niet op afstand. Schroom niet en vraag om bezoek.

U kunt contact opnemen met het parochie-secretariaat, telefoonnummer 0544 - 46 46 63, of rechtstreeks met een van de pastores. Ook kunt u met de lokale bezoekgroep contact opnemen.

*Diaconie in de parochie
Diaken Cor Peters*





In de nacht van 6 februari 2023 vond er een zware aardbeving plaats in Zuid-Turkije en Noord-Syrië. Meer dan 11.000 gebouwen werden verwoest. Eind februari waren er meer dan 50.000 overleden personen gemeld. Zo'n 23 miljoen mensen in Syrië en Turkije werden getroffen door aardbevingen en naschokken in februari 2023. Daarmee is het een van de grootste rampen in de geschiedenis van Turkije en Syrië. Op het moment van deze ramp was Francis Poelhuis, medewerker van het parochiesecretariaat, in Turkije. Gelukkig zat ze in veilig gebied. Enkele weken later was ze weer gewoon aan het werk op het secretariaat in Groenlo. Daar had ik een gesprek met haar over haar bevindingen ten tijde van de eerste zware aardbeving en de turbulente weken daarna.

Tekst:
Vincent Stapelbroek

Foto's:
Francis Poelhuis

Waar was u toen u hoorde over de aardbeving?

Op dat moment was ik in de buurt van Alanya in Turkije. Daar ben ik vaak, want ik schrijf veel over Turkije. Dat is een hobby. Ik schrijf artikelen over de cultuur, het eten en drinken, de religie van het land. Zelf hebben we daar een appartement. Op het moment van de beving sliep ik. Vlak voordat we naar Turkije gingen appte een vriend. Dat was een paar dagen van te voren. Hij schreef dat hij zich niet lekker voelde. "Er gaat iets ergs gebeuren", appte hij. Helaas bleek dat dus te kloppen. Ons appartement ligt op de twaalfde en dertiende verdieping. Hoewel we 594 km van het epicentrum waren, heb ik de beving gevoeld. Het is alsof je op een luchtbed ligt, terwijl er iemand tegenaan stoot. Ook zag ik de lamp in de kamer heen en weer zwieren. Dat duurde zo'n drie minuten.

Hoe werd duidelijk dat er een beroep op u gedaan werd?

De ochtend na de aardbeving kreeg ik veel appjes met berichten over de aardbeving. Ook op de social-media was er veel over te lezen.

Bovendien woont mijn aanstaande schoonzoon in het aardbevingsgebied. Zelf was hij op het moment van de beving in Nederland. Er zijn familieleden van hem door de ramp omgekomen.

Turkije voelt als mijn gedeelde eerste land. Het voelde als mijn plicht om iets te doen voor de slachtoffers. Turkije is sterk in het organiseren van hulp. Binnen twee uur was er een duidelijk beeld van de hulpvragen en waren er door de overheid bankrekeningen geopend.



De aardbeving heb ik gevoeld...

- een interview met Francis Poelhuis -

Ook waren er al snel inzamelpunten voor hulpgoederen. Veel buitenlanders wilden meteen helpen.

Iedereen hielp. Grote trucs reden met spullen naar het getroffen gebied.

Mijn collega Angela Röeling van het secretariaat van onze parochie liet me weten dat ze in de appgroep van het personeel een oproep had gedaan. Zo zorgde zij voor een financiële inzamelactie, zodat er eten, drinken, luiers en andere zaken voor de eerste levensbehoeften gekocht konden worden. Dat heb ik enorm gewaardeerd. Dat was een mooie ondersteuning voor mijn initiatief ter plekke.

Ook de Nederlandse bevolking is royaal geweest via Giro 555.

Op zoek naar onderdak

Na enkele dagen kwamen getroffenen naar Alanya. Daar gingen ze op zoek naar onderdak. Een vriend van ons heeft zijn huis ter beschikking gesteld aan een gezin... De vader van het gezin was politiemann. Hij reed 1200 km om zijn gezin naar Alanya te brengen. Daarna keerde hij zelf terug naar het rampgebied om daar de helpende hand te bieden. Op dit moment woont onze vriend tijdelijk in ons appartement, zodat de vrouw en kinderen van de politiemann in het huis van onze vriend kunnen verblijven.

Het is een enorme ramp. Een gebied dat vier keer zo groot is als Nederland is getroffen. En dan heb ik het alleen nog maar over het Turkse deel. Waar moet je beginnen? Het is een enorme chaos.

Mijn aanstaande schoonzoon woont ook in het aardbevingsgebied. Op het moment van de ramp was hij in Nederland. Er zijn familieleden van hem omgekomen... Dat brengt zo'n gebeurtenis heel dichtbij.



Wat zag u verder?

We zijn een stukje gaan rijden via de Anamur-route. Dat is een van de mooiste routes van Turkije. We begaven ons op weg in de richting van Hatay. Nu was het allemaal anders. We zagen veel getroffen gezinnen. Langs de route stonden mensen brood en soep uit te delen aan de slachtoffers. De mensen waren op weg naar veilig gebied. De Turken zijn heel sterk. De veerkracht is groot.

Door alles wat je ziet gebeuren, sta je weer met beide benen op de grond. Veel dingen zijn belangrijker dan alle materiële zaken. Door zo'n beving kun je zo maar op straat komen te staan in je pyjama. Dan heb je niks meer. Zelfs je bril kan onder het puin bedolven zijn...

Dan wil je zelf ook spullen verzamelen voor de getroffenen. Dan wil je de slachtoffers ondersteunen met voedsel en andere eerste levensbehoeften.

Het is belangrijk om er dan te zijn voor die mensen.

U hebt in die dagen veel gezien... Hebt u zelf ook hulp gehad?

Dat was niet nodig. We hebben onderling veel steun aan elkaar. Wel maak ik me nog zorgen over de toekomst. Veel slachtoffers zitten nu in hotels. Waar moeten die heen, wanneer het toeristenseizoen begint? Als ze maar niet op straat komen te staan... Waar kunnen die mensen dan terecht? Er moet nog zoveel puin geruimd worden. De wederopbouw zal de nodige tijd kosten.

Er is veel leed...

Duizenden mensen zijn omgekomen door deze ramp. Veel mensen hebben geen dak meer boven hun hoofd. Je wordt wakker door de ramp. Je komt op straat te staan. Je hebt alleen nog wat je aan hebt. Je kunt nergens meer bij.

Ook het kleine leed is groot. Iemand studeert bijna af, maar alle verslagen zijn weggeraakt. Er is niks meer...

Een ander perspectief

Na dit alles ga je de dagelijkse kleine ergernissen in een ander perspectief zien. Je gaat bijvoorbeeld naar je werk, maar ontdekt op het kantoor dat je mobieltje nog thuisligt. Of... je zit te wachten op je Zalando-bestelling. Die is er nog steeds niet. Dat is helemaal niet erg. Dat soort alledaagse zaken ga je na zo'n ramp anders bekijken...





Op 18 december ontving Bennie Schutten uit handen van pastoor De Jong de Willibrondonderscheiding. 'Een aardige man', noemde de pastoor hem. Bennie kreeg de onderscheiding i.v.m. zijn zilveren jubileum als koster. Via mensen uit Harreveld hoorde ik dat Bennie nog veel meer had gedaan voor de kerk. Voor mij was dat een reden om deze aardige man thuis te interviewen. En aan de keukentafel had ik op een mooie zaterdagmorgen een prachtig gesprek: half in het Nederlands, half in het Algemeen Beschaafd Achterhoeks.

Tekst:
Vincent Stapelbroek

Foto's:
Luuk Kouijzer

Hoe lang bent u al als vrijwilliger bij de kerk?

'Poeh, daar vraag ie wat', zegt Bennie, terwijl hij de koffie inschenkt. 'Wil je wat in de koffie?' Dan begint hij toch te vertellen. 'In mijn jeugd ben ik begonnen als misdienaar. Dat is lang geleden, want ik ben geboren op 1 september 1939. En nu... bijna 84 jaar later ben ik gestopt als koster en als vrijwilliger.' Dat is dus echt een leven lang.

Wat voor vrijwilligerswerk hebt u voor de kerk gedaan?

'Zoals ik al zei ben ik begonnen als misdienaar. Daarna ben ik bij het jeugdkoor gegaan. Daar moest ik mee stoppen, toen ik de baard in de keel kreeg. Ook ben ik nog een tijdlang acoliet geweest en collectant. In 1997 ging ik met de VUT. De toenmalige voorzitter van het bestuur vroeg toen aan mijn vrouw of ik geen hulpkoster kon worden. Mijn vrouw zei toen: "Vraag het zelf maar an Bennie." En toen werd ik dus gevraagd door het bestuur. Zo werd ik dus in 1997 hulpkoster naast onze vaste kos-

ter Lambert Blaauw. "Toen bun ik met het collecteren uutescheid." In 2005 stopte Lambert als koster. Vanaf dat moment was ik de koster van Harreveld. Gelukkig had ik een vrouw die altijd achter me stond. Zo was er een hele tijdlang geen begrafenisondernemer. Dan moest ik naar de mensen toe en vervolgens alles regelen in de kerk. Op de dag van de begrafenis moest ik 's morgens eerst de varkens doen. "Fiene hing dan ondertussen het pak vast klaor. Dan kon ik dat vlot andoon en zo deur naar de kärke.'

Waar hebt u de mooiste herinneringen aan?

Bennie denkt hier even over na. Dan verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. 'Misdienaar zijn, dat vond ik het leukst. In de zesde klas mocht ik weleens lekker een huwelijksmisdienen. Dat gebeurde dan onder schooltijd. Na afloop van de trouwerij in de kerk mochten we als misdienaar nog een lekker broodje eten bij café Sloots. En zo waren we dan wel eens een halve dag van school!'

Bennie Schutten, een leven lang vrijwilliger

–“Ik heb mien best ‘edaone”–

En als koster?

Ook hierover moet Bennie even nadenken. ‘Je deed het allemaal automatisch.’ Dan schiet hem toch iets te binnen. ‘Ik ben een keer vergeten om water te maken voor de wierrookkorreltjes. Dat was bij een avondwake... De voorganger tikte mij aan en fluisterde dat ze er zich wel mee redde. Ze deed net alsof het allemaal in orde was. Ze roerde en krabde wat. Een beetje fake... De mensen in de kerk hebben er niks van gemerkt.’

Zand erover...

Bennie vertelt ook nog even over de graven. ‘Soms willen man en vrouw samen een graf. Als de eerste dan overlijdt, moet er een diepere kuil gegraven worden. Het komt dan wel eens voor dat er dat er dan wat water onderin het diepe graf komt te staan. Dan moeten we er aan het eind van de viering nog snel even een laagje zand over strooien.

Voor de GUV-tijd was het ook zo dat de familie vaak zelf de kist in het graf liet zakken. Dat wilde men natuurlijk soms liever niet. Dan deden we het zelf, samen met de collectanten

van de dienst.’

Wat vond u het leukst om te doen binnen het kosterschap?

‘Klokken luiden’, antwoordt Bennie enthousiast. ‘Hier doen we het nog met de handen. Toen we het een jaar of twintig geleden elektrisch konden krijgen, hebben we dat aanbod afgeslagen. “Wi’j moet ok wat te doen hebben”, zei mijn voorganger Lambert toen.’ Bennie vertelt dat het klokken luiden qua zwaarte goed te doen is. ‘Tot mijn tachtigste heb ik het nog gedaan. Je moet het ook weer niet te hard doen. Met Oud en Nieuw is een keer het bovenstuk van een touw afgeknapt. Toen was het gebeurd... Maar dat is daarna natuurlijk zo snel mogelijk hersteld. We hebben 3 klokken. Alleen met de feestdagen en bijzondere zondagen worden er 3 klokken geluid. Bij gewone vieringen laten we 2 klokken horen. Bij rouwmomenten wordt alleen de grote klok geluid. Dat moet je echt wel weten. Het is ook al eens gebeurd dat jongens van het internaat de klokken stiekem hebben geluid. De klokkentouwen hingen er toen anders bij...’

Bennie Schutten kijkt met een glimlach terug op zijn vrijwilligerswerk voor de kerk. Een leven lang stond hij klaar voor de Harreveldse geloofsgemeenschap.

De Willibrord onderscheiding is dan ook een mooie kroon op zijn werk.



Willibrordus plaquette

Pastoor spreekt Bennie Schutten toe





Vorig jaar ging een artikel over: Pinksteren, wat vieren we vandaag? Dit jaar buigen we ons over wat voor een impact dat moet hebben gehad voor de naaste betrokkenen. En vooral: wat zou u doen?

Tekst: Berry Brockötter

Het jaar waarin Jezus aan het kruishout is gestorven moet een ongelooflijk en onmogelijk jaar zijn geweest voor zijn discipelen en eerste volgelingen. Het kan haast niet anders of ze beleefden periodes van hoge pieken en vervolgens nog diepere dalen. Telkens leven tussen hoop en vrees. En dat keer op keer. En hoge verwachtingen waren er. Hun leermeester Jezus werd gezien als de hoop op een ander, een beter leven. Hij gaf hun een andere kijk op zaken en deed wonderlijke dingen die voor onmogelijk gehouden werden. En dan had je natuurlijk ook nog de bezetting en onderdrukking door de Romeinen.

De feestelijke intocht in Jeruzalem, nu Palm-pasen genoemd, zal een van die hoogtepunten zijn geweest. Zo ook een feestmaal aan de vooravond van een groot Pesachfeest. Het bleek later Zijn Laatste Avondmaal te zijn geweest. Op die avond volgde een nacht en een dag met gebeurtenissen die leiden naar de diepst mogelijk domper: Jezus' marteldood aan het kruis. Iedereen was in zak en as.

Maar al snel volgen berichten dat Jezus is opgestaan uit de dood. En Hij verschijnt aan verschillende mensen in de 40 dagen na zijn dood. Eerst aan Maria, zijn moeder, samen met Maria van Magdala, later aan de Emmaus-gan-

gers. Ook verschijnt hij aan zijn discipelen, zonder en met de aanwezigheid van "ongelovige" Thomas. Als het ongeloof over zijn wederopstanding is overwonnen, kan het niet anders dan dat er weer hoop ontstaat bij zijn discipelen en eerste volgelingen: het gaat verder...

En weer verlaat Jezus hen, nu met Hemelvaart. Weer verlaten, achtergelaten. Ondanks dat hij tijdens zijn laatste verschijning in hun midden laatste instructies voor hen heeft ach-



Hemelvaart en Pinksteren

Geloven tussen hoop en vrees

tergelaten zal dit vertrek, Zijn Hemelvaart, waarschijnlijk door de achterblijvers niet als een hoogtepunt zijn ervaren, hoe wonderlijk Zijn Hemelvaart ook geschiedde.

Dan volgt er als we de schriften lezen een periode van wachten in gebed, veel gebed en ongetwijfeld afgewisseld met de nodige discussies. Want hoe moet het nu verder? Voorafgaand aan Zijn Hemelvaart heeft Jezus hun een zendingsoopdracht gegeven en instructie om te wachten op hulp. Versterking is misschien een beter woord voor wat er komen zou. Wachten: hoelang nog en vooral waarop?

En dan komt die hulp, die versterking, verrassend en in ongekende vorm. De Heilige Geest werd over hun uitgestort. En vol vuur traden ze naar buiten om te getuigen in voor hun vreemde en nieuwe talen over hun leermeester en zijn nieuwe leer.

Nu kunt u denken: wat ik hier lees weet ik eigenlijk al, er is wat ingezoomd op het menselijke aspect voor de volgelingen van Jezus bij alle deze gebeurtenissen maar verder niets nieuws onder de zon.

Dat is het natuurlijk ook niet voor ons. Wij die opgegroeid zijn met deze verhalen, krijgen ze elk jaar weer te horen via een van de evangelien. Maar voor de mensen die in die tijd leefden was er wel degelijk iets nieuws onder de zon. Hele nieuwe inzichten op de verhalen van het Oude Testament, de Joodse traditie. En dat ondersteund met vele daden en wonderen om zijn woorden kracht te geven.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als wij op vakantie gaan naar nieuwe streken bezoeken wij daar onder andere graag historische plekken. Vaak zijn dat kerken, soms kastelen of ruïnes, soms nog oudere plaatsen met hunnebedden, oude grafmonumenten of grotten waarin men ooit geleefd heeft. Ik probeer mij er dan een voorstelling van te maken hoe men (over)leefde in die tijd en omstandigheden. En dat vergt het nodige inlevingsvermogen als je gewend bent aan een comfortabel dak boven je hoofd in een huis met stromend water, een WC en elektriciteit voor voorzieningen, apparaten en hebbedingetjes die men zich vroeger niet heeft kunnen voorstellen. Dat inlevingsvermogen wordt geholpen door gelezen boeken, films die zich afspelen in diverse tijdvakken en documentaires. Of het

beeld van die leefwereld dat zo ontstaat ook maar enigszins waarheidsgetrouw is valt te betwijfelen.

En dat is zeker het geval met het tijdsbeeld van de periode waarin Jezus leefde. Palestina was in die tijd doordrenkt met een joodse moraal en met Romeinen die de dienst uitmaakten. Een dergelijke samenleving is niet eenvoudig voor te stellen, het staat erg ver van ons af zowel in de tijd maar vooral als het gaat om moraal en mentaliteit.

Als volgeling van Jezus ontkom je bijna niet aan de vraag: wat zou ik gedaan hebben als ik in die tijd geleefd zou hebben? Wat zou ik ervan aannemen als ik verhalen hoor over de nieuwe en deels controversiële denkbeelden van Jezus, een man die als misdadiger veroordeeld is en nota bene aan het kruis gestorven is. Als ik hoor over de wonderen die Hij gedaan zou hebben, als je de geruchten en getuigenissen van Zijn fanatieke volgelingen moet geloven. Dat juist Hij de langverwachte Messias zou zijn. Hij zou zelfs uit de dood zijn opgestaan claimen zijn leerlingen. Kan dat waar zijn? Als ik toen geleefd zou hebben zou ik dat hebben durven geloven? Zou u het kunnen geloven?

Of als we het omdraaien: zou ik kunnen en durven geloven als Jezus niet in het jaar 0 zou zijn geboren maar zo'n vijfendertig jaar geleden. Hoe zou zijn Blijde Boodschap met wonderen en al nu ontvangen worden door de wereld, door U of mij? Fake news of nieuwe Heiland. Durven we te kiezen voor iets radicaal nieuws dat haaks staat op wat je kent en gewoon bent, iets wat de bestaande orde tart. Sta je daar voor open als je aangeklampt wordt op straat door Zijn volgelingen die je proberen te overtuigen?

Gelukkig hoeven we die tijdgebonden vragen niet te beantwoorden. We zijn opgegroeid in deze tijd en omstandigheden. Dit is waar God ons heeft geplaatst, waar

wij iets van onszelf en ons leven moeten maken. Maar die hoofdvraag blijft wel staan: durven we te geloven en te vertrouwen in de weg die Jezus ons heeft voorgeleefd? Vertrouwen is goed, "geloven" is beter. Want geloven is een werkwoord. Het is zoeken naar de woorden van God en hun betekenis. Het is daarmee dus werken aan jezelf. Maar het is ook doen wat je leert, omzien naar elkaar om de wereld een beetje menselijker te maken voor iemand die dat nodig heeft.

En dat geloven hoeven we gelukkig niet alleen te doen. Er zijn plekken waar je je kunt laten inspireren, en inspirerende informatie is er genoeg te vinden als je zoekt of je laat informeren. Ook zijn er veel mensen door wiens voorbeeld in doen en geloven we ons kunnen laten inspireren.

En we hoeven het niet alleen te doen. Want ook wij worden begenadigd met de gift van de Heilige Geest, de gift van Pinksteren, als we erom vragen. De Helper die in ons is om ons te helpen, niet om al het werk te doen. Als wij "geloven" helpt de Helige Geest ons daarbij.



Twee zondagen na Pinksteren

Hoogfeest H. Drie-eenheid en Hoogfeest van het H. Sacrament

Twee afbeeldingen die ik aan de muur hebben hangen hebben voor mij een bijzondere betekenis.

Ze staan in verband met mijn priester zijn. Maar ze verwijzen ook naar de feesten die direct op Pinksteren volgen.

Hoogfeest H. Drie-eenheid: 4 juni

In de laatste fase van de priesteropleiding ontving ik van mijn supervisor een reproductie van de bekende icoon van Roeblev, die de heilige Drie-eenheid verbeeldt.

Zolang er mensen zijn is er nagedacht over God. Mensen proberen zich een beeld van God te vormen.

Wij hebben één God, die bestaat uit drie personen. Hoe kun je nu iets voorstellen dat één en drie tegelijk is? Uiteindelijk kunnen wij dat niet volledig begrijpen. De grote heilige van Ierland, Sint Patrick, gebruikte een klavertje drie om het uit te leggen. Eén klavertje bestaat uit drie blaadjes. Het zijn drie aparte blaadjes en vormen toch één klavertje drie. De icoon van Roeblev brengt mij dagelijks in herinnering dat ik in relatie mag staan met God en dat Hij in relatie staat met mij. Over de icoon valt veel te zeggen. Er zijn drie personen afgebeeld. Hun houding en blik geven aan dat ze een bijzondere band met elkaar hebben die onlosmakelijk is. Ze vormen een eenheid, maar ze zijn alle drie helemaal zichzelf. Vergelijk het met een hecht gezin. Personen zijn hierin verbonden met elkaar zonder dat zij zelf 'verdwijnen'. Op de icoon is links de Vader, met boven Hem het hemels Vaderhuis waarnaar wij op weg zijn. Rechts is de Heilige Geest met een berg, teken van de ont-



moeting met God in het gebed. In het midden de Zoon met een boom, symbool voor het kruis. Hij wijst naar de kelk: zijn bloed vergoten uit liefde. Als je goed naar de contouren kijkt dan zie je dat de Vader en de Geest samen ook een kelk vormen waar de Zoon 'in' zit. Drie personen die in relatie staan met elkaar. Alle drie hebben ze een eigen taak, maar vormen toch samen één God. Zoals onze God in zichzelf relatie is, zo mogen wij ook in een relatie met Hem verbonden zijn. Elk eucharistisch gebed wordt besloten met een driedovoudige lofprijzing, de zgn. doxologie:

door Hem (de Vader die alles geschapen heeft en die er altijd voor ons is)

en met Hem (de Zoon die naar ons toe gekomen is en ons heeft getoond wie en hoe de Vader is)

en in Hem (de Geest die in ons leeft en werkzaam is, ons bijstaat en zorgt voor voortgang). Onze God heeft vele gezichten. We noemen Hem Vader, Zoon en Geest maar ook hebben we vast wel andere namen om uit te drukken hoe we Hem zien en de relatie met Hem ervaren.

Hoogfeest van het H. Sacrament: 11 juni

Parochianen in Losser maakten voor mij een prachtig gedenkbord. Ze plaatsten het boven de boog voor de pastorie omdat ik op 18 juni 1995 - Sacramentsdag - mijn Eerste Heilige Mis in de kerk aldaar zou opdragen. De dag ervoor was ik tot priester gewijd.

Het bord toont een hostie, een kelk, korenaren en druiven.

Het missaal geeft een mooi gebed over de gaven:

“Heer, als de graankorrel die in de aarde valt en als een druif, geperst tot wijn, zo heeft uw Zoon zichzelf voor ons gegeven”

Het hoogfeest van het Heilig Sacrament wijst naar Witte Donderdag toen Jezus bij het Laatste Avondmaal brood nam, het dankgebed sprak, het brood brak en zei: “Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt”. En bij de wijn zei Hij: “Dit is mijn Bloed”. Deze woorden worden tijdens iedere eucharistieviering herhaald door de priester. Jezus voegde eraan toe: “Blijft dit doen om Mij te gedenken”. Die opdracht vervullen we tot op de dag van vandaag. Zo zijn we op dat moment heel concreet verbonden met het Offer dat Jezus aan het kruis bracht. Het eenvoudige offer van brood en wijn – producten van graankorrels en druiven – dat de priester namens allen aan God aanbiedt, wordt veranderd in het grote



Offer van het Lichaam en het Bloed van de Heer, die zijn leven aan ons aanbiedt. We zien en proeven brood en wijn, maar het is in werkelijkheid het Lichaam en Bloed van Jezus. Jezus, die zichzelf geeft, bij ons komt én bij ons blijft. Vanwege de Goede Week waarin Witte Donderdag valt, vieren we de aanwezigheid van de Heer feestelijk na Pinksteren. Hoe het kan dat gewoon brood en wijn veranderen kunnen we niet precies verklaren. Het is iets bovennatuurlijks dat alleen God kan doen, door de tussenkomst van de heilige Geest en de priester. Je moet in de heilige Eucharistie geloven om in het brood de Hostie, Jezus' Lichaam te herkennen en zijn Bloed in de wijn. Daarom klinken ook altijd de woorden: “Verkondigen wij het mysterie van het geloof”. De Heer blijft ook bij ons ná de viering. De rode godslamp brandt dag en nacht om aan te geven dat het Lichaam van Christus, de overgebleven heilige Hosties, worden bewaard in het tabernakel. Op sommige momenten wordt de Hostie geplaatst in een mooi versierde houder, de monstrans. Dit noemen we ‘de uitstalling van het Allerheiligste’. Jezus is goed zichtbaar, zodat Hij aanbeden kan worden. Sommige plaatsen kennen op Sacramentsdag een processie buiten het kerkgebouw. De monstrans met het Allerheiligste Sacrament wordt dan meegedragen om aan te geven dat de Heer met ons meetrekt en dat Hij de reisgenoot is én het voedsel op onze weg. Wij mogen Hem uitdragen en geloven mag gezien worden.

Kijkend naar m'n Losserse gedenkbord besef ik dankbaar mijn opdracht als priester en dat we op aarde niet dichterbij God kunnen komen dan in de heilige Eucharistie.

Sacramentsdag 11 juni, is er ter afsluiting van onze parochiedag die 's ochtends in Lichtenvoorde begint, om 17:00 uur in de H. Calixtusbasiliek te Groenlo een plechtig Lof om de Heer te aanbidden en te danken.

Pastoor H.A.M. de Jong

Meimaand

Marialof in Groenlo en Lichtenvoorde



Mariabeeld in H. Calixtusbasiliek in Groenlo
Bron: Kerkfotografie.nl

Regelmatig blader ik even door het boek van de Mariakapel. Mensen komen hier tot rust. Ze komen met hun zorgen, vragen en dankbaarheid bij Maria.

Ik lees over zorgen om zieke mensen, om behoud van werk, over relaties, om roep om uitkomst, rust voor een dierbare gestorvene en om kracht om verder te kunnen. Ook dankbaarheid is een terugkerende bede. Soms staat er een hartenkreet opgetekend in het boek of een kort 'dank u'.

Elke opgestoken kaars wijst op een intentie.

In de maand mei hebben we bijzondere aandacht voor Maria, de Moeder van de Heer. Mei, in het voorjaar, de paastijd betekent nieuw leven. Wat doods was

laat weer nieuw leven zien. We denken aan vruchtbaarheid, aan het moederschap. Leven dat verder gaat, dood die niet het laatste woord heeft.

In onze parochie openen en sluiten we deze lentemaand met een plechtig Marialof met een moment van uitstelling van het Allerheiligste Sacrament:

zondag 7 mei om 17.00 uur in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo;

zondag 28 mei in de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde, eveneens om 17.00 uur.

Maria wijst ons op Jezus, haar Zoon. Via Maria vinden we bij Hem rust en verlichting. Maria is de gezegende onder de vrouwen. Haar lofzang begint met: "Mijn hart prijst hoog de Heer." Er is veel om voor te bidde, getuige het boek van de Mariakapel.

Pastoor H.A.M. de Jong

Van kerk- naar schoolbank

Voor sommigen was het een onverwachte carrièreswitch, voor anderen niet. Vanaf november 2021 ben ik werkzaam als docent Levensbeschouwing aan het Twents Carmel College in Oldenzaal; in het eerste jaar nog in combinatie met mijn pastoraalchap in de H. Pancratius parochie in Tubbergen, vanaf begin dit schooljaar voor 80% - voor de rest van de tijd ben ik tweede priester in de parochies van Hengelo, Borne, Delden en omstreken. Daarnaast doe ik nog de universitaire studie om mijn 1e graad bevoegdheid te behalen.

Het vak heet "Levensbeschouwing". Van vroeger uit kennen mensen het vaak nog als "Godsdienst" of "Catechese", maar zeker de laatste decennia is het vak breder ingevuld. Zo is het een combinatie van godsdienst, filosofie, psychologie, ethiek, antropologie. Ik mag aan 19 klassen les geven in de bovenbouw van het HAVO en VWO, dat zijn elke week zo'n 500 leerlingen en nagenoeg van elke leerling ken ik de naam: zij worden gezien, gekend én serieus genomen. Daarnaast mag ik ook mentor zijn van een 4 HAVO klas en dat zorgt voor een bijzondere betrokkenheid op het leven van de jongeren. En door hún leefwereld te kennen, kun je de soms ietwat vage stof vertellen en vertalen. Van mij krijgen zij ook de ruimte om hun eigen (levensbeschouwelijke) identiteit te ontdekken en naar voren te brengen.

Elk jaar worden natuurlijk weer andere onderwerpen besproken, maar dóór de jaren heen werken zij aan het zogeheten "levensvisieboek". Het is een persoonlijk boekwerk, waarin zij hun leven beschouwen. Zij leren te kijken naar zichzelf (Wie ben ik?) en naar hun omgeving (Hoe verhoud ik mij tot mijn ouders, mijn familie en mijn vrienden?). Tevens beantwoorden zij vragen over ethiek (wat is een goed mens?), geloof (hoe verhoud ik mij tot de Tien Geboden? Geloof ik in een leven na de dood, en zo ja hoe stel ik mij dat voor?) en filosofie (wat is geluk of gelukkig zijn?).

Hoewel je de leerlingen af en toe best 'achter het behang kunt plakken', geven ze mij heel veel energie en passie om voor de klas te staan. Zij hebben mij teruggebracht bij een Bijbelse tekst, die mijn innerlijke motivatie is geweest om in de kerk te werken: "wij zijn medewerkers aan de vreugde". Het is afkomstig uit de tweede brief van Paulus aan de christenen van Korinthe en tevens mijn wijdingspreuk. Immers, op alle kruispunten van het leven heeft de mens oriëntatie, licht, troost, vrouwen, hoop én vreugde nodig. Ik geloof van harte dat we daar als

kerk een positieve bijdrage in kunnen leveren. En nu, evenzo, als docent levensbeschouwing in Oldenzaal, werk ik met plezier aan de vorming en de vreugde van iedere leerling. Sterker nog, het doet mij ook weer mijn eigen vreugde ontdekken. Want 'vreugde' zegt iets over Gods aanwezigheid. In de Bijbel wordt vreugde niet voor niets één van de vruchten van de Heilige Geest genoemd.

Zo zie je maar weer, dat de school- en kerkbank niet zo ver van elkaar staan.

Casper Pikkemaat



Emmaus, en verhaal over twijfel, geloof en verrijzenis van Jezus



Rond altaar en tabernakel geeft pastoor De Jong verduidelijking.

Ken je dat?

Je bent op zoek naar geluk en ontmoet een geweldig iemand. Hij inspireert je en belooft een betere toekomst.

Dit overkwam Kleopas en Maria in het Bijbelverhaal dat we hoorden in de vieringen van de Eerste Heilige Communie op 16 april jl.

Maar dan... grote teleurstelling: geheel onverwachts verdwijnt hij uit hun leven.

Weg droom, weg toekomst vol geluk.

En radeloos keren ze terug naar hun dorpje, Emmaüs.

Maar onderweg komt er een vreemdeling op hun pad, die een stukje met hen meeloopt...

Tijdens de voorbereidingen hebben we af en toe ook gevoeld en ervaren dat Hij, dat Jezus zelf een stukje met ons mee is gelopen en dat ook graag wil blijven doen.

We delen graag deze momenten met u.

De focus komt steeds meer te liggen op het centrale deel van de cover van het werkboek van de communicantjes.



Ouderavond communie-ouders 2023



Doop van Sjoerd op 5 maart 2023



Ontdekkingsstocht door de basiliek: in de Mariakapel bidden we en steken we een kaarsje op.

Blijf dit doen om mij te gedenken



Kinderen hebben deze moderne versie van een wijwaterbakje mee gekregen naar huis.



Ontdekkingsstocht door de basiliek met acoliet en misdienaar, vader en dochter.

WIJWATER is doopwater, waarmee je een kruisteken kunt maken en je dan herinnerd wordt dat je gedoopt bent. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan en voordat je naar school gaat. Je wilt leven zoals Jezus ons dat voor heeft gedaan. Je bent gedoopt



Filmavond voor ouder en kind over het leven van Jezus met chips, gezelligheid en ontmoeting.



Palmpasenviering in Groenlo

Palmpasen is een dag met een dubbel gevoel. Van Hosanna tot Kruisig Hem. Van loven en juichen en zwaaien met palmen tot in de steek laten. Zowel het intochtsevangelie als het lijdensverhaal werd gelezen. De kinderen lazen in rollen mee.

Zaterdagmiddag hebben we samen Palmpasenviering gemaakt. Ouders hebben hun creativiteit laten zien samen met hun kroost.



De allergeestgen konden de lekkernijen niet laten staan ...



Negen dagen voor Pinksteren bidden we de PINKSTER NOVEEN NOVEEN, nove, nine, novem klinkt negen als door. Hieronder drie gebeden van de negen officiële gebeden voor jongeren.

Kom Heilige Geest, kom Geest van wind en vuur, maak ons sterk als wij bang zijn, als we niet weten wat we moeten doen bij oneerlijke dingen. Geef ons kracht.



Kom Heilige Geest, kom Geest van wind en vuur, maak ons sterk als we ons zwak, klein of verdrietig voelen. Geef ons kracht om goede mensen te zijn

Kom Heilige Geest, kom Geest van wind en vuur en maak ons sterk om te groeien, om lief te hebben. Geef ons kracht om te leven en wijsheid om het goede te kiezen.

Amen.

Hemelvaartpuzzel

A word search puzzle with letters in clouds and a grid of squares. The letters are: J, r, g, z, e, t, m, k, u, s, o.



Opdracht: Los de puzzel op. Wat staat er dan?

WEEKENDVIERINGEN

Aalten

zo 30 apr, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. J. Droste

Beltrum

zo 30 apr, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Groenlo

zo 30 apr, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde

zo 30 apr, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Aalten

zo 14 mei, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. H. de Graaf
zo 28 mei, 9:30u., Oecumenisch
Ds. E. van Deventer en R.K. voorganger

Beltrum

za 13 mei, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
za 27 mei, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Bredevoort

za 13 mei, 19:00u., Oecumenisch
Werkgroep

Eibergen

za 6 mei, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
za 13 mei, 19:00u., Rozenkrans bidden
Werkgroep
za 20 mei, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo

zo 7 mei, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 7 mei, 17:00u., Marialof
Pastoor H. de Jong
zo 14 mei, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 21 mei, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 28 mei, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Harreveld

za 27 mei, 10:30u., Woord- en gebed
Werkgroep

Lichtenvoorde

zo 7 mei, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 14 mei, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 21 mei, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 28 mei, 11:00u., Eucharistie
Pastor H. de Jong en
Pastoraal werkster C. Roetgerink
zo 28 mei, 17:00u., Marialof
Pastoor H. de Jong

Lievelde

zo 7 mei, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep
zo 28 mei, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep

Mariënveld

za 20 mei, 13:30u., Woord- en gebed
Mw. A. Janssen
zo 28 mei, 9:30u., Woord- en gebed
Mw. A. Wopereis

Meddo

zo 28 mei, 9:30u., Oecumenisch
Werkgroep

Neede

zo 28 mei, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Rekken

za 6 mei, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep
zo 28 mei, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep

Winterswijk

za 6 mei, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 14 mei, 9:30u., Woord- en communie
Diaken C. Peters

Zieuwent

za 13 mei, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
za 27 mei, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Aalten

zo 25 jun, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. J. Droste

Beltrum

za 10 jun, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
za 24 jun, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

Eibergen

za 3 jun, 19:00u., Woord- en communie
Diaken C. Peters
za 17 jun, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

Groenlo

zo 4 jun, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 11 jun, 17:00u., Plechtig Lof
Pastoor H. de Jong
zo 18 jun, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
za 24 jun, 9:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 25 jun, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Harreveld

zo 25 jun, 9:30u., Woord- en gebed
Werkgroep

Lichtenvoorde

zo 4 jun, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 11 jun, 10:30u., Eucharistie
Pastoraal Team
zo 18 jun, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 25 jun, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lievelde

zo 18 jun, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep

Mariënveld

zo 25 jun, 9:30u., Woord- en gebed
Mw. A. Janssen

Meddo

za 10 jun, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Neede

zo 18 jun, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Vragender

za 17 jun, 19:00u., Woord- en gebed
Pastoor H. de Jong

Winterswijk

za 3 jun, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zieuwent

za 10 jun, 10:00u., Woord- en gebed
Mw. C. Lageschaar
za 24 jun, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Beltrum

za 8 jul, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

WEEKENDVIERINGEN - VERVOLG

Eibergen

za 1 jul, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

Groenlo

zo 2 jul, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 9 jul, 9:30u., Eucharistie
Mgr. Hoogenboom

Lichtenvoorde

zo 2 jul, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 9 jul, 11:00u., Eucharistie
Mgr. Hoogenboom

Lievelde

zo 2 jul, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep

Winterswijk

za 1 jul, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 9 jul, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

Zieuwent

za 8 jul, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Weekendvieringen per datum

za 30 apr: Aalten, Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde

za 6 mei: Eibergen, Rekken, Winterswijk
za 7 mei: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde
za 13 mei: Beltrum, Bredevoort, Eibergen, Zieuwent
zo 14 mei: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde, Winterswijk
zo 20 mei: Eibergen, Mariënvelde

zo 21 mei: Groenlo, Lichtenvoorde
za 27 mei: Beltrum, Harreveld, Zieuwent
zo 28 mei: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde, Mariënvelde, Meddo, Neede, Rekken

za 3 jun: Eibergen, Winterswijk
zo 4 jun: Groenlo, Lichtenvoorde
za 10 jun: Beltrum, Meddo, Zieuwent
zo 11 jun: Groenlo, Lichtenvoorde
za 17 jun: Eibergen, Vragender
zo 18 jun: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde,

Neede

za 24 jun: Beltrum, Groenlo, Zieuwent
zo 25 jun: Aalten, Groenlo, Harreveld, Lichtenvoorde, Mariënvelde

za 1 jul: Eibergen, Winterswijk
zo 2 jul: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde
za 8 jul: Beltrum, Zieuwent
zo 9 jul: Groenlo, Lichtenvoorde, Winterswijk

WEEKVIERINGEN

Aalten

Iedere donderdag om 9:00 uur, uitgezonderd de eerste donderdag van de maand, een ochtendgebed in de Oude Helenakerk.

Beltrum

Op woensdag 3 en 17 mei, 7 en 21 juni en 5 juli is er om 9:30 uur een viering in de OLV Tenhemelopnemingkerk.

Eibergen

Op donderdag 4 mei, 1 en 15 juni en 6 juli is er om 9:00 uur een viering in de H. Mattheuskerk. Op de eerste donderdag van de maand is er vanaf 8:30 uur aanbidding van het Allerheiligste.

Groenlo

In de H. Calixtuskerk is wekelijks op dinsdag met uitzondering van 30 mei om 9:00 uur een ochtendviering met om 8:30 uur het bidden

van de rozenkrans.

Iedere vrijdag is er om 9:00 uur een viering met om 8:30 uur de aanbidding van het Allerheiligste.

Op woensdag 26 apr., 10 en 24 mei en 14 en 28 juni is er om 19:00 een Taizé-vredesgebed.

Lichtenvoorde

Elke dinsdag om 11:00 uur rozenkransbidden in de kerk.

Gebedsgroep: woensdag 1 mrt. en 19 apr. om 14:00 uur Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Op donderdag 11 mei en 15 juni om 10:45 uur een oecumenische viering van Careaz met voorganger ds. Brigitte Caminada.

Neede

Op dinsdag 9 mei en 13 juni is er om 9:00 uur een eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Rietmolen

Op donderdag 11 mei en 8 juni is er om 9:00 uur een eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Winterswijk

In de H. Jacobuskerk vindt wekelijks op woensdag, uitgezonderd 24 mei, om 9:30 uur een ochtendviering plaats in de kapel.

In de H. Jacobuskerk wordt iedere donderdag, uitgezonderd 18 mei, om 15:00 uur de rozenkrans gebeden.

Zieuwent

In de Werenfriduskerk is op woensdag 26 apr., 3, 17 en 31 mei en 14 en 28 juni om 9:30 uur een woord- en communieviering in de kerk, voorganger mevr. M. Beerten.

OVERIGE VIERINGEN

Hemelvaart, donderdag 18 mei

Groenlo, 9:30 uur. Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.
Lichtenvoorde, 11:00 uur. Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Tweede Pinksterdag

Groenlo, 9:30u. Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Mariënvelde

Donderdag 4 mei om 19:00 uur een Woord- en Gebedviering voorafgaand aan de dodenherdenking, voorganger mevr. A. Wopereis.

Meddo

Woensdag 24 mei om 11:00 uur een Eucharistieviering door pastoor H. de Jong. Ontmoetingsochtend locaties Meddo, Winterswijk en Aalten

Groenlo

Donderdag 29 juni om 9:00 uur een Eucharistieviering voor het Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus. Voorganger pastoor H. de Jong.

Doopvieringen

Zaterdag 29 april
17:00u., Lichtenvoorde, pastoor H. de Jong
Zaterdag 3 juni
17:00u., Winterswijk, diaken C. Peters
Zaterdag 24 juni
17:00u., Groenlo, pastoor H. de Jong



Aalten - H. Helena

Postadres: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten
T: 06-129 322 10
E: aalten@paulus-ludger.nl
Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. R.K. HH Paulus en Ludger Aalten
Secretariaat: vrijdag 10:00 - 11:00 uur, Ludgerstraat 64
Contact beheercommissie: Frans Stoltenborg

Beltrum - OLV Tenhemelopneming

Kerkadres: Mariaplein 2, 7156 MG Beltrum
Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum
T: 0544-48 21 11
E: beltrum@paulus-ludger.nl
Bank: NL13 RABO 0105 5020 65
Secretariaat: elke donderdag van 10:30 - 11:30 uur en één keer in de vier weken op de maandagavond
Contact beheercommissie: Harry Geverinck

Bredevoort - H. Hart en H. Georgius

Bredevoort heeft geen eigen beheercommissie, neem contact op met parochiesecretariaat.
T: 0544-46 46 63
E: secretariaat@paulus-ludger.nl

Eibergen - H. Mattheus

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen
T: 0545-47 13 54
E: eibergen@paulus-ludger.nl
Bank: NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. H. Mattheus Eibergen
Secretariaat: vrijdag 14:00 - 15:00 uur
Contact beheercommissie: Wilhelmin Fels de Vrugt

Groenlo - H. Calixtus

Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo
Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 13 35
E: groenlo@paulus-ludger.nl
Bank: NL96 RABO 011.73.06.150
Secretariaat: dinsdag 9:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Grea Wolters

Harreveld - H. Agatha

Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld
T: 0544-37 12 42
E: harreveld@paulus-ludger.nl
Bank: NL43 RABO 0325 4000 40
Secretariaat: eerste maandag van de maand 18:00 - 19:00 uur
Contact beheercommissie: Vincent Bokkers

Lichtenvoorde - H. Bonifatius - H. Ludgerus

Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde
T: 0544-37 13 66
E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl
Bank: NL84 RABO 0336 1153 77,
Kerkbalans: NL62 RABO 0336 1153 85
Secretariaat: donderdag 10:00 - 12:00 uur
Contact beheercommissie: Freek Verheijen

Lievelde - Christus Koning

Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde
T: 0544-37 12 64
E: lievelde@paulus-ludger.nl
Contact beheercommissie: Agnes Onstenk

Mariëvelde - O.L. Vrouw van Lourdes

Waalderweg 3, 7263 RX Mariëvelde
T: 0544-35 12 30
E: marienvelde@paulus-ludger.nl
Bank: NL74 RABO 0160 0026 48
Spreekuur beheercommissie: maandag 10:00 - 11:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Berendsen

Meddo - H. Johannes de Doper

Goorweg 4, 7104 BA Meddo
T: 0543-56 96 55
E: meddo@paulus-ludger.nl
Bank: NL92 RABO 0132 3055 26
Secretariaat: dinsdag 9:30 - 10:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Lanting

Neede - H. Caecilia

Borculoseweg 43, 7161 GR Neede
E: neede@paulus-ludger.nl, T: 0545-28 68 35
Bank: NL31 RABO 0135 6000 65 t.n.v. Paulus-Ludger Neede
Bank: NL94 RABO 0135 6030 05 voor kerkbijdragen
Secretariaat: woensdag 9:30 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Sjaak Ots
Koster H. Holtkamp 06-2099 4297

Rekken - HH. Martelaren van Gorcum

Rekkenseweg 42, 7157 AE Rekken
T: 0545-43 13 69
E: rekken@paulus-ludger.nl
Bank: NL57 RABO 0113 6017 43
Contact beheercommissie: Jos Scholte van Mast

Rietmolen - H. Caecilia

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen
T: 0545-22 12 07
Bank: NL91RABO 0143 9920 07 t.n.v. R.K. Parochie HH Paulus en Ludger, Rietmolen
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 0544-46 46 63

Vragender - St. Antonius van Padua

p/a Ellen Wiegerink, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender.
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo,
T: 0544-46 46 63
E: vragender@paulus-ludger.nl
Bank: NL09 RABO 0336 1153 69; Giro: NL90 INGB 0001 1961 56
Contact beheercommissie: Angelo Ribbers

Winterswijk - H. Jacobus

Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk
T: 0543-51 21 58
E: winterswijk@paulus-ludger.nl
Bank: NL24 RABO 0371 2191 08.
Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12
Secretariaat: di, do en vr 10:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Henry Reijerink

Zieuwent - H. Werenfridus

Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent
T: 0544-35 13 18
E: zieuwent@paulus-ludger.nl
Bank: NL61 RABO 0160 0911 52, Giro: NL19 INGB 0000 8800 50
Secretariaat: dinsdag 13:00 - 14:00 uur in het Parochiehuis.
Contact beheercommissie: Henry Waalderbos

Zie de locatiepagina's van de betreffende locatie op onze website <https://paulus-ludger.nl> voor meer informatie.

AALTEN

Correspondenten

Annie ter Hedde
Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

PCI Aalten

Wat is dat en wat doen zij? Met andere woorden wat betekenen ze? Waar staan deze letters voor? P.C.I. is de afkorting van 'Parochiële Caritas Instelling'. Maar als je het woord Caritas noemt weet bijna iedereen wat ermee wordt bedoeld. In vieringen wordt, als er een collecte voor de Caritas is, vaak gezegd: 'voor noden dichtbij en veraf'. Wat wordt bedoeld met 'dichtbij'? Dat is de financiële steun aan gezinnen die moeite hebben met het betalen van de kosten, onder andere voor het parochiekamp, de aanschaf van een computer of fiets of voor de energienota. Maar ook andere mensen, die extra kosten hebben i.v.m. een verblijf in het S.K.B. of in de Pronswede willen wij graag ondersteunen. Signalen zijn welkom. Schroom dus niet en bel naar het nummer vermeld onder dit bericht. Ook als een bezoek op prijs wordt gesteld. Caritas Aalten doneert (evenals de andere kerken in het dorp) jaarlijks een bedrag aan D.H.A. (Diaconale Hulpverlening Aalten) voor o.a. kerstpakketten. Wij geven adressen door en helpen mee met de bezorging. Verder organiseren we jaarlijks een Ontmoetings- en Bezinningsdag, samen met de geloofsgemeenschappen uit Meddo en Winterswijk. (zie ook onderstaand artikel) Met 'veraf' wordt bedoeld: plaatselijke initiatiefnemers die in het buitenland voor de allerarmsten een fonds of stichting hebben opgericht en niet zonder financiële steun hun werk kunnen voortzetten. Het zou ook mooi zijn indien de Parochiële Caritas als geheel en structureel een buitenlandse geloofsgemeenschap in nood zou kunnen steunen. Een belangrijk onderdeel van de P.C.I. Aalten is de bezoekersgroep. Momenteel zijn 18 dames actief en bezoeken de 80-jarigen op hun verjaardag met een presentje. Afhankelijk van de situatie kan ook tussentijds een bezoekje plaatsvinden. Op de laatste vergadering is besloten om parochianen m.i.v. januari 2023 vanaf de 85e verjaardag te bezoeken. Wel ontvangen zij t.g.v. de 80e verjaardag een felicitatiekaart. Ze worden niet vergeten!! Als U dit leest en jonger bent, maar wel een bezoekje op prijs stelt, laat het ons weten óf kent U iemand die zelf de stap niet durft te nemen, geef het aan ons door. (Het blijft onder ons). Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter J. Wellink, penningmeester M. Bannink, secretaris J. de Graaf en notulist/bestuurslid J. Hoftijzer. Wij vergaderen doorgaans 4x per jaar bij een van de bestuursleden. Twee leden wo-



nen twee keer per jaar de vergadering van alle geloofsgemeenschappen in Harreveld bij. Mevr. T. van Lochem was vele jaren penningmeester. Zij heeft dit in goed overleg aan de heer Bannink overgedragen.

Een vriendelijke groet, namens het bestuur
Jozephien de Graaf-Oonk. (tel. 0543-475831)

Ontmoetingsdag 2023

De Caritaswerkgroepen van geloofsgemeenschap Meddo-Winterswijk en Aalten nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse 'Bezinnings- en Ontmoetingsdag', die dit jaar gehouden wordt op:

woensdag 24 mei in
Zalencentrum Spiekerman te Meddo, Goorweg 5, 7104 BB Winterswijk-Meddo.
De aanvang van de dag is 10.30 uur.
Deze dag wordt speciaal gehouden voor parochianen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn en dus weinig gelegenheid hebben om eens uit te gaan.

Vervoer hoeft geen probleem te zijn want u wordt opgehaald en thuis gebracht. Leeftijd speelt geen rol. Misschien wordt u bezocht door een van onze vrijwilligers met een deelnameformulier. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u bellen met Jozephien de Graaf, tel. 0543-475831. Tot ziens.

Met vriendelijke groet, de Caritas werkgroepen



Open Deuren

Op de donderdagmorgen na de ochtendgebed-viering of de bezinningsmorgen in de Oude Helenakerk drinken we nadien altijd samen koffie in gebouw Elim. Dit project is u misschien al bekend onder de naam 'Open Deuren'. Het betekent dat de deuren open staan voor alle mensen, die op deze morgen graag met anderen een kopje koffie drinken en/of een praatje maken. Mensen zijn soms op zoek naar gezelschap of hebben behoefte mensen te leren kennen. Het is een uitstekende gelegenheid om de aanwezige gasten te

ontmoeten of andere mensen te leren kennen. De koffie staat er klaar, is geheel gratis en iedereen is hartelijk welkom. Ook een vrije gift is welkom. Daarvoor staat een mooie blauwe olifant klaar om uw bijdrage in te deponeren. De inhoud wordt een maal per half jaar geteld en overgemaakt aan of aangereikt aan de vertegenwoordiging van een goed doel.

Het goede doel waarvoor we na het eerste halfjaar kozen is: Het platform voor Diaconale hulpverlening Aalten en omgeving (DHA) en werd op donderdag 16 februari overhandigd aan Dhr. Drent en Mevr. Ada Endevelde. Meerdere goede doelen zijn ons aangereikt. Over het volgende goede doel kunt u lezen over een half jaar.

Het project samenzijn 'Open Deuren' is tot stand gekomen uit het R.K. project 'Over de Brug' op donderdagmorgen na het ochtendgebed én het initiatief van de PGA om op donderdagmorgen koffie te schenken voor mensen die graag samenkomen om een praatje met elkaar te maken en daarbij een kopje koffie te drinken. Na sluiting van de R.K. St. Helenakerk is het idee ontstaan dit samen te gaan doen in gebouw Elim onder de titel 'Open Deuren'

Het samenzijn in de Oude Helenakerk, als wel het nadien koffiedrinken bij 'Open Deuren' in Elim, voelt zeer prettig en verbindend. Zowel als R.K. gemeenschap onderling als met de PKN gemeenschap. We zijn dichter naar elkaar toegegroeid en voelen allen die verbondenheid met respect en begrip voor elkaar. Graag willen we nog lang zo doorgaan.

Bidden we samen

Voor alle zieken, mensen die verdriet hebben i.v.m. verlies van hun dierbaren en eenzaam in onze geloofsgemeenschap wensen wij alle kracht en sterkte toe, die ze nodig hebben om een ziekte/gemis te doorstaan.

En denken we daarbij ook aan de slachtoffers, die getroffen zijn door de aardbeving in Turkije en Syrië en de slachtoffers van de oorlog in de Oekraïne. Dat ook zij kracht vinden dit verdriet, door het verlies van hun dierbaren, de pijn die de vele gewonden lijden en de ver-



woesting van hun levensruimte, kunnen verwerken én dat zij de nodige hulp krijgen om verder te gaan en hun leven weer op kunnen pakken.

De bloemengroet

Voor iedere R.K. zondagviering wordt er een mooi bloemstukje gemaakt door Rikie Wagener. Dit bloemstukje wordt tijdens de viering op het altaar gezet en na de viering wordt het als een bloemengroet naar een zieke parochiaan gebracht.

De voedselbank

Wilt u s.v.p. onderstaande producten brengen voor de maand:

April: Paasartikelen/houdbaar broodbeleg.

Mei: Koffie-thee-limonade-fruitdranken

Juni: Persoonlijke verzorgingsproducten

Juli: Koffie-thee-suiker

U kunt de goederen brengen naar de kast in het kerkelijk bureau van de PGA aan de Ludgerstraat 64 óf naar het Stiltecentrum onder de toren van de Oude Helena Kerk; daar staat de voedselbankmand.

Dank U voor uw bijdrage.

De handen ineen

(Oekraïense) vluchtelingen, stathouders en asielzoekers. Mensen die onze hulp nodig hebben.

We staan voor een grote uitdaging om hen op te vangen en te huisvesten. Een uitdaging die de gemeente Aalten graag samen met inwoners, organisaties en ook kerkgenootschappen aangaat. Op 9 februari vond daarom een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van kerkgenootschappen. Om samen de handen ineen te slaan. En ook uw hulp hebben we hard nodig.

De asielketen in Nederland staat onder grote druk, het gebrek aan capaciteit in aanmeldcentrum Ter Apel en de asielzoekerscentra is nijpend. En vanwege de spanningen in de wereld verwachten we dat er de komende tijd nog veel meer mensen asiel zullen aanvragen. Om aan de broodnodige doorstroom in de asielketen bij te dragen, heeft de gemeente Aalten samen met Oost Gelre, Winterswijk en Oude IJsselstreek een tijdelijke opvang voor 135 stathouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) geopend in Lichtenvoorde. Voor gemeente Aalten gaat het om 40 personen in 16 gezinnen, die uiterlijk half augustus moeten zijn verhuisd van Lichtenvoorde naar woningen in de gemeente.

Oekraïense vluchtelingen

De inzet van gastgezinnen om gevluchte Oekraïners in de afgelopen periode een veilige plek te bieden is bewonderenswaardig en verdient grote waardering. Zonder die inzet zou de opvang van deze vluchtelingen niet mogelijk zijn geweest. Hoewel we allemaal hopen dat de oorlog al zou zijn geëindigd, blijkt



Maria in het Stiltecentrum

helaas niets minder waar. Met het voortduren en nu zelfs verhevigen van de oorlog, is de kans groot dat meer mensen uit de Oekraïne zullen vluchten. De gemeente zet dan ook alles op alles om snel extra gemeentelijke opvangplekken te realiseren.

Woningen voor alle doelgroepen

Momenteel wordt ongeveer 15% van de jaarlijks vrijkomende huurwoningen van de woningcorporatie gereserveerd voor bijzondere doelgroepen. Voor stathouders, maar ook voor bijvoorbeeld crisis- en maatschappelijke opvang. De gemeente werkt aan een huisvestingsplan voor alle doelgroepen, waarbij diverse mogelijkheden worden meegenomen: huizen, gebouwen, stukken grond voor tijdelijke bouw, enz. Ook wil de gemeente de komende 10 jaar 1.000 woningen nieuw bouwen, in alle kernen.

Welkomst-cultuur

De opvang en huisvesting van nieuwe inwoners zien we niet als het vervullen van een opdracht van het Rijk. Het is vooral het welkom heten van nieuwe burens en mede-inwoners. In aanvulling op het werk van Figulus en andere organisaties, en als steun voor de al zeer actieve Stichting Diaconale Hulpverlening, gaan vertegenwoordigers vanuit de kerken kijken hoe samen met kerkleden aan die welkomst-cultuur nog meer uitvoering kan worden gegeven.

Op zoek naar Maria?

Haar icoon stond voorheen in de R.K. St. Helenakerk in de Dijkstraat. Bent u op zoek naar haar?

Voor haar is, sedert oktober 2022, een mooi plekje gevonden in het Stiltecentrum. Daar kunt u haar bezoeken voor een gebed, haar om een gunst vragen of b.v. bedanken voor een goed leven. Zo u zelf wilt.

Ook een bloemetje brengen zal Maria op prijs stellen of een kaarsje aansteken.

Maria krijgt sinds haar verhuizing helaas weinig bezoek en zal aandacht door u op prijs stellen en het geeft u waarschijnlijk een goed gevoel voor de dag.

Tevens kunt u in deze ruimte, genaamd het 'Stiltecentrum' een moment voor uzelf nemen, b.v. als bezinning. Er staat een bankje om te gaan zitten. Ook kunt u daar een boodschap opschrijven voor uzelf of voor anderen, b.v. uw naasten.

Hoe komt u in het 'Stiltecentrum' onder de toren van de Oude Helena Kerk?

U vindt hier Rust, Ruimte en Stilte. U moet er wel voor de trap op aan de Landstraatzijde óf aan de Marktzijde via de poort rechtsaf het pad op lopen richting Landstraat en via de deur naar binnen gaan.

Het 'Stiltecentrum' is dagelijks geopend van 9.00 uur 's ochtends tot 6.00 uur in de avond. Diverse mensen zorgen voor de opening 's ochtends en voor de sluiting 's avonds.

R.K. kerkdiensten

De R.K. kerkdiensten in de Oude Helenakerk ziet u in het vieringenrooster elders in dit blad.

BREDEVOORT

Correspondent

Jos Wessels

Werk op het kerkhof

Zoals we in de vorige Verbinding schreven, is de restauratie van het rooms-katholiek kerkhof aan de Bolwerkweg voltooid. Onze nieuwe kerkhofploeg is vol enthousiasme aan de slag gegaan. Op de foto Willem Veldkamp (links) en Antoon Jetten aan het werk voor de zogenaamde Calvarieberg en de pastoorsgraven.

Mariaviering 13 mei

Op zaterdagavond 13 mei om 19 uur is er een rooms-katholieke woord- en gebedsdienst in de Sint Joriskerk op de Markt. Vanwege de meimaand is deze viering gewijd aan de Heilige Maria. Voorgangers zijn Jos Wessels en Irma Verwaaijen. De zang wordt verzorgd door het parochiële Caisa-koor. Iedereen is welkom. De viering is ook digitaal te volgen via www.pkn-bredevoort.nl onder het kopje Kerkbeeld. De viering is nog enkele weken na 13 mei terug te zien.



Weekendvieringen

Za 13 mei 19.00 uur: Woord en gebed. Jos Wessels en Irma Verwaaijen. Zang: Caisa-koor

EIBERGEN

Correspondent

Wilhelmien Fels-de Vrugt

Pastoor A. Baak

Op 19 februari, heeft Pastoor A. Baak de Eucharistie in Eibergen verzorgt. Hij is priester op Curaçao, op Westpoint. Hij was even in Nederland om zijn familie te bezoeken. 35 jaar geleden heeft hij zijn eerste H. Mis bij ons in de Mattheuskerk gedaan. Hij is helemaal verweven met de Mattheuskerk. Vanaf zijn doop, eerste H. Communie en het Vormsel toe. De uitvaart van zijn ouders. Hij heeft zijn hart opgehaald in onze Mattheuskerk. En zegt "ik hoop dat de kerk nog lang open blijft."

Zijn missie is er zijn voor de gelovige mensen. Dat is op Curaçao en Saba ook de belangrijkste factor. Waar bij ons veel draait om het financiële gedeelte, is dat daar niet zo. Het was een mooie viering. Met na afloop koffie en thee. Zoals gezegd het was weer eens een ouderwets gezellig napraten.

Namens de beheercommissie van Eibergen



HARREVELD

Correspondent

L. Schenk

harreveld@paulus-ludger.nl

In gesprek met...

William Klein Zeggelink is geboren en getogen in Harreveld. In verband met zijn studie en met name het daarop aansluitende werk, heeft hij een groot deel van zijn jongvolwassen leven buiten Harreveld gewoond. Afgestuurd als ingenieur in de toegepaste natuurkunde, heeft hij aanvankelijk gewerkt in het

technisch-wetenschappelijke onderzoek van de Universiteit Twente. Later is hij overstapt naar de gezondheidszorg en wel het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam. Daarbinnen is hij een flink aantal jaren werkzaam geweest op een multidisciplinair researchproject ter verbetering en ontwikkeling van behandelingsmethoden bij borstkanker. Vanuit dat werk is hij uiteindelijk gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde. Na vervolgens een aantal jaren in de consultancy business ge-

werkt te hebben, kwam hij op een kruispunt in zijn leven, waarop hij in 2012 heeft besloten terug te keren naar zijn wortels. Hij heeft toen de zorg voor zijn ouders op zich genomen en is betrokken geraakt bij het vrijwilligerswerk in Harreveld. Momenteel is hij voorzitter van de Zonnebloemafdeling, wijkhoofd van de buurtvereniging en medewerker van de ouderensoos, met brugfunctie naar WMO Harreveld waar hij tevens bestuurslid van is. Medio 2017 is William gevraagd om lector te worden in onze kerk, voor de zich in die tijd

nog afwisselende eucharistievieringen en woord- en communievieringen, en heeft in 2019 ook de functie van voorganger op zich genomen. Samen met Mieke Wessels, Maria van Uem en Hans Weikamp vormt hij werkgroep voorgangers, die gemiddeld één keer per maand een thematische woord- en gebedsviering verzorgt in de kerk (thans eigendom van stichting STAGATHA). Ook is hij acoliet bij met name uitvaarten; dit doet hij samen met André van Uem. Sinds begin dit jaar is William ook parochiebestuurslid met als focus de portefeuille geloofsgemeenschappen. Rode draad in alles wat hij doet is zijn betrokkenheid op sociaal-cultureel maatschappelijk gebied. Hij ziet zichzelf bovenal als netwerker en bruggenbouwer. "Verbindingen maken tussen mensen", daarbij voelt hij zich als een vis in het water. Het geloof in God speelt van jongs af aan een grote rol in zijn leven. "God is er altijd geweest als kern en bron van al het goede", aldus William. Dat er veel minder gelovigen naar de kerk komen, is helaas een feit. Hij schetst desondanks een positief toekomstbeeld: "De mens is onverminderd zoekende naar zingeving en houvast". William maakt zich sterk voor een missionaire parochie: "Niet slechts het uitponden van het bestaande, maar tegelijkertijd opbouwend bezig zijn". Feitelijk dezelfde basis, maar dan in een hedendaags jasje; moderner en medemenselijker. Dit merk ik (correspondente) persoonlijk ook



als ik een viering van de werkgroep bijwoon in Harreveld. De overwegingen worden in begrijpelijke taal en gebaseerd op het hedendaagse leven, gebracht. Naast de bestaande kerkliederen worden door Mieke Wessels nieuwe, modernere teksten voor liederen geschreven, passend bij een bepaalde themaviering. Na afloop van de viering is er gelegenheid tot gezellig samen koffie drinken. Dit alles maakt dat het aantal kerkgangers in Harreveld al jaren vrij stabiel is. Wat niet weg-

neemt dat het fijn zou zijn als nog meer mensen de weg zouden weten te vinden naar de kerk, en gaan beleven dat de vieringen zoals deze heden ten dage worden gehouden, niet meer overeenkomen met het beeld dat mensen hebben van de vroegere kerkdiensten. William, overige leden van de werkgroep, en alle andere vrijwilligers: dank voor de inzet binnen onze geloofsgemeenschap.

MEDDO

Correspondent

Joep Dorsthorst

Gemeenschap blijft

Op zondag 29 mei 2016 Sacramentsdag, werden hier in de kerk een drietal nieuwe kazuifels ingezegend. Deze kazuifels waren een geschenk van een anoniem iemand. Als geloofsgemeenschap waren wij bijzonder blij met dit geschenk, welke naar wij hoopten nog jarenlang hier in de Eucharistieviering gebruikt zouden worden. Hartelijk dank daarvoor.

Voor aanvang van de viering werden deze kazuifels ingezegend door pastoor Casper Pikkemaat met de woorden: "Goede God, in dit uur aan het begin van Sacramentsdag komen wij hier met deze nieuwe kazuifels. Wij danken U voor hen die deze kazuifels geschonken hebben. Zegen deze kazuifels voor de eredienst, tot groei in geloof hoop en liefde. In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen".

Bij het opruimen onlangs van allerlei zaken schoot mijn deze gebeurtenis te binnen toen ook deze kazuifels in de doos werden gepakt om in depot opgeslagen te worden op de zolder van de Sacristie in Lichtenvoorde. Wat kan er in korte tijd toch veel veranderen.

Ook een beeldbepalend element in de kerk, de 14 staties met het lijdensverhaal van Christus zijn van de muur gehaald en zijn ook in depot opgeslagen. De aanwezige beelden zijn zolang in de kelder opgeslagen. Wat blijft is het Mariakapelletje achter in de kerk en ook het Maria icoon (moeder van altijd durende bijstand) krijgt daar een plekje.

Het kerkgebouw krijgt een andere bestemming en krijgt een functie waar de gehele gemeenschap van Meddo deelgenoot van kan worden. Ook wij als geloofsgemeenschap zullen gebruik blijven maken van dit kerkgebouw. De invulling daarvan is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Ook hoe groot de belangstelling zal zijn om deel te nemen aan activiteiten die binnen onze geloofsgemeenschap daar zullen plaatsvinden is daarbij van groot belang. De verwachting is dat de ver-



bouw voor september klaar zal zijn. Dan krijgen we ook meer zicht op wat mogelijk is. Tot die tijd zullen we in ieder geval onze maandelijkse woord- en gebedsviering blijven houden. Tot en met september liggen deze vieringen vast en zullen deze via de nieuwsbrief, het parochieblad, de site en inlegvel kenbaar worden gemaakt.

Joep Dorsthorst

NEEDE

Correspondent

Sjaak Ots

Kerk open

Elke woensdag morgen van 9.30 t/m 11.00 uur is de kerk open om een kaarsje op te steken of voor een persoonlijk gebed. Het secretariaat is dan ook geopend en in de grote zaal of op het secretariaat is ook plaats om een kop koffie of thee te drinken.

Voedselbank

Inleveren voedingsmiddelen of een donatie voor de voedselbank.

Na iedere viering is er de mogelijkheid om de voedselbank te ondersteunen middels een donatie of het inleveren van voedingsmiddelen. Tevens is er op de woensdagochtend tussen 9.30 uur en 11.00 uur de mogelijkheid om uw bijdrage of voedingsmiddelen in te leveren.

Armoedebestrijding

Het gebeurt nog te vaak dat iemand uit schaamte dat hij of zij de financiële knooppjes niet aan elkaar kan breien, niet durft aan te kloppen voor ondersteuning. Kinderen gaan dan bijvoorbeeld zonder ontbijt naar school. Er ontstaan schulden waardoor spanningen in de gezinssituatie. Op 16 maart 2023 zijn de leden van het diaconaal platform Berkelland bijeen gekomen om over armoedebestrijding te praten. Gebleken is dat bij gemeenten voldoende zicht is op de noden, vanwege armoede in de gemeente. Dat is de gemeente niet verwijtbaar, maar mensen durven met dit probleem niet aan te kloppen bij instanties. Ook komt het voor dat mensen niet de mogelijkheden weten. Weet u iemand in uw omgeving waarvan u weet dat armoede een wezenlijk probleem is, probeer het dan bespreekbaar

te maken en door te verwijzen naar instanties die kunnen helpen. Op de avond over armoedebestrijding van 16 maart is een systeem besproken dat in Aalten verdienstelijk draait. Er is met de gemeente Berkelland contact opgenomen om te bezien of dit systeem ook in Berkelland kan worden geïntroduceerd.

Vieringen

Elke tweede dinsdag van de maand, de eerstvolgende vieringen zijn op dinsdag 9 mei 2023 en op dinsdag 13 juni 2023, is er om 9.00 een eucharistieviering waarin wordt voorgegaan door pastoor H. de Jong.

Op eerste pinksterdag, zondag 28 mei om 10.30 uur, is er een woord en communieviering waarin wordt voorgegaan door iemand van de werkgroep vieringen.

Op 19 juni 2023 om 10.30 uur is er een woord en communieviering waarin wordt voorgegaan door iemand van de werkgroep vieringen.

Koffiedrinken

Koffie drinken na afloop van de vieringen in het weekend. In het weekend is er na afloop van de vieringen gelegenheid om na te praten, nieuwtjes uitwisselen, gezellig bijeen zijn, onder het genot van een kop koffie of een glas thee.

Inloophuis

Ook is er een mogelijkheid om gezellig bijeen te zijn, de sleur van de week te doorbreken, op donderdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur in het inloophuis. Een leuke activiteit die het verdient om nog eens extra onder de aandacht te worden gebracht.

Gebedsdiensten

Gebedsdiensten voor ouderen

Plaats: Grote Kerk van Neede

Tijd: elke laatste vrijdag van de maand (uitgezonderd in december)

14.30 - 15.00 uur: kerkdienst,

15.00 - 15.30 uur: koffie/thee drinken

Overlijden

Het is gebleken dat uitvaart ondernemingen, bewust of onbewust, bij overlijden van een katholiek persoon, niet meer de mogelijkheden benoemen die de katholieke kerk wil en kan verlenen. Er wordt te snel vanuit gegaan dat de kerk niet open is of geen mogelijkheid meer geeft om op een goede wijze afscheid te nemen van de overledene. De overledene is in de kerk gedoopt, heeft de eerste communie en vormsel in de kerk gedaan en vaak is het huwelijk ook in de kerk gesloten. Voor iemand kan het dan belangrijk zijn dat de uitvaart in de kerk plaatsvindt. De katholieke kerk heeft meer te bieden dan alleen een uitvaart in een crematorium. Voor een uitvaart vanuit de kerk bestaan er verschillende mogelijkheden welke mede afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de voorgangers. De uitvaart kan begeleid worden door een geestelijke, pastoraal werker of een lid van de uitvaart poule.

Tevens is er nog steeds de mogelijkheid om middels een avondwake in de kerk afscheid te nemen van de overledene.

Beheercommissie

Gebleken is dat er regelmatig wordt gevraagd of iemand alsnog de Verbinding kan ontvangen. Natuurlijk kan dat. De beheercommissie zal in iedere Verbinding een inlegvel doen. Daarin wordt informatie gegeven over belangrijke items, zoals bijvoorbeeld informatie aangaande de geplande vieringen, overlijden van iemand uit de katholieke gemeenschap van Neede.

REKKEN

Correspondent

Eric Huitink

Verbouwing

Het kerkgebouw van de H.H. Martelaren van Gorcum in Rekken werd in 1872 gebouwd naar ontwerp van G. te Riele uit Deventer.

Op 3 september 1872 werd de kerk plechtig ingewijd en als één van de eerste kerken in Nederland gewijd aan de patroonheiligen de Martelaren van Gorcum. Kort daarvoor werden deze heilig verklaard; in het jaar van de inwijding van de kerk werd bovendien hun derde eeuwfeest gevierd.

In 2021 is het kerkgebouw aan de eredienst onttrokken en verkocht aan de Stichting be-

houd kerkgebouw Martelaren van Gorcum. De Stichting heeft bewust de naam van onze parochie overgenomen om de herkenbaarheid en de oorsprong te behouden.

Helaas is het, mede door de corona pandemie, niet gelukt om in 2022 de verbouwing gereed te hebben, zodat we het 150 jaar bestaan van ons kerkgebouw konden vieren. Maar dit is nog niet vergeten.

Het beheer van het gebouw is bij de Stichting ondergebracht, als werknaam hebben zij gekozen voor "De Kerk op het Kip" hetgeen verwijst naar de buurtschap waarin de kerk gesitueerd is.

De locatie Rekken en het bestuur (beheer commissie) dat valt onder de parochie blijft

bestaan. Zij verzorgen samen met onze werkgroep vieringen nog woorddiensten, bijeenkomsten en zij beheren en onderhouden het kerkhof.

Het kerkgebouw blijft beschikbaar voor woorddiensten, afscheidsvieringen en andere vieringen. Daarnaast zullen

Een van de Martelaren van Gorcum, H. Leonardus van Veghel. In zijn handen een martelaarspalm. Boven zijn hoofd een kroon, en linksboven zijn martelaarsdood door ophanging.





andere toepassingen ook mogelijk zijn
De werkgroep vieringen verzorgt nog elke maand 1 à 2 vieringen, naast de “normale” vieringen ook oecumenische vieringen in samenwerking met de NH gemeente en ook themavieringen zoals de corsoviering, de Hubertusviering, Allerzielen en Mariavieringen. In verband met de hoge energiekosten zijn deze vieringen deze winter in het Los Hoes gehouden, maar de opzet is dat straks na de verbouwing alle vieringen en andere bijeenkomsten weer in onze kerk gehouden worden.

Kerk op het Kip

Zoals aangegeven heeft deze Stichting het kerkgebouw overgenomen en wij zijn momenteel druk doende de juiste invulling hier aan te geven.

Zoals bij de overname reeds aangegeven hadden wij de plannen nagenoeg rond om een verdieping aan te brengen in de kerk en hierboven enkele slaapkamers die -onder het motto Hemels overnachten- gebruikt konden worden als bed- en breakfast voorziening.

De oorspronkelijke tekeningen van Pim van Dijk zijn onder andere door de inbreng van enkele studentes van de Jan de Bouvrie opleiding aangepast. Door de corona periode en daarna de energiecrisis hebben wij een bouwkundig bureau in de hand genomen om tekeningen aan te passen, om constructieberekeningen en ook een plan voor de installaties te

Begane grond



Eerste verdieping



maken. Hierdoor zijn er aanpassingen noodzakelijk en wij zijn momenteel in overleg met de gemeente wat er mogelijk is. Mede door deze schetsen zijn wij gekomen tot het volgende ontwerp, hetgeen wij afge-

lopen zomer bij de inloop dag ook reeds gepresenteerd hebben aan alle belangstellenden uit de parochie, de buurt en het dorp Rekken.

VRAGENDER

Correspondent

Hemmy Severt

Jaarvergadering

Verslag Jaarvergadering geloofsgemeenschap Vragender 20 maart 2023

1. Opening

Nadat de voorzitter alle aanwezigen welkom heeft geheten, opent Betsie Hummelink (aanwezig namens het parochiebestuur) bij café Overkamp de vergadering met een gebed: nieuwe richtingen worden gezocht, en sluit af met het Onze Vader. Zij geeft aan dat ondanks kerksluitingen en ook zonder kerkgebouw het geloof doorgaat. En daarvoor zoeken we nieuwe wegen.

2. Bespreking notulen jaarvergadering geloofsgemeenschap 13 juni 2022

Silvia Spijkers geeft in het kort weer wat er in de notulen van 13 juni 2022 staat. Hier zijn geen op- of aanmerkingen over. Silvia wordt bedankt voor het maken van de notulen.

3. Financieel verslag

De accountant had het financiële verslag van Vragender van 2022 nog niet gereed. Er is een globaal conceptverslag gemaakt door de penningmeester. Wat opvalt is dat de kerkbijdrage nog iets verder is afgenomen. Wel zijn er meer inkomsten uit de beleggingen. Daarnaast is er een grote bijdrage aan het

bisdom geweest, gebaseerd op de opbrengst van de onroerende goederen. Dit is een eenmalige kostenpost.

Er wordt druk gewerkt aan meer activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap. Het is te hopen dat hieruit ook wat inkomsten binnen zullen komen.

Bernard Lageschaar wordt bedankt voor het samenstellen en toelichten van het financiële verslag.

4. Verslag pastoraatsgroep

Door de pastoraatsgroep wordt een terugblik gegeven op het afgelopen jaar. Dit was een jaar waarin is nagedacht hoe we als geloofsgemeenschap nog uiting kunnen geven aan ons geloof en welke activiteiten we daarbij



kunnen organiseren. Zo is er samen met de Zonnebloem en ouderensoos een leuke middag geweest met koningsdag voor de ouderen van Vragender.

De pastoor heeft de kermis officieel geopend met een kermismis en ritje in een kermisattractie. Ook noemenswaardig is de verlichte kerstwandeling in samenwerking met de school. Veel kinderen hebben hieraan een bijdrage geleverd om samen het kerstverhaal uit te beelden.

Ook voor het komende jaar staan er weer een aantal activiteiten gepland. We willen hier nog noemen de fietstocht op 27 mei naar de barokkerk in Zwillbrock. Daar zal een rondleiding worden gegeven en er zal een Mariaviering zijn.

Al met al wordt er flink aan gewerkt om op welke manier dan ook uiting te geven aan ons geloof. De intentie is om samen de schouders eronder te zetten, en op deze manier elkaar te kunnen blijven ontmoeten. Dat geeft een goed gevoel. Zeker als er, zoals met kerst, vanuit de geloofsgemeenschap positieve reacties te horen zijn.

5. Stand van zaken

Er worden enkele foto's getoond van de kerkgeschiedenis van Vragender. Onder andere foto's van de oude kerk van Vragender, de noodkerk die destijds in zaal Overkamp was ingericht toen de huidige kerk is gebouwd, de ravage na de storm in 2010, toen de kerktoren eraf is gewaaid tot aan de onttrekking aan de eredienst van onze kerk.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de appartementen in de kerk. Voor de geloofsgemeenschap blijft er nog een kapel onder de toren. Daar kan een kaarsje worden opgestoken en enkele van onze kerkschatten zullen er tentoongesteld worden. Het triomfkruis krijgt een plaats bij de ruïne van Vragender.

En het kruisbeeld op het kerkhof krijgt een opknappbeurt, net als het gebouw dat nog achter op het kerkhof staat.

6. Vrijwilligers

Een geloofsgemeenschap heeft geen bestaansrecht zonder vrijwilligers. Vrijwilligers in allerlei functies, waar we dankbaar gebruik van mogen maken. In Vragender kunnen we terugvallen op veel enthousiaste vrijwilligers. Sommige ondersteunen ons al vele jaren, waaronder de twee vrijwilligers die we vandaag in het zonnetje gaan zetten.

Ten eerste is dit Jan Bennink. Hij heeft vanaf 1980 veel betekend in de kerk als koorlid, als degene die zorgde dat de koormappen op orde waren, het uitzoeken van gezangen en zelfs als dirigent. Jan heeft in vele weekend-, huwelijks- en uitvaartviering gezongen. Ook bereidde hij woord- en communievieringen voor en was daarbij ook de voorganger. Het deed hem veel dat de kerk gesloten zou worden. Tegenwoordig zingt hij nog in Bredevoort en zorgt voor de gezangen met allerzielen. Jan bedankt voor al die jaren dat je je voor de kerk hebt ingezet. En al doe je het nu wat rustiger aan, we hopen dat we mogen blijven aankloppen voor ondersteuning.

De tweede vrijwilliger is Laurens Lageschaar. Vele jaren is hij de penningmeester van de geloofsgemeenschap geweest. Daarbij verzorgde hij niet alleen de betalingen en de boekhouding, ook maakte hij elk jaar weer het financiële verslag. Een aantal jaren was hij bestuurslid en zat in de commissie Beheer en Financiën. Deze commissie hield de staat van onderhoud van de gebouwen en begraafplaats in de gaten. Alles was altijd keurig verzorgd. Veel werk heeft hij verzet toen de kerktoren eraf is gevallen. Diverse contacten zijn er gelegd met verzekering, bisdom en aannemers.

In zijn bestuursperiode is er hard gewerkt aan een plan om het kerkgebouw qua gebedsruimte kleiner te maken. Veel werk is er voor verzet en toen het plan bijna af was, werd er geen medewerking verleend door het bisdom. Laurens, bedankt voor al die jaren dat je hebt gezorgd dat de financiën prima waren geregeld en dat we van je kennisgebruik mochten maken. Twee vrijwilligers die dit jaar wat extra aandacht krijgen. Maar we zijn uiteraard blij met elke vrijwilliger die ons helpt. En ook in de toekomst hebben we hen hard nodig. Een bedankje is er voor alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap.

7. Sluiting

Tijdens de vergadering konden we horen dat er nog veel werk aan de winkel is voor onze geloofsgemeenschap. De sprekers van de avond worden bedankt voor de uiteenzetting die zij hebben gedaan. Hans Veldkamp wordt bedankt voor het maken van de power-point



en de getoonde foto's om een en ander weer in herinnering te brengen en toe te lichten. De aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng en aan hen wordt een wel thuis toegewenst.

Namens de beheercommissie
Silvia Spijkers-Everink

Mariaviering

Op zaterdag 27 mei organiseert de pastoraatsgroep van R.K. Geloofsgemeenschap St. Antonius van Padua Vragender een Mariaviering in de Barokkerk in Zwillbrock-Vreden. Bij goed weer willen we vanuit Vragender gezamenlijk een mooie fietstocht naar het Zwillbrock maken. We verzamelen achter de kerk in Vragender, op de parkeerplaats van Beneman, en vertrekken daar om 12.30 uur. Wie niet kan of wil fietsen, maar de viering toch graag wil bijwonen kan met eigen vervoer of op andere wijze naar het Zwillbrock komen. We beginnen daar om 14.00 uur met een rondleiding door de kerk. Voor het onderhoud en instandhouding van de kerk wordt een bijdrage van €5,- gevraagd. Parochianen uit andere geloofsgemeenschappen zijn hierbij ook van harte uitgenodigd.

Mochten zich door onvoorziene omstandigheden veranderingen voordoen in deze planning, dan houden wij u op de hoogte via de website van de parochie of de digitale nieuwsbrief.



Kerk in Zwillbrock

Bron: Von Gouwenaar - Eigenes Werk, Gemeinfrei,
<https://commons.wikimedia.org/>

Kermisviering

Ook in 2023 weer een kermisviering in Vragender.

Vragender viert ook in 2023 kermis en dit zal hernieuwd plaatsvinden in het 3e weekend na Pinksteren op 17, 18 en 19 juni 2023.

Ook dit jaar zal er op de eerste dag van de jaarlijkse kermis van Vragender, dus op zaterdag 17 juni 2023 om 19.00 uur, bij café restaurant Beneman een kermisdienst worden georganiseerd.

De pastoraatgroep en pastoor de Jong zullen samen met het kermiscomité Vragender weer zorg dragen voor een mooie dienst als start voor alle kermisactiviteiten van dat weekend.

De jubilerende fanfare Antonius zal ook wederom medewerking verlenen en zorgen voor de muzikale omlijsting van deze dienst.

De eerste kermisviering in 2022, die niet in het kerkgebouw kon plaatsvinden, was een groot succes met veel bezoekers. Pastoor de Jong slaagde erin om iedereen middels pakkende teksten en vooral ook de slogan. "Vertrouw op God, maar zet je fiets op slot" in de juiste stemming te brengen voor de kermis. Na de viering opende hij bovendien met de lectoren echt de kermis door een ritje te maken in kermisattractie de Calypso.

Pastoor de Jong zal ook dit jaar weer voorgaan. We hopen velen van

u weer te ontmoeten bij deze unieke woord- en gebedsviering in ons mooie dorp.

Zou de pastoor het opnieuw aandurven om op een ludieke wijze de opening van de kermis te verzorgen? Wees welkom allemaal en kom dit meemaken!



WINTERSWIJK

Correspondent

Wilhelmien Wolters

Ontmoetingsdag

Het heeft even op zich laten wachten, maar we organiseren weer de jaarlijkse "Bezinning en ontmoetingsdag" voor zieken, ouderen of thuiszittende parochianen.

Deze dag wordt georganiseerd samen met Aalten, Meddo en Winterswijk en wel op woensdag 24 mei 2023, locatie Spiekerman Meddo.

U wordt nog benaderd door de vrijwilligers van de werkgroep Zieken en Ouderen van onze Geloofsgemeenschap H. Jacobus. Er wordt een aanmeldingsformulier bij u achter gelaten. Ook kunt u zich aanmelden via het secretariaat van de parochie op dinsdag- donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur tel. 0543-512158 of via de email Winterswijk@paulus-ludger.nl.

Deze dag is geheel kosteloos, wel kunt u tijdens de collecte een vrijwillige bijdrage geven voor de onkosten.

Werkgroep Zieken en ouderen

Wandelroute Ludger

Wie deze route nu wil lopen kan in de Achterhoek terecht. Het deel van dit pad dat door deze regio loopt is 25 maart in Zelhem ont-huld. De wandelroute gaat van Zutphen via Aalten naar Winterswijk en is nu helemaal bewegwijzerd. Het Ludgerpad is een initiatief van de Ludgerkring Achterhoek en de Stichting Achterhoek Toerisme. Het pad gaat langs verschillende godshuizen die verwijzen naar de bisschop. Zo gaat de route onder anderen langs het Ludgerus gebouw in Wichmond, het Ludgerkerkje in Zelhem, de Ludgerboom in

Aalten, de relikwie van Sint Ludger in de Wilibrordus abdij in de Slangenburg bij Doetinchem, het glas in lood raam van Ludger in de Werenfrieduskerk in Zieuwent en de Ludgerusschool in Lichtenvoorde. Zelhem is in de tocht een belangrijke plaats. Hier bouwde hij een kleine kapel die in de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd en later weer is nabgebouwd in het museum Smedinck. Het is een droom van de initiatiefnemers dat het pad verder in Duitsland gaat op de weg naar Munster. Er ligt al een deel, bij Billerbeck en Coesfeld. Ook hier speelt Ludger altijd nog een belangrijke rol. Met deze route willen de beide initiatiefnemers de betekenis van Ludger voor de Achterhoek duidelijk maken. Ook willen ze aandacht vragen voor de natuur in deze omgeving die heel afwisselend is. De start en eindpunten liggen bij haltes voor het openbaar vervoer. Deze route is zeker de moeite waard om te lopen.

Ontmoeting 65+

Alle parochianen die 65 jaar en ouder waren hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen om op 26 maart een Eucharistieviering mee te vieren in onze kerk. In deze viering ging pastoor De Jong en diaken Peters voor en werd de zang verzorgd door onze mooie heren-koor. Vele parochianen hebben op deze uitnodiging gereageerd en zo konden we met ruim 100 mensen samen vieren. Na afloop werd er in de kerk onder het genot van een kopje koffie /thee met iets lekkers erbij nagepraat. Men kon zich ook opgeven voor een lunch en ook daar hebben 81 parochianen op gereageerd. Er werden hun gesmeerde broodjes aangeboden en men kon kiezen uit 2 soorten soep. Verder werd er ook koffie/thee/melk

en karnemelk geschonken. Men kon hier gezellig met elkaar praten en het was ook fijn dat men elkaar weer eens kon ontmoeten. De parochianen waren na afloop van deze dag zeer tevreden en voor de werkgroep Lokaal Geloven was het zeker voor een herhaling vatbaar. Ik wil een ieder die deze dag mogelijk heeft gemaakt, maar zeker ook de parochianen die aan de uitnodiging gehoor hebben gegeven, bedanken.

Naamdagen

26 maart de Heilige Ludger.

25 juli de Heilige Jacobus.

29 juni de apostel Paulus.

Voedselbank

Voor de maand mei vragen we schoonmaakmiddelen en voor de maand juni suiker of zoetjes, suikerklontjes. Namens de mensen die van de voedselbank gebruik maken hartelijk dank.

Kerkbijdrage

Dank aan de parochianen die deze weer rond gebracht en opgehaald hebben.

Vakantie

Deze is nog niet echt aangebroken maar de Verbinding gaat deze keer tot juli. Voor degenen die nu al of dan op vakantie gaan fijne en gezellige dagen en een veilige thuiskomst gewenst. Voor degenen die thuis blijven in deze tijd hopen we dat ze zo nu en dan een extra bezoekje krijgen of aan we anderen een bezoekje brengen. Dit wordt vaak erg op prijs gesteld.

ZIEUWENT

Correspondenten

Anneke Kouijzer en Jos Lageschaar
ludgerzieuwent@gmail.com

Ode aan Maria

Zondag 21 mei om 10 uur.

Op 30 oktober 2022 vond er in onze H. Werenfriduskerk een speciale viering plaats om Maria eens in het zonnetje te zetten, middels een mooie viering voor haar.

Tijdens deze viering werd er gerefereerd aan de kleurige mantels die Maria droeg. Bij elke mantel kwamen zaken terug, waarbij wij ook in ons dagelijkse leven te maken krijgen. Kleuren van: hoop, verdriet, waarheid, strijd, en gelukkig ook liefde...

Binnenkort is het weer Mei-maand: Maria-maand.

Een prachtige gelegenheid om Maria te eren met weer een speciale viering voor haar.

Ons koor zorgt, net als in oktober 2022 voor de muzikale omlijsting. Speciale liederen voor Maria worden ten gehore gebracht. Denk eens aan: te Lourdes op de bergen, wij groeten U, o Koningin, het Salve Regina, het Magnificat, Anima mea dominum. Als er liederen zijn, van vroeger, die u graag nog weer eens zou willen horen, dan is hier gelegenheid voor. Schrijf het lied op een briefje en deponeer dat in de brievenbus naast de kerk. Omdat het zingen van Marialiederden geen wekelijks, zo geen maandelijks kost meer voor ons koor is, zal het koor voor deze viering moeten oefenen. Dus: maak uw wen-

sen kenbaar!

Graag tot 21 mei

De pastoraatsgroep.

Nostalgie

't Is half februari... na de woensdagweekviering zitten we samen, zoals gebruikelijk, aan de koffie. Henry neemt het woord en vraagt aan de groep, waarom precies ze vanochtend gekomen zijn. Is het voor het koffiedrinken of zit er meer achter? Daar wordt niet lang over nagedacht.

Volmondig klinkt het: "Voor het geheel! De viering met samen bidden en dan met elkaar napraten bij de koffie!"

Precies wat wij dachten in de werkgroepenbijeenkomst (ons 'roosteroverleg') van de vorige avond.

Henry legt uit, dat we dit overleg elke 2 maanden hebben. Hij heeft nog een mooi nieuwtje: de 'Ode aan Maria' van afgelopen oktober was zo goed geslaagd en heel goed bezocht, dat er nu in de meimaand een vervolg komt. Applaus van de aanwezigen! Er worden wat titels genoemd en het duurt niet lang of door de kerk galmen de oude Marialiedjes, iedereen zingt mee.

Dan vertelt José van een prentje met een heel oud versje, prompt begint ze met opzeggen. Ze kent nog helemaal uit het hoofd en zal het een keer meenemen. Het hangt ingelijst achter glas aan de muur bij haar thuis. Zo fijntjes en kwetsbaar is het prentje. Het stamt nog uit

de tijd van haar Eerste Communie en dat is al 'eeuwen' geleden. Misschien herkent u dit ook nog wel....

Voorjaarsagenda

Zaterdag 29 april

Vereniging 'Keep Them Rolling' volgt met zo'n 65 oude (WOII) voertuigen de onderduikersroute door de Oost-Achterhoek en doet daarbij ook Zieuwent aan.

Donderdag 4 mei

Dodenherdenking: met 'Last Post' en bloemlegging bij het oorlogmonument in het Geddenpark.

Vrijdag 5 mei

* rond 10.00u.: Estafetteloopers groep 8 St. Jozefschool ontsteken vuurschaal op trappen H. Werenfridus met het Bevrjdingsvuur.

* Aansluitend tot 11.30u.: 'Vrijheidsontbijt' op het kerkplein.

Zondag 21 mei

'Ode aan Maria' in H. Werenfriduskerk, aanvang 10.00u.

Zaterdag 10 juni

Traditionele Kermisviering m.m.v. Harmonie, Schutterij en gelegenheidskoortje, H. Werenfriduskerk, aanvang 10.30u.



De kleine Misdienaar.

Een kleine blonde koorknapp,
Ontsteld en aangedaan,
Kwam uit de Mis des morgens
Te huis bij moeder aan.*

„Nooit moeder,“ sprak hij weenend
Met sidderend gebaar,
„Nooit dien ik Pater Petrus
De Mis nog aan 't altaar.“

„Maar kindlief,“ sprak de moeder
„Zeg mij, wat vrees je dan?
Die goete Pater Petrus
Is zulk een heilig man.“

„Men zegt dat somtijds Englen
In blinkend wit gewaad
Rondom den Pater zweven,
Ala hij aan 't altaar staat.

*) Dit feit is geschied met Pater Petrus in Mechelen, van de orde des H. Franciscus. Hij was een dier heilige Kloosterlingen, die, zooals die Serafijnche orde er bij duizenden telt, weinig bekend zijn aan de wereld, maar des te grooter zijn in de oogen van God.

„Ach Moe, gij moest eens weten,“
Hernaam 't met droeve stem,
„Eerst was hij braaf en heilig;
Ik hield zooveel van hem.

„Maar hoor, wat ik van morgen
Met eigen oogen zag:
Ik zag een Schoon Klein Kindje,
Dat op het altaar lag.

„En Pater Petrus laachte
Het Schoone Kindje toe,
En ook het Kindje lachte
Zoo lief, zoe blij te moe.

„Toen nam hij 't in zijn handen,
En boog zich langzaam neer;
Hij bracht het aan zijn lippen,
En 'k zag het kind niet meer.

„Ik ben zoo bang geworden,
Och moeder, nu ik weet,
Hoe dat die Pater Petrus
De kleine kindren eet.

„Laat mij maar bij u blijven,
Want als ik hem nog dien,
Och moeder, 't is te vrezan,
Dan sterf ik ook misschien.“

De moeder stond bewogen,
Zij drukt haar kind aan 't hart;
„Ach kind lief,“ sprak ze weenend
„Verban uw bange smart.“

„Dat kind was't Kindje Jezus,
Uw kleine lieve Heer;
Het dalde alleen uit liefde
In 's Paters harte neer.

„Die goede Pater Petrus
Hij is zijn beste vriend;
Hij bracht Het in zija harte
Wijl zij Het mit en dient.

„Ga morgen zonder vreeze
Weer naar den Pater heen;
Hij nut geen andre kindren,
Slechts 't Jezuskind alleen.

„En als gij groot zult wezen,
En Jezus veel bemint,
Dan komt ook in uw harte
Datzelfde Jezuskind.“



Het Kindje Jezus in de Hostie.

Bedevaart Banneux

Van vrijdag 6 tot en met dinsdag 10 oktober 2023 is vanuit het bisdom Utrecht een bedevaart naar Banneux. In Banneux staat Maria centraal, omdat zij daar verschenen is aan Mariëtte Beco.

De afgelopen jaren hebben al veel pelgrims uit onze regio de bedevaart meegemaakt. Door de coronapandemie is dat de afgelopen jaren stil komen te liggen, maar we hopen nu weer op de bekende manier bij Maria te komen en daar te vieren. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd met de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speci-

aal team bestaande uit geestelijken, arts en verpleegkundigen, verzorgers en helpers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Deze vijfdaagse bedevaart is voor iedereen, en zeker ook voor zieken, voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn en voor ouderen. De organisatie, door inzet van vele vrijwilligers, is zodanig dat de bedevaartganger optimaal aan alle activiteiten mee kan doen.



De reis wordt gemaakt per bus en de deelnamekosten bedragen circa € 350,-. In dit bedrag zijn alle kosten zoals die van heen- en terugreis en ook de kosten van verblijf en begeleiding begrepen.

Voor opgave en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u bellen met Joke Huibers op 0543-47 10 18. Voor algemene informatie kunt u ook bellen met diaken Theo Reuling of op 0316-22 56 87.

Week Nederlandse Missionaris

Bent u het steuntje in de rug van onze missionarissen en missionair werkers?

Maak hun werk mogelijk tijdens de Pinksteractie 2023

Missionarissen en missionair werkers vragen weinig voor zichzelf, maar een steuntje in de rug kunnen zij goed gebruiken. Dat steuntje bieden wij tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Van 20 t/m 28 mei zetten we missionarissen en missionair werkers in de schijnwerpers en vragen we aandacht voor het werk en welzijn van deze bezielde mannen en vrouwen. Het thema is 'Geloven in de ander. Samen één missie'. Want alleen samen met u kunnen onze missionarissen hun werk doen. Uw steun is voor hen onmisbaar.



Minder zorgen voor missionarissen

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich overal ter wereld in voor anderen. De WNM biedt hun financiële steun, zodat zij dat zorgeloos kunnen doen. We betalen bijvoorbeeld verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook bieden we vakantiegeld (aan), zodat missionarissen bij een verlof in Nederland geen hulp aan familie of vrienden hoeven te vragen. Bovendien biedt WNM een fonds waarop missionarissen bij noodgevallen een beroep kunnen doen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen.

U kunt hen steunen met:

- een financiële bijdrage tijdens de Pinkstercollecte in uw parochie
- een donatie op rekening NL30 RABO 0171 2111 11 van WNM in Den Haag
- een online donatie via www.weeknederlandsemissionaris.nl/doneer
- het opnemen van de WNM in uw testament

gelooven
in de ander,
help ons

samen
één missie.
doneer!



ANBI





Moeder Violeta en haar twee zoons delen hun ervaringen en gedachten graag met ons.

Nikson is communicant dit jaar en Leonard, zijn grote broer heeft alle drie initiatiesacramenten ontvangen en is acoliet in onze parochie. Ze wonen samen met papa Kris, opa en oma Markaj in één huis in Winterswijk. De andere opa woont in Kosovo.

Nikson geeft aan dat hij Kosovo een mooier land vindt dan Nederland. Het is groter en er is veel meer ruimte, motiveert hij zijn antwoord. Leonard en mama zijn dat niet helemaal met hem eens. Nederland is kleiner en voller, maar biedt betere sociale omstandigheden en werkgelegenheid. De Kosovo oorlog is nog maar 24 jaar geleden.

Op de vraag welk voorwerp voor ieder van hen heel bijzonder is en verbondenheid doet voelen met geloven zegt mama Violeta direct: 'mijn rozenkrans'. Ze laat deze zien. En ze vertelt dat ze thuis ook veel schilderijtjes en prenten van Jezus aan de muur hebben hangen. Leonard vertelt over zijn gebedsring die hij uit Kosovo heeft.

Nikson moet even nadenken en zegt dan 'baby Jezus en Maria en het heilig water in mijn slaapkamer'.

Moeder herinnert zich de dag van haar eerste heilige communie nog heel goed.

Ik was een klein meisje van zeven jaar. Vanwege haar grote nieuwsgierigheid drie jaar eerder dan de gemiddelde leeftijd in Kosovo voor communicantjes. 'Ik was met hele mooie haren en een hele mooie jurk'. Ze spreekt in haar eigen taal en Leonard vertaalt dit: 'ze voelde zich vliegen'. En dat voelt ze nog steeds, een gelukzaligheid in je hart die heel bijzonder blijft.

Het ontvangen van het Lichaam van Christus, de communie is voor de hele familie belangrijk.

Ze kunnen zich geen leven zonder geloof voorstellen. Ook opa en oma vinden dat heel belangrijk en leven dat thuis ook voor. Zo geven ze geloof door aan elkaar. Vooral het gevoel dat Jezus je kan helpen door jouw gebed, is een waarde die moeder heel graag wil doorgeven aan haar zoons. Jezus kan je helpen, daarvan geeft ze ook voorbeelden. Tien jaar lang heeft ze gewacht op een zwangerschap. Ze weet zeker dat door haar aanhoudend gebed, deze verhooring heeft gevonden en ze nu moeder is van twee prachtige zoons. Dit geloof en deze hulp gunt ze haar kinderen ook. Zo heeft zij het geleerd van haar ouders.

Geloofsgesprek

Generatie geloofsgesprek met de familie Markaj

In Kosovo is naar de kerk gaan en gelovig zijn een verplichting, maar voor haar voelt dat zeker niet zo.

Nikson reageert op het verhaal van zijn mama. Hij weet dat mama elke avond gaat bidden met 'die ketting' die ze zojuist liet zien. Jezus helpt hem ook. Hij vraagt vaker of Jezus hem wil helpen om profvoetballer te worden. Zijn grote broer zegt desgevraagd dat hij door te geloven meer veiligheid ervaart, een soort bescherming en verbondenheid. Vrienden zijn vaak tijdelijk, maar de vriendschap met Jezus is levenslang en voor altijd.

Hij zegt dat hij denkt dat er vroeger ook in Nederland meer geloof is geweest. Het geloven is veranderd. Dat merkt hij wanneer hij de H. Mis dient en er steeds minder mensen komen.

Ze komen alleen maar als er een bijzonder feest is of bij grote bijeenkomsten. Hij vindt dat oprecht jammer. In de kerk hoor je juist veel nieuwe dingen en kun je dieper gaan nadenken over de Bijbelse verhalen. Bidden helpt ook echt. Je hoeft er niet eerst verdrietig voor te zijn. Je kunt ook bidden uit dankbaarheid.

Op de vraag wat de communie voor de jongens betekent, zegt Nikson heel spontaan: 'spannend'. Ik mag dat voor de eerste keer doen en ook gaan we samen mee doen aan de voetwassing op Witte Donderdag. Dat is best spannend hoor. Na een korte stilte zegt hij 'toch ga ik wel meedoen, anders heb jij geen werk en dat is ook zielig'.

Leonard ervaart de communie als iets bijzonders, dat je niet hoeft te verdienen, maar wel krijgt. Heel bijzonder dat ik mee mag doen.

De hele familie voelt zich ook verbonden door gedeeld geloven. We doen het allemaal samen. En moeder voegt daaraan toe met een zichtbare vreugde dat ze hoopt dat er nog twee katholieke meisjes bijkomen, ... later. De jongens kijken elkaar aan en moeten lachen.

Als ik hen tenslotte vraag wat ze de lezers van dit artikel nog willen zeggen, antwoorden ze dat ze hopen dat de mensen Christus niet vergeten. Hij is de Zoon van God en wil ons helpen. Ze doen een appel op ieder van ons om toch naar de kerk te blijven komen.

We maken de foto bij het St. Jozefaltaar en in de basiliek in Groenlo. Violeta merkt spontaan op dat het jammer is dat het geen 19 maart of 1 mei is, omdat dat de dagen zijn die zijn toegewijd aan Sint Jozef, de beschermer van het gezin en de dag van de arbeid.

Gezin

Uit de literatuur blijkt dat het gezin (of breder: de familie) de belangrijkste plaats is waar geloof wordt doorgegeven. Het is immers de eerste omgeving waarbinnen een kind in aanraking komt met geloof.

Vanuit de relatie met belangrijke mensen om je heen leer je van jongs af aan in relatie met God leven. Doorgeven van de ene generatie op de andere brengt ook vernieuwing en verandering met zich mee. Het gaat niet om een kant-en-klaar pakketje dat je aan een volgende generatie overhandigt. Vanuit dat gegeven spreken we van een 'levend geloof' dat doorgegeven wordt. Geloofsoverdracht is een wederkerig proces van geven en ontvangen, spreken en luisteren.

Pastoraal werkster Carla Roetgerink.

Schitterend wonen



Betting Wonen
B R E D E V O O R T

www.bettingbredevoort.nl

Betting Wonen BV
Prins Mauritsstraat 13-15
7126 AC Bredevoort
Telefoon: (0543) 45 15 67
info@bettingbredevoort.nl

Openingstijden:
maandag: Gesloten
dinsdag-donderdag: 9.30 - 17.30 uur
vrijdag: 9.30 - 21.00 uur
zaterdag: 9.30 - 17.00 uur



Als geschoold vrijwilliger in onze parochie aan de slag Diaconaal assistent, Diaken of Catecheet?

Uit ervaring weet ik dat het de moeite waard is en veel voldoening geeft. Inmiddels ben ik nu ruim een half jaar als catecheet aan de slag in onze Paulus-Ludgerparochie. Drie jaar geleden ben ik begonnen aan de opleiding tot catecheet. Deze opleiding wordt gegeven aan het Ariënsinstituut in Utrecht.

Het eerste leerjaar bestaat uit zeven zaterdagen waarvan het ochtendprogramma in het teken staat van Bijbelse thema's en de middag praktische invullingen in de parochie.

In het tweede leerjaar worden de sacramenten meer uitgediept.

Het derde leerjaar staat meer in het teken van je werkzaamheden in de eigen parochie. Tijdens deze opleiding trekken de diakens, diaconaal assistenten en catecheten gezamenlijk op. Zelf heb ik dit als zeer verrijkend ervaren. Buiten de noodzakelijke theoretische vorming is er veel ruimte voor uitwisseling van elkaars ervaringen en zienswijze. Doordat de groep uit cursisten van drie opleidingen bestaat geeft dit een waardevolle dynamiek in de groep. Je krijgt een unieke kans om diverse werkvelden binnen je parochie beter te leren kennen en de samenwerking met elkaar te zoeken. In een parochie kun je immers niet zonder elkaar. De moderne parochie kan niet zonder vrijwilligers. Het pastoraal team ondersteunt de cursisten met een zorgvuldige betrokken begeleiding tijdens de opleiding maar ook na afloop tijdens het werk in de parochie. Het parochiebestuur faciliteert de financiële kosten van deze opleiding. Je staat er dus nooit alleen voor. In sep-

tember start er weer een nieuw cursusjaar. Denk je nu, één van bovenstaande opleidingen is wel wat voor mij, neem dan vóór 1 juni 2023 contact op met pastoor de Jong. Mocht je eerst nog meer willen weten, neem dan eens een kijkje op de website van het Ariënsinstituut onder het kopje "opleidingen". Natuurlijk mag je ook contact met mij opnemen.

Ik vertel je graag over mijn ervaring.

Simone Meijerink.
Parochiecatecheet
HH. Paulus en Ludgerparochie.
06-23147669



GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij



“Daarom werken wij graag bij GUV!”

- Persoonlijk, betrokken, dichtbij
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Één vertrouwd aanspreekpunt

Bel daarom altijd eerst GUV!

Ook voor elders verzekerden kan GUV Uitvaartverzorging de uitvaart verzorgen! GUV kent hiervoor een speciale regeling!



Onze betrokken medewerkers in uw regio

Ook voor uw uitvaartverzekering! Meer weten? Bel GUV! 0800 - 0809 (gratis) www.guv.nl

GUV
Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Zorgeloos leven in een zorgelijke wereld Een uitnodiging tot spiritueel leven met Henri Nouwen



Onder deze titel zal Barbara Zwaan op uitnodiging van de Commissie Ontmoeting & Inspiratie op woensdag 31 mei 2023 een avond verzorgen in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum; v.a. 19.15 uur inloop, aanvang om 19.30 uur.

Wat betekent het om een spiritueel leven te leiden? Hoe is dit te combineren met ons vaak zo rusteloze en hectische bestaan en

alle zorgen die er van buiten op ons afkomen? Wat is onze eigenlijke roeping in dit leven? Waar kunnen we de gemoedrust vinden om naar Gods roepstem te luisteren? Dat zijn de vragen waarmee priester-schrijver Henri Nouwen (1932-1996) zijn boekje *Alles nieuw. Een uitnodiging tot geestelijk leven* (Tielt, Lannoo, 2000) begint en die de basis vormen van deze bijeenkomst. Samen lezen we enkele passages en gaan na wat die ons te zeggen hebben. Wat betekent het als 'alles nieuw' wordt?

Barbara Zwaan is theoloog, werkzaam als geestelijk verzorger en redacteur van *Herademing. Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek* en het *Tijdschrift voor Geestelijk Leven*. Ze is docent zingeving, spiritualiteit en geestelijke begeleiding aan de Utrechtse Academie voor Geesteswetenschappen. Regelmatig publiceert ze over Henri Nouwens werk, waarvan ze een kenner en liefhebber is.

Henri Nouwen wordt in 1932 geboren in een katholiek Nijkerks gezin, als oudste van vier kinderen. Als hij zes is, weet hij al dat hij pries-

ter wil worden. Na zijn tijd op het klein- en grootseminarie studeert hij psychologie en theologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Tussendoor geeft hij dan al les in Amerika. Het Amerikaanse wetenschappelijke en godsdienstige klimaat spreekt hem meer aan dan het Nederlandse. In 1972 verruilt hij Nederland voor de Verenigde Staten, waar hij als pastoraal theoloog les kan gaan geven aan Yale Divinity School.

Van 1983 tot 1985 doceert hij aan de prestigieuze Harvard Divinity School. De competitieve sfeer bevalt hem echter helemaal niet. Hij merkt bij zichzelf dat er een toenemende spanning ontstaat tussen wat hij zijn leerlingen voorhoudt – bijvoorbeeld om meer te bidden – en zijn eigen spirituele praktijk. Hij brengt niet meer in praktijk wat hij predikt. Daarom maakt hij een radicale omslag en wordt in 1986 pastor van de Arkgemeenschap van Richmond Hill, een plaats in de buurt van het Canadese Toronto. In de huizen van die gemeenschap wonen gehandicapten samen met hun verzorgers. Nouwen krijgt de zorg over Adam, een diep gehandicapte man. Door zijn vaak zo lichamelijke contact met Adam leert hij naar eigen zeggen Christus pas echt kennen. De gebrekkige Adam is voor hem een spiegel, waarin hij zijn eigen gebreken gereflecteerd ziet. Zozeer, dat Nouwen in een diepe crisis raakt en buiten de gemeenschap intensieve therapie moet ondergaan. Hij komt er weer bovenop en blijft – met Daybreak als thuisbasis – reizen, schrijven en lezingen geven. In 1996 overlijdt hij op doorreis in Nederland aan een hartaanval.



De midzomerwandeling

Op woensdag 21 juni organiseert de Commissie Ontmoeting & Inspiratie een midzomerwandeling.

Aan het begin van de zomer trekken we onze wandelschoenen aan. Al wandelend komen we in gesprek met elkaar over zaken die ons en onze tochtgenoten kunnen inspireren.

Het kaartspel van de KRO "De Wandeling" kan het gesprek op gang brengen. Dit jaar pelgrimeren we rond Groenlo.

Wanneer: woensdag 21 juni

Vertrekpunt: tuin van de Calixtusbasiliek
Tijd: 19.00 uur. Duur wandeltocht ± 2 uur

Opgave vóór 16 juni via e-mail: groenlo@paulus-ludger.nl of via secretariaat H. Calixtus tel. 0544-461335 (dinsdag 9.00-11.00 uur)



Studenten en fractieleden in actie voor kwetsbare Achterhoekers

Beetje tijd, wereld verschil

Studenten van de opleiding Sociaal Werk van het Graafschap College hebben in maart een alleenstaande vrouw in de gemeente Oude IJsselstreek geholpen bij het opruimen van overtollige huisraad en het opknappen van haar tuin. Om gezondheidsredenen lukt het mevrouw niet om zelf haar huis en tuin goed op te ruimen. De groep studenten volgt de maatschappelijke diensttijd via Present. Op deze manier maken ze kennis met de praktijk. "Praktische problemen stapelen zich vaak op, waardoor mensen door de bomen het bos niet meer zien. Op deze manier zien de studenten in welke situaties mensen terecht kunnen komen. Tegelijkertijd ervaren zij dat hun inzet en aandacht voor de ander een wereld van verschil kan maken", vertelt José van Hal, projectcoördinator van Present Aalten-Dinxperlo.



een alleenstaande moeder bij het opruimen en kindvriendelijk inrichten van de tuin. "Zo zijn niet alleen met het beleid bezig, maar komen we concreet in actie voor Winterswijkers", lieten ze na afloop weten, "We doen volgende jaar graag weer mee!"

Over Present

Present slaat een brug tussen groepen vrijwilligers die iets van hun tijd en talenten willen geven en kwetsbare mensen die daarmee geholpen worden. De hulpvraag komt via een professional, zodat de hulp bij de juiste persoon terecht komt. Vaak geeft de inzet van een groep een positieve boost aan degene die wordt geholpen, zodat men weer op eigen kracht de draad kan oppakken. De ontmoeting is daarom soms nog belangrijker dan het klaren van de klus. In de Achterhoek is Present actief in de gemeenten Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Winterswijk.

Meer informatie: presentwinterswijk.nl of presentaalten-dinxperlo.nl

Hart voor Winterswijk

Een aantal Winterswijkse gemeenteraadsfracties kwam in maart eveneens in actie achter de



voordeur bij bewoners tijdens het jaarlijkse Present-project 'Hart voor Winterswijk'. Fractieleden van het CDA, D'66 en PvdA hielpen een alleenstaande vrouw bij het opknappen van haar tuin, een alleenstaande man bij het schilderen van de huiskamer en



DE
MISSIONAIRE
PAROCHIE

Gebed

God, onze Vader,
uw liefde wil alle harten bereiken.

Wij vragen uw zegen
over onze geloofsgemeenschappen.
Dat hun gastvrije verkondiging
velen mag helpen om uw Zoon te ontmoeten
en als trouwe leerlingen
U steeds beter te leren kennen.
Mogen velen worden toegerust
om zich met hart en ziel in te zetten
voor de missionaire Kerk,
ieder volgens eigen roeping en charisma's.
Schenk ons daarbij voortdurend uw heilige Geest,
de bezieler van alle evangelisatie.
Maria, Moeder van de Kerk, bid voor ons.