

- + Aalten
- + Beltrum
- + Bredevoort
- + Eibergen
- + Groenlo
- + Harreveld
- + Lichtenvoorde
- + Lievelede
- + Mariëvelde
- + Meddo
- + Neede
- + Rekken
- + Rietmolen
- + Vragender
- + Winterswijk
- + Zieuwent

Kerstmis

Adventsactie

Geven met je hart

Voedselbank in Kersttijd

Nieuwe Alphacursus

Kerstvoorstelling:

Een schitterende Kerst voor de familie Janssen



Van de redactie

Het begin van de Advent is tevens het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Een bijzonder jaar, namelijk een Heilig Jaar, ofwel Jubeljaar. Die vinden in principe om de 25 jaar plaats en op de eeuwfeesten van het sterfjaar van Jezus (33). Na 2025 zijn de volgende Jubel-jaren dus 2033 en 2050. Paus Franciscus heeft het jubeljaar 2025 als thema "Pelgrims van Hoop" gegeven. Hoop voor een wereld die lijdt onder de gevolgen van onder andere oorlogen en de klimaatextremen. Op pagina 9 leest u meer over activiteiten in het kader van dit Jubeljaar.

Een terugkerend thema is de "Missionaire Parochie". Er is een omslag nodig van een "onderhoudskerk" (een kerk die probeert te overleven) naar een missionaire kerk. Een kerk die de boodschap van het evangelie uit-

draagt. Een kerk die relevant is voor de samenleving. Op pagina 12 en 13 leest u er meer over. De parochie zet stappen in die richting. Denk daarbij aan de maandelijkse Ankerzondagen en de Alpha-cursus. Natuurlijk ontbreken ook de bijdrages van de diverse geloofsgemeenschappen niet in deze editie. Pastoor De Jong schrijft op pagina 3 over de rust van je veilig weten in Gods hand. "Het ware geluk ligt niet in het zoveel mogelijk genieten en in het najagen van doelen, maar in het kennen van God. Waar God is, is rust." In de Advent leven we toe naar het kerstfeest: het feest van Jezus' komst in deze wereld als klein kind in een kribbe. Dat we op weg daar naartoe deze rust mogen ervaren...

Namens de redactie,
Gerard Bartels



Foto: Een van de kerststallen van de tentoonstelling in 2019 in het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg.

Redactie blad

Luuk Kouijzer, coördinator
E: redactie@paulus-ludger.nl
Pastoor H. de Jong
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek

Redactie nieuwsbrief

Gerard Bartels, coördinator
E: nieuwsbrief@paulus-ludger.nl
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek

Beheer website

Luuk Kouijzer, coördinator
E: webmaster@paulus-ludger.nl
Gerard Bartels
Vincent Stapelbroek

Internet

www.paulus-ludger.nl
facebook.com/HHpaulusludger

Volgende nummer

Het volgende nummer verschijnt 3 februari. De uiterste inleverdatum voor kopij is 17 januari 2025. Het volgende nummer omvat de periode 10 februari tot en met 20 april.

Bezorging

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de bezorging van de Verbinding? Wilt u het parochieblad ontvangen? Neem contact op met het secretariaat van uw locatie.

Omslagfoto

Bron: wall.alphacoders.com

PASTORALE NOODWACHT:

T: 06-190 17 292

Spoedeisende pastorale zaken, zoals ziekenzalving en melding uitvaart

Eucharistisch centrum

H. Calixtusbasiliek
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Parochiesecretariaat

Francis Poelhuis, Angela Röeling
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 46 63

E: secretariaat@paulus-ludger.nl
Openingstijden:
ma t/m do 9:00 uur t/m 12:00 uur.

Pastorale team

H. de Jong, pastoor
E: h.dejong@paulus-ludger.nl
T: 06 -123 79 793

C. Roetgerink, pastoraal werkster
E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl
T: 06 -207 39 564

Ondersteuning pastorale team

S. Meijerink, catechetisch assistent
s.meijerink@paulus-ludger.nl

Parochiebestuur-DB

Pastoor H. de Jong, voorzitter
Jos Rosendaal, vice-voorzitter
E: vice-voorzitter@paulus-ludger.nl
Johannes Hoekstra, secretaris
E: secretaris@paulus-ludger.nl
Ton de Vries, penningmeester
E: penningmeester@paulus-ludger.nl

Ben Bomers, personeel en vrijwilligers
E: personeel@paulus-ludger.nl

Gerard Bartels, begraafplaatsen
E: begraafplaatsen@paulus-ludger.nl
Betsy Hummelink-Hulshof, geloofsgemeen-

schappen
E: gemeenschappen@paulus-ludger.nl

Vincent Stapelbroek, communicatie
E: communicatie@paulus-ludger.nl

Ondersteuning parochiebestuur

Henk Bos, herbestemmingen
E: henkbosrekken2@gmail.com
Marc Hummelink, gebouwen
E: gebouwen@paulus-ludger.nl

Pastor Dave fonds

Bank: NL70 RABO 0374 0055 75
Parochiebestuur o.v.v. Pastor Dave

Parochiële Caritas Instelling

Bank: NL 32 RABO 0336 1608 36
E: info@pci-paulus-ludger.nl

Vertrouwenspersoon

Hans Goorhuis, 06-22930809
E: hansgoorhuis@gmail.com

ANBI status

De parochie bezit een ANBI status. De verplichte ANBI gegevens zijn in te zien op <https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR37406>.



Weldadig

In gesprekken met mensen die vaak of weinig naar de kerk gaan, hoor ik zeggen dat ze de kerk als een rustpunt ervaren. Voor hen is dit een reden om daarnaartoe te gaan. Soms adviseer ik om, als dat mogelijk is, ook eens op een doordeweekse dag te gaan, naar een zogenoemde gelezen heilige Mis. Zonder koor en veel assistenten, zonder uitgebreide verkondiging, zijn er meer stille momenten. Als celebrant kom ik dan ook zelf tot een weldadige rust. Anderen vinden het fijn om buiten een viering om, een tijdje in de stilte van de kerk of Mariakapel te zijn.

Even niets moeten, geen mensen om je heen, je gedachten de vrije loop laten en ervaren dat God er is en tot je spreekt in de stilte. Gelukkig zijn veel kerkgebouwen in onze parochie overdag geopend.

Een andere rust

In onze tijd moet je je bijna verantwoorden waarom je naar de kerk gaat, waarom je gelooft en rooms-katholiek bent. Het is nu omgekeerd ten opzichte van vroeger. Zodoende voelen wij nu wat mensen toen voelden die niet ons geloof deelden. Dat is overigens niet verkeerd. Het vergroot ons invoelingsvermogen. We gaan echter niet naar de kerk om enkel rust te vinden. Als je alleen maar rust zoekt kun je ook met een hengel zonder aas aan de Bredevoortse Slingeplas of de Grolse gracht gaan zitten. De vissen bijten niet en je kunt heerlijk wegdromen!

In de kerk kun je zelfs wat onrustig worden, met name wanneer je het voorbeeld van Je-



Foto's: Pixabay.com

Onrustig is ons hart

Een kinderstem brengt rust

zus voor ogen krijgt en tot de conclusie komt dat je leven hier en daar wel een koersverandering mag hebben.

Het gaat dus om een andere rust. Niet die van de waterkant, de luie bank, een boswandeling of weekendje-weg.

Een kinderstem

Er is een rust waarvan de heilige kerkvader Augustinus ooit gezegd heeft: 'Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U'. Bij hem gaat het om de rust van gekend en geliefd zijn, de rust van een geweten dat mag bouwen op Gods verzoening en vergeving. De rust van je veilig weten in Gods hand. De heilige Augustinus wordt vaak afgebeeld met een opvlammend hart in zijn hand.

Als jongere kende Augustinus veel onrust. Hij was op zoek naar waarheid en schoonheid. Hij ondernam van alles maar vond in de wereld en in mensen maar ten dele antwoorden op zijn vragen. Opeens hoort hij een kinderstem: "Neem, lees!" Die stem brengt Augustinus op de knieën. Het ware geluk ligt niet in het zoveel mogelijk genieten en in het na-



jagen van doelen, maar in het kennen van God. Waar God is, is rust. Hij geeft rust aan vermoeide zielen. Gelovigen zullen eens uitkomen in de eeuwige rust die Hij schenkt.

God met ons

Met Kerstmis klinkt weer het 'Stille nacht, heilige nacht.' Het lied wordt vaak vóór de nachtelijke viering gezongen. Of juist erna, wanneer we in de stilte van de nacht huiswaarts gaan. We zingen wiegeliederen voor het Kerstkind en geven ruimte aan vertedering. De aai-



baarheidsfactor van Kerstmis is groot. Dat is allemaal echt de moeite waard. Toch hoop ik dat we ook oog hebben voor die andere rust, omdat God zich openbaart in een Kind. Hij vindt zichzelf niet te groot om bij ons te komen.

Om stil te worden

Kerstmis, oud-en-nieuw, de familieontmoetingen, bijeenkomsten op allerlei plaatsen: voor veel mensen is het een drukke periode. Ook vanwege de plannen die we hebben en de verwachtingen die we koesteren voor 2025. Dat geldt voor ieder van ons persoonlijk en voor ons als parochie.

Ik hoop dat deze periode een bron van rust wordt.

Dat de kinderstem die het leven van Augustinus veranderde ook ons op de knieën brengt, vóór de kribbe in de stal.

Weten dat het goed is, dat God intens van ons houdt en héél ons leven draagt. En dat Hij met zijn Kerk is.

Het jaar 2025 is door paus Franciscus uitgeroepen tot Jubeljaar met als thema 'Pelgrims van Hoop'. Verzoening tussen mensen en verzoening met God staan hierin centraal. Belangrijk in een wereld waarin veel onrust heerst.

**Goede Advent, zalig Kerstmis
en een gezegend Nieuwjaar.**

Pastoor H.A.M. de Jong

Samen zijn we één parochie

Zoals gebruikelijk is de redactie van het parochieblad “de Verbinding” er weer in geslaagd een mooie editie samen te stellen. Complimenten aan de redactieleden en correspondenten van de locaties voor dit mooie resultaat.

Ook de samenstellers van onze nieuwsbrief, die maandelijks verschijnt, verdienen een pluim op de hoed. Elke maand maar weer een hele klus. Naast het parochieblad én de nieuwsbrief kunt u via de facebookpagina en parochiewebsite op de hoogte blijven van wat er allemaal gebeurt in onze parochie.

Ja, terugkijkend naar het afgelopen jaar, kun je zeggen dat er in 2024 veel is gebeurd.

Het parochiebestuur heeft maandelijks vergaderd en daarnaast stonden in het vergaderschema ook een aantal andere overlegmomenten gepland.

In het voor- en najaar vergaderen we samen met alle beheercommissies van onze geloofsgemeenschappen en een aantal keren vergadert het bestuur samen met het pastorale team.

Op zaterdag 5 oktober vond de jaarlijkse vergadering over het beleid van het parochiebestuur en het pastorale team plaats in het Achterhuis in Neede.

Tijdens deze vergadering werden de jaarplannen van de portefeuillehouders besproken. Elk bestuurslid bracht een kort verslag uit met betrekking tot zijn/haar eigen aandachtsgebied. Centraal stonden steeds de vraag: Wat is de afgelopen periode wel of niet gelukt? Maar nog belangrijker is: Wat zijn de haalbare beleidsvoornemens voor het komende werkjaar 2025?

De volgende aandachtspunten c.q. bijzonderheden voortkomende uit de evaluaties zijn deze dag besproken:

- Overleg met de besturen, dirigenten en organisten van onze parochiële kerkkoren over de toekomst, kijkend naar de verschillende mogelijkheden en/of samenwerking. Woensdag 6 november stond een eerste overleg gepland met vertegenwoordigers van onze parochiële koren. Van ieder koor was de dirigent, organist en een afgevaardigde aanwezig. De volgende aspecten zullen aan de orde zijn geweest: het aantal kerksluitingen in onze parochie, het leden aantal van de koren, de vergrijzing en zeker niet op de laatste plaats zal gesproken zijn over de kostenbesparing.

- Het beheer van de financiën zal met ingang van 1 januari 2025 centraal georganiseerd worden. Ook hier zal kostenbesparing in de toekomst een steeds groter item zijn.
- De herbestemming van de gebouwen blijft ook het komend jaar een voortdurend aandachtspunt.
- De ontwikkeling van het “Eucharistisch centrum” in Groenlo tot centrum voor de gehele parochie zal volop aandacht vragen. De renovatie van de pastorie is op dit moment in volle gang. Juni 2025 zal de gehele opknapbeurt moeten zijn afgerond.
- Goed contact onderhouden met de verschillende geloofsgemeenschappen door jaarlijks bezoeken van alle beheercommissies van onze parochie.
- Het opstellen van een nieuw vrijwilligersbeleid zal in 2025 gerealiseerd worden.

Helaas moeten we in het bestuur afscheid nemen van dhr. Gerard Bartels. Hij heeft vier jaar de portefeuille begraafplaatsen behartigd. Heel fijn Gerard, dat je alle andere werkzaamheden voor onze parochie wilt blijven doen. Gerard, bedankt voor je geweldige inzet.

Door persoonlijke omstandigheden heeft dhr. William Klein Zeggenlink ons bestuur moeten verlaten. William, bedankt voor je inzet van de afgelopen periode.

Het is natuurlijk fijn te mogen vermelden, dat met ingang van 1 januari mevr. Lies Reijerink als nieuw bestuurslid samen met mevr. Betsy Hummelink de portefeuille geloofsgemeenschappen gaat behartigen. Het jaar 2024 loopt langzaam ten einde.

Het parochiebestuur wil graag het pastorale team en de vele actieve vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen, die zich op allerlei manieren inzetten voor onze parochie bedanken voor het afgelopen jaar. Ook het komende jaar hopen we weer op uw inzet en betrokkenheid te mogen rekenen.

“Samen moeten én mogen we het doen”

Gezegende Kerstdagen gewenst en alle goeds voor 2025.

Jos Rosendaal, vice-voorzitter

Katholiek worden

Krimp en groei

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland krimpt. In de afgelopen decennia hebben veel mensen de stap gezet om zich formeel uit te laten schrijven. Toch zijn er in ons land ook jaarlijks zo'n duizend volwassenen die het omgekeerde doen. Hun aantal neemt de laatste tijd vooral in stedelijke gebieden toe. Net als de kerkverlaters hebben de toetreders verschillende redenen om deze keuze te maken. Ook in onze parochie mogen wij met enige regelmaat volwassenen opnemen in de Kerk. Hun stap naar voren maakt diepe indruk op de gemeenschap.

Wereldkerk

De Rooms-Katholieke Kerk is de oudste en grootste christelijke gemeenschap ter wereld

met ongeveer 1,3 miljard mensen. De Kerk groeit nog steeds in alle werelddelen, behalve in Europa. Zij is dan ook een wereldkerk en bestaat uit gelovigen van alle volken, rassen en talen. Het Griekse woord ‘katholikos’ betekent algemeen of universeel. Men zou de benaming kunnen vertalen als de Algemene Kerk of Universele Kerk. De term ‘katholiek’ werd in het kader van de kerk voor het eerst gebruikt door Ignatius van Antiochië. In een brief aan de christenen van Smyrna uit 107 schreef hij: “Waar Jezus Christus is, daar is de Katholieke Kerk.”

Katholiek worden?

We merken dat katholiek worden op latere leeftijd vaak verbonden is met ervaringen van persoonlijke aard. Het is dan een zeer bewus-

te stap. Soms is er sprake van een hele zoektocht die afgelegd is, om bij ónze Kerk uit te komen. Het proces om katholiek te worden omvat een aantal stappen, waaronder een catechese, om daarna de sacramenten van initiatie te ontvangen.

De eerste stap is een persoonlijk gesprek met iemand van het pastoraal team.

Vorbereiding

Geloofsleerlingen worden ook wel catechumenen genoemd en de voorbereidingstijd het catechumenaat. Tijdens de voorbereiding wordt op een open en ontspannen wijze een aantal onderwerpen behandeld. De invulling is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de catechumeen. Wil iemand vanuit een andere kerkelijke gemeenschap toetreden dan

ADVENTSACTIE

Tijdens de Adventsperiode, in de 4 weken, voorafgaand aan Kerst, vragen wij dit jaar speciaal aandacht voor goede, gezonde en voedzame voeding voor families in ontwikkelingslanden. Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding, wat levenslange gevolgen kan hebben.

Lokale partners van Adventsactie leren families weer de oude lokale landbouwmethodes te gebruiken. De oude technieken zorgen voor een gezonde bodem, een rijke oogst en voedzame biologische gewassen.

De Adventsactie 2024 vraagt uw speciale aandacht voor boeren op West-Flores in Indonesië hier wordt sorghum ingezet als "superfood" tegen ondervoeding.

Op West-Flores zijn veel kinderen ondervoed. Boeren leren nu sorghum verbouwen, een voedingsrijk gewas dat goed tegen droogte kan.

In de regio Manggarai leven de meeste mensen van de landbouw en dat is een moeilijk bestaan. Een van de grootste problemen is een gebrek aan water, vooral tijdens het droge seizoen dat steeds langer duurt. Door gebrek aan kennis en middelen zijn de boeren niet in staat hun werkwijze aan te passen aan de klimaatverandering. Daardoor lukt het ze niet of nauwelijks om voldoende voedsel te verbouwen. Hun gezinnen leven in armoede

en veel kinderen zijn ondervoed.

De Adventsactie wil in samenwerking met de lokale partner Ayo Indonesia de voedselzekerheid van de boeren verbeteren door boeren kennis te laten maken met sorghum, een vergeten graansoort. Sorghum, familie van gierst, is een voedzaam gewas, dat rijk is aan vitamines, mineralen, eiwitten en vezels. Sor-



ghum is gemakkelijk te verbouwen, groeit snel in droge en natte omstandigheden. Het is bovendien goedkoper dan rijst. Daarom worden zoveel mogelijk boeren gestimuleerd over te stappen op sorghum. Ook gemeentelijke en regionale overheden worden gestimuleerd om sorghum te zien als een oplossing voor het verbeteren van de voedselzekerheid in de regio.

Met de opbrengst van de Adventsactie is het mogelijk om boeren zaden te geven om sorghum te zaaien en te leren om het gewas te kweken en te oogsten. Vervolgens leren ze

om er verschillende gerechten van te maken. Zo is pap van sorghum echt een superfood voor kinderen. Dit helpt tegen ondervoeding. Verder leren de boeren om de zaden te vermeerderen zodat ze deze kunnen delen met andere leden van de gemeenschap. Op termijn kunnen ze de zaden ook verkopen.

Bijdragen

Wilt u dit mooie project steunen en bijdragen aan een betere voedselzekerheid dan is uw bijdrage enorm welkom.

U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Vastenactie Den Haag NL21 INGB 0000 0058 50 o.v.v. Advent West-Flores of een bijdrage doen in de collecte die tijdens de Advent wordt gehouden.

"Waar Jezus Christus is, daar is de Katholieke Kerk"

is er al sprake van een christelijke ondergrond. In de voorbereiding krijgen diverse aspecten aandacht, onder andere:

- het verlangen om katholiek te worden
- het leven als christen
- bidden en de relatie met God
- de Bijbel als het Woord van God en de geloofstraditie
- de zeven sacramenten
- de eucharistie als ontmoeting met Jezus Christus
- Maria, de heiligen, het kerkelijke jaar
- rituelen en gebruiken
- de geloofsgemeenschap en de wereldkerk.

Opname

De initiatie is verbonden aan drie sacramenten: het doopsel, het vormsel en het voor het

eerst ontvangen van de heilige communie in de eucharistieviering.

Wie al geldig gedoopt is in een christelijke gemeenschap hoeft niet nogmaals gedoopt te worden. De opname gebeurt dan door het ontvangen van het vormsel en de heilige communie. Na het ontvangen van de sacramenten is men volledig geïntegreerd in de Rooms-Katholieke Kerk. Men kan dan, waar ook ter wereld, de sacramenten ontvangen en deelnemen aan het leven van de Kerk.

Informatie

In 2025 hopen we met een groepje van start te gaan.

Denkt u erover om katholiek te worden? Kent u iemand die dit overweegt? Geef deze informatie dan door. Wij willen graag begeleiden.

De uiteindelijke stap is natuurlijk aan u. Aan de voorbereiding zijn geen kosten verbonden.

Neem voor een oriënterend gesprek contact op met pastoraal werkster Roetgerink of pastoor De Jong.

Pastoraal team





Het kerstgevoel is niet zo makkelijk te beschrijven. Als je het vraagt aan vrienden wordt het vaak omschreven als een gevoel van geluk, gezelligheid en het feit dat iedereen zijn best doet om er iets moois van maken. Binnen is de kerstboom versierd en ook buiten straalt er sfeerverlichting. Het niet erg dat het buiten koud en donker is. Binnen is het lekker warm en gezellig. Tegelijk is er (gelukkig) vaak ook het besef dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Dat merkte ik vorig jaar rond de kerstdagen als vrijwilliger bij de Voedselbank in Lichtenvoorde.

Tekst: Gerard Bartels

Van november 2023 tot juli 2024 was ik elke vrijdag in Lichtenvoorde om te assisteren op het gebied van ICT, in het bijzonder bij de overgang naar een nieuw systeem voor de cliëntenadministratie (voedselbank.nu). Die overgang is meteen aangegrepen om ook de logistiek van de uitgifte verder te stroomlijnen. Mijn werkplek was op de administratie, met zicht op het voorterrein.

Op vrijdag 22 december was het niet alleen in de grote hal topdrukte vanwege de kerst. Ook was het een komen en gaan van onbekenden die hun ongeopende kerstpakket donerden aan de Voedselbank. Ook een basisschool bracht dozen vol levensmiddelen die waren ingezameld door de leerlingen. En ook de dagen na kerst werden er nog heel wat kerstpakketten afgegeven bij de Voedselbank,





Voedselbank in Kersttijd



ook door bedrijven waar er kerstpakketten waren overgebleven. Hartverwarmend!

De Voedselbank Oost-Achterhoek zit in een grote bedrijfshal van 20x24 meter aan de Mercatorstraat 35 in Lichtenvoorde. Dit is het distributiecentrum dat wekelijks 12 uitgiftepunten bevoorraadt in de gemeenten Oost-Gelre, Berkelland, Winterswijk, Aalten en Oude IJsselstreek. Links naast de hal zit het kantoor en de kantine. De bovenverdieping van de grote hal is voor de DKW (droge kruidenierswaren). De afgegeven kerstpakketten gaan via de goederenlift naar boven om te worden uitgepakt. Soms zitten er artikelen in een kerstpakket die ongeschikt zijn voor uitgifte aan de cliënten (bijv. alcoholhoudende dranken of huishoudelijke artikelen). Die worden apart opgeslagen en later verkocht. De levensmiddelen en verzorgingsproducten gaan in opslag voor uitgifte op een later moment.

De droge kruidenierswaren in opslag zijn verder afkomstig van bijvoorbeeld supermarkten, inzamelpunten (onder andere kerken) of van het regionaal distributiecentrum van de landelijke Voedselbanken in Arnhem. Elke vrijdagochtend worden boven tientallen winkelwagens gevuld met droge kruidenierswaren. Die winkelwagens gaan met de goe-

derenlift naar beneden en worden klaargezet naast de rollenbaan. Beneden worden verse groente en fruit afgevoerd en in zakjes gedaan en ook in winkelwagens geladen.

's Ochtends wordt beneden het die week benodigd aantal kunststof stapelbakken klaargezet, op volgorde van uitgiftepunt en grootte van het huishouden. Die stapelbakken rollen 's middags over de baan en worden onderwijl gevuld met de artikelen uit de winkelwagens. De gevulde bakken gaan daarna in een bestelbus met koeling voor vervoer naar het uitgiftepunt.

In de grote hal bevinden zich op de begane grond ook drie grote diepvriescellen en één grote koelcel waarin de stapelbakken worden opgeslagen die op maandag door de

diepvriesploeg worden gevuld met koel- en vriesproducten. Vooraf worden vleesproducten gesorteerd op met /zonder varkensvlees of vegetarisch en op gezinsgrootte. Ook is beneden de distributie van het brood. Het hele proces wordt mogelijk gemaakt door de hulp van ± 160 vrijwilligers, waarvan er ± 70 bij de uitgiftepunten in de regio werken.

Over de logistiek bij de Voedselbank valt nog veel meer te vertellen. Neem gerust eens contact op met de Voedselbank voor een boeiende rondleiding door één van de vrijwilligers.

Momenteel gaan er pakketten naar 310 huishoudens (in totaal 784 personen). In het werkgebied van onze parochie HH. Paulus en Ludger heeft de Voedselbank zes uitgiftepunten (Aalten, Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde, Neede en Winterswijk) met 196 huishoudens (in totaal 420 personen).

U kunt op allerlei manieren de Voedselbank Oost-Achterhoek ondersteunen

- Doneren van producten bij een inzamelpunt in uw eigen buurt (bijv. kerk) of bij de distributiehuis in Lichtenvoorde (op maandag en vrijdag, van 9-12 uur)
- Doneren van spaarpunten (bijv. DE) en giftcards
- Een financiële donatie bij een inzamelpunt of per bank (NL74 RABO 0114 2012 85 t.n.v. Stg. Voedselbank Oost-Achterhoek)
- Ga eens winkelen voor een ander via voedselbankachterhoek.nl/shop/
- Word vriend van de Voedselbank via voedselbankachterhoek.nl/vriend-van-de-voedselbank/

U leest het: er is helaas nog veel te doen en er is nog veel nodig. De Voedselbank, van harte aanbevolen.

www.voedselbankachterhoek.nl





Van allerlei kanten uit het aartsbisdom Utrecht namen mensen deel aan de pelgrimage naar Banneux ND. Daar vierden zij 75 jaar erkenning door de Kerk (op 22 augustus 1949) van de Mariaverschijningen. De erkenning kwam 16 jaar na de verschijning van Maria aan Mariëtte Beco in 1933.

Bij het onderzoek naar de echtheid van de Verschijningen speelt Mariëtte Beco een belangrijke rol. Ze groeit op in een normaal gezin. Op school loopt ze wat achter doordat ze weinig studeert. Haar moeder kon wel wat hulp in de huishouding gebruiken. Vandaar dan ook dat ze vaak afwezig was. Er bestaat namelijk een vermoeden, zoals bij kleine kinderen wel vaker te bespeuren valt, dat de kleine Mariëtte voor hallucinaties vatbaar was. Het was kapelaan Jamin aan wie Mariëtte op 18 januari 1933 in vertrouwen vertelde over hetgeen ze had meegemaakt. Als Mariëtte de 'mooie dame' ontmoet in het voortuintje, dan identificeert zij haar meteen als de heilige maagd. Als Mariëtte dan op 19 januari 1933 's avonds vraagt: "Wie bent U" krijgt zij als antwoord: "Ik ben de Maagd der Armen". In het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 4 vers 18 staat geschreven: "Om aan de armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij Mij gezonden". Maria begeleidt haar naar de bron. Daar aangekomen krijgt Mariëtte de opdracht: "Steek je handen in het water. Deze bron is aan mij voorbehouden; voor alle naties, voor de zieken". Jezus' eerste woorden welke Hij sprak in zijn openbare leven waren: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerling" zo lezen we in het Evangelie van Mattheus, hoofdstuk 28, vers 19. Op 11 februari vertrouwt de moeder van God de kern van haar boodschap toe aan Mariëtte: "Ik kom het lijden verlichten". Vandaar dan ook dat we elk jaar terugkeren om aan de oproep van Maria gehoor te geven. "Bidt veel". Het lijkt soms alsof we alléén op momenten van verdriet en pijn onze toevlucht zoeken bij Maria. En vaak is dat ook zo. Ook op mooie momenten in het leven kun je Maria dankzeggen, al is het meerdere malen bij verdriet, of als je geen uitzicht meer ziet. En zo verging het ook één van de pelgrims. Zij had

Banneux viert 75 jaar erkenning van Mariaverschijningen

namelijk Banneux achter zich gelaten. Alsnog is ze van 30 augustus t/m 3 september teruggekeerd. Ook zij had een beladen rugzakje, welke ze wilde neerleggen aan de voeten van Maria, welke op haar beurt deze doorgaf aan haar zoon. Het programma van deze bedevaart week enigszins af van het vaste program. Op de zaterdag, onze eerste volle dag van het triduüm, vierden we de gedachtenis van Maria, moeder en middelares tijdens een plechtige Eucharistieviering in de grote Kerk. 's Middags, voorafgaand aan het Lof met ziekenzegening, konden de pelgrims deelnemen aan de Sacramentsprocessie. Het werd een dag waarbij we de Heer wilden bedanken daar Hij ons gezegend heeft met een pelgrimsoord waar we Maria's moederlijke zorg en toewijding mogen ervaren. Na het avondeten bereidden wij ons voor op de kaarsenprocessie. Deze begon bij de verschijningskapel en liep via de bron door het park en kwam uit op de esplanade. Ook de tweedaagse pelgrims van het Banneux-comité van het bisdom Rotterdam hadden zich bij de reeds aanwezige pelgrims aangesloten. Wat ook indrukwekkend was om te zien waren de mijnwerkers welke het Mariabeeld, naar het voorbeeld van Lourdes, op hun schouder droegen.

De tweede volle dag verliep zoals de pelgrims het gewend waren. Dat betekende dat er 's avonds een viering werd gehouden met "de opdracht aan Maria".

De laatste dag van ons triduüm stond in het teken van de H. Kruisweg, gevolgd door hetzij het Sacrament van de biecht te ontvangen, hetzij een biechtgesprek. De biecht is een Sacrament waardoor God onze zonden vergeeft, als we er werkelijk spijt over hebben dat wij Hem daardoor verdriet hebben aangedaan. Het is niet zo verwonderlijk dat na het bidden van de H. Kruisweg het Sacrament van boete en verzoening volgt. Iedere keer als we de H. Kruisweg bidden, verdienen we een volle aflaat voor de zielen in het vagevuur. Wij hebben een onsterfelijke ziel die we voor de eeuwigheid moeten redden. Maria roept ons op boete te doen en de rozenkrans te bidden. Laten we op haar verzoek ingaan. Een tweede aflaat verdient men als men diezelfde dag de H. Communie heeft ontvangen.

Het officiële gedeelte van onze tocht eindigde met de handoplegging, gevolgd door de bidweg naar de bron om afscheid te nemen van Maria en bij leven en welzijn het volgend jaar, het jaar dat Paus Franciscus heeft uitgeroepen tot jubeljaar, opnieuw naar haar terug te keren.

*Bram van Righ
Caritas Banneux ND*



Parochiebedevaart naar Lourdes

Nadat we de afgelopen jaren aansloten bij de grote bisdom-bede-
vaart, willen we in 2025 weer een parochiereis organiseren naar Lourdes.
Dit zal een 9-daagse busreis worden, van 15 tot en met 23 septem-
ber 2025. Op de heenweg bezoeken we Lisieux en overnachten daar.
Op de terugweg doen we Nevers aan. Dit is de plaats waar zich de
schrijn met Bernadette Soubirous bevindt.

Mocht u eerder met een grote bisdom-bedevaart mee zijn geweest,
dan zal het nu een andere beleving zijn aangezien we met een klei-
nere groep in Lourdes zullen zijn.

Natuurlijk zullen we alle programmaonderdelen wel volgen zoals de
lichtprocessie, de viering aan de Grot en de internationale hoogmis.
Bij voldoende aanmeldingen vanuit onze parochie, zal de bus ook van
hier vertrekken.

De kosten voor deze bedevaart liggen rond de € 1.100,-. Dit is in-
clusief vervoer, verblijf met alle maaltijden, maar exclusief eventuele
excursies en consumpties. Mocht dit bedrag voor u bezwaarlijk zijn,
dan proberen we samen hiervoor een oplossing te zoeken.

Verder is het van belang dat u redelijk gezond en goed ter been bent
als u aan deze reis wilt deelnemen. Er reist namelijk géén medische
begeleiding mee. De bedevaart wordt pastoraal begeleid door pas-
toor De Jong van de parochie HH. Paulus en Ludger.

Mocht u interesse hebben of meer informatie willen kom dan naar
de informatieavond op

dinsdag 14 januari 2025, aanvang 20:00 uur
in de Ludgerzaal van het parochiecentrum in
Lichtenvoorde (ingang achterzijde, Doppenplein)

of neem contact op met Rianne van Boxtel
Parochiecoördinator Lourdesreizen
06-18331159



Opening Heilig Jaar



In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk
een 'Heilig Jaar' ofwel een 'Jubeljaar'. Paus
Franciscus heeft dit jaar als thema mee-
gegeven 'Pelgrims van Hoop'. In de mei-
vakantie 2025 zal vanwege dit Heilig Jaar
een Nationale Bedevaart naar Rome
plaatsvinden. De Nederlandse bisdom-
men organiseren tijdens het Heilig Jaar
tevens een bedevaart in het eigen bis-
dom. In alle bisdommen ter wereld wordt

in de kathedralen het Heilig Jaar geopend nadat in Rome de paus van-
af Kerstavond de Heilige Deuren van de vier hoofdbasilieken heeft
ontsloten.

De opening van het Heilig Jaar wordt voor het Aartsbisdom Utrecht
gevierd met een Eucharistieviering in de Sint Catharinakathedraal,
Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht op zondag 29 december, aanvang
15:00 uur. Kardinaal Eijk zal de hoofdcelebrant zijn.

De Eucharistieviering zal een internationaal karakter hebben. Ieder-
een is van harte welkom.

Bisdombedevaart

Onderdeel van het Heilig Jaar zijn de zogeheten minipelgrimages naar
heiligdommen dichtbij. Zo wordt op zondag 25 mei in IJsselstein bij
Utrecht een bisdombedevaart gehouden ter ere van Maria. In dit eeu-
wenoude stadje wordt zij vereerd onder de titel Onze Lieve Vrouw
van Eiteren Hulp in nood.

In de indrukwekkende Sint Nicolaasbasiliek wordt een houten beeld-
je van Maria als Zetel der Wijsheid vereerd daterend uit eind 12de-
begin 13de eeuw. Dit beeldje is in de 14de eeuw gevonden in een
sloot bij het toenmalige dorp Eiteren en deze vondst betekende het
begin van een bedevaartoord. Jaarlijks werd er ook een Ommedracht
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Eiteren Hulp in nood gehouden.

Iedereen is van harte welkom in IJsselstein voor deze bisdombede-
vaart. Het programma is als volgt:

14:00 uur Verwelkoming met koffie en thee op het plein rechts van
de Sint Nicolaasbasiliek, Sint Nicolaasstraat 12. Vanaf dit
tijdspit is er in de basiliek het sacrament van Gods barm-
hartigheid te ontvangen ofwel de biecht. Daartoe zullen
op meerdere plaatsen priesters aanwezig zijn.

15:00 uur Eucharistieviering met het parochiekoor van de basiliek.
Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant.

16:15 - 17:15 uur Ommedracht. De processie volgt de klassieke pel-
grimsroute met het beeldje Onze Lieve Vrouw van Eiteren
Hulp in nood en trekt onder andere naar de plaats waar
het beeldje in de 14de eeuw gevonden is.

17:15 uur Maria-lof

Aansluitend: soep met broodjes op het kerkplein naast de basiliek.
Wie aan deze maaltijd wenst deel te nemen, dient zich vooraf aan te
melden bij het secretariaat van de parochie, hetzij telefonisch of per
e-mail: Telefoon: 030 7613121 (op werkdagen van 9:00 - 12:00 uur)
E-mail: secretariaat-nij@3eenheidparochie.nl



Aan het programma kan in zijn
geheel worden deelgenomen,
maar deelname aan afzonder-
lijke onderdelen is ook moge-
lijk. Wie niet mee kan/wil lo-
pen met de Ommedracht kan
in of bij de Sint Nicolaasbasi-
liek blijven.

NB: Parkeren nabij de basiliek
is niet mogelijk. Er zijn in de
directe omgeving meerdere
parkeergarages. De dichtstbij-
zijnde is parkeergarage Over-
toom, Benschopperweg 2, IJ-
sselstein.



Wie een beetje kan rekenen, snapt dat de opbrengst van de collecte tijdens een viering niet toereikend is om alle kosten ervan te dekken. Vaak is alleen al de vergoeding voor de aanwezige dirigent en organist hoger dan het ingezamelde bedrag. De parochie ontvangt geen subsidie van de overheid en moet dus haar eigen broek ophouden. De jaarlijkse Actie Kerkbalans, waarbij parochianen om een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, is de belangrijkste inkomstenbron. Die kerkbijdrage is goed voor bijna 60% van alle inkomsten. Andere inkomstenbronnen zijn o.a. vieringen (collectes, intenties, kaarsengeld), uitvaarten, de begraafplaats en de opbrengsten uit beleggingen. Landelijk wordt altijd in januari de aftrap gegeven voor de Actie Kerkbalans. In onze parochie kiest elke geloofsgemeenschap daarvoor haar eigen moment en aanpak.

Afdracht

In de Protestantse kerk moet elke geloofsgemeenschap (gemeente) per belijdend lid jaarlijks een vast bedrag afdragen aan de landelijke synode. Leden die niet meedoen aan de Actie Kerkbalans kosten een gemeente dus geld. Vandaar dat diverse gemeentes aan die leden vragen om zich uit te schrijven.

In de r.-k. kerk geldt dat parochies 9% van hun inkomsten moeten afdragen aan het bisdom. We zien in onze kerk daardoor dat er nog wel veel mensen zijn ingeschreven die niet of nauwelijks kerkbetrokken zijn.

Hoogte van de kerkbijdrage

Onze parochie kent ca. 17.500 huishoudens. Daarvan worden er ca. 8.000 benaderd voor de Actie Kerkbalans. Bijna 5.000 huishoudens doen ook daadwerkelijk een bijdrage. In 2023 is in totaal € 418.849,- aan kerkbijdrage ontvangen. Omgerekend is dit gemiddeld € 85,- per huishouden.

Al jaren zien we een daling van de inkomsten uit de kerkbijdrage, zoals blijkt uit de cijfers hieronder.

2019: € 652.553,-

2020: € 587.633,-

2021: € 526.769,-

2022: € 457.570,-

Doordat oudere parochianen overlijden en de volgende generatie vaak minder kerkbetrokken is, zien we de inkomsten dalen. Ook

het onttrekken van een kerk aan de eredienst doet parochianen vaak besluiten hun bijdrage te verlagen of helemaal niet meer mee te doen.

Wel zien we de daling afvlakken, met name omdat een deel van de huishoudens haar bijdrage verhoogt. Gelukkig, want ook als parochie merken we dat, door de inflatie, de laatste jaren alles veel duurder is geworden.

Onze geloofsgemeenschappen werken niet met richtbedragen, maar vragen om uw hart te laten spreken. Het gaat om een vrijwillige bijdrage.

Wie organiseert de Actie Kerkbalans?

Actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en de Evangelische Broedergemeente. Zij geven via de website www.kerkbalans.nl alleen adviezen over en promotiemateriaal voor het lokaal organiseren van de Actie Kerkbalans.

In onze parochie benadert elke geloofsgemeenschap haar eigen parochianen voor de Actie Kerkbalans. Alleen daar waar dit lokaal niet meer mogelijk is, wordt dit door de parochie verzorgd. De beheercommissies krijgen ondersteuning van de parochiële ledenadministratie. In een brief en/of folder benadrukt de beheercommissie het belang van de Actie Kerkbalans, in sommige geval-

Tekst: Gerard Bartels

Foto's: Actie Kerkbalans

Geven met je hart

len met een financiële verantwoording. Uit de ledenadministratie worden de adressen geselecteerd van de te benaderen parochianen. Die adreslijsten worden vooraf door de locatie gecontroleerd.

De Actie Kerkbalans is een terugkerend contactmoment. Daarom worden op deelnameformulieren van de Actie Kerkbalans ook de contactgegevens (telefoon en e-mailadres) vermeld. Soms worden ook aanvullende vragen gesteld, bijvoorbeeld of u ook maandelijks de digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Bij diverse locaties kunt u op het deelnameformulier ook aangeven dat u gedurende minimaal 5 jaar (via een periodiek gift) wilt bijdragen. Uw gift is dan volledig aftrekbaar bij de aangifte Inkomstenbelasting. Volgens de laatste berichten uit de financiële pers gaat het nieuwe kabinet voor particulieren niet tornen aan deze vorm van de giftenaftrek.

Vrijwilligers gaan op pad

Elke geloofsgemeenschap kiest haar eigen moment voor de Actie Kerkbalans. Sommige locaties sluiten aan bij de landelijke actie in januari, terwijl andere locaties pas later in het jaar op pad gaan. Het is voor de vrijwilligers die de enveloppen bezorgen namelijk prettiger om dit bij daglicht te kunnen doen en als het minder koud is. Vaak wordt het bezorgmoment van de kerkbalansenvolop afgestemd op het rondbrengen van het parochieblad 'de Verbinding'.

Vroeger was bezorgen en later weer ophalen heel gebruikelijk. We zien de laatste jaren dat in steeds minder locaties de antwoordenvolop nog wordt opgehaald. Hiervoor zijn steeds minder vrijwilligers en in de praktijk moet je wel twee of drie keer op pad voordat je alle enveloppen weer binnen hebt.

Als een parochiaan zelf aangeeft niet langer benaderd te willen worden voor de Actie Kerkbalans, wordt dat in de ledenadministratie vastgelegd. Dat bespaart tijd, kosten en irritaties.

Bij locaties waar ophalen niet meer haalbaar

is, wordt gekozen voor het inleveren bij een adres in de eigen plaats en/of het opsturen van het ingevulde deelnameformulier naar het antwoordnummer van de parochie. Een postzegel plakken is dan niet nodig. Het deelnameformulier scannen en e-mailen naar de ledenadministratie is ook mogelijk.

Omslag

De omslag van volkskerk naar keuzekerk heeft ook gevolgen voor de Actie Kerkbalans. Begin oktober organiseerde het Aartsbisdom in Doesburg een informatieavond over de Actie Kerkbalans. Bestuursleden van andere aanwezige parochies (waarin ook al diverse kerken gesloten waren) gaven aan dicht bij een kantelpunt te zitten: van geld werven door elke geloofsgemeenschap naar geld werven voor de parochie als geheel. Wanneer in onze parochie dit kantelpunt bereikt wordt, is echt niet te zeggen. Het hangt vooral af van de beschikbaarheid van lokale vrijwilligers en van de bereidheid van parochianen van een geloofsgemeenschap om zich actief in te blijven zetten voor het welslagen van hun Actie Kerkbalans.

Wij hopen dat het mogelijk is om nog jaren de Actie Kerkbalans vanuit de locaties te blijven organiseren. Om als kerk baken van geloof, hoop en liefde aanwezig te blijven in de samenleving.



BAKEN VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Nieuws vanuit het bouwteam Missionaire Parochie

Ons bouwteam heeft zich in drie subgroepjes opgedeeld en gaan zich bezighouden met de volgende deelonderwerpen:

1. Welkom: wij zijn een gastvrije parochie.
2. Muzikale activiteiten door en voor kinderen en jongeren.
3. Jongeren en gespreks- verdiepings- belevingsbijeenkomsten.

Deze drie onderwerpen zullen de komende tijd aandacht krijgen, onderzocht worden en uitgewerkt. We bidden, hopen en geloven dat dit mooie initiatieven zal opleveren die vruchtbaar blijken in de toekomst.

alles wat aandacht krijgt, groeit!



Huiszegening 2025

Christus + Zegene + Dit huis

Ze zijn er weer! De nieuwe reeds gezegende huiszegenkaartjes voor u. Samen met huiszegen liturgie boekjes liggen deze achter in de kerken. Wij bieden ze ook dit jaar graag weer aan. Voorgaande jaren is er volop gebruik van gemaakt.

Christus + Mansionem + Benedictat 20 C+M+B 25

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieders huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B. Je kunt ook een voorgedrukte kaart ophangen.

Wijzen

Deze letters worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de

beginletters van de zegentekst "Christus Mansionem Benedicat", vertaald "Christus zegene dit huis".

Openbaring

De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbedding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).



pastoraal werkster Carla Roetgerink.

Uitleg huiszegen afkomstig van www.katholiekgezin.nl

Aankondiging Alpha-cursus 2025



Zoals al gemeld in het artikel in de vorige uitgave van "de Verbinding" willen we u nogmaals uitnodigen om deel te nemen aan een Alpha-cursus. Deze start in

januari 2025. De groep die in 2024 is gestart is erg enthousiast geworden en gebleven en komen ook nu nog periodiek bij elkaar.

Wat is Alpha?

Alpha is een serie bijeenkomsten waarin deelnemers samen in gesprek gaan over een thema. De cursus kent een vast stramien en programma. De opbouw van de onderwerpen is bedoeld om elkaar in alle vrijblijvendheid te leren kennen, samen te praten en meer te ontdekken over de zin van het leven, het Christelijke geloof en om je kennis van het geloof op te frissen of te verdiepen. De hele Apha-

cursus bestaat uit 10 avonden en de bijeenkomsten duren ca. 2 uur waarin we beginnen met het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd. Daarna volgt een inleiding met een film over het thema van die dag. Vervolgens gaan we daarover met elkaar in gesprek. Is de belangstelling groot dan wordt de groep in kleine groepjes opgesplitst zodat iedereen voldoende aandacht kan krijgen. Vooral de gesprekken zijn als zeer positief en waardevol ervaren. In Nederland hebben al ca. 375.000 mensen een Alpha-cursus gevolgd. Het zijn er ongeveer 15.000 per jaar. Ruim meer dan 90% van de deelnemers zeggen het als positief ervaren te hebben.

Ervaringen

Dit schreven de deelnemers van de Alpha-cursus in 2024 op de vraag: heeft de cursus voldaan aan de verwachtingen?

- Ja, van alles genoten, niets is tegengevallen.
- Ja, mooi format om met anderen over ge-

loof te praten. Doe je niet snel. Fijn om ervaringen met elkaar te delen en je hoeft het niet over alles met elkaar eens te zijn.

- Soms/vaak kwamen we tijd tekort, stoppen terwijl we "net begonnen" waren.
- Deze ontmoetingen hoeven voor mij niet te stoppen na de cursus.
- Gedeeltelijk: heb ervaren dat geloven door ieder anders beleefd wordt. Discussies met elkaar vond ik positief.
- Ja, het was geweldig; soms zelfs verwachtingen overtroffen door openheid en getuigenissen, respect naar elkaar, vernieuwde inzichten in geloofsopvattingen.
- Ben blij dat ik heb deelgenomen. Suggesties, verhalen, ideeën ervaringen van anderen hebben mij verrast en rijker gemaakt, mede hierdoor mijn geloof verdiept.
- Meer bijbelkennis opgedaan. Geloof in mijn leven heeft meer diepgang gekregen.

Conferentie Missionaire Parochie 2025

"Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen."
Johannes 15, 5

Conferentie 2025

Wees welkom in Veenendaal!

Op 8 februari 2025 wordt in Veenendaal de vierde conferentie Missionaire Parochie van 09:30 uur tot 17:00 uur georganiseerd, met als thema "Blijf in Mij". Na drie eerdere succesvolle en bemoedigende conferenties, is er opnieuw een gelegenheid om bijeen te komen voor een dag van inspiratie en ontmoeting. Opgave via het parochiesecretariaat telefoon 0544 - 464663

Voor meer informatie:

<https://missionaireparochie.nl/conferentie-missionaire-parochie-2025>



Waar?

Evenementenlocatie 'De Basiliek', Wiltonstraat 56, Veenendaal. De Basiliek ligt vlak naast de A12, centraal gelegen in Nederland. Er is ruime (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Kom je met de trein, dan is de loopafstand ongeveer een kwartier vanaf station Veenendaal - De Klomp.

Voor wie?

Welkom is eenieder die de wens heeft om (verdere) stappen te zetten op weg naar een missionaire parochie, of hier meer over wil weten.

Groepen: Bouwen aan een missionaire parochie kan niemand alleen. We moedigen mensen daarom aan bij voorkeur samen met medeparochianen te komen, om op deze manier het hoogst mogelijke rendement uit de dag te halen. We maken dan gebruik van het hiervoor beschikbare speciale groepstarief!

Jongeren: Jongeren zijn van groot belang voor de Kerk van vandaag en morgen - daarom zijn jullie ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie!



Voor wie is Alpha?

Alpha is bedoeld voor iedereen die zich groeien voelt: mensen die het geloof in Christus wat uit het oog hebben verloren, mensen die zich wat meer willen verdiepen in hun geloof, mensen die de naam van Jezus kennen, maar verder..... Kortom: voor iedereen die zich uitgenodigd voelt. Wat moet je mee brengen: de wil om naar elkaar te luisteren, elkaars ervaringen en meningen respecteren, de moed om wat van jezelf te delen; maar dat groeit vanzelf.

Alpha-cursus: misschien wel iets voor u / jou! Voor de deelnemers zijn er geen kosten verbonden aan de Alpha-cursus. Het kan zijn dat, als je de waarde ervan ervaren hebt, je wilt bijdragen in een vrije gift. Maar daarin ben je helemaal vrij, 100%.

Het programma 2025

Zoals gezegd bestaat het Alpha programma uit een reeks bijeenkomsten van elk ca. 2 uur.

In 2025 worden de cursusavonden gehouden van 18:00 – ca. 20:00 uur op de volgende donderdag avonden:

- 16, 23, 30 januari;
- 6, 13, 20 en 27 februari;
- 13, 20 en 27 maart;

Daarnaast staat er een zaterdag op het programma; dan worden twee thema's behandeld.

- zaterdag 8 maart. Nadere informatie daarover volgt tijdens de cursus.

Informatieavond

Heb je interesse houdt dan alvast de bovenstaande donderdagavonden vrij en kom naar de informatieavond op:

- 9 januari 2025 van 19:30 – tot ca 20:30 uur. Daarna kun je je ook opgeven.

Locatie

De cursusavonden in 2025 worden gehouden in het parochiecentrum van de H. Jacobuskerk, Misterstraat 18 te Winterswijk.

In de komende nieuwsbrieven zullen we de uitnodiging herhalen. Wil je nu al wat meer weten, kijk dan op: <https://alpha-cursus.nl/over-alpha/> of neem contact op met dhr. René Sanders, 06-25514222.

Namens de Werkgroep Alpha, Berry Brockötter

Kookliefhebbers gezocht

U heeft hier het artikel over de Alpha-cursus kunnen lezen. Het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd is een integraal onderdeel ervan. De Werkgroep Alpha is nog op zoek naar versterking om die maaltijden te realiseren. Houdt u van koken of wilt u op andere wijze bijdragen aan het realiseren van één of meerdere maaltijden neem dan contact op met dhr. René Sanders, 06-2551 4222.

Bij voorbaat dank, de werkgroep Alpha



Powerbank en Heilig Vormsel

Wat hebben deze twee met elkaar te maken?



Na wederom een inspirerend jaarlijks weekend met alle vormelingen was het zondag 29 september zover dat tien jonge mensen het sacrament van het Vormsel mochten ontvangen in het eucharistisch centrum van onze parochie, de basiliek in Groenlo.

Dit laatste van de drie sacramenten, waardoor deze jongeren actief lid van de Rooms-Katholieke Kerk worden en hun doopbeloften hernieuwen, bestond dit jaar uit een gemêleerde groep van tien jongeren en jong volwassenen van uiteenlopende leeftijden.

Het Vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meegegeven.

De vormeling zegt als het ware 'ja' tegen de weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst. De vormheer zegt: "Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de genade Gods".



ste plaats ook voor anderen. Zo kun je een steentje bijdragen in onze wereld, in je eigen omgeving. Door getuige te zijn van de Liefde van Jezus, waarin Hij ons een menselijk voorbeeld is geweest. We wensen alle vormelingen toe dat zij leerling van Jezus willen zijn en blijven.

We feliciteren jullie met jullie keuze!

Het ontvangen van de Heilige Geest, de Helper en Trooster in je leven werd herkenbaar uitgelegd door rector Kuipers, door het te vergelijken met het gebruik van de powerbank.

Een extra batterij die je kunt opladen en waar energie in zit. Je kunt erop inpluggen wanneer je extra energie nodig hebt. Bijvoorbeeld als het in het leven eens tegen zit of je zoekende bent en hulp nodig hebt.

De Heilige Geest is als een powerbank: Hij geeft ons energie wanneer we dat nodig hebben in ons leven. Deze energie, kracht van God kunnen we gebruiken om goede dingen te kunnen doen, in de eer-



Ankerzondagen wat zijn dat?

Iedere eerste zondag van de maand in onze parochie om 09:30 uur willen we samen eu-
charistie vieren in de Calixtusbasiliek in Groenlo. Er is dan extra
aandacht voor jongste parochianen.
Er is een speciaal St. Jozefhoekje ingericht, vooraan in de kerk, waar
je heerlijk kunt kleuren, lezen of spelen op kussens en een kleed.



In de zijbeuk kun je als (groot) ouders een oogje in het zeil hou-
den, terwijl de kinderen bezig zijn en je zelf mee kunt vieren.
Er is een kindervoordienst waarin de kinderen naar een andere
ruimte gaan en op eigen niveau hetzelfde bijbelverhaal horen en
bespreken als in de viering.

Deze zondagen is er na de viering gelegenheid voor ontmoeting, nieuwkomers en vaste
kerkgangers, iedereen is welkom en kan elkaar beter leren kennen.

Voor de communicanten is aansluitend aan de viering een voorbereidingsmoment. Voor
alle anderen is er steeds een alternatief programma van verdieping en ontmoeting tot
maximaal 12 uur.

Zo hopen we mensen met elkaar te kunnen laten kennismaken en verbinden.
Samen zijn we kerk.

Een ANKER als pleisterplaats, als houvast en een plaats van HOOP.
Zo geloven we erin dat er groei en positiviteit mogelijk is.
We doen het graag en hopen op groei.

Pastoraal team, werkgroep eerste communie
en werkgroep kindervoordienst.



Weet u allen van harte welkom, in het
bijzonder kinderen en gezinnen.
Iedereen, jong en oud is welkom in de
Kerstviering op 24 december 2024
om 17:00 uur in Groenlo.

Het jeugdorkest speelt voor ons, zoals
ook voorgaande jaren, weer prachtige
kerstliederen.

Jong en ouderen zijn allen welkom om
samen de Kerstdagen een inspirerende
start te geven.

We denken na over Kerstmis in onze
tijd!

Kerstvoorstelling

De parochie HH. Paulus en Ludger nodigt u uit voor een
kerstvoorstelling van het poppentheater 'De Arme Pelgrim' op
zaterdag 21 december. De voorstelling is in woonzorgcentrum
Molenberg naast onze basiliek. De voorstelling heet 'Een
schitterende Kerst voor de familie Janssen'.

Samenvatting

Herman Jansen en zijn dochter Platina maken zich op voor een
mooie kerst met veel gezelligheid, dure cadeaus en lekker eten.
Dan verliest Herman, totaal onverwacht, zijn baan, kan zijn
hypotheek niet meer betalen en belandt op straat. Wat een
mooi kerstfeest zou moeten worden, loopt uit op pure ellende.
Totdat Herman een ingeving krijgt en besluit om actie te
ondernemen om koste wat het kost een einde te maken aan
zijn uitzichtloze situatie...

Wanneer: zaterdag 21 december van 15:00 uur tot 16:00 uur.
Kerstliederen zingen vanaf 14:30 uur

Waar: In de kapel van Woonzorgcentrum de Molenberg,
Ziekenhuisstraat 14 in Groenlo

Wie: Iedereen van 6 jaar en ouder.

Toegang: Gratis, vrije giff welkom. Gaarne uiterlijk 13 december
per mail aanmelden bij secretariaat@paulus-ludger.nl, vol is vol.



WEEKENDVIERINGEN

Winterswijk

za 30 nov, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Aalten

zo 1 dec, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. H. de Graaf

Beltrum

za 7 dec, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 22 dec, 9:30u., Woord- en communie
Diaken T. ten Bruin

Eibergen

za 21 dec, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo

zo 1 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastoraal Team
zo 8 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 15 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 22 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 29 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde

zo 1 dec, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 8 dec, 11:00u., Woord- en gebed
Werkgroep
zo 15 dec, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 22 dec, 11:00u., Woord- en communie
Diaken T. ten Bruin
zo 29 dec, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Mariënvelde

zo 1 dec, 9:30u., Woord- en communie
Mw. A. Janssen

Meddo

za 14 dec, 19:00u., Woord- en gebed
Leo Zieverink en Nelly Raben

Rekken

zo 8 dec, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Zieuwent

za 14 dec, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
za 28 dec, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Aalten

zo 5 jan, 9:30u., Woord- en gebed
Werkgroep

Beltrum

zo 19 jan, 9:30u., Woord- en communie
Werkgroep
zo 26 jan, 9:30u., Woord- en communie
Diaken T. ten Bruin

Bredevoort

zo 26 jan, 10:00u., Oecumenisch
Jos Wessels

Eibergen

za 18 jan, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo

wo 1 jan, 10:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 5 jan, 9:30u., Eucharistie
Pastoraal Team
zo 12 jan, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 19 jan, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 26 jan, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Harreveld

zo 26 jan, 9:30u., Woord- en gebed
Werkgroep

Lichtenvoorde

zo 5 jan, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 12 jan, 11:00u., Woord- en gebed
Werkgroep
zo 19 jan, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 26 jan, 11:00u., Woord- en communie
Diaken T. ten Bruin

za 28 dec: Zieuwent

zo 29 dec: Groenlo, Lichtenvoorde

za 4 jan: Winterswijk

zo 5 jan: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde

za 11 jan: Meddo

zo 12 jan: Groenlo, Lichtenvoorde, Mariënvelde,
Neede

za 18 jan: Eibergen

zo 19 jan: Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde,

Lievelde

za 25 jan, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Mariënvelde

zo 12 jan, 9:30u., Woord- en communie
Mw. A. Wopereis

Meddo

za 11 jan, 19:00u., Woord- en gebed
Ellen Klitsie en Ida Beekman
za 25 jan, 19:00u., Woord- en gebed
Leo Zieverink en Monique te Kieft

Neede

zo 12 jan, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Winterswijk

za 4 jan, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 19 jan, 9:30u., Oecumenisch
Werkgroep

Zieuwent

za 25 jan, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Beltrum

za 8 feb, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo

zo 2 feb, 9:30u., Eucharistie
Pastoraal Team
zo 9 feb, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde

zo 2 feb, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 9 feb, 11:00u., Woord- en communie
Werkgroep

Winterswijk

za 1 feb, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Winterswijk

za 25 jan: Lievelde, Meddo, Zieuwent

zo 26 jan: Beltrum, Bredevoort, Groenlo,
Harreveld, Lichtenvoorde

za 1 feb: Winterswijk

zo 2 feb: Groenlo, Lichtenvoorde

za 8 feb: Beltrum

zo 9 feb: Groenlo, Lichtenvoorde

Weekendvieringen per datum

za 30 nov: Winterswijk

zo 1 dec: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde,
Mariënvelde

za 7 dec: Beltrum

zo 8 dec: Groenlo, Lichtenvoorde, Rekken

za 14 dec: Meddo, Zieuwent

zo 15 dec: Groenlo, Lichtenvoorde

za 21 dec: Eibergen

zo 22 dec: Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde

KERSTMIS - OUDJAAR - NIEUWJAARSDAG

Beltrum

di 24 dec, 18:30u., Woord- en gebed
Werkgroep
wo 25 dec, 9:00u., Eucharistie
Mgr. Hoogenboom

Bredevoort

wo 25 dec, 10:00u., Woord- en gebed
J. Wessels en S. Stronks

Eibergen

wo 25 dec, 11:15u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
di 31 dec, 9:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo

di 24 dec, 17:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink
di 24 dec, 20:00u., Eucharistie
Mgr. Hoogenboom
wo 25 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
do 26 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

wo 1 jan, 10:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Harreveld

di 24 dec, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Lichtenvoorde

di 24 dec, 20:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink
wo 25 dec, 11:00u., Eucharistie
Mgr. Hoogenboom

Lievelde

di 24 dec, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Mariënveld

di 24 dec, 20:00u., Woord- en communie
Mw. A. Wopereis

Meddo

di 24 dec, 19:00u., Woord- en gebed
Lidy Wolters en Monique te Kieft

di 31 dec, 19:00u., Woord- en gebed
Anne Marie Horning en Henriëtte Zieverink

Neede

di 24 dec, 22:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
di 31 dec, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep

Rekken

wo 25 dec, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Winterswijk

di 24 dec, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zieuwent

di 24 dec, 18:00u., Eucharistie
Mgr. Hoogenboom
wo 25 dec, 10:00u., Kindjeweigen
Werkgroep
di 31 dec, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep

WEEKVIERINGEN

Aalten

Iedere donderdag om 9:00 uur is er een ochtendgebed in de Oude Helenakerk uitgezonderd 26 december.

Beltrum

Op woensdag 4 december en 5 februari is er om 9:30 uur een Eucharistieviering in de OLV Tenhemelopnemingkerk.

Eibergen

Op donderdag 5 december is er om 9:00 uur en 6 februari om 9:30 uur een Eucharistieviering in de H. Mattheuskerk, Op 5 december voor de laatste maal vanaf 8:30 uur aanbidding van het Allerheiligste.

Groenlo

In de H. Calixtuskerk is wekelijks op dinsdag om 9:00 uur een ochtendviering met om 8:30 uur het bidden van de rozenkrans uitgezonderd 24 en 31 december en 7 januari. Iedere vrijdag is er om 9:00 uur een eucharistieviering met om 8:30 uur de aanbidding van het Allerheiligste uitgezonderd 10 januari. Op woensdag 27 november, 11 december en 8 en 22 januari is er om 19:00 een Taizé-vredegebed.

Lichtenvoorde

Dinsdag 10 december en 14 januari om 11:00 uur rozenkrans bidden. Gebedsbroep: op woensdag 18 december om 14:00 uur een Eucharistieviering met pastoor

H. de Jong.

Op donderdag 5 december (thema: Advent - Engel) organiseert Careaz om 10:45 uur een oecumenische viering met mevr. B. Caminada. Op maandag 23 december om 16:00 uur organiseert Careaz een kerstviering met mevr. B. Caminada.

Neede

Op dinsdag 10 december en 14 januari om 9:00 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Rietmolen

Op donderdag 19 december en 16 januari is om 9:00 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Winterswijk

In de H. Jacobuskerk vindt wekelijks op woensdag om 9:30 uur een ochtendviering plaats in de kapel uitgezonderd 25 december en 1 januari. In de H. Jacobuskerk wordt iedere donderdag om 14:30 uur de rozenkrans gebeden uitgezonderd 26 december.

Zieuwent

In de Werenfriduskerk is op woensdag 27 november, 11 december, 8 en 22 januari en 5 februari om 9:30 uur een woord- en communieviering in de kerk, voorganger mevr. M. Beerten.

Doopviering

Zaterdag 30 november
17:00u., Groenlo, Pastoor de Jong

Onbevleete Ontvangenis

Op maandag 9 december is er om 9:00 uur in Groenlo een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong vanwege het Hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria.



Door Francisco de Zurbarán - Wikipedia

BankAalten - H. Helena

Postadres: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten
T: 06-129 322 10
E: aalten@paulus-ludger.nl
Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. R.K. HH Paulus en Ludger Aalten
Secretariaat: vrijdag 9:30 - 10:30 uur, Ludgerstraat 64
Contact beheercommissie: Frans Stoltenborg

Beltrum - OLV Tenhemelopneming

Kerkadres: Mariaplein 2, 7156 MG Beltrum
Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum
T: 0544-48 21 11
E: beltrum@paulus-ludger.nl
Bank: NL13 RABO 0105 5020 65
Secretariaat: elke donderdag van 10:30 - 11:30 uur en één keer in de vier weken op de maandagavond
Contact beheercommissie: Harry Geverinck

Bredevoort - H. Hart en H. Georgius

Bredevoort heeft geen eigen r.k. kerkgebouw meer. Men kerkt in de protestants-christelijke Sint Joriskerk, Markt 1.
E: bredevoort@paulus-ludger.nl
Bank: NL58 RABO 0310 5009 58 t.n.v. R.K. HH Paulus en Ludger Bredevoort.
Contact beheercommissie: Jos Wessels 06-20358315

Eibergen - H. Mattheus

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen
T: 0545-47 13 54
E: eibergen@paulus-ludger.nl
Bank: NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. H. Mattheus Eibergen
Secretariaat: vrijdag 14:00 - 15:00 uur
Contact beheercommissie: Wilhelmiën Fels de Vrugt

Groenlo - H. Calixtus

Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo
Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 13 35
E: groenlo@paulus-ludger.nl
Bank: NL96 RABO 011.73.06.150
Secretariaat: dinsdag 9:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Grea Wolters

Harreveld - H. Agatha

Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld
E: harreveld@paulus-ludger.nl
Bank: NL43 RABO 0325 4000 40
Contact beheercommissie: Vincent Bokkers
Openingstijden kerk: alle dagen 9.30 uur tot 17.00 uur

Lichtenvoorde - H. Bonifatius - H. Ludgerus

Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde
T: 0544-37 13 66
E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl
Bank: NL62 RABO 0336 1153 85
Secretariaat: donderdag 10:00 - 11:30 uur
Contact beheercommissie: Freek Verheijen

Lievelde - Christus Koning

Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde
T: 0544-37 12 64
E: lievelde@paulus-ludger.nl
Contact beheercommissie: Agnes Onstenk

Mariënvelde - O.L. Vrouw van Lourdes

Waalderweg 3, 7263 RX Mariënvelde
T: 0544-35 12 30
E: marienvelde@paulus-ludger.nl
Bank: NL74 RABO 0160 0026 48
Spreekuur beheercommissie: maandag 10:00 - 11:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Berendsen

Meddo - H. Johannes de Doper

Goorweg 4, 7104 BA Meddo
T: 0543-56 96 55
E: meddo@paulus-ludger.nl
Bank: NL92 RABO 0132 3055 26
Secretariaat: dinsdag 9:30 - 10:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Lanting

Neede - H. Caecilia

Borculoseweg 43, 7161 GR Neede
E: neede@paulus-ludger.nl, T: 0545-28 68 35
Bank: NL31 RABO 0135 6000 65 t.n.v. Paulus-Ludger Neede
Bank: NL94 RABO 0135 6030 05 voor kerkbijdragen
Secretariaat: woensdag 9:30 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Sjaak Ots
Koster H. Holtkamp 06-2099 4297

Rekken - HH. Martelaren van Gorcum

Rekkenseweg 42, 7157 AE Rekken
T: 0545-43 13 69
E: rekken@paulus-ludger.nl
Bank: NL57 RABO 0113 6017 43
Contact beheercommissie: Jos Scholte van Mast

Rietmolen - H. Caecilia

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen
T: 0545-22 12 07
Bank: NL91RABO 0143 9920 07 t.n.v. R.K. Parochie HH Paulus en Ludger, Rietmolen
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 0544-46 46 63

Vragender - St. Antonius van Padua

p/a Ellen Wiegerink, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender.
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo,
T: 0544-46 46 63
E: vragender@paulus-ludger.nl
Bank: NL09 RABO 0336 1153 69; Giro: NL90 INGB 0001 1961 56
Contact beheercommissie: Angelo Ribbers

Winterswijk - H. Jacobus

Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk
T: 0543-51 21 58
E: winterswijk@paulus-ludger.nl
Bank.: NL24 RABO 0371 2191 08.
Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12
Secretariaat: di, do en vr 10:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Henry Reijerink

Zieuwent - H. Werenfridus

Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent
T: 0544-35 13 18
E: zieuwent@paulus-ludger.nl
Bank: NL61 RABO 0160 0911 52, Giro: NL19 INGB 0000 8800 50
Secretariaat: woensdagmorgen na de weekviering.
Contact beheercommissie: Henry Waalderbos

AALTEN

Correspondenten

Annie ter Hedde
Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

Mededelingen

Van de Beheercommissie

Wilt u in de komende tijd graag een persoonlijke e-mail ontvangen met actueel nieuws over onze vieringen en activiteiten, stuur dan svp eenmalig een mailbericht met deze vraag aan ons secretariaat.

Te richten aan: aalten@paulus-ludger.nl

Onderwerp: Opgave voor groepsmail Geloofsgemeenschap Sint Helena

Tekst: Wilt u mij opnemen in de groepsmail van de geloofsgemeenschap Sint Helena Af en toe organiseren we extra activiteiten voor onze geloofsgemeenschap. Wilt u van alles op de hoogte blijven, schrijf u dan in voor onze eigen nieuwsbrief.

Beste parochiaan

Voor vragen en wensen, zoals bezoek van óf een gesprek met een pastor uit de parochie of iemand uit de geloofsgemeenschap, ook voor wensen als een gedachteniskruisje, intenties en allerzielenviering óf voor zo maar een gesprek bent u altijd welkom op ons secretariaat aan de Ludgerstraat 64, Aalten.

- Het secretariaat is elke vrijdagmorgen geopend van 9:30 - 10:30 uur.
- Telefonisch is het secretariaat dagelijks bereikbaar onder T: 06-1293 2210.
- Pastorale Noodwacht bij spoedgevallen is bereikbaar onder T: 06-06-190 17 292

Verhuizing

Mocht er een verhuizing van uw dierbaren (ouders of naaste familieleden) plaats gaan vinden naar een verzorgings- of verpleeghuis wilt u dat dan s.v.p. doorgeven aan het secretariaat tel: 06-12932210 of aan Jozephien de Graaf tel. 0543-475831.
Dank U.

Bidden we samen

Hierbij denken wij aan zieke mensen, zij die zich eenzaam voelen of verdriet hebben i.v.m. verlies van hun dierbaren/naasten. Wij wensen hen alle kracht en sterkte toe om een ziekte, verdriet om gemis of aandacht te kunnen doorstaan. Denken we ook aan eenzaam, die een bezoekje op prijs stellen.



Voedselbank

In onderstaande maanden mag u de volgende producten naar de voedselbank brengen
Maand december 2024: Kerst- en aanverwante artikelen o.a. iets lekkers voor bij de koffie.
Maand januari 2025: Persoonlijke verzorgings artikelen

Maand februari 2025 Koffie-thee-chocoladedrank-limonade-fruitdrink
U kunt de goederen brengen naar de kast in het kerkelijk bureau van de PGA aan de Ludgerstraat 64 óf naar het Stiltecentrum onder de toren van de Oude Helena Kerk; daar staat de voedselbankmand.
Dank U voor uw bijdrage.

Middag in kerstsfeer

Het koor 'Caisa' van de HH. Paulus en Ludger parochie verzorgt, in samenwerking met 'Stichting Present', deze gezellige middag in Kerstsfeer.

Present is een stichting, die zich belangeloos inzet met als missie een brug te slaan tussen mensen, die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Met de gedachte om iets van betekenis te doen voor mensen die het niet altijd even makkelijk hebben, heeft Caisa contact gezocht met Peter Smit, coördinator van Stichting Present.

Samen nodigen zij u uit voor een warme en sfeervolle middag met veel zang en gezelligheid.

U bent van harte welkom op zondagmiddag 15 december om 14.30 uur in de Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 in Aalten.



Komt U ook? Noteert u dan deze datum alvast. Wel graag aanmelden vóór 3 december a.s. via mailadres aalten@paulus-ludger.nl óf telefonisch op het secretariaat van R.K. geloofsgemeenschap Aalten.

Een hartelijke groet van Stichting Present en koor Caisa.

Ik wil mij voorstellen

Hoewel ik denk dat de meeste, nog naar de kerk gaande Rooms Katholieke Aaltenaren, mij wel kennen en ook dat ik de meesten van u wel ken wil ik mij toch even aan u voorstellen omdat ik vanaf 2025 samen met Jos Droste en Hans de Graaf de maandelijkse vieringen in de Helenakerk op de Markt zal gaan verzorgen.

Mijn naam is Marit Arink. In een ver verleden heb ik theologie gestudeerd in Utrecht waarna ik de kerkelijke opleiding heb gedaan. Ik ben bijna 25 jaar

werkzaam geweest als geestelijk verzorger in de TBS, eerst in Poortugaal, vervolgens in Utrecht en tot slot in Oldenkotte in Rekken. Helaas moest Oldenkotte sluiten en ging ik op zoek naar ander werk. Ik heb een aantal jaren twee ochtenden in de week in een verpleeghuis in Oldenzaal gewerkt als geestelijk verzorger, maar er was bijzonder weinig werk te vinden in het pastoraat dus heb ik het over een andere boeg gegooid; ik ben inmiddels alweer een jaar of tien wiskundedocent op Schaersvoorde in Aalten.

Mijn oudste dochter Miriam is op dit moment gedurende acht maanden in Melbourne, Australië voor een onderzoek en mijn jongste dochter Elsa woont in Apeldoorn en is verloskundige. In december gaan Elsa en ik Miriam bezoeken Down Under!

Ik heb er enorm veel zin in om samen met Jos en Hans te zorgen voor mooie vieringen waarin we elkaar ontmoeten, samen zingen, lezen, luisteren en reflecteren en waar iedereen zich welkom voelt. Mijn eerste viering zal zijn op 2 februari, Maria Lichtmis!

Groet Marit Arink

Terugblik op

Allerzielen

Een viering om onze doden te gedenken

De voorganger sprak met de woorden: "In deze vieringen gedenken wij onze doden. Wat in je hart leeft vergeet je nooit. We wensen allen troost en bemoediging toe. Het verlies van een naaste voelt als een aardbeving, een persoonlijke aardbeving."

"De mensen van voorbij -. Zijn in het licht, zij zijn vrij."





Een viering met veel emotionele momenten bij het eren van hun naaste overledene tijdens het aansteken van een kaarsje, bij het kruisje met de naam van hun dierbare."

Nadat de naaste familieleden een kaarsje hadden aangestoken, mocht iedereen naar voren komen om een kaarsje te branden bij het kruisje zonder naam, als gedachtenis aan hen, die hun reeds zijn voorgegaan.

Na de viering was er een ontmoeting in Elim onder andere om elkaar te vinden in gesprekken of zomaar een gezellig samenzijn met een kop koffie of thee.

St. Helenakirche Barlo

Een stukje geschiedenis

We vieren de afbraak en de oprichting van de kerk. Tweehonderd jaar geleden was het voor de katholieken in Nederland verboden om een R.K. kerkdienst te vieren. De bewoners aan de Duitse grens hadden een beetje

geluk want langs de grens hebben de Duitse katholieken veel gastvrijheid geboden aan de Nederlandse katholieken. De 'Kreuzkapelle', deze stond net over de grens bij de Veenhuisweg is voor ons een mooi voorbeeld. Gelukkig kwam aan de Neder-



landse boycot een einde en in 1824 werd de 'kapelle' afgebroken. Daarvoor verrees er in het Duitse Barlo een nieuwe kerk, de St. Helenakerk. Deels met materiaal van de afgebroken kerk. Een deel van de oude inboedel werd verdeeld en de kerk van Aalten kreeg een tinnen ciborie. Deze wordt nog af en toe gebruikt bij het communie uitdelen tijdens de herdenkingsdienst aan de Kreuzkapelle, midden september. Het feit dat de kerk in Barlo 200 jaar geleden is opgericht werd op zondag 27 oktober gevierd met een plechtige eucharistieviering. Het koor van de dom in Münster ondersteunde de liturgie. Een feestelijk gebeuren. Tevens werd het kerkkoor van Barlo in het zonnetje gezet vanwege hun 125-jarig bestaan. In een feestelijke receptie na afloop in de dorpszaal bracht het kerkkoor van Barlo een vrolijke sfeer tussen de felicitaties door. Een mooie dag voor de St. Helenaparochie van het Duitse Barlo en omgeving.

Een delegatie van de R.K. Aaltense geloofsgemeenschap St. Helena bezocht 'diese Festfeier'.



De Adventstijd

Advent: leven naar het licht toe

Nacht is om de huizen heen.
Dood is in de bomen.
Straat is uitgestorven steen.
Tot er licht zal komen.

Jan Duin

Uit uw hemel zonder grenzen komt gij tastend aan het licht.
Met een naam en een gezicht, even weerloos als wij mensen.

Huub Oosterhuis

Kerst-Nieuwjaarswens

Allereerst wensen we u allen een fijn, vredig en gezond jaar toe. Hebt u goede voornemens gemaakt in het nieuwe jaar met nieuwe wensen met nieuwe gedachten en gewoontes? Geweldig, als ze ook waargemaakt kunnen worden.

Stap vol vertrouwen het nieuwe jaar in maak elke dag de mooiste dag van het jaar Wensen we elkaar 365 dagen gevuld met warmte, geloof, hoop, met liefde en licht met aandacht voor elkaar.

Een jaar voor vol nieuwe kansen en warme mensen om je heen. Dat dit nieuwe jaar je positiviteit en vreugde mag geven, en dat je elke dag bergen van geluk mag beleven.

Een jaar dat naar vrede vraagt zonder geweld, waarin men luistert naar en aandacht heeft voor elkaar.



BREDEVOORT

Correspondent

Jos Wessels

Kerst 2024

't Is nooit zo donker 'ewest of 't wordt wal wear lecht

Wij zijn al weer toe aan de Advent en dan komt Kerst eraan. Het is de tijd van Verwachting. Uitzien naar de komst van het kindje Jezus. Maar als we naar de wereld kijken, dan lijkt dit wel een aanfluiting. De wereld is gevaarlijker geworden. Palestina-Israel en Oekraïne vragen onze aandacht. Een volk dat wandelt in de duisternis schrijft de profeet Elia. En zo voelen wij ons vaak ook. Maar Kerstmis is het feest van de hoop en van het

licht. Hoop dat het toch nog goed komt. Zoals de komst van het kindje Jezus in Bethlehem 2000 jaar geleden, de wereld heeft veranderd. Het thema van de kerstviering in Bredevoort is 'Het licht is in de nacht'. Er is een oud Achterhoeks gezegde: 't Is nooit zo donker 'ewest of 't wordt wal wear lecht. Daar gaan we het op 25 december over hebben. Wij wensen u licht toe! In uw persoonlijke leven en in de levens van diegenen waar u van houdt!

Middag met Caisa

Op 15 december organiseert het parochiële koor Caisa een gezellige bijeenkomst op de zondagmiddag. Zij doet dit samen met de

Stichting Present. Het is bedoeld voor parochianen uit Bredevoort en omliggende plaatsen. De middag wordt gehouden in de Zuijderkerk, Ludgerstraat 64 Aalten. Komt U ook? U kunt zich als Bredevoorter tot 3 december opgeven bij Simone van der Sligte, Tramstraat 16 Bredevoort telefoon 06-22462668.

Kerstviering

In Bredevoort houden protestant en katholiek een gezamenlijke oecumenische kerstviering. Die is op 25 december om 10 uur in de Sint Joriskerk op de Markt. Voorgangers zijn twee parochianen namens beide kerken: Jos Wessels en Sietske Stronks. Voor de zang hebben wij een bijzondere groep: het Brede-

voorts Ensemble. Vier Bredevoortse zangeressen en zangers die hun sporen verdiend hebben op diverse podia maar nu in de kerk met ons zullen zingen. Er is samenzang, u mag volop meezingen! Er is ook een kerststal. Daarbij is er een rol voor de kinderen. Dus we hopen op veel kinderen in de viering.

Kerststal weer te zien

Vanaf nu is de kerststal die vroeger in onze katholieke kerk stond, te zien in Hotel Braserie De Heerlijkheid aan 't Zand in Bredevoort. De kerststal is goed zichtbaar vanaf 't Zand. Leuk om dit eens te gaan bekijken, zeker met kinderen!

Kerkkoor stopt

Na de drukbezochte Allerzielenviering heeft ons RK kerkkoor Bredevoort besloten te stoppen. Afgelopen jaar zijn enkele zangers overleden en enkele anderen kunnen zich als ge-



Het katholiek kerkkoor op Startzondag, september 2023. Foto Jan Ebberts

volg van lichamelijke problemen minder inzetten dan zij wel zouden willen. De basis wordt te smal en aanwas is er niet. Zo komt er helaas een einde aan een heel oude traditie. Al in 1864 is er sprake van een herenzangkoor. Het dameskoor is opgericht in 1963. De laatste 20 jaar zingen de heren en dames samen. De locatieraad begrijpt de beslissing

en dankt dirigent Alex Brusse en de leden voor hun jarenlange inzet en trouw. Op de gezellige avond in de zomer van 2025 willen wij op informele wijze afscheid nemen.

EIBERGEN

Correspondent

Esther Everink



Mattheus verbindt

Ook als de onvermijdelijke dag aanbreekt dat de H. Mattheuskerk gesloten gaat worden, wil Mattheus mensen blijven verbinden.

Vanuit die gedachte is een groep vrijwilligers gevormd met als doel te blijven omzien naar elkaar.

De naam van deze groep is: Mattheus verbindt. De groep "Mattheus verbindt" bestaat uit: Marian Bolster, Gerard Rupert, Hans van Loosen, Hilda Bomers, José Schutten, Rosa Weeink en Marie-Cecile Weeink.

We willen door het jaar heen verschillende

activiteiten plannen en vieringen organiseren voor de gemeenschap van Eibergen en willen als groep nu alvast een start maken zodat we elkaar al wat leren kennen.

We houden u op de hoogte voor de vieringen en activiteiten in 2025. Heel graag tot ziens.

Lichtjesavond

De werkgroep begraafplaats Borculoseweg organiseert in samenwerking met activiteitengroep "Mattheus Verbindt" op 18 december 2024 weer een lichtjesavond. Deze herdenkingsbijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.

Er is een programma met passende woorden en muziek. Op de mooi verlichte begraafplaats wordt stilgestaan bij hen die gemist worden. Aan de bezoekers zullen kaarsen uitgereikt worden om bij het graf of de urn van hun dierbare te zetten. De kaarsen worden meegenomen naar huis.

Na de herdenking is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Antoniusbeuk van de RK kerk Mattheus aan de Grotestraat 88. De koffie/thee staat voor u klaar.

U bent meer dan welkom.

Geen vervoer

Lukt het niet om er zelf te komen, dan regelen wij vervoer voor u, zodat u wel in de gelegenheid bent de lichtjesavond te bezoeken. U kunt zich hiervoor tot 1 december opgeven bij Gerard Rupert. Zijn telefoonnummer is 06-8344 8963. Hij regelt dat u wordt gehaald en wordt thuisgebracht.

Eerste Kerstdag

We beginnen eerste Kerstdag om kwart voor 11 met koffie en thee en vieren dan om kwart over 11 samen de Eucharistie in de H. Mattheuskerk met als voorganger pastoor de Jong.

De haal- en brengservice geldt ook voor de viering van Eerste Kerstdag in de Mattheuskerk. U kunt zich hiervoor ook melden bij Gerard Rupert.

Dit is een initiatief van de activiteitengroep "Mattheus Verbindt"

Schroom niet! Bel of neem contact op.

Vrijwilligers gevraagd

voor onderhoud begraafplaats/historische graven en kapel van de RK begraafplaats Grotestraat 18 A Eibergen

Wanneer:

Elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur
Koffiepauze om 10 uur.

Alle gereedschap is aanwezig.

Belangstelling neem contact op met de kerkhofbeheerder:

Rinus Bolster

06-51070988

rinusbolster@gmail.com



GROENLO

Correspondent

Ton Gunnewijk

Advent

*Geef mij de durf
om regelmatig de woestijn van de stilte
op te zoeken, God,
en met U alleen te zijn.*

*Leg uw droom in mijn binnenste
en laat mij ontdekken wat Gij van mij wilt.
Want alleen dan kan ik in uw naam
vreugde brengen aan mensen
en "begin van de Goede Boodschap" zijn
voor armen en kleinen.*

*Ik weet wel dat ik niet héél de wereld
kan en moet veranderen,
maar laat mij al beginnen met mezelf,
zodat Gij ook in mij mens kunt worden. Amen.*

Kerstvieren Groenlo

24-12-2024 Kerstavond 17.00 uur
Wo-Co Viering p.w. C. Roetgerink Gezins-
viering

24-12-2024 Kerstavond 20.00 uur
Euch.viering Mgr. Hoogenboom D+H koor

25-12-2024 Kerstmis 09.30 uur
Euch.viering Pastoor H.de Jong Vocales

26-12-2024 H. Stefanus 09.30 uur
Euch.viering Pastoor H.de Jong Caïsa

Koren met Kerstmis

In de basiliek van Groenlo zijn er nog 2 koren actief: het Dames-herenkoor en Vocales. Omdat beide koren graag met kerst willen zingen, is het al jarenlang de gewoonte om het ene jaar op kerstavond en het andere jaar op kerstochtend te zingen. Op tweede kerstdag zingt dit jaar het parochiekoor Caïsa.

Actie Kerkbalans

De data voor de actieperiode van Actie Kerkbalans 2025 in Groenlo zijn bekend: komend jaar vindt de Actie plaats van zaterdag 11 tot en met zaterdag 25 januari. In deze actieperiode van twee weken zullen vrijwilligers de enveloppes rondbrengen met de vraag om een financiële bijdrage voor het functioneren van onze eigen plaatselijke geloofsgemeenschap.

De jaarlijkse fondsenwervende actie van Actie Kerkbalans is onmisbaar. Want kerk-zijn kost geld. Denk aan onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten. Kerken zijn volledig afhankelijk van giften. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in Actie Kerkbalans om een beroep te doen op hun leden voor een financiële bijdrage.



In de campagne van Actie Kerkbalans 2025 staat – net als in 2023 en 2024 – de slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ centraal. De slogan is namelijk nog onverminderd actueel en aansprekend. Daarbij biedt het kerken de kans materialen opnieuw te gebruiken, wel zo duurzaam.

Kerstsfeer

Om de H. Calixtusbasiliek in kerstsfeer te brengen zijn veel mensen dagen druk bezig. De kerstbomen moeten op de plek worden gezet en met lampjes worden versierd. In de basiliek staan, sinds de Mariakerk is gesloten, 2 kerststallen. De kerststal van de Mariakerk staat bij de Mariakapel en de andere kerststal bij het Jozefaltaar. Het is ieder jaar weer een flinke klus om alles om de plek te krijgen. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die daar aan mee helpen!



HARREVELD

Correspondent

L. Schenk

harreveld@paulus-ludger.nl

Vrijwilligersmiddag

Op zondagmiddag 20 oktober was er voor de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje, georganiseerd door de beheercommissie. Het openingswoord werd gedaan door voorzitter Vincent Bokkers waarin hij iedereen bedankte voor de inzet van het afgelo-

pen jaar. Alle vrijwilligers zijn erg belangrijk voor onze geloofsgemeenschap.

Een tweetal vrijwilligers had wat voorbereid. Willem van Ooijen las een aantal gezegdes en wijsheden voor. Hij begon met enkele serieuze wijsheden die je aan het denken zette, en hij sloot af





met enkele grappige gezegdes. Later in de middag las hij nog enkele korte lachwekken-de verhaaltjes voor.

Fons Krabben, al meer dan 60 jaar koorlid, vertelde over de veranderingen die er de laatste 60 jaar waren geweest wat betreft de liederen die er gezongen worden tijdens de vieringen. Vroeger alles in het Latijn, later ook steeds meer in het Nederlands, waaronder liederen die geschreven zijn door Huub Oosterhuis, theoloog en dichter. Hij vroeg hierbij ook even aandacht voor Mieke Wessels. Zij schrijft hele mooie teksten voor liederen die in de woord- en gebedsvieringen in Harreveld door het koor worden gezongen. Ons

koor is heel blij met deze inbreng van Mieke. Fons zong aan het eind van zijn verhaal een door hem zelf geschreven lied, op de melodie van "Het Dorp" van Wim Sonneveld. Erg mooi. Het was een zeer geslaagde, gezellige middag.

Wens

*Als je eenzaam bent, wens ik je liefde.
Als je je down voelt, wens ik je vreugde.
Als je bezorgd bent, wens ik je vrede.
Als je je leeg voelt, wens ik je hoop.*

De beheercommissie wenst u
Fijne Kerstdagen en een Zalig Nieuwjaar!



Terugblik

Afgelopen jaar 2023 waren de kaarsen in een prachtig kerststuk opgenomen.

Op Kerstavond was er een viering in mooi aangeklede goed gevulde kerk, na afloop was er warme chocolademelk, koffie en thee en natuurlijk een kerstkransje.



LICHTENVOORDE

Correspondent

Vincent Stapelbroek

De verloren sleutel

Over een reddingsactie tijdens de Slag om Grolle

Het is zondag 27 oktober 2024. Om 11:00 zal de gebeds- en communieviering beginnen. Koster Ria Kock is bezig met de voorbereidingen voor de dienst. Ze wil de H. Communies uit het tabernakel halen. En dan schrikt ze...

'Waar is de sleutel van het tabernakel?' vraagt ze zich af. 'Ik weet toch zeker dat ik die uit het kastje heb gepakt. Nu kan ik hem nergens vinden.' Ze besluit om toch eerst de verdere werkzaamheden maar even te verrichten. De kaarsen moeten branden, de microfoons moeten aangezet worden en de boeken moeten klaargelegd worden. Ondertussen blijft ze denken: 'Hoe los ik dit op? Er is geen reservesleutel.' De tijd verstrijkt. Het is bijna elf uur. Wat nu? Ze voelt de spanning. Toch blijft ze nadenken.

'Als ik nou eens naar Groenlo bel?' Ze pakt de telefoon en krijgt Ria Walterbos, de collega-koster van de Grolse basiliek, aan de lijn. Zo gezegd, zo gedaan. Ria Kock legt uit wat er aan de hand is. Ze vraagt om hulp aan haar Grolse collega.

'Dat kan natuurlijk,' zegt Ria Walterbos. Er is echter nog een klein probleem. De Grolse

Vestingstad wordt op dit moment nog bezet door de Spanjaarden. De Slag om Grolle is in volle gang. De vestingstad is afgesloten. Ria en Fons laten zich echter niet helemaal van de wijs brengen. Ze raken niet van slag door de Slag om Grolle. Ria Walterbos stuurt haar man Fons naar het toegangshek bij de stadspoort. 'Kom maar meteen naar ons toe,' zeg ze tegen Ria Kock.

Razendsnel rijdt onze Lichtenvoordse koster naar Groenlo. In vol ornaat wacht Fons Walterbos Ria Kock op. Bij de stadspoort overhandigt hij haar de H. Communies. Snel bedankt de Lichtenvoordse koster hem. Ze keert snel terug naar de Bonifatiuskerk. De H. Communies arriveren nog op tijd.

'Een vervelende situatie wordt door een goede verbinding tussen onze geloofsgemeenschappen goed en op tijd opgelost', aldus Ria Kock.

Ria en Fons Walterbos, dankjewel voor jullie inzet en hulp! En Ria Kock, bedankt voor je daadkracht.

P.S. Op de foto ziet u Ria en Fons Walterbos in vol ornaat. Zo zouden ze er anno 1627 uitgezien hebben...

Oogstdankviering

- een korte terugblik en een woord van dank-Traditiegetrouw werd op 6 oktober de jaarlijkse oogstdankviering gehouden. De kerkbezoekers konden voor de eucharistieviering



hun houdbare levensmiddelen inleveren ten behoeve van de Voedselbank.

Tijdens de dienst dankten de kerkbezoekers God voor de mooie oogst. Ondanks de overvloedige regen, waren de opbrengsten goed. Voorin de kerk stond een mand met fruit, groente en brood. Daarnaast was het altaar versierd met een prachtig bloemstuk in herfst sfeer. Deze kunstwerken waren gemaakt door Marian Ravesloot en Lien Krabbenborg. Als geloofsgemeenschap zijn wij deze dames



Op de foto ziet u de creatieve bijdrages van Marian Ravesloot en Lien Krabbenborg

dankbaar voor hun fleurige creaties bij de verschillende vieringen.

Kerstklokkenzaterdag

Dit jaar organiseert de Lichtenvoordse Ondernemersvereniging in tegenstelling tot voorgaande jaren geen Kerkklokkenzondag, maar een Kerst.....zaterdag. Er zullen dan geen activiteiten plaatsvinden in de Bonifatiuskerk. Wel zal de kerststal deels opgesteld worden.

Actie Kerkbalans

De werkgroep Kerkbalans is al begonnen met de voorbereidingen. De Actie Kerkbalans zelf staat gepland in de eerste week van februari. Onze vrijwilligers zullen de enveloppen dan bij u bezorgen. We hopen wederom op een hoge opkomst.

Verse koffie

Op de eerste en de derde dag van de zondag wordt er vrijwel altijd koffie geserveerd na de kerkdienst. Tot voor kort gebeurde dat achter in de kerk. Daar is onlangs verandering gekomen.

Op 20 oktober werd voor het eerst koffie geschonken in de Ludgerzaal. Daar is het, zeker in de herfst- en wintermaanden, warmer dan in de grote kerk. Ook kunnen de bezoekers daar gewoon lekker aan tafel zitten. Het is een mooie gelegenheid om bij te kletsen.

Op de foto ziet u enkele vrijwilligers die de kerkgangers op 20 oktober ontvingen voor een kopje koffie met een koffie.

De reacties op de nieuwe koffielocatie in de Ludgerzaal zijn positief. We zullen hier voorlopig dan ook mee doorgaan.



2e advent

Tijd voor het gewone

Advent is een tijd van wachten zonder echt te weten wat of wie je verwacht. En ervaren dat het geluk vaak in de gewone dingen van iedere dag liggen.

Door middel van een korte overweging, passende gedichten en samenzang m.m.v. het koor Gaudio o.l.v. Frans Thomassen willen we samen komen op zondagochtend 8 december om 11.00 uur in de Bonifatiuskerk te Lichtenvoorde.

Naderhand drinken we samen een warme drank met een kleine traktatie in de Ludgerzaal. Van harte welkom aan eenieder.

*Ellen Dekkers, Truus Kemperman
en Marjo Stapelbroek*

LIEVELDE

Correspondenten

Vacature

Mariakapel

De nieuwe Mariakapel in Lievelede in gebruik genomen.

Op zondag 27 oktober is de nieuwe Mariakapel in Lievelede plechtig ingezegend.

Voorafgaand was er een viering in de voormalige kerk, nu het Koningshuus.



De opkomst was bijzonder groot, velen waren naar de kerk gekomen om samen te vieren en getuige te zijn van de inzegening.

De kapel is gebouwd aan de achterkant van de kerk op het kerkhof. Het Mariabeeld, dat nu weer in de kapel staat, is ooit geschonken door de familie Gunnewijk. Deze familie was bijna voltallig aanwezig en er waren ook verschillende bestuursleden van de parochie Paulus – Ludger.

De harmonie en de vendeliers wachtten de kerkgangers op het kerkplein op, om onder begeleiding van een mars samen via de Bergstraat naar de kapel te wandelen. Daar aangekomen opende de voorzitter van de beheercommissie de plechtigheid en gaf het woord aan de familie Gunnewijk. Door een blauw doek weg te halen en de kaarsen aan te steken was deze onthulling een feit. Een mooi moment voor de harmonie om te gaan spelen.

Nu kon de inzegening beginnen. De beheercommissie had pater Jan ter Braak van de Maristen hiervoor gevraagd omdat de Maristen



een sterke band hebben met Lievelede. In het verleden hebben de paters veel in onze parochie gedaan.

Na de plechtigheid zong het koor een prachtig Marialied en brachten de vendeliers een vaandelhulde. Tot slot werd het Salvé Regina gezongen.

Het was een zeer waardevolle bijeenkomst waarvan velen getuige waren.

Er werden al volop kaarsjes aangestoken, in het Koningshuus werd nagepraat onder het genot van een kopje koffie.

MEDDO

Correspondent

Joep Dorsthorst

Bruggen bouwen!!

De afgelopen jaren zien we steeds vaker verdeeldheid. Maar ook in ons dagelijks leven botsen vele belangen. Standpunten verhard, en mensen worden soms tegenover elkaar uitgespeeld. Iedereen vraagt zich wel eens af waar zijn we in godsnaam mee bezig. Het lijkt soms alsof er meer aandacht is voor wat ons scheidt dan voor wat ons bindt. Maar juist in deze tijd is het belangrijk om terug te grijpen naar de kern van ons geloof: naastenliefde.

We leven in een tijd waarin we soms het gevoel kunnen krijgen dat we steeds verder van elkaar verwijderd raken, dat de kloof tussen mensen groeit. Niet alleen in grote steden, maar ook hier op het platteland, waar we gewend zijn elkaar te kennen en te helpen. Naastenliefde gaat niet over gelijk hebben, maar over elkaar zien en begrijpen. Daar ontbreekt het de laatste tijd weleens aan. Het is ook vaak heel moeilijk uit te leggen en te begrijpen waar we het dan over hebben. Wie heeft er gelijk en wat kunnen we ermee? Dit vraagt om een andere benadering.

Dat betekent dat we open moeten staan voor iedereen, ook als die persoon anders denkt of leeft dan wij. Dat is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet in een tijd waarin meningen

sterk kunnen verschillen.

Hoe kunnen wij hier, in onze eigen (geloofs) gemeenschap, daar vorm aan geven?

Misschien door simpelweg vaker de tijd te nemen om met iemand te praten die we dachten goed te kennen. Of door een helpende hand uit te steken, zonder iets terug te verwachten. Ook onze gemeenschap leeft in een spannende tijd. Kunnen we het kerkgebouw wel of niet kopen. Daar is hulp voor nodig door iedereen die ons nog een warm hart toedraagt.

Binnen onze geloofsgemeenschap proberen we zoveel mogelijk invulling te geven aan ons christelijk geloof. Daarvoor zijn contacten nodig met iedereen die daar invulling aan kan en wil geven. Wij hopen daarbij gebruik te kunnen blijven maken van het kerkgebouw. Daarbij horen ook het loslaten van bepaalde principes. Er zijn voldoende mogelijkheden om daar een positieve invulling aan te geven. Tenminste als iedereen dat wil.

Op 2 november, Allerzielen was er een grote opkomst tijdens de viering, en na afloop op het kerkhof. Ongeveer 100 kerkbezoekers konden wij verwelkomen. Het was

een mooie viering waarin de overledenen van het afgelopen jaar in het bijzonder werden herdacht, bij naam werden genoemd en de naaste familie konden een kaarsje aansteken voor hun dierbare. Dit alles motiveert ons om onze taak voort te zetten.

Laat ons vandaag, in deze kleine gemeenschap in de Achterhoek, een voorbeeld zijn van hoe liefde en begrip kunnen overwinnen. Laten we in deze discussies niet het laatste woord willen hebben, maar in plaats daarvan proberen bruggen te bouwen, elkaar op te zoeken en elkaars verschillen omarmen.

Joep Dorsthorst



NEEDE

Correspondent

Sjaak Ots

Kerk open

Elke woensdag morgen vanaf 9:30 uur t/m 11:00 uur is de kerk open om een kaarsje op te steken of voor een persoonlijk gebed. Het secretariaat is dan ook geopend en in de grote zaal of op het secretariaat is ook plaats om een kop koffie of thee te drinken.

Voedselbank

Tevens kunt u iedere woensdag vanaf 9:30 uur tot 11:00 uur iets afgeven, hetzij voedingsmiddelen of een financiële bijdrage voor de voedselbank.

Eucharistievieringen

Eucharistievieringen op de tweede dinsdag van de maand

Speciaal aanbevolen zijn de vieringen op de tweede dinsdagochtend van de maand. De eerstvolgende zijn op 10-12-2024 en 14 januari 2025, beiden om 9:00 uur. De vieringen worden opgeluisterd door ons koor. Na afloop van deze vieringen is er koffie of thee

in het Achterhuis. Het is altijd een gezellig samenkomen.

Nachtmis

Na enkele jaren zonder is er op 24 december om 22:00 uur een nachtmis waarin wordt voorgegaan door pastoor H. de Jong. Fijn dat dat weer kan in Neede. De nachtmis geeft een speciaal gevoel aan de kerst. De kerk is dan meestal goed gevuld. 'Stille nacht, heilige nacht' wordt door velen meegezongen. Een speciaal moment is als het kindje Jezus



in de kribbe wordt gelegd. Het geeft het warme gevoel dat je met de gehele gemeenschap de geboorte van Jezus herdenkt. Na afloop van de viering gaan de kinderen naar de kerststal om die van dichtbij te bewonderen en een kaarsje op te steken. Dan naar huis en een kop

koffie of warme chocolademelk en een stuk kerstbrood. De lampjes in de kerstboom aan en gezellig bij elkaar zijn.

Oudejaarsdienst

Op 31 december is er om 10.00 uur een woord en communieviering waarin wordt voorgegaan door Ery Bolster. Na afloop van de viering is er een gezellig samenkomen in het Achterhuis onder het genot van een kop koffie of thee en een oliebol van de lokale bakker.

Ouderendiensten

Gebouw Diekgraven in Neede

Tijd: 14:30 - 15:00 uur: gebedsdienst

15:00 - 15:30 uur: koffie/thee drinken

29 november 2024, voorganger Leo van der Meer, organist Gerrit Ebbekink

20 december 2024, voorganger ds. Wilma Onderwaater, organist Ab Heuvelink

Soos en kerstmiddag

De voorbereidingen voor Kerst 2024 zijn alweer begonnen. De Kerstmiddag voor de Soos is op 19 december, de derde donderdag van

de maand december. De middag vindt plaats in het Achterhuis.

De middag begint met een woord en communieviering. Deze Viering staat geheel in het teken van de kerst. Leo van de Meer zal in de viering voorgaan. Hij wordt geassisteerd door onze koster Henk Holtkamp.

Na de viering is er koffie en thee en een glaasje drinken. We maken er een gezellige middag van. De middag duurt ongeveer tot 18.00 uur. Dit is langer dan de normale soosdagen. Het vervoer wordt door iedereen zelf geregeld en kan zoals gewoonlijk met de Vlearmoesbus.

Op de middag zijn ook niet soosleden van harte welkom.

In verband met de organisatie van deze middag is opgave van aanwezigheid noodzakelijk. Sluitingsdatum hiervan is 5 december bij: Willy Klein Nijenhuis telefoon 06-20182229 Corrie ten Voorde telefoon 06-30582256 De kosten voor deze middag kunt u betalen op kerstmiddag.

Voor soosleden € 15,-

Voor niet-soosleden € 17,50.

Wens

Namens de beheercommissie Neede wensen we u zalig kerstfeest, fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2025.

Eucharistievieringen

Doordat er in Berkelland diverse kerken worden afgestoten is de kerk in Neede de enige kerk die in Berkelland voorlopig nog open blijft. Om toch de mogelijkheid open te houden om in het weekend een eucharistieviering bij te wonen, heeft de beheercommissie locatie Neede gevraagd of er in het weekend een eucharistieviering in Neede kan worden gehouden. Het pastorale team van de Paulus-Ludger parochie heeft ook gezien dat er een gapend gat ontstaat in Berkelland en omgeving. Daarom hebben ze met instemming gereageerd op het verzoek van de beheercommissie locatie Neede.

Vanaf februari 2025 staat de locatie Neede in het principerooster van de vieringen. In dit rooster is de locatie Neede op de derde zaterdagavond van de maand gepland. Iedere derde zaterdagavond van de maand zal er dus een eucharistieviering zijn in onze kerk in Neede. De eerste eucharistieviering staat gepland op 15 februari om 19.00 uur. De locatie Neede is blij met het besluit van het pastorale team. De beheercommissie locatie Neede hoopt dan ook dat van deze mogelijkheid door de inwoners van Berkelland en omgeving gebruik zal worden gemaakt.

Volkskerstzang

Op weg naar kerst 2024

De volkskerstzang is dit jaar op zaterdagavond 21 december 2024 en begint om 19:30 uur in De Grote Kerk te Neede.

Aan deze volkskerstzang werken mee:

Organist: Harmen Timmerman, voor begeleiding van de samenzang.

Fluitiste: Ineke Visser en piano door Marty Herlaar

Adventsgedicht: Mason van der Neut (9 jaar)

Solozang: Dhr. Engbert Bloemberg en Mevr. Ingenet Dusseldorp, met pianobegeleiding.

Lezingen: Leo van der Meer

De collecte onder het muzikaal intermezzo is voor een plaatselijk doel.

Verder werken mee enkele midwinterhoornblazers op het kerkplein.

U kunt weer volop de bekende kerstliederen meezingen.

Na afloop kunt u achter in de kerk chocolademelk drinken en is er ruimte voor ontmoeting.

We hopen op een volle kerk!

Van harte welkom allemaal!

*Vanuit de Needse kerken
De werkgroep volkskerstzang*

REKKEN

Correspondent

Eric Huitink

Verbouwing

Het is even stil geweest vanuit Rekken maar we hebben zeker niet stilgezeten! De verbouwing van ons kerkgebouw is nu in volle gang. Vlak voor de vakantieperiode konden we eindelijk groen licht geven, er word met een strakke planning gewerkt.

Mede door de inzet van veel vrijwilligers lopen we zelfs iets voor op schema en hebben we in de kosten kunnen besparen. Dat laatste is belangrijk want er zullen ongetwijfeld nog een paar tegenvallers komen want ook de financiële planning is strak te noemen. Optimisten onder ons gaan er zelfs vanuit dat we de kerstviering dit jaar al in ons vernieuwde kerkgebouw kunnen houden..... De begroting is gezond, al hebben we natuurlijk wel keuzes moeten maken. We zijn als gemeen-

schap trots op de wijze waarop alles tot stand gekomen is. Er zijn veel vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren, zowel voor de Kerk op het Kip als voor het in stand houden van onze geloofsgemeenschap in Rekken. De katholieke gemeen-



schap en ons mooie kerkgebouw spelen een belangrijke rol om ons mooie dorp Rekken levendig te houden. Beide zijn belangrijk voor Rekken en kunnen niet zonder elkaar. Voor onze geloofsgemeenschap is het van belang een prettige en herkenbare plek te hebben om elkaar te ontmoeten en het geloof te belijden.

De Kerk Op Het Kip speelt hier een belangrijke rol in. Het mooi te zien hoe het realise-



Enkele foto's van hoever we zijn met de verbouwing, een van de kamers, het orgel blijft in de kerk in is op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst.

ren van dit mooie project mensen nog dichterbij elkaar brengt.



Sfeer impressies door de architect



Strikwerda van den Heuvel Architecten

VRAGENDER

Correspondent

Hemmy Severt

Allerzielen

Allerzielen viering in Vragender op zondag 27 oktober 2024

Zaal Overkamp was in gereedheid gebracht voor onze geloofsgemeenschap voor deze morgen.

Het gemeenschapskoor opende de dienst met het lied 'Wie in de schaduw Gods mag wonen'. Voorganger Frans Dorresteyn heette vervolgens alle mensen welkom hier vandaag aanwezig om onze dierbare overledenen te herdenken in het bijzonder de nabestaanden van de parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden. Frans had als thema: het delen van brood is belangrijk maar het delen van verdriet is zeker zo belangrijk! Dit stond centraal in de dienst!

Het geeft een gevoel van saamhorigheid samen te bidden en te herinneren.

De kaarsen werden aangestoken en hierbij werden de namen van de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden genoemd.

Marie-Cecile Idink las enkele teksten voor die pasten bij het thema van vandaag, een gedachte met de titel 'Regen' en 'De mensen van voorbij'.

Na het uitspreken van de Vredeswens liepen we naar de begraafplaats voor de zegening



van de graven. Hierbij werden een aantal liederen gezongen door het koor.

Na afloop was er bij Overkamp gelegenheid om een kopje koffie te drinken en nog even na te praten.

Het kaarsje en het bloemetje, prachtig verzorgd door Gerrie ter Bogt, werden door haar aan de nabestaanden overhandigd.

In de kapel werden de familieleden ontvangen door Annie Hahne die hen het herinneringskruisje overhandigde, een passend einde van deze bijeenkomst.

De beheercommissie en de pastoraatsgroep

bedanken iedereen die aan deze viering hebben meegewerkt.

Rondom de kerstdagen streven we er naar om samen met de basisschool nog een activiteit te organiseren. We houden u op de hoogte.

Beste wensen

Omdat dit de laatste uitgave is van het parochieblad in 2024 wensen we iedereen hele fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2025.

WINTERSWIJK

Correspondent

Wilhelmien Wolters

Mededelingen

Voedselbank

Voor de mensen die van de voedselbank gebruik maken vragen wij aan u of u deze maand extra producten kunt missen om aan hun te schenken. Ik weet zeker dat, doordat er aan hun gedacht wordt, zij ook fijne feestdagen hebben. Het werk van de vrijwilligers is ook heel erg belangrijk en met hun inzet en onze hulp kunnen en mogen zij dat hopelijk nog lang doen.

Voor de maand december vragen wij ragout, pasteibakjes en voor de kinderen iets extra voor in de schoen en voor de kerst.

Voor de maand januari vragen we koffie, poederkoffie, koffiepads en koffiefilters.

Voor de maand februari vragen we tandpasta, tandenborstels, floss materiaal, tandenstokers en producten die voor tandverzorging nodig zijn.

Communie thuis met Kerst

Voor de mensen die om gezondheidsredenen niet in de kerk kunnen komen: ze kunnen zich

tot 20 december opgeven via het secretariaat winterswijk@paulus-ludger.nl of telefonisch op 0543 - 51 21 58.

Kerstwens

De kerkklokken luiden het hele jaar.

Met Kerstmis wel bijzonder, ja.

Jezus geboorte is een feit

Over de hele wereld een bijzonderheid.

Roept het klokkengeluid de mensen te saam

Om bij Jezus zijn geboorte stil te staan.

Opdat een mens weer mens wordt met de mensen.

Met Jezus in de Kribbe die ons vrede komt wensen.

Het is ook bedoeld voor de overige dagen van het jaar.

Dat er eindelijk vrede komt in de wereld, voor ons allemaal.

Jezus geboorte, symbool van Licht, kent plaats nog tijd.

Dat zijn Licht mogen schijnen in ieders persoonlijkheid.

Wij wensen u fijne kerstdagen en hopen u ook te ontmoeten in de eerste viering van 2025 op zaterdag 4 januari om 19.00 uur om elkaar de beste wensen te geven.



Verkoop gebouwen

Voortgang ontwikkelingen kerk en pastorie.

Op 7 november 2024 is door de heren J. Rosendaal en J. Hoekstra, respectievelijk vicevoorzitter en secretaris van het parochiebestuur HH. Paulus en Ludger Oost-Achterhoek en de heer J. Hegeman, directeur van WBC Bouwgroep, een koopovereenkomst getekend inzake de verkoop van de kerk en pastorie van de geloofsgemeenschap H. Jacobus Winterswijk.

De koopovereenkomst is getekend onder de ontbindende voorwaarden dat er een goedkeuring van het bisdom ontvangen is en de benodigde vergunningen van de gemeente Winterswijk ontvangen zijn.

Tot de procedure die uiteindelijk leidt tot het sluiten van de kerk, hoort ook een zogenoemde hoorzitting. Tijdens een hoorzitting kunnen parochianen hun eventuele bezwaren te-

gen de onttrekking aan de eredienst van de kerk naar voren brengen.

Op woensdag 29 januari en 4 februari 2025 worden er hoorzittingen gehouden. Alle parochianen van de geloofsgemeenschap ontvangen in januari 2025 een persoonlijke uitnodiging.

*Met vriendelijke groet
Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger
Beheercommissie H. Jacobus*

Lichtjesticht 2024

"Laat je verrassen!"

Ook dit jaar organiseren vier gezamenlijke kerken van Winterswijk weer een lichtjesticht in het dorp. Op maandag 23 december kan er tussen 17.00 en 20.00 uur worden deelgenomen. De opzet is dit jaar veranderd. Zo speelt de lichtjesticht zich dit jaar af tussen en in het Doopsgezind Kerkje, de H. Ja-

cobuskerk en de Jacobskerk op de markt. In het Doopsgezind Kerkje zijn filmbeelden te zien van een zandkunstenaar en kan een kerstwens worden achter gelaten. In de H. Jacobuskerk treden verschillende koren op en kan ondertussen de kerststal worden bewonderd. Ook wordt daar iets te drinken aangeboden. In de Jacobskerk zal de mini-kerstmusical "Een herder kijkt verder" worden uitgevoerd. De kerk wordt dan verlicht door honderden kaarsen en lampions. De voorstellingstijden van de musical zijn 17.00, 18.00 en 19.00 uur. De voorstelling duurt een half uur. Ondertussen klinkt er in het centrum de "roope" van midwinterhoorns en kerstliederen door blazers en het carillon. De lichtjesticht wordt georganiseerd en gedragen door de Rooms Katholieke H. Jacobuskerk, de Doopsgezinde Gemeente Winterswijk, Live Winterswijk en de Protestante Gemeente

Winterswijk. Zie ook www.helderlichtwinterswijk.nl

Nieuwjaar

Geachte medeparochiaan.

Namens de geloofsgemeenschap Heilige Jacobus ontvangt u hierbij een persoonlijke uitnodiging. Op zaterdag 4 januari 2025 is er een Eucharistieviering om 19:00 uur in onze kerk. In deze viering gaat pastoor de Jong voor en de zang wordt verzorgd door Caisa. Een prima moment voor ontmoeting en om elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen. Daarom is er na de viering achter in de kerk gelegenheid voor koffie/thee met een oliebol of kniepertje. Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten.

*Met vriendelijke groet
Werkgroep Lokaal Geloven van de
geloofsgemeenschap Heilige Jacobus*

ZIEUWENT

Correspondenten

Anneke Kouijzer
ludgerziewwent@gmail.com

H. Werenfridus 125 jaar

En toen bestond onze H. Werenfridus 125 jaar....

Na al een aantal festiviteiten rondom het 125-jarig bestaan van onze H. Werenfridus was er dan de plechtige eucharistieviering op zondag 27 oktober '24.

Alles was er uit de kast gehaald, om de 'Kathedraal van de Achterhoek' in volle glorie te laten stralen! Voor de hoofdingang hadden de bewoners van ons Zorgcentrum boompjes opgetuigd, die geel-witte roosjes hadden gekregen. In de kerk zelf waren de bloemen, de banken en zelfs het triomfkruis in de kerkelijke kleuren geel-wit gestoken.... Wat een feest! Dan de eucharistieviering zelf... "Waar mensen samen komen" stond er voor op het boekje. Tja, in onze H. Werenfridus natuurlijk! En... er waren heel veel mensen.

125 Jaar geleden, zouden ze met de benen buiten gehangen hebben! Nu ietsjes minder,

maar toch veel...

Pastoor H. de Jong ging voor in de viering. Prachtig, hoe hij het heden en het verleden met elkaar verweefde en tegelijkertijd ook iets aan je meegaf: we kunnen het immers niet allemaal alleen en een beetje hulp van bovenaf is mooi meegenomen!

Het dames- en herenkor zong een prachtige mis, speciaal voor deze viering ingestuurd. Alle lof...

De slotgedachte was er ook eentje om bij stil te staan:

**Bijeengekomen uit onze huizen,
Elk met ons eigen levenslied,
Zijn wij gekomen om weer te dromen
Van wat God eigenlijk in ons mensen ziet...**

Na deze bijzondere viering in onze jarige H. Werenfridus was er voor eenieder die aan wilde schuiven een brunch bij het Witte Paard. Hier kon men napraten en nogmaals "het brood delen". Dit keer op een andere wijze dan een uur tevoren in de feestelijke viering...

De pastoraatsgroep.



Jonge talenten...

Voor de tentoonstelling over de jarige Werenfriduskerk hebben de kinderen uit Zieuwent fantastische werkstukken gemaakt. De leerlingen van de St. Jozefschool gingen eerst op bezoek in de kerk. Koster Anton en meneer Ben Donderwinkel vertelden heel veel! Bijvoorbeeld over hoe hard de mensen uit Zieuwent 125 jaar samen gewerkt hebben aan de bouw. En over alle mooie dingen die in de kerk te zien zijn. De kinderen hebben alles goed in hun oren geknoopt. En daarna op school plannen gemaakt om ook zo iets moois te maken. En dat is hun zeker gelukt! Zelfs zó goed, dat heel wat bezoekers er iets over in het gastenboek van de kerk hebben geschreven.

Daarom mag hun werk een maandje langer in de kerk te zien blijven. Dan kunnen nog meer mensen die prachtige creatieve kunstwerken komen bewonderen! Daar is de werkgroep 125 jaar Sint Werenfriduskerk erg blij om. Dankjewel allemaal!

Tip: bij het werk van elke basisschoolgroep hangt een infokaart aan de kerkbank. Ook op onze website zijn foto's te zien van de kunstwerken. Scan de QR code om naar de webpagina te gaan.

Kijkje nemen...

Op de Zieuwentse pagina van de Paulus-Ludger website (paulus-ludger.nl) is nog veel meer te lezen. Ook over de kunsttentoonstelling. En in de gratis digitale nieuwsbrief van 1 december leest u alles over het nieuwe Sint Werenfridusbeeld. Aankomen: zie website of scan de QR code



Gedenken vraagt onderhoud

Terug naar het woelige jaar 1964. In het voormalig Belgisch Congo (centraal Afrika) werd het zeer onrustig. Opstandelingen, de Simba's, met zeer extreme opvattingen trokken plunderend door het grote land. Het was wereldnieuws. Op missieposten was men niet meer veilig. Begin december werden de geruchten werkelijkheid. In Stanleystad had op 25 november een moordpartij plaatsgevonden op een groep missionarissen uit Nederland. Onder hen was pater Frans ten Bosch uit Lichtenvoorde. Hij was al 18 jaar daar werkzaam. De hulp van de Belgische para's kwam te laat. Men vreesde ook voor het leven van andere zendelingen in het immens grote land. In een oostelijk dichtbeboste district waren nog meer paters van de orde van het H. Hart werkzaam. Onder hen was pater Jan de Vries uit Bredevoort. De verbindingen en de berichtgeving hadden in die tijd nog niet de snelheid van nu. Tegen kerst 1964 werd de vrees bewaarheid. Met zijn medebroeders was ook hij op 19 december bij Bafwasende vermoord. Hun lichamen waren in de rivier de Indi geworpen. Ze zijn nimmer teruggevonden. Jan de Vries was 27 jaar werkzaam in de Congo. De moord op de twee missionarissen was een grote schok in de Achterhoek en daarbuiten.

Vooraf in Lichtenvoorde en Bredevoort. Kerst 1964 was een feest met een zeer grote rouwrand.

De gedachtenis aan de twee ontwikkelingswerkers kreeg vorm in herdenkingsdiensten. In latere jaren werd in Lichtenvoorde een straat naar Frans ten Bosch genoemd. Zelfs een basisschool kreeg zijn naam. Bredevoort heeft een Jan de Vriesstraat en een plaquette van hem gedenkt hem op de oude r.-k. begraafplaats. In 2014, 50 jaar na de vreselijke gebeurtenissen, werd in Bredevoort en Aalten de gedachtenis aan Jan de Vries, met ook aandacht voor Frans ten Bosch, georganiseerd. Er verscheen een boekje, er was een kerkdienst en op de basisschool aan de Pater Jan de Vriesstraat werd over de twee paters lesgegeven. Wat nu, 60 jaar na hun dood? In deze tijd wordt hun werk soms laatdunkend afgedaan als 'zieltjes winnerij'. Natuurlijk spraken en onderrichten zij over het H. Evangelie. Maar zij waren ook ontwikkelingswerkers, die voorzieningen als scholen en medische posten organiseerden in het hardvochtig bestaan van Congo. Zij handelden in de geest van dat wat in de Bijbel staat: Net voor zijn Hemelvaart sprak de verrezen Heer tot zijn leerlingen: 'Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Je-

ruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde' (Handelingen 1,8). Het is zinvol om de beide missionarissen uit onze parochie te blijven gedenken. Dat is ook van belang voor onze inspiratie. Wij leven in een omgeving en samenleving waarin geloof, kerk en Bijbel worden af geserveerd. Zaken uit een andere tijd. Tegelijkertijd is er een grote leegte ontstaan. Een leegte die overschreeuwd wordt met bedenkelijke uitspraken en houdingen.

De r.-k. Caritas Bredevoort heeft het initiatief genomen en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Bredevoort heeft zich hierbij aangesloten. In 2025 zullen de beide missionarissen opnieuw aandacht krijgen. Niet alleen met inspirerende woorden, maar ook metterdaad, in de geest van hun werk. Zestig jaar geleden kwam dat ten einde. Maar niet bij ons, zo is de gedachte.

Namens de Caritas van Bredevoort
Jos Wessels, Jan Ebbers en Hans de Graaf



Pater Frans ten Bosch en Pater Jan de Vries, missionarissen van het H. Hart

Biechtgelegenheid voor Kerstmis

Met de Advent is een tijd van bezinning, hoop en verlangen begonnen.

In de Bijbel lezen we dat de Heer mensen die verkeerd hebben gehandeld, de kans geeft om opnieuw te beginnen. Hij wil niet hun ondergang, maar dat ze gered worden. Regelmatig ging Jezus op bezoek bij tollenaars en andere mensen die bekend stonden als zondaars. Hij hield hen als het ware een spiegel voor. Zij werden door hun ontmoeting met Hem andere mensen. Het was voor hen belangrijk om vergeving te ontvangen. Daarom liet Jezus aan de Kerk een prachtig geschenk na: het sacrament van de verzoening. Het gaat niet om een dwangmatig iets

of een kinderlijk rijtje van vroeger, maar om een open en volwassen uiting over het leven, over kansen, teleurstellingen, falen en verlangen. Verheugend is dat steeds meer jonge mensen de weg naar dit heilzame sacrament weten te vinden en dat een biechtgesprek in aangepaste vorm ook opgenomen is in de eerste communie- en vormselvoorbereiding. We kunnen bidden om vergeving, maar als we uitspreken wat op ons drukt, hoeven we aan Gods vergeving niet te twijfelen. Deze is écht, wanneer we ons hart openen, berouw hebben en het voornemen om ons leven te beteren. Elke vrijdag is er in Groenlo voor of na de H. Mis van 9:00 uur biechtgelegenheid. Voor Kerstmis zijn de extra momenten:

- zondag 15 december van 10:00 tot 10.45 uur in de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde;
- zaterdag 21 december van 17:00 tot 18:00 uur in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo.

Pastoor De Jong is dan aanwezig. Buiten genoemde tijden en voor een biecht of gesprek elders kunt u contact met hem opnemen voor het maken van een afspraak. Desgewenst kunt u ook een andere priester benaderen.



Maria Lichtmis en Blasiuszegen Kaarsenzegening en processie

Op zondag 2 februari vieren we het Feest van de Opdracht van de Heer. We kennen dit feest beter onder de naam Maria Lichtmis. Met Kerstmis vierden wij de geboorte van de Heer. Veertig dagen later vieren we dat Hij in de tempel aan God wordt opgedragen. Naar zeer



oude traditie, zullen we aan het begin van de eucharistieviering de kaarsen die we in de kerk gebruiken zege-

nen. Wanneer u kaarsen, waxinelichtjes e.d. hebt, die u graag wilt laten zegenen dan kunt u deze van huis meebrengen. De kinderen mogen op deze Ankerzondag in Groenlo, aavang 9:30 uur, meelopen in de lichtprocessie.

Blasiuszegen

Na de vieringen op 1 en 2 februari in respectievelijk Winterswijk, Groenlo en Lichtenvoorde wordt de Blasiuszegen gegeven. De heilige Blasius leefde in de vierde eeuw en was bisschop van Sebaste in Armenië. Hij stierf als martelaar. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis, dreigde een jongen te stikken in een visgraat, die in zijn keel bleef steken. Blasius redde het kind van de dood. Daarom

wordt hij nog altijd aangeroepen tegen ziekten, in het bijzonder keelziekten.

Veel zeer oude gebruiken zijn uit onze Kerk verdwenen. De Blasiuszegen heeft wonderlijk overleefd.

De priester of diaken houdt twee gezegende kaarsen gekruist tegen de keel en borst van de gelovige terwijl hij een gebed uitspreekt en de persoon zegent.

Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van ziekten, keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Pastoor H.A.M. de Jong

Schitterend wonen



Betting Wonen

B R E D E V O O R T

www.bettingbredevoort.nl

Betting Wonen BV
Prins Mauritsstraat 13-15
7126 AC Bredevoort
Telefoon: (0543) 45 15 67
info@bettingbredevoort.nl

Openingstijden:
maandag: Gesloten
dinsdag-donderdag: 9.30 - 17.30 uur
vrijdag: 9.30 - 21.00 uur
zaterdag: 9.30 - 17.00 uur

Programma van Ontmoeting & Inspiratie januari t/m augustus 2025

Beste belangstellenden,

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de parochie HH. Paulus en Ludger wil het graag mogelijk maken elkaar te ontmoeten en te inspireren rond boeiende thema's. Hieronder vindt u de activiteiten die dit half jaar georganiseerd worden. De entree is gratis (m.u.v. 20 mei), u wordt wel verzocht een vrije gift te geven.

Mocht u bepaalde suggesties hebben, wij staan er voor open. Verdere informatie over de activiteiten zult u ook in de nieuwsbrieven, de lokale en regionale (kerk)bladen, facebook en op de website van de parochie (<https://www.paulus-ludger.nl/> → inspiratie) vinden; ook in uw mailbox, als u daarvoor uw e-mailadres doorgeeft.

Peter Müller: 0544 463045 - pjamueller@gmail.com
Anita Overkamp: 06 46685047 - anitaaltink9@gmail.com

15 januari 19:30 uur

De wondere wereld van Marc Chagall; een avond met ds. Joop Mol; in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum; v.a. 19:15 uur inloop.

23 februari 15:00 uur

Opzoek naar Ubuntu; o.l.v. Annette Mul; i.s.m. de commissie Inspiratie & Ontmoeting van de PKN-gemeenten Eibergen/Rekken; Oude Mattheüskerk, Grotestraat 50, Eibergen; inloop v.a. 14:30 uur

25 maart, 19:30 uur

Filmavond "The Old Oak"; in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum; v.a. 19:15 uur inloop.

8 april, 19:30 uur

Engelen in Bijbel en kunst o.l.v. Ben Piepers; in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum; v.a. 19:15 uur inloop

20 mei, 19:30 uur

Excursie naar de synagoge in Winterswijk, Spoorstraat 32; vervoer op eigen gelegenheid; entree € 5 p.p.

23 juni, 19:30 uur

Midzomeravondwandeling vanuit Zieuwent; nadere informatie volgt.

Augustus

Tentoonstelling "Heel de Aarde" in de Calixtusbasiliek te Groenlo, Nieuwstad 12; nadere informatie over openingstijden volgt.



GUV Crematorium Aalten

Landelijk en sfeervol maar hyper modern

Tijd en aandacht voor de nabestaanden



- Sfeervol ingerichte ruimtes met natuurlijke uitstraling
- Uniek Draaiboek waarmee nabestaanden de uitvaart kunnen regisseren.
- Livestream en opname apparatuur van professionele kwaliteit.
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- Alle faciliteiten beschikbaar voor één familie
- 24/7 bereikbaar voor uitvaartverzorgers door online-boeken

Thanatopraxie

opbaren zonder koeling

Thanatopraxie, ook 'lichte balseming' genoemd, is een moderne behandeling die het koelen van een overledene overbodig maakt.

De bijkomende voordelen van deze techniek:

- * De overledene voelt niet koud aan
- * Verkleuringen kunnen worden weggewerkt
- * Minder risico op verkleuring tijdens opbaring
- * Geen geluid of warmte van koeler



Etienne Icking

gediplomeerd thanatopracteur

Na een intensieve opleiding heeft Etienne Icking als eerste en enige in de Achterhoek dit diploma behaald. Inmiddels heeft hij als zeer ervaren thanatopracteur en reconstructor vele overledenen mogen verzorgen, zowel voor GUV alsook voor verschillende collega ondernemingen. Deze techniek maakt heel veel mogelijk en nabestaanden zijn er erg lovend over. Zo maakt GUV facilitair haar bijzondere dienstverlening mogelijk voor iedereen.

Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) - www.guv.nl

Ook voor uitvaartverzekering én uitvaartverzorging



In de spiegel van Maria kom je jezelf tegen

Op uitnodiging van de Commissie Ontmoeting & Inspiratie zal br. Coert Biesjot OSB van de Willibrordsabdij op woensdag 4 december in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum een lezing verzorgen onder de titel "In de spiegel van Maria kom je jezelf tegen." Wij heten u graag v.a. 19:15 uur voor een kop koffie/thee uit, de lezing begint om 19:30 uur.

Hoeveel mensen hebben zich in de loop van eeuwen gespiegeld aan Maria? Zij is een vrouw, een moeder, de moeder van God. Maar ook een mens die haar kind zag lijden en hem moest loslaten. Alle hoogte- en dieptepunten van het leven heeft zij meegemaakt. En dat maakt haar een gids voor mensen die op zoek zijn naar de grond van hun bestaan. We gaan op zoek naar de betekenis van Maria. Naar achtergronden, beelden en ervaringen. Om met elkaar rijker te worden en verder te groeien.

Br. Coert Biesjot (1964) werkte als priester vele jaren in het basispastoraat in het bisdom Rotterdam. Hij trad in 2015 in de Sint Willibrordsabdij in, waar hij onder meer gastenbroeder is.



De wonderde wereld van Marc Chagall

Onder deze titel zal ds. Joop Mol voor de tweede keer een boeiende avond te verzorgen over Marc Chagall (1887 - 1985).

Van deze tot Fransman genaturaliseerde, maar uit Belarus afkomstige kunstenaar is een omvangrijk oeuvre bekend. In zijn lange leven heeft hij zijn creatieve gaven gewijd aan vele vormen van uitbeelding. Daarin speelt niet alleen zijn joods-chassidische achtergrond een rol, maar worden ook diverse ontwikkelingen van de tijd waarin hij leefde, in beeld gebracht. Een eeuw die getekend werd door bloedige strijd en onvoorstelbare wreedheden. Gebeurtenissen uit zijn persoonlijke leven worden weergegeven in voor ieder herkenbare beelden. Het is daarbij wel van belang om de 'taal' van zijn verhalen enigszins voor ogen te hebben.

Om daarbij wat geholpen te worden wil ds. Joop Mol ons meeneemen in de Bijbelse boodschap van Chagall aan de hand van kenmerkende glas-in-lood voorstellingen, kleurrijk en tot verwondering leidend.

Ds. Joop Mol is geboren op het eiland van Dordrecht. Na de

kweekschool volgde de studie theologie en werd hij predikant in achtereenvolgens West-Friesland, in de buurt van Arnhem en tenslotte in Bathmen, bij Deventer. Inmiddels woont hij als emeritus in Gaanderen en verleent nog parttime her en der wat bijstand in vacatures. Zijn belangstelling voor het leven en werk van Chagall is gaandeweg gegroeid.

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de parochie HH. Paulus en Ludger hoopt u op woensdag 15 januari te mogen begroeten in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Vanaf 19:15 uur staat de koffie / thee klaar en om 19:30 uur beginnen we.



Wat herders en koningen hopen
Het maakt gering verschil
Men kan geluk niet kopen

Maar voor de mensen van goede wil
Gaat de hemel eenvoudig open
En dan wordt alles stil

Zalig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar

Vader in de hemel,

moge het geloof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon,
Jezus Christus, onze broeder,
en moge de vlam van liefde die in ons hart is ontstoken
door de Heilige Geest,
in ons de zalige hoop doen herleven op de komst
van uw Koninkrijk.

Moge uw genade ons onvermoeibaar maken
in het zaaien van evangelische zaden
die de mensheid en de kosmos van binnenuit omvormen.

Moge uw genade ons standvastig maken
in de zekere verwachting van een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde,
wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen,
en uw glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard.

Moge de genade van het Jubeljaar in ons,
Pelgrims van Hoop,

een verlangen doen herleven
naar de schatten van de hemel.

Moge diezelfde genade de vreugde en vrede
van onze Verlosser
over de hele aarde verspreiden.

Aan U, onze God, te allen tijde gezegend,
zij glorie en lof in eeuwigheid.

Amen.

Kaarten met dit gebed zijn verspreid over de geloofsgemeenschappen.
Meer informatie over het Jubeljaar: www.jubeljaar2025.nl

