



Van de H. Mattheus - 53e jaargang, nr. 1, 25 januari t/m 28 maart 2018

WOORD VAN DE LOCATIERAAD

Allereerst voor iedereen een zalig 2018, dat dit nieuwe jaar u brengt wat u er van verwacht maar ook dat het een jaar wordt van vrede voor iedereen. Hopelijk beseffen de leiders van de wereld dat ze verplichtingen hebben aan de mensheid en aan de natuur en laten ze deze belangen voorgaan op hun eigen belang.

De verwarming in de kerk was op het meest ongunstige moment stuk, alle kachels werden afgekeurd en mochten niet meer branden. We wisten dat ze niet optimaal meer waren, er was een plan voor vervanging in 2018. Maar dat ze in zo'n slechte staat waren bleek pas op het moment dat ze gekeurd werden. Met inspanning van een aantal vrijwilligers en veel telefoongesprekken met de installateur lukte het ons om de kachels net voor de kerst te vervangen. Onze verontschuldiging voor alle ongemak maar het was overmacht, meer dan dit konden we er niet van maken.

Binnenkort zou de landelijke actie kerkbalans plaats vinden. Door omstandigheden lukt het onze locatie niet om deze actie op dit tijdstip te houden. Elders in deze Echo meer informatie hierover.

Vorig jaar hebben we aangekondigd dat we de Echo alleen nog op de website zouden plaatsen en niet meer in papieren vorm zouden aanbieden tenzij u aangaf dat u graag de papieren vorm wilde ontvangen. Hierin is niets veranderd alleen het tijdstip waarop dit gebeurt vindt later plaats dan gepland. Zodra we werkelijk overgaan naar de nieuwe vorm zullen we dat in de Echo vermelden.

Namens de locatieraad: Wilhelmine Fels de Vrucht

KERKBALANS 2018

Geachte parochianen,

De kerkbalans 2018 komt er weer aan. In heel Nederland gaan parochianen de laatste twee weken van januari op pad om de kerkbalansbijdrage op te halen. Ook in onze parochie gaan 85 vrijwilligers op pad en ze gaan langs ongeveer 1.000 gezinnen!!! Maar.....in Eibergen wordt het een aantal weken later. Door omstandigheden zijn een aantal processen vertraagd.

Wilt u uw bijdrage alvast voldoen, dan kan dat natuurlijk altijd. U vult dan later uw bedrag op het formulier van de kerk in.

Sommige mensen betalen hun bijdrage per maand. Ook hier kunt u natuurlijk mee starten en vult u later het formulier van de kerk in.

We hebben veel waardering voor de vrijwilligers die weer op pad gaan om samen met u weer voor een mooi bedrag te zorgen.

Bedankt alvast!

Werkgroep Kerkbalans

PASTORALE COLUMN: EEN WEG GEGAAN EN NOG TE GAAN!

Op 1 februari 2018 is het 12 ½ jaar geleden, dat ik werd benoemd tot pastoraal werker in wat toen nog het Parochieverband Noach heette en sinds 1 januari 2011 de St. Paulusparochie. Nu, schrijvend tijdens de laatste dagen van 2017, denk ik terug aan de tijd dat ik er werk, aan de mensen die ik heb ontmoet, met wie ik heb samengewerkt en aan vele bijzondere momenten die ik in de parochie beleefd heb.

Toen, in augustus 2005 begon ik aan een nieuwe fase in mijn leven, aan een reis als pastoraal werker en kon ik niet bevroeden waar deze reis me zou brengen. Tijdens mijn pastorale stage had ik er kennis mee gemaakt, maar de werkelijkheid van een benoeming in een parochie bleek toch heel anders. Moeilijk vond ik, dat ik direct een profiel moest kiezen, want ik wilde liever eerst een jaar van alles doen in het pastoraat en daarna een keuze maken. Ik koos catechese, want daar voelde ik me het meest in thuis, maar ik had het gevoel, dat ik nog weinig te bieden had. Pastor moet je worden in de praktijk. Je benoeming maakt je niet tot pastor, maar de mensen voor wie je werkt doen dat als ze een beroep op je doen, als je met hen op mag trekken in de dagen tussen het overlijden en het afscheid van hun dierbare, als je op bezoek komt, als je voorgaat en merkt of je al of niet contact krijgt met de mensen die zijn gekomen, in het voorbereiden van kinderen op hun Eerste Communie of Vormsel samen met werkgroepen.

Toen ik gepresenteerd werd, werd het Emmaüsverhaal gelezen en het thema van de viering was “Gaandeweg”. Zowel het Emmaüsverhaal als het thema “Gaandeweg” zijn de afgelopen jaren met mij meegetrokken. Zo heb ik het werken in de parochie ervaren: als pastor mag je een stukje meelopen op de levensweg van mensen die je ontmoet. Samen loop je op, al pratend over wat er speelt, hoe dat ervaren wordt, welke vragen dat oproept, wat de betekenis is in het leven van iemand. Met woorden, beelden, gebaren, een onafgemaakte zin probeer je samen dichtbij het geheim van God in het leven van deze mens te komen: wie of wat is de

dragende kracht, hoe ga je om met de klappen die het leven uitdeelt, wie of wat geeft hoop, troost, heling en genezing, groei en bloei? De openheid en het vertrouwen die kunnen ontstaan in zulke gesprekken, die ook een openheid kan worden naar iemands eigen leven en het heilige daarin, het geheim dat God ook in deze mens woont en in hem of haar oplicht, dat is het kostbaarste en kwetsbaarste waarbij je als pastor aanwezig mag zijn.

Ik heb ervaren, dat werken in het pastoraat wederkerig is. In het samenwerken met werkgroepen, in gesprekken met mensen word ik ook steeds zelf aangesproken, ben ik ook zelf in het geding. Ik leer van hen, van hun ervaringen en verhalen, van hoe zij over dingen denken of dingen doen. In het samenwerken aan een viering of aan het voorbereiden van kinderen op hun Eerste Communie ontstaat er door ieders inbreng gaandeweg een geheel en een gezamenlijkheid die inspirerend is. Zo samen op weg gaan, onderweg zijn, samen de hobbels in de weg overwinnen, al sprekend met elkaar, zoals de twee leerlingen op weg naar Emmaüs toen Jezus zich als derde bij hen voegde, dat is voor mij een inspirerend beeld van pastoraat: als we in groepen en ontmoetingen zo met elkaar optrekken – luisterend, vragen stellend, het brood en het levens samen brekend, dan mogen we erop vertrouwen, dat de Geest ook in ons hart het vuur opnieuw aansteekt.

*Annet Zoet, pastoraal werker in de parochies
St. Ludger en St. Paulus*

ACTIVITEITEN ZIJ ACTIEF AFDELING EIBERGEN



Dinsdag 20 februari 2018 zal Marianne van Delft ons alles vertellen over Iconen. Tijdens de kerstviering in 2016 heeft Lies de icoon, die zij zelf heeft geschilderd, laten zien. Zeer interessante avond die u niet mag missen.

Zaterdag 10 maart 2018 zijn alle leden uitgenodigd voor de Provinciale Jaarvergadering. Nadere informatie volgt nog op 20 februari.

Op maandag 19 maart 2018 vanaf 20.00 uur bij De Klok geeft Remedica een educatieve avond over “Voorkomen is beter dan genezen”. Tijdens deze voorlichting staan preventie en zelfmanagement rond hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en artrose centraal. Er zal daarnaast nog een loterij worden gehouden en iedereen krijgt een goodie-bag mee naar huis.

Bestuur ZijActief Eibergen

OPROEP NIEUW REDACTIELID

De redactie van de Echo zoekt een nieuw lid. Rita Kompagne heeft na zorgvuldig afwegen besloten om te stoppen als lid van de redactie. Rita, bedankt voor je jarenlange bijdrage!

Heb je zin om deel te nemen aan de redactie en kun je met Word / Excel omgaan dan nodigen wij je uit om je te melden via email bij echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Jan en Madelon

ROZENKRANS BIDDEN VOOR DE VREDE

In 1917, midden in de 1^e wereldoorlog, is Maria 6x verschenen aan 3 herderskinderen. Dit gebeurde in Fatima, in Portugal. De verschijningen waren iedere keer op de 12^e van de maanden mei t/m oktober.



Maria heeft de kinderen gevraagd de rozenkrans te bidden voor de vrede in de wereld.

Vorig jaar is het eeuwfeest van de verschijningen gevierd.

Telkens op de 12^e van de maanden mei t/m oktober was een grote menigte bijeen om samen, ieder in zijn eigen taal, de rozenkrans te bidden.

In mei was Paus Franciscus daar bij aanwezig om het jubileumjaar te openen.

Als vervolg op dit eeuwfeest hebben onze bisschoppen, geïnspireerd door paus Franciscus, opgeroepen om in 2018, telkens op een vastgestelde dag, maandelijks, de rozenkrans te bidden voor de vrede in de wereld.

De H. Mattheus locatie wil hier ook gehoor aan geven. Een aantal vrijwilligers hebben het voortouw genomen en dit georganiseerd. In het rooster vind u de data waarop de rozenkrans gebeden wordt. Wij hopen veel mensen te ontmoeten tijdens dit maandelijks rozenkrans gebed wat plaats zal vinden in de Mariakapel.

Wij danken hen die de moeite hebben genomen dit te organiseren.

Namens de organisatoren: Wilhelmine Fels de Vrugt

TERUGBLIK OP KERSTPAKKETTENACTIE 2017



Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

Handelsregister 09180439
IBAN NL24 RABO 0135 6533 47

ANBI erkend

Een initiatief van de gezamenlijke kerken
in de gemeente Berkelland

Het jaar 2017 ligt weer achter ons. Ondanks het aantrekken van de economie is er in Berkelland nog steeds een grote groep mensen die van weinig rond moet komen. Dat bleek ook uit het aantal aanmeldingen voor de Kerstactie. In totaal zijn er 455 pakketten aangevraagd (270 voor gezinnen en 185 voor alleengaanden), een stijging van 4% t.o.v. 2016 (438 pakketten). De stijging zat met name in meer aanmeldingen van gezinnen.

Helaas moesten we, omdat wij tijdig onze bestelling moeten inleveren bij de supermarkt, mensen die zich te laat hadden aangemeld teleurstellen met een welgemeend “Wat jammer nou!” Uiteraard is er een draaiboek voor de Kerstactie dat elk jaar wordt bijgewerkt. Toch werken we niet “op de automatische piloot”. Zo hebben we dit jaar, vanwege het winterse weer, op het laatste moment een extra afhaalavond ingelast voor de mensen die ons hadden gemeld dat ze vanwege de gladheid het pakket niet op konden halen op de geplande afhaalavond.

Voor ons als organisatie voelt het best dubbel om te spreken van een “geslaagde actie”, want eigenlijk zou in een welvarend land als Nederland een Kerstactie niet nodig moeten zijn!

Toch zijn we blij dat we als gezamenlijke kerken in de decembermaanden een lichtje konden zijn voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Bij de afhaalallocaties en ook achteraf per e-mail kregen we bedankjes.

Heel blij zijn we ook met alle giften die we al mochten ontvangen voor de Kerstactie. Als Kerstactie weten we ons gesteund door vele particulieren en bedrijven die een bijdrage storten. Ook worden we

financieel gesteund door diaconieën en andere goede doelen organisaties. Ook wordt bij diverse evenementen gecollecteerd voor de Kerstactie.

Pas over enkele weken kunnen we de financiële balans opmaken, omdat we ook in januari nog giften ontvangen.

*Met vriendelijke groet,
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland*

INSPIRATIE UIT DE SCHRIFT EN BOEKBESPREKING

Al een aantal jaren komen we met een aantal mensen één keer per maand bij elkaar om elkaar te bemoedigen in ons geloof. Daarbij laten wij ons inspireren door teksten uit de bijbel. Wij lezen deze teksten en praten erover wat het ons zegt in onze tijd. Daarnaast hebben we ook al een aantal jaren boeken gelezen en daarover met elkaar gepraat.

Wij willen nu deze twee activiteiten gaan combineren en als thema hebben we de basis van ons geloof gekozen: De geloofsbelijdenis. Wij gaan daarbij uit van de methode Geloven Nu, deel 10. De eerste bijeenkomst zal zijn op woensdag 9 mei 2018 van 9.30 tot 11.30 uur in het Achterhuis, Borculoseweg 45, 7161 GR te Neede. Na de zomervakantie gaan we verder. De data voor deze bijeenkomsten zijn in 2018: 19 september, 17 oktober, 21 november, en in 2019: 16 januari, 20 februari, 20 maart en 17 april. Nu ook weer op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip. De kosten voor Geloven Nu deel 10 zijn 15 euro en als u wilt meedoen, kunt u dat bij de opgave bestellen zodat we dit voor iedereen tegelijk kunnen aanschaffen. Er is zoals altijd plek voor 12 mensen en de kosten voor deze serie bijeenkomsten is 5 euro.

Als u interesse hebt en mee wilt lezen en praten, kunt u zich opgeven bij Rieky Luttikholt : lutti1212@planet.nl of 0545 474255 0642325683.

Met hartelijke groet,

Judith Herbers, Anke Bakker en Rieky Luttikholt

NIEUWS VAN DE WERKGROEP COMMUNIE

De voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie op 22 april 2018 is begonnen.

De kind bijeenkomsten houden we op de woensdagmiddag van 15.00 uur – 16.30 uur RK kerk Cecilia aan de Borculoseweg 43 te Neede en we werken met het project "Gods grootste Geschenk". Sommige bijeenkomsten zijn niet in Neede maar in een andere kerk. Lees maar verder.....



17 januari 2018 Kind bijeenkomst 3 en het thema van de middag is: "Het geschenk van de bijbel". Deze kind bijeenkomst is in de RK kerk van Beltrum.

Deze bijeenkomst is samen met de ouders. We gaan samen in de kring en lezen uit de bijbel. Daarna gaan we in groepjes de kerk van Beltrum verkennen en ontdekken. Wat is er te zien en te doen in een kerk en welke symbolen zijn er en waarvoor worden ze gebruikt.

Het wordt vast en zeker een mooie ontdekkingsreis.

3 februari 2018 Try out viering in de RK kerk van Eibergen om 19.00 uur voor alle communicanten van de Paulusparochie en hun ouders en familie. In deze try out viering gaan de kinderen ervaren en ontdekken hoe het gaat in de kerk. Natuurlijk mogen ze meedoen en helpen. Iedereen is van harte welkom!



14 februari 2018

Kind bijeenkomst 4 en het thema is: "Het geschenk van de vergeving". Als het even fout gaat leren we hoe we sorry kunnen zeggen en het weer goed kunnen maken. We vertellen een verhaal uit de Bijbel en maken handen die kunnen vergeven. Natuurlijk is er ook weer iets lekkers met drinken en sluiten we af met het oefenen van liedjes en gebedje.

Vrijdag 9 maart Kind bijeenkomst 5 met als thema: "Het geschenk van de Vreugde".

We gaan praten over hoe je iets goed kunt maken, de ander kunt vergeven en hoe je iemand blij kunt maken. We vertellen een verhaal uit de Bijbel en maken een hart dat zegt dat we om elkaar geven. Natuurlijk is er ook weer iets lekkers met drinken en sluiten we af met het oefenen van liedjes en gebedje.

Marian Bolster, werkgroep Communie

**OECUMENISCHE VIERING VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE
BEPERKING OP ZONDAG 11 FEBRUARI 2018 OM 10.00 UUR IN DE H.
MATTHEUS IN EIBERGEN**

We gaan er weer een vrolijke en gezellige viering van maken als mensen met een verstandelijke beperking en hun familie en begeleiders bij ons te gast zijn in de H. Mattheuskerk.

Er komt een melaatse man bij Jezus.

Melaatsheid is een ernstige huidziekte die besmettelijk is. Daarom was de man erg eenzaam. Jezus geneest hem. Wat betekent het als je eenzaam bent en er komt iemand die zich over jou ontfermt? Daar gaan we over praten en we lezen het verhaal. De muziekgroep speelt de liederen zodat we samen kunnen zingen, je kunt een kaarsje opsteken en we zingen voor wie jarig is geweest of binnenkort jarig is. Na afloop is er koffie en thee! Iedereen is van harte welkom!



Pastor Annet Zoet

OPGAVE SENIOREN VAKANTIEREIS 2018

De samenwerkende kerken en het UVV Eibergen hebben weer een mooie reis uitgezocht.

Deze keer hebben we gekozen voor een 5 daagse vakantie van maandag 6 t/m vrijdag 10 augustus. De reis gaat naar Hotel 't Trefpunt in Made, Brabant.

Verschillende mensen kennen Made nog van de watersnood in 1953. Landelijk werd Eibergen toen aangewezen om hulp te bieden aan Made en Drimmelen.

Deze reis is voor mensen die zelfredzaam zijn (eventueel met hulp van thuiszorg) en zelf een stukje kunnen lopen (rollator mag gerust mee).

‘s Morgens bent u altijd vrij.

Inbegrepen zijn deze reis :

- * Halen en brengen vanaf de Pickerhal op maandagmorgen
- * 3 tochten van een halve dag waaronder een rondvaart door de Biesbosch en 3 verzorgde avonden
- * Vol pension
- * Onbeperkt koffie of thee
- * Annulering en reisverzekering
- * Alle fooien

Kosten :	1 pers. kamers	€ 475,00
	2 pers. kamers	€ 425,00 pp

Opgave vakantieweek :

Josefien Baak Borculoseweg 68 tel. 0545 471200

opgave vanaf donderdag 11 Januari 9.00 uur.

Graag persoonlijk aanmelden.

Wacht niet te lang met opgeven want vol is vol !

*Namens de Samenwerkende Kerken en het U.V.V.
Josefien Baak, Anneke Bollen, Hannie Somsen*

VASTENACTIE 2018

Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia actief op verzoek van de toenmalige overheid en van de bisschop van het Mbala-Mpika-bisdom. Vanuit hun missie hebben zij zich ingezet op het gebied van onderwijs en ziekenzorg, waaronder voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. Zij hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio (i.s.m het bisdom) en dat jarenlang gerund.

Sinds de HIV- en aids-pandemie hebben de zusters in Zambia hun werkzaamheden verschoven. Het ziekenhuis is overgenomen door de overheid en de zusters hebben het Households In Distress (HID)-programma opgezet in 1991. Het doel van het HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op het gebied van HIV en aids werkt.

Binnen het HID-programma vallen: hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; armoede bestrijdingsprogramma's en bewustwordingsprogramma's.

Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwe/weduwenaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben - tussen de 0 en 6 euro per week – en die gemiddeld zo'n zes tot acht personen in hun huishouden tellen. Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of een starters

pakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.

Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project 15700 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt worden, waarvan 12600 indirect.

Secretariaat St.Paulusparochie

KERKEN IN DEBAT MET POLITICI IN BERKELLAND

De predikanten in Berkelland hebben het initiatief genomen voor een debat tussen de leden van de kerken en de lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Op maandag 19 februari wordt daarvoor een verkiezingsavond georganiseerd in Het Assink in de Van Gellicumzaal Julianastraat 12a, 7161 CR Neede. Het debat begint om 20.00 uur.

Nog niet zo lang geleden bleek uit een onderzoek van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland (PKN), dat veel leden het zouden waarderen als de kerk zich actiever manifesteert in het politieke debat. De kerk hoeft niet altijd zo voorzichtig te zijn met het innemen van een standpunt, vonden de geënquêteerden. Dat onderzoek ging vooral over de landelijke politiek. Waarom zou dat ook niet gelden voor de politiek in de gemeente Berkelland?

Wat vindt u?

De kerk mag dus wel wat nadrukkelijker een standpunt innemen over zaken die leden van de kerk na aan het hart liggen. Maar wat is ‘de kerk’? Dat bent ù toch? Daarom willen wij u een platform bieden om met de lijsttrekkers van de lokale partijen in discussie te gaan. Wat speelt er in onze gemeente Berkelland dat u – zeker ook vanuit uw geloof - bezig houdt?

Dan hebben we het bij voorbeeld over de armoede en schuldenproblematiek waar ook in Berkelland nog steeds veel te veel mensen mee worden geconfronteerd. Aandacht en zorg voor ouderen en wie eenzaam zijn is al heel lang een aandachtsgebied van de kerken. Waar vinden we dat terug in de programma's van onze politieke partijen? Maar niet minder belangrijk: waarop kunnen jongeren rekenen in Berkelland? De milieuproblematiek is niet iets dat zich op lokaal niveau laat oplossen, maar we kunnen daaraan misschien wel met z'n allen een steentje bijdragen. Hoe ondersteunen de politieke partijen de agrariërs in hun zorg voor onze aarde? Vluchtelingen en integratie is een belangrijk thema. Stel dat er in de komende tijd weer meer vluchtelingen aan onze deuren kloppen, wat doen wij dan? Doen we alleen wat ons vanuit Den Haag wordt opgelegd of willen de Berkellandse partijen wel een stapje verder gaan? De kerken speelden altijd een belangrijke rol in de onderlinge samenhang in onze woonkernen. Door de ontkerkelijking is de rol van de burgerlijke gemeente steeds belangrijker geworden. Welke rol zien de partijen weggelegd voor de gemeente? Voeg uw eigen vragen maar toe!

Lees de krant

Wij rekenen erop dat de lijsttrekkers komen om met u in gesprek te gaan. In de komende weken houden we u via de lokale pers op de hoogte.

De predikanten in Berkelland

PERMANENTE INZAMELING VOEDSELBANK

Beste parochianen,

In 2017 hebben de locatieraden van de Sint Paulusparochie u opgeroepen om in het eerste weekend van de maand houdbare producten in te zamelen voor de Voedselbank. Voor sommige locaties was dat organisatorisch lastig omdat er niet altijd vieringen waren in het betreffende weekend. Dit jaar willen we daarom overgaan naar een permanente inzameling. Dit houdt in dat u bij elk bezoek aan een viering houdbare producten mee kunt brengen naar de kerk.

Deze permanente inzameling is eigenlijk een vervolg op een traditie uit de 16^e eeuw. Toen stond er achter in de kerk vaak een “Broodtafel” waar brood en graan uitgedeeld werd aan mensen die dat nodig hadden. De tafel werd gevuld door mensen die wat konden missen en anderen graag wilden laten delen in hun overvloed.

Dit eeuwenoude initiatief wordt nu voortgezet door de Voedselbank Oost Achterhoek die wekelijks zo’n 300 pakketten uitdeelt aan huishoudens die niet meer in staat zijn om zelf voor voldoende eten te zorgen. De voedselpakketten worden samengesteld met producten die gratis worden verstrekt door bedrijven en particulieren. Het gaat hierbij altijd om een aanvulling op de eigen boodschappen en is voor een bepaalde periode van toepassing.

Bij deze wordt u opgeroepen om van tijd tot tijd houdbare voedingsmiddelen mee te brengen bij uw kerkbezoek. U kunt deze producten deponeren in de daarvoor bestemde kratten. Wat de producten betreft kunt u denken aan koffie, blikgroenten, vlees of vis in blik, rijst, macaroni, houdbare sauzen enz.

Namens de Voedselbank en haar gebruikers bedankt voor uw bijdrage.

Secretariaat St. Paulusparochie

TAIZÉVIERING OP ZATERDAG 17 FEBRUARI

Taizé is een gehuchtje in de Bourgogne, waar in de 2^e wereldoorlog de jonge Zwitserse predikant Roger Schutz, een kloostergemeenschap van mannen begint, heel opmerkelijk voor een protestant. Zijn belangrijkste doel is in eenvoud en gebed bij te dragen aan verzoening tussen mensen, tussen volkeren en niet op de laatste plaats tussen christelijke kerken van verschillende gezindten.

Al gauw krijgt Taizé een grote aantrekkingskracht op jongeren. Nu komen er jaarlijks tienduizenden jongeren in de maanden april tot en met oktober voor 1 week naar Taizé, ook vanuit onze regio.

Taizé-vieringen hebben een geheel eigen liturgie. Deze wordt vooral gekenmerkt door gezangen en stilte.

De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in Taizé gecomponeerd.

Deze korte liederen zijn meditatief. Ze

worden gedurende enkele minuten herhaald om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de gebedstekst van het lied goed door te laten dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de herhalingen zijn ze makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig gezongen worden.

Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het moment van stilte. Deze stilte duurt ongeveer 10 minuten en is bedoeld om te mediteren over de gezongen liederen, de gebeden en schriftlezing en om te bidden, dichter bij God te komen. Zijn stem laat zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.

Om de sfeer van Taizé op te roepen wordt er net als in de

Verzoeningskerk van Taizé gebruik gemaakt van veel waxinelichtjes en een oranje doek. Ook is er een speciaal kruis, dat identiek is aan dat van



Taizé. De viering duurt zo'n 40 minuten.

U bent van harte welkom in de Taizé-viering in de RK Mattheuskerk op zaterdag 17 febr. om 19.00 uur.

Rita te Riet

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO

29 mrt., 17 mei, 28 juni, 20 sept., 15 nov. en 20 dec.

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren
Vrijdag 16 maart 2018

J. Hartman, M. van Gessel
Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Onderstaande twee artikelen zijn op de website geplaatst. Kijk bij Eibergen, Lokaal Nieuws

OPROEP AAN ALLE PAROCHIANEN OM DEEL TE NEMEN AAN NL DOET

Bij deze doen wij een oproep aan u om, zo mogelijk, een bijdrage te leveren om diverse organisaties te helpen bij de aangemelde klus.

Secretariaat St.Paulusparochie Groenlo

LICHTJESAVOND OP DE RK BEGRAAFPLAATS BORCULOSEWEG

Veel belangstelling!

Op woensdag 27 december 2017 hebben ruim 125 belangstellenden de lichtjesavond bezocht.

De begrafeniscommissie en vrijwilligers RK Mattheuslocatie Eibergen

LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS

Geboren: Geen

Gedoopt: Geen

U kunt zich aanmelden voor het H. Doopsel bij Stefanie Kolkman, contact persoon van de werkgroep, per tel: 0545 474696 of per mail: doop-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Overleden:

Herman Teselink	82 jaar	06-12-2017
Nolda Penterman – van Wessel	86 jaar	17-12-2017

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Collecteschema 2018

3 februari	P.C.I.
14 februari t/m 1 april	Bisschoppelijke Vastenactie
1 april	Bisschoppelijke Vastenactie

Collecteopbrengsten en overige giften: zie volgende Echo

Collectes vieringen totaal:	1.784,00
Boekjes	21,00
Misintenties:	60,00
Kaarsengeld:	353,00

Kerkebalans 2017

Toegezegd 2017 totaal	53.550,00
Reeds ontvangen t/m 30 november	52.065,00
Nog te ontvangen	1.485,00

Agenda

Geen

Pastorale Zorg

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06 19017292

Centraal Secretariaat St.Paulusparochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl tel. 0544 464663

Uitvaart telefoon 06 24855201



Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354

www.stpaulusparochie.nl email: info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Locale aangelegenheden

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor diverse vragen in het Mattheus-centrum Grotestraat 88, 7151 BE, Eibergen, tel: 0545 471354 email: secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Pastor	Telefoonnummer	Emailadres
H. de Jong	06 12379793	pastoordejong@stpaulusparochie.nl
A. Zoet	06 27124695	annettezoet@gmail.com
C. Peters	06 51036579	c.peters@stpaulusparochie.nl
R. den Hartog	06 57330330	pastor.den.hartog@gmail.com

Locatieraadleden (dagelijks bestuur)

Functie	Naam	Telefoonnummer
Voorzitter	W. Fels de Vrucht	0545 472719
Secretaris	A. Schröer van Mast	0545 473830
Budgethouder	Ton Steintjes	

Contactpersoon voor:

Communie aan huis: Mw. Lies Mokkink 0544 463243

NL94RABO 0113 6011 74 t.n.v. (Parochie) H. Mattheus Eibergen

NL76RABO 0119 5807 72 t.n.v. (Parochiële) Caritas Instelling St.Paulus

NL58RABO 0316 4100 04 t.n.v. Kerkbalans H.Mattheuskerk