



Van de H. Mattheus - 53e jaargang, nr. 6, 15 nov t/m 19 dec 2018

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE DE ECHO

Dit is de laatste Echo die voor iedereen in papieren vorm verschijnt.

Vanaf de volgende Echo krijgen alleen zij die dat hebben aangegeven de Echo nog in papieren vorm. Voor ieder ander staat de Echo op de website van de St. Paulusparochie, locatie H. Mattheus.

De eerste tijd zullen er nog Echo's achter in de kerk en in de Mariakapel liggen. Komt u tot de ontdekking dat u toch liever de papieren Echo heeft dan kunt u dat op de volgende manier aangeven:

D.m.v. een briefje met daarop uw naam en adres. En de tekst dat u een papieren Echo wilt. Dit briefje kunt u bij de kerk in de brievenbus doen. Via een mail aan het secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl. Geef ook hier duidelijk aan wat u wilt en uw naam en adres.

Wilt u de Echo op de website lezen dan gaat u naar:
www.stpaulusparochie.nl

U ziet dan plaatsnamen op een zwarte balk, in deze balk klikt u Eibergen aan. Nu verschijnt er een oranje balk. In deze balk klikt u op Echo. Daarna klikt u op de Echo welke u wilt lezen.

Namens de locatieraad Wilhelmine Fels de Vrugt

PASTORAAL COLUMN

Gaat over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping (Marcus 16, 15). Deze opdracht staat aan het eind van het Marcus Evangelie. In de Evangelieën is door de vier Evangelisten het leven van Jezus beschreven en wordt de opdracht aan de lezer gegeven om Zijn blijde boodschap door te vertellen en mensen te dopen in naam van de drie Ene God, Vader, Zoon en heilige Geest. Een mooie opdracht maar hoe doen we dat in onze tijd? Hoe kunnen we geraakt worden door de woorden van de Schrift.

Het zijn barre tijden voor de Kerk. Geloof en religie liggen zowel van binnen de Kerk als buiten de kerk onder vuur. De maatschappij is kritisch en hoe geven we inhoud aan het gelovig leven. Hoe kunnen we het geloof, de Blijde Boodschap, doorgeven in een tijd van krimp en een steeds groter wordende parochie. Hier heb ik natuurlijk geen pasklaar antwoord op maar als je de kerkelijke documenten op slaat is dit een onderwerp waar al ruim 50 jaar aandacht voor is. We hoeven het wiel gelukkig niet opnieuw uit te vinden.

In de zomervakantie heb ik het Compendium voor de nieuwe Evangelisatie gelezen. Dit is een uitgave van kerkelijke documenten, preken en toespraken van de verschillende Pausen tussen 1962 en 2016. Tijdens het tweede Vaticaansconcilie dat van 1962 tot 1965 in Rome is gehouden was het al een belangrijk onderwerp. Geloofsoverdracht. Een bekende uitspraak van de heilige Paus Johannes de XXIII isaggiornamento. Dat betekent, Bij de dag brengen. Open de ramen werd er gezegd. Deze uitspraak is volgens mij nog steeds zeer actueel. Wanneer de ramen en deuren open zijn kunnen we Gods Geest binnen laten komen, kunnen we ook naar buiten om erop uit te gaan. God klopt op de deur, wij mogen opendoen om Hem binnen te laten en wij kunnen erop uit te trekken.

Het Evangelie roept ons op om erop uit te trekken en door te geven wat we hebben ontvangen. Je kunt je de vraag stellen welk geloof we hebben ontvangen en wat en hoe geef je dat door. Dat is waar de vele documenten en preken over gaan.

In de documenten worden een aantal hele duidelijke handvatten gegeven over geloofsoverdracht en geloofsbeleving. Het lijkt vanzelfsprekend maar je kunt alleen doorgeven wat je hebt ontvangen zoals de apostel Paulus al schrijft.

De verschillende Pausen roepen op tot “Kerygma” de Griekse uitdrukking voor Eerste Verkondiging. Dit geldt niet alleen voor nieuwe gelovigen maar we blijven allemaal leerling van Jezus. Ons hele leven lang.

Een volgend punt dat veelvuldig wordt aangehaald lijkt ook vanzelfsprekend maar vraagt veel van ons. De oproep tot het onderhouden van de unieke relatie met Christus die we allemaal hebben op onze eigen manier. In gebed en de ontmoeting met de Heer in het vieren van de sacramenten en het doen van de Werken van Barmhartigheid. Daarnaast worden we opgeroepen tot gemeenschap. Het geloof belijden, het geloof vieren en het geloof in de praktijk ten uitvoer brengen vraagt om gemeenschap.

Gemeenschap met de mensen van de locatie, van de parochie, van het Bisdom en met de wereldkerk. Het ontmoeten van de ander met een kleine letter en een hoofdletter. En we mogen erop vertrouwen dat we hierin geleid worden door de heilige Geest. Gods Geest die we met Pinksteren hebben ontvangen.

Nieuwe evangelisatie vraagt moed en durf om met vertrouwen naar de toekomst te kijken. Krachten te bundelen en de vreugde van het Evangelie te delen in onze mooie Achterhoek.

Pastor R. den Hartog

CAECILIAFEESTEN 2018

We zijn blij met onze koren

Als patrones van muzikanten dragen talrijke koren, muziekverenigingen, fanfares en orkesten de naam van de heilige maagd Caecilia. Maar ook de geloofsgemeenschappen Neede en Rietmolen dragen haar naam.

Onze koren maken zich op voor hun jaarlijkse Caeciliafeesten, voor gezellige bijeenkomsten met voordracht, een goed glas en natuurlijk de huldiging van zanglustigen die er vaak heel wat jaren trouwe dienst op hebben zitten.

In verschillende geloofsgemeenschappen wordt dit in de komende tijd gevierd!

Dank voor jullie inzet en de ondersteuning van de liturgische vieringen in de St. Paulusparochie.

Pastoor H.A.M. de Jong

ADVENTSACTIE

Beste parochianen,

In de Advent staat er een verplichte collecte gepland voor de Adventsactie. Dit jaar zal de opbrengst van deze collecte ten goede komen aan een project in Burkina Faso. Dit project ondersteunt kwetsbare vrouwen op drie manieren:

Er wordt een opleidingstraject opgezet op het gebied van catering, koken en banketbakken. Door deze opleiding worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Voor de vrouwen die na hun opleiding een eigen bedrijfje willen

opzetten wordt er een microkrediet beschikbaar gesteld.

Voor de vrouwen die werken of een opleiding volgen wordt er een kinderopvang opgezet

Wij vragen u om deze collecte in de vieringen en in uw kerkbladen aandacht te geven.

Bijgaand treft u informatie aan die u voor dit doel kunt gebruiken.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande berichten vragen en / of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de Beleidsadviesgroep Diaconie van de Paulusparochie.

Beleidsadviesgroep Diaconie Sint Paulusparochie

ADVENT EN KERST IN DE KUNST



Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie op maandag 10 december een avond in het Achterhuis, Borculooseweg 43, in Neede. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur.

Mgr. drs. Herman Woorts, zal de ontwikkeling schetsen hoe vanaf de 3^e eeuw tot heden Gods menswording in Jezus in beeld is gebracht, zowel in het christelijke Westen als in het Oosten. Hij richt zich vooral op hoe en waarom ons geloof verbeeld is zoals het verbeeld is.

Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht doceert hij aan priester- en diakenopleidingen het vak 'Christelijke kunst en iconografie'.

Secretariaat St. Paulusparochie, Peter Müller

JONGERENCOLLECTEWEEKEND 17 EN 18 NOVEMBER

Steun het katholiek jongerenwerk

Uw gebed, hulp, steun en financiën zijn onmisbaar om het jongerenwerk in stand te houden. Jongeren hebben ondersteuning nodig om met elkaar én met u Kerk te zijn.

De jongerenwerkers doen op landelijk, lokaal en regionaal niveau belangrijk werk: ze leggen contacten met jonge mensen binnen en buiten de Kerk. Ze organiseren ontmoetingen, vormingsdagen en diaconale projecten.

Ze stimuleren jongeren om zich in te zetten in hun parochie en ontwikkelen materialen om tiener- en jongerengroepen op te zetten.

Helpt u mee om het jongerenwerk in Nederland in stand te houden?

Geef in de extra collecte. U kunt ook een bijdrage overmaken:

NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. SRKK te Utrecht, o/v Jongerencollecte.

Secretariaat St. Paulusparochie Groenlo

TOEKOMST VAN DE KERK

Iemand roept mij
samen met anderen
voor een betere wereld
die begint bij mezelf
en die de moeite loont
omdat God het beloofd heeft
en ik daarin geloof.

Vormselviering Paulusparochie.

In onze Paulusparochie bereiden bijna 30 kinderen zich voor op het H.

Vormsel. Het project wat hierbij gebruikt wordt heet “Vormselkracht”. Hierin zit het woord “Vormen”. De kinderen laten zich in de voorbereidingstijd vormen door na te denken over vragen:

Wat betekent geloof in mijn eigen leven?

Welke bouwstenen van liefde, vergeving, doorzettingsvermogen, volharding, zorg voor anderen, etc. kan ik hiervoor inzetten?

Deze bouwstenen hebben de vormelingen ook zichtbaar gemaakt in de versierde dozen die vóór in de kerken zijn geplaatst. Deze ‘stenen’ vormen tijdens de Vormselviering een prachtig bouwwerk dat vertrouwen en kracht voor de toekomst uitstraalt. De vormelingen dragen op deze wijze hun steentje bij aan onze kerk.

Dit voorbereidingstraject op het Heilig Vormsel gaan ze niet alleen. Ook de ouders worden nadrukkelijk bij deze voorbereiding betrokken.

Tijdens deze voorbereiding stellen we het leven van Jezus centraal door samen een film te kijken over het leven van Jezus, gezien door de ogen van een kind.

Het is belangrijk dat kinderen ook thuis een bedding ervaren waarin geloven een plaatsje heeft. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke vragen en maken we het ook gezellig door samen met de kinderen uit de St. Ludger ontmoetingen te organiseren. Ook hebben de kinderen gesprekken gevoerd met vrijwilligers uit de beide parochies om te ontdekken wat hun motivatie/intenties zijn om dit voor de kerk te doen vanuit hun geloof.

De kinderen ervaren op deze manier dat ze deel uit maken en kiezen voor een geloofsgemeenschap waarin iedereen waardevol en onmisbaar is omdat iedereen gelovig zijn steentje bijdraagt.

Ouders hebben ook de waarde die zij aan hun kinderen willen doorgeven op deze stenen vermeld.

De kinderen en de werkgroep willen u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij de Vormselviering van zaterdag 24 november 19.00 uur te Groenlo

Vormselwerkgroep St.Paulus

LICHTJESAVOND

RKbegraafplaats Borculoseweg 18
Thema: 'LICHT' woensdag 19 december
2018 aanvang om 20.00 uur.



Er is een programma met passende woorden en muziek m.m.v. van het Mannenkoor Leedvermaak Eibergen en Esther Nijbroek, begeleidster bij rouw en verdriet. Op de mooi verlichte begraafplaats wordt stil gestaan bij hen die gemist worden.

Er is gelegenheid om een tekst, tekening, gedicht thuis te maken en in de gedenkboom te hangen. Kinderen/kleinkinderen kunnen thuis iets maken voor deze gedenkboom.

Aan de bezoekers zullen kaarsen uitgereikt worden om bij het graf of de urn van hun dierbare te zetten.

Iedereen is deze avond meer dan welkom, ook nabestaanden wiens dierbaren elders gecremeerd of begraven zijn.

Zet u deze avond alvast in de agenda. We rekenen op een grote opkomst.

Werkgroep begraafplaats RK Mattheus locatie Eibergen

VERSCIJNINGSDATA VAN DE ECHO

20 december

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren

Vrijdag 7 december 2018

J. Hartman, M. van Gessel

Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Donderdagavond 15 november wordt om 20.00 uur bij zalencentrum Dute Concordia in Beltrum de regioavond gehouden. Zaal is open vanaf half 8.

Uitgenodigd is het zangduo The Sweet Memories, met liedjes uit de vroegere jaren. Het zangduo wordt gevormd door Gerda en Coby. Beide zangeressen hebben een jarenlange zangervaring en zingen al een aantal jaren samen in The Sweet Memories.

De bijdrage inclusief koffie, consumptie en een hapje bedraagt € 10,00. Opgave vooraf bij het bestuur.

Maandag 17 december vieren we samen de Kerst.

We beginnen 's middags om 17.00 uur bij De Klok met een meditatief moment.

Daarna gaan we samen genieten van een koffietafel.

The Voices, een groep van 8 dames uit Groenlo komen de avond verder verzorgen.

De eigen bijdrage voor deze bijeenkomst is € 15,00

Opgave kan bij het bestuur tot 8 december.

Noteer alvast dinsdagavond 29 januari vanaf 20.00 uur bij de Klok. Dan houden wij onze jaarvergadering.

Na het officiële gedeelte van de avond, halen we de bingoballetjes met planken weer tevoorschijn. Uiteraard staan de mooie prijzen ook klaar!

Bestuur ZijActief Eibergen

KERSTACTIE: GEDRAGEN DOOR VELEN

Was u ook verbaasd toen op 11 oktober de Gouden Televizier-Ring werd gewonnen door ‘Beau five days inside’? Wie had dat gedacht, met twee kijkcijferkanonnen (‘De Luizenmoeder’ en ‘Expeditie Robinson’) als mede-kanshebber voor deze publieksprijs.

De inking die dit programma gaf in het leven van mensen die het minder getroffen hebben heeft indruk gemaakt. In de serie werd de kwetsbaarheid van ieder mens zichtbaar. Werkloosheid, scheiding, schulden, ziekte: het kan iedereen overkomen, zelfs de mensen die roepen “Dat overkomt mij niet”...

De Kerstactie van de gezamenlijke kerken in Berkelland is er voor inwoners van Berkelland die het financieel moeilijk hebben. Zij kunnen een levensmiddelenpakket ontvangen als steuntje in de rug. We laten hen zo weten dat wij met ze meeleven en dat ze gezien worden.

De Kerstactie mag gelukkig rekenen op een brede groep van gevers die het financieel mogelijk maken om zoveel pakketten te kunnen verstrekken. Gevers die beseffen dat het hen zelf ook kan overkomen, die de kwetsbaarheid van het leven (her)kennen en via de Kerstactie een steentje willen bijdragen.

En ja, soms hebben we programma’s als ‘Beau five days inside’ nodig om ons hier weer bewust van te maken.

Helpt u ons om de Kerstactie financieel weer mogelijk te maken?

Uw bijdrage is welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v.

Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Hartelijk dank!

Meer informatie vindt u op www.kerstactieberkelland.nl.

Met vriendelijke groet,

Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

IN MEMORIAM BENNIE TE VAARWERK

21 September kwam het droeve bericht bij ons binnen dat Bennie te Vaarwerk in het hospice “Erve Kleinsman”, Langelo onder Haaksbergen was overleden.

Bennie was ernstig ziek en kon de ziekte die al een aantal keren zijn leven beheerste niet meer overwinnen. Ondanks zijn jonge leeftijd van 60 jaar legde hij zich daarbij neer en heeft hij nog een fijne tijd gehad in het Hospice te Haaksbergen. Bij een bezoekje daar

gaf hij aan dat hij het een erg prettige plek vond om de laatste weken van zijn leven daardoor te mogen brengen. Alle lof had hij voor de verzorging en de hulp van zijn twee zussen.

Bennie was iemand op de achtergrond, betrokken en toegewijd bij het werk en de dingen die hij deed. Archivaris en historicus ten voeten uit. We hebben Bennie beter leren kennen in de periode dat hij het boek “De St. Mattheuskerk van Eibergen” Kroniek van een parochie in het Berkelland 1795 – 2010 voor ons schreef. Toen we hem benaderden gaf hij aan dat het een hele klus zou worden maar het ook wel een eer vond.

We kwamen als voorbereidingsgroep regelmatig op de zaterdagochtend bij elkaar en elke keer kwamen we een stukje dichterbij het eindresultaat. Menig uurtje hebben we het met elkaar gehad over de historie van onze kerk en zijn geschiedenis, onder het genot van een kop koffie en soms ook met appelgebak, want daar was hij dol op.

Bennie vroeg telkens iets meer tijd want hij wilde het goed doen om geen enkel detail te vergeten. Die tijd is hem gegeven en het boek verscheen wat later in de tijd maar het was en is een boek van formaat.

Complimenten en veel waardering kreeg hij van velen uit de geloofsgemeenschap en zelfs van de burgermeester dhr. Bloemen en de



bisschop W. Eijck.

Later heeft hij nog menige rondleiding in onze kerk gedaan en bleef hij betrokken bij onze geloofsgemeenschap.

Voor een aantal maanden geleden kregen we het bericht dat Bennie opgenomen was in het ziekenhuis en niet meer beter kon worden. Het wachten was op een plek in het Hospice. Hij was erg dankbaar daar te mogen zijn en gelukkig met de vele bezoeken aan zijn bed tot het laatste toe.

Openhartig en vanuit vertrouwen heeft hij de tijd gekregen om vele goede gesprekken te voeren zodat hij zijn leven op een fijne manier kon afsluiten. Alles had hij geregeld, zijn uitvaart moest sober en in de Oude Mattheus (Protestante kerk), de liturgie en muziek had hij zelf samengesteld. Een van de laatste dingen die hij vanuit zijn sterfbed nog deed is het interview met de krant.

We verliezen in Bennie een betrokken parochiaan en historicus met als nalatenschap een prachtig jubileum boek.

We wensen zijn zussen Ine en Ria en zijn familie en vrienden heel veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Bennie bedankt voor alles wat je voor onze parochie en locatie Mattheus hebt gedaan en betekend. “Oet de tied” stond er boven je kaart en bidprentje maar voor ons blijft je prachtige boek met de RK-historie een waardevolle en mooie herinnering voor altijd. Bennie is begraven op onze R.K. Begraafplaats aan de Borculoseweg 18A, in het graf van zijn voorouders. Hij noemde het “Thuiskomst”. Rust in Vrede.

*Namens Locatie RK Mattheus
Marian Bolster en Leo Geerdink*

HEEFT U EEN LUISTEREND OOR?

Wie zijn wij - Ruimte voor anders zijn is er voor mensen met een psychische kwetsbaarheid; mensen voor wie het leven niet altijd zo vanzelfsprekend is. Niet iedereen heeft mensen in zijn omgeving met tijd en aandacht, iemand die openstaat om echt te luisteren.

We zijn op zoek naar nieuwe maatjes

Als maatje bied je een luisterend oor en bouw je een vertrouwensband op. Een kop koffie of thee, een wandelingetje, ruimte voor een gesprek over de dingen die er voor de ander echt toe doen. Voorop staat dat je er bent voor de ander en de ander kan laten zijn wie hij is.

Wat vragen we van je

Je hebt inlevingsvermogen en je kunt luisteren zonder direct met een oordeel of oplossing te komen. Je bent oprecht en betrouwbaar. Gemiddeld vraagt het 2 -3 uur per maand. Dag en tijdstip kun je zelf afspreken, in overleg met de deelnemer.

Wat bieden wij

Een oprechte ontmoeting van mens tot mens is niet alleen voor de deelnemer maar ook voor het maatje verrijkend.

Deelnemers zijn vaak blij dat je komt: 'Ik doe er voor jou toe als mens'.

Vooraf vindt een aanmeldingsgesprek plaats. Je krijgt dan meer informatie en kunt kijken of het je aanspreekt. Een cursus voor nieuwe maatjes start 8 oktober a.s.

Als maatje kun je bij vragen terecht bij de coördinator. Driemaal per jaar is er een terugkomavond voor alle maatjes om ervaringen uit te wisselen.

Je ontvangt een reiskostenvergoeding.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator, Janine Meeuwsen: 06-20029122 of oost-gld@ruimtevooranderszijn.nl.

Vereniging Ruimte voor Anders zijn



OPLEIDING MICROKREDIET EN KINDEROPVANG VOOR KWETSBARE VROUWEN UIT BURKINA FASO

Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal, ze leven in een cyclus van armoede, (seksueel) geweld en uitbuiting. De zusters van de congregatie OLV van Liefde van de Goede Herder bieden hulp aan de allerarmste vrouwen, meest alleenstaande moeders, en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis opgezet, een kinderopvang en kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen en hun kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp en een opleiding.

Van opleiding naar werk

Jaarlijks volgen 45 vrouwen en meisjes een opleiding op het gebied van catering, koken en banketbakken. Dit jaar wordt de scholing uitgebreid met computerlessen en Frans, de officiële voertaal in het land. Veel vrouwen spreken deze taal namelijk niet. De cursisten hebben hier zelf om gevraagd, omdat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Zeker de helft van de cursisten vindt direct na de opleiding een fatsoenlijke baan. Aangezien de cursisten gemiddeld vijf familieleden onderhouden, is het aantal mensen dat hiervan profiteert veel groter. Adventsactie draagt bij in de kosten van de opleiding en de maaltijden voor de cursisten.

Bedrijfje starten met microkrediet

Uiteindelijk lukt het rond zeventig procent van de cursisten om werk te vinden. Er is echter ook een groep vrouwen voor wie dit, vanwege familieverplichtingen, niet mogelijk is. Zij zouden liever een eigen bedrijfje opzetten, maar hebben daarvoor niet de financiële middelen. Daarom is voor komend jaar, met hulp van Adventsactie, een plan opgesteld om microkredieten te verlenen. Hiervoor is een groep van 10 vrouwen of groepen vrouwen geselecteerd, die zijn geslaagd voor de opleiding. Zij krijgen les in financiën en leren hoe je een bedrijfsplan opzet en een mogelijk afzetgebied in kaart brengt. Daarna maken ze zelf

een bedrijfsplan. Alleen haalbare plannen komen in aanmerking voor een microkrediet – maximaal 300 euro. Dit moet in kleine maandelijkse termijnen worden terugbetaald. Met het terugbetaalde geld worden vervolgens microkredieten verstrekt aan andere vrouwen.

Kinderopvang voor werkende en lerende moeders

In de kinderopvang en kleuterschool van de zusters is plaats voor 19 baby's en 55 kleuters. Ze krijgen zorg en gezonde voeding; de kleuters volgen voorschoolse educatie om ze voor te bereiden op school. Voor de vrouwen die werken of een opleiding volgen en die geen opvang kunnen betalen, is dit een uitkomst. Ze weten zeker dat hun kinderen in goede handen zijn. Dit jaar maakt Adventsactie de plaatsing mogelijk van nog eens 15 kinderen van arme, kwetsbare alleenstaande moeders. Op deze manier draagt de kinderopvang bij aan de economische zelfstandigheid van de vrouwen.

Rechten van vrouwen en kinderen

Gebrekkige kennis van de rechten van vrouwen en kinderen draagt bij aan het in standhouden van hun armoede en uitbuiting. Daarom wordt dit jaar gestart met activiteiten om de hele gemeenschap hierin te scholen, ook mannen en jongens. Onder andere over kindhuwelijken. Iedereen moet zich bewust worden van de belangrijke rol die vrouwen spelen in de gemeenschap en van hun rechten.

Secretariaat St.Paulusparochie Groenlo

REIZEN NAAR ISRAËL EEN CHRISTELIJKE MUST

In september 2019 heb ik met de christelijke reisorganisatie Drietour een (op oecumenische basis) reis gepland naar en door Israël. Het is goed om met een positieve stap dit ‘land van melk en honing’ te tonen dat christelijke interesse er is en altijd zal zijn. Het is ook goed voor christenen zelf om Israël vanuit eigen ervaring te leren kennen.

Driemaal was ik in Israël en steeds kwam ik vol indrukken weer terug. Het is een prachtig land in vele opzichten.

We ontmoetten Joden, Arabieren, Druzen. Er is veel variatie in geloof en geloofsbeleving, politieke inzichten, maar ook in geografisch, historisch, archeologisch en biologisch opzicht is het een uiterst boeiend land. Overal is te zien dat men geïnteresseerd is in de historie van dit toch niet zo heel grote land. Er zijn vele opgravingen, die voor toeristen toegankelijk zijn gemaakt. Daarnaast is Israël in veel opzichten een westers, welvarend land. Het bruist er van activiteiten. De economie bloeit.

Maar het is ook een land van tegenstrijdigheden. De dreiging van aanvallen vanuit de Palestijnse gebieden, de Syrische en Libanese strijdgroepen moet met veel inzet gepareerd worden. Israël is immers als een eiland dat omringd wordt door in potentie vijandige volkeren. Er is dus veel aandacht voor het waarborgen van de veiligheid, zeker waar het de toeristen betreft. Christelijke pelgrims worden tot en met beschermd. Als ergens een incident is, worden toeristen en pelgrims omgeleid. Kortom, je merkt er hoegenaamd niets van.

Voor christelijke pelgrims is het fantastisch en inspirerend om de christelijke heilige plekken te kunnen bezoeken. Voor iedere christen, dus ook voor de RK-christenen, is het zeer de moeite waard om zeker eens in het leven Israël te bezoeken. Het evangelie, de Bijbelse verhalen,



gaan daardoor veel meer leven. Het bezoeken van Jeruzalem met de H. Grafkerk, de doopplaats van Jezus in de Jordaan, het is mooi om het met eigen ogen te zien en beleven. Of het al niet genoeg is heeft Israël ook nog een prettig Middellandse Zee-klimaat.

Ik verheug me erop om met zo'n dertig pelgrims een achtdaagse oecumenische Israëlreis te gaan maken. Ga je mee?

Simon Nagelmaeker

Em RK pastoraal werker/geestelijk verzorger

Contact: S.Nagelmaeker@gmail.com

BEZINNEND OP WEG NAAR KERST

Engelen lopen op kousenvoeten, je hebt stilte nodig om ze te kunnen opmerken. Een moment van bezinning schiet er in onze hectische tijd vaak bij in. Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven. In de adventstijd, van 2 december tot en met 6 januari, willen wij, Marga Engelage, en Eveline Struijk, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken.



Marga Engelage is pastoraal werker in de parochie hh twaalf apostelen en Eveline Struijk is predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken.

Wilt u deze mails ontvangen?

Geef u dan op bij Freek ten Berge, e-mailadres:
oikomeneachterhoek@gmail.com

Wie dit jaar de bezinningsmails op weg naar Pasen al heeft gekregen, hoeft zich niet opnieuw aan te melden.



Eind november krijgt u dan vanzelf weer bericht van ons.

Hebt u geen een computer/ e-mailadres?

Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in] vragen de mail te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan zowel uw eigen naam en adres doorgeven, als ook het e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen?

Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!

*Een hartelijke en inspirerende groet van
Marga Engelage (pastoraal werker)
en ds. Eveline Struijk*

ARTIKELEN DIE OP DE WEBSITE ZIJN GEPLAATST

Een aantal artikelen zijn geheel of gedeeltelijk vanwege de actualiteit op de website gezet. Deze artikelen zijn vinden bij Lokaal Nieuws van Eibergen.

- Cursus Kunst van Henri Matisse – beginnend op 15 november in Groenlo.
- Filmavond in Rekken - De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie organiseert weer een filmavond, en wel op maandag 12 november.
- Bedevaart naar Kevelaer op 1 november
- Mededeling van beleidsgroep Diaconie m.b.t. Sint Maarten
- Hoogfeest van de heilige Willibrord 7 november.

LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS

Geboren: Geen

Gedoopt: Femke ten Dam en Djayvi Smeets

Overleden:

Bennie te Vaarwerk

60 jaar

21-09-2018

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Collecteschema 2018

23 september

Vredescollecte

4 november

Kerstpakkettenactie

17 november

Nationale Jongerencollecte

Collecteopbrengsten en overige giften:

Collectes vieringen totaal:	537,00
MIVA collecte	84,00
Misintenties:	160,00
Boekjes	8,00
Kaarsengeld:	329,00

Kerkbalans 2018:

Toegezegd 2018 totaal	48.478,00
Reeds ontvangen	45.126,00
Nog te ontvangen	3.352,00

Agenda

Geen

Pastorale Zorg

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06 19017292

Centraal Secretariaat St.Paulusparochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur
en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl tel. 0544 464663

Uitvaart telefoon 06 24855201



Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354

www.stpaulusparochie.nl email: info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Locale aangelegenheden

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor diverse vragen in het Mattheus-centrum Grotestraat 88, 7151 BE, Eibergen,

tel:0545 471354 email: secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Pastor	Telefoonnummer	Emailadres
H. de Jong	06 12379793	pastoordejong@stpaulusparochie.nl
C. Roetgerink	06 20739564	pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
C. Peters	06 51036579	c.peters@stpaulusparochie.nl
R. den Hartog	06 57330330	pastor.den.hartog@gmail.com
J. Droste	0544 464663	droste@sintludger.nl

Locatieraadleden (dagelijks bestuur)

Functie	Naam	Telefoonnummer
Voorzitter	W. Fels de Vrught	0545 472719
Secretaris	A. Schröer van Mast	0545 473830
Budgethouder	Ton Steintjes	

Contactpersoon voor:

Communicatie aan huis: Mw. Lies Mokkink 0544 463243

NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. (Parochie) H. Mattheus Eibergen

NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. (Parochiële) Caritas Instelling st. Paulus

NL58 RABO 0316 4100 04 t.n.v. Kerkbalans H.Mattheuskerk