



Van de H. Mattheus - 53e jaargang, nr. 7, 20 december t/m 23 januari 2019

## **NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD**

Alweer de laatste Echo van het jaar. Een jaar waarin vele vrijwilligers zich hebben ingezet voor onze kerk. De locatieraad wil iedereen bedanken voor alles wat u het afgelopen jaar deed voor uw kerk. We rekenen graag ook volgend jaar weer op uw hulp.

Mevrouw Nagelmaker is tijdens het Ceciliafeest gehuldigd. Zij was twaalf en een half jaar lid van het dameskoor.

Het Paulusbestuur heeft het beleidsplan gepresenteerd. De H. Mattheuskerk blijft nog open maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten. Openblijven schept verplichtingen.

Openblijven vraagt inzet van iedereen, alleen een vitale gemeenschap heeft recht van bestaan, kan blijven bestaan. Willen we blijven bestaan dan moeten we op gebied van financiën uit de rode cijfers blijven maar ook hebben we meer vrijwilligers nodig die zich belangeloos inzetten voor onze kerk.

De bomen rondom de kerk hebben een grote onderhoudsbeurt gehad. Een hele klus die nodig was om veiligheid te garanderen.

Maandagmorgen 31 december om 09.00 uur hebben weer onze oliebollemis een begrip in onze locatie. Wij nodigen iedereen uit om het jaar met ons af te sluiten en samen met ons na de viering een kopje koffie te drinken met een lekkere oliebol.

Namens de locatieraad wens ik u: Vrede, Hoop en liefde. Vandaag, morgen en altijd.

Zalig kerstfeest en een goed en voorspoedig 2019.

*Wilhelmien Fels de Vrught*

## **BOETE EN VERZOENING VOOR KERSTMIS**

Met de Advent begint een tijd van bezinning, van verlangen naar verzoening en een nieuw begin. In de Bijbel lezen we dat God mensen die verkeerd hebben gehandeld, de kans wil geven om opnieuw te beginnen, dat zij zich bekeren en hun leven beteren.

Daarom gaf Hij aan de Kerk een prachtig geschenk: het sacrament van de verzoening. Na een tijd op de achtergrond te zijn geraakt, ontdekken gelovigen opnieuw of voor het eerst de heilzame werking van de biecht. Niet het dwangmatige en ‘het rijtje met de suikerpot’ van vroeger, maar een open en volwassen gesprek over het leven: over kansen, teleurstellingen, falen en verlangen.

We kunnen bidden om vergeving, maar als we uitspreken wat op ons drukt mogen we horen dat we aan Gods vergeving niet hoeven te twifelen. Deze is écht, wanneer we ons hart openen, berouw hebben en het voornemen om ons leven te beteren.

Ter voorbereiding op Kerstmis is er biechtgelegenheid op vrijdag 21 december voor en na de H. Mis van 9.00 uur en op zaterdag 22 december van 16.00 tot 17.00 uur, in de Calixtusbasiliek te Groenlo.

Buiten genoemde tijden kunt u ook contact opnemen met één van de priesters (pastor Den Hartog, 06 57330330; pastoor De Jong, 06 12379793).

*Pastoor H.A.M.de Jong*

## **NOSTALGIE**

Toen ik onlangs in Vragender kwam, hoorde ik het lied van “Het Dorp” van Wim Sonneveld. “Het dorp, .... ik weet nog hoe het was ....”. De koster had vóór de viering een cd opgezet waarop dit lied tussen Marialiedjes bleek te staan.

Wanneer je de tekst van dit lied door je heen laat gaan voel je een zeker heimwee naar de tijd waarin alles overzichtelijk was, mensen elkaar kenden en het leven aandachtiger en hechter met elkaar werd beleefd.

Oudere parochianen vertellen me vaak over de parochie van vroeger. De pastoor had één kerk, legde zijn huisbezoeken af, er waren kapelaans die hem hielpen, zij kenden de families en verbindingen en bijna iedereen was op de één of andere manier betrokken bij de Kerk. De Kerk, die een rol van betekenis had in de samenleving. Met de Kerk werd rekening gehouden.

Kortgeleden werden de resultaten gepubliceerd van het zoveelste onderzoek naar geloof en geloofsbeleving in Nederland. Krimp alom. “Gefeliciteerd!” zei Jeroen Pauw toen in diens talkshow Klaas Dijkhoff aanschoof om zijn uittreding uit de RKK toe te lichten. Dat is zoals het nu is.

Niet alleen het dorp, ook in de kerk zijn vanzelfsprekendheden weggevallen. Geloven doen velen zélf wel en zoeken dit niet, misschien nog op een scharniermoment in hun leven na, in een gemeenschap van gelovigen. Zij maken hun eigen keuzes: “geloof ja, kerk nee”, of “ik heb mijn eigen geloof”. En dat is ieders goed recht.

We komen uit een tijdperk waarin bijna iedereen zich tot het christendom bekende. De Kerk was oppermachtig. Soms uit een hang naar macht en invloed, maar vaker uit een oprechte zorg voor het heil en het welzijn van mensen. Laten we niet vergeten wat die Kerk in het verleden allemaal tot stand heeft gebracht en nog steeds doet. Nu het anders is geworden kunnen we rouwig zijn over de situatie waarin wij ons bevinden. Of niet.

De boodschap die we uit mogen dragen blijft onveranderd en is een bron van vreugde en heil. Ook al wordt ons getal minder en nemen we afscheid van een vertrouwd verleden: gelovigen blijven geroepen worden om ‘zout’ en ‘licht’ te zijn in de wereld (Mattheus 5, 13). De Kerk, kleiner in omvang, moet weer het gist in het deeg worden, het zout in de pap. Zij is ooit héél klein begonnen en stond open naar de wereld om daar een bijdrage te leveren aan het Koninkrijk van God dat door Jezus werd verkondigd.

Haar weg is nooit een aaneenschakeling van successen geweest. Hoogte- en dieptepunten zijn haar deel geworden. Schandalen ook. Laten wij, met Kerstmis en een heel nieuw jaar voor ons, niet bij de pakken neerzitten, maar juist nu in beweging komen en bezig blijven, vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, met de goede dingen. Schroom niet om over je geloof, over Wie je bezielt en wat je gaande houdt te spreken!

Tweeduizend jaar geleden ging in een dreigende wereld en in een donkere nacht de hemel open en kwam ons Heil ter wereld. Jezus, het Kind van Bethlehem is Gods antwoord op ons hopen. In die donkere wereld kwam het Licht, het teken van Gods redding. Dat Licht is altijd met mensen mee blijven gaan. Dat Licht heeft de weg gewezen. Om Hem gaat het!

Ook Kerstmis roept nostalgische gevoelens in ons wakker. Denkend aan vroeger, toen alles toch anders was ...? “Iedere tijd”, zo zegt Prediker “heeft zijn eigen dingen en voor alles is er een juist moment”

(Prediker 3). Daar zorgt God voor. Alleen, wij kunnen dat niet begrijpen.

Proberen vast te houden aan wat is geweest, is geen optie door de veranderingen die zichtbaar worden. Krimp hoeft geen kramp te worden!

Gods Geest is het die altijd waait en ons inspireert en in beweging zet om te blijven bouwen aan de Kerk van de Heer.

Ik hoop dat we als St. Paulusparochie, in de hectische tijd die we doormaken, elkaar vasthouden. Dat we het geloof en verbondenheid hooghouden en bereid zijn om ook in 2019 onze beste krachten te geven aan de Heer en Zijn Kerk. Niet omwille van de nostalgie, maar vanuit een levend geloof.

Namens het pastorale team en het parochiebestuur wens ik u en jou een Zalig Kerstmis toe en een Gezegend Nieuwjaar!

*Pastoor H.A.M. de Jong*

## **OECUMENISCHE DIENST OP 27 JANUARI 2019**

Op zondag 27 januari 2019 zal er om 10 uur een oecumenische dienst worden gehouden in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid.

Deze dienst vindt plaats in de protestantse Oude Mattheuskerk in Eibergen.

Voorgangers zijn pastoraal werkster Carla Roetgerink en ds Jan Struijk.

Dit betekent dat de eucharistieviering die op die dag gepland stond om 9.00 uur met pastor den Hartog vervalt.

Er is dat weekend dus geen viering in de RK Mattheuskerk.

Wil Thea Butterhoff dit doorgeven aan het ingeplande koor.

*Pastoor H.A.M. de Jong*

## LICHTJESAVOND RK-BEGRAAFPLAATS BORCULOSEWEG 18

Thema: 'LICHT' op woensdag 19 december 2018 aanvang om 20.00 uur.

Er is een programma met passende woorden en muziek m.m.v. van het Mannenkoor Leedvermaak Eibergen en Esther Nijbroek, begeleidster bij rouw en verlies.



Op de mooi verlichte begraafplaats wordt stilgestaan bij hen die gemist worden.

Er is gelegenheid om een tekst, tekening, gedicht thuis te maken en in de gedenkboom te hangen. Kinderen/kleinkinderen kunnen thuis iets maken voor deze gedenkboom.

Aan de bezoekers zullen kaarsen uitgereikt worden om bij het graf of de urn van hun dierbare te zetten.

Iedereen is deze avond meer dan welkom, ook nabestaanden wiens dierbaren elders gecremeerd of begraven zijn.

Zet u deze avond alvast in de agenda. We rekenen op een grote opkomst.



*Werkgroep begraafplaats RK Mattheus locatie Eibergen*













## **OLIEBOLLENVIERING EIBERGEN**

Jaren geleden werd het idee geopperd met een knipoog.  
Het werd een traditie. Op oudejaarsochtend, maandag 31 december om 9.00 uur wordt in de H. Mattheuskerk weer de "Silvester/Oliebollenviering" gehouden. Na de gezongen H. Mis, met pastoor de Jong, wordt u koffie en thee met een warme oliebol aangeboden door de locatieraad. Hierna kunt u thuis zelf aan de slag!

*Secretariaat St.Paulusparochie*



### **VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2019**

24 jan, 21 mrt, 23 mei, 27 jun, 12 sep, 24 okt, 12 dec

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren

Vrijdag 11 januari

J. Hartman, T. klein Tuente, M. van Gessel

Email: [echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl](mailto:echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl)

## GENIET VAN GELDERSE KLANKEN TIJDENS HET KERSTCONCERT VAN OMROEP GELDERLAND

De feestdagen komen weer in zicht. Samen met familie en vrienden genieten we van lekker eten, gezelligheid en cadeautjes. Om het kerstfeest compleet te maken organiseert Omroep Gelderland een sfeervol kerstconcert in de Sint-Werenfriduskerk te Zieuwent. Het kerstconcert vindt plaats op maandag 17 december om 20.00 uur. Tijdens het concert staan Gelderse artiesten in de spotlights. Zij bezorgen jou een fantastische avond vol gezelligheid en amusement. De artiesten. Het kerstconcert staat uiteraard in het teken van de feestdagen, maar daarnaast is er ook rekening gehouden met de herkomst van de artiesten; het wordt een heus Gelders kerstfeest. Laura van Kaam, Brassband Gelderland, Dick van Altena Quintet, Ernst Daniël en Coosje Smit en het Gelders Opera- en Operette



Gezelschap bezorgen jou een sfeervolle avond.

Kerstconcert bijwonen. Wil jij de kerstshow dit jaar van dichtbij beleven? Dan kan! Kom samen met je beste vriend of vriendin, vader of moeder of juist het hele gezin naar de Sint-Werenfriduskerk in Zieuwent. Hier kunnen jullie samen genieten van een gezellige muzikale avond. Meld je nu aan via [www.gld.nl/bijwonen](http://www.gld.nl/bijwonen).

Tweede kerstconcert. Naast het Gelderse kerstconcert in Zieuwent wordt ook het kersteventement *So this is Christmas* uitgezonden, georganiseerd door Stichting Blijdeheidekat op het marktplein in Nunspeet. Hierbij staat de vertelling van het kerstverhaal centraal, waarbij verschillende popnummers zorgen voor de muzikale ondersteuning.

De kerstconcerten zijn op 25 en 26 december volledig te zien om 14.00 uur en 15.30 uur bij Omroep Gelderland. Vanaf 17.20 uur worden de kerstconcerten ieder uur herhaald. Terugkijken kan ook via Uitzending Gemist. Meer weten over de feestdagenprogrammering van Omroep Gelderland? Kijk dan op [www.gld.nl/feestdagen](http://www.gld.nl/feestdagen).

*Omroep Gelderland*



## LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS

**Geboren:** Geen

**Gedoopt:** Geen

### Overleden:

Theo Helmers	80 jaar	08-11-2018
Truus te Kaat - Bomers	96 jaar	20-11-2018
Annie Stoverink - Bleumink	89 jaar	27-11-2018

**Openstelling Mariakapel:** dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur.

### Collecteschema 2018

23 december	Bisschoppelijke Adventsactie
24/25 december	PCI

### Collecteopbrengsten en overige giften:

Collectes vieringen totaal:	890,00
Sulawesi	36,60
Vredesweek	79,50
Missiezondag	24,50
Misintenties:	80,00
Boekjes	10,05
Kaarsengeld:	201,54

### Kerkbalans 2018:

Toegezegd 2018 totaal	48.478,00
Reeds ontvangen	45.126,00
Nog te ontvangen	3.352,00

### Pastorale Zorg

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06 19017292

## Centraal Secretariaat St.Paulusparochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur  
en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Email: [secretariaat@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl) tel. 0544 464663

Uitvaart telefoon 06 24855201



## Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354

[www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl) email: [info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl](mailto:info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl)

## Locale aangelegenheden

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor diverse vragen in het Mattheus-centrum Grotestraat 88, 7151 BE, Eibergen,

tel:0545 471354 email: [secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl)

Pastor	Telefoonnummer	Emailadres
H. de Jong	06 12379793	<a href="mailto:pastoordejong@stpaulusparochie.nl">pastoordejong@stpaulusparochie.nl</a>
C. Roetgerink	06 20739564	<a href="mailto:pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com">pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com</a>
C. Peters	06 51036579	<a href="mailto:c.peters@stpaulusparochie.nl">c.peters@stpaulusparochie.nl</a>
R. den Hartog	06 57330330	<a href="mailto:pastor.den.hartog@gmail.com">pastor.den.hartog@gmail.com</a>
J. Droste	0544 464663	<a href="mailto:droste@sintludger.nl">droste@sintludger.nl</a>

## Locatieraadleden (dagelijks bestuur)

Functie	Naam	Telefoonnummer
Voorzitter	W. Fels de Vrught	0545 472719
Secretaris	A. Schröer van Mast	0545 473830
Budgethouder	Ton Steintjes	

## Contactpersoon voor:

Communicatie aan huis: Mw. Lies Mokkink 0544 463243

NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. (Parochie) H. Mattheus Eibergen

NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. (Parochiële) Caritas Instelling st. Paulus

NL58 RABO 0316 4100 04 t.n.v. Kerkbalans H.Mattheuskerk