

De Omroeper

Infoblad van de geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Waalderweg 3, 7263 RX Mariënvelde
Telefoon: 0544 - 35 12 30
Banknummer: NL 74 RABO 01600.02.648
Website: www.paulus-ludger.nl
E-mail: marienvelde@paulus-ludger.nl
E-mail Omroeper: infobladomroeper@gmail.com



Noodwacht

Voor sacrament der zieken, ziekenzegen of afspreken van een uitvaart is dag en nacht bereikbaar: **06 – 19 01 72 92**

Iedere maandag is van **10.00 – 11.30 uur** de beheercommissie aanwezig in het parochiecentrum. Telefonisch bereikbaar op **0544 - 35 12 30** of kom even binnen.

Het opgeven van misintenties / jaargedachtenissen kan maandags van **10.00 – 11.00 uur** in het parochiecentrum.

De volgende vieringen zijn op 4 mei 19.30 uur (Dodenerdenking); 11 mei 13.30 uur (Kermisviering); 19 mei 9.30 uur (Pinksterviering).

De Omroeper verschijnt samen met de Verbinding omstreeks 25 april.

Viering in Mariënvelde

Zondag 14 april 9.30 uur

Voorgangers: Amadea Janssen, Jeroen Verschoor

Zang: Gemengd koor

Koster: Wilma Waenink

Lector: Clara Grotenhuis

Collectanten: Bennie Grotenhuis, Jan Berendsen



Zondag 14 april 2024

Derde zondag van Pasen

Intenties van onze geloofsgemeenschap voor:

Liene te Molder-Reukers; Riek Zieverink-Stortelder;
Hanne Goldewijk-Berentsen.



Jaargedachtenis met intentie voor:

Tineke te Molder; Miep Hulshof-Hendricks; Johanna Berendsen-Domhof.

Intenties in deze viering:

Jan Karnebeek en Albrecht; Overleden ouders Sprenkelder-Grotenhuis; Tineke te Molder ter herinnering aan haar verjaardag; Johan en Annie IJzereef-Stapelbroek; Voor onze Ellie en Ingrid; Bennie Goldewijk; Overleden ouders Baks-Kasteel; Overleden ouders Immink-Heister; Johan Goldewijk; Papa en mama Karnebeek-Rietberg; Herman Baks; Papa en mama Mombarg-Baks; Gerrit Jan Chevalking; en om Gods zegen over onze geloofsgemeenschap.

Overleden

Op 30 maart 2024 is overleden:

Bennie Wopereis (Doktas Bernard)
Op de leeftijd van 79 jaar.



Op zaterdag 6 april a.s. zal de uitvaartdienst gehouden worden in de O.L.V. van Lourdeskerk, de crematiedienst is in besloten kring.

Dat hij mag rusten in vrede...

Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en de mooie, goede en fijne herinneringen aan hem het verlies verzachten....

Klokken luiden bij overlijden

Als er iemand uit onze geloofsgemeenschap is overleden, dan is het niet vanzelfsprekend dat de klokken worden geluid. Indien de familie dit graag wenst, dan kan men contact opnemen met de heer J. Berendsen van de beheercommissie tel. 06 – 53 64 77 77. Graag vóór 9.00 uur.

Laat u het ons weten....

Als er een kindje is geboren....

U thuis langdurig ziek bent...

U gaat verhuizen...

Uw zoon/dochter het ouderlijk huis verlaat...

U vragen of opmerkingen heeft...

Neem dan even hiervoor contact met ons op
Voor contactgegevens zie pagina 1



Misintenties – Jaargedachtenissen

Iedere maandagochtend (tussen 10.00 en 11.00 uur) kunt u misintenties/ jaargedachtenissen opgeven in het parochiecentrum. Dit mag ook op een briefje in een envelop, deze mag u dan in de brievenbus in de deur deponeren. Voor een misintentie vragen wij 5,- voor een jaargedachtenis met intentie 10,-

Kopij voor de Omroeper

Aanleveren van kopij voor de Omroeper kunt u mailen naar:
infobladomroeper@gmail.com

Soms is er te weinig ruimte om alle tekst te plaatsen, helaas zal het dan ingekort moeten worden of het wordt in een daaropvolgende Omroeper geplaatst. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bezinning

Heel veel mensen hebben een overvloed aan muziek,
maar ze zijn van binnen niet blij.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan televisie
maar ze zien elkaar nauwelijks.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan zenders
maar ze kunnen elkaar niet meer ontvangen.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan geld
maar ze zijn armer dan ze zelf weten.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan kennissen
maar ze kennen niemand echt.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan goden,
maar de onbaatzuchtige God is hun onbekend.

Heel veel mensen zoeken naar echt contact,
naar echte ontmoeting die niet te koop is
maar die je ontvangt als je omziet naar elkaar,
als je aandachtig leeft met elkaar.

Marinus van den Berg

Kaarten in de BMV

Op vrijdag 19 april kunt u weer komen kaarten.
Aanvang 19.30 uur.
Met mooie vleesprijzen.



Dit is de laatste kaartavond van dit seizoen