

De Omroeper

Infoblad van de geloofsgemeenschap

Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Waalderweg 3, 7263 RX Mariëvelde

Telefoon: 05 44 35 12 30

Banknummer: NL 74 RABO 01600.02.648

Website: www.paulus-ludger.nl

E-mail: marienvelde@paulus-ludger.nl

E-mail Omroeper: infobladomroeper@gmail.com



Noodwacht

Voor sacrament der zieken, ziekenzegen of afspreken van een uitvaart is dag en nacht bereikbaar: **06 19 01 72 92**

Maandags van **10.00 – 11.30 uur** de beheercommissie aanwezig in het parochiecentrum. Telefonisch bereikbaar op **05 44 35 12 30** of kom even binnen.

Het opgeven van misintenties, jaargedachtenissen is in verband met de vakantieperiode weer mogelijk vanaf maandag 5 augustus!

De volgende Omroeper verschijnt rond 8 augustus.

De eerstvolgende viering is op 18 augustus: Maria ten Hemelopneming.

Viering in Mariëvelde

Zondag 30 juni 9.30 uur:

Voorgangers: Jeroen Verschoor, Amadea Janssen

Zang: Gemengd koor

Koster: Wilma Waenink

Lector: Amadea Janssen

Collectanten: Bennie Rouwhorst, Joop Immink



Na de viering van 30 juni is er de mogelijkheid om een kop koffie/thee achter in de kerk te drinken en gezellig bij te praten.

Zondag 30 juni 2024

Vakantieviering



Intenties van onze geloofsgemeenschap voor:

Liene te Molder-Reukers; Riek Zieverink-Stortelder;
Hanne Goldewijk-Berentsen; Bennie Wopereis (Doktas).

Jaargedachtenis met intentie voor:

Johanna Geertruida Eekelder-Terhorst; Jan te Molder (Hulze);
Johanna Maria Immink-Heister; Hermina Christina Sprenkelder-
Grotenhuis; Bernard te Molder (Hulze); Henk Melchers; Jan Baks;
Annie Nijenhuis-Brundel; Bennie Goldewijk.

Intenties in deze viering:

Irma Gebbinck; Voor onze Marleen ter herinnering aan haar verjaardag
(30 mei); Agnes Heutinck-Lankveld ter herinnering aan haar verjaardag
(7 juni); Jan Karnebeek en Albrecht; Johan en Annie IJzereef-
Stapelbroek; Miep Hulshof-Hendricks; Voor onze Ellie en Ingrid;
Overleden ouders Baks-Kasteel; Overleden ouders Immink-Heister;
Johan Goldewijk; Papa en mama Karnebeek-Rietberg; Herman Baks;
Papa en mama Mombarg-Baks; Willie Wieggers; Bennie Wopereis
(Doktas) namens de K.B.O; Overleden ouders te Fruchte-Kok; Gerrit
Jan Chevalking; en om Gods zegen over onze geloofsgemeenschap.

Gedachteniskruisje

Ongeveer een jaar na het overlijden van een dierbare
wordt het gedachteniskruisje van de overledene door
de voorganger aan de nabestaanden overgedragen.
Zij worden vooraf hiervoor uitgenodigd om tijdens
deze viering aanwezig te zijn.

Op zondag 30 juni wordt het gedachteniskruisje van:
Liene te Molder-Reukers overhandigd.



Agnes Wiegers is gestopt als koster.

Voor jou Agnes dit mooie gedicht geschreven door jouw opvolgster Truus...



Agnes was jaren koster in onze kerk, met passie deed zij onopvallend haar werk. Als eerste opent zij de deuren en ontsteekt het licht en voor dat er mensen zijn, heeft zij al veel werk verricht. De altaar benodigdheden staan klaar de kaarsen branden ook bij het Jozef en Maria altaar. En als alles voorbij is dooft zij het licht en sluit de boel en vertrekt als laatste met een voldaan gevoel.

Agnes, dank je wel voor jou inzet al die jaren!!!

De midzomerwandeling

Op maandag 24 juni organiseert de Commissie Ontmoeting en Inspiratie een midzomerwandeling. Aan het begin van de zomer trekken we onze wandelschoenen aan. Al wandelend komen we met elkaar in gesprek over zaken die ons kunnen inspireren. Het kaartspel van de KRO "De Wandeling" kan het gesprek op gang brengen. Dit jaar pelgrimeren we rond Harreveld.

Wanneer: maandag 24 juni 2024

Vertrekpunt: St. Agathakerk te Harreveld

Starttijd: 19.00 uur. Duur wandeltocht ongeveer 2 uur

Opgeven kan via e-mail: groenlo@paulus-ludger.nl of via secretariaat H. Calixtus tel. 05 44 46 13 35

Klokken luiden bij overlijden

Als er iemand uit onze geloofsgemeenschap is overleden, dan is het niet vanzelfsprekend dat de klokken worden geluid. Indien de familie dit graag wenst, dan kan men contact opnemen met de heer J. Berendsen van de beheercommissie tel. 06 53 64 77 77
Graag vóór 9 uur.



Laat u het ons weten....

Als er een kindje is geboren....

U thuis langdurig ziek bent...

U gaat verhuizen...

Uw zoon/dochter het ouderlijk huis verlaat...

U vragen of opmerkingen heeft...



Neem dan hiervoor contact met ons op.
Voor contactgegevens zie pagina 1 bovenaan.

Vakantie

De één maakt een verre reis of blijft in eigen land

De ander naar de bergen, bos of naar het strand

Ook blijven er velen misschien heerlijk in eigen huis

en gaan klussen, tuinieren of zitten graag even voor de buis
vakantie, een periode om even heerlijk bij te komen

En lekker luierend over van alles en nog wat te dromen

Het maakt niet uit wat je wel of niet doet

Even doen wat je wilt, het voelt gewoon goed

Zo kun je er weer even een tijdje tegenaan

Of je nu wel of niet op vakantie wilt gaan

Tekst: Jacinta Olijslager