

BEINDING

H. CAECILIA – NEEDE

44^e Jaargang, no. 2.

april / mei 2006

PASEN: VOL OVERGAVE

Half maart werd er gebeld aan de pastorie. Een jonge vrouw, nog lang geen 40 jaar oud, wilde graag de kerk zien. Dat had een bijzondere reden. Een paar weken daarvoor had ze van de arts te horen gekregen dat ze nog maximaal een jaar te leven heeft. Dat was alsof er een tijdbom onder haar leven en dat van haar dochtertje werd gelegd. Naast een hoop pijn en verdriet en opstandigheid heeft ze alle moed verzameld en zich helemaal overgegeven aan haar naderende einde, zij het met tegenzin. En nu wil ze alle mensen die haar hebben gekend bij haar afscheid graag iets meegeven. Er moet straks een mooie en kindvriendelijke herdenkingsdienst worden gehouden, waar ze zelf in feite nog de regie van in handen wil hebben. En het zoeken van een mooie geschikte ruimte hoort daar helemaal bij. We lopen samen door de kerk. Ze komt er nooit zegt ze, ze is ook niet katholiek, maar geloven doet ze wel. En haar kracht om tot het einde door te gaan ontleent zij aan het geloof in de verrijzenis. Zo vertelde zij al wandelend door een koude kerk. De dood is voor haar het einde niet.

Ik word dan stil, want ik heb daar niets aan toe te voegen. Sterker nog: ik kan er van leren. En door mijn hoofd heen schoot toen die prachtige hymne van Pasen: “Dood en leven strijden een wonderlijke strijd; Hij die stierf leeft” en ik hoor de mooie melodie van dat lied door mijn hoofd

Viering met (hoog) bezoek!!!	2
Overzicht vieringen	3
Familieberichten	6
Weekendwacht	7
Resultaat Kerkbalans	7
Continuïteitsbijdrage en giften	8
Geluidsinstallatie vervangen	9
Rooster misdienaars	10
Extra collectes	10
Nieuwe misboekjes	10
Kerkgangers geteld	11
Aanmelden Vormsel	11
Wijwater halen	11
Boeiende lezing over justiepastoraat	12
Faya Sesay mag blijven ..	12
Nieuwsbrief Loreto	13
Het leven krijgt weer kleur	13
In de kapel	14
Paaswake	15

gaan. En ik dacht: hoe zal dat eens bij mij zijn, die wonderlijke tweestrijd? Elk sterven confronteert je met je eigen eindigheid, zeker als het mensen zijn van je eigen leeftijd, zoals die jonge vrouw.

Jezus heeft zich vol overgave uit handen gegeven. In Uw handen beveel ik mijn geest. Maar er ging wel iets aan vooraf: Mijn God, waarom heb je me verlaten? Er viel duisternis over de aarde, maar het was ook leeg en donker in Jezus zelf. Van God en alleman verlaten.

En zo verging het ook de leerlingen. Bedroefd, verslagen, alleen gelaten. De man op wie ze hun toekomst hadden gebouwd was weg. Het oude leventje moest weer beginnen. En als vrouwen hen dan vertellen dat Jezus helemaal niet dood is, dan doen ze dat af met beuzelpraat of zoiets. Ze geven zich in ieder geval niet zomaar gewonnen.

Het is mooi en ook heel menselijk als je de tijd krijgt om te groeien, dat je twijfel en angst mag hebben voordat je je kunt overgeven, dat je onzeker mag zijn voordat je zover kunt komen dat je je toevertrouwt aan die andere wereld en werkelijkheid. Misschien kom je wel niet eens zover, maar je hoopt toch dat het jou en anderen wordt gegeven, dat je kunt geloven in die werkelijkheid die onzichtbaar is voor onze ogen: Verrijzenis na kruisiging, leven na dood, licht na duisternis.

Nadat we door de kerk hadden gelopen, vroeg de vrouw of ik straks, bij haar herdenkingsdienst, waar die ook zal worden gehouden, hier iets over wil zeggen. Over dat geloven veel meer is dan van buiten leren, in je hoofd stampen, maar dat we mogen groeien in vertrouwen, mogen geloven in het licht. Kortom: dat het iedere keer weer Pasen mag worden.

Pastor Dick Juijn.

VIERING MET (HOOG) BEZOEK!!!

In de viering op Paasmorgen om 10.00uur zal er veel gezongen worden door het Jongerenkoor en door ons allemaal. Dat heeft ook alles met Pasen te maken, waarin we jubelen om de opgestane Heer.

In deze viering zullen, bij leven en welzijn, twee senioracolieten uit mijn vorige parochie in Arnhem als misdienaar fungeren. Met de nadruk op senior, want jongens en meisjes van de basisschool die misdienaar zijn, die kennen ze in Arnhem al jaren niet meer. Vorig jaar zijn in Arnhem 4 parochiekerken gesloten. En beide heren waren actief in één van die vier kerken. Met de sluiting is ook hun taak als acoliet en koster daar vervallen, dus voor hen heeft het assisteren op paaszondag bij ons in Neede veel betekenis.

Het heeft nog een speciale reden waarom deze acolieten naar hier komen. Uit hun parochiekerk heeft onze Caeciliaparochie de geluidsinstallatie overgenomen als ook het wijwatervat voor ons kerkhof. Hun komst en assistentie tijdens de Paasviering zou je ook als een soort van inwijdingsfeest van deze geluidsinstallatie mogen zien.

Na de viering drinken we met zijn allen koffie, waarbij ook een verrassing zal zijn. De “Bethlehembar” op Kerstavond is bij velen goed in de smaak gevallen. We hopen dan ook dat veel mensen na de viering nog even willen blijven voor de koffie en om elkaar een Zelig Pasen te wensen, al is het maar vijf minuten, het zal de Paasvreugde vergroten. Het koffiedrinken zal plaats vinden op het kerkplein en bij slecht weer achter in de kerk.

Pastor Dick Juijn

OVERZICHT VIERINGEN

WEEKEND VAN 8 EN 9 APRIL: Palmпасen.

- Za. 8 apr. Geen viering in onze kerk.
 Zo. 9 apr. **Palmzondag**
 10.00 uur Gezins- en Eucharistieviering met zang van het jeugdkoor “De Kerkuiltjes”. Voorganger is pastor J. ter Braak. Tijdens deze viering stellen de kinderen zich voor die over 3 weken de Eerste Heilige Communie ontvangen. *We hopen dat veel kinderen met hun palmpasen in deze viering aanwezig zullen zijn.*
 Wo. 12 apr. 19.30 uur: In de Grote Kerk:
 Oecumenische vesperdienst in het kader van de 40-dagentijd. Een van de predikanten gaat voor.
 Do. 13 apr. **Witte Donderdag**
 In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.
 10.00 uur Schoolviering van de kard. Alfrinkschool en dr. Ariëns-school. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.
 19.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkeor. Voorganger is pastor J. ter Braak.
 Vr. 14 apr. **Goede Vrijdag (vastendag)**
 15.00 uur Kruisweg bidden. Voorganger is pastor J. Klaassen.
 19.30 uur Gebedsdienst met zang van het Dameskeor, verzorgd door de werkgroep en pastor A. Lankheet. Tijdens de kruishulde krijgt u de gelegenheid om een bloem neer te leggen bij het kruis vlak voor het altaar. (a.u.b. zonder cellofaanverpakking).

In onze buurparochies:

- Za. 8 apr. Eibergen 19.00 uur: Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker.
 Zo. 9 apr. Eibergen 10.00 uur: Woorddienst voor kinderen, Werkgroep.
 Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker.
 Do. 13 apr. Eibergen 19.30 uur: Woord- en Communieviering, D. Juijn.
 Rietmolen 19.30 uur: Eucharistieviering, Th. Escher.
 Vr. 14 apr. Eibergen 19.30 uur: Gebedsdienst, H. Boogers.
 Rietmolen 19.30 uur: Gebedsdienst, J. Klaassen.

WEEKEND VAN 15 EN 16 APRIL: Pasen.

- Za. 15 apr. **Paaszaterdag**
20.00 uur Paaswake en Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkeor. Voorganger is pastor G. Geurts. Er is een 2^e collecte voor de Parochiële Caritas.
 Zo. 16 apr. **Eerste Paasdag**
 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het jongerenkeor “Diapason”. Voorganger is pastor D. Juijn. Er is een 2^e collecte voor de Parochiële Caritas. Tijdens de viering wordt de nieuwe geluidsinstallatie afkomstig uit de voormalige Arnhemse St. Josephkerk door vertegenwoordigers van de inmiddels opgeheven St. Josephparochie officieel aan ons overgedragen. Na de viering is de “Bethlehembar” op het kerkplein weer open. U kunt er koffiedrinken met een traktatie en elkaar Zelig Pasen wensen.
 Ma. 17 apr. **Tweede Paasdag**
In de R.K. Kerk te Rietmolen:
 10.00 uur: Eucharistieviering, Voorganger is pastor J. ter Braak.
 Do. 20 apr. Seniorensoos.

In onze buurparochies:

- Za. 15 apr. Eibergen 18.00 uur: Gezinsviering, S. Nagelmaeker
 20.00 uur: Eucharistieviering, J. Klaassen en Th. Escher.
 Rietmolen 20.00 uur: Eucharistieviering, D. Juijn en H. Boogers.
 Zo. 16 apr. Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers.
 Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker.

WEEKEND VAN 22 EN 23 APRIL: 2^e Zondag van Pasen.

- Za. 22 apr. Geen viering in onze kerk.
 Zo. 23 apr. 09.30 uur Viering Eerste Heilige Communie met zang van het jeugdkoor “De Kerkuiltjes”. Voorgangers zijn pastor J. ter Braak en pastor S. Nagelmaeker.

In onze buurparochies:

- Zo. 19 apr. Eibergen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep.
 Rietmolen 11.30 uur: Viering Eerste Heilige Communie, J. ter Braak en S. Nagelmaeker.

WEEKEND VAN 29 EN 30 APRIL: 3^e Zondag van Pasen.

- Za. 29 apr. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkeor. Voorganger is pastor D. Juijn.
 Zo. 30 apr. Geen viering in onze kerk.
 Di. 2 mei 19.00 uur Gebedsdienst in Stiltecentrum De Oase.
 Wo. 3 mei 09.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor D. Juijn.

Do. 4 mei In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Za. 29 apr. Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak.
Zo. 30 apr. Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers.

WEEKEND VAN 6 EN 7 MEI: 4^e Zondag van Pasen.

Za. 6 mei Geen viering in onze kerk.
Zo. 7 mei 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor H. Boogers. Er is een 2e collecte bij gelegenheid van Roepingenzondag.
11.30 uur Doopviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor H. Boogers.
Di. 9 mei 19.30 uur Mariaviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor D. Juijn.
Wo. 10 mei Redactievergadering Binding.
Kopij graag vóór deze datum inleveren.

In onze buurparochies:

Za. 6 mei Eibergen 19.00 uur: Woord- en Communieviering, D. Juijn.
Zo. 7 mei Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Escher
11.30 uur: Doopviering, Th. Escher.

WEEKEND VAN 13 EN 14 MEI: 5^e Zondag van Pasen.

Za. 13 mei Geen viering in onze kerk.
Zo. 14 mei 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. Er is een 2e
collecte voor de Oosterse Kerken.
Do. 18 mei Seniorensoos.

In onze buurparochies:

Zo. 14 mei Eibergen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep.
Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep.

WEEKEND VAN 20 EN 21 MEI: 6^e Zondag van Pasen.

Za. 20 mei 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het jongerenkoor "Dia-
pason". Voorganger is pastor H. Boogers.
Zo. 21 mei Geen viering in onze kerk.
Do. 25 mei **Hemelvaartsdag**
In de R.K. Kerk te Rietmolen:
10.00 uur: Eucharistieviering, Voorganger is pastor J. ter Braak.

In onze buurparochies:

Za. 20 mei Rietmolen 19.30 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak.
Zo. 21 mei Eibergen 10.00 uur: Viering Eerste Heilige Communie, J. ter Braak en
A. Lankheet
11.30 uur: Doopviering, J. ter Braak.

VIERINGEN IN DE WEKEN DAARNA:

Zo. 28 mei 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor, verzorgd door de werkgroep Vieringen.

Zo. 4 juni **Pinksteren**
10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-
koor. Voorganger is pastor Th. Escher. Er is een 2e col-
lecte voor de Nederlandse Missionaris.

Wo. 7 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor A.
Lankheet.

Zo. 11 juni 10.00 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische dienst. Voorgangers zijn ds. J. Prenger en
pastor S. Nagelmaeker.



FAMILIEBERICHTEN

Gedoopt:

19-03 Tim te Winkel, Visschemorsdijk 10
Tara Bruggeman, Bergstraat 53
Mark Meijerink, Giffelerweg 1

Overleden:

22-02 Mevr. J.B.M. Reith-Aalders, verpl.huis 't Wiedenbroek, 103 jaar
28-02 Dhr. H.B. Schröer, verpl.huis 't Wiedenbroek, 82 jaar

Gevestigd:

Fam. J.J.G. Wissink, Kievitstraat 95
Mevr. K.A.M. Oude Luttikhuis, Becking 15

Verhuisd binnen de parochie:

6 – april / mei 2006

Mevr. I.M.A. Konings, Borculoseweg 92b naar Ruwenhofstraat 3-27
Dhr. J.A.J. Suters, Rozenkamp 5 naar Henry Dunantweg 100
Fam. H.C. van Egmond, Borculoseweg 155a naar Patrijssstraat 105
Fam. H.J.M. te Woerd, Lage Blik 13 naar Schoolstraat 1-01
Mevr. J.H. Schröer-Bolster, Kempershof 22 naar Ruwenhofstraat 3-01
Dhr. J. Oude Booyink, Kalanderstraat 22 naar Becking 15

Vertrokken:

Fam. J.A.M. Bekhuis, Bosstraat 24 naar Haaksbergen

NIEUWS UIT HET PAROCHIEVERBAND

WEEKENDWACHT

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 uur en maandag 12.00 uur kunt u bellen met de Weekendwacht. De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Zondag-maandag	Pastor	Telefoon
9 – 10 april	S. Nagelmaeker	06-53553557
16 – 17 april	J. Klaassen	0544-465940
23 – 24 april	H. Boogers	06-20078472
30 april - 1 mei	J. ter Braak	0545-295347
7 – 8 mei	D. Juijn	0545-294432
14 –15 mei	J. ter Braak	0545-295347
21 – 22 mei	J. Klaassen	0544-465940
28 – 29 mei	H. Boogers	06-20078472

VAN HET KERKBESTUUR

RESULTAAT ACTIE KERKBALANS

En kerk is heel wat waard. Dat was de slogan van de Actie Kerkbalans dit jaar. Het resultaat van de Actie Kerkbalans is voor onze parochie de belangrijkste bron van inkomsten.

Dit jaar was het weer een “Grote Actie”, waarin aan parochianen werd gevraagd om een toezegging te doen voor dit jaar en zo mogelijk ook voor 2007.

Dit jaar is de opbrengst van de Actie Kerkbalans ongeveer € 50.000,-. Gelet op de opbrengst van de vorige Grote Actie Kerkbalans in 2004 (€ 48.875,-) een mooi en bemoedigend resultaat!

Het is een duidelijk signaal dat een grote groep parochianen nog steeds veel waarde hecht aan een plek om het geloof te kunnen vieren en delen. Het is ook een stil compliment aan allen die zich voor en achter de schermen vol overtuiging en enthousiasme inzetten voor onze geloofsgemeenschap.

Dit jaar is voor het eerst de mogelijkheid geboden om een bijdrage aan de Actie Kerkbalans te doen via een zgn. “periodieke schenking”. Tien parochianen hebben van deze (fiscaal interessante) mogelijkheid gebruik gemaakt.

Verder zijn ruim tachtig huishoudens aangeschreven die in het verleden hadden aangegeven niet (meer) te willen deelnemen aan de Actie Kerkbalans. Aan hen hebben wij gevraagd om deelname aan de Actie Kerkbalans opnieuw te overwegen. Zij konden dit kenbaar maken middels een antwoordstrook bij de brief. Hierop kon men ook aangeven of men nog wel prijs stelt op het ontvangen van het parochieblad Binding.

Bijna dertig procent van de aangeschreven parochianen heeft deze antwoordstrook ingeleverd. Hieronder waren vier parochianen die besloten om de parochie weer financieel te ondersteunen. Dank daarvoor.

Behalve alle gevers bedanken wij ook de wijkraadsleden voor het bezorgen en ophalen van de enveloppen, het secretariaat voor het klaarmaken van de enveloppen en Ria Heming voor het verwerken van alle antwoordenvolpennen.

Het Kerkbestuur.

CONTINUÏTEITSBIJDRAGE EN GIFTEN

Op het inlegvel van het Kerstnummer van Binding is bekend gemaakt dat het Kerkbestuur met ingang van 2006 de “continuïteitsbijdrage” heeft ingevoerd.

De continuïteitsbijdrage wordt op de rekening van een uitvaart of begrafenis opgevoerd. Huishoudens die meedoen aan de Actie Kerkbalans kunnen hun bijdrage over de afgelopen 5 jaar in mindering brengen op die continuïteitsbijdrage, met een maximum van € 250,-.

De bedoeling is dat huishoudens die niet structureel bijdragen aan de instandhouding van onze parochie dat op deze manier alsnog wat extra's doen.

Wij zijn inmiddels 3 maanden verder.

Als kerkbestuur hebben wij over de invoering van de continuïteitsbijdrage geen negatieve geluiden ontvangen. In vergaderingen en bijeenkomsten waar dit onderwerp aan de orde is gekomen, was men het wel eens met de invoering ervan.

Wel is er één aspect waar wij, door een vraag van een parochiaan, de regeling iets hebben aangepast.

Er zijn parochianen die gezien hun inkomen slechts een beperkt bedrag toezeggen tijdens de Actie Kerkbalans, maar die, afhankelijk van de situatie gedurende het jaar, toch nog iets meer willen geven. De vraag is dan: “Wordt dat ook mee geteld?”

Het antwoord is “JA, mits:”

1. die aanvullende gift voorzien is van de naam en het adres van de afzender, en
2. ook het woord “aanvulling Actie Kerkbalans” wordt vermeld.

Immers, als er een envelop met een aanvullende financiële gift binnenkomt, en dat gebeurde nog wel eens anoniem, kunnen wij dat niet vastleggen wie met deze gift extra heeft bijgedragen als wij de 2 bovenstaande zaken niet weten.

Voor deze aanvullende giften komen alleen geldelijke giften in aanmerking, dus geen giften in natura of giften die een bepaalde waarde vertegenwoordigen, enzovoort.....

Dus alleen giften die wij op onze speciale bankrekening voor Kerkbalans kunnen storten (bankrekening 13.56.03.005) of die u zelf overmaakt naar deze bankrekening tellen mee.

Mocht u nog vragen hebben over het onderwerp continuïteitsbijdrage, dan kunt u die richten aan de penningmeester van het Kerkbestuur.

Nu wij het toch even over giften hebben, is het goed om de gulle gevers van giften, die wij als parochie de laatste jaren mochten ontvangen, daar voor te bedanken.

Met enige regelmaat krijgt de parochie iets geschonken. Dat gebeurt meestal anoniem. Wetende dat ik lang niet compleet ben, wil ik toch enkele voorbeelden van giften noemen: banken op het kerkhof, diverse leveringen van de lokale middenstand (gratis of tegen gereduceerd tarief) en een financiële bijdrage voor de nieuwe grafbekisting die in bestelling is.

Ik wil namens de parochie alle gulle gevers op deze wijze heel hartelijk bedanken voor die giften.

Namens het kerkbestuur

Berry Brockötter, vice-voorzitter

GELUIDSINSTALLATIE VERVANGEN

Zoals pastor Dick Juijn eerder in deze Binding al meldde hebben wij (voor een vriendenprijs) een goede gebruikte geluidsinstallatie over kunnen nemen uit de Sint Josephkerk uit Arnhem die onlangs is gesloten.

Onze vorige installatie was zo oud dat er ook geen vervangende onderdelen meer te krijgen waren. Met deze installatie kunnen gelukkig weer vele jaren vooruit.

Sinds zondag 26 maart is deze installatie in gebruik. Tijdens de viering op 16 april zal de formele overdracht plaatsvinden.

De geluidsboxen en de microfoons in de kerk zijn (nog) niet vervangen, wel de apparatuur in de sacristie: de versterker, CD-speler en cassettedeck. Als kerk-ganger *ziet* dus niet veel verandering, maar *hoort* u het hopelijk wel....

Ook voor de koren zal het een hele verbetering zijn, want zij hadden nogal eens moeite om goed te verstaan wat er werd gezegd op het priesterkoor.

Onze bijzondere dank gaat uit naar pastor Dick Juijn (aan wiens goede connecties met de kerken in Arnhem wij deze meevaller te danken hebben) en naar de heren Weelink, Pleiter en Holtkamp voor het plaatsen en inregelen van de apparatuur.

Het Kerkbestuur.

Het is weer vastentijd. Van Oudsher een periode van bezinning op leven en leefstijl. Een tijd om verschil te maken in eigen leven én in dat van minder bedeelden. Vastenactie laat zich inspireren door mensen in het Zuiden, die zich inzetten voor een toekomst van zelfredzaamheid. Geef hen iets van blijvende waarde. Meer weten? Kijk op www.vastenactie.nl.

VASTENTIJD: HÉT MOMENT VOOR UW STEUN

VASTENAKTIE



Cordaid Giro 5850, Den Haag

UIT DE WERKGROEPEN

ROOSTER MISDIENAARS

Zat. 1 april	19.00 uur	T. van der Velden en J. Kettering
Zon. 9 april	10.00 uur	J. Bolster en K. Tijink
Don. 13 april	19.30 uur	J. ten Elsen en K. Wientjes
Zat. 15 april	20.00 uur	Ch. de Jong en M. Ramaker
Zon. 23 april	9.30 uur	kinderen 1e communie
Zon. 7 mei	10.00 uur	T. Stroet en D. Kersten
Zat. 20 mei	19.00 uur	J. ten Elsen en A. Tijink

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (bgg. 06-20994297).

H. Holtkamp.

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

31 dec. / 1 jan.	€ 184,10	Parochiële Caritas
5 februari	€ 86,96	Memisa

NIEUWE MISBOEKJES VOOR DE WEEKENDVIERINGEN

Vele jaren achtereen hebben we in de weekendvieringen gebruik gemaakt van de misboekjes “Bron van christelijke geest” van uitgeverij Gooi & Sticht. De werkgroep vieringen heeft onderzocht of er een beter alternatief bestaat voor de door ons gebruikte misboekjes en zij kwam met het voorstel om “De zondag vieren” te gaan gebruiken.

De werkgroep Vieringen heeft via het Liturgisch Beraad aan het Kerkbestuur de volgende redenen gegeven om dit nieuwe misboekje te gaan gebruiken.

- “De zondag vieren” wordt samengesteld door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk. Deze werkgroep verricht baanbrekend werk op het gebied van liturgische vernieuwingen. De werkgroep staat onder leiding van de paters

Norbertijnen van de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther vlakbij 's-Hertogenbosch.

- In de nieuwe misboekjes staan net zoals in het oude misboekje alle lezingen afgedrukt. Er staan echter veel meer liederen in voor de samenzang.
- Het nieuwe misboekje sluit beter aan bij onze liturgie van Woord- en Communievieringen. In het oude misboekje was het Communiegebed een dankgebed dat eigenlijk pas na het uitreiken van de communie gebeden behoorde te worden. Het Communiegebed in het nieuwe misboekje is een gebed dat de gelovigen voorbereidt op het ontvangen de H. Communie.
- In het nieuwe misboekje staan zowel op de voorpagina als op de achterpagina korte bezinningsteksten afgedrukt.

Kortom, wij hopen dat het nieuwe misboekje "De zondag vieren" in de smaak zal vallen en dat u er snel vertrouwd mee zult raken.

Op Witte Donderdag kunt u er voor het eerst mee kennis maken. Vanaf zaterdag 29 april zal het dan ieder weekend gebruikt gaan worden.

Leo van der Meer,

voorzitter Liturgisch Beraad.

AANTAL KERKGANGERS GETELD

Elk jaar wordt, op verzoek van de bisschoppen, in alle katholieke kerken in Nederland het aantal kerkgangers geteld tijdens twee weekenden in de Veertigdagentijd. Dit jaar werd dat gedaan op 11/12 en 18/19 maart, zo ook in onze kerk:

Za. 11 maart	Eucharistieviering (J. ter Braak)	114 kerkgangers
Zo. 19 maart	Woord- en Communieviering (J. Klaassen)	103 kerkgangers

HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL IN HET SCHOOLJAAR 2006-2007

In het najaar van 2006 zal het sacrament van het Vormsel toegediend worden.

Als je mee wilt doen kun je je opgeven voor 26 mei 2006.

Opgave formulieren liggen achter in de kerk en zullen op de katholieke scholen worden uitgedeeld.

De Werkgroep "voorbereiding Vormsel".



WIJWATER HALEN

Na afloop van de vieringen in het Paasweekend (15 en 16 april) kunt u wijwater meenemen achter uit de kerk.

U wordt verzocht hiervoor zelf flessen mee te brengen.

Het Liturgisch Beraad.

BOEIENDE LEZING OVER JUSTITIEPASTORAAT

Op 20 maart was diaken Ruud Wolters van de Stichting NAASTE uitgenodigd om meer te vertellen over zijn werk in het justitiepastoraat.

Hij vertelde uitgebreid over o.a. zijn ervaringen met gedetineerden en ex-gedetineerden, over de groep vrijwilligers die in de Achterhoek individuele nazorg verlenen aan ex-gedetineerden, over het bezoeken van jonge bewoners van de instelling in Rekken en de plannen om een opvanghuis op te gaan richten voor kortdurende opvang voor ex-gedetineerden.

Centraal in zijn verhaal stond de noodzaak om ex-gedetineerden een nieuwe kans te geven. Zonder goede begeleiding is de kans dat hij/zij terugvalt in het oude gedrag 75%, met begeleiding is dat maar 25%! Goede begeleiding is dus écht onmisbaar. Want hoe groot is de kans dat je goed terecht komt als je bij het verlaten van de gevangenispoort alleen maar een zak met kleren hebt...?

Bijzonder zuur zijn dan ook de bezuinigingen op de Reclassering, waardoor er geen geld meer is voor professionele nazorg.

Veel werk wordt nu gedaan door hulporganisaties zoals Stichting Naaste en Stichting Exodus.

Wilt u hier meer over weten? Achterin de kerk liggen folders van de Stichting NAASTE waarin u kunt lezen wat vrijwilligers voor (ex-)gedetineerden kunnen betekenen of hoe u de Stichting NAASTE financieel kunt ondersteunen.

Kijk ook eens op internet: www.stichtingnaaste.nl.

Gerard Bartels.

UIT DE BRIEVENBUS

FAYA SESAY MAG BLIJVEN

Faya Sesay getrouwd met Marije en samen hebben ze een dochter Lynn. Twee jaar geleden kreeg hij het bericht dat hij uitgezet zou worden na 9 jaar inwoner van Neede te zijn.

Faya, de man van Marije, de vader van Lynn een meisje bij mij op de peuterspeelzaal, de voetballer, de Needenaar, de ingeburgerde Faya. Hoe bestaat het...

Omdat het te gek was voor woorden is er een kleine werkgroep ontstaan. Mensen van de voetbal, scholen, peuterspeelzaal, vrienden. Ik zat in die werkgroep omdat ik me heel erg betrokken voelde doordat Lynn het dochtertje van Faya bij mij op de peuterspeelzaal zat.

Ik heb toen pastor Ter Braak gevraagd of hij even wat wilde vertellen hierover en heb achter in de kerk de handtekeningenlijst en een brief die mensen naar Den Haag konden sturen neergelegd. Hij heeft het toen in de preek verteld en er zijn heel erg veel handtekeningen geplaatst en brieven meegenomen.

Nu 2 jaar later heeft Faya op 12 februari 2006 het bericht gekregen dat hij mag blijven.

Dit betekent voor hem geen angst meer hebben om uitgezet te worden, werk, rijbewijs halen, niet meer hoeven melden bij de politie en nog veel meer. Pastor Ter Braak, heel erg bedankt voor uw hulp. Mensen, allemaal heel erg bedankt voor jullie handtekeningen en brieven die vanuit onze parochie naar Den Haag zijn gestuurd.

Ingrid Lensink.

NIEUWS UIT HUIZE LORETO NU OOK PER E-MAIL

Huize Loreto in Lievelede biedt een gevarieerd programma aan activiteiten op het gebied van meditatie, spirituele groei en verdieping. Op www.loreto.nl vindt u het complete cursusaanbod.

Nieuw is de gratis digitale nieuwsbrief van Huize Loreto, waarop ook u zich kunt abonneren. Een kort e-mailtje naar secretariaat@loreto.nl is voldoende om u hiervoor aan te melden.

VOOR DE JEUGD

HET LEVEN KRIJGT WEER KLEUR

Het is heel vroeg in de morgen. Eigenlijk is het nog nacht. Maar toch loopt er al een vrouw buiten. Ze is in alle vroegte op weg gegaan. De haan heeft nog niet eens gekraaid. Wie is dat? Waar gaat ze naar toe?

Het is Maria van Magdela, een goede vriendin van Jezus. Ze gaat naar de plek waar hij is begraven. Jezus is dood, ze kan het nog niet geloven. Maar toch is het zo, ze heeft het zelf gezien.

In alle vroegte is ze op weg. Het is nog niet eens licht. Alles om haar heen is grauw en grijs. Maar dat ziet Maria niet. Ze is veel te verdrietig.

Ze komt bij het graf. De steen die voor de ingang lag is weggerold, maar er is niemand te zien. Maria snapt het niet. Hoe kan dat? Ze kwam hier toch omdat Jezus hier begraven was. Waar is hij dan? Het graf is leeg.

Dan kraait er een haan. De zon is opgekomen. Met grote banen tegelijk strooit de zon haar licht over de aarde. Maria knijpt haar ogen dicht tegen de zonnestrallen. Hoe kan die zon zo schijnen, alsof hij helemaal opnieuw opgeladen is?

En die bloemen in de tuin. Kijk die rozen eens rood zijn en die boterbloemen geel. Maria kijkt rond. Het gras is zo groen en de lucht is helderblauw. Wat gek, dat heeft ze nog niet eerder zo goed gezien. Het lijkt wel of de hele wereld opnieuw is ongekleurd vannacht, als een mooie kleurplaat.

Maria voelt zich niet meer zo verdrietig. Ze had gedacht dat ze geen zin meer had om verder te leven, maar er ligt een wereld voor haar open. Ze had gedacht dat alles verloren was en donker, maar nu is het toch weer licht geworden, een nieuwe dag.

Dit is een wonder, denkt Maria. Het is niet te begrijpen hoe God dat doet: licht maken uit het donker en leven uit de dood. Maar hij kan het en hij doet het, dat geloof ik vast. Ze gaat naar huis, met haar vrienden en vriendinnen. Het leven heeft weer kleur gekregen. Wat een wonder!

**Maak
kleurige
bloemen**



GELEZEN ...

IN DE KAPEL

Maria staat maar stil te dromen
met haar kindje op haar arm.
Mensen gaan en mensen komen.
Het is er druk en licht en warm.

Velen gaan een kaarsje branden,
knielen ingetogen neer.
Anderen staan met lege handen,
kijken rond en gaan dan weer.

Maria ziet hen allemaal aan
en hoort en voelt waarvoor ze komen,
spreekt met haar kind en ziet hen gaan
met nieuwe hoop en nieuwe dromen.

DE PAASWAKE

In de centrale viering van het paastriduüm, de paaswake, door de heilige bisschop Augustinus in een preek “de moeder van alle heilige nachtwaken” genoemd, gedenken wij het pascha van Jezus Christus. Dat wil zeggen: zijn uittocht uit de dood naar het leven. Het is van oudsher een nacht van waken en bidden ter ere van de Heer, waarbij wij onze lampen brandend houden en uitzien naar de wederkomst van de Heer om aan zijn tafel genodigd te worden, als Hij hen bij zijn komst wakend heeft gevonden (vgl. Lc 12,35 en verder).

Doopsel

Het is de nacht waarin wij als gelovige christenen terugdenken aan onze eigen paaservaring, die wij mochten beleven toen wij, bewust of onbewust, op sacramentele wijze deelden in de dood en opstanding van Christus, onze Heer en leidsman ten leven. Bij ons doopsel, het eerste van de drie sacramenten van de christelijke initiatie (de andere twee zijn het vormsel en de eerste communie), hebben wij immers Christus ontmoet en zijn wij – zoals de heilige apostel Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen – met Hem één geworden.

In deze nachtwake van Pasen laat de Kerk deze woorden van Paulus klinken in het epistel. Zij maken ons duidelijk dat door onder te gaan in het water van het doopsel dit ons heeft doen delen in Jezus’ dood. Zo zijn wij dus met Hem begraven. En zoals wij één met Christus geworden zijn in het beeld van zijn dood, zo zijn wij ook één in Jezus’ opstanding uit de doden, als wij uit het waterbad van de doop komen.

Verrijzenis van Christus

Daarom ook wordt tijdens deze wake het doopwater gezegend, vindt bij voorkeur in deze nacht de bediening van het doopsel plaats, met name aan volwassenen, en hernieuwen wij ons geloof in de Drie-ene God door het opnieuw uitspreken van de belijdenis van ons doopsel om daarna met het gezegende water besprenkeld te worden.

Zo vieren wij in de nacht, dat wil zeggen: na het invallen van de duisternis of vóór de dageraad van de zondag, de verrijzenis van Christus.

Evert De Jong

(bron: *Parochiebladenservice, april 2006*)

VAN DE REDACTIE

Editie

Redactievergadering

Verspreidingsperiode

Hemelvaartbinding	10 mei	22-24 mei (week 21)
Vakantiebinding	28 juni	10-14 juli (week 28)
Septemberbinding	30 augustus	11-15 september (week 37)
Allerheiligenbinding	11 oktober	23-27 oktober (week 43)
Kerstbinding	29 november	11-15 december (week 50)

De parochie op internet: www.parochieneede.nl

Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545 – 291236

Openingstijden:

Op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur
en op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

Bankrekening:

Algemeen: Rabobank 13.56.00.065 of Postbank 847023

Actie Kerkbalans: Rabobank 13.56.03.005

Pastoresteam parochieverband Noach:

H. Boogers (priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo h.boogers@planet.nl	Tel. 06-200 784 72
J. ter Braak (priester)	Werkadres: Rapenburg 9 7161 EA Neede jan.ter.braak.sm@wxs.nl	Tel. 0545-295347 (in noodgevallen 's nachts: 0544-393385)
D. Juijn (pastoraal werker)	Borculoseweg 45a 7161 GR Neede dickjuijn@planet.nl	Tel. 0545-294432
J. Klaassen (pastoraal werker)	K. Doormanstraat 80 7141 WH Groenlo	Tel. 0544-465940
S. Nagelmaeker (pastoraal werker)	Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen simonnagelmaeker@hetnet.nl	Tel. 06-535 535 57
A. Lankheet-Zoet (pastoraal werkster)	Hondelink 93 7482 KP Haaksbergen annet.lankheet@wanadoo.nl	Tel. 053-5726083

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 en maandag 12.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (zie “Nieuws uit het parochieverband”).

Aanleveren artikelen voor Binding:

Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: binding@parochieneede.nl

*Voor slechtzienden is ook een
Groot-Letter Binding beschikbaar.*

FAMILIE _____
