

# BIJBLIJDE

H. CAECILIA – NEEDE

44<sup>e</sup> Jaargang, no. 3.

juni / juli 2006

## PINKSTEREN

**P**inksteren, Pentecost. Dat betekent letterlijk: de vijftigste dag.

In Exodus lezen we vandaag over de gave van de Torah (Oude Testament) aan het joodse volk. Israël gaat op het aanbod in en verklaart plechtig: “Alles wat God zegt, zullen we doen !” In het jodendom gaat het verhaal dat God de berg Sinai boven het joodse volk hield toen Hij dit volk de Torah gaf. Het was dus wel een beetje een afgedwongen toestemmen. Ze konden eigenlijk niet veel anders. Toch hebben ze ‘ja’ gezegd, maar hebben daar in hun geschiedenis een hoge prijs voor moeten betalen. In joodse verhalen kwam ik vaak genoeg de verzuchting tegen: “God, alstublieft, laat nu maar eens een poosje een ander volk het uitverkoren volk zijn !”

In het evangelie van Pinksteren gaat het ook om een keuzemoment.

Het christendom wordt gevraagd om de wereld in te gaan en het programma van Jezus uit te voeren en zijn opstanding te verkondigen. Gods goede nieuws moet tot in de verste uithoeken van de aarde verteld worden en vooral: gedaan worden.

Het gaat dus om: doen. Zeggen, dat is één ding, maar doen is bij veel mensen vaak iets heel anders. De kerk heeft een fraai gezegde voor deze nalatigheid: “De geest is gewillig, maar het vlees

Laatste Gebedsdienst In Stiltecentrum .....	2
Overzicht vieringen .....	3
Familieberichten .....	5
Weekendwacht .....	5
Afscheid pastor Klaassen	5
Blokhut te koop .....	6
Financieel overzicht 2005	7
In 5 avonden heel wat wijzer worden .....	8
Rooster misdienaars .....	9
Opbrengst Vastenactie ....	9
Extra collectes .....	10
De Eerste H. Communie	10
Dit is géén oproep! .....	11
Meer dan 10.000 website- bezoekers ....	11
Oecumenische dienst op 11 juni .....	13
Kerkradio .....	14
Nieuw geloofskoffertje ..	14
Pastorale School voortaan in modules ...	15
Nieuwe katholieken .....	16
Gelezen .....	17

is zwak.” Toch worden we aan het einde van onze rit vooral op onze daden afgerekend. God verwacht van ons dat we actief worden.

Het geloof moet overal wortel gaan schieten. Tot in de verste uithoeken... Wat wordt daarmee bedoeld ? Dat moet je, denk ik, niet alleen maar aardrijkskundig zien. Ook in onszelf zitten ‘verste uithoeken’. Het zijn de duistere plekjes, die we het liefst wat buiten beeld houden. Ook daar moet Jezus’ licht gaan schijnen. Daar moet je ook energie in steken. In therapie gaan bijvoorbeeld als je dat liever niet in gewone (pastorale) gesprekken doet. Werken aan je zelf, noemen we dat.

Het is Pinksteren. We beloven om ons geloof werkelijk handen en voeten te geven, in de wereld én in ons zelf. Om betere christenen te worden.

Zalig Pinksteren.

**Simon Nagelmaeker,**

**pastoraal werker diaconie NOACH.**

## LAATSTE GEBEDSDIENST IN STILTECENTRUM

Dinsdag 6 juni is er om 19.00 uur een gebedsdienst in het Stiltecentrum “Oase””. Het thema is “Schenk ons uw gaven, Heer”.

13 Jaar lang hebben de fraters Maristen en de Zusters van Julie Postel elke eerste dinsdag van de maand gebedsdiensten verzorgd in het Stiltecentrum.

6 Juni is de allerlaatste gebedsdienst die de fraters en de zusters organiseren. Daarom wordt er ook stil gestaan bij de gedachte “Omzien in dankbaarheid en Vooruitzien in vertrouwen”.

**Fraters Maristen en Zusters van Julie Postel.**



Wachten op de pinkstergeest

W. Mandzel

## OVERZICHT VIERINGEN

Do. 25 mei **Hemelvaartsdag**  
In de R.K. Kerk te Rietmolen:  
10.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger is pastor J. ter Braak.

### WEEKEND VAN 27 EN 28 MEI: 7<sup>e</sup> Zondag van Pasen.

Za. 27 mei Geen viering in onze kerk.  
Zo. 28 mei 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-  
koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.  
Do. 1 juni In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis  
uitgereikt aan zieken en bejaarden.

#### *In onze buurparochies:*

Za. 27 mei Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers.  
Zo. 28 mei Eibergen 10.00 uur: Kinderviering, Werkgroep "Kind op schoot".  
Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Escher.

### WEEKEND VAN 3 EN 4 JUNI: Pinksteren.

Za. 3 juni Geen viering in onze kerk.  
Zo. 4 juni **Hoogfeest van Pinksteren**  
10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-  
koor. Voorganger is pastor Th. Escher.  
Er is een 2e collecte voor de Nederlandse Missionaris.  
Di. 6 juni 19.00 uur Gebedsdienst in Stiltecentrum De Oase (Rapenburg 7).  
Wo. 7 juni 9.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor A.  
Lankheet.

#### *In onze buurparochies:*

Zo. 4 juni Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers.  
Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak.

### WEEKEND VAN 10 EN 11 JUNI: Feest van de H. Drieëenheid.

Za. 10 juni Geen viering in onze kerk.  
Zo. 11 juni 10.00 uur In de Grote Kerk:  
Oecumenische Dienst met als thema "Ik zie, ik zie wat jij  
niet ziet". Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.  
Do. 15 juni 12.30 uur Jaarlijkse soosuitstapje (vertrek vanaf het Marktpllein).  
Vr. 16 juni 10.30 uur Oecumenische huwelijksdienst van Henk Thuinte en  
Astrid Koeslag met zang van het Dameskoor. Voorgan-  
gers zijn pastor H. Boogers en ds. J. Lieftink.

#### *In onze buurparochies:*

Za. 10 juni Eibergen 19.00 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep.  
Rietmolen 19.30 uur: Vormselviering, deken H. Hendriksen en pastor H.  
Boogers.  
Zo. 11 juni Eibergen 10.00 uur: Woorddienst voor kinderen, Werkgroep.

### WEEKEND VAN 17 EN 18 JUNI: Sacramentsdag.

Za. 17 juni Geen viering in onze kerk.  
Zo. 18 juni 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voor-  
ganger is pastor Th. Escher.

#### *In onze buurparochies:*

Za. 17 juni Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Escher.  
Rietmolen 19.30 uur: Woord- en Communieviering, A. Lankheet.

### WEEKEND VAN 24 EN 25 JUNI: 12<sup>e</sup> Zondag door het jaar.

Za. 24 juni Geen viering in onze kerk.  
Zo. 25 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-  
koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.  
Wo. 28 juni Redactievergadering voor de Vakantiebinding.  
Kopij graag vóór deze datum inleveren.

#### *In onze buurparochies:*

Zo. 25 juni Eibergen 10.00 uur: Gezins- en Eucharistieviering, H. Boogers.  
Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep.

### WEEKEND VAN 1 EN 2 JULI: 13<sup>e</sup> Zondag door het jaar.

Za. 1 juli 19.00 uur Gezinsviering met zang van het jeugdkoor "De Kerkuil-  
tjes". Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.  
Er is een 2e collecte voor de St. Pieterspenning.  
Zo. 2 juli Geen viering in onze kerk.  
Wo. 5 juli 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers.  
Do. 6 juli In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis  
uitgereikt aan zieken en bejaarden.

#### *In onze buurparochies:*

Zo. 2 juli Eibergen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker en  
13.30 uur: Doopviering, H. Boogers.  
Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak en  
11.30 uur: Doopviering, J. ter Braak.

### WEEKEND VAN 8 EN 9 JULI: 14<sup>e</sup> Zondag door het jaar.

Za. 8 juli Geen viering in onze kerk.  
Zo. 9 juli 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-  
koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

#### *In onze buurparochies:*

Za. 8 juli Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak.  
Zo. 9 juli Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, D. Juijn.

### VIERINGEN IN DE WEKEN DAARNA:

Zo. 16 juli 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-  
ganger is pastor J. ter Braak.

11.30 uur Doopviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor J. ter Braak.  
Zo. 23 juli 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

## FAMILIEBERICHTEN

### Gedoopt:

07-05 Birke Landkroon, Sav. Lohmanstraat 18  
Bjorn Zieverink, Haaksbergseweg 70

### Overleden:

03-04 Mevrouw T.M. Tetteroo-Pot, Zwaluwstraat 52, 66 jaar

### Gevestigd:

Fam. J.J.M. Frantzen, Pr. Bernhardstraat 10  
Mevr. P. te Wieske-Wolff, Leussinkweg 3

### Verhuisd binnen de parochie:

Fam. W.G.B. Voordouw, Rozenkamp 59 naar Borculoseweg 44

## NIEUWS UIT HET PAROCHIEVERBAND

### WEEKENDWACHT

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 uur en maandag 12.00 uur kunt u bellen met de Weekendwacht. De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

<b>Zondag-maandag</b>	<b>Pastor</b>	<b>Telefoon</b>
28 – 29 mei	H. Boogers	06-20078472
4 – 5 juni	D. Juijn	0545-294432
11 – 12 juni	S. Nagelmaeker	06-53553557
18 – 19 juni	H. Boogers	06-20078472
25 – 26 juni	J. Klaassen	0544-465940
2 – 3 juli	S. Nagelmaeker	06-53553557
9 – 10 juli	D. Juijn	0545-294432

## VAN HET KERKBESTUUR

### AFSCHIED VAN PASTOR JOHAN KLAASSEN

Met ingang van 1 juli 2006 zal pastor Johan Klaassen het pastoresteam van het parochieverband Noach verlaten. Dit bericht is in alle parochies van ons parochieverband Noach bekend gemaakt in het weekend van 1 en 2 april j.l.

Na 15 jaar gewerkt te hebben, eerst in de parochie Groenlo en de laatste paar jaar in het parochieverband Noach, wil hij een andere uitdaging aangaan.

5 – juni / juli 2006

Het is de bedoeling dat hij te zijner tijd binnen het bisdom een nieuwe functie gaat bekleden, maar hoe en wat is nog niet duidelijk.

Omdat bij de sluitingsdatum voor deze Binding de details rond zijn afscheid nog niet definitief zijn, kunnen wij u hier nu niets over de plaats en tijdstip van zijn afscheid melden.

Zodra dat bekend is zult u geïnformeerd worden via de mededelingen van de vieringen en via de website van onze parochie: [www.parochieneede.nl](http://www.parochieneede.nl).

Als Kerkbestuur willen wij pastor Johan Klaassen bedanken voor zijn inzet voor onze parochie.

Pastor Johan Klaassen heeft een dienstverband als pastoraal werker voor het werkveld gemeenschapsopbouw voor 30%.

Of, en zo ja op welke wijze deze uren weer ingevuld zullen worden is onderwerp van discussie tussen Pastoresteam, Stuurgroep Noach en de gezamenlijke kerk- en parochiebesturen.

***Het kerkbestuur.***

### TE KOOP: BLOKHUT AAN DE WENNINKWEG

Nu de bouw van de nieuwe blokhut van Scouting Neede aan de Koewijden-dijk goede vorderingen maakt, gaat Scouting het beheer van de blokhut aan de Wenninkweg weer overdragen aan de eigenaar: de parochie H. Caecila te Neede.

Sinds de oprichting van de huidige Stichting Scouting Neede in 1971, heeft Scouting Neede gebruik gemaakt van, en het beheer gehad over de blokhut aan de Wenninkweg.

Nu eindelijk na jaren van voorbereiding Scouting Neede haar nieuwe grotere en moderne onderkomen aan het realiseren is, heeft Scouting Neede de blokhut aan de Wenninkweg niet meer nodig. De laatste jaren is de blokhut al niet meer gebruikt voor bijeenkomsten.

Ook de parochie heeft geen bestemming voor dit gebouw en is daarom van plan om de grond met daarop de blokhut in de huidige staat te verkopen.

De blokhut is gelegen op 4 kavels met een totaal grondoppervlak van ca. 1.433 m2. De vraagprijs bedraagt € 30.000,- kosten koper.

Voor meer informatie over de kavels, het gebouw en over de condities en voorwaarden van de verkoop kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de vicevoorzitter van het kerkbestuur: dhr. B. Brockötter (0545-292753). In verband met de vakantieperiode zijn bezichtigingen pas vanaf de 2e helft van augustus mogelijk.

Met de opbrengst van de verkoop van de blokhut kunnen wij financieel een mooi begin maken met het verbeteren van de huisvesting voor onze vrijwilligers.

***Het Kerkbestuur.***

6 – juni / juli 2006

## FINANCIËEL OVERZICHT 2005

Hieronder vindt u het financiële overzicht van het afgelopen jaar. Alle bedragen zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door het Bisdom.

	Boekjaar <u>2005</u>	Begroting <u>2005</u>	Boekjaar <u>2004</u>
<b><u>LASTEN</u></b>			
Personeelskosten (pastores, dirigent/organist)	24.733,-	30.870,-	21.088,-
Kosten onroerend goed (gebouwen, kerkhof, energie, verzekeringen, afschrijving, onderhoud)	26.975,-	25.195,-	26.403,-
Rente en lasten en schulden (fundaties)	258,-	258,-	258,-
Kosten eredienst (altaarbenodigdheden, misboekjes)	4.377,-	4.100,-	4.326,-
Kosten pastoraal (werkgroepen, Binding, cursussen)	3.814,-	5.530,-	3.922,-
Bijdragen (Bisdom, Dekenaat, I.D.O.G.)	8.737,-	8.210,-	7.485,-
Afdrachten collectes voor derden	3.796,-	5.200,-	4.404,-
Beheerskosten (pastorie, bestuur, administratie, telefoon, accountant, abonnementen)	3.338,-	5.250,-	4.568,-
Voordelig saldo	17.774,-	255,-	12.975,-
<b>Totaal</b>	<b>93.802,-</b>	<b>84.870,-</b>	<b>85.429,-</b>
<b><u>BATEN</u></b>			
Bijdragen parochianen (kerkbijdrage, collectes, misintenties, rouw-, trouw- en jubileumvieringen)	66.003,-	62.320,-	65.653,-
Collectes voor derden	3.796,-	5.200,-	4.404,-
Opbrengsten uit bezittingen en belegg.	24.003,-	17.350,-	15.372,-
<b>Totaal</b>	<b>93.802,-</b>	<b>84.870,-</b>	<b>85.429,-</b>

Tot slot willen wij vanaf deze plaats alle parochianen van harte bedanken voor de financiële ondersteuning van onze parochie, in welke vorm dan ook. Mede dankzij u is onze parochie een financieel gezonde parochie.

Met uw blijvende steun kan dat ook in de naaste toekomst zo blijven.

**Namens het Kerkbestuur,**

**C. de Vries.**

Voor de volledigheid vindt u hieronder een specificatie van de opbrengsten van collectes die voor derden zijn gehouden:

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
<i>Jaarlijkse collectes:</i>		
Memisa	95,-	112,-
Vastenactie	804,-	1.655,-
Ned. Missionarissen	160,-	148,-
Miva	83,-	91,-
Pax Christi	55,-	67,-
Missie Kinderen	57,-	283,-
Solidaridad	700,-	666,-
P.C.I.	157,-	133,-
Caritas	355,-	431,-
Militaire tehuizen	66,-	58,-
Roepingenzondag	154,-	100,-
Oosterse Kerken	74,-	104,-
Mensen in Nood	63,-	110,-
Wereldmissiedag	76,-	62,-
St. Pieterspenning	52,-	76,-
Willibrordzondag	96,-	147,-
Radboudstichting	62,-	76,-
<i>Eenmalige collectes:</i>		
Ariënschool (jubileum)		85,-
Azië (tsunami)	340,-	
Fuhara (collecte na een uitvaart)	347,-	
<b>Totaal</b>	<b>3.796,-</b>	<b>4.404,-</b>

### IN SLECHTS 5 AVONDEN HEEL WAT WIJZER WORDEN...

Al meer dan 15 jaar is de Pastorale School een begrip als het gaat om het toerusten van vrijwilligers voor hun taken in de kerk. Ook vanuit onze parochie hebben diverse vrijwilligers, waaronder ondergetekende, namens de parochie met veel plezier en enthousiasme deze 2-jarige cursus gevolgd.

Echter, als we de laatste jaren als kerkbestuur met vrijwilligers spraken over het volgen van de Pastorale School, dan was vaak de lange duur (twee jaar lang één avond per week en een aantal zaterdagen) een belangrijke reden om niet aan de Pastorale School te beginnen.

Blijkbaar gold dat ook in veel andere parochies, want vorig jaar waren er onvoldoende aanmeldingen voor de Pastorale School om in september 2005 weer met een nieuwe groep van start te kunnen gaan.

Daarom heeft de Pastorale School voor een nieuwe, modulaire opzet gekozen. Je kunt nu de module(s) volgen die je interessant vindt en bent dus niet meer gebonden aan een 2-jarige studie en verplicht om elke module te volgen.

Tegenwoordig omvat een module gemiddeld slechts 5 lesavonden en wordt afgesloten met een eindopdracht.

Wat onveranderd is gebleven zijn de uitstekende docenten en het goed verzorgde cursusmateriaal.

De modules die in het schooljaar 2006-2007 worden aangeboden zijn: Bijbelse Vorming, Gemeenschapsofbouw, Communicatieve Vaardigheden, Catechese & Sacramenten en de nieuwe module Vrijwilligersbeleid.

Verderop in deze Binding vindt u meer informatie, waaronder de cursusdata en -tijden. De cursussen worden gehouden in het Dekenaal Centrum in Wehl.

Bent u ooit al eens door ons benaderd, of lijkt het u interessant om u verder te verdiepen in één van de bovengenoemde onderwerpen, neem dan eens contact op met ondergetekende of met één van de andere leden van het kerkbestuur.

Want velen hebben het al mogen ervaren: de Pastorale School is een verrijking voor jezelf en voor de parochie!

**Gerard Bartels, secretaris kerkbestuur.**

## UIT DE WERKGROEPEN

### ROOSTER MISDIENAARS

Zat. 20 mei	19.00 uur	J. ten Elsen en A. Tijink
Zon. 4 juni	10.00 uur	J. Bolster en K. Tijink
Zon. 18 juni	10.00 uur	T. van der Velden en J. Kettering
Zon. 16 juli	10.00 uur	Ch. de Jong en M. Ramaker
Zat. 29 juli	19.00 uur	T. Stroet en D. Kersten
Zat. 12 aug.	19.00 uur	J. ten Elsen en K. Tijink

Bij deze willen wij mevr. A. Tijink bedanken voor haar inzet en bewezen diensten. Wij wensen haar veel succes in de toekomst. Bedankt!

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (bgg. 06-20994297).

**H. Holtkamp.**

## VASTENAKTIE

De totale opbrengst van de Vastenactie 2006 in onze parochie is € 1.930,52. De enveloppen die in de ton van de Vastenactie (achterin de kerk) waren gedeponeerd waren samen goed voor € 671,20.

Daarnaast is door de kinderen van de Alferinkschool en de Ariënschool het bijzonder mooie bedrag van € 1259,32 ingezameld. Dit bedrag is overhandigd tijdens de Schoolviering op Witte Donderdag.

**Namens de Vastenactie: dank voor uw en jullie bijdrage!**

## OPBRENGST EXTRA COLLECTES

18/19 februari	€ 128,60	Mensen in Nood
15/16 april	€ 465,85	Parochiële Caritas

## VOOR HET EERST DE HEILIGE COMMUNIE ONTVANGEN

**H**eeft u wel eens 19 kinderen bij elkaar zien zitten die stralen als zonneltjes??? Ik wel!!!

Zondag 23 april was namelijk de viering van de Eerste Heilige Communie. Daar mocht ik bij zijn!

Het was een mooie, feestelijke viering. De kinderen zagen er natuurlijk qua kleding prachtig uit... maar moest je die gezichtjes zien. 19 Stralende kinderen!!!

De voorbereiding was in januari al begonnen. We hebben ons best gedaan er elke week een gezellige en zinvolle avond van te maken. Of het gelukt is zou u het beste aan de groep kinderen of hun ouders kunnen vragen.

Even voor mezelf sprekend; ik vond het een erg leuke, hechte groep. De avonden werd er veel gelachen en gekletst maar ook zeker in alle stilte naar de verhalen geluisterd. Genoten heb ik, dat merkt u wel!

Bij deze wil ik Frank Bemthuis, Emma te Bogt, Johanneke ten Broeke, Mirthe Dwars, Camiel ten Elsen, Dariel Haarman, Nienke ten Have, Floris Hofman, Sebas Leuverink, Kim te Lintelo, Astrid Meijerink, Leon Niemeijer, Marloes Oelderink, Chantal Stroet, Marije Spanjaard, Linde Temmink, Romee Tetteroo, Hanne Tetteroo en Noortje Vrieling bedanken voor de gezellige tijd. Bedankt jongens en meisjes voor jullie enthousiasme!!

**AnneMieke te Spenke,**

**lid van de werkgroep Eerste Heilige Communie.**

**M**ijn naam is Astrid Meijerink en ik heb 23 april mijn eerste communie gedaan.

Voor dat het zover was zijn we eerst een paar keer samen geweest in het achterhuis op de woensdagavond. Daar vertelde AnneMieke, Edith en Anita ons verhalen over Jezus en mochten we knutselen over het verhaal wat we hadden gehoord. Iedere week gingen we door de poort van Jezus en leerde we iets over hoe Jezus leefde en hoe wij dat ook kunnen doen.

Omdat Jezus brood deelde proberen wij ook te delen met ons deeldoesje dat we hebben gemaakt. Daar doen we geld in dat we hebben gespaard met klusjes doen en hier gaan we iets leuks voor doen voor mensen in het bejaardenhuis.

Ook hebben we een rondje kerk gedaan. De pastoor vertelde van een doosje wat in het altaar zit en waar nog iets in zit van de H. Cecilia. Ik vond dat wel heel spannend.

Ook zijn we bij Bakker Stroet brood wezen bakken. We mochten zelf verzinnen wat we maakte en dat hebben we de volgende keer samen opgegeten. Dat was heel leuk want we waren net echte bakkers.

Op zondag 23 april was het dan zover. We mochten allemaal nieuwe kleren aan en de kerk was mooi versierd en we kregen voor het eerst de communie. Nu horen we er echt bij en mogen we voortaan met de andere mensen meelopen om de hostie te krijgen.

Ik vond het allemaal heel erg leuk samen met de andere kinderen en AnneMieke, Edith en Anita.

**Astrid Meijerink.**

---

## DIT IS GEÉN OPROEP!

Beste mensen,

**D**it is geen oproep hoor!!! Want uit ervaring hebben we geleerd dat er toch niemand op een oproep reageert. Dit is dus gewoon een MEDEDELING !

Mijn naam is AnneMieke te Spenke, lid van de werkgroep Eerste Heilige Communie.

Volgend jaar, 2007 dus, is mijn laatste jaar in die werkgroep. Dan heb ik enkele jaren met veel plezier een groep enthousiaste jongens en meisjes geholpen met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Vanaf dan ga ik Ingrid Lensink opvolgen in de Vormsel werkgroep.

Mijn vermoeden is dat er dus na de volgende keer nog maar 1 persoon in de werkgroep zit. En dat kan BESLIST NIET !!!

Er zouden dus in 2007 zeker 2 "nieuwe" mensen een beetje mee moeten draaien, zodat zij het in 2008 op eigen houtje kunnen.

Hopelijk zijn er mensen die het, net als ik, erg leuk vinden om met kinderen om te gaan. Dan moet het dus eigenlijk ook niet moeilijk zijn om daar mensen voor te vinden!!!

Eerst mag ik er nog een jaartje van genieten. Misschien wel met jouw hulp???

**Vriendelijke groet,  
AnneMieke te Spenke  
(tel. 0545-475459).**

---

## GRENS VAN 10000 WEBSITE-BEZOEKERS GEPASSEERD

**“H**oera!!: Wij zijn de grens van 10000 bezoekers op onze website gepasseerd. In de maand april waren er 846 geïnteresseerden. Als onze parochiekerk het dubbele aantal zitplaatsen zou tellen, dan passen ze er nog niet in.” Dit bericht verscheen op 3 mei j.l. op de website van onze parochie:

[www.parochieneede.nl](http://www.parochieneede.nl)

We merken dat steeds meer mensen de website als informatief en laagdrempelig ervaren. De laatste maanden is de website op diverse punten verbeterd, en dat lijkt haar vruchten af te werpen.

### *Laatste nieuws prominent in beeld*

Als u surft naar [www.parochieneede.nl](http://www.parochieneede.nl), dan ziet u in één oogopslag wat de laatste nieuwe berichten zijn en wanneer die geplaatst zijn. U kunt bij elk bericht direct doorklikken voor meer informatie.

### *Gemakkelijk contact met de parochie*

Steeds vaker melden nieuwe parochianen zich aan via de website. Hetzelfde geldt voor verhuisberichten en voor vragen over de bezorging van Binding.

Onze vernieuwde “contact-pagina” biedt echter nog meer mogelijkheden: aanmelding voor de ziekenbezoekgroep, aanmelden van kinderen voor doop, eerste communie en vormsel, het opgeven van misintenties of het plaatsen van een bericht in ons nieuwe gastenboek.

### *Downloads*

De nieuwste edities van het parochieblad “Binding” en van de maandelijkse uitgave “Een andere kijk op het woord” kunt u hier eenvoudig raadplegen (als PDF-bestand).

### *Surftips*

Recent is de pagina met links naar andere interessante websites rondom kerk en geloof vernieuwd en verfraaid. Heeft u zelf websites gevonden die hier ook een plekje verdienen, geef dit dan ons door!

### *Meer dan alleen informatie*

Elke week wordt er een nieuwe overdenking geplaatst bij de komende weekendviering. Met een korte overweging en een bij het thema passende afbeelding wordt u uitgenodigd om over het thema na te denken, thuis en in de komende weekendviering.

### *Altijd up-to-date!*

Het parochieblad dat u nu leest verschijnt 7x per jaar. Als er op het laatste moment wijzigingen zijn of als er belangrijk nieuws is, dan wordt de website meteen bijgewerkt.

Dat doen we blijkbaar best goed, want zelfs andere webredacties houden ons scherp in de gaten. Dat bleek onlangs nog. Het vertrek van Johan Klaassen werd op 2 april op de website geplaatst (nadat het in de weekendviering was medegedeeld). Twee dagen later meldde de website van de streekgids Groenlo hetzelfde nieuws, met als bronvermelding..... [www.parochieneede.nl](http://www.parochieneede.nl).

Overtuig ook uzelf dat de website echt up-to-date is en een plek verdient in uw “favorieten”...

### *De webredactie,*

**Leo van der Meer en Gerard Bartels.**

## “IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET”

Op zondag 11 juni is er een oecumenische dienst. Het thema is: Ik zie ik zie wat jij niet ziet. De dienst wordt gehouden in de heringerichte Grote Kerk.



De week na Pinksteren zal in de Grote Kerk de tentoonstelling “De Vredesfabriek” gehouden worden. Het gaat over oorlog en vrede, geweld en vrijheid, macht en tolerantie, maar ook over eigen normen, houding en gedrag.

N.a.v. deze tentoonstelling heeft de werkgroep in overleg met de pastor een dienst voorbereid over vooroordelen.

Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. De dienst begint om 10.00 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door Joke Franken, orgel en Wim de Ruiter en Cor Fukkink, trompet.

Er is kindernevendienst en voor de kleintjes is er oppas.

Iedereen is van harte welkom!

**Werkgroep Oecumenische Diensten**

**Lidy van der Heijden-de Wildt.**

---

## DONDERDAG 15 JUNI: SOOSUITSTAPJE

Op donderdagmiddag 15 juni 2006 is het jaarlijkse soosuitstapje. We vertrekken om 12.30 uur vanaf het Marktpllein. 's Avonds kunt u zich zondig af laten halen vanaf het Marktpllein.

We hebben 's middags een heel gezellig programma, waaraan iedereen mee kan doen, ook met rolstoel of rollator. Ook niet-soosleden zijn van harte welkom.

De kosten voor deze middag bedragen € 32,50 voor soosleden en € 37,50 voor niet-soosleden.

Vergeet niet uw pas of identiteitskaart mee te nemen!

U kunt zich uiterlijk 30 mei opgeven bij één van onderstaande personen.

Graag tot ziens op 15 juni om 12.30 uur.

**Bestuur Werkgroep Caritas,**

**Josefien Emaas**

**tel. 0545-291165**

**Corry ten Voorde**

**tel. 0545-293810**

**Willy Klein Nijenhuis**

**tel. 0545-292177**

---

## SECRETARIAAT BEPERKT OPEN IN JULI EN AUGUSTUS

Ook dit jaar is het parochiesecretariaat in de vakantiemaanden juli en augustus alléén op woensdag en vrijdag geopend.

Vanaf dinsdag 5 september gelden weer de normale openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 10.30-12.30 uur en vrijdag van 18.30-19.30 uur.

**Het secretariaat.**

## KERKRADIO VOLOP IN GEBRUIK

Rond de jaarwisseling zijn de meeste luisteraars van de KPN-Kerktelefoon in onze parochie overgestapt naar het Kerkradio-systeem, dat zij enkele weken op proef thuis hadden gekregen.

Na wat kleine aanloopp problemen, onder andere door atmosferische storingen eind januari, werkt de Kerkradio inmiddels naar volle tevredenheid.

Alle vieringen in onze kerk worden uitgezonden en zijn vrij te ontvangen op de volgende etherfrequentie: 153.38750 MHz (kanaal 24).

Helaas kunt u deze frequentie niet met een gewone radio ontvangen. Hiervoor is een kerkradio-ontvanger verkrijgbaar via de parochie (kosten: € 110,- incl. een aparte luidspreker).

Met deze Kerkradio-ontvanger kunt u trouwens niet alleen onze vieringen ontvangen, maar ook vieringen van omliggende kerken.

Zo zendt de Protestantse Kerk Neele sinds kort haar vieringen uit via de ether (frequentie 153.1375 Mhz, kanaal 91).

Ook vieringen uit het nabijgelegen Eibergen kunt u beluisteren. De R.K. Mattheüs parochie zendt uit op frequentie 148.7125 (kanaal 6) en de Protestantse Gemeente Eibergen op frequentie 148.6375 (kanaal 3).

Is het voor u ook moeilijk om de vieringen in onze kerk bij te wonen? Laat u vrijblijvend eens informeren over de mogelijkheden van kerkradio.

**Met vriendelijke groet,**

**Gerard Bartels.**

---

## UIT DE BRIEVENBUS

### NIEUW GELOFSKOFFERTJE: "GA JE MEE" VOOR KINDEREN VAN 6-9 JAAR

Op donderdag 30 maart is de tweede geloofskoffer Ga je mee? Gepresenteerd, direct na afloop van een studiemiddag over “Is geloof speelgoed?”

Lukas Schlatmann mocht met broer Joram en zus Esther het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Uit de gretigheid waarmee de materialen werden uitgepakt en bekeken, kan worden opgemaakt dat het koffertje in een behoefte voorziet en voor kinderen heel aantrekkelijk is.

Lukas (7 jaar) pakte de materialen direct uit, bekeek ze en gaf commentaar. Het leukst vond hij het kwartetspel Doe je mee? met maar liefst 9 kwartetten, waaronder Planten, Feesten, Bijbelse dieren, Heiligen en Parabels. Ook het gezelschapsspel ‘In de ban van de Farao’ lijkt hoge ogen te gaan gooien. De moeder van Lukas vond vooral de tafelkalender erg handig en praktisch. En heel toepasselijk voor de periode van de vasten en voor Pasen. Telkens een kaartje met teksten, tekeningen en korte opdrachten voor de afzonderlijke dagen in deze periode.

Het koffertje is uitgebracht door de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) en de Vlaamse Bijbel Stichting in samenwerking met de Diocesane Pastorale Dienstverlening (DPD) van het Aartsbisdom Utrecht.

Het project Geloven thuis wil ouders helpen om op een speelse manier met verhalen, symbolen en rituelen om te gaan. Het project heeft een eigen website: [www.geloventhuis.nl](http://www.geloventhuis.nl).

Een eerste koffer verscheen in november 2004: Beginnen maar! Deze koffer bood ouders materiaal voor geloofsoepvoeding van kinderen tussen 1-5 jaar. Inmiddels zijn er meer dan 5000 van deze koffertjes verkocht. Het tweede koffertje is gericht op de leeftijdscategorie van 6 t/m 9 jaar.

In de maanden april-mei-juni is de koffer voor een tijdelijk verlaagde introductieprijs beschikbaar: € 22,50 in plaats van de vastgestelde verkoopprijs van € 27,50.

Beide materialenkoffers zijn verkrijgbaar via de boekhandel. Daarnaast is bestelling mogelijk via internet: [dpd@aartsbisdom.nl](mailto:dpd@aartsbisdom.nl) en via [www.rkbijbel.nl](http://www.rkbijbel.nl).  
**(bron: [www.aartsbisdom.nl](http://www.aartsbisdom.nl)).**

## PASTORALE SCHOOL VOORTAAN IN MODULES

### *Waarom de Pastorale School?*

Het aantal vrijwilligers in de kerk groeit. Dat doet goed, vooral als we ons realiseren dat “kerk-zijn” staat of valt met de inzet van de mannen en vrouwen die zorg en aandacht willen besteden aan bijvoorbeeld pastoraat.

De Pastorale School biedt kansen aan vrijwilligers om zich verder te ontwikkelen en te bekwamen in hun werkzaamheden. Naast eigen parochie zijn ook het parochieverband en dekenaat dankbare afnemers van de diensten van deze mensen. De Pastorale School besteedt ook aandacht aan eigen geloofsvorming en -ontwikkeling.

Je gaat nadenken over de hedendaagse betekenis van het “kerk-zijn”. Dit nodigt uit tot verdieping en verdere ontwikkeling van bekwaam- en vaardigheden.

Geloven wordt daardoor een levend gebeuren. De Pastorale School vergroot het zicht op en het inzicht in kerk en samenleving, parochie, parochieverband en dekenaat.

### *De leerroute van de Pastorale School.*

De Pastorale School bestaat uit 10 modules, die in twee jaar gevolgd kunnen worden. U kunt echter ook kiezen voor het volgen van één of meerdere modules, of voor een langere periode om de modules te volgen.

Wilt u het certificaat van de Pastorale School ontvangen, dan moet u binnen vijf jaar de 8 verplichte modules en 2 keuze modules met voldoende resultaat gevolgd hebben. Tevens is uw actieve aanwezigheid bij alle avonden verplicht. De modules worden afgesloten met een eindopdracht. Voor elke met goed gevolg afgesloten module ontvangt u een deelcertificaat.

De cursusavonden worden gehouden op locatie Dekenaal centrum, Kerkplein 8 te Wehl van 19.30-22.00 uur. De kosten zijn € 50,- per module.

15 – juni / juli 2006

### *Informatieavond.*

Maandag 12 juni vindt er in het dekenaal centrum (Kerkplein 8) te Wehl een informatie- en inschrijfavond plaats voor de Pastorale School of voor de afzonderlijke modules. Iedere belangstellende is van harte welkom tussen 19.30 en 22.00 uur.

Informatie kunt u ook opvragen bij uw eigen parochiesecretariaat of bij de coördinator, mevr. Y. Bremer-Claassen, telefonisch bereikbaar onder nummer 0316-228754 dagelijks tussen 19.00 en 20.00 uur (woensdag uitgezonderd).

16 september 2006: Startzaterdag	16 december 2006: Kerstzaterdag
Module “Bijbelse Vorming 1”: Maandag 18/9 + 25/9 + 2/10 + 9/10 + 16/10/2006	Module “Bijbelse Vorming 2”: Maandag 6/11 + 13/11 + 27/11 + 4/12 + 11/12/2006
Module “Gemeenschapsofbouw”: Maandag 8/1 + 15/1 + 22/1 + 5/2 + 12/2/2007	Module “communicatieve vaardigheden”: Maandag 5/3 + 12/3 + 19/3 + 26/3 + 2/4/2007
Module “Catechese en Sacramenten” Maandag 16/4 + 23/4 + 7/5 + 14/5 + 21/5/2007	Module “Vrijwilligersbeleid”: Dinsdag 17/4 + 24/4 + 8/5 + 15/5 + 22/5/2007

## NIEUWE KATHOLIEKEN

**O**ok in het komende seizoen zijn er mogelijkheden voor belangstellenden om nader kennis te maken met het katholieke geloof.

Jaarlijks zijn er volwassenen die om uiteenlopende redenen besluiten over te gaan naar de R.K. kerk. Daarnaast zijn er mensen die reeds katholiek zijn en die zich verder willen verdiepen in het katholieke geloof. Ook zij kunnen deelnemen aan een reeks van tien bijeenkomsten:

- Er zijn 10 bijeenkomsten gepland in ‘Loreto’ te Lieveelde\*) geleid door Frans Trieschnigg (tel: 0544-464399, email: [frans@trieschnigg.nl](mailto:frans@trieschnigg.nl)) en José Waalderbos.  
Data: ma 25/9, 30/10, 27/11, 18/12/2006 en 28/1, 26/2, 26/3, 23/4, (wo) 30/5 en 25/6/2007.
- Er zijn 10 bijeenkomsten gepland in het K.J.-gebouw (achter de kerk) tin Borculo\*) geleid door Ria Hofman (tel: 0544-481411, e-mail: [hoffmanbeunk@planet.nl](mailto:hoffmanbeunk@planet.nl)).  
Data: wo 27/9, 1/11, 29/11, 20/12/2006 en 31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5 en 27/6/2007.

\*) *De locaties zijn nog onder voorbehoud en afhankelijk van de plaatsen waar de deelnemers vandaan komen.*

Personen die willen deelnemen aan deze bijeenkomsten kunnen contact opnemen met bovengenoemde begeleiders. Liefst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 juli.

**Dolf Mulder,**  
**dekenaal dienstverlener dekenaat Gelderland-Oost (tel. 0316-281999).**

16 – juni / juli 2006



## PINKSTEREN: "ONTVANG DE HEILIGE GEEST" (Joh. 20,22)

**M**et Pinksteren vieren en gedenken wij dat de heilige Geest over de apostelen is neergedaald. Niet alleen de apostelen werden door de Geest 'aangestoken', maar ook vele anderen die de Geest Gods wilden ontvangen. 'Ontvangen' is onlosmakelijk verbonden met 'zenden'. Die 'zender' is geen geheime zender: het is God zélf die de mensen wil aanraken met Zijn Geest. Laat de Geest je overkómen, net als bij de apostelen.

*Wind*

Bij 'ontvangen' en 'zenden', moet ik denken aan mijn vader zaliger. Hij luisterde graag naar de radio en had die meestal afgestemd op een illegale zender. Zo'n radiopiraat draait veelal muziek in de categorie smartlappen. Wie houdt van Nederlandstalige muziek, komt hier ruimschoots aan zijn trekken. Ondanks dat het verboden is, zijn er waaghalzen die dóórgaan: ze voorzien immers in een bepaalde behoefte. Degene die uitzendt, hoopt op zoveel mogelijk trouwe luisteraars.

Het Hoogfeest van Pinksteren: het feest van de Geest, het feest van de 'Zender' en de 'ontvanger'. De 'Zender' is God en de 'ontvanger' zijn wij, ieder van ons persoonlijk. Wie of wát de heilige Geest precies is, laat zich niet zo gemakkelijk verklaren. Het woord 'geest' betekent: wind, lucht, storm, adem. De heilige Geest is de werkzame, scheppende kracht van God. De Geest Gods werkte door de profeten, apostelen en evangelisten. Ook nu, in de wereld van vandaag, wil de heilige Geest ons bezielen, activeren. De Geest zet mensen in beweging, net zoals takken door de wind bewogen worden. De wind zie je echter niet: die voel en ervaar je.

*Martelaren*

De martelaren bijvoorbeeld, die hun leven voor God hebben gegeven, hebben de Geest Gods zéér sterk ervaren. Door Hem geraakt, getuigden zij van Gods grote daden en Zijn liefde voor alle mensen ten einde toe. Gods Geest had in hen bewerkt dat zij maar één doel voor ogen hadden: Gods Rijk van liefde, gerechtigheid, vrede en welzijn voor iedereen. Rotsvast staande in het geloof, hebben zij hun bloed voor Koning Jezus vergoten, naar Zijn voorbeeld. God de heilige Geest gaf hun hiervoor kracht en moed.

Hopelijk krijgen wij met Pinksteren allemaal 'de wind van voren'. Dat de Geest van God jou mag bezielen, mag inspireren, bij alles wat je doet. Pinksteren is het feest waarvoor je antenne moet hebben. Door Zijn Geest is God zélf jou rakelings nabij.

Stem af op die grote Zender: God de heilige Geest. Goede ontvangst!

**Eric Mengerink**

(bron: *parochiebladenservice, juni 2006*).

**O**nbekend maakt onbemind. Wie weinig of niets weet van God, kan Hem niet liefhebben. Kan zich niet door Hem bemind voelen.

*Levenslange kracht*

Veel gelovige volwassenen beschouwen het als een groot geluk, dat zij als kind al kennis mochten maken met het geloof. Mochten horen over een Vader in de hemel die voor ons zorgt. Over zijn Zoon Jezus, die uit liefde voor ons aan het kruis is gestorven. Over de Eucharistieviering, waarin Jezus onder de gedaante van brood en wijn tot ons komt. Grote heilige geheimen die een kind spelenderwijs en met een onbevangen vertrouwen in zich opneemt.

Vooraf de moeder heeft hierin een essentiële rol. Meestal is zij het die de meeste toegang heeft tot het hart, de ziel en de geest van haar kind. Als zij het geloof doorgeeft en vooral voorleeft, kan het de basis vormen van een levenslange kracht.

*'Oorbellen'*

Helaas lijken de gezinnen waar dat gebeurt tegenwoordig meer en meer uitzonderingen. Dat merken we bij de voorbereiding van de eerste Heilige Communie. De goede wil is er wel, maar de kennis ontbreekt, zowel bij de (jonge) ouders als bij hun kinderen. Die laatsten stellen in alle onschuld vragen als: "Horen er oorbellen bij de rozenkrans?" Tijdens een ouderavond kwam men vrijwel unaniem tot de conclusie, dat er dringend behoefte is aan overdracht van geloofskennis voor kinderen via de school. Men pleitte voor herinvoering van de godsdienstles in het katholiek onderwijs. Zodat dit predikaat weer strookt met de identiteit van de school.

Een belangrijke taak voor onze bisschoppen. Hopelijk hebben zij de moed en de durf. Vast wel. Want de grote Stimulator achter hen is immers Jezus zelf die gezegd heeft: "Gaat en onderwijst alle volkeren"!

**Louise Leneman**

(bron: *parochiebladenservice, juni 2006*).

## GOOGLE

**T**huis heb ik een zoekmachine in mijn computer zitten. Google, heet ie. Handig om snel iets op te zoeken. Alleen, je hebt hem net niet bij je als je hem het hardste nodig hebt.

Ik zal het u vertellen: mijn vrouw en ik waren pas geleden een weekendje in Rome. We wilden op zondag naar hét ontmoetingspunt voor katholieken in Rome. U denkt: Het Vaticaan! Mis, ik bedoel het 'Kerkje der Friezen'. Op zondagmorgen is daar een Hollandse mis. Dat leek ons wel wat.

Maar ja, waar ligt dat kerkje? Het staat op geen enkele Romeinse plattegrond. We besloten om een rondje om het Vaticaan te maken. Dan zouden we hem beslist ergens onderweg zien. Ik had onthouden, dat het dicht bij het Vaticaan

was gesitueerd. Het begon al donker te worden toen we de stevige wandeltocht hadden voltooid. U raadt het al: nergens een 'Kerkje der Friezen' te ontdekken.

We gingen op een trap zitten bij de ingang van het Vaticaan. Hè, wat jammer nou. Dat wordt morgen dus geen Hollandse mis. Ik keek naar een bordje op de muur. H. Michael-kerk stond erop. Kerk? In kleinere letters stond erop: 'Kerk der Friezen'.

Hoe is het mogelijk? Als je iets heel graag wil vinden, dan .... vind je het niet door verre reizen, maar gewoon vlak om de hoek.

**Simon Nagelmaeker,**  
**pastoraal werker diaconie NOACH**

## LUISTEREN

*je vroeg  
hoe het met me ging  
en voor ik je kon antwoorden  
dat het slecht ging met mij*

*zei jij  
dat het met jouw bergafwaarts ging  
en vertelde je  
dat niemand naar je wilde luisteren  
en wat ik  
daar dan wel van vond*

*ik zei  
je vroeg  
hoe het met mij ging  
maar jij  
hoorde mij  
niet...*

**Frans den Broeder**  
**(bron: Mediapastoraat RKK/KRO).**

## VAN DE REDACTIE

<u>Editie</u>	<u>Redactievergadering</u>	<u>Verspreidingsperiode</u>
Vakantiebinding	28 juni	10-14 juli (week 28)
Septemberbinding	30 augustus	11-15 september (week 37)
Allerheiligenbinding	11 oktober	23-27 oktober (week 43)
Kerstbinding	29 november	11-15 december (week 50)

De parochie op internet: [www.parchieneede.nl](http://www.parchieneede.nl)

### Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545 – 291236

#### Openingstijden (mei, juni en september):

Op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur  
en op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

#### Openingstijden in juli en augustus:

Op woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur  
en op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

#### **Bankrekening:**

Algemeen: Rabobank 13.56.00.065 of Postbank 847023

Actie Kerkbalans: Rabobank 13.56.03.005

#### **Pastoresteam parochieverband Noach:**

H. Boogers (priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo <a href="mailto:h.boogers@planet.nl">h.boogers@planet.nl</a>	Tel. 06-200 784 72
J. ter Braak (priester)	Werkadres: Rapenburg 9 7161 EA Neede <a href="mailto:jan.ter.braak.sm@wxs.nl">jan.ter.braak.sm@wxs.nl</a>	Tel. 0545-295347 (in noodgevallen 's nachts: 0544-393385)
D. Juijn (pastoraal werker)	Borculoseweg 45a 7161 GR Neede <a href="mailto:dickjuijn@planet.nl">dickjuijn@planet.nl</a>	Tel. 0545-294432
J. Klaassen (pastoraal werker)	K. Doormanstraat 80 7141 WH Groenlo	Tel. 0544-465940
S. Nagelmaeker (pastoraal werker)	Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen <a href="mailto:simonnagelmaeker@hetnet.nl">simonnagelmaeker@hetnet.nl</a>	Tel. 06-535 535 57
A. Lankheet-Zoet (pastoraal werkster)	Hondelink 93 7482 KP Haaksbergen <a href="mailto:annet.lankheet@wanadoo.nl">annet.lankheet@wanadoo.nl</a>	Tel. 053-5726083

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 en maandag 12.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (zie "Nieuws uit het parochieverband").

#### **Aanleveren artikelen voor Binding:**

Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: [binding@parochieneede.nl](mailto:binding@parochieneede.nl)

*Voor slechtzienden is ook een Groot-Letter Binding beschikbaar.*

FAMILIE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_