

BEINDING

H. CAECILIA – NEEDE

44^e Jaargang, no. 5.

september / oktober 2006

*24^e Zondag door het jaar
Evangelie: Marcus, 27-35*

Deze keer worden we uitgedaagd om zelf keuze te maken. Niet op de eerste plaats wat anderen er van zeggen, maar u en ik: Wie is Jezus voor ons? Wat betekent christen zijn in ons dagelijkse leven?

En dan vooral als er sprake is van een gewetensbeslissing die je maatschappelijk en/of kerkelijk in een lastig pakket kunnen brengen. Maar ook in kleinere beslissingsmomenten. Hoe besteed ik mijn geld?; wat doe ik met mijn vrije tijd? En ik welke ontmoetingen steek ik mijn tijd en energie?

Het antwoord van Jezus is spannend: "Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het redden".

Daaraan vooraf gaat Jesaja in op de pijnlijke confrontaties. Echter wel met vertrouwen. 'God, de Heer, zal mij helpen; daarom zal ik niet beschaamd staan. Hij die mij vrij zal spreken, is nabij'.

Petrus helpt hier in dubbel opzicht. Hij geeft richting aan maar raakt ook geblokkeerd. Genoeg stof om bij stil te staan.

Pastor H. Boogers.

Overzicht vieringen	2
Familieberichten	4
<hr/>	
Vredeswandeling	5
Wandeling langs boerenerven	5
Jodendom-Christendom ..	6
Kevelaer-bedevaart	6
Dag van Verliezen Verwerken	7
Kerstpakkettenactie	7
Weekendwacht	8
<hr/>	
Ruimte voor ouderen	8
Kerkbezoek bij Jammarkt	9
Ongewenste bezoekers Op begraafplaats	9
<hr/>	
Rooster misdienaars	10
Oecumenische dienst 'De ander, dat ben jij' ..	10
40 Jaar Dameskoor	10
<hr/>	
Voor de kinderen	11
<hr/>	
Vooruitblik Solidaridad	12
Activiteiten in Loreto ...	13
<hr/>	
Vredeswens	14
Getijdengebed	14
De kerk in ons dorp	15

*25^e Zondag door het jaar
Evangelie: Marcus 9, 30-37*

Hoe vaak zien we niet dat het mensen voor de wind gaat, die zich vlot laten horen, haantje de voorste zijn, altijd commentaar klaar, met een zekere brutaliteit, ellebogenwerk, ten koste van de zachtmoedige, de verdraagzame mens.

Wie is de grootste, de belangrijkste, de sterkste, de winnaar? Wie zit er direct naast Jezus en met welk voorrecht?

Echter bij Jezus willen horen verlangt een heel andere levenshouding. Als die van een kind. 'Wie een kind opneemt in mijn Naam, neemt Mij op.' zegt Jezus.

Een kind zijn, houdt dan in dat je onbepert vertrouwen toont, niet aan het manipuleren bent, maar spontaniteit, enthousiasme, en genegenheid toont. Je verdriet toont dat echt is en kunt lachen en vrolijk zijn. Dat je vrijuit speelt met ieder mensenkind, zonder grenzen en daarin plezier beleeft.

Die weg leidt naar Pasen. De Mensenzoon zal alle lijden op zich nemen en ondergaat een schandelijke dood. Wat in het boek Wijsheid al wordt beschreven.

De mensen die in egoïsme, in lauwheid, alle normen en waarden tartten van Godswege. Dat is iets van alle tijden.

Echter op wat en wie wil je inzetten? En waar krijgt het kind in jezelf de kans om puur te zijn? Genoeg om de uitnodiging tot je door te laten dringen.

Pastor H. Boogers.

OVERZICHT VIERINGEN

WEEKEND VAN 16 EN 17 SEPTEMBER: 24^e Zondag door het jaar

Za. 16 sept. Geen viering in onze kerk.
Zo. 17 sept. 10.00 uur Oecumenische Vredesdienst met zang van het jongerenkoor "Diapason". Voorgangers zijn dominee W. Alserda en pastor A. Lankheet-Zoet.
Er is na afloop een deurcollecte voor Pax Christi.
Do. 21 sept. Seniorensoos.

In onze buurparochies:

Za. 16 sept. Rietmolen 19.30 uur: Woord- en Communieviering, D. Juijn
Zo. 17 sept. Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering (Mattheüsfeest), J. ter Braak

WEEKEND VAN 23 EN 24 SEPTEMBER: 25^e Zondag door het jaar

Za. 23 sept. Geen viering in onze kerk.
Zo. 24 sept. 10.00 uur Gezinsviering met zang van jeugdkoor "De Kerkultjes", verzorgd door de Werkgroep Gezinsvieringen.

In onze buurparochies:

Zo. 24 sept. Eibergen 10.00 uur: Oecumenische Vredesdienst in de Oude Mattheüs, ds. S. de Jong.

Aansluitend wordt een vredeswandeling gehouden. Ter afsluiting daarvan is er een gebedsdienst in de R.K. Mattheüskerk met als voorganger pastor D. Juijn.

Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep

WEEKEND VAN 30 SEPT. EN 1 OKTOBER: 26^e Zondag door het jaar

Za. 30 sept. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor, dat in deze viering haar 40-jarig bestaan viert. Voorgangers zijn pastor D. Juijn en pastor H. Boogers.

Zo. 1 okt. Geen viering in onze kerk.

Di. 3 okt. 19.30 uur Rozenkransgebed.

Wo. 4 okt. 9.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor A. Lankheet-Zoet.

Na afloop koffie drinken met de pastor in het Achterhuis.

Do. 5 okt. In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Za. 30 sept. Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Escher
Rietmolen 19.30 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak

Zo. 1 okt. Eibergen 10.00 uur: Woorddienst voor kinderen, Werkgroep
11.30 uur: Doopviering, H. Boogers

Do. 5 okt. Rietmolen 9.00 uur: Woord- en communieviering, D. Juijn

WEEKEND VAN 7 EN 8 OKTOBER: 27^e Zondag door het jaar

Za. 7 okt. Geen viering in onze kerk.

Zo. 8 okt. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor Th. Escher. Er is een 2e collecte b.g.v. Wereldmissiedag voor de Kinderen.

Di. 10 okt. 19.30 uur Marialof met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor H. Boogers.

Wo. 11 okt. Redactievergadering voor de Allerheiligenbinding.
Kopij graag vóór deze datum inleveren.

In onze buurparochies:

Za. 7 okt. Eibergen 19.00 uur: Woord- en Communieviering, D. Juijn

Zo. 8 okt. Eibergen 10.00 uur: Kind op schoot, Werkgroep
Rietmolen 10.00 uur: Gezinsviering, H. Boogers
11.30 uur: Doopviering, H. Boogers

Di. 10 okt. Rietmolen 19.30 uur: Marialof, J. ter Braak

WEEKEND VAN 14 EN 15 OKTOBER: 28^e Zondag door het jaar

Za. 14 okt. Geen viering in onze kerk.

Zo. 15 okt. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

Di. 17 okt. 19.30 uur Rozenkransgebed.

Do. 19 okt. Seniorensoos.

In onze buurparochies:

Za. 14 okt. Rietmolen 19.30 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak

Zo. 15 okt. Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering met de communicantjes 2006, J.
ter Braak

WEEKEND VAN 21 EN 22 OKTOBER: 29^e Zondag door het jaar

Za. 21 okt. Geen viering in onze kerk.

Zo. 22 okt. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Jongerenkoor
“Diapason”. Voorganger is pastor H. Boogers. Er is een
2e collecte b.g.v. de Internationale Wereldmissiedag.

Di. 24 okt. 19.30 uur Rozenkransgebed.

In onze buurparochies:

Za. 21 okt. Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, D. Juijn en Th. Escher

Zo. 22 okt. Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, D. Juijn

VIERINGEN IN DE WEKEN DAARNA:

Za. 28 okt. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

Wo. 1 nov. **Allerheiligen**
9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers.
Na afloop koffie drinken met de pastor in het Achterhuis.

Do. 2 nov. **Allerzielen**
19.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor, verzorgd door de Werkgroep Avondwake en pastor
D. Juijn.

Za. 4 nov. 19.00 uur Vormselviering met zang van het Jongerenkoor “Dia-
pason”. Voorgangers zijn deken H. Hendriksen en pastor
S. Nagelmaeker.
Er is een 2e collecte b.g.v. Willibrordzondag.

FAMILIEBERICHTEN

Gedoopt:

03-09 Floris Vreemann, Azaleastraat 12

Lucas Mos, Eibergseweg 41

Gehuwd:

16-06 Henk Thuinte en Astrid Koeslag, G.L. Rutgersweg 14

Overleden:

30-07 Dhr. J.G.A. Kox, Bejaardencentrum 't Meijersveld K 45, 78 jaar

Vertrokken:

Fam. W. Carpaij, Lijsterstraat 64 naar Eibergen

Mathijs Asschert en Kirsten Tuinte, Parallelweg 25a naar Hengevelde

Mevr. T.M. Borgijink-Nahuis, Holtplas 4 naar Beltrum



NIEUWS UIT HET PAROCHIEVERBAND

24 SEPTEMBER: VREDESWANDELING

In het kader van de Vredesweek wordt er in Eibergen een vredeswandelingswandeling gehouden (ca. 10 km) en wel op zondag 24 september. Belangstellenden uit omliggende plaatsen worden hiervoor ook van harte uitgenodigd.

Deze start na afloop van de oecumenische vredesviering in de PKN-Oude Mattheüs. We beginnen met koffie op het kerkplein aldaar. Onderweg worden vredesverhalen verteld op diverse plekken en zullen enkele koren zingen.

We stoppen op de route voor drinken en soep. Wilt u wel zelf brood meebrengen? Bij terugkomst is er een korte afsluitende viering in de R.K. Mattheüs te Eibergen waarin pastor Juijn voor gaat.

De kosten zijn € 5,- per persoon.

Pastor Simon Nagelmaeker

pastoraal werker diaconie NOACH.

30 SEPTEMBER: WANDELING LANGS BOERENERVEN

Zoals u weet staat de landbouw onder zware druk in deze turbulente tijd. Veel boeren staan voor ingrijpende beslissingen. Doorgaan is niet meer vanzelfsprekend. Men zoekt nieuwe wegen om boer te zijn op een andere manier.

Het is interessant om eens kennis te maken met enkele nieuwe invullingen van het huidige boerenleven. Je kunt dat het beste ervaren door gewoon eens op boerenerven te gaan kijken en luisteren. Laat u dus maar verrassen.

Het regionaal platform 'Kerk en landbouw' organiseert daarom op zaterdag 30 september een wandeling langs enkele boerenbedrijven.

U kunt om 14.00 uur starten bij boerderij 'Nieuw Kobus' aan de Wooldseweg 90 te Winterswijk-Woold. De omgeving is daar prachtig en u zult er kunnen genieten van goed verzorgde rondleidingen met een passend hapje en drankje.

De kosten zijn € 10,- per persoon.

Opgeven bij : Ds J. Lieftink te Neede, Pastor S. Nagelmaeker te Eibergen (zie achterzijde Binding), Ds M. Bouwman-Lasseur te Lichtenvoorde, Geestelijk

verzorger SKB G. Slütter te Rekken of het Parochiesecretariaat Calixtus te Groenlo.

Namens het platform hartelijk welkom op deze middag.

3 OKTOBER: JODENDOM – CHRISTENDOM

In het christendom en het jodendom zijn veel (heilige) teksten overgeleverd die waardevol zijn voor een diepere doordinking van ons handelen en wandelen in de wereld. Beide religies kennen rituelen, feesten en ook waarden waaraan men gehecht is. Ik wil graag NOACH-breed tot een groep belangstellenden komen die hierover een paar maal per jaar van gedachten wisselt. We kunnen al pratende tot activiteiten komen die aan de band jodendom-christendom meer bekendheid geven.

Vanuit ons bisdom worden deze activiteiten van harte ondersteund. Ik nodig u daarom uit om op dinsdagavond 3 oktober om 20.00 uur samen te komen in de Antoniusbeuk van de R.K. Mattheuskerk te Eibergen. Misschien zijn er onder u wel lezers van het blad Tenachon (Folkertsmastichting) of KRI-kroniek. We zien het wel. Alleen al het feit dat u belangstelling heeft voor deze thema's is voldoende om eens hierover van gedachten te wisselen. De avond eindigt tussen half tien en tien uur.

Simon Nagelmaeker

pastoraal werker diaconie NOACH.

8 OKTOBER: GROLSE KEVELAER-BEDEVAART 1921–2006

Op Rozenkranszondag 8 oktober 2006 a.s. houden we onze jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Pater Hans Hulshoff en pastor Simon Nagelmaeker hebben toegezegd de geestelijke leiding van de bedevaart te willen verzorgen. Van het bedevaart-secretariaat te Kevelaer hebben we de volgende toezegging ontvangen:

9.30 uur Eucharistieviering in het Clarissenklooster

14.00 uur Kleine kruisweg

15.00 uur Lof in het Clarissenklooster

We hopen een bus vol bedevaartgangers mee te krijgen. Opgave voor deelname in de maand september:

Parochie Beltrum: dhr. Jan te Boome, Ringweg 20 te Beltrum

Overige NOACH-parochies: Parochiesecretariaat Calixtus-Maria moeder Gods, tel. 0544-461335 (maandag t/m donderdag, steeds 's morgens)

Kosten € 18,- inclusief verzekering. We rekenen de kosten in de bus af. Consumpties tijdens het verblijf in Kevelaer zelf zijn voor eigen rekening.

Door het plotselinge overlijden van dhr. Wim Roerdink overvallen, hopen we toch dat alles door kan gaan.

Met vriendelijke groeten,

De organisatie.

14 NOVEMBER: "DAG VAN VERLIEZEN VERWERKEN"

Verdriet heeft te maken met liefde. Het is de keerzijde van liefde. Als men van iemand houdt, met iemand sterk verbonden is, doet het verbreken van de band pijn. Menselijk zijn is houden van mensen, maar is tevens weten dat verlies een deel is van het leven. Ook al weet men dat sterven tot het leven behoort, toch kan het verlies van een dierbaar iemand, een mens tijdelijk ontwrichten.

Soms is het goed hierover te praten met mensen die in dezelfde situatie verkeren. Dit neemt niet het verdriet weg, maar door naar anderen te luisteren, komt er soms een andere kijk op de toekomst.

Voor mensen die iemand hebben verloren die hun dierbaar was wordt deze dag georganiseerd. Als de dierbare, die U verloren heeft van buiten Neede was, bent U ook van harte welkom op deze dag.

Er zal gelegenheid zijn om, als U dat zou willen, te praten, te vertellen over uw verdriet, en te luisteren naar het verhaal van lotgenoten.

Vindt u het moeilijk om alleen te komen, neem dan gerust een familielid, vriend of goede buur mee.

De datum voor deze dag is op dinsdag 14 november 2006. U bent welkom in zaal 't Kormelink van de Molenberg in Groenlo van 10.00 tot 16.00 uur.

De dag is geheel verzorgd. Aan het einde van de dag wordt een kleine financiële bijdrage van u gevraagd.

Als gastspreker is voor deze dag uitgenodigd: Pastor Dick Juin, pastoraal medewerker in het NOACH parochieverband.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij de volgende personen:

W. Klein Nijenhuis (tel. 0545-292177)

M. Nijland (tel. 0545-296167)

(Coördinator namens de pastores:
pastor Simon Nagelmaeker)



KERSTPAKKETTENACTIE DOOR KERKEN IN GEMEENTE BERKELLAND

Vorig jaar ontstond het plan om vanuit de kerken een kerstpakkettenactie op te zetten voor de minima in de gemeente Berkelland. Toen lukte het echter niet om op tijd een goed plan op tafel te krijgen. Dit jaar zal dat wel lukken.

Wij doen dat in samenwerking met maatschappelijk werk Sensire en de gemeentelijke sociale dienst. Wij willen alle mensen die met maar heel weinig inkomsten moeten rondkomen met Kerst verrassen. Daarbij kijken wij niet naar wat voor achtergrond dan ook.

7 – september / oktober 2006

Wie zijn wij? Dat zijn alle christelijke kerkelijke groepen in gemeente Berkelland.

We gebruiken de komende maanden om plannen tot uitvoering te brengen. We gaan acties houden om duurzame voedselproducten in te zamelen.

We houden u op de hoogte!

Pastor Simon Nagelmaeker

pastoraal werker diaconie NOACH.

WEEKENDWACHT

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 uur en maandag 12.00 uur kunt u bellen met de Weekendwacht. De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Zondag-maandag	Pastor	Telefoon
17 – 18 september	H. Boogers	06-20078472
24 – 25 september	A. Lankheet-Zoet	053-5726083
1 – 2 oktober	J. ter Braak	0545-295347
8 – 9 oktober	D. Juijn	0545-294432
15 – 16 oktober	S. Nagelmaeker	06-53553557
22 – 23 oktober	A. Lankheet-Zoet	053-5726083
29 – 30 oktober	H. Boogers	06-20078472

VAN HET KERKBESTUUR

RUIMTE VOOR OUDEREN

In onze kerk staan links en rechts bij de voorste pilaren enkele stoelen voor ouderen. Daarvan wordt ook regelmatig gebruik gemaakt. Een tijdje geleden kwam de vraag of we in de voorste bank niet wat meer beenruimte konden maken, voor oudere bezoekers die minder goed ter been zijn.

Dat verzoek was voor het kerkbestuur aanleiding om eens een kijkje te nemen in de kerk van Rietmolen. Daar had men hetzelfde probleem op een praktische manier opgelost.

Daar is een gedeelte van de eerste bank weggehaald en daarvoor in de plaats zijn comfortabele stoelen geplaatst. Deze staan tegen de zitting van de tweede kerkbank. Zo ontstond er voldoende loopruimte tussen de voorste stoelen en het staande schot voor de eerste bank. Er kunnen ook stoelen worden weggehaald om plaats te maken voor rolstoelen.

De zitplaatsen van de tweede kerkbank waren daardoor niet meer te gebruiken, maar dat werd, gelet op het aantal kerkgangers, niet als een probleem ervaren.

Wij denken dat eenzelfde aanpassing in onze kerk goed uitvoerbaar is. We vinden het belangrijk dat ook onze oudere en minder valide parochianen de vieringen kunnen blijven bijwonen.

8 – september / oktober 2006

We zijn benieuwd of u ook iets ziet in zo'n aanpassing. We hebben daarom in Rietmolen enkele foto's gemaakt om u een indruk te geven. Deze hangen we op het prikbord achterin de kerk en we plaatsen ze ook op onze website (www.parochieneede.nl).

Natuurlijk zijn wij benieuwd wat u hier van vindt. Na de vieringen op zondag 24 september en zondag 8 oktober zijn er daarom leden van het kerkbestuur aanwezig in het Achterhuis om hierover, onder het genot van een kopje koffie, eens met u van gedachten te wisselen, als u daar prijs op stelt.

**Namens het kerkbestuur,
Gerard Bartels, secretaris.**

CEACILIAKERK: 80 BEZOEKERS TIJDENS JAMMARKT 2006

Ook dit jaar was de Heilige Caeciliakerk, net als de Grote Kerk, opengesteld voor belangstellenden tijdens de Nationale Jammarkt van 16 augustus j.l.

Waar we vorig jaar (bij de eerste openstelling) nog zo'n 150 bezoekers konden verwelkomen, bleef dit jaar de teller steken bij 80 bezoekers. Een duidelijke oorzaak voor dit beduidend lagere bezoekersaantal is moeilijk te geven.

Het kerkbestuur wil de vrijwilligers hartelijk danken die op deze dag aanwezig wilden zijn om de bezoekers te verwelkomen en hun vragen te beantwoorden.

Wij zullen ons beraden of we de kerkdeuren volgend jaar weer zullen openen tijdens de Jammarkt.

Uiteraard houden wij ons bijzonder aanbevolen voor ideeën om een groter publiek naar onze kerk te trekken!

**Namens het kerkbestuur,
Gerard Bartels, secretaris.**

ONGEWENSTE BEZOEKERS OP BEGRAAFPLAATS

In de nacht van donderdag 31 augustus op vrijdag 1 september is er ingebroken in de berging van onze begraafplaats aan de Hontjerweg. De inbraak werd vrijdagochtend rond 8 uur ontdekt door een buurtbewoner.

De inbrekers hebben een raam van de berging opengebroken en een zitmotor-maaier (merk: Castलगarden, type 102, 13,5 pk, bouwjaar 2001) ontvreemd. Bij deze grasmaaier zaten geen sleutels en één van de wieloppen van de voorwielen ontbreekt.

Verder zijn er 3 borden gestolen die aan de poort van de begraafplaats bevestigd waren ('verboden toegang voor onbevoegden', 'verboden voor honden' en 'Op slot/Buit eruit').

Eventuele getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie of bij onze kerkhofbeheerder, de heer H. Holtkamp (tel. 0545-294641, bgg. 06-20994297).

Het Kerkbestuur.

UIT DE WERKGROEPEN

ROOSTER MISDIENAARS

Zat. 30 sept.	19.00 uur	J. ten Elsen en K. Wientjes
Zon. 8 okt.	10.00 uur	T. van der Velden en J. Kettering
Zon. 22 okt.	10.00 uur	Ch de Jong en M. Ramaker
Zat. 4 nov.	19.00 uur	D. Kersten en J. ten Elsen
Zat. 11 nov.	19.00 uur	Ch. de Jong en K. Tijink

Bij deze willen wij Twan Stroet bedanken voor zijn inzet en bewezen diensten. Wij wensen hem veel succes in de toekomst. Bedankt!

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (bgg. 06-20994297).

H. Holtkamp.

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

Zo. 4 juni	€ 206,40	Nederlandse Missionaris
Za. 1 juli	€ 49,90	St. Pieterspenning

DE ANDER, DAT BEN JIJ

“**D**e ander, dat ben jij” is het thema van de vredesweek 2006, die dit jaar gehouden wordt van 16 - 24 september. Rondom dit thema willen wij samenkomen in een oecumenische dienst.

Deze dienst wordt gehouden op 17 september in de R.K. kerk aan de Borculoseweg. Voorgangers zijn: ds. W. Alserda en pastor A. Lankheet-Zoet.

De dienst begint om 10 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door het R.K. jongerenkoor "Diapason".

Er is kindernevendienst en voor de allerkleinsten is er oppas in gebouw "Diekgraven".

Na de dienst wordt er gecollecteerd voor de vredesweekcollecte van Pax Christi. Iedereen is van harte welkom.

**Werkgroep Oecumenische Diensten
Lidy van der Heijden - de Wildt.**

40 JAAR DAMESKOOR

Voor de jaren zestig waren het de mannen die zongen tijdens de liturgie. Op hoogtijdagen mochten er dames meezingen. In die tijd veranderde er veel de kerk, zo ook met de liederen. Er werd meer Nederlands gezongen en dat was destijds niets voor de heren.

Van het kerkbestuur kwam de vraag of er dames bij “rouw en trouw” wilden zingen. Zo is in 1966 het Dameskoor ontstaan.

Na veertig jaar zijn we dankbaar dat we nog steeds met plezier voor u als parochianen mogen zingen.

We willen dit jubileum vieren tijdens de Eucharistieviering op zaterdag 30 september om 19.00 uur. Uw aanwezigheid hierbij wordt door ons zeer op prijs gesteld. Na de dienst kunt u, als u dat wilt, ons feliciteren voor in de kerk.

Bij de uitgang van de kerk is er een extra collecte voor de "Vrienden van het Meijersveld". Ons koor zingt regelmatig bij vieringen in het Meijersveld en diverse koorleden zijn er actief als vrijwilliger.

Met enkele genodigden gaan we koffie drinken in het Achterhuis.

Namens het bestuur van het Dameskoor,

A. Klein Nijenhuis.

VOOR DE KINDEREN

SONGFESTIVAL

Hij kon zonder haperen tot honderd tellen, en met plak- en knipwerkjes had hij geen enkele moeite. Samenspelen in de kring deed hij vol overgave en in behendigheids spelletjes was zij de beste van zijn groepje. Maar zingen...

Uit zijn jonge keeltje kwam slechts een toonloos gebrom dat oorzaak was dat zijn vriendjes begonnen te giechelen en juf haar wenkbrauwen fronste. En hoewel hij de verhalen prachtig vond, verslapte zijn aandacht tijdens het bijbeluurtje wanneer het verhaal ten einde liep. Want Abrahams avonturen mochten dan nog zo boeiend zijn, als hij daarna 'zo maar te gaan met een stok in je hand' zag aankomen, stakte zijn adem lang tevoren al.

En nu naderde zijn vijfde verjaardag. Hij verlangde ernaar zoals een kind betaamt, maar hij zag er evenzeer tegenop. Want al je jarig was werd er een extra lied gezongen, een lied dat je zelf mocht kiezen, je lievelingslied. Maar hij had geen lievelingsliederen...

Toch werd zijn verjaardag een feest. Immers werd zijn hartenwens vervuld: een glanzende rode step compleet met bel en rem! Hij kon die morgen nauwelijks een hap door zijn keel krijgen, zo graag wilde hij zijn nieuwe aanwinst proberen. Een paar maal stepte hij de straat door, heen en weer, netjes op de trottoirtegels. Maar opeens ontdekte hij een nog leukere manier: de step net naast de stoepen met je ene been afzetten op de trottoirband...

Zo zag moeder hem en ze schrok. En ze waarschuwde haar kleine zoon. De kleine zoon liet zich echter niet waarschuwen. Telkens weer in de volgende

weken reed hij - steeds sneller - met zijn vervoermiddel tussen de stoep en de rijweg.

Toen vond vader het tijd voor een ernstiger aanzegging. 'Als je door een auto wordt aangereden kun je wel een been breken', zei hij, om 't niet al te erg te laten klinken. Het vermaan maakte geen indruk. Zoonlief wist uit de ervaring van een buurmeisje dat gebroken benen niet alleen weer helen kunnen, maar dat ze ook heel interessant zijn. Dus verzwaarde vader zijn geschut: 'Je kunt doodgereden worden' zei hij kortaf. De zoon schrok niet. 'Als je dood gaat, ga je naar de hemel en daar is het heel fijn', repliceerde hij.

Het was even stil. Toen keek zijn achtjarige zus hem peinzend aan. 'Ja', zei ze, 'daar is het heel fijn. Weet je wat ze daar zoal doen?'

Hij keek verwachtingsvol naar haar ernstige ogen. 'Zingen', zie ze stellig. 'In de hemel zingen ze de hele dag. Altijd!'

Vanaf die dag stepte haar broertje veilig op de stoep.

Mies Westera-Franke

(bron: RedactieService september/oktober 2006)

UIT DE BRIEVENBUS

VOORUITBLIK OP SOLIDARIDAD-CAMPAGNE 2006

“Voor geen goud! Dat is de titel van onze najaarscampagne 2006. In Guatamala graaft een Canadees mijnbouwbedrijf de, voor de Maya's heilige, berg van San Miguel Ixtahuacán af. Goudwinning in een dagbouw mijn.

Profiteert de bevolking mee van deze 'ontwikkeling'? Nee.

Het mijnbedrijf biedt slechts weinig werkgelegenheid en belasting hoeft het nauwelijks te betalen. Slechts één procent van de opbrengst blijft in Guatamala. De sociale en milieugevolgen zijn echter nu al voelbaar. Waterbronnen drogen op, het mijnafval vervuult de bodem en door een beleid van verdeel en heers probeert het bedrijf van de Mayagemeenschappen te verzwakken.

Want verzet is er! De bevolking wil de mijn niet en vreest de milieugevolgen die nog in het verschiet liggen. Tegelijk vraagt ze aandacht voor de manier waarop zij willen leven en werken: kleinschalige landbouw, met respect voor mens en milieu; eerlijke handel in hun producten. Daarin moet de overheid investeren. De belangrijkste medestander van de Mayabevolking van San Marcos is bisschop Ramazzini die het gezicht van het verzet tegen de mijnbouw is. Ook de bisschoppenconferentie van Guatamala heeft zich uitgesproken tegen de mijnbouw en stelt nadrukkelijk andere ontwikkelingsmodellen aan de orde.

Het verzet van de Mayabevolking van San Marcos in Guatamala zette Solidaridad op het spoor van de mijnbouw en de sociale en ecologische gevolgen daarvan.

12 - september / oktober 2006

Het is de roep van de bevolking om gerechtigheid die ons deed besluiten hun problemen centraal te stellen. De Maya's verdienen onze solidariteit. Dat is goud waard.

ACTIVITEITEN IN HUIZE LOTERO

Onlangs is het najaarsprogramma van Huize Loreto te Lievelede verschenen. Hieronder een kleine selectie uit het aanbod.

Het dagboek van ETTY HILLESUM als gids

Ongelooflijk veel mensen hebben inspiratie opgedaan aan het dagboek van ETTY HILLESUM (1914 – 1943) 'Het verstoorde leven'.

Met haar dagboek probeert ze God op te diepen in de harten van mensen om haar heen. Zij doet dat vanuit haar overtuiging dat God de mens naar zijn evenbeeld schiep. Zij beseft ook dat haat, angst en zelfzucht het goddelijke in mensen kan verdringen.

We lezen het dagboek en gaan erover in gesprek.

Data: donderdag 9, 16, 23, 30 november en 7 en 14 december. *Tijd:* 14.30 – 16.30 uur. *Begeleiding:* Pater Ton Bun. *Kosten:* € 42,-. *Opgave:* uiterlijk 2 november.

Leeskring: "Moe van het moeten kiezen"

Voortdurend wordt een beroep gedaan op je persoonlijke verantwoordelijkheid en eigen keuze. Steeds maar weer keuzes maken. Het suggereert dat je volledig vrij bent en alles zelf kunt bepalen. Is dat zo? Soms word je doodmoe van al dat kiezen. In deze leeskring staat het boek van Marc Desmedt centraal: 'Moe van het moeten kiezen'.

Startdatum: donderdag 28 september, de vervolgdata van acht bijeenkomsten worden met de groep afgesproken. *Tijd:* 9.30 – 11.30 uur. *Begeleiding:* Pater Ton Bun. *Kosten:* € 63,-. *Opgave:* uiterlijk 20 september.

Jonge mensen vertellen van hun avonturen in verre landen

Je vakantie besteden aan hulpverlening in Oeganda of enkele weken doorbrengen in India en optrekken met kinderen uit de sloppenwijken. Belevissen om nooit meer te vergeten. Jongelui uit Aalten brachten een aantal weken door in Oeganda. Jongelui uit Zevenaar gingen naar India. Zij doen hun verhaal in Loreto.

Datum: woensdag 4 oktober. *Tijd:* 19.30 – 21.30 uur. *Medewerkers:* Joanne Noordinck, Marijn Kraaijenbrink en Marijke Swart. *Begeleiding:* Pater Ton Bun. *Kosten:* vrije gift (opbrengst is voor de genoemde projecten van de jongeren). *Opgave:* vóór 1 oktober.

Het complete programma is ook te raadplegen via de website van Huize Loreto (www.loreto.nl); klik op 'Menu' en vervolgens op 'Programma'.

Telefonische aanmelding en/of informatie bij voorkeur op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30-12.00 uur bij pater Ton Bun, tel. 0544-292280.

GELEZEN...

VREDESWENS

*Vrede geef ik
als de ander door mijn toedoen
beseft van waarde te zijn.*

*Vrede ontvang ik
als de ander mij het besef geeft
dat ik waardevol ben.*

*Geef en ontvang de vrede
in Christus' Naam.*

*Dat we gevend en ontvangend
herkennen dat God onder ons aanwezig is.*

*Zijn vrede geven we door aan elkaar.
De vrede van Christus.*

Bron: Missionaire agenda, jaargang 24 nr. 2 – werkjaar 2006.

GETIJDENGEBED

In de traditie van de Kerk hebben de gelovigen vanaf het allereerste begin de lofprijzing van God gestalte gegeven door naast de viering van de eucharistie hymnen en lofzangen te zingen ter ere van Christus. Hieruit heeft zich in de loop der tijd het getijdengebed ontwikkeld.

Rozenkrans

De psalmen, 150 in getal, vormen het hart van het getijdengebed. Voor hen echter die niet in de gelegenheid zijn of voor wie het bidden van de psalmen te moeilijk is, is er het gebed van de rozenkrans dat 150 weesgegroeten omvat, evenveel als het aantal psalmen. De dominicanen hebben deze 150 weesgegroeten verdeeld in 15 tientallen.

'Tientje'

Volgens overgeleverd gebruik bidt men dagelijks een derde gedeelte van de rozenkrans. Met het bidden van elk 'tientje' van de rozenkrans is de overweging van de heilsgeheimen verbonden. Paus Johannes Paulus II heeft aan de vijf blijde geheimen, de vijf droevige geheimen en de vijf glorievolle geheimen naar keuze een vijftal geheimen van het licht toegevoegd.

Het weesgegroet is ontstaan uit de begroetingswoorden van de engel Gabriël aan Maria bij de boodschap dat Maria de moeder van God zou worden, en uit de begroeting van Maria's nicht Elisabet, toen zij haar een bezoek bracht. Het rozenkransgebed heeft een geëigende plaats gekregen in de maand van de ro-

zenkrans, de oktobermaand. Op 7 oktober vieren wij immers het feest van de heilige maagd Maria van de rozenkrans.

Evert de Jong (bron: Parochiebladenservice oktober 2006)

DE KERK IN ONS DORP

In ons dorp staat één kerk, een kapel eigenlijk. Op een zondagmorgen zitten er zo'n dertig mensen, soms veertig, maar er zijn er ook wel eens twintig. Naast de mensen die onze kerk frequenteren zijn er ook wel andere kerkgangers in ons dorp, mensen die elders kerken, maar ik schat niet dat het er veel zijn. De onkerkelijkheid regeert. Veruit de meeste inwoners hebben geen band met welke kerk dan ook. Je kunt dus zeggen dat het toekomstperspectief dat velen voor ons land schetsen, namelijk een grote meerderheid van onkerkelijken, bij ons al lang de praktijk is.

Vind ik dat erg? Vind ik het dus ook erg dat de Nederlandse bevolking nog veel onkerkelijker wordt dan ze toch al is? Nou, eigenlijk niet. Ik zou het jammer vinden als de kerk uit ons dorp zou verdwijnen. Haal je de kerk weg, dan verdwijnt er iets wezenlijks uit de samenleving. De kerk hoort erbij.

Maar dat is niet gebaseerd op aantallen. Het heeft met andere dingen te maken. Zoals dat een kerk een schakel is (dé schakel?) tussen onze werkelijkheid en de werkelijkheid van God.

De kerk is niet alleen een groep mensen die vanuit hun eigen behoeften ter kerke gaan en de band met elkaar onderhouden. Ze representeert – naar God toe – ook al die anderen die er niet bij zijn, er niet bij willen of kunnen zijn. Ze is plaatsvervangend vierend en biddend aanwezig.

Ze is er ook ten behoeve van de samenleving rondom. 'Gij zijt het zout der aarde' en 'Gij zult mijn getuigen zijn' zijn bijbelwoorden die we nogal eens over het hoofd zien, maar die wel de kerk bevatten van de opdracht van de kerk, in welke gedaante dan ook. Ook daarvan geldt: het gaat niet om de aantallen. Met een kleine groep mensen – een Gideonsbende voor mijn part – kun je veel betekenen.

En toch is er ook dat element in het behoren bij een kerk en trouw zijn aan de kerk: dat je Gods aangezicht zoekt en zijn wegen probeert te gaan in een wereld die daar zo vaak van verstoken is. Op die kerk zijn duizend en een dingen aan te merken, en dat weet ze zelf donders goed. Maar juist daarom komt ze samen: om Gods Woord te horen, zijn heil te vieren en zijn genade te ontvangen. Als het goed is werkt dat door, in je eigen leven en dat van anderen.

Daan van der Waals (bron: RedactieService september/oktober 2006)

VAN DE REDACTIE

Editie

Allerheiligenbinding
Kerstbinding

Redactievergadering

11 oktober
29 november

Verspreidingsperiode

23-27 oktober (week 43)
11-15 december (week 50)

De parochie op internet: www.parochieneede.nl

Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545 – 291236

Openingstijden:

Op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur
en op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

Bankrekening:

Algemeen: Rabobank 13.56.00.065 of Postbank 847023

Actie Kerkbalans: Rabobank 13.56.03.005

Pastoresteam parochieverband NOACH:

H. Boogers (priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo h.boogers@planet.nl	Tel. 06-200 784 72
J. ter Braak (priester)	Werkadres: Rapenburg 9 7161 EA Neede jan.ter.braak.sm@wxs.nl	Tel. 0545-295347 (in noodgevallen 's nachts: 0544-393385)
D. Juijn (pastoraal werker)	Borculoseweg 45a 7161 GR Neede dickjuijn@planet.nl	Tel. 0545-294432
S. Nagelmaeker (pastoraal werker)	Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen simonnagelmaeker@hetnet.nl	Tel. 06-535 535 57
A. Lankheet-Zoet (pastoraal werkster)	Hondelink 93 7482 KP Haaksbergen annet.lankheet@wanadoo.nl	Tel. 053-5726083

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 en maandag 12.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (zie "Nieuws uit het parochieverband").

Aanleveren artikelen voor Binding:

Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: binding@parochieneede.nl

*Voor slechtzienden is ook een
Groot-Letter Binding beschikbaar.*

FAMILIE _____