

# BINDING

H. CAECILIA – NEEDE

45° Jaargang, no. 4.

juli / augustus / september 2007

“Sion zei: ‘Jahwe heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten.’ Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een liefhebbende moeder het kind van haar school? En zelfs als die het zouden vergeten, Ik vergeet u nooit!” (Jesaja 49,14-15)

**V**ergeten is menselijk en overkomt iedereen in het leven van alledag. Een afspraak vergeten of een product uit de supermarkt tijdens het boodschappen doen, et cetera: “Hé, ik ben nog iets vergeten!”

Ook kunnen mensen elkaar vergeten, hetzij voor even, hetzij voorgoed. Vergeten is niet altijd een zaak van het geheugen, dat het af kan laten weten. Sommige zaken of personen willen we bewust vergeten, omdat ze ons geen voordeel doen. ‘Vergeten’ kan een zaak van het hoofd en/of het hart zijn. Wie heeft wel eens gedacht: “God heeft mij vergeten”?

In onze verhouding tot God kunnen we nog wel eens denken dat Hij ons is vergeten. Het is het proces van het denken van de mens, die zich dingen afvraagt. Daar hoeft niets negatiefs aan ten grondslag te liggen. “Heer, waar bent U? Ik voel me alleen!”

God is gelukkig groter dan ons hart. Zijn liefdevol begrip voor ons is groter dan wij kunnen bevatten. Gods liefde is als het ware de geestelijke navelstreng die mensen met Hem verbindt.

Het leven van alledag kan ons zodanig bezig houden, dat ons hart onbewust verboden terrein wordt voor God. Hierdoor lijkt Hij ver weg,

26 aug. MIVA-collecte	.... 2
Overzicht vieringen	..... 3
Familieberichten	..... 6
-----	
Weekendwacht	..... 6
-----	
Bezoek uit Boxmeer	..... 7
De vlag kan weer in top	... 8
Tentdienst op 19 aug.	..... 9
-----	

Rooster misdienaars	..... 9
Extra collectes	..... 9
Jongerenmanifestatie	
Zutphen bezocht	..... 10
Uitstapje Herenkoor	.... 10
Uitgaansdag Dameskoor	11
Voortgang in de Needse	
Oecumene!?	..... 11
Soos-uitstapje: Boxmeer	13
Werkgroep Avondwake	13
Een kijkje in het	
crematorium te Usselo	14
-----	

Toeristische tips:	
Schilderijen in	
’s Heerenberg	..... 15
Kerkboekjes in Uden	... 16
Oude muziek in Utrecht	16
Kerken kijken Utrecht	.. 17
-----	
Najaar in Loreto	..... 17
De boer op in Rekken	... 18
De fietsenmaker	
& Oikocredit	..... 18

terwijl Hij toch dichtbij is en over ons leven waakt.

Tijdens de vakantie, thuis of elders, mogen we tot rust komen. Het is de tijd om zaken en mensen die vergeten zijn, opnieuw aandacht te schenken. Dit geldt ook voor onze relatie met God, die van mensen houdt zoals een moeder van haar kind. Dat kind is alles voor haar en ze omringt het met zorg en aandacht.

Geniet van je vakantie en Gods schepping om je heen! De vogels fluiten ook voor jou! Als je tijdens dit ‘concert’ dan ook nog die stralende zon ziet opgaan, weet dan dat God je niet vergeet. Hij is jouw ‘zorgtoeslag’. Je hoeft er geen seconde op te wachten en ... het is nooit te weinig.

*Eric Mengerink*

*Bron: Parochiebladenservice juli/augustus 2007*

## 26 AUGUSTUS: MIVA – VROUWEN ZIJN AAN ZET IN AFRIKA!

**O**p 26 augustus wordt er geïncasseerd voor MIVA. MIVA ondersteunt pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Onder pioniers verstaan wij mensen die in hun land het voortouw durven nemen om het lot van anderen te verbeteren.



Steeds vaker zijn vrouwen kostwinner van het gezin in Afrika. Omdat hun man overleden is, of hun vriend in een stad ver weg werkt, of omdat hun vader werkloos is. Een moeilijke taak in tijden van armoede. Hoe moeten zij alleen verder? Eén van de pioniers die zich inzet voor deze vrouwen is Margaret Nakato.

Margaret Nakato uit Uganda ervaart dat veel vrouwen als weduwe – door de gevolgen van aids – een moeilijk bestaan hebben. Tien jaar geleden richtte ze een vrouwengroep op. Eigen inkomsten hadden de weduwen vaak niet. Met een kredietplan en trainingen leren de vrouwen om activiteiten op te zetten waarmee ze hun eigen geld kunnen verdienen.

“Wij zijn de eerste vrouwen die een vissersboot hadden” meldt Margaret trots. Met de opbrengsten uit de visvangst wordt de lening terugbetaald en is er geld over voor eten en het schoolgeld van hun kinderen. Nadat er door gif in het water veel vissen stierven, zijn de vrouwen overgestapt op het houden van koeien. “Ons vissersdorp was dat natuurlijk niet gewend, we wisten niets van koeien houden” vertelt Margaret. Met deskundige hulp werden de vrouwen wegwijs gemaakt in het boerenleven en verkopen ze nu hun eigen melk op de lokale markt.

MIVA steunt deze pioniers met transport- en communicatiemiddelen. Hierdoor kunnen zij steeds meer mensen bereiken en kunnen steeds meer vrouwen geholpen worden.

Ook u kunt Margaret Nakato en anderen steunen met een gift tijdens de 2<sup>e</sup> collecte of door uw bijdrage te storten op giro 2950 t.n.v. MIVA Breda.

## OVERZICHT VIERINGEN

### WEEKEND VAN 14 EN 15 JULI : 15e Zondag door het Jaar

- Za. 14 juli Geen viering in onze kerk.  
Zo. 15 juli 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pastor D. Juijn. De overweging  
wordt verzorgd door de werkgroep Vieringen.  
In de viering zijn aanwezig de Poolse kinderen die op  
vakantie zijn in Neede.  
"Witaja, polskie dzieci !! - Welkom, Poolse kinderen !!"  
19.00 uur In zorgcentrum 't Meijersveld:  
Gebedsdienst met zang van Looft den Heer. Voorganger  
is dhr. R. Reinders.

In onze buurparochies:

- Zo. 15 juli Eibergen 10.00 uur: Oecumenische dienst in 'De Maat', mevr. H. Hen-  
geveld, pastoraal werker NPB.  
Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker.

### WEEKEND VAN 21 EN 22 JULI : 16e Zondag door het Jaar

- Za. 21 juli 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pastor Th. Escher.  
Zo. 22 juli Geen viering in onze kerk.

In onze buurparochies:

- Za. 21 juli Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak.  
Rietmolen 19.30 uur: Eucharistieviering, H.Boogers.

### WEEKEND VAN 28 EN 29 JULI : 17e Zondag door het Jaar

- Za. 28 juli Geen viering in onze kerk.  
Zo. 29 juli 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pastor H. Boogers.  
19.00 uur Gebedsdienst in zorgcentrum 't Meijersveld met zang  
van ons Dameskoor. Voorganger is dhr. F. Rinkema.  
Wo. 1 aug. 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers.  
Na de viering is er koffiedrinken met de pastor in het  
Achterhuis.  
Do. 2 aug. In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis  
uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

- Za. 28 juli Eibergen 19.00 uur: Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet.  
Zo. 29 juli Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep.  
Do. 2 aug. Rietmolen 09.00 uur: Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet.

### WEEKEND VAN 4 EN 5 AUGUSTUS: 18e Zondag door het Jaar

- Za. 4 aug. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pastor D. Juijn.  
Zo. 5 aug. Geen viering in onze kerk.

In onze buurparochies:

- Za. 4 aug. Rietmolen 19.30 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak.  
Zo. 5 aug. Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers.  
Di. 7 aug. Eibergen 09.00 uur: Woord- en Communieviering, D. Juijn.

### WEEKEND VAN 11 EN 12 AUGUSTUS: 19e Zondag door het Jaar

- Za. 11 aug. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voor-  
ganger is pastor H. Boogers.  
Zo. 12 aug. Geen viering in onze kerk.  
19.00 uur In zorgcentrum 't Meijersveld:  
Gebedsdienst met zang van Sursum Corda. Voorganger  
is mevr. Nijland.

In onze buurparochies:

- Za. 11 aug. Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak.  
Zo. 12 aug. Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers.

### WEEKEND VAN 18 EN 19 AUGUSTUS: 20e Zondag door het Jaar

- Za. 18 aug. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pastor Th. Escher.  
Zo. 19 aug. Geen viering in onze kerk, maar wel ....

- 12.00 uur In de SEN-feesttent naast de muziekkoepeel (Oranjelaan):  
Oecumenische Jam Dienst. Er wordt gezongen door het  
black gospelkoor "In Tune". Voorgangers zijn ds. Jan Pe-  
ter Prenger en pastor Dick Juijn.  
Deze dienst wordt gehouden ter gelegenheid van de SEN  
Zomerfeesten op 21 t/m 25 augustus 2007 en de 15e Na-  
tionale Jammarkt op woensdag 22 augustus 2007.  
De SEN-feesttent gaat om 11.30 uur open. Er is dan ook  
al gratis koffie voor u!

In onze buurparochies:

- Za. 18 aug. Rietmolen 19.30 uur: Woord- en Communieviering, D. Juijn.  
Zo. 19 aug. Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Escher.

### WEEKEND VAN 25 EN 26 AUGUSTUS: 21e Zondag door het Jaar

- Za. 25 aug. Geen viering in onze kerk.  
Zo. 26 aug. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het He-  
renkoor. De viering wordt verzorgd door de werkgroep  
Vieringen. Er is een 2e collecte voor de MIVA (Missie  
Verkeersmiddelen Actie).

19.00 uur In zorgcentrum 't Meijersveld:

Gebedsdienst met zang van Looft den Heer. Voorganger is Ds. W. Alserda.

Wo. 29 aug. 20.00 uur Redactievergadering voor de September-editie van Binding. Kopij graag vóór deze datum inleveren op het parochiesecretariaat of e-mailen naar de redactie: [binding@parochieneede.nl](mailto:binding@parochieneede.nl).

In onze buurparochies:

Zo. 26 aug. Eibergen 10.00 uur: Oecumenische Dienst in 'De Maat', A. van Waard.  
Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Escher.

### WEEKEND VAN 1 EN 2 SEPTEMBER: 22e Zondag door het Jaar

Za. 1 sept. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor H. Boogers.

Zo. 2 sept. Geen viering in onze kerk.

Wo. 5 sept. 09.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor A. Lankheet. Tijdens deze viering bestaat de gelegenheid om van de pastor persoonlijk de ziekenzegen te ontvangen. Na de viering is er koffiedrinken met de pastor in het Achterhuis.

Do. 6 sept. In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Zo. 2 sept. Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak.  
Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker.  
Di. 4 sept. Eibergen 09.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers.  
Do. 6 sept. Rietmolen 09.00 uur: Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker.

### WEEKEND VAN 8 EN 9 SEPTEMBER: 23e Zondag door het Jaar

Za. 8 sept. Geen viering in onze kerk.

Zo. 9 sept. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor Th. Escher. Er is een 2e collecte voor de R.K. geestelijke verzorging van militairen.

19.00 uur In zorgcentrum 't Meijersveld:

Gebedsdienst met zang van ons Herenkoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

In onze buurparochies:

Za. 8 sept. Eibergen 19.30 uur: Woord- en Communieviering (Schoolviering), S. Nagelmaeker.  
Zo. 9 sept. Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak.

### VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN:

Zo. 16 sept. 10.00 uur Oecumenische Dienst in de Grote Kerk. Voorgangers zijn ds. J.P. Prenger en pastor A. Lankheet-Zoet.

Zo. 23 sept. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor 'Diapason'. Voorganger is pastor H. Boogers. Er is een 2e collecte voor Pax Christi.

11.30 uur Doopviering met zang van het koor 'Diapason'. Voorganger is pastor H. Boogers.

Zo. 30 sept. 10.00 uur Woord- en Communieviering tevens gezinsviering ter gelegenheid van de inzegening van het monument voor de gestorven ongedoopte kinderen.

Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. Het jeugdkoor 'De Kerkuiltjes' zal tijdens de viering zingen.

De inzegening van het monument vindt aansluitend aan de viering op ons kerkhof plaats. Tevens worden de plaatsen waar in het verleden deze kinderen zijn begraven alsnog gewijd met doopwater.

## FAMILIEBERICHTEN

### Gedoopt:

03-06 Tess Tijdhof, Eibergseweg 13

### Gehuwd:

07-07 Frank Orriëns en Kirsten Timmermans, Weemerhof 28

### Overleden:

12-05 Dhr. H. Wevers, Lochem, 79 jaar

17-05 Mevr. A. Wevers-Scholten, Haaksbergseweg 89, 85 jaar

### Verhuisd binnen de parochie:

Fam. W.J. Geesink, Bergstraat 2 naar Leeuwerikstraat 22

Fam. A.B.M. Konniger, Dumasweg 30 naar K.P. v.d. Veldestraat 24

Fam. M.P. Gordijn, Caecilienkamp 6 naar Meijersweg 60

## NIEUWS UIT HET PAROCHEVERBAND

### WEEKENDWACHT

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 uur en maandag 12.00 uur kunt u bellen met de Weekendwacht. De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

<b>Zondag-maandag</b>	<b>Pastor</b>	<b>Telefoon</b>
15 – 16 juli	S. Nagelmaeker	06-53553557
22 – 23 juli	J. ter Braak	06-20846234

29 – 30 juli	H. Boogers	06-20078472
5 – 6 augustus	D. Juijn	0545-294432
12 – 13 augustus	A. Lankheet-Zoet	053-5726083
19 – 20 augustus	J. ter Braak	06-20846234
27 – 28 augustus	H. Boogers	06-20078472
2 – 3 september	D. Juijn	0545-294432
9 –10 september	S. Nagelmaeker	06-53553557
16 – 17 september	D. Juijn	0545-294432

## VAN HET KERKBESTUUR

### 12 JUNI: BEZOEK UIT BOXMEER

Een luxe touringcar arriveerde dinsdag 12 juni bij de kerk met daarin een 27-koppige delegatie van de Zusters van Julie Postel uit Boxmeer. Daaronder ook de zusters Anne Straatman en Bep Jansen. Eerder die ochtend waren al twee zusters uit Amsterdam gearriveerd in Neede.

's Ochtends waren er vanuit Boxmeer nog twee bussen vertrokken naar andere plaatsen waar de zusters hebben gewoond en gewerkt (o.a. Zevenaar). Deze pelgimage-dag zou worden afgesloten met een gezamenlijke gebedsviering in Nijmegen.

In het Achterhuis werden de Zusters en begeleid(st)ers namens het kerkbestuur welkom geheten door Leo van der Meer. De gasten werden daar ontvangen met koffie en gebak. H. Boogers en S. Nagelmaeker waren hierbij aanwezig namens het pastoresteam en ook waren er vertegenwoordigers van diverse werkgroepen waar de zusters actief in zijn geweest.

Nadat in de tuin naast het Achterhuis een groepsfoto was gemaakt ging het gezelschap naar de kerk.

De zusters waren vol lof over de mooie plek die het beeld had gekregen in onze kerk.

Zuster Esther van Thijn sprak vóór de overhandiging van de plaquette een kort woord: "Wij zijn hier op pelgrimage. Niet met erwten en evenmin met lood in de schoenen. Heel comfortabel zijn we hier met een bus gekomen en we maken er een feestelijke dag van. Maar we hebben ook een opdracht. We moeten nog iets afmaken, want half werk past niet bij ons. Vandaag komen wij graag bij u terug om u een plaquette aan te bieden. Daarop staat de tekst die hoort bij het beeldje dat u bij het afscheid op 4 februari hebt ontvangen. We zouden u dat per post hebben kunnen sturen. Maar wij zijn blij dat geen van beide partners dit de goede oplossing vond. Het doet ons goed dat u zo spontaan bent ingegaan op onze wens om nog één keer terug te mogen komen. De congregatie heeft niet alleen in Neede, Rietmolen en Noordijk contacten liggen. Via wijkwerk, de streekschool voor huishoudonderwijs, de kleuterscholen en handwerklessen in verschillende plaatsen in de omgeving, en later via werkgroepen, gastvrijheid en

het jongerenwerk, voelen wij ons thuis in deze streek. En een stukje van ons hart zal hier toch blijven. Daarom laten wij graag hier een herinnering achter. U hebt zelf aangegeven hoe de bevestiging van de plaquette moet zijn. Daarmee is rekening gehouden. Wij bieden u die nu aan en we hopen dat dit kerkgebouw nog lang de plaats mag zijn waar het beeld is terug te vinden."

Namens het kerkbestuur nam Leo van der Meer de (zeer goed verpakte!) plaquette in ontvangst die naast het bronzen beeld van Julie Postel geplaatst zal worden.

De tekst luidt "Deze bronzen replica van het beeld van Julie Postel – Stichteres van de Congregatie – en ontworpen door de kunstenares Margriet Hovens is op 4 februari door het Provinciaal Bestuur van de Congregatie aangeboden aan de gemeenschap van Neede e.a. bij gelegenheid van het afscheid van de Zusters van Julie Postel".

Leo van der Meer sprak zijn dank uit voor de fraaie plaquette en ook voor de bijzonder gastvrije ontvangst die de delegatie uit Neede een week eerder ten deel viel in Boxmeer, bij de receptie ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Congregatie.

Hij merkte ook op dat dit zeker niet het laatste contact met de Zusters was, want de Zusters hebben nog een cadeau van ons tegoed: een bronzen beeld voor in de beeldentuin in Boxmeer. Hoe dat beeld er precies uit komt te zien blijft nog een verrassing tot de onthulling. Een exacte datum hiervoor is nog niet bekend. Dat hangt samen met de voortgang van de bouwwerkzaamheden in Boxmeer.

Het gezelschap vertrok daarna voor de lunch naar 't Haantje, ter afsluiting van het pelgimage-bezoek aan Neede. Het was voor allen een goed weerzien!

**Namens het kerkbestuur,**

**Gerard Bartels.**

Op [www.parochieneede.nl](http://www.parochieneede.nl) vindt u (onder het kopje 'Nieuws') enkele foto's van dit bezoek (met dank aan Alex Wientjes).

### DE VLAG KAN WEER IN TOP

Al vele jaren stond er, wat mistroostig, in het gazon van de pastorietuin een vlaggenmast. Een vlag hijsen was echter niet meer mogelijk. In de strijd tegen de elementen had de kop van de mast het loodje gelegd.

We prijzen ons dan ook zeer gelukkig dat we een fraaie vlaggenmast kregen aangeboden van de firma Smurfit-Kappa uit Loenen. Deze stond voorheen bij het gebouw van Lona-Smurfit, de onlangs gesloten vestiging van Smurfit-Kappa.

Wij bedanken Smurfit-Kappa voor het beschikbaar stellen van deze mooie vlaggenmast en de vrijwilligers die hebben gezorgd voor de plaatsing hiervan in onze pastorietuin.

**Het Kerkbestuur.**

Het zal jullie niet ontgaan zijn: op zondag 19 augustus is er een viering in de feesttent van de SEN. We beginnen om 12.00, maar de tent zal open zijn vanaf 11.30 uur. Voor de allerjongsten is er een crèche, maar de kinderen vanaf een jaar of vier kunnen gewoon mee.

Het thema is Jamsessie. Inderdaad, een thema waarvan je denkt: wat heeft dat nu met kerk of geloof te maken? Wij zouden zeggen: kom maar zien!

Het gebeurt niet vaak dat we in onze buurt getuige kunnen zijn van een optreden van een black-gospel koor, en daarom zijn we er ook bijzonder blij mee dat "In Tune" (zie [www.gospelkoor.nl](http://www.gospelkoor.nl)) haar medewerking aan de dienst heeft toegezegd. Een bijzonder koor met zeer getalenteerde zangers en zangeressen. En swingend natuurlijk! De muziek zal verder verzorgd worden door aanstormend (jeugdig) talent uit onze eigen regio.

Gezien het aanvangstijdstip (12.00 uur dus) kun je er rustig van uit gaan dat er koffie met wat te eten zal zijn.

**Pastor Dick Juijn en dominee Jan-Peter Prenger.**



## UIT DE WERKGROEPEN

### ROOSTER MISDIENAARS

Za. 21 juli	19.00 uur	J. Kettering en K. Tijink
Zo. 29 juli	10.00 uur	J. ten Elsen en C. Lensink
Za. 11 aug.	19.00 uur	J. Kettering en K. Tijink
Za. 18 aug.	19.00 uur	K. Wientjes en M. ten Elsen
Za. 1 sept.	19.00 uur	M. ten Elsen en P. Wientjes
Zo. 9 sept.	10.00 uur	J. Kettering en K. Wientjes
Zo. 23 sept.	10.00 uur	J. ten Elsen en C. Lensink

Bij deze willen wij K. Tijink en M. ten Elsen bedanken voor hun inzet en bewezen dienst. Wij wensen hun veel succes in de toekomst. Bedankt!

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (bgg. 06-20994297).

**H. Holtkamp.**

### OPBRENGST EXTRA COLLECTES

22 april	€ 104,10	Mensen in Nood
29 april	€ 116,25	Roepingenzondag
6 mei	€ 63,15	Oosterse Kerken
26 mei	€ 167,65	Ned. Missionarissen
17 juni	€ 193,93	Zorgboerderij

W e zijn met de vormelingen naar de jongerenmanifestatie in Zutphen geweest.

Daar hebben we aan een fotowedstrijd meegedaan. We moesten voor die datum een foto maken en daarin uitbeelden: STRONG 2 GETHER Samen sterk zoals onze Kardinaal dat liever verwoorde in zijn gesprek met de vormelingen. Onze foto was in stukken op een beamer te zien in de kerk. Grappig als je binnenkomt en je ziet onze vormelingen op een groot doek voor in de kerk. We waren die dag met meer dan 1500 vormelingen.

Het was weer een grote happening. Maar weer hadden we regen dus weer was het programma Circus een beetje in het water gevallen. Je had 3 workshops: 1. In de kerk samen een lied maken 2. Buiten in de Circustent kunsten vertonen en 3 in de school verschillende workshops schilderen, trommelen, dansen, dingen maken, en nog veel meer. We gingen om 8.15 weg en waren om 16.30 weer thuis. Het was een leuke dag.

Tevens was dit het laatste dat ik als werkgroep lid meedeed. Ik heb mijn stokje overgegeven aan AnneMieke te Spenke.

AnneMieke heel veel succes en ik hoop dat je er net zo veel plezier aan beleeft als ik heb gedaan.

**Groetjes Ingrid Lensink.**

### 2 JUNI: HET FIETSUITSTAPJE VAN HET HERENKOOR

Zaterdag 2 juni was het dan eindelijk zover. De herenkoorleden gaan een dagje fietsen. Kwart voor 10 verzamelen in het Achterhuis. Koffie met gebak, gratis van bakkerij Stroet.

Van daaruit richting dorp, stop bij de bakkerij van Stroet voor een vocale sere-nade in de winkel, als dank voor het gebak.

Fietsen rond door Neede dan naar Rietmolen, door het bos naar het Haaksberg-erveen. Eerste stop Krakeelsweg voor het lessen van de eerste dorst.

De tweede stop was in Siberië, niet in Rusland, maar in het Haaksbergse veen, waar onder het genot van broodjes en drank het popule-mëus zelden zo mooi zal hebben geklonken.

Via Buurse ging het richting de Duitse Haarmuhle. Van hieruit hebben we de dag doorgebracht met een huifkartocht en een lopend warm buffet.

Je weet hoe het gaat met heren zangers koren: zonder drank geen klank.

's Avonds werden onze fietsen netjes opgehaald, en zelf werden wij met de bus opgehaald.

Voortreffelijk werk van de organiserende initiatiefnemers: Eric Konniger en Herman Heming met hun dames.

Mijne Heren, een groot compliment.....!

**Een koorlid.**

## 6 JUNI: UITGAANSDAG DAMESKOOR

Op de jaarvergadering van 10 januari is er gevraagd wie dit jaar de uitgaansdag wou organiseren. Johan en Eric boden spontaan aan dit te doen. Het werd een hele mooie dag.

We begonnen om 9.00 uur met een eucharistieviering (ouderenviering). Om kwart voor tien op de fiets en allemaal maar gissen: Waar gaan we naar toe?

Na een rondje Neede, Rietmolen en Eibergen kwamen we bij de watermolen in Haaksbergen. Hier konden we even rusten onder het genot van koffie met appeltaart.

De tocht ging verder naar het Haaksbergse veen. Toen de kikkers ons hoorden kwaakten ze even hard met ons mee. De schapen met herder stonden verschrikt te kijken naar zoveel vrolijke mensen. In Siberië hebben we een plaatsje gezocht om onze lunch te gebruiken en even de benen te strekken. Half 2 ging het verder richting Buurse. Er waren dames die zagen het al niet meer zitten (we gaan al hoe verder van huis af). Bij de grens met Duitsland was er weer een stop. Johan had Oostenrijkse schnaps bij zich waar we allemaal een glaasje van kregen. De vrolijkheid nam toe, maar nog steeds de zorgen, hoe komen we nog weer thuis? Het ging verder richting Harmühle waar Eric ons vertelde dat we vanavond met de bus naar huis gingen. Hoera!! De huifkar kwam en we hebben met z'n allen een mooie rit gehad. Degene die er zin in hadden konden rustig een glaasje nemen, ze hoefden niet meer te fietsen. Als afsluiting was er een heerlijk diner.

Johan en Eric hartelijk dank, jullie hadden er een mooie dag van gemaakt.

**Het Dameskoor.**

---

### VOORTGANG IN DE NEEDSE OECUMENE !?

Al heel wat jaren kennen we met vaste regelmaat Oecumenische Diensten. Ze worden georganiseerd door de Werkgroep Oecumenische Diensten (WOD). Heel waardevol. Al een tijdje is binnen de WOD en in onze Stuurgroep het verlangen gegroeid naar ruimere oecumene. Kunnen we naast de Dienst rond de Schrift ook samen aanzitten aan de tafel van de Heer?

Dit verlangen is al even geleden als idee voorgelegd aan het Kerkbestuur van de parochie en aan de Kerkenraad van de PKN-gemeente Neede. Er bleek herkenning en welwillendheid. Tegelijk waren er ook vragen en zelfs zorg, want samen voorgaan en delen van de Tafel is nog lang geen vanzelfsprekendheid binnen de oecumene. Gelukkig wel bij velen op plaatselijk vlak, maar zeker nog niet voor de Kerken als zodanig. Zeker vanuit de katholieke traditie is er beperkte ruimte voor oecumene, in elk geval niet meteen richting het samen vieren rond Schrift en Tafel. Ons Needs verlangen vraagt naast alle enthousiasme en geloof, dus ook de nodige behoedzaamheid. Wat is wijs, wat haalbaar?

Er volgde gezamenlijk overleg van de R.K. pastores en de PKN-dominees in oktober 2006. Naast grote betrokkenheid bij het ideaal van een Dienst van Schrift en Tafel, bleek daarbij de gevoeligheden in ieders traditie rond de viering

van het Avondmaal en Eucharistie. Deels komt dit door de onbekendheid over en weer. Vanuit de gedachte dat dit ook bij kerkleden zo is, volgde in november 2006 een open avond over Eucharistie en Avondmaal met een gesprek over de achtergronden en een bezoek aan de kerkruijnte. Dat bleek heel leerzaam.

Eind januari was er een samspraak tussen de betrokken pastores en dominees, de leden van moderamen en kerkbestuur, en de WOD en de Stuurgroep Oecumene, om de stand van zaken te peilen. Wat is wijs? Wat is haalbaar?

Op tafel lag een conceptvoorstel over verder groeien richting Eucharistie en Avondmaal met een gezamenlijk karakter. Liefst een dienst waarin pastores van beide kerken voorgaan. Het bleek dat het van R.K. zijde nog niet meteen en zonder meer haalbaar zal zijn. Pastores hebben niet alle ruimte, en staan er niet allemaal hetzelfde in. Samen zoeken ze naar de goede vormen. In Neede zelf vraagt voortgang in de oecumene om een breder draagvlak dan alleen Stuurgroep en WOD, en is dat er al? Er zijn voortrekkers, die niet op iedereen kunnen wachten, maar je moet het ook vol kunnen houden. En oecumene is niet alleen maar liturgie, maar krijgt ook vorm via diaconie en toerusting. Denk aan de Kerstpakkettenactie of een gezamenlijke thema-avond.

Met al deze geluiden spraken we eind januari in gespreksgroepjes over het volgende voorstel:

oecumenisch vieren rond Schrift en Tafel is en blijft het streven, want het is het hart van ons oecumenisch kerkzijn. Om dat dichterbij te brengen versterken we het draagvlak door bij elkaar op bezoek te gaan bij bepaalde oecumenische Vieringen van Schrift en Tafel, nu eens met Avondmaal in de Grote kerk, en dan weer met Eucharistie in de Caeciliakerk.

In de levendige discussie in vier groepjes bleek er eind januari van dit jaar ruime steun, voor zowel vasthouden aan ons streven (= oecumenisch vieren rond Schrift en Tafel), als voor het inbouwen van een gezamenlijk oecumenisch verkenningstraject op weg ernaar toe.

In de praktijk zal dit betekenen dat in de liturgie van de betreffende kerk in de Dienst rond de Schrift er twee voorgangers zijn, en in de aansluitende Dienst van de Tafel alleen de eigen voorganger van die kerk: in de Caeciliakerk het vieren van de Eucharistie en in de Grote kerk het vieren van het Avondmaal. De eerste viering met het H. Avondmaal in de Grote kerk hopen we in oecumenische ontmoeting en geest vorm te geven na de zomervakantie, op 16 september.

Als Stuurgroep vertrouwen we, samen met voorgangers, kerkbestuur, kerkenraad en WOD, dat het actief gast zijn bij elkaar aan de Tafel van de Heer ons op weg helpt naar meer oecumene, zowel binnen de kerk in de liturgie, maar ook erbuiten in diaconie en toerusting.

**Stuurgroep Oecumene Neede  
Neede, juni 2007**



## SOOS-UITSTAPJE: BESTEMMING BOXMEER

**H**et jaarlijkse uitstapje van de Seniorensoos staat weer voor de deur. De werkgroep heeft overlegd om dit jaar naar de zusters in Boxmeer te gaan. We hebben dit al met hen overlegd en ze vonden dat heel gezellig. Maar dan moeten we een hele dag gaan! Voor mensen die niet zo goed uit de voeten kunnen is dit volgens ons ook geen probleem. Jullie moeten nu iets langer in de bus zitten, maar lopen is daar ook heel minimaal.

De kosten voor soos-leden zijn € 35,00.  
Ook niet-leden zijn van harte welkom, voor hen zijn de kosten € 40,00.

We willen graag opgave vóór 1 september bij één van de leden van de werkgroep.

**Deze reis is op donderdag 20 september 2007.**

In de maand juni is de laatste soos-middag. De soos-middagen van juli en augustus vervallen. In september naar de zusters en op 18 oktober is er weer soos.

**Veel groeten van de werkgroep.**

**Josefien Emaus** tel. 0545-291165

**Corry ten Voorde** 0545-293810

**Willy Klein Nijenhuis** 0545-292177



**Werkgroep Avondwake en Uitvaart**



“Hé, is de werkgroep avondwake misschien ook al overleden? Er is de laatste tijd alleen maar een uitvaartdienst in onze kerk”. Deze vraag is ons enige keren via de pastor of de koster ter ore gekomen. We geven direct maar het juiste antwoord: “Nee, beslist niet. De werkgroep is springlevend.”

Hoe komt het dan, dat er zo weinig avondwaken meer zijn? Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid twee oorzaken. Enerzijds is er minder vraag naar, omdat vermoedelijk de familie wat minder kerkelijk gebonden is dan de overleden parochiaan zelf en anderzijds heeft het ook te maken met het feit dat er vaker een uitvaartleider gekozen wordt van buiten Neede. Als de uitvaartleider van ver moet komen, dan wijst hij/zij de familie van de overledene niet altijd uit zichzelf op de mogelijkheid van een avondwake. De uitvaartleider moet voor een avondwake een keer extra naar Neede komen en daar zijn werkuren mee gemeoid. Gelukkig zijn er ook uitvaartleiders van buiten Neede, die de nabestaanden wel op de mogelijkheid van een avondwake wijzen. Zo hoort het ook.

De leden van de werkgroep Avondwake en uitvaart verzetten heel wat werk, als er een beroep op hen wordt gedaan. Zij gaan overdag, net zoals de pastor die in de uitvaartdienst voorgaat, naar de naaste familie en bespreken met de familie de wensen voor de avondwake zoals de te zingen liederen, de keuze van de lezin-

gen, de gedichten, de te gebruiken symbolen, het gebruik van een bepaalde CD of eigen muziek, en of een of meerdere van de familieleden zelf ook iets willen doen. Daarna wordt aan de hand van het gesprek met de familie een op de overledene betrekking hebbend inleidend woord voor de avondwake geschreven en de liturgie verder in orde gemaakt. Dit alles vergt ongeveer anderhalve dag voorbereidingstijd.

Tijdens de uitvaartdienst assisteert een van de leden van de werkgroep de pastor, die voorgaat. Meestal is dat bij de eerste lezing, de voorbeden, het uitreiken van de communie en het laatste gebed voor de overledene, de absoute. Bij de absoute is het de ene keer het lezen van de tekst van het gebed en de andere keer het verrichten van de liturgische handelingen: de besprenkeling van de overledene met doopwater en daarna de bewieroking van het lichaam. Bij de uiteindelijke begrafenis op het kerkhof assisteert het lid van de werkgroep de pastor eveneens o.a. bij het uitspreken van een gebed, de zegening van het graf met wijwater en het aanreiken van het schepje aarde. Als de familie gekozen heeft voor een crematie, dan verzorgt het werkgroep lid de complete liturgie tijdens de crematieplechtigheid in het crematorium. Er gaat namelijk geen pastor mee als voorganger bij een crematie.

De gehele werkgroep Avondwake en uitvaart heeft pas geleden een opfriscursus gevolgd die door pastor Juijn is gegeven. We hebben opnieuw iets geleerd over onze houding bij het voorgaan en hoe een viering gemaakt moet worden als een jong kind is overleden. Na de zomervakantie krijgen we nog een vervolg-cursus over het gebruik van symbolen bij de viering en hoe onze houding behoort te zijn als er sprake is van zelfdoding.

Enige leden van de werkgroep zijn ook in staat om een uitvaartdienst volledig te verzorgen, als onverhoopt geen pastor als voorganger voorhanden is. Zij hebben hiervoor een cursus gevolgd van enige dagen in het dekenale centrum in Wehl en in de abdij van Heeswijk bij de paters Norbertijnen.

U ziet dat de werkgroep tot heel wat in staat is. Aarzel dus niet om bij onverhoopt overlijden van een familielid het onderwerp van avondwake bij de uitvaartleider ter sprake te brengen, als hij dat zou vergeten. Een avondwake behoort bij de rouwverwerking. Het heeft een totaal ander karakter als een uitvaartviering en het is voor veel parochianen, bekenden en collega's van het werk een mogelijkheid om van hun medeleven blijf te geven, omdat ze overdag bij de uitvaartdienst niet aanwezig kunnen zijn.

**Leo van der Meer, lid werkgroep Avondwake en uitvaart**

## EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN IN USSELO

**O**p woensdag 5 september is er een excursie naar het crematorium in Usselo. Dit betekent een kijkje nemen achter de schermen hoe een en ander in zijn werk gaat vanaf de ontvangst, de crematieplechtigheid in de aula, de uiteindelijke verbranding van het lichaam tot en met wat er gebeurt met de overgebleven as. Alles krijgen we te zien met duidelijke uitleg.

De excursie staat onder leiding van pastor Dick Juijn en uitvaartleider José Hummelink. Behalve leden van de werkgroep Avondwake en uitvaart kunnen ook belangstellende parochianen hier aan deelnemen.

Wie mee wil dient woensdag 5 september om 9.30 uur op het kerkplein aanwezig te zijn. We rijden zoveel mogelijk samen met eigen auto's. Wie het vervoer niet zelf kan regelen, maar toch graag wil me rijden kan dit melden bij het parochie-secretariaat. Wij zorgen dan dat er een plaatsje in de auto beschikbaar is.

**Werkgroep Avondwake en uitvaart.**

## TOERISTISCHE TIPS

### HUIS BERGH ONTRAFELT HET MYSTERIE ACHTER HET SCHILDERIJ

De kunstcollectie van het Gelderse Huis Bergh omvat onder meer ruim tachtig Nederlandse en Duitse schilderijen uit de late Middeleeuwen. Veel van die schilderijen hebben niet meer hun oorspronkelijke formaat. Vanwege hun marktwaarde werden in het verleden altaarstukken vaak uit elkaar gehaald en onderdelen los verkocht. De vraag naar Middeleeuwse portretten was zelfs zo groot dat panelen verzaagd werden om de portretten als zelfstandig kunstwerk te kunnen verkopen.

Nieuw onderzoek naar de schilderijen in Huis Bergh en recente restauraties hebben interessante gegevens opgeleverd over de herkomst van de kunstwerken, over wat ermee gebeurd is en over hun datering. De expositie 'Het mysterie achter het schilderij' toont de resultaten van dat onderzoek. De presentatie laat ook achterkanten van schilderijen zien en vertelt welke informatie daaraan is af te lezen. Zo wordt van altaarluiken de keerzijde getoond die tot nu altijd aan het oog was onttrokken. De bezoeker komt te weten hoe panelen gedateerd kunnen worden door de jaarringen van het hout te determineren of het gehalte aan koolstof te meten, soms met verrassend resultaat.

Hoogtepunt van de presentatie is de hereniging van twee panelen die ooit samen een altaarluik vormden maar overlans van elkaar werden gezaagd. Dr. Jan Herman van Heek (1873-1957), die de kunstcollectie van Huis Bergh bij elkaar heeft gebracht, kocht de achterzijde met het portret van een kanunnik. De voorzijde ging naar de Engelse kunsthändler R. Langton Douglas. Dat laatste stuk – met de voorstelling van de heilige Antonius die geld uitdeelt aan de armen – werd recentelijk teruggevonden in het kunstmuseum van New Orleans. Beide panelen worden nu in Huis Bergh samen getoond.

Die hereniging is overigens toevallig: als Van Heek niet over het verzagen van de panelen had geschreven, had niemand meer kunnen bedenken dat ze bij elkaar horen. Voor- en achterkant zijn namelijk geschilderd door twee verschillende kunstenaars, waarvan de namen bovendien onbekend zijn. In een presentatie wordt aandacht besteed aan alle vragen die de panelen oproepen.

T/m oktober, Kasteel Huis Bergh, Hof van Bergh 8 's-Heerenberg, tel.: 0314-661281, e-mail: [info@huisbergh.nl](mailto:info@huisbergh.nl), [www.huisbergh.nl](http://www.huisbergh.nl), dinsdag t/m zondag 12.30-16.30 uur.

### IN UDEN IS KORTJAKJE ALTIJD ZIEK

Zijn de huidige kerkboekjes vaak eenvoudig en sober, in het verleden was dat wel anders. Zo ging de altijd zieke Kortjakje “naar de kerk met een boek vol zilverwerk”.

Het Museum voor Religieuze Kunst toont een collectie van deze boekjes, uitgegeven van de 17de t/m begin 20ste eeuw, voorzien van zilverbeslag op fraaie banden van leer, schildpad of bakeliet, met goud op snee en stempelwerk. Aanleiding vormt een schenking van gebedenboeken en oude geïllustreerde handbiblets.

Niet alleen het buitenwerk, ook het binnenwerk van de boeken is verfraaid, verlucht met houtsneden en gravures. Er zijn onder meer kostbare bijbels uit het begin van de zestiende eeuw te zien, een zeer zeldzame uitgave van de catechismus van Petrus Canisius uit 1589 met prenten van Pieter van de Borcht, en een geïllustreerd heiligenleven van Antonius van Padua.

Naast deze expositie biedt het Museum voor Religieuze Kunst een groot aantal catalogi aan tegen sterk gereduceerde prijzen. De boeken gaan over onderwerpen als heiligen en hedendaagse religieuze kunst en zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

T/m 29 juli, Museum voor Religieuze Kunst, Vorstenburg 1 Uden, tel.: 0413-263431, [www.museumvoorreligieuzekunst.nl](http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl), di-vr 10-17 uur, za-zo 13-17 uur.

### HOLLAND FESTIVAL OUDE MUZIEK UTRECHT

Deze zomer vindt voor de 26ste keer het Holland Festival Oude Muziek Utrecht plaats. Het Festival start op vrijdag 24 augustus en eindigt op zondag 2 september.

Concertbezoekers kunnen hun muzikale dorst laven aan zowel authentieke als moderne uitvoeringen van de Oude Muziek op diverse locaties in de Utrechtse binnenstad, vooral oude kerken.

Het centrale thema van deze Festivaleditie is 'Ars audiendi: de kunst van het luisteren'. Composer in residence is Dieterich Buxtehude, wiens 300ste sterfdag dit jaar wordt herdacht. Zo brengen La Capella Ducale & Musica Fiata muziek ten gehore die Buxtehude componeerde voor kerkelijke hoogfeesten. Het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir voert Buxtehudes Membra Jesu Nostri uit, een zevendelige cantate-cyclus die achtereenvolgens voeten, handen, knieën, zijde, borst, hart en gezicht van Christus aan het kruis bezingt. Bijzonder is de getijdencyclus die de schola Psallentes ten gehore zal brengen als onderdeel van het 'Ars audiendi'-thema: de eerste noten klinken om zes uur 's morgens tijdens de lauden en primen; de metten eindigen om 0.45 uur 's nachts. Maar er staat meer religieuze muziek op het programma, zoals geestelijke cantates van Jo-



hann Valentin Meder (1649-1719) en de vesperreconstructie Ad vesperas 'In omnibus festivitibus Beatae Mariae'. Het Belgische Capilla Flamenca laat tijdens een wandelconcert de concertbezoekers in beweging komen: zij worden uitgenodigd op verschillende locaties in de kerk naar de muziek te luisteren. Het ensemble zingt een compilatie van misdelen van Obrecht, Josquin en Pierre de la Rue, met als rode draad het strijd lustige thema van de L'homme armé, dat in de 15de en 16de eeuw op velerlei manieren tot religieuze muziek is verwerkt. Verder besteedt het Festival onder meer volop aandacht aan de 17de eeuwse blinde Utrechtse beiaardier en blokfluitist Jr. Jacob van Eyck.

Info: Holland Festival Oude Muziek, tel.: 030-2329000, [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

## KERKEN KIJKEN UTRECHT

**D**eze zomer vindt voor de 25ste keer 'Kerken Kijken Utrecht' plaats. Van 29 juni t/m 8 september zijn ruim 10 bijzondere binnenstadskerken kosteloos te bezichtigen. In de kerken zijn vrijwillige gidsen aanwezig.

De rijke geschiedenis van de stad Utrecht weerspiegelt zich onder andere in de vele historische kerken in de binnenstad. Zo'n tien Utrechtse binnenstadskerken zetten hun deuren open voor 'Kerken Kijken Utrecht'.

Op [www.kerkenkijken.nl](http://www.kerkenkijken.nl) valt te lezen welke dat zijn. Ook is via de plattegrond op de homepage een korte beschrijving van deze kerken te zien.

In alle opengestelde kerken zijn korte beschrijvingen van de bezienswaardigheden in het interieur aanwezig. Tevens verzorgen gidsen gratis rondleidingen. Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan een kerk wegens huwelijks- of rouwdiensten gesloten zijn. Ook concerten of besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden. Actuele informatie staat op de website.

Meer informatie: Kerken Kijken Utrecht, [www.kerkenkijken.nl](http://www.kerkenkijken.nl).

## UIT DE BRIEVENBUS

### NAJAARSPROGRAMMA "HUIZE LORETO" IN LIEVELDE

*Een selectie uit het aanbod*

**De boer op:** Hoe kom je aan gezonde voeding om gezond te eten? Wil je weten waar onze producten vandaan komen en hoe ze geproduceerd worden? Maak kennis met producten die op biologische wijze geteeld worden. De biologische boer werkt vanuit de gedachte dat de grond met natuurlijke meststoffen gezonde producten levert. Laat je informeren en stel je op de hoogte. Tijdens deze avond zijn ook producten van eigen modem te proeven.

*Datum: donderdag 13 september, 20.00-22.00 uur + boerderijbezoek zaterdag 15 september 10.00-11.30 uur. Inleider: John Arink, biologische boer in Lievelede i.s.m. Natuurwinkel Winterswijk. Kosten: € 10,-. Opgave: uiterlijk 8 september.*

**Gerda Havertong en Ernesto Oosthuizen:** Gerda Havertong (actrice, zangeres, theatermaker, bekend van radio, tv en overige media) is veelzijdig, warm, realistisch en dynamisch. Ze komt op Loreto verhalen vertellen uit haar zorgvuldig samengesteld, veelzijdig repertoire voor jong en oud. Ernesto Oosthuizen, singer/songwriter, zal de middag muzikaal omlijsten.

*Datum: zondag 23 september. Tijd: 14.00-17.00 uur. Kosten: € 10,- (kinderen en scholieren € 5,-). Opgave: uiterlijk 16 september.*

Voor de brochure met het complete najaarsprogramma, voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met pater Ton Bun, tel. 05544-393380 (bij voorkeur op dinsdag of donderdag tussen 9.30-12.00 uur).

## DE BOER OP ... IN REKKEN

**D**e oecumenische werkgroep Kerk & Landbouw van regio De Achterhoek organiseert wederom een leerzame en prettige wandeling van ca. 5 km voor boeren, burgers en buitenlui langs boerenbedrijven met als thema: "De boer op ... in Rekken.". Op zaterdag 1 september wordt om 13.00 uur gestart bij Kano-en fietsverhuurbedrijf Ten Brinke aan de Den Borgweg 20 te Rekken (tel. 0545-431626).

De huidige boer staat voor ingrijpende keuzes. In het snel verstedelijkende Nederland staat het agrarische leven op het platteland onder druk. Wordt het groter? Wordt het iets heel anders? Een tussenweg is er bijna niet meer.

We gaan in de prachtige grensstreek rond Oldenkotte en Rekken op zoektocht en laten ons bijpraten. Onderweg is er een hapje en een drankje (kosten zijn € 5,- per persoon).

Vooraf opgeven bij:

<b>Pastor</b>	<b>Gerrie Slütter</b>	<b>0545-431239</b>
<b>Dominee</b>	<b>Jet Lieftinck</b>	<b>0545-294229</b>
<b>Pastor</b>	<b>Simon Nagelmaeker</b>	<b>06-535 535 57</b>

## DE FIETSENMAKER & OIKOCREDIT

Al tientallen jaren lang hamert iedereen op het belang van onderwijs en scholing van jongeren in de Derde Wereld. Alleen als de kinderen en jongeren naar school gaan en een vak leren, kan de situatie van armoede en achterstelling van grote groepen mensen verbeterd worden.

Dan gaat zo'n jongen uit een arme familie naar school en leert voor fietsenmaker. Hij doet eindexamen en is fietsenmaker. Komt u maar, met uw kapotte fiets! Alleen: hoe komt hij aan gereedschap? Hij is arm en zijn familie is arm. En de bank wil voor een lening op zijn minst een onderpand, of vraagt zo'n hoge rente bij zo'n korte looptijd, dat de fietsenmakerij niet van de grond komt. Het fietsenmakersdiploma kan het verwachte rendement niet opbrengen wegens gebrek aan startkapitaal. Oikocredit heeft veel leningen verstrekt aan microkrediet-organisaties. Deze zetten zo'n lening om in honderden, duizenden kleine, zelfs zeer kleine leningen. Daar zou onze fietsenmaker het geld voor zijn gereed-

schap kunnen lenen. Hij kan dan direct aan de slag, direct verdienen en ook de lening aflossen: weer een jongen die de eerste stap op de weg uit de armoede gezet heeft!

En als de reparatiewerkplaats goed loopt, als zijn lening voor het gereedschap afgelost is, wil hij misschien verder groeien en een fietswinkel beginnen. Dan moet er misschien weer een lening van Oikocredit aan te pas komen voor een winkelpand en een voorraad fietsen. Er komt werk voor een fietsmaker erbij: werkgelegenheid, verdienste in het dorp!

Oikocredit is opgericht om achtergestelde mensen, die bij een bank geen lening kunnen krijgen, voor winstgevende activiteiten krediet te geven tegen een haalbare rente.

Oikocredit kan dat doen, omdat overal ter wereld mensen een deel van hun spaargeld hiervoor beschikbaar stellen en genoeg nemen met doorgaans 2% dividend. Oikocredit verstrekt al dertig jaar zulke kredieten, die tot nu toe voor 85% met rente zijn terugbetaald.

Deelname in het Oikocredit Nederland Fonds is mogelijk vanaf € 200,-.

Informatie: Oikocredit Nederland, Postbus 85015, 3508 AA Utrecht, tel. 030-2341069, [nederland@oikocredit.org](mailto:nederland@oikocredit.org), website : [www.oikocreditnederland.nl](http://www.oikocreditnederland.nl)

Van harte aanbevolen,

**Pastoraal werker diaconie Simon Nagelmaeker.**

Wie rondloopt in een kerkgebouw ziet dat op twaalf plaatsen op de muren een kruisje is aangebracht met daarboven of beneden veelal een koperen arm voor een kaars. Bij de kerkwijding zalft de bisschop dit kruisje. Deze kruisjes worden apostelkruisjes genoemd, omdat zij verwijzen naar de twaalf apostelen. Dezen zijn immers als de eerste verkondigers van het geloof de zuilen van de Kerk.

## VAN DE REDACTIE

<u>Editie</u>	<u>Redactievergadering</u>	<u>Verspreidingsperiode</u>
Septemberbinding	29 augustus	10 – 14 september
Allerheiligenbinding	10 oktober	22 – 26 oktober
Kerstbinding	28 november	10 – 14 december
Januaribinding	9 januari 2008	21 – 25 januari 2008

*De redactie van Binding wenst u  
een goede vakantie*

De parochie op internet: [www.parochieneede.nl](http://www.parochieneede.nl)

**Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):**

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545 – 291236

Openingstijden in de vakantiemaanden juli en augustus:

Op woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur  
en op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

Openingstijden vanaf 1 september:

Op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur  
en op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

**Bankrekening:**

Algemeen: Rabobank 13.56.00.065 of Postbank 847023

Actie Kerkbalans: Rabobank 13.56.03.005

**Pastoresteam parochieverband NOACH:**

H. Boogers (priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo <a href="mailto:h.boogers@planet.nl">h.boogers@planet.nl</a>	Tel. 06-200 784 72
J. ter Braak (priester)	Werkadres: Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo <a href="mailto:j.terbraak@calixtusmaria.nl">j.terbraak@calixtusmaria.nl</a>	Tel. 06-208 462 34 (in noodgevallen 's nachts: 0544-393385)
D. Juijn (pastoraal werker)	Borculoseweg 45a 7161 GR Neede <a href="mailto:dickjuijn@planet.nl">dickjuijn@planet.nl</a>	Tel. 0545-294432
S. Nagelmaeker (pastoraal werker)	Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen <a href="mailto:S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl">S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl</a>	Tel. 06-535 535 57
A. Lankheet-Zoet (pastoraal werkster)	Hondelink 93 7482 KP Haaksbergen <a href="mailto:annet.lankheet@wanadoo.nl">annet.lankheet@wanadoo.nl</a>	Tel. 053-5726083

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 en maandag 12.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (zie "Nieuws uit het parochieverband").

**Aanleveren artikelen voor Binding:**

Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: [binding@parochieneede.nl](mailto:binding@parochieneede.nl)

*Voor slechtzienden is ook een  
Groot-Letter Binding beschikbaar.*

FAMILIE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_