# PAROCHIEBLAD PAROCHIEBLAD

# H. CAECILIA - NEEDE

45<sup>e</sup> Jaargang, no. 6.

november / december 2007

#### ZO NU EN DAN IN EEN SLAKKENGANG

I n september ben ik tweemaal achter elkaar een lang weekend vrij geweest. Een van die lange weekenden heb ik doorgebracht in de omgeving waar ik ben opgegroeid, in Velp. Toen ik daar over een van de bospaden liep, waar ik vroeger zo vaak kwam, toen viel mij op een paaltje een tekst op, die daar al jaren hangt:

"Een slak en een haas hebben gelijk oudjaar!!!"

Eenmaal weer thuis heb ik vaak teruggedacht aan deze spreuk. Want voor je het in de gaten hebt, ben je weer zo druk als een klein baasje, die alleen maar tevreden is als hij veel om handen heeft.

Jammer dat wij, mensen, dat slakkengangetje niet van tijd tot tijd in ons toelaten. Niet dat ik persoonlijk zoveel op heb met mensen die helemaal niet te motiveren zijn of die alles op hun elfendertigst doen. Bespaar me die! Maar even het tempo van een slak aannemen betekent ook: even stilstaan bij waar het nu eigenlijk omgaat. Even stilstaan bij het doel. Van tijd tot tijd jezelf de vraag stellen: waar gaat het me nu eigenlijk om als ik als pastor bezig ben, waar gaat het mensen om met wie ik werk in de parochie? Waar gaat het mij om als ik liturgie vier met mensen die er allemaal zo verschillend aan toe zijn en vaak ook met allerlei verwachtingen al of niet actief aanwezig zijn? Welk beeld van God klinkt door in mijn gebeden en in die van de kerk? Hoe ga ik om met het woord van de Schrift? Hoe breng ik deze

verantwoording girteir 2
Overzicht vieringen 3 Familieberichten 6
Avond met Leo Fijen 7 Oktoberfeest 7 6 nov. Dag van verliezen
verwerken
Kerstactie 2007 9
Draag een steentje bij 10
4 nov. Boomplantdag 11 Goede wensen 11 Collecte Vredesweek 12
Rooster misdienaars 12 Extra collectes 13 Plek om te gedenken 13 Busreis naar Boxmeer 15 Allerzielenviering 15 De Advent komt eraan 16
De vreemdeling en de Bijbel17
Beleg in Oikocredit 17 Kalender voor elke dag een beetje spirit!! 19
Van de redactie 19 Een dag niet gelachen 19

tijdgebonden bewoordingen over bij de mensen-van-nu? Allemaal vragen die
opkomen als je even gas terug mag/moet nemen.
Wezenlijke vragen die ik me niet alleen bij liturgie moet stellen, maar ook in de
dagelijkse omgang met mensen, in het pastoraat of in de bijdrage die je wilt
leveren aan een iets leefbaardere wereld.
En dat geldt voor ons allemaal!

Nu we al weer twee maanden op weg zijn in het parochiële werkjaar, valt het mij op dat er mensen zijn die heel actief en gemotiveerd de draad weer opgepakt hebben. Maar ik ben ook mensen (vrijwilligers) tegengekomen die maar moeilijk op gang kunnen komen. Het vuur en de inspiratie waarmee je ooit begonnen bent, het neemt af. Je gaat met tegenzin naar een vergadering of naar het koor. En je weet ook dat je niet de enige bent. Je hoopt op nieuwe ideeën, op nieuwe mensen, op nieuwe liederen, maar helaas! Ik mis de inspiratie en een inspirator, zei jemand!!!

Dit alles is een punt van zorg. Rennen we misschien teveel in de parochie? Verlangen we teveel van mensen? Welke plek heeft God nog in onze vrijwilligerstaak? Komt God überhaupt nog ter sprake als je als mensen van de kerk samen bent voor een vergadering? Zijn we misschien teveel een gemeenschap waar geen tijd meer is voor bezinning omdat er zoveel geregeld moet worden? Het zou een weldaad zijn als je in je vrijwilligerstaak voor de parochie ook zou mogen beseffen dat een slak een haas tegelijk oudjaar hebben.

Binnen het vrijwilligersbeleid/opbouwbeleid van het parochieverband NOACH staat dit hoog op de agenda. We hebben zorg voor het welzijn en welbevinden van onze vrijwilligers. Leo Fijen van de KRO (presentator van het programma "Kruispunt op zondagavond) heeft hier een mooi boekje over geschreven: "De reis van je hoofd naar je hart, leefregels voor het bestaan van elke dag". We zijn er trots op dat Leo Fijen naar NOACH wil komen om ons inspiratie te geven. Verderop in Binding vindt u de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn.

Pastor Dick Juijn.

#### **VERANTWOORDING GIFTEN**

In de tentdienst op 19 augustus hebt u kunnen horen dat wonen op een pastorie niet altijd even makkelijk is. Er worden soms bijzondere vragen gesteld waar je geen antwoord op weet, omdat je bijv. pas drie jaar in Neede woont. En natuurlijk gebeurt het ook nog wel eens dat er iemand op de stoep staat in de hoop geld te krijgen. Dat is vaak een hele lastige situatie, juist ook omdat we van Bisdomwege allerlei mailtjes krijgen waarin wordt gewaarschuwd voor oplichtingpraktijken. Als je degene die aan de deur staat niet kent, dan ben je dus op je hoede.

Maar het kan ook andersom!!!!! In de laatste weken werd ik aan de Needse pastoriedeur verrast door mensen die juist geld kwamen brengen. Twee heel bijzondere giften, die ik graag verantwoord aan de parochianen.

Op zaterdagmiddag 29 september ontving ik van een anoniem iemand het geweldige bedrag van  $\in$  500,00. Met daarbij de opmerking: "dit is niet voor de kerk, maar voor een arm mens, je kent er vast wel één". Geweldig toch, als je op deze manier je zorg voor de medemens laat blijken!!! Nu ben ik in de maand september in een andere parochie pastoraal in contact gekomen met iemand die de schoolboeken van haar kind niet kon betalen. In samenwerking met de schooldirectie is dit bedrag aan dit gezin ten goede gekomen. De zon begon spontaan te schijnen in dit gezin!

Op dinsdagmorgen 9 oktober stond er een groepje kinderen aan de deur. Eén van hen was op zondagmorgen naar de dierenzegening in Eibergen geweest. In die viering was een collecte voor o.a. een oude poes die aan is komen lopen bij onze Needse kerk en die naar Brammelo is gebracht. Met de opbrengst van de collecte willen we iets van de verzorging van deze kansloze poes, voor onze rekening nemen. Het verhaal had het meisje zo aangegrepen dat ze op zondagmiddag spontaan is gaan collecteren in de buurt, bij vriendjes, bij opa en oma etc. "Het is wel 55 euro" zei ze. Bij natelling bleek het zelfs te gaan om  $\in$  58,05. Dit bedrag is toegevoegd aan de forse collecteopbrengst en dus kan de poes voorlopig smikkelen en smullen. Dank je wel, jongelui! En ik voeg dit gebaar toe aan de kroonjuweeltjes van het pastoraat.

Twee heel bijzondere giften. Dat ik deze verantwoord wil niet zeggen dat de giften die je op huis- of rouwbezoek van mensen krijgt niet bijzonder te zijn. Integendeel. Maar we hebben nu eenmaal niet de gewoonte om alle giften te verantwoorden. Voor de meeste schenkers hoeft dat ook niet. Maar u mag er van overtuigd zijn dat het een goede bestemming krijgt.

Pastor Dick Juijn.

Do. 1 nov.

# **OVERZICHT VIERINGEN**

# WEEKEND VAN 27 EN 28 OKTOBER: 30e Zondag door het Jaar

Za. 27 okt. Geen viering in onze kerk.

Zo. 28 okt. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor

"Diapason". Voorganger is pastor D. Juijn.

(attentie: dit weekend gaat de wintertijd in en wordt de

 $klok\ daarom\ 1\ uur\ teruggezet)$ 

Di. 30 okt. 19.30 uur Rozenkransgebed.

In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis

uitgereikt aan zieken en bejaarden.

19.30 uur <u>In de R.K. Kerk in Rietmolen:</u>

Allerheiligen

Eucharistieviering. Voorganger is pastor Th. Escher.

Vr. 2 nov. Allerzielen

19.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-

ganger is pastor H. Boogers. De viering wordt mede verzorgd door de werkgroep.

In onze buurparochies:

Za. 27 okt.	Eibergen	19.00 uur	Eucharistieviering, H. Boogers.
Zo. 28 okt.	Eibergen	10.00 uur	Kinderwoordienst, Werkgroep.
	Rietmolen	10.00 uur	Eucharistieviering, H. Boogers.
Di. 30 okt.	Eibergen	09.00 uur	Eucharistieviering, J. ter Braak.
Vr. 2 nov.	Eibergen	19.30 uur	Eucharistieviering, J. ter Braak.
	Rietmolen	19.30 uur	Woord- en Communieviering, D. Jujin

#### WEEKEND VAN 3 EN 4 NOVEMBER: 31e Zondag door het Jaar

Za. 3 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering met toediening van het H. Vormsel.

Het koor "Diapason" zingt en de voorgangers zijn mgr.

G. de Korte en pastor D. Juijn.

Er is een 2e collecte bij gelegenheid van Willibrordzonder

dag.

Zo. 4 nov. 11.30 uur Doopviering met zang van het tienerkoor "De Kerkuiltjes". Voorganger is pastor H. Boogers.

11.30 uur In het Needse Gedenkbos:

Planten van een notenboom ter herinnering aan de eerste oecumenische SEN-tentdienst op 19 augustus 2007 met een korte plechtigheid verzorgd door pastor D.

Juijn en ds. J.P. Prenger.

19.00 uur In zorgcentrum 't Meijersveld:

Gebedsdienst met zang van Sursum Corda. Voorganger

is ds. J. Lieftink.

Wo. 7 nov. 09.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor D. Juijn. Na de viering is er koffiedrinken met de pastor in

het Achterhuis.

In onze buurparochies:

Zo. 4 nov. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker.

Rietmolen 10.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers.

Do. 8 nov. Rietmolen 09.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker.

#### WEEKEND VAN 10 EN 11 NOVEMBER: 32e Zondag door het Jaar

Za. 10 nov. Geen viering in onze kerk.

Zo. 11 nov. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor J. ter Braak.

Er is een 2e collecte voor de Radboudstichting.

Do. 15 nov. 14.00 uur Seniorensoos in de ontmoetingsruimte van het appartementencomplex "De Witte".

In onze buurparochies:

Za. 10 nov. Eibergen 19.00 uur Kinderwoorddienst met St. Maartenoptocht, Werkgroep.

Zo. 11 nov. Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers.

Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep.

WEEKENI	D VAN 17	EN 18 NO	VEMBER: 33e Zondag door het Jaar	
Za. 17 nov.		Geen viering in onze kerk.		
Zo. 18 nov.	10.00 uur	Woord- en Communieviering met zang van het Dames- koor. Voorganger is pastor D. Juijn.		
	19.00 uur		ntrum 't Meijersveld:	
		_	enst met zang van Looft de Heer. Voorganger is	
		ds. J.P. Pi		
In onze buur	parochies:			
Za. 17 nov.	Rietmolen	19.30 uur	Eucharistieviering, J. ter Braak.	
Zo. 18 nov.	Eibergen	10.00 uur	Eucharistieviering, Th. Escher.	
WEEKENI	<b>D VAN 24</b> 1	EN 25 NO	VEMBER: Christus Koning	
Za. 24 nov.		Geen vier	ing in onze kerk.	
Zo. 25 nov.	10.00 uur		<b>eest</b> met als thema "Draag een steentje bij".	
			ieviering met zang van alle koren. Voorganger	
			H. Boogers.	
Wo. 28 nov.	20.00 uur	In de R.K. Kerk in Beltrum:		
		Lezing door Leo Fijen (zie uitnodiging verderop in deze		
		Binding).		
Wo. 28 nov.	20.00 uur	Redactiev	ergadering voor de Kerstbinding. Kopij graag	

18.30 uur

10.00 uur

Rietmolen 10.00 uur

In onze buurparochies:

Za. 24 nov. Eibergen

Eibergen

Zo. 25 nov.

Zo. 2 dec.

Wo. 5 dec.

Zo. 2 dec.

In onze buurparochies:

Eibergen

vóór deze datum inleveren op het parochiesecretariaat of

Hendriksen en pastor A. Lankheet-Zoet. Eucharistieviering, Th. Escher (Caeciliafeest).

Eucharistieviering met H. Vormsel, deken H.

Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet

e-mailen naar de redactie: binding@parochieneede.nl.

(Caeciliafeest). 11.45 uur Doopviering, H. Boogers.

19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-

gezamenlijke kerken in de gemeente Berkelland.

09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers. Na

10.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn.

11.30 uur Doopviering, H. Boogers.

gangers zijn de pastores H. Boogers en S. Nagelmaeker.

Er is een 2e collecte voor de Kerstpakkettenactie van de

Gebedsdienst met zang van het R.K. Herenkoor. Voor-

de viering is er koffiedrinken met de pastor in het Ach-

WEEKEND VAN 1 EN 2 DECEMBER: 1° Zondag van de Advent

Geen viering in onze kerk.

ganger is ds. W. Alserda.

19.00 uur In zorgcentrum 't Meijersveld:

terhuis.

Di. 25 dec.

	Rietmolen	10.00 uur	Eucharistieviering, H. Boogers.	
Di. 4 dec.	Eibergen		87	
Do. 6 dec.	Rietmolen		Eucharistieviering. H. Boogers.	
WEEKENI	D VAN 8 E	N 9 DECE	MBER: 2 <sup>e</sup> Zondag van de Advent	
Za. 8 dec.	19.00 uur		ieviering met zang van het Herenkoor. Voor-	
		0 0 .	pastor J. ter Braak.	
Zo. 9 dec.		Geen vier	ing in onze kerk.	
In onze buur	parochies:			
Za. 8 dec.	Eibergen	19.00 uur	Concert van Bel Canto in de R.K. Kerk	
Zo. 9 dec.	Eibergen		Eucharistieviering, H. Boogers.	
	Rietmolen	10.00 uur	Woord- en Communieviering, Werkgroep.	
			E WEKEN:	
Zo. 16 dec.	10.00 uur		n Communieviering met zang van het Dames-	
			rganger is pastor D. Juijn.	
	19.30 uur	<u>In de Grote Kerk:</u>		
			ert van "Looft de Heer" m.m.v. Crescendo.	
Za. 22 dec.	19.00 uur		<u>broekhal:</u> Volkskerstzang m.m.v. Crescendo en	
		diverse ke	111101011	
Zo. 23 dec.	10.00 uur		n Communieviering met zang van het Heren-	
		•	orgd door de Werkgroep Vieringen.	
Ma. 24 dec. Kerstavond			<del></del>	
	21.00 uur		ieviering met zang van het Dames- en Heren-	
			rganger is pastor J. ter Braak.	
			en 2e collecte voor Solidaridad	
	23.00 uur		n Communieviering met zang van het koor	
		"Diapasor	n". Voorganger is pastor D. Juijn.	
			en 2e collecte voor Solidaridad.	
		Na de vier	ring is er koffie in de "Bethlehembar" achter in	

# van het koor mbar" achter in

de kerk en is er gelegenheid om elkaar Zalig Kerstfeest te wensen.

**Eerste Kerstdag** 

10.00 uur Gezinsviering met zang van het tienerkoor "de Kerkuil-

ties". Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. Er is er een 2e collecte voor Solidaridad.

11.30 uur Kindje Wiegen, verzorgd door de Werkgroep Gezinsvieringen.

# **FAMILIEBERICHTEN**

## Gedoopt:

23-09 Lieke Slotboom, Karelsdijk 1 Martin Freij, Thoomsenweg 14 Lian te Woerd, Oude Eibergseweg 26c

#### Overleden:

20-09 Mevr. E.J. Vorwald-Neijmanns, Leeuwerikstraat 18, 78 jaar

#### Verhuisd binnen de parochie:

Mevr. A.C. Emaus-Hietbrink, Dumasweg 23 naar Bej.centrum Kamer 8

Fam. J.B.H. Bemthuis, Bergstraat 51 naar Patrijsstraat 67



# NIEUWS UIT PAROCHIEVERBAND NOACH



#### Uitnodiging: Een avond met Leo Fijen

Op woensdag 28 november 2007 zal Leo Fijen, de bekende presentator van Kruispunt (het best bekeken religieuze programma van Nederland), een lezing verzorgen voor alle vrijwilligers van het parochieverband NOACH en voor alle belangstellenden.

Leo Fijen is ook bekend van een aantal interessante boeken, waaronder "Het wonder van Sint Maartensdijk", "De ouders van Volendam", "De reis van je hoofd naar je hart, leefregels voor het bestaan van elke dag".

Plaats: de parochiekerk van Beltrum.

Deze lezing zal plaatsvinden van 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur, daarna is er tot 21.30 uur gelegenheid vragen te stellen aan Leo.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie voor iedereen klaar. Zowel de toegang als de koffie is gratis.

Namens het vrijwilligersberaad van de parochie Beltrum, Dick Juijn, pastor

#### **OKTOBERFEEST**

 ${\bf Z}$ ondag 7 oktober was het Rozenkranszondag. Dat is de dag van de Grolsche bedevaart naar Kevelaer. Het bestaat al vanaf 1921, dacht veehandelaar Jan te Boome. Een duftige tijd!

's Morgens hing er een laagje mist over de gedeeltelijk gekneusde maisvelden. De herfstkleuren waren daardoor nog wat verborgen. Maar toen we Kevelaer naderden was het zonnetje al krachtiger geworden. Maria, de troosteres der bedroefden, was ons welgezind. Kevelaer is een prachtig Duits stadje op zo'n vijf kwartier rijden. Onze dit jaar wat kleiner gekozen bus was goed bezet. Vol goede moed gingen we richting de oude kaarsenkapel. Als pastoraal werker (Pastoral-referent) begonnen we met een gebedsdienst. Het was jammer dat er geen communie mocht worden uitgereikt. Maar er zijn gelukkig kerken genoeg in Kevelaer. In de Franciscuskerk kon ik fijn aanschuiven om dat alsnog te ontvangen.

Na de warme maaltijd ging ik voor tijdens de Kleine kruisweg. Dat is voor ouderen heel goed te doen, want het is midden in het stadje. Mooi met plexiglas

overdekt, zit je daar prinsheerlijk en er is een goede microfoon. Vóór ons was er een groep uit Slovenië. Prachtige klederdracht en prachtige zang. Je werd er stil van, ook al kon je er geen chocola van maken wát ze zongen. Een mooi vaandel vertelde waar ze vandaan kwamen. Het zonnetje bleef schijnen. Maria zal het goed hebben gevonden.

Na het lof in het Clarissenklooster kon ieder nog éénmaal het centrum in. Om vijf uur baden en zongen we bij de Gnadenkapel Maria ten afscheid. Op de terugreis was het een gezellige drukte in de bus. We baden een stukje van de rozenkrans en zongen een hele rij blije Marialiedjes. Gelukkig, we kennen ze nog. Toen werd er bedankt en Jan te Boome sprak tot ieders voldoening nog één keer dat prachtige zinnetje: "Kom op, jongens, wieleu dut er nog 'n tientje op!" Op bedevaart gaan, dat doet je hart zo goed. Volgend jaar hopen we weer met velen van de partij te zijn. U gaat toch ook mee?

Simon Nagelmaeker

Pastoraal werker diaconie NOACH

#### 6 NOVEMBER: "DAG VAN VERLIEZEN VERWERKEN"

Verdriet heeft te maken met liefde. Het is de keerzijde van liefde. Als men van iemand houdt, met iemand sterk verbonden is, doet het verbreken van de band pijn. Menselijk zijn is houden van mensen, maar is tevens weten dat verlies een deel is van het leven. Ook al weet men dat sterven tot het leven behoort, toch kan het verlies van een dierbaar iemand, een mens tijdelijk ontwrichten.

Soms is het goed hierover te praten met mensen die in dezelfde situatie verkeren. Dit neemt niet het verdriet weg, maar door naar anderen te luisteren, komt er soms een andere kijk op de toekomst.

Voor mensen die iemand hebben verloren die hun dierbaar was wordt deze dag georganiseerd. Als de dierbare, die u verloren heeft van buiten Neede was, bent u ook van harte welkom op deze dag.

Er zal gelegenheid zijn om, als u dat zou willen, te praten, te vertellen over uw verdriet, en te luisteren naar het verhaal van lotgenoten.

Vindt u het moeilijk om alleen te komen, neem dan gerust een familielid, vriend of goede buur mee.

De datum voor deze dag is op <u>dinsdag 6 november 2007</u>. U bent welkom in zaal 't Kormelink van <u>de Molenberg in Groenlo</u> van 10.00 tot 16.00 uur.

Als gastspreker is voor deze dag uitgenodigd: ds. Stephan de Jong, predikant van de protestantse gemeente Eibergen/Rekken.

De dag is geheel verzorgd. Aan het einde van de dag wordt een kleine financiële bijdrage van u gevraagd.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij:

W. Klein Nijenhuis (tel. 0545-292177).

#### WEEKENDWACHT

D e Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg is bereikbaar <u>van</u> <u>vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur</u>.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag – maandag	Pastor	Telefoon
26 – 29 oktober	H. Boogers	06-20078472
2 – 5 november	S. Nagelmaeker	06-53553557
9 – 12 november	D. Juijn	0545-294432
16 – 19 november	J. ter Braak	06-20846234
23 – 26 november	H. Boogers	06-20078472
30 nov. – 2 december	D. Juijn	0545-294432
7 – 9 december	J. ter Braak	06-20846234
14 – 16 december	S. Nagelmaeker	06-53553557
21 – 23 december	H. Boogers	06-20078472

# VAN DE KERKEN IN BERKELLAND

# **KERSTACTIE 2007**

H et is eind oktober. De blaadjes aan de bomen gaan weer hun herfstkleuren tonen. Als het zonnetje schijnt, licht de natuur nog één keer glanzend op. Gods schepping is in alle seizoenen prachtig, maar de herfsttooi wint het wat mij betreft. Natuur en mens bereiden zich voor op de komende winter.



De Kerstactiegroep van de kerken in de gemeente Berkelland bereidt zich ook voor op weer een nieuwe kerstactie. We zijn al meerdere keren bij elkaar geweest. Bijzonder is dat we met ons initiatief het afgelopen jaar veel belangstelling hebben getrokken in den lande.

We willen in samenspraak met de gemeentelijke sociale dienst en de maatschappelijk werkers van Sensire onze doelgroep uitbreiden. We willen graag meer mensen verblijden met een levensmiddelenpakket. Tevens willen we de waarde van elk pakket verhogen. Dat kan. Vorig jaar was het nog een uitprobeerfase. We wisten nog niet goed wat onze actie daadwerkelijk zou gaan kosten. Nu weten we veel meer.

We hebben het volste vertrouwen dat het wel zal lukken. We bevelen onze actie graag in uw belangstelling aan.U hoort er binnenkort meer van.

Namens het actiecomité:

Ria Rohaan, Diaconie PKN Neede Appie te Slaa, N.H. Kerk Geesteren Ria Post-Alferdinck, coördinator Diaconie R.K.Kerk Eibergen Simon Nagelmaeker, pastoraal werker Diaconie NOACH.

Banknr: Rabobank nr. 1356.53.347 t.n.v. Kerstactie Kerken Berkelland.

# VAN HET KERKBESTUUR

#### DRAAG EEN STEENTJE BIJ

Z ondag 25 november, op de laatste zondag van het Kerkelijk jaar C, vieren we niet alleen het feest van Christus Koning maar ook het feest van de heilige Caecilia, patrones van onze Needse parochiegemeenschap.

Dit jaar is gekozen voor het thema "Draag een steentje bij". In de Eucharistieviering met pastor Boogers als voorganger wordt gezongen door al onze vier parochiekoren: het jeugdkoor "De Kerkuiltjes", het koor "Diapason" en natuurlijk ook het Dameskoor en het Herenkoor.



Naast de koren dragen ook andere werkgroepen hun steentje zichtbaar bij tijdens de Liturgische vieringen: de werkgroepen Vieringen, Lectoren, Avondwake en Uitvaart, Oecumenische Diensten, Gezinsvieringen, Misdienaars/Misdienettes, Kostersteam, Collectanten, Doopvieringen, Eerste Communie en Voorbereiding H. Vormsel.

Minder zichtbaar zijn de werkgroepen, die zich in stilte inzetten voor onze parochie: de werkgroepen Kerkversiering, Kerkschoonmaak, Klussen rond de kerk en op het kerkhof, Ledenadministratie, Parochiesecretariaat, Parochieblad "Binding", Parochiewebsite, Kerkradio, Missiezelatrices, Ouderensoos, Ziekenbezoek en Communie zieken. En alle andere vrijwilligers, die we misschien nog vergeten zijn te noemen.

Aan het einde van de Caeciliaviering zullen we met een bloemetje alle vrijwilligers bedanken, die het afgelopen jaar zijn gestopt met hun werk in een van de werkgroepen. De nieuwe vrijwilligers zullen worden verwelkomd.

Bij het lezen van dit stukje is het mogelijk dat u op de gedachte komt om een steentje bij te willen dragen als vrijwilliger in één van de werkgroepen. Ook weet u misschien iemand in uw familie of kennissenkring die dat zou willen doen. Laat het ons weten via e-mail naar <u>parochieneede@parochieneede.nl</u>, een telefoontje naar 0545-291236 van het parochiesecretariaat of een briefje in de brievenbus van de kerk. De parochie is blij met de bijdrage van elk steentje, hoe klein dat ook is.

#### Het Kerkbestuur.

Het Kerkbestuur is Hans Olthof bijzondere dank verschuldigd voor de tijd en energie die hij, geheel belangeloos, heeft gestoken in het maken van een nieuwe corpus op het grote kruis van onze begraafplaats. Dit werkelijk prachtige beeld uit eikenhout is op 30 september door pastor S. Nagelmaeker ingewijd.

Ook de kap en achterwand van het kruis zijn opgeknapt. Dank aan allen die daaraan een bijdrage hebben geleverd.

# NIEUWS VAN DE OECUMENE

#### 4 NOVEMBER: BOOMPLANTDAG

T ijdens de tentdienst op zondag 19 augustus is verteld dat we als herinnering aan deze bijzondere dienst een boom willen planten in het Needse gedenkbos. De keus voor de soort boom is nu gemaakt en er is een tekst bedacht die de betekenis van de boom zal aangeven.

Met een korte plechtigheid willen we deze boom in de grond planten en dat zal gaan gebeuren op <u>zondagmorgen 4 november om 11.30 uur</u>, vanzelfsprekend <u>in het gedenkbos</u>. De liturgie bestaat uit een lezing, een gebed en een lied. Iemand van het gedenkbos zal enkele woorden spreken en na afloop is er gelegenheid met elkaar koffie te drinken.

Het zou fijn zijn als velen dit bijzondere moment mee willen maken.

Dick Juijn, pastor.

#### GOEDE WENSEN VAN BEZOEKERS TENTDIENST

A an het begin van de oecumenische tentdienst op 19 augustus j.l. werd aan de mensen gevraagd om een wens, een gedachte, of een gebed op te schrijven op een briefje dat in het liturgieboekje lag.

Kinderen haalden de briefjes op en samen met de leiding van de kindernevendienst werden deze wensen, gedachten en gebeden op kartonnen borden geplakt. Misschien bent u ook wel nieuwsgierig naar wat mensen zoal bezig houdt, wat er leeft, wat mensen belangrijk vinden. Daarom hebben we deze briefjes eens nader bekeken en geprobeerd er een verslag van te maken. We waren verrast door de grote verscheidenheid.

Geweldig, zoveel mensen, jong en oud, gelovig en niet gelovig. Konden we alle zondagen maar naast elkaar in de kerk zitten en samen kerk zijn. Geloof moet geen verdeeldheid geven, maar eenheid, zodat we met plezier in de kerk komen bij onze Heer. Veel succes met het samengaan van de kerken. De oecumene wordt een goede toekomst gewenst.

Ook wensten mensen elkaar saamhorigheid, licht, liefde, verdraagzaamheid, vrede, gemeenschapszin, tolerantie, gezondheid en geluk toe. Meer eenheid, geen verdeeldheid en respect voor elkaar. Laten we elkaar blij maken met positieve verhalen en meer openstaan voor mensen met een handicap.

Dat mensen meer tijd nemen voor elkaar en naar elkaar luisteren. Dat mensen met je mee willen trekken, elkaar helpen en geen ruzie meer maken. Maak van het leven een groot feest, wens iedereen een naaste toe, sta voor elkaar open en gebruik niet meer van de aarde, dan je nodig hebt.

Er werd ook gebeden dat de Heer mij meer blijdschap en wijsheid mag geven en mijn leven wil leiden en voor meer inspiratie vanuit de Bijbel. Voor kinderen in Ghana, voor geluk en gezondheid voor alle kinderen, om vertrouwen in het Licht, dat we met Jezus in ons hart met elkaar leven, om innerlijke vrede, voor kinderen die de warmte van een gezin ontberen, voor de mensen die God verla-

ten hebben, voor saamhorigheid in ons dorp, voor een goede toekomst voor onze kinderen.

Bidden we ook om vuur om elkaar te verwarmen, niet te verzengen. Laten alle mensen delen met elkaar, zodat er genoeg is voor iedereen en bidden we om hoop, ondanks tegenslag. En natuurlijk waren er ook mensen die de SEN een super zonnige feestweek wensten.

Pluk de dag, want een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.

Wat een feestelijke dienst, zeker voor herhaling vatbaar. Wat een geweldig koor. We hopen dat er volgend jaar weer zo'n dienst komt. Wat een geweldig initiatief. Doorgaan met deze opzet. Dank aan de organisatie van deze dienst en de SEN die dit mede mogelijk maakt.

Namens de tentdienstcommissie.

Joke Nijland, Joke van der Meer en Lidy van der Heijden.

#### COLLECTE VREDESWEEK VOOR PAX CHRISTI

A an het einde van de oecumenische vredesdienst op 16 september, waarin ook het Heilig Avondmaal gezamenlijk werd gevierd, werd een eindcollecte gehouden voor Pax Christi.

De opbrengst (€ 167,41) is inmiddels overgemaakt naar giro 5161 ten name van Pax Christi Nederland te Utrecht. Dank aan alle gevers.

Werkgroep Oecumenische Diensten Lidy van der Heijden-de Wildt.

# **UIT DE WERKGROEPEN**

#### ROOSTER MISDIENAARS

Vr. 2 november	19.30 uur	K. Wientjes en C. Lensink
Za. 3 november	19.00 uur	J. Kettering en J. ten Elsen
Zo. 11 november	10.00 uur	K. Wientjes en E. Screever
Zo. 25 november	10.00 uur	C. Lensink en P. Wientjes
Za. 1 december	19.00 uur	J. Kettering en E. Screever
Za. 8 december	19.00 uur	K. Wientjes en C. Lensink
Ma. 24 december	21.00 uur	J. Kettering en P. Wientjes
Za. 29 december	19.00 mir	J. ten Elsen en E. Screever

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (bgg. 06-20994297).

## H. Holtkamp.

#### **OPBRENGST EXTRA COLLECTES**

26 augustus	€ 55,55	MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie)
9 september	€ 88,95	R.K. geestelijke verzorging van Militairen

#### EEN PLEK OM TE GEDENKEN

Z ondag 30 september was het eindelijk zover. Na de indrukwekkende viering in de kerk trok pastor Nagelmaeker met vier misdienaars en een lange stoet parochianen, waaronder veel kinderen, met witte ballonnen via de Mariakapel naar het kerkhof.

Daar werd eerst het gerestaureerde kruis, waarvoor beeldend kunstenaar Hans Olthof een nieuw eiken corpus heeft gemaakt, gezegend en bewierookt.

Daarna werd het monument voor de doodgeboren en ongedoopt gestorven kinderen met doopwater gewijd door pastor Nagelmaeker. De pastor richtte zich in zijn toespraak tot alle kinderen die in het verleden naamloos en zonder aanwezigheid van een priester in ongewijde aarde "achter de heg" zijn begraven. Hierna was het tijd om de ballonnen op te laten met daaraan vastgeknoopt engelties met door de kinderen zelf bedachte goede wensen.

Het monument is ontworpen door de Needse beeldhouwer Anton ter Braak. Binnen de cirkel staan vijf natuurstenen zuilen. Hiermee worden alle gedoopte en ongedoopte kinderen uitgebeeld die op ons kerkhof liggen begraven. Eén zuil is een buitenbeentje. Hij is gebroken en weer hersteld.



Deze zuil symboliseert de doodgeboren en ongedoopt gestorven kinderen, die in ongewijde aarde zijn begraven. Deze kinderen horen er eigenlijk ook bij. Daarom begint de zuil buiten de cirkel en rijst hij schuin omhoog. Na de breuk vormt het bovenste deel van de geknakte zuil weer een mooi harmonieus geheel met de andere zuilen. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan het eerherstel voor de ouders van deze kinderen. De ouders, die in het verre verleden tot en met 1983 hebben moeten zoveel verdriet is aangedaan vanwege de, nu nog steeds onbegrijpelijke, hartvochtige kerkelijke regels van toen. Het monument vormt nu voor de ouders en familie van deze kinderen, maar ook voor alle parochianen, een mooie plek om te gedenken.

Op de parochiewebsite (<a href="www.parochieneede.nl">www.parochieneede.nl</a>) kunt u een fotoreportage zien over de plaatsing van het monument, de viering in de kerk, de optocht via de Mariakapel, de inzegening op het kerkhof en het koffie drinken na afloop in de grote zaal van 'De Olde Mölle'. De meeste foto's zijn gemaakt door onze hoffotograaf Alex Wientjes.

Leo van der Meer, lid van de werkgroep.

#### "IK LEG EEN STERRETJE VOOR JULLIE NEER ...."

Pastor Nagelmaeker heeft na de inwijding van het monument een toespraak gehouden, waarin hij zich richtte tot alle kinderen die in ongewijde aarde zijn begraven:

Lieve kinderen,

Nu we hier vandaag dit monumentje voor jullie en jullie ouders hebben onthuld, is het moeilijk voor mij om de juiste woorden te vinden. Het is al zo lang geleden, dat jullie hier haastig begraven zijn. Daarom wil ik jullie omgeven met sterren, want een ster was ieder van jullie voor ons hier op aarde ...

Ik leg een sterretje naast jullie neer. Een rode ster, want uit tedere liefde is ieder van jullie geboren. Als vruchtje van twee mensen die elkaar zielsveel beminden. Vol liefde werd ieder van jullie door hen verwacht, gekoesterd en bemind ...

Ik leg een sterretje naast jullie neer. Een oranje ster. De ster van verwachting, want vol van verwachting waren jullie ouders. Groeiend leven, een nieuwe dimensie. Dromen en verlangen, een kloppend hartje. Een mensje in wording aan mensen toevertrouwd, die mama en papa zouden heten. Dankbaarheid, huiver en schroom. Ieder van jullie werd geboren, onooglijk klein, onnoemelijk broos. Zo welkom, zo moedig, reikend naar het leven. De vreugde om jullie duurde echter maar heel even, en werd gevolgd door diepe pijn ...

Ik leg een sterretje naast jullie neer. Een blauwe ster. Van hopen en strijden, Van vechten voor je leven, Elke dag, elk uur, elke seconde was van belang. Liefde stond centraal en leven op het ritme van de zwakste. De maanden in de moederschoot, vol zorgende aandacht. De korte duur van jullie leven, maakte een einde aan een hemel op aarde ...

Ik leg een sterretje naast jullie neer. Een witte ster. Wit, als teken van jullie onschuld en jullie innerlijke mooiheid. Want jullie waren ieder voor zich schitterende prinsjes of prinsesjes. Voor jullie was er geen plaats voor een knuffel en een woord van liefde. Bij jullie geboorte waren jullie zo kwetsbaar dat jullie ouders je maar soms maar een ogenblik konden koesteren. Zij moesten jullie laten gaan, naar de oorsprong en de vervulling van alle leven ...

Ik leg een sterretje naast jullie neer. Een gele ster, want dat is nu ieder van jullie voor ons in de hemel. Jullie zijn onze lichtjes, door alle duisternis. Onze sterretjes van dankbaarheid, van warme genegenheid, van hartelijkheid, van licht en liefde, van hoop, dat Leven sterker is dan dood. Geborgen in de tedere warmte van Gods nabijheid ...

Lieve kinderen, zo zullen we jullie blijven noemen. Voorgoed staan zo jullie namen geschreven in ons hart en in palm van Gods hand. Lieve blinkende, sterren. Als we straks zo nu eens dan omhoog kijken naar jullie, daar boven in de hemel, geven jullie ons dan alvast een knipoogje terug?

#### 15 SEPT.: BUSREIS NAAR BOXMEER

D e jaarlijkse bustocht van de Seniorensoos was een groot succes. Ondanks dat hij anders was dan de vorige tochten. Normaal was de hele tocht een verrassing, deze keer wisten wij het einddoel: Boxmeer de zusters van Postel waarvan velen in Neede hadden gewoond en gewerkt.

De reis bleek achteraf toch nog de nodige verrassingen in zich te hebben. Vanuit Neede via de bosrijke mooie wegen naar een leuk restaurant midden in een bos, voor de sanitaire stop. Daar kregen wij koffie met gebak, lekker!! Toen door een stukje Veluwe door de Achterhoek op naar Boxmeer. Ontdekte men dat de Veerstraat van twee kanten open was, om bij het kasteel te komen moesten wij de goede kant in (geintje van de redactie). Daar buiten stonden ons de zusters al op te wachten, de begroeting was erg hartelijk, mooi man!! Daar wachtte ons een uitgebreide broodmaaltijd, lekkere soep vooraf, fruit na, voortreffelijk! Daarna mochten wij het huis, de kapel bekijken en ook de smaakvol ingerichte appartementjes van de zusters. In een zaaltje kwam de geur van verse koffie ons tegemoet dus dat was weer koffie met koek. Ook daar was een tijd van komen en gaan, inpakken, bedanken en afscheid nemen.

Van slinkse wegen (zonder haast) belanden wij in Didam bij restaurant Juf Tok, daar werd ons een diner aangeboden, die erg in de smaak viel!! Daar vandaan arriveerden wij om even over achten in Neede. De organisatoren en de chauffeur hadden ons een prachtige dag bezorgd. Daar zijn wij erg dankbaar voor!! Bravo!! *Marietje en Henk Diks.* 

#### **ALLERZIELEN**

Als ik ooit dood zal zijn, en jij mij missen zou, luister dan naar het lied van de regen bij het fluiten van de wind:

> Volmaakte harmonie en tijdloos bovenal. Sluit je ogen dan en zie dat ik weer bij je ben.



V rijdag 2 november wordt 's avonds om half acht de Allerzielenviering gehouden in onze kerk. Het is een Eucharistieviering met pastor Boogers als voorganger en met zang van het Herenkoor.

We gedenken dan al onze dierbare overleden parochianen met name degenen waarvan we het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. Aan hun families worden de gedachteniskruisjes teruggegeven. Het zijn de kruisjes die sinds hun uitvaart voorin de kerk aan het grote kruis naast de doopvont een plaatsje hebben gekregen.

De werkgroep Avondwake en Uitvaart nodigt alle parochianen uit om dit uur van gedenken samen met elkaar te vieren.

#### DE ADVENT KOMT ERAAN

**66 D** e tied holt gin schoft", de tijd staat niet stil. Als de nieuwe Binding bij u op de deurmat valt, dan duurt het nog maar  $5\frac{1}{2}$  tot 6 weken tot de eerste zondag in december. Het is dan tevens het begin van de Advent.

Ook dit jaar heeft de Stuurgroep Liturgie NOACH weer een voorstel voor een 'rode draad' gedaan bij het begin van de weekendvieringen in de Advent.

Er wordt ieder weekend een verband gelegd tussen de evangelielezing van de zondag en het project van Solidaridad voor de arme katoenboeren in India.

Na het openingslied en de begroeting door de pastor (voorganger) zal de lector de openingstekst lezen. In deze tekst wordt uitgelegd wat de overeenkomsten zijn tussen de lezing en het Solidaridad-project. Tijdens het aansteken van een kaars in de adventskrans worden drie coupletten gezongen van het lied "Sla uw ogen op naar het licht, daar is de Heer". Hierna wordt de gebruikelijke liturgie van de viering gevolgd.

Het is de bedoeling dat de teksten van de lector en alle coupletten van het lied "Sla uw ogen op ..." in een vouwblad als bijlage bij het wekelijkse misboekje "De Zondag vieren" wordt gevoegd.

## Adventsactie Soliaridad: Chetna Organic



Drie t-shirts voor een tientje, wie wil dat nou niet? In Europese winkels wordt vaak gestunt met extreem lage prijzen. De katoen waarvan de t-shirts gemaakt zijn is afkomstig uit India en daarbij wordt gebruik gemaakt met in Europa allang verboden landbouwgif. De Indiase boeren lopen hierdoor het risico niet alleen ernstig ziek te worden, maar ook dat het ongedierte op de katoenplanten op den duur immuun wordt voor het gif.

Om één T-shirt te maken is 250 gram katoen nodig en 125 gram landbouwgif. De katoenoogst levert een Indiase boer  $\in$  150 op aan inkomsten en de kankerverwekkende pesticiden kosten  $\in$  100.

Solidaridad steunt het project Chetna Organic (=Volledig Biologisch). Naast een beter inkomen door de hogere prijs voor hun katoen, wordt een boerenfamilie ook geleerd om katoen op biologische wijze te verbouwen. Dat is eerlijk en dat is duurzaam. Op die manier wordt ontwikkelingshulp gecombineerd met natuurbehoud

De Adventscollecte voor Solidaridad is dit jaar in alle NOACH-parochies bestemd voor het project Chetna Organic.

Binnenkort zal op de parochiewebsite <u>www.parochieneede.nl</u> aandacht aan dit project worden besteed.

Leo van der Meer, voorzitter Liturgisch Beraad.

# **GELEZEN**

#### DE VREEMDELING EN DE BIJBEL

**D** it is het thema van de Bijbel10daagse die wordt gehouden van 26 oktober tot en met 5 november 2007. Met dit thema start een speurtocht naar het Bijbelse gedachtegoed over de vreemdeling. En naar de actuele sociaalmaatschappelijke, politieke, literaire, culturele en kerkelijke vragen. Er is dus genoeg te doen en te denken!!

Initiatiefnemers van NBG (Nederlands Bijbelgenootschap) en KBS (Katholieke Bijbelstichting) hopen met de bijbel10daagse aandacht voor de Bijbel aan te wakkeren.

Zowel landelijk als regionaal worden studiedagen, lezingen, workshops en symposia gehouden. Bekende en minder bekende Nederlanders en "vreemdelingen" verlenen hun medewerking hieraan.

#### En wat kun je kinderen leren over vreemdelingen??

Gerrie Huiberts is één van de initiatiefnemers speciaal voor kinderen en hun ouders. Zij is pastor, publiceert kinderboeken, werkte mee aan de jeugdbijbel, houdt bijeenkomsten over geloofsopvoeding en is sinds kort ook actief als clown. Hieronder een versje uit haar boek: "Ga je mee?"

# Een raar geval

Zij heeft een gekke moeder en hij doet ook zo stom Zij geloven thuis in Allah dus met haar ga ik niet om.

Hem kan ik niet begrijpen en zij doet nooit normaal Hij draagt geen merkkleren Zij spreekt niet eens mijn taal

Iedereen is anders Maar al met al ben ik zelf ook best een raar geval.

Informatie over alle activiteiten, zowel voor volwassenen als kinderen, zijn te vinden op de site: <a href="www.bijbel10daagse.nl">www.bijbel10daagse.nl</a>.

# **UIT DE BRIEVENBUS**

#### HULPBISSCHOP: BELEG DEEL SPAARGELD IN OIKOCREDIT

44 A lle katholieke gelovigen met spaargeld of vermogen moeten overwegen een deel van dat geld in participaties Oikocredit te beleggen." Die oproep

doet hulpbisschop Gerard de Korte van Utrecht, bisschop-referent voor Kerk en samenleving, in rkkerk.nl: het blad van de RK-Kerk in Nederland.

De internationale ontwikkelingscoöperatie Oikocredit werkt al ruim dertig jaar aan duurzame armoedebestrijding door gelden van kerken, particulieren en organisaties in de vorm van leningen ter beschikking te stellen aan economisch kansarme ondernemers in ontwikkelingslanden.

De Korte is enthousiast over deze werkwijze: "Als christenen hebben wij onze eigen motivatie. Wij weten dat alles wat wij zijn en hebben, ook ons spaargeld, uiteindelijk ontvangen is. Eén en ander vraagt om een bewuste omgang met ons vermogen waarbij de hoogste rente niet het enige criterium mag zijn. Natuurlijk hoop ik dat ook velen buiten onze Kerk zich aangesproken weten en met Oikocredit in zee willen gaan."

#### Bisdommen nemen deel

In Nederland neemt de RK-Kerk sinds 1997 op kerkprovinciaal niveau deel in Oikocredit, en ook alle zeven bisdommen hebben inmiddels aandelen in Oikocredit. Vele parochies en individuen hebben zich eveneens aangesloten. De Korte zegt daarover: "De bisdommen hebben daarover aanvankelijk geaarzeld. Zij moeten hun vermogen verantwoord beheren. De rente-inkomsten zijn in de meeste diocesen belangrijk voor de continuïteit. Toch hebben alle bisdommen aandelen of participaties Oikocredit aangeschaft. De organisatie is betrouwbaar, en het gaat niet om een gift maar om een lening, zodat de zelfredzaamheid van mensen wordt bevorderd."

# Zelfredzaamheid en solidariteit

Zelfredzaamheid is één van elementen van de katholieke sociale leer: "Daarin gaat het onder meer om de notie van subsidiariteit. Je legt de verantwoordelijkheid op het niveau waar die gedragen kan worden. Wanneer je mensen helpt bij het opzetten van een onderneming, kunnen zij zichzelf redden en zijn ze niet meer afhankelijk van giften. Dit is voor de beleving van eigenwaarde enorm belangrijk. De mensen krijgen de kans hun, van God ontvangen, talenten te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, hun gezin en hun verdere omgeving." Natuurlijk speelt ook een andere peiler van de sociale leer, de solidariteit, een belangrijke rol: "Het gaat hier om concrete verbondenheid en solidariteit met de verre naaste."

#### Doorbreken onmachtgevoelens

De Korte is persoonlijk al sinds de jaren zeventig betrokken bij Oikocredit (voorheen bekend als EDCS). "Wat me aansprak in die aanpak van armoedebestrijding was dat het concreet en overzichtelijk was. Zo kon ik zelf echt iets doen. Een aspect dat nog steeds erg belangrijk is. Veel mensen van goede wil voelen zich onmachtig. Wat kun je nu in je eentje doen aan het probleem van miljoenen armen? Met initiatieven als Oikocredit doorbreek je die onmachtgevoelens."

Bron: www.katholieknederland.nl

#### **ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!**

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of tot nadenken aanzet, onder het motto 'elke dag een beetje spirit!'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk aan de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan de activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: <a href="www.kloosterwittem.nl">www.kloosterwittem.nl</a>).

Er hangt een exemplaar op één van de publicatieborden achter in onze kerk).

De kalender voor 2008 is verkrijgbaar bij:

Jan Emaus, Meijersweg 8, 7161 CL Neede, tel. 0545-291637.

# VAN DE REDACTIE

# EEN DAG NIET GELACHEN ...

E en pastoor wordt in de woestijn verrast door een zandstorm. Binnen de kortste keren steekt hij tot zijn heupen vast in het zand.

Net op dat ogenblik komt er een brandweerwagen voorbij. De brandweerlui willen de pastoor uit zijn benarde situatie bevrijden, "Niet nodig, ik vertrouw op de Goddelijke Voorzienigheid!" Na een kwartier zit de onfortuinlijke pastoor tot aan zijn borst vast in het zand.

Opnieuw komen de brandweerlui voorbij rijden. "Laat maar, ik vertrouw op de Goddelijke Voorzienigheid".

Even later zit het zand tot aan zijn kin en komt opnieuw de brandweerwagen voorbij. "Niet nodig, ik vertrouw op de Goddelijke Voorzienigheid".

Een half uur later vraagt de pastoor in de hemel verontwaardigd een onderhoud met God. "Nu hebt U me toch teleurgesteld hoor! Ik maar voorzienigheid preken en nu word ik door U zo in de steek gelaten."

"Maar, beste pastoor, wat had ik in hemelsnaam nog meer kunnen doen dan in de woestijn drie keer een brandweerwagen voorbij te sturen?"

\*\*\*\*

De parochie op internet: www.parochieneede.nl

#### Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545 - 291236

#### Openingstijden:

Op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

#### Bankrekening:

Algemeen: Rabobank 13.56.00.065 of Postbank 847023 Actie Kerkbalans: Rabobank 13.56.03.005

#### Pastoresteam parochieverband NOACH:

H. Boogers	Nieuwstad 12	Tel. 06-200 784 72
(priester)	7141 BD Groenlo	
	h.boogers@planet.nl	
J. ter Braak	Werkadres: Nieuwstad 12	Tel. 06-208 462 34
(priester)	7141 BD Groenlo	(in noodgevallen 's
	j.terbraak@calixtusmaria.nl	nachts: 0544-393385)
D. Juijn	Borculoseweg 45a	Tel. 0545-294432
(pastoraal werker)	7161 GR Neede	
	dickjuijn@planet.nl	
S. Nagelmaeker	Grotestraat 88a	Tel. 06-535 535 57
(pastoraal werker)	7151 BE Eibergen	
	S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl	
A. Lankheet-Zoet	Hondelink 93	Tel. 053-5726083
(pastoraal werkster)	7482 KP Haaksbergen	
	annet.lankheet@wanadoo.nl	

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 en maandag 12.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (zie "Nieuws uit het parochieverband").

# Aanleveren artikelen voor Binding:

Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: <a href="mailto:binding@parochieneede.nl">binding@parochieneede.nl</a>

# Voor slechtzienden is ook een Groot-Letter Binding beschikbaar.

FAMILIE	
	<del></del>