

BIJBLIJDE

H. CAECILIA – NEEDE

46° Jaargang, no. 5.

september / oktober 2008

PRESENTATIE BOUWPLAN OP 25 SEPTEMBER

Zestien jaar geleden is, met bescheiden middelen, het Achterhuis gebouwd. Een plek van ontmoeting, die inmiddels haar bestaansrecht volop heeft bewezen.

Vele jaren konden parochiële werkgroepen ook gebruik maken van de gastvrijheid van de Zusters van Julie Postel in het Activiteitencentrum aan de Bergstraat. Toen deze in 2006 noodgedwongen haar deuren sloot werd nog eens duidelijk dat alleen het Achterhuis niet kon voorzien in de behoefte aan vergader- en ontmoetingsruimtes. Kleinere werkgroepen moesten toen uitwijken naar het parochiesecretariaat of vergaderen bij één van de werkgroepleden thuis.

Ook werd de bouwkundige staat van het Achterhuis in de loop der jaren steeds slechter.

Verbetering van de huisvesting staat al jaren op de agenda van het kerkbestuur. Vorig najaar heeft het kerkbestuur contact gezocht met Aditus Interieurarchitecten uit Neede (o.a. bekend van de herinrichting van de Grote Kerk). Aan de hand van ons programma van eisen hebben zij een passend ontwerp gemaakt voor een nieuw parochiecentrum.

De financiële haalbaarheid hiervan is onderzocht en de overige parochies van NOACH hebben, na inzage in het plan, een “verklaring van geen bezwaar” afgegeven (een eis van het Aartsbisdom). Ook het Aartsbisdom heeft deze zomer

Dierenzegening op 4 oktober in onze kerk .. 2
Onze Lieve Vrouwe van De Rozenkrans 2
Voor iedereen die meer wil weten over het Christelijk geloof 3
Overzicht vieringen 3
Familieberichten 6
Hebben dieren een ziel? 6
11 nov.: Dag van Verliezen Verwerken ... 8
13 sept.: Catechesedag 8
Geloven dichtbij huis 9
Israël-reis in 2009 10
Weekendwacht 11
De klaagmuur 11
Korte terugblik op de Tentdienst 12
Rooster misdienaars 13
Opbrengst collectes 13
Dooptjurkje in kerk 14
Najaarsprogramma Huize Loreto 14
Van de redactie 15
Een dag niet gelachen ... 15

het plan beoordeeld en onder voorwaarden goedgekeurd.

Nu deze eerste “hobbels” genomen zijn, nodigt het kerkbestuur u allen graag uit voor de officiële presentatie van het plan voor een nieuw parochiecentrum.

Deze wordt gehouden op donderdag 25 september om 20.00 uur in de kerk. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens de pauze is er koffie en thee.

Het Kerkbestuur.

DIERENZEGENING ZATERDAG 4 OKTOBER OM 17.30 UUR

4 Oktober, de sterfdag van de H. Franciscus van Assisi, is in het jaar 1929 uitgeroepen tot Werelddierendag. Op deze dag is er om 17.30 uur een korte gebedsdienst in onze kerk, waarin de mogelijkheid bestaat tot dierenzegening.



In deze viering zal een verhaal van Sint Franciscus worden verteld, kinderen en volwassenen die dat willen, mogen iets over hun huisdier vertellen in samenspraak met de voorganger. Vervolgens zal over de dieren een gebed worden uitgesproken. Het jeugdkoor “De Kerkuiltjes” zal de viering ondersteunen met enkele liederen.

Dan een verzoek! In deze viering zal een speciale “collecte” worden gehouden. Speciaal in die zin dat je de portemonnee thuis mag laten, maar we willen u en jullie vragen iets lekkers mee te brengen voor een asielpoes of een asielhond. Een blikje vlees, een kluijfe, een hondensnack of wat dan ook.

Van al het meegebrachte lekkers maken we een mooie mand en bezorgen die in de volgende week bij het dierenasiel Brammelo. Het zou leuk zijn als een paar kinderen dit met de pastor dan willen wegbrengen.

Voor wie 17.30 uur te vroeg is. Op dezelfde dag om 19.00 uur is er in Eibergen een gezinsviering rondom Franciscus en de dieren. Dit is een viering met communie, maar zonder dierenzegening.

Dick Juijn.

ONZE LIEVE VROUWE VAN DE ROZENKRANS



De Rozenkrans bidden is het zichtbaar maken van het leven van Jezus in de wereld.

Bij het kruis belijden wij ons geloof.

De groet van de engel is de basis van ons gebed.

Samen met Maria volgen wij Jezus.

Vanuit de blijde geheimen van Zijn vroegste jeugd, komen wij aan het mysterie van zijn lijden dat voor ons –verlossing – betekent.

Dan mogen wij ons verheugen over Zijn opstanding.

Zijn leven wordt ons leven.

“Maria, moeder van Jezus,

wees de brug die ons verbindt met het Licht dat voor ons op de wereld kwam” Amen.

VOOR IEDEREEN DIE MEER WIL WETEN OVER HET CHRISTELIJK GELOOF

Op 22 september start in Neede een serie van 8 wekelijkse bijeenkomsten getiteld "7+1: Ontmoetingen met God. Een basiscursus geloven met bijbelse verhalen". Er liggen folders met meer informatie achterin de kerk.

Aanmelden (graag vóór 19 september) bij ds. W. Alserda (0545-292441) of pastor A. Lankheet-Zoet (contactgegevens: zie achterzijde Binding).

OVERZICHT VIERINGEN

WEEKEND VAN 13 EN 14 SEPT.: H. Kruisverheffing

- Za. 13 sept. Geen viering in onze kerk.
Zo. 14 sept. 10.00 uur Woord- en Communieviering (Gezinsviering) met zang van jeugdkoor "De Kerkuiltjes". Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.
Di. 16 sept. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
Do. 18 sept. 14.00 uur Seniorensoos in de ontmoetingsruimte van het appartementencomplex "De Witte".

In onze buurparochies:

- Za. 13 sept. Eibergen 19.00 uur Woordviering "Onder de Regenboog", A. Lankheet
Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, J. ter Braak en M. Peters-van Langen
Zo. 14 sept. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep
19.00 uur Ziekenzegening in De Meergaarden, D. Juijn

WEEKEND VAN 20 EN 21 SEPT.: 25^e Zondag door het jaar

- Za. 20 sept. Geen viering in onze kerk.
Zo. 21 sept. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor H. Boogers.
Er is een tweede collecte voor de R.K. geestelijke verzorging voor militairen.
11.30 uur Doopviering met zang van jeugdkoor "De Kerkuiltjes". Voorganger is pastor H. Boogers.
Di. 23 sept. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
Do. 25 sept. 20.00 uur In de kerk:
Presentatie bouwplan voor een nieuw parochiecentrum.
Vr. 26 sept. In de Grote Kerk:
15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen en aansluitend:
16.00 uur Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is mevr. I. Nijland.
Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag naar 0545-840065 en u wordt met auto gehaald en gebracht.

In onze buurparochies:

- Za. 20 sept. Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers
Zo. 21 sept. Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet

3 – september / oktober 2008

Eibergen 19.00 uur Oecumenische Mattheüsviering in beide kerken, H. Boogers en ds. J. Struik

WEEKEND VAN 27 EN 28 SEPT.: 26^e Zondag door het jaar

- Za. 27 sept. Geen viering in onze kerk.
Zo. 28 sept. 10.00 uur In onze kerk:
Oecumenische dienst en doopviering met zang van het koor "Diapason". De voorgangers zijn pastor H. Boogers en ds. W. Alserda. Het thema is "Jaja...".
Na overweging door ds. Alserda en de doop wordt de Eucharistie gevierd. Hierin is alleen pastor Boogers de voorganger.
Verder is er kindernevendienst.
Er is, bij gelegenheid van de Vredesweek, aan het einde een deurcollecte voor het werk van Pax Christi.
Di. 31 sept. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
Wo. 1 okt. 09.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor A. Lankheet-Zoet. Na de viering is er koffie drinken met de pastor in het Achterhuis.
Do. 2 okt. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

- Zo. 28 sept. Eibergen 10.00 uur Oecumenische dienst in de Oude Mattheüskerk, S. Nagelmaeker en Werkgroep
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep
11.30 uur Doopviering, H. Boogers
Do. 2 okt. Rietmolen 09.00 uur Eucharistieviering, J. ter Braak

WEEKEND VAN 4 EN 5 OKT.: 27^e Zondag door het jaar

- Za. 4 okt. 17.30 uur Dierenzegening met zang van het jeugdkoor "De Kerkuiltjes". Voorganger is pastor D. Juijn. Er wordt een collecte "in natura" gehouden (zie artikel op blz. 2).
Zo. 5 okt. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor Th. Escher.
Er is een 2e collecte bij gelegenheid van Wereldmissiedag voor de kinderen.
Di. 7 okt. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
19.30 uur Rozenkransgebed in de oktobermaand.
Do. 9 okt. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

In onze buurparochies:

- Za. 4 okt. Eibergen 19.00 uur Woord- en Comm.viering (gezinsviering), D. Juijn
Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, J. ter Braak
Di. 7 okt. Eibergen 09.00 uur Woord- en Comm.viering, A. Lankheet (dagkapel)



4 – september / oktober 2008

WEEKEND VAN 11 EN 12 OKT.: 28^e Zondag door het jaar

- Za. 11 okt. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor A. Lankheet-Zoet.
- Zo. 12 okt. Geen viering in onze kerk.
- Di. 14 okt. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
19.30 uur Mariaviering met zang van het Dameskoor. Voorganger
is pastor D. Juijn.
- Wo. 15 okt. 20.00 uur Redactievergadering voor de Allerheiligenbinding. Kopij
graag vóór deze datum inleveren op het parochiesecreta-
riaat of e-mailen naar binding@parochieneede.nl.
- Do. 16 okt. 14.00 uur Seniorensoos in de ontmoetingsruimte van het apparte-
mentencomplex "De Witte".

In onze buurparochies:

- Zo. 12 okt. Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers en A. Lankheet-
Zoet
- Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker
11.30 uur Doopviering, H. Boogers
- Di. 14 okt. Eibergen 19.00 uur Mariaviering, H. Boogers
Rietmolen 19.30 uur Mariaviering, S. Nagelmaeker

WEEKEND VAN 18 EN 19 OKT.: 29^e Zondag door het jaar

- Za. 18 okt. Geen viering in onze kerk.
- Zo. 19 okt. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Heren-
koor. Voor-
ganger is pastor J. ter Braak. Er is een 2e collecte bij ge-
legenheid van Wereldmissiedag.
- Di. 21 okt. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
19.30 uur Rozenkransgebed in de oktobermaand.

In onze buurparochies:

- Za. 18 okt. Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn
Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 25 EN 26 OKT.: 30^e Zondag door het jaar

- Za. 25 okt. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
koor. De viering wordt verzorgd door de Werkgroep Vie-
ringen.
- Di. 28 okt. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
19.30 uur Rozenkransgebed in de oktobermaand.
- Vr. 31 okt. In de Grote Kerk:
15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen en aansluitend:
16.00 uur Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen.
Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag naar 0545-
840065 en u wordt met auto gehaald en gebracht.

In onze buurparochies:

- Za. 25 okt. Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering (terugkom Eerste
Heilige Communie), D. Juijn

- Zo. 26 okt. Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, Th. Escher
11.30 uur Doopviering, Th. Escher
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN:

- Za. 1 nov. **Allerheiligen**
19.00 uur Eucharistieviering met toediening van het H. Vormsel.
Het koor "Diapason" zingt en de voorgangers zijn Mgr.
Th. Hoogenboom (vicaris-generaal van het Aartsbisdom)
en pastor M. Peters-van Langen.
- Zo. 2 nov. **Allerzielen**
10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. De Allerzie-
lenviering wordt mede verzorgd door de werkgroep
Avondwake en Uitvaart.
- Di. 4 nov. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
- Wo. 5 nov. 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers. Na
de viering is er koffie met de pastor in het Achterhuis.
- Do. 6 nov. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis
uitgereikt aan zieken en bejaarden.
- Za. 8 nov. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Heren-
koor. Voor-
ganger is pastor H. Boogers. Er is een 2e collecte bij ge-
legenheid van Willibrordzondag.
- Di. 11 nov. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:

- 22-06 Dhr. J.A.A. Tijdhof, Moeshof 5, 70 jaar
- 23-06 Dhr. J.G. Bolster, Verpl.huis 't Wiedenbroek v/h Wilhelminastraat 16,
73 jaar
- 30-06 Dhr. A.B.M. van Baal, Mr. Troelstrastraat 24, 67 jaar
- 08-07 Dhr. H.C. ten Elsen, Kempersdijk 50a, 62 jaar

Verhuisd binnen de parochie:

- Fam. Th. Geerts, H. Dunantweg 24 naar Rozenkamp 15
Fam. F.A.B. Kl. Nijenhuis, Es 35C naar Lage Blik 9

NIEUWS UIT PAROCHIEVERBAND NOACH

HEBBEN DIEREN EEN ZIEL?

Dit jaar is er voor de derde keer een dierenzegening in het parochieverband
NOACH, dit jaar op Dierendag zelf: zaterdag 4 oktober om 17.30 uur in de
kerk van Neede.

Vorig jaar werd ik voorafgaande aan de dierenzegening gebeld door de Nederlandse jongerenzender 100%NL. In dit interview niet de geijkte vraag over de rommel die het zou kunnen opleveren, maar een echt interessante vraag waar ik even over moest nadenken. De vraag: "hebben dieren een ziel?"

Niet ieder mens kan van dieren genieten. En zelfs al heb je een huisdier, dan nog sta je er niet altijd bij stil hoe machtig en hoe wonderlijk dieren zijn, hoezeer zij aan ons mensen verwant zijn, hoezeer zij Gods eigen schepselen zijn, hoezeer zij onze aandacht en liefde verdienen.

Kinderen kunnen dat aan volwassenen leren. Want kinderen beschouwen dieren bijna als hun gelijken. Ze ervaren voor hen zorg en een spontaan gevoel van verantwoordelijkheid. Ik geloof ook dat in ons christendom de waarde van de dieren opnieuw doordacht moet worden. Ik geloof dat onze omgang met dieren nog lang niet menselijk genoeg is. Ik geloof dat er veel te veel onnodig geleden wordt tijdens hun leven en tijdens de slacht. Ik geloof dat verandering alleen kan komen als heel breed bij de consumerende mensen de idee postvat dat dieren Gods schepselen zijn waar wij niet zomaar mee mogen doen wat we willen of wat het meeste geld opbrengt. We moeten onze kinderen niet van het idee afbrengen dat dieren werkelijk heel bijzonder zijn.

De Duitse theoloog en psychiater Eugen Drewermann maakt zich dikwijls de tolk, de profeet, van de dieren. Hij vindt dat veel dieren geen waardig leven hebben. Ondanks asielen en zehondencrèches, ondanks beschermingsorganisaties, worden er miljoenen dieren mishandeld. Als we de doodskreten van dieren in de vele abattoirs op de wereld met eigen oren moesten aanhoren; we zouden gek worden, schrijft hij ergens. Maar omdat een en ander in het verborgene geschiedt, kunnen mensen doen alsof hun neus bloedt.

Het christendom is aan veel dierenleed schuld zegt Drewermann. Schuld is misschien een te groot woord want men wist niet beter. Maar het christendom beweerde wel dat dieren geen ziel hebben. Daarom gold het gebod: "Gij zult niet doden" niet voor de dieren. Drewermann herinnert er aan dat de kerk ook eeuwenlang beweerd heeft dat een vrouw geen ziel heeft, en dat slavenhandelaren ook van mensen uit andere continenten hetzelfde beweerd hebben. Ook het bijbelwoord uit het Adam-verhaal: "de mens heerse over de dieren.." is vaak mismaakt tot: "de mens mag vrijelijk over dieren beschikken". Dat mag de mens niet. Als de mens de dieren te slim af is, dan moet hij ze behoeden, zichzelf gedragen als een oudere broer, als een herder.

Enige tijd geleden werd Franciscus uitgeroepen tot patroon van het milieu. In de vele legenden die kort na zijn dood ontstonden komt herhaaldelijk een ontmoeting van Frans met dieren voor. Maar veel belangrijker is het zonnelied. Op zijn sterfbed zou Franciscus gezongen hebben over de schepping waar hij zichzelf een onderdeel van wist. Hij zong over de maan als over zijn zus; de wind was zijn broer. De aarde met planten en dieren: het is aan ons verwant, het is niet wat tegenover ons staat, het is wat ons draagt en omvat. Het is heilig.

"Kijk eens naar de vogels", riep ook Jezus. En hij bedoelde niet dat we even onze blik zouden werpen op een vogel; hij bedoelde dat we een voorbeeld zouden

nemen aan de raven in de lucht en de lelies op het veld. We kunnen van hen leren. Ze zijn niet in alles onze minderen.

Dat is het doel van de dierenzegening op 4 oktober. Dat we met Jezus en met Franciscus en met de kinderen opnieuw kijken naar de dieren en beseffen dat ze uit Gods hand zijn.

Pastor Dick Juijn

11 NOVEMBER: DAG VAN VERLIEZEN VERWERKEN

De werkgroep voor rouwenden organiseert ook dit jaar weer een dag van ontmoeting.

Verlies van een dierbaar persoon is een onvermijdelijk gebeuren. Het staat om de hoek in ieders leven. Soms overkomt het volwassenen, soms raakt het ook kinderen op jonge leeftijd. Niemand ontsnapt eraan.

Voor mensen die iemand verlopen hebben die hun dierbaar was wordt deze dag georganiseerd. Als de dierbare, die U verloren heeft van buiten Neede is, bent U ook van harte welkom op deze dag.

Er zal gelegenheid zijn om, als U dat zou willen, te praten, te vertellen over uw verdriet, en te luisteren naar het verhaal van lotgenoten.

Vindt U het moeilijk om alleen te komen, neem gerust een familielid, vriend of goede buur mee.



U bent welkom op 11 november 2008 in zaal 't Kormelink van de Molenberg in Groenlo van 10.00 tot 16.00 uur. De dag is geheel verzorgd. Aan het einde van de dag wordt een kleine financiële bijdrage van U gevraagd.

Voor opgave kunt u terecht bij:

W. Klein Nijenhuis
Kempersdijk 14
Tel. 0545-292177

Coördinator namens de pastores: pastor Simon Nagelmaeker.

13 SEPTEMBER: CATECHESDAG NOACH

Op zaterdag 13 september wordt er een catechesedag gehouden voor alle catechetische werkgroepen van Noach in Huize Loreto in Lievelede. Alle werkgroepen die zich bezighouden met catechese of daar nauw mee verbonden zijn, zoals kinder- en jongerenkoren hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

De dag staat in het teken van ontmoeting en kennismaking met elkaar en elkaars werk. We vormen samen een parochieverband en we zijn op weg om samen één parochie te worden. Het is goed om elkaar te leren kennen en van elkaar te horen hoe ieder werkt. Het is de bedoeling, dat mensen die hetzelfde

vrijwilligerswerk doen daar met elkaar over in gesprek gaan. Zo kunnen zij ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en elkaar inspireren.

Een eerste stap op weg naar de ene parochie Noach is het schrijven van een beleidsplan. Daar zijn we als pastores allemaal mee bezig. Marga en ik hebben in alle parochies een evaluatie van het afgelopen werkjaar gehouden met de catechetische werkgroepen. We hebben hen ook gevraagd naar hun plannen voor het komende jaar, naar hun wensen en behoeften, bijvoorbeeld op het gebied van scholing of verdieping. Het waren zinvolle en goede bijeenkomsten, waar veel is besproken en uitgewisseld. Wat we hebben gehoord, hebben we ook meegenomen in het concept-beleidsplan dat wij als pastores voor catechese hebben geschreven. Op 13 september willen we dat voorleggen aan alle mensen die werkzaam zijn in de catechese. Hun opmerkingen, vragen en aanvullingen nemen we graag mee.

We hopen op een goede opkomst en op een zinvolle en inspirerende dag!

**Mede namens Jan ter Braak en Marga Peters,
Annet Lankheet.**

GELOVEN DICHTBIJ HUIS, IN EIGEN LEVEN, KUNST EN HET VERHAAL VAN MARCUS

In en rond je huis speelt een groot deel van je leven: vertrouwde plek, eten, drinken, verhalen vertellen, luisteren naar muziek, werken en rusten; ruimte voor verwondering en ergernis, verlangen en dankbaarheid....

Thuis is ook de plek waar je stil staat bij het leven, vragen stelt bij het hoe en waarom, misschien ook bidt, stil wordt bij muziek of een kunstwerk.

In het evangelie van Marcus vind je een aantal korte verhalen over Jezus, die zich in en rond het huis afspelen: hij is te gast, er ontstaat gemeenschap, een open deur naar mensen, een open dak naar de hemel, een conflict met zijn familie...de vraag is dan: Bij wie is hij thuis, en wie is thuis bij hem? In bijna alledaagse taferelen doen zich allerlei levensvragen voor. Het huis wordt bij hem een plaats van levensbeschouwing, vertrouwen, geloven.

Geen enkel huis is kaal. Je geeft het kleur en vorm. Aan de muur hangt een foto of schilderij, een mooi beeld in de kamer, voorwerpen die een verhaal met zich dragen. Je hoeft geen dure kunstwerken in huis te hebben om de sfeer te scheppen die jouw levensgevoel oproept. Kunst in de brede zin kan iets oproepen van het geheim van leven. Kunst heeft zeggingskracht, die tijd vraagt om open te gaan voor jou. Maar als je er naar kijkt en stil bij wordt kan het je helpen contact te maken met je innerlijk.

In een serie van vijf bijeenkomsten willen we stil staan bij het verhaal van Marcus, kijken naar kunst en dat verbinden met je eigen leven en geloven dicht-



bij huis. In het samenspel van verhaal, kunstwerk en eigen ervaring kom je tot ander zien of beleven wat je leven verdiept en zin geeft. Als je dat samen met anderen doet, help je elkaar op weg: je opent elkaar de ogen voor het kijken naar kunst, je opent elkaar de oren voor een verhaal en je deelt gaandeweg wat je aan het hart gaat.

Deze serie staat open voor ieder die benieuwd is naar verhalen, naar kunst, naar levenszin. Je hoeft er geen verstand van te hebben, interesse is genoeg. Ieder die zoekt naar zin in het leven en dat met anderen wil delen is welkom.

De bijeenkomsten duren 2½ uur en worden begeleid door een pastor. Voor de eerste bijeenkomst vragen we u een kunstwerk (of afbeelding ervan) of ander geliefd voorwerp uit uw huis mee te brengen. Deze worden gebruikt bij de kennismaking. De volgende bijeenkomsten zorgt de pastor voor een kunstwerk.

Op vijf plaatsen in het dekenaat Gelderland-Oost wordt deze serie gehouden, waaronder in Eibergen en Groenlo.

Eibergen: Data: dinsdag 28 okt., 18 nov., 9 dec., 13 jan. en 10 febr., Tijd: 19.30-22.00 uur, Plaats: Parochiecentrum, Begeleiding: pastor Annet Lankheet, Aanmelden: voor 5 oktober bij Annet Lankheet, annet.lankheet@wanadoo.nl.

Groenlo: Data: Dinsdag 28 okt., 18 nov., 9 dec., 13 jan., 10 febr., Tijd: 14.00-16.30 uur, Plaats: Parochiecentrum, Begeleiding: pastor Marga Peters, Aanmelden: voor 5 oktober bij: Marga Peters, mjbpeters@planet.nl, tel. 06-29405303.

ISRAËL-REIS PAROCHIEVERBAND NOACH 2009

In het kalenderjaar 2009 wordt van 15 tot en met 25 februari een unieke reis georganiseerd naar Israël. Er is plaats voor 40 deelnemers uit de parochies van het parochieverband NOACH. Het betreft een 11-daagse reis langs vele Bijbelse plaatsen en bezienswaardigheden. We bezoeken o.a. Jeruzalem, Nazareth, Kana, de berg Carmel, de burcht Massada, de Dode Zee, het indrukwekkende herdenkingspark Iad vaShem, een kibboets en het vredesdorp Neve Shalom, het meer van Galilea, enz. enz.

Zoals het nu ligt zullen de kosten (op basis van tweepersoonskamers) ca. € 1600,- bedragen (geheel verzorgd, inclusief fooien en alle tickets, enz). We verblijven in comfortabele 3- en 4-sterrenhotels.

Een goede gezondheid is een vereiste (i.v.m. wandelingen).

De reis wordt begeleid vanuit Drietour, een oecumenische reisorganisatie met zeer veel ervaring en goede contacten in Israël. Reisleider en begeleider tijdens deze zeer boeiende reis is pastoraal werker Simon Nagelmaeker. Tevens gaat er in Israël een Nederlands sprekende Israëliëse gids mee.

Er worden voor geïnteresseerden twee voorlichtingsavonden gegeven:

8 oktober 19.30 uur Groenlo (De Molenberg, vergaderzaal 4)

9 oktober 19.30 uur Eibergen (Antoniusbeuk van de St. Mattheuskerk)

U kunt zich nu al opgeven via e-mail (S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl) of per post (Grotestraat 88a, 7151 BE Eibergen). De inschrijvingen worden op datum van binnenkomst genoteerd.

Simon Nagelmaeker

Pastoraal werker diaconie parochieverband NOACH

WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg is bereikbaar van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag – maandag	Pastor	Telefoon
11 – 14 september	M. Peters- van Langen	0575-442047
19 – 22 september	J. ter Braak	06-20846234
26 – 29 september	H. Boogers	06-20078472
3 – 6 oktober	D. Juijn	0545-294432
10 – 13 oktober	S. Nagelmaeker	06-53553557
17 – 20 oktober	J. ter Braak	06-20846234
24 – 27 oktober	H. Boogers	06-20078472
31 okt. – 3 november	D. Juijn	0545-294432
7 – 10 november	S. Nagelmaeker	06-53553557

NIEUWS UIT DE KERKEN IN NEEDE

DE KLAAGMUUR

Zondag 17 augustus werd de tweede tentdienst gehouden. Naar aanleiding van 'Job vandaag', waarin pastor Dick Juijn de rol van Job vertolkte en ds. Jan-Peter Prenger de rol van de vriend van Job, was er ook een klaagmuur in de tent opgericht, waar mensen hun 'klachten' en 'wensen' konden uiten.

Na afloop van de dienst hebben we de briefjes verzameld en we hebben geprobeerd er een samenvatting van te maken, omdat we denken dat u het ook interessant vindt om te weten wat mensen zoal bezighoudt.

Mensen klagen graag over wat ze allemaal niet hebben, maar vergeten daarbij de dingen die ze wel hebben. Er is zoveel vanzelfsprekend. Probeer positief te blijven, kijk naar de dingen die je wel hebt. Een goede gezondheid, gezonde kinderen, een fijne woonomgeving, houdt de zonzijde, blijf uit de drup. Wees dankbaar voor wat je wel hebt en bid om liefde en geluk. Mensen moeten niet zo zeuren. Niks te klagen, niks te vragen, maar gewoon dragen wat de dag brengt en soms een beetje mopperen. We klagen over alle regels en zelfs dat wordt nog geregeld.

Vaak wordt er gezeurd over Nee. Niets te doen, niets te koop, ongezellig op straat, de jongeren vervelen zich, saai dorp, veel te weinig mooie jongens, we hebben geen Hema, winkels staan leeg. Als je elkaar napraat, gebeurt er ook

11 – september / oktober 2008

niets in het dorp. Gelukkig zijn er ook heel veel mensen die er anders over denken.

Kijk eens naar de initiatieven die worden genomen. Wat een prachtige tentdienst, Dick en Jan-Peter, bedankt voor de goede tekst. En de salade was ook erg lekker. Prima middag, goed verzorgd. Wat een geweldig feest organiseert de SEN elk jaar weer. Voor iedereen is er wel wat te doen. We hebben de jammarkt, het midwinterfestijn en door het jaar wordt er ook nog van alles georganiseerd. Probeer positief te blijven. Fijn dorp.

Er waren nogal wat klachten over het optreden van Inside Out. De muziek was veel te hard, de teksten niet te verstaan, uitleg en betekenis van de liederen gemist, veel te lang achter elkaar gezongen. Meer pauze tussen de liederen, geluid de helft zachter. De dienst was te lang. We zijn niet voor een concert gekomen. Misschien voor jongeren geweldig, maar niet voor ouderen. Slecht voor je oren. Jammer, een gemiste kans. De workshop was een geweldig initiatief.

Mensen vragen dat Gods Geest hen de weg mag wijzen in hun verdere leven en vragen Gods zegen over kinderen en kleinkinderen en wanneer komt nou eindelijk die nieuwe aarde? Anderen bidden om meer liefde en geluk. Niets te klagen, maar wel jammer, dat onze kinderen niet open stonden voor deze tentdienst. Meer aandacht voor de gezondheidszorg en de ouderen in de tehuizen. Er is gedoe in de familie en er is een kinderwens. Luister naar elkaar en blijf praten. Ik maak te weinig tijd vrij voor anderen, voor mijn ouders, voor mensen die mij nodig hebben.

Laten mensen wat meer respect voor elkaar hebben en verdraagzaam zijn. Oorlog en geweld moeten ophouden. Er zijn zoveel mensen, ook jongeren, die ernstig ziek zijn en veel pijn hebben, wat niet gemakkelijk is. Leef je eens wat meer in wat andere mensen beweegt, zonder er meteen een oordeel over te hebben. Neem de tijd voor elkaar.

Vorbereidingscommissie en SEN, hartelijk bedankt en volgend jaar weer.

**Namens de medewerkers aan deze tentdienst,
Joke van der Meer – Lidy van der Heijden.**

TENTDIENST 2008: EEN KORTE TERUGBLIK

Over de gehouden tentdienst hoor je positieve en negatieve geluiden. Buiten kijf staat dat ruim 50 mensen intens hebben genoten van de gospel-workshop, die op 17 augustus in onze kerk werd gehouden. 50 verschillende soorten mensen, van jong tot oud, gelovig of niet-gelovig, arm of rijk qua stem. Iedereen was enthousiast over die anderhalf uur, waar van de deelnemers best het nodige werd gevraagd. Maar dat was het ook wel waard.

De dienst was om 14.00 uur. Volgens de SEN waren er iets meer dan 800 mensen. Magnifiek. Collega Prenger en ik en de werkgroep van de Tentdienst waren zeer blij met deze opkomst.

12 – september / oktober 2008

Al ruim van tevoren hadden we met elkaar de liturgie van deze viering doorgeproken en iedereen had er een goed gevoel bij. Het week niets of weinig af van de tentdienst in 2007. Ruim een week voor de tentdienst kwam er een mailtje van Inside-Out, dat zij niet akkoord konden gaan met de liedjes verspreid over de viering, omdat daarmee zij anders niet die kwaliteit konden bieden. Letterlijk schreef het koor: "Voor ons is het op die manier niet mogelijk om het concert 'op te bouwen' naar een level waarin het muzikale aspect in combinatie met het geestelijke aspect een zo hoog mogelijke vorm aan neemt. De lengte van een minimaal optreden moet daarom 25 minuten tot een half uur zijn".

Als voorgangers hadden we grote twijfels hierbij, maar zijn akkoord gegaan omdat er anders misschien geen koor en geen workshop zou zijn op die 17e augustus. Dat risico durfden we niet te nemen. Vandaar dus dat we allemaal werden getrakteerd op 9 nummers achter elkaar. Een leer voor de volgende keer.

Van de andere kant kregen we in die week vanuit de hoek van jongeren juist weer berichten dat het zo geweldig mooi was.

Vandaar dat we er een beetje een dubbel gevoel aan overhouden.

Maar niettemin was het de moeite waard!

Pastor Dick Juijn.

Een uitgebreide fotoreportage van de Tentdienst kunt u vinden op de website van onze parochie www.parchiende.nl.

Daar vindt u ook een link naar de website van de PKN Neede die ook een fraaie fotoreportage heeft gemaakt.

UIT DE WERKGROEPEN

ROOSTER MISDIENAARS

Zon. 21 sept.	10.00 uur	K. Wientjes en J. ten Elsen
Zon. 28 sept.	10.00 uur	J. Kettering en C. Lensink
Zon. 5 okt.	10.00 uur	K. Wientjes en E. Screever
Zon. 19 okt.	10.00 uur	J. ten Elsen en P. Wientjes
Zat. 1 nov.	19.00 uur	J. Kettering en C. Lensink
Zat. 8 nov.	19.00 uur	K. Wientjes en E. Screever

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (bgg. 06-20994297).

H. Holtkamp.

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

11 mei	€ 132,65	Nederlandse Missionarissen
29 juni	€ 37,45	St. Pieterspenning

DOOPJURKJE IN DE KERK

Op zondag 30 september 2007 is op onze begraafplaats het monument onthuld voor de doodgeboren en ongedoopt gestorven kinderen.



Het (nooit gebruikte) doopjurkje, dat bij die gelegenheid over de zuil werd gehangen die de doodgeboren en ongedoopt gestorven kinderen symboliseerde, is door de familie aangeboden aan de parochie en hangt nu ingelijst achterin onze kerk, met daarbij de volgende tekst:

"Mijn Lief,

Vol verlangen hebben we naar je komst uitgezien. Wordt het een jongen, of 'n meisje misschien?

Maar opeens werd het stil, je hartje klopte niet. Op dat moment ging onze vreugde over in verdriet. Nooit hebben wij je mogen kennen. We hebben je stiekem weg moeten brengen. In gewijde aarde begraven dat was toen taboe. We hebben jou onschuldig mensje weg moeten stoppen en hoe! Ergens achter de heg, in het donker neergelegd. Daar was toen het laatste woord mee gezegd. Je mocht er niet meer over praten en dat deed veel pijn. We hadden zo graag je vader en moeder willen zijn. Maar in gedachten hadden we jou een naam gegeven. Door God in de palm van zijn hand geschreven.

Maar nu is er eerherstel, en is er een monumentje opgericht. Voor ieder ongedoopt kind dat hier begraven ligt. Eindelijk een plek om te kunnen gedenken. Moge dit gebaar ons allen veel Rust en Vrede schenken".

Het Kerkbestuur.

UIT DE BRIEVENBUS

NAJAARSPROGRAMMA "HUIZE LORETO" IN LIEVELDE

Een selectie uit het aanbod

Rust proeven

"Ik heb het zo druk" is een veelgehoorde uitspraak. We leven in een wereld die veel van ons vraagt. Vaak nemen we teveel hooi op onze vork, waardoor we ons onder druk gezet voelen. We komen niet tot rust en komen niet toe aan wat we echt graag willen.

Het klooster is al eeuwenlang een geschikte plaats, waar rust en stilte geproefd kunnen worden en waar mensen op adem kunnen komen. In een etmaal gaan we na wat het klooster ons kan leren over rust en een goede balans tussen werken en ontspannen. Ook de vraag wat echt belangrijk is in je leven komt aan de orde. Op het programma staat verder een gesprek met pater Ton Bun en is er ruimte voor jezelf en voor meditatie.

Data: vr. 19 oktober (15.00 uur) tot zat. 18 oktober (15.00 uur). Kosten: € 87,50.

Begeleiding: Ton Roumen, theoloog en coach. Opgave: uiterlijk 6 oktober.

De woestijn van het leven

Geraakt door de schoonheid en de hardheid van de woestijn, door haar leegte en stilte, verandert je leven. De woestijn als levensthema met haar schaduwkanten en lichtkanten. Eduard Scholte Linde is met een groep door de woestijn van de Sinaï getrokken. Drie avonden rondom drie thema's uit de woestijn.

Data: maandag 3, 10 en 17 november. Tijd: 20.00-22.00 uur. Begeleiding: Eduard Scholte Linde. Kosten: € 25,-. Opgave: uiterlijk 28 oktober.

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met pater Ton Bun, tel. 05544-393380 (bij voorkeur op di./do. tussen 9.30-12.00 uur).

VAN DE REDACTIE

<u>Editie</u>	<u>Redactievergadering</u>	<u>Verspreidingsperiode</u>
Allerheiligenbinding	15 oktober	27 – 31 oktober
Kerstbinding	26 november	8 – 12 december
Vastenbinding 2009	29 januari 2009	9 – 13 februari 2009

EEN DAG NIET GELACHEN ...

Vier katholieke vriendinnen drinken thee. De eerste zegt: "Mijn zoon is priester. Als hij binnenkomt, zegt iedereen Eerwaarde tegen hem." De tweede dame zegt: "Poeh. Mijn zoon is bisschop. Tegen hem zegt iedereen Monseigneur!" "Ach!" schampert de derde vrouw. "Mijn zoon is kardinaal. Als hij ergens binnenkomt, zeggen ze tegen hem Uwe Eminentie!" De vierde vrouw drinkt stilletjes haar thee. De anderen kijken haar aan en vragen: "Hoe zit dat eigenlijk met jouw zoon?" "Och," zegt de vrouw bescheiden. "Mijn zoon is 2 meter en 5 centimeter lang, hij heeft grote schouders, hij is knap en gaat goed gekleed. Als hij een kamer binnenkomt, dan roepen alle vrouwen: Oh, mijn God!"

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

*Wie was de eerste wereldkampioen atletiek op het onderdeel ver-gooien?
Antwoord: Mozes, want die wierp een blik over de woestijn!*

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

Henk reed met z'n auto in het centrum van Amsterdam op zoek naar een parkeerplaats. Het zweet brak hem uit, want hij was al bijna te laat voor zijn afspraak. Hij kijkt naar boven en zegt:

"Heer, heb medelijden met mij. Als U een parkeerplaats voor mij vindt zal ik elke zondag naar de kerk gaan voor de rest van mijn leven en geen druppel alcohol meer aanraken."

Wonderlijk genoeg is er plotseling een lege parkeerplaats. Henk kijkt weer omhoog en zegt:

"Laat maar zitten hoor, ik heb er al één gevonden!"

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

De parochie op internet: www.parochieneede.nl

Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545-291236

Openingstijden: dinsdag 9.30 - 11.30 uur
woensdag 9.30 - 11.30 uur
donderdag 9.30 - 11.30 uur
vrijdag 18.30 - 19.30 uur

Bankrekeningen (Rabobank):

Algemeen: 13.56.00.065 - Actie Kerkbalans: 13.56.03.005

Pastoresteam parochieverband NOACH:

H. Boogers (priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo h.boogers@planet.nl	Tel. 06-200 784 72
J. ter Braak (priester)	Werkadres: Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo j.terbraak@calixtusmaria.nl	Tel. 06-208 462 34 (in noodgevallen 's nachts: 0544-393385)
D. Juijn (pastoraal werker)	Borculoseweg 45a 7161 GR Neede dickjuijn@planet.nl	Tel. 0545-294432
S. Nagelmaeker (pastoraal werker)	Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl	Tel. 06-535 535 57
A. Lankheet-Zoet (pastoraal werkster)	Hondelink 93 7482 KP Haaksbergen annet.lankheet@telfort.nl	Tel. 053-5726083
M. Peters-van Langen (pastoraal werkster)	Beukenlaan 10 7223 KL Baak mjbpeters@planet.nl	Tel. 0575-442047

Voor dringende pastorale zorg tussen vrijdagavond 18.00 uur en maandagochtend 9.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (telefoonnummers: zie "Nieuws uit parochieverband NOACH").

Aanleveren artikelen voor Binding:

Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: binding@parochieneede.nl

*Voor slechtzienden is ook een
Groot-Letter Binding beschikbaar.*

FAMILIE _____
