

# BIJBLIJDE

## H. CAECILIA – NEEDE

47<sup>e</sup> Jaargang, no. 1.

februari – maart 2009

### CARNAVAL 2009

Er zijn feesten die het heel goed doen en ze vinden allemaal hun oorsprong in het geloof. Sinterklaas bijvoorbeeld. De kerstman. En ook Carnaval. Waar hebben godsdienst en carnaval met elkaar te maken?



Met Carnaval hebben mensen er plezier in om een andere rol te spelen. Mensen worden speels. De een is beer. De ander een badkuip. In Neede zag ik vorig jaar een 'collega' met wijwaterkwast in de optocht. Je ziet Batman, indianen, prinsessen, reuzen en kabouters. Mensen zijn in staat om in de huid te kruipen van een ander en kunnen in andermans schoenen gaan staan. Dat is een goddelijke eigenschap.

"Mijn broer heeft een kindje gekregen!" roept Sjors blij tegen zijn vriend. Proficiat!, dan ben je dus oom geworden" zegt deze. "Is het een jongetje of een meisje?" Sjors slaat met zijn hand op zijn voorhoofd en roept vertwijfeld: "Dat ben ik vergeten te vragen, nu weet ik niet eens of ik oom ben geworden of tante!"

Askruisje .....	3
Overzicht vieringen .....	4
Familieberichten .....	7
Weekendwacht .....	7
Vastenactie 2009 .....	8
Lourdes bedevaart 2009 ..	9
Kerstactie 2008 .....	9
Terugblik op 2008 .....	10
Vraag & antwoord over bouw nieuwe Achterhuis .....	12
Definitief ontwerp nieuwe Achterhuis .....	15
Boek met alle kerken in Oost-Gelderland ...	15
Rooster misdienaars ....	16
Opbrengst collectes .....	16
Een paaskaars thuis .....	17
Liturgieboekje bij TV-vieringen .....	17
Verhuisbericht .....	18
Gesprek .....	18
Van de redactie .....	19
Een dag niet gelachen ...	19

Een mens is in staat om oom te zijn, tante, politie, dader of slachtoffer. Een mens kan zich voorstellen wat het is om honger te hebben en om ziek te zijn, we kunnen onszelf in onze fantasie vleugels geven en ons uitbreiden in de tijd en in de ruimte. En daarom voelt een mens ook medelijden als hij ziet dat een andere mens omkomt van de honger. De mens is in staat met anderen mee te leven omdat hij diep in zijn hart weet: ik had ook in jouw schoenen kunnen staan. Jij hebt je ongeluk evenmin verdiend als ik mijn geluk. Dat verantwoordelijkheidsgevoel maakt ons tot beelden van God. Mensen zijn elkaars broers en zussen, van welke kleur of taal ze ook zijn.

Dat lijkt natuurlijk wel eens anders. Op maandag in de krant lees je over vechtpartijen op straat. Mensen die agressief zijn door drank of drugs. Mensen die anderen sarren en treiteren. Dat kunnen we ook. Maar dan is er altijd die andere mogelijkheid, die van de liefde. Dat is de kern van onze godsdienstigheid.

Mensen zijn in staat in de huid van een ander te kruipen en te vergeven en te vergeten. Met Carnaval maken we van die mogelijkheid volop gebruik! Mensen kunnen zich in een ander verplaatsen, ze kunnen zichzelf relativeren, ze kunnen lachen en grapjes maken. Dat is de waarde van carnaval.

*Een man stapt boos het kantoor binnen van de Tubantia want Twente had verloren. Woedend zegt hij tegen de juffrouw: Juffrouw, ik kom de krant opzeggen...!" De juffrouw antwoordt rustig: "Begint u maar!" Lachend verlaat de man het kantoor. Lachend om zichzelf.*

**Pastor Dick Juijn**

Carnaval in NOACH op zaterdag 21 februari:

**Om 17.30 uur** in de Calixtuskerk te Groenlo:

Carnavalsviering met het koor Vocales en voorganger pastor Hans Boogers.

**Om 19.11 uur** in de Mariakerk te Beltrum:

Carnavalsviering met koor Rhumtas, Valse Loch en de Belstars en voorganger pastor Dick Juijn.



## ASKRUISJE

‘In zak en as zitten’ is een gebruikelijke uitdrukking die een treurige toestand betekent. Ze stamt uit een ver verleden, maar had toen een godsdienstige betekenis.

In de eerste eeuwen van de kerk bestond er nog geen privé-biecht. Christenen die zware zonden hadden bedreven en berouwvol waren, werden opgenomen in de publieke boetestand. De boetelingen mochten en moesten alleen aanwezig zijn bij de woorddienst van de eucharistieviering. Na lange tijd boetedoening konden ze weer volledig deelnemen aan de gemeenschap van de kerk. De opname in de boetestand vond plaats aan het begin van de vastentijd. Dan moesten ze ‘in zak en as’ voor de bisschop of priester in kerk aanwezig zijn. De zak was een zwart harig kleed zonder mouwen, ook boetekleed genoemd, en op hun hoofd werd as gestrooid. Dit was een teken van berouw en boetvaardigheid. Deze symboliek is van bijbelse oorsprong. De zondige bewoners van de stad Nineve kwamen tot inkeer, trokken boeteklederen aan en de koning legde zijn statiegewaad af en ging op de grond in het stof zitten (Jona, 9, 5-6). Volgens Mattëus verweet Jezus de steden van Galilea dat ze zijn boodschap niet hadden aanvaard, met de woorden: ‘Als in Tyrus en Sidon de machtige daden waren verricht die bij u zijn gebeurd, zouden ze zich al lang in zak en as bekeerd hebben’ (11, 21).

Toen de openbare boete in de Middeleeuwen door de privé-biecht werd vervangen, is het symbool van de as op het hoofd zeer populair gebleven en tot op heden blijven bestaan. Het werd een kruisje dat op de schedel of het voorhoofd werd getekend. Paus Urbanus II schreef het in 1091 voor iedereen voor. Het rituale van Florianus citeert in de 12e eeuw de begeleidende woorden: ‘Bedenk wel dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.’ Deze gedachte aan de dood heeft met boetvaardigheid te maken. De zondige mens zonder berouw en boete wacht immers bij zijn dood de veroordeling door God.

Een middeleeuws gebed van de aswijding zegt: ‘Almachtige God, zegen deze as die op onze hoofden wordt gestrooid zoals bij de inwoners van Nineve. Geef dat wij vergiffenis van onze zonde mogen verkrijgen en zodanig de vastentijd beginnen, dat we met een gezuiverde geest de dag van Pasen tegemoet gaan en in de toekomst de eeuwige glorie ontvangen.’



Zo is het askruisje gezien zijn oorsprong een symbool van berouw, boetvaardigheid en voorbereiding op het paasfeest.

**Toon Brekelmans, Kerkhistoricus**  
(uit: *parochiebladenservice februari 2009*)

Op woensdag 25 februari wordt in onze kerk het Askruisje uitgereikt in de Oecumenische Woordviering die begint om 19.30 uur.

## OVERZICHT VIERINGEN

### WEEKEND VAN 14 EN 15 FEBRUARI: 6<sup>e</sup> Zondag door het jaar

- Za. 14 febr. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.  
Zo. 15 febr. Geen viering in onze kerk.  
Di. 17 febr. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.  
Do. 19 febr. 14.00 uur Seniorensoos in de ontmoetingsruimte van het appartementencomplex “De Witte”.

In onze buurparochies:

- Zo. 15 febr. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep  
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v.Langens

### WEEKEND VAN 21 EN 22 FEBRUARI: 7<sup>e</sup> Zondag door het jaar

- Za. 21 febr. Geen viering in onze kerk.  
Zo. 22 febr. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorgangers zijn pastor J. ter Braak en pastor A. Lankheet-Zoet.  
Ma. 23 febr. 20.00 uur In het Achterhuis: Informatieavond over het definitieve ontwerp voor het nieuwe Achterhuis.  
Di. 24 febr. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.  
Wo. 25 febr. **Aswoensdag (vasten en onthouding)**  
19.30 uur Oecumenische Woordviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor H. Boogers. Tijdens de dienst wordt het askruisje uitgereikt.  
Vr. 27 febr. In de Grote Kerk:  
15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen en aansluitend:  
15.30 uur Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is ds. W. Alserda. Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag naar L. van der Meer, tel. 840065 en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht.

In onze buurparochies:

- Za. 21 febr. Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, J. ter Braak  
Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, Th. Escher  
Wo. 25 febr. Eibergen 19.30 uur Aswoensdag-Woordviering, D. Juijn  
Rietmolen 19.30 uur Aswoensdag-Woordviering, Th. Escher

### WEEKEND VAN 28 FEB. EN 1 MAART: 1<sup>e</sup> Zondag v.d. Veertigdagentijd

- Za. 28 febr. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen.  
Zo. 1 mrt. Geen viering in onze kerk.  
Di. 3 mrt. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.  
Wo. 4 mrt. 09.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor D. Juijn. Na de viering is er koffie drinken met de pastor in het Achterhuis.

Do. 5 mrt. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Zo. 1 mrt. Eibergen 10.00 uur Oecumen. Passiestonde (Oude Mattheüs), D. Juijn  
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker  
Di. 3 mrt. Eibergen 09.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn  
Do. 5 mrt. Rietmolen 09.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn

### WEEKEND VAN 7 EN 8 MAART: 2<sup>e</sup> Zondag v.d. Veertigdagentijd

Za. 7 mrt. Geen viering in onze kerk.  
Zo. 8 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor Th. Escher.  
Di. 10 mrt. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

In onze buurparochies:

Za. 7 mrt. Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker  
Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, J. ter Braak  
Zo. 8 mrt. Eibergen 10.00 uur Woordviering (Regenboogproj.), A. Lankheet-Zoet

### WEEKEND VAN 14 EN 15 MAART: 3<sup>e</sup> Zondag v.d. Veertigdagentijd

Za. 14 mrt. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 'Diapason'. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.  
Zo. 15 mrt. 11.30 uur Doopviering met zang van het jeugdkoor "De Kerkuiltjes". Voorganger is pastor J. ter Braak.  
Di. 17 mrt. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.  
Wo. 18 mrt. 20.00 uur Redactievergadering voor de Paasbinding. Kopij graag vóór deze datum inleveren op het parochiesecretariaat of e-mailen naar [binding@parochieneede.nl](mailto:binding@parochieneede.nl).  
Do. 19 mrt. 14.00 uur Seniorensoos in de ontmoetingsruimte van het appartementencomplex "De Witte".

In onze buurparochies:

Zo. 15 mrt. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering (met presentatie Eerstecommunicantjes), A. Lankheet-Zoet  
Rietmolen 10.00 uur Eucharistieviering, Th. Escher

### WEEKEND VAN 21 EN 22 MAART: 4<sup>e</sup> Zondag v.d. Veertigdagentijd

Za. 21 mrt. Geen viering in onze kerk.  
Zo. 22 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het jeugdkoor 'De Kerkuiltjes'. Voorganger is pastor J. ter Braak. In deze viering worden de kinderen voorgesteld die binnenkort hun Eerste Heilige Communie ontvangen.  
en ..... Vanaf 11.00 uur kan er vanuit het Achterhuis gestart worden voor de Vastentocht 2009 ten bate van de Vastenactie voor Brazilië. Deze fietstocht gaat richting Eibergen en Rekken. Wandelen is ook mogelijk! Daarvoor kunt u starten in Eibergen of in Rekken.  
Lees meer over deze Vastentocht op pagina 8.

Di. 24 mrt. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

Vr. 27 mrt.

In de Grote Kerk:  
15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen en aansluitend:  
15.30 uur Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is ds. C. Lodewijk. Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag naar L. van der Meer, tel. 840065 en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht.

In onze buurparochies:

Za. 21 mrt. Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers  
Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn

### WEEKEND VAN 28 EN 29 MAART: 5<sup>e</sup> Zondag v.d. Veertigdagentijd

Za. 28 mrt. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor A. Lankheet-Zoet.  
Zo. 29 mrt. *Attentie: Dit weekend gaat de zomertijd in.*  
Geen viering in onze kerk.  
Di. 31 mrt. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.  
Di. 31 mrt. 19.30 uur Boeteviering met pastor D. Juijn.  
Wo. 1 april 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers. Na de viering is er koffie met de pastor in het Achterhuis.  
Do. 2 april In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Zo. 29 mrt. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn  
Rietmolen 10.00 uur Eucharistieviering, Th. Escher  
11.30 uur Doopviering, Th. Escher  
Do. 2 april Rietmolen 09.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn

### VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN:

Zo. 5 apr.

#### **Palmzondag**

10.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor J. ter Braak. Koor nog niet bekend. Kinderen mogen Palmpassen meebrengen voor optocht in de kerk,

Di. 7 apr. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

Do. 9 apr.

#### **Witte Donderdag**

19.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorgangers zijn pastor H. Boogers en pastor S. Nagelmaeker.

Vr. 10 apr.

#### **Goede Vrijdag.**

15.00 uur Kruisweg met pastor S. Nagelmaeker.  
19.30 uur Woordviering met Kruishulde met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

Za. 11 apr.

#### **Stille Zaterdag / Paaszaterdag**

21.00 uur Paaswake. Woord- en Communieviering met zang van het koor Diapason. Voorganger is pastor D. Juijn.

Na de Paaswake is de Pesachbar open waar u elkaar Zalig Pasen kunt wensen tijdens een kopje koffie, thee of warme chocolademelk.

Zo. 12 apr.

### Hoogfeest van Pasen

10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-koor. Voorganger is pastor J. ter Braak.

*Alle vieringen na zondag 29 maart zijn onder voorbehoud. Gegevens komen uit het concept zomerrooster. Dit moet nog worden goedgekeurd in het pastores-overleg. Er kunnen dus nog wijzigingen worden doorgevoerd. Het Liturgisch Beraad komt pas bijeen nadat deze editie van Binding is gedrukt.*

## FAMILIEBERICHTEN

### Overleden:

12-12 Dhr. H.B.W. Jansen, Kempershof 47, 59 jaar  
04-01 Mevr. B.W.C. Olminkhof-Mentink, verpl.huis de Molenberg, 81 jaar  
18-01 Dhr. J.G.W. Geerts, Caecilienkamp 64, 88 jaar  
21-01 Mevr. T.A. Klein Oonk-Waning, Wilhelminastraat 36, 71 jaar

### Verhuisd binnen de parochie:

Mevr. T.B.M. Seijger-Cattier, Voorste Russchemorsdijk 2 naar Oude Eibergseweg 26a

### Vertrokken:

Fam. C.E.L. Jansen, Kempershof 36 naar Eibergen

## NIEUWS UIT PAROCHEVERBAND NOACH

### WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg is bereikbaar van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag – maandag	Pastor	Telefoon
13 – 16 februari	M. Peters- van Langen	06-29405303
20 – 23 februari	A. Lankheet-Zoet	053-5726083
27 februari – 2 maart	H. Boogers	06-20078472
6 – 9 maart	D. Juijn	0545-294432
13 – 16 maart	S. Nagelmaeker	06-53553557
20 – 23 maart	J. ter Braak	06-20846234
27 – 30 maart	H. Boogers	06-20078472

## VASTENAKTIE 2009: SAMEN STERK VOOR BRAZILIË

In de komende Vastentijd willen we onze aandacht richten op eenvoudige boerengemeenschappen in Brazilië. Met uw vastengift wordt een project gesteund dat is opgezet door Caritas Brazileira, samen met de Comissao Pastoral da Terra in Brazilië.



Samen willen ze in het noorden van Brazilië kleine gemeenschappen helpen zodat deze kunnen blijven bestaan. Deze hechte gemeenschappen vallen uiteen, omdat hun land wordt opgekocht door machtige sojaboeren. Deze grote boeren zetten hen onder zware druk om mee te werken aan hun plannen tot uitbreiding. De kleine boertjes trekken vervolgens naar de grote stad en vervallen daar binnen de kortste keren tot diepe armoede met alle ellende vandien. Hun sociale verbanden verdampen en hun lot is weinig hoopvol. Maar... dat weten ze niet van tevoren.

Met uw geld worden deze, nu nog gelukkig levende, mensen geïnformeerd over de tactiek van de grote landeigenaren. Men laat hen zien waar het bij andere arme boeren op uit is gedraaid. De mensen worden dan geholpen met juridische bijstand om hun grondrechten te behouden. Ook lokale overheden worden geïnformeerd, maar die blijken vaak machteloos.

De grootschalige sojateelt is winstgevend voor de plantage-eigenaren. Bossen worden gekapt, hele leefgemeenschappen moeten het onderspit delven. Door het overvloedige gebruik van bestrijdingsmiddelen (pesticiden) wordt het milieu ook nog bedreigd. Kortom, er kleven zeer veel nadelen aan de grootschalige uitbreiding van de sojateelt.

Vastenactie wil de kleine Braziliaanse boeren de helpende hand bieden om hun leefgemeenschappen in stand te houden. We willen deze mensen behoeden voor armoede en verval. Uw gift en uw gebed worden gevraagd om deze rampzalige gevolgen te helpen voorkomen. Zo bouwen we samen aan een betere wereld.

In 2009 zal er opnieuw een **Vastenwandeling/-fietstocht** worden gehouden in het teken van de Vastenactie, en wel op zondag 22 maart. U kunt starten tussen 11.00 en 13.00 uur in Neede (bij Het Achterhuis), Eibergen (bij De Paalsteek) of Rekken (bij boerderij Rhebergen). Onderweg zal er muziek klinken en zullen koren zingen. Als u fietst, dan kunt u zelf bepalen of u de gehele of een halve route volgt. Wandelen kan tussen Eibergen en Rekken. Ook zal er een huifkar-'taxi'dienst zijn om vermoeide wandelaar(tje)s netjes terug te brengen. Met heel veel vrijwilligers willen we deze mooie vastenactiviteit graag steunen en in stand houden. Vorig jaar hadden we pech met het weer. Nu, aan het begin van de lente, hopen we op een mooie lentedag en een massale deelname.

Namens de gezamenlijke werkgroep diaconie van parochieverband NOACH,  
**Simon Nagelmaeker, pastoraal werker**

## LOURDESBEDEVAART NOACH 2009

In 2009 ga ik opnieuw vanuit ons Noach parochieverband naar Lourdes. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij mij!

Deze keer gaan we per vliegtuig van 26 april t/m 1 mei. Samen met vele parochieverbanden van het Aartsbisdom Utrecht, met onze bisschop Eijk. Een Lourdesbedevaart 'voor alle leeftijden'.

Folders en reisbrochures van de VNB uit 's Hertogenbosch vindt u achter in de kerk of bij de plaatselijke parochiesecretariaten. De prijs is € 815,- vol pensioen.

Het is 150 jaar geleden dat Bernadette Soubirous verschijningen ontving van de onbevleete maagd Maria. Deze plek is sindsdien een bron van geloof, hoop en liefde geworden. Van innerlijke vrede en genezing die menigeen heeft ontroert en nog steeds een plek is van weldaad en waaruit mensen kracht putten om te leven. Elk jaar is er een thema in Lourdes dat alle pelgrims uit de wereld mag inspireren.

Er zal in februari een informatie bijeenkomst worden gehouden. Als u zich heeft opgegeven krijgt u daarvoor van mij binnenkort een uitnodiging.

Uw opgave voor deze Lourdesbedevaart NOACH kunt u schriftelijk doen met vermelding van uw naam, adres, woonplaats, postcode en telefoonnummer.

Uiteraard mag u iemand als reisgenoot meenemen buiten ons parochieverband.

Uw opgave zo spoedig mogelijk opsturen naar mijn adres: pastor H. Boogers, Kloostersteeg 7, 7141 BB Groenlo of per email: [h.boogers@calixtusmaria.nl](mailto:h.boogers@calixtusmaria.nl).

*Hartelijke groet,*  
*pastor Hans Boogers*

## NIEUWS UIT DE SAMENWERKENDE KERKEN

### KERSTACTIE 2008

In de week voor Kerst zijn er op meerdere locaties in de gemeente Berkelland 214 kerstpakketten uitgedeeld. Dit gebeurde door vrijwilligers van de bijna 20 kerken van onze gemeente Berkelland.

Er gaat veel werk vooraf aan deze actie. Hoe kom je aan het aantal pakketten, hoe zamel je geld in, welke supermarkt gaan we benaderen, enz. We overleggen met elkaar in een aantal grote en kleine vergaderingen in parochiecentra en vergader ruimten van de diverse kerkgenootschappen.

Samen met de afdeling Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente en Maatschappelijk Werk van Sensire hopen we de velen te hebben bereikt, die van heel weinig moeten rondkomen. Na een brief van de gemeente met een bijgevoegde brief van de Kerstactie konden de mensen zelf beslissen of ze een pakket wilden ontvangen.

Deze Kerst zijn er 30 pakketten meer uitgereikt dan vorig jaar.



We willen iedereen heel hartelijk bedanken, die ons met sponsorhulp of een bijdrage heeft geholpen. Ook in 2008 was het gelukkig weer mogelijk om deze pakketten te bekostigen!

*Namens de gezamenlijke kerken:*

*R. Rohaan-Mengerink (PKN Neede), J. Huisman (PKN Ruurlo-Barchem), A. te Slaa (N.H. kerk Geesteren), R. Post-Alferdinck, (R.K. Kerk Eibergen) en S. Nagelmaeker (pastor Diaconie NOACH)*

## NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR

### TERUGBLIK OP 2008

Onze oud-pastoor Andringa had de goede gewoonte om na elk voorbije jaar een terugblik te schrijven voor in het archief van de parochie. Ze geven ons een indruk van het kerkelijk leven in zijn jaren als pastoor van Neede en de veranderingen die zich in die tijd afspeelden.

In zijn nadagen heeft hij ook het kerkbestuur uitdrukkelijk gevraagd om deze traditie in ere te houden. Daar geven wij graag invulling aan via de jaarlijkse terugblik in het 1<sup>e</sup> nummer van Binding.

Veranderingen in de kerk zijn van alle tijden. Eind 2007 kwam vanuit Utrecht al het bericht dat zelfstandige parochies moeten fuseren. Onze nieuwe bisschop Willem Eijk, die in januari 2008 is benoemd, heeft voortvarende stappen gezet om dit proces in gang te zetten. Alle parochies kregen de opdracht om, uiterlijk in 2010, te fuseren met omliggende parochies tot één nieuwe, grote parochie. Voor Neede betekent dit een fusie met de zes andere parochies van ons parochieverband NOACH.

De belabberde financiële positie van het Aartsbisdom Utrecht was een belangrijke aanleiding voor de drastische maatregelen. Bij het Aartsbisdom zijn vele arbeidsplaatsen verloren gegaan en eind 2008 zijn de dekenaten (die een bestuurslaag vormden tussen de parochies en het Aartsbisdom) opgeheven.

Maar er waren meer redenen voor schaalvergroting. In steeds meer parochies is het vinden van nieuwe bestuursleden een probleem. Ook het kerkbestuur in Neede is onderbezet met slechts vijf leden. De steeds complexere wet- en regelgeving vormt voor de kleine parochiebesturen een steeds groter probleem. Verder geldt dat de priesters, die formeel de voorzitter zijn van een kerkbestuur, gebukt gaan onder een te grote vergaderlast en daardoor te weinig aan het pastoraat toekomen. En voor het Aartsbisdom betekent de fusie dat een kostenbesparing omdat er straks met veel minder parochies gecommuniceerd hoeft te worden: minder post, minder jaarrekeningen en begrotingen om te controleren, etc.

De fusie van parochies is geen Haarlemmerolie, geen wondermiddel waardoor alles meteen beter zal gaan. Dat weet het Aartsbisdom, dat weten wij en dat begrijpt u ook wel.



In veel parochies is de angst groot om door een fusie de eigen identiteit te verliezen. Wat alleen lastig onder woorden te brengen is wat die 'eigen identiteit' precies inhoud.

Het zit 'm waarschijnlijk in hoe we met elkaar omgaan als geloofsgemeenschap, hoe we er willen zijn voor elkaar, onze gewoontes in het samen vieren, hoe we op elkaar ingespeeld zijn in de loop der jaren, waar we ons samen hard voor willen maken.

Al mogen we ons in Neede straks na de fusie formeel geen parochie meer noemen, we zijn én blijven een geloofsgemeenschap. Dorpsgenoten die samen, met de H. Caeciliakerk en het nieuwe parochiecentrum als centrale ontmoetingspunt, handen en voeten willen geven aan het geloof.

Onze opdracht als kerk in de maatschappij werd tijdens de Landelijke Parochiedag 2009 door de podcast priester Roderik Vonhogen als volgt verwoord: "Kijk welke honger er is, welke dorst er is en speel daar op in". We hebben tenslotte een Blijde Boodschap te brengen!

Terugkijkend op 2008 zien we dat er in onze parochie, en in ons parochieverband weer het nodige is gebeurd.

Er zijn in onze kerk 7 kinderen gedoopt, 17 kinderen hebben hun Eerst Communie ontvangen en 12 jongeren zijn gevormd. Ons ontvielen in 2008 15 parochianen.

In 2008 vierden organist Erik Konniger en dirigent Johan Bolster hun 25-jarig jubileum. Tijdens het Caeciliafeest in november vierden meerdere koorleden een jubileum. Hulde voor deze jarenlange inzet!

Op 25 maart presenteerde de Historisch Kring Neede het boekje "De Zusters van Boxmeer": een terugblik op het leven en werken van de Zusters van Julie Postel in Neede en een vervolg op de tentoonstelling bij het afscheid van de Zusters uit Neede.

Een aantal activiteiten die in voorgaande jaren werden opgestart, kregen in 2008 een vervolg. We denken daarbij aan o.a. de Tentdienst tijdens de SENfeesten (dit jaar vooraf gegaan door een workshop Gospels zingen) en de Kerst-samenzang in de Spilbroekhal.

De gebedsdiensten in het Meijersveld hielden noodgedwongen op, maar kregen gelukkig een vervolg: oecumenische gebedsdiensten voor ouderen in de Grote Kerk, elke laatste vrijdag van de maand.

De jaarlijkse Dierenzegening in ons parochieverband, dit jaar in Neede, werd weer goed bezocht en leverde dierenasiel Brammelo een goed gevulde mand op.

Op diaconaal gebied was de parochie ook weer actief. We denken bijvoorbeeld aan de Dag van het Licht (verliezen verwerken), de Kerstactie van de gezamenlijke kerken in Berkelland (kerstpakketten voor de minima) en medewerking aan de Voedselbank Oost-Achterhoek (uitgiftepunt in Neede).

Op 25 september presenteerde het kerkbestuur het plan voor de bouw van een nieuw parochiecentrum, ter vervanging van het Achterhuis. Een ambitieus, maar zeker geen onhaalbaar plan dat in 2009 verder uitgewerkt wordt.

In ons parochieverband NOACH werd in februari het pastorale team versterkt met Marga Peters-van Langen voor het werkveld Catechese. Een lang gekoesterde wens om meer menskracht voor dit werkveld is daarmee ingevuld.

Veel aandacht werd gevraagd door de op handen zijnde fusie. Het vinden van een projectleider bleek lange tijd een struikelblok, maar eind 2008 konden toch de eerste plannen worden opgesteld. Op 11 december 2008 was in Rietmolen de aftrap voor de vrijwilligers die zich over onderdelen van de fusie gaan buigen.

In het najaar verscheen het eerste nummer van NOACH, een uitgave van het parochieverband waarin (aanvullend op het parochieblad) nieuws van de verschillende parochies. Het 2<sup>e</sup> nummer ontvangt u samen met dit nummer van Binding.

Tot slot: Voor het dagelijks bestuur (vice-voorzitter, secretaris en penningmeester) van het Kerkbestuur loopt op 1 september de benoemingstermijn af. Zij hebben er dan de maximale 2 x 4 jaar op zitten als bestuurslid. Omdat het vinden en inwerken van opvolgers voor enkele maanden geen reële optie is, zijn zij bereid om tot de fusie in 2010 het kerkbestuur te blijven vormen. Het Aartsbisdom is genegen hieraan haar medewerking te verlenen.

Na de fusie zal er in Neede (en in elk van de zes andere deelparochies van NOACH) een zgn. "locatieraad" gevormd worden: een commissie die de schakel vormt tussen de deelparochie in Neede en het centrale parochiebestuur. Een soort kerkbestuur, maar met beperktere verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Er zijn dus, ook na de fusie, vrijwilligers nodig die zich willen bekommeren om de belangen van de (zoals het straks heet) "deelparochie Neede".

Er is werk aan de winkel: in 2009 en ook daarna!

***Namens het kerkbestuur,  
Gerard Bartels, secretaris.***

---

## VRAAG & ANTWOORD OVER BOUW NIEUWE ACHTERHUIS

**I**n onze parochie is een levendige discussie ontstaan over de noodzaak van een nieuw parochiecentrum. Daarom beantwoorden we een aantal vragen:

*1. Waarom nieuwbouwplannen als de kerk vanwege de fusie toch over enige jaren wordt gesloten?* Wie dit gerucht bedacht heeft, moet zich schamen. Sluiting is totaal niet aan de orde. Alleen de bisschop beslist dit als de nood aan de man is. Sluiting gebeurt pas als er bijna geen mensen meer naar de kerk gaan en de parochie het onderhoud van het gebouw niet meer kan betalen. Het is een én-én voorwaarde. Er komen nog steeds meer dan genoeg mensen naar de vieringen in onze kerk en onze parochie is financieel draagkrachtig genoeg. Samen met Groenlo en Beltrum staat Neede zonodig zelfs financieel garant voor andere minder draagkrachtige parochies binnen NOACH.

*2. Kunnen jullie de plek van het oude Achterhuis en een stuk grond in de voortuin van de pastorie niet als bouwkaavel voor een woning verkopen om het nieuwe Achterhuis te betalen?* Dit gaat niet. De gemeente Berkelland geeft hiervoor geen toestemming. 1. Het is in strijd met het bestemmingsplan. 2. Nieuwbouw van

woningen achter bestaande woningen is verboden. 3. Nieuwbouw voor bestaande woningen ook niet.

*3. Waarom verbouwen jullie de pastorie niet tot parochiecentrum?* 1. Het Kerkbestuur vindt het erg belangrijk dat een pastor-priester of pastoraal werker in Neede dichtbij de kerk woont. Dit heeft een zeer grote positieve uitwerking op onze parochiegemeenschap. 2. Het verhuren van de pastorie is een flinke inkomstenbron, die wegvalt als de pastorie parochiecentrum wordt.

*4. De pastorie verbouwen als parochiecentrum is toch veel goedkoper als het bouwen van een nieuw Achterhuis?* We hebben dit onderzocht. We hebben een ontmoetingsruimte nodig van circa 70 m<sup>2</sup>. Hiervoor moeten zouden enige dragende muren op de begane grond weggebroken moeten worden, want de huiskamer is niet groot genoeg. De kleine vergaderruimten komen dan op 1e verdieping. Voor rolstoelgebruikers of mensen die slecht ter been zijn is een lift noodzakelijk om boven te komen. Verbouwkosten pastorie zijn daardoor bijna gelijk aan nieuwbouwkosten. De huidige voordelen van de pastorie (zie antwoord vorige vraag) zijn dan ook verdwenen.

*5. Hebben jullie gedacht aan de kerk in tweeën delen en het achterste deel als parochiecentrum gebruiken?* Ook dat is besproken met het bisdom. Als er alleen met Kerstmis en Pasen veel mensen zouden komen, kun je best meerdere vieringen op hoogtijdagen houden in het voorste gedeelte. Bij avondwake en uitvaart komt het regelmatig voor dat we bijna een kerk vol hebben. Zulke vieringen kun je niet in twee delen houden. Verticale splitsing van de kerk is dus niet mogelijk. We hebben ook gekeken naar horizontale splitsing (een verdieping in de kerk aanbrengen). Beneden veel minder daglicht, ventilatieprobleem bij volle kerk. Boven geluidwerende vloer, toiletten, grote ontmoetingsruimte, secretariaat en twee kleine vergaderruimtes aanbrengen wordt zeer krap, lift naar boven (zie vorige vraag). Kosten rijzen de pan uit. Ook de bouwkundig adviseur van het bisdom ziet hier weinig heil in.

*6. Waarom moet het nieuwe parochiecentrum € 350.000 kosten? Kan het niet goedkoper?* Bouwkundig gezien zijn de kosten vergelijkbaar met de bouw van een ruime vrijstaande woning (bouwvolume berekening). Het bedrag is berekend met als uitgangspunt dat helemaal niets door vrijwilligers wordt gedaan. Ook de aankleding (vloerbedekking, gordijnen, lampen, stoelen, tafels, enz.) en de bestrating en groenbeplanting is daarbij inbegrepen. Door inzet van vrijwilligers en giften in natura kunnen we veel besparen.

*7. Maar een klein gedeelte van de parochianen gebruikt wekelijks het parochiecentrum. Is een nieuw Achterhuis nu echt nodig?* Ja beslist. Anders zouden we er niet aan beginnen. Het wordt gebruikt door onze vier koren als oefenruimte. Dit hoeft dan niet meer wekelijks in de kerk (energiebesparing). Onze vele werkgroep hoeven niet meer bij leden thuis te vergaderen. Het parochiesecretariaat krijgt eindelijk de ruimte die het verdient. Ook voor catechese (middagen en avonden voor ouders en kinderen vanwege de voorbereiding op het H. Doopsel,

Eerste H. Communie, H. Vormsel) is een goede ruimte nodig. Hetzelfde geldt voor diaconie. Enige voorbeelden zijn: de ouderensoos kan weer in het nieuwe Achterhuis gehouden worden; de Zonnebloem kan er terecht; de wekelijks voedseluitgifte aan mensen kan beter en netter geregeld worden (nu nog in het kleine keukentje/bibliotheek van het secretariaat, waar je door de stapel voedselkragen je amper kunt verroeren) en bij het overlijden van een parochiaan kan de overledene op de dag van de avondwake in het nieuwe Achterhuis worden opgebaard. Men kan daar op gepaste wijze afscheid nemen van de overledene en de familie condoleren. De overledene blijft in de nacht tussen avondwake en uitvaartdienst in het parochiecentrum. De doordeweekse viering op de 1e woensdag van de maand kan ook in het Achterhuis gehouden worden (energiebesparing in de kerk).

Kortom door het multifunctionele gebruik wordt het nieuwe parochiecentrum een ontmoetingsplek niet voor enkele parochianen maar voor ons allemaal.

*8. Klopt het dat het geld voor het nieuwe Achterhuis er is. Waarom is die ton dan nodig?* Ja dat klopt. Onze parochie is in zo'n 20 à 30 jaar van armlastig gegroeid naar een financieel gezonde parochie. Dit kerkbestuur maar ook de vorige besturen hebben een goed beleid gevoerd. We hebben gelden kunnen reserveren; de kerkbijdrage stijgt nog steeds; we hebben de scouting blokhut met grond aan de Wenninkweg voor een aardige prijs kunnen verkopen en ook nog legaten ontvangen. De eis van € 100.000,- van het aartsbisdom is daarom geen financieringseis maar een eis om te weten te komen of de nieuwbouwplannen van het kerkbestuur ook door de parochianen gedragen worden. En dat wordt het zeker. Sinds ons artikel in de Kerstbinding is er € 4.035,- spontaan aan giften binnengekomen.

*9. Wanneer komt het nieuwe parochiecentrum er?* Vier weken geleden heeft het kerkbestuur de knoop doorgehakt en aan het Needse architectenbureau Aditus (ondersteund door bouwtechnisch bureau Arjan Schutten uit Diepenheim) opdracht gegeven voor het maken van de definitieve bouwtekeningen, het maken van het bestek, het aanvragen van de bouwvergunning en het verzorgen van de aanbesteding onder de plaatselijke aannemers. Via allerlei acties hopen we de bisdom-eis van € 100.000,- binnengehaald te hebben, zodat voor de winter de eerste spade de grond in kan.

*10. Pastor Boogers heeft een keer zo mooi gepreekt, dat als 100 mensen ieder 1000 euro gaven of 1000 parochianen elk 100 euro, dat het geld er dan is. Ik wil wel bijdragen, maar kan dat niet in één keer.* Dat is geen probleem. Het bisdom eist € 100.000,- aan toezeggingen. Dat kan op vele manieren: 1. in natura door als vrijwilliger werk te verrichten tijdens en na de bouw (metselen, tegelen, grondverzet, straatwerk, groenbeplanting); 2. in natura door voor bouwmaterialen te zorgen of voor de aankleding van het nieuw Achterhuis (meubilair, verlichting, stoffering); 3. door een geldelijke toezegging of gift te doen. (rekening 13.56.00.065 t.n.v. RK Kerkbestuur Neede met vermelding "Bouw nieuw Achterhuis"). Als u het bedrag niet in een keer wilt overmaken maar over een aan-

tal jaren wilt uitsmeren, schrijf dan een briefje naar het Kerkbestuur (adres zie achterkant Binding) waarin u het bedrag noemt dat u wilt geven en in wat voor termijnen u dit wenst te doen. Wij verzorgen dan de rest.

(wordt vervolgd)

**Namens het kerkbestuur,  
Leo van der Meer.**

## DEFINITIEF ONTWERP NIEUWE ACHTERHUIS

Op 25 september 2008 heeft het kerkbestuur haar plannen gepresenteerd voor een nieuw Achterhuis via de onderstaande schetsen en een 3D-presentatie.



In januari heeft Aditus in opdracht van het kerkbestuur de plannen verder uitgewerkt, in de vorm van tekeningen op schaal en voorstellen voor de te gebruiken materialen. Diverse reacties op de bouwplannen tijdens en na de presentatie van de bouwplannen zijn in dit definitieve ontwerp meegenomen.

Het kerkbestuur nodigt u uit om op maandag 23 februari in het Achterhuis het definitieve ontwerp te bekijken en met elkaar van gedachten te wisselen. U bent van harte welkom vanaf 20.00 uur in het Achterhuis.

**Het kerkbestuur.**

## EEN BOEK MET ALLE R.K. KERKEN IN OOST-GELDERLAND

Het boek 'Erfenis voor vandaag en morgen' is een unieke uitgave in het kader van het Jaar van het religieus erfgoed 2008.

Elke parochiekerk in Oost-Gelderland staat er op een bijzondere wijze in beschreven.

Dit boek, dat is samengesteld op initiatief van het dekenaat Gelderland-Oost, verschijnt dit voorjaar.

Meer dan zeventig parochiekerken in dorpen, stadjes en steden, vormen het erfgoed dat door vele generaties aan ons is toevertrouwd. Deze kerken markeren mede het landschappelijke beeld.

Maar er is meer: de motieven van waaruit mensen vroeger tot stichting overgingen, vaak met onvoorstelbare grote inspanningen, kunnen ons vandaag de dag inspireren dat erfgoed niet verloren te laten gaan.

U kunt dit boek via de parochie aanschaffen. De prijs is € 17,95.

**De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de bouw van ons nieuwe parochiecentrum.**

U kunt bestellen via de intekenlijst achterin de kerk, per e-mail (e-mail adres: [kerkbestuur@parochieneede.nl](mailto:kerkbestuur@parochieneede.nl)) of via een telefoontje naar het parochiesecretariaat (0545-291236).

De oplage is beperkt, dus wacht niet te lang met uw bestelling.

Zodra de boeken aan de parochie geleverd zijn, nemen wij contact met u op. U kunt betalen bij aflevering of het bedrag zelf overmaken op bankrekening 13.56.00.065 t.n.v. RK Kerkbestuur.

## UIT DE WERKGROEPEN

### ROOSTER MISDIENAARS

Zon. 8 februari	10.00 uur	M. ten Elsen en P. Wientjes
Zon. 22 februari	10.00 uur	K. Wientjes en E. Screever
Zon. 8 maart	10.00 uur	D. Konniger en J. Kettering
Zon. 22 maart	10.00 uur	M. ten Elsen en P. Wientjes

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (bgg. 06-20994297).

**H. Holtkamp.**

### OPBRENGST EXTRA COLLECTES

8 november	€ 69,00	Willibrordzondag
16 november	€ 57,50	Radboudstichting
30 november	€ 95,60	Kerstpakkettenactie Kerken in Berkelland
25/25 december	€ 693,00	Solidaridad
31 december	€ 79,60	Parochiële Caritas Instelling

Om ook in de toekomst oecumenische gebedsdiensten voor ouderen mogelijk te maken, is er na de oecumenische dienst van 18 januari gecollecteerd.

Deze collecte heeft € 144,25 opgebracht.

Dank aan alle gevers.

**Werkgroep Oecumenische Diensten.**





## EEN PAASKAARS THUIS

Ok dit jaar willen we u in de gelegenheid stellen om via de parochie een Paaskaars aan te schaffen voor thuis.

Er zijn vier verschillende afmetingen verkrijgbaar. Op elke Paaskaars zit dezelfde afbeelding als op de grote Paaskaars die in onze kerk wordt geplaatst.

Model	Diameter	Hoogte	Prijs
A	7 cm	20 cm	€ 8,50
B	6 cm	30 cm	€ 19,00
C	7 cm	50 cm	€ 38,00
D	8 cm	60 cm	€ 49,00

Achterin de kerk hangt een bestellijst waarop u uw naam en adres kunt noteren. Hierop staat ook een afbeelding van de kaarsen. U kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven aan het parochiesecretariaat (tel. 0545-291236).

Uw bestelling moet uiterlijk zondag 15 maart binnen zijn.

Zodra de kaarsen binnen zijn ontvangt u hierover persoonlijk bericht.

U hoeft het verschuldigde bedrag pas te betalen bij aflevering.

**Koster H. Holtkamp.**

## IN DE MEDIA

### “THUISKERK”: LITURGIEBOEKJE BIJ TV-VIERINGEN

Dit bericht is belangrijk voor mensen die veelal thuis naar de eucharistievieringen kijken op televisie.

Die mensen kunnen zich abonneren op het liturgieboekje van de vieringen van het RKK/KRO mediapastoraat. Ieder week zendt Nederland 2 op zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur de eucharistieviering uit. De ene week verzorgt het RKK/KRO Mediapastoraat deze eucharistieviering vanuit de St. Nicolaasbasiliek te IJsselstein, de andere week wordt de viering verzorgd door de Belgische VRT.

Voor de mensen die thuis de eucharistievieringen vanuit IJsselstein willen meevieren, is het mogelijk een abonnement te nemen op het liturgieboekje Thuiskerk. Het bevat de opbouw en de liederen van de dienst alsmede de verkondiging van de voorgaande viering vanuit IJsselstein. Thuiskerk wordt u een aantal dagen vóór uitzending toegezonden.

Een abonnement op Thuiskerk kost € 27,50 per kalenderjaar. U ontvangt hiervoor 28 uitgaven en 4 x per jaar het KRO Magazine Extra. Het is ook mogelijk het abonnement aan een ander cadeau te doen.

Stuur een kaartje of e-mail met uw naam en adresgegevens naar:

RKK/KRO Mediapastoraat, o.v.v. abonnement Thuiskerk

Postbus 23000, 1202 EA Hilversum

e-mail: rkkmediapastoraat@kro.nl

## UIT DE BRIEVENBUS

### VERHUISBERICHT

Op 9 maart a.s. gaan wij verhuizen naar een appartement aan het Riek Schagenplein 6 te Vorden. Met name de grote tuin bij ons huis aan de Haaksbergseweg 114 werd een te grote belasting.

In Vorden vonden we een appartement naar ons hart, want we wilden naar een plaats waar in elk geval een NS station is. Bovendien ligt het dichtbij het centrum en toch ook dicht bij de natuur om te wandelen en te fietsen.

In dankbaarheid blikken we terug op de ruim veertig jaar in Neede. In het bijzonder denken we dan aan de Caecilia parochie, waar we gedurende een aantal jaren ook deel uit maakten van werkgroepen en bestuur.

We wensen de pastores, het bestuur en de hele parochiegemeenschap heel veel succes en alle goeds voor de toekomst.

**Onze hartelijke groeten,**

**Herman en Ciel Rondeel.**

## GELEZEN ...

### GESPREK

Gedepimeerd loopt hij rond. Overmand door verdriet, woede, angst, zelfverwijt. Hij heeft zijn betrekking verloren en zijn vriendin heeft het uitgemakt. Dat verlies maakt het eerste des te zwaarder.

Het hoe en waarom is niet precies meer te achterhalen. Had hij het kunnen voorkomen? Heeft hij zich wel genoeg in haar gemoedstoestand verdiept? Nu heeft hij spijt van bepaalde opmerkingen die hij gemaakt heeft. Hij had niet voldoende moed om de realiteit onder ogen te zien.

Een diepe zwaarmoedigheid heeft hem overvallen. Slapeloosheid al veel langer, door de innerlijke spanningen die hij in verband met zijn relatie met haar voelde. Hoe verder?

Gebeden heeft hij wel, maar het lijkt of God hem laat rond dobberen.

Dan valt hem iets in. Een gesprek, een biechtgesprek met een priester aanvragen. Uit ervaring weet hij hoe verlichtend dat kan zijn. Eigenlijk zou hij eerst moeten opbellen om een afspraak te maken. Maar hij voelt zich zo ellendig dat hij het er maar direct op wil wagen. Hij belt aan bij de pastorie van een drukbezochte neogotische kerk. Met zorg en liefde gerestaureerd, gered van sloopplannen door 'verlichte' overboordgooiers.

Hij doet zijn verzoek aan de medewerkers achter de balie. Via de huistelefoon wordt een van de paters die in het klooster naast de kerk wonen, benaderd. Het kàn! Wat bijzonder; dat iemand daar midden in zijn werk tijd voor vrij maakt! Even later kan hij open en eerlijk zijn ziel bevrijden van de al te grote beklemming. De priester geeft blijk van een rustig en empathisch invoelingsvermogen.

Op de vragen op religieus gebied geeft hij helder en doordacht antwoord. Het is belangrijk om door ons hart te laten gaan en te horen wat God, die altijd het beste met ons voor heeft, ten diepste van ons wil. Als we daar gehoor aan geven, voelen we vaak een spontane innerlijke rust en vreugde. Via onze intuïtie en ons onderbewuste behoedt Hij ons menigmaal voor verkeerde beslissingen, hetgeen we soms pas veel later gaan inzien. Onszelf en de anderen aanvaarden zoals we zijn, is van wezenlijke waarde.

Naarmate het gesprek vordert, voelt hij zich kalmer worden. De woorden van de priester zijn zowel nuchter als inspirerend. Troostrijk en opbeurend. Ze helpen hem beter dan de sessies bij de psycholoog, bij wie hij in het verleden eens geweest is. Wat een geluk dat er mensen bestaan die onbaatzuchtig, letterlijk pro Deo, een ander willen helpen!

Als hij, aansluitend aan het gesprek, naar de Eucharistieviering in de kerk gaat, ziet hij weer meer perspectief ...

**Louise Leneman (bron: Parochiebladenservice januari 2009)**

## VAN DE REDACTIE

<u>Editie</u>	<u>Redactievergadering</u>	<u>Verspreidingsperiode</u>
Paasbinding	18 maart	30 maart - 3 april
Pinksterbinding	6 mei	18 - 20 mei
Vakantiebinding	24 juni	6 - 10 juli
Septemberbinding	26 augustus	7 - 11 september
Allerheiligenbinding	14 oktober	26 - 30 oktober
Kerstbinding	25 november	7-11 december
Januaribinding 2010	6 januari	18 - 22 januari 2010

## EEN DAG NIET GELACHEN ...

*Op de hielen gezeten door de Egyptenaren, die er op uit zijn hen te vernietigen, staat Mozes met zijn volk aan de oever van de Rode Zee. De Joden weten zich geen raad en Appie Jonas, die tot op dat moment hun public relations heeft verzorgd, vraagt aan Mozes: "Wat nu?"*

*Mozes kijkt bezorgd over de onafzienbare watervlakte, maar plotseling klaart zijn gezicht op en hij zegt tegen Appie: "Als ik nou eens mijn rechterhand ophef en met dat gebaar het water van de Rode Zee kan scheiden? Dan kan mijn volk er doorheen lopen en daarna zorg ik ervoor dat het water zich weer aaneensluit en alle Egyptenaren verdrinken."*

*Appie kijkt Mozes ongelovig aan en zegt:*

*"Als je dat voor elkaar krijgt, zal ik ervoor zorgen dat je tien volle pagina's in het Oude Testament krijgt."*



**Sst. Hij kan wel voor zichzelf spreken.**

De parochie op internet: [www.parochieneede.nl](http://www.parochieneede.nl)

### Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545-291236

Openingstijden: woensdag 9.30 - 11.30 uur  
 donderdag 9.30 - 11.30 uur  
 vrijdag 18.30 - 19.30 uur

### Bankrekeningen (Rabobank):

Algemeen: 13.56.00.065 - Actie Kerkbalans: 13.56.03.005

### Pastoresteam parochieverband NOACH:

H. Boogers (priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo <a href="mailto:h.boogers@planet.nl">h.boogers@planet.nl</a>	Tel. 06-200 784 72
J. ter Braak (priester)	Werkadres: Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo <a href="mailto:j.terbraak@calixtusmaria.nl">j.terbraak@calixtusmaria.nl</a>	Tel. 06-208 462 34 (in noodgevallen 's nachts: 0544-393385)
D. Juijn (pastoraal werker)	Borculoseweg 45a 7161 GR Neede <a href="mailto:dickjuijn@planet.nl">dickjuijn@planet.nl</a>	Tel. 0545-294432
S. Nagelmaeker (pastoraal werker)	Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen <a href="mailto:S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl">S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl</a>	Tel. 06-535 535 57
A. Lankheet-Zoet (pastoraal werkster)	Hondelink 93 7482 KP Haaksbergen <a href="mailto:annetlankheet@gmail.com">annetlankheet@gmail.com</a>	Tel. 053-5726083
M. Peters-van Langen (pastoraal werkster)	Beukenlaan 10 7223 KL Baak <a href="mailto:mjbpeters@planet.nl">mjbpeters@planet.nl</a>	Tel. 06-29405303

Voor dringende pastorale zorg tussen vrijdagavond 18.00 uur en maandagochtend 9.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (telefoonnummers: zie "Nieuws uit parochieverband NOACH").

### Aanleveren artikelen voor Binding:

Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: [binding@parochieneede.nl](mailto:binding@parochieneede.nl)

*Voor slechtzienden is ook een Groot-Letter Binding beschikbaar.*

FAMILIE \_\_\_\_\_