

BIJBLIJDE

H. CAECILIA – NEEDE

47^e Jaargang, no. 6.

november / december 2009

ALLERZIELEN, 2 NOVEMBER 2009

Jesaja 25, 6a, 7-9 en Johannes 11, 17-27

Ik kom nog wel eens op de Intensive Care van het ziekenhuis. Een afdeling waar ik vaak machteloos naartoe ga en ook machteloos vandaan kom.

Ik herinner mij iemand die zijn vader had verloren. Zij was alleen. Daags ervoor had zij nog met hem gepraat. Ze was boos geweest. De verpleging had haar geroepen om haar vader ernstig toe te spreken. Zij moest hem bewegen wat meer mee te werken. Hij was al een jaar, sinds de verhuizing naar een verpleeghuis, aan het mokken en wees elke hulp af. Na het gebed en de zegen wilde de dochter nog even met hem alleen zijn. Er was nog iets heel belangrijks te vertellen. De waarheid van de grens op leven en dood: "Ik hou van jou". Hoe geleidelijk de overgang tussen leven en dood soms ook lijkt, hoelang het soms ook duurt, je ervaart het als een absolute scheiding. Een uur geleden was hij een mens die kon lachen, bang kon zijn en lief of lastig, en nu is hij dood.

Het is wonderlijk om mee te maken hoe in het lichaampje van een baby een ziel ontstaat, het vermogen om liefde te voelen. Even wonderlijk is het om mee te maken dat de ziel plotseling verdwijnt en een gedepersonaliseerd lichaam achterlaat. Gelovigen voelen God hierbij! Dode materie is in ons bezielde door liefde en daarom heten we wezens die naar Gods beeld zijn

Vredesweek 2009	2
Oktober Mariamaand	3

Overzicht vieringen	3
Familieberichten	7

Rooms-katholiek:

Iets voor jou?	7
Pastorale School	8
Justitiepastor op bezoek ..	8
Bibliodrama	9
Stop je verdriet niet weg 10	
Lourdeswerk	11
Weekendwacht	12

3 ^e Tentdienst succesvol	13
Gebedsdiensten voor Ouderen	13

Naar de Zusters in Boxmeer	14
Spetterende fancy fair ..	15
Caeciliafeest 2009	15

Rooster misdienaars	15
Opbrengst collectes	16

Verhalenkaravaan	16
Foto	17
Ikonenmuseum Kampen	17
Katholieke Jongeredag	18

Najaar in Huize Loreto	18
------------------------	----

Van de redactie	19
-----------------------	----

geschapen. Daarom krijgen we ook de kracht om over onze grens heen te springen, om nachten te waken bij een zieke. God is die kracht Die ons bezielt. Dat is de kern van dit wonderlijke evangelieverhaal dat we op Allerzielen lezen: God is de kracht die een dode tot leven wekt. God was in Jezus. En God is in ons als we Hem volgen.

Het verhaal van Lazarus is wonderlijk. Johannes wil met zijn evangelie de betekenis van Jezus behandelen. En hij doet dat als een toneelschrijver. Het verhaal is bizar en Johannes bespaart zijn hoorders geen enkele bizar detail.

Johannes wist dat de werkelijkheid zelf nog veel wonderlijker is dan dit verhaal. De werkelijkheid dat in een baby leven ontwaakt, dat het zich op een zekere dag "ik" noemt en dat het zich verwondert en dat het verliefd wordt. De werkelijkheid dat je gister en nog met je vader sprak, en dat er nu een dood lichaam over is gebleven met de verbijsterende vraag: "Waar is hij?" Die werkelijkheid is nog wonderlijker dan Johannes' verhaal.

Wie Jezus volgt in zijn liefde, die heeft het leven te pakken. Het echte leven. Het onverwoestbaar goddelijke!

Pastor Dick Juijn.

OVERZICHT VIERINGEN

In verband met het verplaatsen van de repetitie van het Dameskoor naar dinsdagavond om 19.30 uur, zal het wekelijkse Avondgebed op dinsdag voortaan iets eerder beginnen, namelijk om 19.10 uur.

WEEKEND VAN 31 OKT. EN 1 NOV.: Allerheiligen

Za. 31 okt. 19.00 uur **Vigilie Allerheiligen**

Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor A. Lankheet-Zoet.

Zo. 1 nov.

Allerheiligen

Geen viering in onze kerk.

Ma. 2 nov. 19.30 uur

Allerzielen

Woordviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor J. ter Braak. Deze Allerzielenviering wordt mede verzorgd door de werkgroep Avondwake en Uitvaart. Aan de familie van de overledenen in het afgelopen jaar wordt het gedachteniskruisje uitgereikt.

Di. 3 nov. 19.10 uur

Avondgebed met pastor D. Juijn.

Wo. 4 nov. 09.00 uur

Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor A. Lankheet-Zoet.

Do. 5 nov.

In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Zo. 1 nov.	Eibergen	10.00 uur	Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet
	Rietmolen	10.00 uur	Woord- en Communieviering, D. Juijn
Ma. 2 nov.	Eibergen	19.00 uur	Woordviering, S. Nagelmaeker
	Rietmolen	19.30 uur	Woordviering, A. Lankheet-Zoet
Do. 5 nov.	Rietmolen	09.00 uur	Woord- en Communieviering, D. Juijn

WEEKEND VAN 7 EN 8 NOV.: 32° Zondag door het jaar

Za. 7 nov.			Geen viering in onze kerk.
Zo. 8 nov.	10.00 uur		Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor H. Boogers. Er is een 2° collecte b.g.v. Willibrordzondag.
	11.30 uur		Doopviering met zang van jeugdkoor "De Kerkuiltjes". Voorganger is pastor H. Boogers.

Ma. 9 nov. 20.00 uur Afdelingsvergadering Rabobank Neede in café-rest. "De Olde Mölle".
Als lid van de Rabobank Neede kunt u stemmen voor één van de projecten die genomineerd zijn voor een bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds (zie blz. XXX).

Steun ons bouwplan voor een nieuw parochiecentrum met úw stem!

Di. 10 nov.			<u>In "De Molenberg" in Groenlo:</u>
	10.00 uur		Ontmoetingsdag voor mensen die een dierbare hebben verloren (zie uitnodiging op blz. XXX).
	19.10 uur		Avondgebed met pastor D. Juijn.

In onze buurparochies:

Za. 7 nov.	Eibergen	18.30 uur	St. Maarten woordviering in de Oude Mattheuskerk, A. Lankheet-Zoet
	Rietmolen	19.30 uur	Eucharistieviering, H. Boogers
Zo. 8 nov.	Eibergen	10.00 uur	Eucharistieviering (75-jarig jubileum), J. ter Braak, M. Peters-van Langen en D. Juijn
Di. 10 nov.	Eibergen	09.00 uur	Woord- en Communieviering, D. Juijn

WEEKEND VAN 14 EN 15 NOV.: 33° Zondag door het jaar

Za. 14 nov.	19.00 uur		Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. Er is een 2e collecte b.g.v. Radboudzondag.
Zo. 15 nov.			Geen viering in onze kerk.
Ma. 16 nov.	20.00 uur		<u>In het Achterhuis:</u> Parochieavond met als thema "De parochie Neede ná de fusie in 2010".
Di. 17 nov.	19.10 uur		Avondgebed met pastor D. Juijn.
Do. 19 nov.	14.00 uur		Seniorensoos in de ontmoetingsruimte van het appartementencomplex "De Witte".

In onze buurparochies:

Zo. 15 nov.	Eibergen	10.00 uur	Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker en diaken R. Wolthers
	Rietmolen	10.00 uur	Eucharistieviering, H. Boogers en A. Lankheet-Zoet
		11.30 uur	Doopviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 21 EN 22 NOV.: Christus Koning

Za. 21 nov.			Geen viering in onze kerk.
Zo. 22 nov.	10.00 uur		Caeciliaviering Woord- en Communieviering met zang van alle koren van onze parochie. Thema van deze viering is "De schouders eronder". Voorganger is pastor M. Peters-van Langen.

Na afloop van de viering gaan we met alle vrijwilligers naar café-restaurant "De Olde Mölle", waar het programma wordt voortgezet. Alle vrijwilligers zijn met hun partner uitgenodigd.

Di. 24 nov.	19.10 uur		Avondgebed met pastor D. Juijn.
Wo. 25 nov.	20.00 uur		Redactievergadering voor de Kerstbinding. Kopij graag vóór deze datum inleveren op het parochie-secretariaat of e-mailen naar binding@parochieneede.nl .
Vr. 27 nov.			<u>In de Grote Kerk:</u>
	14.30 uur		Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is de heer F. Rinkema. Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag 26 november de heer L. van der Meer (0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht. Aansluitend aan deze gebedsdienst:
	15.00 uur		Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.

In onze buurparochies:

Za. 21 nov.	Eibergen	19.00 uur	Woord- en Communieviering, D. Juijn
	Rietmolen	19.30 uur	Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen

WEEKEND VAN 28 EN 29 NOV.: 1° Zondag van de Advent

Za. 28 nov.	19.00 uur		Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor J. ter Braak. Er is een 2e collecte voor de Kerstpakkettenactie voor de minima (een initiatief van de gezamenlijke kerken in de gemeente Berkelland).
Zo. 29 nov.			Geen viering in onze kerk.
Di. 1 dec.	19.10 uur		Avondgebed met pastor D. Juijn.
Wo. 2 dec.	09.00 uur		Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor D. Juijn.
Do. 3 dec.			<i>Vanwege Kerstmis wordt <u>niet vandaag</u>, maar op 17 december de H. Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.</i>

In onze buurparochies:

Zo. 29 nov. Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers
Rietmolen 10.00 uur Eucharistieviering, Th. Escher
Di. 1 dec. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers
Do. 3 dec. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 5 EN 6 DEC.: 2^e Zondag van de Advent

Za. 5 dec. Geen viering in onze kerk.
Zo. 6 dec. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor
"Diapason". Voorganger is pastor S. Nagelmaker.
Di. 8 dec. 19.10 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

In onze buurparochies:

Za. 5 dec. Eibergen 17.30 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn
Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering,, S. Nagelmaeker

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN:

Za. 12 dec. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor J. ter Braak.
Di. 15 dec. 19.10 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
Do. 17 dec. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.
14.00 uur Kerstmiddag van de Seniorensoos in de ontmoetingsruimte van het appartementencomplex "De Witte".
Zo. 20 dec. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen.
Di. 22 dec. 19.10 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
Do. 24 dec. In de Grote Kerk:
14.30 uur Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is ds. C. Lodewijk. Minder goed ter been? Bel uiterlijk woensdag 23 december de heer L. van der Meer (0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht. Aansluitend aan deze gebedsdienst:
15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.
Do. 24 dec. **Kerstavond**
19.00 uur Gezinsviering met zang van ons jeugdkoor "De Kerkuiltjes". Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. Er is een 2^e collecte voor Solidaridad.
23.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor "Diapason". Voorganger is pastor D. Juijn. Er is een 2^e collecte voor Solidaridad.
Vr. 25 dec. **Eerste Kerstdag**
10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger is pastor J. ter Braak. Er is een 2^e collecte voor Solidaridad.

FAMILIEBERICHTEN

Gehuwd:

02-10 Inge Lansink en Thijs Rensink, Gantvoort 10

Overleden:

04-09 Mevr. D.A. van Neijenhof-Kanters, Koeweidendijk 2M, 92 jaar
27-09 Mevr. A.G. Meijerink-Damhuis, Giffelerweg 4, 77 jaar
06-10 Mevr. J.H. Schleedoorn-Lukassen, verz.huis Scherpenzeel Goor, 86 jaar

Verhuisd binnen de parochie:

Fam. Vreemann-van Zon, Azaleastraat 12 naar Koordsteeg 2

NIEUWS UIT PAROCHIEVERBAND NOACH

BIBLIODRAMA: BELEEF EEN BIJBELVERHAAL VAN BINNENUIT!

Wat gebeurt er als je een Bijbelverhaal samen met anderen van binnenuit beleeft doordat je zelf het verhaal binnen stapt?

In bibliodrama wordt je zelf deel van het verhaal en ga je vanuit die ervaring met elkaar in gesprek. In een serie van vier bijeenkomsten willen we kennis maken met bibliodrama.

Wat is bibliodrama?

Bibliodrama is met een groep mensen een Bijbelverhaal verkennen door het samen te spelen onder leiding van een begeleider. Je komt met elkaar in gesprek over een Bijbeltekst doordat je je inleeft in een persoon of rol uit het verhaal. Eerst lees je en bespreek je samen het verhaal: wat valt je op, wat raakt je? Vervolgens wordt er een ruimte-indeling van het verhaal gemaakt: de personen en rollen, maar ook de situatie waarin het verhaal zich afspeelt, krijgen een plek. Als het verhaal zich afspeelt in een tempel, dan is de ruimte een tempel, waarin de personen een plek krijgen.

De leider vraagt iedereen een rol op zich te nemen die nu bij je past en met deze rol een plek in de ruimte-indeling in te nemen.

Daarna maakt de leider een ronde langs iedereen en vraagt wie je bent en wat deze rol voor je betekent.

Als iedereen heeft verteld wie hij/zij is, begint het spel: de leider begint een gesprek met iemand in haar/zijn rol en nodigt uit om in gesprek te gaan met elkaar. Iedereen die meedoet kan zelf in beweging komen en reageren of iets vragen of zelf iets vertellen. Na drie kwartier tot een uur wordt het spel gestopt. Er is een korte pauze. Daarna is er een nagesprek over wat ieder in haar of zijn rol heeft beleefd en over wat het betekent voor het eigen geloven.

Wat is het doel van bibliodrama?

Bibliodrama is een manier om met elkaar in gesprek te komen over Bijbelverhalen. De verhalen gaan meer voor je leven, doordat ze zich verbinden met je

eigen ervaring en met die van anderen. Zo kun je Bijbelverhalen op een nieuwe manier gaan verstaan. Je eigen geloven kan verdiept worden doordat je met je eigen waarnemingen, gedachten en emoties in gesprek gaat met elkaar en met Bijbelverhalen.

Wanneer en waar?

Data: dinsdag 17 november 2009, dinsdag 19 januari en woensdag 24 februari 2010, telkens van 19.30 tot 22.00 uur.

Plaats: Parochiecentrum Calixtus-Mariaparochie, Nieuwstad 12, Groenlo (de brandtrap aan de linkerkant van het gebouw leidt naar de ingang)

De avonden vormen geen serie. U kunt zich per keer aanmelden. Als zich zes mensen hebben aangemeld gaat de avond door.

Begeleiding: Annet Lankheet, pastoraal werker

Informatie en aanmelding:

Annet Lankheet, tel. 053-5726083, e-mail: annetlankheet@gmail.com

b.g.g.: Marga Peters, 06-29405303, e-mail mjbpeters@planet.nl

STOP JE VERDRIET NIET WEG

Verdriet heeft te maken met liefde. Het is de keerzijde van liefde. Als men van iemand houdt, met iemand sterk verbonden is, doet het verbreken van de band pijn. Menselijk zijn is houden van mensen, maar is tevens weten dat verlies een deel is van het leven. Ook al weet men dat sterven tot het leven behoort, toch kan het verlies van een dierbaar iemand, een mens tijdelijk ontwrichten.

Soms is het goed hierover te praten met mensen die in dezelfde situatie verkeren. Dit neemt niet het verdriet weg, maar door naar anderen te luisteren komt er soms een andere kijk op de toekomst.

De werkgroep "Omgaan met verlies", bestaande uit leden van het R.K. parochieverband en PKN-gemeenten, organiseert een dag van ontmoeting voor mensen, welke een verlies hebben geleden, iemand verloren hebben die hun dierbaar was. Als de dierbare, die u verloren heeft, van buiten uw woonplaats is, bent u ook van harte welkom op deze dag.

Er zal gelegenheid zijn om, als u dat zou willen, te praten, te vertellen over uw verdriet en te luisteren naar het verhaal van lotgenoten. Vindt u het moeilijk om alleen te komen, neem dan gerust een familielid, vriend of goede buur mee.

Deze ontmoetingsdag vindt plaats op dinsdag 10 november a.s. in zaal 't Kormelink van de Molenberg in Groenlo van 10.00 tot 16.00 uur. De dag is geheel verzorgd. Aan het einde van de dag wordt een kleine financiële bijdrage van u gevraagd.



Als gastspreker is voor deze dag uitgenodigd: Ds. Jan-Peter Prenger, predikant van de protestante gemeente Neede.

Voor informatie en opgave kunt u terecht bij:

Mevr. W. Klein Nijenhuis, Kempersdijk 14, 7161 XH Neede

Tel. 0545-292177

Coördinator namens de pastores: pastor Simon Nagelmaeker.

STAGE VOOR UITVAARTBEGELEIDERS

Sinds dit voorjaar bereidt een groep parochianen zich voor om zelfstandig voor te gaan in uitvaartvieringen. Zij volgen hiervoor een cursus van 8 bijeenkomsten en een dag om te oefenen in het voorgaan. Op dit ogenblik zijn zij halverwege deze cursus.

De groep bestaat uit José te Brake, Mia Heutinck en Ria Hofman uit Beltrum, Frans Arink, Ria van Boxtel en Betty Ratering uit Lievelede, Leo van der Meer uit Neede, Annie Groot Zevert, Rieky Luttkholt en Henk Steentjes uit Eibergen. Al deze mensen hebben ruime ervaring in het voorgaan in avondwakes. Sommigen van hen gaan regelmatig mee naar het crematorium om daar het laatste afscheid te begeleiden vanuit de parochie. Anderen kent u, omdat zij al jaren familie helpen om een uitvaartviering samen te stellen. Sommigen van hen zijn al eens zelfstandig een uitvaartviering voorgegaan. Wat zij delen is een grote betrokkenheid bij mensen die geconfronteerd worden met een overlijden in de familie. Zij willen graag naar hun verhaal luisteren en hen helpen vorm te geven aan het definitieve afscheid van hun dierbare.

Vanaf november is het de bedoeling dat zij stage gaan lopen bij de pastores van het pastoraal team. Dat betekent, dat zij samen met de pastor op bezoek zullen gaan bij de familie van een overledene. De pastor die betrokken is, bekijkt of dit zou kunnen en overlegt altijd eerst met de familie. In de eerste periode is de vrijwilliger aanwezig bij het gesprek, maar neemt daaraan niet deel. De vrijwilliger gaat ook mee voor in de uitvaartviering en treedt bijvoorbeeld op als lector of assisteert bij de absoute. Ook dit gaat in overleg met de familie, want als zij iets willen lezen in de viering, is daar gelegenheid voor.

In de tweede periode gaan de pastor en de vrijwilliger ook samen op bezoek bij de familie van een overledene, uiteraard in overleg met hen. Maar nu is de vrijwilliger degene die in gesprek gaat met de familie en houdt de pastor zich op de achtergrond. De vrijwilliger is degene die in de viering de overweging houdt en de pastor leidt de dienst.

U kunt dus vanaf november ook iemand van de groep vrijwilligers tegenkomen bij een overlijden in familiekring.

Wij hopen, dat u hen een kans wilt geven om zich te bekwamen in het voorgaan en in het gesprek met mensen die pas een dierbare verloren hebben aan de dood.

Namens het team van pastores,

Dick Juijn en Annet Lankheet.



Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

Handelsregister 09180439
Rabobank 13.56.53.347

Een initiatief van de gezamenlijke kerken
in de gemeente Berkelland

Als wij dit artikel schrijven is september, pruimentijd. De tijd van de miljar-dennota van het kabinet. Prinsjesdag. De samenwerkende kerken van de gemeente Berkelland gaan zich weer sterk maken om een goede Kerstactie 2009 op te starten.

In het kerkelijk inloopcentrum van gastvrij Borculo zijn we op Prinsjesdag eensgezind bijeen geweest om alle "ins en outs" van de Kerstactie 2009 door te nemen. Als Stichting willen we ons inzetten om voor de minst draagkrachtigen in onze samenleving een bemoedigend kerstgebaar te maken.

Het aantal in aanmerking komende gezinnen en alleenstaanden is het afgelopen jaar drastisch gestegen. Een geluk bij dit alles is wel dat de koopkracht ongeveer hetzelfde is gebleven sinds 2008. Maar er is ons allen wel één ding duidelijk geworden: er zal meer geld ingezameld moeten worden om al deze mensen een gelijkwaardig pakket te kunnen geven.

We vragen u daarom ook een gulle gift naar draagkracht in de Adventscollecte of als storting op ons banknummer: 13.56.53.347 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Vriendelijk dank alvast daarvoor.

We beloven u dat we er weer iets goeds van maken.

Namens de werkgroep:

R. Post- Alferdinck, R.K.Kerk Eibergen

R. Rohaan-Mengerink, PKN Neede

A .te Slaa, NH Kerk Geesteren

J. Huisman, PKN Ruurlo-Barchem

S. Nagelmaeker, Pastor Diaconie Noach

ROMEREIS 2010

Vanuit Noach parochieverband organiseer ik op veler verzoek in 2010 een cultuurreis naar Rome en Assisi.

Deze reis per touringcar vindt plaats van zondag 5 september tot en met dinsdag 14 september 2010. We reizen met Willibrordtochten (onderdeel van de VNB-s' Hertogenbosch).

Prijsindicatie van deze bijzondere reis is € 1.039, - op basis van halfpension (9x ontbijt en 9x diner). Op basis van minimaal 35 reizigers. Deze reis is exclusief lunches, fooien en reis- annuleringsverzekering. Er is een toeslag bij eenpersoonskamer (slechts beperkt beschikbaar).

We hebben een Nederlands sprekende gids tijdens de stadswandeling door het antieke Rome en het barokke Rome en bij ons bezoek aan het Vaticaanse museum. Een ander hoogtepunt is onze audiëntie bij de Paus op de woensdag. Daarnaast is ook Assisi een spirituele ervaring waar Franciscus en Clara hun afdruk hebben nagelaten.

Na uw inschrijving ontvangt u een uitnodiging voor een informatiemiddag, waarbij een filmimpressie getoond zal worden en uiteraard specifieker wordt ingegaan op alle voorwaarden om een geslaagde reis te krijgen.

U dient goed te been te zijn, aangezien we stevig wandelen in Rome en in Assisi. Daarbij wordt van u verwacht dat u op de vrije momenten zelfstandig er op uit kunt gaan.

Graag uw schriftelijke opgave bij mij, per e-mail h.boogers@planet.nl of in mijn brievenbus: Kloostersteeg 7, 7141 BB Groenlo.

Hartelijke groet,

pastor Hans Boogers.

WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg is bereikbaar van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag – maandag	Pastor	Telefoon
30 okt. – 2 november	A. Lankheet-Zoet	053-5726083
6 – 9 november	D. Juijn	0545-294432
13 – 16 november	S. Nagelmaeker	06-53553557
20 – 23 november	J. ter Braak	06-20846234
27 – 30 november	S. Nagelmaeker	06-53553557
4 – 7 december	D. Juijn	0545-294432
11 – 14 december	J. ter Braak	06-20846234
18 – 21 december	M. Peters-van Langen	06-29405303

Voor dringende pastorale zorg op werkdagen kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen. U vindt alle telefoonnummers op de achterzijde van Binding.

NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR

OP ÉÉN AVOND € 8.500 VERDIENEN MET UW HULP

Maandag 9 november kan onze parochie zo'n groot bedrag voor de bouw van het nieuwe parochiecentrum verdienen, als u ons helpt. Het kost u geen ene cent, alleen een heel klein beetje moeite.

Wij zijn namelijk samen met sportclub Neede, de stichting Vleermuizendorp Neede, de werkgroep 'Oude Begraafplaats' en de Historische vereniging Oud Noordijk genomineerd voor een subsidie van het Rabo Coöperatiefonds.

Maandagavond 9 november mogen leden van de Needse Rabobank op de afdelingsvergadering in 'De Olde Mölle' hun stem uitbrengen wie de eerste prijs krijgt. Wij zullen daar met foto's en tekeningen uitleggen waarom het nieuwe parochiecentrum dringend nodig is niet alleen voor onze eigen parochie maar ook voor de vele sociaal-maatschappelijke activiteiten in Neede.

Wij gaan voor de eerste prijs van € 8.500,- met uw steun!!!

Als u lid bent van de Rabobank Neede, dan ontvangt u automatisch van de Rabobank een uitnodiging voor deze avond. Houd dan maandagavond 9 november vrij en kom naar 'De Olde Mölle', geniet van de gratis koffie en wat erbij of erna komt en geef ons uw stem.

Bent u al wel klant van de Rabobank, maar nog geen lid, dan kunt u lid worden van de Rabobank Neede als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

- U bent 18 jaar of ouder
- U neemt minimaal drie producten af bij de Rabobank
- U bent geen lid van een andere Rabobank
- U woont of werkt in onze regio

Als lid heeft u inspraak in het beleid van de Rabobank via de ledenraad. Ook profiteert u van speciale ledenaanbiedingen. Het lidmaatschap levert u veel op, maar het kost niets. U krijgt korting op reizen, merkartikelen en toegangskaartjes. Tweemaal per jaar ontvangt u het ledenmagazine 'Dichterbij' dat op de eigen Achterhoekse regio is afgestemd en ook Neede, heeft daarin zijn eigen uitgave.

Gratis lid worden is erg eenvoudig. Ga zo spoedig mogelijk naar de Rabobank aan de Marktstraat en zeg bij de balie dat u lid wil worden. Als u kunt internetten, dan kan dat ook thuis achter de computer. Bezoek dan de volgende website: www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/achterhoek-oost/leden/ en vul daar het aanmeldingsformulier in. Gemakkelijk toch?

Wacht met uw aanmelding niet te lang. Het is zo maandag 9 november en alleen leden van de Rabobank mogen stemmen tijdens de afdelingsbijeenkomst in 'De Olde Mölle'. Uw stem telt voor ons mee!!!

Wij vragen u zeker niet om van uw bank over te stappen naar de Rabobank, dat zou oneerlijke concurrentie zijn en ongepast reclame maken.

Wat u wel kunt doen is over uw hart strijken en in uw portemonnee kijken of u nog iets kunt missen voor de bouw van het nieuwe parochiecentrum. Rekeningnummer 13.56.00.065 t.n.v. RK Kerkbestuur Neede met vermelding "Bouw nieuw Achterhuis" is blij met iedere overboeking.

Dank u wel, alstublieft.

Leo van der Meer, lid kerkbestuur voor de liturgie.

VOORTGANG NIEUWE PAROCHIECENTRUM

In de afgelopen maanden zijn het kerkbestuur, de architect, de bouwkundige en onze bouwvoorbereidingscommissie bijeen geweest om diverse details van de bouwplannen door te nemen. Vijf bouwbedrijven hebben de bouwtekeningen met het bestek ontvangen voor het uitbrengen van een offerte op 29 oktober. De bouwvergunning wordt begin november verwacht.

Via diverse fondsenwervingsacties is inmiddels € 74.998,- aan toezeggingen ontvangen. De stand kunt u ook aflezen op het fraaie bord dat prijkt aan de gevel van onze kerk en op onze website www.parochieneede.nl.

Aan spontane giften kregen we	€ 6.650,-
De Boekenactie leverde op	€ 304,-
Financiële toezeggingen via de enveloppenactie ...	€ 27.704,-
Toegezegde hulp (manuren) tijdens de bouw	€ 35.760,-
Fancy Fair op 26 september	€ 3.080,-
Giften in natura	€ 1.500,-
Uit ons eigen vermogen	€ 250.000,-
Totaal is dat	€ 324.998,-

We zijn dus hard op weg naar ons streefbedrag van € 350.000,-. We hopen nog op een mooie bijdrage uit het Rabo Coöperatiefonds op 9 november a.s. Bent u lid van de Rabobank, steun ons project dan met úw stem.

Als de bouwvergunning binnen is en er is een aannemer gekozen, kan wat ons betreft de bouw beginnen.

Tijdens de nieuwbouw is het Achterhuis niet meer beschikbaar voor vergaderingen, koffie drinken na de zondagsviering en na de koorrepetities. Dat geldt ook voor de voorbereidingsavonden op de Eerste Communie en het Vormsel komend voorjaar. Hiervoor zal een andere geschikte locatie worden gezocht.

Het kerkbestuur.

NIEUWE DIRIGENT VOOR HET KOOR "DIAPASON"

Op zondag 27 september stond er een nieuwe dirigent voor het koor "Diapason", de heer Frans Tomassen uit Doetinchem. Het koor had eerder die maand al enkele keren met hem gerepeteerd.

Hij beschikt over ruime ervaring als dirigent en organist, o.a. in de parochie van Lichtenvoorde. Hij volgt dirigent Johan Bolster op die ruim een jaar geleden al te kennen heeft gegeven te willen stoppen als dirigent van "Diapason".

Wij heten hem hierbij van harte welkom.

Het kerkbestuur.



PAROCHIEAVOND OP 16 NOVEMBER

Bij deze editie van Binding ontvangt u ook een geel gekleurd inlegvel met de titel "Stuurlui gezocht": een uitnodiging om u op maandag 16 november a.s. te laten informeren over hoe de kerk in Neede bestuurd moet worden, na de fusie in 2010. Van harte aanbevolen!

Uw kerkbestuur.

UIT DE WERKGROEPEN

ROOSTER MISDIENAARS

Zondag 8 november	10.00 uur	M. Redeker en M. ten Elsen
Zaterdag 28 november	19.00 uur	E. Screever en K. Wientjes
Zaterdag 12 december	19.00 uur	P. Wientjes en D. Konniger
Vrijdag 25 december	10.00 uur	E. Screever en M. ten Elsen

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (b.g.g. 06-20994297). **H. Holtkamp.**

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

29/30 augustus	€ 145,50	Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA)
20 september	€ 181,25	IKV Pax Christi (deurcollecte na afloop van de oecumenische Vredesdienst in de Grote Kerk)

AAN DE OUDERS VAN (VOORNAMELIJK) GROEP 4 LEERLINGEN

Hier een berichtje van de werkgroep Eerste Heilige Communie. Via de post hebben we al aanmeldingsformulieren laten bezorgen. Voor degene die hem niet heeft ontvangen kan zich via deze weg nog aanmelden.

U kunt uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Heilige Communie die plaats zal vinden op 6 juni 2010 in de H. Caeciliakerk te Neede.

Wij verzoeken u Anita Wientjes te bellen. Van haar krijgt u dan een aanmeldingsformulier die u vervolgens kunt invullen en inleveren bij het parochiesecretariaat.

Hartelijk dank,
namens de werkgroep:
Anita Wientjes, tel. 0545-296246

EEN HARTELIJK WEERZIEN

Na het tellen van het aantal aanwezigen (36) kon de bus zaterdag 19 september vertrekken. Ondanks meerdere wegafsluitingen en omwegen bereikten we Boxmeer toch nog keurig op tijd. Na de ontvangst met koffie en vlaai en het hartelijke weerzien met de Zusters uit Neede gingen we naar de kapel voor de Eucharistieviering. De zang van ons koor kwam, mede door de goede akoestiek, prima uit de verf.

Daarna werd ons een royale lunch aangeboden, gevolgd door de officiële aanbidding plaats van het bronzen beeld, dat gemaakt is door de Groenlose kunstenaar Rees Hopmans. Het kunstwerk is 65 cm hoog en toont een kloosterzuster met drie aangezichten die met open handen op een wereldbol staat. De drie

aangezichten symboliseren de drie hoofdactiviteiten van de Zusters Julie Postel in Neede, namelijk het onderwijs, de gezondheidszorg en hun inzet voor het jongeren- en vluchtelingenwerk. De geopende handen van de kloosterzuster geven de missie weer van de zusters van Julie Postel. Zij willen helend aanwezig zijn. De wereldbol geeft weer dat de congregatie niet alleen actief is in Nederland en Frankrijk maar ook buiten Europa in de missiegebieden.

Zoals vice-voorzitter Berry Brockötter tijdens de aanbidding aangaf, is de kracht van een goed kunstwerk dat ieder er het zijne in kan zien. Je kunt er bijvoorbeeld ook Zusters in zien die je nooit de rug toekeren. Foto's van het beeld staan op www.parochieneede.nl.

Het beeld heeft een tijdelijke plek in de gang gekregen op de 1^e verdieping, samen met beelden die de Congregatie eerder al van andere parochies had ontvangen.

Na de rondleiding door de nieuwbouw die in 2007 gereed kwam en het eeuwenoude Kasteel vertelde bestuursadviseur Paul Kok over de plannen voor de herinrichting van de kloostertuinen. De eerste schop was inmiddels de grond in gegaan. Neede kan nog een uitnodiging verwachten voor de plaatsing van het beeld van Neede op de definitieve locatie, in de nieuwe beeldentuin.

Het Herenkoor bedankt de Congregatie op haar "geheel eigen muzikale wijze" voor de genoten gastvrijheid. Na een dankwoord van het kerkbestuur en de Congregatie werd er afscheid genomen en begon (na het controleren van het aantal passagiers...) de terugreis, uitgezwaaid door de Zusters uit Neede.

Gerard Bartels.

DAMESKOOR

Bent u alt of sopraan? Kom er achter en verrijk het Dameskoor met uw talent!

Omdat het koor Diapason een nieuwe dirigent heeft en op woensdag op een ander tijdstip repeteert, zijn wij met onze repetitie naar de dinsdagavond gegaan. We repeteren nu van 19.30 - 20.30 uur.



Enkele jaren geleden hebben we verschillende dames gevraagd om ons koor te versterken. We kregen toen vaak te horen dat de woensdagavond voor hen geen geschikte repetitieavond was i.v.m. andere verplichtingen. We hopen dat, nu we naar de dinsdagavond zijn gegaan, u alsnog bij ons wilt komen zingen.

Op 13 september zijn we met het Herenkoor naar Kevelaer geweest. Van diverse omliggende parochies kregen we te horen "Wat hebben jullie toch een mooi koor". Om dat zo te houden hebben we nieuwe leden nodig.

Kom eens vrijblijvend op een dinsdagavond bij ons binnen lopen. U bent van harte welkom.

Bestuur Dameskoor.

TERUGBLIK OP FANCY FAIR 26 SEPTEMBER

Omdat we als parochie geen traditie kennen in het organiseren van fancy fairs (zoals bijv. de PKN of het Trefpunt), was er geen draaiboek voorhanden. Gelukkig zaten er vrijwilligers in de organisatie die betrokken zijn bij het Needs Midwinterfestijn. Desalniettemin vroegen de voorbereidingen de nodige tijd en inzet van vrijwilligers.

De inzameling van spullen voor de rommelmarkt kwam langzaam op gang, maar sinds medio augustus groeide de aanvoer snel. Velen maakten gebruik van de mogelijkheid om spullen op te laten halen. Het Achterhuis werd haast te klein. Alle voor verkoop geschikte spullen zijn in één dag (van 9.00 tot 22.30 uur!) door vrijwilligers voorzien van prijzen. Ook de dames van de werkgroep Kerkversiering zijn in de dagen voor de fancy fair druk in de weer geweest met het maken van bloemstukjes om te verkopen. Ook zijn talrijke heerlijke soesjes, cakes en kniepertjes gebakken.

Zaterdagmorgen begonnen de eerste vrijwilligers in alle vroegte met het opbouwen van de tent en de kramen. Daarna zijn alle spullen voor de rommelmarkt van het Achterhuis naar het kerkplein gebracht. Ondertussen werden het springkussen en de ranja-koe, het spellencircuit, de kramen voor de ambachten en de geluidsinstallatie opgebouwd. Om tien uur mocht het toegestroomde publiek het kerkplein op om te snuffelen door het grote aanbod aan spullen.

Het prachtige weer, het gevarieerde aanbod (van springkussen tot oude ambachten) en het enthousiasme van de vele vrijwilligers hebben bijgedragen aan het succes van deze fancy fair. Niet alleen de opbrengst van € 3.080,- (bestemd voor het nieuwe parochiecentrum) is een succes, ook de saamhorigheid die we die dag hebben ervaren was geweldig.



Toen om 16.00 uur de fancy fair werd gesloten, hielpen vele vrijwilligers om alle overgebleven spullen weer af te voeren en het kerkplein weer spik en span achter te laten. Op de website van de parochie (www.parochieneede.nl) staat een foto-impressie van deze dag.

De onkosten voor deze fancy fair zijn te verwaarlozen dankzij de sponsors die producten en materialen gratis ter beschikking hebben gesteld. Zij mogen dan ook niet onvermeld blijven:

- Bakkerij Stroet (broodjes, oliebollen, slagroomtaarten, meel en adviezen)
- Grevelink Special Moments (springkussen en ranja-koe)
- De Brouwer Spellen Verhuur (kinderspelen)
- Temmink Geluidsverhuur Neede (geluidsinstallatie)
- Kardinaal Alfrinkschool (marktkramen)
- Elite Salades & Snacks (hamburgers)
- Super de Boer (knakworsten en sauzen)
- Bloemsierkunt Joop Bouwmeester (bloemen)
- FC Eibergen (rad van avontuur)

- Stichting Ouderenzorg Neede (loten voor het rad van avontuur)
- SEN (statafels)
- BCI Neede (karren t.b.v. vervoer spullen)
- Siemerink Trappen (karren t.b.v. vervoer spullen)
- BOKO Bouw (steiger materiaal)

We bedanken ook iedereen die goede gebruikte spullen heeft aangeboden voor de rommelmarkt en (niet te vergeten!) alle vrijwilligers die ons zo geweldig hebben geholpen.

Het organisatiecomité,

Gerard Bartels, Paul Bolster, Ine Brockötter, Herman Fellingier, Leo van der Meer, Theo Rietman en Mannie Spanjer.

CACAO CENTRAAL IN ADVENTSACTIE SOLIDARIDAD

Cacao is voor ons een traktatie. Zéker met de feestdagen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Gevaarlijke en ongezonde arbeidsomstandigheden op veel cacaoplantages zijn meer regel dan uitzondering. De meeste boeren leven onder de armoedegrens. Daarom staat Advent dit jaar in het teken van cacao.

Solidaridad

We vragen aandacht voor de mensen achter de cacao. We luisteren naar hun verhalen en helpen ze duurzaam te produceren. En we zorgen ervoor dat hun cacao ook hier verkocht wordt.

“Het is een zware tijd” vertelt madame Simone, “maar gelukkig is er een sterke onderlinge verbondenheid tussen de mensen in ons dorp. Het leven in Blaou is echt niet eenvoudig. Er is bijvoorbeeld geen elektriciteit en er is geen zuiver water of waterpomp. Ik werd via mijn cacaocoöperatie enthousiast gemaakt voor het programma van Solidaridad. Lessen en trainingen kregen we, terwijl we tussen de cacaobomen in stonden. Die gezamenlijke trainingen versterken ons gemeenschapsgevoel. Het sterkt ook onze coöperatie. Voor mij en mijn familie biedt Solidaridad een grote mogelijkheid ons leven te verbeteren: het helpt onze manier van werken te veranderen, waardoor de productiviteit van onze plantage vergroot wordt en de kwaliteit van de bonen verbetert, waardoor ons inkomen toeneemt. En daarmee hopen we als gemeenschap drie wensen te realiseren: een waterpomp, een medische post en alfabetisering.”

“Zonder cacao kan ik niet leven”, verzucht madame Simone: “cacao is mijn hoop”. En dat geldt voor vele boeren.

Wat doet Solidaridad voor de cacaoboeren in Ivoorkust. Peru en Ghana?

- Trainen van boer(inn)en zodat ze voldoen aan de regels van Utz Certified.
- Versterken van boerenorganisaties
- Begeleiden bij projectmanagement.
- Aandacht voor de positie van vrouwen en hun zeggenschap over de opbrengsten.
- Ondersteunen van boeren met marktkennis en marketing.

- Zorgen voor transparantie in de markt waardoor boeren een betere onderhandelingspositie krijgen.
- Toepassen van betere teelttechnieken waardoor de grond minder snel uitput. Hierdoor kunnen boeren met minder kunstmest toe, houdt de bodem het water beter vast en neemt de erosie af. Zo wordt de teelt duurzamer en hoeven boeren geen tropisch regenwoud meer te kappen.

U kunt Solidaridad steunen via giro 1804444 of tijdens de 2^e collecte in de vieringen met Kerstmis.

GELEZEN...

WAT IS DE BETEKENIS VAN DE ADVENT?

Het Woord 'Advent' heeft zijn wortels in de Latijnse taal. Het woord 'adventus' betekent 'komst' en 'advenire' wil zeggen 'naar iets of iemand toekomen'. Als christenen vieren wij dat God naar ons toekomt in zijn Zoon Jezus Christus. Jezus is de Emmanuel, God-met-ons.

Natuurlijk is de adventstijd op de eerste plaats een tijd van verlangend uitzien naar het geboortefeest van Jezus. God is mens geworden in de gedaante van een klein hulpeloos kind! Dat is voor ons christenen niet slechts een gebeurtenis uit een ver verleden. Het is iets om ons nog altijd, elke dag, over te verheugen, te verwonderen en dankbaar voor te zijn!

Toch is de advent meer dan alleen maar een voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. Het gaat niet alleen om kaarsjes en een stal om vredig bij weg te dromen. Wie de evangeliën van deze voorbereidingstijd doorleest, komt tot de ontdekking dat wij soms flink wakker worden geschud. Steeds worden we eraan herinnerd: Neem Gods Boodschap ter harte, het is van levensbelang! Durf te veranderen! Blijf niet op dezelfde voet doorleven! Werk mee aan Jezus' komst in onze harten, levens, gezinnen, omgeving...

Daarom is de advent ook een tijd van voorbereiding op de wederkomst van Christus op het einde der tijden, zijn 'tweede' komst. Dan zal Hij ons ter verantwoording roepen. Wanneer dat zal gebeuren weet niemand. Wij weten ook niet wanneer het einde van ons eigen leven daar is. Daarom is het van belang ons geloof altijd levend te houden en het niet te laten verslappen of verflauwen. Vandaar ook de oproep in deze Advent om waakzaam te zijn.

God komt naar ons toe. Maar wij worden in deze tijd ook opgeroepen om naar God toe te komen. Om ons meer naar God toe te keren in de manier waarop wij denken, in onze hele manier van leven. Met een wat moeilijker woord heet het dan: wij worden opgeroepen ons te bekeren. Daarom is de advent ook een tijd van bezinning.

We zien dit aan het parse kazuifel van de priester, want paars is de kleur van bezinning en bekering. We merken het aan het ontbreken van het Eer aan God (het Gloria) in de zondagse liturgie. Pas met Kerstmis zal dit loflied van de engelen weer vol blijdschap in de kerk gezongen of gebeden worden.

Natuurlijk blijft de advent ook een tijd van vreugde en hoop. Deze elementen: bezinning, maar ook vreugde en hoop, zijn terug te vinden in de adventskrans, die thuis en in de kerk zal worden opgehangen of neergezet. Het parse lint is een teken van bezinning en inkeer, de winterharde dennentakken zijn een symbool voor eeuwig leven. In een tijd waarin het steeds vroeger donker wordt verspreiden de kaarsjes hun warme licht. Zij doen ons denken aan Christus, het Licht dat in de wereld zal komen.

UIT DE MEDIA

DIGITAAL ALTAAR

W ellicht is het bij u bekend: een digitaal Altaar. Met een "digitaal Altaar" wil de KRO u de gelegenheid bieden zelf een domein te ontwerpen met een voor u diepere betekenis. Een plek die u rust geeft of die rust uitstraalt of een herinnering aan iemand die u dierbaar is.

Neem eens een kijkje op onderstaande site van de KRO:

<http://altaar.kro.nl/uitleg.asp>

DURF TE LEVEN!

Katholieke Jongerendag op 8 november 2009

“Durf te leven!” Dat is het thema van de Katholieke Jongerendag (KJD) 2009. De jaarlijkse ontmoetingsdag voor katholieke tieners en jongeren vindt plaats op zondag 8 november in de Maaspoort te 's-Hertogenbosch. Vanuit verschillende bisdommen vindt busvervoer plaats.

De organisatie biedt de jongeren een zeer gevarieerd programma op diverse podia en in workshops. Hiermee wil de KJD jongeren handvatten bieden om in hun dagelijks leven én in de maatschappij inhoud te geven aan het echte leven. Na een spetterende opening zullen verschillende sprekers op het hoofdpodium ingaan op het thema 'Durf te leven!' Er zijn meerdere verdiepende workshops en verscheidene organisaties presenteren zich op de informatiemarkt. De dag wordt afgesloten met de grootste jongeren eucharistieviering in Nederland.

Kijk voor het gedetailleerde programma van de KJD en voor inschrijfmogelijkheden op www.jongkatholiek.nl/kjd.

Marian van Kampen.

NOVEMBER: MAAND VAN DE SPIRITUALITEIT

O p 31 oktober 2009 gaat de Maand van de Spiritualiteit van start met een grote openingsmanifestatie in het Archeon in Alphen aan den Rijn.

De Maand van de Spiritualiteit is een initiatief van omroepvereniging KRO, Uitgeverij Ten Have en Dagblad Trouw. De Maand heeft als doelstelling om toegankelijk te zijn voor iedereen met interesse in spiritualiteit in de breedste zin van het woord, Ongeacht leeftijd, sekse of religieuze achtergrond.

Het thema voor 2009 is 'wortel schieten'. Een thema dat de volle breedte van het spirituele speelveld kan omvatten en tegelijk kan ontstijgen. Niet alleen spiritueel

le en religieuze vragen en stromingen hebben met 'wortel schieten' van doen, ook veel maatschappelijke vraagstukken vinden hun kern in ontwortelen en wortel schieten. Voor meer informatie: www.maandvandespiritualiteit.nl

UIT DE BRIEVENBUS

ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of tot nadenken aanzet, onder het motto 'elke dag een beetje spirit!'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk aan de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan de activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook www.kloosterwittem.nl).

Er hangt een exemplaar op één van de publicatieborden achter in onze kerk).

De kalender voor 2010 is verkrijgbaar bij:

Jan Emaus, Meijersweg 8, 7161 CL Neede, tel. 0545-291637.

VAN DE REDACTIE

<u>Editie</u>	<u>Redactievergadering</u>	<u>Verspreidingsperiode</u>
Kerstbinding	25 november	7-11 december
Januaribinding 2010	6 januari	18 - 22 januari 2010

EEN DAG NIET GELACHEN ...

OUDE WEERSPREUKEN OVER ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN NOG STEEDS ACTUEEL...?

1 november: Allerheiligen

Brengt Allerheiligen de winter aan, dan doet Martinus (11 nov.) de zomer staan.

Het nazomertje van Allerheiligen, kan voor de winter niet beveiligen.

Geeft Allerheiligen zonneschijn, spoedig zal het winter zijn.

Houden de kraaien voor Allerheiligen school, zorg dan voor hout en kool.

2 november: Allerzielen

Allerzielen zonder voor, spaart geen brandhout uit de schuur.

Als Allerzielen zacht begint, volgen veel regen en wind.

Allerzielens witte pelder, maakt het voorjaar mild en helder.

Met Allerzielen wit gewemel, in het voorjaar blauwe hemel.

De parochie op internet: www.parochieneede.nl

Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545-291236

Openingsdagen: woensdag 9.30 - 11.30 uur

donderdag 9.30 - 11.30 uur

vrijdag 18.30 - 19.30 uur

Bankrekeningen (Rabobank):

Algemeen & nieuw par.centrum: 13.56.00.065 - Actie Kerkbalans: 13.56.03.005

Pastoresteam parochieverband NOACH:

H. Boogers (priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo h.boogers@planet.nl	Tel. 06-200 784 72
J. ter Braak (priester)	Werkadres: Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo j.terbraak@calixtusmaria.nl	Tel. 06-208 462 34 (in noodgevallen 's nachts: 0544-393385)
D. Juijn (pastoraal werker)	Borculoseweg 45a 7161 GR Neede dickjuijn@planet.nl	Tel. 0545-294432
S. Nagelmaeker (pastoraal werker)	Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl	Tel. 06-535 535 57
A. Lankheet-Zoet (pastoraal werkster)	Hondelink 93 7482 KP Haaksbergen annetlankheet@gmail.com	Tel. 053-5726083
M. Peters-van Langen (pastoraal werkster)	Beukenlaan 10 7223 KL Baak mjbpeters@planet.nl	Tel. 06-29405303

Voor dringende pastorale zorg tussen vrijdagavond 18.00 uur en maandagochtend 9.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (telefoonnummers: zie "Nieuws uit parochieverband NOACH").

Aanleveren artikelen voor Binding:

Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: binding@parochieneede.nl

*Voor slechtzienden is ook een
Groot-Letter Binding beschikbaar.*

FAMILIE _____