

# BIJBLIJDE

H. CAECILIA – NEEDE

48° Jaargang, no. 2.

april / mei 2010

## WITTE DONDERDAG, 1 APRIL 2010

Exodus 12, 1-8.11-14  
1 Korintiërs 11, 23-26  
Johannes 13, 1-15

Sommige dagen in ons leven hebben een eigen kleur en klank en zelfs een eigen geur. De zondag rook voor mij vroeger naar kippensoep, de maandag naar Biotex. December klonk naar klokjes en Stille Nacht. Paaszaterdag rook, vertelde iemand me, naar de binnenkant van een vastentrommeltje, naar zoete en zoute drop en kleverige kinderhandjes.

Vandaag is het Witte Donderdag. Wit is de kleur van het licht. Er zijn landen waar wit de kleur is van de begrafenis. Wit is leeg. Wit is de kleur van de verwachting, hoopvol en helder. Wit is toekomst. Wit is een groot vel papier waarop nog van alles getekend kan worden. Wit is onbedorven, zoals een splinternieuwe auto zonder krasje. Wit is de kleur van opnieuw beginnen.

Ook Israël maakte zich klaar om opnieuw te beginnen. Alle mensen hadden hun huis van boven tot onder schoongeveegd. Er mocht nergens meer een kruimeltje te vinden zijn. Vandaag was het graan geogst en er werd nieuw brood gebakken. Daar mocht niets meer van het oude deeg in. Geen zuurdeeg dus. Ze begonnen met een schone lei, met ongedesemd brood. Het lag hard en knapperig op tafel bij het gebraden lammetje. De mensen maakten een nieuw begin.

Ook ons leven is geen onbeschreven blad. Wij

Sam's kledingactie .....	2
50 Jaar Vastenactie .....	3
Abraham – 10 .....	3
Overzicht vieringen .....	4
Familieberichten .....	8
Links&rechts om de oren	8
Weekendwacht .....	8

Jan ter Braak verlaat het parochieverband ....	9
Actie Kerkbalans 2010 ..	10
Voortgang fusie .....	10
Voortgang nieuwe parochiecentrum .....	11

Rooster misdienaars ....	12
Opbrengst collectes .....	13
Wijwater halen .....	13
Nieuw in de bibliotheek.	13

Passieconcert Jubilate ...	13
Viering 4 en 5 mei .....	14
Gesprekspartners bij levensvragen .....	15

Voor de jeugd: Pasen ....	16
---------------------------	----

Pasen en Moslims .....	17
Moderne kunstexpositie over liturgie .....	18
Intentiebon voor Pasen..	18

Van de redactie .....	19
-----------------------	----

weten intussen hoe moeilijk het is om goed te zijn. We willen niet dat kinderen van honger sterven, maar van wat wij iedere dag wegwerpen zouden ze allemaal kunnen bestaan. De witte bladzijde van ons leven is vuil, ondanks onze beste bedoelingen. Maar het grootste gevaar is wel dat een mens er onverschillig van zou kunnen worden. Je zou kunnen denken: wat maakt het allemaal uit...! "Het zijn druppels op een gloeiende plaat. Ieder voor zich en God voor ons allen."

Dan wordt het Witte Donderdag. Een avond vol doodsangst en vol hoop tegelijk. De dag van schoon schip maken, van druppel willen zijn op een gloeiende plaat! Van ten einde toe breken en delen, van elkaar de voeten wassen. Vanavond zeggen we tot God: Vader van Jezus, wij zijn de moed niet verloren. We maken een nieuw begin. We vegen de bladzijde van ons leven schoon en beginnen weer vooraan. We zullen opnieuw geloven dat gerechtigheid mogelijk is. We zullen opnieuw kijken naar kinderen die honger hebben en naar ouderen die eenzaam zijn. We zullen opnieuw proberen om goed te spreken over mensen en geen kwaad. We zullen opnieuw proberen om te vergeven. Zo verdient Witte Donderdag zijn naam. Het ruikt naar brood, naar gezelligheid, naar delen met elkaar. Witte Donderdag klinkt naar dat eeuwenoude lied: "Ubi caritas et amor (waar liefde heerst), ibi Deus est (daar is God.)".

Ik wens u een goede viering.

**Dick Juijn.**

## SAM'S KLEDINGACTIE IN NEEDE

Op 26 en 27 maart vindt in Neede weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.

U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen:

### R.K. Kerk, Borculoseweg 45:

Vrijdag 26 maart van 19.00 tot 20.00 uur  
Zaterdag 27 maart van 11.00 tot 12.00 uur

### Garage Herwers, Haaksbergseweg 102:

Zaterdag 27 maart van 11.00 tot 12.00 uur



Sam's Kledingactie, sinds twee jaar de nieuwe naam voor de kledinginzameling van Mensen in Nood, is één van de oudste charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam's Kledingactie ondersteund door ruim 1.000 vrijwilligers. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

In 2009 steunt Sam's Kledingactie een project in Kenia waarin 'droogte cyclus management' centraal staat. Droogte is al jaren een van de meest serieuze problemen in Kenia en kan in de toekomst een nog groter probleem worden als gevolg van klimaatveranderingen. Dit leidt regelmatig tot ondervoeding, ziekte en sterfte van mensen en dieren en veroorzaakt conflicten om de schaarse waterbronnen en weidegronden. Toch hoeft droogte niet altijd tot een ramp te

leiden. Samen met lokale partners zorgt Cordaid Mensen in Nood ervoor dat de mensen minder kwetsbaar worden in periodes van droogtes. Dit doen ze door het creëren van nieuwe inkomstenbronnen of het realiseren van waterbronnen. Hierdoor zijn de mensen minder afhankelijk van klimaatsinvloeden.

Voor meer informatie over Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde projecten: [www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl) of bellen naar 073-687 1060.

## VIJFTIG JAAR VASTENAKTIE IN NEDERLAND (1961–2010)

**V**ijftig jaar geleden was het vastenzakje nog onbekend. Mensen kenden nog wel het vastentrommeltje. En met dat beeld voor ogen maakte Vastenaktie een kartonnen “wereldnoodkistje” dat eruit zag als een blikken trommeltje, bedoeld om het appèl van de Vastenaktie zo dicht mogelijk bij de katholieken in hun gezinnen te laten werken. Na vijftig jaar is het trommeltje er nog steeds, maar dan in de vorm van een spaardoosje voor kinderen om geld in te zamelen voor projecten. In de loop van de vijftig jaren is de slogan niet zo heel veel anders:

1961: alleen wie deelt maakt de wereld één.

2010: de wereld groeit als we delen.

**VASTENAKTIE**

Vastenaktie is niet alleen een solidariteitsaktie, maar nadrukkelijk ook een campagne voor geloofsvorming. Bij Vastenaktie spreken we van “de spiritualiteit van de gerechtigheid” als onze leidraad.

De vijftigste Vastenaktie gaat over boerengezinnen en gemeenschappen in Malawi en de manier waarop zij met landbouw niet alleen voorzien in hun eigen behoefte aan voedsel, maar vooral ook een bron van inkomsten ontwikkelen.

Op de achtergrond speelt de problematiek van het veranderende klimaat als een factor die deze mensen bedreigt in hun bestaan en in hun streven naar een betere toekomst. Als we ze niet helpen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, dan is een duurzame verbetering van hun leven niet mogelijk.

De Vastenaktie 2010 benadert de problematiek van klimaatverandering nadrukkelijk niet als een thema over natuur en milieu, maar als een kwestie die gaat over mensen: klimaatverandering raakt ons allemaal, maar niet allemaal gelijk.

## ZONDAG 11 APRIL 10.00 UUR: ABRAHAM - 10

**I**n het nieuwe rooster staat voor zondag 11 april voor Neede: viering Abraham -10. Misschien wat onduidelijk voor de mensen die het rooster onder ogen krijgen, maar op deze zondag hoop ik de mooie leeftijd van 40 jaar te bereiken.

Zo'n mijlpaal kun je niet zomaar stilletjes voorbij laten gaan. Daarom heb ik mezelf voorgenomen om deze zondag te trakteren op koffie met gebak na de viering van 10.00 uur. Dit zal dan plaatsvinden achter in de kerk of misschien wel op het kerkplein, want meestal is het op 11 april heel goed en lekker weer. Dat was al zo toen ik in 1970 werd geboren: op Palmzaterdag.

Met 40 begint het leven, zeggen ze wel eens. Tegelijk is het ook een leeftijd om terug te kijken en om over de toekomst na te denken. Daarom ben ik van 12 april tot en met 3 mei afwezig.

**Pastor Dick Juijn.**

## OVERZICHT VIERINGEN

### WEEKEND VAN 27 EN 28 MAART: Palmпасen

Za. 27 mrt.

Geen viering in onze kerk.

Zo. 28 mrt.

**Palmzondag**

*Attentie: Dit weekend gaat de zomertijd in*

10.00 uur Gezinsviering. Eucharistieviering met zang van het jeugdkoor “De Kerkuiltjes”. Voorganger is pastor H. Boogers. Alle kinderen mogen met hun palmpasen meelopen in de palmpaasoptocht.

Di. 30 mrt. 19.10 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

Wo. 31 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische Vesperdienst

Do. 1 april

**Witte Donderdag**

In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.

10.00 uur Schoolviering met zang van het schoolkoor. Voorganger is pastor D. Juijn.

19.30 uur In de H. Caeciliakerk van Rietmolen:

Eucharistieviering met als voorgangers pastor Th. Escher en pastor D. Juijn.

20.30 uur In onze eigen kerk:

Uitstalling van het Allerheiligste. Gelegenheid tot aanbidding tot 21.30 uur.

Vr. 2 april

**Goede Vrijdag (vasten en onthouding)**

15.00 uur Kruisweg bidden. Voorganger is pastor D. Juijn.

19.30 uur Woordviering met Kruishulde met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

In onze buurparochies:

Za. 27 mrt. Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers

Zo. 28 mrt. Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn

Do. 1 april Eibergen 08.45 uur Schoolviering, A. Lankheet-Zoet

19.30 uur Eucharistieviering, J. ter Braak en S. Nagelmaeker

19.30 uur Eucharistieviering, Th. Escher en D. Juijn

Vr. 2 april Eibergen 15.00 uur Kruisweg, M. Peters-van Langen

19.00 uur Woordviering, J. ter Braak

Rietmolen 15.00 uur Kruisweg, H. Boogers

19.30 uur Woordviering, A. Lankheet-Zoet

## WEEKEND VAN 3 EN 4 APR.: Pasen

Za. 3 april		<b>Stille Zaterdag / Paaszaterdag</b>
	21.00 uur	Paaswake. Woord- en Communieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. Er is een tweede collecte voor de Parochiële Caritas.
Zo. 4 april		<b>Hoogfeest van Pasen</b>
	10.00 uur	Eucharistieviering met zang van het koor "Diapason". Voorganger is pastor J. ter Braak. Er is een tweede collecte voor de Parochiële Caritas.
Ma. 5 april		<b>Tweede Paasdag</b>
	10.00 uur	<u>In de R.K. Callixtuskerk in Groenlo:</u> Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers.
Di. 6 april	19.10 uur	Avondgebed met pastor D. Juijn.
Wo. 7 april	09.00 uur	Eucharistieviering met pastor H. Boogers als voorganger. Na de viering koffie drinken met de pastor achter in de kerk.

In onze buurparochies:

Za. 3 april	Eibergen	19.00 uur	Woordviering (Paaswake Regenboogproject). M. Peters-van Langen
		21.00 uur	Eucharistieviering (Paaswake), H. Boogers
	Rietmolen	21.00 uur	Woord- en Communieviering (Paaswake), M. Peters-van Langen
Zo. 4 april	Eibergen	10.00 uur	Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker
	Rietmolen	10.00 uur	Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet
Ma. 5 april	Beltrum	10.00 uur	Woord- en Communieviering, D. Juijn
Di. 6 april	Eibergen	09.00 uur	Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker
Do. 8 april	Rietmolen	09.00 uur	Woord- en Communieviering, D. Juijn

## WEEKEND VAN 10 EN 11 APR.: 2<sup>e</sup> Zondag van Pasen (Beloken Pasen)

Za. 10 april		Geen viering in onze kerk.
Zo. 11 april	10.00 uur	Woord- en Communieviering met zang van het Heren- koor. Voorganger is pastor D. Juijn ("Abraham - 10 "; zie artikel op blz. 3).
Di. 13 apr.	19.10 uur	Avondgebed met mevr. H. Kempers.
Do. 15 apr.	14.00 uur	Seniorensoos in de ontmoetingsruimte van apparte- mentencomplex "De Witte".

In onze buurparochies:

Zo. 11 april	Eibergen	10.00 uur	Woord- en Communieviering (met presentatie Vormelingen), A. Lankheet-Zoet.
	Rietmolen	10.00 uur	Eucharistieviering, J. ter Braak

## WEEKEND VAN 17 EN 18 APR.: 3<sup>e</sup> Zondag van Pasen

Za. 17 april	<b>17.30 uur</b>	Eucharistieviering met zang van jeugdkoor "De Kerk- uiltjes". Voorganger is pastor H. Boogers.
--------------	------------------	--

In deze viering stellen zich voor de kinderen die op zondag 6 juni hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Er is een 2<sup>e</sup> collecte voor Mensen in Nood.

Zo. 18 april		Geen viering in onze kerk.
Di. 20 april	19.10 uur	Avondgebed met mevr. H. Kempers.
Vr. 23 april	14.30 uur	<u>In de Grote Kerk:</u> Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is de heer R. Reinders (PKN). De dienst is een week ver- vroegd vanwege Koninginnedag (volgende week vrijdag). Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag 22 april de heer L. van der Meer (0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht. Aansluitend aan deze gebedsdienst: 15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.

In onze buurparochies:

Za. 17 april	Eibergen	19.00 uur	Eucharistieviering, H. Boogers en T. Witten.
Zo. 18 april	Rietmolen	10.00 uur	Eucharistieviering (Eerste Heilige Communie), H. Boogers en S. Nagelmaeker

## WEEKEND VAN 24 EN 25 APR.: 4<sup>e</sup> Zondag van Pasen

Za. 24 april	19.00 uur	Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren- koor. Voorganger is pastor J. ter Braak. Er is een 2 <sup>e</sup> collecte b.g.v. Roepingenzondag. Dit is de laatste viering waarin pastor Jan ter Braak voorgaat in onze kerk. Daarom is er na afloop van de vie- ring koffie drinken achterin de kerk en gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen (zie ook blz. 9).
Zo. 25 april		Geen viering in onze kerk.
Di. 27 april	19.10 uur	Avondgebed met mevr. H. Kempers.
Wo. 28 apr.	20.00 uur	Redactievergadering voor de nieuwe editie van Binding. Kopij graag vóór deze datum inleveren op het parochie- secretariaat of e-mailen naar <a href="mailto:binding@parochieneede.nl">binding@parochieneede.nl</a> .

In onze buurparochies:

Zo. 25 april	Eibergen	10.00 uur	Woord- en Communieviering, Werkgroep
	Rietmolen	10.00 uur	Eucharistieviering, pater B. Jeunink

## WEEKEND VAN 1 EN 2 MEI: 5<sup>e</sup> Zondag van Pasen

Za. 1 mei		Geen viering in onze kerk.
Zo. 2 mei	10.00 uur	Woord- en Communieviering met zang van het Dames- koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. Er is een 2 <sup>e</sup> collecte voor de Oosterse Kerken. <i>Het Avondgebed vervalt i.v.m. Dodenherdenking.</i>
Di. 4 mei	18.30 uur	<u>In de Grote Kerk:</u> Dienst bij gelegenheid van Dodenherdenking.

Wo. 5 mei 09.00 uur Woord- en Communieviering met pastor M. Peters-van Langen als voorganger. Na de viering koffie drinken met de pastor achter in de kerk.

Do. 6 mei In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Rietmolen Geen viering dit weekend!!

Za. 1 mei Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker

Di. 4 mei Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers

Do. 6 mei Rietmolen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers

### WEEKEND VAN 8 EN 9 MEI: 6<sup>e</sup> Zondag van Pasen

Za. 8 mei 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorgangers zijn de pastores H. Boogers en S. Nagelmaeker.

Zo. 9 mei Geen viering in onze kerk.

Di. 11 mei 19.30 uur Mariaviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor D. Juijn.

Do. 13 mei **Hemelvaartsdag**  
10.00 uur In de H. Caeciliakerk van Rietmolen:  
Eucharistieviering. Voorganger is pater A. Verbraeken.

In onze buurparochies:

Zo. 9 mei Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, J. ter Braak  
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn en T. Witten (namens Oikocredit)

### VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN:

Za. 15 mei 19.30 uur In de H. Caeciliakerk te Rietmolen:  
Eucharistieviering waarin de kinderen die zich voorbereiden op het H. Vormsel worden gepresenteerd. De kinderen komen uit de parochies Neede, Rietmolen en Reken. Voorganger is pastor H. Boogers.

Zo. 16 mei 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor. Voorgangers zijn pastor S. Nagelmaeker en T. Witten (namens Oikocredit).  
Er is een 2<sup>e</sup> collecte voor de Nederlandse Missionarissen.

Di. 18 mei 19.10 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

Do. 20 mei 14.00 uur Seniorensoos in de ontmoetingsruimte van appartementencomplex "De Witte".

Za. 22 mei **Hoogfeest van Pinksteren**  
19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor "Diapason". Voorgangers is pastor D. Juijn.

De eerstvolgende doopviering is op 27 juni 2010 om 11.30 uur.  
Dopelingen kunnen worden aangemeld bij het parochiesecretariaat.

## FAMILIEBERICHTEN

### Gedoopt:

28-02 Gijs Klein Zandvoort, Wilgenstraat 17 Eibergen  
Laura Slotboom, Karelsdijk 1  
Luca Brummelhuis, Bergstraat 84

### Overleden:

22-01 Mevrouw M.J. Morsink-Onland, Koeweidendijk 9c, 70 jaar  
26-01 Dhr. W.H. ter Hedde, Bremstraat 34, 72 jaar

### Verhuisd binnen de parochie:

Fam. W.J. Winkelhorst, Sav. Lohmanstraat 38 naar Es 40-02

### Vertrokken:

Frater Victor Vermeersch f.m.s. naar Sofiaweg 4, 6523 NJ Nijmegen

## NIEUWS UIT PAROCHIEVERBAND NOACH

### LINKS EN RECHTS OM DE OREN

Op 26 januari stond alles klaar voor een interessante Israël-avond in het parochiecentrum van Eibergen. De koffie was gezet, het thee water in de kan. Er draaide gezellige klezmer-muziek. Zelfs de temperatuur was aangenaam, ondanks 10 graden vorst buiten. Ik had wat van mijn schilderijen meegenomen en een grote foto van Jeruzalem. Het zou een mooie avond worden! Maar helaas... van alle 15.000 Rooms-katholieken van parochie Sint Paulus i.o. kwam niemand opdagen.

Ik heb de koffie en de thee maar aan een andere werkgroep geschonken. Gelukkig kon ik me troosten aan het fenomenale tennis uit Melbourne. Federer versloeg Davidovic. De arme man kon er niet tegen op. Ik voelde me een beetje Davidovic. Links, rechts om de oren.

Misschien pak ik het wel helemaal verkeerd aan. Ik zou best wel met een groep parochianen naar de mooiste synagoge van West-Europa willen gaan. Hij staat bij wijze van spreken om de hoek, in Enschede. Als het u wat lijkt, maak ik een afspraak. Maar... mailt u me even als u mee wilt? Al gaan we maar met één gevulde auto.

**Simon Nagelmaeker,**

**pastoraal werker diaconie parochie Sint Paulus i.o.**

E-mail: [S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl](mailto:S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl)

### WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg is bereikbaar van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.  
De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.



Vrijdag – maandag	Pastor	Telefoon
2 – 6 april	D. Juijn	0545-294432
9 – 12 april	M. Peters-van Langen	06-29405303
16 – 19 april	S. Nagelmaeker	06-53553557
23 – 26 april	H. Boogers	06-20078472
30 april – 3 mei	S. Nagelmaeker	06-53553557
7 – 10 mei	D. Juijn	0545-294432
14 – 17 mei	H. Boogers	06-20078472

Voor dringende pastorale zorg op werkdagen kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen. U vindt alle telefoonnummers op de achterzijde van Binding.

## NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR

### PASTOR JAN TER BRAAK VERLAAT HET PAROCHIEVERBAND

VANAF PASEN NIEUWE VOORGANGERS IN DE WEEKENDVIERINGEN

Pastor Jan ter Braak s.m. heeft geruime tijd geleden te kennen gegeven, dat hij bij de totstandkoming van de fusie van de zeven NOACH-parochies, terug zal treden als lid van het pastorale team en zich volledig zal gaan inzetten voor het werk van de paters Maristen. De congregatie heeft hem dringend nodig als financieel deskundige. Omdat de congregatie niet langer kan wachten tot de nieuwe Sint Paulusparochie een feit is geworden, zal het afscheid van pastor ter Braak op korte termijn plaatsvinden.

Pastor ter Braak zal na Pasen in iedere parochie nog één keer voorgaan in de eucharistie. Voor onze H. Caeciliaparochie zal dit zijn op zaterdag 24 april om 19.00 uur. De leden van Dames- en Herenkoor zullen de viering met hun zang opluisteren. Het wordt echter geen uitbundige viering met receptie, want pastor ter Braak heeft de wens te kennen gegeven om in iedere parochie informeel na de eucharistieviering afscheid te nemen. Omdat we geen gebruik meer kunnen maken van het Achterhuis, zal dit informele gebeuren die zaterdagavond plaats vinden achter in de kerk tijdens een kopje koffie.

Het vertrek van pastor ter Braak heeft gevolgen voor de weekendvieringen. Pastor Hans Boogers is dan nog de enige priester binnen het pastorale team. Er zouden daardoor minder eucharistievieringen met name in de vakantieperiode kunnen plaatsvinden.

Er is echter een beroep gedaan op de emeritipastores in de regio. De paters Maristen van het klooster Loreto in Lielvelde reageerden positief. De paters T. Bun, A. Verbraeken, B. Jeunink en P. Westerman zullen ook in Neede regelmatig voorgaan in de eucharistie.

Pastor Th. Escher heeft zich bereid verklaard om regelmatig voor te gaan in de H. Geestparochie (Beckum, Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en St. Isidorushoeve). Daar is namelijk ook een priestervacature ontstaan.

De werkgroep Vieringen in onze parochie zal, zoals gebruikelijk, enige weekendvieringen blijven verzorgen. De groep bestaande uit de dames Lidy van der Heijden, Hermien Kempers, Lies Stoer en ondergetekende heeft onlangs een nieuw lid kunnen verwelkomen in de persoon van mevr. Annie Haarman-Slinkman. Zij is vorig jaar in Neede komen wonen en heeft een jarenlange ervaring als lector en lid van de werkgroep liturgie en avondwake in de parochiekerk van OLV Onbevlekt Ontvangen in de Overijsselse plaats Heeten. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar komende inzet in onze parochiegemeenschap en heten haar hartelijk welkom.

***Namens het Kerkbestuur en het Liturgisch Beraad,  
Leo van der Meer.***

### ACTIE KERKBALANS 2010

Warm gekleed tegen de vorst gingen in januari onze wijkraadsleden weer op pad. Niet alleen met de nieuwe edities van “Binding” en “Noach”, maar ook met de enveloppen van de Actie Kerkbalans 2010.



In de weken daarna zijn de antwoortenveloppen weer opgehaald.

Alle formulieren zijn inmiddels verwerkt en dat heeft een totaal aan toezeggingen opgeleverd van € 51.230,38. Ter vergelijking: in 2009 was de opbrengst € 51.149,30. Een kleine stijging dus van € 81,08.

Als kerkbestuur zijn we bijzonder tevreden met dit resultaat. Zeker ook omdat we in mei/juni 2009 een extra fondsenwervingsactie hebben gehouden voor het nieuwe parochiecentrum. Die actie heeft, naast de nodige toezeggingen om mee te helpen bij de bouw, ruim € 27.500,- aan financiële toezeggingen opgeleverd.

Hartelijk dank aan iedereen die de Actie Kerkbalans 2010 tot een succes heeft gemaakt: alle parochianen die meedoen aan deze actie, de wijkraadsleden, het parochiesecretariaat en mevrouw Ria Heming die de gehele administratie van de Actie Kerkbalans verzorgt.

***Het kerkbestuur.***

### VOORTGANG FUSIE

Op 10 maart stond in de wekelijkse digitale nieuwsbrief “Op Weg Naar 2010” van het Aartsbisdom te lezen dat inmiddels 20 van de 50 parochieverbanden officieel zijn gefuseerd tot één nieuwe parochie.

Voor parochieverbanden die fuseren vóór 1 april 2010 geldt deze fusie met terugwerkende kracht per 1 januari 2010.



parochieverband noord-oost achterhoek

De Projectgroep Fusies Parochies NOACH heeft bijzonder haar best gedaan om ook de fusie van de zeven NOACH-parochies tot de nieuwe Sint Paulusparochie vóór deze datum te realiseren.

Dat bleek echter niet haalbaar.

Alvorens te kunnen fuseren moet een indrukwekkende lijst aan gegevens worden verzameld. Het grootste deel van dit dossier ligt inmiddels bij het Bisdom ter beoordeling. De laatste hand wordt gelegd aan het beleidsplan en in de afgelopen maanden zijn de begrotingen voor 2010 die elke parochie heeft gemaakt samengevoegd en waar nodig bijgesteld.

In Rietmolen en Groenlo zijn renovaties gaande aan het eigen kerkgebouw, in Eibergen wordt het kerkplein grondig aangepakt, in Rekken staat groot onderhoud aan de pastorie op het programma en in Neede komt een nieuw parochiecentrum. Al deze investeringen hebben invloed op de financiële positie van de nieuwe Sint Paulusparochie.

De belangrijkste reden echter waarom we nog niet klaar zijn voor de fusie is een serieus tekort aan bestuursleden voor de nieuwe Sint Paulusparochie.

Er is een nieuwe vice-voorzitter gevonden, maar de zoektocht naar een secretaris en penningmeester verlopen nog moeizaam. Diverse kandidaten die hiervoor reeds zijn benaderd hebben bedankt.

Het benoemen van parochianen die nu al bestuurslid zijn in één van de huidige parochies is mogelijk, ware het niet dat (a) zij vaak al 4 tot 8 jaar (of soms zelfs langer) bestuurslid zijn geweest en (b) het Bisdom deze bestuursleden liever niet voor een volle termijn van 4 jaar benoemd, maar voor maximaal 1 of 2 jaar. Voor de continuïteit is een benoeming van 4 jaar voor het zgn. “dagelijks bestuur” (vice-voorzitter, secretaris en penningmeester) juist wel gewenst.

Mocht u nog iemand kennen die capabel is en hiervoor tijd beschikbaar heeft (of vrij kan maken), geeft u dit dan door aan José te Brake-Broens, voorzitter van de Projectgroep Fusie Parochies NOACH (e-mail: [janjosetebrake@hotmail.com](mailto:janjosetebrake@hotmail.com)) of aan pastor Hans Boogers. Over “arbeidsvoorwaarden” als pappa-dagen, opa- of oma-dagen en duobanen valt zeker te praten!

**Het kerkbestuur.**

## VOORTGANG NIEUWE PAROCHIECENTRUM

**N**et als in eerdere edities van “Binding” praten we u graag weer even bij over de voortgang van de nieuwbouw van het parochiecentrum.

- Op 11 januari heeft een groep vrijwilligers samen met Boerhof Groenvoorzieningen, geassisteerd door een Liebherr kraan met sorteergrijper van Loon- en Grondverzetbedrijf Olminkhof Neede, en een professionele ver-snipperaar de bomen en struiken op en rond de bouwlocatie verwijderd. Om de grote bomen te kunnen laten vallen was eerder die week al het hekwerk bij de parkeerplaats gedemonteerd. In een dag was de hele klus geklaard, inclusief het afvoeren van het hout en slippers. Boerhof heeft de volgende dag de parkeerplaats schoongeveegd en later die week zijn de bouwhekken geplaatst door bouwbedrijf Te Woerd.
- Op 20 januari is aan bouwbedrijf Te Woerd uit Neede opdracht gegeven voor de realisatie van diverse onderdelen van de bouw (ruwbouw) voor een bedrag van € 162.000,-. Voor diverse onderdelen (zoals de installatietechniek, glas

en stukadoorswerk) is nog geen opdracht verstrekt. Voor deze posten wordt nog bekeken in hoeverre deze in eigen beheer uitgevoerd kunnen worden.

- Begin februari kreeg het kerkbestuur bericht van de gemeente dat er een bezwaar was ingediend door één van de burens tegen de door de gemeente Berkelland verleende bouwvergunning. Terecht luide de kop in TC Tubantia op 10 februari: “Buurman houdt bouw parochiecentrum op”, want daarmee zou op al 15 februari worden gestart.
- Een gesprek tussen de gemeente, het kerkbestuur en de bezwaarmakers leidde helaas niet tot intrekking van het bezwaar. Daarop is besloten om de openbare hoorzitting op 1 maart af te wachten. De gemeente en wij als kerkbestuur hebben toen onze visie op de ingediende bezwaren gegeven aan de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften. Deze commissie brengt binnenkort een advies uit aan de gemeente Berkelland. Wij vertrouwen op een goede afloop van deze procedure.
- Eind februari hebben vrijwilligers een tijdelijke toegangsweg tot de bouwlocatie gemaakt via de Gruttostraat. De firma Neco heeft een groot aantal stalen rijplaten beschikbaar gesteld waarover het materieel de bouwlocatie kan bereiken.

Zeker nu het Achterhuis door alle bouwvoorbereidingen niet meer te gebruiken is, blijkt hoe noodzakelijk een parochiecentrum is. Het parochiesecretariaat en de sacristie worden nu frequent gebruikt als vergaderruimte, en soms worden vergaderingen bij vrijwilligers thuis gehouden.

Vele vrijwilligers hebben ons de afgelopen maanden al geholpen door mee te denken en de handen uit de mouwen te steken. Ook op Needse bedrijven hebben we, zoals u hierboven kon lezen, niet tevergeefs om hulp gevraagd.

Langzamerhand (met aangenamer weer in het vooruitzicht) jeuken de handen om echt van start te gaan met de bouw. Wat ons betreft liever vandaag dan morgen...

**Namens het kerkbestuur, Gerard Bartels, secretaris.**

## UIT DE WERKGROEPEN

### ROOSTER MISDIENAARS

Zondag 28 maart	10.00 uur	E. Screever en M. Redeker
Zondag 4 april	10.00 uur	M. ten Elsen en P. Wientjes
Zaterdag 17 april	17.30 uur	E. Screever en M. Redeker
Zaterdag 24 april	19.00 uur	D. Konniger en P. Wientjes
Zaterdag 8 mei	19.00 uur	M. ten Elsen en D. Konniger
Zaterdag 29 mei	19.00 uur	P. Wientjes en E. Screever
Zondag 6 juni	9.30 uur	Eerste communicantjes

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (b.g.g. 06-20994297).

**H. Holtkamp.**

## OPBRENGST EXTRA COLLECTES

17 januari	€ 403,70	Deurcollecte voor Haïti (giro 555) na afloop van de oecumenische dienst in onze kerk
23/24 januari	€ 1.068,40	Steun aan Haïti (voor de getroffen projecten van missionaris Wim Bokseveld uit Raalte)
6/7 februari	€ 100,25	Memisa

## KERKTELLING

Op verzoek van het KASKI is ook dit jaar in ons Bisdom tijdens 2 weekenden in de Vastentijd het aantal kerkgangers geteld:

Zaterdag 6 maart	Eucharistieviering	85 kerkgangers
Zondag 14 maart	Woord- en Communieviering	80 kerkgangers

## WIJWATER HALEN

Na afloop van de vieringen in het Paasweekend kunt u wijwater meenemen achter uit de kerk. U wordt verzocht hiervoor zelf flessen mee te brengen.  
*Het Liturgisch Beraad.*

## NIEUW IN ONZE PAROCHIEBIBLIOTHEEK

Hieronder een lijst met nieuwe tijdschriften en boeken in onze parochiebibliotheek. U kunt gebruik maken van de bibliotheek tijdens de openingsuren van het parochiesecretariaat.

Kerugma, jaargang 52 nr. 3 en 4 en jaargang 53 nr. 1 en 2

Missionaire Agenda, nr. 1 t/m 4

Erfenis voor vandaag en morgen, RK Kerken in Oost-Gelderland

Vieren, Tijdschrift voor liturgie nr. 2 en 3

Bulletin Raad van Kerken in Nederland

Analecta 2009, nr. 1, 2 en 3

Gregoriusblad 2009, nr. 3 en 4

Pius Jaarboek 2009

Handleiding voor het beheer van parochieboeken

## UIT DE BRIEVENBUS

### PASSIECONCERT C.K. JUBILATE

In de tijd vóór Pasen is de uitvoering van “The Crucifixion” van de Engelse componist John Stainer al bijna een traditie geworden. Voor de derde keer in 5 jaar bereidt het Christelijk Koor Jubilate Neede zich voor op dit concert dat gehouden wordt op zondag 28 maart in de Grote Kerk te Neede.

Aanvang 19.00 uur, kerk open om 18.30 uur. Aan dit concert werken mee: Hans Stege (orgel), Hans v.d. Werf (bariton) en Egbert van Hattem (tenor). De afgehe-

le leiding is weer in de bekwame handen van Jaap Vonk, dirigent van C.K. Jubilate Neede.

De ervaring leert dat de belangstelling voor de concerten van C.K. Jubilate in de sfeervolle Grote Kerk altijd groot is. We verwachten voor “The Crucifixion” dan ook weer veel mensen. U bent hartelijk welkom!

De entree is vrij, maar een gift aan de uitgang wordt bijzonder op prijs gesteld.

***Namens de organisatie, Luppo Nobbe.***

1945 – 2010

4 MEI HERDENKEN

BEVRIJDINGSFEEST

NEEDSE SENIOREN

65 JAAR VRIJ

5 MEI GEDENKEN

De gezamenlijke Ouderenbonden van Neede en Rietmolen organiseren op woensdagmiddag 5 mei, met medewerking van de Oranjevereniging Neede, enkele festiviteiten voor en met hen die de 2e wereldoorlog en de bevrijding aan den lijve hebben ervaren.

In Neede en directe omgeving wonen nog heel wat 80-plussers die deelnamen aan het verzet of onderduikers hielpen.

De Ouderenbonden beseffen echter dat het aantal ooggetuigen van de oorlog, onder de inwoners van Neede en de omliggende buurtschappen elk jaar afneemt. Wij achten het van groot belang dat de verhalen nog eens verteld worden aan elkaar en aan de nazaten die altijd in vrijheid hebben geleefd, “opdat wij niet vergeten”.

Onder het motto “**gedenken en vieren**” is er een programma in de maak met onderdelen als:

- een krans leggen namens de ouderenbonden bij de herdenking op 4 mei bij het monument op de Needse berg, aansluitend aan de herdenkingsdienst in de Grote Kerk (aanvang 18.30 uur).
- bekijken van foto's, films, verslagen, boeken en knipsels uit de oorlogstijd en de bevrijding,
- attributen uit het verzet en rijdend materieel,
- een ritje in een jeep of ander oud legervoertuig,
- ontmoeting en delen van elkaars ervaringen,
- interviews met jongeren,
- feestelijk/muzikaal entertainment,
- gratis toegang, hapjes en drankjes
- enz....

Bij de besturen van de Ouderenbonden KBO, ANBO en PCOB kunt u ook ideeën aandragen en spullen uit de oorlogstijd in bruikleen geven.

De festiviteiten spelen zich af in de Grote Kerk en in Grand Café “De Hofmaat”, annex terras. Meer details volgen later (via de plaatselijke weekbladen), maar noteert u deze dag alvast!

Bij de onderstaande personen van de voorbereidingscommissie kunt u terecht voor meer informatie: **Willy Klein Nijenhuis (tel. 292177), Bennie Boerhof (tel. 221327), Wim Schutte (tel. 295618) of Luppo Nobbe (tel. 291119).**

## PROJECTGROEP BIJDT GESPREKSPARTNERS BIJ LEVENSVRAGEN

**A**f en toe wil je met iemand praten, over wat je echt bezighoudt. De vragen die je hebt, je zorgen misschien. Die behoefte heeft elk mens. Maar niet altijd is er iemand om zo'n gesprek mee te voeren.

Het blijkt dat met name mensen met psychische klachten vaak weinig mensen in hun omgeving hebben om over levensvragen en de 'dingen die er echt toe doen' te praten. Dat wordt regelmatig als een gemis ervaren, horen we.

Daarom hebben wij, de projectgroep Ruimte voor anderszijn Oost-Gelderland, een groep vrijwilligers gezocht en geschoold die juist graag naar zulke vragen luisteren en erover willen praten. Het zijn mensen die niet snel oordelen of raar opkijken van wat je zegt. Op deze vrijwilligers kun je rekenen, ze doen het belangeloos en met respect voor ieders privacy.

Wil je graag contact met zo'n vrijwilliger, aarzel dan niet om de coördinator of contactpersoon te bellen. Als je denkt dat het misschien interessant is voor iemand in je omgeving: vertel over deze vrijwilligerspool.

Als je zelf vrijwilliger wilt worden: neem contact met ons op!

Meer informatie vindt u op [www.ruimtevooranderszijn.nl](http://www.ruimtevooranderszijn.nl) of door te bellen met:

**Ruud van Velzen, vrijwilligerscoördinator, 0314-333187 of met ds. Jan-Peter Prenger, contactpersoon projectgroep, 0545-296912.**



*De projectgroep Ruimte voor anderszijn, afdeling Oost Gelderland, is opgericht in 2007 en vraagt met haar activiteiten ruimte voor elk mens en speciaal voor mensen met psychische problemen en hun naastbetrokkenen. Want elk mens is de moeite waard en verdient het om gehoord te worden.*

*De projectgroep is een initiatief van het maatschappelijk activeringswerk, gedragen door levensbeschouwelijke groepen zoals Humanitas en verschillende kerken. De gemeentelijke overheid en de geestelijke gezondheidszorg sympathiseren met dit werk.*

*Naast deze vrijwilligerspool bestaat het werk van de projectgroep Oost Gelderland tot nu toe uit het geven van voorlichting aan groepen werkers in de kerk (bezoekvrijwilligers en pastores), doorverwijzen van mensen voor pastorale begeleiding na ontslag uit een GGZ-instelling, inbreng psychische problematiek in kerkdiensten en het organiseren van muziektheater Vlieg!*

*Er zijn dingen in het leven die je nu eenmaal niet kunt veranderen.*

*Probeer dan je ermee te verzoenen dat het zo is en niet anders.*

*Er zijn mensen in je leven die onvergeeflijke dingen doen en zeggen.*

*Probeer dan je ermee te verzoenen dat je ze niet kunt vergeven.*

*Laat het los, leg je erbij neer.*

*Vergeef jezelf.*

**Bron: Red@ctieService**

## VOOR DE JEUGD

### WAT VIJFEN WE RONDOM DE PAASTIJD?

De herdenking van het lijden van Jezus komt vooral tot uiting in de week voorafgaand aan het paasfeest. Deze week heet de Goede of Heilige Week.

Op Palmpasen, de zondag voor Pasen, wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De katholieken wijden dan palmtakjes, meestal buxustakken, in de kerk. Zij nemen een gewijd palmtakje mee naar huis en plaatsen het bij een kruisbeeld.

Witte Donderdag is de dag waarop het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn apostelen wordt herdacht.

Op Goede Vrijdag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus Christus op de berg Golgotha vlakbij Jeruzalem.

Paaszaterdag is een dag van bezinning. Er wordt teruggekeken op het lijden en sterven van Jezus Christus, die op deze dag in zijn graf rust.

Op Paaszondag wordt de verrijzenis van Jezus uit de dood gevierd, het blijde paasfeest.

Voorafgaand aan het paasfeest wordt er, vanaf Aswoensdag (de dag na carnaval), gevast.

Het paasfeest is het hoogtepunt van het kerkelijke jaar. Pasen wordt op twee dagen gevierd. Eerste Paasdag valt altijd op zondag, Tweede Paasdag op maandag.

Op welke zondag Pasen valt, hangt af van de maan. Het is eerste paasdag op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart. Pasen valt altijd tussen 22 maart en 25 april. De paastijd duurt vijftig dagen: van Pasen tot Pinksteren.



24 april

Roepingenzondag





## DE BETEKENIS VAN PASEN EN LEVEN MET MOSLIMS

Met Pasen vieren Christenen dat het leven sterker is dan de dood. Gods liefde blijkt sterker dan alle schaduwen, ook die van de dood. De opstanding van Jezus als de Christus opent de belofte van het geschenk van Verzoening en Verlossing. Herkennen doorsnee Moslims door de levenshouding van doorsnee Christenen iets van de betekenis van Pasen?

Het geloof vormt een kostbare band tussen Christenen onderling. Maar er is ook verdeeldheid over de geloofsbeleving rond Jezus. In onze huidige samenleving komt daarbij het gesprek met anders-gelovigen. Soms beseffen we amper dat we uitstekend over onze Godsbeleving en over Jezus kunnen spreken met Moslims.

Hoe kennen Christenen en Moslims Jezus? Jezus wordt in het Christelijke geloof Messias of Christus genoemd, wat Gezalfd betekent. De naam Jezus betekent: God redt. Door Jezus laat God zich heel bijzonder kennen, want Jezus is 'gezalfd' met Gods woord en aanwezigheid. Door Jezus leren we Gods reddend handelen op ontroerende wijze kennen. De naam Christus is daarbij als zo belangrijk ervaren dat volgelingen zich daar naar zijn gaan noemen: Christenen.

Niet alleen Christenen, ook Moslims kennen Jezus. In de Koran staat het evangelie van Jezus, het 'Injil' met onder andere de Bergrede. Jezus wordt geëerd als een belangrijk profeet, maar niet als zoon van God. Volgens de Koran is Jezus ook niet aan het kruis gestorven. Volgens een Islamitisch uitleggescrift liet Allah (=Arabisch voor God) bij de gevangenneming de verrader herkennen als Jezus en is deze gekruisigd. Jezus is als Heilige Profeet rechtstreeks opgenomen in het hemelse bij God. Moslims zullen nooit geringschattend of spottend over Jezus spreken, daar is Jezus hen veel te heilig voor. Jezus leert hen dat je God eert door in vrede samen te leven. In moskeeën staat Jezus' naam geschreven, Isa in het Arabisch. Mensen heten ook Isa en dragen met eerbied deze heilige naam.

De Islam en het Christendom zijn in hun geloofsleer vredelievende godsdiensten. Wanneer we het als mensen willen, kunnen we in vrede samenleven. We leven dan volgens Gods wil en bedoeling. Wie het Islamitische en het Christelijke geloof anders gebruikt, bijvoorbeeld voor religieus fanatisme en geweld, handelt volledig in strijd met het eigen geloof. Dat vinden doorsnee Moslims, dat vinden doorsnee Christenen.

Want allemaal geloven we op onze eigen manier in de barmhartige God, Schepster van hemel en aarde en van al wat leeft. We geloven ieder in het bestaan van één God, Die in het Hebreeuws als JHWH, door Christenen als God en door Moslims als Allah wordt beleden.

***Ds. Corry Nicolay, predikant interreligieuze communicatie***

***Bron: RedactieService april 2010***

## MODERNE KUNSTEXPOSITIE OVER LITURGIE

In het kader van het 100 jarig jubileum organiseert Museum Elburg een moderne kunstexpositie met een oud en ook zeer actueel thema: religie. Voor de tentoonstelling 'Geloven in Beeld' is werk van 5 kunstenaars uitgekozen dat voldoet aan het thema in de ruimste zin van het woord. Sommigen hebben het thema als rode draad door hun oeuvre lopen, anderen werken af en toe met het thema. De werken zijn gemaakt van diverse materialen en variëren van rustig, ingetogen en klein tot groot, kleurrijk en opvallend. De deelnemende kunstenaars zijn Joseph Semah, Bert Nijenhuis, Tineke Smith, Kees Hoogendam en Roel Teeuwen.

Religie is van oudsher een belangrijk onderdeel in de stad Elburg en haar omgeving. Het ruimtelijk werk wordt geëxposeerd in de kloostertuin en in de kapel van Museum Elburg. Het is een van de eerste stenen gebouwen van Elburg: het vroegere Agnietenconvent. Dit 15de eeuwse vrouwenklooster is in de loop der eeuwen verschillende keren ingrijpend verbouwd. Nadat het in 1580 geen klooster meer was diende het gebouw onder andere als school, stadsgehoorzaal en gemeentehuis. Vanaf 1954 werd het 'Stadsmuseum voor oudheden' en sinds 2008 is het een zelfstandig 'Museum Elburg'. In de kloostertuin van het museum waant u zich 100 jaar terug in de tijd. De locaties en het moderne werk van de deelnemende kunstenaars geven een extra dimensie aan elkaar.

De expositie in de kloostertuin loopt nog tot en met 16 januari 2011 en de expositie in de kapel tot en met 29 mei 2010. Meer info: [www.museumelburg.nl](http://www.museumelburg.nl).

## OPGAVE INTENTIE(S) VOOR PASEN 2010

Naam : \_\_\_\_\_ Telefoon : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

Misintentie(s) voor : \_\_\_\_\_

voor de volgende viering(en): \_\_\_\_\_ (aankruisen wat van toepassing is)

- Zaterdag 3 april 21.00 uur (Stille Zaterdag)  
*Woord- en Communieviering, Dames- en Herenkoor, pastor S. Nagelmaeker*
- Zondag 4 april 10.00 uur (Hoogfeest van Pasen)  
*Eucharistieviering, koor "Diapason", pastor J. ter Braak*

U kunt deze bon en het bijbehorende bedrag (€ 6,50 per intentie) inleveren bij het parochiesecretariaat (uiterlijk vrijdag 2 april, 19.30 uur).

## VAN DE REDACTIE

<u>Editie</u>	<u>Redactievergadering</u>	<u>Verspreidingsperiode</u>
Pinksterbinding	28 april	10 – 12 mei
Vakantiebinding	16 juni	28 juni – 2 juli
Septemberbinding	25 augustus	6 – 10 september
Allerheiligenbinding	13 oktober	25 – 29 oktober
Kerstbinding	1 december	13 – 17 december
Vastenbinding 2011	2 februari 2011	14 – 18 februari 2011

### RESULTATEN ENQUETE “BINDING”

De redactie heeft de respons op de enquête parochieblad Binding als bemoedigend ervaren.

Van de 900 bezorgingen zijn 15 ingevulde enquêtes terug ontvangen. In het algemeen zijn deze positief beoordeeld. Vrijwel iedereen heeft in de top 3 staan: nieuws uit parochieverband; nieuws van het kerkbestuur en overzicht vieringen. Het laagst scoorden: humor en uit de media. Als nieuwe interessante onderwerpen scoorden interviews met mensen die actief zijn in de parochie en het werk van pastores hoog, maar ook ontwikkelingen binnen de Nederlandse R.K. heeft de belangstelling.

Onze hartelijke dank voor uw deelname! De redactie beraadt zich over mogelijke invulling van de nieuwe onderwerpen.

### OVERLIJDENSBERICHT

Geachte redactie/parochianen,

Hierbij zend ik u de rouwkaart n.a.v. het overlijden van ons Pa, Gerhard Bulte (\* 21 mei 1924 te Oldenzaal, † 23 februari 2010 te Doesburg).

Vader is één van de oprichters van parochieblad Binding in 1961. Tevens zat hij in de eindredactie en heeft daardoor ook vele uren bij de drukpersmachine gezeten.

Vele (oud)parochianen van de Caeciliaparochie zullen hem nog kennen. Vanuit het schoolbestuur, parochiebestuur, Ecclesiagroepen en de padvinderij heeft hij zijn sporen nagelaten.

Met veel plezier denken wij terug aan een periode van 1950 tot 1967 in Neede. Moge hij de eeuwige rust vinden naar waar hij op zoek was.

Groeten, familie Bulte

Doesburg:	Sien Bulte-Brouwer
Nijmegen:	Jan Bulte en Mieke Dahlhuis
Doetinchem:	Annie en Eric Besselink-Bulte
Doesburg:	Ton en Riet Bulte-te Dorshorst
Kilder:	Gerrit en Mirjam Bulte-Heitink

Correspondentieadres: Kloosterstraat 17 (kamer 35), 6981 CC Doesburg.

De parochie op internet: [www.parochieneede.nl](http://www.parochieneede.nl)

### Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545-291236

Openingstijden: woensdag 9.30 - 11.30 uur  
donderdag 9.30 - 11.30 uur  
vrijdag 18.30 - 19.30 uur

### Bankrekeningen (Rabobank):

Algemeen & nieuw par.centrum: 13.56.00.065 - Actie Kerkbalans: 13.56.03.005

### Pastoresteam parochieverband NOACH:

H. Boogers (priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo <a href="mailto:h.boogers@planet.nl">h.boogers@planet.nl</a>	Tel. 06-200 784 72
J. ter Braak (priester)	Werkadres: Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo <a href="mailto:j.terbraak@calixtusmaria.nl">j.terbraak@calixtusmaria.nl</a>	Tel. 06-208 462 34 (in noodgevallen 's nachts: 0544-393385)
D. Juijn (pastoraal werker)	Borculoseweg 45a 7161 GR Neede <a href="mailto:dickjuijn@planet.nl">dickjuijn@planet.nl</a>	Tel. 0545-294432
S. Nagelmaeker (pastoraal werker)	Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen <a href="mailto:S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl">S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl</a>	Tel. 06-535 535 57
A. Lankheet-Zoet (pastoraal werkster)	Hondelink 93 7482 KP Haaksbergen <a href="mailto:annetlankheet@gmail.com">annetlankheet@gmail.com</a>	Tel. 053-5726083
M. Peters-van Langen (pastoraal werkster)	Beukenlaan 10 7223 KL Baak <a href="mailto:mjbpeters@planet.nl">mjbpeters@planet.nl</a>	Tel. 06-29405303

Voor dringende pastorale zorg tussen vrijdagavond 18.00 uur en maandagochtend 9.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (telefoonnummers: zie “Nieuws uit parochieverband NOACH”).

### Aanleveren artikelen voor Binding:

Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: [binding@parochieneede.nl](mailto:binding@parochieneede.nl)

*Voor slechtzienden is ook een  
Groot-Letter Binding beschikbaar.*

FAMILIE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_