

BIJBLIJDE

PAROCHIE H. CAECILIA NEEDE

48° Jaargang, no. 6.

november / december 2010

ALLERHEILIGEN

Apocalyps 7,2-4.9-14 - Psalm 24 - Matteüs 5, 1-12a

Op 1 november vieren wij Allerheiligen en op 2 november Allerzielen, een duo dat bij elkaar hoort: de voorkant en de achterkant van hetzelfde verhaal over leven en dood.

Allerzielen is wat wij weten: geliefde mensen van wie wij afscheid hebben moeten nemen.

Allerheiligen is wat wij hopen: God die alle mensen tot zich trekt.

Het gaat om een ontzettend groot aantal. Het getal twaalf klinkt, een getal dat volheid aangeeft en dan nog een veelvoud daarvan, een menigte die niemand tellen kan. En die velen zijn getekend met het zegel van God, ten teken dat zij bij Hem horen en van Hem zijn.

Allerheiligen is wat wij hopen: God die alle mensen naar zich toetrekt. Als wij mogen geloven dat wij zijn eigen leven in ons dragen, dan zal Hij ons als zijn eigen leven willen bewaren zoals ouders hun kind. En dat mogen wij best eens zeggen in een wereld van godsverduistering, waar je zo vaak hoort dat de hemel leeg staat: voorbij is voorbij, gedaan, zand erover. Allerheiligen spreekt ons van leven na dit leven, van leven dat bewaard blijft.

Er is een weg daar naartoe. De evangelielezing van Allerheiligen spreekt er ons van en vertelt ons hoe die weg loopt: Zalig, gelukkig ben je... op de goede weg zitten, die ... Geïnspireerd door hen die ons zijn voorgegaan worden ook wij uitgenodigd die

Van pastor Donders 2
Kerkuiltjes: nu 11 leden .. 3

Overzicht vieringen 3
Familieberichten 6

Romereis St. Paulus 7
Project KIP aflevering 1 10
Herfst 2010 11
Weekendwacht 11

Ontslag leden
Kerkbestuur 12
Voortgang nieuwe
parochiecentrum 13

Rooster misdienaars 14
Opbrengst 2° collectes .. 15
Aanmelden kinderen
voor 1° H. Communie.. 15
Kerstactie 2010 15
Ziekenbezoek en
Communie uitreiken .. 16
Stop je verdriet niet weg 16
Kerstmiddag Soos 17

Uit de Parochiebladen-
service 17
Adventsactie 2010 in
handen Bisschoppen .. 18

De Gerarduskalender ... 19

Van de redactie 19

weg te gaan. De zaligsprekingen uit het evangelie wijzen ons op een aantal mogelijkheden om de berg van de Heer (psalm 24) te bestijgen.

Tot op de dag van vandaag zijn er mensen die wel gebukt gaan onder uitbuiting en onderdrukking, onder ziekte en armoede maar die er wonderwel niet aan onderdoor gaan. Of mensen die de pijn van het leven kennen en verdriet hebben om al het onrecht in de wereld, en toch de vreugde in het leven niet verloren hebben. Mensen die in hun machteloosheid niet verbitterd of gewelddadig worden maar blijven geloven in de zachte krachten van het leven. Mensen die trouw blijven opkomen voor recht en gerechtigheid. Mensen die een en al goedheid zijn, welwillend, barmhartig, vergevingsgezind, mensen van vrede. Zalig, gelukkig, op de goede weg zit je, als je zo bent en zulke wegen durft te gaan. Teveel om allemaal te doen. Maar misschien vinden we de weg die bij ons past. En wij horen op Allerheiligen wat ons dan allemaal tegemoet komt: je krijgt het koninkrijk, troost, het land, verzadiging van je honger, barmhartigheid, God zien en zijn kind genoemd worden.

Mogen de heiligen die ons voorgingen, ons inspireren om deze wegen te gaan.

Theo Escher.

TERUGBLIK OP MIJN PRESENTATIE EN VOORUITBLIK OP DE WIJDING

Het was een ontzettend groot feest afgelopen 2 oktober in Lieveelde bij gelegenheid van mijn presentatie in de St. Paulusparochie.

Parochianen van alle delen van onze parochie waren er bij om het begin van mijn pastoraat alhier mee te vieren. Vicaris Pauw, vicaris van het vicariaat Arnhem, waartoe onze parochie behoort, was de celebrant in de viering en verzorgde ook de homilie. De feestelijkheden werden opgeluisterd door indrukwekkend trompetgeschal en met name door de gezangen van het kinderkoor Music4all. Hun gezangen in de viering waren heel feestelijk en inspirerend. In het openingslied zongen ze: "Welkom, welkom kom er bij. Jezus wacht op jou en mij". Ik denk dat eenieder begreep dat in deze woorden is samengevat wat onze taak is in onze St. Paulusparochie.

Na de eucharistieviering werd ik samen met de andere pastores en parochianen door de kinderen begeleid naar hotel-restaurant Reijrink. Het was al donker en dus hadden de kinderen allen een lampion ontstoken, zodat het licht ons baande naar de warme koffie die in het restaurant klaar stond. Daar heb ik alle aanwezigen een hand kunnen schudden en ook enkele woorden met hen kunnen wisselen. Het was een ontzettend fijn en warm onthaal. Vertegenwoordigers uit alle locaties van onze parochie verwelkomden mij door iets uit de eigen streek te overhandigen.

Zoals op die avond al verschillende keren werd gememoreerd zal ik volgend jaar 14 mei priester worden gewijd en al zeer binnenkort diaken. Bij mijn introductieartikel heb ik het al kort genoemd, maar hierbij wil ik u allen van harte uitnodigen om bij mijn diakenwijding aanwezig te zijn. De Pontificale Eucharis-

tieviering waarin de wijding zal plaatshebben in de Utrechtse St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36, vangt aan om 10:30 uur. Na de viering is er in de plebanie aan de achterzijde van de kathedraal mogelijkheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee met een broodje. Van harte welkom!

**Met een hartelijke groet van huis tot huis,
Karel Donders.**

JEUGDKOOR "DE KERKULTJES" TELT NU 11 LEDEN

Na de zomervakantie verschenen er helaas maar 3 kinderen bij de repetitie van ons jeugdkoor "De Kerkultjes". Er waren dus dringend nieuwe leden nodig.



Het goede nieuws is dat bij de repetitie op 16 september al 11 kinderen waren die mee willen zingen in ons jeugdkoor. Voldoende om ook dit werkjaar weer samen aan de slag te gaan, aldus Trudy Wibier, de dirigente van "De Kerkultjes".

Extra kinderen zijn natuurlijk altijd welkom. Aanmelden kan bij Trudy Wibier (tel. 0545-294235). "De Kerkultjes" repeteren elke donderdagavond van 18.30 uur tot 19.00 uur, behalve in de schoolvakanties. Het jeugdkoor zingt bij gezinsvieringen én doopvieringen en wordt begeleid op de accordeon door Robert ten Elsen.

OVERZICHT VIERINGEN

WEEKEND VAN 30 EN 31 OKT.: 31^e Zondag door het Jaar

Za. 30 okt. Geen viering in onze kerk.
 Zo. 31 okt. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pater T. Bun sm.
 Ma. 1 nov. **Allerheiligen**
In de RK Kerk in Rietmolen:
 19.30 uur Eucharistieviering. Voorganger is pater A. Verbraeken sm.
 Di. 2 nov. **Allerzielen**
 19.30 uur Woordviering met zang van het Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Avondwake en Uitvaart.
 Wo. 3 nov. 09.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. Na de viering is er koffie drinken met de pastor.
 Do. 4 nov. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Za. 30 okt.	Eibergen	19.00 uur	Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet
	Rietmolen	19.30 uur	Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker
Ma. 1 nov.	Rietmolen	19.30 uur	Eucharistieviering, A. Verbraeken
Do. 2 nov.	Eibergen	19.30 uur	Woordviering, H. Boogers
	Rietmolen	19.30 uur	Woordviering, S. Nagelmaeker

Do. 4 nov. Rietmolen 09.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn

WEEKEND VAN 6 EN 7 NOV.: 32^e Zondag door het Jaar

Za. 6 nov. In de Sint-Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36 in Utrecht):
 10.30 uur: Diakenwijding van pastor K. Donders door monseigneur dr. W.J. Eijk. Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in de pastorie aan de Nieuwegracht 61.
 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor H. Boogers. Er is een 2^e collecte bij gelegenheid van Willibrordzondag.
 Zo. 7 nov. Geen viering in onze kerk.

In onze buurparochies:

Za. 6 nov.	Eibergen	19.00 uur	Oecumenische dienst, A. Lankheet-Zoet
Zo. 7 nov.	Eibergen	10.00 uur	Pontificale Hoogmis, Aartsbisschop W. Eijk en pastoresteam
	Rietmolen		<i>Dit weekend géén viering</i>
Di. 9 nov.	Eibergen	09.00 uur	Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet

WEEKEND VAN 13 EN 14 NOV.: 33^e Zondag door het Jaar

Za. 13 nov. Geen viering in onze kerk.
 Zo. 14 nov. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor K. Donders.
 Er is een 2^e collecte voor de Radboudstichting.

In onze buurparochies:

Za. 13 nov.	Eibergen	19.00 uur	Woord- en Communieviering, K. Donders
	Rietmolen	19.30 uur	Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker

WEEKEND VAN 20 EN 21 NOV.: Christus Koning

Za. 20 nov. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pater T. Bun sm.
 Zo. 21 nov. Geen viering in onze kerk.
 Vr. 25 nov. 14.30 uur In de Grote Kerk:
 Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is Ds. C. Lodewijk.
 Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag 24 november de heer L. van der Meer (0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht.
 Aansluitend aan deze gebedsdienst:
 15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.

In onze buurparochies:

Zo. 21 nov.	Eibergen	10.00 uur	Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen
	Rietmolen	10.00 uur	Eucharistieviering, H. Boogers en K. Donders

WEEKEND VAN 27 EN 28 NOV.: 1^e Zondag van de Advent

- Za. 27 nov. Geen viering in onze kerk.
- Zo. 28 nov. 10.00 uur Caeciliaviering (Eucharistieviering) met zang van alle koren. Voorganger is pastor H. Boogers.
Er is een 2^e collecte voor de Kerstactie van de gezamenlijke Kerken in de gemeente Berkelland (kerstpakketten voor de minima). **Na deze viering wordt het nieuwe parochiecentrum officieel geopend en ingezegend door pastor H. Boogers.**
- Wo. 1 dec. 09.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor D. Juijn. Na de viering is er koffie drinken met de pastor in het nieuwe parochiecentrum.
- 20.00 uur Redactievergadering voor Kerstbinding.
Kopij graag vóór deze datum inleveren op het parochie-secretariaat of e-mailen naar binding@parochieneede.nl.
- Do. 2 dec. In verband met Kerstmis wordt de Heilige Communie deze maand pas op donderdag 23 december thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.
- Vr. 3 dec. 14.30 uur In onze H. Caeciliakerk:
Extra Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen vanwege de ingebruikneming van ons nieuwe parochiecentrum. Voorgangers zijn Ds. J. Liefink-Buijs en pastor D. Juijn.
Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag 2 december de heer L. van der Meer (0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht.
- 15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen met een traktatie in het nieuwe parochiecentrum.

In onze buurparochies:

- Za. 27 nov. Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, J. Hulshof en D. Juijn
Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker
- Do. 2 dec. Rietmolen 09.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker

WEEKEND VAN 4 EN 5 DEC.: 2^e Zondag van de Advent

- Za. 4 dec. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor D. Juijn.
- Zo. 5 dec. Geen viering in onze kerk.

In onze buurparochies:

- Zo. 5 dec. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, K. Donders
- Di. 7 dec. Eibergen 09.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen

WEEKEND VAN 11 EN 12 DEC.: 3^e Zondag van de Advent

- Za. 11 dec. Geen viering in onze kerk.

- Zo. 12 dec. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Heren-
koor. Voorgangers zijn pastor H. Boogers en pastor S. Nagelmaeker.
- Do. 16 dec. 14.00 uur Kerstmiddag van de Seniorensoos in ons nieuwe paro-
chiecentrum.
- In onze buurparochies:
- Za. 11 dec. Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker
Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen
- Zo. 12 dec. Eibergen 11.30 uur Doopviering, H. Boogers
19.00 uur Oecumenische dienst, D. Juijn

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN:

- Za. 18 dec. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
koor. Voorganger is pastor A. Lankheet-Zoet.
- Wo. 22 dec. 19.30 uur Kerstconcert van Muziekvereniging Crescendo Neede.
- Do. 23 dec. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.
- Vr. 24 dec. 14.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is pastor D. Juijn.
Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag 23 december de heer L. van der Meer (0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht.
Aansluitend aan deze gebedsdienst:
- 15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.
- Kerstavond**
- 19.00 uur Gezinsviering (Woord- en Communieviering) met zang van ons jeugdkoor "De Kerkultjes". Voorganger is pastor A. Lankheet-Zoet.
- 23.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-
koor. Voorgangers zijn pastor H. Boogers en pastor K. Donders.
- Za. 25 dec. **Eerste Kerstdag**
10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor "Diapason". Voorganger is pastor D. Juijn.

FAMILIEBERICHTEN

Gedoopt:

- 03-10 Jet ter Woerds, Borculoseweg 80
Mees Wissink, Weemerhof 53
Jacco te Woerd, Weemerhof 2

Overleden:

- 09-09 Mevr. C.J. Bekker-Brouwer, verpl.huis De Molenberg in Groenlo
v/h Henry Dunantweg 38, 83 jaar

Verhuisd binnen de parochie:

Dhr. M.F.J. Klein Nijenhuis, Kempershof 51 naar Moeshof 48

Dhr. B.J. Voordouw, Beatrixstraat 38 naar Leeuwerikstraat 14

NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE

ROMEREIS ST. PAULUSPAROCHIE (5-14 SEPTEMBER)

Zondagmorgen om 8 uur vertrokken we voor onze Romereis. We waren met een grote groep van 56 personen. We werden voorgesteld aan onze chauffeur Frits, reisleidster Hetty Murman en Pastoor Hans Boogers. Omdat het zondag was begonnen we met een communieviering. Na deze viering kwamen de gesprekken op gang en was het tijd voor koffie. Na tweemaal een stop kwamen we in Lagenbruck aan voor een diner en een overnachting. Na het diner was het donker en konden we niet meer naar de kapel op de berg.

Maandag vroeg opstaan en op weg naar Italië. Door het mooie Oostenrijk kwamen we laat aan in Montecatini. Het is een heel mooie stad. Sommigen van ons hebben nog even op een terras gezeten bij 25 graden.

Dinsdag richting Rome met een stop in Orviëto. De lift was stuk en we gingen met een kleine bus volgepropt naar boven. Hier hebben we een broodje gegeten en daarna de Kathedraal bezocht. Om 15.30 kwamen we bij ons hotel Papillo in Rome aan. Een mooi hotel en goede kamers. Om 20.00 hebben we genoten van een heerlijk diner.

Woensdag gingen we op weg naar het Vaticaan. Daar aangekomen hebben we anderhalf uur in de rij gestaan om de audiëntie van Paus Benedictus bij te wonen. Om half 11 was de Paus aanwezig. Dit was een moment om nooit te vergeten. Na de audiëntie gingen we naar de kerk van de Friezen. Daar werd ons een kopje koffie aangeboden en kregen we uitleg over het ontstaan van de kerk. 's Middags zijn we naar de Sint Pieter en de graftombes van de Pausen geweest.

Donderdag vertrokken we naar St. Paulus buiten de muren. Hier hadden we een eucharistieviering met Pastoor Boogers. Tijdens deze viering hebben we onze nieuwe Paulus Parochie herdacht. Na de viering hebben we buiten in de stralende zon koffie gedronken met lekkere koeken van de Pastoor. Hierna kwam een gids in de bus en gingen we naar het oude Rome en de Sixtijnse Kapel. Dit was prachtig.

Vrijdag mocht onze chauffeur niet rijden. Er stond een Italiaanse bus met chauffeur. We hadden deze morgen een gids. Zij kon boeiend vertellen. Ook gingen we naar de Spaanse trappen en de Trevifontein. 's Middags waren we vrij.

Zaterdag gingen we op weg naar Assisi. Het was nog steeds prachtig weer. In Perugia zijn we gestopt en daar kon je voor 1 euro naar boven met de metro. Een heel mooi plaatsje. Op weg naar ons hotel werd er gestopt en konden we op eigen gelegenheid de Sint Franciscuskerk bezoeken. Dit was het meest bijzondere bezienswaardigheid van Assisi. De basiliek bestond uit drie delen. De basis wordt gevormd door de crypte met daarin het graf van de H. Franciscus van Assisi. Hierop zijn twee kerken gebouwd De benedenkerk (1228-1230) en de Bovenkerk (1230-1253). Hoewel er een groot verschil is tussen het sombere karakter van de Benedenkerk en het meer heldere karakter van de Bovenkerk, zijn beide duidelijke toonbeelden van de Italiaanse gotiek in die periode.

Zondagmorgen hadden we een eucharistieviering in de Kapel van ons hotel. Hierna konden we op eigen gelegenheid Assisi verkennen.

Maandag vroeg op; om half zeven vertrekken voor onze terugreis. Het mooie weer was voorbij. We hebben wel genoten van de mooie natuur onderweg en kwamen 's avonds aan bij het hotel waar we de eerste nacht ook hadden geslapen.

Dinsdag op weg naar huis. In Dierlo werd gestopt voor een warme lunch. Hier werden de Pastoor, Hetty en Frits bedankt voor hun goede zorgen. Om 18.00 kwamen we in Groenlo aan.

Namens de reizigers uit Neede was de tocht naar Rome geweldig. Eigenlijk zou iedereen eenmaal in zijn leven de kans moeten hebben om naar Rome te gaan. De oudheid, de geschiedenis en de cultuur, de prachtige schilderijen, je moet het met eigen ogen gezien hebben. Fantastisch.

We hebben Assisi heel bijzonder gevonden; vooral over het leven van St Franciscus.

Franciscus was een zoon van een rijke koopman. Zijn vader dacht dat hij zijn opvolger wilde worden. Maar Franciscus voelde er niet veel voor. In die tijd begon hij na te denken over zijn leven en over God. Toch koos hij er voor om ridder te worden. Daarom ging hij vechten in de oorlog tegen Perugia. In 1202 wordt Assisi al snel verslagen en Franciscus belandde in de gevangenis.

Een jaar later wordt hij vrijgekocht door zijn vader. Hij wilde niet bij zijn vader in de winkel werken. Hij heeft afstand gedaan van zijn erfdeel en trok rond.

In 1205 sloot hij zich aan bij een expeditie tegen Apulie. Onderweg voelde hij zich niet goed en ging even rusten. Hij kreeg een droom dat hij terug moest gaan naar Assisi. Zijn kostbare wapenrusting gaf hij weg en heeft nooit meer wapens gebruikt.

Bij zijn terugkomst in Assisi zoekt Franciscus naar zijn bestemming. Steeds vaker denkt Franciscus over God. Franciscus koos altijd partij voor de zwakken en verdrukten. Overal verzorgde hij de melaatsen.

Begin 1208 hoort Franciscus op een dag van de wegzending van de Apostelen. De volgelingen van Jezus mochten geen goud en zilver bezitten, geen beurs, tas en stok meenemen onderweg en geen sandalen dragen. Nu weet Franciscus het. Hij trok zijn sandalen uit, past zijn kleding aan en zal zich zijn levenslang verzetten tegen geld en bezit.

Op 16 april 1208 komen Bernardus van Quintavalle en Petrus Cantani bij Franciscus. Bernardus is een rijk en geleerd man, Petrus een rechtsgeleerde. Ze sluiten zich aan bij

de leefwijze van Franciscus. Ze noemen zichzelf de boetelingen van Assisi. Een week later volgt Egidius en kort daarna volgen er meer mannen uit Assisi en omgeving. Als er twaalf broeders zijn besluiten naar Rome te gaan om de Paus om goedkeuring te vragen voor hun manier van leven. In die tijd waren er veel ketterse bewegingen. Franciscus wilde binnen de kerk blijven. De Paus is verheugd dat er een groep broeders is die binnen de kerk de armoede wilde beleven en de navolging van Christus in praktijk willen brengen. Het begin van de broederschap.

Na de terugkomst uit Rome gaan de broeders in een stal in Rivorto wonen. De omstandigheden zijn zeer primitief, maar de broeders zijn gelukkig en vol enthousiasme. Ze worden verjaagd uit de stal als op een dag een boer zijn ezel naar binnen stuurt. De broeders vertrekken naar Portiuncula. Hier staat een kerkje van Santa Maria degli angeli dat Franciscus hersteld heeft. De broeders beleven ook hier een gelukkige tijd. Ze leefde in volstreekte armoede en trekken rond om te preken en te werken. In het begin vonden de mensen de broeders maar rare lui, maar nu krijgen ze steeds meer waardering en liefde voor Franciscus en zijn broeders.

Clara heeft Franciscus al vaak horen preken en wil hem ook volgen. In de nacht van 18 maart 1212 vlucht zij haar huis uit en gaat naar Franciscus en zijn broeders. Daarna volgen andere vrouwen. Clara en haar zusters gaan wonen bij het Kerkje van Santa Damiano. Clara is tot haar dood in 1253 gebleven.

Franciscus gaat in 1219 naar Damiate in Egypte om het kruisvaarderskamp te bezoeken. Hij ziet zelf kans om bij de sultan Lemek el kamil te komen en met hem te spreken. De sultan wordt niet bekeerd tot het christendom, maar tijdgenoten vertellen wel dat de sultan na zijn gesprek met Franciscus veranderd is. Het is een unieke gebeurtenis. Franciscus brengt de boodschap van vrede te midden van het strijdgewoel van de kruistochten.

Hierna vertrekt Franciscus naar het heilige land om de plaatsen waar Jezus is geweest te bezoeken. Een broeder uit Italië komt naar het heilige land om Franciscus te waarschuwen dat er grote problemen zijn en hij keert zo snel mogelijk terug. De orde is inmiddels behoorlijk gegroeid. Er zijn duizenden broeders en de vraag om voorschriften en regels wordt groter. Voor het aansturen van de orde is een sterk bestuur nodig. Franciscus weet dat hij daar niet de geschikte persoon voor is en treedt af. Zijn broeder van het eerste uur, Petrus Catani, volgt hem op.

In 1221 schrijft Franciscus een regel. Hierin zijn de besluiten die de broeders tussen 1209 en 1221 hebben genomen en verwoord. Hierna wordt er nog behoorlijk aan deze voorlopige regel gewerkt, want men is nog niet tevreden over de inhoud. In 1223 trekt Franciscus zich een tijdje terug in Fonto Columbo om een nieuwe versie van de regel te schrijven. De regel wordt op 29 november 1223 door de Paus goedgekeurd.

De gezondheid van Franciscus gaat steeds verder achteruit. In het Midden-Oosten heeft hij een oogkwaal en waarschijnlijk ook malaria opgelopen. In 1224 besluit hij naar La Verna, een berg ten noorden van Umbrië, te gaan. Op 14 september ontvangt Franciscus hier de stigmata, de wonden van het lijden van Jezus. Franciscus trekt in 1225 nog rond. Voor een behandeling van zijn oogziekte is hij een kluizenarij in het Rieti-dal. Ook verblijft hij een tijdje in San Damiano. Ondanks zijn ernstige ziekte en pijnen schrijft hij zijn prachtige Zonnelied. Het Zonnelied getuigt van een grote liefde voor de schepping. In 1226 troefen we Franciscus op diverse plaatsen aan. Zo is hij een tijdje in het Bisschoppentpaleis in Assisi. Als Franciscus voelt dat zijn dood nadert vraagt hij of ze hem naar Portiuncula willen brengen. Hier dicteert Franciscus zijn Testament. Franciscus sterft op zaterdagavond 3 oktober 1226 in Portiuncula. Zijn lichaam wordt naar Assisi gebracht. Franciscus wordt in de Kerk Sant Georgio begraven.

Op 16 juli 1228 wordt Franciscus heilig verklaard. Direct daarna begint men met de bouw van de San Francesco in Assisi. Het lichaam van Franciscus wordt in mei 1230 naar deze kerk overgebracht.

Wij als pelgrims waren ook in Assisi. Een belevenis! Een aantal van ons heeft misschien wel hetzelfde ervaren als Franciscus in die tijd. Het gevoel dat de tijd even stil stond, dat er meer is tussen hemel en aarde, dat de natuur veel te bieden heeft, dat jeGod ervaart.

Het was een mooie reis. Franciscus op reis, wij op reis.

Hermien Kempers, mede namens Henk en Annie Klein Nijenhuis, Henk en Annie Vogt, Gerard en Willemien Emaus en Liny Tijdhof.

“ER DIENT ZICH IETS IN JE LEVEN AAN... EN JE MOET EN WILT ER IETS MEE”

Project K.I.P. aflevering 1

We zijn volop in gesprek met boeren in parochie St. Paulus. Hoe is hun geloof verbonden met hun boerenwerk, hun boeren-leven?

Het zijn gewone huistafel- en keukengesprekken. Maar tegelijk ongewoon. Want er zitten twee pastores aan tafel. Vrömden in 'n boer'nkökk'n, dat wel. Het gesprek beweegt zich op allerlei vlakken. De boer en de boerin praten volop over hun werk, hun idealen, hun belevenissen met het

gezin en de familie. Zo'n beschouwend gesprek, dat gebeurt niet zo vaak. Het wel en het wee komen ruim aan bod. Mooi is dat. De boer vertelt over een reis die hij eens maakte naar Amerika, voor een stage. Daar zijn hem een paar zaken goed van bijgebleven. Zeker wat een oude farmer daar tegen hem zei: **“Soms, dan komt er in je leven iets voorbij. Er dient zich iets aan. En je voelt... daar moet ik iets mee. Ook al is het anders dan het gebruikelijke patroon. Daar kan ik iets mee. Dat past bij mijn leven. Stap daar dan in en zie maar wat eruit komt.”** Het heeft iets met durf en creativiteit te maken, met ondernemingsgeest ook. Precies wat we in deze tijd nodig hebben. Daar kunnen mooie initiatieven uit groeien. Onlangs is deze boer een zorgboerderij begonnen. Het oude woonhuis is helemaal verbouwd, oude stallen zijn vervangen door nieuwe kalverstallen. Een prachtig nieuw bedrijf is ontstaan. Daar zal onze zoon een prima toekomst hebben, weten ze nu al zeker. Boerenleven verbonden met zorg, dat is een uitstekende combinatie.

Simon Nagelmaeker, pastoraal werker en profielhouder diaconie.



HERST 2010

“Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat.”

Het bovenstaande gedicht zing ik vaak bij een thema-bijeenkomst. Of bij een samenzijn met dementerende ouderen. Ook zing ik het in de liturgie wel. De melodie waarop de tekst gezongen wordt, werkt versterkend. Het maakt verstillend. Gewoon: mooi. Het is één van de liederen van Huub Oosterhuis. Het lied is mij gaandeweg in mijn leven dierbaar geworden. Het is zo troostend en bemoeidigend.

Voor mij past dit lied heel goed bij de herfst. “Fall”, zeggen ze in Engels-spreekende landen. De blaadjes vallen. Maar voor ze dat doen, gaan ze verkleuren. Als amateur-schilder spreken de herfsttinten me aan. Rood, geel, rose en allerlei nuances ertussen in. Doorschijnend als de late herfstzon die alles in een schitterende gloed zet.

De herfst is mijn favoriete jaargetijde. Omdat er zoveel inzit. Het ouder worden, de melancholie ook van het besef dat er een heel leven achter je ligt. Zoiets van: “De meeste eerpels of njappels heb ik wel ehad.” Ook klinkt er iets in dit liedje door van woorden van Jezus: “Als gij niet wordt als kinderen, zult ge het Koninkrijk van God niet binnen gaan.” Dat klinkt mooi maar er zit ook wel iets van een waarschuwing in. Het gaat om vertrouwen, om gevoelens van veiligheid en overgave. Het heeft met loslaten te maken, zoals de blaadjes van de bomen los laten. Maar...hoe zit dat nu eigenlijk? Maken die blaadjes zich nu zelf los? Of doet de boom dat? Of doet dat Jan de wind, mijn kind? En wie maakt ons mensen dan los van alles wat we hebben, bezitten of zijn? Zo zie je maar dat zo’n liedje heel wat “los kan maken”.

De zomer laten we weer achter ons. De dagen gaan korter worden. De winterkieren komen weer uit de kast. Kinderen gaan ineens knikkeren. Zou dat komen door de kastanjes, de beukenootjes en andere ronde boomvruchten? De natuur maakt zich ook op voor de winter. Kategels, o pardon eekhoortjes, verzamelen nootjes. Je ziet er dit jaar veel meer als anders. En ook wij maken ons op voor de komende wintertijd. We zoeken warmte en geborgenheid. En licht.

Een mooie herfst gewenst!

Simon Nagelmaeker.

Pastoraal werker, profielhouder diaconie parochie St. Paulus.

WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg is bereikbaar van vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag – maandag	Pastor	Telefoon
29 okt. – 1 november	A. Lankheet-Zoet	053-5726083
5 – 8 november	D. Juijn	0545-294432

12 – 15 november	S. Nagelmaeker	06-53553557
19 – 22 november	H. Boogers	06-20078472
26 – 29 november	D. Juijn	0545-294432
3 – 6 december	M. Peters-van Langen	06-29405303
10 – 13 december	H. Boogers	06-20078472
17 – 20 december	H. Boogers	06-20078472

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen. U vindt alle telefoonnummers op de achterzijde van Binding.

NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR

ONTSLAG LEDEN KERKBESTUUR

Op 8 oktober 2010 ontving het kerkbestuur de onderstaande brief van het Aartsbisdom Utrecht:

Geacht bestuur,

Bij decreet d.d. 24 september 2010 heeft de aartsbisschop van Utrecht Mgr. Dr. W.J. Eijk de parochies die deel uitmaken van het parochieverband NOACH (dat wil zeggen de parochies Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Beltrum, H. Mattheus te Eibergen, H. Calixtus / H. Maria Moeder Gods te Groenlo, Christus Koning te Lievelede, H. Caecilia te Neede, HH. Martelaren van Gorcum te Reken en H. Caecilia te Rietmolen) met ingang van 1 januari 2011 samengevoegd tot de parochie St. Paulus, waarvan hij in hetzelfde decreet met ingang van 1 januari 2011 ook het bestuur heeft benoemd.

Bij decreet d.d. 6 oktober 2010 heeft de aartsbisschop van Utrecht besloten dat voor de periode 8 oktober 2010 – 31 december 2010 de parochies die nu deel uitmaken van het parochieverband NOACH bestuurlijk zullen worden samengebracht in een personele unie.

Dit betekent dat voor de periode 8 oktober 2010 – 31 december 2010 de bovengenoemde parochies gezamenlijk één parochiebestuur zullen hebben, met als voorzitter de zeereerwaarde heer J.F.M. Boogers (die reeds als pastoor was benoemd in de parochies die deel uitmaken van het parochieverband NOACH).

In het verlengde van dit decreet verleent Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Dr. W.J. Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, met ingang van 8 oktober 2010 op eervolle wijze ontslag aan:

- De heer B.M. Brockötter
 - De heer G.J. Bartels
 - Mevrouw C. de Vries
 - De heer L. van der Meer
- als leden van uw bestuur.

Wij zeggen u oprechte dank voor de vele diensten, die u aan de parochie hebt bewezen.

Met de meeste hoogachting,
Mgr. mr. drs. Th. C.M. Hoogenboom
Hulpbisschop van Utrecht
Vicaris-generaal

Bij deze brief was het genoemde decreet van 6 oktober 2010 gevoegd met daarin de samenstelling van het bestuur van de genoemde personele unie, allen benoemd voor de periode na 8 oktober 2010 t/m 31 december 2010:

- De heer A.I.M. van Lith, vice-voorzitter, Kieftendijk 76, 7165 BT Rietmolen
- De heer A.M.C. Kempers, secretaris, Ludgerstraat 7, 7141 ZH Groenlo
- De heer G.A.M. Slotman, penningmeester, Jan Steenstraat 54, 7141 XH Groenlo
- Mevrouw mr. M.G. Frank, bestuurslid, Stationslaan 12, 7141 DJ Groenlo
- De heer J.Th. Hoffman, bestuurslid, Haarstraat 35, 7156 LM Beltrum
- De heer S.J.M. Smit, bestuurslid, Spilmansdijk 4, 7156 NV Beltrum
- De heer J.G.P. Goorhuis, bestuurslid, De Kunne 7, 7141 LM Groenlo

VOORTGANG NIEUWE PAROCHIECENTRUM

Begin januari werden in een aangename vrieskou door Loonbedrijf Olminkhof en Boerhof Groenvoorzieningen en een groep vrijwilligers bomen en struiken weggehaald op en rond de plek waar het nieuwe parochiecentrum gebouwd zou worden.

Het was uiteindelijk pas eind maart toen de eerste paal de grond in ging. De lange winter en een bezwaarschrift zorgen voor een vertraagde start. Bouwbedrijf Te Woerd werkte – met hulp van vrijwilligers - flink door aan de ruwbouw die rond de bouwvakantie grotendeels voltooid was.

Sinds eind augustus zijn vrijwilligers in de weer met o.a. het installatiewerk (vloerverwarming, leidingen in de muren en plafonds maken, etc). Op 9 september is de afwerkvloer gestort. Nadat het beton hard genoeg was heeft stukadoorsbedrijf Olminkhof-Jannink het stucwerk aangebracht en direct daarna is het glas geplaatst door schildersbedrijf Hondelink. Het door Dozon Haaksbergen geleverde hang- en sluitwerk is aangebracht, zodat het gebouw nu ook afgesloten kan worden. Op dit moment zijn vrijwilligers bezig met de afwerking: tegelwerk, plafonds, aftimmering, enz.

De officiële opening en inzegening zullen plaatsvinden op zondag 28 november 2010, direct na de Caeciliaviering in onze kerk. Wij hopen velen van u hierbij te mogen begroeten.

De eerste prioriteit ligt nu op het afronden van het gebouw zelf. Het inrichten van de tuin aan de achterzijde van de kerk zal komend voorjaar in gang gezet worden, net als het aflakken van de door Timmerfabriek Neede geleverde kozij-

nen en gevelementen aan de buitenzijde. Deze zijn af fabriek al voorzien van een aantal verflagen, genoeg om probleemloos de komende winter te doorstaan.

Er moet voor de opening nog het nodige worden gedaan. Een aantal grote zaken worden volledig door leveranciers gedaan. De keuken wordt geplaatst door Ten Thije Keukens uit Hengevelde, de paneelschuifwand wordt door fa. Spijker uit Enschede geplaatst, Diks Design uit Raalte tekent voor de imposante kastenwand in de lange gang, installatiebedrijf fa. ten Hoopen uit Neede levert en plaatst het ventilatiesystemen en fa. G. Bomers uit Neede verzorgt de vloerbedekking. Stukadoorsbedrijf Olminkhof-Jannink zal in de grote zaal nog speciaal “akoustisch spuitwerk” aanbrengen, voor een betere akoustiek.

Maar er blijft genoeg over voor de vrijwilligers: het plaatsen van het door ABC Foko uit Neede geleverde sanitair en tegels, schilderwerk (met materialen van Davina behang en schilderwerk), het plaatsen van de door fa. ten Hoopen geleverde CV-installatie en radiatoren, ophangen verlichting van Draaijer uit Lochem, het maken van de doorgang naar de kerk, bestrating rond het gebouw, tuinaanleg, etc.

Er zijn al de nodige bedrijven genoemd met een aandeel in dit bouwproject. Er ontbreken nog twee belangrijke namen: Bram Loman van Aditus Interieur-architecten uit Neede en Arjan Schutten van Bouwtechnisch bureau Schutten uit Diepenheim. Zij hebben ons, als “bestuurders zonder noemenswaardige bouwervaring”, door dit (voor ons heel leerzame) proces geloodst. Dank daarvoor!

Op deze plaats ook dank aan de vrijwilligers die zich ingezet hebben en/of dit nog gaan doen. Namen gaan we hier niet noemen. We zouden er anderen (die niet genoemd worden) mee tekort doen!

De meeste vrijwilligers zullen zich wel herkennen in Lucas 17,10: “Wij zijn maar gewone knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan”.

Gerard Bartels, secretaris.

UIT DE WERKGROEPEN

ROOSTER MISDIENAARS

Zondag 31 oktober	10.00 uur	M. ten Elsen en P. Wientjes
Zaterdag 6 november	19.00 uur	E. Screever en D. Konniger
Zaterdag 20 november	19.00 uur	P. Wientjes en M. Redeker
Zondag 28 november	10.00 uur	M. ten Elsen en D. Konniger
Zondag 12 december	10.00 uur	E. Screever en M. Redeker
Vrijdag 24 december	23.00 uur	M. ten Elsen en P. Wientjes

Mocht je om een of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen.

Geef dit wel even door aan de koster: tel 0545 294641 b.g.g. 06-20994297.

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

28/29 augustus € 36,00 Missie Verkeersmiddelenactie (MIVA)
3 oktober € 240,10 Voedselbank Oost-Achterhoek (deurcollecte na afloop van de Oecumenische Dienst)

AAN DE OUDERS VAN (VOORNAMELIJK) GROEP 4 LEERLINGEN

Hier een berichtje van de werkgroep Eerste Heilige Communie. Via de post hebben we al aanmeldingsformulieren laten bezorgen. Voor degene die hem niet heeft ontvangen kan zich via deze weg nog aanmelden.

U kunt uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Heilige Communie die plaats zal vinden op 15 mei 2011 in de H.Caeciliakerk te Neede.

Wij verzoeken u Anita Wientjes te bellen. Van haar krijgt u dan een aanmeldingsformulier die u vervolgens kunt invullen en inleveren bij het parochiesecretariaat.

**Hartelijk dank namens de werkgroep;
Anita Wientjes, tel. 0545-296246**



Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

Handelsregister 09180439
Rabobank 13.56.53.347

Een initiatief van de gezamenlijke kerken
in de gemeente Berkelland

Het is al weer zes jaar geleden dat we als 22 kerken van Berkelland bij elkaar kwamen om tot een goed doortimmerde Kerstactie te komen. Het eerste jaar kwam het nog niet goed genoeg van de grond. Maar daarna liep het, met uw hulp, als een trein. We verzelfstandigden tot een heuse stichting. De notaris werkte kosteloos mee. Geweldig.

Nu, herfst 2010, maken we ons op voor de vijfde Kerstactie. Het eerste lustrum is een feit. We melden ons weer in parochie- en kerkbladen. Het is immers herfst: Tijd van verzamelen. Net als de eekhoortjes doen. Een voorraadje aanleggen voor de winter. We vragen daarom om uw brood-nodige geldelijke steun. We willen daarmee met Kerst de minima-ontvangers in Berkelland een steuntje in de rug geven. Gewoon, omdat we met een goed pakket levensmiddelen iets van licht willen brengen op plekken waar het (tijdelijk) duister is. We willen mensen zonder aanzien des persoons een gave aanbieden. Zonder bijbedoelingen. Zonder voorwaarden. Zonder kleine lettertjes. Wij kijken niet of iemand Christen is, of Moslim, of niet gelovig. We beseffen dat zo'n pakket niet alle nood lenigt. Toch weten we dat zo'n gebaar mensen blij maakt. Zeker als de nachten lang en koud zijn en er overal kerstliederen klinken.

Mogen we weer op uw steun rekenen?

Ria Rohaan, PKN Neede

Lyanne Welmerink, Geref. Kerk Geesteren

Ria Post-Alferdinck, PCI H. Mattheuskerk Eibergen
Joop Huisman, NH kerk Ruurlo-Barchem
Simon Nagelmaeker, pastor Diaconie parochie St. Paulus

Rabobank 1356.53.347

t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

ZIEKENBEZOEK EN COMMUNIE UITREIKEN

In onze parochie is een werkgroep actief die zich bezighoudt met ziekenbezoek en het thuis uitreiken van de communie aan zieken en bejaarden.

Ziekenbezoek

Parochianen die in het ziekenhuis of verpleeghuis verblijven en zij die reeds geruime tijd wegens ziekte thuis zitten, worden, als zij daar prijs op stellen, door leden van de ziekenbezoekgroep bezocht. De ziekenbezoekgroep wil graag bericht ontvangen van huisgenoten, familie of burens als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of thuis lang ziek ligt en bezoek op prijs stelt.

Communie uitreiken

Op elke eerste donderdag van de maand wordt de H. Communie gebracht aan zieken en bejaarden die niet meer in staat zijn om zelf naar de kerk te komen.

Voor beide activiteiten geldt dat leden van de werkgroep u alleen op verzoek komen bezoeken.

Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u of één van uw familieleden of naasten dit melden bij het Parochiesecretariaat (tel. 291236) of bij mevr. M. Nijland (Borculoseweg 55, tel. 296167). Een van onze mensen komt u dan bezoeken.

**Namens de werkgroep,
M. Nijland.**

STOP JE VERDRIET NIET WEG

Verdriet heeft te maken met liefde. Het is de keerzijde van liefde. Als men van iemand houdt, met iemand sterk verbonden is, doet het verbreken van de band pijn. Menselijk zijn is houden van mensen, maar is tevens weten dat verlies een deel is van het leven. Ook al weet men dat sterven tot het leven behoort, toch kan het verlies van een dierbaar iemand, een mens tijdelijk ontwrichten.

Soms is het goed hierover te praten met mensen die in dezelfde situatie verkeren. Dit neemt niet het verdriet weg, maar door naar anderen te luisteren komt er soms een andere kijk op de toekomst.



De werkgroep “Omgaan met verlies”, bestaande uit leden van het R.K. parochieverband en PKN- gemeenten, organiseert een dag van ontmoeting voor mensen, welke een verlies hebben geleden, iemand verloren hebben die hun dierbaar was. Als de dierbare, die u verloren heeft, van buiten uw woonplaats is, bent u ook van harte welkom op deze dag.

Er zal gelegenheid zijn om, als u dat zou willen, te praten, te vertellen over uw verdriet en te luisteren naar het verhaal van lotgenoten. Vindt u het moeilijk om alleen te komen, neem dan gerust een familielid, vriend of goede buur mee.

Deze ontmoetingsdag vindt plaats op dinsdag 9 november a.s. in zaal 't Kormelink van de Molenberg in Groenlo van 10.00 tot 16.00 uur. De dag is geheel verzorgd. Aan het einde van de dag wordt een kleine financiële bijdrage van u gevraagd.

Als gastspreker is voor deze dag uitgenodigd: dokter Dijkstra, huisarts te Neede.

Voor informatie en opgave kunt u terecht bij:

**Mevr. W. Klein Nijenhuis, Kempersdijk 14, 7161 XH Neede
Tel. 0545-292177**

Coördinator namens de pastores: pastor Simon Nagelmaeker.

16 DECEMBER: KERSTMIDDAG SENIORENSOOS

Beste soosleden en niet-soosleden,

De Werkgroep Caritas organiseert dit jaar de kerstmiddag op donderdag 16 december, 14.00 uur en wel in het gloednieuwe Achterhuis.

We beginnen de middag met een kleine dienst die geheel in het teken staat van Kerst. Verder zorgen u en wij ervoor dat het een gezellige middag wordt onder het genot van een hapje en drankje in het nieuwe Achterhuis.

Rond vijf uur gaan we samen naar het Grand Café, voor een heerlijk diner.

Voor deze middag vragen wij van de leden een bijdrage van € 10,- en van niet-soosleden € 15,-

Graag **opgave vóór 10 december** bij één van de onderstaande personen:

Josefien Emaus tel. 291165

Corry ten Voorde tel. 293810

Willy Klein Nijenhuis tel. 292177

Graag tot donderdagmiddag 16 december.

**Met vriendelijk groet,
Werkgroep Caritas.**

GELEZEN

Een greep uit de artikelen in de Parochiebladenservice November 2010:

- De Bijbel10daagse dit jaar gehouden wordt van 29 oktober t/m 7 november? Het thema is ‘Toekomst’. Hiermee wil het Nederlands Bijbelgenootschap benadrukken dat de Bijbel perspectief biedt, in verschillende situaties, voor

17 – november / december 2010

nu en straks. Voor velen is de Bijbel een boek dat gaat over hún toekomst, een boek dat je moed geeft om verder te gaan, juist in moeilijke omstandigheden. Test ook uw eigen bijbelkennis op maandag 1 november tijdens één van de vele bijbelquizen.

- Bent u op zoek naar meerdaagse kloosterwandelingen, ga dan eens naar www.dewandelmaat.nl (Bureau voor kloosterwandelingen).
- Een inspirerend programma, een swingende band, goede sprekers en andere katholieke jongeren. Alle elementen voor een geslaagde Katholieke Jongerendag (KJD) op zondag 7 november. Jij kunt daar bij zijn door je aan te melden via www.jongkatholiek.nl/kjd.
- Bezoek op zondag 7 november de Katholieke Jongerendag in Den Bosch. Het thema is dit jaar ‘Focus’. Wat is je doel in je leven? Door wie laat je je leiden? Hoe maak je keuzes als je voor een moeilijke beslissing staat? Je moet je ergens op focussen. Er zijn diverse boeiende workshops. We sluiten de dag af met een indrukwekkende Eucharistieviering. Kaarten zijn voor € 10,- online te bestellen (aan de deur € 12,-). Kijk voor meer info over vervoer en het programma op www.jongkatholiek.nl.
- Kruispunt Radio is verhuisd. Nu elke zaterdagmiddag te beluisteren tussen 17.00 en 18.00 uur op Radio 5. Kruispunt Radio brengt actualiteiten uit kerk en samenleving en belicht het nieuws uit katholiek perspectief. Elke week live met altijd een gast in de studio, mooie reportages uit het land en mediatips over hoe u de naderende zondag zinvol kunt besteden. Presentatie: Wilfred Kemp. Meer informatie: www.kruispuntradio.rkk.nl.
- “Thuiskerk” is een maandelijks uitgave van RKK voor iedereen die via de televisie mee wil vieren. Het bevat de liturgie van alle op zondagochtend uitgezonden eucharistievieringen van de desbetreffende maand, de onverkorte homilie van de maand ervoor, de inleidingen op de Geloofsgesprekken voortgaand aan de vieringen, de thema-aanduiding van de viering alsmede een overzicht van de RKK-programma’s. Thuiskerk verschijnt 12 x per jaar. Een jaarabonnement bedraagt € 30,-. Stuur voor een abonnement een brief of mail naar: Redactie Thuiskerk (o.v.v. abonnement) Postbus 23000, 1202 EA Hilversum of rkkpastoraat@rkk.nl.

Lees meer op: www.katholiek nederland.nl/rkkerk/media/parochiebladen

ADVENTSACTIE 2010 IN HANDEN VAN DE BISSCHOPPEN

Na uitvoerige gesprekken met de bisschopreferentie voor missie, mgr. Punt, heeft Solidaridad besloten om zich terug te trekken uit de organisatie van de adventsactie. De organisatie en de bisschoppen konden elkaar niet meer herkennen in de wijze waarop er toezicht gehouden zou worden op de besteding van de gelden en de netwerken die hierbij een rol spelen. Vervolgens is besloten dat de bisschoppen zelf de uitvoering van de adventsactie ter hand nemen.



18 – november / december 2010

Het adventsactie 2010 nodigt ons uit om solidair te zijn en mee te leven met de mensen die ons hun verhaal laten zien via 16 kleine projecten. De projecten vertellen ons het verhaal van mensen die, in de strijd om hun bestaan, onze hulp nodig hebben. Zoals velen zetten ook katholieken wereldwijd zich in om leed te verzachten, om mensen sterker te maken, om te werken aan gerechtigheid.

De adventsactie bestaat uit 16 kleine projecten waarmee u zich als gelovige of als geloofsgemeenschap kunt verbinden. De nadruk ligt in die actie op kleinschaligheid en solidariteit met mensen die zich via de kerk overal ter wereld zich inzetten voor hun naaste, zonder onderscheid naar geloof, ras of stand.

Meer informatie over de adventsactie 2010 en de 16 projecten vindt u op www.adventsactie.org.

Uit: "Op Tocht"

(magazine van het Aartsbisdom Utrecht)

UIT DE BRIEVENBUS

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of tot nadenken aanzet, onder het motto 'elke dag een beetje spirit!'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.



De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.

De kalender kost € 5,25. De opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (www.kloosterwittem.nl).

U kunt de kalender bestellen bij:

Jan Emaus, Meijersweg 8

7161 CL Neede

Tel. 0545-291637

VAN DE REDACTIE

<i>Editie</i>	<i>Redactievergadering</i>	<i>Verspreidingsperiode</i>
Kerstbinding	1 december	13 – 17 december
Vastenbinding 2011	2 februari 2011	14 – 18 februari 2011

Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545-291236

Openingstijden: woensdag en donderdag: 9.30 - 11.30 uur

Vrijdag: 18.30 - 19.30 uur

Bankrekeningen (Rabobank):

Algemeen (ook voor nieuwe parochiecentrum): 13.56.00.065

Actie Kerkbalans: 13.56.03.005

Pastoresteam Sint Paulusparochie:

H. Boogers (priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo h.boogers@planet.nl	Tel. 06-200 784 72
K. Donders (pastor en kandidaat-priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo donders.paulusparochie@gmail.com	Tel. 06-283 021 01
D. Juijn (pastoraal werker)	Borculoseweg 45a 7161 GR Neede dickjuijn@planet.nl	Tel. 0545-294432
A. Lankheet-Zoet (pastoraal werkster)	Hondelink 93 7482 KP Haaksbergen annetlankheet@gmail.com	Tel. 053-5726083
S. Nagelmaeker (pastoraal werker)	Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl	Tel. 06-535 535 57
M. Peters-van Langen (pastoraal werkster)	Beukenlaan 10 7223 KL Baak mjbpeters@planet.nl	Tel. 06-29405303

Voor dringende pastorale zorg tussen vrijdagavond 18.00 uur en maandagochtend 9.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (telefoonnummers: zie "Nieuws uit St. Paulusparochie").

Aanleveren artikelen voor Binding:

Via de brievenbus (Borculoseweg 45) of per e-mail: binding@parochieneede.nl

De parochie op internet: Surf naar: www.parochieneede.nl

***Voor slechtzienden is ook een
Groot-Letter Binding beschikbaar.***

FAMILIE _____
