

# BINDING

Parochie St. Paulus      Locatie H. Caecilia Neede

49° Jaargang, no. 1.

februari – maart – april 2011

26/27 maart 2011

3e zondag van de veertigdagentijd  
Exodus 17,3-7   Psalm 95   Johannes 4,5-42

**T**wijfelen, of nog erger je van God verlaten voelen. Het zal ieder van ons vroeger of later wel eens overkomen. Maar als het omslaat in fanatisme, aan iemand, in dit geval Mozes, willen vermoorden, dan is er iets goed mis.

God de schuld geven, of nog 'beter' iemand tastbaar de schuld geven, is een levensgevaarlijke menselijk gedrag. Vreemd genoeg zijn wij naar Gods beeld en gelijkenis gevormd, dus helemaal van een vreemde komt het ook niet!

Mozes komt alweer in beeld, voor de derde keer op rij, als de leider van het volk Israël, die nu op doortocht zijn naar het beloofde land. Zoals we vorig week nog hoorde aan Abraham toegezegd. Maar als je omkomt van de dorst, ja zelfs voor je kinderen en je vee, dan vervliegt alle toekomst op leven. Dan wordt je wanhopig, onredelijk, ja boos, op Diegene die je liet breken met je verleden, je thuis. Ook al was dat in gevangenschap.

God brengt redding, gelukkig maar. Zoals Zijn Zoon dat ook doet aan de Samaritaanse. Een vreemdelinge, ja eigenlijk zelf een vijand van het volk van God.

Jezus biedt zichzelf aan als het levende water. Hij weet wie de mens is van binnenuit. En er valt veel te oogsten. God heeft gelukkig geduld met ons. Hij kan wachten. Zoals de psalmist 95 ons zegt: 'Heden, als u zijn stem hoort, verhardt u dan niet.'

Secretariaat is verhuisd .. 2  
Vesperdiensten en  
Sobere maaltijd ..... 2  
Sam's kledingactie ..... 2  
Vastenactie 2011 ..... 3

Overzicht vieringen ..... 4  
Familieberichten ..... 8

Naar een andere verdeling  
van uitvaarten ..... 8  
Paulusreis naar Israël .... 9  
Filippijnse koor op  
27 maart in onze kerk 10  
Project KIP, deel 3 ..... 10  
Kerstactie zegt: bedankt 11  
Ga mee naar de Wereld-  
Jongeredagen ..... 11  
Nieuwe folders VNB .... 12  
Weekendwacht ..... 13

Terugblik op 2010 ..... 14  
Afscheid pastor Juijn 15

Rooster misdienaars ..... 16  
Opbrengst 2° collectes ... 16  
Huispaaskaarsen te koop 17

De liturgie begrijpen .... 18  
Virtueel kaarsje ..... 18

Tiener- en kinderkampen  
zomer 2011 ..... 18

Van de redactie ..... 19

Elke ontmoeting met de ander, met God, biedt kansen om te groeien in wie je ten diepste bent. Putten uit de bronnen van je leven geeft hoop op nieuw leven. Want je leeft niet alleen maar in samenleving! Het is de kunst tegenstellingen te overbruggen door communicatie. Door te luisteren, te bevragen, te overdenken en te handelen. Daarvoor is deze veertigdagentijd bij uitstek bedoeld.

*Hans Boogers, pastoor St. Paulusparochie.*

## SECRETARIAAT GEOPEND IN HET NIEUWE ACHTERHUIS

**M**et veel genoeg kunnen wij u mededelen dat u vanaf woensdag 9 februari 2011 terecht kunt bij het parochiesecretariaat in het nieuwe Achterhuis alwaar de medewerkers u van harte welkom heten. Bij de ingang 1<sup>e</sup> deur links. De koffie staat altijd klaar. De openingstijden vindt u op de achterzijde van de Binding.

*Het secretariaatsteam.*

## IN DE VASTENTIJD: VESPERDIENSTEN & SOBERE MAALTIJD

**E**lke woensdagavond in de veertigdagentijd is er weer een vesperviering, te beginnen met Aswoensdag in de R.K. kerk (om 19.30 uur). De vespervieringen worden vervolgens van 16 maart t/m 20 april in de Grote kerk gehouden, telkens om 19.30 uur.

Er is een sobere maaltijd op woensdag 30 maart om 18.00 uur. Deze sobere maaltijd wordt gehouden in de voormalige pastorie naast de Grote Kerk. U kunt zich aanmelden bij: Tiny Appeldorn (tel. 293034), Annie Broekmaat (tel. 292370) en bij het parochiesecretariaat, (tel. 291236).

## SAM'S KLEDINGACTIE IN NEEDE

**O**p 25 en 26 maart vindt in Neede weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen:



**Het Achterhuis (links naast de R.K. Kerk), Borculoseweg 43:**

Vrijdag 25 maart van 19.00 tot 20.00 uur

Zaterdag 26 maart van 10.00 tot 12.00 uur

**Renault Herwers Neede, Haaksbergseweg 102:**

Alleen Zaterdag 26 maart van 10.00 tot 12.00 uur

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood is één van de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam's Kledingactie ondersteund door ruim 1.000 vrijwilligers. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

Net als vorig jaar steunt Sam's Kledingactie ook in 2011 het project in Kenia waarin 'droogte cyclus management' centraal staat. Droogte is al jaren een van de meest serieuze problemen in Kenia. Samen met lokale hulporganisaties zorgt Cordaid Mensen in Nood ervoor dat de mensen minder kwetsbaar worden in periodes van droogtes. Dit doen ze door het creëren van nieuwe inkomstenbronnen of het realiseren van waterbronnen. Hierdoor zijn de mensen minder afhankelijk van klimaatsinvloeden en zo hoeft droogte niet altijd tot een ramp te leiden!

Voor meer informatie over Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde projecten: [www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl) of bellen naar 073-687 1060.

## VASTENAKTIE 2011: PLANT IETS MOOIS VOOR EEN ANDER

**K**ent u de mondiale voetafdruk? Het is een manier om te bepalen hoeveel van het aardoppervlak u gebruikt voor uw consumptie.

Volgens deze methode is er voor iedere wereldburger 1,8 hectare beschikbaar. De gemiddelde voetafdruk van alle mensen op de wereld is nu echter 2,7 hectare. We nemen dus meer dan de aarde te bieden heeft en leven op te grote voet. Een kleine test op [www.dekleineaarde.nl](http://www.dekleineaarde.nl) laat u zien of u onder het Nederlands gemiddelde van 4,5 hectare blijft....

Ter vergelijking: de Filippijnen hebben een gemiddelde van 1 hectare.

### VASTENAKTIE

U begrijpt het: de Filippijnen staan centraal in de komende campagne.

Niet dat alle gelden naar de Filippijnen gaan. Vastenactie stelt duurzaamheid voorop, ook in contacten met de partnerorganisaties.

Cordaid voert voor de stichting Bisschoppelijke Vastenactie campagne voor spiritualiteit, soberheid en solidariteit in de vastentijd. Daarbij gaat het om bezinning op de eigen levensstijl en het samenwerken aan een duurzame samenleving wereldwijd. Het thema in 2011 is 'Plant iets moois voor een ander'. De Vastenactiecampagne wordt dit jaar van 9 maart t/m 23 april gehouden.

De Filippijnen staan in 2011 centraal als hét doel van de bisschoppelijke Vastenactie. Het is een overwegend Rooms Katholiek land, waar het christendom al sinds eeuwen diepe wortels heeft gekregen. Maar het is ook een arm land met grote welvaartsverschillen. Velen leven in zeer armoedige omstandigheden. Gelukkig heeft men elkaar en men heeft het geloof in een goede God. De Filipino's zijn een diep gelovig volk. Nou ja, eigenlijk bestaat het land uit vele eilanden en daarmee ook vele volken. Vastenactie richt zich dit jaar op één volk in het bijzonder: De bewoners van het eiland Mindoro. Op dit eiland leven acht stammen met ieder een eigen taal en cultuur. Maar alle stammen hebben één ding gemeenschappelijk: Men leeft van de bossen. Het bepaalt hun identiteit. Mijnbouw en houtkap bedreigen de Mangyan in hun unieke leefwijze.

Vastenactie wil de Mangyan helpen om hun leefwijze te behouden. Men helpt hen om de eigendomsrechten van hun bosgronden te verkrijgen. Ook leren de

vrouwen om van riet en rotan mandjes, boekenleggers en sieraden te maken. En wel zo, dat er in de regio en daarbuiten een markt voor is. Ook wordt men gestimuleerd om andere 'niet-hout'-bosproducten te verkopen, zoals koffie, fruit, gember en kruiden. Ook worden ze geholpen met het leggen van internationale contacten. Alles met het doel om hun bossen te behouden. Die mogen niet gekapt worden. Het gaat erom dat men van het bos kan blijven leven, nu en ook in toekomstige jaren. Duurzaam werken dus.

Al die hulp kost natuurlijk geld. Dat vragen we van u tijdens deze Vasten. We vragen u om de Mangyan met een royale bijdrage te steunen.

***De Vastenactiegroepen van de parochie St. Paulus.***

Omdat de situatie ver weg niet los gezien kan worden van onze eigen levensstijl hier, biedt Vastenactie ook een handreiking tot bezinning op ons eigen leven. Drie basiswaarden zijn daarbij belangrijk: soberheid, solidariteit en spiritualiteit.

Verspreid in deze uitgave van "Binding" zullen u 7 tips worden aangereikt, waarmee u de Veertigdagentijd meer inhoud kunt geven.

Tijdens de Veertigdagentijd willen we stilstaan en nadenken over onszelf en de mensen om ons heen. U zult zien: dat kan op heel uiteenlopende manieren...

## OVERZICHT VIERINGEN

### WEEKEND VAN 19 EN 20 FEBR.: 7<sup>e</sup> Zondag door het Jaar

Za. 19 febr. 19.00 uur Geen viering in onze kerk.

Zo. 20 febr. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

Vr. 25 febr. 14.30 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is mevr. I. Nijland (PKN).

Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag 24 februari de heer L. van der Meer (0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht.

Aansluitend aan deze gebedsdienst:

15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.

In onze buurlocaties:

Za. 19 febr. Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers

Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, T. Bun sm

### WEEKEND VAN 26 EN 27 FEBR.: 8<sup>e</sup> Zondag door het Jaar

Za. 26 febr. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pater J. Hulshof.

Zo. 27 febr. 10.00 uur Geen viering in onze kerk.

Wo. 2 mrt. 09.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor K. Donders.

Do. 3 mrt. Na de viering is er koffie drinken met de pastor.  
In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

In onze buurlocaties:

Zo. 27 febr. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, K. Donders  
Rietmolen 10.00 uur Eucharistieviering, A. Verbraeken sm  
Di. 1 mrt. Eibergen 09.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker  
Do. 3 mrt. Rietmolen 09.00 uur Woord- en Communieviering, A. Zoet

### WEEKEND VAN 5 EN 6 MAART: 9<sup>e</sup> Zondag door het Jaar

Za. 5 mrt. 19.00 uur Geen viering in onze kerk.  
Zo. 6 mrt. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen.  
Wo. 9 mrt. **Aswoensdag (vasten en onthouding)**  
19.30 uur Woordviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

In onze buurlocaties:

Za. 5 mrt. Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen  
Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, H. Boogers  
Wo. 9 mrt. Eibergen 19.30 uur Woordviering, P. Westerman sm  
Rietmolen 19.30 uur Woordviering, K. Donders

### WEEKEND VAN 12 EN 13 MAART: 1<sup>e</sup> Zondag van de Veertigdagentijd

Za. 12 mrt. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen.  
Zo. 13 mrt. 10.00 uur Geen viering in onze kerk.  
Wo. 16 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk:  
Oecumenische Vesperdienst.  
Do. 17 mrt. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

In onze buurlocaties:

Zo. 13 mrt. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, A. Zoet  
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker

#### **Tip 1: Geniet van de rust**

In de Veertigdagentijd bereiden we ons voor op het Paasfeest. We merken maar al te vaak dat het soms moeilijk is om hier bewust tijd voor vrij te maken. Kies ervoor om een dag helemaal niets te doen. Geen verplichtingen, geen bezoek en geen afleiding. Geniet van de rust!

### WEEKEND VAN 19 EN 20 MAART: 2<sup>e</sup> Zondag van de Veertigdagentijd

Za. 19 mrt. 19.00 uur Geen viering in onze kerk.  
Zo. 20 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pater J. Hulshof.  
Wo. 23 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk:  
Oecumenische Vesperdienst.

Vr. 25 mrt. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is ds. Lieftink-Buijs.  
Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag 24 maart de heer L. van der Meer (0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht.  
Aansluitend aan deze gebedsdienst:  
15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.

In onze buurlocaties:

Za. 19 mrt. Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, K. Donders  
Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, P. Westerman sm

### WEEKEND VAN 26 EN 27 MAART: 3<sup>e</sup> Zondag van de Veertigdagentijd

Za. 26 mrt. 19.00 uur Geen viering in onze kerk.  
Zo. 27 mrt. *Attentie: Dit weekend gaat de zomertijd in (de klok gaat één uur vooruit)*  
10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Filippijnse gastkoor 'Himig natin'. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. Er is een tweede collecte voor projecten in de Filippijnen die dit gastkoor ondersteunt.  
Wo. 30 mrt. 18.00 uur Sobere Maaltijd, samen eten en je bezinnen, in de voormalige pastorie naast de Grote Kerk, met aansluitend:  
19.30 uur In de Grote Kerk: Oecumenische Vesperdienst.  
20.00 uur Redactievergadering voor de nieuwe editie van Binding. Kopij graag vóór deze datum inleveren op het parochie-secretariaat of e-mailen naar [binding@parochienede.nl](mailto:binding@parochienede.nl).

In onze buurlocaties:

Zo. 27 mrt. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep  
11.30 uur Rondje kerk, H. Boogers  
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, A. Zoet

#### **Tip 2: Groet iedereen op straat**

Op zondagochtend, op weg naar de kerk, of gewoon tijdens een wandeling door Neede, komt u vast en zeker andere mensen tegen. Als u vreemden groet, zullen ze wellicht verbaasd opkijken, maar het geeft een ieder een goed gevoel: ik ben gezien! Schroom niet en groet iedereen die u tegenkomt op straat.

### WEEKEND VAN 2 EN 3 APRIL: 4<sup>e</sup> Zondag van de Veertigdagentijd

Za. 2 april 19.00 uur Geen viering in onze kerk.  
Zo. 3 april 10.00 uur Eucharistieviering met zang van ons jeugdkoor "De Kerkuiltjes". Voorganger is pastor H. Boogers.  
Tijdens deze viering worden ook de kinderen gepresenteerd die op zondag 15 mei hun Eerste Communie zullen ontvangen.

Wo. 6 april 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers.

19.30 uur In de Grote Kerk:  
Oecumenische Vesperdienst.

Do. 7 april In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

In onze buurlocaties:

Za. 2 april Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker

Zo. 3 april Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering met presentatie van de communicantjes, M. Peters-van Langen

Di. 5 april Eibergen 09.00 uur Woord- en Communieviering, K. Donders

Do. 7 april Rietmolen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers

### WEEKEND VAN 9 EN 10 APRIL: 5<sup>e</sup> Zondag van de Veertigdagentijd

Zo. 9 april 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pastor K. Donders.

Zo. 10 april 10.00 uur Geen viering in onze kerk.

Di. 12 april 19.30 uur Boeteviering. Voorganger is pastor K. Donders.

Wo. 13 april 19.30 uur In de Grote Kerk:  
Oecumenische Vesperdienst.

In onze buurlocaties:

Za. 9 april Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering met presentatie van de communicantjes en vormelingen, M. Peters-van Langen

Zo. 10 april Rietmolen 10.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers  
11.30 uur Doopviering, H. Boogers

#### Tip 3: Luister!

Inspirerende en religieuze muziek is er in vele soorten en maten. Iedereen kent wel één of meerdere muzieksoorten die hem of haar aanspreken. Neem bewust de tijd om – bijvoorbeeld een uur per week – naar religieuze muziek te luisteren en laat de teksten en melodieën op u inwerken.

### VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN:

Zo. 17 april **Palmzondag**  
10.00 uur Woord- en Communieviering (Gezinsviering) met zang van ons jeugdkoor “De Kerkuiltjes”. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. Alle kinderen mogen met hun palm-pasenstok meelopen in de palmpaasoptocht.

Do. 21 april **Witte Donderdag**  
In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.  
10.00 uur Schoolviering met zang van het schoolkoor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen.  
14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

19.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-  
koor. Voorgangers zijn pater J. Hulshof en S. Nagelmaeker.

Er is gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste tot 21.30 uur.

Vr. 22 april **Goede Vrijdag (vasten en onthouding)**

15.00 uur Kruisweg bidden, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

19.30 uur Woordviering met kruishulde met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

Za. 23 april **Stille- of Paaszaterdag**

21.00 uur Paaswake (Woord- en Communieviering (Paaswake) met zang van het koor “Diapason”. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. Er is een 2e collecte voor de Parochiële Caritas.

Zo. 24 april **Hoogfeest van Pasen**

10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-  
en Herenkoor. Voorganger is pastor K. Donders. Er is een 2e collecte voor de Parochiële Caritas.

De eerstvolgende Doopviering in onze kerk is zondag 1 mei om 11.30 uur.  
Voorganger is pastor Karel Donders.

## FAMILIEBERICHTEN

#### Gedoopt:

06-02 Stijn Waanders, Dr. Plantenstraat 8  
Lyra Seijger, Oude Eibergseweg 28a

#### Overleden:

02-01 De heer H.R. Vis, Kwartelstraat 5, 74 jaar  
02-01 Mevrouw D.C.G. Lurvink-Oostrik, Holtplas 26, 77 jaar  
14-01 Mevrouw J.H.G.M. Meijer-Spanjaard, Scheringstraat 4, 48 jaar

## NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE

### NAAR EEN ANDERE VERDELING VAN UITVAARTEN BINNEN DE PAROCHIE SINT PAULUS

De afgelopen jaren hebben we in onze parochie meestal de wens van nabestaanden kunnen inwilligen met betrekking tot een voorkeur voor een eucharistieviering of een voorkeur voor een bepaalde pastor bij een uitvaartviering.

Vanaf 1 februari 2011 laten wij dit systeem van voorkeur los. Wij willen de uitvaarten eerlijker verdelen, zodat we goede pastorale zorg kunnen blijven

8 – februari – maart – april 2011



geven rond een overlijden en ook aandacht kunnen besteden aan andere pastorale taken.

Daarnaast zullen met ingang van mei 2011 de parochiële voorgangers van de werkgroep Uitvaart zelfstandig voorgaan in uitvaartvieringen.

Het is de bedoeling, dat pastores en parochiële voorgangers volgens een rooster telkens een week lang beschikbaar zijn voor uitvaarten.

Als nabestaanden van een overledene kunt u vanaf 1 februari 2011 niet meer kiezen voor een bepaalde pastor en is het ook niet meer in alle gevallen mogelijk om een eucharistieviering te krijgen.

De enige uitzondering op deze regel is, dat de pastor die een ongeneeslijk zieke heeft begeleid in het proces van ziekte en sterven indien mogelijk, ook de uitvaartviering verzorgt.

Om zich voor te bereiden op het zelfstandig voorgaan in een uitvaartviering komen de parochiële voorgangers in de periode december 2010 tot en met april 2011 mee met de pastor die de uitvaartviering verzorgt. Zij houden in de viering de overweging.

Wij zijn ons ervan bewust, dat dit veranderingen zijn die weerstand kan oproepen, maar wij hopen op uw begrip hiervoor. Wij willen ook in de toekomst kunnen blijven waarborgen, dat er rond het sterven van een dierbare tijd en aandacht is voor nabestaanden en dat wij samen de uitvaartviering op een goede en persoonlijke manier vorm geven. Alle pastores en parochiële voorgangers zijn bereid en in staat om u in de moeilijke dagen rond het sterven van een dierbare op een goede en respectvolle manier bij te staan.

*Uw pastores,*

*Hans Boogers, Karel Donders, Simon Nagelmaeker, Marga Peters en Annette Zoet.*

#### **Tip 4: Bid voor onze naaste!**

Maak een lijst van mensen – ver weg of dichtbij – die gebed nodig hebben. Iedere dag begint u met een moment van stilte om heel bewust voor één van deze personen te bidden.

### **PAULUSREIS NAAR ISRAËL**

Van 2 t/m 12 september 2011 is er een groepsreis naar Israël, onder leiding van pastor Simon Nagelmaeker en een Nederlands sprekende gids, mevrouw Ayalla Zion. Een Jodin, die haar jeugd in Eibergen doorbracht en nu al weer jaren in Israël woont. Ze spreekt goed verstaanbaar Nederlands alsook 'plat' Achterhoeks. Thema van de reis zal zijn: "Een pelgrimstocht voor de vrede".

De organisatie is in handen van reisorganisatie Drietour. Het is een rondreis per luxe tourbus langs Jeruzalem, Bethlehem, Jericho, Nazareth, Kana, Neve Shalom, Massada, Tiberias, Iad vaShem, Acco, Karmel, enz, enz. Verblijf in goede hotels. Een goede gezondheid/conditie is een vereiste. Er kunnen maximaal 25

personen aan deze reis deelnemen. De richtprijs (all-in) is € 1700,- per persoon (inclusief alle fooien en attracties).

De informatieavond over deze komende Israëltreis van Parochie St. Paulus is op dinsdagavond 22 februari in de R.K. pastorie van Eibergen, aanvang 20.00 uur.

Tot nu toe hebben zich nog niet genoeg mensen opgegeven om de reis door te kunnen laten gaan. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 1 april 2011.

**Pastor Simon Nagelmaeker**

**tel. 06-53553557**

**e-mail: [S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl](mailto:S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl)**

---

### **HET FILIPPIJNSE KOOR 'HIMIG NATIN' KOMT NAAR NEEDE**

Op zondag 27 maart komt 'Himig natin' naar Neede om 10 uur 's morgens in onze kerk. Het koor bestaat uit Filippijnse dames die allen in Nederland wonen en veelal gehuwd zijn met Nederlandse mannen. Ze komen vanuit geheel Overijssel en Gelderland regelmatig samen om elkaar te ontmoeten, om hun Filippijnse liederen te zingen in kerken. Natuurlijk komen ze ook om geld in te zamelen voor Filippijnse projecten. Bijvoorbeeld voor speeltoestellen in John Paul 2 village en voor de Adventsactie in het eiland-dorpje Gango. Zo laten ze hun betrokkenheid met de armen in hun thuisland zien. Maar ze laten ook hun geloofsblijheid zien.

Het is een feest om hen in de kerken van parochie St. Paulus te mogen meemaken. We rekenen op uw komst en uw gulle gaven in de tweede collecte.

Na de dienst wordt er koffie geschonken voor ieder en daarna zullen de dames nog wat liederen ten gehore brengen vanuit hun Filippijnse cultuur. Van harte welkom!

**Simon Nagelmaeker,**

**Profielhouder diaconie parochie St. Paulus**

---

### **"ZWEVENDE CHIPS EN DE MELKWEG"**

Project K.I.P (Kerk In Platteland), aflevering 3

De wereld van de landbouw blijft me elke keer verbazen. We zaten bij elkaar als klankbordgroep van het project K.I.P. in het nieuw opgestarte café 'De Lindeboom' in Eibergen. Een goede plek om ons ei aan elkaar kwijt te kunnen. Onder het genot van een hapje en een drankje wisselden we onze eerste bezoekerervaringen uit. Deze keer was mevr. Gerrie Til uit Zelhem er gelukkig ook bij in 'het glazen huis'. Zij is de afgevaardigde van Z.O.B (Zorg om Boeren). Maar compleet zijn we nog niet. Er moet eigenlijk nog een Nedap-per in. Zo'n technicus, die van allerlei slims uitdenkt voor boerenstallen. Wie meldt zich bij mij? ([S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl](mailto:S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl))

Boeren hebben tegenwoordig immers veel met techniek te maken in hun bedrijven. Als boer moet je heel wat in je mars hebben. Je moet met computers om kunnen gaan, verstand hebben van dierengedrag en landbouw, weet hebben van

ministeriële beschikkingen Zelfs van archeologie moeten ze wat af weten en o ja ... ook nog hart voor je bedrijf hebben.

De boeren zijn Godsblij met hun goed georganiseerde LTO. Samen zijn ze sterk, ook in Brussel waar ze al die moderne eisen ontwikkelen. Ik leer elke dag bij als ik boeren ontmoet. We praten over luchtwassers, uitspoeling van de grond, bodemmonsters, over AID en over Natura 2000. Wist u dat? Als de koeien buiten mogen grazen, wordt de melk in de super wat duurder. Als we met ons allen meer koeien op de groene weilanden willen zien, dan moeten we er dus wat voor over hebben. Wist u dat? Die plastic oormerken voor koeien werken beter als die chips in hun lijf. Die chips blijven namelijk niet op hun plek. Ze gaan zwerven door het koeienlichaam. Nooit van gehoord, van zwevende chips. Als je niet beter wist, geloof je dat boeren ook nog aan ruimtevaart gaan doen.

De moderne agrariërs houden niet van 'fiemelig wéan'. Niet zeuren over klei-nigheden. Het zijn aanpakkers, ondernemers. Ze staan echter ook met heel hun wezen dicht bij de aarde. Dicht bij de natuur. Dicht bij Gods schepping. Zonder boeren zag het landschap er lang niet zo verzorgd uit in ons buitengebied. Zonder boeren was al onze groente en ons fruit een stuk duurder. Goddank dat er boeren zijn.

**Simon Nagelmaeker,**  
**Pastoraal werker, profielhouder diaconie parochie St. Paulus.**

---

### BEDANKT!

**D**e Kerstactie 2010 van de gezamenlijke kerken van Berkelland heeft voldoende opgebracht om 287 kerstpakketten te kunnen afgeven. Het zijn er 48 meer als in 2009. Met uw gift konden we 166 gezinnen en 121 alleengaanden blij maken met een pakket. Vanuit het veld hoorden we mooie uitspraken, zoals "Dat zijn prima pakketten. Er zit van alles in wat we kunnen gebruiken. Je kunt merken dat er goed over is nagedacht!"



Leuk voor ons om te weten en we vinden het ook leuk dat u dat geluid hoort. We willen alle gevers daarom hartelijk danken voor de gegeven steun!

**Namens de Stichting Kerstactie Kerken Berkelland**  
**Simon Nagelmaeker, voorzitter.**

#### Tip 4: Geen tv!

Laat uw favoriete tv-programma voor wat het is en zet de televisie één avond in de week bewust uit. Gebruik deze tijd voor verdieping en bezinning.

### GA MEE NAAR DE WERELDJONGERENDAGEN IN SPANJE!

**K**omende zomer wordt er in de Spaanse hoofdstad Madrid een gigantisch groot jongerenevent gehouden: De Wereldjongerendagen. De Wereldjongerendagen zijn dagen van een internationale feestelijke bijeenkomst over geloof en leven, waar meer dan een miljoen jongeren vanuit de hele wereld komen. Speciale aanwezige zal paus Benedictus XVI zijn.

11 – februari – maart – april 2011

Maar misschien denk je: "wat heb ik daar nu aan?"

Als je nu naar de kerk gaat dan ben je meestal maar een van de weinige jongeren en voel je je niet altijd aangesproken. Toch geloof je dat er meer bestaat dan het "hier en nu" en denk je op jouw manier over de grote dingen van het leven.

Daarin ben je niet alleen.

Iedereen heeft zijn eigen geloof waar het gaat over leven en dood, God en levenskeuzes. Hoewel je meestal niet over dit soort dingen praat zou je dat af en toe best wel willen. Misschien wil je er meer over weten. Vandaar dit aanbod.

We gaan niet alleen naar Madrid voor de grote jongerenbijeenkomst, maar maken er ook een echte reis door Spanje van. We vertrekken op 10 augustus en zullen eerst naar Zaragoza gaan. Een prachtige oude stad waar we door de jongeren van daar zullen worden ontvangen. Er is daar veel tijd voor persoonlijke ontmoeting en van verdieping van geloof en cultuur.

Wil je meer weten en ben je geïnteresseerd om met jongeren uit je eigen omgeving te praten over geloof en of zou je misschien mee willen naar de WJD in Madrid?

Kom dan vrijdagavond 25 februari om 20:11 naar de pastorie van de St. Bonifatiuskerk, Rapenburgsestraat 21 in Lichtenvoorde.

Als je wel geïnteresseerd bent, maar die avond niet kunt komen dan kan je altijd contact opnemen met:

Marga Peters, pastoraal werkster van de parochie Sint Paulus

tel. 06-29405303 email: margapeters@stpaulusparochie.nl

Karel Donders, diaken van de parochie Sint Paulus

tel. 06-28302101 email: donders.paulusparochie@gmail.com

Kijk voor meer informatie op [www.jongkatholiek.nl](http://www.jongkatholiek.nl) en volg ons op hyves: [widmadrid.hyves.nl](http://widmadrid.hyves.nl)

**Pastor Karel Donders.**

---

### NIEUWE FOLDERS REISORGANISATIE VNB

**H**et nieuwe jaar is begonnen, en de nieuwe folders nieuwe stijl van de VNB zijn binnen. Waar voorheen Willibrordtochten een aparte organisatie was, is alles nu onder één koepel gekomen. De nieuwe stijl is kleurrijk en het is een folder met de basis informatie en inlegvellen. U zult niet alle inlegvellen in de standaard folder vinden, maar informeer gerust bij mij als u op zoek bent naar een folder van een bepaald reisdoel. Wel heb ik van zowel de vakantiereizen (met veel bestemmingen in Italië, Turkije en Israël) als van alle bedevaartreizen de reisschema's erbij gevoegd. Nieuw zijn de reis met de hogesnelheidstrein (TGV) en de Lance bus naar Lourdes voor reizigers in een (elektrische) rolstoel of mensen die liggend moeten reizen. Bij deze reis zal er verpleegkundige begeleiding meegaan.

Het pastoraal thema voor de Lourdes reizen begon in 2010 aan een cyclus van 3 jaren, gewijd aan het gebed met Bernadette. Het afgelopen jaar was er aandacht

12 – februari – maart – april 2011

voor het kruisteken. Dit jaar is het thema: “met Bernadette het Onze Vader bidden”.

In 2011 zal er geen parochiereis via de VNB plaatsvinden. De eerstkomende reis naar Lourdes met pastor Boogers zal eind april van 2012 zijn samen met ons hele aartsbisdom en bisschop Eijk.

Voor alle verdere informatie kunt u terecht bij mij of op de website van de VNB: [www.vnbreizen.nl](http://www.vnbreizen.nl).

Ik wens u allen een gezegend 2011 met alle goeds,  
**Judith Herbers, tel. 0545-476502, e-mail: [crownbc@orange.nl](mailto:crownbc@orange.nl)**

## KERKTELLING

Ook dit jaar wordt op verzoek van het KASKI in de Veertigdagentijd het aantal kerkgan- gers geteld...



## WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg is bereikbaar van vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag - maandag	Pastor	Telefoon
18 - 21 februari	K. Donders	06-28302101
25 - 28 februari	H. Boogers	06-81166123
4 - 7 maart	M. Peters-van Langen	06-29405303
11 - 14 maart	S. Nagelmaeker	06-53553557
18 - 21 maart	M. Peters-van Langen	06-29405303
25 - 28 maart	K. Donders	06-28302101
1 - 4 april	H. Boogers	06-81166123
8 - 11 april	S. Nagelmaeker	06-53553557
15 - 18 april	M. Peters-van Langen	06-29405303
22 - 25 april	H. Boogers	06-81166123

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen. U vindt alle telefoonnummers op de achterzijde van Binding.

## Tip 5: Lang niks van je gehoord

Om diverse redenen kan het contact met familieleden in de loop van de tijd verwateren. Gaat u eens na welke familieleden u al langere tijd niet hebt gesproken. Bel ze eens op voor een praatje of – als de drempel om te bellen te hoog is – stuur ze een kaartje.

## NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

### TERUGBLIK OP 2010

In het jaar 2010 viel het doek voor de zelfstandige H. Caeciliaparochie Neede. Sinds 2004 werd er al intensief samengewerkt met andere parochies Beltrum, Eibergen, Groenlo, Lievelede, Rekken en Rietmolen als “Parochieverband NOACH”. Per decreet van bisschop Eijk is op 8 oktober 2010 onze parochie opgegaan in de nieuwe St. Paulusparochie.

Voor deze fusie is veel voorwerk verricht door de “Projectgroep Fusie Parochieverband NOACH”. Adviescommissies hebben hun licht laten schijnen over deelgebieden. Al hun adviezen zijn verwerkt in het integrale beleidsplan voor de nieuwe St. Paulusparochie.

De fusie betekent niet ons einde, maar het begin van een nieuw hoofdstuk over het Rooms-Katholieke geloof in Neede. We zijn nu alleen geen “parochie” meer. We gaan verder als “locatie” of “geloofsgemeenschap” Neede.

Er zijn capabele bestuursleden gezocht én gevonden voor de St. Paulusparochie. Elke locatie heeft nu een locatieraad, die nauwe contacten onderhoud met het nieuwe parochiebestuur. Samen staan we voor de grote uitdaging om vitale geloofsgemeenschappen te blijven, in een tijd waar de RK Kerk vaak weinig positief in het nieuws is.

Het jaar 2010 stond ook in het teken van de bouw van ons nieuwe parochiecentrum. Na jaren van voorbereiding begon bouwbedrijf Te Woerd eind maart met de ruwbouw. Zo’n acht maanden later, op 28 november, vond de officiële opening en inzegening plaats. Diverse parochianen hielpen als vrijwilliger (meestal met beroepservaring!) mee tijdens de ruw- en afbouw. Zonder al deze zelfwerkzaamheid en natuurlijk de financiële steun van velen was de realisatie van dit gebouw niet mogelijk geweest.

Naast de twee bovengenoemde zaken waren er in 2010 de nodige andere memorabele momenten. Een kleine greep hieruit:

- Een Carnavalsmis op 24 januari b.g.v. het 33-jarig bestaan van het Needs Carnavals Genootschap “De Vlearmuze”.
- Na 16 jaar verdwijnen de Fraters Maristen uit Neede. Frater Victor Vermeersch verhuist in januari naar Nijmegen.
- Pastor Jan ter Braak nam afscheid op 24 april. Hij was de voorzitter van het kerkbestuur. Hij was part-time (30%) werkzaam voor NOACH en daarnaast actief binnen de Paters Maristen. Dankzij de inzet van diverse paters Maris-

ten uit Huize Loreto kon het aantal eucharistievieringen in NOACH op peil worden gehouden.

- Voor het eerst bereiden meerdere parochies zich samen voor op het Vormsel. De gezamenlijke Vormselviering was op 12 juni in de kerk in Rietmolen.
- Per 1 september werd pastor Karel Donders (25) toegevoegd aan het pastoresteam. Op 6 november is hij tot diaken gewijd en zijn priesterwijding zal op 14 mei 2011 plaatsvinden.
- De toekomst van het jeugdchoor “De Kerkultjes” leek even in gevaar, omdat diverse leden deze zomer stopten (vanwege het verlaten van de basisschool). Gelukkig is er weer een groep enthousiaste kinderen die zingen tijdens de doopvieringen en gezinsvieringen.
- In december wordt bekend dat pastor Dick Juijn per 1 februari 2011 is benoemd in de St. Benedictusparochie. In de 6 jaar dat hij bij ons was, heeft hij vele nieuwe initiatieven genomen, zoals de Tentdienst in Neede en de Dierenzegening op Dierendag. In Neede heeft hij op 29 januari 2011 op informele wijze afscheid genomen.

Natuurlijk is er veel meer gebeurd in het afgelopen jaar. Weekendvieringen, doopvieringen, uitvaarten, oecumenische diensten, gebedsdiensten voor ouderen, voorbereidingen op de Eerste Communie en het Vormsel, het bezoeken van zieken, de maandelijkse seniorensoos, het secretariaat dat 3x per week open is, het kerkhof en de kerktuin die worden onderhouden, het kerkplein dat veelvuldig sneeuwvrij gemaakt moest worden, het parochieblad dat gemaakt en bezorgd werd, de bloemversiering in de kerk, enz.

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar zonder de inzet van onze vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn. Hartelijk dank voor uw/jullie inzet in 2010!

*Namens de locatieraad Neede,*

*Gerard Bartels*

---

## AFSCHIED VAN PASTOR DICK JUIJN

Op zaterdag 29 januari ging pastor Dick Juijn voor het laatst voor in Neede. Onze aartsbisschop Eijk heeft hem per 1 februari 2011 benoemd als pastor in de parochie Sint Benedictus in de Overbetuwe. De St. Benedictus-parochie is ontstaan door fusie van de parochies in Driel, Elst, Herveld, Heteren, Indoornik, Oosterhout en Valburg. Dick Juijn verhuist binnenkort naar Velp.

Pastor Juijn nam in de loop van januari in alle locaties van St. Paulus afscheid, op zijn verzoek op informele wijze.

Omdat het bericht over het afscheid van pastor Juijn pas op 12 december bekend werd (toen de Kerstbinding al gedrukt was), dachten diverse parochianen dat de oecumenische dienst op 23 januari in de Grote Kerk de laatste viering was waarin pastor Juijn voor zou gaan. Bij die viering waren dan ook opvallend veel katholieken aanwezig.

In december is het liturgierooster gewijzigd, waarbij zijn afscheidsviering in de H. Caeciliakerk in Neede op 29 januari ingepland werd.

In zijn afscheidswoord gaf pastor Juijn aan dat hij het bezoeken van mensen (huisbezoeken) heel waardevol vond. In zijn nieuwe parochie krijgt hij daar ook volop gelegenheid voor. Hij kondigde aan dat er momenteel wordt gewerkt aan het selecteren van 50 van zijn ruim 300 preken tot een boek met als titel “De mens als glimlach van God”.

Na de viering sprak Berry Brockötter, voorzitter van de locatieraad, pastor Juijn toe. Hij werd op 12 december 2004 geïnstalleerd in Groenlo, samen met pastor Hans Boogers. Diverse initiatieven waarbij pastor Juijn nauw betrokken was passeerden de revue: de Tentdienst, de Dierenzegening, de Bethlehembar (en met Pasen de Pesachbar) en de Carnavalsmis vorig jaar. Ook het begeleiden van vrijwilligers in het voorgaan in uitvaarten en tal van huisbezoeken nam hij op zich.

Namens de locatie bood hij pastor Juijn een wandelstok aan, een rugzak gevuld met “iets van hier, iets van daar en iets voor onderweg” en een envelop met inhoud, voor een zelf te kiezen bestemming. Daarna was er gelegenheid om in de kerk persoonlijk pastor Juijn de hand te schudden.

We bedanken pastor Dick Juijn voor zijn inzet en wensen hem alle goeds toe in zijn nieuwe parochie.

*De locatieraad.*

## UIT DE WERKGROEPEN

### ROOSTER MISDIENAARS

Zaterdag 12 februari	19.00 uur	P. Wientjes en M. ten Elsen
Zaterdag 26 februari	19.00 uur	E. Screever en D. Konniger
Zondag 20 maart	10.00 uur	M. ten Elsen en M. Redeker
Zondag 3 april	10.00 uur	P. Wientjes en E. Screever
Donderdag 21 april	19.30 uur	D. Konniger en E. Screever
Zaterdag 23 april	21.00 uur	M. ten Elsen en M. Redeker

Mocht je om een of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel 0545 294641 b.g.g. 06-20994297.

---

### OPBRENGST EXTRA COLLECTES

14 november	€ 57,00	Radboudstichting
24/25 december	€ 601,70	Adventsactie 2010 (shelter voor het dorpje Gango)
31 december	€ 77,00	Parochiële Caritas

---

### COLLECTE VOOR DE VOEDSELBANK

Na de oecumenische dienst op 23 januari werd er gecollecteerd voor de Voedselbank. Naast de vele voedingsmiddelen die in natura werden meegebracht, was er ook een collecte. Deze collecte heeft € 347,70 opgebracht.



Dit bedrag is overgemaakt naar rekeningnummer 67.92.82.793, t.n.v. Voedselbank Oost Achterhoek in Lichtenvoorde.

Alle gevers hartelijk bedankt.

*Namens de Werkgroep Oecumenische Diensten (WOD),*

*Lidy van der Heijden-de Wildt*

## HUISPAASKAARSEN

U kunt ook dit jaar weer via de parochie een 'huispaaskaars' aanschaffen. Er zijn drie verschillende series (A, C en D), elk met een eigen paasreliëf. Er zijn vier verschillende afmetingen.

Serie	Hoogte	Dikte	Prijs
A1, C1 of D1	60 cm	8 cm	€ 51,-
A2, C2 of D2	50 cm	7 cm	€ 40,-
A3, C3 of D3	30 cm	6 cm	€ 18,-
A4	20 cm	7 cm	€ 8,-



Achterin de kerk hangt een bestellijst waarop u uw naam en adres kunt noteren als u een huispaaskaars wilt bestellen. U kunt ook bestelling ook doorgeven aan het parochiesecretariaat of aan ondergetekende.

Bestellen kan nog tot het weekend van 26/27 maart 2011.

**Henk Holtkamp.**

### Tip 6: Koop bewust

Boeren in Afrika en Zuid-Amerika krijgen regelmatig te weinig geld voor hun gewassen.

Met de aankoop van FairTrade producten stimuleren we eerlijke handel. Sta in deze periode eens wat vaker stil bij het vullen van uw supermarktwagen en kies voor eerlijke producten.

## GELEZEN

### “DE LITURGIE BEGRIJPEN”

De titel van dit boek roept bij sommigen wellicht vragen op. Wat valt er te begrijpen aan de liturgie? Heeft die onophoudelijk herhaalde opeenvolging van woorden en gebaren werkelijk een betekenis? Kan men bovendien beweren dat die ‘inzichtelijk’ is?

De auteur Paul De Clerck maakt in dit boek duidelijk dat de liturgie veel inzichtelijker is dan men gewoonlijk aanneemt. Ze bevat meer auditieve, visuele en ervaringsgerichte rijkdommen dan men haar doorgaans toedicht. De Clerck wil dan ook het begrip van de liturgie ontwikkelen, en dit in de dubbele betekenis van het woord. Hij wil de liturgie begrijpelijk maken voor wie erin geïnteresseerd is, maar hij wil tevens aantonen dat de liturgie, als men haar met sympathie beschouwt, inzichtelijk is.

De liturgie begrijpen is zowel inleidend als reflexief. Het geeft kennis door en het zet aan tot nadenken. Het boek is in een zeer vlotte en persoonlijke stijl geschreven, met concrete praktijkvoorbeelden die de inhoud herkenbaar maken. Daarom zal dit boek graag gelezen worden door al wie aanspreekbaar is voor de schoonheid en het belang van de liturgie in het geloofsleven van de Kerk.

ISBN 9789033478536, 184 pagina's, prijs: € 22,00.

### VIRTUEEL EEN KAARSJE OPSTEKEN

Het opsteken van een kaarsje is een oude Katholieke gewoonte. Een brandende kaars geeft licht en is een symbool voor Christus. In en buiten de eredienst worden kaarsjes gebruikt om het gebed te begeleiden.

Dat kan op vele plaatsen, in kerken en kapellen, maar in deze tijd van Internet kan het ook virtueel. Neem daarvoor eens een kijkje op bijvoorbeeld:

- [www.isidorusweb.nl](http://www.isidorusweb.nl), kies: Inspiratie en vervolgens Kaarsje opsteken
- Klooster Wittem: [www.redemptoristen.nl/lay-out/kaarsjeopsteken/index.php](http://www.redemptoristen.nl/lay-out/kaarsjeopsteken/index.php)
- [www.katholieknederland.nl/zondagenzo/mariateleen/virtuelekapel/index.html](http://www.katholieknederland.nl/zondagenzo/mariateleen/virtuelekapel/index.html)

### Tip 7: Bezoek eens een vesperdienst

Loop op een woensdagavond in de Veertigdagentijd tegen 19.30 uur de Grote Kerk binnen om een klein halfuurtje samen met anderen te luisteren, te bidden, te zingen en ook stilte te ervaren.

## UIT DE BRIEVENBUS

### INSCHRIJVING TIENER- EN KINDERKAMPEN ZOMER 2011

Jaarlijks organiseert het Aartsbisdom Utrecht vier kampen: twee tienerkampen voor tieners van 13 tot 15 jaar, een kinderkamp voor kinderen

tussen 8 en 12 jaar, en een jongerentocht voor jongeren vanaf 16 jaar. De programma's van de kinder- en tienerkampen zijn bekend en de inschrijving is geopend. Inschrijven gebeurt dit jaar voor het eerst alleen digitaal en kan op deze site. Houd voor meer informatie over de jongerentocht Yougle in de gaten!

#### *Kinderkamp 'Beestenbende'*

Het kinderkamp, met dit jaar als motto 'Beestenbende', staat onder leiding van Marit Schouten. Kun jij net zo hard stampen als een olifant? Ben jij net zo sluw als een vos? Of voel jij je meer als een vis in het water? Geef je dan op voor het kinderkamp!

Vanuit het thema 'Beestenbende' gaan de deelnemers deze week kijken naar verschillende verhalen in de bijbel waar dieren in voorkomen. Daarnaast zijn er allerlei leuke activiteiten en kunnen de kinderen spelletjes spelen, knutselen, keten, lekker eten en nog veel meer.

31 juli t/m 5 augustus, Kampeerboerderij de Aalbertshoeve, Nijkerkerweg 65 te Ermelo, voor meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar, aantal deelnemers: 50, hoofd-leiding: Marit Schouten, Michiel van den Ham en Sander Menting, kosten: 115 euro.

#### *Tienerkampen 'Traveling...'*

De spetterende tienerkampen 'Traveling...' staan onder leiding van pastoor Gerben Zweers. Tieners die van uitdaging houden en sportief zijn aangelegd, zullen hier een geweldige week hebben. De groepen kamperen in Hengelo in een bos en hebben daar een sportdag, een trektocht en gaan klimmen. De tieners koken zelf – en bij het kampvuur kun je goed zingen of de meest idiote spelletjes doen. Boogschieten is ook gaaf, zeker als je er een spel mee mag doen. Tijdens het kamp horen ze ook over God. Dit jaar gaat er een zekere Paulus mee; een man uit de bijbel die heel wat afgereisd heeft.

17-23 juli / 24-30 juli in Hengelo, voor tieners van 12 jaar (vanaf middelbare school) tot en met 15 jaar, kosten: 135 euro.

Hoofdleiding is pastoor Gerben Zweers, Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg, tel.: 0345-512660 of [gjbzweers@hetnet.nl](mailto:gjbzweers@hetnet.nl).

## VAN DE REDACTIE

<u>Editie</u>	<u>Redactievergadering</u>	<u>Verspreidingsperiode</u>
Palmpasenbinding	30 maart	11 – 15 april
Pinksterbinding	18 mei	30 mei – 1 juni
Vakantiebinding	22 juni	4 – 8 juli
Septemberbinding	24 augustus	5 – 9 september
Allerzielenbinding	12 oktober	24 – 28 oktober
Kerstbinding	30 november	12 – 16 december
Januaribinding 2012	4 januari 2012	16 – 20 januari 2012

#### **Secretariaat (coördinator: Jan Vroom):**

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545-291236  
Openingstijden: woensdag en donderdag: 9.30 - 11.30 uur  
Vrijdag: 18.30 - 19.30 uur

#### **Bankrekeningen (Rabobank):**

Algemeen: 13.56.00.065 Actie Kerkbalans: 13.56.03.005

#### **Pastoresteam St. Paulusparochie:**

Hans Boogers (priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo hansboogers@stpaulusparochie.nl	Tel. 06-811 661 23
Karel Donders (pastor en kandidaat-priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo donders.paulusparochie@gmail.com	Tel. 06-283 021 01
Simon Nagelmaeker (pastoraal werker)	Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl	Tel. 06-535 535 57
Marga Peters- van Langen (pastoraal werkster)	Beukenlaan 10 7223 KL Baak margapeters@stpaulusparochie.nl	Tel. 06-29405303
Annette Zoet (pastoraal werkster)	Scholtenhagenweg 42-42 7481 VP Haaksbergen annettezoet@stpaulusparochie.nl	Tel. 06-27124695

Voor dringende pastorale zorg tussen vrijdagavond 18.00 uur en maandagochtend 9.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (telefoonnummers: zie "Nieuws uit de St. Paulusparochie").

#### **Aanleveren artikelen voor Binding:**

Via de brievenbus (Borculoseweg 45) of per e-mail: [binding@parochieneede.nl](mailto:binding@parochieneede.nl)

**De locatie Neede op internet:** Surf naar: [www.parochieneede.nl](http://www.parochieneede.nl)

***Voor slechtzienden is ook een  
Groot-Letter Binding beschikbaar.***

FAMILIE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_