

BINDING

Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede

49° Jaargang, no. 2.

april – mei 2011

ZIE EN KOM TOT GELOOF

Pasen, 24 april 2011

Hand.10,34a.37-43; Kol. 3,3-4; Joh. 20,1-9

De eerste lezing laat Lucas een korte preek houden door Petrus. Daarbij valt op dat de preek begint met het gewone leven van Jezus: hoe het begonnen is, wat Hij gedaan heeft. Wat iedereen leerling of niet met eigen ogen heeft kunnen zien. Hij ging weldoende rond en besteedde zijn leven aan het bestrijden van het kwaad. Waar het kwaad en de slechtheid heersten – ‘de dwingelandij van de duivel – bracht Jezus het rijk Gods, door genezingen en vergeving.

En van dit leven dat iedereen heeft kunnen zien, zegt Petrus dan, dat God met Hem was. Dat is geloof: de aanwezigheid van God zien in het leven. En deze Jezus is vermoord, aan het kruis gestorven.

Maar het is niet bij het kruis gebleven. God heeft deze Jezus uit de dood weer in het leven geroepen, weer tot leven gebracht. Dat zegt Petrus ook als gelovige. De leerlingen die Hem in zijn aardse leven begrepen hebben als een knecht van God, zien Hem nu weer. Die hebben nu weer met Hem ‘gegeten en gedronken’. Deze verrijzenis is in de eerste plaats een daad, een weldaad van God. God moet er om geprezen worden.

Het evangelie verhaalt de verrijzenis van Jezus, zoals Johannes het vertelt. Het begint met de ontsteltenis dat het graf geopend is. en Johannes

Vastenzakje oud papier? .. 2

Overzicht vieringen 3

Familieberichten 6

Geslaagde viering 6

Naar de priesterwijding

van Karel Donders 7

Het aftellen is begonnen.. 7

Gevolgen liturgisch

beleidsplan Bisdom 8

Uitvaartvieringen

vanaf 1 mei 2011 9

Project KIP, deel 4 10

1 mei: Jongerenviering .. 11

Op weg naar

pastoraatsgroepen 11

Weekendwacht 13

Spreek je gevoelens uit .. 13

Beheerdersgroep actief .. 14

Ander nieuws 14

Financiële cijfers 2009 .. 15

Rooster misdienaars 16

Opbrengst 2° collectes ... 16

Sam's kledingactie 16

Telling kerkgangsters 16

Bezoek op verzoek..... 16

De Chrismanis 17

The Passion 17

31 mei: Maria-visitatie .. 18

Van de redactie 19

neemt meteen de belangrijkste apostelen in zijn verhaal op als zijn getuigen van het open graf. Simon Petrus – de latere leider – voorop, de andere leerling die door Jezus bemind werd, na hem. Johannes vertelt van de zwachtels en de zweetdoek. De aanwezigheid daarvan is een teken dat Jezus ontdaan is van zijn lijden-en-dood-verband. Jezus is uit het verband van de dood gekomen, dat heeft Hij achter zich gelaten. Dat ziet de leerling die Jezus liefhad intuïtief in: ‘Hij zag en geloofde’- Hij zag met zijn geloof.

Zien en verstaan wij de tekenen? Zien wij en komen wij tot geloof?

Moge het zo zijn. Zalig Pasen.

Marga Peters, pastoraal werker St. Paulusparochie

VASTENZAKJE OUD PAPIER?

Samen met deze Binding ontvangt u een “vastenzakje” van de Vastenactie. Sinds een aantal jaren is dit vastenzakje ook geschikt om een financiële bijdrage via de bank af te laten schrijven. Over betaalgemak gesproken...

De vastentijd vraagt ons om bezinning op onze eigen levensstijl en het samen werken aan een duurzame samenleving wereldwijd.

VASTENAKTIE

Het thema in 2011 is ‘Plant iets moois voor een ander’. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de Mangyan, de bewoners van het eiland Mindoro in de Filippijnen. Mijnbouw en houtkap bedreigen hun unieke leefwijze.

Vastenactie wil de Mangyan helpen om hun leefwijze te behouden. Men helpt hen om de eigendomsrechten van hun bosgronden te verkrijgen. Ook leren de vrouwen om van riet en rotan mandjes, boekenleggers en sieraden te maken. En wel zo, dat er in de regio en daarbuiten een markt voor is. Ook wordt men gestimuleerd om andere ‘niet-hout’- bosproducten te verkopen, zoals koffie, fruit, gember en kruiden. Alles om hun bossen te behouden, zodat ze van het bos kunnen blijven leven, nu en ook in toekomstige jaren. Duurzaam werken dus.

Natuurlijk kunt u de Needse oud papier inzamelaars steunen door het vastenzakje aan hen mee te geven als oud papier. De waarde ervan is dan minder dan een eurocent... Maar wij vragen u: laat uw hart spreken, pak dat vastenzakje en gebruik deze waar ze voor bedoeld is!

U kunt uw vastenzakje o.a. inleveren in de vastenton achterin onze kerk.

Werkgroep Vastenactie.

Ga niet waar het pad je leidt,
maar ga waar geen pad is
en laat een spoor na

Ralph Waldo Emerson

OVERZICHT VIERINGEN

WEEKEND VAN 16 EN 17 APR.: Palmzondag

- Za. 16 april Geen viering in onze kerk.
- Zo. 17 april **Palmzondag**
10.00 uur Woord- en Communieviering (Gezinsviering) met zang van ons jeugdkoor "De Kerkuiltjes". Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. Alle kinderen mogen met hun palmpasentok meelopen in de palmpasoptocht.
- Do. 21 april **Witte Donderdag**
In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.
10.00 uur Schoolviering met zang van het schoolkoor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen.
14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.
19.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren- koor. Voorgangers zijn pastor W. Schuurmans en pastor S. Nagelmaeker. Er is gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste tot 21.30 uur.
- Vr. 22 april **Goede Vrijdag (vasten en onthouding)**
15.00 uur Kruisweg bidden, verzorgd door de Werkgroep Vierin- gen.
19.30 uur Woordviering met kruishulde met zang van het Heren- koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

In onze buurlocaties:

- Za. 16 april Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers
Zo. 17 april Eibergen 10.00 uur Woordviering (Palmpasenviering), Werkgroep
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering (Palmpasenviering), K. Donders
- Vr. 22 april Eibergen 19.30 uur Woordviering, A. Zoet
Rietmolen 19.30 uur Woordviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 23 EN 24 APR.: Pasen

- Za. 23 april **Stille- of Paaszaterdag**
21.00 uur Paaswake (Woord- en Communieviering) met zang van het koor "Diapason". Voorganger is pastor S. Nagelmae- ker. Er is een 2° collecte voor de Parochiële Caritas.
- Zo. 24 april **Hoogfeest van Pasen**
10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames- en Heren- koor. Voorganger is pastor K. Donders. Er is een 2° collecte voor de Parochiële Caritas.
- Vr. 29 april 14.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is mevr. A. Haarman (RK). Minder goed ter been? Bel ui-

terlijk donderdag 28 april de heer L. van der Meer (0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht.

Aansluitend aan deze gebedsdienst:

15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.

In onze buurlocaties:

- Za. 23 april Eibergen 19.00 uur Paaswake (Regenboog), M, Peters-van Langen
21.00 uur Paaswake (Woord- en Communieviering), M. Peters-van Langen
Rietmolen 21.00 uur Paaswake (Woord- en Communieviering), A. Zoet
- Zo. 24 april Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker
- Ma. 25 april Groenlo 10.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers
Beltrum 10.00 uur Woord- en Communieviering, K. Donders

WEEKEND VAN 30 APRIL EN 1 MEI: 2° Zondag van Pasen

- Za. 30 april Geen viering in onze kerk.
- Zo. 1 mei 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren- koor. Voorganger is pastor K. Donders.
- Wo. 4 mei 09.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. Na afloop is er koffie drinken in het Ach- terhuis.
- Do. 5 mei *Omdat recent (op Witte Donderdag) de Heilige Commu- nie thuis is uitgereikt aan onze zieken en bejaarden komt dit op deze eerste donderdag van mei te vervallen.*

In onze buurlocaties:

- Za. 30 april Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers
Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, K. Donders
- Di. 3 mei Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers
- Do. 5 mei Rietmolen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 7 EN 8 MEI: 3° Zondag van Pasen (Moederdag)

- Za. 7 mei 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Heren- koor. Voor- ganger is pastor H. Boogers. Er is een 2° collecte voor de Oosterse Kerken.
- Zo. 8 mei 10.00 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Dialectdienst. Voorganger is pastor Th. Escher uit Groenlo. Thema van deze dienst is "Wieter met mekare". Na afloop is er koffie drinken in gebouw Diekgraven.
- Ma. 9 mei **20.00 uur** In het Achterhuis:
Thema-avond "Spreek uw gevoelens uit" over de nega- tieve publiciteit rondom de RK Kerk (zie blz. 13).

In onze buurlocaties:

- Zo. 8 mei Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, pater A. Verbraeken sm
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker

WEEKEND VAN 14 EN 15 MEI: 4^e Zondag van Pasen

- Za. 14 mei 10.30 uur In de Sint Catharinakathedraal in Utrecht:
Priesterwijding van pastor Karel Donders door Mgr. W. Eijk (zie blz. 7).
- Za. 14 mei Geen viering in onze kerk.
- Zo. 15 mei **9.30 uur** Eucharistieviering (Eerste Heilige Communie) met zang van Tienerkoor "De Kerkuiltjes". Voorganger is pastor H. Boogers. Er is een 2^e collecte bij gelegenheid van Roe-pingenzondag.
- Di. 17 mei 19.30 uur Mariaviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor H. Boogers.
- Wo. 18 mei 20.00 uur Redactievergadering voor de nieuwe editie van Binding. Kopij graag vóór deze datum inleveren op het parochie-secretariaat of e-mailen naar binding@parochieneede.nl.
- Do. 19 mei 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.
- Vr. 20 mei **19.00 uur** In de R.K. Kerk in Beltrum:
Viering van Woord en Gebed waarin de leden van de Werkgroep Uitvaart gepresenteerd en gezonden worden. Het pastoresteam zal hierin voorgaan (zie blz. 9).

In onze buurlocaties:

- Za. 14 mei Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep
- Zo. 15 mei Rietmolen **11.30 uur** Eucharistieviering (Eerste Heilige Communie), H. Boogers en M. Peters-van Langen

WEEKEND VAN 21 EN 22 MEI: 5^e Zondag van Pasen

- Za. 21 mei Geen viering in onze kerk.
- Zo. 22 mei 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.
- Vr. 27 mei 14.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is de heer F. Rinkema (GKV).
Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag 26 mei de heer L. van der Meer (0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht.
Aansluitend aan deze gebedsdienst:
15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.

In onze buurlocaties:

- Za. 21 mei Rietmolen **19.00 uur** Eerste Eucharistieviering van pastor K. Donders.
- Zo. 22 mei Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, pater A. Verbraeken sm

WEEKEND VAN 28 EN 29 MEI: 6^e Zondag van Pasen

- Za. 28 mei Geen viering in onze kerk.
- Zo. 29 mei 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voor-ganger is pater T. Bun sm.

- Wo. 1 juni 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor K. Donders. Na afloop is er koffie drinken in het Achterhuis.
- Do. 2 juni **Hemelvaart van de Heer**
10.00 uur In de kerk van Rietmolen:
Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers.
- Do. 2 juni In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

In onze buurlocaties:

- Za. 28 mei Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers
- Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, K. Donders
- Di. 31 mei Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN:

- Zo. 5 juni 1000 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.
- Zo. 12 juni 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-koor. Voorgangers zijn pastor K. Donders en A. Zoet. Het is de eerste Eucharistieviering van pastor Donders in onze H. Caeciliakerk. Er is een 2^e collecte voor de Nederlandse Missionaris.
- Za. 18 juni 19.00 uur Vormselviering (Eucharistieviering) met zang van het koor "Diapason". Voorgangers zijn bisschop W. Eijk en de pastores H. Boogers en M. Peters-van Langen.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:

- 14-02 Mevrouw M.J.G. Lankheet-Mentink, Bergstraat 59, 74 jaar
- 17-02 Mevrouw G.J. Scholten-Mentink, Meijersveldweg 3, 87 jaar
- 17-03 De heer H.J.F. Rupert, Hofmaat 18, 76 jaar

Vertrokken:

Mevr. J.H. Harperink, Meijersveldweg 33 naar Lochem

NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE

GESLAAGDE VIERING MET FILIPPIJNSE KOOR 'HIMIG NATIN'

Zondagmiddag 27 maart jl. meldde pastor Nagelmaeker per e-mail aan allen die betrokken waren bij het optreden van het Filippijnse koor in onze kerk:

"Zojuist ben ik teruggekeerd van de laatste viering met Himig natin en wel te Neede. Het was weer een hartelijk en vrolijk feest. Himig natin had twee vasten-liederen ingestudeerd, speciaal voor deze dienst. Het was geweldig! Ook de opvang, ontvangst, maaltijd was uiterst prettig. De 2e collecte bracht € 225,- op. Dit bedrag heb ik vandaag nog overgemaakt op de bankrekening van diaken Theo van Loon. Theo zorgt ervoor dat het gegeven geld voor de beide projecten

op de Filippijnen wordt besteed: speeltoestellen bij JP2 village en het evacuatiecentrum op het eilandje Jomalig (dorp Gango). ‘Het Achterhuis’ heeft zijn tweede echte inwijding beleefd, vind ik. Het is een geweldig mooi parochiecentrum. Allen hartelijk dank.”

GA MEE NAAR DE PRIESTERWIJDING VAN PASTOR KAREL DONDERS

Op zaterdagochtend 14 mei a.s. om 10.30 uur zal pastor Karel Donders de priesterwijding ontvangen in de Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht. De viering begint om 10.30 uur. Een unieke gelegenheid voor ons allen om dit bijzondere moment met hem en zijn familie te kunnen vieren. In een feestelijke eucharistieviering waarin onze herenkoren uit Eibergen en Groenlo zingen. Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid hem persoonlijk te feliciteren in de Nicolaikerkerk, Nicolaaskerkhof 9, op loopafstand van de kathedraal.

U/jullie kunnen mee met de bus (wellicht meerdere bussen). Wij vragen om een kleine bijdrage van 5 euro per persoon. Kinderen die op de basisschool zitten kunnen gratis mee. Dit bedrag te voldoen bij het instappen in de bus. Opstappen zal waarschijnlijk bij verschillende kerken plaatsvinden. U wordt hierover begin mei nader geïnformeerd.

Aanmelden (mogelijk tot 2 mei 2011) kan op drie manieren:

1. Per email: secretariaat@stpaulusparochie.nl
2. Per telefoon: 0544-464663 (maandag t/m donderdag van 10-15 uur)
3. Schriftelijk: bestuur St Paulusparochie, Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo onder vermelding priesterwijding pastor Donders + uw naam, adres en tel.nr

Kom met ons mee op 14 mei naar Utrecht.

Parochiebestuur St. Paulus.

Pastor Donders zal zijn Eerste Plechtige Eucharistie in de St. Paulusparochie vieren op zaterdag 21 mei in de H. Caeciliakerk te Rietmolen, om 19.00 uur. Aansluitend wordt pastor Donders een receptie aangeboden in zaal Kuppers, Pastoor C.M. van Everdingenstraat 21 te Rietmolen. Hier krijgt u persoonlijk de gelegenheid onze pastor te feliciteren.

Het bestuur van de St. Paulusparochie nodigt u van harte uit bij de viering en de receptie aanwezig te zijn.

**Namens het bestuur van de St. Paulusparochie,
J.F.M. Boogers (pastoor) en A.I.M. van Lith (vice voorzitter)**

HET AFTELLEN IS NU ECHT BEGONNEN...

Op het moment dat ik dit schrijf beleven we prachtige zonnige dagen aan het begin van de lente. Het aanbreken van dit nieuwe seizoen is voor mij tevens een teken dat de wijding dichterbij gaat komen en dus het aftellen begonnen is.

Een week terug was ik in Beltrum, waar ik mij in de keuken van het parochiecentrum bevond om in het huwelijksregister het kerkelijk huwelijk bij te schrijven van het bruidpaar waarover ik twee uur later voor het eerst de huwelijkszegen mocht uitspreken. Terwijl ik daarmee bezig was kwamen de misdienaars vanuit school met de broodtrommel in de tas naar de keuken, om nog voor we zouden oefenen voor de huwelijksviering de broodtrommel te openen om te lunchen. Een van hen kwam tegenover mij zitten en vroeg mij, terwijl ik nog bezig was met schrijven: “Ik heb gehoord dat u binnenkort het zevende sacrament krijgt, klopt dat? “Welke is dat dan?”, vroeg ik aan hem. Waarop de misdienaar antwoordde: “Priester toch?”

Ik voel me nog versgewijd diaken. Ik heb in enkele plaatsen al gedoopt, voor het eerst een huwelijk ingezegend en in dat gewenningsproces staat na Pasen de priesterwijding al voor de deur. Daarmee bedoel ik niet dat ik er niet klaar voor ben, maar ik doe iedere dag weer zoveel nieuwe indrukken op.

In de komende tijd die mij nog rest, hoop ik ook een beetje tijd te vinden voor mijzelf. Naast de voorbereidingen voor de vieringen vanaf 14 mei, heb ik ook zelf momenten nodig voor innerlijke rust en bezinning. Daarom zal ik mij ook van 5 mei tot de dag voor de wijding terugtrekken in een klooster in het Limburgse land. Om na een week in alle rust naar Utrecht te gaan en hopelijk vanuit de Achterhoek en elders velen met mij.

**Een hartelijke groet van huis tot huis,
Karel Donders, diaken.**

GEVOLGEN PASTORAAL LITURGISCH BELEIDSPLAN BISDOM VOOR ONS IN DE ST. PAULUS PAROCHIE? (1)

Op 2 februari 2011 heeft de bisdomstaf van Utrecht een nieuw pastoraal-liturgisch beleidsplan gepresenteerd. De inhoud van dit beleidsplan wil voor de komende jaren een liturgisch beleid uitzetten dat een antwoord biedt op de gestage daling van het aantal kerkgangers en de verwachte vermindering van het aantal pastores in de toekomst.

In de kranten is direct gereageerd op dit nieuwe beleid (o.a. Trouw, Tubantia). Het roept emoties en vragen op bij direct betrokkenen, zowel bij pastores, bij leden van liturgische werkgroepen als bij parochianen.

Een eerste verduidelijking vraagt het toewijzen door de bisschop van een eucharistisch centrum binnen de St. Paulusparochie, de H. Calixtuskerk in Groenlo. Deze nieuwe term, eucharistisch centrum, wil zeggen dat er straks op elke zondagochtend een eucharistieviering is in deze kerk.

De bisschop vindt het van groot belang, dat ook in de andere kerken van de parochie elke zondag of zo vaak als mogelijk is op zondag de eucharistie gevierd wordt, zolang dit mogelijk is gezien het aantal priesters. We gaan er van uit, dat straks pastor Karel Donders en pastoor Hans Boogers de twee beschikbare priesters zijn na het vertrek van de paters Maristen uit Loreto. Dat betekent, dat de tijdstippen van de vieringen in de verschillende kerken van St. Paulus zo op elkaar afgestemd moeten worden, dat het mogelijk is dat zij op zaterdagavond

en op zondag op verschillende plekken kunnen voorgaan in een eucharistieviering. Als het tijdstip van alle vieringen op 10 uur blijft, kan er in de andere zes kerken slechts één eucharistieviering op zondag in de zes weken worden gehouden. Als het tijdstip van de viering in Groenlo op zondagmorgen bijvoorbeeld naar 9.30 uur gaat en als sommige kerken ook naar 9.30 uur gaan en andere naar 11.15 uur, dan kunnen er elke zondag drie eucharistievieringen zijn in de andere kerken. Daarnaast kunnen er op zaterdagavond drie eucharistievieringen worden gehouden: om 17.30 uur in Groenlo en om 19 uur of 19.30 uur in twee andere kerken van St. Paulus.

Wij benadrukken dat er geen sprake is van hoofdkerk en bijkerken. Al onze zeven kerken binnen de St. Paulusparochie blijven, volgens het nieuwe bisdombeleid, volwaardige geloofsgemeenschappen met volwaardige kerkgebouwen.

Wij zijn ons ervan bewust dat het nieuwe pastoraal liturgisch beleid ingrijpende veranderingen heeft voor iedereen binnen de St. Paulusparochie. Als pastoresteam gaan wij hierover in gesprek met het St. Paulusbestuur, de zeven locatieraden, de liturgische stuurgroep en hun beraden en met de betrokken werkgroepen Woord- en Communievieringen.

Wij willen u hierover regelmatig informeren in de parochiebladen, in vieringen en wellicht in een informatieve bijeenkomst. Er komt binnenkort een vervolg op dit eerste bericht van 10 maart 2011.

Pastoresteam St. Paulusparochie

UITVAARTVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE VANAF 1 MEI 2011

Met ingang van 1 mei zullen de parochiële voorgangers van de Werkgroep Uitvaart zelfstandig voorgaan in uitvaartvieringen.

Het gaat om mevrouw Annie Groot-Zevert, mevrouw Rieky Luttkholt en de heer Henk Steentjes uit Eibergen, de heer Frans Arink uit Lievelede, mevrouw José te Brake, mevrouw Ria Hofman en mevrouw Mia Heutinck uit Beltrum.

De afgelopen anderhalf jaar hebben zij een cursus voorgaan in uitvaartvieringen gevolgd en hebben zij stage gelopen in onze parochie. Als zij voorgaan in een uitvaartviering zullen zij gekleed gaan in een gebedsmantel. Zo zijn zij in hun rol als voorganger herkenbaar.

Op vrijdag 20 mei om 19.00 uur zullen de heer Frans Arink, mevrouw José te Brake-Broens, mevrouw Annie Groot Zevert-Berentsen, mevrouw Mia Heutinck-Wentink, mevrouw Ria Hofman-Beunk, mevrouw Rieky Luttkholt-van den Hark en de heer Henk Steentjes in een viering van Woord en Gebed in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Beltrum worden gepresenteerd en gezonden om deze belangrijke pastorale taak te gaan vervullen.

De bestuur van de St. Paulusparochie nodigt u langs deze weg van harte uit voor deze viering. Na de viering is er gelegenheid om kennis met hen te maken bij een kopje koffie achter in de kerk.

Met ingang van 1 mei zullen de pastores en de parochiële voorgangers uitvaarten verzorgen volgens een rooster: iedere week heeft een pastor of de werkgroep Uitvaart uitvaartdienst. Dat betekent, dat deze pastor of de leden van de Werkgroep Uitvaart de uitvaarten in die week verzorgt. Een andere pastor is achterwacht en ook de Werkgroep Uitvaart is een keer achterwacht.

Indien een priester uitvaartweek heeft, is een eucharistieviering mogelijk. Indien een pastoraal werker of parochiaan dienst heeft, niet; dan is een woord- en communieviering mogelijk. Daarnaast kunt u ook kiezen voor een dienst van woord en gebed of een herdenkingsdienst.

Wij zijn ons ervan bewust, dat het loslaten van het voorkeursysteem bij uitvaarten weerstand oproept bij parochianen en bij betrokken vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen van St. Paulus. Mensen hebben ons hierover aangesproken en hun bezwaren kenbaar gemaakt. Toch blijven wij bij dit besluit, omdat het voorkeursysteem niet meer werkbaar is voor ons.

Wel hebben wij besloten, dat een pastor die langdurig pastoraal contact heeft met iemand die gaat sterven, gevraagd kan worden om indien mogelijk de uitvaart te verzorgen.

Namens het pastoresteam: H. Boogers en A. Zoet

TOT HOEVER GA JE?

Project K.I.P (Kerk In Platteland), aflevering 4

Onlangs gingen Jack Steeghs (bisschoppelijk werker voor kerk en landbouw) en ik op een koude novemberavond op 'k.i.p.-bezoek' bij een boerengezin in parochie St Paulus.

Het werd, net als in een eerder bezoek aan een ander bedrijf, weer een mooie avond. Een openhartig en goed gesprek doet goed. Dat is goed voor boer en pastor. Boer en boerin werken hier samen in een maatschap. Twee broers werken mee als werknemer. Soms helpt zelfs een derde broer een handje mee in het bedrijf. 'Ja', zegt de boer: 'Vader zei al dat het 't beste is als er één kapitein op het schip is.' En zo is het hier ook. De boerin doet veel aan de administratie. Een hele klus naast het huishouden. Ieder heeft zo zijn eigen afgeperkte taak en zo werkt het prima. De boer en boerin hebben een zorgenkind waar vaak mee gedokterd wordt. Ook de zorg voor haar vader (en haar onlangs overleden moeder) vragen de nodige tijd. Tijd die ze bijna niet hebben. Daarom zijn we een paar maandjes later gekomen als oorspronkelijk gedacht. Ik kende de boer toen zijn bedrijf nog aan de rand van het Twentse Losser stond. Eén van de broers heb ik zelfs een jaar in de klas gehad. Mijn eerste jaar als onderwijzer, bijna 40 jaar geleden. De wereld kan klein zijn. Toen had ik nog lange haren tot op de schouders en hij noemde me Catweazle. Ach, die goeie ouwe tijd. Maar het toenmalige bedrijf moest wijken voor stedelijke uitbreiding van Losser. Dát gevaar is nu wel geweken, maar... als boer ben je nooit echt veilig! Zomaar staat er een snelweg door je land gepland, zomaar maken ze van je land een beschermd 'Natura-2000'-gebied. Niets is zeker als boer. En ook als mens ben je nergens echt zeker van, bedachten we. Je leven kan zomaar heel anders worden.

Door ziekte, door een bedrijfsongeval, noem maar op. Nee, je moet wel altijd wat reserve houden. Ervoor zorgen dat de bank niet gaat bepalen welke keuzes jij zelf wil maken. Je moet je eigen koers varen en niet steeds kijken wat de burens doen. Ergens moet je voor jezelf grenzen trekken. Dat grenzen trekken zagen we als een rode draad in dit boerengezin. Men wil nuchter, met een open blik, aandachtig in de wereld staan. Omzien naar elkaar is daarbij een hoge waarde. Hard werken is voor niemand verkeerd, maar soms moet je tijd vrij maken voor de echt belangrijke zaken van het leven.

Het was weer een geweldig gesprek. We spraken ook nog over Martha en Maria. Maar daarover praat ik een volgende keer wel. Aflevering vier is klaar!

Simon Nagelmaeker, pastoraal werker diaconie parochie St. Paulus

1 MEI: JONGERENVIERING OP WEG NAAR DE WERELDJONGERENDAGEN IN SPANJE

Op vrijdagavond 25 februari jl. is er in Lichtenvoorde een succesvolle informatieavond gehouden voor jongeren uit de St. Ludger- en St. Paulusparochie in het kader van de Wereldjongerendagen, van 16 tot 21 augustus in Madrid. Ook uit onze regio willen we met jongeren daar naartoe gaan.

De jongerenwerker van ons bisdom Hao Tran was bij ons te gast, die vanuit zijn eigen ervaringen van 5 Wereldjongerendagen de jongeren kon boeien met zijn verhaal. Daarna vertelden 2 enthousiaste “WJD-kenners” uit onze parochies hoe zij de Wereldjongerendagen hebben beleefd en wat het met hen verder heeft gedaan. De conclusie van hen beide was: “Ga mee naar de WJD!”.

Aan het einde van de bijeenkomst was er een gezellig samenzijn dat tot laat in de avond duurde. Daarbij konden Spaanse tapas niet gemist worden.

Op deze avond is voorgesteld dat we in de komende maanden gezamenlijk naar de WJD toelevan met het organiseren van verschillende activiteiten voor en door jongeren.

De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag 1 mei a.s. om 19.00 uur in de St. Bonifatius- en St. Ludgeruskerk, Rapenburgsestraat 21 te Lichtenvoorde. Dan zal er een speciale jongerenviering gehouden worden.

Alle jongeren uit onze parochie zijn van harte uitgenodigd om met elkaar samen te zijn in de kerk en ook, niet te vergeten, op de bruisende Afterparty die er op volgt en waarbij het Spaanse tintje zeker niet zal worden vergeten.

Karel Donders, diaken

OP WEG NAAR PASTORAATSGROEPEN

Dinsdag 15 maart kwamen leden van het parochiebestuur St. Paulus, leden van locatieraden, vrijwilligers van locatiesecretariaten, pastores en mensen die in hun geloofsgemeenschap sleutelfiguren zijn bijeen in Dorpshuis ‘De Wanne’ in Beltrum voor een informatieavond over pastoraatsgroepen.

Pastor Dominique Benders-Bloemkolk van de St. Ludgerparochie hield een inleiding over de pastoraatsgroep. Aan de hand van een powerpointpresentatie en veel voorbeelden uit de praktijk vertelde zij wat een pastoraatsgroep is: een groep van minimaal drie mensen die in een geloofsgemeenschap een onmisbare schakel zijn tussen parochianen en het pastoresteam, tussen parochianen onderling en tussen werkgroepen die daar actief zijn.

Een pastoraatsgroep neemt de centrumfunctie die vroeger door de parochiepastor werd behartigd: toen elke parochie nog een eigen pastor had, was hij een centraal figuur in de parochie, vaak terzijde gestaan door zijn huishoudster. Hij kende iedereen en wist wat er leefde in de parochie. Bij vragen of problemen wist hij wie hij kon vragen in actie te komen.

Die tijd ligt achter ons. De realiteit is, dat wij als pastores niet op de hoogte zijn van wat er gebeurt in zeven geloofsgemeenschappen. Wij kennen veel te weinig parochianen.

Een pastoraatsgroep weet wel wat er leeft en kent veel mensen. Zij kunnen signalen oppikken en doorgeven aan bijvoorbeeld de pastores of aan de Ziekenbezoekgroep. Zij kunnen de werkgroep Eerste Communie in contact brengen met de Klusgroep, die kan helpen met het ophangen van door de kinderen gemaakte schilderijen in de kerk. Ook in de St. Paulusparochie willen wij in elke locatie een pastoraatsgroep oprichten om deze centrumfunctie te behartigen.

Pastor Benders vergeleek de St. Paulusparochie met een grote tuin, waarin van alles groeit en bloeit, een tuin met allemaal verschillende perken en borders. In de tuin van elke geloofsgemeenschap is het belangrijk, dat alle verschillende planten, struiken en bomen tot hun recht kunnen komen, kunnen groeien en bloeien. Een pastoraatsgroep werkt in die tuin: schoffelt, harkt, geeft water, snoeit soms een overhangende tak, stut en steunt, bemest. Maar regen en zonneschijn zorgen voor de groei en de bloei.

Na haar inleiding gingen de deelnemers met elkaar in gesprek aan de hand van drie vragen: 1. Wat vindt u belangrijk in een geloofsgemeenschap? 2. Hoe kan een geloofsgemeenschap nabij zijn aan mensen? 3. Hoe is dat in uw geloofsgemeenschap geregeld? In de groepen werd hierover stevig gesproken. Nabijheid en betrokkenheid bij elkaar werden vaak genoemd: er moet een luisterend oor zijn, zorg hebben voor elkaar, aanwezig zijn bij belangrijke levensmomenten. Ook kwam naar voren, dat in alle geloofsgemeenschappen al veel gebeurt op dit gebied: de mensen van de secretariaten horen veel verhalen van mensen die een misintentie komen opgeven. Elke gemeenschap heeft mensen die een vraagbaak zijn, die kleine signalen opvangen en daar iets mee doen.

Een pastoraatsgroep moet aansluiten bij wat er is in een geloofsgemeenschap, bij hoe het daar gaat en daar werk van maken, zodat alle signalen die worden opgevangen ook worden opgepakt en verder geleid. Zij bemiddelen, dat er aandacht en zorg is voor mensen die dat nodig hebben en voor werkgroepen, zodat zij niet overwoekerd worden door onkruid, of op tijd wat mest krijgen of worden gestut als dat nodig is.

Op maandagavond 6 juni a.s. is er opnieuw een bijeenkomst over pastoraatsgroepen. De Commissie Pastoraatsgroepen bestaat nu uit: Mia Heutinck (Beltrum), Betty Ratering (Lielde), Rieky Luttkholt (Eibergen) en Trudy Korenromp (Groenlo). Marga Essink (Rietmolen) treedt terug. Wij zoeken nog leden uit Rietmolen, Neede en Rekken.

Via uw parochieblad zullen wij u regelmatig informeren over wat de pastoraatsgroep is, wat zij doet en over de stappen op weg naar de oprichting van deze groepen.

Namens de Commissie Pastoraatsgroepen,

Annette Zoet, pastoraal werker voor gemeenschapsofbouw St. Paulus

WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg is bereikbaar van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag - maandag	Pastor	Telefoon
15 - 18 april	M. Peters-van Langen	06-29405303
22 - 24 april	H. Boogers	06-81166123
25 april	K. Donders	06-28302101
29 april - 2 mei	K. Donders	06-28302101
6 - 9 mei	S. Nagelmaeker	06-53553557
13 - 16 mei	M. Peters-van Langen	06-29405303
20 - 23 mei	A. Zoet	06-27124695
27 - 30 mei	H. Boogers	06-81166123
3 - 6 juni	K. Donders	06-28302101

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen.

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

SPREEK JE GEVOELENS UIT

Op 29 september 2010 is er in de H. Matteuskerk in Eibergen een bijeenkomst gehouden met als titel "Spreek je gevoelens uit". Deze bijeenkomst had als doel om met elkaar in gesprek te komen over de R.K. Kerk tegen de achtergrond van de pijnlijke kwesties die nog steeds spelen zoals de weigering om de communie uit te reiken aan homo's, de onthulling van seksueel misbruik van kinderen en jongeren door priesters en religieuzen in de vijftiger en zestiger jaren en de wijze waarop er geschreven en geoordeeld werd over liederen in onze liturgie. Velen van ons zijn hierdoor pijnlijk getroffen en persoonlijk geraakt.

In Eibergen waren achttien parochianen en twee pastores bijeen om hierover van gedachten te wisselen. In groepen is gesproken over hun beleving, waarbij ook veel persoonlijke verhalen van pijn en verdriet werden verteld. Alle aanwezigen vonden het waardevol om op deze wijze met elkaar te praten over de R.K.

13 - april/mei 2011

Kerk en met elkaar te delen hoe om te gaan met deze pijnlijke kwesties en hoe we in de eigen geloofsgemeenschap samen kerk kunnen zijn.

Ook in Neede wordt zo'n avond gehouden voor alle parochianen en andere belangstellenden en wel op maandag 9 mei om 20.00 uur in het Achterhuis. Namens het pastoresteam zijn hierbij Annet Zoet en Simon Nagelmaeker aanwezig. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De locatieraad.

BEHEERDERSGROEP ACTIEF VOOR PAROCHIECENTRUM

Op 21 maart jl. is er een beheerdersgroep van start gegaan voor het nieuwe Achterhuis. Deze werkgroep ziet toe op een correct gebruik van het Achterhuis door de verschillende groepen, zorgt voor de schoonmaak, zorgt dat alle voorraden (koffie etc.) tijdig aangevuld worden en regelt de verhuur van ruimtes aan derden. Deze nieuwe werkgroep bestaat uit Paul Bolster, Annie Haarman, Herman Heming en Annie Klein Nijenhuis.

Alle sleutelhouders krijgen een boekje met praktische informatie en wetenswaardigheden over het parochiecentrum (variërend van de deurbel tot de bediening van de vaatwasser) en alle zaken die van sleutelhouders worden verwacht.

We willen als locatieraad graag alle vrijwilligers bedanken die na de opening op 28 november 2010 spontaan hand- en spandiensten hebben verricht om het gebouw netjes te houden. De nieuwe werkgroep wensen we veel succes en hopen dat, door hun goede zorgen, wij en al onze gasten nog lang en tevreden gebruik mogen maken van ons nieuwe parochiecentrum.

Gerard Bartels, secretaris

ANDER NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

- In januari is de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. Dit jaar was het een 'kleine actie'. Dat wil zeggen dat parochianen die reeds in 2010 een toezegging voor 2 jaar hebben gedaan dit jaar geen brief ontvingen. Na het verwerken van alle antwoordformulieren kunnen we u melden dat de verwachte opbrengst in 2011 ca. € 50.000,- zal zijn. Een exact bedrag is niet te noemen omdat een aantal parochianen geen concreet bedrag heeft ingevuld op het antwoordformulier. Hoewel de opbrengst iets lager is dan vorig jaar, zijn wij als locatieraad heel dankbaar voor alle toezeggingen. Bij de andere locaties binnen de St. Paulusparochie is gemiddeld de opbrengst van de actie Kerkbalans 2011 gelijk gebleven aan die van 2010.
- Ook de parochiebibliotheek is begin februari verhuisd naar het Achterhuis. Materiaal dat al lang niet meer gebruikt werd is niet meeverhuisd. Verder is de bibliotheek uitgebreid met een selectie boeken uit de nalatenschap van wijlen em. pastoor W.S. Andringa. U vindt de vernieuwde bibliotheek nu in de kastenwand in de kleine zaal. Deze is te raadplegen tijdens de openinguren van het secretariaat (zie achterzijde Binding).

14 - april/mei 2011

- Om ouderen die plaatsnemen in de voorste kerkbank meer loopruimte te bieden, zijn onlangs in de voorste bank aan de zijde van het Mariabeeld de knielbanken verwijderd. Een aantal minder valide kerkgangers gebruikt de losse stoelen die links en rechts voorin de kerk staan. Dat is prima, want daar zijn deze ook voor bedoeld. Mocht u als minder valide kerkganger toch behoefte hebben aan meer ruimte, laat ons dit dan weten. Wij zijn graag bereid om opnieuw de mogelijkheden te bekijken.

FINANCIËEL OVERZICHT 2009

Hieronder vindt u het financiële overzicht van 2009. Vanwege de fusie was lange tijd onduidelijk door wie de jaarcijfers moesten worden opgesteld. Daarom zijn deze cijfers pas recent vastgesteld. Alle bedragen zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door het Bisdom.

	Boekjaar <u>2009</u>	Begroting <u>2009</u>	Boekjaar <u>2008</u>
LASTEN			
Personeelskosten (pastores, dirigent/organist)	35.427,-	37.501,-	31.219,-
Kosten onroerend goed (gebouwen, kerkhof, energie, verzekeringen, afschrijving, onderhoud)	31.936,-	43.565,-	29.013,-
Rente en lasten en schulden	191,-	215,-	213,-
Kosten eredienst (altaarbenodigdheden, misboekjes)	5.023,-	6.500,-	4.899,-
Kosten pastoraal (werkgroepen, Binding, cursussen)	2.458,-	10.300,-	5.669,-
Bisdombijdragen	8.584,-	7.050,-	8.484,-
Afdrachten collectes voor derden	3.786,-	4.500,-	3.776,-
Beheerskosten (pastorie, bestuur, administratie, telefoon, accountant, abonnementen)	14.001,-	6.045,-	5.764,-
Voordelig saldo	7.574,-	-	27.171,-
Totaal	108.980,-	115.676,-	116.208,-
BATEN			
Bijdragen parochianen (kerkbijdrage incl. continuïteitsbijdrage, collectes, misintenties, rouw-, trouw- en jubileumvieringen)	79.693,-	74.125,-	78.165,-
Collectes voor derden	3.786,-	4.500,-	3.776,-
Opbrengsten uit bezittingen en belegg.	25.501,-	34.849,-	34.267,-
Nadelig saldo	-	2.202,-	-
Totaal	108.980,-	115.676,-	116.208,-

Wij zijn er, dankzij uw financiële steun en de inzet van vele vrijwilligers, ook in 2009 in geslaagd met een positief resultaat af te sluiten.

Wij hopen binnenkort de cijfers over het jaar 2010 te kunnen publiceren.

Daniël Mol, budgethouder

UIT DE WERKGROEPEN

ROOSTER MISDIENAARS

Donderdag 21 april	19.30 uur	D. Konniger en E. Screever
Zaterdag 23 april	21.00 uur	M. ten Elsen en M. Redeker
Zondag 7 mei	19.00 uur	P. Wientjes en E. Screever
Zondag 15 mei	9.30 uur	Eerste Communicantjes
Zondag 29 mei	10.00 uur	D. Konniger en M. Redeker

Mocht je om een of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel 0545-294641 b.g.g. 06-20994297.

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

27 maart € 225,00 Projecten in de Filippijnen

RESULTAAT SAM'S KLEDINGACTIE IN NEEDE

De kledinginzameling van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood die op 26 en 27 maart in Neede is gehouden, heeft 600 kilo kleding opgebracht. Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. Met het aantal opgehaalde kilo's worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood. Zie ook: www.samskledingactie.nl.

TELLING AANTAL KERKGANGERS

Op verzoek van het KASKI is ook dit jaar in ons Bisdom tijdens 2 weekenden in de Vastentijd het aantal kerkgangers geteld:

Zondag 27 maart	Woord- en Communieviering	145 kerkgangers
Zondag 3 april	Eucharistieviering	155 kerkgangers

WIJWATER HALEN

Na afloop van de vieringen in het Paasweekend kunt u wijwater meenemen achter uit de kerk. U wordt verzocht hiervoor zelf flessen mee te brengen.

ZIEKENBEZOEK EN COMMUNIE UITREIKEN

In onze parochie is een werkgroep actief die zich bezighoudt met ziekenbezoek en het thuis uitreiken van de communie aan zieken en bejaarden.

Parochianen die in het ziekenhuis of verpleeghuis verblijven en zij die reeds geruime tijd wegens ziekte thuis zitten, worden, als zij daar prijs op stellen, door leden van de ziekenbezoekgroep bezocht. De ziekenbezoekgroep wil graag bericht ontvangen van huisgenoten, familie of burens als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of thuis lang ziek ligt en bezoek op prijs stelt.

Op elke eerste donderdag van de maand wordt de H. Communie gebracht aan zieken en bejaarden die niet meer in staat zijn om zelf naar de kerk te komen.

Voor beide activiteiten geldt dat leden van de werkgroep u alleen op verzoek komen bezoeken.

Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u of één van uw familieleden of naasten dit melden bij het Parochiesecretariaat (tel. 291236) of bij mevr. M. Nijland (Borculoseweg 55, tel. 296167). Een van onze mensen komt u dan bezoeken.

Namens de werkgroep, M. Nijland.

GELEZEN

WIJDING OLIËN TIJDENS DE CHRISMAMIS

De 'Chrimamis' is een jaarlijkse Eucharistieviering op de woensdag in de Goede Week, waarin de bisschop de sacramentele oliën wijdt. In elk Bisdom is er één Chrimamis. Tijdens deze mis wijdt de bisschop voor het hele jaar het Christma: dat is de olie die onder meer wordt gebruikt voor de Zalving bij de sacramenten van Doopsel, Vormsel en de Ambtswijding tot priester en bisschop. Ook zegent de bisschop de olie voor de zieken en voor deelnemers aan het Catechumenaat.

Het is bij de Chrimamis de bedoeling dat zoveel mogelijk priesters uit het bisdom tezamen met hun bisschop voldoen aan het gebod van Jezus tot herhaling van het Laatste Avondmaal. De homilie van de chrimamis roept de priesters op trouw te blijven aan de zending die zij bij hun wijding hebben ontvangen. Na de homilie hernieuwen de priesters, als teken van hun trouw, de beloften die zij bij hun wijding aan de bisschop hebben gedaan.

In het Aartsbisdom Utrecht is de Chrimamis op woensdag 20 april om 19.00 uur in de kerk O.L.V. Tenhemelopneming, Stationsstraat 13 te Apeldoorn.

THE PASSION BRENGT PAASVERHAAL LIVE OP TV VANUIT GOUDA

Op donderdag 21 april 2011 vindt onder de titel The Passion in Gouda een groot muzikaal evenement plaats, waarin het paasverhaal wordt gebracht. Het betreft een unieke samenwerking tussen de omroepen EO en RKK, Protestantse Kerk en Rooms-Katholieke Kerk, het Nederlands Bijbelgenootschap en de gemeente Gouda. Het evenement wordt live uitgezonden op Nederland 3 en internet. Deze uitvoering van The Passion is gebaseerd op de Manchester Passion, in 2006 live uitgezonden door de BBC, waarin miljoenen kijkers het verhaal van Jezus lijden en opstanding konden volgen. De samenwerkende organisaties zien in dit evenement een prachtige missionaire kans om mensen te laten zien

wat de betekenis van Pasen is. Want bijna 75% van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 28 jaar weet niet wat de betekenis van Pasen is.

The Passion speelt zich niet alleen af op de markt in Gouda. Ook via internet en TV kan alles gevolgd worden. Nederland 3 brengt verhaal van The Passion live op Witte Donderdag 21 april om 20.30 uur en de herhaling op Stille Zaterdag 23 april om 21.55 uur. Daarnaast komt er een speciale site, zodat het evenement ook via internet te volgen is en worden social media, zoals Twitter en Facebook, ingezet. Ook op radio wordt aandacht besteed aan The Passion.

31 MEI: MARIA-VISITATIE

Maria-Visitatie of Maria-Bezoek of Maria-Middelares is een katholieke feestdag die gevierd wordt op 31 mei. Men herdenkt dan het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, dat beschreven wordt in het Evangelie volgens Lucas (1, 39-56). Maria is op het moment van het bezoek zwanger van Jezus en Elisabeth van Johannes de Doper. Elisabeth wordt wanneer zij Maria ziet komen vervuld van de Heilige Geest, het kind springt op in haar schoot en zij zegt tegen Maria: "De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!" Maria antwoordt met een lofzang op God, het Magnificat. De woorden van Elisabeth zijn opgenomen in het weesgegroet.

Op deze feestdag herdenkt men dat Maria "middelares" is, vanwege haar uitstraling naar Elisabeth en het kind dat zij verwacht.

Maria-Visitatie viel oorspronkelijk op 2 juli, maar omdat deze dag ná de feestdag van de geboortedag van Johannes de Doper (24 juni) viel, heeft men het in 1969 verplaatst naar 31 mei.

OPGAVE INTENTIE(S) VOOR PASEN 2011

Naam : _____ Telefoon : _____

Adres : _____

Intentie(s) voor : _____

voor de volgende viering(en): _____ (aankruisen wat van toepassing is)

- Zaterdag 23 april 21.00 uur (Stille Zaterdag)
Woord- en Communieviering, Koor Diapason, pastor S. Nagelmaeker
- Zondag 24 april 10.00 uur (Hoogfeest van Pasen)
Woord- en Communieviering, Dames- en Herenchoor, pastor K. Donders

U kunt deze bon en het bijbehorende bedrag (€ 6,50 per intentie) inleveren bij het parochiesecretariaat (uiterlijk vrijdag 22 april, 19.30 uur).

VAN DE REDACTIE

<u>Editie</u>	<u>Redactievergadering</u>	<u>Verspreidingsperiode</u>
Pinksterbinding	18 mei	30 mei – 1 juni
Vakantiebinding	22 juni	4 – 8 juli
Septemberbinding	24 augustus	5 – 9 september
Allerzielenbinding	12 oktober	24 – 28 oktober
Kerstbinding	30 november	12 – 16 december
Januaribinding 2012	4 januari 2012	16 – 20 januari 2012

A.S. VORMELINGEN IN ACTIE MET DE REDACTIE!

Dinsdagavond 29 maart werden wij, als redactie, bezocht door de aanstaande vormelingen in het Achterhuis. Een onderdeel van hun voorbereiding is kennis maken met diverse werkgroepen binnen onze locatie, zoals de werkgroep Ziekenbezoek en de Locatieraad. De 9 kinderen gingen in 3 groepjes van 3 naar de werkgroepen, jongens bij elkaar en meisjes bij elkaar (...).

Aan enthousiasme ontbrak het hen niet toen zij, per groepje, zelf de hoofdonderwerpen voor de nieuwe Binding mochten kiezen uit een lange lijst met onderwerpen. Zij moesten met elkaar overleggen wat wel en wat niet in de Binding zou komen te staan. Zij moesten, net als wij, keuzes maken uit het grote aanbod aan artikelen, daarbij de actualiteit in het oog houden en dan ook nog denken aan al die parochianen, die toch wel een gevarieerd aanbod willen, maar ook zeker gewend zijn aan een aantal vaste rubrieken. Denk aan familieberichten, rooster vieringen en collecteopbrengsten. Bijzonder hoe jongens het accent leggen op financieel verslag en beleidszaken en de meisjes meer op familieberichten en het Filippijnse koor. Toelichting op hoofdartikelen van onze zijde was ook belangrijk, want het 'Rooster weekendwacht' is toch iets anders dan een lijst waarop de namen staan van de mensen die de kerk bewaken...

Kortom, het was leerzaam voor hen: de Binding zal hen voortaan meer zeggen dan voorheen. En wij, als redactie, beleven er elk jaar weer veel plezier aan te horen hoe deze jonge mensen in de wereld staan en tegen onze geloofsgemeenschap aankijken.

En: voor de volgende Binding hopen wij van deze groep een artikel te mogen ontvangen over hun bezoek aan de bisschop in Utrecht!

Thea Wijnands en Gerard Bartels



19 – april/mei 2011

Secretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545-291236
Openingstijden: Woensdag en donderdag: 9.30 – 11.30 uur
Vrijdag: 18.30 - 19.30 uur

Bankrekeningen (Rabobank):

Algemeen: 13.56.00.065 Actie Kerkbalans: 13.56.03.005

Pastoresteam St. Paulusparochie:

Hans Boogers (priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo hansboogers@stpaulusparochie.nl	Tel. 06-811 661 23
Karel Donders (diaken en kandidaat-priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo donders.paulusparochie@gmail.com	Tel. 06-283 021 01
Simon Nagelmaeker (pastoraal werker)	Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl	Tel. 06-535 535 57
Marga Peters- van Langen (pastoraal werkster)	Beukenlaan 10 7223 KL Baak margapeters@stpaulusparochie.nl	Tel. 06-29405303
Annette Zoet (pastoraal werkster)	Scholtenhagenweg 42-42 7481 VP Haaksbergen annettezoet@stpaulusparochie.nl	Tel. 06-27124695

Voor dringende pastorale zorg tussen vrijdagavond 18.00 uur en maandagochtend 9.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (telefoonnummers: zie "Nieuws uit de St. Paulusparochie").

Aanleveren artikelen voor Binding:

Via de brievenbus of per e-mail: binding@parochieneede.nl

De locatie Neede op internet: Surf naar: www.parochieneede.nl

Voor slechtzienden is ook een Groot-Letter Binding beschikbaar.

FAMILIE _____

20 – april/mei 2011

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND:

STACK: