



BINDING

Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede

50^e Jaargang, no. 4.

juli – augustus - september 2012

15 juli: 15e zondag door het jaar

Lezingen: Amos 7, 12-15; Efeziërs 1, 3-14; Marcus 6, 7-13

Als je één woord zou mogen bedenken bij de lezingen van deze zondag, dan zou dat het woord “vertrouwen” kunnen zijn. Maar dit woord komen we niet tegen in de lezingen van deze zondag. De leerlingen van Jezus worden uitgezonden: zonder voedsel, zonder geld, zonder dubbele kleding. Ze moeten maar vertrouwen dat ze alles zullen krijgen wat ze nodig hebben en dat ze behulpzame mensen zullen ontmoeten. Je kunt geen band met God opbouwen, als je niet leert vertrouwen. Hoe leer je dat? Vaak gebeurt dit door in moeilijke omstandigheden te ontdekken dat Hij voor je zorgt. Onze hoop steunt vaak op een goed draaiende economie en angst slaat toe wanneer er een recessie komt. Vertrouwen is vaak verbonden aan bezit, een goede baan, opleiding, gezondheid en een verzekerde toekomst, ingedekt tegen onverwachte omstandigheden. Hoewel belangrijk, zijn deze dingen toch betrekkelijk. De leerlingen worden op weg gestuurd met als voornaamste bagage: het evangelie van Jezus. Met hun woord en hun werk doen ze precies wat ze Jezus hebben zien doen, toen zij Hem vergezelden. In hun werk blijven zij met Hem verbonden. En de Heer blijft van zijn kant met hen verbonden. Geroepen worden is vertrouwen hebben en overgave vanuit een persoonlijke verbondenheid met de Heer: dat Hij je zal voorzien van alles wat je nodig hebt.

Pastoor H.A.M. de Jong

Overzicht vieringen 2
 Familieberichten 5

Verder met huidige tijden 5
 Bisdombedevaart 2012 5
 Grenzlandtreffen 2012 ... 7
 8 sept.: Haaksbergse
 processie naar Kevelaer 7
 Meditatieve wandeling ... 8
 Vrede Express komt! 8
 Nieuw cursus: Hooglied .. 9
 Toerusting voor Avond-
 wake en uitvaart 10
 Weekendwacht 11

Rooster misdienaars 11
 Opbrengst 2^e collectes ... 11
 De Eerste Communie 12
 Vormselvoorbereiding .. 12
 Vormelingendag Zutphen14
 Fietsdag Herenkoor 14
 Uitgaansdag Dameskoor 15
 De SEN-Tentdienst 15
 5 sept. Ziekenzalving 16
 21 sept. Soosmiddag 16
 Sam's kledingactie okt. . 16
 Van de beheerdersgroep 16

MIVA: zorg voor zieken 17

50^e jaargang Binding 17
 Een dag niet gelachen ... 18
 Contactgegevens 19
 Van de redactie 19

OVERZICHT VIERINGEN

Gebruikte afkortingen:

EU = Eucharistieviering
 WCV = Woord- en Communieviering
 WD = Woorddienst

HdJ = Pastoor H. de Jong SN = Pastor Simon Nagelmaeker
 KD = Pastor Karel Donders AZ = Pastor Annette Zoet
 MP = Pastor Marga Peters-van Langen
 TB = Pater T. Bun PK = Rector P. Kuipers
 ThH = Hulpbisschop Th. Hoogenboom
 FB = Pater F. Bomers

Weekend van 7 en 8 juli: 14^e Zondag door het jaar

Za. 7 juli 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor
 Diapason. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen.

In onze buurlocaties:

Za. 7 juli Rietmolen 19.30 uur EU – ThH
 Zo. 8 juli Eibergen 9.00 uur EU – KD
 Di. 10 juli Eibergen 9.00 uur EU – KD

In de Calixtuskerk Groenlo:

17.30 uur EU – KD
 10.30 uur EU – TB

Weekend van 14 en 15 juli: 15^e Zondag door het jaar

Zo. 15 juli 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor.
 Voorganger is pastoor H. de Jong.

In onze buurlocaties:

Za. 14 juli Eibergen 19.00 uur EU – HdJ
 Rietmolen 19.30 uur EU – KD
 Zo. 15 juli Eibergen 10.00 uur Oec. Maatdienst SN
 Di. 17 juli Eibergen 9.00 uur EU – KD

In de Calixtuskerk Groenlo:

17.30 uur EU – HdJ

10.30 uur EU – HdJ

Weekend van 21 en 22 juli: 16^e Zondag door het jaar

Za. 21 juli 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het
 Herenkoor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen.

Vr. 27 juli

In de Grote Kerk:

14.30 uur Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is
 mevrouw Ineke Nijland (PKN).

Slecht ter been? Bel de Vlearmoebus op 06 - 57 32 68 73
 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.

In onze buurlocaties:

Za. 21 juli Rietmolen 19.30 uur EU – KD
 Zo. 22 juli Eibergen 9.00 uur EU – HdJ
 Di. 24 juli Eibergen 9.00 uur EU – HdJ

In de Calixtuskerk Groenlo:

17.30 uur EU – KD
 10.30 uur EU – KD

Weekend van 28 en 29 juli: 17^e Zondag door het jaar

Zo. 29 juli 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor.
 Voorganger is rector P. Kuipers.

Wo. 1 aug. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

Do. 2 aug. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis
 uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		
Za. 28 juli	Eibergen	19.00 uur	WCV – SN
Zo. 29 juli	Rietmolen	9.00 uur	EU – PK
Di. 31 juli	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ
Do. 2 aug.	Rietmolen	9.00 uur	EU – HdJ

	<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>	
17.30 uur	EU – PK	
10.30 uur	EU – HDJ	

Weekend van 4 en 5 augustus: 18° Zondag door het jaar

Za. 4 aug. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor A. Zoet.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		
Za. 4 aug.			
Zo. 5 aug.	Eibergen	10.30 uur	EU – HdJ
	Rietmolen	9.00 uur	WCV – AZ
Di. 7 aug.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD

	<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>	
17.30 uur	EU – TB	
10.30 uur	EU – TB	

Weekend van 11 en 12 augustus: 19° Zondag door het jaar

Zo. 12 aug. 11.00 uur In de SEN-feesttent aan de Oranjelaan: Oecumenische Tentdienst. Spreker is J. Leijenhorst uit Barchem. De Balladesingers verlenen deze keer hun medewerking. Het thema is “Broodnodig”. De kinderen gaan iets leuks doen met bakker Stroet.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		
Za. 11 aug.			
Zo. 12 aug.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD
	Rietmolen	10.30 uur	EU – HdJ
Di. 14 aug.	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ
Wo. 15 aug.		Maria Ten Hemelopneming:	19.00 uur EU – KD

	<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>	
17.30 uur	EU – HdJ	
10.30 uur	EU – ThH	

Weekend van 18 en 19 augustus: 20° Zondag door het jaar

Za. 18 aug. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor K. Donders.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		
Za. 18 aug.	Rietmolen	19.30 uur	WCV – AZ
Zo. 19 aug.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD
Di. 21 aug.	Eibergen	9.00 uur	WCV – MP

	<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>	
17.30 uur	EU – HdJ	
10.30 uur	EU – HdJ	

Weekend van 25 en 26 augustus: 21° Zondag door het jaar

Zo. 26 aug. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. Er is een 2° collecte voor de MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie).

Wo. 29 aug. 20.00 uur Redactievergadering voor de Septemberbinding. Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus van het locatiesecretariaat.

Vr. 31 aug. 11.00 uur Huwelijksinzegening van Martijn Kettering en Sandra ten Brinke. Het koor Diapason zingt (onder voorbehoud) en voorganger is pastor K. Donders.

In de Grote Kerk:

14.30 uur Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is mevrouw Annie Haarman (RK).

Slecht ter been? Bel de Vlearmoebus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		
Za. 25 aug.	Eibergen	19.00 uur	WCV – MP
Zo. 26 aug.	Rietmolen	9.00 uur	WCV – MP
Di. 28 aug.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD

	<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>	
17.30 uur	EU – FB	
10.30 uur	EU – KD	

Weekend van 1 en 2 september: 22° Zondag door het jaar

Za. 1 sept. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor A. Zoet.

Wo. 5 sept. 9.30 uur Eucharistieviering met Ziekenzalving. Het Dameskoor zingt en voorganger is pastoor K. Donders (zie blz. 14).

Do. 6 sept. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		
Za. 1 sept.	Rietmolen	19.30 uur	WCV – SN
Zo. 2 sept.	Eibergen	10.30 uur	WCV – SN
Di. 4 sept.	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ
Do. 6 sept.	Rietmolen	9.00 uur	EU – KD

	<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>	
17.30 uur	EU – KD	
10.30 uur	EU – KD	

Weekend van 8 en 9 september: 23° Zondag door het jaar

Zo. 9 sept. 9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		
Za. 9 sept.			
Zo. 10 sept.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD
	Rietmolen	9.00 uur	EU – HdJ
Di. 12 sept.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD

	<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>	
17.30 uur	EU – KD	
10.30 uur	EU – KD	

Vieringen in de komende weken:

Za. 15 sept. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. Voorganger is pastor K. Donders. Er is een 2° collecte voor de R.K. geestelijke verzorging voor militairen.

Zo. 23 sept. 10.00 uur Oecumenische Vredesdienst met zang van de Cantorij. Voorgangers zijn pastor S. Nagelmaeker en ds. G. Bunjes-van der Lee.

12.30 uur Doopviering met zang van het koor Diapason. Voorganger is pastor K. Donders.

FAMILIEBERICHTEN

Gedoopt:

17-06 Sara Leferink, Marktstraat 7

Verhuisd binnen de parochie:

Fam. H.J. Breukers, Rutgerinkdijk 13 naar Bonkerts-kamp 14

Overleden:

20-06 Mevrouw M.J. Bolster-ter Haar, Tengnagel 16, 80 jaar

22-06 De heer J.H.M. Cornelese, Jasmijnstraat 2, 81 jaar

NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE

VERDER MET DE HUIDIGE KERKTIJDEN

De kerktijden die met ingang van 1 januari 2012 zijn ingevoerd blijven ook de komende tijd hetzelfde.

Uit een evaluatie met de voorzitters van de locatieraden op 10 april jl. kwam naar voren, dat iedereen kan leven met de huidige kerktijden. Ook de wisselende tijd van 9.00 uur of 10.30 uur (in Groenlo vast om 10.30 uur) op zondag wordt als positief ervaren. Het blijkt dat parochianen goed nakijken in hun parochieblad wanneer er een viering is, zodat zij niet op een verkeerd tijdstip komen. Parochianen zijn te spreken over het grotere aantal eucharistievieringen. In sommige locaties is daardoor het kerkbezoek licht gestegen.

De kerktijden blijven:

Groenlo: eucharistie op zaterdag om 17.30 uur en op zondag om 10.30 uur;

Rietmolen: eucharistieviering of woord- en communieviering op zaterdag 19.30 uur of op zondag om 9.00 uur of 10.30 uur;

Beltrum, Eibergen, Lielvelde, Neede en Rekken: eucharistieviering of woord- en communieviering op zaterdag 19.00 uur of op zondag om 9.00 uur of 10.30 uur.

Namens het pastoraal team, pastoor H.A.M. de Jong.

TERUGBLIK BISDOMBEDEVAART NAAR LOURDES (28 APRIL T/M 5 MEI)

W e moesten ongelofelijk vroeg op om met de bus naar Tourcoing bij Lille te gaan, om daar de TGV sneltrein naar Lourdes te nemen. De slaap hadden we nog niet uit maar met de sfeer was alles prima in orde en dat bleef de hele reis zo.



Het Lourdes thema is dit jaar de Rozenkrans bidden en dit werd in de viering prachtig uitgewerkt in alle homilie en overwegingen. In iedere viering stonden een groepje geheimen centraal, deze geheimen zijn eigenlijk allen bijzondere gebeurtenissen in het leven van Jezus, te beginnen met de aankondiging van de engel Gabriël. Er was een jongerenkoor uit Geesteren Ov. en de liederen waren heel gevarieerd, zodat er voor ieder iets bijzat.

Diaken Brinkhuis uit Deventer sprak tijdens de boeteviering over de droevige geheimen van de Rozenkrans en over fouten maken en vergeving. Het was zo stil dat je een speld kon horen vallen en we werden allen uitgenodigd om ons gezicht te wassen met Lourdeswater, net zoals Bernadette dit deed in 1858.

De handoplegging was ook heel bijzonder; toen ik de laatste dag van de reis aan twee kinderen vroeg wat zij het mooiste hadden gevonden, moesten ze allebei even nadenken en beiden kwamen met de viering met de handoplegging.

Alle preken en overwegingen staan op www.aartsbisdom.nl. En ook als u niet mee bent geweest, dan zijn ze nog zeer de moeite waard.

Voor mij persoonlijk was de Internationale Hoogmis een van de hoogtepunten. Kardinaal Eijk ging voor en op grote schermen was alles in vijf talen te volgen. Bij binnenkomst gaan de vaandeldragers (met parochie en Lourdes vaandels uit alle windstreken) voorop, gevolgd door misdienaars en acolieten, waarvan de meeste van onze bisdombedevaart en waarbij een heel klein meisje van vijf. De muziek van Lourdes, die is heel feestelijk, de sfeer is Zuid-Europees en dat alles uitgevoerd door een gelegenheidskoor geleid door de vaste dirigent van deze viering. Het is indrukwekkend hoe alles tot in de puntjes was verzorgd, zowel in het Heiligdom als organisatorisch en liturgisch door het bisdom en de VNB.

Donderdag was de langste dag met een hele dag excursie in de Pyreneeën, de slotviering, snel een viergangendiner en ter afsluiting de fantastische musical Aquero.

In contrast met de grote vieringen hadden we op vrijdagochtend onze eigen Paulusparochieviering in een kleine kapel, waarbij alle voorbeden die wij hebben ontvangen zijn gebeden.

Op de laatste avond heeft pastoor de Jong na de dodenherdenking alle devotionalia gezegend en zijn we met zijn allen naar de grot gegaan, daar hebben we een grote kaars van onze parochie aangestoken en achtergelaten. Alle briefjes met voorbeden van onze eigen viering hebben we bij de grot achtergelaten. Ook de kaars die we mee terug hebben genomen als aandenken hebben we voor de eerste keer ontstoken. Het was een mooie afsluiting van onze bedevaart.

Aan het einde van de slotviering kreeg de kardinaal, hulpbisshop Woorts en de vicarissen een staande ovatie en werd aangekondigd dat de volgende bisdombedevaart in 2015 zal plaatsvinden. Ik denk dat ik het namens de hele groep en pastoor de Jong van harte kan aanbevelen.

Een van onze pelgrims verwoordde het Lourdesgevoel heel overtuigend in weinig woorden: Lourdes is verwondering, saamhorigheid, emotioneel, samen zingen en bidden en devotie.

Als groep hebben we het zoals altijd heel erg gezellig gehad en we zijn pastoor Boogers meerdere malen tegengekomen. Uiteraard gaan we een reünie plannen, waarschijnlijk ergens in september; er is zelfs sprake van een polonaise, maar dan wel met een katholiek tintje.

Judith Herbers,
parochie coördinator VNB

18 JUNI: GRENZLANDTREFFEN 2012

Het is een goed gebruik om jaarlijks bijeen te komen als pastorale teams van Vreden (Sankt Georg-parochie) en Groenlo (St. Paulusparochie). In 2011 waren we met pastoor Hans Boogers welkom in o.a. 'Jongensstad' van de Grolse scouting. Ook bezochten we het Vincentiusgebouw en een zorgboerderij. Het thema was vooral: diaconie.

Welgemoed trokken op 18 juni 2012 vier pastores plus twee emeriti-pastores (Schuurmans en Scholten) naar het Pfarrheim van Vreden. Voor het eerst was teamleider en nieuwe pastoor H. De Jong er ook bij. We ontvingen zum Anfang Kaffee mit Kuchen. Dat werd dus o.a. 'Bienenstich', een welbekende lokale lekkernij. We bezochten daarna de Stiftskirche met het prachtig gerestaureerde Felizitas-altaar. De in Vreden wonende restaurateur, de heer Edgar Jetter, gaf een uitgebreide toelichting. Het was voor hem een reuzenklus geweest, maar ook één die veel voldoening had gegeven. Het was voor hem een wonder dat er uit bijna verloren (en praktisch verteerd) materiaal nog zoveel prachtigs tevoorschijn kwam achter oude verflagen. Een opus magnus voor hem op zijn oude dag. Ook voor hem kwam uit: Vaak zoek je wonderen ver weg van huis, terwijl ze thuis op je liggen te wachten!

Daarna gingen we naar de kerk die in Vreden zal worden afgebroken. Het gebouw was zojuist 'profaniert', aan de eredienst onttrokken. Een pijnlijk proces ging eraan vooraf van keuze-maken en afscheid nemen. Straks zal alleen de kerktoeren nog herinneren aan wat eens een prachtig, modern, kerkgebouw was.. Ook wat dat betreft zie je dat in Vreden zich soortgelijke processen voltrekken als in de St Paulusparochie.

Vervolgens gingen we naar de 'Klamotte'. Een nieuw initiatief van samenwerkende groepen in de Vredense samenleving. Onder leiding van de oud-burgemeester van Vreden was een winkel in tweedehands kleding opgestart in een onlangs aangekocht pand. In datzelfde pand was een voedselbank(winkel) ingericht. Ook in en om Vreden zijn deze diaconale initiatieven hard nodig. We zagen veel vrijwilligers met stralende gezichten: Trots op hun activiteiten en gedragen door hun geloof om er 'handen en voeten' aan te kunnen geven. Het brengt hen veel zin en voldoening om wat te kunnen betekenen voor hun medemens. Terug in het Pfarrheim wachtte ons nog een drankje met een hapje. Het was een leerzame en geslaagde dag. Als teken van dank en waardering werd er regelmatig geklapt en 'auf dem Tisch getrummelt'. Am nächsten Jahr sehen wir uns wieder, irgendwo in Sankt Paulus. Tjüss.

Simon Nagelmaeker, pastoraal werker profielhouder diaconie

8 SEPTEMBER: HAAKSBERGSE PROCESSIE NAAR KEVELAER

Op zaterdag 8 september is de jaarlijkse Haaksbergse Processie naar Kevelaer. Dit jaar is de 112e keer van de Haaksbergse Processie. Pastoor H.A.M. de Jong en Pastoor M.J.A. Oortman zullen deze bedevaart pastoraal begeleiden, in samenwerking met alle broedermeesters, de bestuursleden en de Haaksbergse Harmonie.

7 – juli / augustus / september 2012



We vertrekken al vroeg, want om 09.15 uur zijn we in Kevelaer bij het genadebeeld van de 'Troosteres der Bedroefden'. Het jaarthema voor 2012 is: "Zegt tot allen die radeloos zijn: Houd moed, wees niet bang".

We bidden de Kruisweg en 's middags is er een H. Eucharistieviering in de basiliek met medewerking van het dames- en herenkoor van H. Ceacilia parochie van Rietmolen. In de namiddag is het H. Lof en aan het begin van de avond een lichtprocessie. Tussendoor kunt u Kevelaer bezoeken. Er is ruimte voor eigen momenten van bezinning. In Kevelaer zijn ook diverse horecagelegenheden en mooie winkels.

De kosten bedragen €25,- per volwassene en €10,- voor kinderen tot 14 jaar. Dit bedrag is inclusief busvervoer, lampion en de bijdrage aan het heiligdom. Het is ook mogelijk om tegen een minimale vergoeding van €5,- een intentie op te geven welke in de bus en in Kevelaer tijdens de eucharistieviering of het lof zullen worden genoemd.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij uw plaatselijke broedermeesteres of bij de bestuursvoorzitter: Bennie klein Rot, Ds. Van Kriekenstraat 15 te Haaksbergen. E-mail: B.klein.rot@kpnplanet.nl. Directeur van de Haaksbergse Processie naar Kevelaer is pastoor H.A.M. de Jong.

Opgave is mogelijk t/m 26 augustus 2012 bij:

Mevr. I. Lansink, Azaleastraat 4, Neede ☎ 0545-292097

22 SEPTEMBER: MEDITATIEVE WANDELING

Meditatief wandelen is de haast uit je hoofd halen, het tempo van de ziel volgen en open komen voor wat zich aandient. Lopen zonder haast en in stilte kán je op een diepere laag brengen; bij de natuur, bij jezelf, bij de Bron van alle leven. We beginnen met een meditatief moment en sluiten daar ook mee af.

Wanneer: zaterdag 22 september 2012, van 10.00 tot 13.00 uur

Plaats: we lopen in het gebied van de St Paulusparochie. De plaats van vertrek wordt nog nader bekend gemaakt in september

Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet

Opgave en inlichtingen: Annet Zoet ✉ annetzeoet@gmail.com ☎ 06-27124695

VOORAANKONDIGING:

DE ST.PAULUSPAROCHIE LAAT DE VREDE EXPRESS KOMEN

Van 1 t/m 7 oktober komt de Vrede Express naar Eibergen. De Vrede Express is een interactieve tentoonstelling voor kinderen van 10-14 jaar.



Kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen in Eibergen, Rietmolen, Neede en Rekken en de leerlingen van groep 1 van 't Assink zijn uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Vrede Express.

8 – juli / augustus / september 2012

Hoewel de Vrede Express zich met name richt op jongeren, valt er ook voor volwassenen veel te ontdekken, daarom zal er ook voor de ouders een avond georganiseerd worden.

Verder zal er in samenwerking met de Raad van Kerken uit Eibergen in oecumenisch verband een avond worden georganiseerd en bieden we ook parochianen de gelegenheid de Vrede Express te bezoeken.

Nadere informatie volgt na de zomervakantie.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Marga Peters, pastoraal werker St Paulus, ✉ margapeters@stpaulusparochie.nl ☎ 06-29405303.

NIEUWE CURSUS NAJAAR 2012: HET LIED VAN DE LIEFDE - HOOGLIED

Wat is voor jou het lied van de liefde? Wat is voor jou de bron van de ware liefde? Zingen van liefde in alle toonaarden. Je vindt het in de bijbel. Een klein poëtisch boekje: Het Hooglied. Ook wel genoemd: Het Lied der liederen. Het bezingt de menselijke liefde. Passie en hartstocht in het leven van de mensen. De naam van God wordt nergens genoemd. Toch is het meer dan een werelds boekje. Het gaat door alle schone schijn ook over hebzucht, willekeur en manipulatie; over de spanning tussen mensen en vooral de zoektocht naar waarachtige liefde. In de joodse en christelijke traditie is dit boekje het beeld geworden van de liefde tussen God en de mens. Tussen bij wijze van spreke de Verborgene Geliefde en de mens, die geroepen blijft om zijn beeld en gelijkenis te worden.

In een serie van 6 bijeenkomsten zullen we 'Het Hooglied' lezen en leren verstaan in verschillende betekenislagen: menselijk in al zijn scharkeringen en religieus met aandacht voor de mystieke relatie tussen God en mens.

We beginnen met tekstlezing en het uitdiepen daarvan. We luisteren we naar muziek en kijken naar beeldende kunst. Ze fungeren als 'eye-opener' en verwerkingsvorm. Naast inleiding werken we interactief om te komen tot verdieping van eigen leven en geloven.

Ieder die zich wil verdiepen in de waarde van liefde, menselijk en gelovig is van harte welkom. Je hoeft geen kennis van bijbel of kunst te hebben; een open geest en belangstelling is genoeg.

U kunt kiezen uit een serie middagen of een serie avonden. Voorinformatie en aanmelding (vóór 1 oktober) kunt u terecht bij de begeleidende pastor (contactgegevens staan op blz. 19). Er is ruimte voor max. 12 deelnemers per groep. De kosten zijn €15,- voor 6 bijeenkomsten.

Middagcursus: Locatie: Parochiecentrum, Nieuwstad 12, Groenlo
14.00-16.30 uur Data: dinsdag 23/10, 13/11, 18/12, 15/1, 12/2 en 12/3 2013
Begeleiding: pastoraal werker Marga Peters-van Langen.

Avondcursus: Locatie: Antoniusbeuk RK Kerk, Grotestraat 88, Eibergen
19.30-22.00 uur Data: maandag 22/10, 12/11, 17/12, 14/1, 11/2 en 11/3 2013
Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet.

TOERUSTING VOOR AVONDWAKE EN UITVAARTVIERING

In de St. Paulusparochie zijn veel mensen actief om de familie van een overledene bij te staan in de moeilijke dagen na het overlijden. Elke locatie heeft een werkgroep Avondwake die in samenspraak met de familie een avondwake samenstelt en daarin voorgaat. Ook is er de werkgroep Uitvaart, waarvan de leden in afwisseling met de pastores volgens een rooster van uitvaartweken voorgaan in uitvaartvieringen. Al deze mensen geven invulling aan de taak van een parochie om overledenen uit haar midden na een waardige avondwake en uitvaartviering uit te dragen naar het kerkhof of het crematorium. Ook daar begeleiden zij het ritueel van het definitief uit handen geven van de overledene. Voor het verrichten van dit belangrijke werk, is een goede toerusting onmisbaar. Hiervoor wil de St. Paulusparochie in samenwerking met parochies uit Twente en de Achterhoek graag een aanbod doen:

Cursus Uitvaartvieringen door parochianen

9 bijeenkomsten op donderdagavond van 19.30 – 22.00 uur

Plaats: Pastoraal Centrum St. Isidorushoeve

Cursusagenda: 4 oktober – kennismaken met elkaar en de cursus, 11 oktober, 18 of 25 oktober – het voeren van een pastoraal gesprek, 1, 8 en 15 november – liturgie en de betekenis van de orde en de rituelen, 22 – 29 november en 6 december - het maken van een overweging/teksten t.b.v. de avondwake/uitvaart o.a. de presentatie.

Begeleiding: Marijke Besteman, agoog, theoloog, voorganger in uitvaartvieringen en Theo Bruens, pastoraal werker, theoloog. Samen hebben zij al veel uitvaartcursussen gegeven.

Cursus Avondwake:

6 bijeenkomsten op dinsdagavond 19.30 – 22.00 uur.

Plaats: Locatiecentrum H. Matteüs, Grotestraat 88, Eibergen.

Data: 2 oktober, 9 oktober, 23 oktober, 30 oktober, 6 november, 13 november.

Onderwerpen: het gesprek met nabestaanden, de opbouw en betekenis van de liturgie van de avondwake, werken met Bijbelverhalen voor de avondwake.

Begeleiding: Marijke Besteman, agoog, theoloog, voorganger in uitvaartvieringen en Annet Zoet, pastoraal werker.

Cursus Overweging/persoonlijk woord in avondwake en uitvaartviering:

4 bijeenkomsten op dinsdag 19.30 – 22.00 uur of donderdag 9.30 – 12.00 uur.

Plaats: Locatiecentrum H. Matteüs, Grotestraat 88, Eibergen

Data: 20 of 22 november, 27 of 29 november, 4 of 6 december, 11 of 13 december.

Onderwerpen: gesprek met nabestaanden, kiezen van een bijbelverhaal, schrijven van een persoonlijk woord of overweging.

Begeleiding: Marijke Besteman, agoog, theoloog, voorganger in uitvaartvieringen en Annet Zoet, pastoraal werker.

Als u voor één van deze cursussen belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met Annet Zoet, ✉ annettezoet@gmail.com, ☎ 06-27124695.

Annet Zoet, pastoraal werker St. Paulusparochie

WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg, is bereikbaar van **vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur**.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag – maandag	Pastor	Telefoon
6 – 9 juli	M. Peters-van Langen	06-29405303
13 – 16 juli	H. de Jong	06-12379793
20 – 23 juli	S. Nagelmaeker	06-53553557
27 – 30 juli	H. de Jong	06-12379793
3 – 6 augustus	A. Zoet	06-27124695
10 – 13 augustus	K. Donders	06-28302101
17 – 20 augustus	A. Zoet	06-27124695
24 – 27 augustus	M. Peters-van Langen	06-29405303
31 aug. – 3 september	S. Nagelmaeker	06-53553557
7 – 10 september	K. Donders	06-28302101
14 – 17 september	H. de Jong	06-12379793

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen.

UIT DE WERKGROEPEN

ROOSTER MISDIENAARS

Zaterdag 7 juli	19.00 uur	M. Redeker en E. Screever
Zondag 15 juli	9.00 uur	D. Konniger en M. Redeker
Zondag 29 juli	10.30 uur	E. Screever en D. Konniger
Zaterdag 18 augustus	19.00 uur	M. Redeker en E. Screever
Zaterdag 15 september	19.00 uur	D. Konniger en M. Redeker
Zondag 30 september	10.30 uur	D. Konniger en E. Screever

Mocht je om een of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297.

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

6 mei	€ 69,50	Oosterse Kerken
26 mei	€ 77,85	Nederlandse Missionarissen
17 juni	€ 60,10	St. Pieterspenning

De collecte na de oecumenische dienst op 10 juni jl. heeft €172,14 opgebracht. Dit geld ging naar het project Schuldhulpmaatje, een project dat mensen helpt om uit hun financiële problemen te komen.

Werkgroep Oecumenische Diensten

DE EERSTE COMMUNIE

Zoals ieder jaar beginnen wij met het versturen van uitnodigingen aan de ouders van kinderen die de communie mogen doen. Hiervoor maken wij gebruik van het doopregister en de scholen in Neede.

Dit jaar hebben we tien kinderen in onze communiegroep gehad.

Tijdens de bijeenkomsten worden de kinderen voorbereid voor de Eerste Communie. In totaal zijn we negen keer bij elkaar gekomen. Op deze middagen en avonden wordt op een leuke manier met ondersteuning van Pastoor de Jong en pastor Marga Peters de kinderen verteld over wat de Eerste Communie is. Hierbij hebben de kinderen ook een actieve rol. Zoals werkstukjes maken welke tijdens de viering weer worden gebruikt. De communicantjes hebben ook een rondleiding met uitleg door onze kerk gedaan. Leuk is om te horen welke vragen ze kunnen stellen. Het is in iedere geval een goede uiting van belangstelling.

Bij bakker Stroet hebben we met zijn allen lekkere broodjes gebakken, welke we tijdens een gezamenlijke broodmaaltijd hebben genuttigd.

De kinderen en ouders hebben de bijeenkomsten als leuk en nuttig ervaren.

De Eerste Communie viel dit jaar tegelijk met Moederdag op 13 mei. Hiervoor hadden de communicantjes voor hun moeders nog een kleine verrassing, zo kregen alle moeders van de communicantjes een bloem van hun zoon of dochter.

Iedereen bedankt voor de leuke viering namens:

Noortje Kasteel, Meike Voordouw, Isa te Bogt, Roland Janssen, Joany Bauhuis, Janice Wissink, Jasper Eggink, Sam klein Nijenhuis, Leanne Bolster en Ana Egbers.



Bekijk enkele foto's van de dag van de Eerste Communie op onze website www.stpaulusparochie.nl

Ga naar menu LOCATIES ⇨ Neede ⇨ Diversen ⇨ Fotoalbums

VORMSELVOORBEREIDING SCHOOLJAAR 2011/2012

In januari vond de eerste informatieavond plaats over het ontvangen van het Heilig vormsel en kregen de ouders informatie over de voorbereiding die vooraf gaat aan een vormselviering.

Dit jaar hadden we 9 aanmeldingen. Een gezellig aantal voor de onderwerpen die we met de vormelingen willen doorlopen.

De vormelingen die op een katholieke school zitten hebben om en om een les uit de vormselmap op school en een avond in het Achterhuis. De vormelingen van een andere school werken om en om thuis uit de map en komen ook de avond in het Achterhuis.

De avonden in het Achterhuis begonnen steeds met het aansteken van de Paaskaars. Marga Peters bracht deze steeds mee. Het was eigenlijk een moment van bezinning. Marga vroeg dan aan de groep vormelingen of iemand een persoon/personen kent of gebeurtenis weet waar we samen voor kunnen bidden. Elke bijeenkomst kwam er wel een vormeling met een kennis/familieid of gebeuren dat het nodig had om voor gebeden te worden. Wij als werkgroep

12 – juli / augustus / september 2012

vonden het erg knap dat de vormelingen hun persoonlijke verhalen met ons wilden delen. Waardering ook voor de mede-vormelingen die met respect naar deze persoonlijke verhalen/gedachten luisterden. Dit was steeds weer een prettige manier om de avond te starten.

Per hoofdstuk/onderwerp was er een verhaal van de vierde koning; Deze vierde koning zou eigenlijk met de drie koningen mee zijn gegaan om de ster te volgen en Jezus te begroeten. Maar elke keer kwam er iets tussen, had iemand zijn hulp nodig. Elke keer weer ging deze vierde koning zijn medemens helpen en kwam hij te laat om Jezus te ontmoeten. Elke keer weer moest hij kiezen; of zijn zoektocht naar Jezus voortzetten of eerst die hulpbehoevende helpen. Soms moet je kiezen...

Daar gingen de onderwerpen uit de map ook steeds over; de vormelingen zijn/komen nu op een leeftijd dat ze steeds meer zelf mogen kiezen, steeds vaker zelf een beslissing mogen nemen. Wel met hun ouders dicht achter hen. Net als op het moment dat ze het vormsel toegediend kregen op 9 juni in de kerk van Eibergen; de vormeling in het midden en de ouders beide aan één kant van hen met een hand op hun schouder. Jij voorop en je ouders dicht achter je om je te kunnen helpen waar dat nodig mag zijn.

Naast een verhaal had ook ieder onderwerp wel opdrachten. Soms maakten de vormelingen deze thuis samen met hun ouders, soms op school. We bespraken deze opdrachten vaak weer in het Achterhuis.

We zijn ook een zaterdag met alle 42 vormelingen uit Eibergen, Rietmolen, Rekken en Neede naar Zutphen geweest. Hier was een Spirit-dag georganiseerd voor alle vormelingen met als thema; " Waar klopt jouw hart voor?" Maud en Mart hebben hier een stukje over geschreven. U kunt dit ook in deze Binding lezen.

De meeste vormelingen hebben elkaar ook nog iets beter kunnen leren kennen tijdens de activiteitenmiddag in Eibergen. Jammer genoeg waren 7 van de 9 vormelingen uit Neede op dat moment op kamp als afsluiting van groep 8.



Zaterdag 9 juni was de vormselviering met 42 vormelingen in Eibergen; de viering waar we al die momenten en avonden naartoe gewerkt hebben met ons allen; de vormelingen, de mensen van de werkgroepen en Marga.

Het was een mooie, feestelijke viering waar 42 mooie, bijzondere, jonge mensen straalden.

De overweging over een blikje energy-drink was verrassend, maar ook duidelijk voor deze jonge mensen. Wat we vooral moesten onthouden was dat een blikje energy-drink je vleugels, kracht en energie geeft. Dit blikje is dus eigenlijk te vergelijken met de Heilige Geest; Ook hij geeft je kracht, lef en energie.

Het was een bijzondere viering met Mart Gordijn, Rachel Lansink, Maud Temmink, Monica Menkehorst, Safira Wollrabe, Elke te Lintelo, Britney Kok, Esmée ten Have, Lotte Dwars en alle vormelingen van Eibergen, Rekken en Rietmolen als stralende middelpunt.

Wij als werkgroep willen Lotte, Elke, Britney, Safira, Maud, Monica, Mart, Esmée en Rachel bedanken voor de gezellige en bijzondere momenten in het Achterhuis. Hierbij nogmaals van harte proficiat met jullie vormsel.

Warme groet,

Marga Peters, Marie-José ten Have en AnneMieke te Spenke



AnneMieke heeft dit jaar voor het laatst deelgenomen aan de werkgroep vormselvoorbereiding. Dit betekent dat Marie-José er nu alleen voor staat; iets wat onmogelijk is. Een werkgroep kan en mag niet uit maar één persoon bestaan.

Bij deze onze dringende oproep voor versterking van de werkgroep.

Voor vragen, belangstelling en/of interesse kunt u bellen naar Marie-José ten Have; ☎ 0545-295274 of AnneMieke te Spenke; ☎ 0545-475459.

VORMELINGENDAG IN ZUTPHEN

Op 14 april gingen we om 09.00 uur weg van het Achterhuis (de kerk). We waren rond 10.00 uur in de kerk in Zutphen. Toen gingen we naar een school toe en daar gingen mensen zich voorstellen. En er gingen twee jongens voor ons dansen. Er was een man (Hao Tran) die had een operatie gehad en die ging daar over vertellen. En toen gingen we graffiti spuiten en toen mocht je zelf een tekening en tekst bedenken over het thema " Heart Beat" (Waar klopt jouw hart voor?)

En daarna gingen we eten en drinken. Later gingen ze nog wat vertellen wat je nu moest doen. Wij gingen een rozenkrans/tientje maken met een kruisje eraan. Er was ook een non die hielp je daar bij het knopen. En toen was de vormelingendag alweer bijna voorbij. ze lieten de graffiti bordes nog zien en toen was de onze het mooiste, van Maud, Rachel, Esmee, Mart en Elke.

Het was een hele leuke dag. Toen gingen we naar de kerk en toen weer naar huis.

Groetjes de kinderen voor het vormsel.



Bekijk enkele foto's van deze vormelingendag op onze website

www.stpaulusparochie.nl

Ga naar menu LOCATIES ⇒ Neede ⇒ Diversen ⇒ Fotoalbums

FIETSDAG HERENKOOR

Het was alweer voor de zesde keer dat het herenkoor ging fietsen. Zaterdag 5 mei gingen we na koffie en gebak op pad.



De weergoden waren ons echter deze keer niet zo gunstig gezind. Desondanks was de stemming er niet minder om.

Onderweg werd de inwendige mens met broodjes, koffie en drank versterkt, dankzij de dames van onze organisatie Herman en Erik.

Bij pitch en put in Diepenheim werd er voetgolf gespeeld en wij bezochten ook het atelier van plaatselijke kunstenaar en beeldhouwer Anton ter Braak.

Het afsluitende diner hadden we bij de Olde Mölle.

Rest ons een compliment te maken voor de prima organisatie. Herman, Erik, Ria en Esther: bedankt.

Een fietser.



Bekijk enkele foto's van dit uitstapje op onze website

www.stpaulusparochie.nl

Ga naar menu LOCATIES ⇒ Neede ⇒ Diversen ⇒ Fotoalbums

UITGAANSDAG DAMESKOOR

Op 12 juni was het weer zover, onze feestelijke uitgaansdag. De weergoden hadden 100% regen voorspeld maar wij hadden geluk: de hele dag droog weer.



Met de fiets gingen we, met een omweg richting Borculo. Bij het boerderijmuseum de Lebberbrugge hebben we koffie gedronken en natuurlijk met gebak. Hier waren ook de dames die niet zover konden fietsen, ze werden per auto door Hennie Wolterink gebracht. Na deze rustpauze gingen we over mooie wegen richting Ruurlo.

Bij het doolhof namen wij onze lunchpauze en daarna met het hele koor het doolhof in, lachen alom. Tegen 14.00 uur vertrokken we richting Leo stichting. In de zon hebben we spelletjes gedaan.

Hierna richting Berkel Palace om onze kelen te smeren, want er is nog al veel gekletst onderweg. Om 17.00 uur gingen we richting Neede, dit ging gemakkelijk, borreltje op, wind in de rug en dan ben je zo aan de Borculoseweg.

In het Achterhuis stond het buffet klaar waar we allen van hebben genoten.

Na deze mooie dag gingen we om 20.00 uur naar huis na Trudy, Rita en Sinie te hebben bedankt voor de organisatie van deze dag.

Het Dameskoor

HET IS WEER HAAST ZOVER!

De jammarkt met alle drukte en gezelligheid en daarna de SEN-feesten. Vooraf is er op 12 augustus een oecumenische kerkdienst in de grote tent die de SEN daarvoor belangeloos beschikbaar stelt.

Aanvang : De dienst begint om 11.00 uur en vanaf 10.30 uur is er koffie en limonade

Thema : Broodnodig!

Spreeker : Jan Leijenhout uit Barchem.

Muziek : Balladesingers

De kinderen gaan iets leuks doen met bakker Stroet.

Komt u ook?



Er staat een foto-impressie van de tentdienst 2011 op onze website www.stpaulusparochie.nl (met dank aan het fototeam van de PKN).

Ga naar menu LOCATIES ⇒ Neede ⇒ Diversen ⇒ Fotoalbums

5 SEPTEMBER: ZIEKENZALVING

Woensdag 5 september wordt, in het kader van Nationale Ziekendag, om 9.30 uur een eucharistieviering gehouden met zang van het Dameskoor. Het is mogelijk om tijdens die viering de Ziekenzalving te ontvangen.



Bij de Ziekenzalving, ook wel bekend als Sacrament der Zieken, wordt u gezalfd met Heilige olie waarbij de priester de volgende woorden uitspreekt: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven”.

Wilt u tijdens deze viering graag de Ziekenzalving ontvangen, geeft u dit dan even door aan het parochiesecretariaat ☎ 0545-286835.

21 SEPTEMBER: GEZELLIGE MIDDAG VAN DE SOOS IN DE HOFMAAT

Ook dit jaar hebben wij, de Werkgroep Caritas, een gezellige middag georganiseerd. Voor deze middag 20 september 2012, de derde donderdag in september, nodigen wij jullie uit om 14.00 uur in het “Grand Cafe”de Hofmaat.

Wij beginnen met een kopje koffie en natuurlijk een heerlijk gebakje. De verdere invulling van de middag blijft nog even een verrassing. Als afsluiting gaan we samen lekker dineren en laten we ons verrassen door de kok.

Voor diegenen die gehaald worden, het is ongeveer 19.00 uur afgelopen.

De kosten voor deze middag zijn €35,- per persoon voor soosleden en voor niet soosleden €37,50 per persoon.

Wij hopen op een grote deelname, hoe meer mensen hoe meer vreugde.

U kunt zich opgeven bij Willy Klein Nijenhuis ☎ telefoon 0545-292177.

Met vriendelijk groet,

Werkgroep Caritas

In de vakantiemaanden juli en augustus zijn er géén soosmiddagen.

SAM'S KLEDINGACTIE WEER IN OKTOBER

Om alvast te noteren: op 5 en 6 oktober is weer de kledinginzamelingsactie van Sam's kledingactie in Neede. Meer informatie volgt in de volgende editie van Binding. De opbrengst is voor projecten van Cordaid Mensen in Nood!

MEDEDELING VAN HUISHOUDELIJKE AARD

Diverse groepen gebruiken de grote koelkast in het Achterhuis. De beheerders treffen regelmatig aangebroken flessen of pakken aan langdurig in de koelkast liggen zonder dat bekend is van wie deze zijn.



Na overleg met de locatieraad is afgesproken dat de dienstdoende beheerder elk weekend dergelijke aangebroken verpakkingen zonder aanduiding van de eigenaar uit de koelkast mag verwijderen.

Op die manier blijft er altijd voldoende vrije ruimte in de koelkast voor de werkgroepen die voor een bijeenkomst wat spullen koel moeten bewaren.

Beheerdersgroep Achterhuis.

UIT DE BRIEVENBUS

MIVA-CAMPAGNE 2012: ZORG VOOR ZIEKEN IN ZIMBABWE

MIVA wil ziekenhuizen op het platteland van Zimbabwe voorzien van goede ambulances.

In de afgelopen twintig jaar is de gezondheidszorg in Zimbabwe in verval geraakt vertelt dokter Elizabeth Tarira. "In deze regio hebben tien van de twintig ziekenhuizen een ambulance. Door het gebrek aan transport overlijden er patiënten, vooral zwangere vrouwen en kinderen in de kleine plattelandsdorpen. Bovendien kunnen we zonder auto geen vaccinatieprogramma's uitvoeren. Baby's overlijden omdat ze niet ingeënt zijn. Hier in Zimbabwe overlijden 725 baby's per 100.000 geboorten, in Westerse landen is dat cijfer 6."

MIVA heeft onlangs al vijf ambulances gedoneerd, maar er zijn er nog vijf nodig!

Met uw bijdrage tijdens de collecte in het weekend van 25 en 26 augustus kan MIVA ook de ambulances in Zimbabwe financieren en vele mensen helpen. **Helpt u ook mee?**



50^e JAARGANG "BINDING"

DE FAMILIEBERICHTEN

Een veelgelezen rubriek is zonder twijfel de 'Familieberichten'. Als we 50 jaar familieberichten bekijken zijn er een aantal opvallende zaken.

In de beginjaren, toen Binding niet uitsluitend een kerkblad was, maar ook ruimte bood aan andere katholieke organisaties (zoals het onderwijs, sportverenigingen, de KAB (vakbond), vrouwengilde, etc) troffen we naast de vaste rubrieken ('Gedoopt', 'Overleden', 'Gehuwd', 'Gestigd', 'Verhuisd binnen de parochie' en 'Vertrokken') ook regelmatig aan: 'Geslaagd' en 'Benoemd':

• GESLAAGD

voor diploma Lagere Tuinbouwschool Borculo: Ben van Sark
voor diploma Middelbare Landbouwschool Groenlo: Jan Baak

• BENOEMD

tot onderwijzer aan de Ariënschool: de heer J. Aarts
tot lerares naaien aan de huishoudschool: zuster Edeltrudis
tot (tijdelijk) onderwijzeres aan de Ariënschool: mev. H.G.
Tobi-Kolthoff uit Ruurlo

En in die beginjaren doken tussen de Nederlandse namen soms buitenlandse namen op: gastarbeiders in de textiel.

GEVESTIGD:

Blikweg 8: de heer J.A. Atienzar Gil, gekomen van Santa Poloma (Spanje).

E 99 (voorlopig adres): de heren M. Sanchez Bocanegra, L. Ramos Castellano, R. Ortega Portillo, C. Briz Madueno, D. Brenes Cruz, allen gekomen van Sevilla (Spanje).

• VERTROKKEN

van Blikweg 18 naar Sicilië: de heren F. Buttita, F. Grangasso en A. Chimento

De lijst met familieberichten is de laatste jaren korter in vergelijking met de beginjaren. Tegenwoordig worden in Binding alleen de nieuwe, vertrokken en verhuisde parochianen vermeld die dit zelf aan de parochie hebben doorgegeven.

Waar in het verleden de familieberichten alleen werden geplaatst als er ruimte was (we hebben diverse nummers aangetroffen zonder familieberichten), heeft deze rubriek inmiddels een vaste plek verworven.

Een familiebericht beslaat meestal één, heel soms twee regels. We troffen in Binding nr. 6 uit 1991 echter een bijzonder verhuisbericht aan waar de redactie graag wat extra ruimte voor heeft vrijgemaakt:

De rustende HERDER is VERHUISD

van de Caecilia-kerk
naar de Caeciliën-kamp

Het nieuwe adres is: Caeciliënkamp 34, 7161 CV NEEDE

Het nieuwe telefoon-nummer is: 05450 - 91929.

Wie eens wil komen kijken of op de koffie wil komen, is van harte welkom!

Em. Pastoor W. Andringa.

EEN DAG NIET GELACHEN...

Herman had een buurman die zeepfabrikant was. De zeepmaker zei: "Wat stelt godsdienst eigenlijk voor? Kijk naar de ellende en de toestand in de wereld na duizenden jaren godsdienstgeschiedenis. Als godsdienst waarheid is, wat heeft het dan te betekenen?"

Herman zei niets, maar hij nam zijn buurman mee naar buiten. Daar liepen een stel jongens die van beneden tot boven onder de modder zaten. Hij zei: "Kijk daar nou eens naar, we hebben al generaties lang zeep, maar ze zijn net als varkens. Wat heeft zeep dan voor zin?"

Hermans buurman protesteerde: "Maar Herman, zeep heeft alleen werking als het gebruikt wordt."

"Precies zei Herman, "en met godsdienst is het niet anders....."

CONTACTGEGEVENS

Centraal secretariaat St. Paulus:

Angela Röeling
Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo

Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur
☎ 0544-464663
✉ secretariaat@stpaulusparochie.nl

Pastoresteam:

Pastoor H.A.M. de Jong
Kloostersteeg 7
7141 BB Groenlo

☎ 06-123 797 93 (alleen voor dringende zaken)
✉ pastoordejong@stpaulusparochie.nl

Karel Donders (kapelaan)
Grotestraat 88a
7151 BE Eibergen

☎ 06-283 021 01
✉ donders.paulusparochie@gmail.com

Simon Nagelmaeker (pastoraal werker)

Ververij 4
7151 KN Eibergen

☎ 06-535 535 57
✉ simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl

Marga Peters-van Langen (pastoraal werker)

Beukenlaan 10
7223 KL Baak

☎ 06-294 053 03
✉ margapeters@stpaulusparochie.nl

Annette Zoet (pastoraal werker)

Scholtenhagenweg 42-42
7481 VP Haaksbergen

☎ 06-271 246 95
✉ annettezoet@stpaulusparochie.nl

Locatieraad Neede (✉ locatieraadneede@stpaulusparochie.nl):

Voorzitter	Gerhard ten Voorde	Ruwenhof 3	☎ 0545-293810
Secretaris	Gerard Bartels	Diekgraven 17	☎ 0545-296490
Budgethouder	Daniël Mol	Vaarwerkweg 4	☎ 0545-294504
Technische zaken	Tonnie Bolster	Julianastraat 39	☎ 0545-294044

VAN DE REDACTIE

Editie

Septemberbinding
Allerheiligenbinding
Kerstbinding

Redactievergadering

29 augustus
10 oktober
28 november

Verspreidingsperiode

10 – 14 september
22 – 26 oktober
10 – 14 december

Aanleveren artikelen voor Binding via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl.



Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar.

U kunt deze aanvragen via het locatiesecretariaat.



De redactie wenst u een prettige vakantie

GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in een levende parochie,
waar iedereen zich thuis voelt,
waar mensen ontvangen worden als gasten,
waar men begaan is met elkaar.



Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,
die op zoek is naar de eenzame mens,
die de zieke aandacht geeft
en waar oudere mensen worden ondersteund.

Ik geloof in een levende gemeenschap,
waar kinderen welkom zijn,
waar plaats is voor rusteloze zoekers
en waar jongeren een oase vinden van rust,
even "pauze" kunnen houden.



Ik geloof in een levende parochie,
die beademd wordt
door de geestkracht van Jezus
en waar iedereen tegen elkaar zegt:
"Ik ben er voor jou".

Bron: Vieren nr. 2-2012 (tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit)

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 43
7161 GR Neede
☎ 0545-286835
✉ secretariaatneede@stpaulusparochie.nl
🌐 www.stpaulusparochie.nl
Rabobank: Algemeen: 13.56.00.065 - Actie Kerkbalans: 13.56.03.005

Openingstijden: Woensdag : 9.30-11.30 uur
Donderdag : 9.30-11.30 uur *)
Vrijdag : 18.30-19.30 uur
*) Alleen niet in juli en augustus

FAMILIE _____
