



# BINDING

Parochie St. Paulus      Locatie H. Caecilia Neede

50<sup>e</sup> Jaargang, no. 5.

september – oktober 2012

22/23 september: 25e zondag door het jaar  
Lezingen: Wijsheid 2, 12-20 Marcus 9, 30-37

Zij die het niet zo nauw nemen met de Wet, die gaat het voor de wind...

Het is de eeuwige klacht. Een terechte klacht. Want je ziet het door alle tijden heen steeds opnieuw gebeuren. Je kunt er boeken vol van schrijven. Dat is ook vaak gebeurd. Denk maar bijv aan rabbijn Harold Kushner met zijn boek 'Als het kwaad goede mensen treft'. Het onrechtvaardige kan zo bitter en schrijnend zijn. Het is soms Godgeklaagd.

Mensen overkomen soms vreselijke dingen. Waarom toch? Ze hebben niets kwaads gedaan of het uitgelokt. En vaak komt het ongeluk niet alleen. Alles lijkt fout te moeten gaan dan. 'De wet van Murphy', zeggen sommigen. Sommige mensen lijken er wel een abonnement op te hebben. Het valt niet uit te leggen.

God ter verantwoording roepen, dat werkt ook al niet zo goed. Jazeker, er zijn mensen die dan afhaken. Die zeggen: 'God, ik heb zoveel en zo vaak gebeden. Wat heeft het me geholpen? Niets! Ik stop met dat geloven, het helpt me toch niet! Het is toch verschrikkelijk. Juist als ik het zo hard nodig heb, geeft God niet thuis.'

Deze mensen kunnen zich enorm eenzaam voelen. Ze kunnen verbitteren en heel cynisch worden. Maar er zijn ook genoeg mensen die veel moeten doorstaan en toch troost vinden in hun gebed en in alle goedheid die naar hen toekomt via kaarten,

Overzicht vieringen ..... 2  
Familieberichten ..... 5Opbrengst Vastenactie ... 5  
Terugblik op Paulusdag .. 6  
15 sept.: Lourdesreünie .. 7  
20 nov.: Dag van het Licht 7  
Meditatief wandelen ..... 8  
R.K.? Iets voor jou? ..... 8  
Vrede Express komt naarEibergen ..... 9  
Bibliodrama ..... 10  
Nieuw cursus: Hooglied 10  
Jaar van het geloof ..... 11  
Kerk in Platteland (KIP) 11  
Marialof: 2x in oktober .. 13  
Weekendwacht ..... 13Afscheid ds. Prenger ..... 14  
Terugblik op tentdienst 15  
Vorming & Toerusting .. 15

Nieuws v.d. locatieraad 15

Rooster misdienaars ..... 15  
Opbrengst 2<sup>e</sup> collectes ... 16  
6 okt: Sam's kledingactie 16  
Nieuw in de bibliotheek 16Okt. wereldmissiemaand 16  
4-11: Kath. Jongerendag 1750<sup>e</sup> jaargang Binding .... 17  
Een dag niet gelachen ... 18

bezoekjes, mailtjes, enz. Het zijn tegenstrijdige verhalen.

Hoe zit het nou? Helpt God nu wel of helpt God nu niet? Laten we de Bijbel er eens op na slaan. De Bijbel is immers een boek dat mensen wil troosten en de weg wijzen. Tora, zeggen de Joden tegen de Bijbel. Tora, dat betekent letterlijk: (Aan)Wijzing, lering. De Tora is een boek vol wijsheid. Daar kun je veel aan leren. Ook Jezus staat in de traditie van wijsheid en mededogen, die traditie van 'over de dingen van het leven nadenken'. De mensen serieus nemen in hun vragen. Maar ook: Het leven nemen zoals het op je afkomt. Of zoals een Achterhoekse boerin het me eens zei: 'Dan komt er ene op owen pad, maakt het touw vaste en dan mooj ie met.' Of zoals in dat oude succesnummer van die gouwe ouwe Doris Day: 'Qué sera sera, whatever will be, will be....' (Wat gebeurt, dat gebeurt..).

Het gaat in het leven ook om aanvaarden, om accepteren wat het leven je brengen zal. En aanvaarden wat niet gelukt is. Aanvaarden dat lijden en tegenslag bij het menszijn hoort. Alleen... moeten we dan onrecht dat mensen wordt aangedaan maar passief op zijn beloop laten? Nee, zeker niet! Vrede vinden, je inzetten voor de vrede... dat mag je wat kosten. Dat moet je een hoop waard zijn. Een paar jaar geleden hadden ze in Grolle een toepasselijke carnavals-hit: 'Attamottamotta!' Zoiets dus.

**Simon Nagelmaeker, profielhouder diaconie**

## OVERZICHT VIERINGEN

Gebruikte afkortingen:EU = Eucharistieviering  
WCV = Woord- en Communieviering  
WD = WoorddienstHdJ = Pastoor H. de Jong      SN = Pastor Simon Nagelmaeker  
KD = Kapelaan Karel Donders      AZ = Pastor Annette Zoet  
MP = Pastor Marga Peters-van Langen  
JS = Dominee J. Struijk      WE = Kardinaal W. Eijk**Weekend van 15 en 16 september: 24<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

Za. 15 sept. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason.  
Voorganger is pastoor H. de Jong. Er is een 2<sup>e</sup> collecte voor de R.K. geestelijke verzorging voor militairen.

Do. 20 sept. 14.00 uur Gezellige middag van de Seniorensoos in Grand Café De Hofmaat (voor info: W. Klein Nijenhuis ☎ 0545-292177).

In onze buurlocaties:Za. 15 sept. Rietmolen 19.30 uur EU – KD  
Zo. 16 sept. Eibergen 10.30 uur EU – KD  
Di. 18 sept. Eibergen 9.00 uur EU – KDIn de Calixtuskerk Groenlo:17.30 uur EU – KD  
10.30 uur EU – HdJ**Weekend van 22 en 23 september: 25<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

Zo. 23 sept. 10.00 uur In onze kerk:

Oecumenische Vredesdienst met zang van de Cantorij.  
Voorgangers zijn pastor S. Nagelmaeker en ds. G. Bunjes-van der Lee. Het thema van de Vredesweek is dit jaar "Powered by Peace". Dat betekent "Energie voor Vrede". Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Na afloop is er koffie, thee en limonade in Het Achterhuis om met elkaar wat na te praten.

12.30 uur Doopviering met zang van het koor Diapason. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Vr. 28 sept. 14.30 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is de heer L. van der Meer (RK).

Slecht ter been? Bel de Vlearmoebus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk.

In onze buurlocaties:

In de Calixtuskerk Groenlo:

Za. 22 sept. Eibergen 19.00 uur EU – KD  
Zo. 23 sept. Rietmolen 10.30 uur EU – HdJ  
Di. 25 sept. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ

17.30 uur EU – KD  
10.30 uur EU – KD

**Weekend van 29 en 30 september: 26<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

Za. 29 sept. 19.00 uur In de R.K. Kerk in Rekken:

Viering ter afsluiting van de zangdag voor jongeren- en middenkoren uit onze parochie en omgeving. Voorganger is pastor C. van der Wiel (zie ook blz. 15).

Zo. 30 sept. 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong.

Di. 2 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed.

Wo. 3 okt. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Wo. 3 okt. 19.00 uur Bij de R.K. Kerk in Eibergen:

Taizé-viering met als thema 'Vrede'. Daarna is er gelegenheid de Vrede Express te bezoeken die bij de kerk staat (zie artikel op blz. 9).

Do. 4 okt. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

In onze buurlocaties:

In de Calixtuskerk Groenlo:

Za. 29 sept. Eibergen 19.00 uur WCV – MP  
Rietmolen 19.30 uur WCV – AZ  
Zo. 30 sept. Eibergen 10.00 uur Oec.dnst PKN MP/JS  
Di. 2 okt. Eibergen 9.00 uur EU – KD  
Do. 4 okt. Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ

17.30 uur EU – KD  
10.30 uur EU – KD

**Weekend van 6 en 7 oktober: 27<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

Za. 6 okt. 11-12 uur Gelegenheid tot het inleveren van goederen t.b.v. Sam's Kledingactie, van 11.00 tot 12.00 uur (zie blz. 16).

Zo. 7 okt. 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is kapelaan K. Donders. Er is een 2<sup>e</sup> collecte b.g.v. Wereldmissiedag van de Kinderen.

Di. 9 okt. 19.30 uur Mariaviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastoor H. de Jong.

Wo. 10 okt. 20.00 uur Redactievergadering voor de Allerheiligenbinding.

Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: [redactieneede@stpaulusparochie.nl](mailto:redactieneede@stpaulusparochie.nl) of in de brievenbus van het locatiesecretariaat.

In onze buurlocaties:

In de Calixtuskerk Groenlo:

Za. 6 okt. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ/MP  
Zo. 7 okt. Eibergen 10.30 uur EU – KD  
Di. 9 okt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ

17.30 uur EU – HdJ  
10.30 uur EU – HdJ

**Weekend van 13 en 14 oktober: 28<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

Zo. 14 okt. 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Di. 16 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed.

In onze buurlocaties:

In de Calixtuskerk Groenlo:

Za. 13 okt. Rietmolen 19.30 uur EU – KD  
Zo. 14 okt. Eibergen 9.00 uur EU – KD  
Di. 16 okt. Eibergen 9.00 uur EU – KD

17.30 uur EU – KD  
10.30 uur EU – WE/HdJ

**Weekend van 20 en 21 oktober: 29<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

Zo. 21 okt. 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Er is een 2<sup>e</sup> collecte b.g.v. Wereldmissiedag.

12.00 uur Doopviering met zang van het koor Diapason. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Di. 23 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed.

Vr. 26 okt. 14.30 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen.

Slecht ter been? Bel de Vlearmoebus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk.

In onze buurlocaties:

In de Calixtuskerk Groenlo:

Za. 20 okt. Eibergen 19.00 uur WCV – AZ  
Zo. 21 okt. Rietmolen 9.00 uur EU – KD  
Di. 23 okt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ

17.30 uur EU – HdJ  
10.30 uur EU – HdJ

**Vieringen in de komende weken:**

Za. 27 okt. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. Voorganger is pastoor H. de Jong.

Di. 30 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed.

Do. 1 nov.

**Allerheiligen**

In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

19.30 uur In de RK Kerk van Rietmolen:

Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

- Vr. 2 nov. **Allerzielen**  
 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen met de Werkgroep Avondwake en Uitvaart.
- Zo. 4 nov. 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastoor H. de Jong.  
 Er is een 2° collecte b.g.v. Willibrordzondag.
- Wo. 7 nov. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

## FAMILIEBERICHTEN

### Gehuwd:

31-08 Martijn Kettering en Sandra ten Brinke, Borculoseweg 83

### Overleden:

11-07 De heer W.H. Scholten, Meyersveldweg 3, 87 jaar

29-07 De heer W.H.G. Reynaert, Moeshof 11, 78 jaar

17-08 Mevrouw J.B. ter Woerds-Bauhuis, Diepenheimseweg 28, 82 jaar

18-08 Mevrouw W.H. Ottink-Bolster, Meijersweg 31F, 91 jaar

### Verhuisd binnen de parochie:

Mevr. W.G. Cornelese-Voordouw, Jasmijnstraat 2 naar Caeciliënkamp 36

Fam. J.H. Waanders, verz.huis de Meergaarden v/h Haaksbergseweg 69  
 naar Werf 24

## NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE

### OPBRENGSTEN VASTENAKTIE ST. PAULUSPAROCHIE

In vijf locaties van de parochie is het eindbedrag nu bekend. Eén locatie heeft dit jaar niet meegedaan.

Locatie Groenlo	€ 12.002,27	met enveloppen persoonlijk opgehaald door vele vrijwilligers
Locatie Beltrum	€ 3.730,26	met enveloppen persoonlijk opgehaald door vele vrijwilligers
Locatie Neede	€ 1.618,24	collectes, ton in de kerk
Locatie Eibergen	€ 802,84	collectes, ton in de kerk
Locatie Lievelede	€ 279,30	collectes, ton in de kerk
Locatie Rekken	€ 155,00	collectes, ton in de kerk
	-----	
Totaal	€ 18.587,91	

Een mooi bedrag! Daarmee kan veel goed werk worden gedaan. Hiervoor hartelijk dank!

Als we er van uitgaan dat in 2013 alle locaties meedoen, dan kunnen we samen de €20.000,- bereiken.

Deze bedragen zijn nog niet inclusief de eventueel door uzelf op de Vastenaktierekening gestorte bedragen. Deze bedragen ontvangen we later van de landelijke Vastenactie-organisatie.

**Simon Nagelmaeker, profielhouder diaconie**

## PAULUSDAG: VÓÓR EN DÓÓR PAROCHIANEN

Op initiatief van het pastoresteam en georganiseerd door vrijwilligers uit alle zeven locaties is op zondag 1 juli de eerste Paulusdag gevierd. Deze datum is niet toevallig gekozen; de sterfdag van de patroon van onze parochie, de H. apostel Paulus, is 29 juni, de kerkelijke feestdag gewijd aan de apostelen Petrus en Paulus.

De dag begon met een plechtige Eucharistieviering in de H. Calixtuskerk in Groenlo. Celebrant was pastoor H. de Jong, geassisteerd door alle teamleden. De zang werd verzorgd door het koor Kiddoesj uit Beltrum en het kinderkoor Music4kids uit Lievelede. Acolieten uit Groenlo en misdienaars uit Rekken complementeerden het geheel.

In zijn preek ging kapelaan K. Donders in op het feit dat het niet gemakkelijk is te geloven, dat je het geloof – net als Paulus – niet cadeau krijgt. Door te blijven geloven in de boodschap van Christus blijft de Kerk standhouden. Wij mensen moeten ons door alle ontwikkelingen heen niet de mond laten snoeren, maar juist vanuit ons hart de weg afleggen en vragen aan God en aan onszelf om telkens weer op te (mogen) staan om samen verder te gaan.

Na de viering in de prachtig versierde kerk ging een aantal parochianen naar City Lido. Pastor S. Nagelmaeker heette iedereen welkom en memoreerde dat we in City Lido op een voor de kerkgangers historische plek zitten, de voormalige parochiezaal, waar wij ook nu nog vaak als parochiegemeenschap bijeen komen.

Na de koffie met broodjes was de microfoon voor cabaretgroep MGNH (Mag Geen Naam Hebben). Deze amateurgroep (opgericht in 1980) uit Nijverdalen liet de aanwezigen voor de pauze een kijkje nemen in het verleden van het “Rijke Roomsche Leven”. Na de pauze was de vette knipoog voor het heden en de toekomst van onze Kerk en van de maatschappij als geheel. Op een ludieke, komische en kritische manier werd niet het geloven op zich maar met name de leiding van Kerk voor het voetlicht gehaald. De veranderde rol van de pastoor en van zijn huishoudster. De godsdienstlessen op school, de rol van de engelbewaarder, de grote gezinnen uit vroeger tijden, de kerkelijke rites en gewoonten, de bedevaarten, de consumptiemaatschappij zonder Kerk, de taak van de vrijwilligers. Dit en veel meer werd op een herkenbare, maar eerlijke en beschaafde, humoristische manier in woord en gezang aangehaald. De boodschap die ik eruit heb gehaald: alles verandert binnen de Kerk en daar zijn veel vraagtekens bij te stellen, maar de waarde/de plek van het geloof blijft. De Kerk is aan het veranderen maar of elke verandering ook een verbetering is, is maar de grote vraag.

Tijdens het cabaret moest ik sterk denken aan de preek van pastor Donders; wat hij op een serieuze manier verwoordde, werd nu op een ludieke manier gebracht: niemand kan ons het geloof afpakken, maar je moet er wel voor en aan werken.

Na een dankwoord en attentie van pastor S. Nagelmaeker en mevr. A. Overkamp aan de leden van MGNH voor hun humoristische, boeiende en inspirerende manier van optreden, was het woord aan de voorzitter van de St. Paulusparochie, dhr. B. van Lith. Hij ging in op het St. Paulusgevoel. Het gevoel dat nog vastere bodem moet krijgen. Waar het om gaat is dat parochianen van alle zeven geloofsgemeenschappen, verenigd onder de mantel van St. Paulus, zich één gaan voelen met elkaar. Hij bedankte alle medewerkers aan deze eerste Paulusdag en alle aanwezigen voor hun komst.

De eerste St. Paulusdag: een geslaagde dag, die elk jaar in een andere geloofsgemeenschap wordt gehouden. Ik zelf hoop dat die groei van de onderlinge verbondenheid, waar deze dag juist voor was bedoeld en georganiseerd, stap voor stap zal toenemen.

**André Kempers, locatie Groenlo**

---

## 15 SEPTEMBER: LOURDESREÛNIE IN NEEDE

Op zaterdagmiddag 15 september wordt de reünie gehouden van alle bedevaartgangers die vanuit de St. Paulusparochie hebben deelgenomen aan de bedevaart van het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes. Aan deze pelgrimage, die van 28 april tot 5 mei werd gehouden en die als thema had "Samen met Bernadette de rozenkrans bidden", namen vanuit onze parochie 38 parochianen deel. Het totaal aantal bedevaartgangers bedroeg ruim 1500. De St. Paulusdeelnemers zijn inmiddels uitgenodigd voor de bijeenkomst in Het Achterhuis bij de H. Caeciliakerk in Neede.

De reünie wordt afgesloten met een eucharistieviering om 19.00 uur in de H. Caeciliakerk. Het koor Diapason zingt en de celebrant is pastoor H. de Jong. Omdat het 15 september een "Mariadag" is (Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Smarten) zal er in de viering ook aandacht worden gegeven aan Maria en de inspirerende Lourdesbedevaart. Bij deze eucharistieviering is een ieder natuurlijk van harte welkom.

---

## DINSDAG 20 NOVEMBER: DAG VAN HET LICHT

Rouwen is nog een beladen onderwerp. Buiten de familiekring is het een moeilijke stap om er over te praten. Het leven vraagt echter door te gaan. Mensen met een verlies zoeken naar een nieuwe balans. Een gesprek met lotgenoten kan hierbij helpen.

Als u een dierbare hebt verloren, ook buiten uw woonplaats of streek, recent of al langere tijd geleden, bent u van harte welkom op de "Dag van het licht" op dinsdag 20 november 2012 in "De Molenberg" in Groenlo.



Deze dag wordt georganiseerd door de werkgroep "Omgaan met verlies". Mensen hebben op deze dag gesprekken met lotgenoten die ook een verlies hebben gehad. Er samen over te praten kan helpen jouw verlies dragelijker te maken. Op deze dag kun je je veilig voelen, blijft alles binnenskamers en wordt er verder niet over gepraat. De gevoelens welke worden uitgesproken worden heel serieus genomen en er wordt respectvol mee omgegaan.

Als gastspreker is uitgenodigd Da. Eveline Struijk, voorganger PKN Eibergen.

**Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij mevr. W. Klein Nijenhuis, tel. 0545-292177**

---

## MEDITATIEF WANDELEN

Meditatief wandelen is de haast uit je hoofd halen, het tempo van de ziel volgen en open komen voor wat zich aandient. Lopen zonder haast en in stilte kán je op een diepere laag brengen; bij de natuur, bij jezelf, bij de Bron van alle leven. We beginnen met een meditatief moment en sluiten daar ook mee af.



Datum 1<sup>e</sup> wandeling: zaterdag 22 september 2012, van 10.00 tot 13.00 uur

Plaats: Pastoraal Centrum H. Calixtuskerk, Nieuwstad 12, Groenlo

Datum 2<sup>e</sup> wandeling: zaterdag 20 oktober 2012 van 10.00 tot 13.00 uur

Plaats: H. Matteüskerk, Grotestraat 88, Eibergen

Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet, Trudy Korenromp, Rieky Luttkholt

Opgave en inlichtingen: Annet Zoet ✉ [annetzeoet@gmail.com](mailto:annetzeoet@gmail.com) ☎ 06-27124695

---

## ROOMS-KATHOLIEK? IETS VOOR JOU?

Jaarlijks treden in Nederland enkele honderden volwassenen en jongeren toe tot de rooms-katholieke kerk. Blijkbaar zijn er steeds mensen die zich op enigerlei wijze aangesproken voelen of geraakt worden door de rijkdom van de kerk: de liturgie, de rituelen, de eeuwenoude en nieuwe gezangen, de ruimte en stilte van een kerkgebouw. Of men wordt getroffen door de diaconale activiteiten in een parochie. Of men wordt geïnspireerd en geboeid door de verbondenheid van de plaatselijke geloofsgemeenschap of door de spirituele traditie van een kloostergemeenschap. Ook andere motieven kunnen een rol spelen om katholiek te worden, bijv. omdat de huwelijkspartner katholiek is en men de kinderen in een dezelfde kerk wil opvoeden.

Geloven is echter niet alleen een kwestie van gevoel of van beleven, maar ook van weten.

Daarom bieden de gezamenlijke parochies van Oost-Gelderland een catechese-cursus aan voor die mannen en vrouwen die overwegen om de stap te zetten naar de katholieke kerk. Ze kunnen kennis maken met de inhoud en praktijk van het katholieke geloof. Zo wordt er aandacht besteed aan de bijbel, de sacramenten en het kerkelijk jaar, maar ook aan persoonlijke geloofsverdieping. Het levensverhaal van de deelnemers speelt een wezenlijke rol, evenals hun

persoonlijke levenservaringen en levensvisies. Op het eind van de cursus kan de kandidaat beslissen of en hoe hij/zij op de ingeslagen weg wenst voort te gaan.

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten, telkens op donderdagavond van 19.45 u tot 22.00 u., op 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november; 22 november in 2012, 7 februari 2013, 21 februari, 8 maart, 21 maart en 11 april.

Locatie: Parochiecentrum H. Calixtus, Nieuwstad 12 in Groenlo

Voor informatie en opgave (liefst vóór 1 september) kunt u zich wenden tot het secretariaat van de locatie H. Calixtus, Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo tel: 0544-461335 (bereikbaar maandag t/m donderdag 9.00 – 14.00 u)

Informatie verkrijgbaar bij: [margapeters@stpaulusparochie.nl](mailto:margapeters@stpaulusparochie.nl)

E-mail: [secretariaat@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl) en [www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl).

---

## VREDE EXPRESS KOMT NAAR EIBERGEN

**V**an maandag 1 oktober tot en met zondag 7 oktober komt de Vrede Express naar Eibergen.

De Vrede Express is een mobiele tentoonstelling in een trailer en gaat over vrede, democratie en burgerschap. Het is een interactieve tentoonstelling voor kinderen 10-14 jaar. Hoewel de Vrede Express zich met name richt op jongeren, valt er ook voor volwassenen veel te ontdekken!

De thema's zijn o.a. anders zijn, vrijheid en democratie, de afschaffing van de democratie in W.O. II, plagen en pesten, conflicten en macht.

Tijdens het bezoeken van de tentoonstelling wordt u uitgenodigd keuzes te maken, opdrachten uit te voeren en uw mening te toetsen. Uw keuzes en antwoorden schrijft u op een routekaart.

Bijna 400 kinderen van basisscholen uit Eibergen, Neede en Rekken zullen de tentoonstelling bezoeken. Graag willen wij ook u in de gelegenheid stellen de Vrede Express te bezoeken

De Vrede Express staat bij de H. Matteüskerk, Grotestraat 88, Eibergen.

De Locatieraad H. Matteüs, de Raad van Kerken Eibergen-Rekken en de Stuurgroep Oecumene Neede nodigen u uit om op woensdagavond 3 oktober a.s. de Vrede Express te komen bekijken.

Programma:

19.00 uur Taizéviering in de dagkapel van de H. Matteüskerk

19.45 uur Kopje koffie of thee en uitleg over de Vrede Express

20.00 uur Bekijken van de tentoonstelling

21.00 uur Gesprek met elkaar over de thema's van de tentoonstelling en onze keuzes.

Daarnaast is de Vrede Express te bekijken op dinsdagmorgen 2 oktober na de eucharistieviering vanaf 9.30 uur en op zondagmorgen na de eucharistieviering vanaf 11.30 uur.



## BIBLIODRAMA: BELEEF EEN BIJBELVERHAAL VAN BINNENUIT!

**B**ibliodrama is met een groep mensen een Bijbelverhaal verkennen door het samen te spelen onder leiding van een begeleider. Het verhaal wordt gelezen en samen besproken. Daarna kiest iedereen een rol in het verhaal en speel je samen het verhaal.

Bibliodrama is een manier om met elkaar in gesprek te komen over Bijbelverhalen. De verhalen gaan meer voor je leven, doordat ze zich verbinden met je eigen ervaring en met die van anderen. Zo kun je Bijbelverhalen op een nieuw manier gaan verstaan.

Wanneer en waar?

Vier bijeenkomsten bibliodrama op donderdag 4 oktober en de woensdagen 31 oktober, 28 november en 19 december 2012

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Plaats: Kerkelijk Centrum De Huve, Grotestraat 52, 7151 BD Eibergen, zaal 2 op 4 oktober en zaal 5 op de andere data.

Begeleiding: Annette Zoet, pastoraal werker St. Paulusparochie

Informatie en opgave: Annet Zoet ✉ [annetezoet@gmail.com](mailto:annetezoet@gmail.com) ☎ 06-27124695

---

NIEUWE CURSUS IN HET NAJAAR 2012:

## HET LIED VAN DE LIEFDE - HOOGLIED

**W**at is voor jou het lied van de liefde? Wat is voor jou de bron van de ware liefde? Zingen van liefde in alle toonaarden. Je vindt het in de bijbel.

Een klein poëtisch boekje: Het Hooglied. Ook wel genoemd: Het Lied der liederen. Het bezingt de menselijke liefde. Passie en hartstocht in het leven van de mensen. De naam van God wordt nergens genoemd. Toch is het meer dan een werelds boekje. Het gaat door alle schone schijn ook over hebzucht, willekeur en manipulatie; over de spanning tussen mensen en vooral de zoektocht naar waarachtige liefde. In de joodse en christelijke traditie is dit boekje het beeld geworden van de liefde tussen God en de mens. Tussen bij wijze van spreke de Verborgene Geliefde en de mens, die geroepen blijft om zijn beeld en gelijkenis te worden.

In een serie van 6 bijeenkomsten zullen we 'Het Hooglied' lezen en leren verstaan in verschillende betekenislagen: menselijk in al zijn scharkeringen en religieus met aandacht voor de mystieke relatie tussen God en mens.

We beginnen met tekstlezing en het uitdiepen daarvan. We luisteren we naar muziek en kijken naar beeldende kunst. Ze fungeren als 'eye-opener' en verwerkingsvorm. Naast inleiding werken we interactief om te komen tot verdieping van eigen leven en geloven.

Ieder die zich wil verdiepen in de waarde van liefde, menselijk en gelovig is van harte welkom. Je hoeft geen kennis van bijbel of kunst te hebben; een open geest en belangstelling is genoeg.

U kunt kiezen uit een serie middagen of een serie avonden. Voor informatie en aanmelding (vóór 1 oktober) kunt u terecht bij de begeleidende pastor (contactgegevens staan op blz. 19). Er is ruimte voor max. 12 deelnemers per groep. De kosten zijn €15,- voor 6 bijeenkomsten.

Middagcursus: Locatie: Parochiecentrum, Nieuwstad 12, Groenlo  
14.00-16.30 uur Data: dinsdag 23/10, 13/11, 18/12, 15/1, 12/2 en 12/3 2013  
Begeleiding: pastoraal werker Marga Peters-van Langen.  
Avondcursus: Locatie: Antoniusbeuk RK Kerk, Grotestraat 88, Eibergen  
19.30-22.00 uur Data: maandag 22/10, 12/11, 17/12, 14/1, 11/2 en 11/3 2013  
Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet.

---

## OP 11 OKTOBER BEGINT HET 'JAAR VAN HET GELOOF'

Op 11 oktober dit jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat de zalige paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Concilie opende. Met dit Concilie zijn belangrijke ontwikkelingen in de Kerk in gang gezet. Tevens is het twintig jaar geleden dat de Catechismus van de Katholieke Kerk uitkwam. Beide jubilea zijn voor paus Benedictus XVI aanleiding geweest om het "Jaar van het Geloof" uit te roepen, dat loopt van 11 oktober dit jaar tot het Hoogfeest van Christus Koning op 24 november 2013.

Naast een symposium vanwege de Bisschoppenconferentie zal het Aartsbisdom Utrecht ook een aantal activiteiten op touw zetten.

Maar ook in de St. Paulusparochie willen we in de komende tijd aandacht vragen voor het Jaar van het Geloof. De locaties hebben inmiddels een aantal posters ontvangen voor het Jaar van het Geloof, waarin ook citaten zijn opgenomen uit de brief "Porta Fidei", waarmee de heilige vader dit jaar heeft aangekondigd.



Onze aartsbisschop, kardinaal Eijk schrijft: "Wij mogen met grote dankbaarheid terugdenken aan alles wat de heilige Geest aan de Kerk heeft gegeven door het Concilie. Tegelijk moeten we ook constateren dat in de afgelopen halve eeuw velen het geloof zijn kwijtgeraakt en in het leven van de meerderheid van de West-Europese bevolking het geloof in Christus nauwelijks nog een plaats heeft. Het is van groot belang dat zij de waarde van een persoonlijke relatie met Christus (her)ontdekken. Graag zou ik u daarom willen oproepen om aan het Jaar van het Geloof de nodige aandacht te schenken."

**Pastoor H. de Jong**

---

## KERK IN PLATTELAND (K.I.P.-PROJECT) ZOMER 2012

Het K.I.P.-project staat voor Kerk in Platteland. Steeds bezoekt een tweetal groepsleden een boerengezin. Uit elk gesprek rolt een verslag voor de parochianen. Bedoeling is om de boeren en het boerenleven in relatie tot het kerkzijn, hun geloven, in beeld te brengen, en dat alles op een prettige en onderhoudende manier. Bedoeling is ook om meer begrip te kweken bij de parochianen voor beslissingen die boeren moeten nemen. We willen tevens hun inspiratie, hun gezinsleven voor het voetlicht brengen.

11 – september / oktober 2012

Verder is er een zgn. klankbordgroep. Om de zoveel weken bespreken we de thema's die uit de gesprekken met de boerengezinnen naar voren komen en aandacht behoeven. Tevens bespreken we het wel en wee in de agrarische wereld.

## AFLEVERING 8: HOEVEEL RAMEN HEEFT ZIJN STAL

Bij de rotonde zie ik Jack Steeghs, 'de man van de landbouw' in het aartsbisdom Utrecht, al aan komen rijden. Mooie grote auto heeft ie. Moet ook wel met zijn gezin met 5 kinderen. Bij de Olde Mölle van Neede sta ik klaar voor ons volgende KIP-gesprek. Samen gaan we verder. De boer komt ons door de moderne koeienstal tegemoet rijden op een mountainbike. 'Dat scheelt tijd', zegt hij. Samen met zijn vrouw gaan we de stallen door. Na alle verbouwingen de laatste tijd is er voor hen een nieuwe tijd aangebroken. De toekomst (over een paar jaar is er een opvolgende zoon) is geregeld. Het bedrijf 'staat'!

Na het tragisch overlijden van de broer van de boer twee jaar geleden moesten er versneld maatregelen worden getroffen. 'Ik verloor in hem een goede vriend, een fijne (inwonende) broer die ook in ons gezin veel betekende en een hardwerkende compagnon in ons bedrijf.' Het verlies hakte er hard in: 'Wij verloren hem eigenlijk driemaal! ' Ons leven is enorm veranderd.

Twee splinternieuwe robots doen nu het melkwerk. Dat gaat met lasterstraaltechniek, zuigers, desinfecterende sproeiers en vooral met veel rust. De koeien zijn geduldig en de robots ook. Toch gaat alles best snel. Op een monitor volgt hij alle melkwaarden per koe, per speen zelfs! Eventuele problemen herkent hij meteen. In deze pc-kamer brengt de boer ook elk laatste halfuurtje van de werkdag door. Het is levende have en dan moet je discipline opbrengen. Ook na een feestje volgt dat dagelijkse ritueel. Het is een mooie dagsluiting. Ik moet denken aan kloosters waar men met een 'Salve Regina' de dag afsluit..

De boer zit in een gespreksgroep met andere boeren. Samen bespreken ze een aantal malen per jaar de gang van zaken op hun bedrijven. Daar leren ze veel van. Dat is echt zinvol. 'Dit werk moet je niet op een eilandje doen, je hebt elkaar nodig.'

De boer en boerin zijn gelovige mensen. Zij zong vroeger in het jongerenkoor. Het vlotte zingen trekt haar. Hij gaat graag naar een eucharistieviering. De rust, de mystiek trekt hem. Op de website maakt hij zijn keuze. Beiden vinden het moeilijk om hun geloof zo even onder woorden te brengen. Het is meer een gevoel. Ze voelen zich er goed bij. Ze bidden voor het eten en als er vreemden aan tafel zijn, dan kiest men voor 'even stilte'. Eerbied is er, voor het nieuwe leven, voor de schepping. En ook eerbied voor de dood. Op een boerenbedrijf is dat alles regelmatig aanwezig. Men leeft dicht bij de natuur. Dan praten we over de kerk, over hun trouwen, over hun kinderen, wat ze mooi aan de kerk vonden toen en wat ze er lelijk aan vinden nu. Toch wint het mooie aan het geloof op wonderlijke wijze. Ja, zei de boerin, we hebben vooraf wel 'gepunderd' hoor... (gekeken of de boer 'voldoende ramen in de stal' had.) Er wordt smakelijk gelachen. Ja, wat meen ie? Het was weer een uiterst boeiend gesprek.

**Simon Nagelmaeker, pastoraal werker, profielhouder diaconie**

12 – september / oktober 2012

## MARIALOF IN HET EUCHARISTISCH CENTRUM

**T**wee maanden van het jaar zijn in het bijzonder toegewijd aan Maria: mei en oktober. De maand oktober wordt ook wel de Rozenkransmaand genoemd. Bidden tot én met Maria betekent haar voorspraak inroepen om voor ons ten beste te spreken bij haar Zoon Jezus, die de enige Verlosser is en die voor ons de weg naar God de Vader is. Maria weet als moeder van Jezus en als moeder van de Kerk wat we nodig hebben. Bij je moeder kun je altijd terecht. Ook bij Maria. Zij wijst ons enerzijds op onze verantwoordelijkheid, anderzijds legt zij wel aan Jezus vóór wat ons ter harte gaat. Bidden met Maria betekent ook dat we niet onze eigen wil kunnen opleggen aan de Heer, Maria bidt altijd met ons mee: "Mij geschiede naar Uw woord".

In het eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie, de Calixtuskerk te Groenlo, wordt op de eerste én laatste zondag van oktober een plechtig Marialof gehouden. De aanvang van deze gebedsdienst is telkens om 17.00 uur. In dit Lof wordt het Allerheiligste Sacrament voor aanbidding uitgesteld, waarmee aan het einde van de viering de zegen wordt gegeven.

Zo. 7 oktober : Begin Oktobermaand en Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Zo. 28 oktober : Sluiting van de Rozenkransmaand

**U bent van harte uitgenodigd!**

### WEEKENDWACHT

**D**e Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg, is bereikbaar van vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag - maandag	Pastor	Telefoon
14 - 17 september	H. de Jong	06-12379793
21 - 24 september	A. Zoet	06-27124695
28 september - 1 okt.	M. Peters-van Langen	06-29405303
5 - 8 oktober	H. de Jong	06-12379793
12 - 15 oktober	K. Donders	06-28302101
19 - 22 oktober	A. Zoet	06-27124695
26 - 29 oktober	M. Peters-van Langen	06-29405303
2 - 5 november	S. Nagelmaeker	06-53553557

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen.

## NIEUWS VAN DE OECUMENE

### AFSCHEID DS. J.P. PRENGER

**Z**ondag 26 augustus nam ds. Jan Peter Prenger afscheid van de PKN-gemeente Neede. Hij heeft een beroep van de Protestantse Gemeente Zeist-Zeist aanvaard en is daar vanaf 2 september aan de slag gegaan.

13 - september / oktober 2012

Afgevaardigden van de locatieraad en het pastoresteam waren aanwezig bij de afscheidsviering in de Grote Kerk en hebben hem na afloop in gebouw Diekgraven bedankt voor zijn inzet voor de oecumene in Neede, zoals de jaarlijkse oecumenische tentdienst die hij en pastor Juijn hebben gestart. Wij wensen hem en zijn gezin een goede tijd toe in Zeist.

### OECUMENISCHE TENTDIENST: "BROODNODIG"

**Z**ondagmorgen 12 augustus was het weer zover, de jaarlijkse oecumenische viering in de feesttent van de SEN.

Het was inderdaad een feest om mee te maken, vooral ook om de kinderen bezig te zien onder leiding van bakker Stroet. Zo werd het wel heel laagdrempelig!

De lezing was de brooddeling uit Johannes 6. Heel toepasselijk! In zijn overdenking zei de voorganger, Jan Leijenhorst uit Barchem, "We zijn broodnodig voor elkaar in deze wereld"

De Balladsingers voegden met hun muzikale bijdrage extra smaak aan deze viering toe. De aankleding van het podium, verzorgd door de dames van beide kerken, paste precies bij het thema. Voor de viering was er een inloop met koffie, thee en limonade en een lekkernij van de bakker.



We hebben als tentdienstcommissie heel positieve reacties gehad.

Het heeft de mensen geraakt! Kortom een hele fijne viering.

Tot volgend jaar!

**De tentdienstcommissie**

### VORMING EN TOERUSTING: NIET (MEER) ALLEEN VOOR PROTESTANTEN

**I**n het nieuwe liturgische beleidsplan van het Aartsbisdom, dat begin dit jaar is ingevoerd, werd het o.a. voorgangers verboden om in oecumenische diensten het brood te delen. Een grote teleurstelling voor iedereen die de oecumene een warm hart toedraagt. Het was reden voor overleg tussen de kerkenraad van de PKN en de locatieraad over hoe het nu verder moet met de oecumene hier in Neede.

Besloten werd om het huidige aanbod aan oecumenische vieringen te handhaven en daarbij af te zien van het delen van brood en wijn. Dat betekent dat we jaarlijks drie oecumenische diensten (januari, juni en september) houden in een van beide kerken, er is een oecumenische tentdienst in augustus en om het andere jaar een oecumenische dialectdienst.

Verder is besloten toenadering tot elkaar te zoeken tot elkaar door samen te ontmoeten om te leren. Daar zijn we eerder dit jaar al mee gestart door o.a. de oecumenische bijeenkomst Intercity Pasen, als voorbereiding op de Goede Week. Als RK Kerk Neede zijn we nu meer actief betrokken bij de werkgroep Vorming & Toerusting (kortweg V&T) van de PKN Neede. Deze werkgroep organiseert een breed scala aan activiteiten op het gebied van geloof en spiritualiteit.

In het V&T-programma voor september t/m december 2012 zijn nu ook diverse activiteiten opgenomen die onze pastores A. Zoet en M. Peters-van Langen verzorgen. Deelname aan activiteiten van V&T staan voor iedereen open.

14 - september / oktober 2012

Het programma omvat:

- Meditatief wandelen (22 september en/of 20 oktober)
- Zinvol opvoeden: geloof in je gezin (24 september)
- Kerk 2.0: sluit de kerk wel aan bij de jonge generaties? (10 oktober)
- Cursus Kunst en Spiritualiteit over het Hooglied (start 22 oktober)
- Jongeren als verhaal van God met ds. Christien Ferrari (29 oktober)
- Bibliodrama, meedoen in een Bijbelverhaal (4 november)
- Filmavond over Israël en de Palestijnen (13 november)
- Hoe God in mijn leven een rol speelt: een persoonlijk verhaal van Anke Bakker (28 november)
- Bijbels koken (14 december)

Het volledige V&T-programma vindt u op [www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl) onder de locatie Neede (bij de Activiteiten). Van harte aanbevolen!

**Gerard Bartels, lid Stuurgroep Oecumene Neede**

## NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

- Met ingang van 1 november 2012 is de pastorie weer verhuurd. Onze vrijwilligers zijn al begonnen met enkele noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de pastorie.
- Een aantal locaties in de St. Paulusparochie hebben wat te vieren: Rietmolen bestaat dit jaar 300 jaar en dat vieren ze o.a. op 4 nov. in de kerk. De RK-kerk in Rekken bestaat 140 jaar. De Zanggroep Rekken organiseert op 29 september een scratchdag (oefenmiddag) voor jongeren- en middenkoren uit de omgeving. Ook diverse leden van ons koor Diapason nemen hieraan deel. Deze dag wordt afgesloten met een viering om 19.00 uur. In Groenlo vieren ze op zondag 14 oktober de voltooiing van de in 2008 gestarte restauratie van de Calixtuskerk. Zowel het interieur als de buitenkant zijn onderhanden genomen. Om 10.30 uur begint de viering waarin kardinaal W. Eijk voorgaat. Daarna is er een receptie in City Lido.

*Voor al deze feestelijkheden geldt dat u meer informatie kunt vinden op de website van de St. Paulusparochie: [www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl).*

## UIT DE WERKGROEPEN

### ROOSTER MISDIENAARS

Zaterdag 15 september	19.00 uur	D. Konniger en M. Redeker
Zondag 30 september	10.30 uur	D. Konniger en E. Screever
Zondag 7 oktober	9.00 uur	M. Redeker en E. Screever
Zondag 14 oktober	10.30 uur	D. Konniger en M. Redeker
Zondag 21 oktober	10.30 uur	E. Screever en D. Konniger
Zaterdag 27 oktober	19.00 uur	M. Redeker en E. Screever
Zondag 4 november	9.00 uur	M. Redeker en D. Konniger
Zaterdag 10 november	19.00 uur	E. Screever en D. Konniger

Mocht je om een of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297.

### OPBRENGST EXTRA COLLECTES

12 augustus	€ 338,81	Project Comin in Brazilië (tijdens de Tentdienst)
26 augustus	€ 79,20	Missie Verkeersmiddelenactie (MIVA)

### GEVONDEN VOORWERP

**B**egin juli is een gouden armband gevonden in de kerk. Voor inlichtingen kunt u terecht bij koster H. Holtkamp: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297.

### 6 OKTOBER: SAM'S KLEDINGACTIE

**I**n Neede wordt 2x per jaar een kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood gedaan.

Op zaterdag 6 oktober is het weer zover. U kunt tussen 11.00 en 12.00 uur uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het Achterhuis (R.K. Kerk, Borculoseweg 43).

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood.

Attentie:

- Inleveren op vrijdagavond (zoals bij voorgaande acties) is deze keer niet mogelijk.
- Alles wat ná 12.00 uur wordt gebracht kan niet meer ingenomen worden omdat de vrachtwagen dan al geweest is.



### NIEUW IN ONZE PAROCHIEBIBLIOTHEEK

**H**ieronder een lijst met nieuwe tijdschriften en boeken in onze parochiebibliotheek. U kunt gebruik maken van de bibliotheek tijdens de openingsuren van het parochiesecretariaat. De bibliotheek vindt u in de kastenwand van de kleine zaal van het Achterhuis (de eerste drie kasten bij ingang).

Tot uw dienst (liturgiekatern), jaargang 47, 1 t/m 6

Gregoriusblad, jaargang 136, 1 en 2 (2012)

Vieren (tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit), nr. 1 (2012)

Analecta nr. 1 en 2 (2012)

## GELEZEN

### MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2012: SENEGAL

**W**ereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Senegal. Dit West-Afrikaanse land is ongeveer 5 keer zo groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners. Het land is overwegend islamitisch (93% van de



bevolking). De christenen, meestal katholiek, zijn met 7% in de minderheid. Kerk en staat zijn in Senegal gescheiden. Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met elkaar.

Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, verspreid over zeven bisdommen, waaronder het aartsbisdom Dakar. Kardinaal Théodore Adrien Sarr is de aartsbisschop. Er zijn ongeveer 143 parochies. De katholieke Kerk in Senegal zet zich vooral in voor het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook houdt de Kerk zich bezig met problemen als emigratie en de situatie van vrouwen.

Een groot probleem is de emigratie van jonge mannen naar Europa. Als ze de overtocht al overleven, wacht hen een onzekere toekomst. In parochies worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om mensen voor de gevaren te waarschuwen en hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven. Een ander probleem is het nog veelvuldig voorkomen van vrouwenbesnijdenis, hoewel het al lang officieel verboden is. Zuster Christine Ngom, werkzaam als verpleegster in het bisdom Kaolack, gaat samen met haar team de dorpen langs om de mensen bewust te maken van de lichamelijke en psychische gevolgen van genitale verminking.

Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal en geef aan de collecte op Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Voor meer informatie: [www.missio.nl](http://www.missio.nl).

#### 4 NOVEMBER: KATHOLIEKE JONGERENDAG IN DEN BOSCH

Zondag 4 november is in Den Bosch de jaarlijkse Katholieke Jongerendag. Het thema voor dit jaar, 'Hoop', is passend voor de tijd waarin we nu leven. Zowel financieel als maatschappelijk gezien kunnen we allemaal wel wat hoop gebruiken. Hoewel we niet overal invloed op hebben kunnen we zelf de hoop wel versterken en invloed hebben op ons eigen geluk.

Net als vorig jaar zal er een centrale opening op het hoofdpodium plaatsvinden met diverse bands, artiesten en verschillende sprekers. In de middag kunnen jongeren en tieners aan meerdere keuzeprogramma's deelnemen. Deze richten zich op actuele thema's en geven jongeren en tieners input voor hun dagelijks leven. Tevens staan er ca. 80 organisaties op een informatiemarkt die de hele dag te bezoeken is. De afsluiting zal zoals altijd plaatsvinden met een Eucharistieviering waarin verschillende bisschoppen aanwezig zijn.

De dag begint om 09.30 en duurt tot 17.30.

Op [www.jongkatholiek.nl/kjd](http://www.jongkatholiek.nl/kjd) volgt meer info over de sprekers en artiesten.

#### 50<sup>e</sup> JAARGANG "BINDING"

Regelmatig staat er in Binding een oproep, bijv. om een werkgroep te komen versterken of om deel te nemen aan een activiteit.

In de Binding van maart 1972 lezen we op pagina 15 een wel heel bijzondere oproep...

GEVRAAGD: Kan iemand ons nog helpen aan een stuk of wat uitvluchten, om zondags de kerk "mis" te kunnen lopen? Wij hebben er al heel wat verzameld, die U misschien nog van pas kunnen komen, zoals: het is te koud; het is te warm; het regent; het sneeuwt; het is glad; het waait zo hard; er is zo'n mist; het weer is eigenlijk veel te mooi, om in de kerk te gaan zitten; het is zo vroeg; het is zo laat; ik ben moe, ik moet uitslapen; het is zo laat geworden zaterdagavond; vanmiddag moet ik ook al uit; ik vind het zo'n gedoe; ik heb geen zin; de buurvrouw zei, dat het niet meer hoeft; als ik naar de kerk ga, moet ik er altijd uit; als ik al die mensen zie, dan word ik duizelig; ik kan niet tegen die wierook; het zegt me niks; het doet me niks; het duurt zo lang; ze zingen altijd Hollands; ze zingen altijd in het Latijns; bij ons preekt de pastoor soms drie keer in ene Mis; er zitten toch alleen maar huichelars in de kerk; je kunt net zo goed met de kinderen het bos ingaan; de kerk is er langer dan wij, hoor; bij al die nieuwigheden kan ik me niet aanpassen; bij al het oude voel ik me niet thuis; ik zou niet weten, wat ik er doen moest; je kunt er best gelovig om zijn; als je maar goed bent voor je medemens; het gaat toch alleen maar om het geld. Deze hoeft U ons niet meer te sturen, die hebben wij zelf al verzonnen.

Deze oproep ging verder op de volgende pagina:

Weet U, wat onze moeilijkheid is: deze hebben we al zo vaak gebruikt, dan gaan ze op den duur tegenstaan en krijg je een hekel aan je eigen uitvluchten. Wij willen graag wat frisse en originele ideeën, begrijpt U? Want je hebt er minstens 52 per jaar nodig en wij houden van variatie, ziet U.

Als U ons kunt helpen, houden wij ons aanbevolen.

Familie Allemaal - Smoesjes.

#### EEN DAG NIET GELACHEN...

##### *Het station*

Loopt een pastoor over de straat en hij komt een jongetje tegen en vraagt hem waar het station is.

Zegt het jongetje: "Dat zeg ik lekker niet!"

De pastoor roept woest: "Zo kom je nooit in de hemel."

Zegt het jongetje: "En jij niet bij de station!!"

##### *De biechtstoel*

Een dronken man loopt de kerk in, neemt plaats in de biechtstoel en zegt verder niets.

De pastoor kucht eens om de aandacht van de man te trekken, maar het blijft verder stil.

In een laatste poging de man aan het praten te krijgen, bonkt hij op de wand. Daarop antwoordt de man: "Het spijt me jongen, maar ik heb ook geen papier."

## CONTACTGEGEVENS

### Centraal secretariaat St. Paulus:

Angela Röeling  
Nieuwstad 12  
7141 BD Groenlo

Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur  
☎ 0544-464663  
✉ [secretariaat@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl)

### Pastoresteam:

Pastoor H.A.M. de Jong  
Kloostersteeg 7  
7141 BB Groenlo

☎ 06-123 797 93 (alleen voor dringende zaken)  
✉ [pastoordejong@stpaulusparochie.nl](mailto:pastoordejong@stpaulusparochie.nl)

Karel Donders (kapelaan)  
Grotestraat 88a  
7151 BE Eibergen

☎ 06-283 021 01  
✉ [donders.paulusparochie@gmail.com](mailto:donders.paulusparochie@gmail.com)

Simon Nagelmaeker (pastoraal werker)

Ververij 4  
7151 KN Eibergen

☎ 06-535 535 57  
✉ [simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl](mailto:simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl)

Marga Peters-van Langen (pastoraal werker)

Beukenlaan 10  
7223 KL Baak

☎ 06-294 053 03  
✉ [margapeters@stpaulusparochie.nl](mailto:margapeters@stpaulusparochie.nl)

Annette Zoet (pastoraal werker)

Scholtenhagenweg 42-42  
7481 VP Haaksbergen

☎ 06-271 246 95  
✉ [annettezoet@stpaulusparochie.nl](mailto:annettezoet@stpaulusparochie.nl)

### Locatieraad Neede (✉ [locatieraadneede@stpaulusparochie.nl](mailto:locatieraadneede@stpaulusparochie.nl)):

Voorzitter	Gerhard ten Voorde	Ruwenhof 3	☎ 0545-293810
Secretaris	Gerard Bartels	Diekgraven 17	☎ 0545-296490
Budgethouder	Daniël Mol	Vaarwerkweg 4	☎ 0545-294504
Technische zaken	Tonnie Bolster	Julianastraat 39	☎ 0545-294044

## VAN DE REDACTIE

### Editie

Allerheiligenbinding  
Kerstbinding

### Redactievergadering

10 oktober  
28 november

### Verspreidingsperiode

22 – 26 oktober  
10 – 14 december

Aanleveren artikelen voor Binding via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: [redactieneede@stpaulusparochie.nl](mailto:redactieneede@stpaulusparochie.nl).



Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar.  
U kunt deze aanvragen via het locatiesecretariaat.

## OVER DE DREMPEL...

De kerk is een plaats waar je altijd welkom bent:

Hier klinken vragen na lang te zijn verzwegen.  
Hier spreken woorden van een hartelijke taal.  
Over de drempel, de haast en de druk ontstegen,  
komen wij in alle rust en ruimte op verhaal.

Hier schuilen mensen voor zinloze gevaren.  
Hier huilen mensen, krijgt verdriet de vrije loop.  
Over de drempel waar wij met zorg bewaren  
wat ons raakt en wat ons bindt:  
geloof en stille hoop.

Hier lijkt de toekomst ons naderbij te komen,  
hier waar geen tijd heerst, een moment nog eeuwig duurt.  
Over de drempel waar God en liefde wonen,  
warmen wij met hart en ziel  
ons aan Zijn Levensvuur.

Over de drempel van bidden en breken,  
van brood en levenswijn.  
Over de drempel waar mensen vrienden zijn.

### Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 43  
7161 GR Neede  
☎ 0545-286835  
✉ [secretariaatneede@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaatneede@stpaulusparochie.nl)  
🌐 [www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl)  
Rabobank: Algemeen: 13.56.00.065 - Actie Kerkbalans: 13.56.03.005

Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur  
Donderdag : 9.30 - 11.30 uur  
Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur

FAMILIE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_