



# BINDING

Parochie St. Paulus      Locatie H. Caecilia Neede

50<sup>e</sup> Jaargang, no. 7.

December 2012 – januari 2013

## KERSTMIS

LUCAS 2, 1-21

In de week voor kerstmis wordt in veel huishoudens de kerststal weer van zolder gehaald. Het is echt een werkje wat niemand met tegenzin zal doen. De lege stal wordt opgevuld met de beeldjes die we allemaal weer uit het papier halen. Meestal mogen ze hun oude vertrouwde plaats weer innemen, zoals ze dat alle voorgaande jaren hebben gedaan.

Maar de kerststal is geen stil tafereel als een jongere generatie het ontdekt. Afgelopen jaar heb ik dat zelf ervaren. Een jong bevriend gezin kwam bij mij op bezoek en terwijl ik bezig was hen wat drinken in te schenken, hadden de vier kinderen mijn kerststal ontdekt en alle beeldjes al van hun plaats gehaald om er vervolgens mee aan de wandel te gaan. Wat gelukkig allemaal goed ging want, geen ervan is onthoofd of heeft anderszins zijn gaafheid verloren.

Voordat ze weer naar huis gingen, vroeg ik hen of ze alle beeldjes weer op de goede plaats wilden terugzetten. Dat bleek geen gemakkelijke opdracht. Het kind Jezus in de kribbe moest natuurlijk midden in, waarnaast ook Moeder Maria een plaats kreeg. Maar wie van de mannen was nu pappa Jozef? Die met de fluit, die knielende of die staande? Ze kwamen er maar niet uit. Uiteindelijk gingen ze bij de parochieherder te rade, die moest het maar vertellen wie de man van Maria was. Ik heb toen geen beeld aangewezen,

Overzicht vieringen .....	2
Familieberichten .....	4
Interview met de pastoor	5
Resultaat eieractie .....	7
Geslaagde cursus .....	7
Terugblik op de 'Dag van Het licht' .....	8
Nieuw uitvaartbeleid (1)..	9
In gesprek over een boek	10
Weekendwacht .....	11
Kerstactie Kerken .....	11
Bezinnend naar Kerst ...	12
Volkskerstzang 15 dec.	12
Terugblik Caeciliafeest	12
Rooster misdienaars .....	14
Opbrengst 2 <sup>e</sup> collectes ...	14
20 dec. Kerstmiddag soos	14
Feestavond Diapason ....	15
Voorbereiding Vormsel .	15
Doopdata 2013 .....	16
Taizé-vieringen Groenlo	16
50 <sup>e</sup> jaargang Binding ....	16
Een dag niet gelachen ...	17
Contactgegevens .....	18
Van de redactie .....	19

maar ik heb het verhaal verteld. Toen gingen alle beelden pas echt leven en kreeg ook Jozef zo toch de plaats in de stal die hem toekomt.

Een zalig Kerstfeest.

K. Donders.

## OVERZICHT VIERINGEN

### Gebruikte afkortingen:

EU = Eucharistieviering  
WCV = Woord- en Communieviering  
WD = Woorddienst

HdJ = Pastoor H. de Jong      SN = Pastor Simon Nagelmaeker  
KD = Kapelaan Karel Donders      AZ = Pastor Annette Zoet  
MP = Pastor Marga Peters-van Langen  
JS = Ds. J. Struijk

Bij het samenstellen van deze Binding was er nog geen rooster vastgesteld voor de doordeweekse vieringen voor 2013.

Zodra de data hiervan bekend zijn, zullen deze via de mededelingen in de kerk en op de website [www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl) bekend worden gemaakt.

### Weekend van 15 en 16 december: 3<sup>e</sup> Zondag van de Advent

Za. 15 dec. 19.30 uur Oecumenische Volkskerstzang in de Grote Kerk (zie artikel op blz. 12).

Zo. 16 dec. 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong.

15.00 uur Adventswandeling met de schaapskudde 't Needse Vleer (zie toelichting op blz. 20).

Wo. 19 dec. 19.00 uur Woorddienst (boeteviering) met zang van het Herenkoor. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Do. 20 dec. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

14.00 uur Kerstmiddag van de Seniorensoos in het Achterhuis.

Vr. 21 dec. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is de heer L. van der Meer (RK) m.m.v. het koor Jubilate. Slecht ter been? Bel de Vleermoesbus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk.

### In onze buurlocaties:

Za. 15 dec. Eibergen 19.00 uur WCV – MP  
Zo. 16 dec. Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ  
Eibergen 19.00 uur Oec.dienst – HdJ  
Di. 18 dec. Eibergen 9.00 uur EU – KD

### In de Calixtuskerk Groenlo:

17.30 uur EU – KD  
10.30 uur EU – KD

### Weekend van 22 en 23 december: 4<sup>e</sup> Zondag van de Advent

Zo. 23 dec. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

- Ma. 24 dec. **Kerstavond**  
 17.00 uur Gezinsviering (Eucharistieviering) met zang van het koor Diapason. Voorganger is pastoor H. de Jong.  
 Er is een 2<sup>e</sup> collecte voor de Bisschoppelijke Adventsactie.  
 21.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames- en Herenchoor. Voorganger is pastor Peters-van Langen.  
 Er is een 2<sup>e</sup> collecte voor de Bisschoppelijke Adventsactie.
- Di. 25 dec. **Eerste Kerstdag**  
 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenchoor. Voorganger is pastoor H. de Jong.  
 Er is een 2<sup>e</sup> collecte voor de Bisschoppelijke Adventsactie.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 22 dec.	Rietmolen	19.30 uur	WCV – SN
Zo. 23 dec.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD
Ma. 24 dec.	Eibergen	18.30 uur	GV/WCV – Werkgroep
	Rietmolen	18.30 uur	Kinderviering – SN
	Rietmolen	20.30 uur	EU – KD
	Eibergen	22.30 uur	EU – KD
Di. 25 dec.	Eibergen	10.00 uur	WCV – AZ
	Rietmolen	10.00 uur	WCV – MP
Wo. 26 dec.	Eibergen	10.00 uur	Kind op schoot viering – Werkgroep
	Rietmolen	9.00 uur	EU – KD

### Weekend van 29 en 30 december: Feest van de H. Familie

- Zo. 30 dec. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenchoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.
- Ma. 31 dec. **Oudejaarsavond**  
 19.00 uur Woorddienst met zang van het Dames- en Herenchoor.  
 Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.  
 Er is een 2<sup>e</sup> collecte voor de Parochiële Caritas Instelling.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 29 dec.	Rietmolen	19.30 uur	WCV – AZ
Zo. 30 dec.	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ
Ma. 31 dec.	Eibergen	17.30 uur	WD – HdJ
	Rietmolen	19.30 uur	WD – AZ

### Weekend van 5 en 6 januari: Openbaring des Heren

- Za. 5 jan. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenchoor. Voorganger is A. Zoet.
- Wo. 9 jan. 20.00 uur Redactievergadering voor de Januaribinding. Kopij graag vóór deze datum inleveren of mailen naar de redactie.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 5 jan.			17.30 uur EU – KD
Zo. 6 jan.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD
	Rietmolen	10.30 uur	EU – HdJ

### Weekend van 12 en 13 januari: Doop van de Heer

- Zo. 13 jan. 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenchoor.  
 Voorganger is kapelaan K. Donders.  
 12.00 uur Doopviering met zang van het koor Diapason.  
 Voorganger is kapelaan K. Donders.
- Do. 17 jan. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 12 jan.	Eibergen	19.00 uur	WCV – MP
Zo. 13 jan.	Rietmolen	9.00 uur	EU – KD
			17.30 uur EU – HdJ
			10.30 uur EU – HdJ

### Weekend van 19 en 20 januari: 2<sup>e</sup> Zondag door het Jaar

- Zo. 20 jan. 10.00 uur In de Grote Kerk:  
 Oecumenische Dienst in de week van gebed voor eenheid van de christenen. Het thema is 'Wandelen met God'.  
 Voorgangers zijn ds. J. Liefink-Buijs en pastor A. Zoet.  
 De Chr. muziekvereniging Accoord verleent haar muzikale medewerking. Er is kindernevendienst. De eindcollecte is bestemd voor diaconale noodhulp en de P.C.I.
- Vr. 25 jan. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
 Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is mevrouw I. Nijland (PKN) m.m.v. het Cantorij.  
 Slecht ter been? Bel de Vlearmoebus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.  
 Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 19 jan.	Rietmolen	19.30 uur	EU – KD
Zo. 20 jan.	Eibergen	10.00 uur	Oec.dienst – SN/JS
			17.30 uur EU – KD
			10.30 uur EU – KD

### Vieringen in de komende weken:

- Zo. 27 jan. 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameschoor.  
 Voorganger is kapelaan K. Donders.
- Za. 2 febr. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason.  
 Voorganger is pastoor H. de Jong.

## FAMILIEBERICHTEN

### Overleden:

- 23-10 Dhr. J.B. ter Woerds, Caecilienkamp 48, 80 jaar  
 03-11 Mevr. B.M. Alferink-Wissink, verz.huis 't Saalmerink v/h Ruwenhofstraat 11, 84 jaar

### Verhuisd binnen de parochie:

- Fam. Pleiter-Harbers, Lijsterstraat 45 naar Edward Fosterstraat 18

## EEN JAAR PASTOOR VAN ST. PAULUS

**B**egin oktober was pastoor H. de Jong een jaar werkzaam in de St. Paulusparochie. Een goed moment om van hemzelf te horen hoe het hem bevalt, hoe het is te werken in een team met 7 locaties. André Kempers heeft een openhartig gesprek met pastoor De Jong.

*Hoe bevalt het u als pastoor van de St. Paulusparochie?*

Goed. Eigenlijk moet ik zeggen, steeds beter. Vanuit een pastorale situatie met 5 locaties en 3 teamleden kwam ik in een parochie met 7 locaties en 5 teamleden. De Paulusparochie was en is nog erg jong; veel stond en staat nog in de steigers. Eerst komt het aan elkaar wennen. Ik ontmoet veel mensen die de wil hebben er samen hun schouders onder te zetten. Wel vind ik de communicatie en de communicatiekanalen niet altijd even gemakkelijk. Dat komt o.a. door het bonte aanbod van locatiebladen met een verschillende frequentie van verschijnen.

*Hoe bent u in staat uw aandacht te verdelen over de 7 locaties?*

Ik kan niet alles op 7 locaties intensief volgen; wel moet ik met alle 7 locaties bezig zijn. Dat betekent dat ik als pastoor met het team keuzes moet maken. Door de schaalvergroting is het zaak als team op hoofdlijnen beleid te maken wat betreft de verschillende pastorale werkzaamheden. Het is belangrijk te zien wat op lokaal en wat op parochieel niveau gedaan moet worden. Het is een feit dat ik minder persoonlijk contacten kan hebben met de parochianen dan de pastoor van vroeger. Toch is het huisbezoek één van mijn prioriteiten. Huisbezoek voedt mijn pastoraat; ik wil weten wat er bij mensen leeft, wat mensen verbindt met het verhaal van God.

*Huisbezoek is dus één van de kerntaken van uw werk. Welke nog meer?*

De belangrijkste kerntaak is de liturgie, met name de Eucharistie. Een parochie, waar geen Eucharistie gevierd wordt, mist de bron en het hoogtepunt van ons geloof. Vandaar het grote belang van het Eucharistisch Centrum. Dan - in willekeurige volgorde - de noodhulp (het nabij zijn van mensen met problemen), de sacramentele bediening en de toerusting en vorming van de teamleden en van de vrijwilligers.

*U noemt het Eucharistisch Centrum. Hoe denkt u daar in de toekomst meer vorm aan te geven?*

Alle parochianen van de St. Paulusparochie zijn welkom in het Eucharistisch Centrum, maar ik hoop - en dat is ook de bedoeling - dat het uitgroeit tot het kerkelijk centrum van onze parochie waarin ook parochianen van de andere locaties actief willen zijn, naast de activiteiten in hun eigen locatie. Een mooi voorbeeld hiervan is dat in de komende Kerstnachtmis in Groenlo het dames- en herenkoor uit Beltrum zingt. Ook vrijwilligers rond de liturgie van andere locaties kunnen bij het Eucharistisch Centrum betrokken worden. Hierbij is het van belang dat 'Groenlo' hen ook die ruimte geeft. Ik hoop ook dat er na de

vieringen koffie geschonken gaat worden. Dit scheidt een band, wekt vertrouwen naar elkaar toe.

*Bij de parochianen is wel scepsis. Hoe denkt u die te overwinnen?*

De tijd van een eigen pastor voor een locatie is voorbij. Sinds er in teamverband wordt gewerkt, is er aan veel wensen van voormalige parochies, nu locaties, tegemoet gekomen. Het zal moeilijk zijn om de mensen ervan te overtuigen dat dit niet volgehouden kan worden en dat er een andere weg ingeslagen moet worden. Het straks kleine team van pastores en de krimpende financiën roepen om aanpassingen en beleidskeuzes voor de toekomst. Dat kost geduld en tijd. Het is aan het bestuur, het team en mij als eindverantwoordelijke om een koers uit te zetten en dat vraagt veel energie, tijd, investering en geduld van iedereen. Soms voelt het of ik in een spagaat zit. Als medewerker van de bisschop heb ik beloofd zijn beleid uit te voeren. Maar ik heb ook te maken met een parochiële situatie. Ik sta daar soms op een kwetsbare manier in.

*Kunt u dat laten zien aan de hand van een voorbeeld?*

Enkele maanden geleden ontvingen we een brief van het aartsbisdom, waarin strikte richtlijnen zijn neergelegd voor het vieren van de eucharistie. Neem als voorbeeld een lied dat al jaren lang gezongen is, maar inhoudelijk haaks staat op de essentie van ons geloof. Mijn taak is het dan om rustig met mensen te kijken naar wat er eigenlijk gezongen wordt en op welke plek in de viering. Een ieder zet zich in met de beste bedoelingen. Ik sta open voor het gesprek; ik wil met hen overleggen hoe het repertoire eruit ziet en het zo mogelijk actualiseren. Ik loop niet weg voor die discussie.

*Maar de uitkomst van zo'n gesprek is toch voorspelbaar?*

Zo'n gesprek verschaft eerlijkheid en openheid naar elkaar toe.

Bij mijn installatie heb ik beloofd me te conformeren aan het beleid van de bisschop. Wat we zeggen, zingen en doen moet authentiek zijn. Dat heb ik beloofd aan de Kerk en aan de bisschop en daar sta ik voor.

*Op 11 oktober begint het jaar van het geloof. Waarom is het eigenlijk nodig zo'n jaar uit te roepen?*

Dat jaar van het geloof wordt gehouden in het kader van het feit dat 50 jaar geleden het Tweede Vaticaanse Concilie is begonnen en vanwege het feit dat 20 jaar geleden de Catechismus van de Katholieke kerk is verschenen.

*Ok, dat is de aanleiding maar nu naar het waarom.*

In de eerste plaats is vooral in West-Europa de kerkelijke betrokkenheid bij velen op een laag pitje komen te staan. Het Concilie heeft veel vruchten gebracht, onder andere weer meer betrokkenheid, het aanhalen van die verloren gegane band met Christus en Zijn kerk. Het Jaar van het geloof is vooral bedoeld als krachtsinspanning om dat weer voor het voetlicht te brengen; vooral voor de zoekende mens. En daar zijn er velen van. De schroom om ons geloof ter sprake te brengen moet overwonnen worden, mag een nieuwe impuls krijgen.

*U bent gedreven in uw vak, ik moet zeggen in uw roeping. Ik kan me voorstellen dat u soms het gevoel moet hebben dat niet alles loopt zoals u verwacht. Wat mist u?*

Waar ik wel tegen aanloop is een zekere lautheid of vermoedheid bij mensen om te willen gaan voor het uitdragen van het geloof. Ik bedoel dat mensen wat sterker zouden mogen uitkomen voor hun geloof. Een paar voorbeelden: De Vrede Express. Uitstekend initiatief! Wel kinderen, maar bijna geen ouders gezien.

De Eerste H. Communie hoort erbij, maar zegt veel ouders inhoudelijk niet zo veel meer. Het gaat erom dat mensen elkaar inspireren en dat mis ik soms.

*De laatste vraag. Hoe houdt u het vol om priester, om pastoor te zijn in deze tijd?*

In de eerste plaats door een gezond, regelmatig gebedsleven te leiden. Ik vind kracht in de dagelijkse Eucharistie. Daarnaast in de gewone alledaagse dingen: door een vrij vaste structuur in de dagorde, door een gezond leven te leiden, door de goede thuissituatie qua wonen en verzorging en door beweging. En niet te vergeten door op z'n tijd afstand te nemen.

---

## SINT MAARTEN - EIERACTIE

**I**n de vieringen van het weekend van 10 en 11 november hebben we u gevraagd om eieren mee te brengen voor de voedselbank. U hebt aan deze oproep op een geweldige manier gehoor gegeven. We mochten meer dan 2000 eieren ontvangen. Dat betekent dat we aan alle 200 pakketten die wekelijks worden uitgegeven, een doosje eieren kunnen toevoegen. Heel veel dank daarvoor.

Naast dit mooie resultaat hebben we nog zoveel geld ontvangen dat we nog twee keer vaker eieren aan de pakketten kunnen toevoegen.

Met deze actie hebt u, als parochianen, laten zien dat diaconie u aan het hart gaat en dat een klein gebaar van uw kant, positieve effecten heeft voor hen die steun behoeven. Nogmaals hartelijk dank.

**Stuurgroep Diaconie St. Paulus**



---

## GESLAAGDE CURSUS AVONDWAKE EN PERSOONLIJK WOORD/OVERWEGING

**B**egin oktober ging in Eibergen de cursus Avondwake en Persoonlijk Woord/Overweging van start onder leiding van mw. Marijke Besteman. Ook pastoraal werker Annet Zoet was hierbij nauw betrokken.

Aan deze cursus namen zeven mensen deel uit Beltrum en Eibergen. Sommigen wilden toerusting op het gebied van avondwakes, sommigen wilden hun ervaring op dat gebied verbreden en verdiepen, of leren hoe je voorgaat in een crematorium en sommigen wilden leren een persoonlijk woord te schrijven voor een avondwake of een overweging voor een uitvaartviering.

Maar welke vraag zij ook hadden, de basis van elke avondwake of uitvaartviering en van een persoonlijk woord of overweging is het gesprek dat je hebt met de

familie van de overledene. Marijke hielp ons de schroom te overwinnen om ook te vragen naar het geloof van de overledene en naar de betekenis hiervan. Ook benadrukte zij het belang van de weg weten in de Bijbel. Iedere cursist stelde een viering samen die werd besproken. Een aantal cursisten schreven ook een overweging of een persoonlijk woord en hielden deze in de kerk. Ook dat bespraken we. Het waren leerzame en verrijkende avonden met mooie gesprekken en mooie muziek.

Zes van de zeven mensen kregen na afloop een certificaat. Eén cursist koos ervoor niet het gedeelte over het maken van een overweging te volgen.

De deelnemers aan de cursus waren: mw. Clara Baks, Jeannette te Kamp, mw. Melanie Thomson en mw. Rieky Luttikholt uit Eibergen. Uit Beltrum namen deel: mw. Irene Groot Kormelink, mw. Paulien Domhof en mw. Lies Scharenborg. Ook namens het pastoresteam feliciteer ik hen van harte. Wij hopen, dat de cursus hen heeft verrijkt en geïnspireerd in hun werk.

**Pastoraal werker Annet Zoet**

---

## TERUGBLIK OP DE 'DAG VAN HET LICHT'

**L**eg die steen, die op je maag drukt, maar onder je stoel en laat hem daar vandaag maar mooi liggen, wij ruimen hem wel op'.

Met deze woorden opende Willy Klein Nijenhuis, voorzitter van de werkgroep 'Omgaan met Verlies', op dinsdag 20 november de 'Dag van het Licht'. Woorden, waarin het meedragen van je verdriet door anderen - al is het maar voor even - heilzaam kan werken.

Ruim 40 personen waren naar de Molenberg in Groenlo gekomen, waar de ontmoetingsruimte 't Kormelinck sfeervol was aangekleed met witte tafelkleden, de brandende Paaskaars en veel waxinelichtjes die de gehele dag bleven branden, als symbool van het licht dat er was bij de geboorte van een menskind en dat er is wanneer de mens het leven gaat verlaten. Onze overledenen zijn geborgen in het licht van de Eeuwige en dit licht kan ons troosten in ons verdriet.

Het zelfgemaakte bloemstuk symboliseerde met zijn potscherven de pijn van het gemis van een geliefde, maar toonde daarnaast met zijn zachte bedje van mos met daarop een aanvankelijk nog verborgen dieprode amaryllisbloem dat, wanneer je je hart kunt openstellen, er milde krachten kunnen gaan werken die je weer levensmoed geven.

Ds. Eveline Struijk uit Eibergen begon haar inleiding met een stukje muziek en het aansteken van een kaars, met de woorden: 'Als ik thuiskom ontsteek ik een kaars voor jou en je gezicht licht op als een icoon'. Het is goed een plek in je huis te hebben waar je een kaars kunt branden, een plek waar je lief en leed deelde met je geliefde die zo ver weg is maar ook zo dichtbij.

Vervolgens gaf ze aan wat terughoudend te zijn in haar verhaal wat betreft troosten, want soms is het te vroeg voor troost, kunnen woorden gauw teveel zijn en is de vraag van de rouwende slechts: 'Zeg maar niets, hou me maar vast en huil met me mee'. Dat is iemand die rouwt serieus nemen, dat wil zeggen ruimte



bieden om het rouwproces te doorleven en dat eigenlijk rouw-werk zou moeten heten, want rouwen is heel hard werken en kost tijd. Tijd die je jezelf moet geven en die je door je omgeving gegund moet worden. Je bent na het verlies van een geliefde terechtgekomen in een land waar je de weg niet kent, waar het wel op een doolhof lijkt en geen pad het juiste schijnt te zijn.

En dan ineens merk je dat je weer even licht, ergens van geniet of iets je raakt waar je blij van wordt. Je voelt je als de boom die een tak verloren heeft en die het eerste jaar het zonlicht niet kan verdragen, omdat hij te druk is met het doorleven van het afgesneden zijn. Het volgende jaar echter is de boom weer tot volle bloei gekomen en biedt mensen een schuilplaats tegen de felle zon.

Mevrouw Struijk eindigde haar verhaal met de woorden: 'Je wordt geholpen door de grote Liefde, van God zelf en van mensen om je heen. In Hem blijven we altijd met onze geliefden verbonden. Die Liefde wens ik u allen toe'.

In de groeps gesprekken, die werden begeleid door de aanwezige pastores, was veel openheid en dat leidde weer tot respect en verbondenheid met elkaar.

Mensen toonden veerkracht en moed om verder te leven na een verlies, wat niet betekent dat ze geen angst en verdriet kennen. Je bent moedig als je bang bent en toch verder gaat, het verdriet en de angst voelt en toch verder leeft.

Het was ook een beetje een verwendag: er was koffie met krentenbrood, een heerlijke lunch met soep, warme en koude broodjes, alles met aandacht en zorg aangereikt.

De middagactiviteit bestond uit een kaartspel met uitdrukkingen die soms heel bekend voorkwamen of andere waar men zich niet in herkende, maar die juist daardoor het onderlinge gesprek levendig maakten.

De dag werd afgesloten met een korte viering waarin aansprekende teksten afgewisseld werden met verstillende muziek, waarin passende liederen en gebeden klonken en de volgende slotwoorden werden uitgesproken:

'Een verlies leert je hoe kostbaar juist de gewone, dagelijkse, vanzelfsprekende dingen zijn. Dat is een enorme verrijking van je leven. Vier zoveel mogelijk van deze 'gewone' momenten, van toen en van nu en blijf dit doen zolang je leeft'.

**Namens de werkgroep "Omgaan met Verlies", Ineke Nijland**

---

### NAAR EEN NIEUW UITVAARTBELEID (1)

**D**e afgelopen maanden zijn wij in het pastoresteam geweest met het beleid rond avondwakes en uitvaarten. De aanleiding hiervoor was, dat na wisselingen in het pastoresteam afspraken niet meer helder waren. Dat heeft geleid tot enkele situaties waarin misverstanden optraden die voor veel emoties zorgden bij de betrokken families en vrijwilligers. Een tweede reden is, dat er nieuwe vragen op ons af komen met betrekking tot avondwakes en uitvaartvieringen. Steeds vaker vragen families om een uitgebreidere afscheidsviering in de avond, waarna de volgende dag begrafenis of crematie volgt in besloten kring. Dat vraagt ook om bezinning hierop van onze kant. De derde reden voor een nieuw uitvaartbeleid is, dat het bisdom van ons vraagt om de uitvaartvieringen in overeenstemming te brengen met de liturgische regels van de R.K. Kerk.

Op weg naar een nieuw uitvaartbeleid hebben wij gesproken met mensen en werkgroepen die op dit gebied actief zijn om een overzicht te krijgen van bestaande afspraken en van de manier waarop het georganiseerd is. Ook zijn we door deze gesprekken vragen, wensen en problemen op het spoor gekomen, waar we nog verder mee aan het werk gaan.

Het nieuwe uitvaartbeleid zal ingaan op 1 januari 2013.

Op 14 november is er een avond geweest met mensen van de werkgroepen Avondwake, de werkgroep Uitvaart, de werkgroepen Uitvaartbegeleiding en vertegenwoordigers van de locatieraden met profiel liturgie. Tijdens die goed bezochte avond is het nieuwe beleid besproken. Ook werden er suggesties ter verbetering gedaan. Het was een goede avond. Binnenkort volgt nog een avond met de uitvaartondernemers die actief zijn in de St. Paulusparochie.

Nieuw in dit beleid is, dat er vanaf 1 januari één telefoonnummer komt voor het melden van uitvaarten en voor het aanvragen van een ziekenzalving of ziekenzegen. De nummer is bedoeld voor pastorale noodgevallen. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die bij toerbeurt deze pastorale noodtelefoon willen bemensen.

Een verandering is er op het gebied van de uitvaartviering. Het komt vaak voor, dat in een uitvaartviering in plaats van de eerste lezing uit het Oude Testament gekozen wordt voor een gedicht of een toepasselijke tekst. Kardinaal Eijk vraagt ons om ook in uitvaartvieringen uit te gaan van twee bijbelse lezingen: de eerste lezing uit het Oude Testament, de Brieven van Paulus en een Evangelielezing in een officiële vertaling. Een mooi gedicht of een toepasselijke tekst kan een plek krijgen aan het begin of aan het einde van de viering. En natuurlijk kunt u een In Memoriam uitspreken als u dat wenst.

In een volgend artikel vertel ik u meer over het uitvaartbeleid.

U kunt hiervoor vanaf half december ook de website raadplegen van onze St. Paulusparochie: [www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl).

**Pastoraal werker Annet Zoet**

---

### IN GESPREK OVER EEN BOEK – START IN JANUARI 2013

**S**amen een boek lezen en bespreken.

Door het lezen van een boek kun je erg geraakt worden en het is verrijkend om met anderen die hetzelfde boek lezen erover in gesprek te gaan. We lezen thuis een gedeelte van het boek en bespreken aan de hand van vragen wat het gelezene oproept en kan betekenen voor jezelf en/of je omgeving of voor de gemeenschap.

We lezen het boek 'De Robijn in het Glas'. Brieven aan Jezus van Nazaret, van schrijfster Maria de Groot. U ontvangt het boek na aanmelding.

Data: maandag 21 januari 2013, 4 februari, 18 februari, 4 maart, 18 maart

Tijd: van 9.30 - 11.30 uur

Locatie: Parochiecentrum van de locatie Neede, Borculoseweg 43, Neede

Maximaal aantal deelnemers: 12



Deelnamekosten: €5,- inclusief boek  
Informatie en aanmelding bij Marga Peters (contactgegevens: zie blz. 18).  
Hartelijke groet,  
**Marga Peters, pastoraal werkster St. Paulusparochie**

## WEEKENDWACHT

**D**e Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg, is bereikbaar van vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag – maandag	Pastor	Telefoon
14 – 17 december	M. Peters-van Langen	06-29405303
21 – 24 november	K. Donders	06-28302101
28 – 31 december	S. Nagelmaeker	06-53553557
4 – 7 januari 2013	A. Zoet	06-27124695
11 – 14 januari	H. de Jong	06-12379793
18 – 21 januari	K. Donders	06-28302101
25 – 28 januari	S. Nagelmaeker	06-53553557

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen.

## NIEUWS VAN DE OECUMENE



## Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

Handelsregister 09180439  
Rabobank 13.56.53.34

ANBI erkend

Een initiatief van de gezamenlijke kerken  
in de gemeente Berkelland

**D**e herfst heeft zijn intrede gedaan met de prachtige kleurschakeringen in de natuur. We naderen de winter. Misschien is er al sneeuw gevallen als u dit leest.

De voorbereidingen voor de Kerstactie 2012 zijn al vroeg in september begonnen. Reeds eerder berichtten wij u, wat de motivatie is, waarom wij als gezamenlijke kerken de jaarlijkse Kerstactie organiseren.

Inmiddels zijn er afspraken met de supermarkten gemaakt voor de inhoud en het maken van de levensmiddelenpakketten. Het vervoer is geregeld en ook de locaties, waar straks de pakketten afgehaald kunnen worden, zijn besproken. Het is elk jaar weer spannend of de kosten gedekt worden door de giften. We verwachten dit jaar meer aanmeldingen voor een kerstpakket dan in 2011. Toen waren er 297 aanvragen. Daarom doen wij een beroep op u om de collecte voor de Kerstactie extra te bedenken. Ook kunt u een gift overmaken naar ons banknummer 1356.53.347 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland.

Door onze ANBI status is uw gift aftrekbaar voor de belastingen.

Alvast heel hartelijk dank!

**Het actiecomité**

11 – december 2012 / januari 2013

## BEZINNEND OP WEG NAAR KERST(MIS)

*Het kind van de hoop wordt steeds weer geboren uit mensen - God, wat een wonder.*

**S**oms kunnen teksten en beelden je inspireren. Ze kunnen je helpen om je eigen gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of om ze in je leven vorm te geven. Het kan je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te verdiepen.



In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van Advent, van 2 december tot en met 6 januari, willen wij, ds. Eveline Struijk predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken en Marga Peters, pastoraal werkster van de St. Paulusparochie u via de mail elke dag een gedachte, beeld of inspirerende tekst aanreiken. U kunt zich op elk moment tijdens deze periode aanmelden.

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich via onderstaande e-mailadressen bij één van ons melden. Bent u niet in het bezit van een computer / e-mailadres? Dan kunt u misschien vragen of uw zoon, dochter, of vriend[in] voor u de teksten wil ontvangen en uitprinten.

Opgave bij dhr. F. ten Berge, voorzitter Raad van Kerken Eibergen-Rekken  
E-mail: [freetkenberge@gmail.com](mailto:freetkenberge@gmail.com). Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door, en het e-mailadres waarnaar we de bezinningsmail kunnen sturen.

Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!

Een hartelijke en inspirerende groet van

**ds. Eveline Struijk en pastoraal werkster Marga Peters**

## VOLKSKERSTZANG IN DE GROTE KERK

**O**p zaterdag 15 december is om 19.30 uur de jaarlijkse oecumenische Volkskerstzang in de Grote Kerk te Neede.



Mensen uit de verschillende kerken in Neede verlenen hun medewerking. De samenzang wordt ondersteund door het orgel en een blazersgroep. Verder zal er solozang zijn met piano-begeleiding en een groepje kinderen zal kerstliederen laten horen op de piano. Natuurlijk is er ook volop ruimte om de bekende kerstliederen mee te zingen!

Kortom een heel gevarieerd programma!

Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor de kerstpakkettenactie.

We hopen op een volle kerk!

**De voorbereidingsgroep Volkskerstzang**

## NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

### TERUGBLIK OP HET CAECILIAFEEST

**O**p 25 november vierden we het jaarlijkse Caeciliaviering met deze keer aansluitend een vrijwilligersmiddag in “Stroets Bakstudio & Zo”.

12 – december 2012 / januari 2013

Het thema van de Caeciliaviering, waarin alle koren zongen, was “Vrijwilligers: broodnodig”. Traditiegetrouw werden aan het einde van de viering vrijwilligers bedankt, nieuwe vrijwilligers welkom geheten en jubilarissen gehuldigd.

De volgende vrijwilligers hebben een taak neergelegd: AnneMieke te Spenke-Voordouw (Vormselvoorbereiding), Monique te Lintelo-ter Woerds (lectrice), Wilhelmiën Bolster-Lammersen en Mineke Cornelese-Voordouw (missiezelatrices), Henk Vogt (collectant) en Liny Tijdhof-Wagelaar (hoofd wijk 6). Hartelijk dank voor jullie inzet gedurende vele jaren.

Gelukkig konden we ook nieuwe vrijwilligers verwelkomen: AnneMieke te Spenke-Voordouw (wijk 7), Liza Milou Thuinte-Timmermans en Lara Bommer (koor Diapason), Helmi Linssen (lectrice), Annie Orriëns-Lansink (missiezelatrice), Thea Roelink (Dameskoor) en Maria Mol-Heitmann (werkgroep kerkversiering).

Wij wensen jullie veel plezier en hopen nog lang op jullie inzet te mogen rekenen.

Ook dit jaar werden een aantal jubilarissen gehuldigd: Rikie ten Brinke-Startman (25 jaar lid werkgroep kerkversiering), Miranda Eggink-Emaus (25 jaar koorlid Diapason), Hans Bonnet (12½ jaar koorlid Herenkoor), Babs Assink-Ansems (40 jaar koorlid Dameskoor) en Hein Olminkhof (40 jaar koorlid Herenkoor). De onderscheidingen van de Gregoriusvereniging werden uitgereikt door de voorzitters van het Dames- en Herenkoor.

Vermeldenswaardig is verder dat Trudy Wibier, lid van ons Dameskoor, diezelfde dag in Beltrum gehuldigd is voor haar 12½ jarig jubileum als dirigente van het Dames- en Herenkoor aldaar.

Onze hartelijke felicitaties aan alle jubilarissen.

Tijdens de Caeciliaviering ontving koster en kerkhofbeheerder Henk Holtkamp uit handen van kapelaan Donders de Willibrordonderscheiding, een kerkelijke onderscheiding voor bijzondere verdiensten in kerk en samenleving van het Aartsbisdom Utrecht. Henk Holtkamp heeft in de 12½ jaar dat hij als vrijwilliger actief is meerdere belangrijke taken op zich genomen en daarbij bovengemiddeld veel tijd en energie in de kerk gestoken. Het kerkgebouw is bijna zijn tweede (t)huis geworden. Zijn belangrijkste taken zijn koster, begraafplaatsbeheerder (kerkhofadministratie en toezicht), namens de locatie lid van de begraafplaatsencommissie St. Paulus, lid van de klussengroep (ook een tijd coördinator van deze groep geweest) en coördinator van de misdienaars/acolieten. Een bijzondere verdienste is het administratief weer helemaal op orde brengen van de kerkhofadministratie in de periode van 2000 tot ca. 2004.

Als locatieraad hopen we dat Henk Holtkamp zijn taken nog lange tijd, met veel plezier en voldoening en in goede gezondheid mag verrichten.

Na de Caeciliaviering was er voor de vrijwilligers in Stroets Bakstudio & Zo een middagprogramma georganiseerd. Ruim 100 van onze 160 vrijwilligers waren hier aanwezig. Als locatieraad hadden we onderschat hoeveel trek je kunt krijgen van een Caeciliaviering, want de broodjes verdwenen als sneeuw voor de zon.

Ook bleek er niet genoeg koffie te zijn. Onze welgemeende excuses hiervoor. Dat werd ruimschoots goedge maakt door het optreden van de Vordense cabaretgroep Hoe? Zo!. Hun sketches en liederen vielen bijzonder goed in de smaak. “Zo’n enthousiast publiek willen we elke keer wel”, lieten ze ons na afloop weten. [ Voor wie er niet bij konden zijn: Op YouTube (daar zoeken op “hoe? zo! cabaret”) staan diverse sketches uit eerdere optredens van dit cabaretgezelschap. ]

Ook bij het verlaten van de zaal, waar de bezoekers nog een jubileumeditie van Binding werd aangeboden, klonken enthousiaste reacties over deze vrijwilligersmiddag.

Hartelijke dank aan bakker Stroet voor de geboden gastvrijheid en aan iedereen die aan het welslagen van de Caeciliaviering en de aansluitende vrijwilligersmiddag heeft meegewerkt!

**Namens de locatieraad,**

**Gerard Bartels, secretaris**

## UIT DE WERKGROEPEN

### ROOSTER MISDIENAARS

Zondag 16 december	10.30 uur	D. Konniger en E. Screever
<b>Maandag 24 december</b>	<b>17.00 uur</b>	M. Redeker en E. Screever
<b>Dinsdag 25 december</b>	<b>10.30 uur</b>	D. Konniger en M. Redeker
Zondag 13 januari	10.30 uur	M. Redeker en D. Konniger
Zondag 27 januari	9.00 uur	E. Screever en D. Konniger
Zaterdag 2 februari	19.00 uur	M. Redeker en E. Screever
Zondag 10 februari	10.30 uur	D. Konniger en M. Redeker

Mocht je om een of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297.

### OPBRENGST EXTRA COLLECTES

21 oktober	€ 96,50	Wereldmissiedag
4 november	€ 45,20	Willibrordzondag
10 november	€ 56,15	Radboudstichting
17 november	€ 57,80	Jongerenwerk Aartsbisdom Utrecht

### TERUGBLIK OP FEESTAVOND DIAPASON

Op vrijdag 5 oktober was het weer zover, het jaarlijkse feestje van Diapason. Om kwart voor 8 zouden we ons verzamelen bij de boerderij van Harry ten Hagen om per fiets te vertrekken naar De Hof van Eckbergen. De regen gooide roet in het eten en velen van ons zijn met de auto gegaan. Het was zoals altijd een bijzonder gezellige avond. We hebben daar heerlijk gegeten en daarna 1,5 uur gebowld. Onze jongere garde ontdekte al snel de ballenbak en de klimtoestellen, maar na een paar biertjes wilden de ouderen ook wel een keer van de glijbaan. Je raadt het al, het was dolle pret zo met elkaar.

Mochten er onder u mensen zijn die van zingen houden en leuke tijdsbesteding zoeken dan ben je op maandag vanaf 19.00 uur van harte welkom in de kerk. Na de repetitie is er voor ieder die dat wil koffie in het Achterhuis. Wij zijn gewoon een hele gezellige club waar iedereen zich thuis voelt. Interesse? Dan kun je me altijd bellen.

**Groetjes Ery Geerts (tel. 292630)**

## 20 DECEMBER: KERSTMIDDAG SENIORENSOOS

**D**e werkgroep Caritas organiseert dit jaar de kerstmiddag op donderdag 20 december in het Achterhuis. Aanvang 14.00 uur, einde circa 17.30 uur.

We beginnen de middag, die geheel in het teken staat van Kerst, met een inleidende dienst door pastor Marga Peters-van Langen. Verder zorgen u en wij ervoor dat het een gezellige middag wordt, onder het genot van een hapje en drankje.



Voor deze middag vragen wij van de soos-leden een bijdrage van €10,00 en van niet soos-leden €12,50.

**Opgave bij Willy Klein Nijenhuis, telefoon 0545-292177**

## START VOORBEREIDING VOOR SACRAMENT VAN HET H. VORMSEL

**I**n februari 2013 starten we met de voorbereiding voor het H. Vormsel. Graag nodigen wij de ouders met hun zoon/dochter uit groep 8 uit voor de informatieavond over het sacrament van het Vormsel en het voorbereidingsproject op woensdag 6 februari om 19.30 uur in het Achterhuis.

Wilt u ons vooraf bericht doen of u deze avond aanwezig kunt zijn?

Kunt u niet komen 6 februari [uw zoon, dochter kan ook alleen komen] maar wilt wel dat uw zoon/dochter meedoet, dan kunt u dit ook doorgeven aan Marie José ten Have ☎ 0545-295274 of bij pastor Marga Peters (contactgegevens: zie blz. 18).

Op zaterdag 8 juni 2013 ontvangen de vormelingen uit de locaties Neede, Rietmolen, Rekken en Eibergen het sacrament van het heilig Vormsel in de feestelijke vormselviering, in kerk te Rietmolen.

Ook doen wij een dringend beroep op de ouders om ons met verschillende activiteiten te ondersteunen aangezien de werkgroep nog maar uit één persoon bestaat. Het zou vervelend zijn dat we de vormelingen niet kunnen voorbereiden omdat niemand wil helpen.

**Hartelijke groet,**

**Marga Peters, pastoraal werkster St Paulusparochie**



## DOOPDATA 2013

**I**n het 1<sup>e</sup> halfjaar 2013 zijn er in onze kerk twee doopvieringen, namelijk op zondag 13 januari en zondag 2 juni.

Beide vieringen beginnen om 12.00 uur en voorganger is kapelaan K. Donders.

Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u dat doorgeven aan het locatiesecretariaat. De werkgroep neemt daarna contact met u op.

**De Doopwerkgroep.**



## UIT DE BRIEVENBUS

### TAIZÉ-VIERINGEN IN GROENLO

**D**e Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lielvelde organiseert elke 2e en 4e woensdag van de maand een Taizé-viering, van 19.00u tot ca. 19.45u.

In de N.H. Calixtus (april t/m sept.)

9 – 23 januari

N.B. alleen 27 februari

13 – 27 maart

9 – 23 oktober

13 – 27 november

N.B. alleen 11 dec.

In de R.K. Calixtus (oktober t/m maart)

10 – 24 april

8 – 22 mei

12 – 26 juni

10 – 24 juli

14 – 28 augustus

11 – 25 september

Lieve mensen,

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle steun en medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens het ziek zijn en na het overlijden van onze pa en opa.

### **Jan ter Woerds.**

Het doet ons goed te weten, dat pa bij velen zo'n geliefd mens is geweest.

Marietje ter Woerds – Wolterink

Han & Jessica ter Woerds

Marja & Henk Vrielink

Monique & Martin te Lintelo

Brigitte & Jan Morsink

Sophie, Sjoerd, Dennis, Maaïke & Erik, Joren, Kim, Elke, Maud, Evy, Jet.



## 50<sup>e</sup> JAARGANG "BINDING"

### EXTRA JUBILEUMEDITIE GEPRESENTEERD

**O**p het eerste nummer van ons parochieblad, dat verscheen in juni 1961, stond als slogan van de redactie "voor en door de parochianen".

Dit jaar verschijnt de 50e jaargang van Binding. We hebben daarom eerder dit jaar al wat artikelen 'uit de oude doos' opnieuw gepubliceerd, om zo dit gouden



jubiläum onder de aandacht te brengen. Als redactie-duo hebben we natuurlijk nagedacht over hoe we dit gouden jubiléum nog wat extra glans zouden kunnen geven.

In het secretariaat staan elf ordners daarin met alle verschenen Bindingen. We zijn gaan lezen en we vielen van de ene verbazing in de andere. Binding was in het begin geen puur kerkblad zoals nu, maar eigenlijk een katholiek dorpsblad. Alles wat maar katholiek was (zoals sportverenigingen, onderwijs en vakbonden) mocht artikelen in Binding plaatsen. In de jaren '80 zie je dat veranderen en wordt Binding vooral een kerkblad, sterk gericht op Neede. En als er eind jaren '90 meer samenwerking ontstaat met omliggende plaatsen, komt er ook steeds meer nieuws van buiten Neede in Binding te staan.

We hebben daarom een extra uitgave gemaakt waarin we kijken naar vroeger en nu. Niet als een geschiedenisboek van de parochie, want dat heeft de Historische Kring Neede al gemaakt in 1998, bij het 100-jarig bestaan van de parochie. Wij hebben gekeken naar de rol die Binding vervuld heeft in en voor onze geloofsgemeenschap.

Deze jubiléumeditie is gepresenteerd bij de vrijwilligersmiddag op 25 november. Er liggen exemplaren achterin de kerk (om mee te nemen) en natuurlijk is op [www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl) deze jubiléumeditie ook te lezen.

**Gerard Bartels en Thea Wijnands**

## EEN DAG NIET GELACHEN...



De slee heb ik van de Kerstman gekregen, de sneeuw van God.



Mijn oude baan is weg bezuinigd.

### **Personeelsadvertentie om in dienst van God te treden:**

Kom voor de Heer werken!

Het is hard werken, je maakt lange dagen, en het wordt slecht betaald.

Maar de pensioenvoorzieningen zijn formidabel, niet meer van deze wereld!

## OPGAVE INTENTIES VOOR KERSTMIS 2012

Naam : \_\_\_\_\_ Telefoon : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

Intentie(s) voor : \_\_\_\_\_

voor de volgende viering(en): (aankruisen wat van toepassing is)

- Maandag 24 december 17.00 uur (1<sup>e</sup> viering op Kerstavond)  
*Gezinsviering, koor "Diapason", pastoor H. de Jong*
- Maandag 24 december 21.30 uur (2<sup>e</sup> viering op Kerstavond)  
*Woord- en Communieviering, Dames- en Herenchoor, pastor M. Peters-van Langen*
- Dinsdag 25 december 10.30 uur (1<sup>e</sup> Kerstdag)  
*Eucharistieviering, Dames- en Herenchoor, pastoor H. de Jong*

U kunt deze bon en het bijbehorende bedrag (€8,- per intentie) inleveren bij het parochiesecretariaat (uiterlijk vrijdag 21 december).

## CONTACTGEGEVENS

### **Centraal secretariaat St. Paulus:**

Angela Röeling

Nieuwstad 12

7141 BD Groenlo

Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur

☎ 0544-464663

✉ [secretariaat@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl)

### **Pastoresteam:**

Pastoor H.A.M. de Jong

Kloostersteeg 7

7141 BB Groenlo

☎ 06-123 797 93 (alleen voor dringende zaken)

✉ [pastoordejong@stpaulusparochie.nl](mailto:pastoordejong@stpaulusparochie.nl)

Karel Donders (kapelaan)

Grotestraat 88a

7151 BE Eibergen

☎ 06-283 021 01

✉ [donders.paulusparochie@gmail.com](mailto:donders.paulusparochie@gmail.com)

Simon Nagelmaeker (pastoraal werker)

Ververij 4

7151 KN Eibergen

☎ 06-535 535 57

✉ [simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl](mailto:simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl)

Marga Peters-van Langen (pastoraal werker)

Beukenlaan 10

7223 KL Baak

☎ 06-294 053 03

✉ [margapeters@stpaulusparochie.nl](mailto:margapeters@stpaulusparochie.nl)

Annette Zoet (pastoraal werker)

Scholtenhagenweg 42-42

7481 VP Haaksbergen

☎ 06-271 246 95

✉ [annettezoet@stpaulusparochie.nl](mailto:annettezoet@stpaulusparochie.nl)

**Locatieraad Neede** (✉ [locatieraadneede@stpaulusparochie.nl](mailto:locatieraadneede@stpaulusparochie.nl)):

Voorzitter	Gerhard ten Voorde	Ruwenhof 3	☎ 0545-293810
Secretaris	Gerard Bartels	Diekgraven 17	☎ 0545-296490
Budgethouder	Daniël Mol	Vaarwerkweg 4	☎ 06-22852326
Technische zaken	Tonnie Bolster	Julianastraat 39	☎ 0545-294044

## VAN DE REDACTIE

### RUIMTEGEBREK

**D**oor ruimtegebrek hebben we in deze Kerstbinding helaas niet alle aangeboden artikelen kunnen plaatsen.

De artikelen die we niet konden plaatsen gaan over:

- Een nieuw beleidsplan voor de St. Paulusparochie (1)
- Wat doet de PCI St. Paulus met het haar toevertrouwde Caritas-geld?
- Ontmoetingsdag voor 'nieuwe katholieken' op 26 januari
- Vier avonden 'Geloof beleven' (1<sup>e</sup> bijeenkomst op 24 januari)

Deze artikelen kunt u wel lezen op [www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl) (via Nieuwsberichten of Activiteiten). Als in het januarinumnummer ruimte beschikbaar is, zullen we één of meer van deze artikelen alsnog plaatsen.

<i>Editie</i>	<i>Redactievergadering</i>	<i>Verspreidingsperiode</i>
Januaribinding	9 januari 2013	21 – 25 januari 2013
Paasbinding	6 maart	18 – 22 maart
Pinksterbinding	24 april	6 – 8 mei
Vakantiebinding	26 juni	8 – 12 juli
Septemberbinding	28 augustus	9 – 13 september
Allerheiligenbinding	9 oktober	21 – 25 oktober
Kerstbinding	27 november	9 – 13 december

Aanleveren artikelen voor Binding via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: [redactieneede@stpaulusparochie.nl](mailto:redactieneede@stpaulusparochie.nl).



Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar. U kunt deze aanvragen via het locatiesecretariaat.

Wij wensen u allen  
een vreugdevol Kerstfeest  
en een gezond 2013



## ADVENTSWANDELING MET SCHAAPSKUDDE

**O**p zondag 16 december organiseert de Schaapskudde 't Needse Vleer een adventswandeling.

De start van de wandeling is om 15.00 uur, vanaf de Schaapskooi 't Schaop'nhoes aan de Koeweidendijk 33 in Neede.

We beginnen de wandeling met een korte overdenking i.s.m. de katholieke kerk van Neede. Daarna trekt de kudde door 't Needse Vleer voor een wandeling van 1,5 tot 2 uur.



Onderweg staan op verschillende plekken midwinterhoornblazers. Zij zijn aan het "anbloazen"! En wijzen ons de weg! U kunt met de kudde meewandelen, maar kunt ook zelf de route volgen.

Aan het eind van de route (in 't Schaop'nhoes), maar ook onderweg zal er iets warmes te verkrijgen zijn.

## stad in kerstsfeer

kerstbomen  
bijna bezwijkend onder  
glitters en glimmers  
kerstmannen zwaaierend met  
grote bellen  
schreeuwen hun kelen schor  
voor het grootste warenhuis  
ligt een zwerver  
gekleed in lompen  
onder een vieze deken  
het draaiorgel speelt  
een bekend kerstlied:  
" 't kwam op de aarde  
en had er geen huis..."

stad in kerstsfeer...

soldaten van het leger des heils  
vragen met vriendelijke stem  
om een kleine bijdrage

## Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 43	Openingstijden:	Woensdag : 9.30 - 11.30 uur
7161 GR Neede		Donderdag : 9.30 - 11.30 uur
☎ 0545-286835		Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur
✉ <a href="mailto:secretariaatneede@stpaulusparochie.nl">secretariaatneede@stpaulusparochie.nl</a>		
🌐 <a href="http://www.stpaulusparochie.nl">www.stpaulusparochie.nl</a>		
Rabobank: Algemeen: 13.56.00.065 - Actie Kerkbalans: 13.56.03.005		

FAMILIE \_\_\_\_\_