

BIJBLIJDE

Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede

51^e Jaargang, no. 3.

Mei – juni 2013

HEMELVAART VAN DE HEER

9 mei 2013: Handelingen 1, 1-11; Hebrëeën 9, 24-28; 10, 19-23; Lucas 24, 46-53

De meeste boeken eindigen met een duidelijk slot. De boef is gevangen. De twee geliefden hebben elkaar gevonden. De held sterft een tragische dood. Hoe dan ook: het einde is een slot. Dat is ook zo bij een muziekstuk, een toneelstuk, een film. Ook overwegingen moeten een duidelijk slot hebben.

Nu is het merkwaardige dan het evangelie van Lucas geen écht slot heeft. Aan het einde van zijn evangelie zet Lucas geen slot, maar een dubbel begin. Het eerste begin is dat Jezus naar de hemel gaat. Hoe we ons die hemel voor moeten stellen, waar die is, hoe deze eruit ziet: daar weten we weinig van. Weinig, maar wel iets: want vanuit die hemel zendt Jezus zijn Geest. Die hemel moet dus een toestand zijn waarin je intenser leeft dan hier. Het moet iets zijn van waaruit je meer kunt dan hier. Jezus zendt vanuit die hemel zijn heilige Geest. 'Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is; uit den hoge zult gij met kracht worden toegerust'. De resultaten liegen er niet om. De hemelvaart van Jezus maakt geen einde aan zijn activiteiten, maar brengt Hem tot een activiteit welke Hij nooit tevoren had opgebracht.

Het tweede begin waar het evangelie van Lucas van vertelt geldt ons mensen, die nog op aarde leven. 'Sta niet naar de hemel te staren', wordt er gezegd. Als je vervuld bent van de Geest van Jezus, als je voelt dat die heilige Geest over je

Hoogfeest van Pinksteren 2	Vertrek pastor M. Peters 3
Overzicht vieringen 3	Familieberichten 6
Verlag Polenreis 6	Marialof in meimand 8
Meditatief wandelen 9	Ouderavond over Vormsel- voorbereiding 2014 9
Inspiratie uit de Schrift 10	Geloven 'Nu' 10
Haaksbergse processie .. 11	Weekendwacht 11
18 augustus: Tentdienst 11	
Rooster misdienaars 12	Telling kerkgangers 12
Opbrengst 2 ^e collectes ... 12	Opbrengst Vastenactie .. 12
Seniorensoos 12	Kledingactie geslaagd! ... 13
Eerste H. Communie 13	
Mei Mariamaand 13	
Luisterboek 14	IJsheiligen 14
Contactgegevens 19	Van de redactie 19
30 juni: Paulusdag 20	

gekomen is: ga dan aan de slag, steek je handen uit de mouwen, laat die heilige Geest, die in je is, naar buiten komen.

Het einde van het evangelie meldt dat Jezus begint met het zenden van zijn Geest. En daar is Hij nog niet mee opgehouden. We zijn op weg naar Pinksteren. Het geboortefeest van de Kerk.

Pastoor H.A.M. de Jong

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

18-19 mei 2013: Handelingen 2, 1-11; Romeinen 8, 8-17; Johannes 14, 15-16.23b-26

'W' eet u waar ik me zo aan erger?', vroeg een vrouw met overtuiging, 'Al die kranten die steeds maar met dezelfde schandalen terugkomen. Het lijkt wel of ze er blij mee zijn. 'Maar het is toch ook erg wat er gebeurd is?!' zei ik. 'Ja, maar er is ook heel veel goeds gebeurd en daar hebben ze het nooit over.' Even later begon ze te vertellen over haar pijn, dat geen van de kinderen nog iets aan het geloof deed. Die zouden nu wel denken dat ze het grootste gelijk van de wereld hadden. Geen van haar kleinkinderen was gedoopt. Natuurlijk, ze hield van haar ongedoopte schatten. Ze bad voor ze. Maar ze durfde ze niet mee te nemen om een kaarsje op te steken bij Maria. Alleen de kerststal, die gaf ze een prominente plaats als ze op bezoek kwamen. Ineens zag ik een slim lachje om haar mond. 'Maar nou heb ik er iets op bedacht', zei ze. 'Er staat toch in de bijbel..., dat Jezus weg ging. Nou, bij mijn kinderen is Hij weggegaan. En dat Hij de heilige Geest zou sturen? Nou daar troost ik me dus maar mee; dat de heilige Geest toch wel in mijn kinderen werkt, ook al is Jezus weg.'

Deze vrouw sloeg de spijker op de kop. De werkelijkheid van God bestaat ook als wij niet meer over Hem spreken; ook als wij de woorden kwijt zijn; ook als de kerk alle invloed verloren heeft. De taal verschaalt, de rituelen krijgen een andere duiding, de kerk dreigt folklore te worden, maar de werkelijkheid van God is daar niet door getroffen. Natuurlijk niet.

Wat zou die heilige Geest nou bij haar kleinkinderen doen? In de bijbel komt de heilige Geest naar voren als een soort bezieling, een innerlijk kracht waarmee mensen grenzen overschrijden. De grenzen tussen standen en talen; de vijandschap en achterdocht tussen bevolkingsgroepen, het gebrek aan moed en doemdenken: die kan doorbroken worden door een uitgestoken hand. Het kan gebeuren in een voetbalstadion, dat Nederlandse en Marokkaanse jongens blij met elkaar staan te hossen. Dan overschrijden zij de grenzen van hun eigen ego. De geest is aan het werk.

De mensen van de Voedselbank die opkomen voor mensen die onder de armoedegrens moeten leven, een journalist die het beeld niet uit zijn hoofd krijgt van een Syrisch gezin bij de brandende puinhoop van hun gebombardeerde woning. Overal waar de mens de grens van zijn ego, van zijn eigenbelang overschrijdt, niet uit berekening, niet omdat het moet, maar uit ontroering, vanwege de schoonheid, de liefde, de barmhartigheid, overal daar is de Trooster, de Helper aan het werk. Daar ontdekken we, dat God ons niet verweesd achter heeft gelaat. Daar is het Pinksteren!

Pastoor H.A.M. de Jong

**MEDEDELING VAN
HET PASTORAAL TEAM EN
HET PAROCHIEBESTUUR ST. PAULUS**

zaterdag 27 april 2013

Geachte parochianen,
Met de nodige spijt moeten wij u melden dat onze bisschop, Kardinaal Eijk, ons onlangs heeft laten weten dat hij onze pastoraal werkster,

Mevrouw M.J.B. Peters – van Langen,

Marga, zoals velen haar kennen, heeft gevraagd om pastoraal werkster te worden in de parochie HH. Twaalf Apostelen (Zutphen en omgeving). Na een paar gesprekken heeft zij 'ja' gezegd op dit verzoek. Met ingang van 1 september heeft de bisschop haar in haar nieuwe parochie benoemd.

Zij zal gaan werken in een parochie met twaalf geloofsgemeenschappen en deel uit gaan maken van een pastoraal team, dat naast haar bestaat uit een pastoor en een pastoraal werker. Wij wensen haar een vruchtbare samenwerking toe met haar nieuwe collega's en haar nieuwe bestuur. We zijn intussen met het bisdom in gesprek over haar opvolging.

Op zondag 7 juli a.s. zullen wij tijdens de viering van 10.30 uur in het eucharistisch centrum in Groenlo afscheid van haar nemen. Na afloop zal er gelegenheid zijn om haar ook persoonlijk de hand te drukken.

Het Parochiebestuur en het Pastoraal team

OVERZICHT VIERINGEN

Gebruikte afkortingen:

EU = Eucharistieviering
WCV = Woord- en Communieviering
WD = Woorddienst

HdJ = Pastoor H. de Jong SN = Pastor Simon Nagelmaeker
KD = Kapelaan Karel Donders AZ = Pastor Annette Zoet
MP = Pastor Marga Peters-van Langen
WW = Dominee W. Weersma

Do. 9 mei **Hemelvaart van de Heer**
10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor.
Voorganger is kapelaan K. Donders.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Do. 9 mei	Rietmolen 9.00 uur EU – KD		10.30 uur EU – HdJ

Weekend van 11 en 12 mei: 7^e Zondag van Pasen

Zo. 12 mei **Moederdag**
9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor.
Voorganger is kapelaan K. Donders.

Di. 14 mei 19.30 uur Mariaviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Do. 16 mei 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 11 mei	Eibergen 19.00 uur WCV – MP Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ		17.30 uur EU - KD
Zo. 12 mei			10.30 uur EU – KD
Di. 14 mei	Eibergen 9.00 uur EU – HdJ		
Do. 16 mei	Eibergen 19.30 uur Mariaviering – HdJ		

Weekend van 18 en 19 mei: Hoogfeest van Pinksteren

Zo. 19 mei 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger is kapelaan K. Donders.
Er is een 2^e collecte voor de Nederlandse Missionaris.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 18 mei	Eibergen 19.00 uur WCV – SN Rietmolen 19.30 uur EU – KD		17.30 uur EU – HdJ
Zo. 19 mei			10.30 uur EU – HdJ
Ma. 20 mei	Eibergen 9.00 uur EU – KD		10.30 uur EU – HdJ
Di. 21 mei	Eibergen 9.00 uur EU – KD		

Weekend van 25 en 26 mei: Heilige Drie-eenheid

Za. 25 mei 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor.
Voorganger is pastoor H. de Jong.

Vr. 31 mei 14.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is de heer F. Rinkema (Ger. Kerk Vrijgemaakt) m.m.v. C.K. Jubilate. Slecht ter been? Bel de Vlearmoebus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.
Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 25 mei	Rietmolen 19.30 uur WCV – AZ		17.30 uur EU – HdJ
Zo. 26 mei	Eibergen 11.30 uur 1 ^o HC – HdJ/MP		10.30 uur EU – KD
			17.00 uur Marialof – HdJ
Di. 28 mei	Eibergen 9.00 uur EU – KD		

Weekend van 1 en 2 juni: Sacramentsdag

Zo. 2 juni 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor.
Voorganger is kapelaan K. Donders.

12.00 uur Doopviering met zang van het koor Diapason.
Voorganger is kapelaan K. Donders.

Wo. 5 juni 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.
Do. 6 juni In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 1 juni	Eibergen 19.00 uur WCV – SN		17.30 uur EU – HdJ
Zo. 2 juni	Rietmolen 9.00 uur EU – KD		10.30 uur EU – HdJ met
Di. 4 juni	Eibergen 9.00 uur EU – HdJ		aansl. Sacramentsprocessie

	<u>In onze buurlocaties (vervolg):</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Do. 6 juni	Rietmolen 9.00 uur	EU – HdJ	
Vr. 7 juni		H. Hart van Jezus	19.00 uur EU – KD

Weekend van 8 en 9 juni: 10° Zondag door het Jaar

Za. 8 juni In de RK Kerk te Rietmolen:
Vormselviering voor de vormelingen van Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen. Voorgangers zijn vicaris H. Pauw en pastor M. Peters-van Langen.

Zo. 9 juni In onze kerk:
10.00 uur Oecumenische dienst. Voorgangers zijn pastor A. Zoet en mevr. R. Wormgoor. Het koor Jubilate zingt.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 8 juni			17.30 uur EU – KD
Zo. 9 juni	Eibergen 10.30 uur	EU – HdJ	10.30 uur EU – KD
Di. 11 juni	Eibergen 9.00 uur	EU – KD	

Weekend van 15 en 16 juni: 11° Zondag door het Jaar

Zo. 16 juni **Vaderdag**
10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

Wo. 19 juni 20.00 uur Redactievergadering voor de Vakantiebinding.
Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus van het locatiesecretariaat.

Do. 20 juni 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 15 juni	Rietmolen 19.30 uur	EU – KD	17.30 uur EU – KD
Zo. 16 juni	Eibergen 9.00 uur	WCV – MP	10.30 uur EU – KD
Di. 18 juni	Eibergen 9.00 uur	EU – KD	

Weekend van 22 en 23 juni: 12° Zondag door het Jaar

Za. 22 juni 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Vr. 28 juni 14.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is de heer R. Reinders (Prot. Gemeente) m.m.v. Cantorij Prot. Gemeente. Slecht ter been? Bel de Vlearmoebesbus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 22 juni	Eibergen 19.00 uur	WCV – SN	17.30 uur EU – HdJ
Zo. 23 juni	Eibergen 10.00 uur	Oec. Maatdienst -WW	10.30 uur EU – HdJ
	Rietmolen 10.30 uur	WCV – SN	
Ma. 24 juni		Geboorte H. Joh. De Dooper	19.00 uur EU – HdJ
Di. 25 juni	Eibergen 9.00 uur	EU – KD	

Weekend van 29 en 30 juni: H. Petrus en Paulus

Za. 29 juni 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

Zo. 30 juni **St Paulusdag**

Bij de Piepermolen in Rekken:
10.30 uur Gezamenlijke openlucht Eucharistieviering voor alle parochianen van de St. Paulusdag. Alle pastores gaan voor.
Na de viering is er een gezellig programma (zie de uitnodiging op de achterzijde van deze Binding).

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 29 juni	Rietmolen 19.30 uur	EU – HdJ	17.30 uur EU – KD

Bij het samenstellen van deze editie van Binding was helaas nog geen rooster beschikbaar voor de periode vanaf 1 juli 2013. Vandaar dat het onderdeel 'Vieringen in de komende weken' ontbreekt.

Zodra het rooster voor het 2° halfjaar 2013 bekend is, zal deze ook gepubliceerd worden op de website van de parochie (www.stpaulusparochie.nl).

FAMILIEBERICHTEN

Gedoopt:

24-03 Maud en Hanne Heinneman Gantvoort 23

Overleden:

18-03 Dhr. G.J. Voordouw, Burg. Mensstraat 7, 68 jaar
07-04 Mevr. E. Waanders-ten Brinke, Hofmaat 24, 87 jaar
10-04 Dhr. H.J. Bolster, Beatrixstraat 39, 91 jaar
22-04 Dhr. T.H.J. Thuinte, Haarloseweg 3, 81 jaar

NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE

VERSLAG POLENREIS VINCENTIUS IN APRIL 2013

Na enige onduidelijkheden over het al dan niet doorgaan van de geplande Polenreis, gingen we dinsdagmorgen 9 april in alle vroegte op stap. Tonnie en Annie Starte, Jan en Riet te Brake, Dinie Boerkoel en ik. Tonnie was onze chauffeur, die ons veilig overbracht naar Bydgoszcz in centraal Polen.

Bisdom Bydgoszcz

Het is sinds enige jaren een zelfstandig bisdom. Priester voor de diaconie in Bydgoszcz is Wojciech Przybyla. Hij spreekt een beetje Engels. Zijn leken-assistent is Roman. Deze spreekt redelijk Duits. Zijn secretaresse is Kasja. Zij sprak alleen Pools. Zoals hieruit blijkt, moest alles steeds worden vertaald. Een moeizaam gebeuren, maar het lukte. We bezochten veel kerken, diaconale

locaties en projecten in het gehele bisdom. Het Caritaswerk is daar sterk verbonden met het kerkelijke gebeuren. Caritas heeft sterke banden met verpleging (thuiszorg), onderwijs, hospices, gaarkeukens, geestelijk gehandicaptenzorg. We kwamen er geen zelfstandige Vincentiusvereniging tegen. Alles valt er onder Caritas. Velen droegen een rood shirt met het woord Caritas en het Caritas-logo.

Speedy Gonzales

In Polen werden we rondgereden met het Caritas-busje door priester Wojciech. Hij reed graag en ook vaak hard over de niet al te beste Poolse landwegen. (De grotere wegen zijn met Europese steun tot stand gekomen en zien er wel fraai uit. Compleet met geluidsschermen terwijl er geen huizen te bekennen waren... Dat was wel wat vreemd.)

Basiliek

We bezochten de basiliek, die gewijd is aan Vincentius da Paulo, onze eigen Vincentiuspatroonheilige. Een mooie kerk. Rond het hoofdaltaar stond zijn beeltenis groot afgebeeld. Hetzelfde beeld als in Groenlo in het Vincentiusgebouw te zien is.

Stille aanbidding

We bezochten een zusterkapel, die eeuwigdurend (7 maal 24 uur) het sacrament uitstellen in een monstrans om te aanbidden. Zij bewaken in een buitendeur een van buiten af te openen luik waarin men baby's kan afgeven ter adoptie (te vondeling gelegd). Het heet: 'Window of life' ('Raam van het leven'). We werden er stil van en ineens voelde het aanbidden in de kapel veel beter en intenser.

Jostiband

Zo'n stil moment ervoeren we wel vaker. We bezochten bijv. een opvanghuis voor geestelijk gehandicapten. Ze doen daar van alles met hen: figuurzagen, schuren, verven, boetseren, computerles, psychotherapie, enz. enz. Een groepje van de muziektherapie zong voor ons over de lente die kwam en het mooie Halleluja. Kippenvel! kregen we ervan. Wat een blijheid ervoeren we in dat huis!

Subsidie

Alles is in handen van de Caritas en wordt 'gesubsidieerd' door de verkoop van ingebrachte meubelen, kleding en allerlei gerei uit o.a. het Grolse Vincentiushuis. Zo nu en dan vertrekt een vrachtwagen vol met overvloedig materiaal uit Groenlo naar Polen. Naar Bydgoszcz. Wat geweldig als je dan ziet wat men er allemaal mee financiert. Priester Wojciech is een geweldige organisator in zijn bisdom. Zoveel betrokken vrijwilligers en mensen die voor weinig loon veel doen.

Restaurant

De Caritas bezit een restaurant in de stad ('Onder de engelen') met een goede kaart met originele streekgerechten. Veel wordt bereid door vrijwilligers en ook o.a. door de geestelijk gehandicapten! Dan smaakt het eten je extra lekker! We mochten er deze dagen regelmatig aanschuiven en genieten van wat ons werd aangeboden. We zijn er niets tekort gekomen. Nee, eerder aangekomen!

Gaarkeukens

We bezochten enkele plekken waar honderden mensen dagelijks eten krijgen vanuit gaarkeukens. Op de ene locatie serveerden zusters Albertinen het eten uit. Op de andere locatie waren dat vrijwilligers. Echt liefdewerk. Ook bezochten we een R.K. Scholengemeenschap waar alle kinderen tussen de middag een goede maaltijd krijgen geserveerd. De arme kinderen krijgen dat daar gratis. Caritas helpt om de keuken professioneel te bouwen en in te richten. Hier wordt het Caritaswerk wel beperkt tot R.K. kinderen. De school heeft zelfs een eigen kerk voor kinderen die willen bidden.

Hospice

We bezochten in een dorp een door zusters gerund kinderhospitium. Veel verstoten kinderen met ernstige handicaps worden hier liefdevol verzorgd. Ook biedt men ruimte aan (veelal psychiatrische) mensen die terminaal zijn. (Hospice-functie) Dinie Boerkoel kon hier haar hart ophalen als verpleegkundige.

Dinie Boerkoel

Ze zamelt medische materialen in die met de vrachtwagen mee worden gezonden naar o.a. deze plek. Deze materialen kunnen de lokale verpleegkundigen daar ook goed gebruiken. Volgend jaar wil Dinie daar twee weken meedraaien als vrijwillig verpleegkundige. Het zou mooi zijn als we haar dan heel wat mee konden geven!

Moe maar voldaan

Samen met priester Wojciech, Roman en Kasja hebben we de afgelopen week heel wat diaconie-locaties in en om Bydgoszcz bezocht. De Caritas doet daar heel veel goed werk, mede dankzij onze steun.

Dus, als u goede overtollige spullen heeft, zoals kleding, schoenen, speelgoed, meubilair, medische materialen, meldt u bij de Groenlose Vincentius. Ze halen het graag bij u op. Samen kunnen we zoveel betekenen voor mensen in kwetsbare situaties.

Moe maar voldaan zijn we weer teruggekeerd in parochie St Paulus. Het was geweldig!

Simon Nagelmaeker, pastoraal werker en profielbeheerder diaconie

MARIALOF MEIMAAND IN HET EUCHARISTISCH CENTRUM

Naast de vele feestdagen waarop een aspect van of een gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft onze Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de rozenkrans.

In het Eucharistisch Centrum van de St. Paulusparochie (St. Calixtuskerk te Groenlo) openen én sluiten we de meimaand met een plechtig Marialof, waarin ook een moment van aanbidding van het H. Sacrament plaatsvindt én de zegen met het H. Sacrament wordt gegeven.

Opening van de meimaand:

zondag 5 mei, 17.00 uur, met zang van het herenkoor Lievelede;
agens: kapelaan K.A. Donders

Sluitingslof:

zondag 26 mei, 17.00 uur, met zang van het dameskoor Groenlo;
agens: pastoor H.A.M. de Jong

Naast deze vieringen wordt er in diverse kerklocaties van onze parochie aandacht besteed aan de devotie tot Maria. In diverse kerken wordt het rozenhoedje gebeden, de beeltenis van Maria met extra bloemen en kaarsen omgeven en vindt een speciale Mariaviëring door de week plaats (*in Neede op 14 mei, red.*)

Pastoor H.A.M. de Jong

MEDITATIEF WANDELEN OP 25 MEI

Meditatief wandelen is de haast uit je hoofd halen, het tempo van de ziel volgen en open komen voor wat zich aandient. Lopen zonder haast en in stilte kan je op een diepere laag brengen bij de natuur, bij jezelf, bij de Bron van alle leven. We beginnen met een meditatief moment en sluiten daar ook mee af.



Datum wandeling: zaterdag 25 mei 2013

Tijd: 10.00 tot 13.00 uur

Plaats: Café-restaurant "De Olde Mölle", Diepenheimseweg 21, 7161 MH Neede.
Afstand: 6 km.

Kosten: kopje koffie of thee bij het restaurant

Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet, Trudy Korenromp, Rieky Luttkholt

Opgave en inlichtingen: Annet Zoet, e-mail annettezoet@gmail.com telefoon 06-27124695

OUDERAVOND

OVER DE VORMSELVOORBEREIDING 2013-2014

Aan alle ouders uit Neede, Rekken, Eibergen en Rietmolen van de kinderen in groep 7 die na de zomervakantie in groep 8 beginnen.

Ieder jaar worden kinderen voorbereid op het ontvangen van het sacrament van heilig Vormsel. Voor het komende jaar is er voor een andere opzet gekozen die meer aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. D.m.v. workshops gaan de vormelingen van Neede, Rietmolen, Rekken en Eibergen samen ontdekken wat geloof voor hen kan betekenen.

Om op deze wijze de vormelingen te kunnen voorbereiden hebben we ondersteuning nodig van ouders, daarom willen we al voor de zomervakantie het nieuwe project en traject toelichten.

We nodigen hiervoor alle ouders van de vormelingen die in 2014 gevormd willen worden uit:

- op woensdag 29 mei 20.00 uur voor de ouders uit Neede en Rietmolen in het Achterhuis Borculoseweg 43 te Neede
- En op donderdag 30 mei om 20.00 uur voor de ouders uit Rekken en Eibergen in het Achterhuis Borculoseweg 43 te Neede

S.v.p. vooraf aanmelden of u komt en op welke avond, bij Marga Peters margapeters@stpaulusparochie.nl of 06-29405303.

**Namens het pastoresteam,
Karel Donders en Marga Peters**

INSPIRATIE VANUIT DE SCHRIFT

Een aantal mensen heeft te kennen gegeven, zich graag wat meer te verdiepen in de schrift. Daarom willen wij een "Inspiratie vanuit de Schrift" bijeenkomst organiseren.

Wij willen ons gaan verdiepen in een tekst uit het evangelie van Lucas. Wat kan deze tekst voor ons persoonlijk betekenen? De bijeenkomst staat op zichzelf, en iedereen is van harte welkom. Wij hopen er in het najaar een vervolg aan te kunnen geven.

De bijeenkomst zal gehouden worden op maandag 3 juni 2013 van 9.30 tot 11.30 uur in de Anthoniusbeuk van de Mattheuskerk te Eibergen. Er is plek voor 12 deelnemers en de kosten voor deze ochtend zijn 2 euro per bijeenkomst. U kunt zich voor deze ochtend opgeven bij Judith Herbers, via de mail judithherbers@online.nl of telefonisch 0545-476502.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Judith Herbers of pastor Marga Peters, 06 29 405 303, die de eerste ochtend zal leiden.

Marga Peters, Rieky Luttkholt en Judith Herbers

GELOVEN 'NU'

Aan het begin van de zomer trekken we onze wandelschoenen aan. Wandel met ons mee!

Al wandelend kom je in gesprek met elkaar over zaken die jou en je tochtgenoten kunnen inspireren. Het kaartspel van de KRO: "De Wandeling" gebruiken we om het gesprek op gang brengen. We wandelen in de omgeving van Rekken!

Wanneer: maandag 17 juni 2013

Vertrekpunt: Het Los Hoes, gelegen achter de pastorie van de H.H. Martelaren van Gorcumkerk, Rekkenseweg 40 (oprit tussen de pastorie en het kerkhof)

Tijd: 19.00 uur

Duur wandeltocht: ± 2 uur

Graag voor 13 juni aanmelden bij één van de onderstaande personen of via de mail.

Met vriendelijke groet,

Anita Overkamp (☎ 0544-464824), **Trudy Korenromp** (☎ 0544-461120),
Rieky Luttkholt (☎ 0545-474255), **Secretariaat Groenlo** (☎ 0544-461335 (di-wo-do 9.00-11.00 uur) ✉ secretariaat@calixtusmaria.nl

VOORAANKONDIGING HAAKSBERGSE PROCESSIE NAAR KEVELAER 2013

Dit jaar zijn de volgende processies van de Haaksbergse Processie naar Kevelaer:

- Zaterdag 14 september 2013: Processie naar Kevelaer
- Zondagavond 6 oktober 2013: Kevelaerslof in de St. Pancratiuskerk in Haaksbergen (aanvang 19.00 uur).
- Vrijdag 1 november 2013: Afsluiting Bedevaartsjaar Kevelaer.

Het thema van dit bedevaartsjaar is: "In geloof gaan we op weg".

Noteer alvast de data in uw agenda!

Bestuur Haaksbergse Processie naar Kevelaer.

WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg, is bereikbaar van vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag - maandag	Pastor	Telefoon
10 - 13 mei	H. de Jong	06-12379793
17 - 20 mei	K. Donders	06-28302101
24 - 27 mei	A. Zoet	06-27124695
31 mei - 3 juni	S. Nagelmaeker	06-53553557
7 - 10 juni	K. Donders	06-28302101
14 - 17 juni	M. Peters-van Langen	06-29405303
21 - 24 juni	H. de Jong	06-12379793
28 juni - 1 juli	S. Nagelmaeker	06-53553557

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen.

NIEUWS VAN DE OECUMENE

OM ALVAST TE NOTEREN:

18 AUGUSTUS OECUMENISCHE TENTDIENST

De oecumenische tentdienst is dit jaar op 18 augustus.

De viering begint om 11.00 uur.

Vanaf 10.30 uur staat de koffie voor u klaar.



Het thema is "Ik geef feest. Jij komt toch ook!"

Muzikale medewerking verleent het RK-koor "Spirit" uit Beckum.

Voorganger is pastor Marga Peters-van Langen. Het is, vanwege haar benoeming per 1 september in de parochie Twaalf Apostelen (zie blz. 3), de laatste keer dat ze in Neede voorgaat.

Nadere informatie volgt in de volgende uitgave van Binding.

11 - mei / juni 2013

UIT DE WERKGROEPEN

ROOSTER MISDIENAARS

Donderdag 9 mei	10.30 uur	D. Konniger en T. Konniger
Zondag 12 mei	9.00 uur	D. Konniger en L. Stokkers
Zondag 19 mei	10.30 uur	T. Konniger en S. van Vugt
Zaterdag 25 mei	19.00 uur	D. Konniger en L. Stokkers
Zondag 2 juni	10.30 uur	T. Konniger en D. Konniger
Zaterdag 22 juni	19.00 uur	L. Stokkers en S. van Vugt

Mocht je om een of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297.

TELLING AANTAL KERKGANGERS

Op verzoek van het KASKI is ook dit jaar in onze St. Paulusparochie tijdens 2 weekenden het aantal kerkgangers geteld:

Zaterdag 4 april	19.00 uur	Woord- en Communieviering	58 kerkgangers
Zaterdag 13 april	19.00 uur	Eucharistieviering	98 kerkgangers

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

31 maart	€ 226,10	Parochiële Caritas Instelling
21 april	€ 123,70	Roepingenzondag

OPBRENGST VASTENACTIE

Onder het motto "Even minderen voor **VASTENAKTIE** Honduras" vroeg de Vastenactie dit jaar onze aandacht en steun voor de migranten die terugkeren naar Honduras, na pogingen de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras te ontvluchten. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun 'Belofde Land', op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan.

De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migranten én hun gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg.

De beide R.K. scholen in Neede zamelden het mooie bedrag van €755,15 in.

Via de Vastenton achterin de kerk werd €442,35 ingezameld.

Dat brengt het totaalbedrag op €1.197,50. Hartelijk dank aan alle gevers!

Het bedrag is inmiddels overgemaakt op Giro 5850 Vastenactie, Den Haag.

SENIORENSOOS

Dit jaar zal de gezellige middag van de Seniorensoos worden gehouden in september. In de vakantiemaanden juli en augustus zijn er, zoals gebruikelijk, géén soosmiddagen.

Werkgroep Seniorensoos

12 - mei / juni 2013

SAM'S KLEDINGACTIE GESLAAGD!

Op 5 en 6 april werd in Neede maar liefst 770 kilo kleding, schoeisel en huishoudtextiel ingeleverd ten bate van Sam's kledingactie!

Vorig jaar werd 150 kg ingezameld, in 2011 600 kg. Dank aan alle gevers voor dit geweldige resultaat! De opbrengst gaat naar Cordaid Mensen in Nood.



EERSTE HEILIGE COMMUNIE

We zijn begonnen met het versturen van de aanmeldingen. Zodat we konden kijken hoeveel kinderen er de 1e H. Communie wilden doen. Er hebben zich 9 kinderen aangemeld.

De eerste ouderavond was een kennismaking met de ouders. Later kwam er een kinderbijeenkomst zodat we met de kinderen kennis konden maken.

Tijdens de ouderavond werd er ook een aantal taken verdeeld zoals: fotograaf regelen, lezen enz.

De kinderbijeenkomsten waren op de woensdagmiddag. Bij deze bijeenkomsten werkten we uit een nieuw project deze heette Gods Grootste Geschenk. Tijdens de bijeenkomsten lasen we verhalen uit het project, gingen naar de kerk, hadden rondje kerk en gingen knutselen. We zijn ook naar Bakkerij Stroet geweest, dit jaar samen met de communicantjes uit Rietmolen.

Eindelijk was het dan zover 21 april deden 9 kinderen de 1e H. Communie. Het weer werkte mee het was 's morgens wel fris maar droog en de zon kwam erbij. Het was een leuke en vlotte viering.

Gefeliciteerd met de 1e H. Communie: Tess ten Hoopen, Demi Bolster, Mathijs Slotboom, Birke Landkroon, Tara Bruggeman, Tim te Winkel, Daisy Tetteroo, Roan te Woerd en Maud Heinneman.

De Communiewerkgroep

MEI - MARIAMAAND

het zal je maar overkomen....

*zo'n kind in de schoot geworpen te krijgen, zo'n gezegend kind
Maria, gezegende onder de vrouwen*

het zal je maar overkomen....

*zo'n kind te moeten opvoeden, zo'n uitverkoren kind
Maria, uitverkorene onder de vrouwen*

het zal je maar overkomen....

je kind te verliezen aan de dood, je geliefde kind

*Maria, moeder, lotgenote en zielsverwante
van alle rouwende moeders in deze wereld*

moge het je overkomen

om door haar getroost te worden



Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

13 – mei / juni 2013

GELEZEN

LUISTERBOEK

Er komen steeds meer luisterboeken beschikbaar. Zo attendeerde uitgeverij DAMON uit Budel (☎ 0495-499319, ✉ info@damon.nl) ons op het luisterboek "Gelukkig leven en zeven andere preken van Augustinus".

Van Augustinus zijn ongeveer zeshonderd preken bewaard gebleven. Daarvan zijn er in de afgelopen jaren vele in het Nederlands vertaald.

Op deze CD is een aantal preken te beluisteren. Elke preek duurt zo'n tien minuten. Aan bijna elke preek gaat een stukje bijbeltekst vooraf. De lezing helpt om de preek te begrijpen. Als geen ander uit de vijfde eeuw heeft Augustinus zich ingespannen om de rijkdom van bijbelse geschriften en liturgische thema's voor allerlei mensen toegankelijk te maken en hen te helpen zoeken naar een gelukkig leven.

ISBN 978 90 5573 887 8 Prijs €12,90 (geen verzendkosten).

IJSHEILIGEN

Van 11 t/m 14 mei is het IJsheiligen. Maar wat is dat nou eigenlijk? Geen plantjes planten? Vier heiligen? Weerspreuken?

IJsheiligen is één van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de volksweerkunde. De eerste berichten over deze strenge heren dateren van rond het jaar 1000. De IJsheiligen zijn Mamertus, Pankratius, Servatius en Bonifacius. Zij vierten hun naamdagen op 11, 12, 13 en 14 mei (KNMI, 2012). Het wordt IJsheiligen genoemd omdat dit de periode is waarin de vorst afloopt.

Weerspreuken

IJsheiligen is niet alleen super cool omdat het naar verwachting niet meer zal gaan vriezen. Ook is het keigaaf omdat er allemaal leuke spreuken bij bedacht zijn, zoals:

- Pancraas, Servaas, en Bonifaas brengen sneeuw en ijs helaas!
- Voor IJsheiligen de bloempotten buiten, veelal kun je er dan naar fluiten, wacht af tot de heiligen zijn voorbij, de bloemen zijn u daarvoor blij.
- Het kan vriezen tot in mei, tot de IJsheiligen zijn voorbij.
- Al is Mamertus oud en grijs, houdt hij van vriezen nog en ijs.
- Servaas moet verlopen zijn, voor de nachtvorst goed en wel verdwijnt.
- Wie zijn schaap scheert voor St. Servaas, houdt meer van wol dan van het schaap.

Plantjes

IJsheiligen heeft niet alleen betrekking op heiligen en weerspreuken, maar ook op tuinierend Nederland. Bloemen als Vlijtige Liesjes en Margrietjes zouden niet geschikt zijn om voor IJsheiligen te plaatsen. Toch wordt het Nederlandse weer steeds zachter en wordt er steeds minder aan deze regel vastgehouden.

14 – mei / juni 2013

CONTACTGEGEVENS

Centraal secretariaat St. Paulus:

Angela Röeling
Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo

Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur
☎ 0544-464663
✉ secretariaat@stpaulusparochie.nl

Pastoresteam:

Pastoor H.A.M. de Jong
Kloostersteeg 7
7141 BB Groenlo

☎ 06-123 797 93
✉ pastoordejong@stpaulusparochie.nl

Karel Donders (kapelaan)
Grotestraat 88a
7151 BE Eibergen

☎ 06-283 021 01
✉ donders.paulusparochie@gmail.com

Simon Nagelmaeker (pastoraal werker)

Ververij 4
7151 KN Eibergen

☎ 06-535 535 57
✉ simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl

Marga Peters-van Langen (pastoraal werker)

Beukenlaan 10
7223 KL Baak

☎ 06-294 053 03
✉ margapeters@stpaulusparochie.nl

Annet Zoet (pastoraal werker)

Scholtenhagenweg 42-42
7481 VP Haaksbergen

☎ 06-271 246 95
✉ annettezoet@stpaulusparochie.nl

Locatieraad Neede (✉ locatieraadneede@stpaulusparochie.nl):

Voorzitter	Gerhard ten Voorde	Ruwenhof 3	☎ 0545-293810
Secretaris	Gerard Bartels	Diekgraven 17	☎ 0545-296490
Budgethouder	Daniël Mol	Vaarwerkweg 4	☎ 06-22852326
Technische zaken	Tonnie Bolster	Julianastraat 39	☎ 0545-294044

VAN DE REDACTIE

Editie

Vakantiebinding
Septemberbinding
Allerheiligenbinding
Kerstbinding

Redactievergadering

19 juni
28 augustus
9 oktober
27 november

Verspreidingsperiode

1 – 5 juli
9 – 13 september
21 – 25 oktober
9 – 13 december



Aanleveren artikelen voor Binding via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl.

Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar.
U kunt deze aanvragen via het locatiesecretariaat.

Let op: de redactievergadering en verspreiding van de Vakantiebinding zijn één week vervroegd vanwege het ontbreken van het rooster voor de 2^e helft 2013.

De redactievergadering is dus nu op 19 juni in plaats van op 26 juni.

15 – mei / juni 2013

2^E ST. PAULUSDAG ZONDAG 30 JUNI 2013 IN REKKEN



Beste parochianen,

Wij nodigen u uit voor de St. Paulusdag op zondag 30 juni 2013!

Om het "Paulus gevoel" te versterken organiseren wij jaarlijks een St. Paulusdag, elk jaar in een andere geloofsgemeenschap.

Dit jaar bent u welkom in Rekken bij de geloofsgemeenschap van de H.H. Martelaren van Gorcum.

We beginnen om 10.30 uur met de Eucharistieviering bij de Rekkense molen, in de openlucht! Het pastorale team zal voorgaan in deze Eucharistieviering en de zanggroep Rekken, het dames- en herenchor uit Rekken en het koor Cecil uit Rietmolen zullen de zang verzorgen. (Met slecht weer gaan we natuurlijk naar binnen.)

Na de viering gaan we voor een kop koffie/thee met een broodje naar het, naast de kerk gelegen, café Kerkemeijer. Na de koffie zijn er 2 activiteiten:

Een rondrit met een Jan Plezier rondom Rekken en een voordracht van mevr. Ineke van der Werf van het Museum van Weleer. Na afloop van beide activiteiten willen we, rond 14.00 uur, gezamenlijk met een drankje de St. Paulusdag afsluiten.

Graag zien wij u op zondag 30 juni in Rekken,

de werkgroep St. Paulusdag.

We willen graag weten hoeveel mensen aan deze feestdag deelnemen, zodat we genoeg koffie/thee en broodjes hebben voor iedereen! Wilt u zich z.s.m. (uiterlijk 22 juni) aanmelden bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap of uw naam en adres mailen naar st.paulusdag@gmail.com.

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 43
7161 GR Neede
☎ 0545-286835
✉ secretariaatneede@stpaulusparochie.nl
🌐 www.stpaulusparochie.nl
Rabobank: Algemeen: 13.56.00.065 - Actie Kerkbalans: 13.56.03.005

Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur
Donderdag : 9.30 - 11.30 uur *)
Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur
*) Alleen niet in juli en augustus

FAMILIE _____

16 – mei / juni 2013