

BIJBLIJDE

Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede

52^e Jaargang, no. 1.

januari - februari - maart 2014

DE DOOP

In tegenstelling tot de meesten van u kan ik me mijn doop nog goed herinneren. Ik was tweeëntwintig. Met vrienden was ik meegegaan naar een jongerenviering die me erg had aangesproken: de liederen van het jongerenkoor, de teksten gelezen door jongeren gingen over wat ik ook ervoer en de overweging stelde daar vragen bij, verbond de bijbelse woorden met hier en nu.

Ik ontmoette een oom van mijn vriend die missionaris was in Brazilië. Hij vertelde hoe hij daar werkte met arme landloze boeren, hoe hij hielp landbouwcoöperaties op te zetten en vakbonden, hoe hij 's avonds lezen, schrijven en rekenen gaf aan mannen en vrouwen die als kind al hadden moeten werken. Hij richtte Bijbelgroepen op en las met hen zo, dat zij hun eigen erin herkenden en in zijn preken vertelde hij de mensen, dat God voor hen opkomt en hen wil bevrijden, omdat het Zijn bedoeling is dat mensen vrij en gelukkig zijn, dat hen recht gedaan zal worden. Onvermoeibaar reed hij in zijn Kever, gekregen van de Miva van dorp naar dorp in een gebied zo groot als Twente om de eucharistie te vieren, kinderen te dopen, mensen te trouwen, zieken te zalven en mensen op te zoeken.

Op zijn wijze gaf hij inhoud aan zijn roeping om evenals Jezus een dienstknecht van de Heer te zijn en te werken onder de armen. In gesprekken met hem groeide in mij het verlangen om bij God te

Zout en Licht	2
Geluk is kostbaar	2
Overzicht vieringen	3
Familieberichten	7
Kerstactie weer succes	7
26 jan.: Oecum. Dienst	7
Stichting SOM	8
Bezinnend onderweg	8
Sobere maaltijden	9
29 jan.: Inspiratie	9
Aswoensdag:Nieuw begin10	
Vastenactie 2014	10
Weekendwacht	11
Presentatie beleidsplan..	12
Actie Kerkbalans	13
Gezocht: secretaris	14
Opbrengst 2 ^e collectes ...	11
1 febr.: Presentatie	
Communicantjes	14
28/29 mrt.: Kledingactie	15
Huispaaskaarsen	15
Verlag WJD Brazilië	16
Bisdombedevaart Israël	17
Diepste wezen	18
Een dag niet gelachen ...	18
Contactgegevens	19

horen en bij de mensen als leerlingen proberen Jezus na te volgen. Oom Ben heeft me gedoopt.

Als man van dertig, in de kracht van zijn leven komt Jezus naar de Jordaan waar zijn neef Johannes mensen doopt opdat ze hun leven zullen richten op God. Na zijn doop in de rivier heeft Jezus een mystieke ervaring: hij ziet de hemel opengaan en de Geest van God in de vorm van een duif op zich neerdalen. En hij hoort een stem: Jij bent mijn geliefde zoon. Matteüs gebruikt hier dezelfde woorden als Jesaja om zo aan te geven, dat Jezus de voorspelde dienstknecht van de Heer is die bevrijding, redding en recht zal brengen. De Geest van God zal met hem zijn als dragende kracht in zijn leven. Jezus begint hierna de mensen over God en over Gods' Rijk te vertellen. Ook wij worden bij onze doop gezalfd opdat de Geest op ons neerdaalt en een dragende kracht in ons kan worden, als wij gehoor geven aan onze roeping. Mogen we, in herinnering aan ook onze eigen doop, ook weer voelen wat onze roeping is als leerling van Jezus.

Met hartelijke groet,

Annet Zoet, pastoraal werker.

“HET ZOUT DER AARDE, HET LICHT DER WERELD”

Wat Jezus zelf wil zijn voor anderen, dat vraagt hij ook van ons, zijn leerlingen. Zout dat ons bewaart voor bederf en kracht en smaak geeft aan het leven. Licht dat het duister doet verdwijnen en dat alles zichtbaar maakt. “En zet zo'n licht niet onder de korenmaat maar op de standaard opdat het allen verlicht die in huis zijn.” Het zout der aarde zijn en je licht laten schijnen over onze wereld, is dat geen christelijke opdracht?



GELUK IS KOSTBAAR

aan een beroemde rabbi werd gevraagd: ‘Hoe kan een mens in deze wereld gelukkig zijn terwijl verdriet, verlies en dood ons bedreigen vanaf het ogenblik dat we op deze wereld komen?’

De rabbi pakte een glas dat voor hem op tafel stond en zei: ‘Voor mij is dit glas al gebroken. Ik drink eruit, geniet ervan als de zon erin schijnt, en als ik er tegenaan tik geeft het een prachtige klank. Wanneer de wind het glas dan plotseling van de tafel veegt en het in scherven op de grond valt, dan zeg ik: ‘Natuurlijk!’ want dit verwachtte ik. Voor mij was dit glas immers al kapot, gebroken. Ik had er rekening mee gehouden dat dit eens zou gebeuren. Maar juist daarom is elk ogenblik dat het nog heel is zó kostbaar en geniet ik er intens van. Dat maakt me gelukkig ondanks de gebrokenheid van de wereld waarin wij leven.’

OVERZICHT VIERINGEN

Gebruikte afkortingen:

EU = Eucharistieviering

WCV = Woord- en Communieviering

WD = Woorddienst

HdJ = Pastoor H. de Jong

KD = Kapelaan Karel Donders

SN = Pastor Simon Nagelmaeker

AZ = Pastor Annet Zoet

Weekend van 25 en 26 januari: 3^e Zondag door het jaar

Zo. 26 jan. 10.00 uur Oecumenische dienst in het kader van de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Voorgangers zijn pastor A. Zoet en ds. J. Lieftink. Het koor Jubilate zingt.

Vr. 30 jan. 14.30 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is de heer R. Reinders (PKN).

Slecht ter been? Bel de Vlearmoebus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk.

In onze buurlocaties:

Za. 25 jan.
Zo. 26 jan. Eibergen 9.00 uur EU - KD
Rietmolen 10.30 uur EU - KD

In de Calixtuskerk Groenlo:

17.30 uur EU - KD
10.30 uur EU - HdJ

Weekend van 1 en 2 februari: Maria Lichtmis

Za. 1 febr. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor Diapason. Voorganger is pastor A. Zoet. In deze viering, die in het teken staat van "het Licht doorgeven", stellen de kinderen uit Neede zich voor die zich voorbereiden op de Eerste H. Communie (lees de uitnodiging op blz. 14).

Wo. 5 febr. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

Do. 6 febr. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

In onze buurlocaties:

Za. 1 febr.
Zo. 2 febr. Eibergen 9.00 uur EU - HdJ
Rietmolen 10.30 uur WCV - AZ
Di. 4 febr. Eibergen 9.00 uur EU - KD
Do. 6 febr. Rietmolen 9.00 uur EU - KD

In de Calixtuskerk Groenlo:

17.30 uur EU - KD
10.30 uur EU - KD/SN

Weekend van 8 en 9 februari: 5^e Zondag door het jaar

Za. 8 febr. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong.

In onze buurlocaties:

Za. 8 febr. Rietmolen 19.30 uur EU - KD
Zo. 9 febr. Eibergen 10.30 uur WCV - SN
Di. 11 febr. Eibergen 9.00 uur EU - KD

In de Calixtuskerk Groenlo:

17.30 uur EU - KD
10.30 uur EU - KD

Weekend van 15 en 16 februari: 6^e Zondag door het jaar

Zo. 16 febr. 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Do. 20 febr. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

In onze buurlocaties:

Za. 15 febr. Rietmolen 19.30 uur EU - KD
Zo. 16 febr. Eibergen 10.30 uur EU - KD
Di. 18 febr. Eibergen 9.00 uur EU - KD

In de Calixtuskerk Groenlo:

17.30 uur EU - HdJ
10.30 uur EU - HdJ

Weekend van 22 en 23 februari: 7^e Zondag door het jaar

Za. 22 febr. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor Diapason. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

Vr. 28 febr. 14.30 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is ds. C. Lodewijk (Ned. Ger. Kerk).

Slecht ter been? Bel de Vlearmoebus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk.

In onze buurlocaties:

Za. 22 febr. Eibergen 19.00 uur WCV - AZ
Zo. 23 febr. Rietmolen 10.30 uur WCV - AZ
Di. 25 febr. Eibergen 9.00 uur EU - KD

In de Calixtuskerk Groenlo:

17.30 uur EU - KD
10.30 uur EU - KD

Weekend van 1 en 2 maart: 8^e Zondag door het jaar

Zo. 2 mrt. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

Wo. 5 mrt.

Aswoensdag (begin van de Vastentijd)

Deze maand is er geen ochtendviering op de 1^e woensdag v.d. maand

19.00 uur Oecumenische Woordviering voor de parochianen van Neede en Rietmolen met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor A. Zoet. Tijdens de dienst wordt het askruisje uitgereikt.

Ook de kinderen uit Neede en Rietmolen die zich voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie zijn uitgenodigd. Daarom begint de viering eerder (19.00 uur) dan gebruikelijk (19.30 uur). Lees meer op blz. 10.

Do. 6 mrt.

In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

In onze buurlocaties:

Za. 1 mrt. Eibergen 19.00 uur WCV - SN
Zo. 2 mrt. Rietmolen 9.00 uur EU - KD
Di. 4 mrt. Eibergen 9.00 uur EU - HdJ
Wo. 5 mrt. Eibergen 19.00 uur EU - HdJ
Do. 6 mrt. Rietmolen 9.00 uur EU - HdJ

In de Calixtuskerk Groenlo:

17.30 uur EU - HdJ
10.30 uur EU - HdJ

19.00 uur EU - KD

Weekend van 8 en 9 maart: 1^e Zondag van de Veertigdagentijd

Zo. 9 mrt. 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor.
Voorganger is pastoor H. de Jong.
12.00 uur Doopviering met zang van het koor Diapason.
Voorganger is pastoor H. de Jong.

Wo. 12 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk:
Dienst bij gelegenheid van de Biddag voor Gewas en Arbeid.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 8 mrt.	Rietmolen 19.30 uur	WCV – AZ	17.30 uur EU – KD
Zo. 9 mrt.	Eibergen 10.00 uur	Oecum. dienst – AZ met mensen met een verstandelijke beperking	10.30 uur EU – KD
Di. 11 mrt.	Eibergen 9.00 uur	EU – KD	

Weekend van 15 en 16 maart: 2^e Zondag van de Veertigdagentijd

Za. 15 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason.
Voorganger is pastoor H. de Jong.

Wo. 19 mrt. 18.00 uur In Gebouw Diekgraven:
Sobere Maaltijd in de Vastentijd, met aansluitend:
19.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Vesperdienst.
20.00 uur Redactievergadering voor de Paasbinding.
Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar:
redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus van het locatiesecretariaat.

Do. 20 mrt. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

	<u>In onze buurlocaties:</u>		<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 15 mrt.	Rietmolen 19.30 uur	WCV – SN	17.30 uur EU – KD
Zo. 16 mrt.	Eibergen 9.00 uur	EU – KD	10.30 uur EU – HdJ
Di. 18 mrt.	Eibergen 9.00 uur	EU – KD	

Weekend van 22 en 23 maart: 3^e Zondag van de Veertigdagentijd

Za. 22 mrt. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

Wo. 26 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Vesperdienst.

Vr. 28 mrt. 14.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is mevrouw I. Nijland (PKN).
Slecht ter been? Bel de Vlearmoebesbus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.
Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk.

Vr. 28 mrt. 20.00-20.30 uur
Sam's kledingactie (zie blz. 15).



In onze buurlocaties:

Za. 22 mrt. Eibergen 19.00 uur EU – KD
Zo. 23 mrt. Rietmolen 10.30 uur EU – KD
Di. 25 mrt. Eibergen 9.00 uur EU – KD

In de Calixtuskerk Groenlo:

17.30 uur EU – HdJ
10.30 uur EU – HdJ

Weekend van 29 en 30 maart: 4^e Zondag van de Veertigdagentijd

Za. 29 mrt. 11.00-12.00 uur Sam's kledingactie (zie blz. 15).



Zo. 30 mrt. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

Wo. 2 apr. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.
19.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Vesperdienst.

In onze buurlocaties:

Za. 29 mrt. Eibergen 19.00 uur WCV – AZ
Rietmolen 19.30 uur EU – KD
Zo. 30 mrt.
Di. 1 april Eibergen 9.00 uur EU – HdJ
Di. 3 april Rietmolen 9.00 uur EU – KD

In de Calixtuskerk Groenlo:

17.30 uur EU – KD
10.30 uur EU – KD

Vieringen in de komende weken:

Za. 5 apr. 19.00 uur Gezamenlijke Vormselviering voor de vormelingen uit Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen. Het koor Diapason zingt en voorgangers zijn rector P. Kuipers en pastoor H. de Jong.

Di. 8 apr. 19.30 uur Boeteviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Wo. 9 apr. 18.00 uur In Gebouw Diekgraven:
Sobere Maaltijd in de Vastentijd, met aansluitend:
19.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Vesperdienst.

Za. 12 april **Palmpasen**
19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

Do. 17 apr. **Witte Donderdag**
In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

10.00 uur Schoolviering. Voorganger is kapelaan K. Donders.
19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

Vr. 18 apr. **Goede Vrijdag**
15.00 uur Kruisweg bidden. Voorganger is kapelaan K. Donders.
19.00 uur Woorddienst. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Za. 19 apr. **Paaswake**
21.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Zo. 20 apr. **Paasmorgen**
9.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

Overleden:

30-11 Dhr. G.A. Asschert, Hoeveweg 7, 70 jaar
 11-12 Dhr. B.H. ter Woerds, Meijersweg 12, 89 jaar

NIEUWS VAN DE OECUMENE



Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

Handelsregister 09180439
 Rabobank 13.56.53.347
 IBAN NL24RABO0135653347

ANBI erkend

Een initiatief van de gezamenlijke kerken
 in de gemeente Berkelland

KERSTPAKKETTENACTIE 2013 WEDEROM EEN SUCCES

De Kerstpakkettenactie 2013 van de gezamenlijke kerken in de gemeente Berkelland is succesvol afgesloten. Voor het achtste jaar op een rij hebben we deze actie kunnen organiseren.

We kunnen opnieuw terugzien op een geslaagde actie waarin wij velen die het financieel moeilijk hebben, blij gemaakt hebben met een levensmiddelenpakket. Rond de Kerst hebben we 385 levensmiddelenpakketten kunnen uitreiken, verdeeld over 206 gezinsspakketten en 179 alleenstaanden pakketten.

Het streefbedrag voor kerstactie 2013 was € 13.000. Al hoewel de opbrengsten aan giften, collecten en sponsoring nog niet binnen zijn zien we wel dat de kosten gedekt worden. Uit de reacties van ontvangers blijkt dat de mensen het zeer op prijsstellen, zoals iemand opmerkte: "het is een lichtpunt in deze dagen". Fijn dat de kerken op deze manier aan ons denken.

Alle gulle gevers willen wij van harte bedanken voor hun bijdrage. Met uw financiële bijdrage hebben wij met succes deze actie kunnen doen. Bij de actie waren vele vrijwilligers betrokken. Alle gevers en vrijwilligers uit de kerk en samenleving heel hartelijk dank.

**Namens de Stichting Kerstactie Kerken Berkelland,
 Joop Huisman, voorzitter**

26 JANUARI: OECUMENISCHE DIENST

In het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen, is er op zondag 26 januari een oecumenische dienst in de RK kerk. Het thema is: Is Christus dan verdeeld?

Voorgangers in deze dienst zijn ds. H.J. Liefstink-Buijs en pastor A. Zoet. Het koor Jubilate zingt. De dienst begint om **10.00 uur**. Er is kindernevendienst. De eindcollecte is bestemd voor de Zonnebloem in Neede. Na de dienst is er koffie in het Achterhuis.

Werkgroep Oecumenische Diensten

SCHULDHULPMAATJESPROJECT WORDT 'STICHTING SOM'

Maandag 16 september 2013 was het dan zo ver: Het schuldhulpmaatjesproject werd een heuse stichting, Stichting SOM. Daar zijn we enorm blij mee. Er zijn nu 36 uitstekend toegeruste maatjes actief in de gemeentes Oost-Gelre en Berkelland. Ze helpen geheel vrijwillig medemensen om de structuur in hun uitgavenpatroon op orde te hebben en te houden. Van rood naar groen dus. In het bestuur zitten twee Vincentianen, twee Caritasmensen en twee PKN-mensen. En dan nog een externe persoon. Zo blijft het wel een christelijk gedragen diaconaal initiatief. Vriendelijk, vol respect, maar wel heel duidelijk, zo is hun werk. De keuze tot veranderen ligt altijd bij de schuldehber. We snappen heel goed dat veranderen pijn doet en tijd nodig heeft. Maar ook weten we dat zachte heelmeesters niet helpen. Het is belangrijk werk. Een mijlpaal is bereikt.

Simon Nagelmaeker
Pastoraal werker diaconie

BEZINNEND ONDERWEG NAAR PASEN



*Door het oude, verdroogde te verbranden
 ontstaat er vuur, licht en warmte.
 Zo dromen wij ervan dat de komende
 veertigdagentijd een zoektocht zal worden
 naar een nieuwe adem.
 Dat we inspiratie vinden in onze Bijbelse geloofstraditie,
 in de veertigdaagse tocht naar Pasen.*

Vastend zoals vroeger of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen. Soms kunnen teksten en beelden je inspireren, ze kunnen je helpen om je eigen gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of om ze in je leven vorm te geven. Ze kunnen je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te verdiepen.

In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 5 maart tot en met 21 april, willen wij, ds. Eveline Struijk (predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken) en Marga Peters (pastoraal werkster van de parochie HH Twaalf Apostelen), in samenwerking met de St. Paulusparochie, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, PowerPoint of inspirerende tekst aanreiken.

Bent u geïnteresseerd?

Opgave bij Freek ten Berge; voorzitter Raad van Kerken Eibergen-Rekken.

E-mail adres: raadvkerkeneibergenrekken@gmail.com.

Bent u niet in het bezit van een computer / e-mailadres? Dan kunt u misschien vragen of uw zoon, dochter, of vriend[in] voor u de teksten wil ontvangen en uitprinten.

Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door, en het e-mailadres waarnaar we de bezinningsmail kunnen sturen.



SOBERE MAALTIJDEN IN 2014

Eten is niet overal op de wereld een vanzelfsprekendheid. Een sobere maaltijd geeft je de kans om daar even bij stil te staan. Samen eten en denken aan onze medemens.



U bent van harte welkom op 19 maart en 9 april a.s. in gebouw Diekgraven bij de Grote Kerk in Neede, aanvang 18.00 uur. Aansluitend is er de mogelijkheid de vesper in de kerk om 19.30 uur mee te maken.

We vragen per persoon min. € 3,50 en voor kinderen € 2,50 per maaltijd en dit bedrag gaat dit keer naar de Voedselbank.

Wilt u zich tijdig opgeven! Dit i.v.m. het koken van de maaltijden door de vrijwilligers/sters. U kunt zich opgeven via het inschrijfformulier in de kerken of bij Annie Broekmaat (☎ 292370), het RK locatiesecretariaat (☎ 286835) of Tiny Appeldoorn (☎ 293034).

Organisatie: De Diaconie en ZWO en de Oecumenische werkgroep

NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE

29 JANUARI: INSPIRATIE VANUIT DE SCHRIFT

De tweede bijeenkomst voor inspiratie vanuit de Schrift zal zijn op woensdag 29 januari 2014 van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Antoniusbeuk van de Mattheuskerk te Eibergen. De koffie zal klaar staan om 19.15 uur.



Wij gaan ons opnieuw verdiepen in een lezing uit het evangelie van Lucas, namelijk de 3 beproevingen van Jezus. Wat heeft deze tekst ons te vertellen en wat kan zij voor ons persoonlijk betekenen?

Er zijn nog enkele plekken vrij en u kunt zich voor deze avond opgeven bij Judith Herbers, per e-mail (judithherbers@online.nl) of ☎ 0545-476502.

NIEUWE BOEKBESPREKING:

“GELUKKIG LEVEN, DE BERGREDE ALS LEVENSKUNST”

Vanaf 12 februari 2014 start de nieuwe cursus boekbespreking; die wordt gehouden in het parochiecentrum het Achterhuis, Borculoseweg 43, 7161 GR Neede. Deze cursus wordt gegeven door pastor Annette Zoet. De bijeenkomsten zijn van 9.30 tot 11.30. Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar en bent u van harte welkom.

Het boek dat we gekozen hebben is *Gelukkig leven, De bergrede als levenskunst* van Anselm Grün. Anselm Grün staat bekend als een schrijver met veel

diepgang, maar zijn stijl is tegelijkertijd eenvoudig en helder. De Bergrede heeft nauwelijks nog introductie nodig, het is een van de belangrijkste lezingen uit de evangeliën.

Het ISBN nummer is 9789059951716. Het boek kost € 14.95 en u kunt het bestellen bij www.bol.com en ook bij uw lokale boekhandel; daarvoor heeft u het ISBN nummer nodig.

Er is plek voor 12 deelnemers en de kosten voor deelname zijn €5,-.

U kunt zich voor deze ochtend opgeven bij Judith Herbers, per e-mail (judithherbers@online.nl) of ☎ 0545-476502.

Voor meer informatie kun u ook contact opnemen met pastor Annette Zoet via de mail annetzoet@gmail.com of ☎ 06-27124695.

De vervolgdagen voor deze cursus zijn 26 februari, 26 maart, 23 april en 28 mei. Opgave graag z.s.m. in verband met het beperkte aantal plaatsen.

Annet Zoet, Rieky Lutikholt en Judith Herbers

AS-WOENSDAG: EEN NIEUW BEGIN MAKEN

Met Carnaval verkleden we ons en vieren we feest. Dan kunnen we lekker gek doen, hossen en dansen. Maar op dinsdagavond is het carnaval afgelopen.

De volgende dag is het As-woensdag, de dag waarop de vastentijd of veertigdagentijd begint. We gaan op weg naar Pasen en we maken een nieuw begin.

Dat doen we op een bijzondere manier: we gaan naar de kerk en daar worden palmtakjes verbrand. Met dat verbranden van de palmtakjes zeggen we: ik verbrand alles wat niet goed was tot as. Ik breek het verkeerde, het kwade af. Maar ik wil ook iets goeds doen. Ik wil het goede weer opbouwen. Dan kan het goede groeien zoals een plantje uit de as. Met de as tekent de pastor een kruisje op ons voorhoofd. Als we dus een askruisje op ons voorhoofd krijgen, dan zeggen we: ik wil een nieuw begin maken. Ik wil het slechte wegdoen en bouwen aan het goede, heel de vastenperiode lang.



Het is in Neede een mooie traditie om samen met Protestantse Gemeente in de As-woensdagviering op weg te gaan naar Pasen. Ook de communicantjes uit Neede en Rietmolen die zich samen voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie zijn uitgenodigd in deze As-woensdagviering op 5 maart om 19.00 uur in de H. Caeciliakerk in Neede.

Pastoraal werker Annet Zoet.

VASTENAKTIE 2014: VERTROUWD OF DE UITDAGING AANGAAN?

“Voor de Vastenaktie 2014 gaan we naar het Afrikaanse Sierra Leone. Tijdens een jarenlange (1991-2002), bloedige burgeroorlog is een groot deel van de bevolking op de vlucht geslagen. Inmiddels zijn de mensen teruggekeerd en proberen ze hun thuis weer op te bouwen.

Drie zusters van de Franse missiecongregatie St. Jozef van Cluny ondersteunen volwassenen en kinderen bij het verwerken van hun oorlogstrauma's; ze helpen de bevolking om van hun verwoeste vaderland weer een veilig thuis te maken. Wij willen hen daarbij ondersteunen en ik hoop natuurlijk dat we samen voor de mensen in Sierra Leone een verschil kunnen maken. Ik wens u dan ook veel succes en inspiratie bij uw Vastenactie 2014!"

Johan Compier
Campagneleider Vastenactie.

VASTENAKTIE

Vertrouwd meedoen aan dit project?

In de volgende Binding (vlak voor Pasen) wordt evenals andere jaren een Vastenzakje bijgesloten. Doe uw bijdrage daarin en deponeer deze in de ton achterin onze kerk. Op deze wijze draagt u een steentje bij aan de wederopbouw in het Afrikaanse Sierra Leone!

Kinderen van de basisscholen leveren ook hun bijdrage: middels een schoolproject zamelen zij geld in en wordt dit in de Goede Week tijdens de schoolviering overgedragen.

Of de uitdaging aangaan??

Wilt u zich op een andere manier inzetten voor Vastenactie en voor mensen in Sierra Leone die een nieuw thuis en een nieuwe toekomst willen opbouwen?

Geef de vastentijd dan een speciale invulling en doe mee met de Pelgrimstocht! Samen met u lopen vele andere enthousiaste wandelaars deze spirituele wandeltocht voor de Vastenactie. Doe mee en word ook pelgrim! Tijdens de tocht wandelen deelnemers over eeuwenoude pelgrimsroutes. Wie dat wil kan zijn tocht laten sponsoren door familie en vrienden, maar dit hoeft niet. Dit jaar wordt gestart bij Dopersduin in Schoorl van donderdag 10 tot en met zondag 13 april.

Of doe een individuele aktie zoals de Vastenaktie van Olaf Cox: "Ik eet 40 dagen lang geen zoutjes. Ik doe mee omdat ik daarmee al snel, denk ik, 25 euro kan bijdragen!"

Wilt u meer weten of wilt u ondersteuning bij het ontwikkelen van uw campagne? Neem dan contact met ons op. We zijn telefonisch (070 779 60 08) of via e-mail (info@vastenaktie.nl) of www.vastenaktie.nl bereikbaar.

WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor pastorale nood en ziekenzalving, is bereikbaar van vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur. De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag - maandag	Pastor	Telefoon
24 - 27 januari	K. Donders	06-28302101
31 januari - 3 februari	H. de Jong	06-12379793
7 - 10 februari	S. Nagelmaeker	06-53553557
14 - 17 februari	K. Donders	06-28302101

21 - 24 februari	A. Zoet	06-27124695
28 februari - 3 maart	S. Nagelmaeker	06-53553557
7 - 10 maart	K. Donders	06-28302101
14 - 17 maart	H. de Jong	06-12379793
21 - 24 maart	K. Donders	06-28302101
28 - 31 maart	A. Zoet	06-27124695
4 - 7 april	H. de Jong	06-12379793

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen.

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

TERUGBLIK OP PRESENTATIE BELEIDSPLAN

Op donderdag 19 december vormde de kerk het toneel voor de presentatie van het beleidsplan 2013-2017 van de St. Paulusparochie.

Via een brochure bij de Kerstbinding kon u al kennis nemen van de hoofdlijnen van het beleidsplan. Het volledige beleidsplan was en is te raadplegen via de website van de St. Paulusparochie (via menu Organisatie - Beleid).

Naast het pastoresteam, parochiebestuur en locatieraad waren die avond ca. 30 parochianen aanwezig.

Het plan is om vanaf medio 2014 het aantal weekendvieringen in Neede te verminderen en op langere termijn te stoppen met weekendvieringen in Neede. De kerk blijft nog wel open voor uitvaarten. Datzelfde geldt ook voor de locaties Rietmolen, Rekken en Lievele. In de locaties Eibergen en Beltrum blijft het aanbod aan vieringen wel gehandhaafd. Dat geldt uiteraard ook voor het eucharistisch centrum, de H. Calixtuskerk in Groenlo.

In het Achterhuis zal een diaconaal centrum voor de hele St. Paulusparochie worden opgezet.

Na de uitgebreide presentatie van het beleidsplan door pastor Zoet was er gelegenheid voor vragen. De meest gestelde vraag was "waarom Neede?"

Het bestuur en pastoresteam gaven aan dat dit ook voor hen een heel lastige keuze was. De vitaliteit van Neede werd uiteindelijk toch lager ingeschat dan die van de locaties Eibergen en Beltrum. Ook heeft de meer centrale ligging van Eibergen meegespeeld.

Vitaliteit is een verzamelbegrip en moeilijk in een cijfer uit te drukken. Zaken als het aantal vrijwilligers spelen hierin mee, net als het ontwikkelen van nieuwe initiatieven (voor bijv. jongeren). We moeten erkennen dat het aantal vrijwilligers elk jaar daalt en daardoor de overblijvende vrijwilligers steeds meer taken op zich moeten nemen.

Als locatieraad vinden we het uiteraard jammer dat Neede niet is "gekozen". Toch is het hoopgevend dat in de eerste versie van het beleidsplan de weekendvieringen in de locatie Neede pas in 2017 zouden stoppen, later dan in Lievele, Rekken en Rietmolen. De stekker gaat er dus nog niet zomaar uit! Ook

het opzetten van een diaconaal centrum in het Achterhuis biedt mooie kansen om Neede nadrukkelijk op de "St. Pauluskaart" te zetten.

Het beleidsplan is getiteld "Met passie voor het evangelie". Als kerk hebben we een boodschap, een blijde boodschap! We moeten ons beseffen dat, als wij (de St. Paulusparochie) er niet in slagen om die boodschap bij een bredere groep onder de aandacht te brengen, géén van de zeven locaties toekomstperspectief heeft!

Als activiteiten in een locatie niet meer uitvoerbaar zijn, kunnen locaties hun krachten bundelen. De nieuwe vormselwerkgroep die is gevormd voor Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen is hiervan een inspirerend voorbeeld!

Dit jaar zal het bestuur en pastoresteam in overleg gaan met alle locatieraden over de toekomst.

Onze wens en goede voornemen voor 2014 is dat we, binnen onze locatie en in St. Paulus, open met elkaar in gesprek gaan over die toekomst.

De locatieraad.

ACTIE KERKBALANS

Jaarlijks wordt in de maand januari de Actie Kerkbalans gehouden. Ook in Neede en de andere locaties van de St. Paulusparochie.

Velen van u hebben bij deze Binding een envelop ontvangen voor deelname aan de Actie Kerkbalans. Heeft u geen envelop ontvangen en wilt u de locatie Neede ook financieel ondersteunen, of heeft u vragen over de Actie Kerkbalans, neemt u dan gerust even contact op met mevrouw Ria Heming (Bremstraat 19, ☎ 0545-293891), coördinator van de Actie Kerkbalans.



In de Kerkbalansfolder hebben wij als locatieraad en ook pastoor H. de Jong de noodzaak van de Actie Kerkbalans naar voren gebracht.

Als locatieraad willen we ook de oproep van pastoor De Jong uit zijn Kerstpreek van harte ondersteunen. De vitaliteit van de locatie Neede ligt in haar eigen handen en elke parochiaan is uitgenodigd om zijn/haar bijdrage hieraan te leveren.

Naast financiële ondersteuning hebben we ook mensen nodig die zich in willen zetten voor onze geloofsgemeenschap. Onze vitaliteit staat onder druk. Een steeds kleinere groep trouwe vrijwilligers houdt de boel nu draaiend. Er komen te weinig nieuwe initiatieven van de grond.

De kindergebedsviering op Kerstavond is gelukkig een mooi voorbeeld hoe het ook kan gaan! Een klein groepje enthousiaste vrijwilligers is er in geslaagd om in korte tijd een gelegenheidskoor van ruim dertig kinderen te vormen en een mooie kerstviering voor te bereiden die bijzonder goed bezocht en ontvangen werd. Een hoopgevend initiatief dat waarschijnlijk ook een vervolg krijgt.

Wilt u ook zich ook als vrijwilliger inzetten voor onze locatie, neem dan vrijblijvend contact op met één van de leden van de locatieraad (zie blz. 19).

Locatieraad Neede

13 – januari / februari / maart 2014

GEZOCHT: NIEUWE SECRETARIS LOCATIERAAD

In de locatieraad heb ik aangegeven dat ik deze zomer stop als secretaris van de locatieraad. In september 2001 mocht ik frater Victor Vermeersch opvolgen als secretaris van het toenmalige kerkbestuur. Nu, bijna 12½ jaar verder, is het tijd om deze taak over te gaan dragen. Een opvolger is, u raadt het wellicht al, helaas nog niet gevonden.

Als secretaris verzorg je o.a. de agenda en de notulen van de locatieraad (1x per 4 weken). Verder ben je aanspreekpunt voor het centrale (St. Paulus)secretariaat. Ook denk je actief mee over het beleid binnen de locatie.

Neem vrijblijvend contact op als je belangstelling hebt voor deze functie.

Gerard Bartels, secretaris locatieraad

locatieraadneede@stpaulusparochie.nl, ☎ 0545-296490

P.S. Naast secretaris van de locatieraad heb ik nog andere taken (in o.a. Binding, de stuurgroep oecumene en de Kerstactie Kerken in Berkelland). Die blijf ik gewoon vervullen.

UIT DE WERKGROEPEN

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

1 december	€ 115,90	Kerstpakkettenactie voor de minima
24 dec. (17.00u)	€ 141,05	Adventsactie voor kinderen in Burkina Faso
24 dec. (20.30u)	€ 251,45	Adventsactie voor kinderen in Burkina Faso
25 dec. (10.30u)	€ 236,95	Adventsactie voor kinderen in Burkina Faso
31 dec.	€ 59,35	Parochiële Caritas Instelling St. Paulus

ROOSTER MISDIENAARS

Zaterdag 8 februari	19.00 uur	S. van Vugt en D. Konniger
Zondag 16 februari	9.00 uur	T. Konniger en S. van Vugt
Zondag 9 maart	10.30 uur	T. Konniger en D. Konniger
Zaterdag 15 maart	19.00 uur	S. van Vugt
Zaterdag 5 april	19.00 uur	S. van Vugt en T. Konniger
Zaterdag 12 april	19.00 uur	S. van Vugt en D. Konniger
Donderdag 17 april	19.00 uur	D. Konniger en T. Konniger
Zaterdag 19 april	21.00 uur	D. Konniger, T. Konniger en S. van Vugt

Mocht je om een of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de kosten: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297.

1 FEBRUARI: PRESENTATIE VAN COMMUNICANTJES OP HET FEEST VAN MARIA LICHTMIS

Op zaterdag 1 februari zullen de communicantjes uit de locatie H. Caecilia Neede zich voorstellen aan parochianen. Zij doen dat in een viering in het

14 – januari / februari / maart 2014

teken staat van het licht doorgeven.

Dit thema is niet toevallig gekozen. Op zondag 2 februari, veertig dagen na Kerstmis, sluiten we de kersttijd af met het feest van de opdracht in de tempel, ofwel Maria Lichtmis. Maria en Jozef gaan met de kleine Jezus naar de tempel om hem op te dragen aan God en daarbij een offer te brengen. In de tempel zijn het de profeet Simeon en de profetes Hanna die geleid door God zien wie Jezus is en wat zijn betekenis zal zijn. Met Jezus geboorte is het Licht in de wereld gekomen. Nu tijdens de opdracht in de tempel spreekt Simeon uit, dat Jezus het Licht voor de wereld zal zijn als hij van Maria het kind in zijn armen krijgt. Daarom is de Opdracht in de tempel of Maria Lichtmis ook een feest van Licht.

In een lichtprocessie trekken we de kerk binnen en het licht wordt aan allen doorgegeven. Ook worden er kaarsen gezegend: de lichtjes van de communicantjes, maar ook u kunt uw kaars laten zegenen. Als u thuis een kaars hebt, die u aansteekt bij bijzondere gelegenheden, of de kaars die u aansteekt om een dierbare overledene te gedenken, kunt u die kaars meenemen naar de viering om te laten zegenen.

U bent allen van harte welkom in deze viering voor kleine en grote mensen op zaterdag 1 februari a.s. in de Caeciliakerk in Neede, waaraan ook het koor Diapason muzikale medewerking zal verlenen.

**Namens de werkgroep Eerste Communie,
pastoraal werker Annet Zoet**

28/29 MAART: SAM'S KLEDINGACTIE IN NEEDE

Op vrijdag 28 maart (van 20.00 tot 20.30 uur) en zaterdag 29 maart (van 11.00 tot 12.00 uur) vindt in Neede de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: Het Achterhuis (R.K. Kerk), Borculoseweg 43.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van Cordaid Mensen in Nood.

Deze ontwikkelingsorganisatie biedt wereldwijd hulp aan de meest kwetsbaren, na een ramp of conflict. Naast het bieden van noodhulp, hecht Mensen in Nood veel belang aan preventie en voorbereiding. Een integrale aanpak, die werkt.



HUISPAASKAARSEN

U kunt ook dit jaar weer via de parochie een 'huispaaskaars' aanschaffen.

Bij het samenstellen van deze Binding was nog geen informatie beschikbaar over de modellen, afmetingen en prijzen.

Er wordt daarom binnenkort een intekenlijst achterin de kerk opgehangen. U kunt uw bestelling ook doorgeven aan het locatiesecretariaat of aan ondergetekende.

Henk Holtkamp



UIT DE BRIEVENBUS

WERELD JONGEREN DAGEN BRAZILIË

RIO: R REUSACHTIG | I INDRUKWEKKEND O ONVERGETELIJK

Nu ik alweer een tijd terug ben wordt het hoog tijd om mijn ervaringen van deze bijzondere reis met jullie, medeparochianen, te delen. Ik mag wel zeggen dat het een geweldige reis is geworden.

Het begon allemaal in Fortaleza. Daar zijn we de eerste tien dagen geweest. We waren de eerste 5 dagen te gast in een retraitecentrum van de Shalom gemeenschap. Zij hebben ons het geloof van een hele vrolijke kant laten zien. Wat een vreugde, warmte en gastvrijheid kwam er van de leden van de Shalom af. Onbeschrijfelijk!! De andere 5 dagen waren we ondergebracht in diverse gastgezinnen. Mijn gezin had drie kinderen. Vader had een eigen zaak en moeder was thuis. Aangezien alleen de oudste dochter Engels kon was het soms lastig communiceren. Overdag bezochten we de projecten van de Shalom. Zo hebben we met ex-drugsverslaafden gewerkt. We hebben samen muren gewit en bezems gemaakt. 's Avonds was er het Halleluja festival. Daar was de mis, de aanbidding en kon je met vele jongeren in gesprek over het geloof. Op zondag ben ik met het gezin naar een mis geweest in hun parochiekerk, al verstond ik er geen woord van, ik vond het erg bijzonder om dit te beleven. Zo gaat iedereen op eigen moment ter communie en niet per bank zoals wij gewend zijn.

Na een mooie missionary week vlogen we door naar Rio de Janeiro. Daar sliepen we met alle Hollandse jongeren (ongeveer 300) in lokalen van een school. We moesten 2 uur reizen met het openbaar vervoer om in het centrum van de stad te komen. Daar ontmoetten we vele zingende en dansende jongeren uit verschillende landen. Een geweldige ervaring om met al die jonge mensen het geloof te vieren. Het sterkt je in je geloof en bevestigt dat je niet alleen bent als jongeren binnen de katholieke kerk. Hoogtepunten waren het bezoek aan de berg Corcovado met het beroemde Christusbeeld dat over de stad uitkijkt, de aankomst van de paus in de stad waar we vooraan het hek stonden en de vieringen op copacobana beach. Het laatste weekend heeft het meest indruk op mij gemaakt. We hadden zaterdag een pelgrimage gehad naar het strand van 9 kilometer. Eenmaal op het strand was het schuiven om een plek te bemachtigen. 's Avonds de avondwake met de paus. Een mooie viering die we door een translate radio konden volgen. Tijdens de aanbidding kon je een speld horen vallen: hoe bijzonder en geweldig dat 2 miljoen mensen stil zijn. Nadat vele jongeren na de viering weer richting huis of slaaplocatie gingen, bleven wij slapen op het strand. Links hoor je mensen praten, rechts zijn ze nog aan het zingen en achter je zijn ze met een groepje aan het bidden. Met de zonsopgang wakker worden, beloofde een mooie dag te worden. De paus ging voor in de hoogmis en doordat er te weinig hosties waren moesten we een kwart hostie delen met 8 jongeren om toch allemaal iets te krijgen. Aan het einde van de mis



maakte de paus de stad bekend waar de Wereld Jongeren Dagen de volgende keer zouden zijn. In 2016 mogen we naar Krakau in Polen!!!

Al ben ik dan officieel te oud om deel te nemen, ik hoop dat het bisdom een andere functie voor me heeft, want ik zou het niet graag willen missen.

We hebben de reis afgesloten met een bezoek aan Aperacida in de staat São Paulo. Dat is een dorp waar in 1717 Maria is verschenen. Er staat een hele grote kathedraal en de oude parochiekerk.

Het is Brazilië geen gebruik om kaarsen aan te steken. In Aperacida was het voor het eerst in de reis waar het mogelijk was om een kaars aan te steken in een grote kaarsenbak.

Na de goede vlucht van 11 uur waren we weer op Nederlandse bodem. Met 65 broers en zussen rijker ben ik huiswaarts gekeerd naar de mooie Achterhoek.

Deze reis heeft me gesterkt in mijn geloof, ik ben trots en dankbaar dat ik bij de katholieke kerk hoor!

Ik hoop dat we de vreugde en de liefde voor god die we hebben gevoeld en gezien bij de Brazilianen hier in Nederland mogen doorgeven. Want wees eerlijk het is toch geweldig om te geloven in GOD!!

Als afsluiting wil ik graag iedereen, wie op welke manier dan ook deze reis voor mij heeft mogelijk gemaakt, heel hartelijk danken. Mede door jullie heb ik deze bijzondere reis kunnen maken!!!!

Hartelijke groeten, Rianne van Bostel

BISDOMBEDEVAART NAAR HET HEILIG LAND

"IN HET VOETSPOR VAN DE HEER"

Het Heilig Land is al eeuwenlang een begrip. Israël is een bestemming die veel mensen minstens één keer in hun leven willen bezoeken.

Tijdens de bedevaartsreis naar Israël van het Aartsbisdom Utrecht (31 maart t/m 11 april 2014) bezoeken pelgrims in twaalf dagen bekende Bijbelse plaatsen van dit fascinerende land. Ter voorbereiding op Pasen 2014 gaan de deelnemers 'in het voetspoor van de Heer' op naar Jeruzalem en vieren daarbij dagelijks op een bijzondere plek de Eucharistie. De bedevaart staat onder leiding van mgr. H. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, R. Cornelissen, bisschoppelijk vicaris van Deventer, P. Ambting, pastoor in de Achterhoek en officieel gids voor Israël en B. Lokate, bedevaartcoördinator van het aartsbisdom.

Touroperator VNB attendeert geïnteresseerden erop dat een bezoek aan Israël intensief is. Het is daarom noodzakelijk om goed ter been te zijn. Ook moet het paspoort van de pelgrim na thuiskomst nog tenminste 6 maanden geldig zijn. De reissom voor deze 12-daagse pelgrimage bedraagt € 1.879 (toeslag eenpersoonskamer: €475).

Aanmelden vóór 20 februari 2014 via het aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij dhr. Lokate, lokate@aartsbisdom.nl / 06 30 16 25 48) of de website van VNB.

Bron: digitale nieuwsbrief aartsbisdom.nu 19 december 2013

GELEZEN

DIEPSTE WEZEN

Zeggen dat je gelooft, dat is niet zomaar iets.
Want je geloof drukt een stempel op wat je denkt en voelt.
Het kleurt je blik, de manier waarop je naar de wereld kijkt.

Het geloof is geen jas die je zomaar aan en uit kunt trekken
en kunt afdanken als hij uit de mode is.
Geloof zit van binnen, als een kracht die je bezielt:
Het doet iets met jou.

Want als je gelooft in een rechtvaardige wereld,
ben je boos over onrecht.
En als je dan een plek kent waar je mag ervaren
dat je niet alleen staat in je geloof, geeft je dat houvast.
Geloven is niet zomaar iets.
Het raakt je diepste wezen.

EEN DAG NIET GELACHEN

Een klein meisje zat op de knie van haar grootvader terwijl hij haar een verhaaltje voorlas. Af en toe keek ze op van het boek en aaide over opa's wang. En dan aaide ze over die van haarzelf. Ineens zei ze: opa: heeft God jou gemaakt? Ja, schatje, God heeft mij lang geleden gemaakt. O, zei ze, opa, heeft God mij ook gemaakt? Jazeker, kindje, God heeft jou nog niet zo lang geleden gemaakt. Het meisje aaide weer over hun wangen en zei toen: God wordt er wel steeds beter in, hè?

Frans: Zeg, wat geloof jij over God?

Hans: Ik geloof wat mijn kerk gelooft.

Frans: wat gelooft je kerk?

Hans: mijn kerk gelooft wat ik geloof.

Frans: Wat geloven jij en je kerk?

Hans: Wij geloven beide hetzelfde.



CONTACTGEGEVENS

Centraal secretariaat St. Paulus:

Angela Röeling
Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo

Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur
☎ 0544-464663
✉ secretariaat@stpaulusparochie.nl

Pastoresteam:

Pastoor H.A.M. de Jong
Kloostersteeg 7
7141 BB Groenlo

☎ 06-123 797 93
✉ pastoordejong@stpaulusparochie.nl

Karel Donders (kapelaan)
Grotestraat 88a
7151 BE Eibergen

☎ 06-283 021 01
✉ donders.paulusparochie@gmail.com

Simon Nagelmaeker (pastoraal werker)

Ververij 4
7151 KN Eibergen

☎ 06-535 535 57
✉ simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl

Annet Zoet (pastoraal werker)

Scholtenhagenweg 42-42
7481 VP Haaksbergen

☎ 06-271 246 95
✉ annettezoet@stpaulusparochie.nl

Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ☎ 06-24855201

Locatieraad Neede (✉ locatieraadneede@stpaulusparochie.nl):

Voorzitter	Gerhard ten Voorde	Ruwenhofstraat 3	☎ 0545-293810
Secretaris	Gerard Bartels	Diekgraven 17	☎ 0545-296490
Budgethouder	Daniël Mol	Verwoldseweg 12 7245 AH Laren	☎ 06-22852326
Technische zaken	Tonnie Bolster	Julianastraat 39	☎ 0545-294044

VAN DE REDACTIE

Editie

Paasbinding
Pinksterbinding
Vakantiebinding
Septemberbinding
Allerheiligenbinding
Kerstbinding
Januaribinding 2015

Redactievergadering

19 maart
14 mei
2 juli
27 augustus
15 oktober
26 november
7 januari 2015

Verspreidingsperiode

31 maart – 4 april
26 – 28 mei
14 – 18 juli
8 – 12 september
27 – 31 oktober
8 – 12 december
19 – 23 januari 2015

Aanleveren artikelen voor Binding via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl.



Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar.
U kunt deze aanvragen via het locatiesecretariaat.

WE HEBBEN TOEKOMST

We hebben toekomst als we een leven doorgeven waarin we het goed hebben met elkaar, en anderen niet achteloos voorbijlopen.

We hebben géén toekomst als we menswaardig leven onmogelijk maken, als we vooroordelen en discriminatie toelaten.

Er is toekomst als we leven doorgeven waarin we liefde mogen ontvangen en geven, waarin we ons inzetten voor vrede en gerechtigheid.

Er is géén toekomst als we leven doorgeven waarin mensen zich niet om elkaar bekommeren, waarin verharding en verruwing gewoon is.

Er is toekomst als we leven doorgeven waarin we zorg en aandacht hebben voor de schepping, waarin we andere culturen respecteren.

Er is géén toekomst als we leven doorgeven waarin we onzorgvuldig omgaan met het milieu, waarin we ons verheven voelen boven anderen.

Er is toekomst als we leven doorgeven waarin ruimte is voor God en voor Jezus' boodschap, waarin we willen leven als christenen.

Er is géén toekomst als we leven doorgeven waarin God tot zwijgen gebracht is, waarin wij geloof verwaarlozen en onze idealen laten verdorren.



Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 43
7161 GR Neede
☎ 0545-286835
✉ secretariaatneede@stpaulusparochie.nl
🌐 www.stpaulusparochie.nl

Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur
Donderdag : 9.30 - 11.30 uur
Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur

Bankrek. algemeen IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 BIC: RABONL2U
Actie Kerkbalans IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 BIC: RABONL2U

FAMILIE _____
