

BINDING

Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede

52^e Jaargang, no. 3.

juni - juli 2014

7-8 JUNI:

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

Lezingen: Handelingen 2, 1-11;
1 Korinte 12, 3-7.12-13; Johannes 20, 19-23

Pinksteren betekent: de vijftigste dag. Al vanaf het ontstaan van de Kerk zien we dat Pasen, Hemelvaart en Pinksteren niet los van elkaar werden beleefd en dat de samenhang van deze kerkelijke feesten werd benadrukt. De heilige Augustinus stelde met name het aspect van de 'eenheid' bij het Pinksterfeest direct centraal in zijn preek over Pinksteren, aan de hand van de eenvoudige berekening: 7 weken x 7 dagen + 1 + 50. De 1 staat hier voor eenheid.

Pinksteren is het feest van de eenheid. Maar ook is Pinksteren het feest van veelzijdigheid.

De Geest maakt één wat is verdeeld, maar deelt ook verschillende gaven uit. Deze gaven zijn als puzzelstukjes, zij leggen hun eigen accenten, vullen aan en staan in dienst van het grote geheel.

Ruim drie jaar geleden ontstond onze grote St. Paulusparochie, bestaande uit zeven geloofsgemeenschappen die elkaar steeds meer weten te vinden. Het gaat niet altijd gemakkelijk in onze parochie. Er zijn soms weerstanden, veranderingen gaan gepaard met de pijn om het loslaten van 'het oude vertrouwde'. Maar ook is er realiteitszin en visie op de toekomst: dat we keuzes moeten maken in wat we wel of niet meer doen of anders gaan organiseren, hoe we

Kindernevendienst met Pinksteren	2
H. Petrus en Paulus	2
Overzicht vieringen	3
Familieberichten	6
Oec. hemelvaartsviering	6
Vormselviering 5 april jl.	6
Plechtig lof op 22 juni	7
H. Boogers 25 jr priester.. ..	7
St. Paulusdag 2014	8
6 juni: Vakantieviering	9
Nieuw: Gebedsgroep	9
Wijziging weekendrooster vanaf 1 september	10
Parochiereis in 2015	11
Weekendwacht	11
Opbrengst 2 ^e collectes	12
Rooster misdienaars	12
Sam's kledingactie	12
Nieuw in de bibliotheek.	13
<i>Naar een diaconaal centrum</i>	
Bezoek aan De Wonne... ..	13
Bezoek van Sensire	14
Verhuisbericht Voedselbank Oost Achterhoek	14
Contactgegevens	15
Van de redactie	15
Hemelvaart	16

intensiever kunnen samenwerken en hoe we mensen betrekken, die we nu niet of onvoldoende bereiken.

De beelden bij de heilige Geest zijn altijd dynamisch: Hij is wind, vuur, een vogel, stromend water, verkwikkende olie, beweging, vernieuwing, verfrissend. De tegenhanger van de heilige Geest is de Hokjesgeest. De Hokjesgeest is de 'dood in de pot'. In onze grote parochie met zeven geloofsgemeenschappen leeft de Geest van God. Hij waait waar Hij wil. Hij deelt zijn gaven uit en maakt ons één. Hij brengt eenheid in verscheidenheid. Fijn om dat te voelen en te zien!

Zalig Pinksteren!

Pastoor H.A.M. de Jong

KINDERNEVENDIENST MET PINKSTEREN

Beste Jongens en Meisjes,

Op 8 juni is het Pinksteren.

We vieren dan dat Jezus na zijn Hemelvaart de apostelen Zijn Geest stuurt vol wijsheid en kracht.

Dit wordt ook in de kerkdienst gevierd.

Net als in de viering van Pasen willen we samen met jullie weer naar het Achterhuis gaan voor de kindernevendienst.

We gaan het verhaal van Jezus samen verder lezen want na Pasen is er nog veel met Jezus gebeurd.

Ook gaan we weer een kleurplaat maken.

Komen jullie ook?

Simone Meijerink



28-29 JUNI: HOOGFEEST VAN DE HEILIGE PETRUS EN PAULUS

Op zondag 29 juni vieren we onze jaarlijkse Sint Paulusdag. Dit jaar beginnen we deze ontmoetingsdag met een feestelijke eucharistieviering om 10.30 bij de Olde Mölle in Neede. De voorbereidingsgroep heeft weer een aantrekkelijk programma samengesteld.

De Sint Paulusdag, een dag van verbondenheid, wordt voor de derde keer georganiseerd.

Onze parochiepatroon, de heilige Paulus, heeft veel gereisd en contacten onderhouden met verschillende gemeenschappen. Zijn 'werkgebied' strekte zich uit van Jeruzalem, Klein-Azië, tot aan Rome. Hoe kon hij in zo'n enorm gebied succesvol werken? Hoe kon hij met zijn verkondiging zoveel verschillende mensen bereiken en inspireren?

Paulus zag zichzelf als een missionaris: als degene die het evangelie moest verkondigen. Hij deed de eerste verkondiging, maar daarna was het aan de plaatselijke gemeenschap om dit geloof levend te houden en ervan te getuigen. Pastores zijn voorbijgangers, hun getal wordt minder en hun werkgebied groter. Gaan we terug naar de tijd van Paulus? We kunnen in elk geval wel tot de conclusie komen dat ons land een missiegebied is.

Het evangelie van Jezus Christus inspireert ons en willen we doorgeven. Daarvoor is ieder die bij de Kerk wil horen, nodig. De Kerk van de toekomst is een "Participatiekerk": wil je erbij horen, dan moet je op de één of andere manier meedoen. Gelukkig zien we het in onze parochie: dat velen hun gaven en talenten in willen zetten, met passie voor het evangelie, waaraan Paulus destijds al zijn krachten wijdde.

Van harte welkom op de Sint Paulusdag, in Neede!

Pastoor H.A.M. de Jong

OVERZICHT VIERINGEN

Gebruikte afkortingen:

EU = Eucharistieviering	HdJ = Pastoor H. de Jong	SN = Pastor Simon Nagelmaeker
WCV = Woord- en Communieviering	KD = Kapelaan Karel Donders	AZ = Pastor Annet Zoet
WD = Woorddienst	TB = Pater Ton Bun sm	

Do. 29 mei Hemelvaart

7.30 uur Woorddienst in Beltrum, verzorgd door de Werkgroep.

9.00 uur Eucharistieviering in Eibergen. Voorganger is kapelaan K. Donders.

10.00 uur Oecumenische viering op Erve Lubbers, Eibergsestraat 250 in Rietmolen (schuin tegenover Geelink IJzerwaren). Voorgangers zijn o.a. pastor A. Zoet (zie ook blz. 6).

Vr. 30 mei 14.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is ds. J. Liefstink-Buijs (PKN).
Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk.
Slecht ter been? Bel de Vlearmoebus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

Weekend van 31 mei en 1 juni: 7^e Zondag van Pasen

Za. 31 mei 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor A. Zoet.

Wo. 3 juni 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Do. 4 juni In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

	In onze buurlocaties:			In de Calixtuskerk Groenlo:		
Za. 31 mei	Rietmolen	19.30 uur	WCV – SN	17.30 uur	EU – TB	
Zo. 1 juni	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	10.30 uur	EU – KD	
Di. 3 juni	Eibergen	9.00 uur	EU – KD			
Do. 5 juni	Rietmolen	9.00 uur	EU – KD			

Weekend van 7 en 8 juni: Hoogfeest van Pinksteren

Zo. 8 juni 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-koor. Voorganger is kapelaan K. Donders.
Er is een kindernevendienst (zie de uitnodiging op blz. 2).
Er is een 2^e collecte voor de Nederlandse Missionaris.

	In onze buurlocaties:			In de Calixtuskerk Groenlo:		
Za. 7 juni	Rietmolen	19.30 uur	EU – HdJ	17.30 uur	EU – HdJ	
Zo. 8 juni	Eibergen	10.30 uur	WCV – SN	10.30 uur	EU – HdJ	
Ma. 9 juni	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	10.30 uur	EU – HdJ	
Di. 10 juni	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ			

Weekend van 14 en 15 juni: Heilige Drie-eenheid

Wilt u deelnemen aan het middagprogramma van de Paulusdag op zondag 29 juni? U kunt zich dit weekend nog aanmelden!

Zo. 15 juni 10.00 uur In onze kerk:
Oecumenische dienst met samenzang. Voorgangers zijn ds. J. Liefstink en pastor S. Nagelmaeker.

Do. 19 juni 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

	In onze buurlocaties:			In de Calixtuskerk Groenlo:		
Za. 14 juni	Rietmolen	19.30 uur	EU – KD	17.30 uur	EU – KD	
Zo. 15 juni	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	10.30 uur	EU – KD	
Di. 17 juni	Eibergen	9.00 uur	EU – KD			

Weekend van 21 en 22 juni: Sacramentsdag

Zo. 22 juni 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Heren-koor. Voorganger is pastoor H. de Jong. Er is een 2^e collecte voor missieprojecten op het Filippijnse eiland Jomalig.

Vr. 27 juni 14.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is de heer Roelof Reinders.
Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk.
Slecht ter been? Bel de Vlearmoebus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

	In onze buurlocaties:			In de Calixtuskerk Groenlo:		
Za. 21 juni	Eibergen	19.00 uur	EU – HdJ	17.30 uur	EU – KD	
			(Terugkomviering Vormsel Neede, Eibergen, Rekken en Rietmolen)			
Zo. 22 juni	Rietmolen	10.30 uur	WCV – AZ	10.30 uur	EU – KD	
				17.00 uur	Lof – KD	
Di. 24 juni	Eibergen	9.00 uur	EU – KD			

Weekend van 28 en 29 juni: HH Petrus en Paulus

Zo. 29 juni 10.30 uur St. Paulusdag bij de Hollandsche Molen in Neede:
Eucharistieviering met zang van het koor Cecil uit Rietmolen en het Dames- en Herenkoor uit Rietmolen.
Het gehele pastorale team gaat voor.

Na afloop is er een middagprogramma, waarvoor u zich (i.v.m. alle voorbereidingen) voor op moet geven.

Zie ook de uitnodiging op blz. 9.

Wo. 2 juli 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.
20.00 uur Redactievergadering voor de Vakantiebinding.
Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus van het locatiesecretariaat.

Do. 3 juli In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 28 juni	Beltrum	19.00 uur	EU – HdJ	17.30 uur EU – HdJ
Di. 1 juli	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	
Do. 3 juli	Rietmolen	9.00 uur	EU – KD	

Weekend van 5 en 6 juli: 14^e Zondag door het jaar

Zo. 6 juli 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor.
Voorganger is kapelaan K. Donders.
12.00 uur Doopviering met zang van de Kerkuiltjes. Voorganger is kapelaan K. Donders.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 5 juli	Eibergen	19.00 uur	WCV – SN	17.30 uur EU – HdJ
	Rietmolen	19.30 uur	EU – KD	
Zo. 6 juli				10.30 uur EU – HdJ
Di. 8 juli	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	

Weekend van 12 en 13 juli: 15^e Zondag door het jaar

Zo. 13 juli 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor.
Voorganger is pastoor H. de Jong.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 12 juli	Rietmolen	19.30 uur	EU – KD	17.30 uur EU – KD
Zo. 13 juli	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	10.30 uur EU – KD
Di. 15 juli	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	

Vieringen in de komende weken:

Za. 19 juli 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason.
Voorganger is kapelaan K. Donders.
Vr. 25 juli 14.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is mevrouw Ineke Nijland.
Zo. 27 juli 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

De Heilige Geest kan alleen daar zijn, waar wij hem vleugels geven

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:

15-04 Mevr. H.J. ter Braak-Bolster, Huikert 1, 89 jaar
06-05 Dhr. H.J. Klein Nijenhuis, Kempershof 51, 72 jaar
09-05 Mevr. Willy Kox, Lijsterstraat 36, 85 jaar

NIEUWS VAN DE OECUMENE

OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING

Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei a.s., zal er om 10.30 uur opnieuw een Oecumenische Hemelvaartviering worden gehouden en wel op een bijzondere locatie: de boerderij van de familie Lubbers aan de Eibergsestraat 250 in Haaksbergen.

Misschien kunt u deze inspirerende viering opnemen in uw fiets- of wandelroute die dag. Ook als u er niet op uit trekt die dag, bent u van harte welkom om mee te vieren en mensen te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Aan deze viering werken mee: de Protestantse Gemeentes van Eibergen, Rekken en Neede, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Eibergen en de St. Paulusparochie, in het bijzonder de locatie Rietmolen.

Ds. Jan Struijk, ds. Wytze Andela, ds. Jan Hazeleger en pastor Annet Zoet.

NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE

VORMSELVIERING 5 APRIL 2014

Op 5 april j.l. hebben 41 jonge parochianen uit de locaties Eibergen, Neede, Rietmolen en Rekken het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. De Eucharistieviering die plaats vond in de Caeciliakerk van Neede werd op aansprekende wijze voorgegaan door de vormheer: rector Drs. P. Kuipers, geassisteerd door pastoor H. de Jong.

Vooral de overweging, waarin overeenkomsten werden gelegd tussen een abonnement voor een mobiele telefoon en de Heilige Geest, was erg van deze tijd. Daarnaast had de vormheer voor elke vormeling een korte persoonlijke boodschap tijdens het vormen, daarom nam dat even tijd.

Het koor Diapason ondersteunde de viering met mooie gevarieerde liederen in het Nederlands, Engels en zelfs Latijn werd niet geschuwd. Al met al een lange maar wel een zeer geslaagde viering.

Vanuit Neede zijn de volgende 10 jongeren gevormd: Bryan Nijhof, Charissa Wissink, Floris Tenhagen, Henry Janssen, Ilse Bruggeman, Kelvin Geerdink, Lynn Stokkers, Michelle Nijhof, Sharona van Vugt en Yfke Gordijn. De werkgroep Vormselvoorbereiding wil deze jonge parochianen en hun families hiermee van harte feliciteren.

De vormselplechtigheid was de afsluiting van een voorbereidingsperiode van 6 voorbereidingsbijeenkomsten op de woensdagmiddag en natuurlijk de presentatieviering in december. Dit jaar is gestart met een geheel nieuwe opzet van de vormselvoorbereiding. De 41 vormelingen zijn opgedeeld in 4 familiegroepen. Om al deze groepen te begeleiden is er een beroep gedaan op inzet van ouders. Dat heeft erg goed gewerkt. Hoewel de Vormselwerkgroep officieel dit compleet nieuwe programma nog gaat evalueren kijken wij over het algemeen tevreden terug op een geslaagd programma.

Voor de vormelingen staat er nog een evenement op de agenda: de vormelingen-terugkomdag op zaterdag 21 juni a.s. Dan zal de complete groep nog één keer samenkomen om het project af te sluiten met een aantal leuke en leerzame activiteiten. Na een gezamenlijke maaltijd zal deze leuke doemiddag in Eibergen worden afgesloten met een eucharistieviering om 19:00 uur. Wij verwachten dan alle vormelingen van 2014 weer bijeen te hebben met de familie erbij tijdens de afsluitende viering. Een uitnodiging voor deze middag volgt nog via e-mail.

Wij hopen dat alle vormelingen met veel plezier zullen terugkijken op het complete project, maar met name ook op de vormseldag zelf.

**De Vormselwerkgroep St. Paulus Eibergen Neede Rekken Rietmolen:
Raymunda Borgelink, Paulien Somsen, Melanie Thomson-Paijers,
Marie-José ten Have en Berry Brockötter**

PLECHTIG LOF OP SACRAMENTSZONDAG 22 JUNI

Op 22 juni, de tweede zondag na Pinksteren, vieren we het hoogfeest van het heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus: Sacramentsdag. We vieren dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan ons geeft als voedsel en voortdurend onder ons wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die we in onze Kerk voor deze eucharistische gaven kennen, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht. Op veel plaatsen trekt de sacramentsprocessie uit, waarbij de geconsacreerde Hostie in een monstrans door de straten wordt gedragen.

In het Eucharistisch Centrum van de St. Paulusparochie (H. Calixtuskerk te Groenlo) zal Sacramentsdag worden gevierd met een plechtig Lof in het kerkgebouw, waarin het Allerheiligste Sacrament ter aanbidding wordt uitgesteld. De aanvang van dit Lof is 17.00 uur en de herenkoren van Groenlo en Eibergen zullen zingen. Celebrant is pastor Donders.

25-JARIG PRIESTERJUBILEUM PASTOOR HANS BOOGERS

Op 22 juni 2014, Sacramentsdag, hoopt pastoor Hans Boogers zijn 25-jarig priesterjubiläum te vieren. Hij was tot midden 2011 pastoor in de St. Paulusparochie.

De parochiebesturen H. Norbertus en Thomas à Kempis nodigen u van harte uit om dit jubiléum mee te vieren.

Er zijn op 22 juni twee vieringen waarin dit jubiléum gevierd wordt:

10.30 uur: Eucharistieviering in de H. Ludgeruskerk
Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

15.00 uur: Eucharistieviering in de tuin van de H. Stephanuskerk
Eiland 22, 8061 HT Hasselt

Aansluitend is er een informeel samenzijn.

Als u pastoor Boogers iets wilt schenken, dan graag op zijn verzoek voor de Stichting Hulp aan Sri Lanka, via een van de onderstaande rekeningnummers:

Parochie H. Norbertus
inzake hulp aan Sri Lanka
NL30 RABO 0141 3613 01

Parochie Thomas à Kempis
inzake jubiléum pastoor
NL49 RABO 0154 8632 62

25 JAAR PRIESTER

Op 23 juni 1989 is Hans Boogers door kardinaal Simonis tot priester gewijd. Over zijn wijding zei pastoor Boogers toen: “Het voelde zo goed om je geroepen te weten, om je gedragen te weten door God en de mensen. Ik was zo gelukkig en wist: dit is mijn bestemming”. In 2004 benoemd te Groenlo en omstreken heeft pastoor Boogers zeven jaar gewerkt binnen het samenwerkingsverband Noach en de latere St. Paulusparochie. Hij is een gedreven priester, altijd blij en opgewekt en heeft voor iedereen een praatje. Hij wist (en weet ook nu nog) telkens goed de balans te vinden tussen zijn werk en het ervoor oppassen dat je jezelf niet voorbij loopt. In de zomer van 2011 kwam het bericht dat de aartsbisschop een beroep op hem had gedaan voor een benoeming tot pastoor van de Thomas à Kempisparochie in Zwolle, ingaand 1 oktober 2011. Hij heeft ja gezegd op dit verzoek en merkte daarbij op: “Als priester weet je dat je op een gegeven moment weer los moet laten, dat je een voorbijganger bent”. Het afscheid op zondag 11 september was overweldigend. Een krant omschreef het als indrukwekkend, vrolijk, muzikaal en hartverwarmend. Ondanks zijn drukke ‘baan’ als pastoor nu van twee parochies onderhoudt pastoor Boogers nog regelmatig contacten met oud-parochianen in Groenlo en omstreken. En ook met veel (oud) Lourdesgangers.

André Kempers, lid locatieraad Groenlo voor Communicatie

UITNODIGING ST. PAULUSDAG 2014

Beste parochianen,
Wij nodigen u uit voor de St. Paulusdag op zondag 29 juni 2014!

Om het “Paulus gevoel” te versterken organiseren wij jaarlijks een St. Paulusdag, elk jaar in een andere geloofsgemeenschap.

Dit jaar bent u welkom in Neede bij de geloofsgemeenschap van de H. Caecilia.

We beginnen om **10.30 uur** met de Eucharistieviering bij de Needse Olde Mölle, in de open lucht!

Het pastorale team zal voorgaan in deze Eucharistieviering en het koor Cecil en het dames- en herenchoor uit Rietmolen zullen de zang verzorgen.

(Met slecht weer gaan we natuurlijk naar binnen.)

U kunt zich opgeven om na de viering mee te gaan voor een kop koffie/thee met een broodje bij het, naast de molen gelegen, restaurant de Olde Mölle.

Na de koffie kunt u kiezen voor 2 van de 3 activiteiten:

Presentatie Historische kring Neede, Minigolfbaan of Spellen met quiz.

Na afloop van beide activiteiten willen we, rond 14.00 uur, gezamenlijk de St. Paulusdag afsluiten.

Graag zien wij u op zondag 29 juni in Neede!

De werkgroep St. Paulusdag.

We willen graag weten hoeveel mensen aan deze feestdag deelnemen, zodat we genoeg koffie/thee en broodjes hebben voor iedereen!

Wilt u zich **z.s.m.** aanmelden bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap of uw naam en adres mailen naar st.paulusdag@gmail.com?

De uiterste aanmelddatum is **zondag 15 juni 2014**.

ZONDAG 6 JULI: VAKANTIEVIERING

MET ZEGENING VAN VAKANTIEGANGERS EN VERVOERMIDDELEN

Aan het begin van de zomervakantie vindt in het Eucharistisch Centrum van de St. Paulusparochie, de H. Calixtuskerk te Groenlo een **BIJZONDERE VAKANTIEVIERING** plaats, met: een extra zegening van mensen die op reis gaan en na de viering: de mogelijkheid om uw vervoermiddel te laten zegenen!

U/jij bent van harte welkom met: motor, auto, (kinder)fiets, tractor, camper, scooter, scootmobiel, loopfiets, rollator, etc.

Deze eucharistieviering op zondag 6 juli 2014 begint om 10.30 uur en wordt ondersteund met zang van het sprankelende koor "Kiddoesj" uit Beltrum. Celebrant is pastoor H.A.M. de Jong.

Kinderen zijn extra uitgenodigd en kunnen aan een kindernevendienst deelnemen. Deze eindigt net voor de afsluiting van de H. Mis, zodat zij kunnen laten zien en vertellen, wat zij tijdens hun eigen programma gedaan hebben.

Na de viering is er de mogelijkheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten. Voor de kinderen is er limonade. Deze bijzondere vakantieviering mag u niet missen!

NIEUW: GEBEDSGROEP IN ST. PAULUS

Sinds 2 mei is in onze St. Paulusparochie een Gebedsgroep actief. Elke eerste vrijdag van de maand komen mensen samen om te bidden voor eigen of door anderen gevraagde intenties, te zingen en na te denken over het evangelie van de komende zondag. Men komt samen in de Calixtuszaal in Groenlo, naast de toreningang van de kerk. De bijeenkomsten vinden weliswaar in Groenlo plaats, maar de Gebedsgroep wil nadrukkelijk een groep voor de hele St. Paulusparochie zijn. Rustig, eenvoudig is deze groep begonnen. Met lichte tred en vaste voet. Voor mij als pastoor, druk in de weer met van alles dat gedaan moet worden, is

het een zegen te ervaren dat het pastorale werk gedragen wordt door het gebed, door een biddende gemeenschap.



Bidden helpt. Wie tot God gaat, wordt als biddende mens zelf anders. Vaak niet in één keer, maar door volhardend gebed, alleen en samen, kan je kijken op dat wat je overkomt veranderen. Bidden kan ons mensen anders maken: rustiger, milder, wijzer, krachtiger, hoopvoller, en vaak ook dankbaarder. Bidden kan je zover brengen, dat je zeggen kunt:

“Wat mij ook overkomt, God is er, Hij laat mij niet aan mijn lot over”. Wanneer je bidt om de kracht van de heilige Geest, en dat ook volhoudt, dan kun je een duidelijk beeld krijgen van wat je te doen staat en de moed ontvangen om verder te gaan.

Op de eerste vrijdag van de maand staat, bij de Gebedsgroep, de koffie vanaf 18.45 uur klaar. Om 19.00 wordt er begonnen. Let op: alleen in de maand juni vindt de bijeenkomst van de Gebedsgroep plaats op de tweede vrijdag van de maand: 13 juni!

Pastoor H.A.M. de Jong

WIJZIGINGEN WEEKENDROOSTER VANAF 1 SEPTEMBER 2014

In oktober 2013 is het beleidsplan “Met passie voor het evangelie” vastgesteld. In de periode half november – half december zijn parochianen middels informatiebijeenkomsten op de hoogte gesteld van de uitgangspunten van dit plan. Daling van het aantal kerkgangers in weekendvieringen, met name in woord- en communievieringen en het kleiner worden van het pastoraal team hebben geleid tot de keuze om het programma van kerntaken (waar vieringen in het weekend een onderdeel van uitmaken) te concentreren in Groenlo, Eibergen en Beltrum en af te bouwen in Rietmolen, Livelde, Rekken en Neede. Dit maakt een verandering van het liturgische weekendrooster noodzakelijk.

Wij hopen, dat parochianen wanneer er in hun locatie in een bepaald weekend geen viering is, de stap zullen willen zetten om of in een andere locatie of in het Eucharistisch Centrum mee te vieren.

Als de bereidheid om ook elders te vieren groeit, ontstaan daardoor ook mogelijkheden om het samen-vieren aantrekkelijker te maken, vanwege een grotere participatie, beter gefaciliteerde vieringen, een efficiëntere inzet van mensen en middelen, het kostenaspect en het versterken van de samenwerking tussen locaties.

Een missionaire kerk is niet in zichzelf gericht, maar richt zich ook naar buiten.

In onze St. Paulusparochie kennen we vooral eucharistievieringen en communievieringen. De eucharistieviering is en blijft de belangrijkste viering. De communieviering is een viering die afgeleid is van de eucharistie.

In het beleidsplan is echter neergelegd, dat –willen wij andere parochianen bereiken dan hen die al betrokken zijn– het bevorderen van een vernieuwd pastoraal aanbod urgent is.

Het ontwikkelen en houden van andersoortige vieringen maakt deel uit van die vernieuwing.

Wanneer wij 'andersoortige vieringen' willen initiëren betekent dit dus niet dat de eucharistievieringen en communievieringen verdwijnen of op de achtergrond raken. Momenteel kennen we al een diversiteit aan vormen van vieringen (oecumenische vieringen, vespers, Mariaviering en rozenkransgebed, kindervieringen Onder de Regenboog, Taizévieringen, etc.). Nieuwe vormen van vieringen kunnen een vitale impuls geven aan de geloofsgemeenschap, zeker als deze vieringen 'nieuwe' belangstellenden zullen trekken en zullen leiden naar een bredere praktijk van vieren die voor veel mensen, jong en oud, aansprekende onderdelen heeft. Het pastoraal team zal binnenkort een informatieavond houden over 'veelvormig vieren' in de parochie.

**Namens het pastoraal team,
Pastoor H.A.M. de Jong**

PAROCHIEREIS IN 2015: IN DE VOETSPOREN VAN PAULUS

We zijn er al een beetje aan gewend, om met parochianen op reis te gaan naar Israël, in de voetsporen van Jezus. Maar in de geschiedenis van de kerk is er nog iemand in wiens voetsporen je kunt reizen: de dertiende apostel, Paulus. Vanuit Jeruzalem reisde hij door het huidige Turkije en Griekenland, om de Blijde Boodschap van Christus te verkondigen. Hij werd in Rome gedood. Volgend voorjaar willen we een 12-daagse reis organiseren voor parochianen van Sint Paulus en Sint Ludger. Het gaat om het Griekse gedeelte, van Tessalonika naar Athene. We willen de plaatsen bezoeken waar ook Paulus geweest is en waarnaar hij verschillende brieven heeft geschreven, die we nu nog in onze Bijbel hebben staan. Een reis door de tijd, door verschillende culturen: van Grieken en Romeinen, van Byzantijnen, Orthodoxen en Moslims, tot in onze tijd. Reisleiders zijn pastor Simon Nagelmaeker (St. Paulus) en pastor Jos Droste (St. Ludger).

Kosten: rond €1500, all-in. Reisdatum: 12-24 april 2015

Voor meer informatie en opgave: s.nagelmaeker@gmail.com

WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor pastorale nood en ziekenzalving, is bereikbaar van vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur. De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag - maandag	Pastor	Telefoon
30 mei - 2 juni	K. Donders	06-28302101
6 - 10 juni	H. de Jong	06-12379793
13 - 16 juni	S. Nagelmaeker	06-53553557
20 - 23 juni	A. Zoet	06-27124695
27 - 30 juni	H. de Jong	06-12379793
4 - 7 juli	S. Nagelmaeker	06-53553557

11 - juni - juli 2014

11 - 14 juli	K. Donders	06-28302101
18 - 21 juli	A. Zoet	06-27124695
25 - 28 juli	K. Donders	06-28302101

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen.

UIT DE WERKGROEPEN

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

19 april	€ 225,85	Vastenactie (Paaswake)
20 april	€ 115,70	Vastenactie (Eerste Paasdag)
10 mei	€ 74,35	Roepingenzondag

VASTENAKTIE

Via de Vastenton achterin de kerk is € 515,00 ingezameld voor de Vastenactie.

De opbrengst van de Vastenactie bij de beide katholieke scholen in Neede (Kard. Alferinkschool en Dr. Ariënschool) samen is €648,67.

In totaal heeft Neede voor de Vastenactie 2014 het mooie bedrag van €1.505,22 ingezameld.

De opbrengst gaat naar Sierra Leone waar mensen na een jarenlange burgeroorlog weer oprabbelen, hun trauma's proberen te verwerken en de samenleving weer opbouwen.

Hartelijk dank aan alle gevers!

ROOSTER MISDIENAARS

Zondag 8 juni	10.30 uur	D. Konniger en T. Konniger
Zondag 22 juni	9.00 uur	D. Konniger
Zondag 29 juni	10.30 uur	T. Konniger en D. Konniger
Zondag 6 juli	10.30 uur	T. Konniger
Zondag 13 juli	9.00 uur	D. Konniger

Enkele nieuwe misdienaars zijn bijzonder welkom. Onze koster legt je graag eens uit wat je als misdienaar/acoliet allemaal mag doen om de pastoor te helpen in de kerk.

Neem hiervoor contact op met onze koster Henk Holtkamp tel. 0545-294641 b.g.g. 06-20994297.

SAM'S KLEDINGACTIE GESLAAGD!

Op 28 en 29 maart werd in Neede 525 kilo kleding, schoeisel en huishoudtextiel ingeleverd ten bate van Sam's kledingactie!

Vorig voorjaar werd 770 kg ingezameld.

De Stichting 'Mensen in Nood' bedankt eenieder die hieraan heeft bijgedragen.

12 - juni - juli 2014



NIEUW IN ONZE PAROCHIEBIBLIOTHEEK

Hieronder een lijst met nieuwe tijdschriften en boeken in onze parochiebibliotheek. U kunt gebruik maken van de bibliotheek tijdens de openingsuren van het parochiesecretariaat (staan achterop elke Binding).

Vieren, Tijdschrift voor liturgie: nr. 4-2013 en 1-2014

Missionaire Agenda 2014 nr. 1

Gregoriusblad, over liturgische muziek: jaargang 137 nr. 4 en jaargang 138 nr. 1

Liturgisch Katern 2014 nr. 2 t/m 5

Raven: Over eenheid als waardering voor God

Venster: jaargang 12, februari 2014

OP WEG NAAR EEN DIACONAAL CENTRUM

In deze rubriek willen wij u informeren over de stappen die gezet zijn en worden om het Achterhuis te benutten als diaconaal centrum voor de parochie St. Paulus. Heeft u zelf suggesties en/of wilt u met ons meedenken? Meldt u zich dan bij één van de leden van de locatieraad (zie de contactgegevens op blz. 15).

In de vorige editie van Binding kon u al lezen over onze bezoeken aan het inloophuis in Westervoort en de Egidio-beweging in Apeldoorn.

Zoekend naar inspiratie hebben we ook een bezoek gebracht aan de De Wonne in het centrum van Enschede.

3 APRIL: BEZOEK AAN “DE WONNE” IN ENSCHEDE

De Wonne is een leefgemeenschap die al 35 jaar bestaat. Er is een kerngroep van 6 personen waarvan er 3 in De Wonne zelf wonen. Er zijn ca. 20 tijdelijke bewoners: mensen die in de put zitten, op adem moeten komen.

De kerngroep probeert te zorgen dat bewoners hun verhaal kwijt kunnen en moedigen ze aan om het leven weer op te pakken, werken aan zelfstandigheid (bijv. inschrijven bij de woningbouwvereniging). Het ‘coachen’ vraagt veel tijd, aandacht en discipline. Veel bewoners vinden het prima in de Wonne en maken geen haast om weer te vertrekken...

Bij De Wonne zijn er voor de tijdelijke bewoners geen verplichtingen zoals bij het Leger des Heils of Humanitas. Daar ga je altijd “een traject in”. Hulpverlening focust vaak op de dingen die niet lukken (bijv. verslaving) en niet op de menswaardigheid. De tijdelijke bewoners helpen wel mee in de dagelijkse werkzaamheden (boodschappen doen, koken, schoonmaken, gasten ontvangen, etc).

Verder biedt De Wonne een ruimte waar 3 á 4 personen de nacht kunnen doorbrengen (daklozenopvang). En men kan overdag (op gezette tijden) aanbellen voor koffie en een boterham.

De Wonne heeft twee kringloopwinkels, een kledingwinkel en een bazaar.

Het klooster is een plek voor gastvrijheid. Er hangt ook een bijzondere sfeer (“sfeer van de zusters”). De gasten maken het wonen in De Wonne interessant, aldus onze gastvrouw, Zr. Francine.

Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door het klooster.

Wat we kunnen leren uit het bezoek aan de Wonne is iets wat we ook bij de beide andere bezoeken al hebben gezien: Als mens ben je geneigd meteen in de “hulpverleningsstand” te schieten als er zich een probleem voordoet bij iemand. Bezoekers aan een diaconaal centrum mogen verwachten dat zij daar op de eerste plaats als mens worden gezien en niet als “probleemgeval”. Dat vraagt van de gastvrouw/-heer bovenal een open houding en een luisterend oor.

30 APRIL: BEZOEK VAN SENSIRE

U heeft de afgelopen tijd vast het nodige gehoord over de “Voormekaar teams” die worden opgezet in de gemeente Berkelland.

Sensire, in de gemeente Berkelland actief op het gebied van o.a. thuiszorg en maatschappelijk werk, is bezig te inventariseren wat er allemaal in Neede is voor mensen die een helpende hand nodig hebben, in een isolement zitten of die gewoon behoefte aan een goed gesprek.

We hebben gesproken met een thuisbegeleidster en een wijkverpleegkundige. Ze gaven ons uitleg over de nieuwe aanpak. Daar waar professionele hulp nodig is, komt deze ook. Wel wordt bij een hulpvraag eerst naar de omgeving gekeken (familie, buurt, vrijwilligersorganisaties) of via die weg de hulpvraag ingevuld kan worden.

We hebben aan Sensire uitleg gegeven over wat wij als kerk op dit moment te bieden hebben aan activiteiten en faciliteiten. We hebben ook aangegeven dat het Achterhuis een diaconaal centrum gaat worden.

We zullen de ontwikkelingen rondom de Voormekaar teams zeker nauwlettend volgen en waar mogelijk inspelen op kansen.

TIP

In juni houdt de gemeente Berkelland bewonersbijeenkomsten waar uitleg wordt gegeven over de “Voormekaar teams”, o.a. in Neede op 2 juni om 19.30 uur in gebouw Diekgraven en in Noordijk op 17 juni om 19.30 uur in 't Haarhoes. Aanmelden kan tot 3 dagen voor de bijeenkomst bij Heleen Hartkamp (tel. 0545-250250 of h.hartkamp@gemeenteberkelland.nl).

VERHUISBERICHT VOEDSELBANK OOST ACHTERHOEK

Het distributiecentrum van de Voedselbank in Lichtenvoorde is verhuisd naar de Mercatorstraat 35. In het oude pand was gebrek aan werk- en opslagruimte. In het nieuwe pand kan efficiënter worden gewerkt.

Vanuit Lichtenvoorde worden wekelijks alle uitdeelpunten in de 5 oostelijke gemeenten van de Achterhoek bevoorrad.

Op woensdag 28 juni is er “open dag” en de mogelijkheid om het nieuwe pand te bezichtigen. Meer weten? Kijk op www.voedselbankachterhoek.nl.

CONTACTGEGEVENS

Centraal secretariaat St. Paulus:

Angela Röeling
Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo

Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur
☎ 0544-464663
✉ secretariaat@stpaulusparochie.nl

Pastoresteam:

Pastoor H.A.M. de Jong
Kloostersteeg 7
7141 BB Groenlo

☎ 06-123 797 93
✉ pastoordejong@stpaulusparochie.nl

Karel Donders (kapelaan)
Grotestraat 88a
7151 BE Eibergen

☎ 06-283 021 01
✉ donders.paulusparochie@gmail.com

Simon Nagelmaeker (pastoraal werker)

Ververij 4
7151 KN Eibergen

☎ 06-535 535 57
✉ simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl

Annet Zoet (pastoraal werker)

Scholtenhagenweg 42-42
7481 VP Haaksbergen

☎ 06-271 246 95
✉ annettezoet@stpaulusparochie.nl

Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ☎ 06-24855201

Koster H. Holtkamp: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297

Locatieraad Neede (✉ locatieraadneede@stpaulusparochie.nl):

Voorzitter	Gerhard ten Voorde	Ruwenhofstraat 3	☎ 0545-293810
Secretaris	Gerard Bartels	Diekgraven 17	☎ 0545-296490
Budgethouder	Daniël Mol	Verwoldseweg 12 7245 AH Laren	☎ 06-22852326
Technische zaken	Tonnie Bolster	Julianastraat 39	☎ 0545-294044

VAN DE REDACTIE

Editie

Vakantiebinding
Septemberbinding
Allerheiligenbinding
Kerstbinding
Januaribinding 2015

Redactievergadering

2 juli
27 augustus
15 oktober
26 november
7 januari 2015

Verspreidingsperiode

14 – 18 juli
8 – 12 september
27 – 31 oktober
8 – 12 december
19 – 23 januari 2015

Aanleveren artikelen voor Binding via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl.



Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar.
U kunt deze aanvragen via het locatiesecretariaat.

HEMELVAART

De leerlingen stonden er bedremmeld,
zeg maar verslagen bij.
Eerst op Goede Vrijdag;
ze hadden Jezus verloren aan de dood.
En nu bij zijn Hemelvaart
verloren zij Hem opnieuw.
Maar zijn Geest was bij hen,
levend en warm, nabij en vertrouwd.
Zij wisten het:
Hij was bij hen.
Van die belofte konden zij leven.

LEVEN ALS EEN MENS VAN DE HEMELVAART

Leven als een mens van de hemelvaart
is een stukje leven met het hoofd in de wolken
omdat God in het onzichtbare voelbaar is
en omdat Jezus woorden een prachtig ideaal zijn om na te streven.
Maar een mens van de hemelvaart
is ook met twee voeten op de aarde staan,
ingeworteld leven in de werkelijkheid van vandaag,
de noden proberen aan te voelen van iedereen
waarvoor wij zorg dragen en verantwoordelijkheid dragen.
God zend ons naar onze dagelijkse taak.
Voelen wij daarbij de aanwezigheid van Jezus alle dagen.
Hij schenkt ons daartoe zijn zegen

bron: www.pastoralezorg.be

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 43
7161 GR Neede
☎ 0545-286835
✉ secretariaatneede@stpaulusparochie.nl
🌐 www.stpaulusparochie.nl

Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur
Donderdag : 9.30 - 11.30 uur *)
Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur
*) Alleen niet in juli en augustus

Bankrek. algemeen IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 BIC: RABONL2U
Actie Kerkbalans IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 BIC: RABONL2U

FAMILIE _____
