

BIJNIDING

Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede

52^e Jaargang, no. 5.

september – oktober 2014

27-28 SEPTEMBER 2014: 26^e ZONDAG DOOR HET JAAR A

WIE WIL WERKEN IN DE WIJNGAARD?

Lezingen: Ezechiël 18, 25-28; Fillippenzen 2, 1-11 en Matteüs 21, 28-32

Als je in de Bijbel wordt uitgenodigd om te werken in de wijngaard, dan is dat niet zomaar een baan. Dan gaat het om meer dan om wieden, snoeien of oogsten. Werken in de wijngaard heeft te maken met God.

Werken in zijn wijngaard betekent uitgenodigd worden om mee te werken aan waar het God om gaat: gerechtigheid, vrede, liefde, geluk, heelheid. De wijngaard staat in de Bijbel vaak voor het volk waarmee God een verbond heeft gesloten. In die wijngaard is voortdurend werk te doen: er moet gewied en gesnoeid worden, takken moeten geleid worden, ongedierte verjaagd. In droge tijden moet er geïrrigeerd worden.

Dat zet de vraag van de vader aan zijn twee zonen in een heel ander licht: hij vraagt zijn zonen, die ongetwijfeld hun bar mitswa hebben gedaan en dus naar de joodse wet volwassen zijn, om hun verantwoordelijkheid als zonen van het Verbond van God met mensen te nemen.

De zonen reageren verschillend. De ene zoon zegt ja, maar doet het niet. Ogenschijnlijk is hij gehoorzaam, maar hij kiest niet voor de wijngaard, niet voor het volk waar hij bij hoort, noch voor het verbond met God.

De andere zoon zegt nee en kiest zijn eigen weg. Toch heeft de vraag van zijn vader een snaar in

| | |
|--|----|
| Calixtuskerk Basiliek | 2 |
| Overzicht vieringen | 4 |
| Familieberichten | 7 |
| Oecum. tentdienst 2014 | 7 |
| Anders vieren: Vespers ... | 8 |
| Wereldmissiemaand | 9 |
| Vormsel 2014 – 2015 | 10 |
| Griekenlandreis 2015 | 11 |
| 18 okt.: Korendag | 11 |
| Cursus over Prediker | 12 |
| Resultaat Adventsactie .. | 12 |
| Willibrordprocessie | 13 |
| Stop je verdriet niet weg | 13 |
| Weekendwacht | 14 |
| Afscheid secretaris | 14 |
| Rooster misdienaars | 15 |
| Zingen bij de Kerkultjes | 15 |
| Aanmelden 1 ^o communie | 15 |
| Uitgaansdag Dameskoor | 16 |
| 4 okt.: Sam's kledingactie | 16 |
| Op weg naar een diaconaal centrum | 17 |
| Haaksbergse processie .. | 17 |
| Wandel met Franciscus.. | 18 |
| Maria | 18 |
| Contactgegevens | 19 |
| Van de redactie | 19 |

hem geraakt, zodanig zelfs, dat hij op zijn schreden terugkeert en aan het werk gaat in de wijngaard.

Werken in de wijngaard als zoon of dochter van het Verbond van God met mensen is je verantwoordelijkheid op je nemen om mee te werken aan Gods Rijk der hemelen. Het rijk der hemelen kan gestalte krijgen als Gods woord gedaan wordt, als mensen meewerken aan gerechtigheid, vrede en heelheid. Daaraan meewerken is zowel werken in de wijngaard, als werken aan jezelf. Wieden, snoeien, takken leiden, ongedierte verjaren, water geven is ook zorgen voor je eigen ziel en voor die van anderen, zodat je opbloeit en vrucht gaat dragen. Door te werken in de wijngaard leer je meer over God en over jezelf.

Ingaan op de uitnodiging in de wijngaard te werken kan grote consequenties hebben. Het is een zaak van het hart, van leven en dood. Ook dat heeft Jezus ons in zijn leven laten zien. Hij gaf alles, schonk zichzelf weg, ook zijn leven en werd juist daardoor bron van leven, de ware wijnstok, waarop wij allen geënt zijn, opdat wij mogen groeien en vrucht dragen.

Met hartelijke groet,

Annet Zoet, pastoraal werker in de St. Paulusparochie

12 AUG.: H. CALIXTUSKERK GROENLO VERHEVEN TOT BASILIEK

Paus Franciscus heeft de H. Calixtuskerk in Groenlo verheven tot basiliek ('basilica minor'). De aanleiding hiervoor is tweeledig: de restauratie van deze monumentale kerk die tevens het eucharistisch centrum is van de St. Paulusparochie en het feit dat er in de provincie Gelderland (binnen het Aartsbisdom Utrecht) geen basiliek meer was sinds de H. Walburgisbasiliek in Arnhem in mei 2013 aan de goddelijke eredienst werd onttrokken. Kardinaal Eijk feliciteert de parochie met de verlening van deze titel en wenst dat de kerk "door haar nieuwe waardigheid van basiliek mag bijdragen aan het gebed, het gelovige leven en de verkondiging van het evangelie in de Achterhoek." Pastoor H.A.M. de Jong van de St. Paulusparochie reageert verheugd en noemt het Vaticaanse besluit "een eer en een stimulans voor de gehele parochiegemeenschap." Nadere bijzonderheden, zoals de datum waarop kardinaal Eijk in de St. Paulusparochie de verheffing tot basiliek zal proclameren, worden in een later stadium bekend gemaakt. Met de H. Calixtusbasiliek heeft het Aartsbisdom Utrecht nu acht basilieken binnen de bisdomgrenzen.

De titel 'basilica major' is sinds de zevende eeuw voorbehouden aan de vier hoofdkerken van Rome (de Sint Pieter, de Sint Jan van Lateranen, de Sint Paulus Buiten de Muren en de Sint Maria de Meerdere) en twee kerken in Assisi. Deze kerken beschikken over een pauselijk altaar, een pauselijke zetel en een Heilige Deur, die alleen in een door de paus uitgeroepen Heilig Jaar geopend mag worden.

Daarnaast zijn er wereldwijd vele kleinere basilieken. Om deze eretitel te verkrijgen, moet een kerk voldoen aan diverse voorwaarden, zoals een eerbiedwaardige leeftijd; aanzienlijke grootte en schoonheid; grote devotie voor één of



meerdere heiligen. In de laatste halve eeuw worden ook steeds meer de pastorale aspecten meegewogen, zoals de uitvoering van de liturgie, de vitaliteit van de geloofsgemeenschap en de regionale betekenis van de kerk.

Rijksmonument

De H. Calixtuskerk werd tussen 1906 en 1908 gebouwd als vervanging van de in 1842 gerealiseerde Waterstaatskerk. Voor het ontwerpen van de nieuwe kerk werd architect Jan Stuyt (1868-1934) benaderd. Van 1900 tot 1908 was Stuyt geassocieerd met Jos Cuypers, de zoon van de beroemde bouwmeester Pierre Cuypers. Het kerkgebouw, dat op 16 juli 1908 werd geconsacreerd, is een Rijksmonument en heeft een 78 meter hoge toren die beklommen kan worden. Kenmerkend voor deze neogotische kruiskerk zijn: verticaliteit ('streven naar omhoog'), veel en grote ramen, stevige steunberen en pilaren, spitsbogen en ribgewelven en in het midden van de kerk een imposant gewelf, waarvan de ribben stervormig geordend zijn. Omdat de kerk een middenschip heeft dat hoger is dan de zijbeuken, zijn bovenin vensters aangebracht die extra licht binnenlaten.

De rijke versiering van het interieur gaat terug op de zeer oude gewoonte de muren van sacrale ruimten met muurschilderingen of fresco's te bedekken. De schilderingen, die een programmatisch geheel vormen, zijn van de hand van Joan Collette (1889-1958). Het hoogaltaar, een zogeheten vleugelaltaar, is van Mengelberg, de bronzen preekstoel en communiebanken komen uit het Utrechtse atelier Brom. De Calixtuskerk bezit een bijzondere kruisweg, met zestien in plaats van veertien staties, ontworpen door de kunstenaar Thé Lau.

Heilige Calixtus

De H. Calixtus I was paus in de derde eeuw. De titelkerk van kardinaal Eijk in Rome is aan hem toegewijd. In de Lage Landen is de H. Calixtus is een zeer ongebruikelijke patroonheilige. Waarschijnlijk heeft de H. Ludger (742-809), die onder andere in de Achterhoek missioneerde, een relikwie van deze Romeinse martelaar en paus naar Groenlo gebracht. Al in de vroege middeleeuwen wordt hij als patroonheilige genoemd van de kerk én als beschermer van de stad Groenlo.

Sinds 1 januari 2011 maakt de Groenlose geloofsgemeenschap deel uit van de St. Paulusparochie, samen met de geloofsgemeenschappen van Beltrum, Lievelde, Eibergen, Neede, Rietmolen en Rekken.

Conopeum en tintinnabulum

De zeven andere basilieken in het aartsbisdom zijn de basiliek van de Heilige Plechelmus in Oldenzaal (sinds 13 mei 1950), de basiliek van de Heilige Nicolaas in IJsselstein (sinds 11 november 1972), de basiliek van het Heilig Kruis te Raalte (sinds 25 april 1992), de basiliek van de Heilige Lambertus in Hengelo (Ov., sinds 1 december 1997), de basiliek van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Zwolle (sinds 18 oktober 1999), de basiliek van de Heilige Pancratius in Tubbergen (sinds 6 januari 2000) en de basiliek van de Heilige Georgius in Almelo (sinds 13 december 2009).

De twee belangrijkste onderscheidingstekens van een basiliek zijn het 'conopeum' (een half uitgeklapte parasol in de oude pauselijke kleuren geel-rood) en het 'tintinnabulum' (een ceremonieel klokje op een standaard). Het conopeum dient als beschutting van priesters tijdens processies, het conopeum in de pauselijke kleuren was bestemd voor de paus bij diens eventuele komst naar de basiliek. Het tintinnabulum werd gebruikt om de komst van processies aan te kondigen.

Een basiliek mag eveneens een eigen wapen voeren. Het ontwerp van het wapen voor de Groenlose basiliek en het bijbehorende devies zullen later bekend worden gemaakt.

Graag feliciteer ik, mede namens het parochiebestuur en team, niet alleen de geloofsgemeenschap H. Calixtus / H. Maria Moeder Gods Groenlo met het bijzondere en zeer zeldzame en ereblijk: ik feliciteer alle geloofsgemeenschappen van de St. Paulusparochie, van harte.

De verlening van de titel 'Basilica Minor' spoort ons aan om samen intensief het evangelie van Jezus Christus in de regio Achterhoek en Berkelland uit te blijven dragen, tot eer van God en tot heil van mensen.

Pastoor H.A.M. de Jong

OVERZICHT VIERINGEN

Gebruikte afkortingen:

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| EU = Eucharistieviering | HdJ = Pastoor H. de Jong | SN = Pastor Simon Nagelmaeker |
| WCV = Woord- en Communieviering | KD = Kapelaan Karel Donders | AZ = Pastor Annet Zoet |
| WD = Woorddienst | AB = Pastoor A. Baak | TH = Mgr. Th. Hoogenboom |

Weekend van 13 en 14 september: Kruisverheffing

Za. 13 sept. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor Diapason. Voorganger is pastor A. Zoet.

Do. 18 sept. **13.00 uur** Jaarlijks uitstapje van de Seniorensoos (vertrek vanaf het oude Marktplein).

| | <u>In onze buurlocaties:</u> | <u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u> |
|--------------|--|------------------------------------|
| Za. 13 sept. | Eibergen 17.30 uur EU – KD | 17.30 uur Vesperdienst |
| Zo. 14 sept. | Rietmolen 10.30 uur WCV – AZ | 10.30 uur EU – KD |
| | Rietmolen 12.00 uur Doopt rugkomviering – AZ | |
| Di. 16 sept. | Eibergen 9.00 uur EU – KD | |

Weekend van 20 en 21 september: 25^e Zondag door het jaar

Zo. 21 sept. **10.00 uur** In de Grote Kerk:
Oecumenische Vredesdienst met zang van het RK Dames- en Herenchor. Het thema van de viering is: "Wapen je met vrede". Voorgangers in deze dienst zijn ds. H.J. Lieftink-Buijs en mevrouw A. Haarman.
Er is kindernevendienst.
De eindcollecte is bestemd voor het vredeswerk van Pax.

Vr. 26 sept. 14.30 uur In de Grote Kerk:
 Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is de heer L. van der Meer (RK).
 Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk.
 Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

| <u>In onze buurlocaties:</u> | | <u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u> |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Za. 20 sept. | Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ | |
| Zo. 21 sept. | Eibergen 10.30 uur EU – KD | 10.30 uur EU – HdJ |
| Di. 23 sept. | Eibergen 9.00 uur EU – KD | |

Weekend van 27 en 28 september: 26^e Zondag door het jaar

Za. 27 sept. 19.00 uur Gezinsviering met zang van kinderkoor De Kerkultjes”.
 Voorganger is kapelaan K. Donders.
 Er is een 2^e collecte, de Vredesweekcollecte. Met deze collecte ondersteunen wij projecten over de hele wereld die tot doel hebben de vrede te bevorderen.

Wo. 1 okt. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Wo. 1 okt. 19.30 uur In het Achterhuis:
 Informatieavond over de parochiereis naar Griekenland in april 2015, in de voetsporen van Paulus (zie blz. 11).

Do. 2 okt. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

| <u>In onze buurlocaties:</u> | | <u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u> |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Za. 27 sept. | | 17.30 uur Vesperdienst |
| Zo. 28 sept. | Eibergen 10.30 uur EU – AB/KD | 10.30 uur EU – HdJ |
| Di. 30 sept. | Eibergen 9.00 uur EU – KD | |
| Do. 2 okt. | Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ | |

Weekend van 4 en 5 oktober: 27^e Zondag door het jaar

Za. 4 okt. 11-12 uur Sam's kledingactie (zie blz. 16).

Er is dit weekend geen viering in onze kerk.

Di. 7 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed.

| <u>In onze buurlocaties:</u> | | <u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u> |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| Za. 4 okt. | Eibergen 19.00 uur Gebedsviering voor kinderen – HdJ | |
| Zo. 5 okt. | Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ | 10.30 uur EU – KD |
| | | 17.00 uur Lof – KD |
| Di. 7 okt. | Eibergen 9.00 uur EU – HdJ | |
| | Rietmolen 19.30 uur Marialof – HdJ | |

Weekend van 11 en 12 oktober: 28^e Zondag door het jaar

Zo. 12 okt. 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor.
 Voorganger is kapelaan K. Donders.

Di. 14 okt. 19.30 uur Marialof met zang van het Dameskoor. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Do. 16 okt. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

| <u>In onze buurlocaties:</u> | | <u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u> |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Za. 11 okt. | Eibergen 17.30 uur EU – HdJ | |
| | Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ | |
| Zo. 12 okt. | Eibergen 16.00 uur Marialof – SN | 10.30 uur EU – TH/HdJ |
| Di. 14 okt. | Eibergen 9.00 uur EU – KD | |

Weekend van 18 en 19 oktober: 29^e Zondag door het jaar

Zo. 19 okt. 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor.
 Voorganger is kapelaan K. Donders.

Er is een 2^e collecte bij gelegenheid van Missiezondag. Deze zondag herinnert ons er aan dat wij als christenen met mensen overal op deze wereld in één grote gemeenschap verbonden zijn. Deze tweede collecte is bestemd voor het werk van Missio.

Di. 21 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed.

| <u>In onze buurlocaties:</u> | | <u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u> |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Za. 18 okt. | Rietmolen 19.30 uur EU – KD | |
| Zo. 19 okt. | Eibergen 9.00 uur EU – HdJ | 10.30 uur EU – HdJ |
| Di. 21 okt. | Eibergen 9.00 uur EU – KD | |

Weekend van 25 en 26 oktober: 30^e Zondag door het jaar

Za. 25 okt. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor.
 Voorganger is pastoor H. de Jong.

Di. 28 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed.

Vr. 31 okt. 14.30 uur In de Grote Kerk:
 Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen.
 Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk.
 Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

| <u>In onze buurlocaties:</u> | | <u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u> |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Za. 25 okt. | Eibergen 19.00 uur EU – KD | 17.30 uur Vesperdienst |
| Zo. 26 okt. | | 10.30 uur EU – KD |
| | | 17.00 uur Lof – HdJ |
| Di. 28 okt. | Eibergen 9.00 uur EU – KD | |

In de komende weken:

Za. 1 nov. 19.00 uur **Allerheiligen/Allerzielen**
 Woord- en Communieviering met zang van het koor Diapason. Voorgangers zijn pastor S. Nagelmaeker en de werkgroep Avondwake.

In deze viering zullen ook de in het afgelopen jaar overleden medeparochianen worden herdacht.

Wo. 5 nov. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is kapelaan K. Donders.



Do. 6 nov. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.
Zo. 9 nov. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

FAMILIEBERICHTEN

Gedoopt:

06-07-14 Aiyden Meulenkamp, Henry Dunantweg 113
Beau Nieuwenhuis, Rapenburg 22

Overleden:

09-07-14 Dhr. G.H. Jansen, Ruwenhofstraat 17, 59 jaar
01-08-14 Mevr. C.G.W.M. de Vries-Reijmer, Rondweg 5, 62 jaar

Verhuisd binnen de parochie:

Mevr. H.M. Oude Lutikhuis-Vogt, Henry Dunantweg 176 naar
Wilhelminastraat 41

Vertrokken:

Dhr. A.H.G. ten Elsen, Rapenburg 50 naar Groenlo
Dhr. B.J. Sanders, Dennenweg 2 naar Amsterdam

NIEUWS VAN DE OECUMENE

TERUGBLIK TENTDIENST 2014

Op 17 augustus mochten we de jaarlijkse tentdienst houden in de grote SENTent bij de muziekkoepeel.

Het weer was niet zo mooi, maar de tent was behoorlijk gevuld! Heel fijn dat zoveel mensen deze viering konden meemaken!

Het thema was “Hart voor Nee-de” en werd d.m.v. de bloemen en harten op het podium heel mooi uitgebeeld.

Voorafgaand aan de dienst de bekende inloop. Onder het genot van koffie, thee en limonade en hartenkoekjes van Stroet luisteren naar de zang van het koor Inspiration uit Boekelo. Intussen een waxinekaars aansteken en leggen op de hartvorm. Een moment van bezinning en ontmoeting voor de dienst begint!

De viering zelf: Ds. ter Avest uit Arnhem verzorgde de overweging met het hier bovengenoemde thema n.a.v. de gelijkenis van “De Barmhartige Samaritaan”.

Door de kinderen werd deze gelijkenis tijdens het kinderverhaal uitgebeeld. Daarna gingen ze op hun plek een hartenslinger maken.

De overweging van Ds. ter Avest sprak mij wel aan, voor sommigen was het in het begin misschien wat scherp! Bidden is heel belangrijk, je wenden tot God, niet met de rug naar Hem toe!

De pianist van Inspiration heeft de samenzang begeleidt. Het was goed verstaanbaar, want de verzorging van het geluid door Backcorner uit Borculo is uitstekend!

Al met al kunnen we terugkijken op een goede tentdienst!

De collecte voor de woongroep “De Bloesem” van Sensire heeft € 353,26 opgebracht, de eindcollecte voor de bestrijding van de onkosten €221,20.

Iedereen die op wat voor manier dan ook meegewerkt heeft aan het slagen van deze viering hartelijk dank.

**Namens de tentdienstcommissie,
Annie Broekmaat**



Er staat een foto-impressie van de tentdienst 2014 op de website www.pkn-nee-de.nl (verzorgd door het fototeam van de PKN). Klik rechts op ‘Fotoalbum’ en dan op ‘Tentdienst 2014’

NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE

ANDERS VIEREN OP ZATERDAG: DE VESPERS

Ongetwijfeld heeft u al vernomen of gelezen over de andere invulling van de viering op zaterdag in de Calixtuskerk vanaf 1 september. De viering om 17.30 uur zal niet meer worden gehouden in de vorm van een eucharistieviering (tenzij er op de betreffende zaterdag een kerkelijk hoogfeest wordt gevierd, zoals bijv. op 1 november, Allerheiligen). Op 6 september zal een Vesperviering worden gehouden.

Wat is een Vesperviering en hoe is zo’n viering opgebouwd?

Het woord Vesper komt van het Latijnse “vespera” dat “avond” betekent. De Vesperviering is het kerkelijke gebed dat aan het begin van de avond wordt gehouden en dat onderdeel uitmaakt van het Getijdengebed. In kloosters en abdijen wordt dit Getijdengebed op verschillende momenten van de dag onderhouden. Zo krijgen tijd, arbeid en rust een ritme en worden zij door het gebed geheiligd.

Het Tweede Vaticaans Concilie gaf al aan, dat niet alleen geestelijken dragers zijn van dit gebed, maar het hele volk van God. In onze parochie hebben we al ervaringen met het kerkelijke avondgebed in de vorm van oecumenische vespervieringen in de Advent en Veertigdagentijd.

De Vesperviering is een eigenstandige viering, maar kan aan de vooravond van de zondag een goede voorbereiding zijn op de viering van de Eucharistie, de volgende dag.

In het hart van het kerkelijke avondgebed staan de gezongen psalmen. Hoe oud ze ook zijn, ze bezingen vreugde en verdriet, goed en kwaad, wanhoop en vertrouwen van mensen van alle tijden en plaatsen. Door alles heen spreekt het geloof in God.

Als de dag ten einde loopt, breekt de tijd aan van de dankzegging voor alles wat God ons die dag gegeven heeft en voor al het goede dat we in zijn naam hebben mogen doen. Zoals de wierook bij het avondoffer in de tempel, stijgt ook nu het gebed van de hele Kerk ten hemel.

De vespers is als volgt opgebouwd:

- Kruisteken
- Lofzang / Hymne
- Twee psalmen met antifonen
- Lofzang uit het nieuwe testament met antifoan
- Schriftlezing
- Meditatie/stilte
- Beurtzang
- Lofzang van Maria (Magnificat) met antifoan
- Voorbeden
- Onze Vader
- Slotgebed
- Zegenbede

Voor iedere kerkganger is er een liturgieboekje beschikbaar. Op zaterdag 6 september is de 'eerste' Vesperviering in de Calixtuskerk om 17.30 uur met medewerking van het dameskoor. Daarna zijn er vesperdiensten op 13 en 27 september, 25 oktober, 8 en 15 november, 6 en 13 en 31 december 2014.

Pastoor H.A.M. de Jong

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2014

Myanmar: De vlam van het geloof doorgeven

Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Myanmar (Birma). De katholieke Kerk is er in geslaagd om in de jaren van militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende te houden en door te geven aan de volgende generatie.

Op weg naar democratie

Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed de bevolking onder de dictatuur van het leger dat in 1962 de macht greep. Sinds 2011 stelt het land zich open en worden stappen gezet naar een democratie met meer vrijheden voor de bevolking.

Vluchtelingen

Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire dictatuur militieën opgericht en strijden tot op heden voor autonomie. Spanningen tussen de groepen onderling leiden steeds vaker tot gewelddadige conflicten. Het gevolg is dat veel mensen op de vlucht zijn voor het geweld en hun toevlucht zoeken in opvangkampen.

Katholieke Kerk in opbouw

Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering onteigend en buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het was verboden kerken te bouwen en het christelijk geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven.

Grote behoefte aan onderwijs

Het onderwijsniveau is laag. Goed opgeleide burgers werden door de militairen gezien als een bedreiging. De Kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs en organiseert, als aanvulling op de matige staatsscholen, zomerkampen. Daar wordt volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs gegeven. Leven in vrijheid moet men leren.

Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan de collecte op Missiezondag 19 oktober of stort uw bijdrage op IBAN NL65 INGB 000 000 1566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Voor meer informatie: www.missio.nl.

VORMSELVOORBEREIDING 2014-2015

In oktober 2014 wordt gestart met de vormselvoorbereiding voor de kinderen die dan in groep 8 zitten.

Als voorbereiding daarop wordt er op 22 en op 24 september voor alle ouders en vormelingen van Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen een ouder-kind-vormselinformatieavond georganiseerd. Deze avonden beginnen om 19.30 tot ca. 21:15 uur in het Achterhuis aan de Borculoseweg 43 in Neede. Het Achterhuis bevindt zich links achter de kerk. Vanaf 19:15 uur staat de koffie klaar.

Het programma van deze 2 avonden bestaat in grote lijnen uit:

het uiteenzetten van de opzet van de vormselvoorbereiding: kindvriendelijk, speels, inspirerend, uitdagend en creatief,

- uitleg over de betekenis en het belang van het sacrament van het heilig vormsel,
- presentatie van programma, inclusief alle belangrijke datums, de vormselviering is gepland op 18 april 2014.
- de verwachte inbreng van vormelingen en ouders,
- de gelegenheid om vragen te stellen.
- en het meenemen van de eerste huiswerkopdracht.

Daarnaast is er nog gelegenheid om deelname aan het vormselvoorbereidingsproject 2014-2015 definitief te maken, mocht dat nog niet gebeurt zijn.

Wij verwachten alle ouders met hun aanstaande vormeling te ontmoeten op één van deze ouder-kind-avonden. De avond die u het beste uit komt kunt u, met vermelding van: uw naam, adres en telefoonnummer v.d. ouders en de naam van de vormeling, aangeven bij het:

Centraal Secretariaat St. Paulusparochie, Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur
Tel. 0544-464663, e-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl

Om in te kunnen schatten hoeveel mensen wij mogen verwachten verzoeken wij u om u vóór 15 september aan te melden.

Op de website www.stpaulusparochie.nl is naar verwachting vanaf begin september ook informatie te vinden over de vormselvoorbereiding.

Graag tot 22 of 24 september.

De Vormselwerkgroep St. Paulusparochie Eibergen Neede Rekken & Rietmolen:

Melanie Paijers-Thomson, Marie José ten Have, Paulien Somsen, Raymunda Borgelink-Thuinte en Berry Brockötter

GRIEKENLANDREIS IN 2015: "IN DE VOETSPOREN VAN PAULUS"

Een 12-daagse rondreis door Griekenland met parochianen uit parochie St Paulus en St Ludger.

- Wanneer : Van 14 t/m 25 april 2015. Dus over een goed half jaar!
Voor wie : Ieder die jong van geest is en (redelijk) gezond van lijf en leden
Kosten : Vermoedelijk €1500,- per persoon (tweepersoonskamers)
Alle maaltijden (plus fooien!) zijn dan ook betaald hiermee.
Reisleiding : Pastor S. Nagelmaeker (Parochie St Paulus)
Pastor Jos Droste (Parochie St Ludger)
Touroperator : DrieTour Driebergen
Aanmelden : Via de mail: S.Nagelmaeker@gmail.com

*** UITNODIGING ***

Op **woensdagavond 1 oktober 2014** om 19.30 uur houden we een **info-avond** in zaal 'Het Achterhuis' in Neede (naast de R.K. Kerk).

Dan kunt u zich ook aanmelden voor deze parochiereis.

KORENDAG ST. PAULUS 18 OKTOBER

Op zaterdag 18 oktober zullen de dames- en herenkoren van de St. Paulusparochie elkaar in de kerk van Beltrum ontmoeten voor een korendag.

Er zal vanaf 14.00 uur gezamenlijk worden gezongen. Er worden (vanwege de oktobermaand) nieuwe Mariagezangen ingestudeerd onder leiding van gastdirigent Herman Rouw uit Amsterdam. Ook zal elk koor zich afzonderlijk presenteren in het zingen van een Marialied uit eigen repertoire.



Opzet van de dag is het over en weer leren kennen van de koren, het repertoire en het elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Aan het eind van de middag zal er een broodmaaltijd zijn voor alle deelnemers.

De dag wordt om 19.00 uur afgesloten met een Mariaviering. Pastor Annet Zoet zal in deze viering van woord en gebed voorgaan.

Voor deze viering, waarin ook het nieuw ingestudeerde liedmateriaal zal klinken, worden alle parochianen van St. Paulus van harte uitgenodigd.

Werkgroep Korendag St. Paulus

CURSUS KUNST EN SPIRITUALITEIT: "ALLES IS LUCHT?" OVER PREDIKER

"geen oog wordt verzadigd van zien, geen oor wordt vervuld van horen..." (Pred. 1,8)

De zoektocht naar de zin van het leven in het boek Prediker laat zich lezen als eigentijdse literatuur. Hij onderzoekt alles en stelt vast dat ons leven vluchtig is als lucht. Ze is er als adem of wind, maar tegelijk is ze ongrijpbaar. Op voorhand is het niet duidelijk wie beter af is: de wijze of de dwaas, de arme of de rijke, de knecht of de koning?

Prediker stelt vragen die geen simpel antwoord vinden. Hij laat je dieper doorddenken over tijd en eindigheid, wijsheid en zothed, recht en onrecht, over betrokken zijn en de betrekkelijkheid daarvan.

De hoofdstukken vormen bij Prediker geen afgerond geheel, ze roepen beelden en vragen op om te overwegen en doorddenken.

De beeldende kunst die wordt getoond zet eveneens aan tot verstillen en meditatie bij het leven. Daarbij wordt recht gedaan aan de titel: 'Alles is lucht?' Kunst, die een mens lucht geeft én luchtig genoeg om op adem te blijven én vluchtig in de zin van nooit helemaal te doorgronden.

Kortom: een cursus waarin je veel wordt aangereikt en wordt uitgedaagd je ziel te verrijken... Ook dat is en geeft uiteindelijk: lucht!

Praktische informatie:

Deze cursus wordt aangeboden in Eibergen.

Data: maandag 6 okt., 10 nov., 8 dec. 2014, 8 jan., 9 febr. en 9 maart 2015.

Tijd: 19.30 – 22.00 uur.

Plaats: Antoniusbeuk, Grotestraat 88.

Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet.

Kosten: €25,- voor 6 bijeenkomsten.

Informatie en aanmelding: voor 25 sept. 2014 bij Annet Zoet (zie blz. 19).

ADVENTSACTIE

Meestal ontvangt u midden in het jaar geen nieuws van de Adventsactie. Uit evaluatie is echter gebleken dat veel mensen een concrete terugkoppeling op prijs stellen.

In totaliteit is er in de Adventsactie €425.000 euro opgehaald. Daarmee is aan alle tien de projecten de financiële hulp gegeven die zo hard nodig was.

In maart konden de gelden worden overgemaakt naar de verschillende werelddelen.

Uit verschillende hoeken zijn berichten ontvangen over de voortgang van de projecten: bijvoorbeeld de bouw van de school in Burkina Faso of het in gang zetten van de gezondheidszorg in Togo. In sommige gevallen zit het tegen en zorgen politieke spanningen voor oponthoud. Maar in de meeste landen zijn er al concrete acties te melden en vordert het project gestaag.

Wilt u een uitgebreider verslag, dan verwijzen wij u naar de website www.adventsactie.nl onder het kopje 'resultaten'.

Namens hen allemaal bedankt voor uw steun!

ZONDAG 14 SEPTEMBER: 12^E WILLIBRORDPROCESSIE IN UTRECHT

De Willibrordprocessie op zondag 14 september is een belangrijk moment voor ons Aartsbisdom Utrecht. Wij groeperen ons dan rond St. Willibrord, de grondlegger van het geloof in onze streken. Ons geloof in Jezus Christus is ons verkondigd en voorgeleefd door onze voorouders en met name door de persoon van Willibrord. Huis en haard heeft hij verlaten in Engeland om hier in ons land aan de slag te gaan. Moed en durf zijn daarvoor nodig. Deze woorden heeft ook onze paus Franciscus uitgesproken op het St. Pietersplein bij één van zijn zondagse toespraken.

Moed en durf zijn nodig bij alle gelovigen om net als Willibrord je geloof te laten zien en vóór te leven aan mensen van goede wil. Gelovig op weg zijn in je leven, betekent je steeds meer hechten aan Jezus Christus, je leven afstemmen op Hem en luisteren naar Gods stem in je persoonlijk leven. Daarom gaan wij de straat op. Niet om te protesteren, maar om te demonstreren in de positieve zin van het woord: te laten zien dat het Woord van God in ons leeft en ook in het jaar 2014 de moeite waarde is om te horen, te overwegen en in daden om te zetten.

Het zal goed zijn als uit alle hoeken van ons Aartsbisdom Utrecht mensen zich aansluiten om deze middag het feest te vieren van Gods Woord in ons. Verbonden met Christus, met elkaar en met de opvolger van St. Willibrord willen wij onder Gods zegen ons leven leggen in Gods hand. Wij hopen dat de Willibrordprocessie voor u zowel een geloofgetuigenis als een stukje blijheid om het geloof mag betekenen dat onze moed en durf sterkt. **Van harte welkom!**

Programma 14 september 2014:

- 15.45 uur Verzamelen rond het beeld van Willibrord op het Janskerkhof.
- 15.50 uur Opstellen op het Janskerkhof.
- 16.00 uur Begin van de processie.

Aansluitend rond 16.45 uur pontificale vesperviering in onze St. Catharina-kathedraal, Lange Nieuwstraat 36. Na afloop bent u welkom voor koffie en een glas om met ons de dag af te sluiten in het Bonifaciusshuis op de Nieuwegracht 61 (de voormalige pastorie achter de kathedraal).

Namens de Salvatorparochie, pastoor G.M.J van der Vegt

STOP JE VERDRIET NIET WEG

Rouwen is nog zo'n beladen onderwerp. Buiten de familiekring is het een moeilijke stap om er over te praten. Het leven vraagt echter om door te gaan. Mensen met een verlies zoeken naar een nieuwe balans. Een gesprek met lotgenoten kan hierbij helpen. Veel adviezen van mensen komen op je af: "Je moet afleiding zoeken.", "Je moet hard werken.", "Het verlies slijt wel."

Veel van die adviezen betreffen vaak het ontkennen van het verlies. Het is echter zo iets groots, het verlies van je partner, je kind, je vader of je moeder. In onze streek zijn mensen wel gewend om hard te werken. Ook na een ernstig verlies gaan veel mensen maar door, want ze moeten toch wel verder.

Als u een dierbare hebt verloren, ook buiten uw woonplaats of streek, bent u van harte welkom op "dag van het licht" op dinsdag 18 november a.s. in Groenlo.

Mensen hebben op deze dag gesprekken met lotgenoten, die ook een verlies hebben gehad. Er samen over te praten, kan helpen jouw verlies draaglijker te maken. Op deze dag kun je je veilig voelen, alles blijft binnenskamers en er wordt verder niet over gepraat. Het is jouw verdriet. De gevoelens welke worden uitgesproken worden heel serieus genomen en er wordt respectvol mee omgegaan.

Als gastspreker is voor deze dag Pastoor De Jong van de Paulusparochie uitgenodigd.

Deze ontmoeting zal plaatshebben in De Molenberg te Groenlo.

Voor opgave en nadere informatie kunt u terecht bij:

Willy Klein Nijenhuis, Kempersdijk 14, 7161 XH Neede, ☎ 0545-292177
Dinie Heuwer, Kronenkamp 17, 7161 HE Neede, ☎ 0545-292562

WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor pastorale nood en ziekenzalving, is bereikbaar van vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur. De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

| Vrijdag – maandag | Pastor | Telefoon |
|----------------------|----------------|-------------|
| 12 – 15 september | A. Zoet | 06-27124695 |
| 19 – 22 september | K. Donders | 06-28302101 |
| 26 – 29 augustus | H. de Jong | 06-12379793 |
| 3 – 6 oktober | K. Donders | 06-28302101 |
| 10 – 13 oktober | S. Nagelmaeker | 06-53553557 |
| 17 – 20 oktober | K. Donders | 06-28302101 |
| 24 – 27 oktober | H. de Jong | 06-12379793 |
| 30 okt. – 3 november | K. Donders | 06-28302101 |

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen.

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

AFSCHIED VAN ONZE SECRETARIS

Tijdens de locatieraadsvergadering in juli heeft Gerard Bartels (conform het rooster van aftreden) afscheid genomen als secretaris.

Op 1 september 2001 werd hij secretaris van het kerkbestuur en bij de fusie tot St. Paulus zette hij zit voort bij de locatieraad Neede. Het waren 13 jaren waarin zich de nodige veranderingen hebben voltrokken: van zelfstandige parochie in de "Sectie Neede" en later "Parochieverband NOACH" naar onderdeel van de "St. Paulusparochie". Daar kwam de bouw van ons Achterhuis nog tussendoor. In de vergadering hebben we Gerard bedankt voor zijn inzet als secretaris.

We kunnen gelukkig melden dat hij wel actief blijft voor de kerk, o.a. als lid van de pastoraatsgroep met aandachtsveld Diaconie (in het bijzonder de Padista).

Tot onze spijt (en zorg...) is er nog geen nieuwe secretaris gevonden!

De belangrijkste taken van de secretaris zijn het voorbereiden van de maandelijkse vergaderingen (agenda en stukken), notuleren en het verzorgen van de contacten met o.a. het centrale secretariaat.

Draag jij onze kerk een warm hart toe en heb je ervaring met dit werk of lijkt het je een mooie uitdaging? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Namens de locatieraad Neede,

Gerhard ten Voorde, voorzitter (☎ 0545-293810)

UIT DE WERKGROEPEN

ROOSTER MISDIENAARS

| | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------|
| Zaterdag 27 september | 19.00 uur | D. Konniger |
| Zondag 12 oktober | 10.30 uur | T. Konniger en D. Konniger |
| Zondag 19 oktober | 9.00 uur | D. Konniger en T. Konniger |
| Zaterdag 25 oktober | 19.00 uur | D. Konniger |

Koster Henk Holtkamp ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297.

BESTE JONGENS EN MEISJES

Op dinsdag 26 augustus zijn de repetities van kinderkoor "De Kerkultjes" weer begonnen.



We zijn een leuk koortje dat zingt bij kindervieringen en doopvieringen in de RK. Kerk in Neede. We repeteren iedere dinsdagavond van half 7 tot 7 uur in de RK. Kerk aan de Borculoseweg 43.

Heb je zin om mee te doen? Geef je dan op of kom op dinsdag gewoon gelijk meedoen. Iedereen is welkom!!!

Trudy Wibier (☎ 0545-294235) en **Simone Meijerink** (☎ 0545-295396)

AANMELDING VOOR EERSTE COMMUNIE

Hier een berichtje van de werkgroep Eerste Heilige Communie. Via de post hebben we al aanmeldingsformulieren laten bezorgen.

Voor degene die hem niet heeft ontvangen kan zich via deze weg nog aanmelden. U kunt uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Heilige Communie die plaats zal vinden op 12 april 2015 in de H. Caeciliakerk te Neede.

Wij verzoeken u dan Anita Wientjes te bellen (☎ 0545-296246). Van haar krijgt u dan een aanmeldingsformulier die u vervolgens kunt invullen en inleveren bij het locatie-secretariaat. **Graag zo spoedig mogelijk!**

Hartelijk dank,

Werkgroep Eerste Communie.

UITGAANSDAG DAMESKOOR 24 JUNI 2014

Afwezig zijn Anneke ten Brinke en Truus Klein Kiskamp en Annie Vogt. Door vervelende omstandigheden zijn ze er vandaag niet bij. Er gaan twee auto's mee voor de leden die slecht ter been zijn en niet kunnen fietsen.

Om half tien gaan we van start en met sight seeing door ons dorp en komen om 10 uur aan voor een excursie bij Elite Salade. Wij worden welkom geheten en onder het genot van een kop koffie krijgen we uitleg over het ontstaan en voortgang van het bedrijf door Harry Niemeyer. Hierna moeten we een witte schort aan en witte sloffen aan de voeten. Op ons hoofd een wit mutsje. Het is een komisch gezicht. In twee groepen gaan wij uiteen om het bedrijf bezichtigen. We worden begeleid door Robert Niemeyer en Stefan Tijdhof. Het is interessant om te weten hoe de salades gemaakt worden. En wat er aan vooraf gaat voordat er een bami, nasi of een hamburger op ons bord ligt. Dit allemaal hebben we met eigen ogen kunnen zien. En niet te vergeten wat ziet het er schoon uit.

Na de rondleiding krijgen we een broodje kroket en mogen we ook nog een bami schijf proeven. Om half 2 hebben we Robert en Stefan bedankt en zijn wij weer op de fiets gestapt.

We hebben een rondje Geesteren gefietst en in Haarlo onze dorst gelest. We worden in Haarlo verrast door een flinke onweersbui. Om 5 uur zijn we toch maar naar Neede gefietst waar we door pijpenstelen regen worden gezegend. Men zegt toch altijd "alle zegen komt van boven"! Om half zes komen wij drijfnat bij het Grand Cafe aan waar een heerlijke warme maaltijd klaar staat.

Het is een mooie en onvergetelijke dag geweest.

Marietje Ter Woerds, Marietje Thuinte, Mimmie Bomers, Thea Roelink bedankt voor de organisatie.

Het dameskoor.

ZATERDAG 4 OKTOBER: SAM'S KLEDINGACTIE IN NEEDE

Op zaterdag 4 oktober (vanaf 11.00 tot uiterlijk 12.00 uur)

vindt in Neede de kleding-inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de ingang van de R.K. kerk, Borculoseweg 43.



N.B.: Om 12.00 uur worden de verzamelde goederen opgehaald. Na 12.00 uur kan er dus niets meer ingeleverd worden!

Graag vragen wij dit najaar uw aandacht voor een preventieproject van Cordaid in Kenia. In 2011 ontstond hier een ernstige hongersnood als gevolg van langdurige droogte. Door de bijdrage van Sam's Kledingactie is er ter plekke noodhulp verleend en zijn 26.000 mensen voorzien van voldoende drinkwater in de kritieke maanden. Het doel is echter om te zorgen dat een ramp als deze in de toekomst uitblijft. Daarom werkt Cordaid samen met getroffen nomaden aan 'Droogte Cyclus Management'. Wij hopen met u, de handen ineen te slaan voor dit waardevolle project: **Help mee, voor Kenia!** (www.samskledingactie.nl)

OP WEG NAAR EEN DIACONAAL CENTRUM

In deze rubriek willen wij u informeren over de stappen die gezet zijn en worden om het Achterhuis te benutten als diaconaal centrum voor de parochie St. Paulus. Heeft u zelf suggesties en/of wilt u met ons meedenken? Meldt u zich dan bij één van de leden van de locatieraad (zie de contactgegevens op blz. 19).

U heeft eerder al kunnen lezen over onze bezoeken aan diaconale centra in Westervoort, Apeldoorn en Enschede.

Op 17 juli jl. hebben we een evaluatie gehouden van al deze bezoeken, waarbij op ons verzoek ook een delegatie van de diaconie van de PKN en de coördinator van het uitgiftepunt Neede van de Voedselbank aanwezig waren. Het was goed om onze ervaringen met hen te delen en te kijken waar mogelijkheden tot samenwerking liggen.

Op 24 juli (een week later) heeft de locatieraad, samen met pastor Nagelmaeker, besloten om in september van start te gaan met een inloophuis. Een dagdeel per week kunnen belangstellenden binnenlopen voor een kopje koffie/thee, een praatje of een spelletje.

Op 21 augustus is door het VoorMekaar-team een vergadering belegd. Dit op initiatief van o.a. enkele cliënten van Maatschappelijk Werk. Het doel was om te kijken welke mogelijkheden er zijn om ontmoetingen te organiseren voor mensen die daar behoefte aan hebben. Dat zou ook in de vorm van themabijeenkomsten kunnen, bijv. sieraden maken, omgaan met internet, omgaan met geld, etc. Veel mensen uit de doelgroep zitten in een uitkeringssituatie en hebben daardoor niet de financiële middelen om allerlei cursussen te volgen.

Het inloophuis waarmee we in september van start willen gaan is hiervoor zeer geschikt. Naast een kopje koffie/thee en een praatje is er ook gelegenheid voor de gasten om samen activiteiten te organiseren. Dit willen we ook juist stimuleren en waar mogelijk hierbij ondersteuning bieden.

Deze vergadering heeft nog eens duidelijk gemaakt dat er zeker behoefte is aan een inloophuis en dat de doelgroep niet alleen uit senioren bestaat. En omdat er in omliggende plaatsen (nog) geen inloophuizen zijn, is te verwachten dat ook uit die plaatsen mensen het inloophuis in Neede komen bezoeken.

Via o.a. het VoorMekaar-team en de Voedselbank zal de doelgroep worden geïnformeerd over wanneer het nieuwe inloophuis precies van start gaat.

De voorbereidingen voor het inloophuis zijn in volle gang.

UIT DE BRIEVENBUS

“EEN HUIS VOL GLORIE ZIET MEN AL OVER ONZE AARD”

Kevelaerslof: zondag 5 oktober in de Pancratiuskerk in Haaksbergen

Aanvang 19.00 uur

Haaksbergse Processie naar Kevelaer: zaterdag 1 november

Programma:

10.00 uur Pontificale Hoogmis (Basiliek)

16.30 uur Lof (Kaarsenkapel)

14.00 uur Grote Kruisweg (Mariapark)

17.15 uur Vertrek vanaf de

14.30 uur Kleine Kruisweg (Pax-Christi)

Genadekapel

Opgave voor de bedevaart bij mevrouw Ida Lansink (Azaleastraat 4 in Neede) of bij de heer B. klein Rot (Haaksbergen, ☎ 053-5724699).

WANDELEN MET FRANCISCUS: GROENLO EN OMGEVING

Op 12 oktober 2014 is er een wandeling met Franciscus in en rond Groenlo, van ongeveer 14 kilometer lang. Na een korte inleiding beginnen de deelnemers aan de wandeling bij de kerk van Lievelede (tevens eindpunt). De route voert de wandelaars via een oud kloosterpad richting Groenlo. Er wordt om het mooie oude vestingstadje heen gewandeld, en gepauzeerd bij zorgcentrum De Molenberg waar gelegenheid is voor de lunch. Vervolgens lopen de wandelaars via beboste en meer open paden weer richting de kerk van Lievelede. Onderweg is ruimte voor gesprek, maar ook voor stilte.

Locatie: R.K. kerk in Lievelede (Koningsplein 1) / Datum en tijd: zondag 12 oktober, van 10.30 (korte inleiding met koffie en thee) tot 16.30 uur / Kosten (ter plekke te voldoen): €5,- (voor leden van de Franciscaanse Beweging €3,50) / Lunchpakket: graag zelf meenemen.

Aanmelding en meer info: info@franciscaansebeweging.nl of ☎ 073-6131340.

GELEZEN

MARIA: MOEDER VAN ALLE GELOVIGEN

Maria draagt een geheim. In Lucas 1 wordt van Godswege tot haar gezegd: Gegroet Maria, jij bent begenadigd, de Heer is met je. Je zult zwanger worden en een zoon baren. Noem hem Jezus, dat is ‘God redt.’ Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste heten, hij zal koning zijn tot in eeuwigheid en zijn koningschap zal geen einde kennen.

Maria draagt als titel Moeder van de Heer. Zij is voertuig van Gods openbaring aan de wereld, ze bewilligt in de boodschap van omhoog.

God breekt nooit bij ons in, Hij overweldigt ons niet maar komt als een minnaar: doe mij open, laat mij in. Dat laatste zien we Maria doen, een jong ding; hoe oud zal ze geweest zijn? Een jaar of zestien? Zij antwoordt: Laat het gebeuren zoals Gij wilt. Zij is een en al overgave: U mag me hebben, Heer.

Hoe een mens zover komt, niet éénmaal, maar bij herhaling, dat is het geheim van de heilige Geest.

Maria is een sterke vrouw, een fiere gelovige, vol wijsheid en geestkracht, en als je haar loflied beluistert (het Magnificat in Lucas 1 vanaf vers 46) is zij behalve devoot ook rebels. Kortom, zij is een rolmodel voor vrouwen en mannen.

Zo is Maria niet alleen de moeder van de Heer maar ook de moeder van alle gelovigen.

Paul Oskamp (uit: *RedactieService okt./nov./dec. 2014*)

CONTACTGEGEVENS

Centraal secretariaat St. Paulus:

Angela Röeling
Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo

Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur
☎ 0544-464663
✉ secretariaat@stpaulusparochie.nl

Pastoresteam:

Pastoor H.A.M. de Jong
Kloostersteeg 7
7141 BB Groenlo

☎ 06-123 797 93
✉ pastoordejong@stpaulusparochie.nl

Karel Donders (kapelaan)
Grotestraat 88a
7151 BE Eibergen

☎ 06-283 021 01
✉ donders.paulusparochie@gmail.com

Simon Nagelmaeker (pastoraal werker)

Ververij 4
7151 KN Eibergen

☎ 06-535 535 57
✉ simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl

Annet Zoet (pastoraal werker)

Scholtenhagenweg 42-42
7481 VP Haaksbergen

☎ 06-271 246 95
✉ annettezoet@stpaulusparochie.nl

Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ☎ 06-24855201

Koster H. Holtkamp: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297

Locatieraad Neede (✉ locatieraadneede@stpaulusparochie.nl):

Voorzitter Gerhard ten Voorde Ruwenhofstraat 3 ☎ 0545-293810

Secretaris Vacant

Budgethouder Daniël Mol Hengeler 45 ☎ 06-22852326
7161 ET Neede

Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 ☎ 0545-294044

VAN DE REDACTIE

Editie

Allerheiligenbinding
Kerstbinding
Januaribinding 2015

Redactievergadering

15 oktober
26 november
7 januari 2015

Verspreidingsperiode

27 – 31 oktober
8 – 12 december
19 – 23 januari 2015

Aanleveren artikelen voor Binding: via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl.



Voor slechtzienden is een
Groot Letter Binding beschikbaar.
U kunt deze aanvragen via het
locatiesecretariaat ☎ 0545-286835.

GEEN OVERBEZORGDHEID VRAAG IK

Geen overbezorgdheid vraag ik
maar de zorg om wie ik ben
hoe ik nu in het leven sta

geen overdreven aandacht vraag ik
maar een toegewend gelaat
een woord, een kus, een pluim

geen soortgelijke ziekteverhalen vraag ik
maar het luisteren naar mijn manier
hoe ik het aanpak

geen tips en adviezen vraag ik
maar stille hulp
als aanvulling op wat ik zelf nog kan

geen medelijden vraag ik
maar erkenning van wie ik ben
in een steeds veranderend lichaam

geen wonderen vraag ik van u, God,
maar af en toe
een knipoog uit de hemel
in de gedaante van een medemens

Bron: Redactieservice okt./nov./dec. 2014

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 43 Openingsstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur
7161 GR Neede Donderdag : 9.30 - 11.30 uur *)
☎ 0545-286835 Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur
✉ secretariaatneede@stpaulusparochie.nl *) Alleen niet in juli en augustus
☎ www.stpaulusparochie.nl

Bankrek. algemeen IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 BIC: RABONL2U
Actie Kerkbalans IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 BIC: RABONL2U

FAMILIE _____
