

BIDDING

Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede

52^e Jaargang, no. 6.

november – december 2014

2 NOVEMBER 2014

ALLERZIELEN

Lezingen: Wijsheid 4, 7-15; 1 Tessalonicenzen 4, 13-18;
Johannes 11, 17-27

Ieder huisje heeft z'n kruisje' leert het bekende spreekwoord. Een leven gaat nu eenmaal niet over rozen. In ieder huishouden vinden we wel foto's of andere aandenken van mensen die uit ons midden zijn ontvallen. We hebben ze in ons gezichtsveld geplaatst omdat ons dat goed doet. Ze zijn dan wel uit ons zicht, maar niet uit ons hart.

Allemaal zijn we het tegengekomen en proberen wij een manier te vinden om het verlies van onze dierbaren een plaats te geven.

De dag van Allerzielen nodigt ons uit, het gevoel van gemis en verdriet niet voor elkaar te verbergen, het niet binnenskamers te houden, maar het samen te brengen door naar de begraafplaats of naar de kerk te gaan om voor hen te bidden en ze aan God toe te vertrouwen. En door er op deze dag weer bij stil te staan, putten wij er wellicht zelf ook een beetje kracht en troost uit.

De Introïtus van deze zondag is dezelfde als van de Uitvaart: *'Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. – Heer, geef hen de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hen.'*

Dat dat licht ook over ons mag stralen, het licht van God, het licht van Allerheiligen.

K. Donders.

Vieringen in euch.centr.	2
Overzicht vieringen	2
Familieberichten	5
Kerstpakkettenactie	5
Bezinnend op weg naar Kerstmis	6
Parochiebestuur Paulus ..	7
Goede start Breed Pastoraal Overleg	7
Paulusavond over vitaliteit en toekomst	8
8/9 Oktober: Eierenactie..	9
Adventsactie 2014	9
Over dopen gesproken...	10
25 Nov.: Dag v.h. Licht ..	10
Weekendwacht	11
Versterking locatieraad..	12
Tarieven voor 2015	12
Opbrengst extra collectes	12
Sam's kledingactie	12
Rooster misdienaars	13
Kerstmiddag soos	13
Op weg naar een diaconaal centrum	13
Najaarsconcert Jubilate	14
KBO afdeling Neede	14
De Gerarduskalender	15
Gelezen (meerdere art.)	15

VIERING ALLERHEILIGEN EN ST. WILLIBRORD IN HET EUCHARISTISCH CENTRUM GROENLO

1 NOVEMBER: HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN

In het eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie (St. Calixtusbasiliek, Groenlo), is de plechtige Avondmis van Allerheiligen op zaterdag 1 november, 17.30 uur.

Op 1 november viert de Kerk in één viering alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn "de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters", zoals in het Getijdengebed wordt gezegd. Volgens de katholieke en orthodoxe leer moeten de heiligen vereerd worden omdat zij als het ware een venster zijn op de heiligheid van God.

7 NOVEMBER: HOOGFEEST VAN DE HEILIGE WILLIBRORD

In het eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie (St. Calixtusbasiliek, Groenlo), is de gelezen H. Mis op vrijdag 7 november om 09.00 uur.

Op 7 november vieren we het Hoogfeest van de heilige Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof en patroon van de Nederlandse Kerkprovincie en van het Aartsbisdom Utrecht. In het jaar 690 kwam hij vanuit Ierland naar ons land om hier te missioneren. Meer dan 35 jaar verkondigde Willibrord het christelijk geloof in onze streken, voordat hij zich op het einde van zijn leven terugtrok in de abdij van Echternach (Luxemburg) om door gebed en contemplatie zijn levenswerk af te sluiten en waar hij in 739 is overleden.

De werkzaamheid van Willibrord is tot zegen geweest voor ons land. Op vele plaatsen heeft hij mensen voor het christelijke geloof gewonnen, op andere plaatsen heeft hij dit geloof kunnen bevestigen en versterken.

Zoals Willibrord kunnen ook wij tot zegen zijn, wanneer wij ons vanuit het geloof inzetten voor Kerk en wereld.

OVERZICHT VIERINGEN

Gebruikte afkortingen:

EU = Eucharistieviering	HdJ = Pastoor H. de Jong	SN = Pastor Simon Nagelmaeker
WCV = Woord- en Communieviering	KD = Kapelaan Karel Donders	AZ = Pastor Annet Zoet
WD = Woorddienst		

Weekend van 1 en 2 november: Allerheiligen/Allerzielen

Za. 1 nov. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor Diapason. Voorgangers zijn pastor S. Nagelmaeker en de werkgroep Avondwake.

In deze viering zullen ook de in het afgelopen jaar overleden medeparochianen worden herdacht.

Wo. 5 nov. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Do. 6 nov. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 1 nov.	Eibergen	19.00 uur	EU – KD	17.30 uur EU – KD (blz. 2)
Zo. 2 nov.	Rietmolen	10.30 uur	WCV – SN	10.30 uur EU – KD
Di. 4 nov.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	
Do. 6 nov.	Rietmolen	9.00 uur	WCV – SN	
Vr. 7 nov.				9.00 uur EU – KD (blz. 2)

Weekend van 8 en 9 november: St. Jan van Lateranen

Zo. 9 nov. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.
Er is een inzameling van eieren voor de Voedselbank
Oost-Achterhoek (zie blz. 9).

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 8 nov.	Eibergen	18.30 uur	Optocht – AZ	17.30 uur Vesperdienst
	Rietmolen	19.30 uur	EU – KD	
Zo. 9 nov.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	10.30 uur EU – KD
Di. 11 nov.	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ	

Weekend van 15 en 16 november: 33^e Zondag door het jaar

Zo. 16 nov. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
koor, verzorgd door de werkgroep Vieringen.
Er is een 2^e collecte voor activiteiten om jongeren in
verbinding te brengen met het geloof en met mede-
christenen, zoals de Wereldjongerendagen en de jaarlijkse
Katholieke jongerendag.

Do. 20 nov. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 15 nov.	Eibergen	17.30 uur	EU – HdJ	17.30 uur Vesperdienst
	Rietmolen	19.30 uur	EU – HdJ	
Zo. 16 nov.				10.30 uur EU – HdJ
Di. 18 nov.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	

Weekend van 22 en 23 november: Christus Koning

Za. 22 nov. 19.00 uur Caeciliaviering met zang van alle koren. Voorganger is
pastoor H. de Jong. Deze viering staat in het teken van
onze vrijwilligers. Aan het slot worden de vrijwilligers die
een taak hebben neergelegd, nieuwe vrijwilligers welkom
geheten en twee koorjubilarissen gehuldigd vanwege een
jubileum.

Wo. 26 nov. 20.00 uur Redactievergadering voor de Kerstbinding.
Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar:
redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus
van het locatiesecretariaat.

Vr. 28 nov. 14.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is
mevrouw I. Nijland (PKN).

Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk.
Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73
en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 22 nov.	Eibergen	19.00 uur	WCV – SN	
Zo. 23 nov.				10.30 uur EU – HdJ
Di. 25 nov.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	

Weekend van 29 en 30 november: 1^e Zondag van de Advent

Zo. 30 nov. 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is kapelaan K. Donders.
Er is een 2^e collecte voor de Kerstpakkettenactie voor de
minima, een initiatief van de gezamenlijke kerken in de
gemeente Berkelland. Zie ook blz. 5.

12.00 uur Doopviering. Voorganger is kapelaan K. Donders.
Wo. 3 dec. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is kapelaan K. Donders.
Do. 3 dec. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis
uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 29 nov.	Rietmolen	19.30 uur	EU – HdJ	17.30 uur Gebedsviering Voor kinderen
Zo. 30 nov.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	10.30 uur EU – HdJ
Di. 2 dec.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	
Do. 4 dec.	Rietmolen	9.00 uur	EU – KD	

Weekend van 6 en 7 december: 2^e Zondag van de Advent

Er is dit weekend geen viering in onze kerk.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtuskerk Groenlo:</u>
Za. 6 dec.				17.30 uur Vesperdienst
Zo. 7 dec.	Rietmolen	9.00 uur	EU – KD	10.30 uur EU – HdJ
	Eibergen	10.30 uur	EU – KD	
Di. 9 dec.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	

In de komende weken:

Za. 13 dec. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor
Diapason. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

Zo. 14 dec. 16.00 uur In onze kerk:
Kerstconcert van het Borculo's Mannenkoor.

Di. 16 dec. 19.30 uur Boeteviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is kapelaan K. Donders.

Do. 18 dec. 14.00 uur Kerstmiddag van de Seniorensoos in het Achterhuis (zie
blz. 13).

Vr. 19 dec. 14.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is
dominee J. Lieftink-Buijs.

- Zo. 21 dec. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
 koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.
- Wo. 24 dec. **Kerstavond**
 19.00 uur Gebedsviering voor kinderen met zang van De Kerk-
 uiltjes en Diapason. Voorganger is pastor A. Zoet.
- Do. 25 dec. **Eerste Kerstdag**
 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-
 koor. Voorganger is kapelaan K. Donders.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:

12-09-14 Dhr. H.A. Diks, Caecilienkamp 62, 89 jaar
 05-10-14 Mevr. K.B.H. Redeker-ter Huurne, Kievitstraat 144, 45 jaar

Gevestigd:

Familie A.S. Willems-Docter, Huikert 1

NIEUWS VAN DE OECUMENE

KERSTPAKKETTENACTIE 2014

Na een afwisselende zomer wat het weer betreft, gaan we ons vol goede moed
 weer voorbereiden op de negende Kerstactie van de Kerken in de gemeente
 Berkelland.

Het zijn roerige en spannende tijden, waarin mensen in verschillende landen
 lijden onder geweld en godsdienstfanatisme. Het geweld dat zo dichtbij gekomen
 is door het vliegtuigongeluk in Oekraïne, waarbij vele mensen uit Nederland
 omkwamen. Er werd in het afgelopen jaar ook steeds meer bezuinigd. We zien
 dit terug in het toenemend aantal mensen die financieel in de knel komen.

Als gezamenlijke kerken van de gemeente Berkelland willen we deze mensen
 opnieuw een hart onder de riem steken door hen als lichtpuntje met de Kerst
 een goed pakket met levensmiddelen te geven. We doen dit in navolging van
 Jezus, die ons als opdracht meegaf om te zien naar de naaste. Wij maken geen
 onderscheid wie dat zijn. We doen dit voor iedereen, christenen, moslims of niet
 gelovigen. De aanmelding voor een pakket loopt via de Sociale Dienst Oost-
 Achterhoek, Schuldhulp Op Maat en Maatschappelijk Werk van Sensire.

Wilt u ons opnieuw helpen om de Kerstactie tot een succes te maken?

Om dit te kunnen verwezenlijken moeten we geld inzamelen om straks de
 levensmiddelenpakketten te kunnen betalen. Wij verwachten dat het aantal
 aanmeldingen en daarmee de kosten hoger zullen zijn dan het afgelopen jaar.

Wij vragen u daarom naar draagkracht om op 30 november een gulle gift in de
 collecte voor de Kerstpakkettenactie te doen of door een bedrag over te maken

naar onze bankrekening NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie
 Kerken Berkelland. Bij voorbaat danken wij u hiervoor hartelijk.

Zie ook onze website: www.kerstactieberkelland.nl.

Namens alle afgevaardigden van de Kerken in de gemeente Berkelland, heel
 hartelijk dank.

Gerard Bartels, Neede



Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

Handelsregister 09180439
 IBAN NL24 RABO 0135 6533 47

ANBI erkend

Een initiatief van de gezamenlijke kerken
 in de gemeente Berkelland

BEZINNEND OP WEG NAAR KERST(MIS)



*Het kind van de hoop
 wordt steeds weer geboren
 uit mensen,
 God; wat een wonder!*

Soms kunnen teksten en beelden je inspireren, ze kunnen je helpen om je
 eigen gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of ze in je leven vorm te
 geven. Ze kunnen je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht
 te verdiepen.

In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van Advent, van 30 november tot
 en met 6 januari, willen wij, ds. Eveline Struijk predikant van de protestantse
 gemeente Eibergen-Rekken en Marga Peters, pastoraal werkster van de parochie
 HH Twaalf Apostelen, in samenwerking met de St. Paulusparochie, u via de mail
 elke dag een gedachte, beeld, PowerPoint of inspirerende tekst aanreiken.

Bent u geïnteresseerd?

Opgave bij Freek ten Berge: Emailadres: oikomeneachterhoek@gmail.com

N.B. Als u de bezinningsmails rond de veertigdagentijd begin dit jaar heeft
 ontvangen, hoeft u zich niet meer aan te melden voor de nieuwe bezinnings-
 mails, u krijgt dan eind november automatisch bericht van ons.

Bent u niet in het bezit van een computer / e-mailadres?

Dan kunt u misschien vragen of uw zoon, dochter, of vriend[in] voor u de
 teksten wil ontvangen en uitprinten.

Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door, en het e-mailadres
 waarnaar we de bezinningsmails kunnen sturen.



Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!
 Een hartelijke en inspirerende groet van
 ds. Eveline Struijk,
 en pastoraal werkster Marga Peters.

Het afgelopen jaar zijn er een aantal wijzigingen geweest in de samenstelling van het parochiebestuur. Johan Lansink uit Rietmolen heeft de functie van penningmeester overgenomen van Gerard Slotman. Gerard Slotman heeft de portefeuille personeel overgenomen van Hans Goorhuis en wordt tevens 2e penningmeester. De bestuursfunctie kon Hans niet combineren met zijn huidige werkzaamheden.

Door het vertrek van Stef Smit kwam de portefeuille begraafplaatsen vacant. Henk Bos uit Rekken is bereid gevonden deze functie op zich te nemen.

Marieke Frank is wethouder geworden in de gemeente Oost Gelre en daarom moest zij haar bestuursfunctie met als portefeuille communicatie per direct beëindigen. Voor deze functie is Berry Brockötter uit Neede aangezocht en heeft deze aanvaard. Per 1 januari 2015 komt de functie van ondergetekende, vice-voorzitter, vacant omdat ik me niet herkiesbaar stel. Het bestuur is inmiddels op zoek naar een geschikte kandidaat.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Pastoor H.A.M. de Jong	voorzitter
De heer A.I.M. van Lith (Bertil)	vice-voorzitter
De heer B.H.M. Spekschoor (Ben)	secretaris
De heer J.G. Lansink (Johan)	penningmeester
De heer G.A.M. Slotman (Gerard)	bestuurslid, portefeuille personeel en 2e penningmeester
De heer J.Th. Hoffman (Jan)	bestuurslid, portefeuille gebouwen
De heer H.J. Bos (Henk)	bestuurslid, portefeuille begraafplaatsen
De heer B. Brockötter (Berry)	bestuurslid, portefeuille communicatie

Wij bedanken alle afgetreden bestuursleden hartelijk voor de tijd en inzet die zij voor de parochie St. Paulus hebben gegeven.

Bertil van Lith, vice-voorzitter

GOEDE START VAN HET BREED PASTORAAL OVERLEG

Op maandagavond 29 september kwamen vertegenwoordigers die in hun locatie bezig zijn met pastoraat voor het eerst in Eibergen bijeen met het pastoraal team voor overleg over pastorale zaken in de parochie. Helaas waren er geen mensen uit Rekken en Rietmolen.

Het is de bedoeling, dat deze mensen drie keer per jaar bijeen komen om informatie te delen, met elkaar te spreken over pastorale zaken en wat er in hun locatie leeft en gebeurt. Wij pastores hebben verteld waar wij aan werken en hoe het daarmee gaat. Daarover waren vragen en werden waardevolle opmerkingen gemaakt. Het was goed om met elkaar te spreken over diaconale plannen, over de samenwerking in het voorbereiden van kinderen op hun eerste communie of

vormsel, over vieringen. Ook de vertegenwoordigers van de locaties vertelden over waar zij mee bezig zijn. Er werden tips en adviezen uitgewisseld.

In januari 2015 komen we opnieuw bij elkaar. We hebben afgesproken dat dan jeugd en jongeren op de agenda staan.

We hopen dat het Breed Pastoraal Overleg uitgroeit tot een platform waar mensen die in hun locatie pastorale kartrekkers zijn en pastores met elkaar kunnen praten over wat er leeft in alle locaties, over hun pastorale activiteiten en nieuwe initiatieven. Zo hopen we de verbondenheid en de samenwerking te versterken in onze St. Paulusparochie.

Pastor Annet Zoet.

ST. PAULUSAVOND OVER "VITALITEIT EN TOEKOMST" OP 13 OKT. 2014

Leden van de locatieraden, van het Breed Pastoraal Overleg, van het parochiebestuur en het pastoraal team gingen afgelopen maandagavond met elkaar in gesprek over vitaliteit. Een vitale en aantrekkelijke parochie of locatie, hoe ziet dat er uit?

De inleider en gespreksleider voor de avond, drs. Harry Bisseling, hoofd Personeelszaken en Pastorale Organisatie van het Aartsbisdom Utrecht zette ons in groepen bij elkaar om in vier woorden te omschrijven wat we verstonden onder vitaliteit. Daarna hield hij zijn inleiding over dit onderwerp, waarin hij ons door verschillende brillen naar vitaliteit liet kijken.

Een vitale parochie omschreef hij als een parochie waarin mensen met plezier meedoen en waarin dat meedoen iets oplevert voor hen zelf en voor de bedoelingen van de gemeenschap.

Het is belangrijk, dat hetgeen je doet in de geloofsgemeenschap je voldoening geeft, dat het zinvol is voor de gemeenschap.

Dat is niet zo makkelijk in een tijd waarin steeds minder mensen mee doen, waardoor het aanbod verschaalt en het een hele klus is om de geloofsgemeenschap in stand te houden.

Aantrekkelijker worden vraagt om vernieuwing en ook om keuzes maken. Daarvoor is het nodig om goed te kijken naar de parochie en ook naar elke geloofsgemeenschap afzonderlijk: waarin onderscheid je je? Wat is het typisch eigene van elke gemeenschap? Wat kan elke gemeenschap bijdragen aan een vitale parochie? Welke betekenis heeft geloofsgemeenschap in het dorp? Hoe geeft zij handen en voeten aan haar gelovige inspiratie? Is zij zout en licht in het dorp, in de samenleving?

Na de inleiding van Harry Bisseling omschreven we in groepen opnieuw wat we verstaan onder vitaliteit. Soms was dat veranderd en soms niet. Daarover ontstond een levendige discussie. Aan het einde van de bijeenkomst kregen alle locaties, het parochiebestuur en het pastoresteam een opdracht mee: schrijf als locatieraad, bestuur of pastoresteam een brief aan alle anderen, waarin je vertelt wat je van de avond vond en waarin je twee concrete voornemens noemt die jij met jouw groep wilt realiseren. Een leuke en uitdagende opdracht in de geest van onze parochiepatroon, de apostel Paulus, die vele brieven schreef en zo het

contact onderhield met de gemeentes die hij gesticht had op zijn reizen om het Evangelie te verbreiden.

**Met hartelijke groet,
Pastor Annet Zoet.**

8/9 NOVEMBER: EIERENACTIE ST. MAARTEN

In het weekend van 8 en 9 november staan we vlak voor het naamfeest van de H. Martinus. Sint Maarten gaf met royale hand aan de armen. Wij vragen u om zijn voorbeeld te volgen.



We willen weer eieren inzamelen voor de deelnemers aan de voedselbank. Vaak zitten er geen eieren in hun weekpakket. Het is dus een welkome aanvulling.

We verzoeken u in dat weekend zoveel mogelijk eieren mee te nemen als u naar de kerk gaat voor een viering.

Stuurgroep diaconie parochie St Paulus

ADVENTSACTIE 2014 GAAT WEER VOOR DE ZANDMANNETJES VAN BURKINO FASO

In 2013 steunden we dit actiedoel al in onze parochie. Dat gaan we in 2014 nog eens doen.

ZANDMANNETJES NAAR SCHOOL

In het straatarme West-Afrikaanse land Burkina Faso heerst goudkoorts! In 600 goudmijnen zoeken tienduizenden mensen in erbarmelijke, vaak levensgevaarlijke omstandigheden naar het kostbare metaal. Onder hen zijn naar schatting 20.000 kinderen oftewel: zandmannetjes. Zij tikken namelijk de hele dag in de brandende zon steen tot gruis of dalen aan touwen af in de onveilige, diepe mijnschachten.

'School' is voor deze 'zandmannetjes' ver weg. Drie kwart van deze kinderen gaan nog wel naar de basisschool, maar daarna willen veel ouders dat hun kinderen geld verdienen. Zo belanden duizenden kinderen in het hete zand van de goudmijnen.

Adventsactie wil hier verandering in brengen. Daarom ondersteunen we drie jaar lang de oprichting en ontwikkeling van het middelbaar onderwijs in het dorpje Namsigui. Namsigui ligt centraal in de regio. De kinderen kunnen op de nieuwe middelbare school zichzelf ontwikkelen en een vak leren.

Het hoofdgebouw en enkele kamers voor de leerlingen zijn al door de Adventsactie in 2013 gerealiseerd. Met de opbrengst van dit jaar wordt de school uitgebreid met lerarenwoningen, een hangar en zonnepanelen. De woningen voor leraren zijn hard nodig, want door slechte vervoersmogelijkheden zijn de docenten vaak niet in staat de school te bereiken. Door de bouw van lerarenwoningen zijn de leraren altijd ter plaatse, zodat de kinderen gegarandeerd zijn van onderwijs. De lokale bevolking verzorgt de bouw van de woningen en de hangar en dat is weer goed voor de lokale economie.

9 – november – december 2014

De bouw van deze school is een groot, kostbaar project. Daarom ondersteunt Adventsactie het project gedurende drie jaar. In totaal is er € 85.000 nodig. Adventsactie wil dit tweede jaar €30.000 bijdragen.

Hebt u de beschikking over een computer, dan kunt u over dit project veel meer lezen én zien op onze website www.adventsactie.nl. Daar ziet u ook hoe u dit project kunt steunen.



Van harte aanbevolen.

Stuurgroep diaconie parochie St Paulus

OVER DOPEN GESPROKEN DOOPVOORBEREIDING STEEDS VAKER SAMEN

Je kind laten dopen, dat is in onze tijd niet meer zo heel vanzelfsprekend. Ouders die daar tegenwoordig voor kiezen doen dat heel bewust. Ze willen hun kind in het christelijk geloof opvoeden.

In onze parochie kent men al sinds jaar en dag dat men in groepen van maximaal 4 ouderparen een doopplechtigheid viert. Om ouders op deze dag voor te bereiden zijn er doorgaans 2 gespreksavonden onder leiding van een werkgroep. Tijdens deze avonden wordt de liturgie van het doopsel besproken en gaat men in gesprek over geloof en geloofsopvoeding. De laatste jaren hebben we kunnen constateren dat het maximum van 4 ouderparen steeds vaker niet wordt gehaald.

Om de doopvoorbereidingsavonden zo goed mogelijk inhoud te blijven geven en de werkgroepen en pastores niet meer te belasten dan nodig, zal vanaf dit najaar de voorbereiding van ouders van dopelingen uit verschillende geloofsgemeenschappen gezamenlijk plaatsvinden.

De werkgroepen doopvoorbereiding werken voortaan samen in twee verbanden namelijk;

Regio Noord: Neede, Rietmolen en Eibergen-Rekken

Regio Zuid: Lievelede, Beltrum en Groenlo

Het doopsel zal wel in de eigen parochiekerk plaatsvinden.

K. Donders.



UITNODIGING: DAG VAN HET LICHT OP DINSDAG 25 NOVEMBER

Verdriet heeft te maken met liefde. Het is de keerzijde van liefde. Als men van iemand houdt, met iemand sterk verbonden is, doet het verbreken van de band pijn. Menselijk zijn is houden van mensen, maar is tevens weten dat verlies een deel is van het leven. Ook al weet men dat sterven tot het leven behoort, toch kan het verlies van een dierbaar iemand, een mens ontwrichten.

Soms is het goed hierover te praten met mensen die in dezelfde situatie verkeren.



10 – november – december 2014

Dit neemt niet het verdriet weg, maar door naar anderen te luisteren, komt er soms een andere kijk op de toekomst.

De werkgroep "omgaan met verlies" bestaande uit leden het R.K. Paulusparochie en PKN gemeenten, organiseren een dag van ontmoeting voor mensen, welke een verlies hebben geleden, iemand hebben verloren die hun dierbaar was. Als de dierbare, die U verloren heeft van buiten uw woonplaats is, bent U ook van harte welkom op deze dag.

Er zal gelegenheid zijn om, als U dat zou willen, te praten, te vertellen over Uw verdriet, en te luisteren naar het verhaal van lotgenoten. Vindt u het moeilijk om alleen te komen, neem dan gerust een familielid, vriend of goede buur mee.

Deze ontmoetingsdag vindt plaats op **dinsdag 25 november 2014** in zaal 't Kormelinck van de Molenberg in Groenlo van 10.00 tot 16.00 uur (en *niet* op 18 november zoals in de eerste aankondiging).

De dag is geheel verzorgd. Aan het einde van de dag wordt een kleine financiële bijdrage van u gevraagd.

Als gastspreker is voor deze dag uitgenodigd Pastoor de Jong van de Paulusparochie.

Voor opgave en nadere informatie kunt u terecht bij:

Willy Klein Nijenhuis, Kempersdijk 14, 7161 XH Neede, ☎ 0545-292177

Dinie Heuwer, Kronenkamp 17, 7161 HE Neede, ☎ 0545-292562

Coördinator namens de pastores: pastor Simon Nagelmaeker.

Handleiding voor de hemel:

Voed wie honger heeft, geef drinken aan wie dorstig is, open uw huis voor de vreemdeling, kleeft wie naakt is, zorg voor wie ziek is en laat wie opgesloten zit niet alleen.

WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor pastorale nood en ziekenzalving, is bereikbaar van vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag – maandag	Pastor	Telefoon
30 okt. – 3 november	K. Donders	06-28302101
7 – 10 november	A. Zoet	06-27124695
14 – 17 november	H. de Jong	06-12379793
21 – 24 november	S. Nagelmaeker	06-53553557
28 nov. – 1 december	H. de Jong	06-12379793
5 – 8 december	K. Donders	06-28302101
12 – 15 december	S. Nagelmaeker	06-53553557
19 – 22 december	A. Zoet	06-27124695

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen.

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

VERSTERKING VOOR DE LOCATIERAAD

W e zijn blij u te kunnen melden dat Alex Wientjes zich bereid heeft verklaard om de taak van secretaris van de locatieraad op zich te nemen. Hij volgt Gerard Bartels op die per 1 september was gestopt als secretaris.

Wij wensen Alex veel plezier in zijn nieuwe functie en hebben alle vertrouwen in de goede samenwerking.

**Namens de locatieraad Neede,
Gerhard ten Voorde, voorzitter**

TARIEVEN IN 2015

M et ingang van 1 januari 2015 worden de tarieven voor grafrechten met 10% verhoogd. Deze verhoging geldt ook voor de begraafplaatsen van de andere locaties met een eigen begraafplaats.

De andere tarieven in onze locatie blijven ongewijzigd.

Kerkhof	Per 1-1-2015
Grafrechten (enkel/dubbeldiep) voor 20 jaar ¹⁾	€ 550,00
Grafrechten kindergraf (tot 12 jaar) voor 20 jaar ¹⁾	€ 220,00
Urntuin	
Grafrechten voor 20 jaar (urn geplaatst in de grond) ¹⁾	€ 330,00
Grafrechten voor 20 jaar (urn geplaatst in kelder ²⁾) ¹⁾	€ 550,00

¹⁾ Het verlengen van grafrechten voor 10 jaar kost 50% van het tarief voor het vestigen van grafrechten voor 20 jaar

²⁾ Kelder = een gesloten bergplaatsje, direct onder het grafmonument in de urntuin

UIT DE WERKGROEPEN

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

21 september	€ 130,15	Vredesbeweging Pax Nederland (deurcollecte na oecumenische dienst)
27 september	€ 35,00	Vredesbeweging Pax Nederland

OPBRENGST SAM'S KLEDINGACTIE

D e kledinginzameling van Sam's Kledingactie voor 'Mensen in Nood' die op 4 oktober in Neede is gehouden, heeft ca. 500 kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood.



Sam's Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! Met het aantal opgehaalde kilo's worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam's Kledingactie of over de gesteunde projecten kijk op www.samskledingactie.nl

De vrijwilligers van Sam's Kledingactie zijn van plan om volgend voorjaar weer een kledinginzameling te organiseren voor Sam's Kledingactie. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding hiervoor te bewaren.

ROOSTER MISDIENAARS

Zaterdag 22 november 19.00 uur T. Konniger en D. Konniger
Zondag 30 november 10.30 uur T. Konniger en D. Konniger

Koster Henk Holtkamp ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297.

UITNODIGING VOOR DE KERSTMIDDAG 18 DECEMBER 2014

Beste soosleden en niet-soosleden,

De Werkgroep Caritas organiseert dit jaar de kerstmiddag op donderdag 18 december, 14.00 uur en wel in het Achterhuis.

We beginnen de middag met een kleine dienst die geheel in het teken staat van Kerst.

Verder zorgen u en wij ervoor dat het een gezellige middag wordt onder het genot van een hapje en drankje in het Achterhuis.

Voor deze middag vragen wij van de leden een bijdrage van €10.- en van niet-soosleden € 15.-

Graag opgave voor 13 december bij Willy Klein Nijenhuis, tel. 292177.

Graag tot donderdagmiddag 18 december, met vriendelijk groet,

Werkgroep Caritas



OP WEG NAAR EEN DIACONAAL CENTRUM

In deze rubriek willen wij u informeren over de stappen die gezet zijn en worden om het Achterhuis te benutten als diaconaal centrum voor de parochie St. Paulus.

Heeft u zelf suggesties en/of wilt u met ons meedenken? Meldt u zich dan bij één van de leden van de locatieraad (zie de contactgegevens op blz. 19).

Voor de Padista (Pastorale Diaconale Statie) is een "initiatiefgroep" in het leven geroepen. Hierin hebben zitting: pastor Simon Nagelmaeker, Hermien Kempers en Gerard Bartels (namens de locatie Neede), Harry Scharrenborg (diaconaal werker van het Aartsbisdom) en Suzanna Louwerse (Katholiek Centrum voor Maatschappelijk Activeringswerk).

Het doel van de initiatiefgroep is het uitzetten van de lijnen. Eind augustus heeft de initiatiefgroep voor het eerst vergaderd in ons Achterhuis.

Om deze initiatiefgroep voldoende gelegenheid te geven om zich te buigen over het inloophuis (een van de manieren om invulling te geven aan het Achterhuis als diaconaal centrum) is besloten tot uitstel van het startdatum voor het nieuwe inloophuis.

Eind oktober vergadert de initiatiefgroep weer. We hopen daarna meer duidelijkheid te kunnen geven over wanneer het Inloophuis Neede van start zal gaan.

UIT DE BRIEVENBUS

NAJAARSCONCERT C.K. JUBILATE NEEDE

Op zaterdagavond 1 november gaat het Christelijk Koor Jubilate een aantal bijzondere koorwerken uitvoeren.

Centraal in dit concert staat het 'Requiem' van de componist Gabriël Fauré.

Daarnaast worden uitgevoerd de koorwerken 'Anthem' van Samuel Wesley, 'Thou knowest Lord' van Henry Purcell en 'Abendlied' van Joseph Rheinberger.

Kenner van koorzang weten dat deze muziek behoort tot de top van imposante koorwerken en dat is, volgens de regelmatige bezoekers prima toevertrouwd aan de Jubilate-zangers en hun vaardige en kundige dirigent Jaap Vonk die ook de algehele concertleiding heeft.

Het koor wordt op het orgel begeleid door de organist Henk Linker.

Het 2-klaviers orgel, elk 8 stemmen met 4 stemmen in het vrije pedaal werd in 1954 gebouwd door J. de Koff en Zoon te Utrecht en heeft een prachtige klank.

De vocale solisten zijn Annie Wevers, sopraan en Hans van der Werf, bariton.

De Grote Kerk te Neede staat garant voor goede akoestiek, prettige zitplaatsen en een sfeervolle ambiance.

Speciaal voor dit concert is de kerk zo ingericht dat de bezoekers zicht hebben op het orgel, de organist, de solisten en het koor.

Het concert begint om half acht en de kerkdeuren zijn vanaf zeven uur open.

De entreprijs bedraagt €10,-.

KBO AFDELING NEEDE

Het KBO bestuur heeft gelukkig weer de alom bekende dameszanggroep 'The Voices' kunnen contracteren voor een Kerstoptreden op donderdag 11 december 2014 in het Achterhuis, aanvang 14.00 uur.

Voor de KBO leden is de toegang gratis (nou ja gratis, zij betalen hun jaarlijkse contributie) en verder inclusief 2x koffie of thee en 2 door consumpties.

Mocht u nu als Bindinglezer(es), geen KBO lid zijnde, toch ook graag het optreden van deze fantastische damesgroep willen bijwonen dan nodigen wij u hierbij van harte uit, ook voor u is de toegang etc. gratis, maar wij willen u wel attenderen op het busje bij de uitgang waarin u een vrije gift kunt deponeren, hiervoor alvast onze dank. Eveneens kunnen wij u bijpraten over de voordelen van het KBO lidmaatschap, zoals: juridische ondersteuning, belastinginvulhulp (uiteeraard onder geheimhoudingsplicht), seniorenadvies, ledenpas, seniorenbeurs (gratis), invloed op de Haagse politiek (hoe meer leden hoe sterker), etc.

Ook krijgt u bij een aantal zorginstellingen tot wel 10% korting op uw zorgpremie zodat u de jaarlijkse contributie (nu €21,00) er al weer (bijna) uit hebt.

Ook het prachtige en informatieve blad 'NESTOR' is inbegrepen. Een inkijs exemplaar is aanwezig.

Wij hopen u te mogen begroeten. Mocht u deze middag echt niet kunnen maar er wel over denkt om lid te willen, laat het ons weten, telefoon: secretariaat 842068, voorzitter 292562.

**Namens het bestuur van de KBO, afdeling Neede,
Herman Heuwer, voorzitter**

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of tot nadenken aanzet, onder het motto 'elke dag een beetje spirit!'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.



De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De kalender kost €6,60 en de opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (www.kloosterwittem.nl).

U kunt de kalender bestellen bij:

Jan Emaus, Meijersweg 8, 7161 CL Neede, ☎ 0545-291637

GELEZEN

TOT AAN DE POORT

Tot aan de poort heb ik je vergezeld,
jij ging naar binnen; ik bleef buiten staan.

Ik keek je na, verbijsterd en ontsteld,
en tastend ben ik hier mijn weg gegaan.

De wereld was te groot voor mij alleen,
en alles wankelde, elk woord deed pijn.
En daar waar gisteren de zon nog scheen
hing nu een ondoordringbaar mistgordijn.

Een golf van wanhoop stormde op mij aan,
maar willoos ging ik verder moe en mat;
en in een zee van leed was ik vergaan
als God mijn handen niet gegrepen had.

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

KRIMP IN DE KERK: HET VREET AAN JE

Kerkelijke crisis is geen verschijnsel van gisteren of vandaag. Hieronder een column van Daan van der Waals (dbvanderwaals@telfort.nl), gepubliceerd in Redactieservice okt./nov./dec. 2014.

Het komt wel eens op me af dat ik al bijna mijn hele leven te maken heb gehad met crisis in de kerk. Ik ben lid van een club van 'loser's'. Als kerkelijk betrokken persoon hoor ik niet anders dan dat het slecht gaat, en dat hoor ik al een halve eeuw. Toen ik belijdenis deed, in 1963, was daar al sprake van, en sindsdien is het eigenlijk niet opgehouden. Een wonder dat er nog zoiets als 'kerk' bestaat...

In de vijftiger jaren, toen ik opgroeide, leek het misschien nog wat. De verzuiling vierde hoogtij, kerkelijk leven was min of meer vanzelfsprekend. Hervormd en gereformeerd waren werelden van verschil, om over katholiek en protestant maar te zwijgen. Je voelde je geborgen en opgenomen in je eigen zuil. Toch waren er in die knusse vijftiger jaren ook al scheuren. In 1951 schreef dr. H. Berkhof bijvoorbeeld zijn boekje Crisis der Middenorthodoxie, waarin hij probeerde duidelijk te maken hoe en waarom het elan in de 'hoofdstroom' van de hervormde kerk was verdwenen. Toch stond het kerkelijk leven in die jaren oppervlakkig gezien nog recht overeind.

De zestiger jaren

Crisis in de kerk wordt vaak gezien als een kwestie van getallen. We hebben het steeds maar over leegloop, ledenverlies, sluiting van kerken, financiële zorgen. Mij lijkt dat niet het eigenlijke probleem. Mensen vertrekken of blijven weg omdat het niet inspireert, omdat het niet aansluit bij hun beleving. Omdat ze er niets van verwachten. Of omdat er te veel gedoe is.

Dat is ook mijn voornaamste herinnering aan de zestiger jaren, de tijd dat pas goed de klad kwam in kerkelijke betrokkenheid. Er ontstond veel onenigheid. Vaak was dat vanwege politieke issues. Dominees preekten over Vietnam, kernbewapening, Zuid-Afrika, sociale gerechtigheid, en velen namen hen dat niet in dank af. Mensen liepen uit de kerk weg, of bleven weg: "daar kom ik niet voor in de kerk". Er was ook strijd over geloven. Wat kon je nog wel of niet geloven? Het boekje Honest to God zette alles op losse schroeven.

Zeker: er was meer aan de hand. Het was de tijd van strijd tegen het gezag in allerlei vorm. Instituten hadden het zwaar te verduren, ook het kerkelijk instituut. Jongeren namen er massaal afscheid van. In de zeventiger en tachtiger jaren werkte dat verder door. Maar misschien was de interne crisis belangrijker, doorslaggevender. Gebrek aan eenheid en samenhang kan funest zijn. De chemie ontbreekt. De motivatie uiteindelijk ook.

Krimp is naar

En nu... Het kerkelijk leven zieltoegt. Het lijkt een vloedgolf die niet is te stoppen. Krimp in de kerk is naar. Probeer het dan maar vol te houden als predikant, als vrijwilliger in de kerk, als gelovig mens. "Het vreet aan je", hoorde ik een dominee eens zeggen op een vergadering. Van jaar op jaar op jaar werd het in zijn gemeente minder. Hij deed zijn best, maar het ging zienderogen achteruit. Het is trouwens alweer ruim twintig jaar geleden dat hij dat zei. Zou het nu echt beter zijn? Hij was werkzaam in een weinig succesvolle branche. Daar word je niet vrolijk van.

Ik weet het, niet iedereen zal het met die dominee eens zijn. Een kerk is toch iets anders dan een bedrijf? Het gaat toch om de inhoud, niet om aantallen? Is één pastoraal gesprek niet meer waard dan een congresshal vol sympathisanten? In je eentje kun je bovendien maatschappelijke processen niet tegenhouden. Je moet het ook niet willen, want niet de kerk is het belangrijkste, maar het geloof. Zo kan ik me meer tegenwerpingen voorstellen.

Maar de dominee die zei dat het aan hem vrat vond ik erg moedig en eerlijk, en ik begreep hem maar al te goed.

Daan van der Waals

DRIËENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezingen: Spreuken 31,10-13. 19-20.30-31; 1 Tessalonicenzen 5, 1-6; Matteüs 25, 14-30

Op de laatste 'groene zondag' van het jaar lezen wij in de evangelielezing de parabel over de talenten. Onlangs heeft paus Franciscus over deze parabel gesproken met jongeren. Ik citeer zijn woorden:

“Een christen die in zichzelf gekeerd blijft, die alles verbergt wat de Heer hem gegeven heeft, is een christen ... is geen christen! Het is een christen die God niet dankt voor al wat Hij hem gegeven heeft! Deze parabel zegt ons dat de verwachting van de wederkomst van de Heer, een tijd van handelen is – wij zijn in de tijd van handelen – de tijd om Gods gaven vrucht te laten dragen, niet voor onszelf maar voor Hem, voor de Kerk, de anderen; de tijd om onophoudelijk te proberen het goede in de wereld te doen vermeerderen.

Vooral vandaag, in deze crisistijd, is het belangrijk niet op zichzelf terug te plooiën door zijn talenten - zijn spirituele, intellectuele en materiële rijkdom, al wat de Heer ons gegeven heeft - te begraven, maar zich open te stellen, solidair te zijn, aandachtig voor de andere. Aan jullie, die aan het begin van uw levensweg staan, vraag ik: denken jullie aan de talenten die God u gegeven heeft? Denken jullie aan de manier waarop jullie ze ten dienste kunnen stellen? Begraaf je talenten niet! Mik op grote idealen, idealen die je hart verruimen, idealen van dienstbaarheid die je talenten vruchtbaar maken.” (vertaling: www.rkdocumenten.nl)

K. Donders.

CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL

Lezingen: Ezechiël 34, 11-12.15-17; 1 Korintiërs 15, 20-28; Matteüs 25, 31-46

Door het jaar heen vieren wij, veelal op weekdagen, feesten van heiligen en zaligen. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zal in veel kerken ook worden stilgestaan bij de feestdag van de patrones van de kerkmuziek de heilige Caecilia. Haar feestdag valt op 22 november en is tevens patrones van onze kerk en geloofsgemeenschap.

Sint Cecilia was in de middeleeuwen zo populair dat er almaar meer verhalen om haar persoon gewoven zijn. Met als gevolg dat het vandaag de dag eenvoudig niet meer mogelijk is in de verhalen waarheid en legende uit elkaar te houden.

Maar de legende zegt dat Cecilia - tegen haar wil in - ten huwelijk werd gegeven aan een rijke man die Valerianus heette. Zij had zich echter voorgenoemen om

17 – november – december 2014

maagd te blijven en zich geheel aan Christus te wijden. De legende vertelt dat toen zij op de huwelijksdag haar bruidegom haar eigenlijke voornemen influisterde dat er hemelse muziek klonk. Valerianus bekeerde zich en zou de keuze van zijn vrouw respecteren. De muziek die toen uit het niets klonk op de bruiloft maakte Cecilia later tot patrones van de kerkmuziek. Valerianus en Cecilia zouden omwille van hun geloof de marteldood zijn ondergaan rond het jaar 229.

Op deze zondag voor het begin van de Advent viert de kerk in de liturgie het feest van Christus Koning. Dit feest spoort ons aan Christus in alles te zoeken en in alles na te volgen. De heiligen en zaligen van alle eeuwen zijn op de weg van het geloof onze voorsprekers.

K. Donders.

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

Lezingen: Jesaja 63, 16-19. 64, 3-7; 1 Korintiërs 1, 3-9; Marcus 13, 33-37

In deze steeds donker wordende dagen beginnen we met de eerste zondag van de Advent onze opgang naar het Geboortefeest van Jezus Christus. Deze bijna vier weken van toeleven naar Zijn geboortedag noemen we -Advent-, dat verwachting betekent.

Verwachting heeft iets hoopvol in zich. Als je iets te verwachten hebt, dan leef je ergens naar toe zoals je eigen verjaardagsfeest, het Sinterklaasfeest, vakantie of de geboorte van een kind. Allemaal bijzondere momenten in ons leven waar we 'vol verwachting' naartoe leven. Verwachten we ook eigenlijk wat van God?

De lezingen van deze zondag nodigen ons uit deze vraag te stellen, want de geboorte van Jezus Christus straks met het Kerstfeest wil ons niet alleen opnieuw het verhaal vertellen van de geboorte in Bethlehem. Het verhaal nodigt ons ook uit om Jezus te willen ontmoeten en in hem te geloven. In het Kerstkind zien wij Gods liefde en vrede voor iedere mens van goede wil. Als we in hem willen geloven, dan moeten we bij hem blijven en in zijn voetsporen treden. In het evangelie van vandaag spoort Jezus ons aan in al ons doen en laten te getuigen van de verwachting die God ons heeft gegeven als hij zegt: “Weest op uw hoede, weest waakzaam”.

K. Donders.

EEN DAG NIET GELACHEN...



18 – november – december 2014

Open uw note book, de tekst van de preek en de gezangen vind u op www...

CONTACTGEGEVENS

Centraal secretariaat St. Paulus:

Angela Röeling
Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo
Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur
☎ 0544-464663
✉ secretariaat@stpaulusparochie.nl

Pastoresteam:

Pastoor H.A.M. de Jong
Kloostersteeg 7
7141 BB Groenlo
☎ 06-123 797 93
✉ pastoordejong@stpaulusparochie.nl

Karel Donders (kapelaan)
Grotestraat 88a
7151 BE Eibergen
☎ 06-283 021 01
✉ donders.paulusparochie@gmail.com

Simon Nagelmaeker (pastoraal werker)
Ververij 4
7151 KN Eibergen
☎ 06-535 535 57
✉ simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl

Annet Zoet (pastoraal werker)
Scholtenhagenweg 42-42
7481 VP Haaksbergen
☎ 06-271 246 95
✉ annettezoet@stpaulusparochie.nl

Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ☎ 06-24855201
Koster H. Holtkamp: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297

Locatieraad Neede (✉ locatieraadneede@stpaulusparochie.nl):

Voorzitter	Gerhard ten Voorde	Ruwenhofstraat 3	☎ 0545-293810
Secretaris	Alex Wientjes	Rapenburg 20a	☎ 0545-296246
Budgethouder	Daniël Mol	Hengeler 45	☎ 06-22852326
		7161 ET Neede	
Technische zaken	Tonnie Bolster	Julianastraat 39	☎ 0545-294044

VAN DE REDACTIE

<u>Editie</u>	<u>Redactievergadering</u>	<u>Verspreidingsperiode</u>
Kerstbinding	26 november	8 – 12 december
Januaribinding 2015	7 januari 2015	19 – 23 januari 2015

Aanleveren artikelen voor Binding: via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl.



Voor slechtienden is een
Groot Letter Binding beschikbaar.
U kunt deze aanvragen via het
locatiesecretariaat ☎ 0545-286835.

WIE GOED DOET, GOED ONTMOET

Noem mij gerust naïef
Ik zie het graag positief
Vertrouwen is wat ik geef
Verbinding is wat ik beleef

Noem mij gerust een beetje gek
Ik zie het zeker niet als een gebrek
Ik wil de wereld mooier maken
En anderen liefdevol raken

Noem mij gerust kwetsbaar
Ik zie het als een open gebaar
Ik wil wat me raakt graag delen
En zo zijn we ineens met velen

Noem me gerust een optimist
Ik zie mezelf ook als een idealist
Waar ik in geloof is wat ik deel
De wereld als een prachtig geheel

Noem me gerust wat je wil
Ik zie echt wel het verschil
Ik luister naar de essentie
Het draait om jouw intentie

Noem mij echt gerust wat jij wil
Ik kies voor een positief verschil
En ik ken de wederkerigheid goed
Wie goed doet, goed ontmoet

Van: Mark Verhees

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 43
7161 GR Neede
☎ 0545-286835
✉ secretariaatneede@stpaulusparochie.nl
🌐 www.stpaulusparochie.nl

Openingsstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur
Donderdag : 9.30 - 11.30 uur *)
Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur
*) Alleen niet in juli en augustus

Bankrek. algemeen IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 BIC: RABONL2U
Actie Kerkbalans IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 BIC: RABONL2U

FAMILIE _____
