

BINDING

Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede

53^e Jaargang, no. 1.

Januari / februari / maart 2015

25 JANUARI 2015

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Jona 3, 1-5.10; 1 Korintiërs 7, 29-31; Marcus 1, 14-20

In de eerste lezing van deze zondag horen we over de profeet Jona. Hij moet naar Nineve, opdat deze stad zich zou bekeren. Hij moet de mensen daar tot de orde roepen, tot de orde van God. Jona ziet het helemaal niet zitten. Hij ziet er als een berg tegen op en loopt weg van zijn taak. Weglopen voor iets wat je eigenlijk zou moeten doen, gebeurt dat ook niet vaak bij ons? Iemand is ongeneeslijk ziek. Je wordt verwacht. Maar je ziet er verschrikkelijk tegen op. Wat moet je zeggen? Wat kun je aantreffen? Soms is er een litanie aan uitvluchten: ik heb zelf al zoveel problemen, het wordt veel de druk voor hem, het heeft geen zin dat ik ga, hij heeft er toch niets aan.

Wanneer je toch die moeilijke stap zet, misschien met de moed der wanhoop, dan kan dat een heel bijzondere ervaring worden. Toen Jona voor de tweede keer naar Nineve ging werd er naar hem geluisterd en de bewoners bekeerden zich.

God vraagt soms veel van ons, maar hij geeft ook altijd de kracht om het te dragen. "Kom en volg Mij" zegt Jezus tegen de eerste leerlingen, die vissers waren. Zonder enige voorbereiding en scholing lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.

Zijn ook wij geraakt door Hem? Durven wij van koers te veranderen, het oude achter ons te laten? Het is vaak niet een keuze voor de gemakkelijke

Afscheid pastor Donders..	2
Overzicht vieringen	2
Familieberichten	6
Kerstactie succesvol	6
Sobere maaltijden	6
Viering van aswoensdag ..	7
Vastenactie: Sri Lanka ...	8
The Passion in Enschede	9
Weekendwacht	9
Kleine Actie Kerkbalans	10
Gelijke tarieven in alle locaties	10
Opbrengst extra collectes	11
Rooster misdienaars	11
27/28 maart: Sam's Kledingactie in Neede	11
Huispaaskaarsen	12
31 januari: Wandelen met Franciscus in Almelo ..	12
'Mijn werk is mijn God'	12
Krimp in de kerk: het vreet aan je	13
Een dag niet gelachen ..	14
Contactgegevens	15
Van de redactie	15
Wens voor 2015	16
Gebed om lef	16

weg. De weg van de Heer is de weg van het offer. De weg die het nodige van je vraagt. De Heer is zelf, als de grootste Mensenvisser, de weg ten einde toe gegaan.

H.A.M. de Jong, pastoor

AFSCHEID PASTOR DONDERS

Pastor Karel Donders gaat de St. Paulusparochie verlaten. Vanaf 1 september 2010 is hij lid van het pastorale team. Pastor Donders is op zaterdag 2 oktober 2010 aan de parochianen gepresenteerd in de Christus Koningkerk te Lievelede. Op 6 november heeft hij in Utrecht de diakenwijding ontvangen en is daar op 14 mei 2011 tot priester gewijd.

Kardinaal W. Eijk heeft hem gevraagd om per 14 februari 2015 een nieuwe benoeming te aanvaarden in de parochies van St. Lucas (Leusden - Noordwest Veluwe) en de St. Maarten (Zeist - Utrechtse Heuvelrug).

Zondag 1 februari wordt in het Eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek te Groenlo, afscheid genomen van pastor Donders. Om 10.30 uur is hij celebrant tijdens de plechtige Eucharistieviering, geassisteerd door de leden van het pastorale team.

Aansluitend is de afscheidsreceptie, ook in de basiliek. Na een kort formeel gedeelte met enkele sprekers is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van de vertrekkende pastor.

Om 17.00 uur is er een plechtig Lof in de basiliek, waarmee pastor Donders in dankbaarheid zijn werkzame tijd als priester in onze parochie afsluit.

U bent van harte uitgenodigd.

Namens het bestuur van de St. Paulusparochie,

H.A.M. de Jong, pastoor

A.I.M. van Lith, vice voorzitter parochiebestuur.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit afscheid, neem dan contact op met de ceremoniemeester, André Kempers. E-mail: nouen7@hotmail.com

OVERZICHT VIERINGEN

Gebruikte afkortingen:

EU = Eucharistieviering	HdJ = Pastoor H. de Jong	SN = Pastor Simon Nagelmaeker
WCV = Woord- en Communieviering	KD = Kapelaan Karel Donders	AZ = Pastor Annet Zoet
WD = Woorddienst	TB = Pater Ton Bun	

Weekend van 24 en 25 januari: 3^e Zondag door het jaar

Zo. 25 jan. 10.30 uur Eucharistieviering (gezamenlijk presentatieviering 1e Communie van Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen) met zang van het kinderkoor Makiko uit Eibergen. Voorgangers zijn pastoor H. de Jong en pastor A. Zoet.

Vr. 30 jan. 14.30 uur In de Grote Kerk: Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen.

Voorganger is de heer L. van der Meer (RK).
Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk.
Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73
en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Zo. 25 jan.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	10.30 uur EU – KD
Di. 27 jan.	Eibergen	9.00 uur	EU – KD	

Weekend van 31 januari en 1 februari: 4^e Zondag door het jaar

31 jan./1 febr. Er is dit weekend geen viering in onze kerk.

Zo. 1 febr. 10.30 uur In de Calixtusbasilieek in Groenlo:
Eucharistieviering waarin afscheid wordt genomen van kapelaan K. Donders. Het pastorale team gaat voor en het Dames- en Herenkerk uit Neede zingt.
Na afloop is er in de basiliek een receptie en gelegenheid om afscheid te nemen van kapelaan Donders (zie blz. 2).

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Za. 31 jan.	Rietmolen	19.30 uur	EU – HdJ	
Zo. 1 febr.				10.30 uur EU – Past.team 17.00 uur Lof – KD

Weekend van 7 en 8 februari: 5^e Zondag door het jaar

Za. 7 febr. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason.
Voorganger is pastoor H. de Jong.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Za. 7 febr.				17.30 uur Regenboogdienst
Zo. 8 febr.	Rietmolen	9.00 uur	EU – HdJ	10.30 uur EU – HdJ
	Eibergen	10.30 uur	Oec. dienst – AZ	

Weekend van 14 en 15 februari: 6^e Zondag door het jaar

Za. 14 febr. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskerk. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.
Er is een 2^e collecte voor de Parochiële Caritas Instelling.

Wo. 18 febr. 18.30 uur Aswoensdag
Oecumenische Woorddienst met zang van het Herenkerk.
Voorganger is pastor A. Zoet.
Omdat bij deze dienst ook de communicanten van Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen worden betrokken, begint de viering al om 18.30 uur.

Do. 19 febr. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Za. 14 febr.	Eibergen	17.30 uur	WCV – SN	17.30 uur WD – HdJ
Zo. 15 febr.	Rietmolen	10.30 uur	EU – HdJ	10.30 uur EU – TB
Wo. 18 febr.	Eibergen	9.30 uur	EU – HdJ	19.00 uur EU – HdJ

Weekend van 21 en 22 februari: 1^e Zondag van de 40-dagentijd

Zo. 22 febr. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkerk, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

Wo. 25 febr. 18.00 uur In Gebouw Diekgraven:
Sobere Maaltijd in de Vastentijd, samen eten en je bezinnen, met aansluitend:

19.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Vesperdienst.

Vr. 27 febr. 14.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is de heer Roelof Reinders.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Zo. 22 febr.	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ	10.30 uur EU – HdJ

Weekend van 28 februari en 1 maart: 2^e Zondag van de 40-dagentijd

28 febr./1 mrt. Er is dit weekend geen viering in onze kerk.

Wo. 4 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Vesperdienst.

Do. 5 mrt. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Za. 28 febr.	Rietmolen	19.30 uur	EU – HdJ	17.30 uur Lof
Zo. 1 mrt.	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ	10.30 uur EU – TB

Weekend van 7 en 8 maart: 3^e Zondag van de 40-dagentijd

Zo. 8 mrt. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskerk, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

Wo. 11 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Vesperdienst.
20.00 uur Redactievergadering voor de Paasbinding.
Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus van het locatiesecretariaat.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Za. 7 mrt.	Rietmolen	19.30 uur	WCV – SN	17.30 uur Taizéviering
Zo. 8 mrt.	Eibergen	10.30 uur	WCV – SN	10.30 uur EU – HdJ

Weekend van 14 en 15 maart: 4^e Zondag van de 40-dagentijd

Zo. 15 mrt. 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkerk.
Voorganger is pater T. Bun.

Wo. 18 mrt. 18.00 uur In Gebouw Diekgraven:
Sobere Maaltijd in de Vastentijd, samen eten en je bezinnen, met aansluitend:

19.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Vesperdienst.

Do. 19 mrt. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

	<u>In onze buurlocaties:</u>	<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Za. 14 mrt.	Eibergen 19.00 uur EU – HdJ	17.30 uur Vesper
Zo. 15 mrt.	Rietmolen 10.30 uur EU – TB	10.30 uur EU – HdJ

Weekend van 21 en 22 maart: 5^e Zondag van de 40-dagertijd

Za. 21 mrt. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor Diapason, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

Wo. 25 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Vesperdienst.

Vr. 27 mrt. 14.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is dominee W. Andela.
Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk.
Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

	<u>In onze buurlocaties:</u>	<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Zo. 22 mrt.	Eibergen 9.00 uur EU – HdJ	10.30 uur EU – HdJ

Vieringen in de komende weken:

Za. 28 mrt. **Palmzondag**
19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames- en Herenchor. Voorganger is pastor A. Zoet.

Di. 31 mrt. 19.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo:
Boeteviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

Wo. 1 apr. 19.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Vesperdienst.

Do. 2 apr. **Witte Donderdag**
In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

10.00 uur Schoolviering.

19.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo:
Eucharistieviering. Het pastoresteam gaat voor.

Vr. 3 apr. **Goede Vrijdag**
15.00 uur Kruisweg bidden. Voorganger is pastoor H. de Jong.
19.00 uur Woordviering met zang van het Herenchor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

Za. 4 apr. **Paaswake**
21.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo:
Eucharistieviering. Het pastoresteam gaat voor.

Zo. 5 apr. **Hoogfeest van Pasen**
10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van alle koren.
Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.
Er is een 2^e collecte voor de Bisschoppelijke Vasten Actie.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:

06-12 Mevrouw J.Th.M. ten Hoopen-ten Have, Pasmanweg 4, 65 jaar

24-12 Mevrouw C.J. van Leeuwen-van der Zon, Valkhof 30, 84 jaar

NIEUWS VAN DE OECUMENE

KERSTPAKKETTENACTIE 2014 OPNIEUW EEN SUCCES

De kerstpakkettenactie 2014 van de gezamenlijke kerken in de gemeente Berkelland is met succes afgesloten. Het was het negende jaar op rij dat we dit konden doen. We hebben opnieuw veel mensen die het financieel moeilijk hebben, blij kunnen maken met een levensmiddelenpakket. Midden december hebben we 403 pakketten kunnen uitreiken, verdeeld over 230 gezinsspakketten en 173 pakketten voor alleenstaanden.

We hebben dit mogen doen in het voetspoor van Jezus die ons voorging in het omzien naar de naaste, zonder te kijken naar afkomst of religie.

Het streefbedrag voor de kerstactie 2014 was € 15.000. Alhoewel de opbrengst aan giften, collecten en sponsoring nog niet allemaal binnen zijn, zien we dat de kosten gedekt worden.

Uit de reactie van de ontvangers zien we dat de mensen de actie zeer prijs stellen. Enkele van de reacties waren: “Het is een lichtpuntje in deze dagen” en “Fijn dat de kerken op deze manier aan ons denken”.

Alle gulle gevers willen we hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Met uw financiële hulp hebben we deze actie met succes kunnen doen. Ook danken we de vele vrijwilligers die bij de actie betrokken waren.

**Namens de stichting Kerstactie kerken Berkelland,
Gerard Bartels, RK kerk Neede**



Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

Handelsregister 09180439

IBAN NL24 RABO 0135 6533 47

ANBI erkend

Een initiatief van de gezamenlijke kerken
in de gemeente Berkelland

SOBERE MAALTIJDEN OP 25 FEBRUARI EN 18 MAART

En is niet overal op de wereld een vanzelfsprekendheid. Een sobere maaltijd geeft je de kans om daar even bij stil te staan. Samen eten en denken aan onze medemens.



U bent van harte welkom op 25 februari en 18 maart a.s. in gebouw Diekgraven bij de Grote Kerk in Neede, aanvang 18.00 uur.

Aansluitend is er de mogelijkheid de vesper in de kerk om 19.30 uur mee te maken.

We vragen per persoon min. €3,50 en voor kinderen €2,50 per maaltijd. De opbrengst gaat naar een goed doel. Vorig jaar was dat de Voedselbank.

Wilt u zich tijdig opgeven?! Dit i.v.m. het koken van de maaltijden door de vrijwilligers/sters. U kunt zich opgeven via het inschrijfformulier in de kerken of bij Annie Broekmaat (☎ 292370), het RK locatiesecretariaat (☎ 286835) of Tiny Appeldoorn (☎ 293034).

Organisatie: De Diaconie en ZWO en de Oecumenische werkgroep

NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE

VASTENAKTIE 2015: DE THEEPLANTAGES VAN SRI LANKA

18 februari t/m 5 april

Wie op internet zoekt naar informatie over Sri Lanka vindt al snel prachtige foto's van een paradijselijk vakantieland: hagelwitte palmstranden, eeuwenoude boeddhistische tempels en natuurlijk de vriendelijke olifanten. Wereldberoemd zijn ook de fotogenieke theeplantages, hier ooit door de Engelsen aangelegd.

Tijdens de Vastenactie 2015 zullen we zien dat achter de mooie foto's vaak een schrijnende werkelijkheid schuil gaat. De Tamil-gemeenschappen op de theeplantages leven bijvoorbeeld extreem geïsoleerd, vaak in grote armoede. Het campagneproject van Vastenactie 2015 richt zich op het jongerenwerk van SETIK in Sri Lanka. SETIK is de caritasorganisatie van het bisdom Kandy. SETIK staat voor: Socio Economic Training Institute of Kandyhappen.

Setik helpt onder andere de Tamil-gemeenschappen op de theeplantages zich te ontwikkelen en uit hun isolement te treden. De theeplantages zijn in de 19e eeuw door de Engelsen aangelegd. Zij haalden Tamils uit India om op de plantages te werken, in feite als slaven. Deze 'thee-Tamils' leven nog steeds op de theeplantages in kleine, gesloten gemeenschappen. De dorpen zijn zeer geïsoleerd, de mensen verdienen nauwelijks voldoende om van te leven en het ontbreekt aan basisvoorzieningen als schoon water, sanitair, openbaar vervoer en onderwijs.

Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de theeplantages zelfstandig en zelfbewust maken. Door middel van een groot aanbod aan trainingen en workshops stimuleren de stafmedewerkers van SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken en een voorbeeldfunctie in de samenleving te vervullen. Concreet betekent dit dat SETIK bijvoorbeeld kinderarbeid ontmoedigt, bijeenkomsten en trainingen organiseert over thema's als 'persoonlijk leiderschap' en 'geweldloos samenleven', maar ook computer-cursussen en bloeddonatie-campagnes initieert.

Wat kunnen we bijdragen?

- Voor €50,00 kan een jongere een computertraining van een week volgen.
- Voor €150,00 kan een eendaagse training over persoonlijk leiderschap of geweldloos samenleven voor 25 deelnemers worden georganiseerd.
- Voor €275,00 kan een bloeddonatie-campagne worden georganiseerd.
- Voor €850,00 kan een bibliotheekje in een theeplantagedorp worden voorzien van boeken.
- Voor €9.000,00 kan SETIK drie jaar lang een jongerenwerker in dienst nemen die kinderen en jongeren begeleidt bij hun ontwikkeling.

Steun de Vastenactie via het Vastenzakje dat achterin de kerk ligt en die u ook ontvangst samen met de Paasbinding. Op Eerste Paasdag is de 2^e collecte in onze kerk bestemd voor de Vastenactie.

VASTENACTIE

THE PASSION IN ENSCHEDE! MEEDOEN?

Op donderdagavond 2 april zal The Passion worden opgevoerd in de binnenstad van Enschede. The Passion vertelt tijdens een groots en uniek muziekevenement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Net als voorgaande jaren trekt er een processie met duizend mensen en een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium.

Wil je er bij zijn op het Van Heekplein bij het hoofdpodium in Enschede of wil je meelopen met het grote kruis vanaf de wijk Roombeek waar de vuurwerkrampl plaatsvond?

Ik wil graag met een groep mensen uit onze parochie en de protestantse gemeentes waarmee wij verbonden zijn naar The Passion. Het is een unieke kans om het live mee te maken!

Bij de organisatie heb ik een groep van 20 personen aangemeld die meelopen met het kruis. Half januari wordt meer informatie gegeven over de organisatie en wat er van ons verwacht wordt.

Belangstelling? Meld je dan aan bij Annet Zoet, annettezoet@gmail.com

WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor pastorale nood en ziekenzalving, is bereikbaar van vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag - maandag	Pastor	Telefoon
23 - 26 januari	A. Zoet	06-27124695
30 jan. - 2 februari	H. de Jong	06-12379793
6 - 9 februari	A. Zoet	06-27124695
13 - 16 februari	S. Nagelmaeker	06-53553557
20 - 23 februari	H. de Jong	06-12379793

27 februari - 2 maart	H. de Jong	06-12379793
6 - 9 maart	S. Nagelmaeker	06-53553557
13 - 16 maart	A. Zoet	06-27124695
20 - 23 maart	S. Nagelmaeker	06-53553557
27 - 30 maart	H. de Jong	06-12379793
2 - 6 april	A. Zoet	06-27124695

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen.

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

“KLEINE” ACTIE KERKBALANS

Januari is de maand waarin elk jaar de Actie Kerkbalans wordt gehouden. In onze locatie kennen we een “kleine Actie Kerkbalans” (in de oneven jaren) en een “grote Actie Kerkbalans” (in de even jaren).

Dit jaar is er dus een kleine Actie Kerkbalans. Dat wil zeggen dat er alleen een Kerkbalans-envelop gaat naar nieuwe parochianen en parochianen die in 2014 (bij de grote Actie Kerkbalans) geen toezegging voor twee jaar wilden/konden doen.



In de vorige editie trof u het financieel overzicht over 2013 aan. Dat jaar werd afgesloten met een tekort. Ook de begroting voor 2015 laat een financieel tekort zien.

Een heel groot deel van onze inkomsten komt uit de Actie Kerkbalans. Met de vrijwillige bijdrage van een groot aantal parochianen en de inzet van een grote groep vrijwilligers houden we onze kerk in Neele vitaal.

Alleen als een vitale kerk hebben we toekomst. Daarom is uw steun aan de Actie Kerkbalans zo belangrijk, juist nu! **Mogen wij op u rekenen?**

Graag wijzen we u, ook u die dit jaar niet benaderd wordt, op de mogelijkheid om een “periodieke gift” te doen. U zegt dan toe om gedurende 5 jaar een gift aan de kerk doet. Uw gift is dan volledig fiscaal aftrekbaar.

Sinds 2014 hoeft dit niet meer via de notaris. Alle informatie over periodieke giften vindt u op www.stpaulusparochie.nl onder menu [Neele - Organisatie - Actie Kerkbalans].

De locatieraad

GELIJKE TARIEVEN IN ALLE LOCATIES

Begin 2012 heeft het bestuur tarieven voor de vieringen en de begraafplaats vastgesteld voor alle locaties van de Paulusparochie. In sommige locaties zou het toen tot grote stijgingen hebben geleid. Die locaties hebben in de laatste 3 jaar stapsgewijs de tarieven verhoogd. Vanaf 1 januari 2015 gelden in alle locaties dezelfde tarieven.

De locatie Neede hanteerde voor de meeste diensten al de tarieven van St. Paulus. In Neede stijgen in 2015 de tarieven voor de volgende diensten:

- Misintenties: €10,- (was €8,-)
- Avondwake: €200,- (was €150,-)

De complete tarievenlijst per 1 januari 2015 vindt u op www.stpaulusparochie.nl onder het kopje 'Beleid en tarieven' in de linker menubalk.

De locatieraad

UIT DE WERKGROEPEN

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

24 december	€ 237,75	Parochiële Caritas Instelling (PCI)
25 december	€ 236,05	Parochiële Caritas Instelling (PCI)

ROOSTER MISDIENAARS

Zaterdag 10 januari	19.00 uur	D. Konniger en T. Konniger
Zondag 25 januari	10.30 uur	Communicantjes
Zondag 15 maart	9.00 uur	D. Konniger en T. Konniger

Koster Henk Holtkamp ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297.

27/28 MAART: SAM'S KLEDINGACTIE IN NEEDE

Op vrijdagavond 27 maart en zaterdagmorgen 28 maart vindt in Neede de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij Het Achterhuis, Borculoeweg 43.

Inleveren op: vrijdagavond van 20.00-20.30 uur en zaterdagmorgen van 11.00-12.00 uur



De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh.

Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltagebied van de wereld: het Patuakhali district. Het land kampt met het regen- en cycloonseizoen juli tot en met oktober. Dijken begeven het en hele stukken land worden door het water weggespoeld. Resultaat: elk jaar verdrinken er meer dan 8.000 mensen. En elke ramp weer verliezen mensen hun huizen en bezittingen.

Wij Nederlanders moeten hen, als waterbouwers, toch kunnen helpen? Dankzij uw kleding donatie aan Sam's Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas Bangladesh de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor kunnen bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen. Meer info op www.samskledingactie.nl of ☎ 073-687 10 60.

HUISPAASKAARSEN

U kunt ook dit jaar weer via de parochie een 'huispaaskaars' aanschaffen.

Bij het samenstellen van deze Binding was nog geen informatie beschikbaar over de modellen, afmetingen en prijzen.

Achterin de kerk hangt een intekenlijst met alle informatie. U kunt uw bestelling ook doorgeven aan het locatiesecretariaat of aan ondergetekende.

Graag uiterlijk vrijdag 6 maart.

Henk Holtkamp, koster



UIT DE BRIEVENBUS

31 JANUARI: WANDELEN MET FRANCISCUS IN ALMELO

Op zaterdag 31 januari is er een wandeling met Franciscus in en rond Almelo, van ongeveer 14 kilometer. Onderweg is ruimte voor gesprek, maar ook voor stilte. Tussen 10.30 en 11.00 uur verzamelen de deelnemers zich in De Wonne in Almelo. Dit ligt op zo'n kwartiertje lopen van het centraal station en station De Riet. Na afloop van de wandeling, tussen 16.00 en 16.30 uur, wordt de dag afgesloten in de kapel van de Wonne.

Datum en tijd: zaterdag 31 januari, 10.30 – 16.30 uur

Locatie: De Wonne, Arendsboerweg 1 te Almelo

Kosten: €5,- ter plekke te voldoen. Lunchpakket graag zelf meenemen.

Aanmelden/info: ✉ info@franciscaansebeweging.nl ☎ 073-6131340.

De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In Nederland telt de Franciscaanse Beweging twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.

GELEZEN

'MIJN WERK IS MIJN GOD'

'Mijn werk is mijn god', denken veel mannen. Dat kan ik nu bewijzen.

Mannen hebben aanzienlijk minder belangstelling voor geestelijke zaken dan vrouwen, is al vaak geconstateerd. Op mijn Nederlandse bijbelpagina zie ik dat terug doordat zich drie vrouwen abonneren voor iedere twee mannen.

Maar dat is niet het enige. De belangstelling van mannen voor godsdienst valt nog verder weg tijdens het meest werkzame gedeelte van hun leven. Veel kerken merken dat het moeilijk is mannen van die leeftijd zich in te laten zetten. Het is niet slechts omdat ze geen tijd hebben. Het is omdat ze geen zin hebben. Weer

spreken de getallen van mijn Facebookpagina's boekdelen. Per op Facebook doorgebracht uur hebben mannen van 35 tot 64 er 1/3 minder belangstelling voor dan mannen die jonger of ouder zijn. Het gaat er dus niet om dat ze minder op Facebook actief zijn. Het gaat erom dat als ze op Facebook zijn, ze minder belangstelling tonen voor geestelijke zaken. Een behoorlijk deel van de werkende mannen heeft gewoon niet zoveel met God. Ze hebben werk te doen.

Hoe helpen we als kerk mannen om de juiste prioriteit in hun leven te stellen en God op de eerste plaats te zetten? Degenen die die vraag het beste kunnen beantwoorden zijn waarschijnlijk de mannen in diezelfde leeftijdscategorie die niet aan de druk ten onder zijn gegaan. Diegenen die midden in het werkzame leven staan (dus geen 'beroepschristenen' zoals ik), en juist daarin God de eer geven en hun gezin tot voorbeeld zijn.

De vraag wordt des te klemmender als je de volgende statistiek kent: regelmatige kerkgang van de vader (nog meer dan van de moeder) is veruit de belangrijkste factor die voorspelt of een kind kerkelijk betrokken blijft. Misschien kom je inderdaad wel weer terug in de kerk als je ouder bent. Maar voor je kinderen is het dan te laat.

Auteurs: Marten en Esther Visser (zendelingen in Thailand, www.vissers.me)

Uit: Red@ctieService januari/februari/maart 2015

KRIMP IN DE KERK: HET VREET AAN JE

Het komt wel eens op me af dat ik al bijna mijn hele leven te maken heb gehad met crisis in de kerk. Ik ben lid van een club van 'loser's. Als kerkelijk betrokken persoon hoor ik niet anders dan dat het slecht gaat, en dat hoor ik al een halve eeuw. Toen ik belijdenis deed, in 1963, was daar al sprake van, en sindsdien is het eigenlijk niet opgehouden. Een wonder dat er nog zoiets als 'kerk' bestaat...

In de vijftiger jaren, toen ik opgroeide, leek het misschien nog wat. De verzuiling vierde hoogtij, kerkelijk leven was min of meer vanzelfsprekend. Hervormd en gereformeerd waren werelden van verschil, om over katholiek en protestant maar te zwijgen. Je voelde je geborgen en opgenomen in je eigen zuil.

Crisis in de kerk wordt vaak gezien als een kwestie van getallen. We hebben het steeds maar over leegloop, ledenverlies, sluiting van kerken, financiële zorgen. Mij lijkt dat niet het eigenlijke probleem. Mensen vertrekken of blijven weg omdat het niet inspireert, omdat het niet aansluit bij hun beleving. Omdat ze er niets van verwachten. Of omdat er te veel gedoe is.

Dat is ook mijn voornaamste herinnering aan de zestiger jaren, de tijd dat pas goed de klad kwam in kerkelijke betrokkenheid. Er ontstond veel onenigheid. Vaak was dat vanwege politieke issues. Dominees preekten over Vietnam, kernbepapening, Zuid-Afrika, sociale gerechtigheid, en velen namen hen dat niet in dank af. Mensen liepen uit de kerk weg, of bleven weg: "daar kom ik niet voor in de kerk". Er was ook strijd over geloven. Wat kon je nog wel of niet geloven?

Zeker: er was meer aan de hand. Het was de tijd van strijd tegen het gezag in allerlei vorm. Instituten hadden het zwaar te verduren, ook het kerkelijk instituut. Jongeren namen er massaal afscheid van. In de zeventiger en tachtiger jaren werkte dat verder door. Maar misschien was de interne crisis belangrijker, doorslaggevend. Gebrek aan eenheid en samenhang kan funest zijn. De chemie ontbreekt. De motivatie uiteindelijk ook.

En nu... Het kerkelijk leven zieltoegt. Het lijkt een vloedgolf die niet is te stoppen. Krimp in de kerk is naar. Probeer het dan maar vol te houden als predikant, als vrijwilliger in de kerk, als gelovig mens. "Het vreet aan je", hoorde ik een dominee eens zeggen op een vergadering. Van jaar op jaar op jaar werd het in zijn gemeente minder. Hij deed zijn best, maar het ging zienderogen achteruit. Het is trouwens alweer ruim twintig jaar geleden dat hij dat zei. Zou het nu echt beter zijn? Hij was werkzaam in een weinig succesvolle branche. Daar word je niet vrolijk van.

Ik weet het, niet iedereen zal het met die dominee eens zijn. Een kerk is toch iets anders dan een bedrijf? Het gaat toch om de inhoud, niet om aantallen? Is één pastoraal gesprek niet meer waard dan een congreshal vol sympathisanten? In je eentje kun je bovendien maatschappelijke processen niet tegenhouden. Je moet het ook niet willen, want niet de kerk is het belangrijkste, maar het geloof. Zo kan ik me meer tegenwerpingen voorstellen.

Maar de dominee die zei dat het aan hem vrat vond ik erg moedig en eerlijk, en ik begreep hem maar al te goed.

Auteur: Daan van der Waals Uit: Red@ctieService november/december 2014

EEN DAG NIET GELACHEN...



CONTACTGEGEVENS

Centraal secretariaat St. Paulus:

Angela Röeling
☎ 0544-464663

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur
✉ secretariaat@stpaulusparochie.nl

Pastoresteam:

Pastoor H.A.M. de Jong
☎ 06-123 797 93

Karel Donders (kapelaan)
☎ 06-283 021 01

Simon Nagelmaeker (past.w.)
☎ 06-535 535 57

Annet Zoet (pastoraal werker)
☎ 06-271 246 95

Kloostersteeg 7, 7141 BB Groenlo
✉ pastoordejong@stpaulusparochie.nl

Grotestraat 88a, 7151 BE Eibergen
✉ donders.paulusparochie@gmail.com

Ververij 4, 7151 KN Eibergen
✉ simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl

Scholtenhagenweg 42-42, 7481 VP Haaksbergen
✉ annettezoet@stpaulusparochie.nl

Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ☎ 06-24855201
Koster H. Holtkamp: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297

Locatieraad Neede (✉ locatieraadneede@stpaulusparochie.nl):

Voorzitter	Gerhard ten Voorde	Ruwenhofstraat 3	☎ 0545-293810
Secretaris	Alex Wientjes	Rapenburg 20a	☎ 0545-296246
Budgethouder	Daniël Mol	Hengeler 45	☎ 06-22852326

Technische zaken	Tonnie Bolster	Julianastraat 39	☎ 0545-294044
------------------	----------------	------------------	---------------

Pastoraatsgroep Neede

Hermien Kempers	Barmmentloo 40a	☎ 0545-292707
Simone Meijerink	Giffelerweg 1	☎ 0545-295396
Gerard Bartels	Diekgraven 17	☎ 0545-299490

VAN DE REDACTIE

<u>Editie</u>	<u>Redactievergadering</u>	<u>Verspreidingsperiode</u>
Paasbinding	11 maart	23 – 27 maart
Pinksterbinding	29 april	11 – 13 mei
Vakantiebinding	17 juni	29 juni – 4 juli
Septemberbinding	26 augustus	7 – 11 september
Allerheiligenbinding	14 oktober	26 – 30 oktober
Kerstbinding	25 november	7 – 11 december
Januaribinding 2016	6 januari 2016	18 – 22 januari 2016



Aanleveren artikelen voor Binding: via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl.

Voor slechtzienden is een **Groot Letter Binding** beschikbaar, aan te vragen via het locatiesecretariaat ☎ 0545-286835.

EEN WENS VOOR HET NIEUWE JAAR

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,
dat je er gaat in het licht
en de wind je omgeeft.

Dat je de vruchten van het leven proeft
en gaat in vrede.

*Uit: Liedboek blz. 1335,
Andries Govaart (<http://anderszins.eu>)*

GEBED OM LEF

Goede God
Wat vraagt het een lef
om eerlijk in het leven te staan.
Om het rechtstreeks te zeggen als dingen niet kloppen.
Om op andere momenten juist te zwijgen.
Wat vraagt het een lef om onszelf te zijn.
Om ons niet te laten leiden door wat anderen doen.
Om op andere momenten juist ruimte te scheppen voor anderen
om die tot hun recht te laten komen.

Goede God,
Wij bidden u; geef ons dat lef

Uit: Red@ctieService jan./febr./maart 2015

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 43
7161 GR Neede
☎ 0545-286835
✉ secretariaatneede@stpaulusparochie.nl
🌐 www.stpaulusparochie.nl

Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur
Donderdag : 9.30 - 11.30 uur *)
Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur
*) Alleen niet in juli en augustus

Bankrek. algemeen IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 t.n.v. St. Paulus Neede
Actie Kerkbalans IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 t.n.v. St. Paulus Neede

FAMILIE _____
