

BIJBLIJDE

Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede

53^e Jaargang, no. 3.

Mei / juni 2015

PINKSTEREN



De wereld krijgt een andere kleur;
de kleur van zonlicht en van vuur,
God opent wijd de hemel deur
en laat Zijn duif los in dit uur.

De duif des Geestes vliegt omlaag,
de vrede is in ons bereik;
God geeft het antwoord op de vraag:
"Heer, komt in deze tijd Uw rijk?"

Uw vuur zet onze tong in vlam
en iedereen kan ons verstaan.
De Geest die uit de hemel kwam
is tot ons, mensen, ingegaan

Dan vliegt de duif weer omhoog,
legt het olijfblad aan Gods voet;
Gods stormwind maakt de wateren droog,
God redt de wereld van de vloed

Nel Benschop

Overzicht vieringen	3
Familieberichten	4
Hemelvaartviering	4
Eerste Communie	5
Terugkommiddag	6
Inspiratie vanuit de Schrift	6
Sacramentsdag	6
De wandeling	7
Paulusdag in Beltrum	7
Vakantieviering	8
Weekendwacht	8
Afscheid voorzitter locatieraad	8
Wat verder te melden is ..	9
Opbrengst 2 ^e collectes ...	10
Rooster misdienaars	10
Resultaat Sam's kledingactie	11
Inloophuis start 21 mei	11
KBO maakt zich sterk ...	11
Wordt u vriend van de Voedselbank?	12
Woordzoeker	13
Hokje openen	14
Kindernevendienst met Pinksteren	16

OVERZICHT VIERINGEN

Gebruikte afkortingen:

EU = Eucharistieviering	HdJ = Pastoor H. de Jong	SN = Pastor Simon Nagelmaeker
WCV = Woord- en Communieviering	AZ = Pastor Annet Zoet	HW = Hulpbisschop H. Woorts
WD = Woorddienst	WE = Kardinaal W. Eijk	

Di. 12 mei 19.30 uur Marialof met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

Wo. 13 mei 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

Do. 14 mei **Hemelvaart van de Heer**

10.30 uur In het Eucharistisch Centrum in Groenlo:

Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

10.30 uur In Rekken:

Oecumenische dienst bij boerderij Vos op Gelink, Zuid Rekkenseweg 32 in Rekken (zie blz. 4).

Zo. 17 mei 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het

Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

Do. 21 mei 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

In onze buurlocaties:

Za. 16 mei Rietmolen 19.30 uur EU - HdJ

Zo. 17 mei Eibergen 10.30 uur EU - HdJ

Do. 21 mei Eibergen 9.00 uur WCV - SN

Rietmolen 9.00 uur EU - HdJ

In de Calixtusbas. Groenlo:

10.30 uur EU - HW

Weekend van 23 en 24 mei: Pinksteren

Zo. 24 mei 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en

Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong.

Er is kindernevendienst (zie uitnodiging op blz. 16).

Er is een 2^e collecte voor de Nederlandse Missionarissen.

Hiermee willen wij het werk ondersteunen van hen die hun eigen land verlaten hebben om elders in onze wereld verkondigers te zijn van het evangelie.

Vr. 29 mei 14.30 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen.

Voorganger is mevrouw I. Nijland (PKN).

Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk.

Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

In onze buurlocaties:

Za. 23 mei Rietmolen 19.30 uur WCV - SN

Zo. 24 mei Eibergen 10.30 uur EU - HdJ

Ma. 25 mei Beltrum 9.00 uur EU - HdJ

Do. 28 mei Eibergen 9.00 uur EU - HdJ

In de Calixtusbas. Groenlo:

10.30 uur EU - PK

10.30 uur EU - HdJ

Weekend van 30 en 31 mei: H. Drieëenheid

Zo. 31 mei 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.
Do. 4 juni In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Za. 30 mei	Eibergen	19.00 uur	EU – HdJ	
Zo. 31 mei				10.30 uur EU – HdJ
Do. 4 juni	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ	

Weekend van 6 en 7 juni: Sacramentsdag

6 en 7 juni Er is dit weekend geen viering in onze kerk.
Wo. 10 juni 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Za. 6 juni	Rietmolen	19.30 uur	WCV – AZ	
Zo. 7 juni	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ	10.30 uur EU – HdJ 17.00 uur Lof – HdJ
Do. 11 juni	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ	

Weekend van 13 en 14 juni: 11^e Zondag door het jaar

Zo. 14 juni 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor A. Zoet.
Denk aan het aanmelden voor het middagprogramma St. Paulusdag op 28 juni. Zie blz. 7.
Wo. 17 juni Redactievergadering voor de Pinksterbinding.
Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus.
Do. 18 juni 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Za. 13 juni	Eibergen	19.00 uur	WCV – AZ	
Zo. 14 juni	Rietmolen	9.00 uur	WCV – AZ	10.30 uur EU – HdJ
Do. 18 juni	Eibergen	9.00 uur	WCV – AZ	
	Rietmolen	9.00 uur	WCV – SN	

Weekend van 20 en 21 juni: 12^e Zondag door het jaar

Zo. 21 juni 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor.
Voorganger is pastoor H. de Jong.
Vr. 26 juni 14.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is de heer L. van der Meer (RK). Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk. Slecht ter been? Bel de Vlearmoebus op 06 - 57 32 68 73.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Za. 20 juni	Rietmolen	19.30 uur	WCV – SN (Terugkomviering vormelingen van Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen)	

Zo. 21 juni	Eibergen	10.30 uur	WCV – SN	10.30 uur	EU – WE
Do. 25 juni	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ		

Weekend van 27 en 28 juni: 13^e Zondag door het jaar / St. Paulusdag

Zo. 28 juni 10.30 uur Op het sportpark in Beltrum:
Gezamenlijke eucharistieviering met zang van een koor met leden uit verschillende locaties van St. Paulus. Het pastoresteam gaat voor.
Na de viering is er koffie/thee drinken, waarna de Paulusdag wordt vervolgd met het middagprogramma (waarvoor u zich dient op te geven). Zie ook blz. 7.
Do. 2 juli In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

	<u>In onze buurlocaties:</u>			<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Za. 27 juni	Eibergen	19.00 uur	EU – HdJ	17.30 uur EU – HdJ
Do. 2 juli	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ	

Vieringen in de komende weken:

4 en 5 juli Er is dit weekend geen viering in onze kerk.
Zo. 5 juli 10.30 uur In het Eucharistisch Centrum in Groenlo:
Eucharistieviering waarin afscheid wordt genomen van pastor S. Nagelmaeker. Het pastorale team gaat voor.
Daarna is er koffie in de kerk en gelegenheid tot afscheid nemen.
Zo. 12 juli 10.30 uur Woord- en Communieviering, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:

03-04 Dhr. B.A. Pierik, Eibergseweg 5, 84 jaar

Verhuisd binnen de parochie:

Fam. H.J.M. Jansen Es 35D naar Gosselinkweg 32

NIEUWS VAN DE OECUMENE

OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING

Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei a.s. zal er om 10.30 uur opnieuw een Oecumenische Hemelvaartviering worden gehouden en wel op een bijzondere locatie: op de deel van boerderij Vos op Gelink bij Tim Vos en Nienke Filippelli, aan de Zuid Rekkenseweg 32 in Rekken.

Misschien kunt u deze inspirerende viering opnemen in uw fiets- of wandelroute die dag. Ook als u er niet op uit trekt die dag, bent u van harte welkom om mee te vieren en mensen te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Kinderen zijn van harte welkom. Er is een plekje voor hen waar ze kunnen tekenen en kleuren.

Vanaf 10 uur staat de koffie klaar! Daarna volgt er een korte viering, waarna er opnieuw koffie/thee en limonade is met wat lekkers. Zo hopen we elkaar in oecumenisch verband te ontmoeten!

Er zijn stoelen aanwezig, maar mocht u met de auto komen, neem dan uw eigen klapstoel mee. Wilt u met een groep meefietsen naar de boerderij: 9.30 uur vertrekken fietsers vanaf het kerkje van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB aan de Kerkstraat, tegenover de Pickerhal. Is fietsen een bezwaar of heeft u geen eigen vervoer, belt u dan gerust met ds. Eveline Struijk-Boers. We zorgen dan voor vervoer!

Aan deze viering werken mee: de Protestantse Gemeentes van Eibergen-Rekken en Neede, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Eibergen en de St. Paulusparochie, in het bijzonder de locatie Rekken.

Ds. Eveline Struijk-Boers, ds. Jet Liefink, ds. Jan Hazeleger en pastoraal werker Annet Zoet.

NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE

VERING EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Dit jaar hebben we met drie parochies samen gewerkt met de Eerste Heilige Communie. De parochies die meededen waren Eibergen, Rietmolen en Neede. Door samen te werken hadden we in totaal 28 communicantjes, waarvan 14 uit Eibergen, 5 uit Rietmolen en 9 uit Neede.

Wij hebben geprobeerd om in alle parochies wat te doen. De kinderbijeenkomsten hadden we op vrijdagmiddag in Eibergen, het rondje kerk in Rietmolen omdat daar ook de Communieviering was. De presentatieviering was in Neede.

We zijn gestart met de kinderen uit te nodigen om zich aan te melden voor de Eerste Communie. Daarna hebben we gezellige kinderbijeenkomsten gehad. Tijdens die bijeenkomsten werkten we in groepjes die telkens rouleerden. Er werd geluisterd naar het verhaal, geknutseld en in het werkboek gewerkt. Wij hebben op een zondag rondje kerk gedaan samen met de ouders. En zijn ook naar Bakker Stroet geweest voor het maken van broodjes, dit was voor Eibergen nieuw. Een week later hadden we een gezamenlijke broodmaaltijd. Dit was zeer gezellig.

Op 12 april was de Eerste Heilige Communie viering in Rietmolen. De kerk was mooi versierd en het was een mooie dienst.

Er wacht ons nog een terugkomviering samen met de communicantjes.

De communicantjes waren:

Eibergen: Thomas, Eva, Janneke, Tim, Julia, Meskela, Zoe, Milan, Ivan, Fleur, Illya, Vica, Yetro, Qwin.

Rietmolen: Sanne, Lucas, Lisa, Koen, Roos.

Neede: Tess, Jan Willem, Lian, Lieke, Sanne, Bonnie, Paula, Ilsina, Rune.

Alle communicantjes nog gefeliciteerd met de communie.

De werkgroepen.

TERUGKOMMIDDAG EERSTE COMMUNICANTJES

Op zaterdag 13 juni is er een terugkommiddag met alle kinderen die de communie hebben gedaan. Het thema is “**Vriendschap**”.



De kinderen worden 's middags om 15.30 uur bij de H. Mattheüskerk aan de Grotestraat 88 in Eibergen verwacht.

We gaan er een echte doemiddag van maken.

Wat je die middag maakt laten we in de viering zien en horen aan je ouders en familie.

Om 18.00 uur gaan we samen aan tafel en is er patat met iets lekkers.

Om 19.00 uur is er een thema viering waarbij je ouders, broertjes, zusjes en iedereen die je maar uitnodigt welkom is. Na de viering drinken we samen nog iets en is er koffie of thee voor je ouders en familie.

Om 20.00 uur is alles afgelopen en we weten zeker dat je met een goed gevoel huiswaarts keert en dat je zegt: **Het was fijn er te zijn!**

Met vriendelijke groeten,

Pastor Annet Zoet en de

Werkgroep communie Neede, Rietmolen en Eibergen

INSPIRATIE VANUIT DE SCHRIFT

Samen de Bijbel openslaan en ons verdiepen in een evangelieverhaal. We komen bij elkaar op woensdagmorgen 3 juni a.s. van 9.30-11.30 uur in Het Achterhuis, Borculoseweg 43 in Neede. Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar.

Wij lezen het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 6, vers 1 t/m 15. Het is een verhaal met een rijkdom aan beelden dat ons ook laat nadenken over de viering van de eucharistie en wat die voor ons kan betekenen.

U kunt zich opgeven bij Rieky Lutikholt, lutti212@planet.nl ☎ 0545-474255, of bij Annet Zoet, annetezoet@gmail.com, ☎ 06-27124695. De kosten zijn €2,-

PLECHTIG LOF OP SACRAMENTSDAG IN GROENLO

Op 7 juni, de tweede zondag na Pinksteren, vieren we het Hoogfeest van het heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus: Sacramentsdag. We vieren dat Jezus Christus Zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan ons geeft als voedsel en voortdurend onder ons wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die we in onze Kerk voor deze eucharistische gaven kennen, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht. Op veel plaatsen trekt de sacramentsprocessie uit, waarbij de Hostie in een monstrans door de straten wordt gedragen.

In het Eucharistisch Centrum van de St. Paulusparochie (H. Calixtusbasiliek te Groenlo) zal Sacramentsdag worden gevierd met een plechtig Lof in het kerkgebouw, waarin het Allerheiligste Sacrament ter aanbidding wordt uitgesteld. De

aanvang van dit Lof is 17.00 uur en de herenkoren van Groenlo en Eibergen zullen medewerking verlenen. Celebrant is pastoor De Jong.

DE WANDELING

An het begin van de zomer trekken we onze wandelschoenen aan. Al wandelend kom je in gesprek met elkaar over zaken die jou en je tochtgenoot kunnen inspireren. Het kaartspel van de KRO "De Wandeling" kan het gesprek op gang brengen.

Wanneer: maandag 15 juni **Vertrekpunt:** wordt in mei vastgesteld **Tijd:** 19.00 uur **Duur wandeltocht:** ± 2 uur **Opgave:** vóór 11 juni

Met vriendelijke groet,

Anita Overkamp ☎ 0544-464824 / **Trudy Korenromp** ☎ 0544-461120

Secretariaat Groenlo ☎ 0544-461335 (di-do morgen 9-11 uur)

e-mail: secretariaat@calixtusmaria.nl

UITNODIGING ST. PAULUSDAG IN BELTRUM OP 28 JUNI 2015

Beste parochianen,
Wij nodigen u uit voor de St. Paulusdag op zondag 28 juni 2015!

Om het "Paulusgevoel" te versterken organiseren wij jaarlijks een St. Paulusdag, elk jaar in een andere geloofsgemeenschap. Dit jaar bent u welkom in Beltrum bij de geloofsgemeenschap van de O.L.V. Tenhemelopneming Beltrum.

We beginnen om 10.30 uur met de Eucharistieviering in de open lucht op het veld van Voetbalvereniging Vios, Avesterweg 1, 7156 MH Beltrum (met slecht weer gaan we natuurlijk naar de kerk).

Het pastorale team zal voorgaan in deze Eucharistieviering en het koor Laudate Dominum, een koor samengesteld uit alle dames- en herenkoren uit onze parochie, zal de zang verzorgen.

U kunt zich opgeven om na de viering mee te gaan voor een kop koffie/thee met een broodje. Na de koffie kunt u in twee groepen deelnemen aan een programma dat bestaat uit twee onderdelen, waardoor u Beltrum beter zult leren kennen: een rondleiding door Klompenfabriek Nijhuis en een presentatie van de Stichting Oud Beltrum. Na drie kwartier wisselt u van activiteit.

Na afloop van beide activiteiten willen we, rond 14.00 uur, gezamenlijk de St. Paulusdag afsluiten.

Graag zien wij u op zondag 28 juni in Beltrum.

De werkgroep St. Paulusdag.

We willen graag weten hoeveel mensen aan deze feestdag deelnemen, zodat we genoeg koffie/thee en broodjes hebben voor iedereen!

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap of door uw naam en adres mailen naar st.paulusdag@gmail.com.

De uiterste aanmelddatum is 15 juni 2015.

7 – mei / juni 2015

VAKANTIEVIERING MET ZEGENING VAKANTIEGANGERS EN VERVOERMIDDELEN

An het begin van de zomervakantie vindt in het Eucharistisch Centrum van de St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek te Groenlo, net als vorig jaar, een bijzondere vakantieviering plaats, met: een extra zegening van mensen die op reis gaan en na de viering: de mogelijkheid om uw vervoermiddel te laten zegenen!



U/jij bent van harte welkom met: motor, auto, (kinder)fiets, scooter, scootmobiel, loopfiets, rollator, etc.

Deze eucharistieviering op zondag 12 juli 2015 begint om 10.30 uur. Celebrant is pastoor H. de Jong. Na de viering is er de mogelijkheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten. Voor de kinderen is er limonade. Deze bijzondere vakantieviering mag u niet missen! De H. Calixtusbasiliek vindt u aan de Nieuwstad 12 te Groenlo.

WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor pastorale nood en ziekenzalving, is bereikbaar van vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur. De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag – maandag	Pastor	Telefoon
15 – 18 mei	H. de Jong	06-12379793
22 – 25 mei	S. Nagelmaeker	06-53553557
29 – 1 juni	H. de Jong	06-12379793
5 – 8 juni	S. Nagelmaeker	06-53553557
12 – 15 juni	A. Zoet	06-27124695
19 – 22 juni	H. de Jong	06-12379793
26 – 29 juni	S. Nagelmaeker	06-53553557

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen.

LOCATIERAAD EN PASTORAATSGROEP

AFSCHEID VOORZITTER LOCATIERAAD

Na bijna vier jaar voorzitter te zijn geweest van de locatieraad Neede, heeft Gerhard ten Voorde besloten om deze taak neer te leggen. Ook is hij gestopt als lid van de werkgroep Avondwake en Uitvaart. Hij blijft nog wel actief binnen onze kerk als lid van het Herenkoor.

Als locatieraad en pastoraatsgroep hebben we altijd heel prettig samengewerkt. Onder zijn leiding werd er meestal kort en krachtig vergaderd. Afspraken werden nagekomen en hij was een uitstekende vertegenwoordiger van Neede bij

8 – mei / juni 2015

de diverse St. Paulus-bijeenkomsten. We zullen hem missen als bindende factor en als meedenker over de toekomst van onze locatie. We bedanken hem voor zijn inzet en betrokkenheid.

Het St. Paulusbestuur liet ons, na het melden van Gerhards vertrek, weten: "We maken ons best wel zorgen over de bemensing van de locatieraad Neede en blijven graag op de hoogte van ontwikkelingen. We hopen dat er snel opvolgers gevonden worden voor de posten van voorzitter en secretaris."

Wij als locatieraad en pastoraatsgroep delen deze zorgen en de hoop van het St. Paulusbestuur en beraden ons op een goede invulling van de huidige vacatures.

WAT ER VERDER TE MELDEN IS

Sinds februari zijn er, vanwege het vertrek van kapelaan Donders, minder vieringen. In Binding zag u ook elke maand een weekend met de vermelding "Er is dit weekend geen viering in onze kerk."

We zijn de Werkgroep Vieringen zeer erkentelijk voor hun extra inzet in de afgelopen maanden, om zo een goede invulling te geven aan de liturgische vieringen in het weekend!

Op 1 september gaat pastor Simon Nagelmaeker met pensioen. Het pastorale team bestaat dan uit pastoor De Jong (1 fte) en pastor Zoet (0,5 fte). Het bestuur is nadrukkelijk in gesprek met het Aartsbisdom over een extra pastoraal werker, maar nog zonder concrete resultaten.

Pastor Nagelmaeker neemt officieel afscheid op 5 juli in een gezamenlijke viering in Groenlo met een receptie na afloop. We hopen dat, net als bij het afscheid van kapelaan Donders, Neede ook weer goed vertegenwoordigd zal zijn. Pastor Nagelmaeker zal in juli en augustus nog wel een aantal keren voorgaan.

Graag wijzen we u ook nog op een andere gezamenlijke viering, namelijk de Paulusdag, dit jaar in Beltrum op zondag 28 juni. Een uitnodiging vindt u op blz. 7. Denk aan het tijdig aanmelden als u ook deel wilt nemen aan het interessante middagprogramma!

Er is een principerooster gemaakt voor de periode dat het pastorale team nog maar uit 1,5 fte bestaat (vanaf 1 september a.s. dus). Dat principerooster laat zien hoeveel vieringen het pastoresteam dan kan verzorgen in een maand. In Groenlo is elke zondag op de vaste tijd van 10.30 uur een eucharistieviering. In Eibergen en Beltrum zijn drie eucharistievieringen en één weekend is niet ingeroosterd. In Lievelede, Neede, Rekken en Rietmolen kan het pastoraal team één eucharistieviering verzorgen per 4 weken en een Woord- en Communieviering in vier kerken.

De open plekken kunnen door de locatie zelf worden ingevuld met Woord- en Communievieringen (door de Werkgroep Vieringen) of met andersoortige vieringen (bijv. een zangdienst). In overleg met de Werkgroep Vieringen in Neede zal worden gekeken naar hun mogelijkheden. Ook het middenkoor Diapason heeft aangegeven mee te willen denken over het invullen van open plekken.

Ook op bijzondere dagen als Allerzielen, Caeciliafeest of Kerstmis kan het pastoraal team maar een gedeelte van de vieringen invullen die gewenst worden.

Het principerooster is een uitvloeisel van het beleidsplan "Met passie voor het evangelie", waarin Groenlo als Eucharistisch Centrum centraal staat en de locaties Eibergen en Beltrum nog een uitgebreid aanbod aan liturgische vieringen hebben. In de locaties Lievelede, Neede, Rekken en Rietmolen wordt het liturgisch programma in de komende jaren afgebouwd. Concrete plannen voor kerksluitingen zijn er nog niet binnen St. Paulus.

Wel kunnen we proberen om in onze locatie zo lang mogelijk SAMEN te vieren. Uw hulp is hierbij hard nodig! Denk hierbij niet: "Ik ben te oud/jong". Iedereen is welkom en nodig om in onze parochie te blijven vieren! Van het rondbrengen van Binding tot het begeleiden van 1^e communicanten en vormelingen bij hun activiteiten. Van het zingen bij één van onze mooie koren tot het voorgaan en/of voorbereiden van een gebedsviering. Informeer eens bij één van onze locatieraad- of pastoraatsgroepsleden. De contactgegevens staan achterin elke Binding. Ieder talent is welkom en nodig! De parochie is de zorg van ons allemaal!

We hopen tot slot ook dat, als er in Neede geen viering is, u als Needenaar de stap naar onze buurkerken en/of het eucharistisch centrum wilt maken.

Regelmatig horen we opmerkingen in de trant van "Te möt toch nich denk'n dat ik noar de keark in Grolle goa!". U bent daarin uiteraard volledig vrij. Wij hopen wel dat zo'n opmerking niet denigrerend is bedoeld richting die andere locatie(s). Want bedenk u dat er, net als hier in Neede, in die andere kerken pastores en vele vrijwilligers een plek van en voor God willen bieden. Een plek waar ruimte is om te vieren, te zingen, stil te zijn, te bidden en te danken. En hun inzet daarvoor verdient uw en ons respect!

UIT DE WERKGROEPEN

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

2 april	€ 789,95	Ingezameld voor de Vastenactie door de kinderen van de Kard. Alferinkschool en de Dr. Ariënschool (aangeboden tijdens de schoolviering)
5 april	€ 202,20	Vastenactie (collecte)
In de Vastenton	€ 368,40	Vastenactie (enveloppen)
19 april	€ 113,37	"Warkgroep Dialect en religie" (deurcollecte bij de oecumenische dialectdienst)
25 april	€ 117,80	Roepingenzondag

ROOSTER MISDIENAARS

Zondag 24 mei	9.00 uur	D. Konniger en T. Konniger
Zondag 21 juni	10.30 uur	D. Konniger en T. Konniger

Koster Henk Holtkamp ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297.

RESULTAAT SAM'S KLEDINGACTIE

De kledinginzameling van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood die op 27 en 28 maart in Neede is gehouden, heeft 420 kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood.

Sam's Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! Met het aantal opgehaalde kilo's worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood.



De vrijwilligers van Sam's Kledingactie zijn van plan om op termijn weer een kledinginzameling te organiseren voor Sam's Kledingactie. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding hiervoor te bewaren. Of bel voor de dichtstbijzijnde container- of depotadressen bellen naar el. 073-687 10 60 of kijken op www.samskledingactie.nl.

OP WEG NAAR EEN DIACONAAAL CENTRUM

INLOOPHUIS GAAT 21 MEI VAN START

We zijn blij u te kunnen melden dat het Inloophuis Neede op donderdag 21 mei 2015 voor de eerste keer open zal zijn. We hebben voldoende vrijwilligers bereid gevonden om als gastheer/gastvrouw actief te zijn in het inloophuis.

Het motto van het inloophuis luidt "omdat de ander er is". De grote zaal van het Achterhuis staat elke donderdag open van 9.30-11.30 uur voor mensen die graag andere mensen willen ontmoeten. Voor een gesprek, een luisterend oor of gewoon gezellig samen koffie drinken.

Het inloophuis is er voor jong en oud en ook gasten van buiten Neede zijn van harte welkom. Het inloophuis is een open, gastvrije en veilige plek waar gasten elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u een praatje maken, een krantje lezen of een spelletje doen. Vanuit de behoefte van de gasten is er ruimte om samen activiteiten te organiseren. Gezelligheid en respect voor elkaar staan voorop in het inloophuis.

Gerard Bartels, lid pastoraatsgroep

Voor meer informatie: inloophuisneede@stpaulusparochie.nl



UIT DE BRIEVENBUS

KBO MAAKT ZICH STERK!

Word lid van KBO en profiteer direct van vele voordelen:

- Tien keer per jaar het magazine Nestor: boordevol leuke en interessante informatie voor Senioren.
- Vier keer per jaar een Gelders katern in de Nestor met daarin speciale

KBO  Gelderland

aanbiedingen en activiteiten bij u in de buurt.

- Vertegenwoordiging van uw belangen in uw eigen gemeente en in WMO-platform of seniorenraad.
- Landelijke en provinciale belangenbehartiging; de KBO is met ruim 180.000 leden landelijk en 34.000 leden in Gelderland de grootse seniorenorganisatie.
- Heel veel activiteiten bij u in de buurt; ontspanning, ontwikkelen, sport en cultuur.
- Zelf als vrijwilliger aan de slag; laat uw talent niet verloren gaan en blijf actief! Voor ieder wat wils.
- Persoonlijke en deskundige ondersteuning bij uw (zorg)vraag door Vrijwillige Ouderenadviseurs.
- Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte door getrainde vrijwilligers.
- KBO-servicelijn; hier kunt u terecht met al uw vragen over wonen, zorg, gezondheid, maar ook voor juridische zaken.
- Profiteren van aantrekkelijke kortingsacties op: collectieve ziektekostenverzekering bij ZilverenKruis Achmea, CZ en VGZ, rijbewijskeuring, energietarieven Nederlandse Energie Maatschappij en bij lokale bedrijven.

Informatie en opgave: **Frans Orriëns, Jasmijnstr. 3 Neede** ☎ **0545-293683**

WORDT U VRIEND VAN DE VOEDSELBANK?

De Voedselbank Oost Achterhoek is in de loop der jaren in onze streek steeds bekender geworden en heeft daarmee een eigen plaats verworven.

Aan het voortdurend stijgende aantal cliënten merken wij ook dat de bekendheid groter wordt en dat de drempel om naar de voedselbank toe te stappen en een aanvraag voor een wekelijks aanvullend voedselpakket aan te vragen, kleiner wordt. Tegelijkertijd betekent het ook, dat de nood in de Achterhoek onverminderd hoog blijft, ondanks het feit, dat het landelijk gezien, economisch wat beter gaat. Onze verwachting is dat de stijging van het aantal cliënten, zich dit en het volgende jaar nog wel zal doorzetten.

Wij zijn dan ook al onze gulle gevers van geld en goed voedsel zeer dankbaar, omdat we weten dat het geld en het voedsel op een goede plek terecht komt. En...voldoende voedsel behoort tot de eerste levensbehoeften. In een land als Nederland zou daar geen gebrek aan moeten zijn.

Veel goed voedsel wordt ook weggegooid. Onlangs stond nog in de krant, dat 40 % van het voedsel dat in ziekenhuizen wordt aangeboden, wordt weggegooid!!

Via supermarkten, veilingen, bakkers en slachterijen ontvangen wij gelukkig al veel van het overgebleven voedsel, maar dat is niet genoeg. Daarnaast zijn kerken en verenigingen, clubs en particulieren ook gulle gevers.

Maar we hebben dan ook voor onze ruim 400 gezinnen veel voedsel nodig. Elk gezin ontvangt wekelijks een krat met voedsel. We maken dus per jaar ruim 20.000 kratten voedsel klaar!! en dan hebben we het nog niet eens over het benodigde brood en de diepvriesproducten.

We werken met allemaal vrijwilligers. Niemand ontvangt een salaris!

Er werken ongeveer 100 vrijwilligers in de centrale hal in Lichtenvoorde en ongeveer 70 op de 12 uitgiftepunten in de verschillende dorpen. Iedereen stelt gratis zijn tijd beschikbaar voor dit goede doel.

Om al dat voedsel in goede staat te houden en op de juiste tijdstippen op de juiste adressen af te leveren, zijn mensen nodig, maar is ook een hal nodig, vries- en koelcellen, kratten, koelbussen en aanhangers etc. etc. We hebben dus naast voedsel ook geld nodig om de kosten te kunnen dekken. Al het geld wordt nuttig besteed en het financieel jaaroverzicht vindt u op onze website, zodat u dat ook kunt zien en lezen.

Als u zich betrokken voelt bij de voedselbank dan willen wij u van harte uitnodigen 'Vriend van de Voedselbank' te worden. U kunt dat doen door de folder van de voedselbank te bekijken en voor uzelf vast te stellen welk periodiek bedrag uit het lijstje u dan wilt overmaken. Wij zouden het fijn vinden veel vrienden en nieuwe vrienden te verwelkomen bij ons en u dan een rondleiding aan willen bieden waarbij u kunt zien wat er daadwerkelijk met uw geld wordt gedaan, hoe het wordt besteed.

Hebt u hart voor de voedselbank, aarzel dan niet u bij ons aan te melden als vriend door u op te geven zoals in de bijgaande folder wordt vermeld.

Hebt u nog vragen of wilt u tevoren een keer een kijkje nemen, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon 'Vrienden van de Voedselbank', Wim Bennink, tel.: 0545 473835 of via de mail: vrienden@voedselbankachterhoek.nl.

GELEZEN

Woordzoeker bij Pinksteren Handelingen 2:1-13

H	F	L	E	Z	H	C	I	Z	E	A	N	E	E	J	I	B	K
E	I	E	I	G	E	N	L	B	A	G	N	E	T	I	U	B	M
M	T	D	M	H	A	M	D	N	E	R	E	D	N	A	S	A	R
E	T	F	S	E	J	N	B	K	I	O	E	I	O	C	N	Z	A
L	W	R	R	A	L	R	E	G	I	T	H	C	A	N	O	O	W
A	L	L	E	M	A	A	L	D	I	E	E	G	E	E	E	N	K
T	N	P	D	K	S	B	Z	G	A	O	A	N	T	D	H	T	N
N	F	N	E	D	O	J	R	U	O	D	S	E	G	L	R	S	E
E	H	U	I	S	N	E	K	E	R	P	S	G	A	E	W	G	G
N	E	D	N	O	O	T	R	E	V	E	H	E	L	E	I	I	N
N	G	N	I	L	E	S	T	O	L	P	J	O	I	D	N	G	O
O	J	E	E	R	N	S	N	E	K	L	O	V	L	R	D	D	T
G	C	T	T	G	K	M	D	V	R	O	M	E	E	E	V	P	S
E	O	T	G	N	I	R	E	D	N	O	W	R	E	V	L	E	E
B	J	O	I	G	E	L	U	I	D	E	T	V	E	U	A	W	E
D	B	P	N	B	D	H	I	I	G	V	U	U	R	L	A	H	G
H	R	S	E	L	E	E	V	E	T	A	A	L	S	D	G	C	Q
I	N	E	M	A	S	D	O	G	H	N	E	D	R	E	W	I	K

AANBRAK	ONDER
ALLEMAAL	PINKSTERDAG
ANDEREN	PLOTSSELING
BEGONNEN	SAMEN
BLEEN	SPOTTEND
BUITEN	SPREKEN
DADEN	TAAL
EIGEN	TEVEEL
GALILEEERS	TONGEN
GEEST	VERBAASD
GELUID	VERDEELDEN
GEWELDIGE	VERTOONDEN
GODS	VERVULD
GROTE	VERWONDERING
HEILIGE	VOLKEN
HELE	VROME
HEMEL	VULDE
HUIS	VUUR
IEDER	WERDEN
JERUZALEM	WINDVLAAG
JODEN	WOONACHTIG
MANNEN	ZICHZELF
MENIGTE	ZOETE

HOKJES OPENEN

‘Het valt me op dat ik een negatief gevoel bij de islam heb en niet bij het hindoeïsme, boeddhisme, jodendom en andere levensovertuigingen’, zegt iemand tijdens een avond over de Islam. ‘Dat ligt niet altijd aan de doorsnee moslim, want ik ken genoeg moslims die net zo zijn als ik, maar dan met een ander geloof. Het ligt meer aan de aard van Islam zoals ik die beleef. Door alles wat ik lees en op tv zie heb ik het gevoel dat veel moslims wel respect eisen van ons voor hun geloof en hun levenswijze, maar vervolgens geen respect hebben voor de westerse levenswijze en andere geloven. Daarmee lijkt het of de islam het enige ware geloof is. Het voelt daarmee een beetje alsof de Islam druk op mensen met een ander geloof of levenswijze voorstaat. En dat geeft een vervelend gevoel.’ Omdat veel mensen proberen hun wereld te ordenen in hokjes, is onbegrip voor de islam dan snel een feit. Het vertroebelt al gauw je verhouding met individuele moslims. Daarover gaat een wijsheidsverhaal.

‘Een leraar maakte met 7 leerlingen een ochtendwandeling terwijl de dauw nog over het land lag. De zon brak door en de dauwdruppels schitterden dat een lieve lust was. Bij een grote dauwdruppel stonden ze stil. De leraar zette de leerlingen rondom de druppel zodat de zon erop bleef schijnen en vroeg: ‘Welke kleur heeft de druppel?’ ‘Rood’, zei de eerste, ‘oranje’, de tweede, ‘geel’, de derde, ‘groen’, de vierde, ‘blauw’, de vijfde ‘paars’, de zesde. En de zevende zei: ‘violet’. Omdat ze er allemaal zeker van waren dat ze het goed zagen, kregen ze bijna ruzie.

Toen liet de leraar hen enkele keren van plaats verwisselen. Heel langzaam drong het tot de leerlingen door dat zij, ondanks de verschillen van hun waarnemingen, toch allemaal de waarheid hadden gesproken. De leraar sprak: ‘Hoe je de waarheid ziet, hangt af van de plaats die je in het leven inneemt, net zoals jullie een deel van het licht hebben gezien en dat voor de volle waarheid aanzagen. Laat anderen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. Jullie hebben alle waarheden nodig, want samen vormen zij de volle waarheid van licht. Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is het dulden van een andere mening, maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn. Je hebt anderen nodig om meer van de waarheid te ontdekken.’

Mensen die geloven dat alleen hun geloof waar is, zijn net als die leerlingen voordat ze van plaats wisselden. Dat wisselen en tot inzicht komen heeft veel tijd nodig. In de jaren tot 1950 was het uitgesloten dat een katholiek meisje met een gereformeerde jongen trouwde. Gelukkig zijn we daar wat wijzer in geworden waardoor in dit geval de gelovigen hun hokjes hebben geopend en dichter bij elkaar zijn gekomen. Hopelijk herkennen steeds meer mensen de geloofskleur van de ander als een verrijking bij het nadenken over het eigen geloof. We hoeven dan niet bang te zijn voor verlies van de eigen geloofsidentiteit, maar kunnen juist daardoor de versteviging ervan ervaren door het samen leven met andere gelovigen. Hierdoor kunnen moslims en christenen letterlijk en figuurlijk meer van elkaar gaan houden.

CONTACTGEGEVENS

Centraal secretariaat St. Paulus:

Angela Röeling
☎ 0544-464663

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur
✉ secretariaat@stpaulusparochie.nl

Pastoresteam:

Pastoor H.A.M. de Jong
☎ 06-123 797 93

Simon Nagelmaeker (past.w.)
☎ 06-535 535 57

Annet Zoet (pastoraal werker)
☎ 06-271 246 95

Kloostersteeg 7, 7141 BB Groenlo
✉ pastoordejong@stpaulusparochie.nl
Ververij 4, 7151 KN Eibergen
✉ simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl
Scholtenhagenweg 42-42, 7481 VP Haaksbergen
✉ annettezoet@stpaulusparochie.nl

Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ☎ 06-24855201
Koster H. Holtkamp: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297

Locatieraad Neede (✉ locatieraadneede@stpaulusparochie.nl):

Voorzitter	<i>vacant</i>		
Secretaris	<i>vacant</i>		
Budgethouder	Daniël Mol	Hengeler 45 7161 ET Neede	☎ 06-22852326
Technische zaken	Tonnie Bolster	Julianastraat 39	☎ 0545-294044

Pastoraatsgroep Neede

Hermien Kempers	Barmmentloo 40a	☎ 0545-292707
Simone Meijerink	Giffelerweg 1	☎ 0545-295396
Gerard Bartels	Diekgraven 17	☎ 0545-296490

VAN DE REDACTIE

<u>Editie</u>	<u>Redactievergadering</u>	<u>Verspreidingsperiode</u>
Vakantiebinding	17 juni	29 juni – 4 juli
Septemberbinding	26 augustus	7 – 11 september
Allerheiligenbinding	14 oktober	26 – 30 oktober
Kerstbinding	25 november	7 – 11 december
Januaribinding 2016	6 januari 2016	18 – 22 januari 2016

Aanleveren artikelen voor Binding: via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl.



Voor slechtzienden is een **Groot Letter Binding** beschikbaar, aan te vragen via het locatiesecretariaat ☎ 0545-286835.

KINDERNEVENDIENST MET PINKSTEREN

Beste jongens en meisjes,

Op zondag 24 mei is het Pinksteren. We vieren dan dat Jezus na zijn Hemelvaart de apostelen Zijn Geest stuurt vol wijsheid en kracht.

Dit wordt ook in de kerkdienst gevierd. Jullie zijn welkom om 9.00 uur in de Kerk van Neede.

Neem je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee. Dan gaan we er een mooie viering van maken.



Net als in de viering van Pasen willen we samen met jullie weer naar het Achterhuis gaan voor de kindernevendienst.

We gaan het verhaal van Jezus samen verder lezen want na Pasen is er nog veel met Jezus gebeurd.

Ook gaan we de Scheppingsboom die we met Pasen hebben gemaakt verder afmaken.

Komen jullie ook?

Simone Meijerink

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF

“Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld” – Anne Frank

Wist je dat je nu, op dit moment, al een begin kunt maken? Verbeter de wereld; begin nu met jezelf! Een kleine verbetering kan al een groots effect hebben. Het kan iets zijn in jouw gedrag, jouw gewoonten of jouw gedachten. Probeer bijvoorbeeld eens voor één dag geen oordelen te hebben. Niet over jezelf, niet over de ander. Ook niet als het je even een keer niet lukt. En bedenk eens wat een verschil dat zal maken...

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 43 7161 GR Neede ☎ 0545-286835 ✉ secretariaatneede@stpaulusparochie.nl 🌐 www.stpaulusparochie.nl	Openingstijden:	Woensdag : 9.30 - 11.30 uur Donderdag : 9.30 - 11.30 uur *) Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur *) Alleen niet in juli en augustus
---	-----------------	---

Bankrek. algemeen	IBAN: NL31 RABO 0135 600 065	t.n.v. St. Paulus Neede
Actie Kerkbalans	IBAN: NL94 RABO 0135 603 005	t.n.v. St. Paulus Neede

FAMILIE _____