

# BIJBLIJDE

Parochie St. Paulus      Locatie H. Caecilia Neede

54<sup>e</sup> Jaargang, no. 2.

Maart / April 2016

## PALMPASEN

Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’ Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’ *(Marcus 11,1-10)*

*Hij was een onvergetelijke man.*

*Met woorden en met daden.*

*Hij had het vaak met de wet aan de stok.*

*Behalve met de wet van de liefde.*

Pasen .....	2
Goede Vrijdag Eibergen ..	2
Kindernevendienst Pasen	3
Wijkraadsleden gezocht ..	3
Overzicht vieringen .....	5
Familieberichten .....	8
Oecumische Kruisweg ....	8
Hemelvaartviering 5 mei	9
Klooster-midweek Echt ..	9
Enquête communicatie ..	10
Bezinningsstukjes .....	11
Inspiratie uit de Schrift .	11
Vastenactie 2016 .....	11
Bedevaart naar Polen ...	12
Actie Kerkbalans 2016 ..	12
Rolstoel beschikbaar .....	13
Nieuwe voorzitter .....	13
Opbr. extra collectes ....	14
Rooster misdienaars .....	14
Sam's kledingactie .....	14
Communie uitreiken ....	15
Jurylid op bezoek .....	15
Interview kard. Eijk .....	16
St. Lugder naar Lisieux	17
Zomerkampen Bisdom ..	17
Reizen naar Assisi .....	18
Contactgegevens .....	19

*Die kende hij goed.*

*Bemin elkander,*

*woorden die Hij dagelijks gebruikte.*

*Hoe komt het toch dat wij dat niet meer kennen?*

*Hij heeft er zoveel voor gedaan.*

*Hij is ervoor gestorven.*

*Hij was een vonk. Een grote vonk.*

*Het vuur ging moeilijk aan.*

*En het brandt nog steeds niet goed.*

*Help zijn werk voort te zetten.*

*Wees vonken voor elkaar,*

*maar leer eerst zijn Woorden.*

*Vergeef eerst elkaar,*

*verzoen je met elkaar.*

*Vergeet je eigenbelang.*

*Denk aan anderen.*

*Leef niet zomaar.*

*Probeer goed te leven, probeer te leven zoals Hij:*

*voor de anderen.*

*Neem Hem als voorbeeld.*

## ZONDAG 27 MAART 2016: PASEN

Handelingen 10, 34a.37-43, Psalm 118, Kolossenzen 3, 1-4 en Johannes 20, 1-9 (18)

Pasen is het feest van de vroege morgen. Het is nog donker als Maria Magdalena aan het einde van de nacht op weg gaat naar het graf waarin Jezus op die verschrikkelijke Goede Vrijdag te ruste is gelegd. Intens verdrietig komt zij er aan en ziet dat de steen van het graf is weggerold. In haar schrik gaat zij naar de leerlingen. Petrus en Johannes gaan met haar mee terug. Ook zij zijn nog in shock. Petrus gaat het graf binnen en ziet dat het leeg is, de windselen liggen opgerold. Hij ziet het, maar snapt niet hoe dat kan. Daarna gaat ook Johannes het graf binnen. Hij zag het en geloofde staat er in de evangelielezing. Zijn zien is een zien met hart, ziel en verstand. Voor zijn geestesoog speelt de film van de afgelopen drie jaar zich af. Hij hoort weer de woorden die Jezus sprak over zijn lijden en dood, over eeuwig leven, over liefde die niet overgaat, de graankorrel die moet sterven in de aarde om opnieuw te kunnen ontkiemen. En hij weet: Jezus is niet dood, Hij leeft!

Pasen is het feest van leven door de dood heen, een nieuw dag na de nacht.

**Zalig Pasen,**

**Pastoraal werker Annet Zoet**

## GOEDE VRIJDAG IN EIBERGEN: GEBEDSVIERING MET MAKIKO

Op vrijdag 25 maart 2016 om 19.00 uur herdenken we in de Heilige Mattheuskerk in Eibergen de dood van Jezus.

We gaan luisteren naar prachtige gebeden, het verhaal over Jezus' dood en passende liedjes van Makiko.



**+** Je mag zelf een bloem meenemen en eer brengen aan het kruis. Wanneer je geen bloem mee kunt nemen, zijn er in de kerk waxinelichtjes.

**Doe mee met ons!**

### KINDERNEVENDIENST MET PASEN (27 MAART)

**B**este jongens en meisjes,  
Op zondag 20 maart hebben we Palmzondag gevierd. We hebben met onze Palmzondagstokken door de kerk gelopen om de intocht van Jezus in Jeruzalem te vieren.



Maar het verhaal van Jezus gaat verder. Eerst werd Jezus toegejuicht, maar een paar dagen later wilde ze Jezus weg hebben en hebben ze hem op goede vrijdag gekruisigd. Gelukkig kwam het met Pasen toch nog allemaal goed. Daar willen we samen met jullie verder over praten.

Tijdens de paasviering op zondag 27 maart om 10.30 uur is er een kindernevendienst in het Achterhuis naast de kerk in Neede.

Komen jullie ook!!

**Simone Meijerink**

### DEZE BINDING LIGT IN UW BRIEFBUS DANKZIJ...: DE WIJKRAADSLIEDEN

**H**et is niet de postbode die Binding bij u thuisbezorgt, maar de vrijwilligers van de wijken, ofwel de "wijkraadsleden".

De parochie is geografisch verdeeld in 7 wijken. Op het kaartje is de wijkindeling aangegeven en kunt u zien in welke wijk u woont.

Elke wijk heeft een wijkhoofd en een aantal wijkraadsleden. Samen vormen zij het netwerk voor de verspreiding van het parochieblad Binding (7x per jaar) en voor de jaarlijkse actie Kerkbalans.

AnneMieke te Spenke, één van deze wijkraadsleden, schakelde de redactie in na het lezen van de oproep in de vorige Binding (onder het kopje "Hier kan de volgende keer ook uw werkgroep staan...!").

AnneMieke woont aan de Hófteweg en is sinds 2014 hoofd van wijk 1. Daarnaast helpt ze al vele jaren wijk 7 met het rondbrengen van Binding, omdat in die wijk een tekort aan wijkraadsleden is. In haar eigen wijk, maar ook in andere wijken, zijn er wijkraadsleden die dit al 20, 30 of nog meer jaren doen en wel een keer

hun taak neer willen leggen. AnneMieke zou, net als diverse andere wijkhoofden, graag enkele nieuwe mensen verwelkomen. Vele handen maken licht werk...

Hieronder enkele cijfers:

Wijk	Wijkraadsleden	Aantal Bindingen	Wijkhoofd	Telefoon
1	6	99	AnneMieke te Spenke	0545-475459
2	5	156	Alouis Siemerink	0545-294426
3	6	109	Daniël Mol	06-22852326
4	5	139	Herman Jogems	0545-295212
5	4	79	Ria Heming	0545-293891
6	3	89	Annie Haarman	0545-286857
7	5	151	Imma Bauhuis	0545-294653

U ziet in deze tabel ook de namen en telefoonnummers van de wijkhoofden staan. Dit mag u opvatten als een uitnodiging om zich aan te melden als nieuw wijkraadslid. In uw eigen wijk, of in een andere wijk waar hulp welkom is.

Met wat uitbreiding kan elk wijkraadslid echt met recht zeggen:

"Binding rondbrengen? Kleine moeite, groot plezier!"

**De redactie.**



*In Binding kunt u, namens uw werkgroep, een artikel laten plaatsen. Hierin beschrijft de werkgroep op een uitnodigende en/of enthousiaste wijze haar werkzaamheden en worden de taken voor de nieuwe vrijwilliger toegelicht. Publicatie van de vacature op de website is ook mogelijk.*

# OVERZICHT VIERINGEN

## Gebruikte afkortingen:

EU = Eucharistieviering	HdJ = Pastoor H. de Jong	TH = Hulpbisschop Th. Woorts
WCV = Woord- en Communieviering	AZ = Pastor Annet Zoet	
WD = Woorddienst	SN = Pastor Simon Nagelmaeker	
GVK = Gebedsviering voor kinderen	HP = Vicaris H. Pauw	

## Weekend van 12 en 13 maart: 5<sup>e</sup> Zondag van de Veertigdagentijd

Zo. 13 mrt. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

13.00 uur Doopviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

Wo. 16 mrt. 18.00 uur In de grote zaal van het Achterhuis:  
Sobere Maaltijd in de Vastentijd, samen eten en je bezinnen, aansluitend:

19.30 uur In de grote zaal van het Achterhuis:  
Oecumenische Vesperdienst.

Do. 17 mrt. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

### In onze buurlocaties:

### In de Calixtusbas. Groenlo:

Za. 12 mrt. Eibergen 19.00 uur EU – HdJ

Zo. 13 mrt. 10.30 uur EU – HdJ

Do. 17 mrt. Eibergen 9.00 uur WCV – Werkgroep

Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ

## Weekend van 19 en 20 maart: Palmпасen

Za. 19 mrt. 14.00 uur In het Achterhuis:  
Een Palmпасen stok maken voor de Palmzondagviering in Rietmolen (zie ook blz. 20).

### Zo. 20 mrt. **Palmzondag**

9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger is pastor A. Zoet.

10.30 uur In de kerk in Rietmolen:  
Woord- en communieviering. Voorganger is pastor A. Zoet.

In deze viering is er ook een optocht met muziek en de palmпасenstokken (zie ook blz. 20).

Di. 22 mrt. 19.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo:  
Boeteviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

Wo. 23 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk in Neede:  
Oecumenische Vesperdienst.

### Do. 24 mrt. **Witte Donderdag**

10.00 uur Schoolviering.

19.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo:  
Eucharistieviering. Voorgangers zijn pastoor H. de Jong en pastor A. Zoet.

Vr. 25 mrt. **Goede Vrijdag (vastendag)**

14.30 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen.

Voorganger is pastor A. Zoet. In deze viering staat de Kruisweg centraal (zie ook blz. 8).

19.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo:

Woorddienst. Voorgangers is pastoor H. de Jong.

### In onze buurlocaties:

Za. 19 mrt. Eibergen 19.00 uur EU – HdJ

Zo. 20 mrt. Rietmolen 10.30 uur WCV – AZ

Do. 24 mrt. Rietmolen 20.00 uur “The Passion”

Vr. 25 mrt. Eibergen 19.00 uur WD – Werkgroep

### In de Calixtusbas. Groenlo:

9.00 uur (St.Jozef) EU – HdJ

10.30 uur EU – HdJ

15.00 uur Kruisweg – HdJ

## Weekend van 26 en 27 maart: Hoogfeest van Pasen

Za. 26 mrt. **Paaswake**

21.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo:

Eucharistieviering met zang van het koor Laudate

Dominum. Voorgangers zijn pastoor H. de Jong en pastor A. Zoet.

Zo. 27 mrt. **Paasmorgen**

10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en

Herenkoor. Voorganger is vicaris H. Pauw.

Er is een kindernevendienst (zie ook blz. 2).

Er is een 2<sup>e</sup> collecte voor de bisschoppelijke Vastenactie (zie blz. 11).

Ma. 28 mrt. **Tweede Paasdag**

10.30 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo:

Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

Vr. 1 apr. 20.00-20.30 uur: Sam’s kledingactie (zie blz. 14).



### In onze buurlocaties:

Zo. 27 mrt. Rietmolen 9.00 uur WCV – SN

Eibergen 9.00 uur EU – HP

Do. 31 mrt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ

### In de Calixtusbas. Groenlo:

10.30 uur EU – HdJ

## Weekend van 2 en 3 april: Beloken Pasen

Za. 2 apr. 11.00-12.00 uur: Sam’s kledingactie (zie blz. 14).

2 en 3 april Er is dit weekend géén viering in onze kerk.

### In onze buurlocaties:

Za. 2 april Eibergen 19.00 uur Vesperdienst

Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ

Zo. 3 april

### In de Calixtusbas. Groenlo:

10.30 uur EU – HdJ

15.00 uur Gebedsuur JvB

Do. 7 april Eibergen 9.00 uur EU – HdJ



### Weekend van 9 en 10 april: 3<sup>e</sup> Zondag van Pasen

Zo. 10 april 10.30 uur Woord- en communieviering met zang van het Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

#### 10.30 uur In de RK Kerk in Eibergen:

Viering van de Eerste Heilige Communie van kinderen uit de locaties Neede, Eibergen, Rekken en Rietmolen. Voorganger is pastor H. de Jong.

Wo. 13 apr. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

#### In onze buurlocaties:

Zo. 10 april Eibergen 10.30 uur EU – HdJ

Do. 14 april Eibergen 9.00 uur EU – HdJ

#### In de Calixtusbas. Groenlo:

10.30 uur EU – HP

### Weekend van 16 en 17 april: 4<sup>e</sup> Zondag van Pasen

16 en 17 april Er is dit weekend géén viering in onze kerk.

Wo. 20 april Redactievergadering voor de Pinksterbinding.

Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: [redactieneede@stpaulusparochie.nl](mailto:redactieneede@stpaulusparochie.nl) of in de brievenbus.

Do. 21 apr. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis.

#### In onze buurlocaties:

Za. 16 apr. Eibergen 19.00 uur EU – HdJ

Zo. 17 apr.

Do. 21 apr. Eibergen 9.00 uur WCV – Werkgroep

Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ

#### In de Calixtusbas. Groenlo:

11.30 uur 1<sup>e</sup> HC – HdJ/AZ

### Weekend van 23 en 24 april: 5<sup>e</sup> Zondag van Pasen

Za. 23 apr. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason.

Voorganger is pastoor H. de Jong.

Er is een 2<sup>e</sup> collecte voor de ambtsopleiding van priesters, diakens, pastoraal werkers en catecheten in ons bisdom.

Vr. 29 apr. 14.30 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen.

Voorganger is dhr. L. van der Meer (RK).

Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk.

Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

#### In onze buurlocaties:

Zo. 24 apr. Eibergen 9.00 uur EU – TH

Do. 28 apr. Eibergen 9.00 uur WCV – Werkgroep

#### In de Calixtusbas. Groenlo:

10.30 uur EU – TH

### Weekend van 30 april en 1 mei: 6<sup>e</sup> Zondag van Pasen

30 april en 1 mei Er is dit weekend géén viering in onze kerk.

Do. 5 mei **Hemelvaart**

10.30 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo:

Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

11.00 uur Bij boerderij Vos op Gelink, Zuid Rekkenseweg 32 in Rekken:

Oecumenische Hemelvaardsdienst.

#### In onze buurlocaties:

Za. 30 apr. Eibergen 19.00 uur Taizé-viering

Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ

Zo. 1 mei

#### In de Calixtusbas. Groenlo:

10.30 uur EU – HdJ

17.00 uur Gebedsuur JvB

### Vieringen in de komende weken:

Za. 7 mei 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

Zo. 15 mei **Hoogfeest van Pinksteren**

9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor Diapason. Voorganger is pastor A. Zoet.

Er is een 2<sup>e</sup> collecte voor de Nederlandse Missionarissen.

## FAMILIEBERICHTEN

### Overleden:

26-01 Dhr. J. A. ter Haar, Holtplas 6, 86 jaar

08-02 Mevr. M.W.T. ten Hoopen-Opzeeland, Hofmaat 14, 88 jaar

19-02 Dhr. H.W. Olminkhof, Borculoseweg 159A, 72 jaar

## NIEUWS VAN DE OECUMENE

### GOEDE VRIJDAG 25 MAART 2016: OECUMENISCHE KRUISWEGVIERING

Op Goede Vrijdag 25 maart om 14.30 uur wordt in de Grote Kerk in Neede een oecumenische gebedsdienst gehouden waarin we stilstaan bij het lijdensverhaal van Jezus Christus. Aan de hand van afbeeldingen van kruiswegstaties staan we biddend en zingend stil bij het lijden en de dood van Jezus aan het kruis.

Omdat er op deze Goede Vrijdag zowel in de Grote Kerk als in de H. Caeciliakerk gelijktijdig een dienst zou zijn, kwam van vrijwilligers uit de Needse geloofsgemeenschappen het initiatief om op deze bijzondere dag samen te vieren.

De Stuurgroep Oecumene, de Kerkenraad en de Locatieraad ondersteunen dit van harte.

In deze dienst zullen mevr. Annie Haarman en pastoraal werker Annet Zoet samen voorgaan.

8 – maart / april 2016



Na afloop van de dienst bent u uitgenodigd voor een kopje koffie of thee.

**Met hartelijke groet,  
de Werkgroep Ouderendiensten,  
de Stuurgroep Oecumene.**

OM ALVAST IN UW AGENDA TE NOTEREN:

**OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING OP 5 MEI IN REKKEN  
OM 10.30 UUR BIJ BOERDERIJ VOS OP GELINCK**

Op donderdag 5 mei a.s. zal er opnieuw een oecumenische Hemelvaartviering worden gehouden. Dat Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag dit jaar op dezelfde dag vallen, geeft aan deze dag en aan het samen vieren een bijzondere dimensie.

Voor de 2e keer zijn we te gast op de deel van boerderij Vos op Gelink bij Tim Vos en Nienke Filippelli, aan de Zuid Rekkenseweg 32 in Rekken.



Aan deze viering werken mee: de Protestantse Gemeentes van Eibergen-Rekken en Neede, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Eibergen en de St. Paulusparochie, in het bijzonder de locatie Rekken.

**Met hartelijke groet,  
ds. Wytze Andela, ds. Jan Hazeleger, ds. Eveline Struijk-Boers en  
pastoraal werker Annet Zoet.**

**KLOOSTER-MIDWEEK ABDIJ LILBOSCH ECHT**

Vanuit de drukte van werk, gezin, familie, vrienden en alles wat je aandacht en zorg vraagt te gast zijn in een klooster. Een plek waar het leven een ander ritme heeft, het ritme van gebedstijden.

Je telefoon uitzetten, niet appen, sms-en, geen internet, geen tv, maar stilte in acht nemen.

Durft u/durf jij de uitdaging aan om drie dagen te ervaren hoe een trappister monnik leeft? Dan is dit de kans! Van dinsdag 10 mei t/m donderdag 12 mei is er in het gastenhuis van de abdij plek voor een bescheiden groep. We bieden daar een korte begeleide retraite aan.

Abdij Lilbosch ligt in een natuurgebied in midden-Limburg. Een gesprek met een monnik en een rondleiding horen tot het programma. We laten ons meenemen in het ritme van de vieringen en maken kennis met vormen van meditatie die ook thuis bruikbaar zijn. In is. Er is ook gelegenheid je terug te trekken, te wandelen of te lezen. Mogelijk brengen we nog een bezoek aan het Edith Stein-centrum in Echt. De in 1998 heilig verklaarde Edith Stein was een Joodse filosofe en Karmelietes, die in 1938 vanuit Duitsland onderdook in een klooster in Echt. In 1942 werd ze omgebracht in concentratiekamp Birkenau.

Tijd: 10 mei: vertrek heen: 8.30 u; vertrek 12 mei terug: ± 14.00 uur. Opgave: uiterlijk 15 april. Kosten: ± €80,- (incl. maaltijden, excl. reiskosten).

Begeleiding, opgave en info: ds. Eveline Struijk-Boers (☎ 0545-472987)

[e.strubo@gmail.com](mailto:e.strubo@gmail.com)) of pastor Annette Zoet (☎ 0627124695, [annettezoet@gmail.com](mailto:annettezoet@gmail.com))

*Een ei vraagt aan een ander ei: "Hé! Hoe is het tegenwoordig met je vader?"  
Antwoordt het andere ei: "Goed, hij is nu advocaat!"*

**NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE**

**WAT VINDT U VAN DE COMMUNICATIE IN ST. PAULUS?**

Sommigen van u hebben het wellicht al gehoord, er is een student die onderzoek gaat doen naar de communicatie van de St. Paulusparochie. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een rapport geschreven waarin adviezen worden gegeven aan de St. Paulusparochie over de communicatie en de communicatiemiddelen.

De student die deze opdracht gaat uitvoeren ben ik. Ik ben Chellie Sielias, ik ben 22 jaar en studeer Communicatie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik zit in de laatste fase van mijn studie en mag deze opdracht voor de St. Paulusparochie uitvoeren als afstudeeropdracht. Vanuit de parochie is dhr. Brockötter mijn begeleider.

Om een goed beeld te krijgen van hoe de St. Paulusparochie communiceert, zal ik online enquêtes afnemen bij twee verschillende doelgroepen. Eén enquête is bedoeld voor de personen en groepen die iets bekend willen maken (zenders) en de andere enquête is voor alle parochianen. Want het is uiteraard belangrijk om te weten hoe er intern over de communicatie gedacht wordt, maar ik wil ook graag weten hoe u als parochiaan de communicatie ervaart.

U wordt de komende weken op verschillende manieren ingelicht over de enquête. Allereerst zijn er flyers in de kerken neergelegd. Op deze flyers staat een uitleg over het onderzoek en de link naar de online enquête. Daarnaast wordt er een boodschap geplaatst in de huidige communicatiemiddelen van de parochie, waaronder dit blad en de website.

Wij zijn erg benieuwd naar wat u van de communicatie van de St. Paulusparochie vindt. U kunt uw mening doorgeven door middel van de online enquête. Het invullen van de enquête is anoniem.

U kunt de enquête vanaf 11 maart invullen via de volgende link:  
[www.thesistools.nl/stpaulusparochie](http://www.thesistools.nl/stpaulusparochie).

Daarnaast wil ik u vragen om zoveel mogelijk parochianen op de hoogte te brengen van de online enquête. Voor een goed beeld hebben wij namelijk zoveel mogelijk parochianen nodig.

Ik hoop dat u bereid bent om mee te werken aan het onderzoek en dat wij samen de communicatie van de St. Paulusparochie kunnen verbeteren. Bij voorbaat dank.

**Chellie Sielias**

10 – maart / april 2016

## GEEN REGELMATIGE BEZINNINGSTUKJES MEER

**A**l lange tijd is het pastoraal team onderbezet. Het is een situatie die nijpend is. Met een bezetting van een halftime pastoraal werkster en een fulltime priester hebben we alleen al moeite om de invulling van de kerntaken (vieringen, voorbereiding eerste communie, huisbezoek, etc.) gaande te houden.

U heeft in de afgelopen tijd gemerkt dat de aanvoer van wekelijkse bezinning voor uw locatieblad stagneert. Waar er eerst vijf pastores elk maandelijks de beurt hadden, zijn er nu twee pastores, die – bij voortzetting op de huidige voet – elk ‘een half jaar bezinning’ zouden moeten verzorgen. U begrijpt daarom ook dat wij keuzes moeten maken. De bezinning zal sporadisch worden aangeleverd. De inhoud zal niet altijd gaan over de lezingen, maar kan ook een actualiteit of mededeling zijn.

Wij vertrouwen op uw begrip in deze.

Met een hartelijke groet en dank voor uw betrokkenheid,

**Pastoor H. de Jong**

## INSPIRATIE VANUIT DE SCHRIFT

**O**p 8 december 2015 is in Rome het Jaar van Barmhartigheid gestart door de Heilige Deur in de Sint Pieter te openen. Ook wij willen aandacht besteden aan barmhartigheid en ons weer gaan verdiepen in een evangelielezing.

De bijeenkomst zal zijn op woensdag 23 maart 2016 van 9.30 tot 11.30 uur in zaal Berkelzicht van de H. Mattheuskerk, Grotestraat 88 te Eibergen. De ingang is via de deur van het secretariaat. Natuurlijk is er voor iedereen koffie en thee.

Ook deze keer werken wij met de methode Geloven nu.

Wij hebben gekozen voor Matteus 18, 21-35; in deze lezing gaat het over vergeving schenken, vergeving ontvangen en hoe ver gaat vergeven. De bedoeling van de bijeenkomst is, dat we samen gaan kijken, wat we met deze lezing kunnen in deze woelige en onrustige tijd; we proberen te luisteren naar elkaar, maar niet in discussie te gaan.

De kosten voor deze morgen zijn 2 euro. U kunt zich opgeven bij Rieky Luttikholt via [lutti212@planet.nl](mailto:lutti212@planet.nl) of via ☎ 0545-474255.

**Judith Herbers en Rieky Luttikholt**

VASTENACTIE 2016:

## VOLDOENDE TE ETEN VOOR FAMILIES IN KATAKWI (OEGANDA)

**V**astenactie nodigt u uit over grenzen te kijken. Niet naar de armen, maar naar mensen die leven in armoedige omstandigheden.

Een subtiel verschil: we zijn allemaal gelijkwaardig mens. Door de harde realiteit leven we echter met verschillende mogelijkheden, kansen en vooruitzichten. Daarom steunen wij mensen die direct hoop bieden aan mensen die leven in economisch, sociaal en maatschappelijk zware omstandigheden.

11 – maart / april 2016

In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda, naar het district Teso in het noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land echter veel te laag. Mensen lijden honger en iets ten noorden van campagnegebied Katakwi overlijden zelfs mensen.

## VASTENACTIE

Steun de Vastenactie via het Vastenzakje dat achterin de kerk ligt en die u ook ontvangt samen met de Paasbinding.

Op Eerste Paasdag is de 2<sup>e</sup> collecte in onze kerk bestemd voor de Vastenactie.

## BEDEVAART NAAR POLEN

**I**n dit jaar van Barmhartigheid organiseert het Aartsbisdom Utrecht van 10 t/m 18 september een bedevaart van de Barmhartigheid naar Polen.

Hiervoor worden informatiebijeenkomsten gehouden.

- vrijdag 12 februari om 16.00 uur in Utrecht (Maliebaan 40)

- vrijdag 19 februari om 19.00 uur in Raalte (Kerkstraat 8)

- dinsdag 8 maart, zowel om 16.00 uur als om 19.00 uur, locatie nog niet bekend

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd één van deze bijeenkomsten bij te wonen. Aanmelding vooraf is gewenst en kan bij dhr. Ben Lokate, tel.: 030 2361570, e-mail: [lokate@aartsbisdom.nl](mailto:lokate@aartsbisdom.nl). Na aanmelding ontvangt u aanvullende informatie.

Inschrijven voor deze bedevaart is al mogelijk en kan bij bedevaartorganisatie VNB of bij dhr. Lokate. Op [www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl) onder Nieuws vindt u het programma en de folder.

*De juf vraagt aan Stijn: “Als ik 2 paaseieren op tafel leg en jij legt er 3 bij, hoeveel paaseieren hebben we dan samen?”. Waarop Stijn antwoordt: “Maar juf, ik kan helemaal geen eieren leggen, laat staan paaseieren!”*

## VAN DE LOCATIERAAD

### ACTIE KERKBALANS 2016

**D**it jaar werd de zgn. ‘Grote Actie Kerkbalans’ gehouden voor onze geloofsgemeenschap. Door de wijkraadsleden zijn 600 grote enveloppen rondgebracht. Op dit moment worden alle ingeleverde formulieren verwerkt, zodat eind maart de 1<sup>e</sup> incasso kan worden gedaan.

**KERK**  **BALANS.nl**  
2016

We ontvingen ca. €41.200,- aan toezeggingen.

De opbrengst van de Actie Kerkbalans was vorig jaar €43.184,-.

De eerste geluiden uit de andere locaties van de Paulusparochie zijn wisselend: Groenlo en Rietmolen noteerden een stijging, Eibergen een daling.

12 – maart / april 2016

We vinden het resultaat van de Actie Kerkbalans 2016 in Neede, ondanks de lichte daling, toch bemoedigend. Het blijkt dat parochianen, ook in deze tijd van terugloop, financieel hun steentje willen bijdragen. Daarvoor onze harte-lijke dank!

Natuurlijk ook onze dank aan alle wijkraadsleden die in januari een extra inspanning hebben geleverd voor de Actie Kerkbalans. Dat wordt gewaardeerd!

**De locatieraad.**

### WONDERBAARLIJKE GENEZING?

**W**ie het Achterhuis binnenloopt ziet tegenwoordig een (verlaten) rolstoel staan. Het gevolg van een wonderbaarlijke genezing, denkt u wellicht?

Dat is hier niet het geval. Deze rolstoel is bedoeld om bij calamiteiten iemand die niet meer zelf kan lopen soepel te kunnen vervoeren. Voor noodgevallen dus.

Uiteraard hopen we er weinig gebruik van te hoeven maken...

**De locatieraad**



### DE NIEUWE VOORZITTER STELT ZICH VOOR

**M**ag ik mij even voorstellen; ik ben Fons Kox, 64 jaar, geboren en getogen in Neede, en getrouwd met Rita. Wij hebben samen 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik ben werkzaam geweest in de bouwwereld, met name afbouw.

In de jaren 70 zat ik in de wijkraad van de Hofmaat, en was in die tijd ook lid van het jongerenkoor als drummer, toen onder leiding van Ge Peterink, met Els Schleedoorn achter de piano. Bestuursfuncties, in de vakbond Bouw en Houtbond, eerst als secretaris later als voorzitter.

In Rietmolen was ik lid van de muziekvereniging Amicitia, als drummer bij de drumband. In diezelfde periode was ik ook ruim 10 jaar betrokken bij de organisatie van de Rietmolense Zomerfeesten.

Mijn hobby's op dit moment zijn muziek, kunstschilderen en rijden op de Buurtbus.

Het is alweer een tijdje geleden dat Gerard Bartels bij mij aanbelde met de vraag of hij mij even kon spreken. Wij kenden elkaar vanuit mijn werkverleden en de kerk. Er werden wat herinneringen opgedaan, onder het genot van een kop koffie. Ook kwam de kerk in ons gesprek ter sprake, over het wel en wee in de geloofsgemeenschap in het algemeen en het gebrek aan vrijwilligers die voor een bestuursfunctie moeilijk waren te vinden. Zo ook de vraag van Gerard, waarvoor hij bij mij kwam, of ik de vacante functie van voorzitter wou invullen.

Nou was ik wel wat voorbereid, omdat mijn vrouw Rita al 25 jaar actief is bij het dameskoor waarvan ook enkele jaren als secretaris.

Na wat informatie van Gerard, spraken wij af dat ik het wel een uitdaging vond en er op terug wou komen. Dat is inmiddels gebeurd en ik heb een paar vergaderingen meegedraaid. En op de vraag van het bestuur of het mijn

interesse kon vinden, heb ik hen de toezegging gedaan om deze functie op mij te nemen.

Ik hoop hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de geloofsgemeenschap van de katholieke kerk in Neede en de St. Paulusparochie.

**Fons Kox**

## UIT DE WERKGROEPEN

### OPBRENGST EXTRA COLLECTES

18 januari	€ 128,10	Inloophuis Neede (deurcollecte oecumenische dienst)
13 februari	€ 127,95	Parochiële Caritas Instelling

### ROOSTER MISDIENAARS

Zondag 27 maart 10.30 uur D. Konniger en T. Konniger

Koster Henk Holtkamp ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297.

### 1 EN 2 APRIL: SAM'S KLEDINGACTIE IN NEEDE

**O**p vrijdag 1 en zaterdag 2 april vindt in Neede de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.

U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij Het Achterhuis, Borculoseweg 43.

Inleveren op: vrijdagavond van 20.00-20.30 uur en zaterdagmorgen van 11.00-12.00 uur

(inleveren na zaterdag 12.00 uur is niet mogelijk omdat de afhaalwagen dan al weer vertrokken is)



De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh.

Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltagebied van de wereld: het Patuakhali district. Het land kampt met een regen- en cycloonseizoen van juli tot en met oktober. Dijken begeven het en hele stukken land worden door het water weggespoeld. Resultaat: elk jaar verdrinken er meer dan 8.000 mensen. En elke ramp weer verliezen mensen hun huizen en bezittingen. Wij Nederlanders winnen gelukkig sinds 1953 het gevecht met het water. Als geen ander hebben we hierin ervaring en expertise opgebouwd. Wij moeten hen, als waterbouwers, toch kunnen helpen?

Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kleding donatie aan Sam's Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas Bangladesh de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor kunnen bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen.

Voor meer informatie: [www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl) of ☎ 073-687 10 60.

## COMMUNIE THUIS UITREIKEN

De afgelopen jaren stond in Binding vermeld wanneer de communie thuis werd uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. Dat is normaal de eerste donderdag van de maand, maar bij bijzondere feestdagen werd daar van afgeweken.

In de praktijk wordt soms, om praktische redenen en in overleg tussen de uitreiker en ontvanger van de communie, een ander moment afgesproken.



Om verwarring te voorkomen zal in Binding het uitreiken van de communie niet meer worden vermeld. Het uitreiken stopt echter niet!

Wie graag thuis de communie wil ontvangen kan dit melden bij het locatie-secretariaat (☎ 0545-286835).

**De redactie.**

## INLOOPHUIS NEEDE

### JURLID OP BEZOEK

Op donderdag 25 februari was Herman Agterhoek, jurylid voor de Ariënsprijs 2016, te gast in het Inloophuis om meer te horen over dit diaconale initiatief.



De Ariënsprijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan een bijzonder diaconaal initiatief in het Aartsbisdom Utrecht. De laatste winnaar (in 2013) was Inloophuis 'De Herberg' in Westervoort. Dit was ook één van de drie locaties waar we in onze oriëntatiefase (2014) een bezoek hebben gebracht om inspiratie op te doen.

Onze motivatie om het Inloophuis NeeDE aan te melden voor deelname was de kans om onze ervaringen te delen met andere kerken. Er zijn steeds meer kerken die beseffen dat kerk-zijn niet stopt bij het vieren van de liturgie. De opdracht van Jezus is ook om oog en oor te hebben voor onze naaste. We nodigen andere kerken graag uit om te komen kijken hoe wij dit hebben aangepakt.

Van elk project dat is genomineerd (zo'n dertig in totaal) wordt een beschrijving gemaakt. Daarvoor was Herman Agterhoek ook bij ons te gast.

Hij heeft die ochtend sfeer kunnen proeven, een interview gehouden met Betsie Jalving (één van de gastvrouwen) en ondergetekende (coördinator) en de nodige informatie verzameld. Dat alles heeft hij verwerkt in een compacte beschrijving van ons inloophuis die wordt opgenomen in een boekwerk dat wordt verspreid onder alle parochies in ons bisdom.

Om een indruk te krijgen hoe dit er ongeveer uit zal zien: het boek met de in 2013 genomineerde projecten kunt u vinden op:

<http://aartsbisdom.nl/publicaties/Documents/Werken-vanuit-je-hart.pdf>.

De winnaars van de Ariënsprijs worden op zaterdag 1 oktober in de Walburgiskerk in Arnhem bekend gemaakt.

Natuurlijk gaat er ook een delegatie van Inloophuis NeeDE naar deze uitreiking. Niet met de illusie om in de prijzen te vallen, maar wel om ons die dag te laten inspireren door de andere projecten en om anderen met passie over ons inloophuis te vertellen.

**Gerard Bartels,**  
coördinator Inloophuis NeeDE

## GELEZEN

### KARDINAAL EIJK: 'IK BEN VAAK DE KOP VAN JUT'

In een uitgebreid Volkskrant-interview op 25 december 2015 zegt de Aartsbisschop van Utrecht dat hij vaak als kop van Jut is, dat de paus meer heeft aandacht voor arme Afrikaantjes dan voor Nederland en dat de terugkeer van de kinderbiecht een goede zaak is.

#### Kop van Jut

Eijk herhaalt in het interview zijn standpunt dat hij geen groot plan heeft bij kerksluitingen, en dat mensen hem zeer veel zaken kwalijk nemen. Eijk: "Het is niet zo dat ik een masterplan heb voor het aantal kerken dat ik wil sluiten, het is iets dat ons overkomt. Niet iedereen begrijpt dat, maar ik moet pijnlijke dingen doen. Het zou helemaal pijnlijk zijn als ik niets deed, dan blijft er voor de generatie na ons niets over. Gevolg is wel dat ik vaak de kop van Jut ben."

#### Arm Afrika

Over een mogelijk pausbezoek is Eijk klip en klaar: paus Franciscus prefereert arm Afrika boven Nederlandse katholieken. Eijk: "De paus weet dat hij van harte welkom is, maar hij is welkom in heel veel landen. De paus moet dus op een zeker moment keuzes maken. Hij heeft thuis veel te doen en hij is een man die nogal eens kiest voor de periferie. Arme mensen in Afrika, daar ligt wel zijn voorkeur. Tot die categorie behoren wij niet direct."

#### Barmhartigheid

Voor de kardinaal is het jaar van barmhartigheid geen moment om zich te verzoenen met kritische katholieken. "Mensen die kritisch tegenover het geloof staan en een aantal dingen van het geloof niet kunnen aannemen, die moet je proberen te overtuigen, tot de waarheid te brengen. Want die is één en onveranderlijk. Je kunt niet met kritische katholieken tot een vergelijk komen door een aantal waarheden ter discussie te stellen. Misschien kan het thema barmhartigheid echte gelovigen en kritische katholieken met elkaar verenigen, tot elkaar brengen. Maar ja, barmhartigheid betekent niet: afdoen aan de waarheid. Dat kan niet."

#### Kinderbiecht

In dit Heilig Jaar jaar wil hij de kinderbiecht nieuwe aandacht geven. "Op diverse plaatsen in ons bisdom zullen vieringen plaatsvinden met de aanbidding van de Allerheiligste. We hopen op die manier weer een aantal zaken te stimuleren, zoals de kinderbiecht. Die is in onbruik geraakt, maar is nooit afgeschaft.



De biecht is een belangrijk middel om de persoonlijke band met Christus te onderhouden en te versterken. Daarom is het goed als mensen al op jonge leeftijd met het sacrament van de biecht kennismaken.”

### Onwetendheid

Eijk vindt dat onwetendheid van de kerkelijke leer een groter probleem is dan antipathie. “Vaak ook van journalisten. Ze weten niet hoe de kerk in elkaar zit, waar ze voor staat, wat ze uitdraagt. Onwetendheid leidt er ook toe dat fout over ons wordt bericht, met alle gevolgen van dien voor het vertrouwen dat de kerk geniet. Want vertrouwen is tot op zekere hoogte gebaseerd op kennis. En je hebt geen vertrouwen in iets dat je niet kent.”

De 62-jarige Eijk ziet zichzelf als kerkbewaarder. En daarmee kan niet worden gemarchandeerd. “Aanpassing aan wat wij denken dat in de maatschappij in de smaak valt, is verleidelijk, maar leidt op den duur tot de ondergang van de kerk. We zagen het in de jaren zeventig, toen werd geprobeerd met aanpassingen van de liturgie zo veel mogelijk mensen binnen de kerk te houden. Uiteindelijk moet je daar altijd de tol voor betalen. Vrijzinnigheid leidt op den duur tot ongelof.” Het hele interview is te lezen via <http://www.volkskrant.nl/4213552>.

## UIT DE BRIEVENBUS

### DE ST. LUDGERPAROCHIE GAAT WEER NAAR LISIEUX!!

De St. Ludgerparochie, Lichtenvoorde eo, wil u in de gelegenheid stellen een weekend-bede vaart te maken. In 2014 zijn ze voor het eerst naar Lisieux geweest en het was voor alle medereizigers/pelgrims een indrukwekkende ervaring. Toen zijn ze drie dagen geweest en het bleek dat dat wel wat kort was. Lisieux, waar Theresia van Lisieux kloosterzuster was binnen de orde van de Karmelietessen, is de tweede bedevaartplaats van Frankrijk.

Het betreft nu een **4 daagse busreis**, van 30 september t/m 3 oktober verzorgd door de VNB.

Een bedevaart geschikt voor iedereen!

Ze vertrekken vanaf Lichtenvoorde en ondergetekende zal de reis begeleiden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het centraal secretariaat van de parochie St. Ludger: [secretariaat@sintludger.nl](mailto:secretariaat@sintludger.nl) of ☎ 0544-371036

**Pastor Hetty Bresser**

### ZOMERKAMPEN VOOR JONGEREN

Ook dit jaar organiseert het Aartsbisdom Utrecht kinder- en tienerkampen in augustus.

Van 7 t/m 12 augustus 2016 is het kinderkamp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar in Ermelo.

Van 7 t/m 13 augustus en van 14 t/m 20 augustus 2016 zijn de tienerkampen in Nettersheim in Duitsland voor tieners van 12 t/m 16 jaar.

Meer informatie en de folder kunt u vinden op [www.jongaartsbisdom.nl](http://www.jongaartsbisdom.nl).

## DE FRANCISCAANSE BEWEGING: REIZEN NAAR ASSISI IN 2016

In samenwerking met Paulus Reizen organiseert de Franciscaanse Beweging in 2016 twee vlieguren naar Assisi, de stad van Franciscus en Clara. De reizen duren 6 dagen en vinden plaats van 16 t/m 21 juni en 15 t/m 20 september. Tijdens de reizen worden plaatsen bezocht die voor Franciscus en Clara belangrijk waren. De reizen van Paulus Reizen worden geleid door deskundige en bevlogen mensen. Hoewel inspirerend, kunnen de reizen van de Franciscaanse Beweging geen bedevaarten genoemd worden. [www.paulusreizen.nl](http://www.paulusreizen.nl)

## EEN DAG NIET GELACHEN...



## INTENTIES VOOR PASEN 2016

voor de Eucharistieviering op zondag 27 maart om 10.30 uur (Paasmorgen) met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger is vicaris H. Pauw.

Naam : \_\_\_\_\_ Telefoon : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

Intentie(s) voor : \_\_\_\_\_

U kunt deze bon en het bijbehorende bedrag (€8,- per intentie) inleveren bij het parochiesecretariaat (uiterlijk vrijdag 25 maart).

## CONTACTGEGEVENS

### Centraal secretariaat St. Paulus:

Angela Röeling  
☎ 0544-464663

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo  
Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur  
✉ [secretariaat@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl)

### Pastoresteam:

Pastoor H.A.M. de Jong  
☎ 06-123 797 93

Kloostersteeg 7, 7141 BB Groenlo  
✉ [pastoordejong@stpaulusparochie.nl](mailto:pastoordejong@stpaulusparochie.nl)

Annet Zoet (pastoraal werker)  
☎ 06-271 246 95

De Morsboer 41, 7482 GN Haaksbergen  
✉ [annettezoet@stpaulusparochie.nl](mailto:annettezoet@stpaulusparochie.nl)

Voor urgente voor pastorale nood en ziekenzalving: ☎ 06-19017292  
(U kunt aangeven wat uw hulpvraag is en de persoon die u te woord staat, neemt contact op met een pastor. Vervolgens wordt u dan teruggebeld)

Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ☎ 06-24855201

Koster H. Holtkamp: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297

**Inloophuis Neede** (✉ [inloophuisneede@stpaulusparochie.nl](mailto:inloophuisneede@stpaulusparochie.nl)):  
Elke donderdagochtend van 9.30 – 11.30 uur in Het Achterhuis.

**Locatieraad Neede** (✉ [locatieraadneede@stpaulusparochie.nl](mailto:locatieraadneede@stpaulusparochie.nl)):

Voorzitter Fons Kox Es 42-03 ☎ 0545-296318

Secretaris *vacant*

Budgethouder Daniël Mol Kremersweide 17 ☎ 06-22852326  
7478 DB Diepenheim

Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 ☎ 0545-294044

### Pastoraatsgroep Neede

Hermien Kempers Barmmentloo 40a ☎ 0545-292707

Simone Meijerink Giffelerweg 1 ☎ 0545-295396

Gerard Bartels Diekgraven 17 ☎ 0545-296490

## VAN DE REDACTIE

### Editie

Pinksterbinding

Vakantiebinding

Septemberbinding

Allerheiligenbinding

Kerstbinding

Januaribinding 2017

### Redactievergadering

20 april

22 juni

31 augustus

12 oktober

30 november

4 januari 2017

### Verspreidingsperiode

2 – 4 mei

4 – 8 juli

12 – 16 september

24 – 28 oktober

12 – 16 december

16 – 20 januari 2017

Aanleveren artikelen voor Binding: via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: [redactieneede@stpaulusparochie.nl](mailto:redactieneede@stpaulusparochie.nl).



Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar.  
U kunt deze aanvragen via het locatiesecretariaat.

## KOM JIJ OOK EEN PALMPASENSTOK MAKEN?

Op 20 maart wordt er in de kerk van Rietmolen Palmpasen gevierd.  
Deze viering is speciaal voor kinderen en begint om 10.30u.



Om deze viering extra feestelijk te maken willen we op zaterdag 19 maart een Palmpasestok gaan maken in het Achterhuis in Neede. Met deze stok kun je de optocht in de kerk meelopen.

Na afloop kun je hem aan iemand cadeau geven die wel een opkikkertje kan gebruiken of hem thuis een mooi plekje geven. Maar ook als je niet naar de viering kunt komen ben je welkom om een Palmpasestok te komen maken.

Zeg het aan je vriendjes en vriendinnetjes en kom op zaterdag 19 maart naar het Achterhuis.

Waar: Het Achterhuis (achter de RK Kerk, Borculoseweg 43 in Neede)

Wanneer: 19 maart van 14.00u tot 15.30u.

Opgave: Het is fijn als we weten hoeveel kinderen er komen.

We kunnen dan voor voldoende materiaal zorgen.

Je kunt je opgeven (liefst voor 12 maart) bij Simone Meijerink  
tel. 06-23147669 / 0545-295396

of per e-mail: [mtsmeijerink@comveeweb.nl](mailto:mtsmeijerink@comveeweb.nl)

Zelf meenemen: Een houten stok in de vorm van een kruis.

We hopen jullie allemaal te zien.

**Liza-Milou Thuinte en Simone Meijerink**

## Wij wensen u een Zalig Pasen!

*Redactie Binding*

### Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 43

7161 GR Neede

☎ 0545-286835

✉ [secretariaatneede@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaatneede@stpaulusparochie.nl)

🌐 [www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl)

Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur

Donderdag : 9.30 - 11.30 uur \*)

Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur

\*) Alleen niet in juli en augustus

Bankrek. algemeen IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 t.n.v. St. Paulus Neede

Actie Kerkbalans IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 t.n.v. St. Paulus Neede

FAMILIE \_\_\_\_\_