

BIJBLIJDE

Parochie St. Paulus

Locatie H. Caecilia Neede

55^e jaargang, no. 4.

juli / augustus 2017

PASTORALE COLUMN – ZOMER IN ZICHT

Aan het begin van de zomer is het genieten van de natuur die in volle bloei komt, genieten van zonnige dagen. Het pastorale werkjaar gaat naar een afsluiting toe en tegelijk zijn we bezig met de voorbereidingen voor het volgende werkjaar. Dit is een goed moment om terug te kijken op het afgelopen werkjaar in onze St. Paulusparochie.

Opnieuw was het een jaar waarin veel is gebeurd. Pastor Rianne Luiten en diaken Cor Peters startten met hun werkzaamheden, Rianne in de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie en Vormsel en Cor ging zich samen met Berry Brockötter en Gerard Bartels bezig houden met het uitwerken van het communicatiebeleid. Ook ging Cor in gesprek met alle Locatieraden over wat er speelt, hoe het gaat. Deze kennismakingsronde is in onder andere Livelde en Beltrum vervolgd met een gesprek over geloven met een bredere groep parochianen uit die locaties. En die gesprekken krijgen ook een vervolg! Pastoor De Jong en pastor Rianne Luiten hebben samen met de doopwerkgroepen een nieuwe opzet van de doopvoorbereiding uitgewerkt.

Een bijzonder project was ook de Passie. Dit jaar is de Passie voor het eerst zowel in Rietmolen als in Groenlo uitgevoerd door een enthousiast koor en combo, met bevlogen solisten onder de bezielende begeleiding van Frank Sterenborg en Jos ter Woorst. Zo'n 900 mensen kwamen in Groenlo of Rietmolen naar deze indringende uitvoering van de

Overzicht vieringen	2
Familieberichten	4
Eerste communie	5
Aanmelding EC 2017-2018	5
Afscheid pastor Luiten	5
Nieuws v.d. Vastenactie ...	6
2 Parochies, 1 team	7
Even voorstellen	7
Boekbespreking	9
Vormselvoorbereiding 2017-2018	9
Cursus Profeet en kunste- naar als zieners	10
Terugblik oecumenische Hemelvaartdienst	11
Geen tentdienst dit jaar	12
"Zindag" aan de Berkel	12
Extra collectes	12
Soosmiddag op 28 sept.	13
Grote schoonmaak	13
Kerk Beltrum opengesteld	13
Orgelconcerten Groenlo ..	14
Boek "Genezing ontvangen"	14
Contactgegevens	15
Van de redactie	15
Al abonnee van de Paulusbrief?	16

Passie, waarin het lijdensverhaal van Jezus verbonden werd met actuele liederen, teksten en beelden.

Op 1 juni kwam de eerste digitale Nieuwsbrief voor de St. Paulusparochie uit, mooi vormgegeven met korte artikelen en afbeeldingen en links naar meer foto's of tekst op de website. Het is geweldig dat al meer dan 1000 mensen zich hebben opgegeven, maar we hopen dat dit aantal nog flink stijgt! Via de Nieuwsbrief kunnen we nieuws en actuele informatie met u delen.

Helaas hebben we op 28 mei ook weer afscheid moeten nemen van pastor Rianne Luiten, omdat het parochiepastoraat voor haar te zwaar bleek. We zijn dankbaar voor haar inzet in de catechese en in vieringen.

Op 1 juli gaan we samen met de pastores van de St. Ludgerparochie één pastoraal team vormen en wordt pastoor De Jong pastoor van beide parochies. Pastor Ronald den Hartog komt per 1 juli onze gelederen versterken. Hij wordt op zaterdag 11 november tot priester gewijd.

Namens pastoor De Jong en diaken Cor Peters wens ik u een goede zomer toe!

Annet Zoet, pastoraal werker St. Paulusparochie

OVERZICHT VIERINGEN

14e zondag door het Jaar

za 8 jul	17:30	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
za 8 jul	19:00	Neede	Eucharistieviering Herenkoor	Pastoor H. de Jong
zo 9 jul	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
wo 12 jul	9:00	Neede	Vervalt	
do 13 jul	9:00	Eibergen	Vervalt	

15e zondag door het Jaar

za 15 jul	19:30	Rietmolen	Eucharistieviering	Rector P. Kuipers
za 15 jul	19:00	Eibergen	Taize viering	Werkgroep
zo 16 jul	9:00	Neede	Woord en Communieviering Dameskoor	Pastor A. Zoet
zo 16 jul	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Rector P. Kuipers
do 20 jul	9:00	Eibergen	Vervalt	
do 20 jul	9:00	Rietmolen	Vervalt	

16e zondag door het Jaar

za 22 jul	19:00	Eibergen	Woord en Communieviering	Pastor A. Zoet
zo 23 jul		Neede	Geen weekendviering	
zo 23 jul	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pater F. Bomers

do 27 jul	8:30	Eibergen	vervalt	
vr 28 jul	14:30	Neede	Oec. Gebedsdienst voor ouderen (Grote Kerk)	Mevr. A. Haarman (RK)
<u>17e zondag door het Jaar</u>				
zo 30 jul	10:30	Neede	Woord en Communieviering	Pastor A. Zoet
			Herenkoor	
zo 30 jul	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastor J. Huisman
do 3 aug		Neede	H. Communie rondbrengen	
do 3 aug	8:30	Eibergen	Aanbidding Heilig Sacrament	
do 3 aug	9:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
<u>18e zondag door het Jaar</u>				
za 5 aug	19:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
zo 6 aug	9:00	Neede	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
			Dameskoor	
			Inzameling Voedselbank	
zo 6 aug	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pater F. Bomers
zo 6 aug	10:30	Rietmolen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
wo 9 aug	9:00	Neede	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
do 10 aug	9:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
<u>19e zondag door het Jaar</u>				
zo 13 aug	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
zo 13 aug	10:30	Neede	Woord en Communieviering	Werkgroep
			Herenkoor	
zo 13 aug	10:30	Eibergen	Woord en Communieviering	Werkgroep
			<u>Maria Tenhemelopneming</u>	
di 15 aug	19:00	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
do 17 aug		Eibergen	Geen viering	
do 17 aug	9:00	Rietmolen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
<u>20e zondag door het Jaar</u>				
za 19 aug	17:30	Neede	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
			Dameskoor	
za 19 aug	19:30	Rietmolen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong

3 – juli / augustus 2017

zo 20 aug	9:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
zo 20 aug	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
wo 23 aug		Neede	Redactievergadering	
			Binding (kopij inleveren!)	
do 24 aug	9:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
vr 25 aug	14:30	Neede	Oec. Gebedsdienst voor ouderen (Grote Kerk)	Mevr. J. Macclean (NGKv)
<u>21e zondag door het Jaar</u>				
za 26 aug	19:00	Eibergen	Woord en Communieviering	Pastor A. Zoet
zo 27 aug	9:00	Neede	Woord en Communieviering	Pastor A. Zoet
			Herenkoor	
			2e collecte: MIVA (Missie Verkeersmiddelenactie)	
zo 27 aug	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
zo 27 aug	10:30	Rietmolen	Woord en Communieviering	Pastor A. Zoet
do 31 aug	9:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
<u>22e zondag door het Jaar</u>				
za 2 sep	19:30	Rietmolen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
zo 3 sep		Neede	Geen weekendviering	
zo 3 sep	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
do 7 sep		Neede	H. Communie rondbrengen	
<u>In het komende weekend</u>				
zo 10 sep	10:30	Neede	Woord en Communieviering	Pastor A. Zoet
			Inzameling Voedselbank	
zo 10 sep	10:30	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
zo 10 sep	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Kardinaal W. Eijk

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:

08-06 Dhr. J.A. Morssinkhof, Borculoseweg 113, 74 jaar

09-06 Mevr. G.M.T. Voordouw-Nibbelink, Haaksbergseweg 74A, 87 jaar

23-06 Dhr. H.J.J. Kramer, Oranjelaan 3, 86 jaar

4 – juli / augustus 2017

Wij hebben zondag 21 mei de Eerste communieviering gehad in Neede. Hier deden 25 kinderen aan mee uit 3 locaties: Rietmolen, Eibergen en Neede.

Het was een geslaagde viering. Hier gingen voor Pastor Rianne Luiten en Pastoor de Jong.

Pastor Rianne heeft ons begeleid tijdens het voorbereiden van de kinderen voor de communie. Dit gebeurde altijd op een vrijdagmiddag. Deze middagen waren altijd gezellig.

Tijdens de viering hebben de kinderen zelf gezongen en dat ging heel goed.

Iedereen gefeliciteerd!

Deze kinderen hebben de communie gedaan:

Uit Eibergen: Robbe Sommers, Jelte Jansen, Stan Simmelink, Sarah Gussekloo, Jobel Sium, Florian Eiting en Julia Szalkowska.

Uit Rietmolen: Mika ter Doest, Jesse Vogt, Koen Wielens, Marrit Gröniger, Lars Kamphuis, Merle Molenveld, Fenna Vogt, Liz te Lintelo en Myrthe Wijlen.

Uit Neede: Laura Slotboom, Mart Meulenkamp, Emille te Woerd, Lucas Schreuder, Finet Winkelhuis, Sophie Orriëns, Ninte Olminkhof, Ilano Lahdo en Zalin Lahdo.

Werkgroep Eerste Communie (Paulus Noord)

AAN DE OUDERS VAN LEERLINGEN DIE NAAR GROEP 4 GAAN

Hier een berichtje van de werkgroep Eerste Heilige Communie. Via de post hebben we al aanmeldingsformulieren laten bezorgen. Degene die hem niet heeft ontvangen kan Anita Wientjes bellen voor een aanmeldingsformulier.

U kunt uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Heilige Communie die plaats zal vinden in april 2018.

Het aanmeldingsformulier kunt u inleveren voor 7 juli als het kan, of zo spoedig mogelijk, bij het parochiesecretariaat.

Hartelijk dank namens de werkgroep:

Anita Wientjes (☎ 0545-296246)

P.S. We zoeken nog enkele vrijwilligers die de werkgroep willen komen versterken voor de kinderbijeenkomsten.

Voor meer informatie en/of aanmelding kun je ook bij Anita Wientjes terecht.

AFSCHEID PASTORAAL WERKER RIANNE LUITEN

In het weekend van 27-28 mei deed ik de laatste kerken aan op mijn 'afscheidstournee' door de parochie: Rekken, Lievelede en Groenlo. Door het afwijkende rooster voor de maand mei (EHC, Vormsel) ben ik rond Pasen begonnen al begonnen met afscheid nemen in Beltrum. Daarna volgden Eibergen, Rietmolen en Neede.

Ik heb in de Paulusparochie het afgelopen jaar veel geleerd, over het werken in een parochie en over mezelf, en ik ben dankbaar voor alles wat ik heb meegemaakt en de mensen die ik heb ontmoet. Al het geleerde zal ik meenemen naar mijn volgende baan.

Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen er vanuit de parochie naar Groenlo gekomen waren om afscheid te nemen, dat deed mij goed.

Ik wens u allen het beste voor de toekomst.

Of, zoals u hier zegt: goed gaan.

Rianne Luiten

HARTELIJK DANK AAN ALLE GULLE GEVERS EN MEDEWERKERS DIE ZICH INGEZET HEBBEN VOOR DE VASTENACTIE

De St. Paulusparochie heeft in 2017 meegedaan aan het Eigen Goede Doelen project van de Landelijke Vastenactie. Als Eigen Goede Doel is gekozen voor een project van de Stichting 'Geef kinderen van Mpongwe een Toekomst'.

In 2005 is ook een project van deze stichting ondersteund door bovengenoemde geloofsgemeenschappen. De hele tuberculose afdeling en het voedingscentrum van het plaatselijke ziekenhuis zijn toen gerenoveerd. Dit komt de gezondheid en hygiëne van volwassenen en kinderen anno 2017 nog steeds ten goede.

VASTENACTIE

steunt ons project

Dit jaar gaat de opbrengst van de Vastenactie naar het aanleggen van de elektriciteit in een grote school voor Landbouw en Techniek die de stichting aan het bouwen is. Tijdens de Vastenactie, maar ook daarvoor is de school regelmatig onder uw aandacht gebracht via de parochiebladen.

U heeft weer gul gegeven en daarvoor is de stichting u zeer dankbaar. Hoewel de totale opbrengst nog niet bekend is, hebben we er alle vertrouwen in dat met de aanvulling door Vastenactie de elektriciteit kan worden aangelegd in de school. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. De dichtstbijzijnde mogelijkheid om de elektriciteit aan te sluiten op het ZESCO-net ligt op 1200 meter van de weg. Op de velden die daar door heen lopen, staat nu nog maïs. Zodra de boeren hun maïs geoogst hebben kan begonnen worden met het plaatsen van de elektriciteitspalen en de bekabeling. Eind juni moet alle maïs geoogst zijn. Deze activiteit kunnen we financieren met het voorschot dat we deze maand van Vastenactie gekregen hebben. In september hopen we de hele uitbetaling te ontvangen. Zodra Vastenactie dit tweede bedrag naar de Stichting in Zambia heeft overgemaakt kunnen we starten met het aanbrengen van alle leidingen in de school (onder- en bovengronds), distributiekasten, transformator, kabels, schakelaars en armaturen. We zullen u zeker op de hoogte brengen wanneer de elektriciteitswerkzaamheden voltooid zijn.

Wij willen alle gevers, maar ook de mensen die zich voor deze Vastenactie hebben ingezet, gecollecteerd, coördinatiewerkzaamheden hebben verricht, bijzonder bedanken. Zonder u was dit niet mogelijk geweest. Nogmaals Hartelijk dank.

En als u een glimp op wilt vangen van de eerste officiële certificaten uitreiking in de school in mei jl. kijk dan op <https://www.facebook.com/ton.korstenkorenromp.3>

TWEE PAROCHIES, ÉÉN PASTORAAL TEAM

Per 1 juli 2017 werken St. Paulus Parochie en St. Ludger Parochie (Lichten-voorde e.o.) samen.

Pastoor H. de Jong wordt pastoor van beide parochies en alle pastores vormen één pastoraal team. Daarnaast zal het pastoraal team bestaan uit pastor Den Hartog, die per 1-7-2017 benoemd is, de pastoraal werkers Annet Zoet, Hetty Bresser en Jos Droste en diaken Cor Peters.

De pastores zijn al met elkaar in gesprek over de taken en wie voor welk deel-terrein aanspreekbaar is. De pastorale samenwerking zal in de nabije toekomst voor de parochianen het meest zichtbaar worden in de liturgische vieringen. De meeste pastores gaan voor in de kerken van beide parochies.

De beide parochiebesturen blijven afzonderlijk werken, maar hebben wel dezelfde voorzitter, nl. pastoor De Jong. De besturen ondersteunen en faciliteren dit samenwerkingsproces.

Op naar pastorale samenwerking in twee parochie met één pastoraal team. We houden u op de hoogte.

**Namens het (nieuwe) pastorale team,
Pastoor H. de Jong**

EVEN VOORSTELLEN

Zoals u hierboven kon lezen hebben de parochies St. Paulus en St. Ludger nu één pastoraal team. Hieronder stellen pastor Den Hartog en de pastores van de Ludgerparochie (pastor Bresser-Elfrink en pastor Droste) zich voor. Zij vormen samen met pastoor De Jong, pastor Zoet en diaken Peters het nieuwe team.

PASTOR DEN HARTOG

Ruim 44 jaar geleden ben ik geboren in Culemborg in een katholiek gezin. Van jongs af aan ben ik bij de kerk betrokken. Als misdienaar, later bij het jongerenkoor, de jongerenliturgie en als lector en acoliet. Als vrijwilliger heb ik vanuit de parochie verschillende jongerenreizen begeleid.

In september 2011 begon ik met de priesteropleiding op Bovendonk, het seminarie voor late roepingen. Op dat moment werkte ik als accountmanager bij een automatiseringsbedrijf. Ik had een rijk sociaal leven en speelde in een bluesband. Maar God had een ander plan met mij. Na een periode van onderscheiding durfde ik de stap te maken naar de priesteropleiding.

Na zes jaar studie en vorming ben ik op zondag 21 mei in de kapel van Bovendonk diaken gewijd en op zaterdag 11 november hoop ik priester gewijd te worden. Mijn spiritualiteit kan ik best omschrijven als 'handen gevouwen en handen uit de mouwen' en mijn levensmotto ontleen ik aan psalm 40 'Hier ben ik God, Uw wil te doen is mijn vreugde'.

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten en het geloof in Christus te delen en samen te vieren.

Pastor den Hartog

PASTOR HETTY BRESSER-ELFRINK

Op 6 maart 1953 ben ik geboren te Zevenaar. Ons grote gezin verhuisde naar Megchelen toen ik zeven werd en daar woont mijn moeder nu nog. Na de PABO in Nijmegen werd ik benoemd op de Christoffelschool in Gendringen waar ik mijn eerste man leerde kennen, trouwde en in Gendringen kwam te wonen. Na 17 huwelijksjaren overleed hij. We kregen twee dochters en inmiddels zijn daar twee echtgenoten en vier kleinkinderen bij gekomen. In 1998 ben ik hertrouwd. Sinds het voorjaar wonen Peter en ik in Voorst (Oude IJsselstreek). Daar kunnen we in onze vrije tijd genieten van het buitenleven en de natuur.

Vanaf mijn vroegste jeugd voelde ik mij in de kerk bijzonder thuis en was dan ook al jong vrijwilligster in de kerk. In 2002 ben ik naast mijn baan in het onderwijs, theologie gaan studeren dat resulteerde er in dat ik pastoraal werkster werd. In september 2009 werd ik benoemd in de Sint Ludgerparochie en heb daar vijf jaar fulltime gewerkt. Het waren mooie maar zware jaren en ik besloot vanaf september 2014 minder uren te gaan werken. Het laatste half jaar heb ik weer fulltime gewerkt maar vanaf 1 juni 2017 zal dit weer 60% zijn. Er resten nu nog twee jaren voor ik mijn pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt. De samenwerking met de nieuw benoemde collega en de collega's van Sint Paulus zie ik als een nieuwe uitdaging in het pastoraat. Ik hoop van harte dat de komende jaren goede jaren mogen worden met mooie contacten met onze vrijwilligers en parochianen in Sint Ludger en Sint Paulus.

Pastor Hetty Bresser-Elfrink

PASTOR JAN DROSTE

Mijn naam is Jos Droste. Ik ben geboren op 15 maart 1953 in Geesteren (O) en groeide op in Nieuw Heeten, een klein dorp aan de voet van de Sallandse Heuvelrug, in een gezin met twee zussen en vijf broers. Al jong was ik misdienaar en wilde ik priester worden. Dat betekende na de lagere school naar het Kleinseminarie in Apeldoorn, en daarna theologie studeren in Utrecht. Ik studeerde af in de Liturgiegeschiedenis, Bijbeluitleg van het Oude Testament en Godsdienstwetenschappen. Tijdens mijn studie maakte ik ook kennis met het kloosterleven en de liturgie daar. Door de ontwikkelingen voor en na het Tweede Vaticaans Concilie was er veel veranderd. Er was een andere visie op priesterschap en ambt gegroeid, en er was een mogelijkheid gekomen om ook als gehuwde in de kerk te werken. Ik ben getrouwd met Gea Verhagen.

In 1980 kon ik aan de slag als pastoraal werker in de parochies van Kampen, IJsselmuiden en Hasselt. Van 1986 tot 1996 werkte ik in Gendt, in de Betuwe. Vanaf 1996 ben ik met veel plezier in de Achterhoek werkzaam, in een steeds groter wordend werkgebied. Dat maakt dat de aard van de werkzaamheden ook is veranderd. Van kleinschalig en overzichtelijk is het uitgebreid en versnipperd

geworden. Met steeds wisselende teams proberen we toch ons geloof vorm te geven en kerk te blijven in een ingewikkelde en veelkleurige wereld. Hopelijk gaat dat ook lukken in de samenwerking met Sint Paulus.

Hobby's: ik heb met veel plezier bij een aantal koren gezongen, ik lees graag over geschiedenis, luister naar oude muziek en af en toe wandelen en in de tuin werken, al naar het weer het toelaat.

Jos Droste

BOEKBESPREKING

Al enkele jaren komen we met succes met een aantal mensen 1 keer per maand bij elkaar om een boek te lezen en daarover met elkaar van gedachten te wisselen. Ook voor het nieuwe seizoen hebben we weer een boek gevonden met de titel: Kom tot rust. Het is geschreven door André F. Troost.

André F. Troost gaat aan de hand van Hebreëën op zoek, naar wat werkelijk waarde heeft. Het Bijbelboek biedt een medicijn tegen de verveling en de keuzestress van onze moderne tijd. De schrijver vindt rust dankzij deze eeuwenoude brief van een onbekende schrijver. De rust ontdekt hij vooral in datgene wat niet van deze wereld is, maar ook in de heel gewone dingen van elke dag.

De eerste bijeenkomst zal zijn in locatiecentrum Het Achterhuis, Borculoseweg 43, 7161 GR te Neede op woensdag 13 september 2017 van 9.30 tot 11.30 uur. De andere data voor deze bijeenkomsten zijn: 11 oktober 2017; 8 november 2017; 10 januari 2018; 14 februari 2018; 14 maart 2018 en als reservedatum 11 april 2018. Telkens op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip.

Het ISBN nummer van Kom tot rust is: 9789023927402. Het boek kost 9,90 euro en is bij elke boekhandel te bestellen.

Er is plek voor 12 mensen en de kosten voor deze serie bijeenkomsten is 5 euro. Als u interesse hebt gekregen en mee wilt lezen en praten, kunt u zich opgeven bij Rieky Lutikholt via lutti212@planet.nl of 0545-474255 / 06-42325683.

Judith Herbers, Anke Bakker en Rieky Lutikholt.

VORMSELVOORBEREIDING 2017-2018 IN DE ST. PAULUSPAROCHIE

In oktober 2017 starten we met de vormselvoorbereiding voor kinderen die dan in groep 8 zitten.

Voor alle ouders en aanstaande vormelingen uit Beltrum, Lielvelde, Groenlo, Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen zijn er twee informatieavonden:

- dinsdag 12 september in Het Achterhuis, Borculoseweg 43 in Neede en
 - woensdag 20 september in Basisschool De Sterrenboog, Mariaplein 8 in Beltrum
- De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.15 uur.

Het programma van deze twee avonden bestaat in grote lijnen uit:

- het uiteenzetten van de opzet van de vormselvoorbereiding
- uitleg over de betekenis en het belang van het sacrament van het Heilig Vormsel.

9 – juli / augustus 2017

- presentatie van het programma, inclusief data.
- de verwachte inbreng van vormelingen en ouders
- aanvulling van de werkgroep Vormsel
- gelegenheid om vragen te stellen
- alvast kennismaken met de voorbereiding voor vormelingen

Wij verwachten alle ouders met hun aanstaande vormelingen te ontmoeten op één van de ouder-kind-avonden. De avond die u het beste uitkomt kunt u, met vermelding van: naam, adres en telefoonnummer van de ouders en de naam van de vormeling, aangeven bij het

Centraal Secretariaat St. Paulusparochie
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo.

Bereikbaar: ma t/m do van 10.00-15.00 uur.

Telefoon: 0544-464663

E-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl

Om te kunnen inschatten hoeveel mensen wij mogen verwachten verzoeken wij u om u vóór 1 september aan te melden.

De Vormselwerkgroep St. Paulusparochie

Lianne Dreierink

Pastoraal werker Annet Zoet



CURSUS "PROFEET EN KUNSTENAAR ALS ZIENERS – TUSSEN AANKLACHT EN VISIOEN"

Profeten zien scherp zien wat er speelt in het maatschappelijk en gelovig landschap. Ze hebben een zuiver gevoel voor recht en onrecht en kennen het 'stille zuchten' van een weduwe of beroide man. Ze doorzien de machtsbeluste koning, die onder een hoedje speelt met religieuze leiders.

In dat licht verwoordt de profeet de stem van God: de tegenstem, een ander geluid. Soms is het een aanklacht, soms een visioen, dreigende of hoopvolle taal, sprekende beelden en uitdagende stellingen, maar ook een indringend gebed of de nood van de profeet zelf... Hij richt zich tot de leiders, maar telkens klinkt de stem van het volk mee...

De teksten van de profeten gaan over de actualiteit op het moment van hun optreden, maar ze zijn zo sterk en aangrijpend, dat mensen in latere tijden zich erin herkennen... alsof hun woorden hier en nu opnieuw tot leven komen.

Je kunt de profeet in Israël vergelijken met de kunstenaar, die maatschappelijke thema's op een indringende wijze verbeeldt. Of de cabaretier die met een meeslepend lied de zaal in vervoering brengt, en tegelijk laat voelen dat diezelfde mensen wegstaren bij lastige vraagstukken en vaak kiezen voor hun portemonnee boven sociaal verzet.

We lezen uit de profeet Amos of Jesaja, die onderling zeer verschillen, maar beiden Gods boodschap krachtig vertolken. Voorafgaand aan de tekstlezing kijken we naar een hedendaags kunstwerk.

10 – juli / augustus 2017

Belangrijk bij dat alles zijn wijzelf. Het gaat om ons zien en horen: wij zijn zelf in het geding met ons geloven en staan in de maatschappij nu.

De zes bijeenkomsten zijn meditatief, informatief en interactief.
We sluiten elke bijeenkomst af met muziek of poëzie.

Praktische gegevens:

Data: maandag 9 oktober, 13 november, 11 december 2017, 8 januari, 12 februari, 13 maart 2018.

Tijd: 19.30 – 22.00 uur.

Plaats: Het Achterhuis naast de H. Caeciliakerk, Borculoseweg 43, Neede

Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet.

Kosten: € 25,- voor 6 bijeenkomsten.

Informatie en aanmelding: voor 25 september 2017 bij Annet Zoet, telefoon 06-27124695, e-mail annettezoet@gmail.com

NIEUWS VAN DE OECUMENE

OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING IN BELTRUM

Voor de vijfde keer was er op Hemelvaartsdag een oecumenische viering op initiatief van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken, de Protestantse Gemeente Neede, de N.P.B. Eibergen en de St. Paulusparochie. Dit keer waren we te gast bij het Loonbedrijf van Leo en Lies Scharenborg aan de Bultemansweg net buiten Beltrum.

Op deze zonnige morgen kwamen ongeveer 200 mensen te voet, per fiets of auto naar de viering. De loods waar normaal landbouwmachines staan en worden onderhouden was nu een kerkruimte met een werkbank die als altaartafel diende. Bezoekers werden verwelkomd met vrolijke muziek van een trio musici uit Rekken, Nienke Filippelli, Henk Sieben en Leo van der Luijt op viool, gitaar en soms een blokfluit.

Ds. Jan Struijk, ds. Jet Lieftink, ds. Jan Hazeleger en pastoraal werker Annet Zoet gingen voor en Ad Krijger begeleidde de samenzang. Enkele jongeren van Gôh?!, de club voor 12 plussers van de PKN Eibergen/Rekken, waren gekomen om te vertellen over wie zij zijn, wat zij doen en om geld in te zamelen voor het goede doel waar zij zich dit jaar voor inzetten: het Ronald McDonald Kinderfonds: voor Ronald McDonaldhuizen waar ouders kunnen verblijven om dichtbij hun zieke kind te zijn, speciale huiskamers in ziekenhuizen en vakanties voor zieke kinderen. De collecte tijdens de viering was voor dit doel bestemd. Zij hoopten minstens € 500,- op te halen!

De eenvoudige dienst met samenzang, de overweging van ds. Jan Struijk, de locatie en de informele sfeer spraken velen aan. Na de viering was er koffie of thee met krentenwegge en ruimte om elkaar te ontmoeten. Daarna vervolgden sommigen hun fiets- of wandeltocht en keerden anderen huiswaarts.

We bedanken Leo en Lies Scharenborg voor hun gastvrijheid en alle vrijwilligers die meehielpen voor hun tijd en inzet!

Pastoraal werker Annet Zoet

HELAAS GEEN TENTDIENST DIT JAAR

Toen ik mij vorig jaar aanmeldde voor de tentdienst commissie was ik erg enthousiast, temeer omdat ik de tentdiensten een waardevolle aanvulling vind op het thema Oecumene.

Nu zijn we bijna een jaar verder en tot mijn verbazing zijn we niet in staat geweest een tentdienst samen te stellen. Ik heb zoveel in de kerk gedaan op het gebied van werkgroepen en diensten, maar een tentdienst is iets anders. Je begint met niks, alleen een tent. Je moet op zoek naar een voorganger, muziek en invulling. Nu was die invulling niet zo moeilijk, maar omdat ik iets met kinderen wilde doen en men dit jaar vanuit de katholieke kerk een voorganger en koor zocht bleef het steken. Pastor Rianne Luiten was diegene die ik voor ogen had, maar zij is inmiddels vertrokken. En verder bleef er van onze kerk niet veel over omdat iedereen zijn verplichtingen heeft. Ook voor de koren is het vakantietijd en je moet in een tent wel wat volume hebben om over te komen.

Dus al met al is het niet gelukt. Ik vind dat erg jammer, maar ga er van uit dat het volgend jaar goed komt. Omdat we nu weten dat we dingen ruim een jaar van te voren moeten vastzetten.

Groetjes Ery Bolster

"ZINDAG" AAN DE BERKEL

Zaterdag 30 september wordt in en om "De Antonius" in Rekken, een "Zindag" gehouden. Deze dag, die als thema heeft: "Op onze levensweg", is een dag voor ieder die verlangt naar ontspanning, religieuze bezinning en verbondenheid. De protestantse kerk "De Antonius", gelegen aan de Lindevoort 20, fungeert die dag als klooster, de natuur aan de Berkel als kloostertuin, een ruimte in "Den Hof" als refter waar we eten. Een ééndags-retraite dus, zoals in een klooster, met een aantal korte vieringen in het kerkje; wandelen langs de Berkel; met stilte en elkaar ontmoeten aan de 'tafel' voor een goed gesprek; samen eten en drinken.

De dag begint om 9.30 uur en duurt tot 16.00 uur. De onkosten: bedragen € 10,- per persoon. De begeleiding is in handen van ds. Eveline Struijk (tel: 0545-472987) e.strubo@gmail.com, ds. Jet Lieftink (tel: 0545-293138 dominee@jetlieftink.nl en pastor Annet Zoet (tel. 06-27124695) annettezoet@gmail.com. Tot 19 september kunt u zich opgeven bij één van bovengenoemde personen.

UIT DE WERKGROEPEN

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

4 juni (Pinksteren) € 102,45 Nederlandse Missionaris
18 juni (Dialectdienst) € 72,50 Inloophuis Neede (deurcollecte)

Op 27 augustus wordt gecollecteerd voor de Missie Verkeersmiddelen Actie. De MIVA wil mensen ondersteunen die het als hun bestemming zien om anderen te helpen. Zij zetten zich in voor kansarme bevolkingsgroepen en zijn actief op veel

terreinen zoals onderwijs, gezondheidszorg en mensenrechten. Ze werken vaak aan projecten in zeer afgelegen gebieden die moeilijk bereikbaar zijn. De MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

GEZELLIGE MIDDAG SENIORENSOOS OP 28 SEPTEMBER

Na de zomer beginnen we altijd met een gezellige middag.
Deze gezellige soosmiddag is op 28 september 2017, dus de vierde donderdag van de maand. Een week later dan normaal, noteer dit goed.

Om 14.00 uur bent u van harte welkom in restaurant "de Olde Mölle", Diepenheimseweg. We beginnen met een kopje koffie of thee en een heerlijke verrassing. We hebben voor die middag een gezellig duo uitgenodigd die zorgen voor muziek en verder vermaak. Verder wordt er gezorgd voor een hapje en drankje en ter afsluiting van deze middag laten we ons verwennen met een diner. Dit alles duurt ongeveer tot 19.00 uur.

Voor vervoer kunt u de Vlearmoesbus bellen, telefoon: 06-57326873.

De prijs voor deze middag bedraagt voor soosleden € 35,-.

Niet leden zijn ook van harte welkom, maar voor de prijs van € 40,-
Opgave bij Willy Klein Nijenhuis (tel. 0545-292177). Graag **voor 1 september** in verband met de organisatie.

De maanden juli en augustus is de vakantie, dus geen soos.

We hopen jullie allemaal weer te zien op donderdagmiddag 28 september om 14.00 uur bij de "Olde Mölle". Allemaal een fijne zomer.

GROTE SCHOONMAAK ACHTERHUIS

Als beheerders van het Achterhuis proberen we alles op orde te houden. Vele werkgroepen en koren maken gebruik van ons Achterhuis, en het is fijn dat wij zo'n mooi gebouw hebben.



Eén keer per jaar houden wij een grote schoonmaak met enkele vrijwilligers. Nu is onze vraag of enkele leden van onze werkgroepen en koren willen helpen? De grote schoonmaak willen wij houden op **maandag 25 september 2017**.

Als u een morgen of middag wil helpen, geef dit dan door aan de beheerders van het Achterhuis. Alvast bedankt!

De beheerdersgroep: Annie Kl. Nijenhuis, Annie Haarman, Paul Bolster en Herman Heming

UIT DE BRIEVENBUS

KERK BELTRUM OPENGESTELD

De R.K. Kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Beltrum is tijdens de maanden juli en augustus alle woensdagen voor bezichtiging van 11.00 tot 15.00 uur geopend.

13 – juli / augustus 2017

Met trots presenteren we de schoonheid van ons prachtige kerk gebouw.
De data zijn: 5, 12, 19, 26 juli, en 2, 9, 16, 23 en 30 augustus.

De bijzonderheden en achtergronden van deze monumentale kerk met een prachtige neogotische toren. Het interieur geeft de kerk een meerwaarde vanwege de fraaie toepassing van baksteenarchitectuur in combinatie met de prachtige muurschilderingen van de kunstenaars Bach en Wenzel.

De kerk is aangewezen als rijksmonument.

Wij heten u van harte welkom.

ORGELCONCERTEN IN CALIXTUSBASILIEK

Ook dit jaar zijn er in de zomerperiode een aantal symfonische orgelavonden gehouden. Jaap Zwart bespeelt op 4 woensdagavonden (26 juli, 2 augustus, 9 augustus en 16 augustus) het Adema orgel van de Calixtusbasiliek aan de Kerkwal in Groenlo

De avonden beginnen om 20.15 uur en de toegang is vrij.

Meer info: <http://calixtus.nl/adema-orgel/>

Op deze site vindt u ook meer informatie over het beklimmen van de toren van de basiliek in de vakantiemaanden juli en augustus.

GELEZEN

BOEK: "GENEZING ONTVANGEN"



Genezing ontvangen is een mooi, wijs en liefdevol dagboek, dat mensen die een chronische ziekte hebben, én de mensen om hen heen, wil bemoedigen en inspireren.

Een verminderde gezondheid heeft invloed op je relatie met God, jezelf en anderen en op je fysieke en psychische welbevinden. Vanuit haar eigen ervaring geeft Evermoet van den Berg twaalf weken lang pastorale en praktische informatie.

De lezer krijgt elke dag een bemoedigend Bijbelvers, een inspirerende uitleg, vragen en tips. In de vormgeving is rekening gehouden met lezers die leesproblemen ervaren of snel vermoeid zijn. Het lettertype is groot en de zinnen zijn kort.

Over de schrijfster: Evermoet van den Berg (1960) werd al jong geraakt door de boodschap van Jezus' verlossing en heeft er toen voor gekozen om samen met God te willen leven. Zij heeft verschillende chronische ziektes, waardoor zij elke dag fysieke en psychische beperkingen ervaart. Evermoet houdt onder meer van bloemen, fotograferen en creatief bezig zijn. Zij heeft gewerkt als kleuterleidster en als vrijwilligster in de gezondheidszorg en bij een christelijke boekwinkel. Ook is ze jarenlang betrokken geweest bij zendingswerk, gebedsgroepen en pastoraat. Wat ze van God geleerd heeft, vertelt ze graag aan anderen.

Uitgeverij Buijten & Schipperheijn, ISBN 9789058819048, prijs € 14,95

14 – juli / augustus 2017

CONTACTGEGEVENS

Centraal secretariaat St. Paulus:

Angela Röeling
☎ 0544-464663

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur
✉ secretariaat@stpaulusparochie.nl

Pastoresteam:

Pastoor H.A.M. de Jong
☎ 06-123 797 93

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
✉ pastoordejong@stpaulusparochie.nl

Annet Zoet (pastoraal werker)
☎ 06-271246 95

✉ annettezoet@stpaulusparochie.nl

Cor Peters (diaken)
☎ 06-51036579

✉ c.peters@stpaulusparochie.nl

- Voor urgente pastorale nood en ziekenzalving: ☎ 06-19017292
(U kunt aangeven wat uw hulpvraag is en de persoon die u te woord staat, neemt contact op met een pastor. Vervolgens wordt u dan teruggebeld)
- Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ☎ 06-24855201
- Koster H. Holtkamp: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297

Inloophuis Neede (✉ inloophuisneede@stpaulusparochie.nl):

Elke donderdagochtend van 9.30 – 11.30 uur in Het Achterhuis.

Locatieraad Neede (✉ locatieraadneede@stpaulusparochie.nl):

<i>Voorzitter</i>	Fons Kox	Es 42-03	☎ 0545-286318
<i>Secretaris</i>	vacant		
<i>Budgethouder</i>	Daniël Mol	Kremersweide 17 7478 DB Diepenheim	☎ 06-22852326
<i>Technische zaken</i>	Tonnie Bolster	Julianastraat 39	☎ 0545-294044
Pastoraatsgroep	Hermien Kempers	Barmmentloo 40a	☎ 0545-292707
	Simone Meijerink	Giffelerweg 1	☎ 0545-295396
	Gerard Bartels	Diekraven 17	☎ 0545-296490

VAN DE REDACTIE

<i>Editie</i>	<i>Redactievergadering</i>	<i>Verspreidingsperiode</i>
Septemberbinding	23 augustus	4 – 8 september
Allerheiligenbinding	11 oktober	23 – 27 oktober
Kerstbinding	29 november	11 – 15 december

Aanleveren artikelen voor Binding: via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl.



Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding verkrijgbaar.



BENT U AL ABONNEE VAN "DE PAULUSBRIEF"?

Op 1 juni is de eerste officiële Paulusbrieff verschenen: de maandelijkse elektronische nieuwsbrief van de St. Paulusparochie. Op dit moment staat de teller op ruim 1000 abonnees, maar uiteraard zijn nog meer lezers welkom.

Op de website www.stpaulusparochie.nl kunt u zich kosteloos abonneren. Ga in het linker menu naar 'Nieuwsbrief (Paulusbrieff) ⇒ Aanmelden als abonnee'. Alle reeds verstuurd nieuwsbrieven zijn ook te raadplegen via menu 'Nieuwsbrief (Paulusbrieff) ⇒ Archief Nieuwsbrieven'.

Onze tip: Om te voorkomen dat onze nieuwsbrief als SPAM wordt beschouwd, adviseren wij u om ons e-mail adres (nieuwsbrief@stpaulusparochie.nl) op te nemen in uw adresboek of de afzender @stpaulusparochie.nl toe te voegen aan uw lijst van vertrouwde afzenders.



Even school en werk vergeten, en lekker wegdromen.

De redactie van Binding wenst u een prettige vakantie



Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 43 Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur
7161 GR Neede Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur
☎ 0545-286835
✉ secretariaatneede@stpaulusparochie.nl
🌐 www.stpaulusparochie.nl

Bankrek. algemeen IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 t.n.v. St. Paulus Neede
Actie Kerkbalans IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 t.n.v. St. Paulus Neede

FAMILIE _____