

# BINDING

Parochie St. Paulus

Locatie H. Caecilia Neede

56<sup>e</sup> jaargang, no. 4.

juli / augustus 2018

## VERTROUWEN

PASTORALE COLUMN JUNI 2018

Volgende maand is het al weer een jaar geleden dat ik formeel pastoor werd van onze twee grote parochies met in totaal zestien geloofs-gemeenschappen.

Toen ik 23 jaar geleden gewijd werd had ik mij zo'n toekomstbeeld niet voor kunnen stellen. Er werd in die tijd nog niet gesproken over het sluiten van kerken. Sommige dingen lukten nog: de oprichting van een kinderkoor, aantrekkelijke jongerenverenigingen en nieuwe vrijwilligers die hun intrede deden.

"Hoe is het, kunt u het redden?" vragen parochianen soms belangstellend met de toevoeging dat het wel een "hele kluit" is. "Ik denk het niet" is mijn reactie. En dan zie ik plots een verschrikt gezicht.

"Ik ga het niet redden, Hij moet redden!"

Maar ja, de Heer heeft grondpersoneel nodig om Zijn Boodschap ingang te laten vinden in deze tijd en in deze omgeving.

Onlangs is het pastoraal team versterkt met de komst van pastoraal werkster Carla Roetgerink, terwijl we afscheid namen van Annet Zoet en eerder van Hetty Bresser.

Ik ben blij met mijn collega's en al die andere enthousiastelingen in zestien locaties die hun vertrouwen geven en ondersteunen en met gebed, inzet en aanwending van hun talenten.

Veel waardering heb ik voor de parochiebesturen die – beiden onderbezet – in een goede sfeer

Overzicht vieringen .....	2
Familieberichten .....	4
Locatieavond op 8 oktober	4
Klussengroep .....	5
Verslag Lourdesreis .....	5
Dank u wel! .....	9
'Zindag' aan de Berkel .....	8
Extra collectes .....	8
Uitgaansdag Herenkoor ....	8
Uitgaansdag Dameskoor ..	9
Bedevaart Kevelaer .....	10
Een dag niet gelachen...	10
Contactgegevens .....	11
Tentdienst op 8 augustus	12
Vakantiewens .....	12



samenwerken en zeer veel werk verzetten en daarbij ook minder plezierige zaken opvangen.

Er komt, beste mensen, veel op ons allen af. De volkskerk met haar vanzelfsprekendheden is weg. Geloven doen de meeste parochianen zelf wel – "ik heb mijn eigen geloof" – en zoeken dat niet meer of alleen nog op de scharniermomenten van het leven in een lokale gemeenschap. Die lokale gemeenschap krimpt en haar voortbestaan is onzeker geworden.

We zien het. We weten het.

Maar waar is ons vertrouwen?

Als pastoraal team en besturen buigen we ons over een nieuw beleidsplan dat richting zal geven aan de kerk-in-verandering in onze mooie oostelijke Achterhoek. Bij dit alles spreken we vertrouwen uit in het besef dat de Kerk niet een project van mensen is, maar een gave van God. En wat Hij geeft heeft altijd blijvende waarde. De Kerk is van alle tijden is én altijd in beweging. Uiteindelijk is zij een gave die bestand is tegen slijtage, afbraak en vervlakking. De heilige Geest leeft in haar en zorgt steeds weer voor vernieuwing en voortgang. Dat wil niet zeggen dat alles bij het oude blijft. Bemoedigend voor mij zijn de woorden opgetekend in de 127ste psalm, vrij vertaald:

"Als de Heer niet helpt bij het bouwen van het huis, dan heeft het geen zin, ook al doen de bouwers hun best".

Als we vanuit dit vertrouwen kunnen leven kunnen we ook vertrouwen geven. De kerk van de toekomst zal met dat vertrouwen en vrijmoedig het geloof in God ter sprake brengen en ervan getuigen.

**Pastoor H.A.M. de Jong**

## OVERZICHT VIERINGEN

		<u>14e zondag door het jaar</u>		
7/8 juli		<b>Neede</b>	<b>Geen weekendviering</b>	
za 7 jul	19:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
za 7 jul	19:30	Rietmolen	Woord en Communieviering	Werkgroep
zo 8 jul	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Mgr. H. Woorts
wo 11 jul	9:00	<b>Neede</b>	<b>Eucharistieviering</b>	Pastor R. den Hartog
do 12 jul	9:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastor R. den Hartog
		<u>15e zondag door het jaar</u>		
za 14 jul	19:00	<b>Neede</b>	<b>Eucharistieviering</b>	Pastor R. den Hartog
				Dameskoor
zo 15 jul	9:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastor J. Droste
zo 15 jul	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastor R. den Hartog
zo 15 jul	10:30	Rietmolen	Eucharistieviering	Pastor J. Droste
do 19 jul	9:00	Rietmolen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong

16e zondag door het jaar

22/23 juli	<b>Neede</b>	<b>Geen weekendviering</b>	
zo 22 jul 10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastor R. den Hartog
do 26 jul 9:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
vr 27 jul 14:30	<b>Neede</b>	<b>Oec. Gebedsdienst voor ouderen</b> (Grote Kerk)	Mevr. F. Markerink (NGKV)

<u>17e zondag door het jaar</u>			
29/30 juli	<b>Neede</b>	<b>Geen weekendviering</b>	
zo 29 jul 9:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pater F. Bomers
zo 29 jul 10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pater F. Bomers
do 2 aug 9:00	Eibergen	Eucharistieviering 8.30 u Aanbidding	Pastor R. den Hartog

<u>18e zondag door het jaar</u>			
za 4 aug 19:00	<b>Neede</b>	<b>Eucharistieviering</b>	Pastor R. den Hartog
		Herenkoor	
zo 5 aug 10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastor R. den Hartog
zo 5 aug 10:30	Rietmolen	Woord en Communieviering	Werkgroep
wo 8 aug 9:00	<b>Neede</b>	<b>Eucharistieviering</b>	Pastoor H. de Jong
do 9 aug 9:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong

<u>19e zondag door het jaar</u>			
za 11 aug 19:30	Rietmolen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
zo 12 aug 10:30	Eibergen	Woord en Communieviering	Werkgroep
zo 12 aug 10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pater F. Bomers
zo 12 aug 10:30	<b>Neede</b>	<b>Woord en Communieviering</b>	Werkgroep
		Dameskoor	

<u>Maria ten Hemelopneming</u>			
wo 15 aug 19:00	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
do 16 aug 9:00	Rietmolen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong

<u>20e zondag door het jaar</u>			
zo 19 aug 9:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
zo 19 aug 10:30	<b>Neede</b>	<b>Oecumenische Tentdienst (Oranjelaan)</b> Inloop vanaf 10 uur	em. Pastoraal werker S. Nagelmaeker Zie blz. 12
zo 19 aug 10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
zo 19 aug 10:30	Rietmolen	Woord en Communieviering	Werkgroep
do 23 aug 9:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong

<u>21e zondag door het jaar</u>			
za 25 aug 19:00	Eibergen	Vesperdienst	Werkgroep
zo 26 aug 9:00	<b>Neede</b>	<b>Eucharistieviering</b>	Mgr. H. Woorts
		Herenkoor	
		2e collecte: MIVA	
zo 26 aug 10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Mgr. H. Woorts
wo 29 aug	<b>Neede</b>	Redactievergadering Binding (kopij inleveren!)	
vr 31 aug 14:30	<b>Neede</b>	<b>Oec. Gebedsdienst voor ouderen</b> (Grote Kerk)	Dhr. L. van der Meer (RK)

Bij het samenstellen van deze Binding was er nog geen rooster beschikbaar voor de maand september. De vieringen zullen t.z.t. bekend gemaakt worden via de parochiewebsite ([www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl)) en via de mededelingen in de kerk.

## FAMILIEBERICHTEN

Er zijn geen familieberichten.

## NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

### LOCATIEAVOND OP MAANDAG 8 OKTOBER

In 1997 vierden we ons 125-jarig parochiejubileum. Een snel rekensommetje leert dat in 2022 (over 4 jaar) het 150-jarig jubileum is. Dan niet (meer) als zelfstandige parochie, maar wel vieren we 150 jaar RK Kerk in Neede. Bladerend en lezend in het jubileumboek dat in 1997 is uitgegeven krijgen we het beeld van een enthousiaste en betrokken gemeenschap die in allerlei verschillende vieringen en activiteiten kleur gaf aan dat jubileum.

Er is veel veranderd sinds 1997. Ook pastoor De Jong geeft dit duidelijk aan in zijn pastorale column (pagina 1). Hij noemt terecht het belang van vertrouwen. Maar hij geeft ook aan dat de Heer grondpersoneel nodig om Zijn Boodschap ingang te laten vinden in deze tijd en in deze omgeving.

In onze Needse geloofsgemeenschap zien we grondpersoneel (vrijwilligers) met al heel veel dienstjaren en die eigenlijk het stokje wel wil overdragen. Maar aan wie? De geloofsgemeenschap die in 1997 het 125-jarig jubileum vierde is langzaam afgebrokkeld. Het pastorale team wordt in 2019 kleiner (pastor Droste en diaken Peters gaan met pensioen). Dat kleinere team (3 fte's) zal de sacramenten blijven verzorgen en vieringen verzorgen in de eucharistische centra (Groenlo en Lichtenvoorde) en in de 14 andere locaties van St. Paulus en St. Ludger. Willen we nog met regelmaat vieren, dan moeten we zelf meer vieringen verzorgen of moeten reizen naar of samenwerken met buurlocaties.

Hoe zien onze geloofsgemeenschap er in 2022 uit? Hoe vieren we straks ons jubileum? Zijn we verder afgebrokkeld of lukt het ons om de bakens te verzetten

en nieuw toekomstperspectief te zien. Daarover willen de locatieraad en pastoraatsgroep van de locatie H. Caecilia Neede graag met u van gedachten wisselen op maandag 8 oktober.

Wellicht had u deze datum al genoteerd na onze eerste aankondiging in de Pinksterbinding. U ontvangt medio september een persoonlijke uitnodiging.

---

## KLUSSENGROEP

**I**n de afgelopen periode hebben onze vrijwilligers van de klussengroep rondom de kerk en de kerkhof er voor gezorgd dat alles er weer fraai bij ligt. Al het groen en de paden en perken op het kerkhof en bij de kerk zijn weer bijgewerkt zodat het er weer goed uitziet. Ook heeft Bennie Emaus, onze schilder, weer het nodige schilderwerk gedaan op ons kerkhof. Het houtwerk heeft een beurt gehad waar nodig en de poort is ook weer voorzien van een nieuwe verflaag. Onze klussengroep is een gezellig groepje die met veel plezier diverse werkzaamheden voor onze geloofsgemeenschap doen. Zij klussen op de 2e en de 4e woensdagmorgen van de maand van 9.00 tot 12.00 uur.

Het is helaas wel zo, gaven zij aan, dat de groep wat aan de kleine kant is. Zij zouden graag zien dat er wat nieuwe mensen zich komen melden om deze groep te versterken, om de werkzaamheden te verlichten en de gezelligheid te verhogen. Hun vraag is dan ook duidelijk: wie komt onze klussengroep versterken?

Het maakt niet uit of u jong grijs of grijs op leeftijd bent. Lekker bezig zijn in de buitenlucht is al een reden om mee te doen. U mag zich aanmelden bij Tonnie Bolster (contactgegevens achterin Binding) of bij Frans Thuinte (tel. 0545-292903). Alvast van harte welkom!

In de komende periode zal worden begonnen met het opknappen van het schilderwerk rondom de pastorie en de garage achter de pastorie. Ook zal er onderhoud worden gedaan aan het voegwerk van de pastorie. Met name de westgevel heeft veel te verduren gehad van de weersinvloeden. Wij houden u voor zover mogelijk op de hoogte van de diverse activiteiten van deze klussengroep.

**Met vriendelijke klussengroet,  
Fons Kox, voorzitter locatieraad**

## NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE

### VERSLAG LOURDESREIS (28 APRIL – 5 MEI)

**O**p zaterdag 28 april zijn we met een groep van 33 parochianen naar Lourdes vertrokken. Vroeg in de morgen werden door Pastoor de Jong gezegend en hebben een aantal wegbrengers ons uitgezwaaid. Na een voorspoedige bus en later treinreis kwamen we om 17.20 uur aan in Lourdes.

In het hotel hebben we ingecheckt en hadden we ons welkomstdiner. 's Avonds was er geen programma en konden we dus lekker op tijd bed in, na een lange reisdag.

Op zondag zijn een aantal van de groep naar de Laudens, kerkelijk ochtendgebed, geweest. Toen de groep weer compleet was hebben we een rondwandeling gemaakt over de heiligdommen. We hadden een priesterstudent, Erik Rozeman, in ons midden die in onze groep stage liep. Hij heeft al eerder een langere tijd in Lourdes verbleven en kon ons veel vertellen. Helaas liet het weer ons in de steek en hebben we het kort gehouden. Na de lunch stond de stadswandeling gepland maar door het slechte weer was er een alternatief geregeld dat we in de bioscoop de film over het leven van Bernadette konden kijken. Hier hadden we nog wel een hele tijd over kunnen napraten maar we moesten meteen door naar de Bernadette kerk waar we de openingsviering hadden met alle 1200 Nederlanders die in Lourdes aanwezig waren.

Aansluitend passage grot en terug naar het hotel voor het diner. Ook deze avond was er geen programma en hadden de pelgrims tijd voor zichzelf.

Maandag hadden we de Eucharistie in de Pius X (ondergrondse kerk) met onze Nederlandse groep. Meteen aansluitend hebben we een groepsfoto gemaakt met alle deelnemers aan de bedevaart. Een hele onderneming met 1200 mensen. Omdat mgr. Woorts op de esplanade was konden we ook meteen onze groepsfoto maken. Als verrassing kwam de hulpbisschop later ook met ons mee lunchen.

In de middag was er koffiedrinken met de hele bedevaart en aansluitend was om 17.00 uur de sacramentsprocessie. Bijzonder om met zovelen stil te zijn en het Allerheiligst Sacrament te aanbidden. Na het diner was het de avond van barmhartigheid. Hierin was mogelijkheid om een kaars op te steken en het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Op dinsdag zijn we begonnen met de H.Mis aan de Grot. Helaas was er weer de hele ochtend regen en was het dus koud en nat. Bijzonder was het voor Pastor den Hartog omdat hij samen met de twee andere jongst gewijde priesters mocht concelebreren aan het altaar. Na de viering werd het gelukkig droog en hebben we alsnog de stadswandeling kunnen lopen. We zijn wezen kijken op de begraafplaats, het cachot (waar Bernadette gewoond heeft) en de molen.

In de middag was er een catechese waarin Erik (onze stagiair) een getuigenis hield over zijn roeping naar het priesterschap en wat voor rol Lourdes daarin heeft gespeeld. Ook een van de jongeren en mgr. Woorts gaven een getuigenis.

In de avond hebben we ons klaargemaakt voor de lichtprocessie, het was een hele mooie avond met vele indrukwekkende momenten. Voor enkele was het de eerste maal dat ze dit mochten beleven.

In Lourdes is op zondag en woensdag de Internationale Hoogmis. Op woensdag was mgr. Woorts hoofdcelebrant. Hij deed de Mis in het Frans, er waren vele nationaliteiten in Lourdes. In totaal waren er 8000 mensen in de grote ondergrondse kerk. Na een hele mooie en inspirerende Eucharistieviering was er tijd voor koffie en daarna alweer aan de maaltijd. Daar kwam het idee om na de lunch met een aantal pelgrims die goed te been zijn de grote kruisweg te gaan lopen. Deze beelden staan op een berg die heel steil omhoog loopt. Met veel rots ondergrond, mos en gaten in de weg een hele beklimming.

Aan het einde van de middag was de viering van de handoplegging, deze viering is altijd heel indrukwekkend omdat je dan mag voelen dat God bij je is en doordat de priester je de handen oplegt geeft hij de boodschap van God door. De beschermende handen van de Heer zijn altijd boven ons hoofd.

Donderdag is altijd de dag van de excursie en er waren twee mogelijkheden. Een aantal zijn met Pastor den Hartog naar Batres geweest, een dorpje dichtbij Lourdes waar Bernadette schapen heeft gehoed. Het grootste gedeelte van de groep is in de bus een rondrit gaan maken. Eerst naar Lac de Lourdes, ook vandaag weer regen en kon je er niet veel dus in de bus gebleven. Toen een rit door de Pyreneeën en zijn we boven op Cold Du Solour gestopt. (Deze berg is bekend van de Tour de France etappe). Na een heerlijke warm kopje koffie en een lunchpakket uit het hotel zijn we onze reis vervolgd naar Saint Savin, dit is een klein plaatsje waar we een kerkje hebben bekeken. Al met al waren we om 15.30 uur terug in het natte Lourdes. Ook de achterblijvers hebben een mooie dag gehad in souvenirs kopen, in de baden gaan en kaars aansteken.

Vrijdag is alweer de laatste volle dag, we zijn om 10.30 uur begonnen met onze eigen parochie viering. We zaten in een kleine kapel en Pastor den Hartog ging voor in de Eucharistieviering. Marc en Erik dienden en een aantal van de groep deden de 1e lezing, de voorbede en het slotgedicht. Hierin hebben we de intenties meegenomen waarin ons gebed was gevraagd. Het was een hele mooie intieme viering. In de middag hebben we met een klein groepje de kleine kruisweg gebeden en aansluitend door de grot om de intenties van de ochtend bij Maria in de grot achter te laten.

Tijdens het diner hebben we stil gestaan bij 4 mei en zijn we 2 minuten stil geweest. Na het diner hebben we onze souvenirs opgehaald van de kamers en hebben we in het zaaltje van het hotel samen koffie gedronken en heeft Pastor den Hartog de devotionalia gezegend. Ook hebben we stil gestaan bij het afscheid van Joke. Na vele jaren heeft ze aangegeven niet meer mee te gaan als hotel-leider. Namens de groep hebben we haar een cadeau aangeboden en nog wat samen gedronken.

En toen was het zaterdag, alweer de dag dat we terug gaan naar huis. We hebben een mooie bedevaart gehad. We hebben mooie momenten gehad, vele gesprekken gevoerd, samen gehuild maar ook heel veel samen gelachen. We hebben wij Maria mogen zijn, onze zorgen mogen uitspreken, haar gevraagd voor kracht en steun voor ons en voor allen die met ons in gebed verbonden zijn geweest.

We kijken allemaal terug op een hele mooie week en hopen dat iedereen de vreugde die we in Lourdes hebben mogen voelen nog lang bij zich mag dragen.

### DANK U WEL!

Middels dit berichtje bedank ik iedereen welgemeend voor de vele hartelijke en oprechte welkomstwensen. De vele kaartjes, mailtjes, berichtjes, post en vindingrijke cadeautjes die mij bereikt hebben. Uit alles spreekt zorgzaamheid, blijdschap en vertrouwen.

7 – juli / augustus 2018

Ook dank voor uw aanwezigheid tijdens de presentatieviering en de handen die geschud zijn. Het doet goed om op deze wijze te mogen beginnen aan een opdracht in onze zestien geloofsgemeenschappen. Ik hoop u in de komende tijd ook allemaal nog eens persoonlijk te ontmoeten en beter te leren kennen.

Mag ik u vragen om te blijven bidden voor een vruchtbare samenwerking in de parochies Sint Ludger en Sint Paulus.

**Met Gods rijke zegenwens,  
Mw. C.A.M. Roetgerink, pastoraal werkster.**



De o grá-ti-as.

## NIEUWS VAN DE OECUMENE

### "ZINDAG" AAN DE BERKEL

Zaterdag 8 september wordt er, in en om "De Antonius" in Rekken, opnieuw een "Zindag" gehouden. Deze keer is gekozen voor het thema: "Water". Wie verlangt naar ontspanning, religieuze bezinning en verbondenheid is van harte welkom! De protestantse kerk "De Antonius", gelegen aan de Lindevoort 20, fungeert die dag als klooster, de natuur aan de Berkel als kloostertuin, een ruimte in "Den Hof" is dan de refter waar we eten. Een ééndags-retraite dus, zoals in een klooster, met enkele korte vieringen in het kerkje; wandelen langs de Berkel; met stilte en elkaar ontmoeten aan de tafel; samen eten en drinken en een goed gesprek.

De dag begint om 9.30 uur en duurt tot 16.00 uur. De onkosten: bedragen €10,- per persoon. De begeleiding is in handen van ds. Eveline Struijk (tel: 0545 472987) [e.strubo@gmail.com](mailto:e.strubo@gmail.com) en ds. Jet Lieftink (tel: 0545 293138 [dominee@jetlieftink.nl](mailto:dominee@jetlieftink.nl)). Opgeven kan -bij één van hen- tot uiterlijk 28 augustus.

## UIT DE WERKGROEPEN

### OPBRENGST EXTRA COLLECTES

20 mei (Pinksteren) € 94,65 Nederlandse Missionarissen

### UITGAANSDAG HERENKOOR (27 MEI)

Zondagmorgen zijn we al vroeg uit de veren om, vanaf 8.30 uur, in het Achterhuis koffie te drinken met een lekker stukje gebak van onze hof-leverancier Stroet. Om iets voor 9.00 uur naar buiten voor de groepsfoto, die traditioneel voor de kerk wordt geschoten.

Hierna bestijgen we ons stalen ros en gaan richting de "Hoonte" via de laan van Oosterhaus en komen tenslotte bij de "Mariahoeve" uit. Hier staan Dhr. en Mevr. Torbal-Zwierzynski ons op te wachten om een rondleiding door hun huis te geven. Dit werd zeer deskundig verteld door de gidsen, over de familie Oosterhaus en Achterberg die hier verblijf hielden. Deze excursie werd door iedereen zeer op prijs gesteld. Na afscheid van de familie te hebben genomen ging de tocht verder

8 – mei / juni 2018

richting... Om vervolgens langs erve Bruggink, 'n Stienboer en over het Scholtenhagen bij het trainencomplex aan te komen. Hier werd ons tijdens de koffie een lekker broodje met ham en gele worst (=kaas) geserveerd door onze "kadi"-mensen. Tevens kregen wij uitleg over de Wismar Railbus, wat best interessant was, om vervolgens, na een kleine rondleiding door de werkplaats, in de Wismar bus plaats te nemen en naar Boekelo zijn vervoerd. In Boekelo een rondleiding en bezichtiging gehad en na een broodje en een verfrissing werd de terugreis gemaakt naar het station in Haaksbergen. Nog een stukje Meimarkt gezien en dan via de Klaashuisstraat en de Urkerzijdeweg naar het Buursemeertje gegaan. Dat was voor enkelen toch wel een stukje nostalgie zo links en rechts te horen. Hier liet de telefoon van Herman het even afweten... Aan het einde van de weg stond de "Kadi"-wagen alweer klaar om de dorstige te lessen. Hier werd ons plotseling de Biecht afgenomen door kpln. Eric voor het avondmaal. Verder ging de tocht door het Haaksbergerveen richting de Peddendijk. Aan het einde van de Turfweg werd er nog een snoepronde gehouden en een verfrissing genuttigd. Ook moest het stalen ros van H van E nog even aan de oplader. Op de Kerkweg, de nieuwe overgang van de N18, nog even naar de verschillende voertuigen gezwaaid hebbende ging de tocht naar Rietmolen. Hier werd op het terras van Café van Otten een drankje aangeboden en konden we daarna meteen naar de eetzaal en plaats nemen achter een gedekte tafel. Het was de bedoeling dat wij hier de tijdens de biecht opgenomen bestellingen gingen nuttigen. Nou dat lukte best met de nodige bijgerechten en een lekker ijsje na.

Een prachtige dag, ruim 40 km gefietst, op tijd een hapje en een drankje, en de goede zorg van de organisatie. Dames Ester en Ria, heren Eric en Herman, hartelijk dank voor deze mooie dag.

**'n Koorlid**

### UITGAANSDAG DAMESKOOR (29 MEI)

Om 10.00 uur allemaal aanwezig bij het Achterhuis, Iedereen was op tijd. Het was prachtig weer dus we hadden er veel zin in.

Wat een mooie route met veel schaduw, wat met deze temperatuur (29 graden) heel prettig was. Ook hadden we een lieve chauffeur. Hij bracht 2 dames op de plek van bestemming.

Bij restaurant 't Holt in Diepen-heim was onze eerste stop. Daar kregen we een lekkere kop koffie of thee met appelgebak of beschuit met aardbeien.

Na een uurtje was het weer tijd om op de fiets te stappen. Bij Carla Slotboom aan de Karelsdijk was onze tweede stop hier mochten we onze lunch gebruiken met thee of koffie. Toen kwam de verrassing! Carla geeft vaak workshops met twijghout en wij mochten allemaal een vlinder maken. Dat was een hele operatie. Maar met wat hulp van Carla is het zeker gelukt. Maar aan alles komt een eind ook aan deze leuke bezigheid. We namen afscheid van Carla met veel bedankjes van onze kant.

We gingen nu richting Neede waar een bezoek aan de olifant was gepland. Maar helaas ging dat niet door. Het weer liet dat even niet toe.

We zijn doorgefietst naar de Mölle. Daar hebben we genoten van een heerlijk diner. Ook Johan onze dirigent was hier bij aanwezig. Na het diner ging iedereen weer huiswaarts.

Ik wil namens alle dames de organisatie (Thea, Marietje en Betsie) bedanken voor deze geweldige dag en Hennie onze chauffeur. Bedankt!

**Een koorlid.**

## UIT DE BRIEVENBUS

### BEDEVAART KEVELAER 2018: "ZOEK VREDE!"

HAAKSBERGSE PROCESSIE NAAR KEVELAER

Bedevaart op zaterdag 8 september:

9.15 uur	Aankomst Genadekapel/Kaarsoffer	Kaarsenkapel
10.00 uur	Grote Kruisweg	Mariapark
10.30 uur	Kleine Kruisweg	Pax-Christi
13.30 uur	H. Mis	Basiliek
16.45 uur	Lof	Kaarsenkapel
17.45 uur	Afscheidsgebed	Genadekapel

Kevelaerslof op zondag 7 oktober in de Bonifatiuskerk Veldmaat in Haaksbergen, aanvang 19.00 uur.

Bedevaart op donderdag 1 november:

10.00 uur	Pontificale Hoogmis	Basiliek
14.30 uur	Grote Kruisweg	Mariapark
14.30 uur	Kleine Kruisweg	Pax-Christi
16.45 uur	Afscheidsmoment	Genadekapel
17.00 uur	Lof	St. Antoniuskerk

Opgave voor de bedevaart van 8 september en van 1 november bij de plaatselijke broedermeester of bij de heer B. klein Rot Haaksbergen. Telefoon 053-5724699; mevr. B. Broekhuis 074-3575416; de heer H. Scharenberg 074-3575681.

## EEN DAG NIET GELACHEN...



## CONTACTGEGEVENS

**Centraal secretariaat St. Paulus** (Ma-Do: 8.30-15.00 uur Vr: 8.30-12.30 uur)  
Angela Röeling en Francis Poelhuis Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo  
☎ 0544 - 464 663 ✉ [secretariaat@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl)

### Pastoresteam:

Pastoor H.A.M. de Jong Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo  
☎ 06 - 1237 9793 ✉ [pastoordejong@stpaulusparochie.nl](mailto:pastoordejong@stpaulusparochie.nl)  
Pastor R.E.C. den Hartog ✉ [pastor.den.hartog@gmail.com](mailto:pastor.den.hartog@gmail.com)  
☎ 06 - 5733 0330 ✉ [droste@sintluder.nl](mailto:droste@sintluder.nl)  
Jos Droste (pastoraal werker) ✉ [droste@sintluder.nl](mailto:droste@sintluder.nl)  
☎ 0544 - 464 663 ✉ [pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com](mailto:pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com)  
Carla Roetgerink (pastoraal werker) ✉ [pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com](mailto:pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com)  
☎ 06 - 2073 9564 ✉ [c.peters@stpaulusparochie.nl](mailto:c.peters@stpaulusparochie.nl)  
Cor Peters (diaken)

- Voor urgente pastorale nood en ziekenzalving: ☎ 06-19017292  
(U kunt aangeven wat uw hulpvraag is en de persoon die u te woord staat, neemt contact op met een pastor. Vervolgens wordt u dan teruggebeld)
- Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ☎ 06-24855201
- Koster H. Holtkamp: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297

**Inloophuis Neede** (✉ [inloophuisneede@stpaulusparochie.nl](mailto:inloophuisneede@stpaulusparochie.nl)):  
Elke donderdag van 9.30-11.30 uur in Het Achterhuis (10-12 uur vanaf 1-1-2018)

**Locatieraad Neede** (✉ [locatieraadneede@stpaulusparochie.nl](mailto:locatieraadneede@stpaulusparochie.nl)):

Voorzitter	Fons Kox	Es 42-03	☎ 0545-286318
Secretaris	vacant		
Budgethouder	Daniël Mol	Kremersweide 17 7478 DB Diepenheim	☎ 06-22852326
Technische zaken	Tonnie Bolster	Julianastraat 39	☎ 0545-294044
<b>Pastoraatsgroep</b>	Simone Meijerink	Giffelerweg 1	☎ 0545-295396
	Gerard Bartels	Diekgraven 17	☎ 0545-296490

## VAN DE REDACTIE

Editie	Redactievergadering	Verspreidingsperiode
Septemberbinding	29 augustus	10 – 14 september
Allerheiligenbinding	10 oktober	22 – 26 oktober
Kerstbinding	28 november	10 – 14 december

Aanleveren artikelen per e-mail ([redactieneede@stpaulusparochie.nl](mailto:redactieneede@stpaulusparochie.nl)) of in de groene brievenbus rechts naast de ingang van het Achterhuis.

Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar.

## TENTDIENST OP 19 AUGUSTUS

Op zondag 19 augustus is er om 10.30 uur weer een Tentdienst, voorafgaande aan de SEN week. Het is weer een dienst die opgezet is door PKN-kerk en de RK-kerk.

Het thema dit jaar is ALLE MENSEN SAMEN. Het zou fijn zijn als we met velen de dienst gaan bezoeken.

Voor de kinderen is er ook speciale aandacht. Zij zullen tijdens de kindernevendienst aan het bloemschikken worden gezet om voor iemand anders een bloemstukje te maken.

De voorganger tijdens deze dienst is Pastor Nagelmaeker en het Koor Revelation uit Winterswijk verzorgt de zang. Het goede doel van de deurcollecte is het Ezelproject aan de Rondweg.

We hopen dat we u in groten getale mogen begroeten op zondag 19 augustus vanaf 10 uur met uw kinderen of kleinkinderen.

**Namens de werkgroep Tentdienst,  
Greet Beumer en Ery Bolster**

## VAKANTIEWENS

De vakantieperiode breekt weer aan. Voor velen een uitgelezen moment van bijtanken.

Geniet van de ze mooie periode en wij wensen u allen veel plezier en behouden terugkomst.

Mocht u niet met vakantie gaan dan ook goede zomermaanden gewenst in deze prachtige omgeving.

**Redactie Binding**



### Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 43      Openingstijden:      Woensdag : 9.30 - 11.30 uur  
7161 GR Neede      Vrijdag : 18.00 - 19.00 uur

☎ 0545-286835

✉ [secretariaatneede@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaatneede@stpaulusparochie.nl)      🌐 [www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl)

Bankrek. algemeen      IBAN: NL31 RABO 0135 600 065      t.n.v. St. Paulus Neede  
Actie Kerkbalans      IBAN: NL94 RABO 0135 603 005      t.n.v. St. Paulus Neede

FAMILIE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_