

BINDING

Parochie St. Paulus

Locatie H. Caecilia Neede

56^e jaargang, no. 5.

september / oktober 2018

GELOOF, HOOP EN LIEFDE VOOR EEN (MOEDIGE) MINDERHEID

PASTORALE COLUMN SEPTEMBER 2018

In onze streken, en daarmee bedoelen we Nederland, neemt het aantal christen gelovigen af, 'de Kerk' wordt kleiner. Dat roept vragen op. Wat is wezenlijk voor christelijk geloof, voor een leven met Jezus Christus en kerkelijke verbondenheid?

Belangrijke vragen, die we ook dikwijls weer geduven wanneer deze zich aan ons opdringen. 'Nu even niet...' vandaag staat er nog van alles in onze agenda's, de kinderen, het werk, een verjaardagsfeestje, boodschappen moeten nog gedaan worden, in de tuin kijkt het onkruid je aan, etc. En toch ...

De grote vakantie en de luwe warme zomertijd ligt achter ons. Hopelijk heeft deze periode ons goed gedaan? Een nieuw school- en werkjaar in de kerk ligt voor ons open. Het leven herneemt haar dagelijkse ritme. En dan zijn daar die vragen! Wat is wezenlijk voor ons geloof, voor een leven met Jezus en wat is de rol van kerkelijke verbondenheid?

Met een kleine groep mensen zijn we bezig om in het voorjaar 2019 een impulsavond te organiseren met het thema 'Wat geloven we zelf? Dit is voortgekomen uit de vraag vanuit het alledaagse leven van jonge ouders naar geloofsopvoeding. Maar als we geloof willen doorgeven moeten we wellicht ons eerst bewust te binnen brengen wat we zelf geloven? En ons verdiepen in de vraag wat we

Overzicht vieringen	3
Familieberichten	5
Vrijwilligersavond op zaterdag 24 november ..	5
Terugblik op de Paulusdag	6
Aanmelden 1 ^e communie..	6
Vormselvoorbereiding	7
Ontmoetingsavond met Moslinggemeenschap	7
Terugblik op Tentdienst ...	7
Oecum. Vredesdienst	8
Extra collectes	8
Soosmiddag 20 september	8
Sam's kledingactie op 5 en 6 oktober	9
Muziek- en zangconcert op 2 december	9
Week tegen eenzaamheid in het Inloophuis	9
Bedevaart Kevelaer	10
WIN zoekt maatjes	10
Contactgegevens	11
Van de redactie	11
Locatieavond op maandag 8 oktober	12
Een dag niet gelachen...	12

willen doorgeven en wat de waarde van geloof in ons eigen leven is?

Om dat te kunnen ontdekken, - zodat het zichtbaar voor je wordt -, volgen hier een paar gedachten die we zouden kunnen meenemen in het nieuwe werk/schooljaar:

1. Stilte in jezelf!
2. Kijken naar de horizon
3. Vertrouwen
4. God redt eerst, dan geeft Hij en dan vraagt Hij

Stilte en retraite, ver weg tijdens een vakantie, maar ook dagelijks dichtbij in de mooie Achterhoek. Het is een (levens)kunst om gedurende je dag korte retraite-momenten in te plannen. Dat betekent dat je bewust afstand neemt van alle drukte om je heen en je met open ontvankelijke houding zoekt naar God in de stilte. Jezus deed het ook (lees Marcus 1). Vroeg in de ochtend stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek (in de Statenvertaling staat hier 'woeste plek') om daar te bidden. Weg uit het georganiseerde leven, in direct contact met God, de Vader. Gewoon een gesprek over alles wat je bezighoudt (...).

In zeven (symbolisch getal van volheid) minuten kun je je ademhaling/ levensadem al tot rust brengen! Ook is de handreiking van Wil Derkse het proberen waard: *Een halfuur stilte per dag Een stille avond per week Een stille dag per maand Een stil weekend per kwartaal Een stille week per jaar*

Wandel eens op de tekst: 'Uw genade is mij genoeg'. En kijk eens naar de horizon in plaats van gefocust op dat wat er op zo'n vijf meter binnen handbereik ligt.

Er komt stilte in je hoofd. Je ballast wordt minder zwaar. Mensen die een focus hebben in de verte, kunnen zwaardere lasten beter dragen. Ze weten waar ze heen gaan en ze weten zich onderdeel van een groter geheel. Je ziel groeit. Wie zich focust op de ruimte gevende God gaat spontaan danken en zingen, zoals David in de psalmen. (Psalm 4:2) Een horizonlijn geeft perspectief en diepte aan een beeld.

Oefen heel praktisch door niet naar de grond te kijken, maar met je hoofd omhoog te lopen. Kijk niet alleen naar de fysieke horizon, maar ook naar de geestelijke horizon.

Welk perspectief heb jij bij God? Durf de horizon in jezelf en de ander te zien: ben jij beperkt, of heb je meer in je dan je zelf kon vermoeden?

Een dankbaar antwoord op een gulle Gever die God is, past in een christelijk leven. Christenen die enkel 'verplichtingen' navolgen, missen iets in de persoonlijke ervaring met God die de 'onze Vader' is. Ik moet dit, ik moet dat én dat... enkel verplichtingen. Het fundament van deze verplichtingen is de Liefde van God de Vader, die eerst geeft en dan vraagt. In voorbereiding op de sacramenten Eerste Communie en Heilig Vormsel willen we dit o.a. graag delen met de kinderen.

De wet voor de relatie stellen, helpt ons niet op onze geloofsweg. Hoe kan een jongere beslissen om christen te worden, als we vertrekken vanuit de eisen, taken, inzet, en niet vanuit de verlossing en de Heilige Geest als Helper en Trooster? Dankbaarheid is een karakteristieke eigenschap van een hart dat bezocht is door

de Heilige Geest; om God te gehoorzamen moet je allereerst zijn Gaven in herinnering houden.

Als minderheid hebben we elkaar nodig om deze waarden te blijven delen en is het wezenlijk voor ons christelijk geloof, voor een leven met Jezus Christus en in kerkelijke verbondenheid met elkaar. Durf over grenzen heen te kijken, zoek elkaar op en vertrouw op Hem, die eerst geeft en dan vraagt. Maar ons nooit zal overvragen, omdat Hij ons kent. Dat is prachtig en bemoedigt ons! Dat God altijd geprezen mag worden om alles wat Hij heeft gedaan, doet en zal doen in ons! Waarderen wij het beeld van de Kerk als netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde. Wij zijn - als kleiner wordende groep - geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer, en ons ook met anderen te verbinden.

Ik wens u allen een jaar vol ruimte, vreugde, dankbaarheid en moed!

**Namens het pastoraal team,
Carla Roetgerink, pastoraal werkster**

OVERZICHT VIERINGEN

<u>24e zondag door het jaar</u>			
zo 16 sep	9:00	Rietmolen	Woord en Communieviering Pastoraal werkster C. Roetgerink
zo 16 sep	10:00	Neede	Oecumenische vredesdienst (in RK Kerk) Pastor J. Droste en ds. M. Andela-Hofstede RK Dames- en Herenchoor Zie blz. 8
zo 16 sep	10:30	Groenlo	Eucharistieviering Rector P. Kuipers
zo 16 sep	10:30	Eibergen	Eucharistieviering Pastoor H. de Jong
do 20 sep	14:00	Neede	Gezellige middag Seniorensoos (Zaal Hassink) Zie blz. 8

<u>25e zondag door het jaar</u>			
22/23 sep		Neede	Geen weekendviering
zo 23 sep	9:00	Eibergen	Eucharistieviering Pastoor H. de Jong
zo 23 sep	10:30	Groenlo	Eucharistieviering Pastoor H. de Jong
do 27 sep	9:00	Eibergen	Eucharistieviering Pastor R. den Hartog
vr 28 sep	14:30	Neede	Oecumenische gebedsdienst voor ouderen (Grote Kerk) Ds. W. Andela

<u>26e zondag door het jaar</u>			
za 29 sep	19:00	Neede	Eucharistieviering Pastoor H. de Jong Herenchoor 2e collecte: Pax
zo 30 sep	9:00	Rietmolen	Woord en Communieviering Pastoraal werkster C. Roetgerink

zo 30 sep	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastor R. den Hartog
zo 30 sep	10:30	Eibergen	Oecumenische Vredesdienst	Pastoraal werkster C. Roetgerink en Ds. Struijk
di 2 okt	19:00	Neede	Rozenkransgebed	
do 4 okt	9:00	Eibergen	Eucharistieviering 8.30 u Aanbidding	Pastor R. den Hartog
vr 5 okt	20:00	Neede	Sam's kledingactie (tot 21u)	Zie blz. 9
<u>27e zondag door het jaar</u>				
za 6 okt	11:00	Neede	Sam's kledingactie (tot 12u)	Zie blz. 9
zo 7 okt	10:30	Neede	Woord en Communieviering Herenchoor	Werkgroep Vieringen
zo 7 okt	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
zo 7 okt	17:00	Groenlo	Marialof	Pastor R. den Hartog
zo 7 okt	19:00	Eibergen	Rozenkrans voor de Vrede	Werkgroep
ma 8 okt	20:00	Neede	Bijeenkomst over de toekomst van de kerk in Neede (in het Achterhuis).	Zie blz. 12
di 9 okt	19:00	Neede	Mariaviering Dameschoor	Inloop vanaf 19.30 uur Werkgroep Vieringen
wo 10 okt	9:00	Neede	Eucharistieviering	Pastor R. den Hartog
wo 10 okt		Neede	Redactievergadering Binding (kopij inleveren!)	
do 11 okt	9:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
<u>28e zondag door het jaar</u>				
za 13 okt	19:00	Eibergen	Woord en Communieviering	Pastor J. Droste
za 13 okt	19:30	Rietmolen	Eucharistieviering	Pastor R. den Hartog
zo 14 okt	9:00	Neede	Eucharistieviering Herenchoor	Pastoor H. de Jong
zo 14 okt	10:30	Groenlo	Eucharistieviering Calixtusfeest	Pastoor H. de Jong
zo 14 okt	13:00	Neede	Dooptieviering	Pastoor H. de Jong
di 16 okt	19:00	Neede	Rozenkransgebed	
do 18 okt	9:00	Rietmolen	Eucharistieviering	Pastor R. den Hartog
do 18 okt	14:00	Neede	Seniorensoos (in het Achterhuis)	
<u>29e zondag door het jaar</u>				
za 20 okt	19:00	Neede	Woord en Communieviering Dameschoor 2e collectes: Missio Wereldmissiedag	Werkgroep Vieringen

zo 21 okt	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastor R. den Hartog
zo 21 okt	10:30	Eibergen	Woord en Communieviering	Werkgroep
di 23 okt	19:00	Neede	Rozenkransgebed	
vr 26 okt	14:30	Neede	Oecumenische gebedsdienst voor ouderen (Grote Kerk)	

30e zondag door het jaar

27/28 okt		Neede	Geen weekendviering	
za 27 okt	19:30	Rietmolen	Woord en Communieviering	Pastoraal werker J. Droste
zo 28 okt	9:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
zo 28 okt	10:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
zo 28 okt	13:00	Eibergen	Dooptviering	Pastoor H. de Jong
di 30 okt	19:00	Neede	Rozenkransgebed	

In de komende weken:

<i>Allerheiligen</i>				
do 1 nov	19:00	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong
<i>Allerzielen</i>				
vr 2 nov	19:00	Neede	Woorddienst Herenkoor	Werkgroep
3/4 nov				
zo 11 nov	9:00	Neede	Geen weekendviering Eucharistieviering Dameskoor	Pastor R. den Hartog
wo 14 nov	9:00	Neede	Eucharistieviering	Pastoor H. de Jong

FAMILIEBERICHTEN

Overleden

24-06 Dhr. C.J.S. Assink, Henry Dunantweg 66, 81 jaar

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

VRIJWILLIGERSAVOND OP ZATERDAG 24 NOVEMBER

Eens in de drie jaar organiseren we voor onze vrijwilligers (met partner) een gezellige avond, als een blijk van waardering voor de inzet voor de parochie. Dit jaar is het weer zover!

Op zaterdag 24 november is om 19.00 uur de jaarlijkse Caeciliaviering (dit jaar een Woord- en Communieviering verzorgd door de Werkgroep Vieringen). Na die viering gaan we naar De Olde Mölle voor een gezellige avond.

In de volgende Binding krijgt u meer informatie over die avond. Reserveert u alvast deze avond in uw agenda?

NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE

TERUGBLIK OP DE 7^E ST. PAULUSDAG (IN EIBERGEN)

De Paulusdag op zondag 24 juni begon met een Eucharistieviering in een volle Mattheuskerk. Voorganger was pastoor De Jong. Aan deze mooie viering werd medewerking verleend door het projectkoor Laudate Dominum en door vertegenwoordigers uit de andere locaties.

Pastoor De Jong memoreerde dat Eibergen de hekkensluis is van de eerste serie Paulusdagen. Zeven Paulusdagen zitten er op. Het project wordt nu geëvalueerd. Bij de eerste Paulusdag gingen nog vijf pastores voor in de Eucharistieviering, nu was hij de enige. Hij verontschuldigde de andere pastores om hun afwezigheid vanwege werkzaamheden elders of eerder aangevane verplichtingen. Na de viering werden in de pastorietuin tijdens het nuttigen van broodjes met koffie/thee de nodige verhalen en weetjes uitgewisseld. Hierna waren er diverse activiteiten. Alwine glas in lood legde uit hoe men een raamwerk in elkaar zet en wat 'fusen' is: het smelten van glas door middel van hogere temperaturen. Hiermee kunnen o.a. mooie sieraden en schalen worden gemaakt. In botenhuis 't Vonder werd in vogelvlucht de geschiedenis en de huidige Berkelvaart uit de doeken gedaan. De Scouting liet zien hoe een schommel te pionieren is en te gebruiken met meerdere personen tegelijk. Voor de gezelligheid en muzikaliteit zorgde de "Djambe Joy" groep uit Eibergen. Ze inspireerden omstanders om een jambe te pakken en mee te trommelen.

De heer Slotman (vice-voorzitter van het parochiebestuur) dankte Thea Butterhoff met haar groep voor de organisatie van het geheel en zette haar in de bloemetjes. Het bleef die dag droog!

VOOR 1 OKTOBER

AANMELDEN VOOR EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2019

In de Paastijd 2019 zullen de communievieringen plaatsvinden in de parochies St. Paulus en St. Ludger. De voorbereidingen voor ouders en kinderen daarvoor starten in januari 2019.

Aanmelden uiterlijk tot 1 oktober 2018 in verband met de voorbereidingen en indelingen in de parochies. Hiervoor kan het aanmeldingsformulier worden gebruikt dat op de website staat.

Ook achter in de kerken liggen enkele exemplaren. Aanmelden gaat door dit formulier -digitaal of per post-, te sturen aan het Centraal Secretariaat en de kosten over te maken op het rekeningnummer dat erop vermeld staat.

Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

E-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl

E-mail: secretariaat@sintludger.nl

Voor vragen kunt u gerust bellen: tel. 0544 - 46 46 63

Wij willen ons van harte inzetten zodat kinderen in onze parochies hun Eerste Heilige Communie goed voorbereid kunnen ontvangen.

We zien uw aanmelding graag tegemoet.

**Namens het pastoraal team St. Ludger en St. Paulus,
C.A.M. Roetgerink, pastoraal werkster.**

VORMSELVOORBEREIDING IS GESTART

We zijn deze maand gestart met het voorbereidingstraject voor de vormelingen met een informatieavond (op 5 september in Lichtenvoorde en op 6 september in Beltrum).

In november 2018 zullen de vormselvieringen al plaatsvinden in de parochies St. Paulus en St. Ludger.

Tijdens de korte voorbereidingsperiode zullen we tijdens de bijeenkomsten gebruik maken van een werkboek 'Vormselkracht' en gaan we o.a. samen een film kijken en trekken we erop uit met een huifkar van de ene naar de andere parochie!



20 SEPT.: ONTMOETINGSAVOND MET MOSLIMGEMEENSCHAP

Onze samenleving: Hoe komen we van naast elkaar leven tot met elkaar leven?

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie organiseert opnieuw een ontmoetingsavond met de moslimgemeenschap. In 2017 waren ongeveer 25 mensen te gast in het Islamitische Gebedshuis van Groenlo. We werden daar zeer gastvrij ontvangen.

De tweede ontmoetingsavond vindt plaats op donderdag 20 september in de Molenberg in Groenlo, zaal 't Kormelink, aan de Ziekenhuisstraat.

U bent vanaf 19.00 uur welkom voor koffie/thee.

Om 19.30 uur zal, in overleg met de moslimgemeenschap van Groenlo, dhr. Saïd Bouharrou een inleiding verzorgen over het thema van de avond. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. De avond zal uiterlijk 22.00 uur afgesloten worden.

Wij verzoeken u zich uiterlijk maandag 17 september aan te melden bij Peter Müller, ☎ 0544-463045, maar liever via de mail: pjamueller@gmail.com.

Over de inleider: Saïd Bouharrou heeft in 2015 de Burgemeester Dalesprijs in ontvangst mogen nemen vanwege zijn uitzonderlijke inzet tegen discriminatie en racisme.

Pax, de interkerkelijke vredesbeweging, heeft hem de titel "bruggenbouwer" verleend voor zijn initiatief om te komen tot een Vredesverklaring van Nijmegen.

Hij is tevens initiatiefnemer van Vredesmanifestatie de Dam, de succesvolle dialoog Joden-Moslims Netwerklub, de succesvolle dialoog Christenen-Moslims Netwerklub, de Commissie Moskeebesturen Nijmegen, het Samenwerkingsverband Moskeeën Oost Nederland en Emancipatie Moskeebesturen en mede-initiatiefnemer van het Convenant Veiligheid Moskeeën Nederland en de Nederlandse imamopleiding aan de VU. Hij is voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland en als zodanig een vaker gevraagde gast in actualiteitenprogramma's.

NIEUWS VAN DE OECUMENE

TENTDIENST: ALLE MENSEN SAMEN

Zondag 19 augustus was het weer zover, er was weer een tentdienst. Voor een volle tent zong het koor Revolution de sterren van de hemel. Pastor

7 – september / oktober 2018

Nagelmaker ging voor en verder was het een afwisseling van zang, lezingen, teksten en gebeden.

Natuurlijk waren er verbeterpunten, dingen die niet vlekkeloos liepen maar over het algemeen was het een goede viering met als Thema de bruiloft in Kanaa. Jezus die met zijn moeder naar de bruiloft ging en daar één van zijn eerste wonderen verrichtte. Hij maakte van water wijn, want wat is een bruiloft zonder wijn? Dat is net als SEN feesten zonder bier. De kinderen gingen in de tent bloemstukjes knutselen, ook dat had te maken met het thema 'Alle Mensen Samen'. Bloemen horen bij een feest. De bloemen versiergroep had het thema ook mooi uitgewerkt, zelfs met zes teilen water om te laten veranderen in wijn.

Voor de tentcollecte hadden we gekozen voor het ezeltjes project, Petra Ribbers heeft dat mooi uitgelegd en de collecte opbrengst was dan ook 360 euro, wat ze goed kunnen gebruiken.

We kunnen terug kijken op een goede dienst. Bakker Stroet bedanken we nog voor de lekkere traktatie en Carla Thuinte voor het bloemschikken met de kinderen. De deurcollecte heeft ook nog eens 240 euro opgeleverd. We hopen iedereen terug te zien op 25 augustus 2019 voor de volgende tentdienst.

Namens de werkgroep, Ery Bolster

OECUMENISCHE VREDESDIENST

Op 16 september is er een oecumenische vredesdienst in onze kerk. De dienst begint om 10.00 uur.

Thema van de dienst: "Generaties voor vrede"

Voorgangers zijn: ds. M. Andela-Hofstede - pastor J. Droste

Zang: R.K. dames- en herenkor.

De eindcollecte is bestemd voor het vredeswerk van de Pax.

UIT DE WERKGROEPEN

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

26 augustus

€ 102,05 Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA)

SOOSMIDDAG OP 20 SEPTEMBER

Na de zomer beginnen we altijd met een gezellige middag. Deze gezellige middag is op donderdag 20 september. Om 14.00 uur bent u van harte welkom in Café-Restaurant Hassink, G.L. Rutgersweg 41 te Noordijk.

We beginnen met een kopje koffie of thee en een heerlijke verrassing. Voor deze middag zorgen "de Flierefluiter" voor muziek en verder vermaak. Verder wordt er gezorgd voor een hapje en drankje en ter afsluiting van deze middag laten we ons verwennen met een heerlijk buffet.

Dit alles duurt ongeveer tot 19.00 uur.

Voor vervoer kunt u de Vlearmoebesbus bellen (☎ 06-57326873), doe dit tijdig.

Willy Klein Nijhuis (☎ 0545-292177)

8 – september / oktober 2018

5 EN 6 OKTOBER: SAM'S KLEDINGACTIE IN NEEDE

De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in Neede vindt dit najaar weer plaats op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober. Het inleverpunt is de R.K. Kerk (portaal van de kerk) te Neede. Inleveren kan op vrijdag van 20.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur.

De opbrengst komt ten goede van Cordaid Mensen in Nood.

Lees hier meer over op <https://www.samskledingactie.nl>.

MUZIEK- EN ZANGCONCERT OP ZONDAG 2 DECEMBER

Op zondagmorgen 2 december, eerste adventsweekend voor Kerst, verzorgt het Dames- en Herenkor samen met de band de 'ZoZo Mannen' een muzikale ochtend in onze kerk.

Het Dames- en Herenkor en de ZoZo Mannen zullen afwisselend meerstemmige muziek en zang ten gehore brengen.

De band bestaat uit 5 amateurmuzikanten die zichzelf begeleiden met twee akoestische gitaren, bas en slagwerk. Zij staan bekend om hun meerstemmige en rustige repertoire. Zij brengen een scala aan nummers ten gehore die bij menigeen van u bekend zullen zijn, waaronder ook diverse kerstnummers. Hierbij worden zij ondersteund door het Dames- en Herenkor.

Het concert begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur.

De entree is gratis. Om de kosten voor deze morgen te kunnen dragen vragen wij u om een vrijwillige bijdrage.

Wij hopen u zondag 2 december te mogen begroeten, en u mag genieten van deze muzikale bijeenkomst. In de volgende Binding volgt meer informatie.

Fons Kox, voorzitter locatieraad

INLOOPHUIS NEEDE

WEEK TEGEN EENZAAMHEID

In het kader van de Week tegen eenzaamheid (27 september t/m 6 oktober) hebben we, net als in 2017, twee maatschappelijke organisaties uitgenodigd om tijdens een inloopochtend over hun werk te vertellen.

Op 27 september is het VoorMekaar Team te gast. Zij komen bij mensen thuis en voeren keukentafelgesprekken om te zien aan welke hulp behoefte is.

Op 4 oktober komt de stichting Schuldhulp Op Maat op bezoek. Financiële problemen zorgen vaak voor een (sociaal) isolement. Welke ervaringen heeft Schuldhulpmaatje hiermee in hun werkgebied (gemeente Berkelland en Oost Gelre) en wat kan zij voor mensen betekenen?

Beide presentaties zijn tijdens de reguliere openingstijden van het Inloophuis Neede (van 10 tot 12 uur in de Grote Zaal van "Het Achterhuis"). De presentaties beginnen beide ochtenden om 11.00 uur. U bent van harte welkom om aan te schuiven om eens kennis te maken met het Inloophuis Neede en de presentaties bij te wonen!

OKTOBER ROZENKRANSMAND

De maand oktober wordt ook wel de Rozenkransmaand genoemd. Het gebed van de rozenkrans wordt door miljoenen mensen over de hele wereld dagelijks gebeden. In al zijn eenvoud is dit een heel krachtig gebed. Het gaat niet om het gedachteloos opdreunen van Weesgegroeten, maar om het met aandacht herhalen van het Bijbelse gebed (zie Lucas 1, 28 e.v.) en het stilstaan bij gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Deze momenten noemen we 'geheimen' of 'mysterieën'. Stap voor stap proberen we tot ons door te laten dringen wat de Heer voor ons heeft gedaan en doet. Omdat Maria zo dicht bij Jezus is in de hemel, vragen we haar voor ons te bidden.

In Neede is er in oktober elke dinsdagavond Rozenkransgebed en een Mariaviering op de 2^e dinsdag van oktober (zie 'Overzicht vieringen').

In de basiliek in Groenlo is er in oktober wekelijks Rozenkransgebed op dinsdagmorgen om 8.30u. Verder is daar Marialof op 7 en 28 oktober om 17.00u.

UIT DE BRIEVENBUS

BEDEVAART KEVELAER 2018: "ZOEK VREDE!"

HAAKSBERGSE PROCESSIE NAAR KEVELAER

Kevelaerslof op zondag 7 oktober in de Bonifatiuskerk Veldmaat in Haaksbergen, aanvang 19.00 uur.

Bedevaart op donderdag 1 november: 10.00u: Pontificale Hoogmis (Basiliek), 14.30u: Grote Kruisweg (Mariapark), 14.30u: Kleine Kruisweg (Pax-Christi), 16.45u: Afscheidsmoment (Genadekapel), 17.00u: Lof (St. Antoniuskerk)

Opgave voor de bedevaart van 1 nov. bij Ida Lansink, Azaleastraat 4 in Neede.

WIN HEEFT DRINGEND NIEUWE MAATJES NODIG

WIN (Werkgroep Integratie Neede) bestaat uit een groep zeer enthousiaste vrijwilligers die statushouders ondersteunen bij hun komst in Neede. Maatjes staan er zo niet alleen voor, maar ondersteunen ook elkaar. WIN heeft nu te weinig maatjes.

Statushouders worden bij hun komst begeleid door een professionele organisatie, die alle formaliteiten afhandelt. Dat hoeven maatjes dus niet te doen. Ook kunnen maatjes ten allen tijden terugvallen op een klantmanager van de sociale dienst. Een maatje doet niet meer en minder dan de statushouder wegwijs maken in Neede en probeert statushouders in contact te brengen met landgenoten en Needenaren. Het maatje signaleert eventuele problemen en brengt zondig de statushouder in contact met de professionals.

De WIN-maatjes komen maandelijks bij elkaar om ervaringen uit te wisselen of problemen te bespreken. Op www.win-neede.nl vind je de namen van de nu werkzame maatjes en andere informatie over WIN.

Wil je meedoen, stuur dan een mail naar info@win-neede.nl of bel met Nico Niessen (06-29602077).

CONTACTGEGEVENS

Centraal secretariaat St. Paulus (Ma-Do: 8.30-15.00 uur Vr: 8.30-12.30 uur)
Angela Röeling en Francis Poelhuis Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
☎ 0544 - 464 663 ✉ secretariaat@stpaulusparochie.nl

Pastoresteam:

Pastoor H.A.M. de Jong Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
☎ 06 - 1237 9793 ✉ pastoordejong@stpaulusparochie.nl

Pastor R.E.C. den Hartog
☎ 06 - 5733 0330 ✉ pastor.den.hartog@gmail.com

Jos Droste (pastoraal werker)
☎ 0544 - 464 663 ✉ droste@sintluder.nl

Carla Roetgerink (pastoraal werker)
☎ 06 - 2073 9564 ✉ pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com

Cor Peters (diaken)
✉ c.peters@stpaulusparochie.nl

- Voor urgente pastorale nood en ziekenzalving: ☎ 06-19017292
(U kunt aangeven wat uw hulpvraag is en de persoon die u te woord staat, neemt contact op met een pastor. Vervolgens wordt u dan teruggebeld)
- Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ☎ 06-24855201
- Koster H. Holtkamp: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297

Inloophuis Neede (✉ inloophuisneede@stpaulusparochie.nl):

Elke donderdag van 10.00-12.00 uur in Het Achterhuis

Locatieraad Neede (✉ locatieraadneede@stpaulusparochie.nl):

Voorzitter Fons Kox Es 42-03 ☎ 0545-286318

Secretaris vacant

Budgethouder Daniël Mol Kremersweide 17 ☎ 06-22852326
7478 DB Diepenheim

Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 ☎ 0545-294044

Pastoraatsgroep Simone Meijerink Giffelerweg 1 ☎ 0545-295396

Gerard Bartels Diekgraven 17 ☎ 0545-296490

VAN DE REDACTIE

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode

Allerheiligenbinding 10 oktober 22 - 26 oktober

Kerstbinding 28 november 10 - 14 december

Aanleveren artikelen per e-mail (redactieneede@stpaulusparochie.nl) of in de groene brievenbus rechts naast de ingang van het Achterhuis.

Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar.

LOCATIEAVOND OP MAANDAG 8 OKTOBER

Bij deze Binding ontving u waarschijnlijk ook een brief met een uitnodiging voor de locatieavond op maandag 8 oktober over de toekomst van de kerk in Neede. Deze uitnodiging hadden we ook alleen in Binding kunnen publiceren, maar we willen zoveel mogelijk parochianen bereiken; ook parochianen die niet de hele Binding lezen. Heeft u geen brief ontvangen, of bent u de brief kwijt? De brief staat ook op de website van de parochie (www.stpaulusparochie.nl, knop 'Nieuws', nieuwsbericht van 07-09-2018) en hangt op het prikbord achterin de kerk.



Als locatieraad en pastoraatsgroep willen met u van gedachten wisselen over onze zorgen over de toekomst van onze kerk in Neede. De gespreksleider die avond is diaken Cor Peters.

We zien u daarom graag op maandag 8 oktober in "Het Achterhuis".

Om 20.00 uur beginnen we met een presentatie en daarna gaan we hierover in gesprek. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en is er koffie en thee.

EEN DAG NIET GELACHEN...

De airconditioning in de katholieke kerk was kapot, dus er werd iemand ingehuurd om door het buizenstelsel te kruipen en de boel te repareren. Terwijl de man aan het werk is ziet hij beneden in de kerk een vrouw geknield bij het altaar bidden. Omdat de man overtuigd atheïst is, besluit hij een geintje met de vrouw uit te halen en roept naar beneden: "Hier spreekt Jezus Christus, al uw gebeden worden verhoord."

De vrouw reageert echter niet, dus hij besluit het nog een keer, deze keer iets harder, te proberen: "Dit is Jezus, zoon van God, al uw gebeden zullen worden verhoord!"

Wederom is er geen reactie van de vrouw dus de man haalt diep adem en begint nu zeer luid: "Dit is Jezus, zoon van God".

Waarop de vrouw naar boven kijkt en roept: "Kun je nu eindelijk eens een moment je mond houden? Ik ben met je moeder aan het praten!"

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 43 Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur
7161 GR Neede Vrijdag : 18.00 - 19.00 uur

☎ 0545-286835

✉ secretariaatneede@stpaulusparochie.nl 🌐 www.stpaulusparochie.nl

Bankrek. algemeen IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 t.n.v. St. Paulus Neede

Actie Kerkbalans IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 t.n.v. St. Paulus Neede

FAMILIE _____
