

“DE KERKKLOK”

12 april 2024

No. 1787

Geloofsgemeenschap H. Werenfridus.



Adres: Dorpsstraat 43,
7136 LG Zieuwent

Rabobanknr.: NL61RABO01600.91.152
Koster: A.Storteler: (0544)-35 15 57
06 22 49 89 82

E-mail H. Werenfridus: zieuwent@paulus-ludger.nl
Email kerkklok: redactiekerkklok@gmail.com
Kerkradio: Jan Nijenhuis: 06 508 702 95

Parochie HH. Paulus en Ludger: e-mail: secretariaat@paulus-ludger.nl
Telefoon: (0544)-46 46 63
Info over onze parochie op de website: www.paulus-ludger.nl
of facebook; Parochie Sint Ludger

Secretariaat Geloofsgemeenschap H. Werenfridus is geopend direct na de woensdagmorgen weekviering. Secretariaat is in de sacristie.

Voor **dringende** pastorale hulp: Voor sacrament der zieken, ziekenzegen of afspreken uitvaart is dag en nacht bereikbaar: 06 19 01 72 92

Wilt u het Dames-Herenkoor tijdens avondwake of begrafenis?
Tel. Dhr. E. Rouwhorst 06 20 71 85 99
B.g.g.: Mevr. C. Lageschaar- Krutzen 06 81 66 15 16.

Weekend 13 en 14 april geen viering

Woensdag **17 april 9.30** uur Weekviering
Voorganger: Mevr. Beerten m.m.v. enkele koorleden

Weekend 20 en 21 april geen viering

Viering Woonzorg Zieuwent.

Woensdagavond 24 april is er in de H. Werenfridus een eucharistieviering, aanvang 19:00 uur.

Woonzorg Zieuwent verzorgt deze gelegenheidsviering, samen met voorgangers Pastor C. Pikkemaat en Mevr. E. Weelink.

Muzikale omlijsting door het dames-en herenkoor

U bent van harte welkom.

Overleden:

Op 6 april is overleden Rosalia Petronella Maria, Rosa Waalderbos – Wopereis in de leeftijd van 85 jaar. Rosa woonde op 't Rikkelder te Ruurlo. De uitvaartviering is op donderdag 11 april om 19:00 uur in onze kerk.

In oktober 2024 bestaat onze St. Werenfriduskerk 125 jaar! Vervolg op Kerkklok artikel van 22 maart 2024.

Na vorige keer te hebben stilgestaan bij het Triomfkruis, hebben we deze keer aandacht voor onze klokken...

Het laten luiden van onze kerkklokken is tegenwoordig het omzetten van enkele schakelaars, opdat ze zelfs op een aardige afstand goed hoorbaar zijn. Dat was vroeger wel anders...

We hebben nl. 4 klokken. Drie van deze 4 klokken zijn een geschenk van de parochianen, de vierde is een cadeau aan de kerk van bouwpastoor Sanderink zelf.

Met name als bij hoogtijdagen alle 4 de klokken zich moesten laten horen, was dit een heel gebeuren! Vijf mensen moesten hier dan beschikbaar voor zijn! Voor de grote zware "Haverkamp Manus " klok, (geschonken door Hermanus ten Brundel) waren al twee klokkenluiders nodig!

Het luiden van deze 2190 kg. zware klok op de 1^e torenverdieping gebeurde maar bij 6 feestelijke gelegenheden per jaar: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Maria Hemelvaart, Allerheiligen en Kerstmis.

Als "Manus" zijn zware stem liet horen, iets waar men met genoegen naar kon luisteren, was er een echte kerkelijke hoogtijdag!

Kerkelijke hoogtijdagen zijn er nog steeds. Echter het gebruik van de klokken in steeds mindere mate... Het laten horen van het mooie geluid bij trouwerijen en uitvaarten: mondjesmaat... Tja, tijden veranderen en wij hebben geen keuze. Een reden temeer, om weer eens stil te staan, bij hoe onze voorouders leefden en hoe het klokkenluiden toen toeging. Niet dat alles toen beter was, maar gewoon anders...

De pastoraatsgroep

Actie Kerkbalans 2024

Aankomende week ontvangt u de brief van de actie Kerkbalans. Onze Werenfriduskerk is prachtig maar vraagt ook veel onderhoud en daar is veel geld voor nodig. De opbrengst van de Kerkbalans draagt hieraan bij. Dit jaar bestaat ons mooie kerkgebouw 125 jaar. Wat zou het prachtig zijn om samen als inwoners van een relatief klein dorp hier nog eens 125 jaar van te maken! Net zoals vorig jaar wordt de enveloppe niet meer opgehaald maar kunt u het bedrag zelf overmaken. In de brief leest u hoe dit kan. Het rekeningnummer is uniek gebonden aan Zieuwent (er komt te staan dit rekeningnummer staat op naam van R.K. Parochie HH Paulus en Ludger uit Groenlo) maar valt onder parochie Zieuwent.

Daarnaast kan u ook contant geven. U kunt dan uw bijdrage in de brievenbus doen op de Werenfriedstraat 7.

Beheercommissie H. Werenfridus kerk

De wondere wereld van Marc Chagall

Onder deze titel zal ds. Joop Mol een boeiende avond te verzorgen over Witrussisch-Franse schilder vMarc Chagall.

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de parochie HH. Paulus en Ludger hoopt u op woensdag **17 april** te mogen begroeten in de **Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum**. Vanaf 19.15 uur staat de koffie / thee klaar en om 19.30 uur beginnen we.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de nieuwsbrief, de website, facebook, de regionale dag- en weekbladen en uw kerkblad.

Rommelmarkt 2024 TOHP

Op **zaterdag 13 april en zondag 14 april** is er weer een geweldige rommelmarkt in het **Parochiehuis te Zieuwent**. Deze wordt georganiseerd door volleybalvereniging TOHP. Van **10:00 uur tot 16:00 uur** op beide dagen. Zoals u gewend bent is alles in diverse afdelingen gesorteerd op product en kleur, zodat het een overzichtelijk geheel is.

Dus kom langs en snuffel rond in de diverse ruimtes.

Met de opbrengst steunt u de volleybalvereniging.

Buurtvereniging Hoenderboom en Sprenkelderhoek

Vrijdag **12 apr.** kaartavond bij het Witte Paard. Aanvang 19.30 uur.

Komt allen om er een gezellige avond van te maken

Kaartavond Zegendiek en Ruurloseweg;

Maandag **22 apr.** een gezellige kaartavond voor alle inwoners van Zieuwent.

Aanvang **20.00 uur** bij het Witte Paard.

Buurtvereniging 't Kevelder: Vrijdag **26 apr.** kaarten in buurthuis 't Kevelder. Aanvang **19.30 uur.** Jong en oud is van harte welkom.

Welkom in de Waareise organiseert op **19 april** een bezoek aan **Uitgeverij Romeo Delta**. Vind je het leuk om te zien en horen wat daar allemaal gebeurt, geef je dan op. Dat kan via de opgavelijst aanwezig tijdens het koffieuurtje op de maandag of via de mail welkomindewaareise@gmail.com. We verzamelen vanaf 10.00 uur met koffie/thee bij de Waareise. Om 10.30 zijn we welkom bij de uitgeverij.

Fietstocht op Koningsdag zaterdag 27 april 2024

Ook dit jaar organiseert de Feestcommissie weer een fietstocht op Koningsdag. Er zijn 2 mooie fietsroutes uitgezet van circa 25 en 50 km. De deelnemers kunnen tussen 11.00 en 13.00 uur de route afhalen bij het Witte Paard. Kosten hiervoor zijn € 5,- per persoon, te voldoen bij de start van de fietstocht. Kinderen tot 16 jaar gratis. Onderweg is tot 15.00 uur een pauzeplek ingericht waar men koffie met iets lekkers krijgt aangeboden. Hopelijk tot 27 april!

Opening wandelroute van A tot Z

Op vrijdagmiddag 12 april a.s. is er een officiële promotiewandeltocht (18 km) vanaf Kasteel Slangenburg tot aan de H. Werenfriduskerk in Zieuwent. Meer informatie is te vinden via <https://rb.gy/uii4jm>. In afwachting van de aankomst van de wandelaars blijft de kerk langer open en kun u tussen 16:00u-17:30u. luisteren naar organist Jan de Leeuw op het unieke Eggertorgel.

Volgende kerkklok voor 3 weken verschijnt vrijdag **26 apr.**

Intenties en kopij voor de periode van **26 apr. tot en met 17 mei**

s.v.p. inleveren voor dinsdag **23 apr. 14.00 uur.**

Per mail: redactiekerkklok@gmail.com of via de brievenbus, Dorpsstraat 43.

Inleverdatum kopij digitale nieuwsbrief

Voor de **nieuwsbrief van Mei** uiterlijk 25 apr.

Insturen via nieuwsbrief@paulus-ludger.nl o.v.v kopij Zieuwent

Inleverdatum kopij parochieblad de Verbinding

Voor het **blad voor periode 8 juli t/m 22 sept.** uiterlijk **14 juni**

Insturen via redactie@paulus-ludger.nl o.v.v kopij Zieuwent

Berichten voor de parochiewebsite www.paulus-ludger.nl:

dit kan altijd, het hele jaar door! Algemene kopij graag insturen via

mail: redactie@paulus-ludger.nl o.v.v. kopij website. Kopij voor de Zieuwentse webpagina opsturen aan ludgerzieuwent@gmail.com o.v.v kopij website