

Gesprek over het lege graf en de verrijzenis van Christus

Aankondiging

Drie personen gaan in gesprek over de betekenis van Pasen en over de verrijzenis van Jezus Christus. Eerst is er de 'Verteller' die - aan de hand van de bekende Bijbellezingen over het lege graf en de Emmaüsgangers - de verrijzenis toelicht. Vervolgens is er de 'Twijfelaar' die vragen stelt bij de traditionele verhalen. En ten slotte is er de 'overtuigde Gelovige' die stil staat bij de diepere betekenis van de verrijzenis.

Verteller

De verrijzenis van Christus wordt al 2000 jaar door schilders, beeldhouwers en andere kunstenaars op indrukwekkende wijze in beeld gebracht. Jezus wordt meestal afgebeeld als een stralende figuur met zwachtels rond zijn middel, maar met een gaaf lichaam dat geen sporen draagt van de martelingen of mishandelingen die hij heeft ondergaan. Integendeel, de beelden tonen ons een triomferende Christus die door God uit de dood is opgewekt en zijn glorie toont aan de hele wereld.

Twijfelaar

Ja, dat is wat christenen van jongs af aan hebben meegekregen. Maar klopt dat wel? Is de verrijzenis wel echt gebeurd zoals het in kerken, kathedralen en musea wordt afgebeeld. Kan Jezus, een mens van vlees en bloed, die stierf aan het kruis op die fameuze vrijdagmiddag en die lichamelijk dood is, zomaar weer opstaan en verrijzen?

Gelovige

Zeg jij nu dat Jezus niet verrezen is? Het staat toch duidelijk beschreven in de evangeliën dat Jezus wel degelijk uit het graf is opgestaan. Heel ons geloof is daar trouwens op gebaseerd. Paulus benadrukte het zo: 'Als Jezus niet is verrezen, heeft ons geloof geen betekenis.' De verrijzenis van Jezus werd ons doorgegeven als een geschenk dat je aanneemt zonder verdere vragen te stellen. Ik weiger daarom te geloven dat het verhaal van de verrijzenis alleen maar een mooie verpakking is.

Twijfelaar

Toch vind ik dat je het hele verrijzenisverhaal kritisch moet benaderen. Hoe kan het dat iemand die dood en begraven is, uit het graf weer opstaat. Ik heb daar problemen mee. En ik niet alleen. Ik vermoed dat veel andere mensen dat ook hebben.

Gelovige

Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen Jezus die - lichamelijk - uit de dood opstaat en Jezus die door God tot leven wordt gewekt.

Als Jezus zelf uit het graf opstaat, lijkt het alsof Hijzelf de kracht heeft om weer tot leven te komen. Bijna iedereen zal zeggen: dit kan niet. Maar het is niet Jezus die door eigen kracht verrijst, maar God die Hem tot leven wekt. Voor een Gelovige is voor God niets onmogelijk. Wij hebben het leven toch ook niet in eigen handen. Wat ons overkomt, bepalen we ook niet helemaal zelf. Ik hoop dat ik je hiermee kan helpen om de verrijzenis van Jezus op een andere manier te begrijpen.

Verteller

De dagen na Pasen waren een tijd van hoop en onzekerheid voor de leerlingen van Jezus. Enerzijds waren ze opgelucht dat Hij was opgestaan uit de dood -zoals de vrouwen hun hadden verteld – anderzijds begrepen ze nog niet wat dat voor hen betekende. De vrouwen die tot het gezelschap behoorden, hebben veel beter dan de leerlingen aangevoeld dat Jezus' leven niet vergeefs was geweest. Dat wordt pas duidelijk in de ontmoeting van Jezus met leerlingen die onderweg waren naar Emmaüs. Een vreemdeling voegt zich bij hen en legt hun de schrift uit zodat zij hun hart voelden branden bij zijn woorden. En toch herkenden zij Hem niet. Slechts bij het breken van het brood wisten zij plots: het is de Heer! Maar op datzelfde moment verdween Hij uit hun midden.

Twijfelaar

Hoe kan het dat ze Hem niet meteen herkenden? Ze waren toch drie jaar samen met Hem opgetrokken, lief en leed gedeeld? En hoe kon Hij zo goed de Bijbel uitleggen?

Gelovige

Je moet weten dat de Joden veel waarde hechtten aan de teksten uit het Oude Testament. Alles wat de profeten over Jezus hadden opgetekend kwam overeen met wat nadien met Hem is gebeurd. De twee leerlingen hadden dat niet meteen door. Ze zaten nog vast aan het idee dat Jezus was gestorven en konden niet vatten dat Hij nog steeds leefde, zelfs na zijn dood.

Twijfelaar

Hier kan ik niet bij. Mijn geloof is te klein om dit te begrijpen.

Verteller

Het is inderdaad niet eenvoudig te begrijpen. Maar al tweeduizend jaar gedenken christenen Jezus in het gebroken brood dat ze in de eucharistievieringen met elkaar delen. Daarvoor baseren zij zich op wat op het laatste avondmaal is gebeurd en op de woorden die Jezus zelf uitsprak: "Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben ik in hun midden."

Voor de christenen over de hele wereld hebben deze woorden een diepere betekenis. Het verbindt hen met het geloof in het leven, de dood en de opwekking van Jezus Christus.

Twijelaar

Als Jezus niet lichamelijk uit de dood is opgestaan, niet meer fysiek aan zijn leerlingen is verschenen, wat betekenen dan Pasen en de verrijzenis?

Gelovige

Pasen bevestigt dat, hoe we ons de dood en verrijzenis van Jezus ook voorstellen, niet de dood maar Gods liefde het laatste woord heeft. Ook wij mensen zijn door Hem tot leven gewekt. En ook al zijn wij vergankelijk en sterfelijk, God laat de mens niet los in de dood. Zoals Hij Jezus door de kracht van zijn liefde uit de dood heeft opgewekt, zo zal Hij ook ons opwekken en nieuw leven schenken. Alles vindt uiteindelijke zin en voltooiing in zijn liefde. Wie in God gelooft, gelooft in zijn onwankelbare liefde en trouw. Dat geloof heeft Jezus ons voorgeleefd.

Verteller

Zo zijn we bij het einde van het verhaal van het lege graf beland. Terwijl sommigen zeggen: "We kunnen niets meer doen", zegt een ander: "We kunnen nog zoveel betekenen." Waar de een zegt: "Dit is het einde", zegt een ander: "Hier begint iets nieuws."

Gelovige

Ik wens jullie allen een vreugdevol Paasfeest.
Leef met de glans van hoop en ontroering, en dat jullie ooit een engel mogen aanschouwen of zelf een engel mogen zijn.